

Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

05

Συγγραφέας: Αλκιβιάδης Τζελέπης

01. ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ (συγκλονιστικές μαρτυρίες)
02. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (θησαυρός πρακτικής θεολογίας)
03. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (εσχατολογική μελέτη)
04. ΟΙ 3 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (συνοπτική ανάλυση)
05. ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αντίχριστος και Μασονία)
06. Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (χάνεται ή όχι η σωτηρία του πιστού;)
07. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Γένεσις Α:26-27)
08. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ (Βιβλική μελέτη)
09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (ΒΙΒΛΟΣ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
11. ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ (ομολογία Α.Τ.)
12. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Βιβλική μελέτη)
13. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
14. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ (προφητικά μηνύματα)
15. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (σχολιάζοντας την επικαιρότητα)
16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (με σκίτσα)
- 17Α. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Ξεσκεπάζοντας τον Εχθρό)
- 17Β. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Συντριβοντας τον Εχθρό)
18. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΣΟΦΡΕΝΕΙΑ (συνέχεια των βιβλίων 17Α και 17Β)
19. ΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ και Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ
20. Η ΘΕΟΓΙΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ιστορικές - αρχαιολογικές αποδείξεις)
21. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ (η εκκλησία των Εσχάτων Καιρών)
22. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (η ημέρα του Κυρίου)
23. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ (η Θεότητα του Ιησού Χριστού)
24. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (ο Θεός της Διαθήκης)
25. «Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ» (υμνολόγιο - 240 ύμνοι)
26. «ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (υμνολόγιο - 670 ύμνοι)
27. Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προφητικό)
28. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (προφητικό)
29. ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ (εσχατολογική - προφητική μελέτη)
30. ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (μικρό εγχειρίδιο θεολογίας - 16 βέματα)
31. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - Τραγούδια, Ύμνοι, Κάλαντα (υμνολόγιο - 100 ύμνοι)
32. ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (αληθινές ιστορίες)
33. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (δημοσιεύσεις στο facebook)
34. ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (δογματικές διαφορές και ενότητα)
35. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
36. Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
- 37Α. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
38. ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ & ΜΟΝΟΘΕΪΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
39. ΖωοΦιλία και ΖωοΛατρεία - Φιλόζωος ή Φιλάνθρωπος ;
40. ΟΙ 7 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ερμηνευτική και τυπολογική μελέτη)
41. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ;
42. ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ (μηνύματα - προφητείες - οράσεις)
43. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



Για επικοινωνία: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ("ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ")
SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com # FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

ISBN: 978 - 960 - 92560 - 2 - 5

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

**ΤΟ
ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ
ΤΩΝ
ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ και ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

*Γ' έκδοση 2007
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 2020*

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© **COPYRIGHT 1995**

για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
www.AlkiviadisFiladelfos.com

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 08/1995

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 05/2003

ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΤΗ: 06/2007

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Γ' ΕΚΔΟΣΗΣ: 11/2020



ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

«ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ και ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ»



Επιμέλεια έκδοσης και κειμένου,
Computer, Εκτύπωση, Σελιδοποίηση,
Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Εξώφυλλο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
οδός Κηφισίας 37, Τ.Κ. 141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ. κινητό 694 - 49 21 318



E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com
FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)



Εισαγωγή στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Α' έκδοσης: 0019803375/03-09-1998
Β' έκδοσης: 02-05-2003 (N.2557/1997)
Γ' έκδοσης: Ιούνιος 2007 (N.3149/2003)

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μόνον
του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή του κειμένου,
και με την αναγραφή των ονομάτων
του συγγραφέα και του εκδότη
(N.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 92560 - 2 - 5

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	
Τι πιστεύει ο κόσμος σήμερα	04
Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ	
Γνωστά ιερά σύμβολα της Μασονίας	06
Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ	
Η προσδοκία του Παγκόσμιου Ηγέτη της ειρήνης	17
Κεφάλαιο ΤΡΙΤΟ	
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μασονίας	31
Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ	
Ο Αντίχριστος και το χάραγμά του	38
Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ	
Πρακτική τακτική και πολιτική σκέψη της Μασονίας ..	43
Κεφάλαιο ΕΚΤΟ	
Ο ρόλος της εκκλησίας και της πολιτείας	53
Κεφάλαιο ΕΒΔΟΜΟ	
Η κυριαρχία του «666» στον Ελληνικό χώρο	59
Κεφάλαιο ΟΓΔΩΟ	
Η οργάνωση της «ΑΧΕΠΑ».....	67
Κεφάλαιο ΕΝΑΤΟ	
Ιησούς Χριστός ή Αντίχριστος;	71

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μασονία: Για τη μασονία πολλά ακούγονται, πολλά βιβλία έχουν γραφτεί και πολλά ρεπορτάζ έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς στα μαζικά μέσα ενημέρωσης της Χώρας μας, αλλά παρ' όλα αυτά η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν έχει σχηματίσει μια καθαρή εικόνα της πραγματικότητας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι πίσω από τη μασονία κρύβονται ή βρίσκονται Εβραίοι, άλλοι πιστεύουν ότι είναι μια αδελφότητα διανοουμένων και οικονομικά ισχυρά ατόμων, άλλοι ότι πρόκειται για μια οργάνωση με θρησκευτικό χαρακτήρα, μερικοί πιστεύουν ότι είναι κάποια φιλανθρωπική οργάνωση, και πάρα πολλές άλλες απόψεις επικρατούν επ' αυτού. Γενικά επικρατούσε και επικρατεί μια συγκεχυμένη εικόνα για την πραγματική ταυτότητα της μασονίας. Σε σχετικό δημοσίευμα τύπου διαβάζουμε:

«Επαγγέλλονται ότι ο τεκτονισμός είναι ένα “κοινωνικοφιλοσοφικό σύστημα” που “αυξάνει το φως” και “αναζητεί την αλήθεια της ζωής”, αλλά καμιά ερμηνεία δεν δίνεται για τα μασονικά μυστήρια, τις απόκρυφες τελετές και τις γεμάτες μυστικότητα μήσεις στα άδυτα των Στοών. Ισχυρίζονται ακόμη ότι προσφέρουν φιλανθρωπικό έργο, ότι μασόνοι ήταν διάσημοι Έλληνες και ξένοι άντρες και ακόμη είναι η μεγαλύτερη “πνευματική αδελφότητα” στον κόσμο» (ΕΛΕΥΘ.ΤΥΠΟΣ/2-2-87)

Πιστεύω ότι σήμερα αυτή η εικόνα είναι περισσότερο καθαρή από άλλοτε. Είτε με διάφορες αποκαλύψεις των ιδίων των μελών της, που μπορεί να είναι και ψεύτικες μερικές φορές, είτε με διαρροές επισήμων εγγράφων και στοιχείων, είτε με αληθινές πληροφορίες, που οι ίδιοι οι μασόνοι σκόπιμα διοχετεύουν στον τύπο, προκειμένου να επιτύχουν κάποιο στόχο τους, είτε τέλος με αποκαλύψεις από δημοσιογραφικές έρευνες,

το αληθινό πρόσωπο της μασονίας αρχίζει να ξεσκεπάζεται και αυτό που φανερώνεται προκαλεί δέος και ταραχή.

Για τον άνθρωπο όμως που έχει αποφασίσει να ακολουθεί στη ζωή του τον Ιησού Χριστό και να εκτελεί το άγιο θέλημά Του, γι' αυτόν που έχει ελευθερωθεί από τις πλάνες που με έντεχνο τρόπο έχει εισαγάγει ο Διάβολος στον κόσμο και που έχει σαν πυξίδα στην πορεία της ζωής του το Φως του Λόγου του Θεού, την Αγία Γραφή, η κατάσταση για το τι ακριβώς είναι η μασονία έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Για το γνήσιο Χριστιανό, που εκζητεί συνέχεια την Αλήθεια του Θεού και εξευρενά το πρόσωπό Του, δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία στον πνευματικό του ορίζοντα. Μπορεί να βαδίζει με πίστη στο σωτήρα του Χριστό και να στηρίζεται με σταθερότητα σ' Αυτόν.

Η Αγία Γραφή, που είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ της Αλήθειας, ρίχνει άφθονο φως σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο και δίνει απαντήσεις και λύσεις στα ερωτήματα και προβλήματά του. Κατά συνέπεια ρίχνει πλούσιο φως και για το θέμα που εξετάζουμε. Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε ένα λαβύρινθο από προβλήματα, αναζητήσεις και έρευνες, που τον οδηγούν σε αδιέξοδο, γιατί απέρριψε από τη ζωή του το Θεό, αποστάτησε από την Αλήθεια Του και δεν μπορεί πλέον να περπατήσει στην οδό του Κυρίου.

Σκοπός της μικρής αυτής μελέτης, δεν είναι να αποκαλύψουμε τα άδυτα της μασονίας, αυτό έχει γίνει κατά καιρούς από αξιολογούς δημοσιογράφους (βλ. Κώστας Τσαρούχας, Σπύρος Καρατζαφέρης, Ν.Ψαρουδάκης, κλπ.), αλλά να δείξουμε στον αναγνώστη μερικές απλές και ουσιαστικές αλήθειες για το βαθύτερο χαρακτήρα της μασονίας, και ειδικότερα να δείξουμε “εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη μασονία και στον Αντίχριστο και κατ' επέκταση στη μασονία με το σατανισμό”. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μας δίνει η Αγία Γραφή, θα δώσουμε απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα, για να μην υπάρχει η ψεύτικη και συγκεχυμένη, αλλά η αληθινή εικόνα για την ταυτότητα της μασονίας.



Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ

ΓΝΩΣΤΑ ΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

Όλοι έχουμε δει σε διάφορους χώρους και μέρη, όπως σε κτήρια, φωτογραφίες, βιβλία, περιοδικά, νομίσματα, κλπ., διάφορα σύμβολα και πολλές φορές αναρωτηθήκαμε “Τι να σημαίνουν άραγε αυτά τα σύμβολα;” Ας κάποιος ασχοληθεί ιστορικά με αυτά τα σύμβολα, θα διαπιστώσει πως τα ίδια σύμβολα χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα οι ιερείς και οι σοφοί των ειδωλολατρικών λαών στις διάφορες εορτές τους (Ελευσίνα Μυστήρια, Διονύσια, κλπ.), στις τέχνες και επιστήμες τους (Αστρολογία, Αστρονομία, κλπ.) και γενικά σε αρκετούς τομείς της ζωής τους. Επειδή κατά βάση τα σύμβολα αυτά είχαν λατρευτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, ονομάζονταν **“ιερά σύμβολα”**. Μερικά τέτοια (σύγχρονα) ιερά σύμβολα θα δούμε αμέσως παρακάτω.



Το σήμα στην εικόνα αριστερά είναι το επίσημο έμβλημα μιας παγκόσμιας οργάνωσης του Εωσφόρου, (του Σατανά). **“LUF”** σημαίνει **“Lucifer”**, δηλαδή **“Εωσφόρος”**. Όλοι γνωρίζουμε πως τα ίδια σύμβολα που υπάρχουν στο σήμα αυτό, δηλαδή διαβήτης, γνώμονας, πεντάλφα κλπ. χρησιμοποιούνται από τους τέκτονες στις μασονικές στοές και μάλιστα είναι τα κύρια σύμβολά τους.

Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα, **“Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ΕΩΣΦΟΡΟΥ και ΜΑΣΟΝΩΝ, αφού χρησιμοποιούν τα ίδια σύμβολα;”** Είναι γνωστό ότι στον αρχαίο ειδωλολατρικό κόσμο (Βαβυλώνα, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη) οι ιερείς, μάγοι, οιονοσκοποί,

κλπ., ασχολούμενοι, ως επαίοντες, με τις διάφορες επιστήμες, για παράδειγμα με την Αστρονομία, χάρασαν με το διαβήτη και το γνώμονα διάφορους κύκλους, γραμμές και σχεδιαγράμματα, σύμφωνα με όσα διάβαζαν στα άστρα, και με αυτό τον τρόπο **προέλεγαν** το μέλλον. Είχαν αναμείξει την επιστήμη της Αστρονομίας με την Αστρολογία η οποία είναι μια καθαρά απόκρυφη τέχνη.

Πολλά από τα “προφητευόμενα” ο Διάβολος, που είναι **“ο άρχοντας και ο θεός του κόσμου τούτου”** (βλ. Ιωάννης ΙΒ/12:31 /Β΄ Κορινθ. Δ/4:4), τα πραγματοποιούσε και έτσι ο άνθρωπος στην αρχαιότητα είχε κυριολεκτικά δεθεί με τον αποκρυφισμό, ο οποίος είχε γίνει ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής του. Βλέπουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, ότι ο “σατανισμός” και η “μασονία” να έχουν την ίδια ταυτότητα.

Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός, ότι κυκλοφορούν στην αγορά ενδύματα από επιχείρηση που φέρουν την ονομασία **“Lucifer”** (Λούσιφερ) και μάλιστα θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης χρησιμοποιούνται από άλλες επιχειρήσεις ενδυμάτων η επωνυμία **“Dynasty”** και γνωρίζουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι “Δυνάστης” είναι ο Διάβολος, καθώς και η επωνυμία **“Pan-DAIMON-ium”** (Παν-ΔΑΙΜΟΝ-ιουμ). Αυτό είναι μια έντεχνη παγίδα του Διαβόλου για να εξοικειωθεί ο άνθρωπος με το ονόματά του και με την παρουσία του.



Η δεύτερη εικόνα μας δείχνει **“το φίδι που τρώει την ουρά του”** και **“τη χειρονομία της φιλίας”**. Στον Ελληνικό χώρο και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό τομέα, το σήμα αυτό είναι ευρύτατα γνωστό, καθόσον ο Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) είχε εκδόσει το έτος 1976 το βιβλίο **“ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ”** το οποίο έφερε στο εξώφυλλο χαλκογραφία του Ιωάννη Καποδί-

στρια, παρμένη από το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και το έμβλημα με τη χειραφία και το φίδι που τρώει την ουρά του.

Στην εποχή μας όλοι έχουν δει το σήμα αυτό και το γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί βρισκόταν τυπωμένο επάνω στο Ελληνικό “πεντακοσάρικο” (το οποίο με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, έχει καταργηθεί). Πως το έμβλημα αυτό βρέθηκε τυπωμένο επάνω σ’ αυτό το χαρτονόμισμα; Σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο ζωγράφος χαράκτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ.Α., που είχε αναλάβει την εποχή εκείνη τη φιλοτέχνησή του μαζί με άλλους συναδέλφους του, απάντησε:

«...Θεωρήσαμε ότι ήταν το προσωπικό έμβλημα του ανθρώπου, που υπήρξε κυβερνήτης της Ελλάδας και ίσως κάποιο σύμβολο της Φιλικής Εταιρίας..... Εξάλλου και ιστορικά κείμενα που συμβουλευτήκαμε, ο Καποδίστριας αναφερόταν σαν μεγάλος πατριώτης με χριστιανικό ήθος..... Επειδή ήταν γιατρός βάλαμε από κάτω το παλιό βιβλίο με τη γραφίδα..... Επειδή εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας για να επιβιώσει ο κόσμος, βάλαμε το άνθος της πατάτας στο δεξί μέρος. Προσθήσαμε το στάχυ και τα φύλλα δάφνης που αντιπροσωπεύουν τη δόξα.... Όσον αφορά το κτίριο (που λέγεται ότι έγινε η Α΄ Συνέλευση της Μασονίας), το βρήκαμε στο αρχείο μας σε μια παλιά γκραβούρα της Κέρκυρας, σαν το σπίτι που γεννήθηκε ο Καποδίστριας. Όσο για την πεντάλφα δεν έχει καμιά σχέση με τη διακόσμηση του δεξιού άκρου...» (ΕΘΝΟΣ/16-10-1984).

Κανένας ο υπεύθυνος. Για τον κόσμο το θέμα έχει κλείσει. Έγιναν τότε ή δεν έγιναν έρευνες και ανακρίσεις, έστω και εικονικές, κανένας δεν αναρωτήθηκε. Οι Έλληνες πολίτες συνέχισαν την καθημερινή δουλειά τους, σαν να μη συνέβαινε τίποτα, αλλά τα μασονικά σύμβολα βρίσκονταν για αρκετά χρόνια στην τσέπη μας και κυριαρχούσαν στον Ελληνικό χώρο, μέχρι που καταργήθηκαν (για να έρθουν άλλα από 01 Ιανουαρίου 2002).

Στο κεφάλαιο 3 από τα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» γράφει: **“Μπορώ ήδη να σας αναγγείλω ότι βρισκόμαστε κοντά στο σκοπό. Μετά από λίγο ακόμα δρόμο ο κύκλος του ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΦΙΔΙΟΥ (που παριστάνει το λαό μας) θα κλειστεί. Και όταν ο κύκλος**

αυτός κλείσει, όλα τα Κράτη της Ευρώπης θα περισφιχτούν μέσα του σαν σε μια δυνατή μέγγενη". Πιστεύω ότι, μετά από αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το ρόλο του μασονικού φιδιού, τα παραπέρα σχόλια περιττεύουν (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τα "Πρωτόκολλα" θα αναφερθούμε στο Τρίτο Κεφάλαιο).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Σατανάς με τη μορφή του φιδιού παρουσιάστηκε στην Εύα και την εξαπάτησε (βλ. Γένεση Γ/3:1-14). Βλέπουμε ότι το "φίδι" έφερε τον πόνο και τη δυστυχία, τις αρρώστιες και τις συμφορές στον άνθρωπο, αλλά το σήμα του "φιδιού" φιγουράρει στα φαρμακεία και στα ιατρεία σαν "έμβλημα θεραπείας" και ο κόσμος τρέχει σ' αυτό για να βρει λίγη ανακούφιση, θαλπωρή και λύτρωση. Το μόνο όμως που βρίσκει είναι μια πρόσκαιρη λύση στο πρόβλημά του και στον πόνο του, γιατί αργότερα του παρουσιάζεται μια άλλη χειρότερη αρρώστια, που δείχνει ότι Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ, απλά ΔΑΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΜΕ ΒΑΡΥ ΤΟΚΟ.

Το φίδι είχε βασικό ρόλο μέσα στη ζωή των αρχαίων λαών. Το θεωρούσαν σαν πηγή ζωής, σύμβολο γονιμότητας, εικόνα του ουράνιου τόξου, ο φορέας των προγόνων. Χαρακτηριστικό της επιρροής και της λατρείας του φιδιού είναι η γνωστικίζουσα αίρεση των Οφιτών ή Οφιανών, που εμφανίστηκε στην πρώτη Χριστιανική περίοδο και ήταν πρόσμιξη Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και Ελληνικής Μυθολογίας. Η διδασκαλία τους στρεφόταν γύρω από τον "όφη του Παραδείσου", δηλ. το Διάβολο.



Αυτός στη διπλανή εικόνα είναι ο γνωστός "Μ.Α.Τ.Σ.". Κάτω από την εικόνα γράφει "ΜΠΑΘΟΜΕΤ". Είναι ένα τερατώδες και κτηνώδες άγαλμα του Σατανά με τη μασονική πεντάλφα στο μέτωπο και φέρει κέρατα, φτερά και πόδια τράγου. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ΜΑΤΣ γονατίζουν οι μαμόνοι του 32ου βαθμού.

Σ' ένα εξώφυλλο απόρρητου ντοκουμέντου της μασονικής στοάς "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ", που δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό τύπο (βλ. ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ/30-1-87, σελ. 21) στο επάνω μέρος αναγράφεται με κεφαλαία «**Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.**» εξηγώντας και ποια είναι η σημασία των αρχικών αυτών, που είναι «**Εις Δόξαν Του Μεγάλου Αρχιτέκτονος Του Σύμπαντος**». Στην ίδια εφημερίδα υπήρχε και το ακόλουθο απόσπασμα από ένα κείμενο διακήρυξης μιας ομάδας μασόνων: «**Ας ασπασθώμεν αλλήλους αδελφοί μου, και ας βαδίσωμεν τον τραχύν του χρέους ημών δρόμον, μακράν της σήψεως, της φθοράς και του πνευματικού θανάτου, εις τα οποία κατεδίκασε η παρούσα παράνομος ηγεσία τους αγνούς εργάτας του πνεύματος και της αρετής. Είθε ο Μ.Α.Τ.Σ. (ο Μέγας Αρχιτέκτων Του Σύμπαντος) να είναι ο προστάτης ημών και βοηθός**».

Επίσης σε ένα ποίημα, που δημοσιεύτηκε στο τεκτονικό δελτίο "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ", έγραφε: ".....Και έτσι, Αδελφέ μου, στο όνομα του Μ.Α.Τ.Σ. και της Σιγής το Νόμο τηρώντας, δέξου, σφραγίδα αιώνια που μας ενώνει, τον τριπλούν ασπασμό της καθιέρωσης".

Παρόμοιες τερατώδες θεότητες, όπως είναι ο ΜΑΤΣ, βρίσκουμε σε όλες τις θρησκείες του ειδωλολατρικού κόσμου. Θεότητες που παριστάνονται με μισή όψη ανθρώπου και μισή όψη ζώου. Κλασικό παράδειγμα για τον Ελληνικό χώρο έχουμε τον τραγοπόδαρο **θεό Πάνα** και τους **Κένταυρους**. Στις Ανατολικές επίσης θρησκείες είναι κάτι το συνηθισμένο να βλέπουμε θεότητες με **πολλά χέρια** (Κάλλι, Βισνού, κλπ.). Οι Φιλισταίοι είχαν το θεό **Δαγών**, που ήταν από τη μέση και πάνω "άνθρωπος" και από τη μέση κάτω "ψάρι" (Κριτές Ις'/16:23). Όλα αυτά ήταν (και είναι) δαιμόνια που οι άνθρωποι λάτρευαν και προσκυνούσαν και τους πρόσφεραν, όχι μόνο θυσίες ζώων, αλλά γίνονταν και ανθρωποθυσίες, ιδίως μικρών παιδιών και νεαρών παρθένων.

Το ίδιο γίνεται και σήμερα στις εκκλησίες του Σατανά, όπου γίνονται θυσίες ζώων, συνήθως λευκού κόκκορα, που με το αίμα του ραντίζονται οι πιστοί. Το κρέας του ζώου το τρώνε ωμό και αναμειγνύουν το αίμα τους με το αίμα του ζώου και δί-

11

νουν με αυτό τον τρόπο τον **ιερό όρκο** στο Σατανά. Το συμπέρασμα βγαίνει από μόνο του: Οι μασόνοι και οι σατανιστές ότι κάνουν, το κάνουν στο ΟΝΟΜΑ του “ΜΑΤΣ” που είναι ο Εωσφόρος, ο άρχοντας του σκότους και εχθρός του Θεού.

Όλα αυτά όμως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, η οποία ρητά λέγει ότι «...**Και ΠΑΝ ό,τι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ του Κυρίου Ιησού** (πράττετε), ευχαριστούντες δι’ αυτού τον Θεόν και Πατέρα» (Κολοσ. Γ/3:17). Τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε στο όνομα του Κυρίου ΙΗΣΟΥ και όχι στο όνομα του “ΜΑΤΣ”, γιατί η Γραφή στις Πράξεις Δ/4:12 μας λέγει: «**Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε ΟΝΟΜΑ Α Λ Λ Ο είναι υπό τον ουρανό δεδομένος μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν.**»

Οι απόστολοι, αλλά και γενικά η Εκκλησία των πρώτων αιώνων, όταν κήρυτταν το ευαγγέλιο, όταν βάπτιζαν στο νερό, όταν θεράπευαν τους άρρωστους, όταν έβγαζαν δαιμόνια, όταν προσευχόντουσαν, οτιδήποτε και να έκαναν, ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και σε κανένα άλλο όνομα:

1. **ΜΑΡΚΟΣ Ις’/16:17** “**Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ** θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσαςκλπ.”
2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ/14:13-14** “**Και ό,τι αν ζητήσετε ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξασθεί ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν ζητήσετε τι ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ, εγώ θέλω κάμει (αυτό)...**”
3. **ΡΩΜΑΙΟΥΣ Ι’/10:13 – ΠΡΑΞΕΙΣ Β/2:21** “**Διότι ΠΑΣ όστις επικαλεσθή ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, θέλει σωθή**”.
4. **ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β/2:9-11** “**Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν Αυτόν (τον Ιησού) και εχάρισεν εις Αυτόν ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ, δια να κλίνη ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ παν γόνου επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσ-**

12

σα να ομολογήση ότι ο **ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ** (είναι) **Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός**”.

5. **ΛΟΥΚΑΣ ΚΑ/21:8** “**Ο δε (Ιησούς) είπε, Βλέπετε μη πλανηθήτε, διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ, λέγοντες, ‘Ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε...**”



Στο σήμα δίπλα (σε 3 σχέδια). είναι η γνωστή σε όλους μας «**ΜΑΣΟΝΙΚΗ (ή ΣΑΤΑΝΙΚΗ) ΠΕΝΤΑΛΦΑ**» Είναι ένα άστρο που καταλήγει σε **5** προεξοχές με τις ίδιες αναλογίες. Πολλοί κάνουν σύγχυση ανάμεσα στη μασονική «**πεντάλφα**» με την Εβραϊκή «**εξάλφα**», η οποία καταλήγει σε έξι προεξοχές.

Η εκκλησία του Σατανά (**The Church Of Satan**) που εδρεύει στην πόλη Σαν Ζοζέ της Καλιφόρνιας έχει για έμβλημα ένα διπλό κύκλο και στο εσωτερικό του κύκλου υπάρχει η μασονική πεντάλφα και μέσα σ’ αυτή εικονίζεται το κεφάλι του **ΜΑΤΣ**. Μεταφορικά μέσα στην Αγία Γραφή οι **αστέρες** συμβολίζουν τους ηγεμόνες (Δανιήλ Η/8:10), τους πιστούς (Δανιήλ ΙΒ/12:3), τους ποιμένες των Εκκλησιών (Αποκάλ.Α/1:16,20), τους αγγέλους (Ιώβ ΛΗ/38:7), κλπ.. Οι αρχαίοι ειδωλολατρικοί λαοί είχαν θεοποιήσει τους αστέρες και τους λάτρευαν (Ιερεμίας Η/8:2, ΙΘ/19:13) με κυρίαρχη θέση του θεού-Ήλιου, πράγμα που ο Θεός το απαγόρευε αυστηρά στους Ισραηλίτες (Δευτερονόμιο Δ/4:19, ΙΖ/17:2-7, κλπ.).

Στη Βίβλο όμως αναφέρεται ότι το άστρο του Δαβίδ θα λάμψει επάνω σε ολόκληρη τη Γη, όταν ο Ιησούς Χριστός, που κατά σάρκα γεννήθηκε από το σπέρμα του Δαβίδ και που είναι «**ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός**» (Αποκάλ.ΚΒ/22:16) θα έρθει με δύναμη και δόξα πολλή και θα βασιλεύσει επάνω στον κόσμο και τότε Αυτός θα είναι «**Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων**» (Αποκ. ΙΘ/19:11-16). Τα πάντα, επουράνια, επίγεια και κα-

ταχθόνια, θα υποταχθούν σ' Αυτόν (βλ. Φιλιππησίους Β/2:9-11 /Ρωμ. 14/14:11).

Στην αρχαιότητα συχνά οι θεοί συμβολίζονταν με άστρα (βλ. Αμώς Ε/5:26 /Πράξ.Ζ/7:43). Για παράδειγμα έχουμε το θεό - Ήλιο ο οποίος συναντάται σχεδόν σε όλες τις θρησκείες του αρχαίου κόσμου, όπως στη Βαβυλώνα, Αίγυπτο, Ινδία, Ελλάδα (θεός Απόλλων), Περσία, κλπ. **Η «πεντάλφα» είναι το βασικό σύμβολο και της ΜΑΣΟΝΙΑΣ και των ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ.** Οι μασόνοισατανιστές περιμένουν με πολύ μεγάλη προσδοκία να έρθει ο «Παγκόσμιος Ηγέτης» που θα κυριαρχήσει και θα βασιλεύσει επάνω στη Γη και θα είναι ο “Ένας”, ο “Μοναδικός”, η “Έξοχη Διάνοια”, ο “Ειρηνοποιός” που θα συνενώσει τα έθνη και θα επιβάλλει ένα παγκόσμιο καθεστώς ...ειρήνης.

Σήμερα παντού υπάρχει η «πεντάλφα»: Σε παιχνίδια, σε ρούχα, σε τσάντες, σε βιβλία και εφημερίδες, σε διάφορα αντικείμενα, σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, σε πρατήρια υγρών καυσίμων, σε υποδήματα, σε Δημόσια έγγραφα, σε σφραγίδες του Δημοσίου, σε ιδιωτικά έγγραφα, σε σημαίες Κρατών (πρώην Ανατολικών Χωρών, ΗΠΑ, κλπ). **Δώδεκα (12) είναι οι πεντάλφες που σχηματίζουν το μασονικό κύκλο και βρίσκονται επάνω στη σημαία της Ενωμένης Ευρώπης,** παρ' όλο που τα κράτη-μέλη αργότερα έγιναν **15,** στις 16.04.2003 αυξήθηκαν σε **25** και από 01.01.2007 έφθασαν τα **27.** Παντού όπου και αν κοιτάξουμε θα δούμε την πεντάλφα, η οποία είναι **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,** να είναι επάνω σε κάθε τι που του ανήκει. Όλος ο κόσμος μας λέγει η Βίβλος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του Πονηρού (βλ. Α' Ιωάννου Ε/5:19), γι' αυτό και βλέπουμε παντού να υπάρχουν διάφορα δαιμονικά σύμβολα με εξέχουσα θέση την πεντάλφα. Πρέπει όλα αυτά τα σύμβολα να τα βγάλουμε έξω από τα σπίτια μας.

Στην εικόνα που ακολουθεί στην αμέσως επόμενη σελίδα, έχουμε δύο (2) άλλα σύμβολα της μασονίας, που έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους το Αγγλικό γράμμα **“G”** που προέρχεται



από την Αγγλική λέξη **“GOD”**, δηλαδή **“θεός”**. Σε πολλές σχηματικές παραστάσεις που παρουσιάζουν τη δομή του μασονισμού υπάρχει πάντοτε το γράμμα **“G”** που συνήθως βρίσκεται μέσα σ' ένα μάτι, και αυτό το μάτι είναι **«ο οφθαλμός του Μ.Α.Τ.Σ.»**

Καταλαβαίνουμε φυσικά όλοι μας, ποιος είναι αυτός ο “θεός” (“God”) που λατρεύουν οι μασόνοισατανιστές. Δεν είναι ο Ένας και Μόνος Αληθινός Θεός που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή και που μας φανερώθηκε στο πρόσωπο του κειμένου Του, του Ιησού Χριστού, αλλά είναι ο Εωσφόρος, ή ο Σατανάς, τον οποίο η Βίβλος ονομάζει:

- **“Ο θεός του κόσμου τούτου”** (Β' Κορινθίους Δ/4:4).
- **“Ο άρχων του κόσμου τούτου”** (Ιωάννης ΙΒ/12:31).
- **“Ο άρχων της εξουσίας του αέρος”** (Εφεσίους Β/2:2).
- **“Ανθρωποκτόνος-Ψεύστης-Πατήρ του Ψεύδους”** (Ιωάννης Η/8:44)
- **“Πονηρός” - “Εχθρός”** (Ματθαίος ΙΓ/13:19, 39).
- **“Αρχαίος Όφις - Κατήγορος των αδελφών”** (Αποκάλ. ΙΒ/12:9-10)
- **“Αντίδικος” - “Λέων ωρυόμενος”** (Α' Πέτρου Ε/5:8).
- **“Σατανάς - Διάβολος - Εωσφόρος”,** κλπ..

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι είχαν κυκλοφορήσει στις Η.Π.Α. δολάρια που έφεραν στο αριστερό μέρος μια **πυραμίδα** που στην κορυφή της υπήρχε σε σχήμα τριγώνου το μάτι του Μ.Α.Τ.Σ. και προς το δεξιό μέρος υπήρχε η Εβραϊκή εξάλφα. Επίσης το 1934, πάλι στις Η.Π.Α., κυκλοφόρησαν χαρτονομίσματα των χιλίων (1000) δολαρίων, τα οποία έφεραν διάφορα μασονικά σύμβολα, όπως ξίφος, πεντάλφα, G, 666, γνώμονα, κλπ., και τα χαρτονομίσματα αυτά ήταν **έγκυρα** και όχι πλαστά.

Βλέπουμε για μια ακόμα φορά ότι ο **μασονισμός** είναι (θα λέγαμε) η αριστοκρατική βιτρίνα του **σατανισμού**. Το γράμμα **“G”** σημαίνει στη γλώσσα των μασόνων “θεός” και ο Σατανάς

κατόρθωσε δυστυχώς να πλανήσει τον κόσμο και να τον έχει κάτω από τις διαταγές του, παρουσιαζόμενος με διάφορα θρησκευτικά και κοινωνικά προσώπια, ανάλογα πως το απαιτούν οι περιστάσεις.



Το «μάτι» (ο οφθαλμός) στη μασονική και σατανική λατρεία είναι ένα **σύμβολο κλειδί**, η ιστορία του οποίου φθάνει βαθιά στην αρχαιότητα και συνήθως εικονίζεται μέσα σ' ένα «**τρίγωνο**».

Σε όλες τις **ειδωλολατρικές θρησκείες** της αρχαιότητας (Βαβυλώνα, Περσία, Ρώμη, Ελλάδα) συναντούμε το μάτι, σαν «**Ηλιακός οφθαλμός**», «το μάτι του Δία», «το μάτι του Απόλλωνα», «το μάτι του Βάαλ», κλπ. Στην **Αίγυπτο** για πρώτη φορά εμφανίστηκε σαν σύμβολο της Αιγυπτιακής «**τριάδας**», του Όσιρι, της Ίσιδας και του Όρου και εκφράζεται με τα παρακάτω λόγια, που συνήθως ήσαν χαραγμένα στα διάφορα αγάλματα της Ίσιδας: «**Είμαι όλα όσα υπήρξαν, υπάρχουν, ή προκειται να υπάρχουν, και κανένας από τους θνητούς μέχρι τώρα δεν μου αφαίρεσε το πέπλο**». Η Ίσιδα, ήταν κόρη του θεού Κρόνου (Σατούρνους) και έλαβε σαν σύζυγο τον αδελφό της Όσιρι, όπου και οι δύο μαζί περιελάμβαναν όλη τη φύση και όλους τους θεούς των ουρανών. Προς τιμή του πατέρα τους, του Κρόνου ή Σατούρνους, γινόντουσαν τα λεγόμενα «**σατουρνάλια**», τα οποία ήσαν ακόλαστα όργια, κάτι που σήμερα είναι απαράιτητο στη λατρεία του Σατανά.

Στην **Αραβία**, σχεδόν όλοι οι αρχαίοι ναοί έφεραν σαν διακόσμηση το «μάτι». Σήμερα, στο **Νότιο Βιετνάμ** υπάρχει η λατρεία που ονομάζεται «**Cao Dai**» και είναι «**Το μάτι που βλέπει τα πάντα**». Το μάτι εικονίζεται μέσα σε ένα τρίγωνο και φέρει ένα παχύ μαύρο φρύδι. Τέλος, στη **Χριστιανική θρησκεία** είναι «**Το μάτι της Θείας Πρόνοιας**» και συνήθως βρίσκεται επάνω από την Ωραία Πύλη μέσα σε τρίγωνο και φέρει την επιγραφή

«**Έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πάντα ορά**». Πολλοί ίσως αναρωτηθούν, πως είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο σύμβολο μέσα στις Εκκλησίες; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Οι μασόνοι και οι σατανιστές έχουν θέσει σαν στόχο τους να διαβρώσουν, να υποσκάψουν και να καταστρέψουν τα θεμέλια της Εκκλησίας, της νεολαίας, της παιδείας, της ηθικής και της οικογένειας, όχι μόνο στη Χώρα μας, αλλά παγκόσμια.



Εδώ είναι ένα άλλο πολύ γνωστό μασονικό σύμβολο, που πολλοί το θεωρούν σαν «**χριστιανικό**» σύμβολο και μάλιστα σαν «**βυζαντινό**», που συμβολίζει την απέραντη ενιαία Δυτική και Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πλην όμως δεν είναι, αλλά είναι ο **στεφανωμένος ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ της μασονίας** και στην κορυφή του στέματος φέρει ένα τρίγωνο μέσα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός «**32**» (σε άλλες περιπτώσεις αναγράφεται 33) Στο κάτω μέρος γράφει στα Λατινικά «**DEUS MEUMQUE JUS**». Τα δύο κεφάλια του αετού αντιπροσωπεύουν ότι **το καλό και το κακό** συνυπάρχουν σαν **δύο θεϊκές αρχές**, είναι οι δύο δυνάμεις που μαζί διαμορφώνουν και πλάθουν το άτομο. Ο στεφανωμένος δικέφαλος αετός είναι σύμβολο της μασονίας του 33ου βαθμού και είναι έμβλημα του «**Υπατου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητή**» (βλ. «**ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ**», 09-02-1987). Στη σελ. **79**, που έχουμε τη σχηματική παράσταση της δομής του μασονικής ιεραρχίας, ο «**δικέφαλος αετός**» βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος του «**διαβήτη**», λίγο πιο κάτω από «**Το Μάτι Που Βλέπει Τα Πάντα**».

... /// ...

Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

◆ Όσοι διαβάζουν τον άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, γνωρίζουν πως πριν από τη δεύτερη έλευση του Ιησού θα προηγηθεί ένας **ψευδομεσσίας**, που με απατηλές και ψεύτικες υποσχέσεις, με δυνατά συνθήματα ειρήνης και δικαιοσύνης, με θαύματα που θα κάνει παίρνοντας δύναμη από τον ίδιο το Σατανά, θα κατορθώσει να πλανήσει και να εξαπατήσει τους Ισραηλίτες και να γίνει αποδεκτός από αυτούς ως ο αναμενόμενος Μεσσίας τους. Αυτός ο ΨΕΥΔΟ-ΜΕΣΣΙΑΣ αναφέρεται μέσα στη Γραφή με διάφορες ονομασίες, οι οποίες σκιαγραφούν επακριβώς την προσωπικότητά του, αλλά και την αποστολή του. Αυτός θα είναι:

- **“Ο άνομος”** (Β΄ Θεσσαλ. Β/2:8).
- **“Το θηρίον”** (Αποκάλυψη ΙΓ/13:1-2 / Δανιήλ Ζ/7:7-8).
- **“Ο άνθρωπος της αμαρτίας και ο υιός της απωλείας”** (Β΄ Θεσσαλ. Β/2:3).
- **“Ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα”** (Β΄ Θεσσαλ. Β/2:4).
- **“Ο λαλών λόγους εναντίον του Υψίστου και κατατρέχων τους αγίους του Υψίστου”** (Δανιήλ Ζ/7:24).
- **“Ο μεταβάλλον καιρούς και νόμους”** (Δανιήλ Ζ/7:24).
- **“Ο βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας”** (Δανιήλ Η/8:23).
- **“Ο βασιλεύς που πράττει κατά την θέλησιν αυτού...”** (Δανιήλ ΙΑ/11:36).

- Ο βασιλεύς που **“θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού...”** (Δανιήλ ΙΑ/11:36).
- **“Ο άνθρωπος ο ποιών την γην να τρέμη, ο σείων τα βασίλεια”** (Ησαΐας ΙΔ/14:16).
- Ο άνθρωπος **“ο ερημόνων την οικουμένην και καταστρέφων τας πόλεις αυτής”** (Ησαΐας ΙΔ/14:17).
- **“ο Αντί-Χριστος”**, όπως είναι γνωστός στο ευρύ κοινό (βλ. Α΄ Ιωάννου Β/2:18, Δ/4:3 / Γ΄ Ιωάννου εδ.7).

Σήμερα και οι πέντε μεγάλες θρησκείες, η κάθε μια με το δικό της τρόπο και για το δικό της σκοπό, προσδοκούν την εμφάνιση ενός «μεσσία», ενός «σωτήρα», τον οποίο θα αποδεχθούν σαν τον ιδανικό Ηγέτη:

- Οι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ περιμένουν τη δεύτερη έλευση του Ιησού.
- Οι ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ περιμένουν τον υπεσχημένο Μεσσία τους.
- Οι ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ περιμένουν τον Ιμάμη Μαχντί.
- Οι ΙΝΔΟΥΪΣΤΕΣ περιμένουν τον Κρίσνα.
- Οι ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ περιμένουν τον Ε΄ (πέμπτο) Βούδα.

Ο Δανιήλ στο κεφ. ΙΑ΄, ενώ στην αρχή μιλάει για γεγονότα που έχουν ήδη γίνει στη Μέση Ανατολή, κατόπιν σκιαγραφεί τη φυσιογνωμία ενός ηγεμόνα, ενός ισχυρού άνδρα, τον οποίο ονομάζει **“Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ”**. Μας το τονίζει η Αγία Γραφή **“κατά την θέλησιν αυτού”**, δηλ. που έχει βάλει και που έχει θεσπίσει νόμο μέσα στον κόσμο το δικό του θέλημα, που δεν ακούει σε κανένα άλλο νόμο και που δεν συμβιβάζεται με κανένα άλλο καθεστώς, αλλά θέτει νόμο μόνο τον εαυτό του:

“Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών, και θέλει ευημερεί, ε ω σ ο ύ συντελεσθή η οργή, διότι το ωρισμένον θέλει γείνει. Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών (=Ελοχίμ) των πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί

ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνη υπεράνω πάντων.....” (Δα- νιήλ ΙΑ/11:36-37).

Τα λόγια αυτά του Δανιήλ έρχονται σε συμφωνία με αυτά που λέγει ο Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς, όταν τους γράφει ότι θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας και ο υιός της απώλειας, ο Αντίχριστος, «ο αντικείμενος και υπεραϊρό- μενος εναντίον εις ΠΑΝΤΑ λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθίση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων ΕΑΥΤΟΝ ότι είναι Θεός...» (Β΄ Θεσσαλ. Β/2:4).

Περιμένοντας λοιπόν όλοι έναν “Ηγέτη” που θα αποκατα- στήσει τη χαμένη ειρήνη και ευημερία στον κόσμο, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και με μεγάλη ευκολία θα επιβληθεί σαν “Παγκό- σμιος Ηγέτης”. Όταν αυτός εμφανιστεί στο παγκόσμιο προσκή- νιο, θα είναι μια ισχυρή ηγετική και ταυτόχρονα πολιτική προσω- πικότητα με διεθνή ακτινοβολία και κύρος. Θα λαμβάνει τη δύνα- μή του απευθείας από το Σατανά (βλ. Αποκάλυψη ΙΓ/13:1-2, ΙΖ/17:8).

Εάν ρωτήσουμε κάποιο μέλος της μασονίας να μας πληρο- φορήσει για τους σκοπούς και τους στόχους της μασονίας, η απάντηση κατά κανόνα είναι στερεότυπη, που συνήθως είναι: «Η μασονία είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο, που θέλει και επι- διώκει την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση των λαών με την κατάργηση λαών, εθνών, φυλετικών διακρίσεων, συνόρων και λοι- πών διαφορών, με στόχο την παγκόσμια κατάργηση του πολέ- μου και μαζί μ’ αυτόν και όλα τα δεινά της ανθρωπότητας και για τη σίγουρη, βέβαιη και γρήγορη επιτυχία αυτού του σκοπού επι- βάλλεται να υπάρχει ένας **παγκόσμιος ηγέτης**, ο οποίος θα εί- ναι προικισμένος με εξαιρετικά χαρίσματα και ιδιότητες». Κανέ- νας όμως μασόνος δεν απαντά με σαφήνεια και καθαρότητα και δεν προσδιορίζει «τι ακριβώς γίνεται» και «γιατί γίνεται» μέσα στους απρόσιτους για τον κάθε μη μεμυημένο χώρους τους.

◆ Γνωρίζουμε όλοι μας, πως δεν είναι οι μασόνοι οι μοναδικοί που επιδιώκουν την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση των λα- ών, αλλά υπάρχουν πολλές οργανώσεις, κινήματα και σωματεία, που έχουν τον ίδιο σκοπό, κινούμενοι όμως από διαφορετικά κί-

νητρα. Αναφέρουμε παρακάτω τις πιο αντιπροσωπευτικές περι- πτώσεις:

1. ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ

Θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε «οι αναρχικοί του μαρκαδόρου και της μπογιάς» έχοντες γεμίσει τους τοίχους, τα παγκάκια, τα καταστήματα, τις πλατείες, κλπ., με συνθήματα όπως “Κάτω το Κράτος”, “Κάτω η εξουσία”, “Θάνατος στα αφε- ντικά”, “Ο σύγχρονος δούλος δεν είναι σκυθρωπός, αλλά είναι γε- λαστός”, “Τι κούραση να ξεκουράζεσαι”, και άλλα πολλά “μαργα- ριτάρια” του είδους, θέλοντες να καταργήσουν κάθε εξουσία νόμι- μη, οποιασδήποτε μορφής και να είναι αυτή, ώστε να υπάρξει (κατά την άποψή τους) πραγματική και γνήσια ευημερία, τάξη και ειρήνη, χωρίς τον κρατικό παρεμβατισμό και εξαναγκασμό. **Επι- διώκουν δηλαδή να θεσπίσουν μια “Νέα Τάξη Πραγμάτων”, δημι- ουργώντας μια “...κοινωνία αγγέλων”**. Πως όμως είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, όταν οι ίδιοι για να επιτύχουν τους σκοπούς τους χρησιμοποιούν βία, μίσος, τρομοκρατία και κάθε άλλης μορφής παράνομης ενέργειας;

Όλες οι πράξεις τους έρχονται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, η οποία με σαφή και κατηγορηματικό τρό- πο αναφέρει «**Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξου- σίες, επειδή, δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό, ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ. Όστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού, κι αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη. Επειδή, οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά...»** (Ρωμαίους ΙΓ/13:1-3). Επίσης στις Παροι- μίες Η/8:15 ο Θεός λέγει «**Δι’ Εμού οι βασιλείς βασιλεύουσι και οι άρχοντες θεσπίζουν δικαιοσύνην**».

2. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Αυτοί αποτελούν μια θρησκευτική οργάνωση και αποβλέ- πουν σε μια “επίγεια υλική βασιλεία” του Ιησού Χριστού. Πι- στεύουν ότι η Εκκλησία του Χριστού θα αποτελείται μόνο από

144.000 πιστούς (παρερμηνεύοντας την Αποκάλυψη Ζ/7:4) και ότι αυτοί οι 144.000 θα είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά, που θα ανήκουν στο «Μικρόν Ποίμνιον» και θα είναι οι επιτελείς του Ιησού, όταν Αυτός θα βασιλεύσει στη Γη (βλ. Αποκάλ. κεφ. Κ´/20).

Μια άλλη δοξασία τους είναι σχετικά με τη Θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν δέχονται ότι ο Υιός είναι η φανέρωση του Θεού Πατέρα, ότι είναι **“ο Θεός εν Χριστώ”** (Β´ Κορινθ.Ε/5:19), **“ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί”** (Α´ Τιμόθ. Γ/3:16), **“ο Θεός μεθ’ ημών”** - δηλαδή **“ο Εμμανου-Ηλ”** (Ματθ. Α/1:23), **“ο Ελοχίμ”** (Ησαΐας ΛΕ/35:4, Μ:3 /Ματθ. Γ/3:3), **“ο Γιαχβέ”** (Λουκάς ΚΑ/21:8 /Ιωάν.Η/8:24,28, 58), **“ο Παντοκράτωρ”** (Αποκ.Α/1:8), **“ο Αιώνιος Πατήρ”** (Ησαΐας Θ/9:6), κλπ., αλλά πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ένα τέλειο κτίσμα του Θεού, ή ένας άγγελος (συνήθως αναφέρονται στον Μιχαήλ), ή ένας κατώτερος θεός, γι’ αυτό όταν θα εμφανιστεί στο διεθνές προσκήνιο ο Αντίχριστος, ως ο «Υπέρ-Ηγέτης» που θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία στην ανθρωπότητα, πλανημένοι καθώς θα είναι, θα τον ακολουθήσουν χωρίς δισταγμό.

Μια επίσης βασική δοξασία τους είναι σχετικά με το έτος “1914”. Πιστεύουν ότι από το έτος αυτό, που ήταν η έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, έχει έρθει στη Γη ο Ιησούς Χριστός και κυβερνά αόρατα, πλην όμως, μόνο ειρήνη δεν γνώρισε από τότε η ανθρωπότητα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1940-1944, έγινε ένας Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, χειρότερος του Πρώτου, καθώς και δεκάδες τοπικοί καταστροφικοί πόλεμοι σε ολόκληρη την υφήλιο. Η πείνα, οι αρρώστιες, η εξαθλίωση, οι σεισμοί, κλπ. είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο του αιώνα μας.

Φρονώ, πως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο με το δογματικό “Πιστεύω” των Μαρτύρων του Ιεχωβά, γιατί σε όσους ασχολούνται με το Λόγο του Θεού, τους είναι γνωστό. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι δεν θα πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιος που θα λέγεται “Αντίχριστος”, ή “Θηρίο”, ή “Ανομος”, κλπ., (όλες αυτές είναι ονομασίες, που μας δείχνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα). Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά θα έχει και αυτός κάποιο όνομα, πιθανώς πολύ συνηθι-

σμένο, όπως έχουμε όλοι μας και όπως είχε και ο Χριστός (ο κεχρισμένος) του Θεού, ο Ιησούς.

Ούτε επίσης θα είναι αποκρουστικός στην εμφάνιση, αντίθετα θα διαθέτει σαγήνεια και επιβολή, που η ισχυρή προσωπικότητά του θα συμπαρασύρει τα πλήθη. Θα είναι ένας τέλειος τύπος δημαγωγού ανθρώπου. Γι’ αυτό, εάν θέλει κάποιος να τον εντοπίσει (εφόσον βέβαια θα υπάρχει στο πολιτικό προσκήνιο), θα πρέπει να ψάξει να βρει έναν σύγχρονο άνθρωπο, που θα ενδιαφέρεται για τα σύγχρονα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, για κάποιον που θα έχει συγκεντρώσει επάνω του τα ιδεώδη στοιχεία και τις αρετές ενός χαρισματικού Ηγέτη, ο οποίος θα είναι η προσδοκία του κάθε ανθρώπου και δεν θα είναι απλά **«ο Ηγέτης»**, αλλά θα θεωρηθεί ότι είναι **«ο Υπερ-Ηγέτης»**.

Τέλος, δεν θα έρθει ενάντια του Χριστού και της θρησκείας, γιατί τότε θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εναντίον του. Αντίθετα, θα διακηρύξει ότι έρχεται **«αντί του Χριστού»**, γι’ αυτό και αποκαλείται συνήθως με το όνομα **«Αντί-Χριστος»** όχι δηλαδή ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ του Ι.Χριστού, αλλά **«ΑΝΤΙ του Χριστού»**. Θα παρουσιάζεται ότι είναι **«ο Χριστός (κεχρισμένος) του Θεού»**, θα προσπαθήσει να αντιποιηθεί το έργο του Ιησού Χριστού και να υποκλέψει τη δόξα Του. Εφόσον λοιπόν θα έρθει με “Χριστιανικό μανδύα” θα είναι πολύ εύκολο να εξαπατήσει όχι μόνο τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και τους γνήσιους πιστούς, όπως άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Ιησούς, ότι **«θα πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί»** (βλ. Ματθ.ΚΔ/24:5,11,24).

3. Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η τέλεια μορφή του κομμουνισμού είναι ο λεγόμενος «αναρχοκομμουνισμός», δηλ. να φτάσουν οι άνθρωποι σε ένα τέτοιο επίπεδο πολιτισμού, προόδου και ευημερίας, ώστε να μη χρειάζεται να υπάρχει κάποια πολιτική εξουσία, δηλαδή κάποια Αρχή που να επιβάλλει την τήρηση και την εφαρμογή των νόμων, γιατί όλοι θα ζουν ειρηνικά, χωρίς προβλήματα και δεν θα υπάρχει καμιά πλέον διαφορά, πολιτική, κοινωνική, ιδεολογική, θρησκευ-

τική, κλπ., που να προκαλεί διχασμό, έριδες, διαμάχες και γενικά τέτοιου είδους καταστάσεις.

Αυτό όμως το **«ιδεώδες κοινωνικό σύστημα»** που ονειρεύονται και επιθυμούν οι ακολουθούντες τη Μαρξιστική ιδεολογία, αλλά και ο καθένας μας θα το ήθελε, είναι μόνο μια **ουτοπία** και τίποτε άλλο. Αυτό το ιδεώδες σύστημα θα γίνει πραγματικότητα στη Γη μόνο όταν ο Ιησούς Χριστός καταστρέψει τους συγκεντρωμένους στρατούς στον Αρμαγεδδώνα, συλλάβει και δέσει τον “άρχοντα του κόσμου τούτου”, το Σατανά, ρίξει στη λίμνη του πυρός τον Αντίχριστο και τον συνεργάτη του που θα είναι γνωστός ως ο “ψευδοπροφήτης” (βλ. Αποκάλ. ΙΓ’/13) και θα επιβάλλει τη δική Του βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης (βλ. Ησαΐας ΙΑ’/11, κλπ.).

Αλλά θα γίνει και μια αιώνια πραγματικότητα στον ουρανό, εκεί όπου ο Θεός θα εξαλείψει **«παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών** (των αγίων), **και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον»** (Αποκάλ. ΚΑ/21:4), και την ομορφιά αυτή του ουρανού θα την απολαύσουν μόνο οι δικαιομόνοι δια του αίματος του Ιησού Χριστού, οι άγιοι και οι ευσεβείς. Αντίθετα οι άδικοι και οι ασεβείς θα γνωρίσουν την αιώνια καταδίκη, την οποία μόνοι τους θα έχουν διαλέξει και ακολουθήσει. (βλέπε: Ματθαίος ΚΕ/25:31-46 /Δανιήλ ΙΒ/12:2 /Ιωάννης Ε/5:29 /κλπ.).

4. ΟΙ ΕΙΡΗΝΙΣΤΕΣ

Στις ημέρες μας υπάρχουν υπάρχουν πολλές οργανώσεις και κινήματα για την ειρήνη, γίνονται πορείες υπέρ της ειρήνης, οργανώνονται συνέδρια (διεθνή και τοπικά) για την ειρήνη και δημιουργούνται συνασπισμοί ειρήνης. Κτίρια, στάδια, περιοχές, σταθμοί, δρόμοι, κλπ παίρνουν το όνομα «ΕΙΡΗΝΗ». Οι εκδηλώσεις υπέρ της ειρήνης που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο το Μάρτιο 2003, προκειμένου να αποτραπεί ο πόλεμος στο Ιράκ («Καταιγίδα Νο2»), δεν είχαν προηγούμενο. Όλοι και παντού μιλούν και κόπτονται για την ειρήνη, αλλά ειρήνη στον πλανήτη Γη **δεν υπάρχει**. Εκπληρώνεται αυτό που λέγει η Αγία Γραφή: **«Επειδή όταν λέγω-**

σιν, ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος» (Α’ Θεσσαλονικείς Ε/5:3).

Στις ημέρες μας η λέξη **“ειρήνη”** (όπως επίσης και οι λέξεις “αγάπη” και “δημοκρατία”) έχει χάσει το νόημά της. Έχει ξεφτίσει η έννοιά της και κατάντησε μια λέξη χωρίς περιεχόμενο, ουσία και εφαρμογή στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενοι “ειρηνιστές”, όλων των αποχρώσεων, στο όνομα της Ειρήνης, της Προόδου και της Φιλίας των λαών χρησιμοποιούν βία, πολιτική ανωμαλία, κοινωνική αναταραχή, εγκληματικότητα, τρομοκρατικές ενέργειες, κλπ.. Γι’ αυτούς **“Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ”**.

- **Πως** όμως είναι δυνατόν, το μίσος να φέρει την αγάπη, το γκρέμισμα να φέρει την ανοικοδόμηση, η φαυλοκρατία να φέρει την ευημερία και η διχόνοια να φέρει την ομόνοια;
- **Πως** θα υπάρχει φως, όταν σβήσει το φως και επικρατήσει το σκοτάδι σε όλη του τη μαύρη μεγαλοπρέπεια;
- **Πως** είναι δυνατόν τα έργα των παιδιών του Διαβόλου να οδηγήσουν στη δημιουργία έργων, όμοιων με τα έργα των λυτρωμένων παιδιών του Θεού;

Οι ειρηνιστές, πλανώντες και πλανώμενοι, επιδιώκουν μια φαινομενική και ψεύτικη ειρήνη, την ειρήνη που προσφέρει ο άρχοντας του κόσμου αυτού, ο Διάβολος. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο μόνος ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (βλ. Ησαΐας Θ/9:6) διακήρυξε: **«...Ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω Εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδιά σας, μηδέ ας δειλιά... Εγώ ήλθον δια να έχωσιν ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία»** (Ιωάννης ΙΔ/14:27, Ι’/10:10). Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, όπως λανθασμένα υποστηρίζουν οι διάφοροι ειρηνιστές, αλλά **Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΟΣ», ΕΧΕΙ «ΑΓΙΑ» ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΓΙΟΥΣ» ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ «ΑΓΙΟΥΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ**.

5. «ΑΝΤΙ - ΧΡΙΣΤΟΣ» και «666»

Ο αριθμός “666” (χξς´) είναι ο αριθμός του Ψευδομεσσία, του Αντίχριστου, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη ΙΓ/13:18. Στις ημέρες μας διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός αυτός έχει επε-

κταθεί σε όλους τους τομείς των ανθρωπίνων σχέσεων και ειδικότερα στον οικονομικό τομέα.

Ο κόσμος έχοντας άγνοια του Λόγου του Θεού και φυσικά μη γνωρίζοντας τη φοβερή δύναμη που διαθέτει ο Διάβολος, θεωρεί ότι αριθμός “666” είναι απλά το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός νέου οικονομικού συστήματος, που θα φέρει την πολυπόθητη ευημερία στον άνθρωπο. Είναι γι’ αυτούς ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y), των computers (PC), οι οποίοι έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν γίνει ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής μας και σε πάρα πολύ λίγα χρόνια ο άνθρωπος θα ταυτιστεί τόσο πολύ με τους H/Y, ώστε κάθε του ενέργεια και πρωτοβουλία θα εξαρτάται από αυτούς, αφού όλα θα προγραμματίζονται μέσω των H/Y, αν και αυτό στις αρχές του 21^{ου} αιώνα που ζούμε είναι μια πραγματικότητα. Πιστεύουν λοιπόν, ότι ο αριθμός “666” αφορά γενικά τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη που θα φέρει την παγκόσμια οικονομική ευεξία και που μερικοί θρησκευτικά φανατισμένοι αντιτάσσονται σ’ αυτή την πρόοδο.

Αυτός όμως που θα είναι κυρίαρχος και εξουσιαστής της παγκόσμιας οικονομίας (και μέσω των H/Y), θα είναι αναμφισβήτητα και ο «Παγκόσμιος Υπέρ-Ηγέτης» και γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν σήμερα με το όραμα αυτής της “μεγάλης προσδοκίας”, ζουν με την ελπίδα ότι θα εμφανιστεί στον κόσμο αυτή η εξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία που θα αποκαταστήσει τη χαμένη ειρήνη και ευημερία επάνω στη Γη.

Σήμερα αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο και βασιλεύουν επάνω σ’ αυτόν, δεν είναι οι ηγέτες των διαφόρων Κρατών, αλλά οι ισχυροί του χρήματος. **Αυτοί** εξουσιάζουν τα πάντα (Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, κλπ.), **αυτοί** είναι που ανεβάζουν και κατεβάζουν Κυβερνήσεις, **αυτοί** είναι που κυβερνούν τον κόσμο, χωρίς όμως οι ίδιοι να είναι αρχηγοί Κρατών, **αυτοί** εξουσιάζουν τον κόσμο με το χρήμα τους και γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι «**η βασιλεία του Σατανά είναι ο ΜΑΜΩΝΑΣ**», δηλ. το χρήμα, γιατί “μαμωνάς” σημαίνει “χρήμα” (βλ. Λουκάς Ις’/16:9-14) και αυτοί θα παραδώσουν τη χρηματική τους δύναμη και εξουσία

στον Αντίχριστο, και ποιος θα μπορεί να συγκριθεί με αυτόν, όταν αυτός θα είναι παγκόσμια οικονομικά πανίσχυρος;

Είχε πει ο ιδρυτής των Τραπεζών Ρότσιλντ, το 1700 περίπου, ότι «Αν μου δώσετε τον έλεγχο της οικονομίας ενός Κράτους, δεν με ενδιαφέρει ποιος κυβερνά αυτό το Κράτος». Είπε τα λόγια αυτά, γιατί είχε την επίγνωση του γεγονότος ότι όποιος κρατά στα χέρια του και ελέγχει την οικονομία ενός Κράτους, αυτός είναι στην πραγματικότητα που κυβερνά και αυτός είναι που μπορεί να ελέγχει και να εξουσιάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Δυστυχώς ο άνθρωπος ζει με τη ψευδαίσθηση μιας παγκόσμιας ενότητας και ειρήνης, χωρίς όμως να γνωρίζει τα δεινά που πρόκειται να έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα και αυτό γιατί στη θέση του πραγματικού **“άρχοντα της Ειρήνης”**, που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα τοποθετήσει τον **ψευδομεσσία**, για την επικράτηση του οποίου από τώρα προετοιμάζεται το έδαφος:

1. Κάποτε συνάντησα ένα νεαρό σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, που είχε στο χέρι του χαραγμένο με τατουάζ τον αριθμό “666”. Σε ερώτηση, «Τι σημαίνει γι’ αυτόν ο αριθμός αυτός» απάντησε πως, «όσοι έχουν αυτο τον αριθμό είναι **ειρηνιστές** και μια ημέρα θα κυβερνήσουν επάνω στη Γη».
2. Ένας άλλος νεαρός χούλιγκαν, είχε πολλά σήματα (κονκάρδες) καρφίτσωμένα στο μαύρο μπουφάν του. Σε ερώτηση, «Γιατί, ενώ είχε τόσα σήματα, δεν είχε και τον αριθμό 666 που είχαν και άλλοι», αυτός απάντησε ότι «αυτοί που έχουν τον αριθμό 666 είναι της **βασιλείας** και είναι οι **σκληροί**, που κάποτε θα κυβερνήσουν τη Γη». Επίσης ανέφερε ότι αυτοί αποτελούν θρησκευτική οργάνωση.

6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Η φιλοσοφία του κόσμου σήμερα είναι: «Πίστη σε μια ανώτερη δύναμη. Ο Θεός είναι ο Μεγάλος και ο Παντοδύναμος, που δημιούργησε το σύμπαν, είναι μια έννοια απροσπέλαστη και μακρινή, με αποτέλεσμα ο ένας να Τον φαντάζεται με τον τάδε τρόπο και ο άλλος με κάποιον άλλο τρόπο, ο ένας έτσι και ο

άλλος αλλιώς. Οι Χριστιανοί την ανώτερη δύναμη την ονομάζουν Θεό, οι Βουδιστές την αποδίδουν στο Βούδα, οι Μωαμεθανοί την ονομάζουν Αλλάχ, και ούτω καθε εξής. Είναι ο ίδιος Θεός. Όλοι πιστεύουμε σε μια ανώτερη δύναμη, γιατί λοιπόν να πολεμάμε μεταξύ μας, αφού κατά βάση πιστεύουμε, λατρεύουμε και προσκυνάμε τον ίδιο Θεό; Αφού όλοι αποβλέπουμε στην ηθική εξύψωση και τελείωση του ανθρώπου; Αφού όλοι εργαζόμαστε για την παγκόσμια ειρήνη;»

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών - ΠΣΕ (**World Council of Churches - WCC**) συστήθηκε γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλ. να φέρει επάνω σ' αυτό το δύστυχο πλανήτη, που πάντοτε μαστίγεται από θρησκευτικές συγκρούσεις, μια παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Παρατηρούμε όμως στη διεθνή πρακτική πως ο ρόλος του Π.Σ.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στο θρησκευτικό τομέα, αλλά επεκτείνεται και στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Όταν θα έρθει ο ψευδομεσσίας, ο Αντίχριστος, τον οποίο και θα αναγνωρίσουν σαν «Παγκόσμιο Ηγέτη», θα συνεργαστεί μαζί τους και αφού τους χρησιμοποιήσει για να πετύχει τους σκοπούς του, κατόπιν μαζί με όλη την αποστάτιδα εκκλησία (ανεξάρτητα από δόγμα και πιστεύω), την οποία η Αγία Γραφή ονομάζει «**Βαβυλώνα, η μεγάλη πόρνη**» (βλ. Αποκάλυψη κεφ.ΙΖ' /17 και ΙΗ' /18), κυριολεκτικά θα τους συντρίψει και θα τους εκμηδενίσει. Έτσι πληρώνει ο Διάβολος τους συνεργάτες του.

Επικρατεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών μια δοξασία που λέγεται «**ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ**». Το ερώτημα είναι «Πως είναι δυνατόν να υπάρχει ενότητα, όταν υπάρχουν διαιρέσεις, διχόνοιες, έριδες, πάθη και μίση;» Δυστυχώς όμως, με αυτό το σύνθημα έχουν παγιδευτεί και έχουν γίνει μέλη του Π.Σ.Ε. Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι.

Το ΠΣΕ, μεσω της οικουμενικής αγάπης που διακηρύττει και των διαφόρων συμπροσευχών που διοργανώνει, προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να συνενώσει όλες τις Χριστιανικές παρατάξεις σ' ένα «βαβυλωνιακό» σχήμα. Τελευταία έχει εντείνει τις προσπάθειές του να συνενώσει και όλες τις θρησκείες του κόσμου, κάτω από μια πανθρησκευτική πνευματική ομπρέλλα (Χρι-

στιανούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστές, Ινδουϊστές, μάγους Αφρικανικών λαών, κλπ.). Σύμφωνα με το βιβλίο «**Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**» του γνωστού συγγραφέα Texe Marrs, (εκδόσεις ΣΤΕΡΕΩΜΑ) ο πρόεδρος του ΠΣΕ (WCC) Charles P. Taft είναι μέλος της μασονικής στοάς «Κρανίο και Οστά».

Πιστεύω προσωπικά, χωρίς να έχω απτές αποδείξεις επ' αυτού, ότι μέσα στο Π.Σ.Ε. υπάρχουν γνήσιοι Χριστιανοί, άνθρωποι δηλαδή που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό, που έχουν την εμπειρία της αναγέννησης και της πλήρωσης με το άγιο Πνεύμα του Θεού, γιατί νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα επικρατήσει στον κόσμο η ειρήνη του Ιησού Χριστού. Βρίσκονται όμως σε λάθος δρόμο, γιατί το σύστημα αυτό εκπροσωπεί και προετοιμάζει το δρόμο του επερχόμενου Υπέρ-Ηγέτη, του Αντίχριστου, ο οποίος θα έρθει με τρομερή δύναμη από το Σατανά, αλλά στην αρχή θα παρουσιάσει τον εαυτό του σαν ειρηνοποιό και εκφραστή της ειρήνης.

Πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, μας προειδοποιεί ότι «**θα πλανήσει, ει δυνατόν και τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ**» (Ματθ. ΚΔ/24:24). Εκείνο που πέτυχε σήμερα το «**Π.Σ.Ε.**» ήταν να δημιουργήσει ένα «**Θρησκευτικό Ο.Η.Ε.**».

7. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του «ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ», οι σκοποί για τους οποίους συστήθηκε ο Ο.Η.Ε. την 25η Ιουνίου του 1945 στο Σαν Φρανσίσκο, είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η διεθνή ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων και η διεθνή συνεργασία των Κρατών μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι έξω από το κτήριο του Ο.Η.Ε. αναγράφεται ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή: «**Και θέλουσι σφυρηλατήσει τα μαχαίρας αυτών δια υνία, και τα λόγγας αυτών δια δρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον τον πόλεμον**» (Ησαΐας Β/2:4).

Ειρήνη όμως στον κόσμο ο Ο.Η.Ε. δεν έχει φέρει, και αυτό γιατί οι αποτελούντες τον Οργανισμό αυτό έχουν βγάλει τον «άρ-

χοντα της Ειρήνης», τον Ιησού, έξω από τον Ο.Η.Ε. και φυσικά έξω από την καρδιά τους, και έτσι εκπληρώνεται αυτό που λέγει η Βίβλος ότι «**Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς**» (βλέπε, Ησαΐας ΜΗ/48:22, ΝΖ/57:21). Δημοσίευμα τύπου το έτος 1995, αναφερόμενο στην επέτειο των πενήντα (50) ετών του ΟΗΕ (1945-1995) σκιαγραφεί τέσσερις από τους διατελέσαντες Γενικούς Γραμματείς του Οργανισμού, πριν από τον τότε Γ.Γ. κ. Κόφι Ανάν: (1) Νταν Χάμερσκελντ ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ (1953-1960), (2) Κουρτ Βαλντχάιμ ο NAZI με βεβαρημένο μητρώο και με εξαιρετική δράση στην Ελλάδα, (1972-1982), (3) Ξαβιέ Περές Ντε Κουεγιάρ η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ (1982-1992) και (4) Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι ο "ΓΕΣ ΜΕΝ", για λογαριασμό του οποίου συνήθως μιλούσε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον (βλ. "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", 09-07-1995, σελ.26).

Στο ίδιο δημοσίευμα διαβάζουμε: **"Μισό αιώνα μετά (την ίδρυση του ΟΗΕ), ο Γενικός Γραμματέας του αναγκάζεται να φυγαδευτεί από τη Σομαλία από Αμερικανούς πεζοναύτες, να τον υποδέχονται στη Βοσνία με το σύνθημα «δολοφόνε», οι κυανόκρανοι να θεωρούνται «στρατός κατοχής» και οι δυνάμεις επέμβασης του Ο.Η.Ε. συνολικά κάτι σαν εντολοδόχοι των ΗΠΑ".** Δυστυχώς, ο Ο.Η.Ε. ιδρύθηκε για να διατηρεί την ειρήνη στον κόσμο, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να επιτηρεί τα συμφέροντα των ισχυρών της Γης. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά την ίδρυσή του το συμπέρασμα είναι ότι **"τα περισσότερα της ΕΙΡΗΝΗΣ έγιναν γεράκια του ΠΟΛΕΜΟΥ"**.

Ο "ΟΗΕ" στην αδυναμία του και στην απόγνωση του να φέρει την ειρήνη στον κόσμο, προτείνει ριζοσπαστικές λύσεις. Σαν ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί ένας ηγέτης, **μόνον ένας**, που να διαθέτει εξαιρετικά χαρίσματα, κύρος και επιβολή και που θα μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. Περιμένουν και αυτοί τον ψευδομεσσία, αποτελεί δηλ. ο ΟΗΕ ένας από τους πρόδρομους του Αντίχριστου.

◆ Όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις που αναφέραμε, καθώς και αρκετές άλλες, γνωστές ή άγνωστες, όπως είναι οι Ρόταρυ, Οικουμενιστές, Θεοσοφιστές, Ροδόσταυροι, Λάιονς, κλπ., μπορού-

με να τις χαρακτηρίσουμε παρακλάδια της μασονίας, καθόσον αποβλέπουν σε κοινούς στόχους και σκοπούς.

Η μασονία είναι μια καθαρά θρησκευτική οργάνωση με ισχυρά οικονομικά θεμέλια, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ενθρόνηση ενός «**Παγκόσμιου Ηγέτη**» και η επιβολή μιας «**Παγκόσμιας Εξουσίας**», όπου με την κατάργηση των συνόρων, των πολιτικών, θρησκευτικών και άλλων "διεθνών" διαφορών, θα δικαιωθούν για το "φιλανθρωπικό τους έργο", γιατί θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο ειρήνη, πρόοδος και ευημερία και έτσι θα σταματήσουν οριστικά οι πόλεμοι και η άδικη (δήθεν) διανομή του πλούτου, οι δε επιχειρήσεις και τα μέσα διαχείρισης της οικονομίας θα ανήκουν στον Παγκόσμιο Υπερ-Ηγέτη, από τον οποίο αυτοί θα ευεργετηθούν ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα έχουν προσφέρει για τη διαμόρφωση των συνθηκών επικράτησής του.



Αυτό είναι ένα από τα έγκυρα χαρτονομίσματα των χιλίων (1000) δολαρίων που κυκλοφόρησαν στην Αμερική (ΗΠΑ) και στο **μέσον** ακριβώς υπάρχει σχηματική παράσταση μασονικών συμβόλων. **Δεξιά και αριστερά** υπάρχουν επίσης σύμβολα σε μικρότερο μέγεθος, όπου υπάρχει και πάλι το μονογράμμα **"G"** (=θεός), που είναι ένα από τα κυρίαρχα σύμβολα του Σατανά, καθόσον επιδιώκει και ο ίδιος και το όργανό του, ο Αντίχριστος, όταν αυτός θα εμφανιστεί θείκη προσκύνηση και λατρεία.

... /// ...

Κεφάλαιο ΤΡΙΤΟ

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

Η μασονία είναι θρησκεία και μάλιστα ειδωλολατρική. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία την κατατάσσει στην «παγανιστική θρησκεία». Κάθε τι που έχει σχέση με τα είδωλα, ή με οποιαδήποτε άλλη λατρεία και όχι με τη λατρεία του Μόνου και Αληθινού Θεού που υπάρχει, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι Σατανισμός.

Τα μέλη της μασονίας είναι αξιότιμα μέλη της κοινωνίας. Είναι ευγενέστατοι, έντιμοι, ηθικοί, είναι θρησκευόμενοι σύμφωνα με το επικρατούν δόγμα στη Χώρα τους, κάνουν καλά έργα και γενικά είναι “άψογοι” σε όλες τους τις κοινωνικές εκδηλώσεις και υποχρεώσεις τους. Σε σχετικό δημοσίευμα τύπου διαβάζουμε: “Ο τέκτων είναι ελεύθερος να λατρεύει το Θεό, αναλόγως της θρησκείας στην οποία ανήκει, αν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, Καθολικός, Προτεστάντης, Ισραηλίτης ή Μωαμεθανός, Βουδιστής ή ΙνδουϊστήςΟ τέκτων αποβλέπει στην ανάπτυξη σε θέματα πνευματικά, δια της πίστης στο Θεό, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αγαθοεργίας και της εγκράτειας” (βλ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”, 09-02-1987).

Όλα αυτά όμως είναι μια όμορφη βιτρίνα της σκληρής πραγματικότητας και όλα γίνονται για κάλυψη των πραγματικών τους σκοπών. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι, όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούν (όπως αναφέραμε στο Β΄ κεφάλαιο), είναι από αποκρυφιστικές τελετές. Οι μασόνοι έχουν ναούς, τελετές, μυστήρια και φρικτές προσευχές στο “θεό” τους, τον ΜΑΤΣ. Δεν αποκλείεται στους μασονικούς ναούς να γίνονται και ανθρωποθυσίες, όπως γίνεται και στις επίσημες εκκλησίες του Σατανά (δεν το ισχυρίζομαι, απλά εικασία κάνω). Πόσα και πόσα νεαρά άτο-

μα, και ιδίως κοπέλες, εξαφανίζονται, χωρίς να βρεθούν ποτέ τα ίχνη τους; Τι γίνονται τα άτομα αυτά;

Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν και συνήθως έχει άμεση επιτυχία για τον κοινό (μέσο) άνθρωπο, είναι η “**Επιστημονική Αθεΐα**”. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, αφού οι ίδιοι προσεύχονται στο Σατανά, στο πρόσωπο του τερατόμορφου ΜΑΤΣ; Πολλοί, ίσως να αμφισβητούν την ύπαρξη του Σατανά και των πονηρών δυνάμεών του, δεν έχουν όμως παρά να ερευνήσουν και τότε θα αντιληφτούν τη φοβερή πραγματικότητα. Ένα γεγονός που θα διαπιστώσουν είναι ότι υπάρχουν κάτω από την εξουσία και την καθοδήγηση του Σατανά απόκρυφες επιστήμες και τέχνες με διάφορες ονομασίες, όπως αυτές που αναφέρουμε αμέσως παρακάτω:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 01. Αστρολογία | 21. Χαρτομαντεία |
| 02. Εταιρίες Ψυχικών Ερευνών | 22. Ψυχοερευνητές |
| 03. Μέντιουμ (medium) | 23. Εμφάνιση πνευμάτων (δαμονίων) |
| 04. Μαύρη Μαγεία | 24. Εμφάνιση “αποθανόντων” |
| 05. Λευκή Μαγεία | 25. Εξορκισμός |
| 06. Σολωμονική | 26. Αποκρυφισμός |
| 07. Αναστενάρια | 27. Ωροσκόπιο |
| 08. Υπνωτισμός | 28. Σπλαχνοσκοπία |
| 09. Πνευματισμός | 29. Οιονοσκοπία |
| 10. Παραψυχολογία | 30. Παραψυσικά φαινόμενα |
| 11. Τηλεκινητικά φαινόμενα | 31. Δαιμονισμός |
| 12. Τηλεπάθεια | 32. Ψυχοκίνηση |
| 13. Διόραση | 33. Διαλογισμός |
| 14. Μεταβίβαση σκέψης | 34. Μαγνητισμός |
| 15. Υποβολή | 35. Γιόγκα και Βελονισμός |
| 16. Προρρήσεις | 36. Γοητεία |
| 17. Πνευματοθεραπεία | 37. Η μαγεία των κεριών |
| 18. Υδρομαντεία | 38. Η τέχνη της Γητείας |
| 19. Νεκρομαντεία | 39. Διαίσθηση και Ψυχομετρία |
| 20. Καφεμαντεία | |

κλπ.

Όλα αυτά γίνονται με τη συνέργεια πνευμάτων του πονηρού υπερβατικού κόσμου (δαμονίων), όσο και αν αυτό φαίνεται για τους μη μυημένους και για τους μη γνωρίζοντες την Αγία Γραφή απίστευτο. Τα πονηρά αυτά πνεύματα έχουν δημιουργήσει όλες

τις “αιρέσεις” και έχουν σπείρει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το σπόρο της αθεΐας και του ορθολογισμού.

Οι μασόνοι-σατανιστές διαθέτουν άφθονο χρήμα και έτσι μπορούν να εξαγοράζουν με το **χρήμα**, αλλά και με το **φόβο**, ανθρώπους που κατέχουν υψηλές κοινωνικές και πολιτικές θέσεις και κατά συνέπεια που έχουν μεγάλη επιρροή στο λαό.

◆ Από τα **“ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ”**, που μεταφράστηκαν και στα Ελληνικά (βλ. εκδόσεις “ΜΠΙΜΠΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΜΑ”), παραθέτουμε μερικά αποκαλυπτικά αποσπάσματα:

απόσπασμα από το «Πρωτόκολλο 1»

«..Πετυχαίνει κανείς τα καλλίτερα αποτελέσματα διοικώντας τους ανθρώπους με τη ΒΙΑ και τον ΤΡΟΜΟ και όχι με ακαδημαϊκές συζητήσειςΤι συγκράτησε τα άγρια θηρία που ονομάζουμε ανθρώπους; Τι τους καθοδήγησε ως τώρα; Στην αρχή της κοινωνικής τάξης οι άνθρωποι υποτάχτηκαν στην *κτηνώδη και τυφλή ισχύ*, αργότερα στο νόμο που δεν είναι παρά η ίδια ισχύς, αλλά μεταμφιεσμένη...»

«...Οι άνθρωποι, είτε είναι απ’ τον όχλο, είτε όχι, οδηγούνται αποκλειστικά από τα μικρά πάθη τους, από τις δυσειδαιμονίες τους, από τα έθιμά τους, από τις παραδόσεις τους και τις αισθηματικές θεωρίες τους. Είναι δούλοι της διαίρεσης των κομμάτων...*Η πολιτική δεν έχει τίποτα το κοινό με την ηθική.* Η Κυβέρνηση που αφήνεται να οδηγείται απ’ την ηθική δεν είναι πολιτική κι επομένως η εξουσία της είναι εύθραστη. Εκείνος που θέλει να επικρατήσει πρέπει να είναι και ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ και ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ. Τα μεγάλα λαϊκά προτερήματα -η ειλικρίνεια και η τιμιότητα- είναι ελαττώματα στην πολιτική...»

«...Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δύναμη του πλήθους είναι τυφλή και ανόητη. Το πλήθος δεν λογικεύεται, ακούει δεξιά και αριστερά.... Οι χριστιανικοί λαοί αποκτηνώθηκαν με τα ισχυρά ποτά, η νεολαία τους αποβλακώθηκε με τις κλασικές σπουδές και με την πρόωρη ακολασία στην οποία την έχουν σπρώξει οι πράκτορές μας... Το σύνθημά μας είναι η ΔΥΝΑΜΗ και η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ... Η βία πρέπει να είναι μια αρχή, η πανουργία και η υποκρισία κανόνας για τις κυβερνήσεις που δεν θέλουν να παραδώσουν το κύρος τους στα χέρια των πρακτόρων μιας νέας δύναμης...»

«...Εμείς είμαστε εκείνοι που πρώτοι έχουμε ρίψει στο λαό τις λέξεις **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ»**, λέξεις που επαναλαμβάνονται από ανόητους παπαγάλους... Στον κόσμο όμως οι λέξεις **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ»**, έφεραν στις τάξεις μας με την μεσολάβηση των αφοσιωμένων πρακτόρων μας, ολόκληρες λεγεώνες ανθρώπων...»

Αυτό το τριπλό σύνθημα, που ήταν και το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, είναι εντελώς αδύνατο να επικρατήσει και να γίνει πραγματικότητα, εάν πρώτα δεν επικρατήσει στις καρδιές των ανθρώπων η αγάπη που δίνει ο Θεός και όχι ο κόσμος, μιας αγάπης που να χαρακτηρίζεται από τη θυσία προς τον πλησίον, φίλο και εχθρό, γιατί **«ο Θεός είναι αγάπη»**.

Οι μασόνοι με τα έξυπνα αυτά συνθήματα δημιουργούν στον άνθρωπο κάποιο ενδιαφέρον για **ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ** (ισότητα στην κατανομή του πλούτου, δικαιοσύνη στη μοιρασιά, κλπ.), ενώ εκείνο που έχει περισσότερο ανάγκη ο άνθρωπος είναι τα **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ** (αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη, ηθική, κλπ., που να πηγάζουν από το Θεό). Ο λαός και γενικά οι μάζες καθοδηγούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος) τα οποία βρίσκονται στα χέρια μιας “οικονομικής ολιγαρχίας” που επηρεάζει και καθοδηγεί την κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση του λαού, σύμφωνα με τα συμφέροντά της.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ότι ακούμε και διαβάζουμε. Είναι βέβαια γεγονός πως, εάν αγαπήσουμε κάτι, μετά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό, γιατί έχουμε πλέον δεθεί με αυτό συναισθηματικά.

απόσπασμα από το «Πρωτόκολλο 4»

«Ποιος θα μπορούσε να ανατρέψει μια ΑΟΡΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ; Γιατί τέτοια είναι η δύναμη μας. Η εξωτερική επιφάνεια του μασονισμού δεν χρησιμεύει παρά μόνο για να καλύπτει τους σκοπούς μας. Το σχέδιο της ενέργειας αυτής της αόρατης δύναμης και επί πλέον ο τόπος διαμονής της θα μένουν πάντοτε άγνωστα στο λαό...»

«...Να γιατί είναι αναγκαίο να καταστρέψουμε την πίστη, να αποσπάσουμε απ’ το νου των Χριστιανών την ίδια την αρχή της Θεότητας

και του αγίου Πνεύματος για να τα αντικαταστήσουμε με τους υλικούς υπολογισμούς και τις υλικές ανάγκες.

Και για να μην έχουν τα πνεύματα των Χριστιανών τον καιρό να σκέπτονται και να εξετάζουν τα σχετικά με τον εαυτό τους πρέπει να τα απασχολούμε με τις βιομηχανίες και το εμπόριο. Μ' αυτό τον τρόπο όλα τα Έθνη θα επιζητούν να κερδίζουν, και παλεύοντας για τα ιδιαίτερά τους οφέλη, δεν θα αντιληφθούν τον κοινό εχθρό τους...»

Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε αυτά τα στοιχεία φοβερά και απίστευτα. Είναι όμως πέρα για πέρα αληθινά και έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, γι' αυτό πρέπει όλοι οι Χριστιανοί να έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια γυμνασμένα και να ελέγχουν ποια είναι η πηγή των μηνυμάτων που δέχονται, εάν είναι από το Θεό ή από το Διάβολο. Στόχος των μασόνων-σατανιστών είναι να στρέψουν τον άνθρωπο σε έναν άκρατο υλισμό. Ο Λόγος τους Θεού, η Αγία Γραφή, μας προειδοποιεί:

1. **ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5'6:19-20** “Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόληξ και σκωρία αφανίζει, και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν, αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς **ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ...**”
2. **ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5'6:25** “Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγητε και τι να πίνητε, μηδέ περί του σώματός σας, τι να ενδυθήτε”
3. **ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ'13:5** “Ο τρόπος (σας) έστω **ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ**, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι Αυτός είπε, <Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει...”

απόσπασμα από το «Πρωτόκολλο 7»

«Σ' ολη την Ευρώπη, όπως και στις άλλες Ηπείρους, πρέπει να διεγείρουμε την ταραχή, τη διχόνοια και το μίσος. Το όφελος είναι διπλό: Αφενός μεν θα κάνουμε μ' αυτό τον τρόπο να μας σέβονται όλες οι Χώρες οι οποίες θα ξέρουν ότι θα μπορούμε, όταν θέλουμε, να προκαλέσουμε την αταξία ή ν' αποκαταστήσουμε την τάξη.... Αφετέρου οι μηχανορραφίες μας θα περιπλέξουν όλων τα νήματα που θα έχουμε στήσει στα Υπουργεία των Κρατών....

«...Για να φτάσουμε στο σκοπό μας, θα χρειαστεί ν' αναπτύξουμε μεγάλη πανουργία στην πορεία των συνεννοήσεων και των διαπραγματεύσεων. Αλλά σ' εκείνο που ονομάζεται “επίσημη γλώσσα” θ' ακολουθήσουμε τακτική αντίθετη και θα φανούμε έντιμοι και συμφιλιωτικοί. *Κι έτσι οι λαοί και οι Κυβερνήσεις των Χριστιανών τους οποίους έχουμε συνηθίσει ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ, παρά μονάχα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ των πραγμάτων που τους παρουσιάζουμε, θα μας θεωρήσουν για μια ακόμα φορά ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ και ΣΩΤΗΡΕΣ του ανθρώπινου γένους..»*

Όλα αυτά είναι μια πολύ μικρή εικόνα της φρικτής και φοβερής πραγματικότητας. Τα πάντα δείχνουν ότι ο αναμενόμενος Ψευδο-Μεσσίας, ο Παγκόσμιος Ηγέτης, που περιμένουν οι μασόνοι και οι σατανιστές, δεν είναι άλλος από τον λεγόμενο «**Αντί-χριστο**» ή το «**θηρίον**» όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη και από τον προφήτη Δανιήλ.

Όλα αυτά βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και την εξουσία του Σατανά και για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος που έχει παγιδευτεί σ' αυτές τις καταστάσεις, υπάρχει μόνο ένας και μοναδικός τρόπος, που είναι “η κάλυψη με το άγιο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά”. Να δεχτεί δηλ. ο κάθε άνθρωπος ότι η θυσία του Ιησού έγινε προσωπικά γι' αυτόν, ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε με το αίμα Του τις δικές του αμαρτίες και ότι τώρα αυτός είναι δικαιωμένος ενώπιον του αγίου Θεού και να ζητήσει τη δόξα της άγιας παρουσίας Του να έρθει μέσα στη ζωή του, ώστε να έχει μια συνεχή προσωπική εμπειρία και σχέση με το σωτήρα του Ιησού.

Αν αυτό, το πολύ απλό γεγονός -αγαπητέ αναγνώστη- αποδεχτείς με ειλικρινή καρδιά και ταπείνωση, τότε ο Κύριος Ιησούς θα σε γεμίσει με τη γλυκιά παρουσία Του, με το άγιο Πνεύμα του. Τότε, η ζωή σου ολόκληρη θα λάμψει από το Φως Του και τα σκοτάδια της ανησυχίας, του φόβου, του άγχους, της αγωνίας και της ταραχής θα διαλυθούν. **ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΖΩΗ Θ' ΑΡΧΙΣΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.** Μια ζωή, όχι πλέον γεμάτη από **καρπούς αμαρτίας**, όπως είναι φθόνος, έριδες, ζηλοτυπία, θυμός, μέθη, ακαθαρσία, μοιχεία, υπερηφάνεια, φιλαυτία, ειδωλολατρεία, κλπ., αλλά γεμάτη από **τον καρπό του αγίου Πνεύματος**, που είναι «α-

γάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθωσύνη, πραότητα, πίστη και εγκράτεια» (βλ. Γαλάτας Ε/5:22).

Η αποδοχή του έργου της θυσίας του Ιησού Χριστού, η ειλικρινή σου μετάνοια για τις αμαρτίες σου, η πλήρωσή σου με το Πνεύμα του Θεού και ο προσωπικός σου αγιασμός, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη συντριβή της εξουσίας και της δύναμης του Σατανά από τη ζωή σου, γιατί θα είναι πλέον αδύναμος, μπροστά στη δική σου εν Χριστώ Ιησού δύναμη: **«Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;»** (Ρωμαίους Η/8:31).



Μονοδóλλαρο των ΗΠΑ, που απεικονίζει την πυραμίδα (αποκρυφιστικό σύμβολο), στην κορυφή της οποίας είναι **«ΤΟ ΜΑΤΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»**.

Κάτω είναι η Λατινική επιγραφή: **«NOVUS ORDO SECLORUM»** που ερμηνεύεται από τους Μασόνους ως **«ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»** ή αλλιώς **«ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ»**

... /// ...

Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ και ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ

Ένα χαρακτηριστικό γεγονός των ημερών μας που προαναγγέλλει την εμφάνιση του Ψευδο-Μεσσία, του Αντίχριστου, είναι ο αριθμός **«666»**. Είναι ένα γεγονός που εκπλήσσει, η ξαφνική χρησιμοποίηση και η τρομερά γρήγορη εξαπλώση του αριθμού “666” σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αρκετά καταστήματα ξένων Κρατών έχει εφαρμοστεί ένα σύστημα αγοραπωλησίας, ώστε οι συναλασσόμενοι για να μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν διάφορα αγαθά (τρόφιμα, ρούχα, κλπ.), πρέπει να έχουν στην παλάμη του χεριού τους τον αριθμό “666”. Το σύστημα αυτό έχει τύχει εφαρμογής σε πολλές Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε όλες τις Ηπείρους της Γης, με περιορισμένη προς το παρόν ισχύ. Το χάραγμα αυτό είναι “ΑΟΡΑΤΟ” και “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ” και γίνεται “ΟΡΑΤΟ” κάτω από υπερέρυθρες ακτίνες. Μετά από λίγες ημέρες εξαφανίζεται, καθόσον εξέλειπε ο σκοπός για τον οποίο τέθηκε. Σιγά-σιγά το χάραγμα θα είναι “ΑΟΡΑΤΟ” και “ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ” και έτσι όλοι οι άνθρωποι θα είναι ελεγχόμενοι.

Ο αριθμός “666” βρίσκεται παντού: Σε τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα, βιβλία, αναψυκτικά, σε καταστήματα παντός είδους, σε επίσημα Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, σε ταξιδιωτικά έγγραφα, σε πιστωτικές κάρτες, κλπ.. Ο αριθμός αυτός συνήθως δεν είναι γραμμένος με τρία εξάρια (666), αλλά είναι κωδικοποιημένος με το γραμμωτό σύστημα **“BAR CODE SYSTEM”** και διαβάζεται μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα. Ο αριθμός “6” σχηματίζεται από δύο ψιλές γραμμές, που εξέχουν του υπόλοιπου κώδικα και που βρίσκεται στα δύο άκρα και στο μέσον του γραμμωτού συστήματος, και έτσι έχουμε κωδικοποιημένο τον αριθμό “666”. Πιστεύω ότι σήμερα στην Ελληνική και Ξένη αγορά, δεν υπάρχει κανένα

προϊόν που να κυκλοφορεί χωρίς το γραμμωτό σύστημα, και εάν υπάρχει θα είναι σε μικρά παραδοσιακά καταστήματα, τα οποία τείνουν να εκλείψουν (Για τη μεγάλη εξάπλωση του αριθμού 666 θα αναφερθούμε στο Κεφάλαιο Έβδομο).

Η ανθρωπότητα, ξαφνικά και χωρίς να το καταλάβει, θα βρεθεί μέσα σε ένα δίκτυο ολοκληρωτικής (ηλεκτρονικής) παρακολούθησης και το μόνο που θα απομένει πλέον, θα είναι η επίσημη εμφάνιση του Ψευδομεσσία: **“Και έκαμνε ΠΑΝΤΑΣ, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους φτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι ΧΑΡΑΓΜΑ επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μ η δ ε ί ς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το ΧΑΡΑΓΜΑ, ή το ΟΝΟΜΑ του θηρίου (δηλ. του Αντίχριστου), ή τον ΑΡΙΘΜΟΝ του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, όστις έχει τον νουν, ας λογαριάση ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, διότι είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, και ο αριθμός αυτού (είναι) χξς’-666”** (βλ. Αποκάλυψη ΙΓ/13:16-18).

Σήμερα και από τα τρία μεγάλα δόγματα της Χριστιανοσύνης, έχει δοθεί μεγάλη έκταση και δημοσιότητα στο «σύστημα 666», πολλά βιβλία έχουν γραφτεί και πολλές συζητήσεις-διαλέξεις γίνονται για το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των Χριστιανών, ανεξάρτητα αν μελετούν την Αγία Γραφή ή όχι, να έχει σχηματίσει την πεποίθηση ότι, **κατά την διακυβέρνηση του κόσμου από το νέο Ηγέτη, όποιος δεν θα έχει στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπό του το (ηλεκτρονικό) χάραγμά του, δεν θα μπορεί να αγοράζει και να πωλεί αγαθά και κατά συνέπεια θα υποφέρει.** Σε περίπτωση που θα δεχτεί το χάραγμα, θα πάει στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση και δεν θα υπάρχει πλέον γι’ αυτόν δρόμος σωτηρίας. Αυτό όμως θα συμβεί πράγματι, **ή πρόκειται για κάτι άλλο;**

Το “666” είναι μια πραγματικότητα και την προφητεία που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη ΙΓ/13:16-18 δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Εκεί μας περιγράφεται από τον απ. Ιωάννη ένα μελλοντικό σατανικό σύστημα, που η αρχή του βρίσκεται στις ημέρες μας. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε και να

δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία μόνο στην **υλική εκπλήρωση** της προφητείας, δηλ. στην παγκόσμια επικράτηση του αριθμού “666”, όσο στην **πνευματική της έννοια και εκπλήρωση**, κάτι που πολλοί παραβλέπουν. Στην εποχή της κυριαρχίας του Αντίχριστου όποιος δεν θα έχει το χάραγμά του, το οποίο θα είναι ή το όνομά του, ή ο αριθμός του ονόματός του, δεν θα μπορεί **«να αγοράσει»** ή **«να πωλήσει»** μας λέγει η Γραφή. Δεν μας λέγει όμως στο σημείο αυτό, **«Τι είναι αυτό, που δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει; Μήπως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ υλικά αγαθά, όπως πιστεύει ο πολύς κόσμος και ΕΙΝΑΙ κάτι άλλο;»**

Στις Παροιμίες ΚΓ/23:23 γράφει **«ΑΓΟΡΑΖΕ την αλήθειαν και ΜΗ ΠΩΛΕΙ, την σοφίαν, και την παιδείαν, και την σύνεσιν».** Να αγοράζουμε την **αλήθειαν** μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και ο Ιησούς Χριστός είναι «η Οδός και η ΑΛΗΘΕΙΑ, και η Ζωή» (Ιωάννης ΙΔ/14:6).

Επίσης στην παραβολή των **«δέκα παρθένων»** οι πέντε μωρές ζήτησαν από τις πέντε φρόνιμες έλαιον για τα αγγεία τους. Το “έλαιον” είναι σύμβολο του Πνεύματος του Κυρίου, και γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι το Πνεύμα το ζωοποιούν, Αυτός είναι το Πνεύμα της Αληθείας και Αυτός είναι ο Λόγος. Το “αγγείον” είναι σύμβολο του σώματός μας. Ζήτησαν λοιπόν οι μωρές παρθένες να αγοράσουν από τις φρόνιμες την **αλήθεια**, το Λόγο της σωτηρίας και αυτές είπαν **«...Πηγαίνετε προς τους ΠΩΛΟΥΝΤΑΣ και ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ για τους εαυτούς σας»** (βλ. Ματθαίος ΚΕ/25:1-13).

Στην παραβολή του **«κρυμμένου θησαυρού στον αγρό»** βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που βρήκε το “θησαυρό” και τον έκρυψε, ΠΩΛΗΣΕ όλα τα υπάρχοντά του για να μπορέσει ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ τον αγρό μέσα στον οποίο υπήρχε ο κρυμμένος θησαυρός και ο “θησαυρός” αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς, ο Λόγος της Αλήθειας (βλ. Ματθαίος ΙΓ/13:44).

Όταν στην Αποκάλυψη ΙΓ:16 μιλάει για “χάραγμα”, το ότι **δεν πρόκειται** για κάποιο πραγματικό-υλικό χάραγμα που θα πρέπει να έχει ο ακόλουθος του Αντίχριστου στο χέρι ή στο μέτωπο και που χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να πωλεί ή να αγοράζει αγαθά,

φαίνεται πολύ καθαρά από το επόμενο εδάφιο ΙΓ/13:17 που στο αρχαίο κείμενο γράφει: «...και ίνα μη τις δύναται αγοράσει ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα (το οποίο είναι), το **ΟΝΟΜΑ** του θηρίου, ή τον **ΑΡΙΘΜΟΝ** του ονόματος αυτού». Εδώ η Γραφή διευκρινίζει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει (είπαμε, πως δεν λέγει “ΤΙ να αγοράσει ή ΤΙ να πωλήσει”), παρά μόνο όποιος έχει ένα από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: Να έχει (1) **ή** το ΟΝΟΜΑ του θηρίου, (2) **ή** τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ του θηρίου, τα οποία αποτελούν το ΧΑΡΑΓΜΑ του θηρίου, που σημαίνει ότι ένας θα έχει το «όνωμα» του Αντίχριστου και ο άλλος θα έχει τον «αριθμό του ονόματος», ή αντίστροφα. ΟΝΟΜΑ σημαίνει το σύνολο των ιδιοτήτων ενός προσώπου ή ενός πράγματος. Άρα όποιος ακολουθεί συνειδητά το σύστημα του επερχόμενου Ηγέτη, θα έχει και το “όνομά” του, θα έχει δηλ. τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, τις ιδέες του, τις απόψεις του και γενικά το πνεύμα του. Πρόκειται για ένα καθαρά **πνευματικό χάραγμα**, γι’ αυτό και δεν πρέπει να εμμένουμε μόνο στην κατά γράμμα εκπλήρωσή του, η οποία όμως όταν συμβεί (και ήδη συμβαίνει) δείχνει ότι είναι πολύ κοντά και η πραγματική της εκπλήρωση.

Επίσης αυτό φαίνεται και από την Αποκάλυψη Ζ/7:3, ΙΔ/14:1, όπου και οι πιστοί του Θεού θα έχουν στο μέτωπό τους ένα χάραγμα-σφράγισμα, το οποίο βέβαια δεν θα είναι υλικό-ορατό, αλλά **θα είναι πνευματικό**. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο Διάβολος αντιγράφει το Θεό, για να εξαπατήσει τον άνθρωπο και για να τον οδηγήσει στην αιώνια απώλεια.

Στην εποχή λοιπόν του νέου Ηγέτη, όποιος δεν θα ανήκει στο πολιτικο-κοινωνικό-θρησκευτικό σύστημα που αυτός θα έχει εφαρμόσει, δεν θα μπορεί «**να πωλεί και να αγοράζει το Λόγο του Θεού**» δεν θα μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο ελεύθερα. Αυτό θα το κάνει μόνο η κατεστημένη (αποστάτιδα) Εκκλησία, η οποία θα έχει συμβιβαστεί με τον Αντίχριστο και θα έχει γίνει όργανό του και την οποία, αφού τη χρησιμοποιήσει για να εκπληρώσει τους σκοπούς του, μετά θα την καταστρέψει ολοσχερώς, όπως αναφέρεται με λεπτομέρειες στα ΙΖ’/17 και ΙΗ’/18 κεφά-

λαια του βιβλίου της Αποκάλυψης. Έτσι πληρώνει ο Διάβολος τους συνεργάτες του.

Η προετοιμασία μιας “Παγκόσμιας Κυβέρνησης” γίνεται κάθε ημέρα, όλο και περισσότερο φανερή. Πολλοί άνθρωποι φαντάζονται την εποχή της διακυβέρνησης του κόσμου από τον Αντίχριστο, σαν μια “Χρυσή Εποχή”, σαν μια περίοδο απόλυτης ειρήνης και ευημερίας. Στην πραγματικότητα θα είναι μια περίοδος πνευματικής αποχαύνωσης του ανθρώπου με την προσφορά “άρτου και θεαμάτων” για κάθε επιθυμία, όπου οι άνθρωποι για χάρη της απόλαυσης και του ευδαιμονισμού θα θυσιάσουν την ελευθερία τους και με μεγάλη τους ευχαρίστηση θα δεχτούν να ενταχθούν στο σύστημα του Υπερ-Ηγέτη.



Εδώ έχουμε ένα ακόμα μασονικό σύμβολο, που αποτελείται από:

- (1) Το **ΣΤΕΜΜΑ** που θα φορέσει ο επερχόμενος «Παγκόσμιος Ηγέτης» (ο Αντι-ΧΡΙΣΤΟΣ)
- (2) Το **ΣΤΑΥΡΟ** Λατινικού τύπου
- (3) Δύο **ΞΙΦΗ** σε σχήμα χιαστί
- (4) Το **ΣΤΑΥΡΟ** Μαλτέζικου τύπου (για τους «σταυρούς», βλέπε στη σελίδα 80).

Στη σελίδα 79, όπου παρουσιάζεται η σχηματική παράσταση της δομής της μασονικής ιεραρχίας, παρατηρούμε ότι το σύμβολο αυτό βρίσκεται στην υψηλή ιεραρχία. Βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος του διαβήτη και κάτω από το «Μάτι Που Βλέπει Τα Πάντα»

Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

Σήμερα οι μασόνοι με τη μυστική και απίστευτη δικτύωση που έχουν, σπέρνουν σε κάθε Χώρα μέσα από τα “δυνατά” και “μορφωμένα” πρόσωπα της Χώρας, που **δεν είναι** μασόνοι, αλλά και **δεν έχουν** τίποτα με τους μασόνους, τα προϊόντα τους, η βάση των οποίων είναι η **ΑΘΕΪΑ**, προϊόν της κουλτούρας του περασμένου αιώνα, που δεν έχει κατορθώσει να αποδείξει, ούτε στο ελάχιστο, κάτι από τη θεωρία της (αν μπορούμε να την ονομάσουμε “θεωρία”), αλλά κρυβόταν πάντοτε πίσω από «συνεντεύξεις» και «θεωρίες» φημισμένων και διάσημων ονομάτων της διανοητικής, που εξαπατούσαν τον κόσμο με φιλοσοφικές ιδέες, ηθικολογία, σκέψεις, διανοήση, κλπ..

Έτσι από τα **ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ** έγιναν πιστευτά στο πλατύ κοινό και μετέφεραν σε όλο τον κόσμο τις αντιεπιστημονικές θεωρίες τους σαν επιστημονικές (εξελικτική θεωρία, υλισμός, Θεοσοφία, κλπ.), με αποτέλεσμα να βρουν μεγάλη απήχηση στην ψυχή των ανύποπτων ανθρώπων, κυρίως εφήβων. Γι’ αυτό βλέπουμε σήμερα να βρίσκονται σε έξαρση η αμφισβήτηση του Θεού, η εκπαρθένη γέννηση του Ιησού και η αναστάση Του από τους νεκρούς, η αιωνιότητα του ανθρώπου, η ύπαρξη του Σατανά και των πονηρών του δυνάμεων, η πραγματικότητα του Ουρανού (παράδεισος) και της Κόλασης, κλπ.. Ότι έχει σχέση με την Αγία Γραφή αμφισβητείται από τον «παντογνώστη» άνθρωπο.

Πολλά ονόματα«διασήμενων άθεων», που τους θαυμάζει και υποκλίνεται μπροστά τους όλη η ανθρωπότητα, μπορούμε να αναφέρουμε: Έριχ Φρομ, Δαρβίνος, Φρ. Νίτσε, Βολταίρος, Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Σίγκμουντ Φρόυντ, Έρικ Φον Νταϊνικεν, Καρλ Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Β.Ι.Λένιν, Ρομαίν Ρολάν, Ρόμπερτ Αμπελέν, Ζαν

Πωλ Σατρ, Καρλ Γιουνγκ, Σιμόν Ντε Μπωβουά, Άλμπερτ Καμύ, Μαξ Νορντάου, Λούντβιχ Μπύχνερ, Μάρτιν Χαϊδέγγερ, Σοπενάουερ, Σέλλινγκ, Γιάννης Κορδάτος, Θωμάς Μάρας, Νικόλαος Κόκκινος, κλπ.

Γνωρίζοντας λοιπόν τα «δυνατά πνεύματα της διανοητικής» πως ο κόσμος ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ στις εφημερίδες, τα περιοδικά, στην τηλεόραση και γενικά στα μέσα πληροφόρησης, **υπέταξαν** κρυφά αυτά τα μέσα σε διάφορα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Πολιτείας, δήθεν ως Διευθυντές ή Σύμβουλοι, που πίσω από αυτούς κρύβονται συμφέροντα της μασονίας με την οποία έχουν κρυφές σχέσεις, έστω και αν δημόσια δείχνουν ότι είναι αντίπαλοί της.

Κατάφεραν με αυτό τον τρόπο να στρέψουν την προσοχή του κόσμου εκεί που αυτοί θέλουν, δηλ. στην πολιτική, στη μόδα, στη διασκέδαση, στον αθλητισμό, στην κοινωνική προβολή, στη λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία, κλπ. και έτσι να μη σκέφτονται καθόλου για το αιώνιο μέλλον τους, να μη σκέφτονται **που θα βρεθούν μετά θάνατο**, ενώ αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να είναι πρώτο στη ζωή τους. Έστρεψαν την προσοχή του ανθρώπου ΜΟΝΟ στις **υλικές** και στις βιωτικές ανάγκες του σώματος και όχι στις **πνευματικές**. Κατάφεραν και έπεισαν τον πλούσιο και τον φτωχό, τον μορφωμένο και τον αμόρφωτο, τον μικρό και τον μεγάλο, πως μετά το θάνατο δεν υπάρχει ζωή και ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ύλη, γι’ αυτό το σύνθημα τους από τους αρχαίους χρόνους είναι **«ας φάγωμεν και ας πίομεν, διότι αύριον αποθνήσκομεν»** (βλ. Α΄ Κορινθ. ΙΕ/15:32).

Τα λυτρωμένα παιδιά του Θεού γνωρίζουν ότι τα όνειρα, η μνήμη, η λογική, η συνείδηση, ο λόγος, τα συναισθήματα (λύπη, φόβος, χαρά, κλπ.) είναι εκδηλώσεις του πνευματικού-εσωτερικού ανθρώπου και όχι της σάρκας. Είναι επιστημονικά βεβαιωμένο ότι **«η ζωή γεννιέται μόνο από τη ζωή»** (Λ.Παστέρ), δηλ. το πνεύμα γεννιέται μόνο από το Πνεύμα και δόθηκε στον άνθρωπο από τον ίδιο το Θεό, γιατί ο Θεός είναι **«ΠΝΕΥΜΑ»** και **«ΑΙΩΝΙΟΣ»** (βλ. Ιωάννης Δ/4:24, Α΄ Τιμόθεου ς΄/6:16, Ησαΐας ΝΖ/57:15). Ο Ιησούς Χριστός, που ήταν η φανέρωση του Θεού Πατέρα στον κόσμο,

πέθανε σαν άνθρωπος για να πληρώσει τα λύτρα των δικών μας αμαρτιών και να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και εφόσον δεχτούμε τη θυσία Του αυτή ότι έγινε προσωπικά για μένα και για σένα, μια ημέρα θα αναστηθούμε και εμείς, γιατί «**εάν μόνο σ' αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, τότε είμαστε ελεεινότεροι όλων των ανθρώπων**» (Α΄ Κορινθ. 1Ε/15:19) και πιστεύω ότι είμαστε πιο ελεεινοί ακόμα και από τα ζώα, τα οποία ούτε κοπιάζουν, ούτε μοχθούν, αλλά και ούτε έχουν τη λογική του ανθρώπου, ώστε να γνωρίζουν ότι κάποτε θα πεθάνουν.

Η αδιαφορία του ανθρώπου, σχετικά με το υπαρξιακό του πρόβλημα, τον οδηγεί σε λάθος τρόπο σκέψης και έτσι δεν γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής του, με αποτέλεσμα να βυθίζεται συνέχεια σε έναν ωκεανό απογοήτευσης, άγχους και αγωνίας. Δεν μπορεί να καταλάβει και να εννοήσει μερικά ζωτικά ερωτήματα που τον απασχολούν, όπως “Ποιος είναι ο υψηλότερος και ομορφότερος σκοπός της ζωής του;” ή “Ποιος είναι ο προορισμός του εδώ στη Γη;” ή “Γιατί ο Θεός τον έφερε στην ύπαρξη;” ή “Τι θέλει ο Θεός από αυτόν;” Από τη μια μεριά ο εγωϊσμός του και ο φανατισμός του και από την άλλη μεριά η άγνοιά του, δεν τον αφήνουν να δει καθαρά ποια είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, και μερικές φορές δεν θέλει να το καταλάβει, γιατί τον “βολεύει” αυτή η κατάσταση.

ΠΡΕΠΕΙ ο κάθε άνθρωπος, προσωπικά, να διαλέξει ποιος θα είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει: Το δρόμο το στενό και δύσκολο, αλλά και ευλογημένο, που περνάει από το σταυρό του Γολγοθά, ή τον πλατύ και εύκολο δρόμο των εφήμερων σαρκικών απολαύσεων, που οδηγεί στην καταστροφή και στην αιώνια κατάδικη; Μέση λύση και κατάσταση δεν υπάρχει, ή ο Θεός είναι κύριος στη ζωή σου ή είναι ο Διάβολος. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση, ως προς το νόημα της ζωής και τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου, όσο και αν ψάξεις δεν θα την βρεις.

ΠΡΕΠΕΙ ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από τη σύγχρονη ειδωλολατρεία του 20ού αιώνα, η οποία έχει επιβάλλει στον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το αντιλαμβάνεται, διάφορα “συστήματα υπο-

δούλωσης”, πολιτικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικά, οικονομικά, κλπ. και εφόσον όλος ο κόσμος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή «**...κείται εν τω Πονηρώ**» (Α΄ Ιωάννου Ε/5:19), βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, αλλά αυτά πηγάζουν απευθείας από το Σατανά, τον άρχοντα του κόσμου αυτού, ο οποίος σαν στόχο του έχει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στις καρδιές των ανθρώπων με κάθε τρόπο.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει διάφορα συστήματα, τα οποία αντιπροσωπεύονται από διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Μασονία, Πολιτική, Θρησκεία, Φιλοσοφία, Παραψυχολογία, Οργανισμοί ειρήνης, κλπ. είναι μερικά από τα συστήματα επικράτησης και κυριαρχίας του Διαβόλου επάνω στον άνθρωπο. Τα συστήματα αυτά προετοιμάζουν ήδη το δρόμο του επερχόμενου παγκόσμιου «Υπέρ-Ηγέτη», του Αντί-Χριστου, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το κάθε σύστημα για να επιτύχει συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα:

- **ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** θα το χρησιμοποιήσει για να επικρατήσει **οικονομικά** στην ανθρωπότητα, γιατί οι μασόνοι είναι οι κυρίαρχοι της παγκόσμιας οικονομίας.
- **ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ** για να επικρατήσει σε όλο τον κόσμο **πολιτικά** και να γίνει αποδεκτός από όλους ως ο «Παγκόσμιος Ηγέτης».
- **ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ** για να επικρατήσει επάνω στην ανθρωπότητα **πνευματικά** και έτσι να ανακηρύξει τον εαυτό του “Θεό”, απαιτώντας θεική λατρεία και προσκύνηση (βλ. Αποκάλυψη, κεφ.1Γ΄/13).
- **ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ** για να γίνει αποδεκτός σαν **ειρηνοποιός**, γεγονός που για ένα διάστημα θα το κατορθώσει, εξαπατώντας την ανθρωπότητα.

Συμπερασματικά βλέπουμε πολύ καθαρά ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων συστημάτων **της μασονίας** που εξετάζουμε και **του Αντίχριστου**, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω.

◆ Βρισκόμαστε στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, στη διαστημική και ηλεκτρονική εποχή, αλλά έχουμε επιστρέψει στην πρωτόγονη κατάσταση και μορφή της ειδωλολατρείας. Συχνά δημοσιεύονται

στις εφημερίδες πληροφορίες για αποτρόπαιες ειδωλολατρικές (σατανικές) τελετές. Συνηθισμένο πλέον φαινόμενο να διαβάζουμε στις εφημερίδες για οπαδούς του Σατανά που αφαιρούν πτώματα από τους τάφους για να τα χρησιμοποιήσουν στη λατρεία τους (βλ. "ΕΘΝΟΣ"/27 και 30.08.1985, σελ.12, "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"/16.07.1990, σελ. 18-19, "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ"/19.05.1991, σελ.18-19, "ΤΑ ΝΕΑ"/30.12.1993, σελ.13-14, κλπ).

Στη Χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, όποιος ασκεί μαγεία, αποκρυφισμό, πνευματισμό, ωροσκόπιο και όλα τα παρεμφερή, έχει ένα "επάγγελμα" το οποίο δεν γνωρίζει ποτέ τι θα πει οικονομική κρίση και οι κάθε είδους μάγοι (καφεμάντεις, ονειρομάντεις, νυκτομάντεις, στερνομάντεις, κυβομάντεις, κηρομάντεις, σπλαχνομάντεις, χαρτομάντεις, αλεκτορομάντεις, κλπ.) κάνουν πραγματικά "χρυσές δουλειές". Γιατί, αυτό που "πουλάνε" όλοι αυτοί, είναι η διακαής αγωνία του ανθρώπου να μάθει το μέλλον του.

Ολόκληρα κυκλώματα, τόσο μάγων τσαρλατάνων (μέντιουμ), όσο και επίσημων παραψυχολόγων, εκμεταλλεύονται την ανθρωπινή δυστυχία και ελπίδα. Οι αριθμοί από διάφορα δημοσιεύματα είναι αποκαλυπτικοί: Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100.000 μάγοι, 8.000 μέντιουμ που διατηρούν επίσημα Γραφεία και πενήντα εταιρίες μαύρης μαγείας με 50.000 περίπου οπαδούς του Σατανά. Οι "εκκλησίες" τους επίσης βρίσκονται στο Τορίνο, τη Λυών, την Πράγα, το Λονδίνο, στο Σαν Φρανσίσκο, κλπ., οι οποίες συνήθως λειτουργούν σε χώρους ανοιχτούς ή σε παλιά σπίτια. Τέτοιες "εκκλησίες του Σατανά" από δημοσιεύματα του τύπου υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, στη Γλυφάδα, στα Βόρεια Προάστια, στη Θεσσαλονίκη και σε μερικές πόλεις της Πελοποννήσου.

Στο περιοδικό "ΕΙΚΟΝΕΣ" (τεύχος 154/14-10-1987) δημοσιεύτηκε άρθρο, σύμφωνα με το οποίο κοντά στην Πλατεία Βάθης υπάρχει ένα «άντρο μαύρης μαγείας». Επίσης, στο "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" της 11-06-1995 (σελ.20) διαβάζουμε "**Μόνο στην Αττική... 6.000 νέοι χορεύουν με τους σατανάδες**" και στο σχετικό σχόλιο αναφέρει ότι "**Στην περιοχή των ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, από την ΠΑΙΑΝΙΑ μέχρι το**

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, κι από την ΚΑΝΤΖΑ μέχρι το ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, η παρουσία των <πιστών του Σατανά> αποτελεί μέχρι και σήμερα κοινό μυστικό..."

- **ΓΑΛΛΙΑ:** Σύμφωνα με στατιστικές στο Παρίσι υπάρχουν 5.000 μάγοι, μάντεις και αστρολόγοι, που ο καθένας τους έχει τουλάχιστον 200 άτομα πελατεία. Τέσσερα εκατομμύρια Γάλλοι παρακολουθούν τα ωροσκόπια από εφημερίδες και περιοδικά, ενώ πάρα πολλοί ασχολούνται με εσωτερισμό, μεταφυσική και εξωγήϊνους. Υπολογίζεται (χωρίς επίσημα στοιχεία), ότι στη Γαλλία υπάρχουν 800.000 σατανιστές.
- **ΑΓΓΛΙΑ:** Πάλι σύμφωνα με στατιστικές στην Αγγλία το μισό περίπου του πληθυσμού ασχολείται με τον αποκρυφισμό και τον πνευματισμό και η Χώρα αυτή θεωρείται ότι κατέχει το "ρεκόρ" των σατανιστών, πάνω από ένα εκατομμύριο.
- **ΓΕΡΜΑΝΙΑ:** Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ασχολείται με τη μελέτη του ωροσκόπιου και των ζωδίων.
- **ΙΤΑΛΙΑ:** Στην Ιταλία οι σατανιστές ξεπερνούν τις 400.000.
- **ΡΩΣΙΑ (και πρώην Σ.ΕΝΩΣΗ):** Ολόκληρα χωριά κυριαρχούνται από μάγισσες. Από το έτος 1994 άρχισε να λειτουργεί και "Σχολή για μάγισσες", την οποία ίδρυσε ο 27χρονος τότε Ιγκόρ Ουλιάνοβ και δεκτές γίνονταν μόνο νεαρές κοπέλες. Στην πρώην **ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ** υπάρχουν μισό εκατομμύριο σατανιστές.
- **Η.Π.ΑΜΕΡΙΚΗΣ:** Στην Αμερική υπάρχουν επίσημα οργανωμένες "εκκλησίες του Σατανά", νομικά κατοχυρωμένες και πολλές φορές συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή της Χώρας, διεκδικώντας ορισμένα αιτήματά τους με απεργιακές κινητοποιήσεις. Στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο υπάρχει «εκκλησία του Σατανά» με «Μαύρο Πάπα», τον Άντον Λα Βέυ (A.L.Vey). Αυτός και οι χιλιάδες οπαδοί του έχουν αντιστρέψει τις χριστιανικές αρχές. Γι' αυτούς επιτρέπεται και επιβάλλεται η μοιχεία, το ψέμα, η κλεψιά, η ανηθικότητα, η βία, κλπ..

Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλες Χώρες στις οποίες «ανθεί» ο σατανισμός, αλλά δεν είναι το κυρίως θέμα μας. Θα ασχοληθούμε, με τη χάρη του Κυρίου, πιο αναλυτικά σε κάποια άλλη μελέτη μας. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα περιστατικά της μαγείας είναι αμέτρητα και εφόσον περιορίζονται στην οικονομική αφαίμαξη εκείνων που πιστεύουν σε αυτά, το κακό είναι μικρό (αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε “μικρό”). Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις που άνθρωποι έχουν τρελαθεί ή έχουν πεθάνει γιατί πίστεψαν σε κάτι που τους είπε ο Μάγος, τους έγινε έμμονη ιδέα και βρέθηκαν διατεθειμένοι να κάνουν κατά πάντα αυτό που τους υπέδειξε ο μάγος.

Αναφέρω παρακάτω, ενδεικτικά, μόνο τρία περιστατικά:

1. Σοβαρός οικογενειάρχης, που είχε μπλέξει σε κυκλώματα αποκρυφισμού, πνευματισμού και μαγείας, μετά από λίγο καιρό άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα ενός αδικαιολόγητου εκνευρισμού. Σε λίγους μήνες αργότερα είχε φτάσει στο σημείο να κυλιέται μέσα σε λασπόνερα, φωνάζοντας διάφορα ακατανόητα πράγματα. Μια ημέρα γύρισε σπίτι του σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να ουρλιάζει, θέλοντας να “ξορκίσει” το κακό πνεύμα που τον είχαν πείσει ότι τον κυνηγούσε. Μετά απ’ όλα αυτά η οικογένειά του τον οδήγησε και τον έκλεισε σε νευρολογική κλινική.
2. Μια κυρία είχε μεγάλη επιθυμία να παντρεύει οπωσδήποτε τις δύο κόρες της, γι’ αυτό πήγαινε από μέντιουμ σε μέντιουμ. Το αποτέλεσμα ήταν να της “φάνε” δύο σπίτια που τα προόριζε για την προίκα τους. Οι μάγοι, που επισκεπτόταν αυτή η κυρία, της έλεγαν ότι οι κόρες της, όχι μόνο θα παντρευτούν, αλλά θα έχουν και εξαιρετικά καλή τύχη. Και είχαν “εξαιρετικά καλή τύχη”, σύμφωνα με τις “προφητείες” των μάγωνσκοτώθηκαν και οι δύο σε τροχαίο ατύχημα και η δυστυχησμένη μητέρα έχασε τα λογικά της και την έκλεισαν στο δημόσιο ψυχιατρείο.
3. Ένας Καθολικός ιερέας έριχνε τα χαρτιά για “χόμπυ”, όπως έλεγε για να δικαιολογηθεί, γιατί γνώριζε ότι η χαρτομαντεία καθώς και οι άλλες μορφές της μαντικής είναι βδέλυγμα ενώπιον

του Θεού. Το έκανε αυτό για να βοηθά όχι μόνο τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά και το εκκλησίασμά του. Τα αποτελέσματα φάνηκαν αργά και σταθερά. Η γυναίκα του άρχισε σιγά-σιγά να πίνει, μέχρι που στο τέλος κατάντησε αλκοολική. Η κόρη του από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τη λευκή και μαύρη μαγεία. και όταν έγινε 17 ετών έπαθε νευρικό κλονισμό και νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική. Η οικογένεια του ιερέα καταστράφηκε (βλ. το βιβλίο “ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ”, Kurt E.Koch, έκδοση 1993).

Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες που έγιναν στην Αγγλία και στις Η.Π.Α., το 90% που ρωτήθηκαν, «Αν είχαν την ανάγκη να εκκλησιάζονται» απάντησαν αρνητικά. Όταν η χριστιανική επιρροή εξασθενίσει σε ένα Κράτος, δημιουργείται αυτόματα ένα κενό, που πρέπει να γεμίσει από κάποια άλλη πνευματική δύναμη, είτε αυτή ονομάζεται αθεϊσμός, είτε ειδωλολατρεία, είτε σατανισμός.

Ένας διάσημος αστρολόγος **Άλμπερτ Χέρινγκερ** είχε πει ότι «Έρχονται στο γραφείο μου θεολόγοι, νομικοί, μαθηματικοί, φυσικοί, επιστήμονες, άνθρωποι ανώτατης μόρφωσης, έχω επίσης τακτικούς πελάτες επιχειρηματίες, διευθυντές μεγάλων εταιριών, μερικοί από τους οποίους πληρώνουν χιλιάδες μάρκα το χρόνο». Το ίδιο ακριβώς αναφέρεται και σε σχετικό δημοσίευμα Αθηναϊκής εφημερίδας: «Πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες καταφεύγουν στησοφία τους» (βλ. “ΕΘΝΟΣ της Κυριακής”, 24-09-1989, σελ.32-33).

Τα παραπάνω παραδείγματα, τα αναφέραμε για να κατανοήσει ο κάθε άνθρωπος ότι το “πνεύμα” που κυριαρχεί στην εποχή μας είναι το ίδιο με αυτό που επικρατούσε ανά τους αιώνες, δηλαδή της ειδωλολατρείας και της σατανολατρείας, μόνο το σκηνικό έχει αλλάξει και έχουν προστεθεί σύγχρονες μορφές ειδωλολατρείας. Δεν προσκυνάμε σήμερα αγαλμάτινες και ξύλινες θεότητες, που παριστάνουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα, κλπ., όπως γινόταν στην αρχαιότητα, αλλά προσκυνάμε και λατρεύουμε “σύγχρονες θεότητες”. Σήμερα ο “πολιτισμένος” άνθρωπος, ο ορθολογιστής και τεχνοκράτης άνθρωπος, έχει θεοποιήσει και προσκυνά:

- **ΤΟ ΧΡΗΜΑ.** Γνωρίζουμε μέσα από τη Βίβλο ότι «η βασιλεία του Σατανά είναι ο Μαμωνάς» (βλ. Λουκάς Ις´/16:9-14). «Μαμωνάς» σημαίνει «χρήμα» και είναι ο Θεός που προσκυνά ο άνθρωπος.
- **ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και το ΒΙΝΤΕΟ/DVD.** Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής οικογένειας είναι το πάθος για την τηλεόραση, καθώς η ανεξέλεγκτη χρήση της αποχαυνώνει πνευματικά τον άνθρωπο. Κανένας δεν αμφισβητεί τη μεγάλη προσφορά των ΜΜΕ στην κοινωνία μας, αλλά πρέπει όμως για διέπονται από κανόνες ηθικής δεοντολογίας, απαραίτητους για μια υγιή κοινωνία.
- **ΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ.** Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι γεμάτος “...πάσης αδικίας, ΠΟΡΝΕΙΑΣ, πονηρίας, κακίας, πλεονεξίας, κλπ.” (Ρωμαίους Α/1:29).
- **ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.** Ο «θεός της μπάλας» κάθε ημέρα αποκτά και καινούριους λατρευτές. Μερικά από τα συνθήματά τους είναι “ο ΠΑΟ είναι θρησκεία” - “Θρύλε Θεέ μου” - “οι άλλοι το λένε θεό, εμείς ΑΕΚ”. Στο βωμό της «θεάς μπάλας» θυσιάζονται εκατοντάδες ανθρώπινες ψυχές, καθώς έχουμε πλέον συνηθίσει να ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης να γίνεται σε κάθε διεξαγωγή αγώνα.
- **ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.** Τέτοια πεχνίδια είναι χαρτιά, καζίνο, λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟ-ΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ζάρια, κλπ.. Μέσα σε λίγα λεπτά, περιουσίες ολόκληρες έχουν χαθεί από το φοβερό πάθος της χαρτοπαιξίας και της ρουλέτας στο καζίνο. Από τον ημερήσιο τύπο διαβάζουμε: «Αλώβητος ο τζόγος από ακρίβεια και κρίση. Ξοδέψαμε 4.5 δις ευρώ σε νόμιμα και παράνομα τυχερά παιχνίδια το 2002» (ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 05-01-2003).
- **ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ.** Η φιλοσοφία του σύγχρονου ανθρώπου είναι «άρτος και θεάματα», από τα οποία διαθέτει πληθώρα: Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης με γαργαλιστικούς τίτλους (“Σόδομα”, “Βαβέλ”, “Μάγισσα”, “Grazy Girls”, “Play Boy”, κλπ.), ντισκοτέκ, σνακ-μπαρ, θέατρο, κινηματογράφος, ηλεκτρονικά παιχνίδια,

ρουλέτες ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ιππόδρομος, κλπ.. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΟΥ ΞΕΔΙΨΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ. Ο άγιος Θεός όμως δεν ξεχνά την ηθική πτώση του ανθρώπου, γι’ αυτό ο Λόγος Του μας προειδοποιεί ότι «η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον, και επί πάντα υψωμένον...Και επί πάντα τα ΗΔΟΝΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ.....Και τα ΕΙΔΩΛΑ θέλουσιν ολοκλήρως καταστραφή» (Ησαΐας Β/2:12-18).

- **ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.** Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως στην αρχαιότητα ο άνθρωπος θεοποιούσε τους ηγεμόνες του, έστω και αν ήσαν τύραννοί του, το ίδιο γίνεται και σήμερα, μόνο που η προσκύνηση δεν γίνεται πλέονμε φανερή υπόκλιση.

Και πάρα πολλά άλλα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, που ο σύγχρονος άνθρωπος προσκυνά, δουλωμένος μέσα στα πάθη και στις επιθυμίες του και το πιο τραγικό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους, με αποτέλεσμα «ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που τα κάνουν αυτά είναι άξιοι (πνευματικού) θανάτου, όχι μονάχα τα κάνουν, αλλά και συνεπιδοκιμάζουν εκείνους που τα κάνουν» (Ρωμαίους Α/1:32).



Στο έγκυρο αυτό χαρτονόμισμα των 1000 δολλαρίων, απεικονίζεται ο «Αντί-ΧΡΙΣΤΟΣ», που σύμφωνα με τους μασόνους είναι ο ερχόμενος «βασιλιάς». Στο κεφάλι φέρει ΣΤΕΜΜΑ με τριάδα από ΠΕΝΤΑΛΦΕΣ και σους ώμους του έχει τον ΗΛΙΟ και την ΣΕΛΗΝΗ. Στο αριστερό μέρος υπάρχει το μασονικό σύμβολο «G» (θεός) και ο αριθμός «666» σε 2 μέρη

... /// ...

Κεφάλαιο ΕΚΤΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Οι θεωρίες και οι δοξασίες των μασόνων-σατανιστών ακούγονται, διδάσκονται, διαβάζονται και γενικά κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο με την ταμπέλα της “μόδας”, της “κουλτούρας” και της “απελευθέρωσης”, με κύριο στόχο να διαβρώσουν πνευματικά τους ανθρώπους, και αυτούς που δεν έχουν τη δύναμη της έρευνας και της λογικής, ώστε να μην ασχολούνται με θέματα που δεν ερεύνησαν ποτέ, αλλά και αυτούς που ερευνούν, ώστε να τους οδηγήσουν στην εξαγωγή λαθεμένων συμπερασμάτων.

Καλλιεργούν σε όλες τις Χώρες του κόσμου αυτό το κλίμα για να υποταχτούν σιγά-σιγά όλοι στην εξουσία τους. Όλα είναι σχεδιασμένα με την πιο παραμικρή λεπτομέρεια, όλα τηρούνται με μεγάλη μυστικότητα και όλοι δουλεύουν ακατάπαυστα για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Δημιουργούν οι ίδιοι σκάνδαλα μέσα στους κόλπους της ανά τον κόσμο κατεστημένης Εκκλησίας, κατέχοντες ανώτατες εκκλησιαστικές θέσεις, φορώντες πολλές φορές και οι ίδιοι το ράσο ή εξαγοράζοντες κληρικούς, πιστούς, ποιμένες, ηγέτες Εκκλησιών για να κάνουν τον κόσμο να αποστραφεί την Εκκλησία και κατά συνέπεια να μισήσει το Θεό και την Αγία Γραφή.

Η πολιτική ανωμαλία, οι αναταραχές, οι τρομοκρατικές ενέργειες, τα οικονομικά προβλήματα, οι απεργίες, κλπ., δεν συμβαίνουν “τυχαία” σε ένα Κράτος. Είναι αποτελέσματα ενός λεπτομερούς σχεδιασμού αυτών που κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας. Κάτω από την επιφανειακή παρουσίαση των γεγονότων υπάρχουν συνωμοσίες, μηχανοραφίες και τεχνάσματα, άγνωστα για τους απληροφόρητους.

Για να μην πέσει σ’ αυτή την παγίδα ο κάθε άνθρωπος, θα πρέπει να ξεχωρίζει και να μην κάνει σύγχυση των καταστάσεων και των περιστάσεων, θα πρέπει να καταλάβει πως:

- **Άλλο** είναι να ακολουθεί ο άνθρωπος τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιό Του, δηλ. τη «Χριστιανική ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» και άλλο είναι να ακολουθεί τη «Χριστιανική ΘΡΗΣΚΕΙΑ», που είναι ένα θρησκευτικό σύστημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, που δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους.
- **Άλλο** είναι η αληθινή πίστη στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και η συνεχής άγια ζωή του πιστού και άλλο είναι η ιεραρχία της ανά τον κόσμο κατεστημένης Εκκλησίας.

Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί τη χριστιανική θρησκεία από συνήθεια, χωρίς να τον ενδιαφέρει το λυτρωτικό έργο του Ιησού, χωρίς να τον ενδιαφέρει γιατί σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε ο Ιησούς, τότε δέχεται, πιστεύει και ακολουθεί ένα τυπικό θρησκευτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να του προσφέρει μια ζωή αγιασμού και καρπών άξιων μετάνοιας. Γι’ αυτό στις ημέρες μας υπάρχουν πολλοί **χριστιανοί** χωρίς Χριστό, **πιστοί** χωρίς πίστη, **ευσεβείς** χωρίς άγια ζωή, είναι **“χριστιανοί της ταυτότητας”**, είναι **“ορθό-δοξοί”** (ορθώς δοκούν) στην ταυτότητα και στη θεωρία, αλλά δεν το αποδεικνύουν με τα έργα τους και την άγια πολιτεία τους, δεν “δοκούν ορθώς” και καπηλεύονται τον τίτλο του ορθόδοξου πιστού. Γι’ αυτό έχουμε μασόνους, σατανιστές, ναρκομανείς, εγκληματίες, κλπ. “Ορθόδοξους” στη Χώρα μας ή “Καθολικούς” στην Ιταλία, ή “Διαμαρτυρόμενους” στην Γερμανία”, είναι άνθρωποι, που όπως γράφει ο απ. Παύλος **«έχουν μεν τη μορφή της ευσεβείας, αλλά αρνούνται όμως τη δύναμή της, και αυτούς να τους αποφεύγεις»** (Β’ Τιμόθεου Γ/3:5).

- Εάν τους θρησκευόμενους αυτούς ανθρώπους τους ρωτήσεις:
- Πιστεύεις ότι ο Ιησούς σε αγαπά και ότι πέθανε για τις δικές σου προσωπικές αμαρτίες;

- Πιστεύεις ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι θα ξανάρθει στη Γη;
- Πιστεύεις ότι μια ημέρα θα γίνει ανάσταση νεκρών που όλοι, δίκαιοι και άδικοι, θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού;
- Πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός, μακριά από το Θεό και ότι πρέπει να μετανοήσεις;
- Πιστεύεις;Πιστεύεις;Πιστεύεις;

Η απάντηση συνήθως είναι “Ποιος τα είδε αυτά και ποιος γύρισε από τους νεκρούς για να μας διαβεβαιώσει ότι έτσι είναι και ότι δεν είναι παραμύθια; Άλλωστε ποιος σου είπε ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, αφού δεν έκλεψα κανέναν, δεν σκότωσα, δεν πειράζω κανέναν, από τι να μετανοήσω;”

Δυστυχώς ο άνθρωπος εξαπατήθηκε από τον εχθρό της ψυχής του, το Διάβολο, με αποτέλεσμα να έχει ταυτίσει τη γνήσια διδασκαλία της Αγίας Γραφής με τα διάφορα θρησκευτικά συστήματα και να έχει δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα, το οποίο είναι κατά βάση ειδωλολατρικό και το οποίο προσκυνά και λατρεύει, γιατί το σύστημα αυτό τον βολεύει, αφού δεν απαιτεί από αυτόν θυσία για τον πλησίον, αγιότητα, ταπείνωση, σπλάχνα οικτιρμών και άδολη αγάπη.

Οι μασόνοι-σατανιστές συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται μυστικά, μέχρι που σε κάποια στιγμή βγαίνει στο φως κάποια ενέργειά τους, η οποία προκαλεί σάλο και αναταραχή. Είναι μια “καταιγίδα” που ξεσπά και προβληματίζει έντονα τις κοιμισμένες μάζες, που ξύπνησαν μεν, αλλά είναι αργά για να αντιδράσουν πλέον. Οι δημοσιογράφοι βρίσκουν πλούσιο υλικό για να ασχοληθούν μερικές ημέρες και μετά όλα ξεχνιούνται.

Για όλα αυτά η πολιτεία, ο λαός, ο τύπος, η τηλεόραση, κλπ. σωπαίνουν. Είναι τραγική αλήθεια πως, ότι βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε, περιέχουν μέσα τους σπόρους αθεΐας, περιέχουν μέσα τους μασονικά και σατανικά στοιχεία. Όποιος έχει μυαλό για να σκέπτεται ας βλέπει τι γίνεται γύρω μας. Παράδειγμα έχουμε

τη Χώρα μας, η οποία πιέζεται (μυστικά) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (της μασονίας) να καταργήσει τους εθνικούς θεσμούς της δικαιοσύνης και της ηθικής και να δεχτεί τους «απελευθερωμένους» νόμους της.

Παρατηρούμε ότι η μασονία έχει αγκαλιάσει σχεδόν όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής της Χώρας μας, απλώνοντας τα ισχυρά πλοκάμια της παντού, με αποτέλεσμα:

1. **Να παραμένει** πάντοτε ισχυρή.
2. **Να ελέγχει** τις “θέσεις-κλειδιά” του Κρατικού μηχανισμού.
3. **Να διατηρεί** ανθρώπους της σε κέντρα αποφάσεων.
4. **Να επηρεάζει**, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της και τα συμφέροντά της, τις αποφάσεις στην πολιτική, στην οικονομία, στη διοίκηση και στη δημόσια ασφάλεια.

Ειδικά στον τομέα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ έχει ισχυρή, αποφασιστική και δυναμική επιρροή. Πολλές φορές οι ίδιοι διαδίδουν διάφορες κατηγορίες εναντίον τους (ουσιαστικά αβλαβείς και ασήμαντες γι’ αυτούς), ώστε ο λαός να κουραστεί να ακούει κατηγορίες εναντίον τους και να πάψει να ασχολείται μαζί τους και έτσι αυτοί θα μπορούν να δουλεύουν μυστικά και κρυφά, τόσο εναντίον της “Αλήθειας”, που είναι ο Ιησούς Χριστός, όσο και για την παγκόσμια επικράτηση του επερχόμενου Υπερ-Ηγέτη.

Η μασονία δημιουργεί διάφορα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, σύμφωνα με τις ανήσυχες τάσεις και επιθυμίες του ανθρώπου, με αποτέλεσμα όποιο πολιτικό σύστημα και να ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος να ελέγχεται από αυτή και έτσι ο κόσμος ολόκληρος να είναι πιασμένος στα πλοκάμια της.

Πως το έχει κατορθώσει αυτό; Θα έλεγα με πολύ απλό τρόπο. Για παράδειγμα, ο ένας λέει “Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ σπίτι μου για πλύσιμο το **ARIEL**, γιατί είναι το καλύτερο”, ο άλλος λέει “Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ το **ROL**, γιατί είναι πιο αποδοτικό” και κάποιος άλλος λέει “Το καλύτερο από όλα είναι το **SKIP**”...και ούτω καθεξής. Όλα όμως αυτά, για τα οποία διαφωνούν οι άνθρωποι, είναι **απορρυπαντικά με ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ**, τα οποία όμως κάνουν όλα την ΙΔΙΑ δουλειά.

Με τον ίδιο τρόπο εργάζεται και η μασονία. Σου λέει “Εσύ τι θέλεις, κομμουνισμό; *Πάρε κομμουνισμό...*”, “Εσύ θέλεις καπιταλισμό; *Πάρε καπιταλισμό...*”, “Εσύ θέλεις σοσιαλισμό; *Πάρε σοσιαλισμό...*”, “Θέλεις φασισμό; *Πάρε φασισμό...*”. Και με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος, πέφτοντας στην παγίδα που του έχουν στήσει, γίνεται δέσμιος των μασονικών συστημάτων, φανατίζεται με το πολιτικό του “πιστεύω”, το τοποθετεί υπεράνω της πίστης του στο Θεό και σαν φυσικό επακόλουθο είναι να απορρίπτει από τη ζωή του τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο της χάριτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Texe Marrs στο βιβλίο του “Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” (βλ. εκδόσεις “ΣΤΕΡΕΩΜΑ”, σελ.85), έχουμε τις Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, που έγιναν το Νοέμβριο του 1992 και κατά τις οποίες ο τραπεζίτης και επενδυτής Jackson Stephens, μέλος της Λέσχης Μπιλντερμπέργκερ, είχε χρηματοδοτήσει και τους δύο υποψήφιους Προέδρους, Τζωρτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον. Όποιος και να νικούσε στις εκλογές, η Λέσχη Μπιλντερμπέργκερ θα βρισκόταν στην κορυφή της εξουσίας.

Επίσης στο βιβλίο των J.Scott-R.Spenser-G.Winrod «**Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**» διαβάζουμε: “**Η προπαγάνδα είναι ένα ισχυρότατο όπλο στα χέρια των κακόβουλων ατόμων. Η σκέψη ενός ολόκληρου έθνους μπορεί να χαλιναγωγηθεί σε σχετικά λίγο χρόνο, σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα μετά από έναν βομβαρδισμό ιδεών, που γίνεται σε κατάλληλο χρόνο και που εκτοξεύονται από προσεκτικά σχεδιασμένες πηγές. Σταδιακά οι ιδέες αυτές διεισδύουν στις μάζες με αποτέλεσμα να τις διαμορφώνουν ανάλογα. Έπειτα οι άνθρωποι θεωρούν αυτά που τους έχουν πει ως δεδομένα πλέον, χωρίς να υποψιάζονται πως, σαν τους παπαγάλους, επαναλαμβάνουν λανθασμένες θεωρίες, οι οποίες εισήλθαν στην πνευματική τους διαδικασία**”. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό είναι από μόνο του αποκαλυπτικό, που τα περισσότερα σχόλια επ’ αυτού περιττεύουν.

Ο αληθινός πιστός, αυτός που έχει αναγεννηθεί από το Λόγο του Θεού και έχει γεμίσει με το άγιο Πνεύμα Του, μπροστά σ’ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, για να μην πέσει θύμα των μασονικών και σατανικών μεθόδων, θα πρέπει να εμμένει σταθερά, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η οποία δείχνει το πως θα ενεργήσει και δεν θα πλανηθεί.

Ο απ. Ιωάννης γράφει: «**Αγαπητοί, ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ εις παν πνεύμα, αλλά ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ τα πνεύματα αν ήναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΞΗΛΘΟΝ εις τον κόσμο...**» (Α΄ Ιωάννου Α/1:1). Το πρόσωπο του ψευδοπροφητισμού θα το βρεις παντού, θα το βρεις εκεί όπου δεν υπάρχει η λατρεία του Μόνου και Αληθινού Θεού, εν Χριστώ Ιησού, αλλά υπάρχουν άλλου “είδους” λατρείες, καλυπτόμενες κάτω από διάφορα θρησκευτικά, πολιτικά και φιλοσοφικά προσωπεία. Ο Διάβολος για να έχει αποτέλεσμα, σπέρνει τις διδασκαλίες του σε όσες καρδιές πιστών ανθρώπων βρίσκει πρόσφορο έδαφος και έτσι παραπλανά ακόμα και τους εκλεκτούς, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Χριστός.



Κεφάλαιο ΕΒΔΟΜΟ

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ "666" ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Αν κάποιος αμφιβάλλει για όσα αναφέραμε ως δώσει ο ίδιος τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, που μένουν αναπάντητα και δημιουργούν έτσι πάρα πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά σε όσους αγαπούν και ερευνούν την αλήθεια:

- **Γιατί** ο νόμος προστατεύει τη μασονία και όλες τις παρόμοιες οργανώσεις; Ποια σκοπιμότητα υπάρχει;
- **Γιατί** ο Ν.927/1979 (ΦΕΚ τ.Α΄139), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν.1419/1984 (ΦΕΚ τ.Α΄28) απαγορεύει να γράφουμε για το ποιο είναι το Κράτος (η έδρα) της μασονίας;
- **Γιατί** άφηναν επί χρόνια τα μασονικά σύμβολα στο πεντακοσάριο; Μήπως για να συνηθίζει ο κόσμος σε μασονικά-σατανικά σύμβολα;
- **Γιατί** καταργήθηκε από την κορυφή της Ελληνικής σημαίας το σύμβολο του "χριστιανικού σταυρού" και στη θέση του τοποθετήθηκε ο "μασονικός κύκλος;"
- **Γιατί** σιωπά η Πολιτεία, η Δικαιοσύνη, η Εκκλησία, οι ηγέτες μας; Γιατί ακολουθούν μια "αδιάφορη" στάση;

Μπροστά σε αυτή την πικρή πραγματικότητα όλοι στέκονται με απάθεια και αδιαφορία. Η ζωή του ανθρώπου έχει γίνει καταθλιπτική και στην αδυναμία του να ξεφύγει από την κατάσταση αυτή, στρέφεται όλο και περισσότερο σε οράματα προσδοκιών, περιμένοντας να έρθει ο "...Μεσσίας". Σήμερα, βλέπουμε ότι παγκόσμια πυκνώνουν τα φαινόμενα του "Μεσσιανισμού". Όλοι φωνάζουν πως πρέπει να βρεθεί κάποιος, ο οποίος θα διαθέτει ικανότητες μοναδικές και χαρίσματα εξαιρετικά, που δεν θα υπάρχουν σε άλλον άνθρωπο.

Ο καιρός για τον ερχομό του Ψευδό-Χριστού πλησιάζει και ο δρόμος του προετοιμάζεται, ενώ ο λαός μας βρίσκεται σε ένα βαθύ πνευματικό λήθαργο, χωρίς να αντιλαμβάνεται το φοβερό κίνδυνο που πρόκειται να έρθει και χωρίς βέβαια να έχει τη δύναμη και την ικανότητα να αντιδράσει. Ίσως να ρωτήσει κάποιος "Και εφόσον αντιληφθούμε τον κίνδυνο, τι πρέπει να κάνουμε, πως θα πρέπει να αντιδράσουμε;" Για το θέμα αυτό ο άγιος Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μας δείχνει τον τρόπο, που είναι πολύ απλός για τον κάθε άνθρωπο: **Μετάνοια και πίστη στη λυτρωτική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού**. Πρέπει -αγαπητέ αναγνώστη- να μετανοήσεις για την αποστασία σου από το Θεό, να μισήσεις την αμαρτία και να εκζητήσεις με ταπεινή καρδιά τον Ιησού Χριστό να γίνει ο μόνος κύριος της ζωής σου, να Τον προσκαλέσεις να έρθει να κατοικήσει μέσα σου και να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο, να σε αναγεννήσει και να σε γεμίσει με το άγιο Πνεύμα Του.

Όταν το κάνεις αυτό, όχι μόνο δεν θα φοβάσαι τις πονηρές δυνάμεις του σκότους, αλλά ο Θεός θα σου έχει δώσει ισχυρές πνευματικές δυνάμεις, που θα συντρίβεις το Σατανά και τους αγγέλους του, γιατί δεν θα πολεμάς εσύ, αλλά ο Ιησούς Χριστός που θα κατοικεί μέσα σου. Και εφόσον θα διαθέτεις θείες δυνάμεις η ζωή σου θα μεταμορφωθεί, τα πάντα θα αλλάξουν γύρω σου και θα αρχίσεις να κηρύττεις με ζήλο το Λόγο του Θεού και να φανερώνεις τη δόξα Του στους άλλους. Εκείνο που θα προσελκύει τον κάθε άνθρωπο στην απλή Αλήθεια του Ευαγγελίου, θα είναι η άγια και καθαρή εν Χριστώ Ιησού ζωή σου και η δύναμη της μαρτυρίας σου και έτσι θα μπορέσει να σωθεί από την φοβερή περίοδο της διακυβέρνησης του κόσμου από τον Αντίχριστο. Εφόσον θα έχει τον Ιησού προσωπικό του σωτήρα και θα ζει άγια ενώπιόν Του, δεν θα περάσει μέσα από την επερχόμενη "μεγάλη θλίψη", γιατί ο Ιησούς θα έρθει να παραλάβει μαζί Του όλους τους γνήσιους πιστούς (βλ. Α΄ Θεσσαλ. Δ/4:15-17 /Α΄ Κορινθ. ΙΕ/15:50-54 /Αποκάλυψη ΙΒ/12:1-6 /κλπ.).

◆ Θα ήθελα όμως να επισημάνουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Διάβολος μεθοδεύει, μέσω του 666, για να εξαπατήσει τον άν-

θρωπο και ιδιαίτερα τους πιστούς, ώστε να τους παραπλανήσει και να τους κάνει να δεχτούν το σύστημά του απλά και χωρίς αντιδράσεις. Η Γραφή μας λέγει ότι ο Διάβολος είναι «**ο πλανών την οικουμένην όλην**» (Αποκάλ. 12/9). Όλη η κίνηση που γίνεται σήμερα με το “σύστημα 666” είναι μια παραπλανητική ενέργεια του Διαβόλου. Για παράδειγμα, όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο στρατός για να παρασύρει τον αντίπαλό του σε λάθος ενέργειες, εξαπολύει μια παραπλανητική επίθεση, ρίχνει θα λέγαμε ένα προπέτασμα καπνού και μετά κάνει την πραγματική επίθεση. Το ίδιο ακριβώς εφαρμόζει και ο Διάβολος, λίγο πριν εμφανιστεί στο πρόσωπο του νέου Ηγέτη. Έχει εξαπατήσει όλους τους πιστούς, οι οποίοι είναι πολύ μαχητικοί εναντίον του, κάνοντας μάλιστα και κατηγορηματικές δηλώσεις, όπως «εμείς δεν θα δεχτούμε ποτέ τον αριθμό του Αντίχριστου, προτιμούμε να πεινάσουμε, να υποφέρουμε, να πεθάνουμε, παρά να πάρουμε το χάραγμά του». Παρ’ όλα τα “μεγάλα” λόγια τους, χωρίς να το έχουν καταλάβει βρίσκονται, ζουν και κινούνται μέσα στο σύστημα του επερχόμενου Υπερ-Ηγέτη, μέσα στο “οικονομικό σύστημα 666”, γιατί το “γραμμωτό σύστημα 666” είναι ένας τρόπος ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας. Πηγαίνουν στο Σούπερ Μάρκετ για να αγοράσουν τρόφιμα και φεύγουν με το γραμμωτό 666 επάνω στα τρόφιμα, πηγαίνουν να αγοράσουν ρούχα το ίδιο, πηγαίνουν για βιβλία το ίδιο, όπως και εάν θελήσουν να ενεργήσουν, συναλλάσσονται μέσω του γραμμωτού συστήματος. Εάν θελήσουν να βρουν στην αγορά προϊόντα που δεν θα έχουν το γραμμωτό σύστημα, θα έχουν πρόβλημα και αν αυτό προς το παρόν είναι εφικτό σε ελάχιστα προϊόντα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχουν προϊόντα μη ελεγχόμενα μέσω του γραμμωτού κώδικα.

Όταν λοιπόν ο στρατός στη μάχη εξαπολύει πρώτα την παραπλανητική επίθεση, αυτό σημαίνει ότι κοντά είναι και η γενική επίθεση. Όταν εμείς σήμερα βλέπουμε το **παραπλανητικό** σύστημα του Αντίχριστου, αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και το **πραγματικό**, αυτό που θα θέσει σε πλήρη εφαρμογή για να του δώσει ο άνθρωπος θεϊκή λατρεία και τιμή, για να τον προσκυνήσει. Γι’ αυτό η εμφάνιση του αριθμού του Αντίχριστου

στις ημέρες μας, ανεξάρτητα από τις ερμηνείες που δίνουν διάφοροι θρησκευτικοί κύκλοι, είναι ένα γεγονός που προαναγγέλλει ταυτόχρονα και την εμφάνιση του, είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι η κυριαρχία του επάνω στην ανθρωπότητα είναι ένα γεγονός άμεσα επικείμενο και ο επερχόμενος Υπερ-Ηγέτης, θα είναι ένας φοβερός Δικτάτορας, τέτοιος που ποτέ η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γραμμωτό σύστημα 666, **αλλά δεν πρέπει όμως να παρασυρθούμε από τις διάφορες ερμηνείες** που δίνονται από την κατεστημένη ανά τον κόσμο Εκκλησία.

Θα αναφερθούμε παρακάτω σε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις εμφάνισης του αριθμού 666, γεγονός που φανερώνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και η αληθινή εκπλήρωση του “χαραγματος” του Αντίχριστου. Μερικές από τις περιπτώσεις δεν ισχύουν πλέον, καθόσον δεν φέρουν το αριθμό αυτό, λόγω κατάργησης του καταστήματος, ή αλλαγής επωνυμίας, κλπ:

- Το “666” βρισκόταν προ ετών (δεν γνωρίζω εάν συμβαίνει ακόμα) σαν φίρμα σε **ειδη ρουχισμού** και μάλιστα στην αγορά κυκλοφορούσε με το σλόγκαν “**Για να είσαι IN...666**”.
- Ελληνικά **καλτσόν** έφεραν την ονομασία “**666 SIK**”.
- **Καφετέρια** των Αθηνών είχαν την επωνυμία “666”.
- Στο **Πεντοχίλιαρο** (το οποίο από τις αρχές 2002 καταργήθηκε), στο κέντρο της εμπρόσθιας όψης, ξεχωρίζει κάτω από καλλιτεχνικά σχήματα ο αριθμός “666”.
- Στην πόλη του Αιγίου λειτουργούσε στο παρελθόν (πριν από 3 δεκαετίες) **ντισκοτέκ** με τίτλο “666” και τα τρία εξάρια σχηματίζονταν από **τρία φίδια** (σύμβολο του Διαβόλου).
- Υπάρχουν **πιστωτικές κάρτες**, που φέρουν στο πίσω μέρος κωδικοποιημένα τον αριθμό “666”.
- Στους τοίχους βλέπουμε γραμμένα διάφορα σύμβολα και συνθήματα, όπως “**ο Αντίχριστος έρχεται από την πόλη**”, “**666**”, “**η επάνοδος του Σατανά**”, κλπ..

63

- Κυκλοφορούν σε καφετέριες, ντισκοτέκ, δημόσια κέντρα, γήπεδα, κλπ., πολλοί νέοι, χούλιγκανς, ροκάκηδες και διάφοροι άλλοι με κονκάρδες που φέρουν τον αριθμό “666”. Η **“Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”** της 17-05-1987 παρουσίασε σε φωτογραφία τον “Μπίλυ τον πανκ” με το 666 ζωγραφισμένο στο μέτωπο.
- Ο αριθμός “666” βρίσκεται στη Χώρα μας σε ποτά, παιδικά παιχνίδια, ρούχα και σε διάφορα αντικείμενα ανόμοια μεταξύ τους.
- Είχε κυκλοφορήσει πριν αρκετά χρόνια ένας δίσκος μουσικής με τίτλο “666” από το τότε Ελληνικό μουσικό συγκρότημα **“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ”**, το οποίο είχαν συστήσει οι διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες Ντέμης Ρούσσος και Βαγγέλης Παπαθανασίου. Επειδή οι στίχοι των τραγουδιών ήσαν σε Αγγλική γλώσσα, πουλήθηκαν τότε και πουλιώνται ακόμα και σήμερα εκατομμύρια αντίτυπα του δίσκου σε ολόκληρο τον κόσμο και έτσι το “666” διαδόθηκε και έγινε γνωστό με καταπληκτική ταχύτητα.
- Το μουσικό Rock συγκρότημα των **“Pink Floyd”** έχει κυκλοφορήσει ένα μουσικό άλμπουμ με τίτλο “666”.
- Επίσης το μουσικό Rock συγκρότημα **“Black Sabbath”** έχει κυκλοφορήσει ένα δίσκο μουσικής με τίτλο **“Ίησού, εσύ είσαι ο σιχαμερός”**. Πρόκειται για ένα δίσκο, που στο εξώφυλλό του εικονίζει μια διαβολική αστραπή που στεφανώνει τον αριθμό του Αντίχριστου, το “666”.
- Εκτός από τις πιο πάνω χαρακτηριστικές περιπτώσεις με δίσκους μουσικής που έχουν σαν θέμα το “666”, κυκλοφορούν στο εμπόριο πάρα πολλοί άλλοι δίσκοι μουσικής με θέμα τον αριθμό αυτό και μηνύματα όπως: **“Θέλω ο Χριστός να γονατίσει μπροστά του Σατάν”** (Led Zeppelin), **“Δόξα στις καμπάνες της κόλασης”** (A.C.D.C.), κλπ..

64

- Είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 1985 το βιβλίο **“ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 666”** του συγγραφέα Κ.Π.Βλαχόπουλου, το οποίο παρουσιάζει τον άνθρωπο σαν το “μητροκτόνο θηρίο της φύσης”, όπου η υπερβολική κατανάλωση αγαθών, ο υπερπληθυσμός και η τεχνολογία είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του περιβάλλοντος, κατά το συγγραφέα.
- Σε πολλά τουριστικά περίπτερα της Χώρας μας κυκλοφορούν πολλά **βιβλία** με θέμα τον Αντίχριστο, τον αριθμό του και το σύστημά του, ή επίσης κυκλοφορούν διηγήματα που έχουν σαν θέμα το **“666”**.

Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

- 1) **“BEHIND THE DOOR OF 666”** (“Πίσω από την πόρτα του 666”), γραμμένο από το συγγραφέα Jay Anson.
 - 2) **“THE NEW MONEY SYSTEM 666”** (“Το νέο χρηματικό σύστημα 666”).
 - 3) **“WHEN YOUR MONEY FAILS 666”**. Το βιβλίο αυτό έχει σαν υπότιτλο **“The 666 system is here”**, έκδοση 1981.
 - 4) **“THE AMITYVILLE 666 - THE SING OF THE DEVIL”**, γραμμένο επίσης από τον J.Anson, έκδοση 1982.
 - 5) **“Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ”** (“The Omen”), γραμμένο από τον David Seltzer, έκδοση 1977.
- Ο αριθμός του Αντίχριστου έγινε παγκόσμια ευρύτατα γνωστός, μέσω του **κινηματογράφου** και ειδικότερα με τα παρακάτω τέσσερα έργα: **(1)** «**Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ No 1**» (The Omen), **(2)** «**ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ**» (Προφητεία No 2), **(3)** «**ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ**» (Προφητεία No 3), και **(4)** «**ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ**» (The Chosen).
 - Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο αριθμός “666” βρίσκεται παντού κωδικοποιημένος με το γραμμωτό σύστημα **“Bar Code System”**, όπου ο αριθμός **“6”** σχηματίζεται από δύο ψιλές γραμμές, που είναι στα δύο άκρα και στο μέσον του κώδικα και σχηματίζουν έτσι τον αριθμό **“666”**.

- Ο αριθμός “666”, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του Ν.1599 /1986 *“Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις”* (ΦΕΚ τ.Α΄75), επρόκειτο να τεθεί στις **νέες ταυτότητες** και θα ονομαζόταν E.K.A.M. (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου). Ο αριθμός θα ήταν με το γραμμωτό σύστημα (Bar Code) και θα διαβαζόταν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μετά όμως από έντονες αντιδράσεις εκκλησιαστικών, κοινωνικών και λοιπών φορέων τα παραπάνω άρθρα καταργήθηκαν με το Ν.1988/91 (ΦΕΚ τ. Α΄189) και προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Ο Ψευδομεσσίας έρχεται. Το έδαφος προετοιμάζεται από τις διάφορες μασονικές και σατανικές οργανώσεις. Τα μέλη της διεθνούς μασονίας βρίσκονται πάντοτε σε ετοιμότητα, προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Όπως τοποθετήθηκαν τα μασονικά-σατανικά σύμβολα στα Ελληνικά χαρτονομίσματα («**Πεντακοσάριο**» και «**δεκαχίλιαρο**»), έτσι τοποθετήθηκαν και στα νέα χαρτονομίσματα (ευρώ) τα οποία είναι γεμάτα με πεντάλφες, δηλαδή με «αστέρια» που συμβολίζουν τα «12» από τα «27» κράτη-μέλη της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει πλήρη ταύτιση των συμβόλων αυτών με τη ζωή μας. Επί πλέον στο “δεκαχίλιαρο”, στο αριστερό κέντρο της πίσω όψης υπήρχε το χαρακτηριστικό “**CNN**”. Αυτό, τι ήθελε επάνω σε ένα Ελληνικό χαρτονομίσμα; Τι συμβόλιζε; Την εποχή εκείνη καμιά αντίδραση δεν υπήρξε για τα σύμβολα αυτά. Το γεγονός όμως είναι ότι τα μασονικά-σατανικά σύμβολα θα επικρατήσουν, ο κόσμος θα τα δεχτεί σαν κάτι το φυσικό και θα πάψει να ασχολείται με το θέμα αυτό.

Όπως οι μηχανισμοί της μασονίας και των άλλων συναφών οργανώσεων εργάζονται για την εγκαθίδρυση μιας «**παγκόσμιας κυβέρνησης**» και ενός «**παγκόσμιου ηγέτη**», το ίδιο και ο Θεός προειδοποιεί τον άνθρωπο για τα επερχόμενα δεινά και πως θα εκφύγει από αυτά. Το προειδοποιεί, όχι μόνο με το Λόγο Του, που είναι η Αγία Γραφή και την οποία ο άνθρωπος έχει απορρίψει από τη ζωή του, αλλά, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μακρόθυμος και οικτίρμων και περιμένει τον αμαρτωλό άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει σ’ Αυτόν, τον προειδοποιεί και με διάφορα

άλλα σημεία, όπως μαρτυρίες πιστών ανθρώπων, έλεγχο της καρδιάς, οράσεις, ενύπνια και προφητείες.

Είναι υπόσχεση του Θεού ότι στους έσχατους καιρούς θα δώσει σημεία, εκχέοντας το Πνεύμα Του επάνω σε κάθε άνθρωπο: **«...Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλουσι ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ οι υιοί σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ΙΔΕΙ ΟΡΑΣΕΙΣ, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ΕΝΥΠΝΙΑ ...Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή»** (βλ. Πράξεις Β/2:17-21). Αναμφισβήτητα, βρισκόμαστε στο τέλος των εσχάτων ημερών και ο Θεός δίνει πολλά σημεία στον άνθρωπο για να ξυπνήσει από το βαθύ πνευματικό λήθαργο που έχει πέσει, να δει σε ποια ελεεινή κατάσταση βρίσκεται και να πέσει στα γόνατα, ζητώντας από τον Κύριο Ιησού να τον ελευθερώσει από τη δυναστεία του Διαβόλου και να τον φέρει μέσα στην άγια και ένδοξη Εκκλησία Του. Δεν θέλει ο Κύριος να χαθεί κανένας άνθρωπος, θέλει **«όλοι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας»** (Α΄ Τιμόθ.Β/2:4).

Ο Αντίχριστος έρχεται, αλλά ο ερχομός του όμως θα σημάνει και τη δεύτερη ένδοξη έλευση του δοξασμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα έρθει με δόξα και δύναμη πολλή και θα συντρίψει τις δυνάμεις του σκότους. Το “Φως” του Ιησού θα λάμψει πλούσια επάνω σ’ έναν γεμάτο σκοτάδι κόσμο και η “Αλήθεια” Του θα θριαμβεύσει ενάντια στο ψεύδος, γιατί ο Διάβολος που είναι **«ο πατήρ του ψεύδους»** (Ιωάννης Η/8:44-46) θα συντριφτεί.



Κεφάλαιο ΟΓΔΟΟ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΧΕΠΑ»

Φθάνοντας σχεδόν στο τέλος της σύντομης, αλλά τόσο αποκαλυπτικής μελέτης μας, θα ήθελα πριν κλείσω το όλο θέμα, να αναφερθώ στη γνωστή σε πολλούς Έλληνες και ιδιαίτερα μετανάστες των Η.Π.Αμερικής, οργάνωση που φέρει το όνομα «**Αμερικανοελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση**», η οποία είναι πιο γνωστή σαν «**ΑΧΕΠΑ**» (“ORDER OF AHEPA”).



Η εικόνα αριστερά, είναι το επίσημο έμβλημα της οργάνωσης «ΑΧΕΠΑ». Όταν ένας Έλληνας μετανάστης φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από λίγο καιρό πληροφορείται από το στενό περιβάλλον του, φίλους και συγγενείς, πως για να «**προοδεύσει**» κοινωνικά και οικονομικά στον τόπο που βρίσκεται, θα πρέπει να γίνει μέλος μιας πανίσχυρης Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης, η οποία είναι απόλυτα πατριωτική και Χριστιανική και στόχος της είναι να γίνει ο φορέας του Ελληνο-Ορθόδοξου πολιτισμού στη νέα του Πατρίδα.

Θα πληροφορηθεί επίσης, ότι η οργάνωση αυτή είναι πολιτικά ισχυρή, έχοντας ανθρώπους μέσα στην Αμερικάνικη Γερουσία και σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ, ότι η οργάνωση έχει προσφέρει πάρα πολλά σε διάφορα ευαγή ιδρύματα στην Ελλάδα και ότι θα τον βοηθήσει αποτελεσματικά για να φέρει, εάν θέλει, τους συγγενείς του από την Ελλάδα στις ΗΠΑ.

Είναι φυσικό, ο κάθε Έλληνας μετανάστης, εντυπωσιασμένος από τη “βιτρίνα” της οργάνωσης που του δείχνουν, να γίνεται μέλος της, άλλωστε (σκέπτεται), δεν έχει να χάσει και τίποτε, “είναι ξένος, ανάμεσα σε ξένους και σε ξένη Χώρα”. Μόνο κέρδος θα έχει να βρεθεί μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων που θα τον υποστηρίξουν σε κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Για αρκετό καιρό, το νέο μέλος της οργάνωσης δεν βλέπει να γίνεται τίποτα το σημαντικό γι’ αυτόν. Αργότερα όμως αρχίζει να συμμετέχει στις διάφορες συνεδριάσεις της οργάνωσης, στις οποίες συνήθως συζητούνται απλά, τρέχοντα θέματα, που απασχολούν τα μέλη της. Προκειμένου όμως το νέο μέλος να γίνει “πλήρες” μέλος, καλείται να συμμετάσχει σε μερικές “κλειστές” συναντήσεις της οργάνωσης, και μάλιστα το θεωρεί μεγάλη τιμή, που τον κάλεσαν να συμμετάσχει σε αυτές τις ειδικές συναντήσεις (συζητήσεις), όπου συμμετέχοντας δεν διαπιστώνει κάτι το αξιόμημπο, κάτι που να στρέφεται εναντίον της Ελλάδας και της Χριστιανικής πίστης του. Αντίθετα ακούει τους συμπατριώτες του να προφέρουν με σεβασμό το όνομα του Ιησού Χριστού και βλέπει την Ελληνική σημαία, να είναι δίπλα από την Αμερικάνικη.

Αρκετό καιρό αργότερα, γίνεται πλήρες μέλος της «Αμερικανοελληνικής Μορφωτικής Προοδευτικής Ένωσης» (ΑΧΕΠΑ), η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το προκάλυμμα μια μασονικής στοάς, που στόχος της είναι η εγκαθίδρυση μιας “Παγκόσμιας Κυβέρνησης” και ενός “Παγκόσμιου Ηγέτη”. Αλλά ο Έλληνας μετανάστης έχει μπει «βαθιά» μέσα στην οργάνωση και δεν μπορεί πλέον να αποδεσμευτεί. Αυτή είναι η πρώτη φάση του σχεδίου στρατολόγησής του στην οργάνωση.

Από εδώ και μετά, ότι λέει η οργάνωση το θεωρεί ότι είναι για το καλό, τόσο της Ελληνικής μειονότητας στις ΗΠΑ, όσο και για την ίδια την Ελλάδα. Για παράδειγμα θεωρεί σωστό που, μετά από «ευγενείς» προσπάθειες του πρώην Αρχιεπισκόπου Βόρειας και Νότιας Αμερικής Ιακώβου, η λατρεία στις Ελληνο-Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αμερικής δεν τελείται πλέον στην Ελληνική γλώσσα, η οποία (σημειωτέον) διδάσκεται σε όλα τα

κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά τελείται στην Αγγλική, για να "...καταλαβαίνουν" και οι τυχόν προσερχόμενοι Αμερικανοί, ώστε να τους μεταδώσουμε το "φως" μας. Δυστυχώς όμως, ο μετανάστης δεν γνωρίζει ότι υπάρχει περίπτωση η κεφαλή της Ελληνικής Εκκλησίας στην Αμερική να έχει διασυνδέσεις με μασονικούς κύκλους ή να είναι και ο ίδιος μασόνος και ότι το "φως" αυτό, εδώ και αιώνες, έχει αρχίσει να τρεμοσβήνει, αφού οι αντιπρόσωποι του Θεού (ανά τον κόσμο) γίνονται δημόσιο θέαμα για την επικράτηση της εξουσίας και για την αύξηση των κερδών τους. Στο Ελληνικό μασονικό περιοδικό "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες και τα ονόματα τεσσάρων οικουμενικών Ορθοδόξων πατριαρχών που ήσαν τέκτονες 33ου βαθμού (βλ. τεύχος 13-14/1979, σελ. 6). Βέβαια δεν γνωρίζουμε την εγκυρότητα ή μη των αποκαλύψεων αυτών, ή εάν πρόκειται για δυσφήμιση των ηγετών της εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι η μασονική «Λερναία Ύδρα» έχει απλώσει παντού τα πλοκάμια της. Για περισσότερα στοιχεία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο του Dr D.C. Yermak "Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" (εκδόσεις «ΣΤΕΡΕΩΜΑ»).

Η μεγάλη έκπληξη του συμπατριώτη μας και νέου μέλους της ΑΧΕΠΑ είναι όταν έρθει η στιγμή που θα του παραδώσουν το προσωπικό του **φέσι** σε έντονο κόκκινο χρώμα. Το φέσι που για 400 ολόκληρα χρόνια ήταν το καπέλο-σύμβολο των κατακτητών της Πατρίδας μας και το οποίο ακόμα και οι Τούρκοι το κατήργησαν πριν 70 περίπου χρόνια με τον αναμορφωτή τους Κεμάλ Ατατούρκ, τώρα αυτή η μασονική οργάνωση ζητά από τα μέλη της να το φορέσουν σαν πλήρη υποταγή. Εάν θα παρατηρήσετε όλα τα σύμβολα που φέρει το έμβλημα της οργάνωσης είναι μασονικά: Ο στεφανωμένος μονοκέφαλος αετός, δύο χιαστί ξιφη πίσω από το σταυρό και φυσικά το κατεξοχή μασονικό-σατανικό σύμβολο η "πεντάλφα". Η "ΑΧΕΠΑ" είναι μια μασονική στοά, που ελέγχει τη ζωή των μελών της και που θέλει να τα κάνει πειθήνια όργανα των σκοτεινών δυνάμεων.

Θα πρέπει να γνωρίζεις -αγαπητέ αναγνώστη- ότι οι διεθνείς συνομότες επιδιώκουν να αποκοιμίζουν τις μάζες, μέχρι τη στιγμή που τα σχέδια τους θα έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό,

που και να αποκαλυφτούν να μην μπορεί πλέον να τους σταματήσει κανένας. Όταν ένας άνθρωπος είναι πνευματικά "κοιμισμένος" ή "ναρκωμένος", δεν γνωρίζει τι γίνεται γύρω του, είναι ακίνδυνος και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι μασόνοι-σατανιστές, γι' αυτό έχουν πολλούς τρόπους να κρατούν το λαό κοιμισμένο με τα διάφορα "υπνωτικά" που τους δίνουν καθημερινά. Για του λόγου το αληθές, δεν έχεις παρά να ανοίξεις για λίγα λεπτά την τηλεόραση και να κάνεις ένα ζάπινγκ στα κανάλια. Θα διαπιστώσεις ότι υπάρχει πλούσια χρυσοφόρα φλέβα «άρτων και θεαμάτων» που κοιμίζουν και που με έντεχνο τρόπο οδηγούν τον κάθε μη σκεπτόμενο άνθρωπο στην εξαγωγή λαθεμένων συμπερασμάτων. Αντίθετα, ένας ενημερωμένος και κριτικός νους, βγάζει σωστά συμπεράσματα και λαμβάνει σωστή τοποθέτηση όταν παρουσιαστούν προβλήματα.



Στη μασονική αυτή παράσταση συναντάμε σχεδόν όλα τα βασικά σύμβολα της μασονίας. Στο κέντρο ακριβώς βρίσκεται η σατανική ΠΕΝΤΑΛΦΑ, με 5 διαφορετικά σύμβολα ανάμεσα στις 5 προεξοχές της και στο κέντρο ακριβώς της πεντάλφας δεσπόζει μεγαλόπρεπα το γράμμα «G». Από πάνω ακριβώς βρίσκεται το «Μάτι Που Βλέπει Τα Πάντα», μέσα σε ένα κύκλο από ΖΩΔΙΑΚΑ σύμβολα. Κάτω στο πάτωμα διακρίνονται: Γνώμονας, διαβήτη, χάρακες, κλπ.. Επάνω στο τραπέζι υπάρχει το μυστήρι και το «δισκοπότηρο». Και το όλο σκηνικό το πλαισιώνουν οι δύο κίονες δεξιά και αριστερά.

Κεφάλαιο ΕΝΑΤΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ή ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;

Σ' αυτή τη φοβερή πραγματικότητα, ο Θεός μας προτρέπει να κάνουμε την εκλογή μας: «**Έθεσα ενώπιόν σας την ΖΩΗΝ και τον ΘΑΝΑΤΟΝ, την ΕΥΛΟΓΙΑΝ και την ΚΑΤΑΡΑΝ, διά τούτο εκλέξατε την ΖΩΗΝ διά να ζήτε**» (Δευτερονόμιο Λ/30:19). Η εκλογή του ανθρώπου είναι «**Η να ακολουθήσει το ΘΑΝΑΤΟ και την ΚΑΤΑΡΑ που προσφέρει ο Διάβολος με την επιβολή των διαφόρων συστημάτων του, ή να ακολουθήσει τη ΖΩΗ και την ΕΥΛΟΓΙΑ που προσφέρει ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού;**» Ίσως αναρωτηθεί κάποιος: «**Ποια είναι η αιτία της κατάρας επάνω στον κόσμο και πως ο άνθρωπος θα ξεφύγει από αυτή;**»

Η Αγία Γραφή, που είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, εδώ και χιλιάδες χρόνια διακηρύττει δια του προφήτη Ησαΐα: «**Οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ΕΣΑΣ και ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο Αυτού από σας, για να μην ακούει**» (Ησαΐας ΝΘ/59:2). Η αμαρτία είναι το μεγάλο εμπόδιο που υπάρχει μεταξύ ΘΕΟΥ και ΑΝΘΡΩΠΩΝ και η αμαρτία είναι που αφαιρεί από τον άνθρωπο και τη ζωντανή επικοινωνία του με το Θεό και την ειρήνη του μέσα από την καρδιά του. Και εφόσον «**όλοι αμάρτησαν και στερούνται της δόξας του Θεού**» (Ρωμαίους Γ/3:23), άρα όλοι τους είναι μακριά από το Θεό και προσπαθούν να έρθουν κοντά Του και να βρουν ειρήνη μαζί Του διά μέσου πολλών και διαφόρων συστημάτων, θρησκευτικών κυρίως, αλλά και άλλων φιλοσοφικών ή ιδεολογικών, πλην όμως οι προσπάθειές τους είναι μάταιες και άκαρπες και **η αμαρτία εξακολουθεί ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ**.

Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να «τακτοποιήσουν» το θέμα της αμαρτίας, έχουν απατηθεί από τον «πλανώ-

ντα την οικουμένην όλην», το Διάβολο (Αποκάλ. ΙΒ/12:9), γιατί πιστεύουν ότι η αμαρτία τους θα εξαλειφθεί εάν κάνουν κανένα «καλό έργο», ή εάν τηρήσουν μερικές «θρησκευτικές διατάξεις», ή το πιο βασικό γι' αυτούς εάν πουν τις αμαρτίες τους σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο και αυτός με τη σειρά του να μεσιτεύσει γι' αυτούς, και γενικά θα εξαφανιστούν οι αμαρτίες τους εάν κάνουν κάποια θυσία ή κάποια άλλη ευάρεστη ενέργεια προς το Θεό, και έτσι ησυχάζει η παραγμένη συνείδησή τους.

Διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι «σε ολοκαύτωμα και προσφορές περί αμαρτίας ΔΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΗΘΗΚΕΣ..... και κάθε μεν (επίγειος) **ιερέας υπηρετεί καθημερινά και προσφέρει πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ**» (βλ.Εβραίους Ι'/10:11). Εάν συμβαίνει αυτό, τότε ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες; Ο Λόγος του Θεού μας δίνει την απάντηση, όταν μας λέγει «**...παρά μόνον ο Θεός**» (Λουκάς Ε/5:21). Ναι, **μόνον** ο άγιος Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες και ο Θεός ήταν που είχε σχεδιάσει τον τρόπο της σωτηρίας του ανθρώπου, πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο και πριν ακόμα δημιουργήσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Είχε σχεδιάσει τη σωτηρία του ανθρώπου «**προ καταβολής κόσμου**» (βλ. Α' Πέτρου Α/1:20, Εβραίους Θ/9:26, Αποκάλ. ΙΓ/13:8, Τίτος Α/1:23, Ρωμαίους Γ/3:25, κλπ).

Το σχέδιο του Θεού, τόσο απλό και άγιο, τέθηκε σε εφαρμογή με τη γέννηση του Υιού Του, του Ιησού, που ήταν ο εκλεκτός Του, ο κεχρισμένος Του για το έργο αυτό της σωτηρίας. Ο Ιησούς είχε **το χρίσμα** του Πατέρα για τη διακονία Του αυτή (γι' αυτό και ονομάστηκε '**χριστός**'). Ο Ιησούς Χριστός έζησε μια τέλεια και αναμάρτητη ζωή, έδωσε τον εαυτό Του θυσία και προσφορά επάνω στο σταυρό του Γογλοθά για τις **δικές μου** και τις **δικές σου** αμαρτίες. Μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε σωματικά και μετά από σαράντα ημέρες αναλήφθηκε **ΣΩΜΑΤΙΚΑ**. Σε δέκα ημέρες από την ανάληψή Του (σύνολο πενήντα ημέρες από την ανάστασή Του) επιστρέφει και πάλι **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ**, ως «**Πνεύμα ζωοποιούν**» για να κατοικεί πλέον μόνιμα μέσα σ' αυτούς που Τον εκζητούν (βλ. Πράξεις Γ/3:26, Κς'/26:23 - Α' Κορινθ.ΙΕ/15:45 - Α' Ιωάννου Β/2:1-2).

Όποιος πηγαίνει στον Ιησού με ταπεινή καρδιά, Αυτός τον δέχεται μέσα στην άγια οικογένειά Του, την Εκκλησία Του. Το σχέδιο λοιπόν το πως θα σώζεται ο άνθρωπος είναι από τον ίδιο το Θεό και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης επινοήσης, **γι' αυτό ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΗΓΕΣ, αλλά ΠΗΓΑΙΝΕ Σ' ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΔΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΡΙΨΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ.**

Η θυσία του Ιησού, Τον κάνει άξιο να λέγει **«Εγώ είμαι η ΑΝΑΣΤΑΣΗ και η ΖΩΗ. Όποιος πιστεύει σ' Εμέ κι αν πεθάνη, θα ζήσει, και όποιος ζη και πιστεύει σ' Εμέ ΔΕΝ θα πεθάνη ποτέ...»** (βλ. Ιωάν. ΙΑ/11:25-27). Το πιστεύεις αυτό; Γι' αυτό **«εάν ομολογούμεν τας αμαρτίας μας, Αυτός (ο Ιησούς) είναι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ και ΔΙΚΑΙΟΣ, ώ σ τ ε να μας συγχωρήση τας αμαρτίας και να μας καθαρίση από κάθε αδικίανΕάν πούμε ότι ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ Α-ΜΑΡΤΗΣΕΙ, τον (Θεόν) κάνομεν ψεύτην και ο λόγος (της αλήθειας) Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ»** (Α' Ιωάννου Α/1:9-10).

Αυτός που θα ήταν μεσίτης μας προς τον Πατέρα, εκτός του ότι θα έπρεπε να ήταν αναμάρτητος, θα έπρεπε να είχε και τις δύο φύσεις, δηλαδή και **την ανθρώπινη φύση** (τη δικιά μας) και **τη Θεία φύση** (του Πατέρα), αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση και να συνδιαλλάξει, να συμφιλιώσει **τον αμαρτωλό ΑΝΘΡΩΠΟ με τον άγιο ΘΕΟ** (βλ. Β' Κορινθ. Ε/5:18-21). Ο 'άνθρωπος' Χριστός Ιησούς είναι η φανέρωση του 'Θεού' Πατέρα (βλ. Α' Τιμόθ. Γ/3:16, Β/2:5, Β' Κορινθ. Δ/4:4-6, Ε/5:19, Α' Ιωάννου Ε/5:20, Εβραίους Α/1:1 /κλπ.), **γι' αυτό είναι ο ΜΟΝΟΣ αρχιερέας μας και μεσίτης μας προς τον Πατέρα: «Υπάρχει ΕΝΑΣ Θεός, και ΕΝΑΣ ΜΕΣΙ-ΤΗΣ μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωσε τον εαυτό Του αντίλυτρο για όλους»** (Α' Τιμόθ. Β/2:5)

Ο Ιησούς Χριστός είναι η λύτρωσή μας. Με το σκίσιμο του καταπετάσματος του επίγειου Ναού (της Ιερουσαλήμ) καταργήθηκε και η αποστολή της ειδικής τάξης των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης και ο Ιησούς τώρα είναι **«ανωτέρας -Νέας- Διαθήκης μεσίτης, η οποία ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας»** (Εβραί-

ους Η/8:6), **γι' αυτό και είναι ο μόνος ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ μας στους αιώνες των αιώνων.**

Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, γράφει:

1. **«Όστις (ο Ιησούς) τας ΑΜΑΡΤΙΑΣ ημών Αυτός ε β ά σ τ α σ ε ν εν τω σώματι Αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, 'με του Οποίου την πληγήν ιατρεύητε'. Διότι υπήρχετε 'ως πρόβατα πλανώμενα', αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ΠΟΙΜΕΝΑ και ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ των ψυχών σας»** (Α' ΠΕΤΡΟΥ Β/2:24-25).
2. **«...Και δεν υπάρχει Δί' ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ η σωτηρία, δ ι ό τ ι ΟΥΤΕ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΟ είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΘΩΜΕΝ»** (ΠΡΑΞΕΙΣ Δ/4:12).
3. **«...Και εκβαλών (ο δεσμοφύλακας των Φιλιππων) αυτούς έξω (δηλ. τον Παύλο και τον Σίλα), είπε, ΚΥΡΙΟΙ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΩ ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΘΩ; Οι δε είπον, 'Π ί σ τ ε υ σ ο ν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή...»** (ΠΡΑΞΕΙΣ Ις'/16:30-31).
4. **«Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής π ά σ α ς τας ευεργεσίας Αυτού, ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΑ πάσας τας ανομίας σου, ΤΟΝ ΙΑΤΡΕΥΟΝΤΑ πάσας τας αρρωστίας σου, ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΝΟΝΤΑ εκ της φθοράς την ζωήν σου, ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΝΤΑ ΣΕ με έλεος και οικτιρμούς, ΤΟΝ ΧΟΡΤΑΖΟΝΤΑ εν αγαθοίς το γήρας σου»** (ΨΑΛΜΟΣ ΡΓ/103:2-4).
5. **«Εγώ, εγώ (είμαι) ο Κύριος, εκτός Εμού ΣΩΤΗΡ δ ε ν υπάρχει» «...ΔΕΝ υπάρχει εκτός Εμού ά λ λ ο ς Θεός, Θεός Δίκαιος και Σωτήρ, ΔΕΝ υπάρχει εκτός Εμού. Εις Εμέ βλέψατε, και σώθητε, ΠΑΝΤΑ τα πέρατα της γης, διότι Εγώ (είμαι) ο Θεός...»** (ΗΣΑΪΑΣ ΜΓ/43:11, ΜΕ/45:21).
6. **«...Αλλ' Αυτός (ο Ιησούς) ετραυματίσθη δια τας ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ΑΝΟΜΙΑΣ ημώνκαι δια των πληγών Αυτού ΗΜΕΙΣ ΙΑΘΗΜΕΝ. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επ' Αυτόν την ανομίαν π ά ν τ ω ν ημών...»** (ΗΣΑΪΑΣ ΝΓ/53:5-6).

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι η ΦΑΝΕΡΩΣΗ του Πατέρα, διακηρύσσει ότι **Εγώ είμαι:**

- **Ο άρτος της ζωής.....** (Ιωάν. ς'/6:35,41,51)
- **Το φως του κόσμου.....** (Ιωάννης Η/6:12)

- **Η θύρα των προβάτων.....** (Ιωάννης Ι΄/10:7-9)
- **Ο ποιμένας ο καλός.....** (Ιωάννης Ι΄/10:11)
- **Η ανάσταση και η ζωή.....** (Ιωάννης ΙΑ/11:25)
- **Η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή...** (Ιωάν.ΙΔ/14:6)

Πήγαινε λοιπόν στον Κύριο Ιησού Χριστό για να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τις αρρώστιες σου, τις θλίψεις σου και όλα τα προβλήματά σου, και Αυτός θα σε δεχτεί, θα σε συγχωρέσει, θα σε θεραπεύσει και θα σε ελευθερώσει. Δόξα σ' Αυτόν.

Τι θα πρέπει να κάνεις τώρα, αγαπητέ αναγνώστη; Πως θα ξεφύγεις από την επερχόμενη κρίση του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα εξαιτίας της αμαρτίας της; Πως θα σε διαφυλάξει ο Θεός από την περίοδο της διακυβέρνησης του κόσμου από τον Αντίχριστο; Γνώριζε, πως η κρίση του Θεού είναι εναντίον των ασεβών και δεν αφορά τους δίκαιους, γι' αυτό λαοί που εκζητούν το θέλημα του Θεού, δεν φοβούνται. Η Βίβλος λέγει ότι είναι **“μακάριο το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι Κύριος”** και δυστυχώς στην Πατρίδα μας είμαστε χριστιανοί των τύπων, της ταυτότητας και της θεωρίας. Πρέπει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν λαός να στραφούμε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του. Αυτός σταυρώθηκε και πέθανε για σένα, Αυτός πλήρωσε τη δική σου αμαρτία στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά και τώρα σε περιμένει να δεχτείς τη θυσία Του αυτή ότι έγινε για σένα προσωπικά.

Ο **Αδαμάντιος Κοραής** διακήρυττε ότι **“Μόνο το ευαγγέλιο μπορεί να σώσει το έθνος μας”** Ο διάσημος φιλόσοφος **Πασκάλ** έλεγε **“Έξω από το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι ζωή, ούτε τι είναι θάνατος. Γι' αυτό χωρίς το Ευαγγέλιο, του οποίου κύριο θέμα είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν γνωρίζουμε τίποτα και δεν βλέπουμε παρά μόνο σκοτάδι και σύγχυση...”**. Ο απόστολος των εθνών, ο **Παύλος**, γράφει **“Δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε πιστευόντα”**. Ο **Ιωάννης Χρυσόστομος** έλεγε ότι **“Χωρίς τη μελέτη των θείων Γραφών είναι αδύνατον να σωθεί κάποιος”**.

Θυμήσου, πως ο Θεός είχε διατάξει, δια μέσου του Μωϋσή, τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο να βάψουν τους δύο παραστάτες και το ανώφλιο της πόρτας των σπιτιών τους με αίμα αρνίου (που συμβόλιζε το αίμα της θυσίας του Ιησού στο Γολγοθά) και όταν θα περνούσε ο εξολοθρευτής άγγελος για να επιφέρει κρίση σε κάθε πρωτότοκο, θα τους προσπερνούσε και δεν θα ερχόταν κρίση σε όσους θα ήσαν μέσα στο σπίτι αυτό. Όταν και εσύ δεχτείς στην καρδιά σου τον Ιησού, σαν Κύριο της ζωής σου και εκτελείς το Λόγο Του, οι παραστάτες της καρδιάς σου θα είναι χρισμένοι με το πολύτιμο αίμα Του και η επερχόμενη κρίση του Θεού θα σε προσπεράσει και θα σε διαφυλάξει, όπως ο Θεός διαφύλαξε το Νώε και την οικογένειά του στον κατακλυσμό, όπως διαφύλαξε και το δίκαιο Λωτ, όταν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Ο Κύριος θα σε βγάλει έξω από το σύστημα του Αντίχριστου.

Ζήτησε από τον Κύριο Ιησού να έρθει **τώρα** να κατοικήσει μέσα στην αμαρτωλή καρδιά σου για να σε **αναγεννήσει** με το άγιο Πνεύμα Του, για να σε καθαρίσει από κάθε σου αμαρτία και για να αγιάσει τη ζωή σου. Ζήτησέ το αυτό τώρα, γιατί ο άγιος Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μας λέγει **«ΤΩΡΑ (σήμερα) είναι ο καιρός που σε δέχεται ο Κύριος, ΤΩΡΑ είναι η ημέρα της σωτηρίας»**, γι' αυτό **«ΣΗΜΕΡΑ, εάν ακούσεις τη φωνή Του, μη σκληρύνεις την καρδιά σου»** (βλ. Β΄ Κορινθ.ς΄/6:13, Εβραίους Γ/3: 7-8) .

Μην αμελείς και μη βραδύνεις να ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου στον Κύριο Ιησού. Αυτός κτυπά την πόρτα της καρδιάς σου συνέχεια, μην κωφεύεις στα κτυπήματά Του, αλλά άνοιξε Του για να μπει μέσα σου και να αναλάβει τη ζωή σου. Ο ίδιος ο Ιησούς μας το λέγει: **«Ιδού, στέκομαι στη θύρα και κρούω, εάν κάποιος ακούσει τη φωνή Μου, και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει με αυτόν και αυτός με Μένα»** (Αποκάλυψη Γ/3:21).

Ο Ιησούς σε προσκαλεί τώρα. Έχει απλώσει τα τρυπημένα Του χέρια και σου λέει: **«Έλα σε Μένα και Εγώ θα σου δώσω ανάπαυση, εγώ θα σε ξεκουράσω από τα βάρη σου και τα προβλήματα σου, εγώ θα γαληνέψω την ταραγμένη σου ψυχή, έλα σε**

Μένα!!! Εγώ πόνεσα και υπέφερα για σένα, Εγώ σταυρώθηκα για σένα, Εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες σου, έλα σε Μένα!!!» Γεμάτος αγάπη και έλεος ο Ιησούς, με πόνο ψυχής σε καλεί να σου δώσει το δώρο της αιώνιας ζωής, ένα δώρο που αρχίζει από τη στιγμή που εσύ θα Τον ακολουθήσεις με πίστη.

Πρόσεξε, γιατί τώρα διαβάσεις αυτά τα λόγια. Γνωρίζεις όμως αν σε λίγο θα ζεις; Είσαι σίγουρος (σίγουρη) ότι δεν θα σου συμβεί ποτέ κάποιο οδυνηρό πρόβλημα, κάποιο ατύχημα ή συμφορά, ή αρρώστια, ή σεισμός, ή πόλεμος; Είσαι σίγουρος; Τρέξε τώρα στον Ιησού Χριστό και μην αμελείς, γιατί άκουσε τι λέγει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό:

- «Μην καυχάσαι εις την αύριον ημέραν, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΕΙΣ τι θέλει γεννήσει (αυτή) η ημέρα» (Παροιμίες ΚΖ/27:1).
- «Δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποία είναι η ζωή σας; ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΤΜΟΣ, ο οποίος φαίνεται προς ολίγον, και έπειτα αφανίζεται» (Ιάκωβος Δ/4:14).

Το αύριο δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου, Αυτός μόνο το γνωρίζει. Ζήτησε ΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ, τον Ιησού να έρθει στη ζωή σου, γιατί αύριο αν Τον ζητήσεις θα είναι πλέον αργά: **«Ζητείτε τον Κύριον, ενόσω δύναται να ευρεθή, επικαλείσθε Αυτόν, ενόσω είναι πλησίον»** (Ησαΐας ΝΕ/55:6).

Αρχισε **ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ** από σήμερα τον αιώνιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή και ο Κύριος Ιησούς θα σε φωτίσει πνευματικά. Αρχισε **ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ** με ταπεινή και ειλικρινή καρδιά. Θέλει να Του μιλάς με απλότητα όπως μιλάς σε έναν φίλο σου. Γονάτισε και πες Του με απλά λόγια που να βγαίνουν μέσα από την καρδιά σου, τα παρακάτω:

«Κύριε ΙΗΣΟΥ,

Σε ευχαριστώ που ΓΙΑ ΜΕΝΑ πέθανες επάνω στο σταυρό του Γολγοθα και πλήρωσες Εσύ τις ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ αμαρτιες. Έγινες Εσύ ο μεσίτης μου προς το Θεό Πατέρα. Με λύπη μετανοώ για κάθε μου αμαρτία. Ανοίγω αυτή τη στιγμή την καρδιά μου και με πίστη σε καλώ να έρθεις

στη ζωή μου. Έλα Κύριε Ιησού μέσα στην καρδιά μου, γέμισέ με Συ με το αγίο Σου Πνεύμα και κάνε με έναν καινούριο και αγίο άνθρωπο ενώπιόν Σου.

Θέλω να αρχίσω να ζω από ΤΩΡΑ την αιώνια ζωή, που Εσύ μου δίνεις αυτή τη στιγμή. Βοήθησέ με να τιμώ, να δοξάζω και να ομολογώ σε όλους το αγίο όνομά Σου. Βοήθησέ με να ζω κάθε μέρα μια άγια και καθαρή ζωή, το θέλω αυτό και μπορώ να το κάνω με τη δική Σου δύναμη Κύριε.

Αρνούμαι το Σατανά και όλες του τις δυνάμεις, δεν δέχομαι καμιά ενέργειά του επάνω μου. Σε ευχαριστώ Ιησού μου για τη ΔΥΝΑΜΗ και την ΕΞΟΥΣΙΑ που μου δίνεις να συντρίβω τις πονηρές δυνάμεις στο δικό Σου παντοδύναμο όνομα. Θέλω Κύριε να ανήκω στη δική Σου, την αληθινή Εκκλησία και όχι να ακολουθώ ανθρώπινα συστήματα ή διδασκαλίες.

Σε ευχαριστώ Κυριε Ιησού Χριστέ, Σε ευχαριστώ λυτρωτή μου και σωτήρα μου, Σε δοξάζω γιατί είσαι θαυμαστός και σου ανήκει η δόξα, η τιμή και η λατρεία για πάντα».

... /// ...



Σχηματική παράσταση, η οποία παρουσιάζει τη δομή του μασονισμού, πάνω στο "ιερό" τους σύμβολο, το διαβήτη. Προσέξτε, στην κορυφή του διαβήτη υπάρχει "Το Μάτι Που Βλέπει Τα Πάντα"

(από τον "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ" της 2-2-1987)



Εδώ έχουμε μια σελίδα από ένα βιβλίο της οργάνωσης των Ροδόσταυρων των ΗΠΑ, στην οποία απεικονίζονται συνολικά 25 «σταυροί» σε διάφορα σχήματα. Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Κικέρων, κλπ.) αναφέρουν το σταυρό σαν «το όργανο της πιο φρικτής και ατιμωτικής ποινής» και ο σταυρός ήταν σύμβολο στον ειδωλολατρικό κόσμο, πολύ πριν γίνει σύμβολο του Χριστιανισμού. Οι «σταυροί» σύμφωνα με τους Ροδόσταυρους ήσαν αποκρυφιστικά σύμβολα, τα οποία ο αρχαίος κόσμος χρησιμοποιούσε στις διάφορες ειδωλολατρικές εορτές του.

Σήμερα ο «ΣΤΑΥΡΟΣ», καθώς και η «ΠΕΝΤΑΛΦΑ» είναι απαραίτητα σύμβολα στις μασονικές-σατανικές τελετές. Οι χριστιανοί των πρώτων 3 αιώνων, γνωρίζοντας την προσβλητική σημασία που είχε ο σταυρός, σαν ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΜΕΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, δεν απεικόνιζαν σε διάφορες παραστάσεις τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο. Τον 4ο μ.Χ. αιώνα καταργείται η θανατική εκτέλεση δια σταυρού και μετά από ένα αιώνα (5ος αιώνας) αρχίζουν να εμφανίζονται στο Βυζάντιο δειλά δειλά οι πρώτες απεικονίσεις του Χριστού επάνω στο σταυρό.

Μέσα στην Καινή Διαθήκη και ειδικότερα στις Επιστολές του απ. Παύλου ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να πιστεύουμε στο έργο της θυσίας του Ιησού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό ο Διάβολος δεν το θέλει, γι' αυτό με την πάροδο των αιώνων έστρεψε τους χριστιανούς να ασχολούνται με το "σταυρό" σαν σύμβολο και κόσμημα περισσότερο, παρά για τη συντριπτική ήττα που έπαθε ο Διάβολος επάνω στο σταυρό και το θρίαμβο της ανάστασης του Ιησού από τους νεκρούς. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο σύμβολο των χριστιανών ήταν το ψάρι, για το οποίο χρησιμοποιούσαν την αρχαία Ελληνική λέξη «ΙΧΘΥΣ», που συμβολικά σημαίνει «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ», γι' αυτό οι οπαδοί της «Νέας Εποχής» πιστεύουν ότι με τη γέννηση του Ι.Χριστού άρχισε «η εποχή του ΙΧΘΥΟΣ» και με τη νέα χιλιετηρίδα αρχίζει «η εποχή του ΥΔΡΟΧΟΟΥ», όπου θα έρθει ο "Χριστός" της Νέας Εποχής, ο Υδροχοϊκός Χριστός, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος.

Θα έχετε προσέξει ότι ο Διάβολος θέλει να προσβάλλει και να εξαφανίσει οτιδήποτε έχει σχέση με τη χριστιανική πίστη, γι' αυτό τέσσερα από τα σύμβολά του βρίσκονται μέσα σε διάφορους εκκλησιαστικούς χώρους, τα οποία είναι, το "Μάτι Που βλέπει Τα Πάντα", ο "Δικέφαλος Αετός", ο "Σταυρός" με διάφορα σχήματα και η "Πεντάλφα" η οποία αποτελεί απαραίτητο στολίδι των χριστογενώνων. Ο απ.Παύλος μας λέγει ότι ο Διάβολος «μετασχηματίζεται σαν άγγελος φωτός» για να εξαπατήσει τους πιστούς και να τους κάνει να αποστραφούν κάθε τι που έχει σχέση με το Θεό και την Αγία Γραφή. Και δυστυχώς το έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει σε έξαρση αθεΐα, υλισμός, πνευματική χλιαρότητα, σατανισμός, βία, κλπ..

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Αλκιβιάδης Τζελέπης: Γεννήθηκε στο χωριό Σελινούνας (Κρόκοβα) του Αιγίου – Ν. Αχαΐας. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί σε ηλικία 9 ετών πεθαίνει ο πατέρας του και αφήνει τη μητέρα του χήρα με 6 παιδιά (το μεγαλύτερο τότε ήταν 11 ετών και το μικρότερο ενός έτους). Ο πατέρας του ήταν ψάλτης στην εκκλησία του χωριού του, γεγονός που τον επηρέασε θετικά στο να σέβεται και να αγαπά το Θεό. Κατά την περίοδο που πήγαινε Γυμνάσιο (εξατάξιο) ήταν από τα τακτικά μέλη του κατηχητικού σχολείου για 5 συνεχή έτη στη Χριστιανική Ένωση του Αιγίου. Λόγω όμως του μεγάλου τυπικισμού που υπήρχε στο εν λόγω χώρο, σαν μαθητής της 6^{ης} τάξης του Γυμνασίου σπάνια συμμετείχε σε κάποια εκδήλωση. Όταν βρισκόταν στη Β΄ Τάξη είχαν δωρίσει σε όλους τους μαθητές από μία Καινή Διαθήκη σε απλή δημοτική γλώσσα (έκδοση «ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και επειδή την είχε διαβάσει ολόκληρη, είχε πολλές απορίες, αλλά οι υπεύθυνοι της κατεστημένης εκκλησίας που εκπροσωπούσαν την Χριστιανική Ένωση έδιναν τη στερεότυπη απάντηση «**Πήγαινε στην εκκλησία, άναψε κανένα κεράκι, φίλησε το χέρι του παπά και εάν έχεις απορίες «ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ».** Επειδή όλες αυτές οι ...προτροπές που του έδιναν δεν είχαν καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο που διάβαζε, ήθελε ο ίδιος να ψάξει και να βρει το αληθινό νόημα της χριστιανικής πίστης και διδασκαλίας, γιατί στο χώρο αυτό δεν μπορούσαν να του λύσουν τις πνευματικές ανησυχίες και αναζητήσεις που είχε.

❖ Το Σεπτέμβριο του 1975 έρχεται στην Αθήνα για να φοιτήσει στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικών Επιστημών). Η επιθυμία στην καρδιά του για να γνωρίσει την αλήθεια συνέχιζε να καίει, αλλά ο εχθρός της ψυχής, του παρουσίασε άλλα ενδιαφέροντα, όπως πολιτική, διασκέδαση, κλπ, τα οποία όχι μόνο δεν μπορούσαν να γεμίσουν το κενό της καρδιάς του, αλλά αυτό συνέχεια μεγάλωνε. Για ένα χρόνο ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την πολιτική, έχοντας ενταχθεί σε κάποιο πολιτικό φορέα. Τίποτα όμως, καμιά δραστηριότητα, δεν γέμιζε το κενό της καρδιάς τους και μέσα στο πνεύμα του υπήρχε μια ανεξήγητη θλίψη και μια μεγάλη απογοήτευση, με αποτέλεσμα να αναρωτιέται «**Εάν πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής του; Και εάν αυτός είναι, τότε γιατί δεν τον ευχαριστεί τίποτα;**». Στην κραυγή αυτή της καρδιάς του, ο ουρανός δεν έμεινε ασυγκίνητος, γιατί ο Ιησούς αποκαλύπτει σε κάθε ειλικρινή καρδιά που Τον εκζητεί με απλότητα.

Το έτος 1976 και ενώ βρισκόταν στο Β΄ έτος των σπουδών του, εργαζόταν σε μια ιδιωτική επιχείρηση στην περιοχή Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί εργαζόταν και ένας νεαρός άνδρας, ονόματι Νίκος, που αγαπούσε το Θεό και η συμπεριφορά του και ο τρόπος του διέφερε όλων των άλλων. Κάποια ημέρα είχε μαζί του ένα άρθρο από μια ημερήσια εφημερίδα, που αναφερόταν στον Αντίχριστο. Το πήρε, το διάβασε και ένωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στη ζωή του. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως, ενώ είχε διαβάσει πολλά χριστιανικά βιβλία, είχε διαβάσει την Καινή Διαθήκη και επί χρόνια πήγαινε στο κατηχητικό σχολείο, δεν γνώριζε τίποτα για τον «άνθρωπο της αμαρτίας», τον Αντίχριστο και τώρα μια πολιτική εφημερίδα να ασχολείται με το θέμα αυτό. Αυτό ήταν το κίνητρο για να αρχίσει να μελετά το Λόγο του Θεού με ζήλο. **Όλα τα άλλα ενδιαφέροντά του παραμερίστηκαν.**

Μελετώντας συστηματικά το Λόγο του Θεού άρχισαν τα πνευματικά του μάτια να ανοίγουν και να κατανοεί πράγματα για τα οποία πριν είχε απορίες και ερωτηματικά. Η ζωή του άρχισε να αποκτά νόημα και σκοπό. Κατάλαβε πλέον, **γιατί** υπάρχει, **γιατί** ο Ιησούς σταυρώθηκε, **γιατί** ο κόσμος βρίσκεται μακριά από το Θεό, **τι** πρέπει να πιστεύει και να ακολουθεί, **πώς** να σωθεί από τις αμαρτίες του και **τι** ήθελε από αυτόν ο Ιησούς. Γνώριζε πολλά ΓΙΑ τον Ιησού Χριστό, αλλά ακόμα του έλειπε το πιο σημαντικό, δεν είχε γνωρίσει προσωπικά ΤΟΝ ΙΔΙΟ τον Ιησού. Ήξερε με το νου ποια είναι η αλήθεια, αλλά με την καρδιά δεν είχε γνωρίσει Αυτόν που είναι η Αλήθεια. Αυτό συνέβηκε τον **Απρίλιο του 1977**, κάποιο πρωινό που δεν εργαζόταν και ήταν μόνος σπίτι. Καθώς μελετούσε το Λόγο του Θεού, ένωσε την επιθυμία να αφιερώσει τη ζωή του στον Ιησού και να αναλάβει Αυτός το τιμόνι της ζωής του. Γονάτισε και με απλά λόγια ζήτησε από τον Κύριο Ιησού να έρθει το Πνεύμα Του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του και να αναλάβει Αυτός τη ζωή του. Τότε, έγινε μάρτυρας μιας θαυμαστής εμπειρίας, κάτι σαν ουράνιο φως τον γέμισε και η ζωή του σε δευτερόλεπτα άλλαξε ριζικά. Μια νέα πνευματική γέννηση έγινε εκείνη τη στιγμή, αναγεννήθηκε από το άγιο Πνεύμα του Θεού. ΠΙΝ ήταν ένας **χαμένος αμαρτωλός** με προορισμό την αιώνια καταδίκη, ΤΩΡΑ ήταν ένας **σωσμένος αμαρτωλός** με ουράνια και αιώνια κληρονομιά.

❖ Το έτος 1980, αμέσως μόλις πήρε το πτυχίο, κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν στη Νήσο Λήμνο. Είναι έγγαμος και διαμένει μόνιμα στο Ηράκλειο Αττικής. Εργάστηκε επί χρόνια σε Υπηρεσία του δημόσιου τομέα (από το 1984), σε επιτελικές θέσεις. Από νεαρή ηλικία είχε ξεκινήσει το συγγραφικό του έργο με μικρές μελέτες, διάφορα άρθρα και δοκίμια. Σε ηλικία 19 ετών συνέγραψε δύο κοινωνικά διηγήματα, από τα οποία το ένα απέσπασε μια πολύ καλή κριτική από εκδοτικό οίκο. Όταν το έτος 1977 γνώρισε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, αποφάσισε να αφιερώσει το ταλέντο του στην δική Του υπηρεσία. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία με ποικίλη ύλη, κατά βάση πνευματικού περιεχομένου (ερμηνευτικά, απολογητικά, εσχολογικά, κλπ.). Ένα από τα σημαντικότερα έργα του, που αποτελεί σταθμό στη συγγραφική του πορεία, αλλά και για την Ελληνική βιβλιογραφία είναι το βιβλίο «**ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ**», το οποίο αναλύει τα σύγχρονα πολεμικά γεγονότα κάτω από το φως των προφητειών της Αγίας Γραφής, ένα βιβλίο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν **θρησκευτικό**, καθόσον αποτελεί ένα **σύγχρονο ιστορικό και πολιτικό ντοκουμέντο**, που προχωρεί βαθιά στο μέλλον και συναρπάζει τον αναγνώστη. Τα βιβλία του έχουν σταλεί σε εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας μας (πολιτικούς, δημοσιογράφους, κλπ) και έχουν αποσπάσει ευμενή σχόλια και κριτικές. Τοπικές εφημερίδες της γενέτειράς του συχνά έχουν προβάλει τα βιβλία του, με εξαιρετικές κριτικές. Όλα τα βιβλία του έχουν κατατεθεί στην «Εθνική Βιβλιοθήκη», στη «Βιβλιοθήκη της Βουλής» και στο «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου».

❖ Εκτός από τη συγγραφική του δραστηριότητα, είναι και ένας **κήρυκας του Λόγου του Θεού**, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ευλογηθεί από τα μηνύματά του και να εκζητούν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, για να τους οδηγήσει σε μια βαθύτερη γνώση των αποκαλύψεων του Λόγου Του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «**ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ**» (Κωδικός Νο 11)



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Έν Αθήναις τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου 1998

Πρός
Τόν Ἀξιότιμον
κ. Ἀλκιβιάδην Τζελέπη
Κηφισίας 37
141 21 Ἡράκλειο Ἀττικῆς

Ἀξιότιμε κ. Τζελέπη,

Ἔλαβα τά βιβλία σας : 'Πολεμικές συγκρούσεις τῶν ἐσχάτων καιρῶν',
'Σύγχρονα πνευματικά μηνύματα', ὡς καί 'τό ξεσκέπασμα τῶν σκοτεινῶν
δυνάμεων' καί σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Ὁ Θεός νά σᾶς σκεπάζῃ μέ τήν ἀγάπη Του.

Ἰσχυρῶς Ἀδωνιῶν Τζασιτόδωτος

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΕΤΟΣ 20ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 808
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 100 ΔΡΧ.

 **“Αντί-Χριστος και σκοτεινές δυνάμεις”** είναι ο τίτλος του βιβλίου που μας έστειλε ο συγγραφέας του **Αλκιβιάδης Τζελέπης**

από την Κρόκοβα του Αιγίου, που εργάζεται σε νομική υπηρεσία του Δημόσιου τομέα και διαμένει μόνιμα στο Ηράκλειο Αττικής. Στο βιβλίο αναλύεται η σχέση ανάμεσα στη Μασονία και τον Σατανισμό, τα ιερά σύμβολα των μασόνων - σατανιστών και τι αντιπροσωπεύουν, το τι γνωρίζει σήμερα ο ελληνικός λαός για όλα αυτά και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιδράσουμε από την κατάσταση αυτή. (Εκδόσεις **“Φιλαδέλφεια Χριστού”** 1995).

Όπως γράφει ο Αλκ. Τζελέπης στο βιογραφικό του “το 1977 είχε μία προσωπική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό, η οποία άλλαξε ριζικά την ζωή του και αποφάσισε να αφιερώσει το ταλέντο του στην υπηρεσία Του”. Περιμένουμε σύντομα και το νέο έργο του “Πολεμικές συγκρούσεις των εσχάτων καιρῶν” όπου αναλύει τις σύγχρονες πολεμικές κινητοποιήσεις με ακριβή ιστορικά στοιχεία και λεπτομέρειες. **ΡΕΠΟΡΤΕΡ Χ**



Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς

Αξιότιμο Κύριο
Αλκιβιάδη Τζελέπη,
Κηφισίας 37,
141 21 Ηράκλειο Αττικής.

Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 1998
ΑΕΠ: 216

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλώ να δεχθείτε τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για την προσφορά σας προς την Βιβλιοθήκη της Βουλῆς των κάτωθι μνημονευμένων δημοσιευμάτων.

Με εξαιρετική τιμή,



Ειρήνη Κων. Ηλιοπούλου,
Πρώτη Αντιπρόεδρος
της Βιβλιοθήκης της Βουλῆς.

-Τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803366.

-Ψάλλτε Ασμα Νέον.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803367.

-Η Αποστατημένη Καρδιά.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803368.

-Η πρώτη προφητεία.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803369.

-Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803370.

-Ο Θεός της Διαθήκης.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803371.

-Η Κυριακή Ημέρα.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803372.

-Η Αίρεση των Ναζωραίων.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803373.

-Ο Ισχυρός Πολεμιστής.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803374.

-Το Ξεσκέπασμα των σκοτεινών δυνάμεων.
Α/Α Εισαγωγής : 0019803375.

Μέγαρον Βουλῆς, 100 21 Αθήναι, Τηλέφ.: 01 - 3235030, Τηλεομοιοτυπία (Fax): 01 - 3236072

Κ.Π.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 173
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:Υ/Α'-ΠΑΝ.ΣΤΑΘΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:64 48 406
ΑΡΙΘ:ΠΡΩΤ:9017/18/1-στ

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 1996

ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3ο ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175

ΚΟΙΝ:1.-Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/Υ.Δ.Τ.
2ο ΤΜΗΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ 2ο

2.-ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ
(Για ενημέρωση,σε απάντηση του
(β) σχετικού).

ΘΕΜΑ: <<Καταγραφή καλλιτεχνικών,πνευματικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας>>.

ΣΧΕΤ:
α.- Η 9011/7/179 από 8-1-96 Δ/γῆ σας.
β.- Το υπ'αριθ.9011/1/2-α/29-1-96 έγγραφο Τ.Ε.Α.Δ/νσης μας.
γ.- Η 9007/18/1-γ/21-9-95 αναφορά μας προς εσάς (ΤΜ:1ο).
δ.- Η 7015/3/48-α/4-11-95 Δ/γῆ σας (ΤΜ:2ο).
ε.- Η 9007/18/5-Α/28-8-92 ομοία σας.

- 1.- Σε εκτέλεση της παραπάνω (α) Δ/γῆς σας και σε συνέχεια προγενεστέρων αναφορών μας για το θιγόμενο αντικείμενο,σας αναφέρουμε ότι αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της πνευματικής δημιουργίας έχει αναπτύξει ο Πολιτικός Υπάλληλος της Υπηρεσίας μας ΠΕ/Β'- ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ του Δημητρίου με τη συγγραφή,κατά τον ελεύθερο χρόνο του,αρκετών βιβλίων.
- 2.- Δύο από τα σημαντικότερα έργα του είναι τα βιβλία 'ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ' και 'ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ', για τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευμενῆ σχόλια σε διάφορες εφημερίδες, φωτ/φα των οποίων σας επισυνάπτουμε.Για το πρώτο από τα προαναφερόμενα βιβλία,σχετική είναι η (γ) αναφορά μας και η (δ) Δ/γῆ σας.
- 3.- Σας επισυνάπτουμε **ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΩΝ** και σχετικών **ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ** σύμφωνα με το υπόδειγμά σας,καθώς και αντίτυπα αυτών,και σας αναφέρουμε για ενημέρωση ότι η δακτυλογράφηση,επεξεργασία σε COMPUTER,επιμέλεια κειμένων,μοντάζ φωτογραφίας και κειμένου,εξώφυλλο,σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία είναι του ιδίου.Δεν αποτελεί επίσημη εκδοτική εργασία για εμπορικούς λόγους,παρ'όλο που υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις,αλλά πρόκειται για μια καθαρά ιδιωτική δραστηριότητα,τα έξοδα της οποίας καλύπτονται από προσωπικές δαπάνες.
- 4.- Στο 2ο ΤΜΗΜΑ Δ.Δ.ΣΧΕΣΕΩΝ Υ.Δ.Τ.,προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα,υποβάλλουμε την από 5-2-96 αίτηση του παραπάνω,μαζί με τα αντίτυπα των αναφερομένων σ'αυτή βιβλίων για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.



Για την ακρίβεια
Ο Πρ.Γραφείου

ΠΑΝ.ΣΤΑΘΗΣ
Υπαστυν.Α'

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΚΚΟΖΩΤΟΣ
ΤΑΣΙΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π. Κανελλοπούλου 4 - Τ.Κ. 101 77
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΠΕ/Γ ΑΘΗΝΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ
Τηλέφωνα: 69 27 005 - 69 25 128

Α. Π. 9010/10/2-α

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1998

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/ΥΔΤ
Τμήμα 3ο Εκδόσεων - Γραφείο 2ο
οδός Ήρας 2Α,
Τ.Κ. 111 47, ΓΑΛΑΤΣΙ

ΘΕΜΑ: <Διοργάνωση ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ προσωπικού (αστυνομικού και πολιτικού) της Ελληνικής Αστυνομίας, αρχές του έτους 1999>

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. 9010/10/129-α από 13-5-1998 έγγραφό σας

1. Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το θιγόμενο αντικείμενο, σας γνωρίζουμε ότι ο πολιτικός υπάλληλος της Υπηρεσίας μας **Αλκιβιάδης Τζελέπης**, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α' έχει αναπτύξει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα με βιβλία πνευματικού περιεχομένου και επιθυμεί να συμμετάσχει στην **ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ**, που θα διοργανωθεί στις αρχές του έτους 1999.

2. Για τον παραπάνω σκοπό διαβιβάζονται στην Υπηρεσία σας τα παρακάτω έργα του συγγραφέα (από ένα αντίτυπο), συνοδευόμενα από **βιογραφικό του σημείωμα**, και από **κριτικές, παρουσίαση, σχόλια**, κλπ. εφημερίδων και προσωπικοτήτων:

- (α) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
- (β) ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
- (γ) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
- (δ) Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
- (ε) Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ
- (στ) ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΠΕ/Α

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ



ΕΡΗΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΕ/Α

Ολόκληρο το βιβλίο σε αρχεία pdf θα το βρείτε,
για να το αποθηκεύσετε στο προσωπικό σας αρχείο,
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) **FACEBOOK:** "**βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"
- 2) **SITE:** **www.AlkiviadisFiladelfos.com**