

ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ

❖ «Θα σηκοθεί έθνος εναντίον έθνους, και βασιλείο εναντίον βασιλείου και θα γίνουν ΠΕΙΝΑ, ΕΠΙΔΗΜΕΙΕΣ και ΣΕΙΣΜΟΙ σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά θα είναι **Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΩΔΙΝΩΝ**επάνω στη Γη» Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν πριν 20 αιώνες από τον Ιησού Χριστό (βλ. Ματθαίος 24:7-8), σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει γεγονότα που ζούμε καθημερινά και συγκλονίζουν την ανθρωπότητα. Για πολλούς αποτελούν το «κύκνειο άσμα» της Γης.

❖ Οι περιγραφές των γεγονότων είναι τόσο ζωντανές, που δημιουργούν δέος και ταραχή στον αναγνώστη. Πολεμικές συρράξεις με τεχνολογία τρόμου, τρομοκρατικές ενέργειες που ξεπερνούν την κινηματογραφική φαντασία, εμφύλιες διαμάχες που αφανίζουν λαούς ολόκληρους, θρησκευτικές συγκρούσεις χωρίς τέλος, φοβερές επιδημίες, πείνα, αρρώστιες, ανεργία, πληθωρισμός, σεισμοί, καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, άνθρωποι γεμάτοι μίσος, κακία, θεομπαίχτες, εγωιστές, αλαζόνες, καιροσκόποι, σατανολάτρες και πολλά άλλα κοινωνικά προβλήματα ζωντανεύουν στις σελίδες του βιβλίου αυτού.

❖ Το βιβλίο αυτό προχωρεί στο μέλλον και περιγράφει φοβερά γεγονότα που πρόκειται να συμβούν και που για πολλούς πιθανόν να θεωρηθούν φαντασία: Ο πύργος του **Άιφελ** θα πέσει, ο **Νείλος** ποταμός θα ξεραθεί, τα **Ηνωμένα Έθνη** θα διαλυθούν, **ουρανοξύστες** στη Ν. Υόρκη θα πέσουν, το **νερό** θα γίνει σπάνιο στη Μέση Ανατολή, η **Τουρκία** και οι γύρω περιοχές θα αιματοκυλίσουν, ο **Ειρηνικός** και ο **Ατλαντικός** Ωκεανός θα ενωθούν, είναι μερικά από τα γεγονότα που αναφέρονται.

❖ Ο Ιησούς είπε ότι όλα αυτά είναι «**αρχή ωδίνων**». Οι ωδίνες όμως ενός τοκετού φέρνουν στην ύπαρξη μια νέα ζωή και τώρα η **γη κοιλοπονεί** για να γεννηθεί στον κόσμο κάτι το καινούριο. Θα υπάρξει παγκόσμια **οδύνη** (συμφορά), που θα προκαλέσει μια άλλη είδους **ωδίνη**, που θα είναι ωδίνη (πόνος) πνευματικής γέννας. Οι πνευματικές ωδίνες της Γης είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς του ανθρώπου, ο οποίος θερίζει ό,τι έσπειρε. Μέσα όμως από τη ματαιότητα, την ακαταστασία και την παραφροσύνη των εθνών θα γεννηθεί ένα έθνος λαμπρό: «**Όταν η Σιών ΚΟΙΛΟΠΟΝΗΣΕ, γέννησε τα τέκνα της...**» (Ησαΐας 66:7-8)



Για επικοινωνία: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ("ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ")
SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
 Τηλ. κινητό: 694 - 49 21 318 # E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com
FACEBOOK: [Alkiviadis Tzelepis \(Groups/Filadelfos\)](https://www.facebook.com/AlkiviadisTzelepis)



Όταν η Γη κοιλοπονεί

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ



«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Όταν η Γη κοιλοπονεί

Μια συγκλονιστική περιγραφή
για την επερχόμενη τραγωδία και κρίση
επάνω στον πλανήτη Γη

Α΄ έκδοση 2002

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» - ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2020

© **COPYRIGHT 2002**

για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

www.facebook.com/groups/filadelfos

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 02/2002

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 06/2007

ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΤΗ: 05/2013

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 2015, 2020



Επιμέλεια έκδοσης και κειμένου,
Computer, Εκτύπωση, Σελιδοποίηση,
Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Εξώφυλλο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. κινητό 694 - 49 21 318



SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

Groups 1: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

Groups 2: «Vivliothiki FILADELFOS»

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com



YOUTUBE (4 κανάλια):

FiladelfosTV, Filadelfos FILMS

Filadelfos Channel 1 & 2

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μόνον
του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή του κειμένου,
και με την αναγραφή των ονομάτων
του συγγραφέα και του εκδότη
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 92560 - 7 - 0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	05
----------------	----

Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ

"Η ΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΓΓΕΛΩΝ"	09
--	----

- Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΣΙΑ 11
- Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ..... 13
- Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΥΡΩΠΗ..... 14
- Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΦΡΙΚΗ..... 15
- Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΜΕΡΙΚΗ..... 15

Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ

"ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ"	19
----------------------------	----

- 1. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 19
- 2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 22
- 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΔΙΝΕΣ 25

Κεφάλαιο ΤΡΙΤΟ

"Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ"	29
--	----

- 1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 29
- 2. ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΑΝ 33
- 3. ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ – ΠΕΙΝΑ 39

4. ΣΕΙΣΜΟΙ	44
5. ΜΟΛΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	48

Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ

"ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ"	59
-------------------------------	----

- 1. ΑΣΕΒΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ 59
- 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ 60
- 3. ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ 62
- 4. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 67

Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ

"Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΛΙΨΗ"	71
---	----

- 1. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 71
- 2. Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΚΛΟΓΗ 75

... /// ...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους, και βασιλείο εναντίον βασιλείου και θα γίνουν πείνα, επιδημίες και σεισμοί σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά θα είναι Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΩΔΙ-ΝΩΝ.....επάνω στη Γη» (Ι. Χριστός, βλ. Ματθαίος ΚΔ/24:7-8)

«Πριν ΚΟΙΛΟΠΟΝΗΣΕΙ γέννησε, πριν έρθουν οι πόνοι της ελευθερώθηκε και γέννησε αρσενικό. Ποιος άκουσε ένα τέτοιο πράγμα; (Είναι δυνατόν) ΘΑ ΓΕΝΝΟΥΣΕ Η ΓΗ μέσα σε μια μέρα; Αλλά η Σιών όταν ΚΟΙΛΟΠΟΝΗΣΕ γέννησε τα παιδιά της...» (Ησαΐας Ξς/66:7-8)

◆ Το προφητικό μήνυμα που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο είναι μια αποκάλυψη του Θεού για τα επερχόμενα δεινά επάνω στην ανθρωπότητα, που δόθηκε από το Θεό, διά μέσου αγγέλων, σ' έναν αφιερωμένο εργάτη Του, το δρ. **Σαμουήλ Δοκτοριάν** τον Ιούνιο του 1998, ενώ βρισκόταν στο νησί της Πάτμου. Ο Δοκτοριάν έχει διακονήσει το λόγο του Θεού σ' ολόκληρο τον κόσμο και η μαρτυρία του για τον Κύριο Ιησού έχει αφήσει αιώνιους καρπούς.

Από την παρακάτω μαρτυρία του δρ. Σ. Δοκτοριάν, φαίνεται ότι ο Κύριος του έχει αποκαλυφτεί αρκετές φορές δια μέσου των αγγέλων Του. Αυτό δεν είναι κάτι το παράδοξο, αφού είναι συχνό φαινόμενο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη, που περιγράφεται στη συνέχεια, αφορά την κρίση του Θεού που θα επέλθει στην ανθρωπότητα, για να καθαριστεί και να ετοιμαστεί η εκκλησία του Ιησού Χριστού για τον επερχόμενο θερισμό, λίγο πριν τη δεύτερη έλευσή Του. Παρουσιάστηκαν **πέντε άγγελοι**, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις **πέντε ηπείρους** και αναγγέλλουν τα γεγονότα, που θα λάβουν χώρα επάνω σε κάθε ήπειρο στις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δοκτοριάν αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες ομολογούμενως είναι συγκλονιστικές:

- Ένα μεγάλο κομμάτι της **Αυστραλίας** θα μετατοπισθεί κάτω από τον ωκεανό.
- Ο πύργος του **Αΐφελ** θα πέσει.
- Καταστροφικές πλημμύρες θα γίνουν στην **Ευρώπη**.
- Θα γίνουν **σεισμοί** σε κράτη, που δεν είχαν ποτέ σεισμούς.
- Ο ποταμός **Νείλος** θα ξεραθεί.
- Ο Ειρηνικός και ο Ατλαντικός Ωκεανός θα ενωθούν.
- Εξαιτίας της άλυτης κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα **Ηνωμένα Έθνη** θα διαλυθούν.
- Το **νερό θα είναι σπάνιο** στη Μ.Ανατολή, γι' αυτό θα γίνονται πόλεμοι για την κατοχή του.
- Η **Τουρκία** και οι γύρω χώρες, επειδή δεν θα δεχτούν το μήνυμα του Ευαγγελίου, θα αιματοκυλίσουν.
- Η **Πορτογαλία** και η **Ισπανία** θα γνωρίσουν μεγάλη πείνα.
- Οι ουρανοξύστες στη **Νέα Υόρκη** θα πέσουν εξαιτίας καταστροφικών σεισμών. Εκατομμύρια οι νεκροί.
- Το **χρηματιστήριο** παγκόσμια θα καταρρεύσει, εξαιτίας των σεισμών, που θα προκαλέσουν οικονομικό χάος.
- Ένα μεγάλο μέρος της **Β.Βραζιλίας** θα σκεπαστεί από τα νερά και ο **Αμαζόνιος** ποταμός θα μετατραπεί σε θάλασσα.

Εξαιτίας των επερχομένων κρίσεων θα γίνει παγκόσμια μια φοβερή αναζωπύρωση. Οι άνθρωποι θα έρχονται κατά κύματα στον Ιησού Χριστό, δεσμά αμαρτίας θα σπάνε, εμπόδια θα παραμερίζονται, η δύναμη του Θεού θα φανερώνεται με συγκλονιστικό τρόπο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενός αγγέλου, ο Κύριος Ιησούς θα ετοιμάσει την εκκλησία Του για να την παραλάβει και θα είναι ο τελευταίος θερισμός, πριν τον ερχομό Του. Μέσα στην παγκόσμια θλίψη και απόγνωση, θα φανερώνεται η χάρη και η φροντίδα του Θεού επάνω στο λαό Του, ο οποίος με υπομονή και πίστη θα αντιμετωπίζει τα γεγονότα. Ο Κύριος θα δώσει προστασία στα δικά Του παιδιά από τα επερχόμενα δεινά.

Όταν ένα μήνυμα έχει θεία προέλευση, το αποτέλεσμα είναι ευλογημένο. Αυτός που το ακούει ελέγχεται για την αμαρτωλή κατάστασή του, η καρδιά του συντρίβεται και μετανοεί ειλικρινά και εκζητεί τον Ιησού Χριστό να επέμβει στη ζωή του και να κάνει αποκατάσταση. Πιστεύω ότι η αποκάλυψη που περιγράφεται παρακάτω θα οδηγήσει τον κάθε αναγνώστη σε καθαρότητα και αγιασμό και εκζήτηση του προσώπου του Ιησού.

Το πρώτο κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου έχει μεταφραστεί από τα Αγγλικά και παρουσιάζεται σε ελεύθερη διασκευή, με την προσθήκη ορισμένων διευκρινιστικών στοιχείων, απαραίτητα για τον αναγνώστη. **Τα υπόλοιπα κεφάλαια** έχουν γραφτεί με τη χάρη του Κυρίου από τον εκδότη και αναλύουν την παγκόσμια κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον πλανήτη Γη και επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφονται στην όραση του πρώτου κεφαλαίου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό ντοκουμέντο, καθόσον περιγράφει και αναλύει τα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα και προβλήματα που απειλούν τη Γη και για πολλούς αποτελούν το λυπητερό κύκνειο άσμα της.

Οι περιγραφές των γεγονότων είναι τόσο ζωντανές, που δημιουργούν δέος και ταραχή στον αναγνώστη. Πολεμικές συρράξεις με τεχνολογία τρόμου, τρομοκρατικές ενέργειες που ξεπερνούν την κινηματογραφική φαντασία, εμφύλιες διαμάχες που αφανίζουν ολόκληρους λαούς, θρησκευτικές συγκρούσεις χωρίς τέλος, φοβερές επιδημίες, αρρώστιες, πείνα, ανεργία, πληθωρισμός, καταστροφικοί σεισμοί, καιρικά φαινόμενα που αποτελούν μόνιμη απειλή για τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων, άνθρωποι γεμάτοι από μίσος και κακία, θεομπαίχτες, εγωϊστές, αλαζόνες, καιροσκόποι, σατανολάτρες και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε, αποτελούν τον καθρέπτη της κοινωνίας που ζούμε και που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Μιλώντας ο Ιησούς προφητικά για τους έσχατους καιρούς είπε ότι όλα αυτά θα είναι *«αρχή ωδίνων»*. Οι ωδίνες όμως ενός τοκετού φέρνουν στην ύπαρξη μια νέα ζωή και τώρα η γη κοιλοπο-
νεί για να γεννηθεί στον κόσμο κάτι το νέο, κάτι το υπέροχο. Θα υπάρξει παγκόσμια **οδύνη** (συμφορά), που θα προκαλέσει μια άλλου είδους **ωδίνη**, που θα είναι ωδίνη (πόνος) πνευματικής γέν-

νας. Ο Θεός μέσα από τα πνευματικά ανθρώπινα ερείπια θα οικοδομήσει ένα λαμπρό και ένδοξο οίκο. Μέσα από τη ματαιότητα, την ακαταστασία, την παραφροσύνη και την ταραχή του κόσμου, θα γεννηθεί μέσα σε μια μέρα ένα έθνος λαμπρό που θα έχει τη σφραγίδα του Πνεύματος του Θεού: *«Όταν η Σιών* (=η εκκλησία) *ΚΟΙΛΟΠΟ-
ΝΗΣΕ, γέννησε τα τέκνα της...»* (βλ. Ησαΐας Ξς/66:7-8). Οι πνευματικές ωδίνες της Γης είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς του ανθρώπου, ο οποίος θερίζει ότι έσπειρε. Ο Θεός όμως επεμβαίνει και απονέμει δικαιοσύνη, γιατί *«η βάση του θρόνου Του είναι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΚΡΙ-
ΣΗ»* (Ψαλμός 97:2).

Τέλος, το βιβλίο αυτό, αν και αυτοτελές, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου **«ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»** (5^η έκδοση, 01.2013), καθόσον το περιεχόμενό τους είναι ομοειδές, με την ιδιαιτερότητα ότι η ειδησεογραφία του παρόντος βιβλίου είναι **επίκαιρη** και σε κάθε επανέκδοσή του θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσής της, όπως συμβαίνει και με την παρούσα (τρίτη) έκδοση, στην οποία έχουν προστεθεί σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την επικρατούσα παγκόσμια κατάσταση.

Εύχομαι ο κάθε αναγνώστης να αποκτήσει πνευματική όραση και στόχο και μέσα από τα γεγονότα που ήδη συγκλονίζουν ολόκληρο τον πλανήτη Γη, να εννοήσει «ποιο θα είναι μέλλον στους ανθρωπότητας», ώστε ο ίδιος προσωπικά να μπορέσει να λάβει σωστή θέση και πορεία έναντι όλων αυτών των καταστάσεων και εφόσον βαδίζει μέσα στο θέλημα του Θεού, η καταιγίδα των επερχομένων εξελίξεων και γεγονότων θα τον προσπεράσει, γιατί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομεί είναι ο Ιησούς Χριστός, ένα θεμέλιο σταθερό, το οποίο μένει για πάντα ασάλευτο στους αιώνες των αιώνων.

Γ' έκδοση
Μάιος 2013

Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ

«Η ΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΓΓΕΛΩΝ»

Αφηγείται ο ίδιος ο δρ. Σαμουήλ Δοκτοριάν:

Έμεινα μόνος σ' ένα σπίτι στην Πάτμο για να προσευχηθώ. Εκεί κοντά υπήρχε ένα μικρό εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, που κανένας δεν επισκεπτόταν και ένας βράχος σε μια πλευρά ενός λόφου, όπου πήγαινα να καθίσω να προσευχηθώ και να μελετήσω την Αγία Γραφή. Εκείνες τις ημέρες έτρωγα λίγο. Μερικές φορές πήγαινα στη σπηλιά, που θεωρείται ότι ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής έμεινε και έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης.

Καθώς έκανα περισυλλογή για ένα μήνα σ' αυτή την απομόνωση, σκέφτηκα: *"Άραγε, θα στείλει ο Κύριος ένα δέκατο άγγελο;"*. Είχα δει στο παρελθόν εννέα φορές αγγέλους, όταν ήμουν σε διάφορα μέρη, Αγγλία, Βελιγράδι Γιουγκοσλαβίας, Αμμάν Ιορδανίας, στην Ιερουσαλήμ και σε άλλα μέρη. Όταν βρισκόμουν στην Άνω Αίγυπτο, είδα έναν άγγελο που ελευθέρωσε μια γυναίκα που πήγαινε να κρεμαστεί. Τον ένατο και τελευταία φορά που είχα δει άγγελο ήταν στη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Στην πραγματικότητα ο άγγελος με ξύπνησε τη νύχτα, η ώρα ήταν περίπου 3 πρωί και μου είπε να φύγω από τη χώρα αμέσως. Είμαι ευγνώμων στον Κύριο Ιησού μέχρι σήμερα, γιατί δεν γνωρίζω, τι θα μου είχε συμβεί εάν δεν με προειδοποιούσε μέσω του αγγέλου Του. Πιστεύω ότι ο ουρανός μια ημέρα θα μου δώσει εξήγηση γι' αυτό. Σκεφτόμουν όλα αυτά, καθώς αναρωτιόμουν, *"εάν θα έβλεπα έναν άγγελο για δέκατη φορά"*. Υπήρξαν φορές, κατά τη διάρκεια της προσευχής μου στην Πάτμο, που αισθάνθηκα κάποια έντονη παρουσία και ρώτησα τον Κύριο, εάν εκείνη τη στιγμή θα ερχόταν κάποιος άγγελος, αλλά δεν συνέβηκε τίποτε.

Ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν άγγελο, που μου είπε να πετάξω, το οποίο και έκανα, αλλά ήταν απλά ένα ενύπνιο.

Τώρα ήθελα να δω έναν πραγματικό άγγελο, όπως είχα δει εννέα φορές στο παρελθόν.

Στις 20 Ιουνίου 1998 και ώρα 03.50 π.μ. εδώ στην Πάτμο και ενώ κοιμόμουν, ξαφνικά το δωμάτιό μου γέμισε με άπλετο φως, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου φώτα τριγύρω μου. Το σπίτι στο οποίο έμεινα, βρισκόταν απομονωμένο στο τέρμα ενός δρόμου, κοντά σ' ένα μοναστήρι. Καθώς ξύπνησα, είδα πέντε όμορφους αγγέλους και τα πρόσωπά τους, τελείως ανθρώπινα, αλλά γεμάτα με φως. Είδα τα μάτια τους, τα μαλλιά τους και τα χέρια τους, φορούσαν όμορφους λευκούς χιτώνες, που έφταναν μέχρι το έδαφος. Είναι αδύνατον να περιγράψω με ανθρώπινες λέξεις την παρουσία τους. Στη δεξιά μου πλευρά ήταν οι δύο άγγελοι και στην αριστερά μου οι άλλοι τρεις. Αναρωτήθηκα, *"γιατί τώρα ήρθαν πέντε άγγελοι και όχι ένας, όπως τις προηγούμενες φορές;"* Ήθελα να φωνάξω, αλλά δεν μπορούσα, έτρεμα και είχα παραλύσει από το φόβο μου.

Λίγο πριν δω τους πέντε αγγέλους, είδα εν πνεύματι τον εαυτό μου να κηρύττει το Λόγο του Θεού στα Αγγλικά, σε μια μεγάλη σύναξη πολλών ανθρώπων. Στα αριστερά μου ήταν ο διερμηνέας που είχε μαύρα μαλλιά και γκρι κουστούμι, αλλά δεν θυμάμαι τη γλώσσα που μετέφραζε το μήνυμά μου. Εγώ στη σύναξη αυτή, έδινα τον ακόλουθο προφητικό μήνυμα: *"Εκκλησία μου, που κηρύττετε αγάπη, που διδάσκετε αγάπη, χρειάζεται όμως να εφαρμόσετε την αγάπη και να δείχνετε την αγάπη. Υπάρχει ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο σώμα Μου. Υπάρχουν πολλές διαιρέσεις μεταξύ σας. Το Πνεύμα Μου δεν μπορεί να κινηθεί και να εργασθεί, όπου δεν υπάρχει ενότητα. Υπάρχει σαρκικό φρόνημα στην εκκλησία μου, υπάρχει πολύ ακαθαρσία στην εκκλησία μου. Εγώ επιθυμώ και θέλω ένα άγιο έθνος, πέθανε για να σας καταστήσω αγίους!!!"*

Καθώς προφήτευα εν Πνεύματι έτρεμα ολόκληρος, τα μάτια μου ήταν ανοιχτά και κοίταζα προς το πλήθος. Ξαφνικά, στο μέσον της προφητείας εμφανίστηκαν αυτοί οι μεγάλοι άγγελοι. Εγώ οπισθοχώρησα από τον άμβωνα και νόμιζα ότι θα έπεφτα κάτω. Κάποια δύναμη με βοήθησε να μην πέσω κάτω, ενώ εγώ αναρωτιόμουν τι μου είχε συμβεί. Τώρα εγώ είμαι τελείως ξύπνιος, αλλά όλα αυτά που βλέπω, συμβαίνουν εν Πνεύματι και όχι στην πραγματικότητα.

Τότε, ο πρώτος άγγελος από τα δεξιά μου, είπε: *"Εμείς είμαστε οι πέντε άγγελοι των πέντε ηπείρων. Βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε αγγελίες για τις πέντε ηπείρους του κόσμου!!!"*. Τη στιγμή που άκουσα τα λόγια αυτά, άκουσα εν Πνεύματι επίσης το μεγάλο πλήθος της σύναξης να αναφωνεί *"Ωωω, Ωωω, Ωωω!!!"*. Πιστεύω ότι το πλήθος έβλεπε τους αγγέλους που παρουσιάστηκαν, ενώ προφήτευα. Με αυτό τον τρόπο ο Κύριος μου έδειξε ότι στις ημέρες που θα έρθουν θα φανερώσει τον εαυτό Του, σε πολλά μέρη του κόσμου, με διακονίες αγγέλων. Αυτό θα λάβει χώρα δημόσια, θα συμβεί σε εκκλησίες (σε συγκεντρώσεις), όπου χιλιάδες άνθρωποι ταυτόχρονα θα δουν τους αγγέλους του Θεού. Οι άγγελοι θα διακονούν το σώμα του Χριστού στις τελευταίες ημέρες.

Τότε οι άγγελοι μου έδωσαν το ακόλουθο μήνυμα: *"Ότι δεις κι ακούσεις, να το πεις στα έθνη!!!"*. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσω για τον εαυτό μου, είτε το δεχτούν, είτε όχι, εγώ θα πρέπει να το πω στα έθνη.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΣΙΑ

(Απω Ανατολή - Αυστραλία)

Ο πρώτος άγγελος μου είπε: *"Έχω ένα μήνυμα για όλη την Ασία..."* Όταν είπε αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου μπόρεσα να δω όλη την Κίνα, Ινδία και τις Ασιατικές χώρες, όπως το Βιετνάμ και το Λάος, χώρες τις οποίες ποτέ δεν έχω επισκεφτεί. Είδα Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Ινδονησία. Έπειτα ο άγγελος μου έδειξε την Παπούα της Νέας Γουϊνέας, το Ίριαν Τζάγια, συνέχισε κάτω μέχρι την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

"Εγώ είμαι ο άγγελος της Ασίας..." μου είπε. Τότε, είδα στο χέρι του μια υπερβολικά μεγάλη σάλπιγγα, με την οποία θα ηχούσε σ' ολόκληρη την Ασία. Οτιδήποτε ο άγγελος αναγγείλει, θα συμβεί με τη σάλπιγγα του Κυρίου σ' όλη την Ασία. Εκατομμύρια άνθρωποι "θ' ακούσουν" την κραταιά φωνή του Κυρίου. Κατόπιν ο άγγελος είπε: *"Θα γίνει καταστροφή, ΠΕΙΝΑ και πολλοί θα πεθάνουν από αστία. ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ θα εμφανιστούν, όσο ποτέ άλλοτε και ένα μεγάλο μέρος θα σειστεί και θα καταστραφεί. ΣΕΙΣΜΟΙ θα λάβουν*

χώρα σ' όλη την Ασία και η ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ τη γη..." Αυτό το είδα στις 20 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα άκουσα στις ειδήσεις ότι υπήρξαν χωριά στην Παπούα της Νέας Γουϊνέας, που πλημμύρισαν και χάθηκαν στη θάλασσα. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές κινδύνευσαν να χαθούν. Το γεγονός αυτό συνέβηκε πριν μερικές εβδομάδες και ο άγγελος μου είπε ότι αυτό θα συμβεί σ' ολόκληρη την Ασία: *"Η γη θα πέσει στη θάλασσα"*.

Ο άγγελος συνέχισε, λέγοντας: *"Ένα μέρος της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ θα σειστεί, η Αυστραλία θα χωριστεί και ένα μεγάλο μέρος θα μετατοπισθεί κάτω από τον ωκεανό..."*. Αυτό ήταν φοβερό, γι' αυτό σκέφτηκα αν άκουγα καλά, αλλά ο άγγελος συνέχισε να λέει: *"Εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν στην ΚΙΝΑ και στην ΙΝΔΙΑ. Έθνος θα σηκωθεί εναντίον έθνους και αδελφός εναντίον αδελφού, οι Ασιάτες θα πολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Πυρηνικά όπλα θα χρησιμοποιηθούν και εκατομμύρια άνθρωποι θα σκοτωθούν..."*. Δύο φορές άκουσα τη λέξη *"Καταστροφή!!! Καταστροφή!!!"* Και ο άγγελος συνέχισε: *"Στην Ασία θα έρθει οικονομική κρίση, Εγώ θα δονήσω την ανθρωπότητα..."*.

Εγώ έτρεμα καθώς ο άγγελος μου μιλούσε, αυτός με κοίταξε μ' ένα χαμόγελο και είπε: *"Εκεί θα γίνει μεγάλη πνευματική ΑΝΑΖΩ-ΠΥΡΩΣΗ, δεσμά θα σπάσουν, εμπόδια θα φύγουν και σ' όλη την Ασία, Κίνα και Ινδίες, ο κόσμος θα έρθει στον Ιησού Χριστό. Στην Αυστραλία επίσης θα γίνει φοβερή αναζωπύρωση..."* Έπειτα άκουσα τον άγγελο της Ασίας να λέγει: *"Αυτός θα είναι ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΘΕΡΙΣΜΟΣ..."* Τότε σαν να μιλούσε ο Κύριος είπε: *"Εγώ θα ετοιμάσω την εκκλησία μου για την επιστροφή του Χριστού"*.

Μετά την είδηση της κρίσης, χάρηκα πολύ με τις καλές αγγελίες που ακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια που οι πέντε άγγελοι ήταν στο δωμάτιο, αισθανόμουν την παρουσία τους, ήταν καταπληκτικό.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

(Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, Γεωργία και γύρω κράτη)

Τότε είδα ότι ο δεύτερος άγγελος είχε ένα δρεπάνι στο χέρι του, σαν κι αυτό που χρησιμοποιούν στο θερισμό. Ο άγγελος ανήγγειλε τα εξής: *"Ο θερισμός ήρθε στο ΙΣΡΑΗΛ και σ' όλες αυτές τις χώρες μέχρι το ΙΡΑΝ..."*.

Τότε είδα αυτές τις χώρες σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο άγγελος συνέχισε: *"Ολόκληρη η ΤΟΥΡΚΙΑ και τα μικρά κρατίδια που δεν με δέχτηκαν και αρνήθηκαν το μήνυμά της αγάπης μου, θα μισούν η μία την άλλη και θα σκοτώσουν αλλήλους"*.

Τότε είδα τον άγγελο να σηκώνει το δρεπάνι και να έρχεται κάτω σ' όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είδα το Ιράν (Περσία), την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, όλη τη Γεωργία, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Ισραήλ και όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας γεμάτες με αίμα. **Αυτές οι χώρες πλημμύρισαν στο αίμα. Είδα επίσης φωτιά. Σε πολλές απ' αυτές τις χώρες χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα και καπνός αναδυόταν παντού.** Ξαφνική καταστροφή, οι άνθρωποι σκότωναν ο ένας τον άλλο.

Έπειτα άκουσα αυτές τις λέξεις: *"Ισραήλ, ω Ισραήλ, η μεγάλη κρίση ήρθε!!!"*. Ο άγγελος συνέχισε: *"Οι εκλεκτοί, η εκκλησία, το υπόλοιπο θα καθαριστεί. Το Πνεύμα του Θεού θα ετοιμάσει τα τέκνα του Θεού..."*

Τότε είδα φωτιές να υψώνονται μέχρι τον ουρανό και ο άγγελος μου είπε: *"Αυτή είναι η τελευταία κρίση, η εκκλησία όμως ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ και ΘΑ ΦΥΛΑΧΤΕΙ και ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ για την εσχάτη ημέρα. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από δίψα, γιατί το νερό θα είναι σπάνιο στη Μέση Ανατολή. Οι ποταμοί θα ξεραθούν και οι άνθρωποι θα πολεμούν για το νερό σ' αυτές τις χώρες"*.

Ο άγγελος επίσης μου έδειξε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα διαλυθούν εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν θα υπάρχουν πλέον Ηνωμένα Έθνη. Ο άγγελος με το δρεπάνι θα θερίσει τη σοδειά.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΥΡΩΠΗ

Έπειτα, ένας απ' τους αγγέλους μου έδειξε την ΕΥΡΩΠΗ απ' το ένα άκρο μέχρι το άλλο, από το Βορρά μέχρι την Ισπανία και Πορτογαλία. Στο χέρι του είχε μια πλάστιγγα με ζύγια. Τον είδα τότε να πετάει επάνω απ' την Ευρώπη και άκουσα να λέγει: *"Το Πνεύμα του Κυρίου λυπάται και θλίβεται γιατί η Ευρώπη είναι γεμάτη αδικία, ακαθαρσία και ασέβεια. Η αμαρτία έφτασε μέχρι τον ουρανό, ο Κύριος είναι λυπημένος..."*. Είδα τους ποταμούς της Ευρώπης να πλημμυρίζουν και να σκεπάζουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και εκατομμύρια πνίγηκαν.

Διάβασα στα νέα πρόσφατα ότι η Τσεχοσλοβακία είχε τις χειρότερες πλημμύρες στα χρονικά. Άκουσα επίσης ότι ο μεγάλος ποταμός της Κίνας ήρθε σε κίνδυνο να πλημμυρίσει και χιλιάδες κατοικίες να καταστραφούν, όπως είχε προείπει ο πρώτος άγγελος της Ασίας. Δεν γνώριζα όλα αυτά τα νέα, μέχρι την ημέρα που είδα το όραμα στην Πάτμο και εννόησα όσα μου είπε ο άγγελος.

Ξαφνικά άκουσα για σεισμούς σ' όλη την Ευρώπη: *"Χώρες που ποτέ δεν είχαν σεισμούς, θα σειστούν"* είπε ο άγγελος. Τότε, τελείως ξαφνικά είδα στο πνεύμα μου τον πύργο του Άιφελ να καταρρέει και να πέφτει. Είδα ένα μεγάλο μέρος της Γερμανίας κατεστραμμένο και στην πόλη του Λονδίνου να υπάρχει παντού καταστροφή. Είδα τη Σκανδιναβία να είναι πλημμυρισμένη απ' όλες τις πλευρές. Κοίταξα προς τη δύση και είδα την **Ισπανία** και την **Πορτογαλία** να περνάνε από μεγάλη πείνα και συμφορά, πολλοί θα πεθάνουν από πείνα στα δύο αυτά κράτη.

Επειδή ταραχτήκα απ' όλα αυτά τα νέα, είπα: *"Κύριε, τι θα γίνουν τα παιδιά σου;"* Ο άγγελος μου απάντησε: *"Εγώ θα τους προετοιμάσω και θα περιμένουν την έλευση του Κυρίου. Πολλοί θα κλάζουν σε μένα εκείνες τις ημέρες και εγώ θα τους σώσω. Θα κάνω μεγάλα θαύματα γι' αυτούς και θα τους δείξω τη δύναμή μου..."*

Ήμουν ευτυχής να γνωρίζω πως ο Θεός έχει τη δική του προστασία για τα παιδιά του. Έτσι μέσα στη συμφορά θα φανεί κι η χάρη του Θεού σ' αυτές τις χώρες.

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΦΡΙΚΗ

Είδα τον τέταρτο άγγελο με φτερά να πετάει επάνω από την ΑΦΡΙΚΗ και μπορούσα να δω από το νότο, όπου είναι το Κέϊπ Τάουν μέχρι το βορρά που είναι το Κάιρο, είδα περισσότερες από πενήντα χώρες. Ο άγγελος της Αφρικής είχε ένα σπαθί στο χέρι του, είχε ένα φοβερά κοφτερό σπαθί.

Ξαφνικά τον άκουσα να λέγει: *"Αθώο αίμα έχει χυθεί. Υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γενεές μακριά απ' τον Κύριο, σκότωσαν ο ένας τον άλλο, χιλιάδες λαός χάθηκε. Γνωρίζω όμως τα πιστά παιδιά μου στην Αφρική και θα κάνω ανταπόδοση σε κάθε πιστό στην ήπειρο της Αφρικής. Θα ευλογήσω αυτούς με αφθονία. Θα ελέγγω τον καιρό, γιατί θα υπάρχει καύσωνας και πυράκτωση του ηλίου, κατά τόπους. Μεγάλοι ποταμοί θα ξεραθούν και εκατομμύρια θα πεθάνουν από την πείνα. Σε άλλα μέρη θα γίνουν μεγάλες πλημμύρες. Τα θεμέλια θα σειστούν. Το ξίφος μου θα κρίνει τους άδικους και αυτούς που διψούν για αίμα. Οι ποταμοί θα ρέουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις εξαιτίας των σεισμών, πλημμυρίζοντας στην ήπειρο πολλά χωριά"*.

Επίσης είδα τον ποταμό **Νείλο** να ξεραίνεται, είναι ο θεός της Αιγύπτου. Νεκρά ψάρια και κακοσμία υπήρχε σ' ολόκληρη την Αίγυπτο. Ένα μεγάλο μέρος στο μέσον της **Αφρικής** θα καλυφτεί από ύδατα και θα υπάρξουν εκατομμύρια νεκροί. *"Κύριε -είπα- όλα αυτά είναι κακές, παντού καταστροφή, καλά νέα δεν υπάρχουν;"* Ο Κύριος μου απάντησε: *"Η τελική ημέρα ήρθε, η ημέρα της κρίσεως είναι εδώ. Αρνήθηκαν την αγάπη μου και ήρθε το τέλος"*. Εγώ άρχισα να τρέμω από τη συγκίνηση και το φόβο, νόμιζα ότι δεν θα άντεχα άλλο.

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΜΕΡΙΚΗ

Μετά είδα τον τελευταίο άγγελο να πετά επάνω από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, από το Β.Πόλο μέχρι την Αργεντινή, από τα ανατολικά των ΗΠΑ μέχρι την Καλιφόρνια. Είδα τον άγγελο να κρατά στο χέρι του μια φιάλη και μου είπε ότι θα εξέχεε επάνω απ' όλες αυτές τις χώρες, τις κρίσεις που περιείχε η φιάλη. Άκουσα τον

άγγελο να λέγει: *"Δεν υπάρχει πλέον κρίση, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αγιασμός. Ειδωλολατρεία! Υλισμός! Μέθη! Δεσμά αμαρτίας παντού! Αίμα αθώο έχει χυθεί, εκατομμύρια βρέφη σκοτώνονται πριν ακόμα γεννηθούν. Οικογένειες χωρίζουν, είναι γενεά μοιγαλίδα, εδώ είναι τα Σόδομα και τα Γόμορρα, οι ημέρες του Νώε είναι εδώ. Ψευδείς ιεροκήρυκες και ψευδείς προφήτες αρνούνται την αγάπη μου. Πολλοί απ' αυτούς μιμούνται τη θρησκεία, αλλά αρνούνται την πραγματική δύναμη του Θεού"*.

Όταν άκουσα όλα αυτά, παρακάλεσα τον άγγελο: *"Δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα; Μην εκχέεις την οργή σου, δώσε ακόμα μία ευκαιρία για μετάνοια;"*

Ο άγγελος μου απάντησε: *"Πολλές φορές ο Θεός έχει ελεήσει κι έχει μιλήσει, αλλά δεν έδωσαν ακρόαση στους λόγους Του. Η υπομονή Του τώρα έχει τελειώσει. Πρόσεχε, γιατί η ώρα ήρθε. Αγάπησαν τα χρήματα και τη διασκέδαση περισσότερο απ' ότι αγάπησαν Εμένα!!!"*

Καθώς ο άγγελος άρχισε να εκχέει απ' τη φιάλη που κρατούσε στο χέρι, είδα φοβερά παγόβουνα να λειώνουν. Όταν συνέβηκε αυτό, είδα πλημμύρες σ' όλο τον Καναδά και στη Βόρειο Αμερική, όλοι οι ποταμοί πλημμύρισαν. Καταστροφή παντού. Άκουσα το παγκόσμιο χρηματιστήριο να καταρρέει εξαιτίας των μεγάλων σεισμών κι οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης να πέφτουν, με εκατοντάδες θύματα. Είδα πλοία στον ωκεανό να βουλιάζουν. Άκουσα εκρήξεις παντού σ' όλη τη Βόρεια χώρα.

Είδα τον άγγελο να εκχέει την οργή του Θεού επάνω στο **Μεξικό** και οι δύο ωκεανοί, ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός, να ενώνονται. Ένα μεγάλο μέρος της βόρειας **Βραζιλίας** σκεπάστηκε με ύδατα και ο **Αμαζόνιος** ποταμός έγινε μια μεγάλη θάλασσα. Τα δάση πλημμύρισαν και καταστράφηκαν. Κύριες πόλεις της Βραζιλίας έπεσαν από σεισμούς, που έγιναν κατά τόπους. Καθώς ο άγγελος εξέχεε το περιεχόμενο της φιάλης, άρχισαν να καταστρέφονται η **Χιλή** και η **Αργεντινή**, όσο ποτέ άλλοτε. Ο κόσμος όλος ήταν παραγμένος. Τότε άκουσα τον άγγελο να λέγει: *"Αυτό θα συμβεί σύντομα"*. Εγώ αντέδρασα, λέγοντας: *"Δεν μπορείς ν' αναβάλλεις; Μη χύσεις όλα αυτά σ' όλη την οικουμένη!!!"*

◆ Ξαφνικά είδα τους πέντε αγγέλους να στέκονται γύρω από το σύμπαν, υψώνοντας τα χέρια τους προς τον ουρανό, λέγοντας: *"Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο του ουρανού και της γης. Τώρα ήρθε η ώρα για να δοξάσει τον Υιό Του. Η γη θα καεί και θα καταστραφεί. Όλα τα πράγματα θα παρέλθουν και θα έρθει νέος ουρανός και νέα γη, ο Θεός θα καταστρέψει τα έργα του Διαβόλου για πάντα. Εγώ θα δείξω τη δύναμή Μου, γιατί θα προστατέψω τα παιδιά μου ανάμεσα σ' όλη αυτή την καταστροφή. Ετοιμαστείτε για εκείνη την ώρα, γιατί ο Κύριος έρχεται"*.

Το δωμάτιό μου ήταν γεμάτο φως από τη λαμπρότητα των αγγέλων. Τότε αυτοί, ξαφνικά, υψώθηκαν προς τον ουρανό. Καθώς κοιτούσα ψηλά, είδα τους αγγέλους να πηγαίνουν προς πέντε κατευθύνσεις. Γνωρίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει τα καθήκοντά τους. Περισσότερο από μία ώρα έμεινα ακίνητος, ήμουν τελείως ξύπνιος και μερικές φορές έτρεμα από συγκίνηση. Μετά από αυτά είπα: *"Κύριε, μπορώ να φύγω τώρα απ' την Πάτμο;"*. Αυτός μου απάντησε: *"Όχι, γιατί σ' έφερα εδώ για ένα σκοπό..."* Τότε είπα: *"Το μήνυμα των πέντε αγγέλων δεν είναι καλά νέα, είναι κρίση, καταστροφή και ερήμωση. Τι θα πει ο κόσμος για μένα; Υπήρξα πάντοτε κήρυκας της αγάπης, της ειρήνης και των καλών νέων"*. Ένας από τους αγγέλους μου απάντησε: *"Αυτό το μήνυμα είναι δικό μας, εσύ είσαι απλά το εργαλείο, το κανάλι. Τι προνόμιο είναι να εκλέξει εσένα ο Θεός, για να δώσεις αυτό το μήνυμα στα έθνη!!!"*. Τότε εγώ είπα: *"Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου..."* (εδώ τελειώνει η αφήγηση του Δρ. Σ.Δοκτοριάν)

◆ Ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο, ή σαν **Θεός ΑΓΑΠΗΣ**, ή σαν **Θεός ΚΡΙΣΗΣ**. Η αγάπη Του φανερώθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά όπου θυσίασε το μονογενή Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, για η σωτηρία μας, για να μη καταδικαστούμε σε αιώνια απώλεια: *"Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον»*, γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' Αυτού (βλ. Ιωάννης Γ:16-17).

Η κρίση του Θεού δεν φανερώνεται σαν τιμωρία του Θεού επάνω στον άνθρωπο, ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά απονέμει δικαιοσύνη. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι αγάπη και έλεος από τη μια μεριά και δικαιοσύνη από την άλλη. Η βάση του θρόνου Του λέγει ο ψαλμωδός είναι *«δικαιοσύνη και κρίση»* (Ψαλμός 97:2). Απονέμει χάρη στο μετανοούντα αμαρτωλό και αποδίδει δικαιοσύνη στον αμετανόητο αμαρτωλό. Ο ίδιος ο άνθρωπος εκλέγει το μισθό του, αυτός είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του, αυτός ευθύνεται που στον κόσμο υπάρχει αμαρτία, θλίψη, πόνος και καταστροφή. Αυτός αρνήθηκε την αγάπη του Ιησού, αυτός εξέλεξε να ακολουθεί τον άρχοντα του κόσμου τούτου, το Διάβολο με τις απατηλές και ψεύτικες υποσχέσεις του. Ότι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θερίζει.

Ο Κύριος Ιησούς, σε σένα που διαβάξεις αυτό βιβλίο, με καρδιά γεμάτη αγάπη σου λέγει:

"Παιδί μου, Εγώ σε αγαπώ με αιώνια αγάπη, Εγώ για σένα προσωπικά χλευάστηκα, υπέφερα, μου τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια με σκληρά καρφιά, το αίμα Μου χύθηκε για σένα, πέθανα στη δική σου θέση για να έχεις αιώνια ζωή.

Πλανήθηκες μακριά από το δρόμο Μου, υπέφερες και πόνεσες, πουθενά δεν βρήκες την αληθινή αγάπη, όλοι σε εκμεταλλεύονταν, ψάχνεις να βρεις και ζητάς θεραπεία, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να σου προσφέρει.

Εγώ τώρα σε καλώ να έρθεις στη δική μου αγκαλιά, θα σου δώσω ειρήνη και αληθινή ανάπαυση στο πνεύμα σου, θα σου δώσω τη δύναμή μου και καμιά άλλη δύναμη του Διαβόλου και των πονηρών δυνάμεων δεν θα μπορεί να σε βλάψει.

Έλα σε μένα πίστη και εγώ θα ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού και θα εκχέω στη ζωή σου τις ευλογίες μου. Κλαίω για σένα, δεν θέλω να ταλαιπωρείσαι, σε αγαπώ...."

Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ

«ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ»

1. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Το συγκλονιστικότερο γεγονός μέσα στην ιστορία του σύμπαντος ολόκληρου θα είναι το γεγονός της **δεύτερης έλευσης** του Ιησού Χριστού. Πολλοί το θεωρούν σαν ένα απίθανο γεγονός, άλλοι το θεωρούν φανταστικό, άλλοι ότι θα συμβεί μεν, αλλά θα αργήσει πάρα πολύ και άλλοι στο άκουσμα αυτού του γεγονότος χλευάζουν, θεωρώντας το σαν ένα παραμύθι θρησκόληπτων ομάδων. Σημασία δεν έχει το «πιστεύω» του καθένα, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που περιγράφεται με γλαφυρά χρώματα και με συγκλονιστικές αναφορές μέσα σ' ένα βιβλίο, που οι όλοι το έχουν στη βιβλιοθήκη τους, αλλά ελάχιστοι το διαβάζουν, την Αγία Γραφή, που είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού. Δεν το διαβάζουν γιατί πιστεύουν ότι αυτό είναι δουλειά του κλήρου και του ιερατείου, ή γιατί ο χρόνος τους είναι πολύτιμος και δεν προλαβαίνουν, ή γιατί φοβούνται μην πέσουν σε πλάνες, ή γιατί βολεύει το «πίστευε και μη ερεύνα».

Προσωπικά πιστεύω ότι δεν διαβάζει ο άνθρωπος τη Βίβλο, για ένα σοβαρό λόγο, **γιατί φοβάται την αλήθεια**. Όλοι αγαπούν την αλήθεια, όλοι θέλουν την αλήθεια, όλοι «μάχονται» για την αλήθεια, αλλά όχι για τον εαυτό τους, γιατί τα κρυπτά πονηρά τους έργα θα έρθουν στο φως και θα φανερωθούν.

Σε κάποια περίπτωση ο Ιησούς μιλούσε στους μαθητές Του για τα φοβερά δεινά, που πρόκειται να έρθουν επάνω σ' ολόκληρο τον κόσμο και αυτό που θα τα χαρακτηρίζει θα είναι η μοναδικότητά τους, θα είναι τέτοια που δεν θα έχουν ξανασυμβεί ποτέ στους προηγούμενους αιώνες. Όλα αυτά τα τρομακτικά ομολογουμένως γεγονότα θα προηγηθούν της δεύτερης έλευσής Του. Αυτό το επε-

σήμανε ο Ιησούς, όταν οι μαθητές Του, Τον ρώτησαν «*Κύριε, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο θα είναι το σημείο όταν πρόκειται να γίνουν;*» (βλ. Ματθαίος ΚΔ/24, Λουκάς ΚΑ/21, Μάρκος ΙΓ/13). Ο Ιησούς τους αποκάλυψε τρία πράγματα:

Το πρώτο ότι δεν ανήκει σ' αυτούς να γνωρίζουν τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Θεός «*έθεσεν εν τη ιδία Αυτού εξουσία*» και ότι για την ημέρα εκείνη ή την ώρα ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Ιησούς, παρά «*μόνον ο Πατέρας*». Άρα ο Ιησούς δεν τους αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο.

Το δεύτερο που τους είπε και είναι η συνέχεια όμως των λόγων Του, δείχνει ποια θα είναι τα γεγονότα, τα οποία θα προηγηθούν πριν έρθει το τέλος. Τους είπε:

«*Θέλετε δε ακούσει ΠΟΛΕΜΟΥΣ και ΦΗΜΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ, προσέχετε, μη ταραχθήτε, επειδή πάντα (ταύτα) πρέπει να γείνωσιν. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος.*»

Διότι ΘΕΛΕΙ ΕΓΕΡΘΗ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν, και ΘΕΛΟΥΣΙ ΓΕΙΝΕΙ πείναι, και λοιμοί (αρρώστιες), και σεισμοί κατά τόπους.

Πάντα δε ταύτα (είναι) ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ» (βλ. Ματθαίος, κεφ. ΚΔ/24:6-8).

Ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να μην ανέφερε τον χρόνο επιστροφής Του, αλλά τον προσδιόρισε με σαφήνεια δια μέσου των γεγονότων που θα προηγηθούν, γεγονότα που θα συγκλονίσουν και συνταράξουν τον κόσμο, αλλά παρ' όλα αυτά θα υπάρξει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θα τα αμφισβητούν, θα τα θεωρούν φυσικά γεγονότα, μέσα στην καθημερινή ροή και θα χλευάζουν αυτούς που θα προσμένουν την επιστροφή Του, λέγοντες: «*Τι πιστεύετε αυτές τις ανοησίες και τα παραμύθια, αφού όπως τα βρήκαμε τα πράγματα, έτσι εξακολουθούν να είναι; Κάθε μέρα που έρχεται είναι η ίδια. Σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε στις δουλειές μας, γυρίζουμε, ξεκουραζόμαστε, διασκεδάζουμε, κοιμόμαστε και πάλι τα ίδια!!!*».

Ο Ιησούς μας είπε να παρατηρούμε τα «σημεία» των καιρών και παρατηρώντας αυτά τα σημεία, θα μπορούμε να διακρίνουμε τι

πρόκειται να γίνει επάνω στον κόσμο. Όταν βλέπουμε στον ορίζοντα καλοκαιριά, τότε λέμε «Αύριο θα έχουμε καλό καιρό», και όταν έχει συννεφιά και σκοτεινιά, τότε πάλι λέμε «Αύριο έρχεται βροχή». Εάν λοιπόν τα σημεία των φυσικών καιρών διακρίνουμε, τα σημεία των πνευματικών καιρών δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε; Πιστεύω ότι σήμερα ζούμε σε «χαλεπούς καιρούς», σε επικίνδυνους χρόνους και περισσότερο από κάθε άλλη φορά μπορούμε να διακρίνουμε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή τα **πνευματικά σημάδια** μιας επερχόμενης τραγωδίας, αλλά για πολλούς θα καταλήξει να είναι μια ένδοξη ευλογία. Χρειάζονται όμως **πνευματικά μάτια** για να τα διακρίνουν.

Το τρίτο συγκλονιστικό σημείο που έδωσε ο Κύριος Ιησούς είναι ο όλα θα γίνουν «**ξαφνικά**», ενώ η ζωή θα φαίνεται να έχει το φυσιολογικό ρυθμό της. Όπως συνέβηκε στις ημέρες του Νώε, που ξαφνικά άνοιξαν οι καταρράκτες των ουρανών και πλημμύρισε ολόκληρη η γη, καταστρέφοντας οτιδήποτε είχε ζωή και όπως συνέβηκε στις ημέρες του Λωτ που ξαφνικά έβρεξε από τον ουρανό φωτιά και θειάφι και καταστράφηκαν ολοσχερώς τα Σόδομα και τα Γόμορρα, έτσι ακριβώς θα συμβεί και πριν τον ένδοξο ερχομό Του. Στην εποχή το Νώε και του Λωτ η ζωή «φαινόταν» φυσιολογική: «*Ετρωγαν, έπιναν, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, οικοδομούσαν, αγόραζαν και πωλούσαν*» (βλ. Λουκάς ΙΖ/17:26-31).

Ποιος έδινε σημασία εάν συνέβαιναν μερικοί σεισμοί και χανόντουσαν μερικές εκατοντάδες κόσμος, **ποιος** έδινε σημασία εάν υπήρχαν πόλεμοι με τα γύρω βασίλεια, έπρεπε να πολεμήσουν για να ζήσουν, **ποιος** έδινε σημασία εάν υπήρχαν αρρώστιες, πείνα και θάνατοι, όλα είναι μέσα στη ροή της ζωής.

Ο απ. Παύλος υπενθυμίζει στους πιστούς της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης ότι δεν έχουν ανάγκη να τους γράψει κάποιος για τους χρόνους και τους καιρούς της έλευσης του Ιησού, **επειδή** οι ίδιοι έχουν διδαχθεί πάνω στο θέμα αυτό και γνωρίζουν πως «*η ημέρα του Κυρίου, ως κλέπτει εν τη νυκτί, ούτως έρχεται*» και **επειδή** όταν λέγουν οι άνθρωποι «*ΕΙΡΗΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ, τότε επέρχεται επ'αυτούς ΑΙΦΝΑΔΙΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει*» (βλ. Α' Θεσσαλονικείς Ε/5:1-6).

2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα κατεξοχήν βιβλίο κρίσεων του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Στη μελέτη μας αυτή δεν θα αναφερθούμε ειδικά στα γεγονότα που αναφέρονται στην Αποκάλυψη και θα συγκλονίσουν τον πλανήτη Γη, καθόσον τα γεγονότα αυτά θεωρούνται ότι «ακολουθούν» και δεν «προηγούνται». Το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων των εσχάτων καιρών, για να το γνωρίζει ο κάθε αναγνώστης, έχει ως εξής:

Παγκόσμια θλίψη και παραχή. Φοβερά δεινά θα συγκλονίσουν τον κόσμο, που θα έρχονται με τη μορφή συχνών και μεγάλων φυσικών καταστροφών ή με τη μορφή ανθρώπινης παρέμβασης και ενέργειας, όπως σεισμοί, πλημμύρες, καταιγίδες, καταστροφές δασών, πόλεμοι, τρομοκρατία, πείνες, αρρώστιες, κλπ.

Παγκόσμια πνευματική αναζωπύρωση. Την παγκόσμια θλίψη και ακαταστασία και το αυξανόμενο χάος, θα το ακολουθήσει παγκόσμια **πνευματική αναζωπύρωση**. Οι άνθρωποι κατά κύματα θα στρέφονται στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα τον δέχονται σαν προσωπικό τους σωτήρα. Θα είναι μια καθαρή ενέργεια του Θεού που θα είναι σχεδόν παράλληλη με τις κρίσεις Του επάνω στη γη. Θα υπάρχει η **ΚΡΙΣΗ** του Θεού επάνω στους ασεβείς, αλλά θα υπάρχει και η **ΑΓΑΠΗ** και το **ΕΛΕΟΣ** Του επάνω στους εκζητούντες το πρόσωπό Του. Ο Θεός θα εκχέει το Πνεύμα Του επάνω στο πρόσωπο της γης και θα βρουν καταφύγιο και προστασία κάτω από τη σκιά των πτερύγων όσοι φοβούνται και εκτελούν το Λόγο Του.

Ο προφήτης Ιωήλ, 800 χρόνια περίπου π.Χ. προφήτευσε: «*...Και μετά ταύτα ΘΕΛΩ ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ επί πάσαν σάρκαν, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις...*» (κεφ.Β, εδ.28). Η αρχική εκπλήρωση του θαυμαστού αυτού γεγονότος συνέβηκε πριν 2000 χρόνια περίπου, όταν το Πνεύμα του Θεού επέπεσε με δύναμη επάνω στους 120 συγκεντρωμένους μαθητές του Ιησού κατά την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής. Η τελική εκπλήρωση της προφητείας θα λάβει χώρα στις έσχατες ημέρες, λίγο πριν έρθει ο Ιησούς. Ήδη σήμερα αρχή του 21^{ου} αιώνα, υπολογίζεται ότι σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν

500 εκατομμύρια πιστοί βαπτισμένοι με το άγιο Πνεύμα. Περισσότερα για το θέμα αυτό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» .

Αρπαγή της εκκλησίας. Αυτό είναι ένα γεγονός που η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων παγκόσμια και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα αγνοούν. «Αρπαγή» ονομάζουμε το γεγονός που ο Ιησούς θα έρθει στο μεσουράνημα (δεν θα είναι ορατός) για να παραλάβει τους πιστούς, ζώντες και νεκρούς. Ξαφνικά, εκατομμύρια άνθρωποι από τον πλανήτη Γη θα εξαφανιστούν. Χάος, σύγχυση και ταραχή θα επικρατήσει παγκόσμια. Πολλές καταστροφές θα επακολουθήσουν, καθόσον πολλοί από τους εξαφανισθέντες θα οδηγούν οχήματα και αεροπλάνα, που ακυβέρνητα θα γίνουν αιτία μεγάλων δυστυχημάτων. Με λεπτομέρειες αναφέρεται το γεγονός αυτό από τον απ. Παύλο στις επιστολές του Α΄ Θεσσαλονικείς Δ/4:1318 και Α΄ Κορινθίους ΙΕ/15:50-56. Για το γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Ιησούς, λέγοντας: *«Κατά τη νύχτα εκείνη, θα είναι δύο επί μιας ΚΑΙΝΗΣ, ο ένας παραλαμβάνεται (αρπάζεται στον ουρανό), και ο άλλος αφήνεται (στη Γη). Δύο (γυναίκες) θα ΑΛΕΘΟΥΝ μαζί, η μία παραλαμβάνεται, και η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στον ΑΓΡΟ, ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται....»* (Λουκάς ΙΖ/17:34-37). Για το θέμα αυτό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» .

Παγκόσμια κυβέρνηση από Αντίχριστο – Μεγάλη θλιψη

Μετά την αρπαγή των αγίων, κάτω στη γη η κατάσταση θα είναι δραματική. Την εξουσία θα την αναλάβει μια «εξέχουσα» πολιτική φυσιογνωμία, που η Αγία Γραφή τον αποκαλεί «Αντίχριστο», «Θηρίο» και «Άνομο». Ο Αντίχριστος θα επιβάλλει μια στυγνή δικτατορική παγκόσμια κυβέρνηση και θα επιφέρει τόσο φοβερές πληγές, ώστε οι άνθρωποι να λένε στα βουνά «πέστε επάνω μας και πλακώστε μας», θα ζητούν το θάνατο για να γλιτώσουν από τα δεινά και θα δαγκώνουν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Η διακυβέρνηση της γης από τον Αντίχριστο θα είναι για χρονικό διάστημα επτά ετών, που θα αρχίζει με την αρπαγή της εκκλησίας και θα τελειώσει με την ένδοξο ερχομό του Ιησού. Η επταετής περίοδος χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο ονομάζεται ως η «περίοδος της μεγάλης θλίψης» εξαιτίας των φοβερών κρίσεων του Θεού επάνω στην ασεβή ανθρωπότητα. Ο Θεός επεμβαίνει για

να κάνει κρίση και να αποδώσει δικαιοσύνη.

Έλευση του Ιησού Χριστού. Όλοι οι στρατοί της γης, υπό την αρχηγία του Αντίχριστου, θα συγκεντρωθούν στην κοιλάδα του Αρμαγεδώνα για να συντρίψουν το μισητό επίγειο λαό του Θεού, το Ισραήλ και να υπάρξει ολοκληρωτική παγκόσμια κυριαρχία, κανένας λαός πλέον να μην αμφισβητεί την εξουσία του. Ήδη θα έχει προηγηθεί μια παγκόσμια σύρραξη, όπου η Ρωσία επικεφαλής, με συμμάχους την Περσία, Αιθιοπία, Λιβύη και Γερμανία, θα έχει επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, πλην όμως η επιχείρηση, με επέμβαση του ίδιου του Θεού, θα καταλήξει σε συντριβή των επιδρομέων. Όταν λοιπόν οι συνασπισμένοι λαοί θα είναι έτοιμοι για να αναμετρηθούν μεταξύ τους, ο λαός Ισραήλ έχοντας απορρίψει επί χιλιάδες χρόνια τον Ιησού ως τον απεσταλμένο Μεσσία, κάτω από την οδυνηρή πίεση των καταστάσεων θα στραφεί, θα κράξει με αγωνία και θα εκζητήσει να επέμβει Αυτός *«του Οποίου την πλευρά (κάποτε) εξεκέντησαν»*. Τότε είναι που θα επέμβει ο Ιησούς Χριστός και θα έρθει ορατά γεμάτος δόξα και μεγαλοπρέπεια, θα έρθει μαζί με αναρίθμητους αγγέλους και με τους αγίους, που είχε αρπάξει πριν επτά χρόνια, θα συντρίψει τις συνασπισμένες δυνάμεις στον Αρμαγεδώνα και θα επιβάλλει πλέον μια κυβέρνηση ειρήνης και δικαιοσύνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο «ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ».

Βασιλεία του Ιησού Χριστού – Καταστροφή ουρανού και Γης και δημιουργία νέου ουρανού και Γης.

Στις προφητείες της Αποκάλυψης, αλλά και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται ότι ο Ιησούς, μετά την καταστροφή των συνασπισμένων στρατών στη Μέση Ανατολή και την απελευθέρωση του Ισραήλ, θα συλλάβει τον ίδιο το Σατανά θα τον δέσει, αφαιρώντας του κάθε δύναμη και εξουσία επάνω στην ανθρωπότητα, θα ρίξει ζωντανούς στη λίμνη του πυρός τον παγκόσμιο δικτάτορα (τον Αντίχριστο) και τον θρησκευτικό ηγέτη του, τον λεγόμενο Ψευδο-προφήτη και θα επιβάλλει κυβέρνηση ειρήνης και δικαιοσύνης, όπου θα κυβερνά μαζί με την εκκλησία Του «εν ράβδω σιδηρά».

Στην Αποκάλυψη, κεφ. Κ΄ (20), αναφέρεται ότι η βασιλεία Του θα είναι για χίλια έτη. Δεν γνωρίζουμε εάν θα είναι πραγματικά ή συμβολικά τα έτη, υπάρχουν για το θέμα αυτό διάφορες απόψεις

και ερμηνείες, που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε, αλλά μετά των τέλος αυτών θα λύσει για λίγο το Σατανά, ο οποίος αφού θα προσπαθήσει και πάλι να πλανήσει τον άνθρωπο, θα τον συλλάβει οριστικά, θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός, θα καταστρέψει τη γη και τους ουρανοί και θα δημιουργηθούν νέα γη και νέοι ουρανοί.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΔΙΝΕΣ

Αυτή είναι η σειρά και η πορεία των γεγονότων και σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, στην αρχή των επερχόμενων δεινών επάνω στην ανθρωπότητα. Ο Ιησούς μιλώντας για τα γεγονότα αυτά είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά θα είναι «**αρχή ωδίνων**». Η ωδίνη είναι ένας όρος που συνήθως χρησιμοποιείται στον τοκετό, όπου έχουμε τις «ωδίνες του τοκετού», έχουμε δηλαδή τους πόνους της γέννας. Οι πόνοι είναι φοβεροί και πολλές φορές δεν αντέχονται, αλλά το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο, έρχεται στην ύπαρξη μια νέα ζωή. **Τα επερχόμενα τραγικά γεγονότα επάνω στον πλανήτη Γη είναι ωδίνες ενός παγκόσμιου τοκετού.** Στην όραση των πέντε αγγέλων που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι καταστροφές που θα έρθουν (και ήδη έχουν αρχίσει) επάνω στον πλανήτη Γη. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες για τα γεγονότα που ήδη συμβαίνουν επάνω σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα και έχουν άμεση σύνδεση στις προφητικές προειδοποιήσεις του Λόγου του Θεού.

Η γη κοιλοπνεί για να έρθει στην ύπαρξη κάτι το καινούριο. Μέσα από την παγκόσμια συμφορά και τον όλεθρο θα φανερωθεί η αγάπη και η χάρη του Θεού, θα φέρει πνευματική αναζωπύρωση στην παγκόσμια εκκλησία Του και στη συνέχεια θα αρπάξει το λαό Του στον ουρανό, ελευθερώνοντάς τον από τα μεγαλύτερα δεινά που θα επακολουθήσουν στη γη, όπου θα κυβερνά ο Αντίχριστος. Η αναζωπύρωση και η αρπαγή της εκκλησίας θα είναι το πρώτο ευλογημένο αποτέλεσμα της παγκόσμιας οδύνης. Στο τέλος της επταετούς κυριαρχίας του Αντίχριστου, όπου οι πόλεμοι, οι αρρώστιες, η πείνα και ο θάνατος θα έχουν εξαφανίσει τα ¾ των ανθρώπων θα επέμβει ο ίδιος ο Ιησούς όπου θα φέρει αποκατάσταση και

παγκόσμια ειρήνη.

Ο προφήτης Ησαΐας στο κεφάλαιο Ξς'/66 αναφέρει μια καταπλητική προφητεία που έχει σχέση με τις πνευματικές ωδίνες που θα έρθουν επάνω στη γη στους τελευταίους καιρούς: «**ΠΡΙΝ κοιλοπνοήση εγέννησε, ΠΡΙΝ έλθωσιν οι πόνοι αυτής, ηλευθερώθη και εγέννησεν ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ...**» (Ησαΐας Ξς'/66:7). Εδώ έχουμε μια γέννα χωρίς όμως να υπάρξουν ωδίνες τοκετού. Πριν κοιλοπνοήσει, ελευθερώθηκε και γέννησε «αρσενικό», **μετά όμως τη γέννα ήρθαν οι πόνοι.** Η προφητεία αυτή αναφέρεται στο λαό Ισραήλ από τον οποίο γεννήθηκε κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός, που όταν τελείωσε τη διακονία Του και έφυγε (αναστήθηκε και αναλήφθηκε), τότε ήρθαν οι πόνοι, γιατί οι ομοεθνείς του Τον απέρριψαν. Το 70 μ.Χ. οι Ρωμαϊκές λεγεώνες ιστοπέδωσαν την Ιερουσαλήμ.

Στο αμέσως επόμενο όμως εδάφιο, μας οδηγεί στους έσχατους καιρούς που ζούμε και αναφέρεται σε μια άλλη γέννα, στην οποία υπάρχουν πόνοι τοκετού: «**Τις ήκουσε τοιούτον πράγμα; Τις είδε τοιαύτα; Ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα; Ή έθνος ήθελε γεννηθή ενταυτώ; Αλλ' η Σιών άμα ΕΚΟΙΛΟΠΟΝΗΣΕΝ, εγέννησεν τα τέκνα αυτής**» (Ησαΐας Ξς'/66:8). Η Σιών συμβολίζει την εκκλησία του Χριστού (βλ. Εβραίους ΙΒ/12:22) και μέσα από τις ωδίνες του τοκετού θα γεννηθεί ένα λαμπρό έθνος, θα είναι ο «**υιός ο άρσεν**», ο «ισχυρός πολεμιστής» που αναφέρεται στην Αποκάλυψη ΙΒ/12:5 (αρχαίο κείμενο), όπου μια άλλη γυναίκα κοιλοπνεί πριν τον γεννήσει. Πρόκειται για την αρπαγή της νύμφης εκκλησίας, η οποία μέσα από τα σπλάχνα της παγκόσμιας (ορατής) αναγεννημένης εκκλησίας θα γεννηθεί με ωδίνες τοκετού, μέσα από θλίψεις και δεινά.

Στην πρώτη προφητεία (εδ.7) ο Ιησούς ήρθε σαν ο μεγαλύτερος Υιός άρσεν **και μετά ακολούθησαν οι πόνοι** επάνω σ' αυτούς που Τον απέρριψαν. Στη δεύτερη προφητεία (εδ.8) **αφού προηγηθούν** οι θλίψεις, τα δεινά και οι δοκιμασίες, τότε γεννιέται ο πνευματικός υιός ο άρσεν εν Χριστώ, η εκκλησία της φιλαδέλφειας. Θα έρθει επάνω στην γη παγκόσμια θλίψη και ταραχή και μέσα από τις πνευματικές ωδίνες θα επέλθει παγκόσμια έκχυση του Πνεύματος του Θεού. Η Γραφή όταν αναφέρεται σε ωδίνες τοκε-

τού, μας παραπέμπει προφητικά στους έσχατους καιρούς, για να μας προειδοποιήσει για τα επερχόμενα δεινά και για να μας προετοιμάσει για την ένδοξη έλευση του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για **φοβερές κρίσεις** που θα ξεσπάσουν επάνω σ' ολόκληρη τη γη και το πιο τραγικό είναι ότι, όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα, θα είναι μόνο η αρχή των ωδίνων. Μπορεί να φαντασθεί κάποιος τη συνέχεια.

Μια ακόμα προφητική προειδοποίηση για την επερχόμενη παγκόσμια θλίψη και για τη δύναμη της εκκλησίας των τελευταίων καιρών έχουμε στην περίπτωση που η Ραχήλ μέσα από μεγάλες ωδίνες τοκετού γεννά τον Βενιαμίν και μετά πεθαίνει.

Η Ραχήλ, από την οποία γεννήθηκαν ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν τυπολογικά αντιπροσωπεύει την εκκλησία της Καινής Διαθήκης, ενώ **η Λεία** από την οποία γεννήθηκαν τα υπόλοιπα 10 παιδιά του Ιακώβ αντιπροσωπεύει την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης.

Ιωσήφ στα Εβραϊκά σημαίνει «πρόσθεση» και είναι τύπος της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, ενώ ο **Βενιαμίν** είναι τύπος της εκκλησίας των τελευταίων καιρών. Η Ραχήλ, επειδή τον γέννησε με τρομερούς πόνους (βλ. Γένεση ΛΕ/35:16-18), πριν πεθάνει τον ονόμασε «**Βεν-Ονίν**», που σημαίνει «**υιός οδύνης**», ο Ιακώβ όμως τον ονόμασε «**Βεν-Αμίν**» (ή «**Βεν-Ιαμίν**») που σημαίνει «**υιός δεξιάς**» και δεξιά σημαίνει εξουσία. Είναι υιός εξουσίας και τυπολογικά είναι ο «υιός ο άρσεν», που γεννήθηκε μέσα από ωδίνες πνευματικής γέννας.

Οι τραγωδίες και οι καταστροφές που θα πλήττουν τη γη, με συνεχώς αυξανόμενη ένταση και συχνότητα, θα αποτελούν σημείο ότι η γη κοιλοπονεί για να φέρει στην ύπαρξη κάτι καινούργιο. Όσο πλησιάζει η τελευταία ώρα του παγκόσμιου δράματος, οι ωδίνες θα γίνονται πιο ανυπόφορες. Παντού θλίψη, περισσότερες αρρώστιες και επιδημίες, περισσότερη πείνα και φτώχεια, περισσότερες φυσικές καταστροφές από πλημμύρες, φοβερό καύσωνα ή υπερβολικό ψύχος, περισσότεροι φονικοί σεισμοί και περισσότεροι πόλεμοι.

Σ' αυτές τις πνευματικές ωδίνες αναφέρεται η όραση των πέντε αγγέλων, καθώς και τα επόμενα κεφάλαια. Ο Ιησούς είπε

ότι, όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται «**ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, ΔΙΟΤΙ πλησιάζει η απολύτρωσίς σας**» (Λουκάς ΚΑ/21:28). Θα λιποψυχούν οι καρδιές των ανθρώπων, όχι επειδή ήδη θα συμβαίνουν αυτά, αλλά και επειδή πρόκειται να συμβούν. Ανησυχία και φόβος θα υπάρχει μέσα τους, γιατί «**ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς**».

Όποιος όμως έχει κύριο στη ζωή του τον «**άρχοντα της ειρήνης**», τον Κύριο Ιησού, είναι ασφαλής, γιατί το οικοδόμημα της ζωής του στηρίζεται επάνω σε σταθερό θεμέλιο και οι καταγιγίδες και οι τρικυμίες της ζωής δεν μπορούν να το καταστρέψουν.

(Για λεπτομέρειες για τον «**υιόν τον άρσεν(α)**» διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «**Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ**»).



Κεφάλαιο ΤΡΙΤΟ

«Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ»

1. Παγκόσμιοι πόλεμοι

Ο Ιησούς προειδοποίησε ότι θα γίνουν παγκόσμιοι πόλεμοι, μια μορφή πολέμων που η γη δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι με εκατομμύρια νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Παρ' όλο που έχει περάσει μισός αιώνας από τη λήξη του Β' παγκοσμίου πολέμου, τα σημάδια του ακολουθούν ακόμα την ανθρωπότητα.

Στις **28 Ιουνίου 1914** στο Σεράγεβο της Βοσνίας δολοφονούνται ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος, διάδοχος του Αυστροουγγρικού θρόνου και η σύζυγός του. Μια μεμονωμένη πράξη ενός Σέρβου φοιτητή οδήγησε σε μια φοβερή σύγκρουση τεσσάρων ετών (Αύγουστος 1914-Νοέμβριος 1918), που καταγράφηκε στα χρονικά ως ο «**Μεγάλος Πόλεμος**», αλλά είναι γνωστός ως ο «**1^{ος} Παγκόσμιος Πόλεμος**». Οι νικητές τον ονόμασαν ο «**Πόλεμος του Πολιτισμού**», ένας ειρωνικός τίτλος για έναν πόλεμο που στοίχισε 10 εκατομμύρια νεκρούς και 20 εκατομμύρια ανάπηρους. Υπολογίζεται ότι στον πόλεμο αυτό συμμετείχε το 93% του παγκόσμιου πληθυσμού (33 κράτη). Μια νέα μορφή πολέμων γεννήθηκε και μετά από 1900 περίπου χρόνια επαληθεύτηκαν τα λόγια του Ιησού, ότι «θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας».

Ήδη είχε προηγηθεί (Οκτώβριος 1912) ένας εξίσου μεγάλος πόλεμος, ο λεγόμενος «**Βαλκανικός Πόλεμος**», που εξελίχτηκε σε δύο φάσεις (1^{ος} και 2^{ος} Βαλκανικός Πόλεμος) και στον οποίο ενεπλάκησαν οι Βαλκανικές χώρες, η Ευρώπη (προστάτιδες δυνάμεις) και η Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένας «**Μικρός Παγκόσμιος Πόλεμος**».

Την **1^η Σεπτεμβρίου 1939** Γερμανικά στρατεύματα του Γ' Ράιχ εισβάλλουν στη γειτονική Πολωνία και ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος ξεσπά, ένας πόλεμος που κράτησε ακριβώς 6 χρόνια (**2 Σεπτεμβρίου 1945**). Η ανθρωπότητα έζησε τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της. Υπήρξε φοβερότερος του πρώτου και τελείωσε με μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην παγκόσμια ιστορία, όταν στις 6 Αυγούστου 1945 ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος B-29 έριξε μια ατομική βόμβα ισχύος 20.000 τόνων TNT στην πόλη Χιροσίμα και σε δέκατα δευτερόλεπτων 80.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη σημείο της έκρηξης και 100.000 τραυματίστηκαν σε ακτίνα 7 χιλιομέτρων.

Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά ο κόσμος δεν ήταν πια ο ίδιος. Η ειρήνη που ήρθε ήταν γεμάτη κατήφεια, πόνος και θλίψη. Ήταν ένας πόλεμος, που το χαρακτηριστικό του ήταν οι θηριωδίες και οι αποτρόπαιες πράξεις, ένας πόλεμος που οδήγησε στο θάνατο και στην καταστροφή το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, ένα πόλεμος που άφησε πίσω του μόνο ερείπια, ψυχικά και υλικά. Υπολογίζεται ότι μόνο στη Γερμανία και τη Ρωσία 7,5 εκατομμύρια κατοικίες καταστράφηκαν. Οι συνολικές απώλειες του πολέμου αυτού, στον οποίο συμμετείχαν 72 κράτη, ήταν 34 εκατομμύρια νεκροί και 228 εκατομμύρια ανάπηροι.

Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι «*ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς*» (Ησαίας ΜΗ/48:22). Όταν ο άνθρωπος αρνείται την αγάπη του Θεού, αρνείται και την ειρήνη που Αυτός προσφέρει, τότε ο πόλεμος, οποιασδήποτε μορφής είναι πλέον αναπόφευκτος. Εάν μέσα σ' έναν αιώνα έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, καταλαβαίνει κάποιος ποιος θα είναι ο αριθμός των τοπικών πολεμικών συρράξεων, εμφύλιων και εθνικών, που συνέβησαν μέσα στον ίδιο αιώνα. Στο βιβλίο μου «**ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ**» κάνω μια λεπτομερή παρουσίαση των πολεμικών γεγονότων και των πραξικοπημάτων της τελευταίας μόνον 25ετίας. Ο αναγνώστης θα μείνει άναυδος για την πληθώρα των γεγονότων αυτών. Πολλοί σχολιαστές και αναλυτές παρομοίασαν την κρίση του Περσικού Κόλπου (**Ιούλιος-Αύγουστος 1990**) σαν μια παγκόσμια πολεμική σύρραξη, επειδή συμμετείχαν ενεργά ή υποστήριζαν την επέμβαση αυτή τα κράτη που ανήκουν στον Ο.Η.Ε. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν απλά μια επίδειξη της ισχύος των Η.Π.Α.. Κάτι ανάλογο γίνεται και με την επέμβαση της Αμερικής εναντίον του Αφγανιστάν (**Οκτώβριος 2001**),

έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών της υφηλίου, μη εξαιρουμένων της Ρωσίας και της Κίνας. Το ίδιο συνέβηκε και στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο των ΗΠΑ και Μ.Βρετανίας εναντίον του Ιράκ (Μάρτιος-Απρίλιος 2003), που κατέληξε στην κατάληψη του Ιράκ, τη σύλληψη του Σαντάμ και την εκτέλεσή του στις 30-12-2006. Για τα θέματα αυτά θα αναφερθούμε και στη συνέχεια.

- «Μεγαλύτεροι εξοπλισμοί, περισσότεροι πόλεμοι» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 15-6-2000).
- «Μισός αιώνας αμερικανικών επεμβάσεων σε όλο τον κόσμο» (ΤΑ ΝΕΑ, 29-30/09-2001).
- «Μισός αιώνας γεμάτος αίμα» (Κυρ/κη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 14-10-2001).
- «Ο παγκοσμιοποιημένος φόβος της τρομοκρατίας» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 09-04-2004).
- «Τρόμος πάνω από τον πλανήτη» (Το ΒΗΜΑ, 24-07-2005).
- «Σουνίτες και Σιίτες ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως» (Κόσμος του Επενδυτή, 25-26 /02 /2006)
- «ΣΥΡΙΑ 2011-2013: Ο (νέος) πρωταγωνιστής πολεμικών γεγονότων στη Μ.Ανατολή». Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η (εμφύλια) σύγκρουση των τελευταίων 21 μηνών έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 60.000 ανθρώπους και από τις 2 αντιμαχόμενες πλευρές (NEWSBEST.gr/08.01.2013).

Οι παραπάνω είναι τίτλοι άρθρων του ημερήσιου αθηναϊκού τύπου, που με λίγες απλές πινελιές σκιαγραφούν την κατάσταση που επικρατούσε επάνω στη γη στο δεύτερο μισό του 20^{ου} αιώνα και που συνεχίζει να επικρατεί στις αρχές του 21^{ου} αιώνα: Πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις, βία και τρομοκρατία, πραξικοπήματα, πολιτικές και οικονομικές κρίσεις είναι μόνον ένα μέρος της κληρονομιάς του νέου αιώνα. Σε όλα τα μέρη του πλανήτη Γη στις δύο πρώτες δεκαετίες του 21^{ου} αιώνα υπάρχουν εστίες πολεμικών επιχειρήσεων ή εντάσεων: Μέση Ανατολή, Ερυθραία, Αιθιοπία, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, Ζιμπάμπουε, Νανίμπια, Νιγηρία, Αγκόλα, Κονγκό, Σουδάν, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε, Αλγερία, Ισπανία, Κοσσυφοπέδιο, Γιουγκοσλαβία, Τσετσενία, Ουζμπεκιστάν, Αφγανιστάν, Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Κασμίρ, Νήσος Τιμόρ, Σρι Λάνκα, Νησιά Φίτζι και Κολομβία.

Ο πρώτος άγγελος της Ασίας ανέφερε ότι στην **Κίνα** και στην

Ινδία εκατομμύρια άνθρωποι θα σκοτωθούν, καθόσον "*έθνος θα σηκωθεί εναντίον έθνους και αδελφός εναντίον αδελφού, οι Ασιάτες θα πολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Πυρηνικά όπλα θα χρησιμοποιηθούν και εκατομμύρια άνθρωποι θα σκοτωθούν...*" Οι σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν από το 2001 βρίσκονται σε διαρκή ένταση, λόγω της διεκδίκησης Κασμίρ. Η κλιμάκωση της έντασης αποκτά απειλητικές διαστάσεις γιατί και οι δύο χώρες διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Ινδία από το 1956 και το Πακιστάν από 1972. Μέρος του Κασμίρ κατέχει (ντε φάκτο) και η επίσης πυρηνική δύναμη Κίνα, η οποία δεν δέχεται να κάνει διάλογο για το ζήτημα αυτό. Μήπως αυτή η αντιπαράθεση των τριών πυρηνικών χωρών γίνει αιτία μιας αιματηρής πολεμικής σύρραξης, σύμφωνα με τα λόγια του αγγέλου;

Το ίδιο αναφέρει και ο δεύτερος άγγελος της Μ.Ανατολής και των γύρω κρατών (Τουρκία, Ιράκ, Περσία, κλπ), τα οποία θα πλημμυρίσουν στο αίμα, επειδή δεν δέχτηκαν το μήνυμα της αγάπης του Ιησού Χριστού. Η Τουρκία και το Ιράκ βρίσκονται σε διαρκή ένταση λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η κατάσταση στο **Ισραήλ** καθημερινά επιδεινώνεται με εξελίξεις που δεν μπορούν να προβλεφτούν. Από το 1948 που συστάθηκε δεν γνώρισε καμιά περίοδο ειρήνης, βρίσκεται συνέχεια σε διαμάχη με τα γύρω Αραβικά κράτη, έχοντας διεξάγει προς τούτο και **πέντε** μεγάλους νικηφόρους πολέμους (1948, 1956, 1967, 1973 και 1982). Στα τέλη του έτους **2001** η αντιπαράθεση Ισραηλιτών και Παλαιστινίων, καθώς και η επιχειρούμενη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών έχει φτάσει «**ένα βήμα πριν την άβυσσο!!!**». Έτσι σκιαγραφεί ο ημερήσιος τύπος την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή: «**Στο χείλος της καταστροφής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση σε όλες τις Παλαιστινιακές θέσεις...**» (Κυρ/κη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 16-12-2001). Η διαμάχη αυτή κορυφώθηκε από 10 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2002 («πόλεμος 30 ημερών»), όπου το Ισραήλ προβαίνει σε μια γιγαντιαία επιχείρηση με 20.000 στρατιώτες εναντίον των Παλαιστινίων. Θεωρείται η 6^η μεγάλη σύγκρουση Ισραήλ και Αράβων. Τον Ιούλιο-Αύγουστο **2006** έχουμε την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του νότιου Λιβάνου. Πρόκειται για την 7^η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Αράβων, γνωστή ως «**ο πόλεμος των 34 ημερών**».

Οι επιθέσεις αυτοκτονίας Παλαιστινίων καμικάζι θεωρούνται

πλέον καθημερινή ρουτίνα στο Ισραήλ. Άραγε θα υπάρξει τέλος στην αιματηρή αυτή διαμάχη; Η διαμάχη αυτή ξεκινά από την εποχή του Αβραάμ, ανάμεσα στους απογόνους των δύο γιων του, του **Ισαάκ** που τον απέκτησε με τη σύζυγό του Σάρα (από τον οποίο προέρχονται ο λαός Ισραήλ) και του **Ισμαήλ** που τον απέκτησε με τη δούλη του Άγαρ (από τον οποίο προέρχονται οι Αραβικοί λαοί). Η Αγία Γραφή αναφέρει τη συνεχή διαμάχη του Ισραήλ και του Ισμαήλ, μια προφητεία που βρίσκει την πλήρη εκπλήρωσή της στις ημέρες μας. Μια διαμάχη που θα έχει τέλος υπέρ του Ισραήλ, καθόσον τα εδάφη που διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι ποτέ δεν θα έχουν την πλήρη κατοχή τους, καθόσον ο Θεός τα έχει υποσχεθεί ότι θα τα κληρονομήσει το σπέρμα του Αβραάμ. Ο άγγελος ανέφερε ότι θα έρθει μεγάλη κρίση επάνω στο λαό Ισραήλ, καθόσον αυτός ο λαός εξακολουθεί να είναι σκληροτράχηλος πνευματικά και να απορρίπτει πεισματικά τον Μεσσία. Οι κρίσεις αυτές θα επεκταθούν στο φυσικό τομέα. Ανέφερε ότι το νερό θα είναι σπάνιο στην περιοχή και οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από δίψα. Ήδη την τριετία 1999-2001 υπήρξε μεγάλη ξηρασία στο Ισραήλ.

2. Τα έθνη παραφρόνησαν

Ίσως να προκαλεί ταραχή η παραπάνω φράση και να θεωρείται υπερβολικός ο χαρακτηρισμός ότι τα «*τα έθνη παραφρόνησαν!!!*». Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια επιβεβαιώνουν απόλυτα το χαρακτηρισμό αυτό. Μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ανταρσίας των ανθρώπων ενάντια στο άγιο θέλημα του Θεού και των βδελυγμάτων που πράττουν, ο Θεός θα επιφέρει κρίση επάνω στον αμετανόητο άνθρωπο και θα ποτίσει τα απειθούντα έθνη με τον οίνο του θυμού Του «*...και θέλουσι πίνει, και θέλουσι ταραχθή και ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΙ, εξ αιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω αυτών*» (Ιερεμίας ΚΕ/25:15-16).

Στον Ιερεμία ΝΑ/51:7-8 γράφει: «*Η Βαβυλών* (δηλ. το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα) *εστάθη ποτήριον χρυσούν εις την χείρα του Κυρίου, μεθύον πάσαν την γην, από του οίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΑΡΕΦΡΟΝΗΣΑΝ. Έπεσεν ξαφνικά η Βαβυλών και συνετρίβη...*» Τον χαρακτηρισμό αυτό, τον δίνει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Η εφημερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 16-12-2001,

στο ένθετο “LE MONTE diplomatique” φιλοξενεί ένα άρθρο του Jean Ziegler, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης με τίτλο «**Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ**». Παρόμοια άρθρα και χαρακτηρισμούς βρίσκουμε πλέον πιο συχνά στον ημερήσιο τύπο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται «**εκτός ελέγχου**». Η ανθρωπότητα βαδίζει σε μια κατάσταση ανομίας και αφροσύνης, που δεν υπάρχει προηγούμενο. Έθνη ολόκληρα θα εφαρμόζουν μεθόδους βίας και τρομοκρατίας για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Ο άνθρωπος θα είναι γεμάτος πάθη και θα καυχιέται γι’ αυτά. Ασωτία, ανηθικότητα, απληστία, υποκρισία, πορνεία, ομοφυλοφιλία, διαστροφές, ανταρσία κατά του Θεού, λατρεία του Σατανά, απάτη, κλεψιά και άλλα παρόμοια θα τα θεωρεί αρετές.

Τα όσα συμβαίνουν επάνω στον πλανήτη Γη, στις αρχές του 21^{ου} αιώνα ξεπερνούν και τα σενάρια των κινηματογραφικών ταινιών. Δεν αντιγράφει πλέον ο κινηματογράφος την πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα αντιγράφει τη φαντασία του κινηματογράφου. Χαρακτηριστική περίπτωση έχουμε την επίθεση στους δίδυμους εμπορικούς πύργους της Ν. Υόρκης. Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2001, ώρα 08.50 π.μ. Νέας Υόρκης (15.50 μ.μ. ώρα Ελλάδας), αρχίζει να γράφεται μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία των ΗΠΑ και ταυτόχρονα να ανοίγεται μια **νέα σελίδα τρόμου και φόβου** στην παγκόσμια ιστορία.

Ολόκληρη η ανθρωπότητα έμεινε άφωνη και το αίμα όλων αυτών που αντίκρισαν το τρομακτικό θέαμα στους δέκτες της τηλεόρασης πάγωσε στην κυριολεξία. Τέσσερα επιβατικά αεροπλάνα, έχοντας καταληφθεί από αεροπειρατές (καμικάζι αυτοκτονίας) κατέπεσαν και συνετρίβησαν σε εμπορικούς και στρατιωτικούς στόχους στις ΗΠΑ (σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον). Τα δύο αεροπλάνα, με διαφορά δεκαοκτώ λεπτών, κατέπεσαν στους δίδυμους εμπορικούς ουρανοξύστες στο Μανχάταν, που σε λίγο κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Λίγη ώρα αργότερα, το τρίτο κατέπεσε στο Πεντάγωνο, καταστρέφοντας ένα τμήμα του και το τέταρτο συνετρίβη κοντά στο Πίτσμπουργκ.

Σε ελάχιστα λεπτά δημιουργήθηκε χάος σε μια χώρα που υπερηφανευόταν για την ασφάλειά της, αλλά και παγκόσμια ταραχή και σύγχυση. **Ήταν σκηνές από έναν εφιάλτη:** Άνθρωποι να

πηδάνε τρομοκρατημένοι από τον 65^ο όροφο του φλεγόμενου πύργου, ο κόσμος να ουρλιάζει, να κλαίει και να τρέχει πανικόβλητος, πυροσβέστες και αστυνομικοί να τρέχουν αλλόφρονες, κομμάτια από τους διδυμούς πύργους να πέφτουν και να σκάνε με δύναμη στο έδαφος, η σκόνη και οι στάχτες να δημιουργούν μια εικόνα κόλασης. Ο απολογισμός της στιγμής ήταν 4.000 νεκροί και χιλιάδες, τραυματίες, υλικές ζημιές ανυπολόγιστες, τα χρηματιστήρια αμέσως έκλεισαν, τα αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας ακύρωσαν όλες τις πτήσεις. Αυτή την εικόνα την φαντάζονταν οι άνθρωποι μόνο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας του Χόλιγουντ, αλλά η πραγματικότητα αντέγραψε τη φαντασία. Η ειδησεογραφία της επόμενης ημέρας ήταν αρκετά αποκαλυπτική:

- «**Τρόμος πάνω από την πόλη**» (ΤΑ ΝΕΑ)
- «**Παγκόσμιος εφιάλτης**» (ΕΘΝΟΣ)
- «**Γ΄ Παγκόσμιος Τρομοπόλεμος**» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ)
- «**Περλ Χάρμπορ Νο 2 – Αρμαγεδών**» (Η ΒΡΑΔΥΝΗ)
- «**Η μέρα που συγκλονίστηκε η Αμερική**» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
- «**Οργή Θεού**» (στο ΚΑΡΦΙ) - «**Συντέλεια**» (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
- «**Παγκόσμιος ζόφος**» (Η ΧΩΡΑ)

Τα Κράτη βρίσκονται κάτω από καθεστώς φόβου, βίας και τρομοκρατίας. Η επίθεση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου έδωσε νέα δύναμη και όπλα στη δράση των σκοτεινών δυνάμεων. Στο όνομα της καταπολέμησης της «τρομοκρατίας!!!» επιχειρείται να νομιμοποιηθεί η «κρατική τρομοκρατία» με τη θέσπιση νόμων που πλήττουν καιρια τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύουν την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Προετοιμάζεται ο δρόμος ενός παγκόσμιου δικτάτορα, τον οποίο η Βίβλος τον περιγράφει με διάφορους χαρακτηρισμούς, όπως «το θηρίον», «ο άνομος» και «ο Αντί-Χριστος». Δεν θα έρθει «ενάντια» του Χριστού, αλλά θα έρθει «αντί» του Χριστού. Πρόκειται για μια εξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία που θα παρουσιαστεί στον κόσμο σαν ο σωτήρας των προβλημάτων του. Θα είναι συνετός στις πανουργίες και θα κάνει κατά το δικό του θέλημα. Θα διανοηθεί να αλλάξει νόμους και καιρούς και να φέρει μια «νέα τάξη πραγμάτων». Θα επιβάλλει δικό του θρησκευτικό σύστημα και θα ταχθεί ανοιχτά εναντίον του μόνου αληθινού Θεού και του Χριστού αυτού. Δεν θα δέχεται κανέναν άλλον Θεό, αλλά θα συστήνει τον εαυτό του. Ότι συμβαίνει γύρω μας είναι για να

ετοιμαστεί ο άνοδος του παγκόσμιου δικτάτορα στην εξουσία.

Ο κύβος ρίχτηκε και αποφασίστηκε. Αγώνας για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Πρώτος στόχος ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, οι Ταλιμπάν και το Αφγανιστάν. Ο τρόμος διατρέχει ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Ο τύπος γράφει: «**Πίσω στο Μεσαίωνα. Από χτες, με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, η ανθρωπότητα πέρασε την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το επιβεβαίωσε ο ιερός πόλεμος και το θεοκρατικό πολεμικό κήρυγμα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Γυρίζουμε στο Μεσαίωνα, εξοπλισμένος με την υψηλή τεχνολογία του 21^{ου} αιώνα. Οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες**» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 08-10-01). Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί για την παραφροσύνη των εθνών, στις ειδήσεις το ακούμε, στον τύπο το διαβάζουμε και καθημερινά το βιώνουμε. Ο άνθρωπος έχει ανοίξει την **πύλη του φρενοκομείου**, αλλά ο Κύριος Ιησούς έχει ανοίξει **πύλη σωτηρίας**, που καλεί τον καθένα να μπει μέσα για να εκφύγει τις επερχόμενες κρίσης Του επάνω στην ασεβή ανθρωπότητα. Η κρίση είναι για τον ασεβή και τον άδικο. Ο δίκαιος είναι ασφαλής κάτω από την ασπίδα προστασίας που του έχει προμηθεύσει ο Κύριος. Όταν βλέπει να συμβαίνουν όλα αυτά γνωρίζει ότι είναι πολύ κοντά η απολύτρωσή του. Δεν φοβάται και δεν λιποψυχεί, εμπιστεύεται το σωτήρα Του και λυτρωτή και διακηρύττει με θάρρος ότι: «*Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από αυτούς που φοβούνται το Θεό και τους ελευθερώνει*» (Ψαλμός ΛΔ/34:7).

Μετά την 11-09-2001 της **Ν.Υόρκης** ακολούθησαν τέσσερα ακόμα μεγάλα τρομοκρατικά κτυπήματα σε **Κωνσταντινούπολη** (20-11-2003), **Μαδρίτη** (11-04-2004), **Λονδίνο** (07-07-2005) και **Βοστώνη** (15.04.2013) . Πέντε πόλεις και πέντε τραγωδίες με χιλιάδες θύματα, που θυσιάστηκαν στο βωμός της παραφροσύνης.

Ο τρίτος άγγελος της Ευρώπης ανέφερε ότι εξαιτίας σεισμών που θα συμβούν ο πύργος του Άιφελ θα πέσει, ένα μεγάλο μέρος της Γερμανίας θα καταστραφεί και στην πόλη του Λονδίνου θα υπάρχει παντού καταστροφή. Η πτώση του Άιφελ ίσως πολλοί να το θεωρούν σαν ένα γεγονός απίθανο, αλλά σε δημοσίευμα εφημερίδας διαβάζουμε ότι σχεδιάζονται τρομοκρατικά κτυπήματα στην καρδιά του Λονδίνου, του Παρισιού και της Αμερικής: «**Στόχοι αυτή τη φορά θα είναι το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, το Μπιγκ Μπεν στο Λονδίνο και ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι**» (ΤΑ ΝΕΑ, 11-12-2001).

Άραγε μήπως δεν θα είναι ένας φυσικός σεισμός που θα γίνει αιτία να πέσει ο πύργος του Άιφελ, αλλά πρόκειται για έναν τεχνητό σεισμό, για μια τρομοκρατική ενέργεια; Όποια και να είναι η απάντηση, το γεγονός ότι αναφέρεται από τα μέσα ενημέρωσης πως αυτό πιθανόν να συμβεί (αφού είναι στόχος τρομοκρατικής ενέργειας), αποτελεί μια ανθρώπινη συμμαρτυρία στην παραπάνω προφητική όραση.

Πριν την 11 Σεπτεμβρίου 2001, κανένας δεν πίστευε ότι το καύχημα της Αμερικής θα γκρεμιζόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα κανένας πλέον δεν αμφιβάλλει για τίποτα. Επειδή «εσκοτίσθη η ασύνετος καρδιά του ανθρώπου» (Ρωμαίους Α/1:21) μπορεί να σχεδιάσει την πιο παράλογη ενέργεια, μη φοβούμενος το Θεό. Η πτώση του Μπιγκ Μπεν ή του πύργου του Άιφελ, θεωρείται πλέον ξεπερασμένο θέμα. Ο πλανήτης Γη βρίσκεται στο “μονοπάτι του τρόμου”. Πολλοί θεωρούσαν ότι η νέα χιλιετία θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Πίστευαν ότι θα επικρατήσει παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Οι ελπίδες όμως πολύ γρήγορα γκρεμίστηκαν, καθώς ένας μεγάλος πόλεμος ξέσπασε στα τέλη του 2001, που είχε παγκόσμιες συνέπειες. Πράγματι ο 21^{ος} αιώνας δεν είναι όπως ήταν ο προηγούμενος. Ο κόσμος δεν είναι πλέον όπως ήταν πριν. Η εποχή της έστω φαινομενικής “αθωότητας” τελείωσε τη στιγμή που τα αεροσκάφη των αεροπειρατών «καρφώθηκαν» στους Δίδυμους Πύργους του Μανχάταν και μέσα από τα συντρίμια τους ξεπρόβαλλε ένας νέος αστυνομοκρατούμενος κόσμος, ένας κόσμος στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια. Πίστευαν οι άνθρωποι ότι ζούσαν σε ειρήνη ασφάλεια, αλλά η Βίβλος προειδοποιεί ότι, όταν οι άνθρωποι λένουν «Τώρα έχουμε ειρήνη και ασφάλεια», τότε είναι που έρχεται επάνω τους ξαφνικός όλεθρος, γιατί το θεμέλιο επάνω στο οποίο είχαν οικοδομήσει ήταν από άμμο και όχι από πέτρες.

Το ίδιο «θέλει» να πιστεύει και ο κάθε άνθρωπος, όταν η θλίψη, ή το πρόβλημα ή η συμφορά δεν έχουν κτυπήσει ακόμα τη δική του πόρτα, ζώντας έτσι μέσα σε μια αυταπάτη και ματαιότητα. Γι’ αυτό αρνούμενος το Θεό και χλευάζοντας αυτούς που Τον επικαλούνται έχει στραφεί στην απόλαυση των εφήμερων. Ας θυμηθούμε όμως τι είπε ο Ιησούς Χριστός, όταν μιλούσε για τα γεγονότα που θα συγκλονίσουν τη Γη στις τελευταίες ημέρες: «*Προσέχετε*

δε τους εαυτούς σας, μήπως και βαρυνθούν οι καρδιές σας από κραιπάλη και μέθη και μέριμνες βιοτικές και έρθει επάνω σας ΞΑΦΝΙΚΑ Η ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ, διότι σαν ΠΑΓΙΑΔΑ θάρθει επάνω σε όλους τους ανθρώπους, που βρίσκονται επάνω στο πρόσωπο όλης της γης...». (βλ. Λουκάς ΚΑ/21:34-36). Η προτροπή Του είναι «*προσέχετε*», που σημαίνει να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και να μην παρασυρθούμε από τις διασκεδάσεις (κραιπάλη και μέθη) και από τις καθημερινές βιοτικές μέριμνες και ανάγκες. Και συνεχίζει λέγοντας: «*ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ λοιπόν, προσευχόμενοι σε κάθε στιγμή, για να καταξιώθείτε να ξεφύγετε από όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν...*»

Ετοιμότητα συνεχή και αγρύπνια πνευματική πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να βγούμε νικητές από τα τραγικά γεγονότα που ήδη συμβαίνουν επάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της Γης και που συνεχώς θα αυξάνουν σε ένταση και βαθμό. Τα έθνη, μακριά από το Θεό, ζουν μέσα σε μια παραφροσύνη. Οι άνθρωποι καταφρονούν, δεν δέχονται και απορρίπτουν τον έλεγχο του Κυρίου, μισούν την επίγνωση της αλήθειας του Θεού, δεν φοβούνται και δεν σέβονται Αυτόν που τους δίνει τη ζωή. Γρήγορα όμως θα θερίσουν θλίψη και καταστροφή, θα πληρωθούν από τον εργοδότη τους με τον ανάλογο «μισθό». Μόνο να γνωρίζουν ότι ο εχθρός της ψυχής, ο Διάβολος, **δεν ΧΑΡΙΖΕΙ ποτέ** και σε κανέναν έστω και λίγες σταγόνες ευτυχίας, απλά για να τον ξεγελάσει **του ΔΑΝΙΖΕΙ με τόκο** που δεν μπορεί μετά να ξεχρεωθεί, λίγη ψεύτικη ματαιότητα.

Ίσως κάποιος αναρωτηθεί και πει: «**Πως** είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; **Γιατί** γύρω μας βλέπουμε ανθρώπους να προοδεύουν σε όλους τους τομείς, ενώ είναι διεστραμμένοι, άρπαγες, σκληροί, άσπλαχνοι, δεν τους συμβαίνουν τραγικά προβλήματα, δεν έχουν θλίψεις και πόνους, μιλούν ενάντια στο Θεό και η καρδιά τους είναι υπερήφανη και αλαζονική; **Γιατί** άλλοι άνθρωποι, ενώ σέβονται το Θεό, δεν κλέβουν τον πλησίον τους και η ζωή τους χαρακτηρίζεται από ευάρεστες πράξεις, να έχουν συνέχεια προβλήματα, θλίψεις, πόνος και καταιγίδες στη ζωή τους;»

Αυτές οι σκέψεις μη νομίζεις ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο δικό σου, ή ότι είναι κάτι το νέο. Τις ίδιες ακριβώς σκέψεις είχε κάνει και ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, χίλια χρόνια περίπου προ Χριστού, ο οποίος από μικρή ηλικία είχε χριστεί από το Θεό να κυβερνήσει το λαό Ισραήλ και αργότερα ο ίδιος ο Θεός είπε γι’ αυ-

τόν ότι «βρήκα άνδρα κατά την καρδιά μου». Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Δαβίδ και τις σκέψεις του αυτές τις περιγράφει με γλαφυρό τρόπο στον Ψαλμό ΟΓ/73.

Βλέποντας ο Δαβίδ τον ασεβή να ζει χωρίς θλίψεις και το δικαίο να βρίσκεται μέσα σε συνεχή προβλήματα λέγει ότι η πίστη του κλονίστηκε και μάλιστα έφτασε σε σημείο να ζηλέψει «τους μωρούς, βλέπων την εντυχίαν των ασεβών» (εδάφ.2-3). Δεν μπορούσε να καταλάβει πως γίνεται αυτό: «Εστοχάσθην να εννοήσω τούτο, πλην μ' εφάνη ΔΥΣΚΟΛΟΝ...». Αλλά αναφέρει στη συνέχεια ότι δεν μπορούσε να τα καταλάβει όλα αυτά με το δικό του το πεπερασμένο μυαλό, μέχρι τη στιγμή που μπήκε με την προσευχή μέσα στο αγιαστήριο του Θεού και εκεί του αποκαλύφθηκε το θλιβερό τους τέλος, ποιος ήταν ο μισθός που θα έπαιρναν από τον κύριο που δούλευαν στη ζωή τους: «...Εωσού εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, **ΕΝΟΗΣΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΥΤΩΝ. Σν (Κύριε) βεβαίως έθεσας αυτούς εις (τόπους) ολισθηρούς...Ηφανίσθησαν, απωλέσθησαν υπό αιφνιδίου ολέθρου**» (βλ. εδάφια 16-19). Θυμήσου λοιπόν ότι ο Διάβολος «δανίζει με βαρύ τόκο και δεν χαρίζει ευτυχία». Αυτό το κατάλαβε πολύ καλά ο Δαβίδ, γι' αυτό τελειώνοντας τον Ψαλμό γράφει και για τον εαυτόν του, αλλά και για κάθε άνθρωπο, ότι αγαθό είναι: (1) Να προσκολλάται στο Θεό, (2) Να θέτει την ελπίδα του σ' Αυτόν, και (3) Να διακηρύττει τα έργα Του (βλ. εδάφιο 28).

3. **Αρρώστιες - Πείνα**

Θα υπάρξουν επάνω στη γη, αρρώστιες, πείνα και σεισμοί με τοπική ισχύ. Σήμερα ο άνθρωπος καυχιέται για τα τεχνολογικά του και για τα επιστημονικά του επιτεύγματα, καυχιέται για την κατάκτηση του διαστήματος και γενικά καυχιέται για τις γνώσεις του, αλλά είναι ανίσχυρος μπροστά στο μικρόβιο της γρίπης. Όσα και αντιβιοτικά και να χρησιμοποιήσει, η γρίπη είναι ο τακτικός επισκέπτης του. Υπάρχουν κράτη που έχουν περισσή ευμάρεια και ανεβασμένο βιοτικό επίπεδο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία, κλπ.), αλλά υπάρχουν και κράτη που κατά χιλιάδες πεθαίνουν καθημερινά από πείνα και αρρώστιες (Αιθιοπία, Ινδία, Σομαλία, Αφγανιστάν, κλπ.).

Η παρακάτω ειδησεογραφία είναι αρκετά αποκαλυπτική:

- «20 νεκροί από τη γρίπη των πτηνών στην ΚΙΝΑ. Ο συνολικός αριθμός των α-

σθενών από κρούσματα του ιού ανέρχεται σε 102 (NEWSBEAST.gr/21.04.2013).

- «Εξαπλώνεται στο ΜΕΞΙΚΟ η επιδημία της γρίπης των πτηνών. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 39 αγροκτήματα και οι αγρότες υποχρεώθηκαν να θανατώσουν περισσότερο από 3,2 εκατομμύρια κοτόπουλα (ΚΑΤΟΗΚΑ.gr/02.03.2013)
- «2 εκατομμύρια ΕΛΛΗΝΕΣ με οστεοαρθρίτιδα. Η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα και η ηλικία είναι κάποιο παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί η νόσος» (REAL NEWS/04-11-2012).
- «ΟΙ 10 ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: Η μόλυνση χτυπάει κόκκινο σ' αυτές τις πόλεις και αποτελεί απειλή για 10 εκατομμύρια άτομα. Οι πόλεις αυτές σε: Ρωσία (3), Κίνα (2), Δομινικανή Δημοκρατία, Ινδία (2), Κιργιζιστάν (1) και Ζάμπια (1)» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/21.0.2006)
- «Ένα στα 8 παιδιά με ψυχική διαταραχή – 2 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19-01-2005).
- «Παγκόσμια απειλή η γρίπη των πουλερικών» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 28-01-2004).
- «ΑΤΥΠΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ: Πανικό σε 25 χώρες. 168 νεκροί, πάνω από 3.500 οι ασθενείς...» (ΕΘΝΟΣ, 19-04-2003).
- «Το AIDS θερίζει την Ανατολική Ευρώπη» (ΒΡΑΔΥΝΗ, 20-09-2002).
- «Στοιχεία-Σοκ: 5 εκατ. νέα κρούσματα AIDS το 2000, που σημαίνει 13.000 άνθρωποι μολύνονται κάθε ημέρα από τον ιό» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 22-06-2001).
- «Πάνω από 2 εκατ. πεθαίνουν χρόνο από φυματίωση» (ΒΗΜΑ, 27-03-2000).
- «Το 20% των αρρώστων που προσέρχονται στα νοσοκομεία παρουσιάζουν συμπτώματα που οφείλονται σε ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17-08-98).
- «ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ και ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ συμβάλλουν στην εμφάνιση νέων ασθενειών» (ΕΘΝΟΣ, 30-03-1997).

Καυχιέται ο άνθρωπος για τις γνώσεις του, αλλά δεν μπορεί να καταπολεμήσει ένα απλό κρουολόγημα. Μπορεί να κάνει λεπτές επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, αλλά δεν μπορεί να εξαφανίσει έναν πονοκέφαλο. Καυχιέται για τη δύναμη και την υπεροχή του, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ψυχικά αδύναμος και ευάλωτος.

Οι αρρώστιες και η πείνα είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, υπάρχει αλληλοεξάρτηση, καθόσον το ένα δημιουργεί το άλλο. Σήμερα, μπορεί ο 21^{ος} αιώνας να ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές για την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Η φτώχεια, η αβεβαιότητα για μέλλον και η ανεργία είναι τρία προβλήματα που γενικά μαστίζουν όλα τα κράτη της γης. Σ' αυτά τα τρία όμως προστίθεται και η πείνα που είναι απόρροια αυτών των τριών. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) το 13% του πλανήτη υποφέρει από χρόνιο υποσιτισμό και υπολογίζεται ότι 826 εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17-10-2000, σελ.17).

Εάν η φτώχεια θεωρείται «προνόμιο» των υπανάπτυκτων χωρών, καθημερινά γίνεται παγκόσμια απειλή. Η Αγία Γραφή προαναγγέλλει μια παγκόσμια μελλοντική οικονομική κρίση που δεν θα υπάρχει προηγούμενη της: «*Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα, ΜΙΑ ΧΟΙΝΙΕ σίτου δι' έν δηνάριον, και ΤΡΕΙΣ ΧΟΙΝΙΚΕΣ κριθής δι' έν δηνάριον*» (Αποκάλυψη ζ'6:6). Από το σίτο δημιουργείται το ψωμί που αποτελεί βασική τροφή του ανθρώπου και το κριθάρι αποτελεί βασική τροφή των ζώων. Ο «χοϊνίκας» είναι μέτρο χωρητικότητας στην αρχαιότητα (περίπου 1kg) και το “δηνάριο” είναι ρωμαϊκό νόμισμα, που την εποχή εκείνη ισοδυναμούσε με το μισθό μιας ημέρας. Θα έρθει λοιπόν κάποια χρονική περίοδος, που ο πληθωρισμός παγκόσμια θα ανέβει τόσο πολύ, που οι άνθρωποι θα εργάζονται μόνο και μόνο για να καλύπτουν τις απλές ανάγκες της ημέρας. Ο Ιησούς είπε: «*Και θέλουσι γείνει ΠΕΙΝΑΙ, και ΛΟΙΜΟΙ (αρρώστιες), και ΣΕΙΣΜΟΙ κατά τόπους*», επισημαίνοντας ότι «*πάντα δε ταύτα (είναι) ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ*» (Ματθαίος, ΚΔ24:7-8).

Τα παρακάτω δημοσιεύματα του τύπου μας δίνουν μια γλαφυρή εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης:

- «Δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν στη **ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ** κατά της διαφθοράς και της φτώχειας» (ΕΘΝΟΣ.gr/04-03-2013).
- «Το ένα τρίτο των παιδιών στο **ΚΟΓΚΟ**, δεν πηγαίνει σχολείο, λόγω των **ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ**, της **ΦΤΩΧΕΙΑΣ** και της κακής διακυβέρνησης. Ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σκηνές, μέσα σε καταυλισμούς» (NEWSBEAST.gr /03-03-2013).
- «Πεινασμένοι γονείς στη **Β.ΚΟΡΕΑ** βράζουν τα παιδιά τους και τα τρώνε. Σοκ προκαλούν τα τρομακτικά περιστατικά κανιβαλισμού. Ο λιμός που πλήττει αρκετές επαρχίες της χώρας έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής **10.000** άτομα και εκφράζονται φόβοι για διάδοση του κανιβαλισμού» (NEWSBOMB.gr /28-01-2013)
- «Τρομάζει τις Βρυξέλες η καθολική έκρηξη οργής - Πανευρωπαϊκή κραυγή: **ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ! 25** εκατομμύρια Ευρωπαίοι (τα 18,5

ανήκουν στην ευρωζώνη) κατήγγησαν τα σύνορα» (ΤΟ ΒΗΜΑ/18-11-2012).

- «Σχεδόν **1,5** δις άνθρωποι ζουν στη φτώχεια: Στην Αφρική **380** εκατομ. στην Ινδία **455** εκατ , στην Κίνα **207** εκατ. άτομα» (metro/28-08-2008).
- «**Πεινάνε 35** εκατομμύρια **Αμερικανοί**» (Metro, 17-11-2006).
- «**Η Αφρική αναπτύσσεται, οι λαοί της ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ**» (ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ, 03-07-2005).
- «**Ο πλανήτης Γη πένεται. Το 74%** ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα...» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 14-10-2004).
- «**Ένα παιδί πεθαίνει από πείνα κάθε 7 δευτερόλεπτα**»(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 16-10-2003)
- «**Πεινάει το 53%** των παιδιών του **Λονδίνου...**» (ΝΕΑ, 22-11-2002)
- «**18** εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με επισιστική βοήθεια: Στο έλεος των άλλων» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 03-03-2001).
- «**Ο κόσμος τη νέα χιλιετία διαθέτει περισσότερους φτωχούς από ποτέ άλλοτε....1,3** δις διαθέτουν λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, ενώ άλλα **2,8** δις επιζούν με δύο δολάρια την ημέρα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09-01-2000).

Το γεγονός που έδωσε ισχυρό κτύπημα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία ήταν το τρομοκρατικό χτύπημα της **11 Σεπτεμβρίου 2001** στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Με την κατάρρευση των εμπορικών διδυμων πύργων, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παγκόσμια οικονομία: Οι τιμές του χρυσού και προς στιγμήν και του πετρελαίου ανέβηκαν, η τιμή του δολαρίου έπεσε, τα χρηματιστήρια παρουσίασαν θεαματική πτώση (στην Ελλάδα η Σοφοκλέους είχε απώλειες ρεκόρ 7,74%), τα ασφάλιστρα διεθνώς αυξήθηκαν και οι αεροπορικές εταιρίες γνώρισαν τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία των μεταφορών, με αποτέλεσμα να περικόττουν δρομολόγια και να απολύουν συνεχώς εργαζόμενους. Από την καταιγίδα της κρίσης δεν ξέφυγαν εταιρίες διεθνών αερομεταφορών, που στον κλάδο τους θεωρούνται κολοσσοί, όπως είναι η Ελβετική **Swissair** και η Βελγική **Sabena**. Υπολογίζεται ότι 900 δις χάθηκαν από την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού (εσωτερικό και εξωτερικό) στις ΗΠΑ.. Η αγορά των καταναλωτικών αγαθών χαρακτηρίστηκε ως «μουδιασμένη», γεγονός που σημαίνει οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση επεινώθηκε και με τα επόμενα μεγάλα τρομοκρατικά κτυπήματα σε Μαδρίτη (11-04-2004) και Λονδίνο (07-07-2005).

Στην όραση των πέντε αγγέλων αναφέρεται ότι θα υπάρξει μεγάλη πείνα στην **Ασία** (1^{ος} άγγελος), στην **Ισπανία** και την **Πορτο-**

γαλία (3^{ος} άγγελος) και στην **Αφρική** (4^{ος} άγγελος). Πιστεύω ότι τα σχόλια για τις χώρες του Τρίτου Κόσμου και ειδικότερα για την **ΑΦΡΙΚΗ** είναι περιττά. Ο αριθμός της παιδικής θνησιμότητας από πείνα και από αρρώστιες στις αρχές του 21^{ου} αιώνα προκαλεί τρόμο: «**Όλος ο κόσμος γνωρίζει τους αριθμούς του τρόμου. 36 εκατομμύρια ανθρώπινες υπάρξεις πέθαναν από την πείνα, ή από τις άμεσες συνέπειές της, όπως τροφική ένδεια ή το σύνδρομο του κβασιορκόρ (αφρικανική παιδική πάθηση από έλλειψη πρωτεϊνών) κατά το 2000**» (Κυρ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 16-12-2001). Στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του FAO (Οργανισμός των Η.Ε. για τα τρόφιμα και τη γεωργία) 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να χορτάσουν την πείνα τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ της Κυριακής» (13-09-1998, σελ.38) τα δέκα πιο φτωχά κράτη το έτος **1998** σε ολόκληρη τη Γη βρίσκονται στην Αφρική (Μπουρούντι, Σιέρα Λεόνε, Νίγηρας, Μοζαμβίκη, Μπουρκίνα Φάσο, Γκάμπια, Μαλί, Γουϊνέα, Ερυθραία και Αιθιοπία). Παρ' όλο που γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη των Αφρικανικών χωρών, το αποτέλεσμα είναι ότι «**η φτώχεια δεν έγινε παρελθόν στην Αφρική**» (Το ΒΗΜΑ, 20-08-2006)

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της **ΑΣΙΑΣ** και της **ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**. Ο πρώτος άγγελος είπε «*Θα γίνει καταστροφή, ΠΕΙΝΑ και πολλοί θα πεθάνουν από αστία...*». Η μεγάλη φτώχεια που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, λόγω του χαμηλού βιοτικού επιπέδου τους και οι συχνές κοινωνικές αναταραχές και εξεγέρσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα την ομαδική μετακίνηση πληθυσμών, είτε προσφύγων, είτε οικονομικών μεταναστών, προς άλλες περισσότερο αναπτυγμένες ή ασφαλείς χώρες: «**159 εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν πατρίδα. Η «οδύσσεια των φτωχών... Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι μεταναστεύουν παράνομα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IOM, του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετανάστευσης**» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 30-12-2001). Ειδικότερα η μετακίνηση μεγάλων ομάδων προσφύγων, λόγω πολεμικών και λοιπών συγκρούσεων, έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση ασθενειών, επιδημιών και πείνας, καθόσον στερούνται στοιχειώδεις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας. Υπολογίζεται ότι «**το 70% των φτωχότερων ανθρώπων ζουν στην Ασία**» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09-01-2000).

Προβλήματα πείνας θα αντιμετωπίσει και η **ΕΥΡΩΠΗ**. Ο τρίτος άγγελος έκανε ιδιαίτερη μνεία για **Ισπανία** και **Πορτογαλία**. Το

ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της Λατινικής και της Νότιας Αμερικής. Λόγω της αυξανόμενης φτώχειας των χωρών αυτών παρατηρούνται μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο πέμπτος άγγελος αναφέρθηκε για φοβερές καταστροφές σε **Χιλή** και **Αργεντινή** και μάλιστα πολύ σύντομα. Το 2001 η Αργεντινή γνώρισε μεγάλη οικονομική κρίση που κατά το δίμηνο Δεκέμβριο 2001-Ιανουάριο 2002 έλαβε διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης. Όχλος πεινασμένων πολιτών επιτέθηκε και λεηλάτησε σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα καταστήματα. Οι ταραχές, οι συγκρούσεις και οι λεηλασίες πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας. Ολόκληρη η χώρα βρέθηκε στο χάος: «**Ωρα μηδέν για την Αργεντινή. Περίπου 2000 άνθρωποι την ημέρα περνούν κάτω από τα όρια της φτώχειας**» (ΤΑ ΝΕΑ, 20-12-2001).

Ο πληθυσμός της Γης έχει φτάσει στα 6 δις και ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται στο αποκορύφωμα της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης, ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη ζει σε χαμηλά όρια φτώχειας, χωρίς ο ανεπτυγμένος κόσμος να αποτελεί εξαίρεση. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 12 εκατομμύρια που ζουν κάτω από το όριο: «**Φτωχό ένα στα έξι αμερικανάκια**» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 20-04-2001). Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «**πεινάνε 35 εκατ. Αμερικανοί**» (metro, 19.11.2006). Και όμως «με το 4% της περιουσίας 225 (πλουσίων) ανθρώπων θα μπορούσαν να ζήσουν με αξιοπρέπεια πάνω από ένα δισεκατομμύριο» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 13-09-1998).

Προς το τέλος του 20^{ου} αιώνα ένα άλλο δημοσίευμα ήταν αρκετά αποκαλυπτικό για την επερχόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, καθόσον αφορούσε ανεπτυγμένα κράτη: «**3 BOMBES ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ: Οι ΗΠΑ, Βραζιλία και η Κίνα, τελευταίο οχυρό της Ασίας, στη δίνη της οικονομικής κρίσης**» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 11-10-1998).

Ο Ιησούς Χριστός το προείπε θα υπάρξουν επάνω στη Γη αρρώστιες και πείνα κατά τόπους και ότι αυτές οι καταστάσεις στους έσχατους καιρούς θα ενταθούν.

4. Σεισμοί

Οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο που συνέχεια αυξάνει σε ποσοτικό αριθμό παγκόσμια. Έχει παρατηρηθεί από στατιστικές ότι ο 20^{ος} αιώνας είχε τους περισσότερους σεισμούς από κάθε άλλη προηγούμενη εποχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πιο δολοφονι-

κούς σεισμούς μόνον της τελευταίας 15ετίας:

- **01-02-1991, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ** 1.500 νεκροί (6,6 Ρίχτερ).
- **20-10-1991, Βόρεια ΙΝΔΙΑ** (πρόποδες Ιμαλαίων): 768 νεκροί (6,6 Ρίχτερ).
- **13-03-1992, ΤΟΥΡΚΙΑ** (ανατολικά): 653 νεκροί και αγνοούμενοι και 700 τραυματίες (6,8 Ρίχτερ).
- **12-10-1992, ΑΙΓΥΠΤΟΣ** (περιοχή Καΐρου): 552 νεκροί (5,5 Ρίχτερ).
- **12-12-1992, Νήσος ΦΛΟΡΕΣ** (Ινδονησία): 2.000 νεκροί (6,8 Ρίχτερ).
- **30-09-1993, Δυτική ΙΝΔΙΑ** (Μαχαράχτρα): 7.601 νεκροί (6,4 Ρίχτερ).
- **06-06-1994, ΚΟΛΟΜΒΙΑ**: 1.100 νεκροί και αγνοούμενοι (6 Ρίχτερ).
- **17-01-1995, Κεντρική ΙΑΠΩΝΙΑ**: 6.432 νεκροί (7,2 Ρίχτερ).
- **27-05-1995, Νήσος ΣΑΧΑΛΙΝ** (Σιβηρία): 1.841 νεκροί (7,5 Ρίχτερ).
- **28-02-1997, ΙΡΑΝ** (βορειοδυτικά): 1.000 νεκροί και 2.600 τραυματίες (5,5 Ρίχτερ).
- **10-05-1997, ΙΡΑΝ**: 1.600 νεκροί και 3.700 τραυματίες (7,1 Ρίχτερ).
- **04-02-1998, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ** (βορειοανατολικά): 2.000 νεκροί (6,4 Ρίχτερ).
- **30-05-1998, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ** (βορειοανατολικά): 5.000 νεκροί (7,1 Ρίχτερ).
- **17-07-1998, ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ** (Παπούαζια): 2.123 νεκροί (7 Ρίχτερ).
- **06-06-1994, ΚΟΛΟΜΒΙΑ** (κεντρική): 1.230 νεκροί και 5.300 τραυματίες (6 Ρίχτερ).
- **17-08-1999, ΤΟΥΡΚΙΑ** (βορειοδυτικά): 20.000 νεκροί και 43.953 τραυματίες (7,4 Ρίχτερ).
- **21-09-1999, ΤΑΪΒΑΝ**: 2.500 νεκροί, 11.000 τραυματίες (7,3 Ρίχτερ).
- **12-11-1999, ΤΟΥΡΚΙΑ**: 1.000 νεκροί - 5.000 τραυματίες (7,2 Ρίχτερ).
- **04-06-2000, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ** (επαρχία Μπενγκκούου): 100 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες άστεγοι (7,9 Ρίχτερ).
- **06-06-2000, ΤΟΥΡΚΙΑ** (βόρεια Ανατολία): Υπήρχαν βασικά υλικές ζημιές σε 4.366 κτίρια (5,9 Ρίχτερ).

- **13-01-2001, ΣΑΛΒΑΔΟΡ**: 726 νεκροί και 4.5000 τραυματίες και 2.000 αγνοούμενοι (7,9 Ρίχτερ).
- **26-01-2001, ΙΝΔΙΑ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ** (σύνορα): 1000 νεκροί περίπου.
(Τα παραπάνω στοιχεία είναι από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ», 27-01-2001)
- **Δεκέμβριος 2004, ΝΑ. ΙΡΑΝ**: 31.000 νεκροί. Η πόλη Μπαμ σβήστηκε από το χάρτη.
- **26-12-2004, ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΕΣ σε ΙΝΔΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ**: 145.029 νεκροί και 125.466 τραυματίες (8,9 Ρίχτερ – **Τσουνάμι**).
- **28-03-2005, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ**: Περισσότερο από 2.000 νεκροί (8,7 Ρίχτερ).
- **Μάρτιος 2007, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ**: Νέος σεισμός με τσουνάμι στην Ασία.

Στην πενταετία **2008-2012** που ακολούθησε η συχνότητα των σεισμών ήταν αρκετά μεγάλη, χωρίς όμως να υπάρχουν υπερβολικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η συχνότητα των σεισμών στις ημέρες που ζούμε (2^η δεκαετία του 21^{ου} αιώνα) είναι τόσο μεγάλη, που ένας απλός παρατηρητής, χωρίς να έχει εξιδεικευμένες επιστημονικές γνώσεις, μπορεί να το αντιληφθεί από τα ΜΜΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο πρώτο τετράμηνο του **2013** σημειώθηκαν **31** μεγάλοι σεισμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου, ο πιο σοβαρός από τους οποίους ήταν ο σεισμός που συνέβηκε στην Επαρχία Σιτσουάν της Κίνας (6,6 ρίχτερ) στις **20.4.2013** με πρώτο απολογισμό 203 νεκρούς και 11.500 τραυματίες (πηγή:newsit.gr). Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν και **13** σεισμικές δονήσεις σε διάφορες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, χωρίς θύματα.

Συνήθως όταν συμβαίνει ένας σεισμός και υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές, οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν την «αίτια» που τον προκάλεσε, με αποτελέσματα τραγελαφικά. Οι σεισμολόγοι φιλονικούν μεταξύ τους για την αυθεντικότητα των προβλέψεων, η πολιτεία ρίχνει την ευθύνη στην κακοτεχνία των οικοδομών από τους εργολάβους και τους μηχανικούς και παράλληλα εξαγγέλλει μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, οι πληγέντες διαμαρτύρονται για την μη έγκαιρη επέμβαση της κρατικής μηχανής και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης έχουν να προσφέρουν στο λαό για αρκετό καιρό τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Όλοι έχουν κάποια άποψη και γνώμη να εκφράσουν και να επιρ-

ρίψουν την ευθύνη στους εργολάβους ή στο κράτος ή στο γεωλογικό ρήγμα που υπήρχε στο υπέδαφος. **Κανείς** όμως δεν σκέφτεται «Μήπως η αιτία δεν τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι κάτι άλλο;» **Κανείς** δεν θυμάται την προειδοποίηση του Ιησού ότι θα γίνουν «...σεισμοί κατά τόπους, και όλα αυτά θα είναι η αρχή των ωδίνων».

Πίσω όμως από τα φυσικά-ορατά αίτια υπάρχουν και τα πνευματικά-αόρατα αίτια. Ο άνθρωπος θερίζει ό,τι σπέρνει. Σήμερα στη χώρα μας βρίσκονται σε επικίνδυνη έξαρση διάφορες μορφές ηθικής διαφθοράς, όπως βία, έγκλημα, ανηθικότητα, ναρκωτικά, απάτη, ψέμα, αδικία, διαστροφή, κλπ.. Ο άνθρωπος διέγραψε από τη ζωή του το Θεό και για να καθησυχάσει τη συνείδησή του προσάρμοσε το Θεό στις δικές του επιθυμίες, ώστε να έχει και την ταμπέλα του θρησκευόμενου και να είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής.

Τα αίτια των σεισμών δεν είναι πολλά, αλλά μόνο «ένα», είναι η **αμαρτία του ανθρώπου**. Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ και ΕΛΕΟΣ και δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος στην αιώνια απώλεια, γι' αυτό προειδοποιεί τον αποστάτη άνθρωπο και κάθε σεισμός είναι μια προειδοποίηση του Θεού για να ξυπνήσει ο άνθρωπος από τον πνευματικό λήθαργο. **Όταν οι κρίσεις του Θεού είναι επάνω στη Γη, τότε οι άνθρωποι θα μάθουν δικαιοσύνη**. Ο Θεός είναι ο δημιουργός και Αυτός είναι που σείει τη Γη. Αυτό μας το βεβαιώνει ο άγιος Λόγος Του, η Βίβλος:

- «Αυτός μετακινεί τα όρηΑυτός ΣΕΙΕΙ ΤΗ ΓΗ από τον τόπο της, και οι στύλοι της σαλεύονται.» (Ιώβ Θ/9:5-6).
- «Τα όρη σείονται απ' Αυτόν, και οι λόφοι διαλύονται, και Η ΓΗ ΤΡΕΜΕΙ από την παρουσία Του και όλοι αυτοί που κατοικούν σ' αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή Του;» (Ναούμ Α/1:5-6) .
- «Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του, και τους ασεβείς για την ανομία τους, και θα παύσω τη μεγαλαυχία των υπερηφάνων, και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών.....»

Γι' αυτό, θα ταράξω τους ουραμούς και Η ΓΗ ΘΑ ΣΕΙΣΘΕΙ από τον τόπο της...» (Ησαΐας ΙΓ/13:11,13).

- «Και τα θεμέλια της γης ΣΕΙΟΝΤΑΙ. Η γη κατασυντρίφτηκε, η γη

διαλύθηκε ολοκληρωτικά, η γη ΚΙΝΗΘΗΚΕ υπερβολικά. Η γη ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΤΕΙ εδώ και εκεί όπως ο μεθύων, και θα μετακινηθεί σαν καλύβα, και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της....» (Ησαΐας ΚΔ/24:18-20).

- «Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, Εγώ ΘΑ ΣΕΙΣΩ τον ουρανό, και τη γη, και τη θάλασσα, και την ξηρά. Και θα σείσω όλα τα έθνη...» (Αγγαίος Β/2:6-7).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ την 12-01-2002 «Πάνω από 20.000 άνθρωποι έχασαν το 2001 τη ζωή τους από σεισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωλογικού Παρατηρητήριου των ΗΠΑ (USGS). Το 2001 σημειώθηκαν 65 ισχυροί σεισμοί, ο “μικρότερος” των οποίων είχε ένταση 6,5 Ρίχτερ, ενώ το έτος 2000 είχαν σημειωθεί 82»

Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι πίσω από τους σεισμούς είναι μόνο φυσικά (γεωλογικά) φαινόμενα και ότι δεν είναι ο Θεός; Το βιβλίο της Αποκάλυψης γράφει ότι στο εγγύς μέλλον πρόκειται να γίνει ένας φοβερός σεισμός, τέτοιος που δεν έγινε ποτέ άλλοτε στον κόσμο, με αποτέλεσμα να σειστεί στην κυριολεξία ολόκληρος ο πλανήτης Γη. Μεγάλες πόλεις θα εξαφανιστούν ολόκληρες, πολλά νησιά θα βυθιστούν, τα βουνά θα σκιστούν, τίποτα δεν θα παραμείνει στην προηγούμενη μορφή του, η γεωγραφία της Γης θα αλλάξει ριζικά (βλ. Αποκάλυψη Ις/16:18).

5. Μόλυνση - καταστροφή περιβάλλοντος

(1) Οι πέντε άγγελοι των Ηπείρων μίλησαν για φοβερές φυσικές καταστροφές που θα συμβούν επάνω σε όλο το πρόσωπο της Γης. Πλημμύρες, ισχυροί άνεμοι, καύσωνες, παγετώνες, έλλειψη νερού, καταστροφή πανίδας και χλωρίδας, μόλυνση της ατμόσφαιρας και σεισμοί που θα προκαλέσουν αλλαγή της γεωγραφικού χάρτη της Γης είναι μερικά από τα φαινόμενα αυτά, τα οποία δεν μας είναι καθόλου άγνωστα γιατί την τελευταία εικοσετία του αιώνα που έφυγε (20ος) έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται και σταδιακά η έντασή τους να κλιμακώνεται σε μεγάλο βαθμό.

Είναι συγκλονιστική η περιγραφή του τρίτου αγγέλου για την **Ευρώπη**, όπου οι ποταμοί της θα πλημμυρίσουν, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες θα σκεπαστούν, περιουσίες θα χαθούν, καλλιέρ-

γίες θα καταστραφούν και εκατομμύρια άνθρωποι θα πνιγούν. Το ίδιο αναφέρει και ο πέμπτος άγγελος για την **Αμερική** και τον **Καναδά**. Οι ποταμοί τους θα πλημμυρίσουν και παντού θα υπάρχουν εικόνες καταστροφής. Η βόρεια **Βραζιλία** θα σκεπαστεί από νερά και ο **Αμαζόνιος** ποταμός θα μετατραπεί σε θάλασσα. Επίσης ένα μεγάλο μέρος της **Αφρικής** θα καλυφτεί από νερά και εκατομμύρια θα είναι οι νεκροί, όπως ανέφερε ο τέταρτος άγγελος.

Ο Θεός προείπε και για φαινόμενα ξηρασίας, που θα επιφέρουν έλλειψη βασικών αναγκών, πείνα, αρρώστιες και θάνατο. Η Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπου οι ποταμοί της δεν θα πλημμυρίζουν (όπως αντίθετα θα συμβαίνει σε άλλες χώρες), αλλά θα ξεραθούν και οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από δίψα και οι πόλεμοι στις χώρες αυτές θα γίνονται για την απόκτηση των υδάτινων πόρων. Το ίδιο θα συμβεί στη βόρειο Αφρική, όπου ο Νείλος ποταμός θα ξεραθεί και εξαιτίας της κακοσμίας που θα υπάρχει από τα νεκρά ψάρια θα προκληθούν αρρώστιες και επιδημίες.

Οι πλημμύρες, οι καύσωνες και οι παγετώνες, όταν εμφανίζονται ως ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία ενός κράτους, καθώς καταστρέφονται οι καλλιέργειες, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξάνονται υπερβολικά, οι χαμηλόμισθοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες καταστάσεις που δημιουργούνται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σε ένα κράτος οικονομική κρίση. Ενώ όλα τα πράγματα δείχνουν ότι προχωρούν ευσίωνα, μια ξαφνική μεταβολή του καιρού με μικρή διάρκεια, αλλά καταστροφική σε ένταση ανατρέπει τελείως το σκηνικό. Οι άγγελοι των 5 Ηπείρων μίλησαν για μεγάλες καταστροφές που θα προκληθούν από φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμούς, πλημμύρες, καταιγίδες, κλπ., αποτελέσματα των οποίων θα είναι, λόγω έλλειψης των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης των πληγέντων, να υπάρξουν σε αρκετές περιπτώσεις πείνα και αρρώστιες.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν συντελείται μόνο από τα παραπάνω ακραία φυσικά φαινόμενα, αλλά και από την συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα, όπως με την καταστροφή των δασών με τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τοξικά και ραδιενεργά αέρια, από καυσαέρια, από απόβλητα εργοστασίων και με τη χρήση χημικών και βιολογικών ουσιών σε πολεμικές συρράξεις.

Παρ' όλο που υπάρχουν διάφορες οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η ανθρώπινη επέμβαση είναι καταστροφική. Υπολογίζεται ότι τον 20ό αιώνα έχουν χαθεί οι μισοί υγρότοποι του πλανήτη, έχουν μειωθεί τα αποθέματα νερού κατά 60% των μεγαλύτερων ποταμών, το 20% των ψαριών του γλυκού νερού έχει εξαφανιστεί, το 70% του αλιευτικού πλούτου της Γης έχει πληγεί, τα μισά δάση της υφελίου έχουν καταστραφεί και τα 2/3 των καλλιεργήσιμων εκτάσεων δεν μπορούν πλέον να αποδώσουν καρπούς (πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 18-04-2000)

(2) Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών των συγκλονιστικών γεγονότων, που αναφέρονται στην όραση των πέντε αγγέλων. Είναι μια φοβερή πραγματικότητα που καθημερινά ζούμε και βιώνουμε και που παρουσιάζεται με ζωηρά χρώματα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως πολλοί να αμφισβητούν την αυθεντικότητα των προφητικών προειδοποιήσεων της Αγίας Γραφής, ίσως άλλοι να θεωρούν μυθεύματα και ανθρώπινες φαντασιώσεις τις προφητείες που αναφέρονται στα γεγονότα αυτά.

Πιστεύω ότι εάν κάποιος είναι ειλικρινής και καλοπροαίρετος, θα αλλάξει γνώμη ύστερα από τα δημοσιεύματα του τύπου, που παραθέτουμε αμέσως παρακάτω και τα οποία να ήθελα να προσέξει ιδιαίτερα. Σημειωτέον ότι, ενώ τα δημοσιεύματα αυτά καλύπτουν μια μικρή μόνο χρονική περίοδο, είναι όμως αρκετά αποκαλυπτικά στο περιεχόμενό τους:

- «Γιατί είχαμε 755 θεομηνίες το 99; Που αποδίδουν οι επιστήμονες το περσινό «ρεκόρ» καταστροφών: **Μοζαμβίκη, Βενεζουέλα, Γαλλία, ΗΠΑ**, είναι μερικές από τις χώρες που δέχτηκαν μεγάλες καταστροφές...» (ΕΘΝΟΣ, 02-04-2000). Και η δημοσιογράφος σχολιάζει ότι η Γη έχει μπει σε τροχιά προς μια νέα εποχή κλιματολογικών αλλαγών με ή χωρίς την ανθρώπινη συνδρομή. Οι τυφώνες, οι πλημμύρες και η ξηρασία εναλλάσσονται με μεγαλύτερη συχνότητα και η φύση ξεσπά με αυξανόμενη μανία.
- «**ΚΑΥΣΩΝΕΣ: Απειλεί ο τρελός καιρός. Οι ηλιακές κηλίδες υπεύθυνες για τα ακραία φαινόμενα**» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 25-06-2000).
- «Πόσα δεινά μας έχει φέρει ήδη το φαινόμενο του θερμοκηπίου...» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16-116-2000). Το δημοσίευμα είναι από την εφημερίδα «The Guardian» και αναφέρει: Πλημμύρες στη **Βρετανία**, εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από την ξηρασία στην **Κίνα**, το παγωμέ-

νο υπέδαφος λιώνει στη **Ρωσία**, η ελονοσία εξαπλώνεται στην **Αφρική**, ενώ κρούσματα τροπικών ασθενειών κάνουν την εμφάνισή τους στον **ανεπτυγμένο κόσμο**. Η κατάσταση είναι το λιγότερο ανησυχητική.

- **«1990-2000: Η δεκαετία των καταστροφών...»** (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 21-01-2001) Το δημοσίευμα στον υπότιτλο αναφέρει: «Τυφώνες, Κυκλώνες, πλημμύρες, χιόνι, φωτιές, ηφαίστια, αλλά και σεισμοί άφησαν πίσω τους εκατομμύρια νεκρούς και άστεγους...»
- **«Εφιάλτης το κλίμα στον 21ο αιώνα.....»** (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11-02-2001). Το δημοσίευμα στον υπότιτλο αναφέρει: «Ασθένειες, πλημμύρες, πυρκαγιές, περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, ακόμη και πόλεμοι εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη...»
- **«Καίμε τη Γη. Έρευνα του ΟΗΕ προβλέπει πλημμύρες, ξηρασία, πείνα, επιδημίες...»** (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 20-02-2001).
- **«UNICEF: Διψάει ο μισός πλανήτης – Υγρό...πυρ σε 10 χρόνια»** (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 22-03-2001). Η πλημμύρες και η μόλυνση του νερού είναι οι μεγαλύτερες αιτίες θανάτων και επιδημιών και στις αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται ότι το 80% των επιδημιών σχετίζονται με το νερό. Τα βρώμικα νερά συνήθως προκαλούν επιδημίες τύφου, χολέρας και δυσεντερίας. Κάθε χρόνο το μολυσμένο νερό πλήττει την υγεία 1,2 δις ανθρώπων και συμβάλλει στο θάνατο 15 εκατομ. Παιδιών κάτω των πέντε ετών.
- **«Μονομαχία στον καυτό ήλιο, για ένα ποτήρι ΝΕΡΟ»** (Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 01-04-2001). Η δίψα που απειλεί δισεκατομμύρια ανθρώπους, ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας θ'αλλάξει το χάρτη της Γης.

Στο δημοσίευμα αυτό είναι συγκλονιστική η πρόβλεψη ομάδας Ευρωπαϊών ερευνητών, σύμφωνα με την οποία η υπερθέρμανση του περιβάλλοντος θα επιφέρει ριζικές μεταβολές στο κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Οι βόρειες περιοχές θα είναι υγρές και θερμότερες και οι νότιες θα έχουν κλίμα ξηρότερο και πιο ζεστό. Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει και οι πλημμύρες θα είναι συχνότερες. Συγκεκριμένα χώρες ή περιοχές που θα έχουν αρκετά αυξημένα προβλήματα θα είναι: Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Σκανδιναβία, Άλπεις και Μεσόγειος Θάλασσα.

Ας θυμηθούμε τι είπε ο τρίτος άγγελος για την Ευρώπη: *«Το Πνεύμα του Κυρίου λυπάται και θλίβεται γιατί η Ευρώπη είναι γεμάτη αδικία, ακαθαρσία και ασέβεια. Η αμαρτία έφτασε μέχρι τον ουρανό, ο Κύριος είναι ληημένος...Είδα τους ποταμούς της Ευρώπης να πλημμυρίζουν και να σκεπάζουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και εκατομμύρια πνίγηκαν»*. Το παραπάνω δημοσίευμα αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα. Μήπως αυτό το θεωρήσει κάποιος ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός ή μια απλή σύπτωση; Πιστεύω πως, όποιος κάνει μια τέτοια σκέψη θα είναι πολύ αφελής.

Επίσης αρκετά από τα παραπάνω δημοσιεύματα μιλούν για πολέμους που θα γίνουν για την απόκτηση νερού. Αυτό ακριβώς ανέφερε και ο τρίτος άγγελος. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι ένα από τα σημαντικά σημεία αντιπαράθεσης Ισραηλινών και Αράβων και παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα πόσο νερό ανήκει στον καθένα. Επίσης, η Συρία και το Ιράκ εξαρτώνται από τα νερά των ποταμών Ευφράτη και Τίγρη, που αποτελούν αιτία διαμάχης μεταξύ τους, ενώ η Τουρκία έχει τοποθετήσει κοντά στα υδροηλεκτρικά έργα πυραύλους εδάφους-αέρος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κίτρινο Ποταμό στη βόρεια Κίνα, όπου στις νότιες περιοχές έχει αρχίσει να στερεύει, με αποτέλεσμα το έτος 1997 επί 226 ημέρες δεν έφτασε ούτε μια σταγόνα νερού στη θάλασσα.

Συνεχίζουμε την αναφορά δημοσιευμάτων του τύπου:

- **«Τα 5 πειστήρια του εγ-κλίμα-τος: (1) Οι πάγοι, (2) Ζέστη, (3) Θεομηνίες, (4) Η φύση «υποφέρει», και (5) Η στάθμη της θάλασσας»** (ΕΘΝΟΣ, 22-04-2001).
- **«Η Γη εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη»** (metrorama, 25-04-2001).
- **«Το νερό τελειώνει. Ο πλανήτης βρίσκεται υπό την απειλή μιας παγκόσμιας κρίσης λειψυδρίας»** (NEA, 16-08-2001). Σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας αντιμετωπίζουν 450 εκατομ. άνθρωποι σε 29 χώρες του κόσμου. Το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει πρόβλημα νερού μέχρι το 2025. Ο εφιάλτης ενός κόσμου χωρίς νερό μοιάζει να γίνεται πλέον μια πραγματικότητα.
- **«Όταν ο πλανήτης χάνει τα αντισώματά του»** (NEA, 23-10-2001). Σύμφωνα με έρευνα του περιβαλλοντικού ινστιτούτου ερευνών

του WorldWatch διπλασιάστηκε ο αριθμός των μεγάλων φυσικών καταστροφών μέσα σε 20 χρόνια.

- «Φυσικοί πόροι SOS. Η κατασπατάλησή τους οδηγεί σε παγκόσμια καταστροφή» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 07-11-2001). Η υπερκατανάλωση και η μόλυνση του νερού έχουν λάβει καταστροφικές διαστάσεις. Υπολογίζεται ότι 2025 περισσότερο του 45% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε χώρες με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.
- «Φονικός κατακλυσμός. ΑΛΓΕΡΙΑ: Τουλάχιστον 340 νεκροί σε καταστροφικές πλημμύρες» (NEA, 12-11-2001).
- «Στο έλεος της φύσης: Σε όλο τον κόσμο ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές» (NEA, 27-12-2001). Ανάμεσα στις χώρες που επλήγησαν περιλαμβάνονται η Αυστραλία, η Βραζιλία, μεγάλα τμήματα της Ευρώπης και η Τουρκία. Όλες αυτές οι χώρες αναφέρονται στην όραση των 5 αγγέλων
- «SOS για το κλίμα του πλανήτη – Απειλητική η τρύπα του όζοντος» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής 30-12-2001). Σε διεθνές επίπεδο το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος απειλούν ολόκληρο τον πλανήτη. Το 95% των αερίων του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για τις κλιματολογικές μεταβολές, προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας) την καύση των δασών και τη βιομηχανία.
- «Ζητούνται τάφοι για τα πυρηνικά απόβλητα» (ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 04-01-2004). Η συσσώρευση 25.000 τόνων ετησίως και οι γέρικοι αντιδραστήρες δίνουν νέες διαστάσεις στο πρόβλημα.....
- «Πενήντα χρόνια καταστροφής. Περιβάλλον: Καραστρέψαμε τα 2/3 των οικοσυστημάτων της Γης». (Τα ΝΕΑ, 30-03-2005). Ζώα και φυτά εξαφανίζονται 1000 φορές πιο γρήγορα από τον φυσικό ρυθμό. Συμπέρασμα 1.300 επιστημόνων από 95 χώρες.
- «Οι 7 πληγές του πλανήτη» (Κόσμος του Επενδυτή, 03-06-2006): Κλίμα, Νερό, Θάλασσα, Ποτάμια-Λίμνες, Μεταφορές, Απόβλητα και Δάση-Φυτά-Ζώα. Η στυγνή αλήθεια των αριθμών αποτυπώνει την καθημερινή καταστροφή της Γης.
- «Ακραία φαινόμενα πλήττουν τη Γη» (Metropolis, 04-12-2006): Εκατοντάδες νεκρούς άφησε πίσω του ο τυφώνας «Ντούριαν» στις

Φιλιππίνες. Χιονοθύελλα «σαρώνει» της ΗΠΑ. Θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή στη Μόσχα.

- «Εφιαλτικά νέα για τους κατοίκους του...θερμοκηπίου ΓΗ» (Κόσμος του Επενδυτή, 05-04-2007): Με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνονται τα θύματα της περιβαλλοντικής καταστροφής (ξηρασίες, βιβλικές πλημμύρες και τυφώνες).
- «200 δις ευρώ για φυσικές καταστροφές την τελευταία 11ετία....» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ/12 & 13.03.2011).
- «Ακατάλληλο νερό σε 7 περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με έρευνα του Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης» (REAL NEWS/04-11-2012).
- «Εκατοντάδες Γάλλοι ταλαιπωρούνται από πονοκεφάλους και ναυτία». Αιτία είναι η εκροή αερίων από μια χημική εταιρία στη Νορμανδία» (NEWSBEAST.gr/22.01.2013)

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σημειώθηκαν «ΦΟΝΙΚΕΣ (όπως χαρακτηρίστηκαν) ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» σε διάφορα σημεία του πλανήτη, με χαρακτηριστική έξαρση και ένταση σε **Ινδονησία** (15.01.2013 και 17.02.2013) και **Βραζιλία** (19.03.2013), που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες νεκρούς, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και δημιούργησαν χιλιάδες άστεγους

(3) Από όλη αυτή την παγκόσμια οικολογική καταστροφή δεν εξαιρείται φυσικά και η χώρα μας. Πρωτόγνωρες καταστροφικές πλημμύρες, φονικοί καύσωνες και πολικοί παγετώνες είναι μερικά από τα φαινόμενα που γνώρισαμε και στην Ελλάδα

Ας θυμηθούμε τι συνέβηκε στις **12 Ιανουαρίου 1997**. Ολόκληρη η Ελλάδα έζησε μια συγκλονιστική τραγωδία με κορυφαία του δράματος την πόλη της Κορίνθου. Οκτώ νομοί βρέθηκαν στο έλεος μιας πρωτοφανούς καταιγίδας και έζησαν έναν εφιάλτη, ή μια «**υδάτινη κόλαση**», όπως την αποκάλεσαν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Δρόμοι που μετατράπηκαν σε φονικούς χειμάρους και που στο διάβα τους παρέσερναν αυτοκίνητα και σκουπίδια, σπίτια που πλημμύρισαν, αποκλεισμένα χωριά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, άνθρωποι σε απόγνωση για περιουσίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέλος ανθρωπινες ζωές που χάθηκαν, είναι μια μικρή εικόνα της τραγικής κατάστασης που βρέθηκε η χώρα μας.

Η ίδια συγκλονιστική εικόνα επαναλήφθηκε μετά ακριβώς από 16 έτη (22.02.2013) όπου καταρακτώδεις βροχοπτώσεις, με αμείωτη έναταση, δημιούργησαν «**το απόλυτο χάος**» στην Αθήνα. Σφοδρές. Υπολογίζεται ότι έπεσαν 75 τόνοι νερού, ανά στρέμμα, μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που αιφνιδίασε και την ΕΜΥ.

Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα αντιμετώπισε ακραία φυσικά φαινόμενα. Τον Ιούλιο του **1987** ζήσαμε ένα φοβερό καύσωνα με μεγάλο αριθμό νεκρών, την τετραετία **1988-1992** επεκράτησε σε όλη τη χώρα ξηρασία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα κατά της λειψυδρίας και τον Οκτώβριο του **1994** η Αθήνα πλημμύρισε από έντονες βροχοπτώσεις. Αυτές είναι μερικές από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν στο παρελθόν την Ελλάδα. Ο χειμώνας **2006-2007** χαρακτηρίστηκε από έλλειψη συχνών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το 2007 στη χώρα μας να καταστρέφονται καλλιέργειες λόγω έλλειψης νερού (ξηρασία)

Όσο όμως ερχόμαστε χρονικά σε πρόσφατα παρόμοια γεγονότα διαπιστώνουμε ότι έχουν μεγαλύτερη καταστροφική δύναμη. Σ' αυτό συντελεί σε μεγάλο βαθμό και η ανθρώπινη επέμβαση και κυρίως με την καταστροφή των δασών με **πυρκαγιές**. Το αποτέλεσμα είναι τα βρόχινα ύδατα να μην μπορούν να συγκρατηθούν και να απορροφηθούν από τη γη και να δημιουργούνται μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες με επακόλουθες συνέπειες και σε άλλους ζωτικούς τομείς, όπως στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και γενικά στην οικονομία.

Το καλοκαίρι του έτους 2000 ίσως ήταν η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της καταστροφής των δασών. Μέσα σε δέκα ημέρες «**άλλαξε ο γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας**». Ο πύρινος εφιάλτης έπληξε 22 περιοχές ολόκληρης της χώρας. Χωριά καταστράφηκαν, παρθένα δάση νεκρώθηκαν και υπέροχα τοπία εξαφανίστηκαν. Ειδικότερα την Πέμπτη 13 Ιουλίου σημειώθηκαν σε όλη την Ελλάδα συνολικά 184 πυρκαγιές και η ημέρα εκείνη ονομάστηκε «**Μαύρη Πέμπτη**», ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου σημειώθηκαν συνολικά 1.010 πυρκαγιές (βλ. ΕΘΝΟΣ, 15-07-2000, σελ.7). Υπολογίζεται ότι κατά το έτος 2000 η χώρα μας έγινε φτωχότερη κατά 1.023.550 στρέμματα δασικής έκτασης εξαιτίας των πυρκαγιών (βλ. ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 31-12-2000). Τον ίδιο μήνα σε πύρινο κλοιό βρέθηκε σχεδόν όλη η Νότια Ευρώπη και ειδικότερα Ιταλία, Γαλλία,

Ισπανία, Βουλγαρία, Κροατία και Τουρκία. Ταυτόχρονα στη Βόρειο Ευρώπη σημειώθηκαν καταστροφικές πλημμύρες (Σουηδία).

Στα έτη **2001-2002** δεν σημειώθηκαν πυρκαγιές, αλλά υπήρξαν μεγάλες καταστροφές στην οικονομία από πλημμύρες, καύσωνα και υπερβολικό ψύχος, το οποίο κατά το μήνα Δεκέμβριο 2001 σε αρκετές περιοχές σημείωσε ρεκόρ, φθάνοντας στους **-18° C**. Η κατάσταση βρέθηκε «εκτός ελέγχου» τον Ιανουάριο του **2002**, όπου για μία εβδομάδα ολόκληρη η Ελλάδα ντύθηκε στα λευκά. Το πυκνό χιόνι είχε σκεπάσει και το κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα η Αττική να κηρυχτεί σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Οι συνέπειες στην οικονομία ήταν άμεσες και ειδικότερα στην αύξηση της τιμής των γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας σ' αυτό και η κυκλοφορία του νέου Ευρωπαϊκού νομίσματος, του ΕΥΡΩ. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των πυρκαγιών στη διετία 2003-2004, ενώ στην επόμενη διετία (2005-2006) δεν παρατηρήθηκε έξαρση.

Όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι απλά καιρικά φαινόμενα, αλλά ότι αποτελούν την «**αρχή των ωδίνων της Γης**». **Η Γη κοιλοπονει για να γεννήσει κάτι το νέο, που δεν θα έχει καμιά σχέση με τα μέχρι σήμερα δεδομένα.** Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρονται ότι όλα αυτά θα συμβούν στη μεγαλύτερη τους ένταση, κατά την επταετή περίοδο της διακυβέρνησης του κόσμου από τον Αντίχριστο και οι κρίσεις αυτές θα είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού (βλ. κεφ. ζ' /6, Η /8 και Ις /16).

(4) Όταν συμβεί κάποια ξαφνική καταιγίδα και πλημμυρίσουν εκατοντάδες σπίτια, ή καταστραφούν τεράστιες καλλιέργειες, ή εάν παραλύσουν τα πάντα (κίνηση, καταστήματα, συγκοινωνίες, κλπ), εξαιτίας υπερβολικής πτώσης χιονιού μέσα σε αστικά κέντρα, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο ο άνθρωπος να ρίχνει την ευθύνη στην εκάστοτε κρατική εξουσία, για τη μη λήψη προληπτικών μέτρων, για την ανεπάρκεια μέσων προς αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, για την αδιαφορία των υπευθύνων, στους μετεωρολόγους που δεν προέβλεψαν σωστά και πολλές άλλες ευθύνες που ο καθένας θα μπορούσε να καταλογίσει.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι, όταν συμβαίνουν μεγάλες καταστροφές από φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα, ο άνθρωπος συνήθως μιλά «σημεία των καιρών», για «**Βιβλικές καταστροφές**» και για «**θεομηνίες**», αναφερόμενος στο μέγεθος της καταστροφής και όχι στην αιτία που εκφράζουν οι όροι αυτοί. «**ΘΕΟ-ΜΗΝΙΑ**» σημαίνει «**μήνις (οργή) Θεού**», αλλά όταν ο άνθρωπος μιλά για «**ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ**» στην πραγματικότητα δεν το πιστεύει, απλά αποτελεί γι' αυτόν μια φραστική διατύπωση, προσπαθώντας να δώσει κάποια «λογική» εξήγηση των φαινομένων αυτών, ρίχνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη στο Θεό.

Το εύλογο ερώτημα που έρχεται στα χείλη πολλών είναι: *Πρόκειται πράγματι για Θεο-Μηνία, για οργή του Θεού;* Ο Θεός δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την αμαρτία, είναι άγιος, αγαθός και φιλεύσπλαχνος. Ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο και σαν «**Θεός αγάπης**» και σαν «**Θεός δικαιοσύνης**», ευλογεί τον ταπεινό και απονέμει δικαιοσύνη στον αμετανόητο. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, που είναι η φανέρωση της καρδιάς της αγάπης του Πατέρα κατά την επίγεια διακονία Του «*να ενεργητεί και να θεραπεύει όλους τους καταδυναστευόμενους από το Διάβολο*» (βλ. Πράξεις 1/10:38) και ποτέ δεν είπε σε κάποιον «**πάρε μια ασθένεια, για να δοκιμαστείς**». Ο άνθρωπος πράττει την ανομία και θερίζει τους καρπούς της, αυτός κατέστρεψε τα δάση, με αποτέλεσμα τα βρόχινα νερά να πλημμυρίζουν, αυτός κάνει πυρηνικές δοκιμές στο υπέδαφο της γης, αυτός μόλυνε την ατμόσφαιρα και τις θάλασσες και αυτός είναι η αιτία της εμφάνισης νέων ασθενειών με την ανήθικη ζωή του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, εκτός από τον **Ένα και Μόνο αληθινό Θεό** που υπάρχει, που μας φανερώθηκε μέσα από τον Υιό Του και που είναι γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια και σπλάχνα οικτιρμών για τον καθένα μας, υπάρχει και κάποιος «**άλλος θεός**», που είναι γεμάτος μίσος, κακία, μοχθηρία, καταστροφή και θάνατο και για ότι κακό κάνει στον άνθρωπο, ρίχνει το φταίξιμο στο Θεό της αγάπης. Ο ίδιος ο Ιησούς τον αποκαλεί «**πονηρό, εχθρό και άρχοντα του κόσμου αυτού**» (βλ. Ματθαίος 13/13:19,39, Ιωάννης 12/12:31), Ο απόστολος Παύλος τον ονομάζει «**θεό του κόσμου αυτού και άρχοντα της εξουσίας του αέρα**» (βλ. Β' Κορινθίους 4/4:4, Εφεσίους 2/2:2). Ο απ. Ιωάννης τον αποκαλεί «**ανθρωποκτόνο, ψεύτη, πατέρα του ψεύδους και κατήγορο των αδελφών**» (βλ. Ιωάννης 8/8:44-45, Αποκάλυψη 12/12:9-10).

Υπάρχουν λοιπόν δύο κύριοι και δεν μπορείς να δουλεύεις και να υπηρετείς ταυτόχρονα και τους δύο, γιατί «*ή τον ένα θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις, ή στον ένα θα προσκολληθείς και τον άλλο θα καταφρονήσεις, δεν μπορείς να δουλεύεις και το Θεό και το Διάβολο*» (Ματθαίος 5/6:24). Ανάλογα ποιον «κύριο», ποιον «θεό» υπηρετείς, ανάλογη θα είναι και η πληρωμή σου, γιατί «*ο μισθός (η πληρωμή) της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνια*» (Ρωμαίους 5/6:23).

Εάν υπηρετείς τον ΙΗΣΟΥ, θα είναι ευλογημένες όλες οι ενέργειές σου. Θα έχεις υγεία, σωματική και ψυχική, θα έχεις ευτυχία, πλούτο και ομορφιά, θα έχεις αγάπη, χαρά και ειρήνη, θα έχεις τα πάντα «*προς ζωήν και εσέβειαν*». Εάν όμως υπηρετείς το ΔΙΑΒΟΛΟ, το «θεό του κόσμου αυτού», τότε η ζωή σου θα είναι μια διαρκή δυστυχία και ένα άλυτο συνεχές πρόβλημα, θα είναι μια τραγωδία, θα είναι γεμάτη θλίψη, πόνος, αρρώστιες και ταλαιπωρία.

Ας θυμηθούμε, πως ο Θεός είχε διατάξει, δια μέσου του Μωϋσή, τους Ισραηλίτες πριν φύγουν από την Αίγυπτο να βάψουν τους 2 παραστάτες και το ανώφλιο της πόρτας των σπιτιών του με αίμα αρνίου (που συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού στο Γολγοθά) και όταν θα περνούσε ο εξολοθρευτής άγγελος για να επιφέρει κρίση σε κάθε πρωτότοκο, θα τους προσπερνούσε και δεν θα εχόταν κρίση επάνω σε όσους θα ήσαν μέσα στο σπίτι αυτό.

Όταν και εσύ δεχτείς στην καρδιά σου τον Ιησού, σαν κύριο της ζωής σου και εκτελείς το Λόγο Του, οι παραστάτες της καρδιάς σου θα είναι χρισμένοι με το άγιο αίμα Του και οι επερχόμενες κρίσεις επάνω στην ανθρωπότητα (αρρώστιες, πείνα, σεισμοί, πλημμύρες, καταιγίδες, καύσωνες, ξηρασία, παγετώνες, κλπ) θα σε προσπεράσουν και θα σε διαφυλάξει, όπως ο Θεός διαφύλαξε το Νώε και την οικογένειά του στον κατακλυσμό ή το Λωτ όταν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα. **Αυτό ο Θεός το κάνει πάντοτε, ελευθερώνει τον δίκαιο από κάθε επερχόμενη κρίση επάνω στον κόσμο.** Ο άνθρωπος πληρώνεται από τον «κύριο» του ανάλογα με την υπηρεσία που του πρόσφερε, θερίζει ό,τι έσπειρε. Η γη κοιλοπονεί, αλλά για τον αναγεννημένο πιστό, εάν μείνει μέσα στο θέλημα του Ιησού Χριστού, αυτοί οι πνευματικοί «πόννοι» θα είναι ευλογία.

Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ»

1. ΑΣΕΒΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλές προφητικές αποκαλύψεις για την κοινωνία των τελευταίων καιρών, αλλά πιστεύω ότι οι πλέον συγκλονιστικές αναφέρονται από τον απόστολο Παύλο και αποτελούν τον καθρέπτη της σημερινής ηθικής διαφθοράς του ανθρώπου. Στην Β΄ επιστολή προς Τιμόθεο, κεφ. Γ/3, εδάφια 1-5 γράφει:

«Γίνωσκε δε τούτο, ότι **εν ταις εσχάταις ημέραις** θέλουσιν ελθεί **ΚΑΙΡΟΙ ΧΑΛΕΠΟΙ**, **διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι**: Φίλαυτοι, Φιλάργυροι, Αλαζόνες, Υπερήφανοι, Βλάσφημοι, Απειθείς εις τους γονείς, Αχάριστοι, Ανόσιοι, Αδιάλλακτοι, Συκοφάνται, Ακρατείς, Ανήμεροι, Αφιλάγαθοι, Προδοταί, Προπητεείς, Τετυφωμένοι, **Φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι**, έχοντες μεν **ΜΟΡΦΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ**, αρνούμενοι δε την δύναμιν αυτής, και τούτους φεύγε...»

Το χαρακτηριστικό των παραπάνω ανθρώπων είναι ότι θα έχουν «**μορφή ευσέβειας**». Θα είναι βουτηγμένοι κυριολεκτικά μέσα στην αμαρτία, αλλά θα καυχώνται ότι είναι ευσεβείς προς το Θεό. **Μπορεί να φανταστεί κάποιος το θράσος και την αναίδεια αυτών των ανθρώπων;** Να είναι βλάσφημοι, πρόστυχοι, σκληροί, αισχροί συκοφάντες, φίλοι της ηδονής παρά φίλοι του Θεού, γεμάτοι αλαζονία και υπερηφάνεια και όμως να θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Μην τολμήσει κάποιος και τους πει ότι δεν είναι χριστιανοί και ότι η ζωή τους δεν μαρτυρεί το φως του ευαγγελίου. Το λιγότερο που θα του κάνουν είναι να τον περιλούσουν μ' ένα χείμαρρο κοσμικών επιθέτων και άλλων σχετικών εκφράσεων. Μπορεί και να πουν: «Εμείς που πάμε εκκλησία, που βαπτίζουμε τα παιδιά μας, που νηστεύουμε κάθε Μεγάλη Παρασκευή, που δεν κλέβουμε το διπλανό μας και που κάνουμε ότι μας λέγει η εκκλησία, δεν

είμαστε χριστιανοί;» Ο Παύλος όμως δίνει μια προτροπή «...**και τούτους φεύγε**», να αποφεύγουμε αυτούς τους ανθρώπους, που θα έχουν μορφή ευσεβή, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη της ευσέβειας, δεν θα πιστεύουν στην καθαρή και άγια εν Χριστώ ζωή.

Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι αυτοί **θα ακολουθούν** «θρησκεία» και όχι τον Ιησού Χριστό, θα ακολουθούν ανθρώπινες παραδόσεις και συστήματα που θα τους βολεύουν, γιατί αυτά δεν θα απαιτούν από αυτούς καθαρότητα και αγιότητα. **Δεν θα ανέχονται** την υγιαίνουσα διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους διδασκάλους κατά τις δικές τους επιθυμίες και **θα ακούν** αυτά που θα τους γαργαλίζουν ευχάριστα την ακοή. **Θα είναι χλευαστές**, ακολουθώντας τις δικές τους επιθυμίες. Θα είναι λύκοι με ένδυμα προβάτου για να κατασπαράξουν τον ποίμνιο, θα είναι ασεβείς με μορφή ευσέβειας για να παραπλανήσουν (βλ. Β' Τιμόθεου Δ/4:3, Β' Πέτρου Γ/3:3-4, κλπ.).

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ

Αναφέρεται στη Βίβλο ότι οι άνθρωποι, ενώ γνώρισαν το Θεό, δεν Τον δόξασαν και δεν Τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις τους ακολούθησαν μάταια πράγματα και «**εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδιά**». Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, αποδείχτηκαν ανόητοι, αλλάζοντας την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτίση και όχι τον κτίσαντα, το Δημιουργό που είναι ευλογητός στους αιώνες. Εφόσον ο άνθρωπος ακολούθησε την οδό της διαφθοράς, ο Θεός μέσα στην δικαιοσύνη Του, τους παρέδωσε στις ακάθαρτες επιθυμίες των καρδιών τους και σε ατιμωτικά πάθη, ώστε να ατιμάζονται τα σώματά τους από τους ίδιους, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλος ηθικός ξεπεσμός, που στις ημέρες έχει φτάσει στο πλήρες.

Η περιγραφή του απ. Παύλου για τους ανθρώπους αυτούς είναι αποκαλυπτική και ταυτόχρονα συγκλονιστική:

«...**Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωσιν του Θεού**, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις **ΑΔΟΚΙΜΟΝ ΝΟΥ**, ώστε να πράττουν τα μη πρόποντα, **πλήρεις όντες πάσης** (προσέξτε, εδώ αναφέρεται ότι είναι γεμάτοι από ΚΑΘΕ μορφής) **αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας και κακίας, γεμάτοι φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοήθειας, ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι** (άνθρωποι δηλαδή που μισούν το

Θεό), υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέται κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχοι, αδιάλλακτοι και χωρίς έλεος.....»

Πιστεύω ότι η παραπάνω περιγραφή προκαλεί φρίκη και τρόμο, θα έλεγε κάποιος ότι αφορά την κοινωνία κάποιας άλλης εποχής και όχι τη σημερινή. Ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, σε μια ποιητική έξαρση της ψυχής του γράφει «**Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος!!!**». Ο Θεός πράγματι δημιούργησε έναν όμορφο κόσμο, με ηθική τάξη, αρμονία και ομορφιά, ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, έναν κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος απουσίαζε: «*Που ήσουν (λέγει ο Θεός) όταν Εγώ θεμελίωνα τη γη; Εάν έχεις σύνεση απάντησέ μου. Ποιος έθεσε τα μέτρα αυτής; Απάντησε εάν γνωρίζεις.... Που στηρίζονται τα θεμέλιά της, ή απάντησέ μου ποιος έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της, όταν τα άστρα της αυγής έμαλλαν όλα μαζί και όλοι οι υιοί του θεού αλάλαζαν;*» (βλ. Ιώβ ΛΗ/38:4-8). Η αμαρτία όμως του ανθρώπου έφερε την καταστροφή και τον όλεθρο στην όμορφη δημιουργία του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ηθικού ξεπεσμού και διαφθοράς, ώστε ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι όσοι πράττουν τα παραπάνω είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον τα πράττουν, αλλά «*συνενδοκούν...*», επιδοκιμάζουν και συγχαίρουν αυτούς που τα πράττουν (βλ. Ρωμαίους Α/1:28-32).

Ο Παύλος δεν σταματά εδώ την περιγραφή, αλλά συνεχίζει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, δεν υπάρχει κάποιος που να εκζητεί το Θεό, όλοι εξέκλιναν και εξαχρειώθηκαν, δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Το αποτέλεσμα είναι το στόμα τους να είναι ένας τάφος ανοιχτός, μέσα από τον οποίο να βγαίνει μόνο δυσωσμία, η γλώσσα τους να μιλεί με δόλο, στα χείλη τους να υπάρχουν φαρμακερά φίδια, γεμάτα δηλητήριο κατάρας και πικρίας, τα πόδια τους να τρέχουν γρήγορα για να αδικήσουν και να χύσουν αίμα, οι δρόμοι τους να είναι γεμάτοι ερήμωση και τλαιπωρία και δεν έχουν κανένα φόβο Θεού (βλ. Ρωμαίους Γ/3:10-18).

Αυτή την εικόνα παρουσιάζει και ο πέμπτος άγγελος, λέγοντας: "*Δεν υπάρχει πλέον κρίση, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αγιασμός. Ειδωλολατρεία! Υλισμός! Μέθη! Δεσμά αμαρτίας παντού! Αίμα αθώο έχει χυθεί, εκατομμύρια βρέφη σκοτώνονται πριν ακόμα γεννηθούν. Οικογένειες χωρίζουν, είναι γενεά μοιχαλίδα, εδώ είναι τα*

Σόδομα και τα Γόμορρα, οι ημέρες του Νώε είναι εδώ. Ψευδείς ιεροκήρυκες και ψευδείς προφήτες αρνούνται την αγάπη μου. Πολλοί απ' αυτούς μιμούνται τη θρησκεία, αλλά αρνούνται την πραγματική δύναμη του Θεού".

Η παραπάνω περιγραφή είναι ο καθρέπτης της σύγχρονης **Ελληνικής** κοινωνίας. Σταχυολογώ παρακάτω, ενδεικτικά, μερικούς τίτλους άρθρων εφημερίδων της περιόδου 2000-2007:

- «Σκότωσε συγχωριανό του για ...δύο πιθαμές γης!!!» (2000).
- «46χρονος Αλβανός εξέδιδε 13χρονη σε 50 πελάτες ημερησίως».
- «84 κασέτες πορνό με ανήλικους από 5-16 ετών» (2000).
- «Βίασε και έθαψε ζωντανή 70χρονη» (2000).
- «Σκότωνε με δόσεις τον σύνοδό της, βίαζε την κοπέλα του» (2000).
- 19χρονη μαχαίρωσε τον πατέρα της, επειδή τη βίαζε από 14 ετών (2002)
- Οι ομοφυλόφιλοι γιόρτασαν τη «γέννηση» του κινήματός τους (2003)
- Έσφαξε το 6χρονο αδελφάκι της και το ...έψησε στο φούρνο (2004).
- Σοκ από νέο κρούσμα παιδικής πορνογραφίας..... (2006).
- 47χρονος βίαζε 3 παιδιά, πληρώνοντας τους πατεράδες τους (2007).
- 52χρονος βίαζε τις 2 κόρες του και τις άφησε 19 φορές έγκυους(2008)
- ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Η πρώτη ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός..... (2010).
- 71χρονος σάτυρος-παιδόφυλος προσέλκυε ανήλικους (2012).
- ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Νόμιμη η δημιουργία οργάνωσης παιδεραστών (2013).
- Δουλοπάροικοι και εκμετάλλευση στον 21^ο αιώνα στη Μανωλάδα της Ηλείας: Η ντροπή της Ελλάδας (04.2013).

3. ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Υπάρχει επάνω σε όλα τα έθνη της Γης ένα πνεύμα λαγνείας και διαστροφής. Όλες οι ενέργειες του ανθρώπου στις ημέρες μας περιέχουν το στοιχείο της ερωτικής διαστροφής και της πνευματικής αποχαύνωσης. Ο κόσμος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος μ' ένα ορμητικό ποτάμι βίαιης διαφθοράς, γεγονός που προκαλεί θλίψη και πόνο στις καρδιές εκείνων που θέλουν να ζουν κατά το θέλημα του Κυρίου. Για να αντέξουν έναν τέτοιο κατακλυσμό πνευματικής κατολίσθησης, θα τα καταφέρουν μόνον εφόσον έχουν συνεχή αφιέρωση και υποταγή στο Θεό.

Σήμερα κανένα προϊόν δεν «πουλάει», εάν δεν εμπεριέχει μέσα του, με οποιοδήποτε τρόπο, το στοιχείο του προκλητικού, του

χυδαίου και του αισθησιακού. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης (τύπος και τηλεόραση) κάθε στιγμή και κάθε λεπτό βομβαρδίζουν την όραση, την ακοή και το νου των ανθρώπων με εικόνες διαστροφής. Υπάρχει ένας καταϊγισμός διαφημίσεων προϊόντων ή παροχής αγαθών με γυμνές και άσεμνες παρουσιάσεις. Ακόμα και διαφημίσεις που δεν «δικαιολογούν» το γυμνό, το περιέχουν έστω και σε μικρό βαθμό.

Κινηματογραφικές ταινίες με ανήθικο περιεχόμενο θεωρούνται πλέον «υψηλή τέχνη» και «πνευματική κουλτούρα». Η χυδαιοδολογία στις θεατρικές παραστάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ενός έργου. Το περιεχόμενο αρκετών έργων είναι τόσο χυδαίο και διεστραμένο, που υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων άθевων να παραπονιούνται, φοβούμενοι για τις επιπτώσεις που θα έχουν στα παιδιά τους. Φυσικά στα έργα αυτά δεν υπάρχει μόνο προστυχιά, υπάρχει ταυτόχρονα και υπερβολική βία, αίμα και αποκρουσμός. Ότι έχει σχέση με μαγεία, αποκρουσμός και σατανισμό παρουσιάζεται σαν «τέχνη» και σαν εσωτερική αναζήτηση τη ψυχής.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων με ροζ σκάνδαλα αποτελούν την «συγκλονιστική» είδηση της ημέρας. Εφημερίδες (πολιτικές) που είχαν χαρακτηριστεί σαν «σοβαρές», κατάντησαν «φαιδρές». Ήδη στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο ημερήσιες εφημερίδες που τα πρωτοσέλιδα άρθρα τους αναφέρονται πάντοτε σε ροζ ιστορίες, σκάνδαλα, διαζύγια επωνύμων, κλπ.. Περιοδικά που προσφέρουν αποκλειστικά βρώμικο περιεχόμενο διαφημίζονται και παρουσιάζονται σαν μέσο έκφρασης απελευθέρωσης του ανθρώπου. Η ομοφυλοφιλία απέκτησε «κοινωνική έκφραση» και σε αρκετά κράτη έχει κατοχυρωθεί και νομικά, με αποτέλεσμα ομοφυλόφιλοι να τελούν μεταξύ τους γάμο. Τον Ιανουάριο του έτους 2002 υπουργός οικονομικών Ευρωπαϊκής χώρας δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος και ήρθε σε κοινωνία γάμου με τον ερωτικό σύντροφό του.

Το μόνο που μπορεί εύκολα σήμερα να αποκτήσει κάποιος, είναι ότι έχει σχέση με ανηθικότητα και διαστροφή και δεν θα κουραστεί καθόλου. **Εάν** πάει στα περίπτερα θα βρει πληθώρα περιοδικών, βιβλίων και βίντεο με υπερβολικά άσεμνο περιεχόμενο. **Εάν** ανοίξει μια «σοβαρή» εφημερίδα ή κάποιο «αξιόπιστο» περιοδικό θα βρει δεκάδες διαφημίσεις με ροζ τηλέφωνα. **Εάν** χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο (internet) θα μπορεί να βρει τα πάντα, ακόμα και

σε ζωντανή παρουσίαση, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. **Εάν** κάνει μια βόλτα στο κέντρο των μεγαλουπόλεων θα βρει αρκετά καταστήματα με πρόστυχο εμπόρευμα (sex shop). **Εάν** θελήσει να βρει κακόφημα νυχτερινά κέντρα ή κακόφημους οίκους, όπου κυριαρχούν η σωματεμπορία, η πορνεία και τα ναρκωτικά δεν έχει παρά να κάνει μια μικρή περιήγηση σε οποιαδήποτε πόλη.

Όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια βιομηχανία βρωμιάς και ηθικής κατολίπησης: **“Βαριά βιομηχανία το παράνομο σεξ στην Ελλάδα”** έγραφε η εφημερίδα “ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ” (25-01-2002), πλην όμως η ίδια η εφημερίδα καθημερινά δημοσιεύει ροζ τηλέφωνα. Υπολογίζεται ότι 20.000 νεαρές κοπέλες από τις πρώην ανατολικές χώρες είναι στην Ελλάδα, που τις εκμεταλλεύονται 210.000 σωματέμποροι, με ετήσιο οικονομικό κέρδος καθεμιάς τα 45 εκατομμύρια, από τα οποία η ίδια εισπράττει ένα μικρό ελάχιστο ποσοστό. Δυστυχώς από στατιστικά στοιχεία του έτους 2002 προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει την 3^η θέση στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και την Αυστρία. Τα νούμερα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τραγικά: **“Τρία εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια εξωθούνται παγκοσμίως στην πορνεία”** (βλ.ΤΑ ΝΕΑ, 18-12-2001).

Τη σχέση που ο Θεός προόρισε να είναι η γνήσια και η ειλικρινής έκφραση της αγάπης μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, ο Διάβολος (εχθρός του Θεού και του ανθρώπου), τη μετέτρεψε σε μια κτηνώδη και πρόστυχη πράξη. Προσέξτε τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις: **(1) Η δημιουργία του κόσμου ξεκίνησε με ένα γάμο.** Ο Θεός είναι που ο ίδιος προσωπικά θέσπισε το γάμο μέσα στον κήπο της Εδέμ, ευλογώντας τον Αδάμ και την Εύα. **(2) Ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε την επίγεια αποστολή Του από ένα γάμο.** Ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, όταν ήταν προσκεκλημένος μαζί με τη μητέρα του Μαριάμ και τους μαθητές του, σ’ ένα γάμο στην πόλη Κανά της Γαλιλαίας, όπου μετέτρεψε το νερό σε κρασί. **(3) Η αιωνιότητα για τον πιστό θα ξεκινήσει μ’ ένα γάμο.** Στον ουρανό θα γίνει άλλος ένας ένδοξος και λαμπρός γάμος, που θα είναι ο γάμος του Νυμφίου Ιησού με την εκλεκτή νύμφη Του την εκκλησία. Τη μοναδική αυτή σχέση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας ο Διάβολος τη μάχεται με φοβερή μανία. Τα διαζύγια, οι παράνομες σχέσεις (πορνεία-μοιχεία), οι εκτρώσεις και τα διαλυμένα σπίτια είναι οι

αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της φοβερής πραγματικότητας.

Όταν αποφάσισα να καταγράψω την παραπάνω προφητική εκπλήρωση των λόγων της Καινής Διαθήκης για την ηθική διαφθορά της εποχής μας, προβληματίστηκα εάν θα έπρεπε να το κάνω, γιατί κατά ένα βαθμό παρουσιάζεται σαν εικόνα νίκης του Διαβόλου και όχι του Θεού. Θυμήθηκα όμως τα λόγια του Παύλου ότι *«όπου επερίσσευσε η ΑΜΑΡΤΙΑ, εκεί υπερπερίσσευσε και η ΧΑΡΗ του Θεού»* (Ρωμαίους Ε/5:20) και ότι εμείς, σαν παιδιά του Θεού, βρισκόμαστε σε συνεχή πνευματικό πόλεμο και *«δεν αγνοούμε τα διανοήματα του Διαβόλου»* (Β΄ Κορινθίου Β/2:11). Μέσα σ' έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία και διαφθορά, πάντοτε υπάρχουν οι άγιοι του Θεού, οι κεχρισμένοι Του, που είναι το πνευματικό αλάτι που συντηρεί και νοστιμίζει αυτό τον ασεβή και αποστάτη κόσμο. Όπως στα Σόδομα και στα Γόμορρα υπήρχε ο δίκαιος Λωτ και η οικογένειά του, που προσεύχονταν στο Θεό για να κάνει έλεος, έτσι και σήμερα σε κάθε περιοχή υπάρχουν χριστιανοί πολεμιστές στην προσευχή που μάχονται ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις.

Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ο ασεβής, γι' αυτό κάνει ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψει οποιαδήποτε κρίση επάνω του. Όταν επρόκειτο να καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, εξαιτίας της μεγάλης διαφθοράς που επικρατούσε στις πόλεις αυτές, επενέβη ο Αβραάμ και παρεκάλεσε το Θεό να μην τις καταστρέψει, λέγοντάς Του *«Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή; Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα κάνεις καταστροφή; Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σ' αυτόν; Μη γένοιτο ποτέ Εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις δίκαιο και ασεβή μαζί, και ο δίκαιος να είναι όπως ο ασεβής...»*. Ο Θεός στην παράκληση αυτή του Αβραάμ απάντησε ότι *«Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους, θα συγχωρώσω ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ για χάρη τους»* (βλ. Γένεση ΙΗ/18:23-33).

Ο Αβραάμ χάρηκε με την απάντηση του Θεού και άρχισε να Του κάνει παζάρια, λέγοντας: *«Κύριε, αν βρεθούν εκεί 40, θα τους καταστρέψεις;»*. Ο Θεός απάντησε **«ΟΧΙ»**. Τότε ο Αβραάμ συνέχισε: *«Αν βρεθούν εκεί 30 ή 20;»* Ο Θεός και πάλι απάντησε **«ΟΧΙ»**. Τότε ο Αβραάμ έκανε την τελευταία ερώτηση *«Και αν βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι;»* Ο Θεός απάντησε **«Δεν θα την καταστρέψω, για χάρη των 10»**. Και όμως, στην πολυσύχναστη αυτή πόλη ήταν

τόσο μεγάλη η αμαρτία και η διαφθορά, ώστε δεν βρέθηκαν ούτε 10 δίκαιοι, παρά μόνο 4, ο Νώε και η γυναίκα του (που τελικά χάθηκε και αυτή, αλλά έξω από την πόλη) και οι 2 κόρες τους, για τους οποίους ο Θεός έστειλε 2 αγγέλους Του για να τους βγάλουν έξω από την πόλη, πριν επέλθει η καταστροφή. **Αυτό ο Θεός το κάνει πάντοτε, ελευθερώνει τον δίκαιο από κάθε επερχόμενη κρίση επάνω στον κόσμο.** Ο άνθρωπος πληρώνεται από τον «κύριό» του με το μισθό που του αναλογεί, θερίζει αυτό έχει σπείρει. Απολαμβάνει αυτά, για τα οποία «εργάστηκε». Δεν ευθύνεται ο Θεός για τον ηθικό ξεπεσμό του και την κατάντια του. Ο ίδιος είναι υπόλογος των πράξεών του.

Προσωπικά πιστεύω ότι, εάν ο Αβραάμ έλεγε στο Θεό να μην καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα επειδή υπήρχαν εκεί μόνον 4 δίκαιοι, **ο Θεός** που είναι μακρόθυμος και γεμάτος σπλάχνα ελέους και αγάπης, **θα το έκανε**, γιατί θέλει να δώσει στον αμαρτωλό άνθρωπο μια ακόμα ευκαιρία μήπως και μετανοήσει, δεν θέλει να χαθεί στην αιώνια κόλαση, **αλλά ο Αβραάμ όμως σταμάτησε στους 10.** Εξαιτίας των λίγων ευσεβών, ο Θεός κάνει χάρη και ευλογεί και τους υπόλοιπους ασεβείς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ιησούς ότι ο ουράνιος Πατέρας *«ανατέλλει τον ήλιο επάνω σε ΠΟΝΗΡΟΥΣ και ΑΓΑΘΟΥΣ, και βρέχει επάνω σε ΔΙΚΑΙΟΥΣ και ΑΔΙΚΟΥΣ...»* (Ματθαίος Ε/5:45).

Μπορεί λοιπόν να φαίνεται σαν νίκη του Διαβόλου ο παγκόσμιος ηθικός ξεπεσμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι το κύκνειο άσμα του, γνωρίζει ότι οι ημέρες του είναι μετρημένες και προσπαθεί με μανία να παρασύρει μαζί του στην κόλαση όσους περισσότερους μπορεί. Οι προφητικές υποσχέσεις του Θεού για το λαό Του στις τελευταίες ημέρες είναι ένδοξες και θαυμαστές. Η εκκλησία με τη δύναμη της μαρτυρίας της θα συντρίψει ολοσχερώς τις πονηρές δυνάμεις:

«Εν ταις εσχάταις ημέραις, το όρος (=η βασιλεία) του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών (δηλ. των άλλων βασιλειών), και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό (στο όρος του Κυρίου) και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και ειπέ, ... Έλθετε και ας αναβώμεν εις το ΟΡΟΣ του Κυρίου, εις τον ΟΙΚΟΝ του Θεού ... και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς Αυτού, και θέλομεν περιπατήσιν εν ταις τρίβοις Αυτού...» (Ησαΐας Β/2:1-2)

4. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο Θεός λέγει: «*Εκπλάγητε ουρανοί, διά τούτο και φρίζατε, συνταράχθητε σφόδρα... Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου, (1) Εμέ εγκατέλιπον την πηγή των ζωντανών υδάτων, και (2) Έσκαψαν εις εαυτούς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οι οποίοι δεν δύνανται να κρατήσουν ύδωρ»* (Ιερεμίας Β/2:12-13). Ο άνθρωπος εγκατέλειψε την πηγή της ζωής και πίνει από «*λασπωμένα νερά*» για να ξεδιψάσει την ψυχή του. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να έχει στραφεί στον αποκρυφισμό και στη μαγεία για να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Δεν υπάρχει περιοδικό ή εφημερίδα που να μην προβάλλουν το ωροσκόπιο, ή να μην περιέχουν διαφημίσεις για αστρολόγους.

Ο Διάβολος και οι εργάτες τους για να εξαπατήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς παρουσιάζονται σαν «*άγγελοι φωτός*» και «*διάκονοι δικαιοσύνης*» (βλ. Β' Κορινθίους ΙΑ/11:13-15). Υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα ένα κύμα αυξανόμενης λατρείας του Σατανά, κάτω από διάφορα προσώπεια, που πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως «*επισημονικά*», ή «*τρόποι εσωτερικής σκέψης, έρευνας και αναζήτησης*», όπως: Τηλεπάθεια, Διόραση, Υπνωτισμός, Εταιρίες Ψυχικών Ερευνών, Παραψυχολογία, Ψυχοερευνητές, Μαγνητισμός, Γιόγκα, Ψυχοκίνηση, Ωροσκόπιο, Αστρολογία και Παραφυσικά φαινόμενα.

Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα, σε μικρό ή μεγάλο αριθμό, θα υπάρχουν και μέσα σε εκκλησιαστικούς χώρους και κύκλους. Ο απ. Πέτρος προφητικά αναφέρει ότι μεταξύ του λαού του Θεού θα υπάρξουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, που θα φέρουν «*αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην, επισύροντες εις τους εαυτούς των ταχείαν απόλειαν...*» (βλ. Β' Πέτρου Β/2:1-3). Θα φέρνουν ψευδοδιδασκαλίες που θα αρνούνται ακόμα και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, που με το αίμα Του εξαγόρασε την ποινή της αμαρτίας τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κακή μαρτυρία και «*η οδός της αληθείας να βλασφημηθεί*». **Βλασφημώ** ετυμολογικά σημαίνει «*βλάβω τη φήμη*» και αυτή θα είναι η στρατηγική του Διαβόλου και των πονηρών του δυνάμεων, να βλάψουν και να διαστρεβλώσουν τη φήμη του Ιησού, του ευαγγελίου Του και των γνησίων μαθητών Του. Θα υπάρξει στους έσχατους καιρούς επάνω στην ανθρωπότητα ένα κύμα έντονου διωγμού εναντίον του της εκκλησίας, επειδή θα υψώνει την Κεφαλή του σώματος, τον Ιησού. Ο Διάβολος θα εξαποστείλει λεγεώνες **δαιμόνων συκοφα-**

ντίας για να διαβάλουν και να δυσφημήσουν τους αγίους. Πολλοί πιστοί, που νόμιζαν ότι δεν είχαν εχθρούς, ξαφνικά θα βρεθούν να είναι περικυκλωμένοι από παντός είδους «*απρόβλεπτες*» εχθρικές καταστάσεις. Θα υπάρξει μια υπερφυσική επίδειξη δαιμονικής δύναμης. Το «*όρος*» όμως του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των βασιλείων του εχθρού και θα τις συντρίψει. Ο Θεός έχει κρατήσει τον «*καλόν οίνον*» για το λαό Του στις έσχατες ημέρες και η επερχόμενη δόξα και δύναμη της εκκλησίας θα φανερωθεί σε όλο το μεγαλείο της.

Ο απ. Παύλος αναφέρει ότι στους τελευταίους καιρούς «*θέλουσι αποστατήσκειν από της πίστεως, προσέχοντες εις ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΝΗΣ και εις ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ...*» (βλ. Α' Τιμόθεου Δ/4:1-3). Οι άνθρωποι θα αρέσκονται σε όσα τους γαργαλίζουν την ακοή, σε ψευδοδιδασκαλίες, σε «*νέους δρόμους και ορίζοντες*», σε «*νέες αποκαλύψεις*», σε «*νέες ιδέες*» παρά στην αλήθεια του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Όλες αυτές οι καινοτόμες διδασκαλίες θα έχουν θρησκευτικό προσώπιο και θα χρησιμοποιούν με θράσος και χωρίς φόβο το όνομα Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση, γνωστή σε όλους, εάν κάποιος επισκεφτεί έναν αστρολόγο, ή Μέντιουμ, ή χαρτορίχτρα (χαρτομαντεία), θα διαπιστώσει ότι ο χώρος μέσα στον οποίο «*εργάζεται*» είναι γεμάτος από θρησκευτικά σύμβολα και αντικείμενα λατρείας (εικόνες, κεριά, σταυρούς, βιβλία, κλπ..). Η απάτη και η μεθοδία του Διαβόλου είναι τέλεια. Δεν δυσκολεύεται καθόλου στο να εξαπατήσει τον αφελή και το θρησκευόμενο, τον αδιάφορο και τον αρθολογιστή. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ο κάθε εργάτης του Σατανά έρχεται «*με την ενέργεια του Σατανά, με ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΜΗ και σημεία και τέρατα ψεύδους και με ΚΑΘΕ ΑΠΑΤΗ της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν*» (Β' Θεσσαλονικείς Β/2:9-11)

Μηνύματα, σαν το παρακάτω, βομβαρδίζουν συνέχεια τον άνθρωπο: «**Μελλοντολόγος-Αστρολόγος-Γραφομάντης**. Ειδικεύεται σε θέματα αγάπης και **εξετάζει** με ανάλυση ακρίβειας όλα τα αισθηματικά προβλήματα. **Αντιμετωπίζει** με σοβαρότητα και αξιοπιστία κάθε δύσκολη κατάσταση. **Βλέπει** το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με οράματα. **Δίνει** συγκεκριμένες απαντήσεις και γεγονότα με ημερομηνίες!!!». Ο άνθρωπος σήμερα είναι παραδομένος σε προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες, ανθρωπίνες παραδόσεις, ειδωλολατρία, ήθη και έθιμα. Επειδή ζει χωρίς το Θεό, είναι γεμάτος με ανασφάλεια

και αβεβαιότητα. Ζει μ' ένα συνεχές άγχος και ψάχνει να βρει τη λύση στα λασπωμένα νερά του Διαβόλου. Είναι «νερά», αλλά τα νερά αυτά δεν μπορούν να ξεδιψάσουν την ψυχή του. Είναι θολά νερά απάτης και πλάνης. Αυτά που η κοινωνία τα έχει κάνει αποδεκτά και τα έχει νομιμοποιήσει με τη χορήγηση σχετικών αδειών, από το Θεό καταδικάζονται σαν βδελυρές ενέργειες. Η εντολή του Θεού προς κάθε άνθρωπο είναι ρητή:

«Δεν θέλει ευρεθεί εις σε (ουδείς) διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν, ή προγνώστης των καιρών, ή οιονωσκοπός, ή μάγος, ή γόης, ή αναποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκοπός, ή νεκρομάντις. **Διότι ΠΑΣ Ο ΠΡΑΤΤΩΝ ΤΑΥΤΑ** (είναι) βδέλυγμα εις τον Κύριον...» (Δευτερονόμιο ΙΗ/18:10-12).

«...Ουδέ θέλετε μεταχειρίζεσθε μαντείας, ουδέ θέλετε προμαντεύει καιρούς...Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΝΤΕΙΑΣ, ουδέ θέλετε προσκολληθή εις ΕΠΑΟΙΔΟΥΣ, ώστε να μαιίνεσθε δ' αυτών. Εγώ (είμαι) Κύριος ο Θεός σας» (Λευιτικόν ΙΘ/19:26,31).

Σήμερα σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία τα παραπάνω είναι επικερδή επαγέλματα. Ο εχθρός έρχεται σαν πλημμύρα να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά το Πνεύμα του Κυρίου σηκώνει εναντίον του ένα λαβαρα νίκης. Ο λαός του Θεού, με δύναμη και εξουσία, στους τελευταίους καιρούς θα γκρεμίσει τα οχυρά του εχθρού και θα συντρίψει ολοσχερώς τις πονηρές δυνάμεις του. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα εκχύσει το άγιο Πνεύμα Του «*επί πάσαν σάρκα*» (βλ. Ιωήλ Β/2:28-32, Πράξεις Β:2:14-20) και αυτό στις ημέρες μας ήδη γίνεται. Ο ισχυρός πολεμιστής της εκκλησίας των εσχάτων καιρών με τη μάχαιρα του Λόγου του Θεού πολεμά και καθαιρεί από τον επουράνιο χώρο της Ελλάδας τις δαιμονικές αρχές και εξουσίες.

Αυτή η φανέρωση της δύναμης του Θεού, δια μέσου του λαού Του, δεν θα είναι συνεχής, αλλά μέχρι την αρπαγή της εκκλησίας στον ουρανό. Κάτω στη Γη, όπου την εξουσία θα αναλάβει ο Αντίχριστος, η κατάσταση θα είναι δραματική. Όσα αναφέραμε ότι συμβαίνουν ήδη επάνω στην ανθρωπότητα (σεισμοί, πείνα, αρρώστιες, πολέμοι, καταστροφή του περιβάλλοντος, κλπ.), θα φαντάζουν σαν περίοδοι ειρήνης και ευημερίας μπροστά στις φοβερές κρίσεις που πρόκειται να ξεσπάσουν επάνω στην ασεβή ανθρωπότητα την

περίοδο εκείνη, που θα είναι για επτά έτη και για την οποία θα μιλήσουμε με συντομία στο επόμενο κεφάλαιο. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι εάν οι ημέρες εκείνες δεν συνετέμνοντο, κανένας άνθρωπος δεν θα έμενε επάνω στη Γη.

Η Γη κοιλοπονεί. Βρισκόμαστε στην εποχή που η Βίβλος την χαρακτηρίζει σαν «αρχή ωδίνων». Το μήνυμα αυτού του βιβλίου είναι να προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων για την επερχόμενη παγκόσμια θλίψη. Μεγάλες καταστροφές θα επακολουθήσουν και θα πρέπει ο καθένας να λάβει θέση σε ποιο στρατόπεδο θα ανήκει, του Θεού ή του Διαβόλου, γιατί ο πόλεμος είναι πνευματικός. Το καινούργιο που θα γεννηθεί μέσα από τις πνευματικές ωδίνες για άλλους θα είναι ευλογία και για άλλους αιώνια κρίση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τον αποκρυφισμό και τον πνευματισμό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «**ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**».



Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΛΙΨΗ»

1. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Όταν η εκκλησία του Ιησού Χριστού αρπαχτεί στον ουρανό, κάτω στη Γη για επτά χρόνια ο Αντίχριστος θα ανακηρυχτεί παγκόσμιος κυρίαρχος και θα ασκεί δικτατορική εξουσία. Σ' ένα κόσμο που μόνο πολέμους, θλίψεις και καταστροφές γνώρισε, συνθήματα ειρήνης, προόδου και ευημερίας βρίσκουν άμεση απήχηση μέσα στις κουρασμένες καρδιές των ανθρώπων. Τα μηνύματα του παγκόσμιου δικτάτορα θα μεταδίδονται ζωντανά από τα τηλεοπτικά μέσα ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, που θα υποκλίνεται με θαυμασμό μπροστά σε μια τέτοια μεγαλοφυΐα. Η εξυπνάδα του και η αντίληψή του θα είναι υπερφυσικές, αφού θα κυριαρχείται και θα κατευθύνεται από τον ίδιο το Σατανά. Ο έλεγχος που θα ασκεί επάνω στον άνθρωπο θα είναι απόλυτος σε όλους τους τομείς δράσης του, στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και θρησκευτικό τομέα. Κάθε αντίθετη άποψη και ενέργεια στο πρόγραμμά του, κάθε αντιφρονούντας θα συντρίβεται χωρίς έλεος.

Η ωραιοποίηση της διεθνούς κατάστασης κρατάει πολύ λίγο και το σκηνικό αλλάζει αρκετά γρήγορα. Η ασεβής και βλάσφημη στάση του Αντίχριστου προς το Θεό και η δολοφονία εκατοντάδων αγίων ανθρώπων του Θεού θα επιφέρουν την κρίση του Θεού επάνω στη γη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να αρχίσει να δυσανασχετεί μαζί του, να τον αμφισβητεί και να ξεσηκώνεται εναντίον του. Είναι η δεύτερη περίοδος των τριάμιση ετών, όπου η ανθρωπότητα θα γνωρίσει τις τραγικότερες στιγμές της ιστορίας της, η μια καταστροφή θα διαδέχεται την άλλη. Ο Δανιήλ στο 12^ο κεφάλαιο (βλ. ΙΒ:11) αναφέρει ότι η περίοδος αυτή θα είναι 1290 ημέρες, περίπου τριάμιση χρόνια, ενώ ο απ. Ιωάννης στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι θα είναι 1260 ημέρες ή 42 μήνες, δηλαδή ακριβώς τριάμιση χρόνια (βλ. Αποκάλυψη ΙΑ/11:2, ΙΒ/12:6, ΙΓ/13:5), τα οποία θα είναι η φοβερότερη πε-

ρίοδος της ανθρώπινης ιστορίας, που εάν οι ημέρες εκείνες δεν “συντεμένοντο” δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος, θα είναι μια περίοδος που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να υπάρξει μετά, αλλά η πρόνοια όμως του Θεού θα είναι επάνω στον Ισραήλ, ο οποίος θα σωθεί: «*Ουαί! διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη, όμοια αυτής δεν υπήρξε, και είναι ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΣ του Ιακώβ, πλην θέλει σωθεί εξ αυτής*» (Ιερεμίας Ν30:7). Ο προφήτης Δανιήλ μας δίνει μία παρόμοια περιγραφή: «*Εν τω καιρώ εκείνω θέλει εγερθή Μιχαήλ, ο άρχων ο μέγας, ο ιστάμενος υπέρ των υιών του λαού σου, και θέλει είσθαι ΚΑΙΡΟΣ ΘΛΙΨΕΩΣ, η οποία ποτέ δεν έγινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρις εκείνου του καιρού, και εν τω καιρώ εκείνω θέλει διασωθή ο λαός σου...*» (Δανιήλ ΙΒ/12:1).

Τέλος, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός περιέγραψε τη φοβερή αυτή περίοδο, λέγοντας ότι θα αρχίσει “με το βδέλυγμα της ερημώσεως” που είπε ο Δανιήλ, δηλαδή με τη βεβήλωση του ναού από τον Αντίχριστο, που στο μεταξύ θα έχει ξαναχτιστεί: «*Επειδή, τότε θα υπάρχει ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ, που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα γίνει. Και αν ΔΕΝ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΝ οι ημέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν καμιά σάρκα, για χάρη, όμως, των εκλεκτών θα περικοπούν εκείνες οι ημέρες...*» (Ματθαίος ΚΔ/24:21-22). Η πιο λεπτομερής όμως περιγραφή της περιόδου της μεγάλης θλίψης βρίσκεται στο 16^ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπου περιγράφονται τα τρομερά δεινά που θα συμβούν προς το τέλος της μεγάλης θλίψης και λίγο πριν την έλευση του Ιησού Χριστού.

Την περίοδο εκείνη οι κρίσεις του Θεού επάνω στη Γη θα έρχονται υπό μορφή επτά σφραγίδων, επτά σαλπύγγων και επτά φιαλών. Στο 6^ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αρχίζει το άνοιγμα των σφραγίδων και αφορούν βασικά τα πρώτα τριάμιση χρόνια της ηγεμονίας του Αντίχριστου. Η πρώτη σφραγίδα (“ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΣ”) μας σκιαγραφεί τη φυσιογνωμία του επερχόμενου παγκόσμιου ηγέτη, ο οποίος θα εμφανιστεί σαν ειρηνοποιός. Η δεύτερη σφραγίδα (“ΙΠΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ”) αναφέρεται στον πόλεμο που θα ακολουθήσει με την άνοδο στην εξουσία του Αντίχριστου. Προφανώς αφορά την επίθεση της Ρωσίας με τους συμμάχους της εναντίον του Ισραήλ (βλ. Ιεζεκιήλ ΛΗ/38). Η τρίτη σφραγίδα (“ΙΠΠΟΣ ΜΕΛΑΣ”) περιγράφει την πείνα, η οποία είναι το φυσικό αποτέλεσμα ενός πολέμου. Η τέταρτη σφραγίδα (“ΙΠΠΟΣ ΩΧΡΟΣ”) περιγράφει την άλλη φυσική κατάληξη ενός πολέμου και της πείνας, που είναι ο θάνα-

τος. Αναφέρεται ότι το ένα τέταρτο των κατοίκων της γης θα πεθάνουν στην περίοδο αυτή. Η πέμπτη σφραγίδα αναφέρεται στο μεγάλο διωγμό που θα υποστούν όσοι θα πιστέψουν στον Ιησού και δεν θα ακολουθούν το σύστημα του Αντίχριστου. Εδώ η “Εκκλησία της Λαοδικείας” (της θλίψης) σφραγίζει τη μαρτυρία της με το ίδιο το αίμα της. Η έκτη σφραγίδα περιγράφει έναν τρομερό σεισμό, ο οποίος θα έχει σαν αποτέλεσμα την οικολογική διατάραξη, όχι μόνο του πλανήτη μας, αλλά ολόκληρου του πλανητικού συστήματός μας.

Θα είναι τόσο φοβερά τα δεινά που θα προέλθουν από το άνοιγμα των έξι (6) σφραγίδων που οι άνθρωποι θα «...λέγουσι προς τα όρη και τας πέτρας, Πέσετε εφ’ ημάς, και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;» (Αποκάλυψη ζ’/6:16-17). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 6 αυτές σφραγίδες-κρίσεις είναι απλώς η αρχή. Άλλωστε βρισκόμαστε στα πρώτα τριάμισα χρόνια, της επταετίας του Αντίχριστου, ο οποίος εμφανίζεται σαν ειρηνικός ηγέτης. Ο αναγνώστης κάνοντας μια σύγκριση της όρασης των πέντε αγγέλων του πρώτου κεφαλαίου με τις περιγραφές του παρόντος κεφαλαίου, θα διαπιστώσει μια θαυμαστή ομοιότητα, πλην όμως κατά την άποψή μου, η όραση των αγγέλων αφορά την περίοδο λίγο πριν τη διακυβέρνηση της Γης από τον Αντίχριστο. Το γεγονός είναι ότι όλα, όσα συμβούν πριν την αρπαγή της εκκλησίας και πριν την εμφάνιση του Αντίχριστου, μετά θα έχουν μια συνεχή αυξανόμενη ένταση.

Με το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας στο κεφ. 8ο (Η΄) της Αποκάλυψης βγαίνουν μέσα από αυτή επτά σάλπιγγες, οι οποίες είναι ειδικές καταστροφές επάνω στην ανθρωπότητα. Η πρώτη σάλπιγγα αναφέρεται στη φοβερή οικολογική καταστροφή του πλανήτη Γη, όπου το ένα τρίτο του φυτικού βασιλείου θα καταστραφεί. Η δεύτερη σάλπιγγα αναφέρεται στο θάνατο το ενός τρίτου των κτισμάτων που ήσαν μέσα στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα έγινε “αίμα”. Η τρίτη σάλπιγγα αναφέρεται στη μόλυνση των ποταμών και των πηγών, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθάνουν από έλλειψη νερού. Η τέταρτη σάλπιγγα αναφέρεται σε μια χωρίς προηγούμενο διατάραξη του ηλίου, της σελήνης, των πλανητών και γενικά του πλανητικού μας συστήματος.

Οι επόμενες τρεις σάλπιγγες αναφέρονται στις φοβερότερες πληγές που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος. Ήδη βρισκόμαστε στα δεύτερα τριάμισα χρόνια της κυριαρχίας του Αντίχριστου. Είναι τόσο φοβερές οι τρεις αυτές κρίσεις, που η Αγία Γραφή κάνει ιδιαίτερη προειδοποίηση: «...Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης, δια τας λοιπὰς φωνὰς της σάλπιγγος των τριῶν αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι» (Αποκάλυψη Η/8:13). Η πέμπτη σάλπιγγα αναφέρεται σε μια παγκόσμια δαιμονοκατάληψη, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, που όσοι θα πληγούν και βασανιστούν από τα δαιμόνια, θα ζητούν το θάνατο για να γλιτώσουν, αλλά δεν θα τον βρίσκουν: «Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσῃ οι άνθρωποι τον θάνατον, και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσῃ να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φεύγει απ’ αυτών...» (Αποκάλυψη Θ/9:6). Η έκτη σάλπιγγα αναφέρεται στην εισβολή των βασιλέων της Άπω Ανατολής που έρχονται με στρατό 200 εκατομμυρίων ανδρών. Σκοπός του φοβερού αυτού στρατού είναι να εξαφανίσει το ένα τρίτο της ανθρωπότητας (βλ. Αποκάλυψη Θ/9:18).

Και φθάνουμε στη τελευταία σειρά των κρίσεων. Με τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας (κεφ.ΙΑ/11:15) ξεσπούν νέες κρίσεις επάνω στη γη, που αναφέρονται σαν οι φιάλες της οργής του Θεού. Και οι επτά φιάλες των κρίσεων αναφέρονται στο 16ο (Ις΄) κεφάλαιο της Αποκάλυψης και βασικά είναι οι ίδιες κρίσεις με τις επτά σάλπιγγες, απλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια διαφορετική αποκάλυψη της όλης τραγικής κατάστασης. Καθώς οι επτά άγγελοι θα χύνουν τις φιάλες, μεγάλες καταστροφές θα ξεσπούν: Οι άνθρωποι θα γεμίσουν με πληγές και θα έχουν τρομερούς πόνους (ΠΡΩΤΗ ΦΙΑΛΗ), η θαλάσσια ζωή θα πεθάνει (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΙΑΛΗ), οι ποταμοί και οι πηγές των νερών θα μολυνθούν και θα γίνουν σαν αίμα (ΤΡΙΤΗ ΦΙΑΛΗ), οι ουρανοί θα διαταραχθούν με αποτέλεσμα να υπάρχουν φοβερές οικολογικές καταστροφές (ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΙΑΛΗ). Δεν είναι απαραίτητο οι καταστροφές αυτές να οφείλονται σε υπερφυσικές ενέργειες του Θεού. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά μπορούν να συμβούν και με ένα πυρηνικό πόλεμο, εφόσον βέβαια το επιτρέψει ο Θεός. Ο πυρηνικός πόλεμος μπορεί να προξενήσει μαζικούς θανάτους ανθρώπων, καταστροφή του ζωικού και του φυτικού βασιλείου και διατάραξη του πλανητικού μας συστήματος. Εξαιτίας της πυρηνικής ενέργειας οι άνθρωποι θα υφίστανται ραδιενεργό κάψιμο στο σώμα τους και τα αγαθά της διατήρησης του ανθρώπου

στη ζωή (νερό και τρόφιμα) θα δηλητηριάζονται.

Δαιμονική δραστηριότητα ακολουθεί την **ΠΕΜΠΤΗ ΦΙΑΛΗ**, όπως συνέβηκε και με την αντίστοιχη πέμπτη σάλπιγγα. Αναφέρει η Αγία Γραφή επ' αυτού ότι: *«Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ από των έργων αυτών»* (Αποκάλυψη Ις'/16:10-11). Η οργή του Θεού είναι εναντίον του θρόνου του θηρίου, εναντίον του Αντίχριστου και των δυνάμεων που τον ακολουθούν και τον στηρίζουν. Παρ' όλο όμως τις κρίσεις του Θεού εναντίον τους, αυτοί ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ, συνεχίζουν να ζουν μέσα στην αμαρτία και στην αποστασία τους. Η **ΕΚΤΗ ΦΙΑΛΗ**, όπως και η έκτη σάλπιγγα, αναφέρεται στην αποξήρανση του ποταμού Ευφράτη, για να ετοιμαστεί ο δρόμος των βασιλέων που έρχονται από την Άπω Ανατολή με στρατό 200 εκατομμυρίων ανδρών (ίσως και γυναικών).

Η **ΕΒΔΟΜΗ ΦΙΑΛΗ** της οργής του Θεού αρχίζει με ένα τρομερό μεγάλο σεισμό *«ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσο πολλά μεγάλος σεισμός»* (Αποκάλυψη Ις'/16:17-18). Η κρίση αυτή του Θεού θα συμβεί καθώς οι στρατοί της γης θα συγκεντρώνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής για την ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Ο κόσμος ολόκληρος θα σεισθεί στην κυριολεξία (δεν είναι αυτό σχήμα λόγου), όλος ο πλανήτης Γη θα συγκλονιστεί. Μεγάλες πόλεις θα καταστραφούν ή θα εξαφανιστούν, πολλά νησιά θα βουλιάξουν, τα βουνά θα αλλάξουν μορφή, τίποτα δεν θα παραμείνει στην προηγούμενη κατάστασή του, όλα θα αλλάξουν. Θα είναι μια εποχή τόσο μεγάλης θλίψης, που αν δεν τελείωνε με τον ερχομό του Ιησού στη Γη, κανένας άνθρωπος δεν θα επιζούσε (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για λεπτομέρειες, διάβασε το βιβλίο «ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» - Ε΄ έκδοση 2013).

2. Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΚΛΟΓΗ

Δεν θα αναφερθούμε περισσότερο για την περίοδο της μεγάλης θλίψης, απλά μια μικρή ενημέρωση έγινε, για να μη μείνει κάποιο κενό στην εξιστόρηση των γεγονότων που θα λάβουν χώρα επάνω στο πρόσωπο της Γης στους έσχατους καιρούς. Κανείς

πλέον δεν αμφιβάλλει ότι βρισκόμαστε ήδη μέσα στα γεγονότα αυτά και μάλιστα έχουμε προχωρήσει αρκετά. Η Γη κοιλοπονεί για να φέρει στην ύπαρξη το “νέον πράγμα”.

Το ερώτημα είναι: «Εσύ αγαπητέ αναγνώστη, τι πρέπει να κάνεις τώρα; Πως θα ξεφύγεις από την κρίση του Θεού;» Γνώριζε, πως η κρίση του Θεού είναι εναντίον των ασεβών και δεν αφορά τους δίκαιους, γι' αυτό οι λαοί που εκζητούν το θέλημα του Θεού δεν φοβούνται. Η Βίβλος λέγει ότι είναι *«Μακάριο το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι Κύριος»* και δυστυχώς στην πατρίδα μας υπάρχει κορεσμός από χριστιανούς των τύπων, της θεωρίας και της ταυτότητας. Πρέπει σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν λαός να στραφούμε με πίστη στον Ιησού Χριστό και στο ευαγγέλιό Του. Γνώριζε ότι Αυτός σταυρώθηκε και πέθανε για σένα προσωπικά, Αυτός πλήρωσε τη δική σου αμαρτία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τώρα σε περιμένει να αναγνωρίσεις και να δεχτείς ότι η θυσία Του αυτή έγινε προσωπικά για σένα.

- **Ο Αδαμάντιος ΚΟΡΑΗΣ** διακήρυττε: *«Μόνο το ευαγγέλιο μπορεί να σώσει το έθνος μας».*
- **Ο διάσημος φιλόσοφος ΠΑΣΚΑΛ** έλεγε: *«Έξω από το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι ζωή, ούτε τι είναι θάνατος. Γι' αυτό χωρίς το ευαγγέλιο, του οποίου κύριο θέμα είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν γνωρίζουμε τίποτα και δεν βλέπουμε παρά μόνο σκοτάδι και σύγχυση...».*
- **Ο απόστολος των εθνών, ο ΠΑΥΛΟΣ**, γράφει: *«Δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιου του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει».*
- **Ο Ιωάννης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ** έλεγε ότι *«Χωρίς τη μελέτη των θείων Γραφών είναι αδύνατον να σωθεί κάποιος».*



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 26 - 5

7η έκδοση: 2021 - Σελ. 570

❖ Το βιβλίο αυτό αναλύει με ακριβή **ιστορικά στοιχεία** τις σύγχρονες πολεμικές κινητοποιήσεις που συμβαίνουν επάνω σ' ολόκληρο τον κόσμο, με τελική κατάληξη την περιγραφή της μελλοντικής **επίθεσης της Ρωσίας** με τους συμμάχους της **εναντίον του λαού Ισραήλ**. Αν και τα γεγονότα αναλύονται κάτω από το φως των προφητειών της Βίβλου, το βιβλίο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν «**θρησκευτικό**», αλλά αποτελεί ένα «**σπάνιο σύγχρονο ιστορικό ντοκουμέντο**», μοναδικό στην Ελληνική βιβλιογραφία, ένα μνημειώδες έργο που προχωρεί μέσα στο μέλλον.

❖ **Ερωτήματα όπως τα παρακάτω βρίσκουν απάντηση:** **Ποιο** θα είναι το μέλλον του κόσμου; **Θα υπάρξει** ειρήνη μεταξύ Αράβων και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή; **Ποιος** θα είναι ο ρόλος της Ενωμένης Ευρώπης; **Ποιος** θα είναι ο μελλοντικός «Παγκόσμιος Υπέρ-Ηγέτης»; **Θα γίνει** 3^{ος} παγκόσμιος πόλεμος και τότε; **Είναι κοντά** η 2^η έλευση του Ιησού Χριστού;

❖ Σαν συμπλήρωμα του βιβλίου αυτού θεωρείται το βιβλίο με τίτλο «**ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ**» (Κωδικός 29 - σελίδες 80)



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 35 - 7

Α' έκδοση: 05/2020 - Σελίδες 88

❖ Το βιβλίο αυτό **γράφτηκε** κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επέλασης της πανδημίας του κορονοϊού (Απρ. 2020) και **περιλαμβάνει** προφητείες και οράσεις που ο Κύριος Ιησούς έχει δώσει στον λαό Του, την εκκλησία Του, για τις ημέρες αυτές, ώστε οι πιστοί να πάρουν θάρρος και δύναμη, για να αντιμετωπίζουν τα γεγονότα αυτά με ειρήνη στην καρδιά τους, έχοντας τέλεια εμπιστοσύνη σ' Αυτόν ότι θα τους διαφυλάξει και θα τους προστατεύσει μέσα από τα επερχόμενα δεινά.

❖ Στο βιβλίο αυτό συχνά αναφέρεται η φράση «**αρχή ωδίνων**» και αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε και ο σχετικός τίτλος. Όλα αυτά που συμβαίνουν επάνω στην ανθρωπότητα είναι "ωδίνες", είναι πόνοι και συμφορές, που «κοιλοπονούν» κάτι το νέο. Οι προφητείες της Αγίας Γραφής είναι αρκετά αποκαλυπτικές στο θέμα αυτό και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε αναφερθεί πολλές φορές, όταν μιλούσε για τα γεγονότα που θα προηγηθούν της Β' ένδοξης έλευσής Του.

Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

Συγγραφέας: Αλκιβιάδης Τζελέπης

01. ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ (συγκλονιστικές μαρτυρίες)
02. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (βησσαυρός πρακτικής θεολογίας)
03. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - εσχατολογικό (6η έκδοση 2018)
04. ΟΙ 3 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (συνοπτική ανάλυση)
05. ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αντίχριστος και Μασονία)
06. Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (χάνεται ή όχι η σωτηρία του πιστού;)
07. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Γένεσις Α:26-27)
08. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ (Βιβλική μελέτη)
09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (ΒΙΒΛΟΣ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
11. ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ (ομολογία Α.Τ.)
12. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Βιβλική μελέτη)
13. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
14. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ (προφητικά μηνύματα)
15. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (σχολιάζοντας την επικαιρότητα)
16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (με σκίτσα)
- 17Α. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Ξεσκεπάζοντας τον Εχθρό)
- 17Β. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Συντρίβοντας τον Εχθρό)
18. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (συνέχεια των βιβλίων 17Α και 17Β)
19. ΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ και Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ (2018)
20. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ιστορικές - αρχαιολογικές αποδείξεις)
21. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ (η εκκλησία των Εσχάτων Καιρών)
22. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ - Η ημέρα του Κυρίου (έκδοση βελτιωμένη 2018)
23. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ - Η Θεότητά του Ι.Χριστού (έκδοση βελτιωμένη 2018)
24. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (ο Θεός της Διαθήκης)
25. «Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ» (υμνολόγιο - 240 ύμνοι)
26. «ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (υμνολόγιο - 670 ύμνοι)
27. Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προφητικό)
28. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (προφητικό)
29. ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ (εσχατολογική - προφητική μελέτη)
30. ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (μικρό εγχειρίδιο θεολογίας - 16 βέματα)
31. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - Τραγούδια, Ύμνοι, Κάλαντα (υμνολόγιο - 100 ύμνοι)
32. ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (αληθινές ιστορίες)
33. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (δημοσιεύσεις στο facebook)
34. ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (δογματικές διαφορές και ενότητα)
35. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
36. Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
- 37Α. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ από την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ μέχρι ΣΗΜΕΡΑ /ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
38. ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ και ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
39. ΖΩΟΦΙΛΙΑ και ΖΩΟΛΑΤΡΕΙΑ - Φιλόζωος ή Φιλάνθρωπος;
40. ΟΙ 7 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - προφητική & ερμηνευτική μελέτη
41. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ;
42. ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ (μηνύματα - προφητείες - οράσεις)
43. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ολόκληρο το βιβλίο σε αρχεία pdf θα το βρείτε, για να το αποθηκεύσετε στο προσωπικό σας αρχείο, στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) **FACEBOOK:** "βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
- 2) **SITE:** www.AlkiviadisFiladelfos.com