

"ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

- 01ΣΕ. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
02ΣΕ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Ν' ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΣΟΥ ΖΩΗ
03ΣΕ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
04ΣΕ. ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ (Απελευθέρωση από δαιμονικά πνεύματα)
05ΣΕ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
06ΣΕ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
07ΣΕ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
08ΣΕ. (Ο ένας και μόνος Θεός - Η θεότητα του Ιησού) - Βλέπε: 07ΣΕ
09ΣΕ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
10ΣΕ. Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Κυριακός Δείπνος)
11ΣΕ. ΔΕΚΑΤΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Προσευχή για τα οικονομικά)
12ΣΕ. ΝΗΣΤΕΙΑ (Αποχή από το φαγητό ή αλλαγή φαγητού)
13ΣΕ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
14ΣΕ. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ (Επιτρέπεται ο πιστός να ορκίζεται;)
15ΣΕ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Είχε ο Ιησούς άλλα κατά σάρκα αδέρφια;)
16ΣΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΟΣ;» (Υπάρχουν σήμερα ζώντες άγιοι;)
17ΣΕ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ και Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
18ΣΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΧΩΡΩΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ;
19ΣΕ. (Ο μοναδικός Αρχιερέας και Μισαίτης μας - Εξομολόγηση) - Βλέπε: 18ΣΕ
20ΣΕ. ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
21ΣΕ. (Προσκύνηση αγίων - αγγέλων και εικόνων - γλυπτών) - Βλέπε: 20ΣΕ
22ΣΕ. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
23ΣΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (Η ημέρα του Κυρίου)
24ΣΕ. ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (Μεγάλα γεγονότα των τελευταίων καιρών)
25ΣΕ. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Έννοια, οργάνωση και όνομα της εκκλησίας)
26ΣΕ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ (Τι εφάρμοζε η πρώτη εκκλησία;)
27ΣΕ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
28ΣΕ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (Τι επιτρέπεται να τρώμε σύμφωνα με τη Βίβλο;)
29ΣΕ. Η «ΔΕΞΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ και Ο «ΘΡΟΝΟΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ
30ΣΕ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου)
31ΣΕ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Τραγωδία στη Γη - Δόξα στον Ουρανό)
32ΣΕ. ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
33ΣΕ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (Δόγματα και ομολογίες στην Ελλάδα)
34ΣΕ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ («Εν αρχή ήν ο Λόγος...»)
35ΣΕ. DAVID WILKERSON: ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
36ΣΕ. BENNY HINN και THLE - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ (Ποια είναι η αλήθεια;)
37ΣΕ. ΟΙ 5 ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ (Μια προφητεία για το μέλλον του κόσμου)
38ΣΕ. ΟΙ 7 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (Η ιστορική πορεία της εκκλησίας)
39ΣΕ. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
40ΣΕ. ΠΟΛΕΜΟΣ και ΔΟΞΑ - Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (ΡΙΚ ΤΖΟΙΝΕΡ)
41ΣΕ. Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ - Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (ΡΙΚ ΤΖΟΙΝΕΡ)
42ΣΕ. Ο «άγιος» ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ - Ο δημοφιλής προστάτης των ερωτευμένων
43ΣΕ. ΑΠΟΚΡΙΕΣ και ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ - Η αναβίωση της ειδωλολατρίας
44ΣΕ. Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (έκδοση 2014)
45ΣΕ. ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ, οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες του Δωδεκαήμερου (έκδοση 2014)
46ΣΕ. ΤΟ ΚΕΝΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - δογματική/ερμηνευτική μελέτη (έκδοση 2015)
47ΣΕ. ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ (έκδοση 2015)
48ΣΕ. ΦΙΛΟ-ΖΩΟΣ ή ΦΙΛ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (έκδοση 2018)
49ΣΕ. ΤΑ ΑΔΩΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ και Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (έκδοση 2019)



DAVID WILKERSON

Ντέιβιντ Γουίλκερσον



παράξενες πνευματικές εκδηλώσεις



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

DAVID WILKERSON

παράξενες πνευματικές εκδηλώσεις



*Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο facebook
στις 15 Ιουλίου 2011*

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» - ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2021

© COPYRIGHT 2011, 2021

για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

www.facebook.com/groups/filadelfos

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 10/2012

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 05/2021



Επιμέλεια έκδοσης και κειμένων,
Computer, Εκτύπωση,
Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Εξώφυλλο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. κινητό & Viber: 694 - 49 21 318



SITE:

www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

Groups 1: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

Groups 2: «Viviothiki FILADELFOS»

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com

alkiviadistzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE (5 κανάλια):

Filadelfos Channel 1 & F. Channel 2

FiladelfosTV - music, Filadelfos FILMS

"Κέντρο Ευαγγελίου /Filadelfos"

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μόνον
του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή του κειμένου,
και με την αναγραφή του ονόματος
του συγγραφέα ή του εκδότη
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)



DAVID WILKERSON **ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ** **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»**

Δημοσιεύθηκε στο FACEBOOK στις 15.07.2011 - Επανεκδόση: 05.2021

Σχόλια από τον Αλκιβιάδη Τζελέπη, σχετικά με την ανάρτηση video στο facebook από την χρήστη Ελένη Σπανού

Μέρος 1^ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την Τετάρτη, **13.07.2011** μπαίνοντας στο INTERNET και ειδικά στο FACEBOOK, προκειμένου να ενημερωθώ σχετικά για τις δημοσιεύσεις και τις αναρτήσεις video από διάφορους αδελφούς, είδα τη δημοσίευση (ανάρτηση) στο facebook από την αδελφή **Ελένη Σπανού** ενός video με τίτλο «**ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ**» και αφορούσε ένα απόσπασμα από ομιλία του παγκόσμια γνωστού εργάτη του Κυρίου **David Wilkerson** σε κάποια συνάντηση στη Ρωσία και ταυτόχρονα διαπίστωσα ότι υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις από μερικούς αδελφούς για την ανάρτηση του εν λόγω video από την αδελφή.

Παρακολούθησα με προσοχή και μάλιστα δύο φορές το εν λόγω video, για να διαπιστώσω **ποιος** ήταν ο λόγος των αντιδράσεων αυτών, **τι** ήταν αυτό που ενόχλησε τόσο πολύ τους αδελφούς, καθόσον από τα μετέπειτα μηνύματά τους δεν ήταν ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο αντιδρούσαν. Βλέποντας λοιπόν ποιο ήταν το περιεχόμενο, το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του αδ. David Wilkerson η απορία μου μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν κατάλαβα **ΤΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ** ή **ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ** που ενόχλησε τόσο πολύ τους αδελφούς, ώστε να υπάρξουν εκ των υστέρων οι αντιδράσεις τους, αλλά και που να μπορούν να «δικαιολογηθούν»!!!

Σύμφωνα με τη δική μου κρίση και αντίληψη των πραγμάτων, παρακολουθώντας το video, διαπίστωσα τον πόνο και την αγωνία του αδ. David Wilkerson που είχε για τους Ρώσους πιστούς, στους

οποίους απευθυνόταν και οι οποίοι είχαν μια **τελείως διαφορετική κουλτούρα** από τους Αμερικανούς πιστούς, ώστε **ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΑΝΑΔΑΛΙΣΤΟΥΝ** γι' αυτά που ακούνε και βλέπουν να συμβαίνουν ανάμεσα στους πιστούς στην Αμερική και έθιξε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναφερόμενος κυρίως στην (λανθασμένη) ερμηνεία και προβολή των πνευματικών χαρισμάτων. Κατά σειρά ανέφερε τα ακόλουθα:

- (1) Εργάτης του Ευαγγελίου (ποιμένας), ενώ ανέβαινε στον άμβωνα για να κηρύξει, δεν κήρυττε, αλλά **επί τρεις συνεχείς εβδομάδες ΓΕΛΟΥΣΕ** και αυτό το απέδιδε ότι ήταν μια ενέργεια του αγίου Πνεύματος του Θεού.
- (2) Εργάτες του Κυρίου, ποιμένες, ευαγγελιστές, κλπ. που κηρύττουν «**υλική ευημερία**», τονίζουν στα μηνύματά τους υπερβολικά την ευλογία που έχουν οι πιστοί από τον Θεό, **όταν πλούσια προσφέρουν οικονομικά**, όχι στην εκκλησία γενικά, **αλλά στον ίδιο τον «ευλογημένο» εργάτη του Θεού**, με αποτέλεσμα οι τσέπες τους να φουσκώνουν υπερβολικά από τις διάφορες προ-σφορές των πιστών.
- (3) Κήρυκες του Λόγου του Θεού, «καθοδηγούμενοι» (όπως τονίζουν) από το άγιο Πνεύμα, για να αποκαλύπτονται τα πονηρά πνεύματα, προβαίνουν σε **ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ**, όπως είναι για παράδειγμα **να συμπεριφέρονται σαν σκύλοι** και μετά όλο το ποίμνιο να έχει παρόμοιες εκδηλώσεις ή **να συμπεριφέρονται σαν φίδια** και μετά όλο το ποίμνιο να έχει εκδηλώσεις φιδιών.

Τελειώνοντας ο αδ. David Wilkerson την αναφορά του στα περιστατικά αυτά, ξέσπασε σε λυγμούς και έλεγε «Δεν είναι το ευαγγέλιο του Ιησού αυτό, δεν είναι το ευαγγέλιο του Ιησού!!!!» και έδειχνε το μεγάλο πόνο που είχε μέσα του για να μην σκανδαλιστούν οι ψυχές των Ρώσων πιστών, που γι' αυτούς όλα αυτά (ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι εκδηλώσεις του Πνεύματος του Θεού) ήταν πρωτόγνωρα και ασυνήθιστα γεγονότα και έπρεπε να υπάρξει ειδική διδασκαλία επί των πνευματικών χαρισμάτων, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις ενέργειες του Πνεύματος του Θεού.

Μέρος 2^ο - οι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

DAVID WILKERSON

Πιστεύω ότι ελάχιστοι είναι οι Έλληνες πιστοί αναγεννημένοι, που δεν έχουν ακούσει καθόλου το όνομα Δαβίδ Γουίλκερσον και εάν υπάρχουν θα είναι της πολύ νεότερης γενιάς. Όλοι γνωρίζουν την συγκλονιστική και ευλογημένη του πορεία από το βιογραφικό βιβλίο με τίτλο «**Ο ΣΤΑΥΡΟΣ και ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟ**» (Αγγλικός τίτλος: «**The CROSS and The SWITCHBLADE**»), που είχε κυκλοφορήσει στα Ελληνικά από τις εκδόσεις «MANNA» και ήταν διαθέσιμο στο βιβλιοπωλείο «Το ΑΝΩΓΕΙΟ» (δεν λειτουργεί πλέον). Η αληθινή ιστορία του βιβλίου γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία με τον ομώνυμο τίτλο στα Αγγλικά και με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Πατ Μπουν (**Pat Boone**), ο οποίος είχε ήδη αναγεννηθεί, οπότε απέδωσε και το ρόλο του εξαιρετικά. Η ταινία αυτή είχε γίνει πολύ γνωστή από το τηλεοπτικό κανάλι Hellas 62, το οποίο δεν εκπέμπει πλέον και υπάρχει με Ελληνικούς υπότιτλους στο αρχείο μου ως DVD (έχει μετατραπεί από VIDEO/VHS).

Ο David Wilkerson ξεκίνησε με την οδηγία του Κυρίου ένα μεγάλο έργο ανάμεσα στις συμμορίες της Νέας Υόρκης και ειδικότερα στις περιοχές Χάρλεμ και Μπρούκλιν. Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά: Τα μέλη ολόκληρων άγριων και αιμοσταγών συμμοριών παραδόθηκαν στον Κύριο Ιησού και οι αρχηγοί τους, όπως ο Nicky Cruz's, έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου.

ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Αυτά που αναφέρω για την αδελφή Ελένη Σπανού, αφορούν κυρίως αυτούς που δεν την γνωρίζουν προσωπικά και απλά έχουν ακούσει μόνο το όνομά της, ή είναι μόνο φίλοι στο facebook. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευλογημένη αδελφή, που χρόνια δραστηριοποιείται στον αγρό του Κυρίου, με υπηρεσία σε διάφορους τομείς. Είναι ένα αξιόλογο άτομο με ήθος και υπευθυνότητα, συμμετέχει σε αρκετές πνευματικές ομάδες στο FACEBOOK και σε καμιά περίπτωση δεν θα έθιγε άτομα (αδελφούς) με τους οποίους συνεργάζεται. **Πιστεύω ότι είναι τιμή και ευλογία για κάθε ομάδα που την έχει ως μέλος.** Προσωπικά έχουμε γνωριστεί από το έτος 1980, αργότερα «χαθήκαμε», αλλά το facebook μας έφερε και πάλι σε ενότητα

και συνεργασία και ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού, γι' αυτό το δώρο που μου έχει κάνει. Δεν γνώριζα τον ακριβή λόγο που ανάρτησε το εν λόγω video στο facebook (μέχρι τη στιγμή που αναρτήθηκε για πρώτη φορά το παρόν άρθρο στο διαδίκτυο δεν είχα συζητήσει μαζί της), αλλά για μένα ήταν μία ευλογία, γιατί μου αρέσει να δέχομαι και να εξετάζω οποιοδήποτε θέμα θίγεται, είτε με αρνητικό, είτε με θετικό περιεχόμενο. Ο απ. Παύλος αναφέρει «*τα ΠΑΝΤΑ γνωρίζετε, τον ΚΑΛΟΝ κατέχετε, εκ του ΚΑΚΟΥ απέχετε....*». Ας ακολουθούμε λοιπόν την προτροπή του και ας μάθουμε να εξετάζουμε με πνεύμα αγάπης και πραότητας, αυτό που ο κάθε αδελφός μας συστήνει και μας προτείνει και όχι με φανατισμό να το απορρίπτουμε και να ζητούμε από τον Κύριο να μας οδηγήει στην αλήθεια και Αυτός θα το κάνει!

ΑΔΕΛΦΟΙ Λοιποί

Η 3^η κατηγορία, αφορά τους αδελφούς που αντέδρασαν έντονα στην ανάρτηση του video. Επειδή αρκετούς από αυτούς τους γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι έχουν αληθινή αγάπη και ζήλο ειλικρινή για τον Κύριο, πιστεύω ότι ενήργησαν βεβιασμένα, λόγω περισσότερο συναισθήματος. Υποθέτω ότι:

- (1) Ή δεν κατάλαβαν σε τι ακροατήριο απευθυνόταν ο Δαβίδ Γουίλκερσον, οπότε ανάλογος ήταν και ο λόγος τους και ήταν «υποχρεωμένος» να θίξει μερικά από τα συμβαίνοντα μεταξύ των αναγεννημένων πιστών στην Αμερική.
- (2) Ή δεν είχαν τότε (ίσως και σήμερα) επαρκή γνώση πως ενεργούνται σε κάθε περίπτωση τα χαρίσματα του Πνεύματος.
- (3) Ή δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι μεθοδείες που εφαρμόζει ο εχθρός για να παραπλανήσει το σώμα του Χριστού και μάλιστα την τελευταία περίπτωση τη θεωρώ πολύ σημαντική.

Διευκρινίζω ότι δεν θεωρώ μειονέκτημα όταν όλοι μας υστερούμε πράγματι σε γνώση όλων αυτών των καταστάσεων, **γιατί είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να τα γνωρίζουμε όλα, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη αποκάλυψη σε όλα.** Οφείλουμε όμως σε κάθε περίπτωση να συμπεριφερόμαστε με φρόνηση και σοφία, ώστε να οδηγούμαστε στην αλήθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι αδελφοί αντέδρασαν έντονα μεν, αλλά καλοπροαίρετα όμως στην ανάρτηση του εν λόγω video με τον τίτλο «ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»,

γιατί, για όσους δεν έχουν λάβει ενεργό μέρος (το τονίζω «ενεργό μέρος», όχι απλά να έχουν ακούσει ή να έχουν διαβάσει σχετικά) **ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, καθώς και σε ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ**, οι εκδηλώσεις αυτές είναι πράγματι παράξενες και δεν γνωρίζουν εάν η πηγή τους είναι από το Πνεύμα του Θεού ή από τα πονηρά πνεύματα, οπότε χρειάζεται να ενεργήσει το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων και πιστεύω και επιβεβαίωση από τον Κύριο με συμμαρτυρία. Παρακάτω θα δώσω και τρία παραδείγματα.

Μέρος 3^ο - ΣΧΟΛΙΑ

Όσοι συμμετέχουν στις διάφορες ομάδες «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ**», «**ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**», «**ΓΕΦΥΡΑ, Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ**», κλπ, γνωρίζουν ότι τα μέλη τους ανήκουν σε διάφορες χριστιανικές ομολογίες, που άλλοι μεν αδελφοί δέχονται την ενέργεια των χαρισμάτων του Πνεύματος, το βάπτισμα εν Πνεύματι αγίω και το «λαλείν ξένες γλώσσες» και άλλοι δέχονται ότι αυτές τις εκδηλώσεις του Πνεύματος δεν είναι για τις ημέρες μας σήμερα, αλλά ότι ανήκαν στην πρώτη αποστολική περίοδο.

Εκτός των διαφορών αυτών, υπάρχουν σημαντικές θεολογικές (δογματικές) διαφορές και σε πολλά άλλα θέματα μεταξύ των μελών των ομάδων αυτών. Ότι και να συμβαίνει μεταξύ των διαφορετικών τάσεων και απόψεων, στην πορεία έχουν δείξει ότι μεταξύ τους υπάρχει αγάπη, ενότητα και επικοινωνία, υπάρχει πράγματι αλληλοσεβασμός και εκτίμηση μεταξύ τους και δεν θίγει κανέναν τον άλλον, τουλάχιστον σκόπιμα.

♦ Το **ΠΡΩΤΟ** ερώτημα που εγώ βάζω στην περίπτωση αυτή είναι το ακόλουθο: «**Ο Δαβίδ Γουίλκερσον, αναφερόμενος σε αυτές τις «παράξενες εκδηλώσεις» των διαφόρων εργατών του ευαγγελίου, δεν αναφέρει σε καμιά περίπτωση ότι ο ίδιος είναι κατά των πνευματικών χαρισμάτων, τι ήταν λοιπόν αυτό που έφερε την αντίδραση από μερικούς αδελφούς;**»

Όλοι μας πιστεύω ότι γνωρίζουμε το χώρο στον οποίο θεολογικά ανήκει και δραστηριοποιείται ο αδ. Δαβίδ Γουίλκερσον. Ανήκει σε κίνηση που δέχεται την εμπειρία της Πεντηκοστής και κατά συνέ-

πεια όχι μόνο δεν είναι κατά των εκδηλώσεων των χαρισμάτων του αγίου Πνεύματος του Θεού, αλλά έχει εκδώσει και ένα καθαρά προφητικό βιβλίο με τον τίτλο «**ΤΟ ΟΡΑΜΑ**» (“The VISION”), το οποίο στηρίζεται σε αποκαλύψεις του Πνεύματος και το οποίο κυκλοφορεί και στα Ελληνικά. Στο απόσπασμα της ομιλίας του προς τους Ρώσους πιστούς επισύρει την προσοχή τους σε μια σειρά από «παράξενες πνευματικές εκδηλώσεις» που προβαίνουν οι διάφοροι κήρυκες του Λόγου του Θεού.

♦ Το **ΔΕΥΤΕΡΟ** ερώτημα που βάζω, σαν συνέχεια του πρώτου είναι: «**Μήπως έχει δίκιο; Μήπως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τι μας παρουσιάζουν ή μας «σερβίρουν» οι διάφοροι πνευματικοί ηγέτες;**» Θα ήταν ανόητο να αρνηθούμε ότι τα θέματα που θίγει, δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα:

(1) **ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ** με πόσο φορτικό και πιεστικό τρόπο μερικοί κήρυκες του ευαγγελίου καταπιέζουν το ποίμνιο για να υπάρχει πλούσια οικονομική εισφορά σε κάθε συνάθροιση, όχι μόνο στην Αμερική που αναφέρεται ο Δ.Γουίλκερσον, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και φυσικά και στην Ελλάδα, όπου αρκετοί από μας είμαστε αυτόπτες μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Όπως και όλοι μας επίσης γνωρίζουμε τα κατά καιρούς οικονομικά σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει και αποκαλυφθεί στην Αμερική από γνωστούς “τηλε-ευαγγελιστές”.

(2) **ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ** με πόσο «λάθος» τρόπο ενεργούν διάφοροι εργάτες του Κυρίου στις εκδηλώσεις των πνευματικών χαρισμάτων, με αποτέλεσμα πολλοί πιστοί να σκανδαλίζονται (δεν γενικεύω το θέμα). Βέβαια στις περιπτώσεις που εγώ προσωπικά γνωρίζω, οφείλονται στην άγνοια και στην έλλειψη ορθής διδασκαλίας, γι’ αυτό και αναφέρω για «λάθος χειρισμό» της κατάστασης και όχι για ασοφία, όπως άλλοι υποστηρίζουν.

(3) **ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ** ότι ο Διάβολος είναι ο «πλανών την οικουμένην όλη» και θα έρθει στιγμή που θα πλανήσει «ει δυνατόν και τους εκλεκτούς». Άρα οι μεθοδείς του Διαβόλου εάν δεν αποκαλυφθούν από το Πνεύμα του Θεού, ο κάθε εργάτης του Κυρίου είναι εύκολο να πέσει στην παγίδα του και να διαστρεβλώσει τις ενέργειες των πνευματικών χαρισμάτων.

◆ Ένα **ΤΡΙΤΟ** ερώτημα που θέτω είναι: «**Μήπως η ενέργεια της αδελφής Ελένης είναι για μας μία ευλογία και πρέπει να ευχαριστήσουμε και την ίδια, αλλά και τον Κύριο Ιησού, γιατί έτσι βλέπουμε και μια ακόμα πλευρά του πνευματικού πολέμου που εμείς δεν γνωρίζουμε;**».

Από τα αναφερόμενα στο video θα ασχοληθώ μόνο με την περίπτωση που αναφέρει ο αδ. David Wilkerson, όπου κήρυκες του Λόγου του Θεού, για να απελευθερώσουν πιστούς από πονηρά πνεύματα, οι ίδιοι προβαίνουν σε ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ, δηλαδή **να συμπεριφέρονται σαν σκύλοι ή σαν φίδια** και μετά όλο το ποίμνιο να έχει παρόμοιες εκδηλώσεις.

Επειδή στο παρελθόν ήμουν υπεύθυνος σε ομάδα διακονίας απελευθέρωσης, θα αναφέρω τρεις (3) περιπτώσεις από τις πολλές που μας συνέβηκαν, που εάν δεν ενεργούσαμε σύμφωνα με την αποκάλυψη και την οδηγία του Κυρίου θα υπήρχαν και ολέθρια αποτελέσματα και φυσικά οι πιστοί θα σκανδαλίζονταν:

Π Ρ Ω Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η

Η πρώτη περίπτωση απελευθέρωσης ατόμου από δαιμονικά πνεύματα που συνέβηκε στην προσωπική μου διακονία, ήταν η περίπτωση της αδελφής Ισμήνης (το όνομα δεν είναι το πραγματικό). Μια μικρή παρέα αδελφών συμπροσευχόμαστε ένα βράδυ στο σπίτι μου. Ξαφνικά η Ισμήνη, που ήταν μόνο αναγεννημένη, δεν είχε βαπτισθεί ακόμα με το άγιο Πνεύμα, καθώς ήταν γονατιστή, πέφτει στο πάτωμα και άρχισε να κουλουριάζεται και να σέρνεται σαν **φίδι**. Αμέσως έβαλα τα χέρια μου επάνω της και διέταξα στο όνομα του Ιησού το πονηρό αυτό πνεύμα που ενεργούσε σαν φίδι να φύγει από μέσα της. Στην αρχή, όχι μόνο δεν υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, αλλά οι εκδηλώσεις άρχισαν να γίνονται πιο έντονες. Αυτό δεν μας παραξένεψε, γιατί μέσα στη διακονία του Ιησού Χριστού υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ακαθάρτων πνευμάτων, που εκδηλώνονταν έντονα και βίαια όταν ο Κύριος τα διέταξε να φύγουν.

Συνεχίσαμε την προσευχή επιτίμησης με πίστη και με εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού. Η Ισμήνη άρχισε **να ξεφυσά από το στόμα της** με δύναμη, ρυθμικά και βίαια. Ζητήσαμε από τα πονηρά

πνεύματα που ενεργούσαν μέσα της να μας αποκαλύψουν το όνομά τους. Τότε τα χείλη της αδελφής σφίχτηκαν με πείσμα και δεν έβγαίνε καμιά φωνή. Αμέσως είπα: «**Πνεύμα εσύ που δένεις το στόμα της αδελφής, σε διατάσσω στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις!!!**». Φεύγοντας το πονηρό πνεύμα άρχισαν τα υπόλοιπα πνεύματα να αποκαλύπτονται ένα - ένα.

Συνεχίσαμε λοιπόν να προσευχόμαστε και φθάνοντας προς το τέλος της προσευχής, εκδηλώθηκε ένα ισχυρό **πνεύμα σαρκασμού**. Η όψη του προσώπου της Ισμήνης άλλαξε, πήρε μια έκφραση κοροϊδίας και άρχισε να γελά σαρκαστικά. Διατάχθηκε το πνεύμα αυτό να φύγει και άρχισε να γελά πιο έντονα και να αρνείται να φύγει. Τότε, καθώς ήμουν γονατιστός, σηκώνομαι, πηγαίνω και ανοίγω το παράθυρο και με επιτακτική φωνή λέγω στο πονηρό πνεύμα που ο Κύριος μας είχε αποκαλύψει εκείνη τη στιγμή: «**Βγες τώρα έξω, και από την αδελφή και από το χώρο αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχεις καμιά θέση εδώ. Είμαστε όλοι καλυμμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, που χύθηκε στο Γολγοθά και χρισμένοι με το Πνεύμα Του. Βγες έξω και φύγε, πήγαινε στα βάθη των θαλασσών και μην ξαναενοχλήσεις κανέναν πλέον μέχρι την τελική κρίση...**». Πολλές φορές έχουμε οδηγηθεί από τον Κύριο, κατά τη διάρκεια απελευθέρωσης κάποιου ατόμου, να ανοίγουμε τα παράθυρα ή την πόρτα του χώρου, όπου βρισκόμαστε για να φύγουν τα δαιμονικά πνεύματα.

Στο τέλος, αφού ελευθερώθηκε η Ισμήνη, ήρθε και το επισφράγισμα της όλης προσπάθειάς μας. Προσευχηθήκαμε ο Κύριος Ιησούς να την βαπτίσει με το άγιο Πνεύμα Του, ώστε η απελευθέρωση να είναι πλήρης. Εφόσον καθαρίστηκε ο οίκος της από ανεπιθύμητους παραβάτες, έπρεπε τώρα να γεμίσει με το Πνεύμα του Κυρίου. Προσευχηθήκαμε και ζητήσαμε ο Κύριος να την γεμίσει με το Πνεύμα Του και πράγματι όπως έδειξαν στη συνέχεια τα γεγονότα, εκείνο το βράδυ αγγίχτηκε από το Πνεύμα του Κυρίου. Επειδή όμως είχε εξαντληθεί σωματικά από τη διακονία απελευθέρωσης, σταματήσαμε την προσευχή, αλλά την επόμενη ημέρα μίλησε στην προσευχή της σε ξένες γλώσσες.

Η χαρά όλων μας ήταν μεγάλη, ήταν η πρώτη μας πνευματική εμπειρία στον ενεργό πόλεμο με τις πονηρές δυνάμεις, στην οποία οδηγηθήκαμε από καθαρή ενέργεια του Κυρίου Ιησού Χριστού και

όχι με δική μας πρωτοβουλία. Η δόξα ανήκει σ' Αυτόν. Οι 2 επόμενες περιπτώσεις που αναφέρω είναι πιο συγκλονιστικές, όσον αφορά τις ενέργειες των πονηρών πνευμάτων για να εξαπατήσουν τους πιστούς.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η

Σε κάποια συνάντηση συμπροσευχής μια νεαρή κοπέλα, που δεν ήταν αναγεννημένη, αλλά προσκείμενη στις αλήθειες του Βίβλου, πέφτει κάτω και έχοντας κλειστά τα μάτια της άρχισε να γελάει με μια υπερκόσμια χαρά στο πρόσωπό της. Γελούσε συνέχεια και έλεγε αυτά που έβλεπε. Όλοι μας καταλάβαμε ότι έβλεπε κάποια θαυμαστή όραση: **«Ω, τι όμορφα που είναι -έλεγε- τι υπέροχα είναι Θεέ μου, πω, πω, δεν μπορώ να το πιστέψω ...Τι ωραία είναι, Θεέ μου...»**. Συνέχεια έλεγε τη λέξη **"Θεέ μου, Θεέ μου"** και αυτό μου έδωσε να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Λόγος του Θεού γράφει: **«Μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ τα πνεύματα αν ήναι εκ του Θεού»** (βλ. Α' Ιωάννου Δ/1:1 /βλ. Α' Κορινθίους ΙΔ/14:29, Α' Θεσσαλονικείς Ε/5:21). Πρέπει να διακρίνουμε, εάν μια προφητεία ή μια όραση είναι από τον Θεό ή από κάποιο πονηρό πνεύμα που προσπαθεί να μας εξαπατήσει.

Παρατήρησα λοιπόν ότι δεν ανέφερε ούτε μια φορά το όνομα του Ιησού, πάντοτε έλεγε "Θεέ μου, Θεέ μου" και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Διάβολος τρέμει και μόνο στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού, γιατί είναι το μόνο όνομα που τον τρέπει σε φυγή και μια ημέρα στο όνομα αυτό θα κάμψει κάθε γόνατο επιγείων (=ανθρώπων), ουρανίων (=αγγέλων) και καταχθονίων (=πονηρών δυνάμεων) και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος (βλ. Φιλιππησίους Β/2:9-11, Πράξεις Δ/4:12). Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι και ο Διάβολος είναι "θεός", είναι **«ο ΘΕΟΣ του κόσμου τούτου»** (Β' Κορινθίους Δ/4:4), είναι **«ο ΑΡΧΩΝ του κόσμου τούτου»** και **«ο ΑΡΧΩΝ της εξουσίας του αέρος»** (βλ. Ιωάννης ΙΒ/12:31, Εφεσίους Β/2:2).

Στράφηκα προς το μέρος της και απευθυνόμενος στο πνεύμα που μιλούσε από μέσα της, είπα **«Πες μου, ποιο είναι το όνομα του Θεού;»** αποφεύγοντας να αναφέρω τη λέξη "Ιησούς". Τότε άρχισε να λέγει **«Το όνομα του Θεού; Ποιο είναι το όνομα του Θεού; Α, το όνομα του Θεού αρχίζειαπό γιώτα!»** Από την απάντηση αυτή αμέσως

κατάλαβα ότι η όραση που έβλεπε δεν ήταν από τον Κύριο Ιησού, αλλά από κάποιο πονηρό πνεύμα που την εξαπατούσε, γιατί ο Θεός δεν κάνει τέτοια λογοπαίγνια. Ζήτησα και πάλι να μου πει ποιο είναι το όνομα του Θεού και απαντά σε αργό ρυθμό: **«Το όνομα του Θεού είναι Ιησούς.....»** Στο σημείο αυτό έκανε μια μικρή παύση και μετά είπε **«.....του Ναυή»**. Ήταν φανερό πλέον ότι το δαιμόνιο ήθελε να μας εξαπατήσει, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το επιτύχει, γιατί στην αρχή είχαμε ζητήσει από τον Κύριο Ιησού να μας καλύψει όλους με το άγιο αίμα Του και ο χώρος να καθαρισθεί από κάθε δαιμονική επιρροή και ενέργεια.

Μετά από αυτή την απάντηση, με επιτακτική φωνή, λέγω: **«Στο όνομα του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Ναζωραίου, πονηρό πνεύμα πες μου ποιο είναι το όνομά σου;»** Το ζήτησα αυτό, γιατί όλα τα δαιμονικά πνεύματα έχουν ένα όνομα και από το όνομά τους, αφενός μεν καταλαβαίνουμε ποια είναι αποστολή τους, ποια είναι η ιδιότητά τους και πως επιδρούν επάνω στον άνθρωπο και αφετέρου εάν τα διατάξουμε να φύγουν με το όνομά τους, τότε υπακούουν αμέσως. Η απάντηση ήταν μια λέξη **"Σεμίραμις"**. Η Σεμίραμις ήταν μια θεότητα των αρχαίων Βαβυλωνίων και το πονηρό πνεύμα προσπάθησε να μας εξαπατήσει για να του δώσουμε πίστη και θεία τιμή και λατρεία, μέσα από μια ψευδή όραση. Επειδή εκείνο το βράδυ είχαμε κουρασθεί, δεν προσευχηθήκαμε για να ελευθερωθεί η κοπέλα από το πονηρό αυτό πνεύμα με την ονομασία "Σεμίραμις", αλλά σε κάποια άλλη συγκέντρωση το διατάξαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να φύγει και έτσι απελευθερώθηκε.

Τ Ρ Ι Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η

Σε άλλη περίπτωση, ένας αδελφός Φίλιππος (το όνομα δεν είναι το πραγματικό) που ήταν αναγεννημένος και βαπτισμένος με το άγιο Πνεύμα, την ώρα της προσευχής πέφτει κάτω και μένει τελείως ακίνητος, χωρίς καμιά αντίδραση, σαν νεκρός. Επειδή δεν γνώριζα ποιο πονηρό πνεύμα επηρέαζε τον Φίλιππο, άρχισα **να προσεύχομαι σε ξένες γλώσσες** και περίμενα τον Κύριο Ιησού να με οδηγήσει, πώς να ενεργήσω. Τότε, άρχισε να κινείται, να σφίγγει το σώμα του, να τεντώνει τα πόδια του και τα δάκτυλα των χεριών του να παίρνουν ένα σχήμα, σαν τα **γαμψά νύχια του αετού**, έτοιμα να ξεσχίσουν κάποιον. Αμέσως κατάλαβα από τις εκδηλώσεις αυτές ότι ήταν ένα

δαιμόνιο με χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις αρπακτικού πουλιού, που θέλει να αφαιρέσει κάθε αλήθεια του ευαγγελίου από τον πιστό (βλ. Ματθαίος ΙΓ/13:3-23).

Διατάζω στο όνομα στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτό το "δαιμονικό πουλί" να φύγει. Το πνεύμα αυτό αντέδρασε, λέγοντας **«Εγώ είμαι μέσα στο σπίτι μου, και τόσο καιρό εδώ κελαιδών δεν μπορείς εσύ να με διώξεις!!!»** Απάντησα **«Θα φύγεις, γιατί έχουμε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού και είμαστε καλυμμένοι με το αίμα Του, βγες έξω τώρα»**.

Συνεχίσαμε όλοι μας την προσευχή απελευθέρωσης και μετά από λίγο ο Φίλιππος παίρνει μια γλυκιά έκφραση και με χαμογελαστό πρόσωπο άρχισε να προσεύχεται σε ξένες γλώσσες, έχοντας ακόμα τα μάτια του κλειστά. Έδειχνε ότι είχε ελευθερωθεί και ότι δόξαζε τον Κύριο Ιησού, γι' αυτό ήμουν έτοιμος να σταματήσω την προσευχή επάνω του και να προσευχηθώ για κάποιον άλλο αδελφό.

Καθώς ήμουν σκυφτός προς το μέρος του και κινήθηκα για να σηκωθώ όρθιος, ο Κύριος με λόγο γνώσεως μου αποκαλύπτει ότι ο Διάβολος μας εξαπατά, πλαστογραφώντας και μιλώντας από το στόμα του. Τότε, προς κατάπληξη όλων που νόμιζαν ότι όλα τελείωσαν με τον αδελφό Φίλιππο, λέγω: **«Πνεύμα πονηρό, εσύ που μιλάς από το στόμα του αδελφού, σε δένω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σταμάτα να μιλάς και βγες έξω από αυτόν, τώρα!!!»** Ήταν πράγματι ένα πνεύμα απάτης και πλάνης, γιατί μόλις είπα αυτά τα λόγια, όλη η ηρεμία και η χαρά από το πρόσωπό του Φίλιππου έφυγε και άρχισαν πάλι οι ίδιες εκδηλώσεις, αλλά τώρα έχοντας αποκαλυφτεί το πονηρό πνεύμα, η διακονία μας ήταν εύκολη. Συνεχίσαμε την προσευχή και ο αδελφός ελευθερώθηκε τελείως.

♦ **Ανέφερα τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις για να δώσω ένα απτό παράδειγμα, πως μπορεί ένας αναγεννημένος πιστός, που δέχεται τα πνευματικά χαρίσματα και τις εκδηλώσεις του Πνεύματος του Θεού να κάνει κακή χρήση των χαρισμάτων και να παγιδευτεί από τον Διάβολο, με αποτέλεσμα οι πιστοί να σκανδαλιστούν.**

Σε όλες τις περιπτώσεις απελευθέρωσης που αντιμετωπίσαμε, ούτε μία φορά εμείς σαν διάκονοι δεν είχαμε τις εκδηλώσεις των πο-

νηρών πνευμάτων που υπήρχαν μέσα στα άτομα και επιτιμούσαμε. Δηλαδή εμείς ποτέ, μα ποτέ δεν συμπεριφερόμαστε σαν φίδια, όταν τα πνεύματα εκδηλωνόντουσαν με αυτό τον τρόπο μέσα από τα άτομα που διακονούσαμε. Αντίθετα, ενεργούσαμε με την εξουσία του ονόματος του Ιησού και με την πίστη ότι τα πονηρά πνεύματα θα υπάκουαν στον λόγο μας, που έβγαινε από το στόμα μας με εξουσία και χρίσμα.

Γι' αυτό δέχομαι ως σωστές τις παρατηρήσεις του αδ. David Wilkerson στο video, που αναφέρει ότι εργάτες του Κυρίου συμπεριφέρονται σαν φίδια ή σαν σκύλοι. Είχε δίκιο που έθιξε το θέμα αυτό στους Ρώσους πιστούς. Αυτές δεν είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος του Θεού, αλλά εκδηλώσεις των πονηρών πνευμάτων που παγίδεψαν τους εργάτες αυτούς και τους έκαναν να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο, αντί να εξασκούν εξουσία στο παντοδύναμο όνομα του Κυρίου Ιησού. Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή ότι **είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να τα γνωρίζουμε όλα, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη αποκάλυψη σε όλα και ειδικά όσοι δεν έχουν λάβει ενεργό μέρος σε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, καθώς και σε ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ.**

Οι παραπάνω περιπτώσεις απελευθέρωσης υπάρχουν στα βιβλία μου **«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ»** (Μέρος Α' και Β') και **«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ»** (εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»). Πρόκειται για διασκευή του βιβλίου **«ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ»** των Φρανκ και Αϊντα Μακ Χάμοντ.

Η τυπολογία βέβαια είναι κατανοητή σε όποιον έχει ασχοληθεί με πνευματικό πόλεμο: «Γουρούνια» είναι τα ακάθαρτα πονηρά πνεύματα που ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ στο «σαλόνι» του πιστού, δηλαδή στην αναγεννημένη καρδιά του. Ο αναγεννημένος πιστός σε καμιά περίπτωση ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΤΑΙ από πονηρά πνεύματα, απλά τους δίνει τόπο και τα φιλοξενεί, αλλά οφείλει όμως όταν το καταλάβει να ενεργήσει όπως και ο Ιησούς. **Τι έκανε ο Ιησούς;** Πήρε ένα φραγκέλιο και έδωσε τους εμπόρους και τα εμπορεύματά τους από τον (επίγειο, χειροποίητο) οίκο του Πατρός Του.

Το γεγονός αυτό είναι μια πνευματική τυπολογία του δικού μας καθαρισμού: Να πάρουμε το «μαστίγιο» του Κυρίου, τον

Λόγο Του και να διατάξουμε τα ακάθαρτα ζώα (σκατζόχοιρους, φίδια, τσακάλια, κλπ = ακάθαρτα πνεύματα), που είναι στο σαλόνι της καρδιά μας, στον πνευματικό οίκο του Κυρίου να φύγουν, δεν έχουν καμιά θέση εκεί, είναι παρείσακτοι επισκέπτες.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο **Διάβολος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ** και να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί, **ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τις μεθοδείες του**, γι' αυτό πολεμά με φοβερή μανία και λύσσα να μη γνωρίζει η εκκλησία του Ιησού Χριστού αυτή τη θαυμαστή αποκάλυψη που έδωσε ο Κύριος στο σώμα Του στις έσχατες ημέρες που ζούμε για να *«καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός ΜΟΛΥΣΜΟΥ σαρκός και πνεύματος, εκπληρώντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού»* (Β' Κορινθίους Ζ/7:1).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ευχαριστώ για μια αφορά ακόμα την πρωτοβουλία της αδελφής Ελένης Σπανού να αναρτήσει το video με τον αδ. David Wilkerson, γιατί έγινε η αιτία να **ξεσκεπαστούν** οι μεθοδείες του Διαβόλου, να **δοξαστεί** το όνομα του Κυρίου Ιησού και να **καταισχυνηθεί** ο εχθρός της ψυχής μας, καθώςον προσπάθησε να αλλάξει την όλη κατάσταση και να δημιουργήσει κλίμα εντάσεων, ώστε να αποπροσανατολίσει τον καθένα που θα έβλεπε το video και να τον οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.

© COPYRIGHT 2011 - 2012 ❖ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 - 49 21 318
FACEBOOK: filadelfos ❖ E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com



από τις εκδόσεις "MANNA"

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟ



DAVID WILKERSON

**«ΕΙΜΑΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΚΗΡΥΚΑ, ΟΥΤΕ
Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ»**

Ο κόσμος της ήταν η συμμορία, τα οργιαστικά γλέντια, η δόση της. Το πεπρωμένο της ήταν ένας τάφος. Αλλά η Μαρία σώθηκε, μαζί με χιλιάδες όμοιους της, με την βοήθεια ενός μοντέρνου σταυροφόρου που μετέφερε το σταυρό στο κόσμο του στιλέτου.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟ,

η αληθινή ιστορία αυτού του βιβλίου γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία, στους αυθεντικούς τόπους που συνέβει, στο Χάρλεμ και Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.



Στην ταινία πρωταγωνιστούν:
PAT BOONE, ERIK ESTRADA, JACKIE GIROUX, JO - ANN ROBINSON, DINO De FILIPPI (τους βλέπουμε στο εξώφυλλο).



David Wilkerson
TO "OPAMA"

Το OPAMA του David Wilkerson

Σεισμοί και χολέρα...
Πολιτική και κοινωνική διαφθορά...
Αρπυγιάι άνοσοι στα δηλητήρια και
δολοφονικές μέλισσες...
Το δολάριο καταρρέει...
Τα ποσοστά των διαζυγίων αυξάνονται
κατακόρυφα...
Αχαλίνωτη πορνογραφία και εθισμός
στα ναρκωτικά...
Το αύριο δεν θα είναι καλύτερο.

Ο David Wilkerson αποκαλύπτει το όραμα που του είχε
δοθεί πριν από 45 χρόνια, ένα όραμα που τότε φαινό-
ταν μακρινό και απίθανο, αλλά η απόδειξη πως είναι
αληθινό αποδεικνύεται σήμερα. Καμιά από τις προβλέ-
ψεις που έγιναν σε αυτό το βιβλίο δεν είναι αταίριαστες
για καθέναν που ζει στον 21ο αιώνα. Όλα ακούγονται
πολύ οικεία. Τι θα συμβεί; Πώς; Σε ποιους θα συμβούν;
Διαβάστε το *Όραμα* που είναι μια συγκλονιστική απο-
κάλυψη της αλήθειας που μπορεί να επιβεβαιωθεί, α-
κούγοντας τα νέα στην τηλεόραση και διαβάζοντας την
εφημερίδα σας καθημερινά. Ήδη πολλά χρόνια πέρα-
σαν από τότε που δόθηκε αυτό το όραμα και μπορούμε
τώρα να διαπιστώσουμε ότι τα περισσότερα ήδη έχουν
επιληφθεί. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα..



The CROSS and The SWITCHBLADE



Η αληθινή ιστορία, που περιγράφεται
στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβιντ
Γουίλκερσον έχει γυριστεί σε ταινία
στους αυθεντικούς τόπους στο Χάρλεμ
της Νέας Υόρκης όπου υπήρχαν οι
πιο σκληρότερες οργανωμένες συμ-
μορίες και όπου έλαβαν χώρα τα
γεγονότα που θα δείτε στην ταινία.