

"ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

- 01ΣΕ. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
02ΣΕ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Ν' ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΣΟΥ ΖΩΗ
03ΣΕ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
04ΣΕ. ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ (Απελευθέρωση από δαιμονικά πνεύματα)
05ΣΕ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
06ΣΕ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
07ΣΕ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
08ΣΕ. (Ο ένας και μόνος Θεός - Η θεότητα του Ιησού) - Βλέπε: 07ΣΕ
09ΣΕ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
10ΣΕ. Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Κυριακός Δείπνος)
11ΣΕ. ΔΕΚΑΤΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Προσευχή για τα οικονομικά)
12ΣΕ. ΝΗΣΤΕΙΑ (Αποχή από το φαγητό ή αλλαγή φαγητού)
13ΣΕ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
14ΣΕ. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ (Επιτρέπεται ο πιστός να ορκίζεται;)
15ΣΕ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Είχε ο Ιησούς άλλα κατά σάρκα αδέρφια;)
16ΣΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΟΣ;» (Υπάρχουν σήμερα ζώντες άγιοι;)
17ΣΕ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ και Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
18ΣΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΧΩΡΩΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ;
19ΣΕ. (Ο μοναδικός Αρχιερέας και Μεσίτης μας - Εξομολόγηση) - Βλέπε: 18ΣΕ
20ΣΕ. ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
21ΣΕ. (Προσκύνηση αγίων - αγγέλων και εικόνων - γλυπτών) - Βλέπε: 20ΣΕ
22ΣΕ. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
23ΣΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (Η ημέρα του Κυρίου)
24ΣΕ. ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (Μεγάλα γεγονότα των τελευταίων καιρών)
25ΣΕ. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Έννοια, οργάνωση και όνομα της εκκλησίας)
26ΣΕ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ (Τι εφαρμόζε η πρώτη εκκλησία;)
27ΣΕ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
28ΣΕ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (Τι επιτρέπεται να τρώμε σύμφωνα με τη Βίβλο;)
29ΣΕ. Η «ΔΕΞΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ και Ο «ΘΡΟΝΟΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ
30ΣΕ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου)
31ΣΕ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Τραγωδία στη Γη - Δόξα στον Ουρανό)
32ΣΕ. ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
33ΣΕ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (Δόγματα και ομολογίες στην Ελλάδα)
34ΣΕ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ («Εν αρχή ήν ο Λόγος...»)
35ΣΕ. DAVID WILKERSON: ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
36ΣΕ. BENNY HINN και ΤΗΛΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ (Ποια είναι η αλήθεια;)
37ΣΕ. ΟΙ 5 ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ 5 ΗΠΕΙΡΩΝ (Μια προφητεία για το μέλλον του κόσμου)
38ΣΕ. ΟΙ 7 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (Η ιστορική πορεία της εκκλησίας)
39ΣΕ. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
40ΣΕ. ΠΟΛΕΜΟΣ και ΔΟΞΑ - Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (Ρικ Τζόιερ)
41ΣΕ. Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ - Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (Ρικ Τζόιερ)
42ΣΕ. Ο «άγιος» ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ - Ο δημοφιλής προστάτης των ερωτευμένων
43ΣΕ. ΑΠΟΚΡΙΕΣ και ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ - Η αναβίωση της ειδωλολατρίας
44ΣΕ. Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (έκδοση 2014)
45ΣΕ. ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ, οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες του Δωδεκαήμερου (έκδοση 2014)
46ΣΕ. ΤΟ ΚΕΝΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - δογματική/ερμηνευτική μελέτη (έκδοση 2015)
47ΣΕ. ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ (έκδοση 2015)
48ΣΕ. ΦΙΛΟ-ΖΩΟΣ ή ΦΙΛ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (έκδοση 2018)
49ΣΕ. ΤΑ ΑΔΩΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ και Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (έκδοση 2019)



BENNY HINN

και ΤΗΛΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ



**Μας ευλογούν; ή μας παραπλανούν;
Ποια είναι η αλήθεια;**

Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
επιμέλεια - παρουσίαση:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ
36
Α' έκδοση: 10/2012

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

BENNY HINN

και ΤΗΛΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ



**Μας ευλογούν
ή μας παραπλανούν;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;**

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο facebook
στις 14 Οκτωβρίου 2011*

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» - ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2021

© COPYRIGHT 2011

για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:

ALKIVIADIS TZELEPIS

www.facebook.com/groups/filadelfos

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 10/2011

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 05/2021



Επιμέλεια έκδοσης και κειμένων,
Computer, Εκτύπωση,
Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Εξώφυλλο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. κινητό & Viber: 694 - 49 21 318



SITE:

www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

Groups 1: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

Groups 2: «Vivliothiki FILADELFOS»

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com

alkiviadistzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE (5 κανάλια):

Filadelfos Channel 1 & F. Channel 2

FiladelfosTV - music, Filadelfos FILMS

"Κέντρο Ευαγγελίου /Filadelfos"

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μόνον
του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή του κειμένου,
και με την αναγραφή του ονόματος
του συγγραφέα ή του εκδότη
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)



BENNY HINN και ΤΗΛΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ

**Μας ευλογούν ή μας παραπλανούν;
Ποια είναι η αλήθεια;**

Δημοσιεύθηκε στο FACEBOOK στις 14.10.2011 - Επανεκδόση 05.2021

❖ Την Παρασκευή, **14.10.2011** δημοσίευσα στο **facebook** μια σειρά από 33 DVD από τις διάφορες κατά καιρούς σταυροφορίες και συναθροίσεις του BENNY HINN, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια παρουσίαση των εξωφύλλων και των ετικετών των DVD που ανήκουν στην προσωπική μου συλλογή (αρχαιακό υλικό). Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια, αρνητικά και θετικά. Μερικά άτομα μου έστειλαν μηνύματα αρνητικά, εκφράζοντας την απορία ή τον προβληματισμό τους **εάν αποδέχομαι τις κατηγορίες** που κατά καιρούς δημοσιεύονται ή ακούγονται σε βάρος του BENNY HINN, τόσο για τη διδασκαλία του, όσο γενικά και με την όλη διακονία του.

Απαντώ αμέσως παρακάτω ποια είναι η θέση μου και η στάση μου, τόσο για τον BENNY HINN, (που αφορά άμεσα το θέμα μας), όσο και για τους εργάτες του Κυρίου, Έλληνες και ξένους γενικά. Επειδή στην πνευματική μου πορεία έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστάσεις, που τα γεγονότα ήταν τελείως διαφορετικά απ' ότι αρχικά παρουσιάζονταν, ακολουθώ γενικά μία στάση επιφυλακτική σε κάθε τι που ακούγεται **για οποιονδήποτε αδελφό**, για να μην πέσω στην παγίδα του εχθρού και χωρίς να το θέλω γίνω **πολέμιος των αδελφών**, κάτι που με λύσσα και με μεθοδεία επιδιώκει ο αντίδικός μας με όλες τις πονηρές δυνάμεις του.

❖ Για τον BENNY HINN και τους λοιπούς εργάτες του ευαγγελίου (τηλε-ευαγγελιστές, κλπ), που είναι και παγκόσμια γνωστοί, παίρνω σαν δεδομένο ορισμένες βασικές (για μένα) παραμέτρους:

1. Δεν υπάρχει εργάτης του Θεού (αυτό είναι γενικός κανόνας) που να μην έχει συκοφαντηθεί και πολύ περισσότερο εάν αυτός είναι

παγκόσμια γνωστός και έχει επιφέρει καίρια πλήγματα στις τάξεις του εχθρού! Πολλές φορές είναι τέτοια η "λάσπη" που ρίχνεται εναντίον του, που μετά πολύ δύσκολα "ξεπλένεται". Άλλωστε, όπου υπάρχει το **γνήσιο**, υπάρχει και το **κάλπικο** και ο Διάβολος πάντοτε "διαφημίζει" το κάλπικο. Πιστεύω, πως δεν υπάρχει αδελφός αναγεννημένος, που να μην έχει δεχτεί συκοφαντικό πόλεμο από τον Πονηρό και τις δυνάμεις του. Εγώ προσωπικά έχω δεχτεί τέτοια λάσπη από «ευαγγελικούς», «πεντηκοστιανούς», "τριαδικούς", "μη τριαδικούς" και λοιπών ομολογιών, καθώς και από "φανατισμένους Ορθόδοξους" και συνήθως όταν οι επιθέσεις γίνονται από άτομα της ίδιας πίστης είναι πολύ πιο σκληρές.

(α) Οι επιθέσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς εναντίον μου από αδελφούς, είχαν σαν κυρίαρχο και βασικό στοιχείο την **«παραπληροφόρηση»** και τη **«διαστρέβλωση»** γεγονότων, καταστάσεων και απόψεων. Δεν κατακρίνω τους αδελφούς αυτούς, γιατί πιστεύω ότι κινήθηκαν με κριτήρια αγάπης προς τον Ιησού και με ζήλο για την αλήθεια, πλην όμως η άγνοια της αλήθειας και η παραποίηση των γεγονότων, τους οδήγησαν σε λανθασμένα συμπεράσματα, που ήταν φυσικό να προκαλέσουν πόνο και θλίψη.

Φυσικά από τον κανόνα αυτό, δεν εξαιρούμαι ούτε και εγώ, γι' αυτό και τα δικά μου λάθη με έχουν διδάξει πως πρέπει να ενεργώ σε περιπτώσεις παρόμοιες.

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν κάτι πολύ απλό και συνετό: **«Μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αμφί μύθον ακούσεις»**, δηλαδή σε απλή μετάφραση **«κανέναν μη βιαστείς να καταδικάσεις, εάν πρώτα δεν ακούσεις και τους δύο»**. Ο Ιησούς στην ομιλία Του στο όρος των Ελαιών έθεσε το ζήτημα ακόμα πιο ακριβέστερα, λέγοντας: **«Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς· διότι ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται»** (Ματθαίος Ζ/7:12). Εάν θέλουμε οι άλλοι να μη δέχονται αβασάνιστα οποιονδήποτε σε βάρος μας κατηγορία και να μην καταφέρονται εναντίον μας ή και ακόμα, εάν πράγματι έχουμε φταίξει και θέλουμε να μας φέρονται με επιείκεια, **ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ**, ας έχουμε σπλάχνα αγάπης, ας έχουμε την καρδιά του Ιησού, που μας δίδαξε την αγάπη.

(β) Πρωτοφανείς επίσης είναι οι επιθέσεις που έχουν γίνει εναντίον μου από μη αναγεννημένα άτομα, που (θεωρητικά) ανήκουν στο χώρο της κατεστημένης εκκλησίας και που μερικά από αυτά είναι επώνυμα στην κοινωνική, καλλιτεχνική και πολιτική ζωή της χώρας μας, χωρίς όμως να θεωρούνται και φανατισμένα θρησκευτικά, απλά τα κίνητρά τους ήταν τελείως διαφορετικά από το να υπερασπίσουν την «χριστιανική» τους πίστη. Τα άτομα αυτά εξαπέλυσαν εναντίον μου καταιγίδα συκοφαντιών, που τον Ιούνιο του έτους 2000 είχα γίνει **ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ** σε μεγάλης κυκλοφορίας ημερήσιας Αθηναϊκής εφημερίδας, που με γαργαλιστικούς τίτλους (για το αναγνωστικό κοινό) έγραφε: «**Απίστευτη ιστορία τσαρλατανισμού - ΜΑΓΟΣ, Ανώτερο στέλεχος του Κράτους**» και αυτός ο "Μάγος" ήμουν εγώ!!!!. Είχαν πάρει αποσπάσματα από τα βιβλία μου, στις σελίδες των οποίων κυρίαρχο στοιχείο είναι το τρίπτυχο: ΣΩΤΗΡΙΑ της ψυχής με τη λυτρωτική θυσία του Ιησού, ΘΕΡΑΠΕΙΑ του σώματος από τις αρρώστιες και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ από τις πονηρές δυνάμεις, τα διαστρέβλωσαν κατά το «δοκούν», όπως εξυπηρετούσε τους δικούς τους σκοπούς και τελικά έγινα ο...«Επικίνδυνος ΜΑΓΟΣ», που σαν «ανώτερο στέλεχος τους Κράτους» θα έφερνα την πνευματική διαφθορά, στο χώρο όπου υπηρετούσα.

Υπήρχε τέτοια διαστρέβλωση των γεγονότων, που την περίοδο εκείνη, ούτε ανώτερο στέλεχος του Κράτους ήμουν, ούτε κατείχα κάποια θέση προϊσταμένου Γραφείου ή Τμήματος στη δουλειά μου, ήμουν ένας απλός δημόσιος υπάλληλος, που εκτελούσα τα καθήκοντά μου με ευσυνειδησία, όπως αρμόζει σε αναγεννημένα παιδιά του Κυρίου Ιησού. Αυτό όμως δεν τους αρκούσε, ήταν τέτοιος ο πόλεμος εναντίον μου, που μέχρι και επερώτηση στη Βουλή έγινε στον τότε Υπουργό, που προϊστάτο στο Υπουργείο του οποίου ήμουν υπάλληλος ότι προέβαινα σε «προσηλυτισμό», η γνωστή κατηγορία που απευθύνουν πάντα σε κάθε αναγεννημένο πιστό. Τα δημοσιεύματα συνεχίστηκαν και τα επόμενα δύο έτη!!!! Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, γιατί μέσα από όλα αυτά βγήκα νικητής για τη δική Του δόξα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει την βιογραφία μου με τίτλο "**ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ**" (κωδικός 11). Το βιβλίο έχει αναρτηθεί σε pdf στην ιστοσελίδα μου

(www.AlkiviadisFiladelfos.com).

2. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση εργάτης του Θεού να μην έχει κάνει λάθη μέσα στην πνευματική του πορεία, και μπορώ να πω ότι πολλές φορές τα λάθη αυτά είναι «χονδρά» και προκαλούν τέτοιο σκάνδαλο στους άλλους πιστούς, που υπάρχουν και περιπτώσεις που τους οδηγούν και έξω από την εκκλησία. Όλοι για παράδειγμα είχαμε πληροφορηθεί ότι ο Benny Hinn χώρισε με τη γυναίκα του (το έτος 2010), χωρίς να γνωρίζουμε τους βαθύτερους λόγους που οδήγησε και τους δύο σε μια τέτοια ενέργεια. Βέβαια, αργότερα (μετά ένα έτος περίπου) επανασυνδέθηκαν, αλλά το γεγονός αυτό σχολιάστηκε δυσμενώς, ακόμα και από πιστούς που οι ίδιοι είχαν χωρίσει και μάλιστα ήσαν πιο καυστικοί και σκληροί στην κριτική τους για να δικαιολογήσουν τη δική τους θέση, υποστηρίζοντας ότι αυτοί χώρισαν χωρίς να είναι εργάτες του Θεού, ενώ ο χωρισμός του Benny Hinn, ως επώνυμο πρόσωπο, προκαλεί σκάνδαλο.

Όλοι επίσης γνωρίζουμε τις επικρίσεις εναντίον του ΟΤΙ εκμεταλλεύεται οικονομικά τις σταυροφορίες που διοργανώνει, ΟΤΙ ζει πολυτελή ζωή, ΟΤΙ διαθέτει ιδιωτικό αεροπλάνο, ΟΤΙ κηρύττει το «ευαγγέλιο της ευημερίας», ΟΤΙ στις σταυροφορίες που κάνει υμνείτον Σατανά, ΟΤΙ υψώνει τα χέρια του και κάνει διάφορα "μασονικά" σύμβολα την ώρα που διακονεί....και πολλά άλλα που μπορώ να απαριθμήσω, αλλά και που (υποθέτω) ότι είναι γνωστά στους περισσότερους.

Η απάντηση μου σε αυτό είναι πολύ απλή: Δεν εθελοτυφλώ, ούτε και ότι δεν λαμβάνω υπόψη μου όλα αυτά που σχολιάζονται και λέγονται σε βάρος του, αλλά, όπως εγώ θέλω οι άλλοι να βλέπουν τα δικά μου λάθη και τις δικές μου αδυναμίες **με επιείκεια**, το ίδιο κάνω και εγώ για τους άλλους. Στην πνευματική μου πορεία και εγώ έχω κάνει πολλά λάθη και άστοχες ενέργειες και αυτό δεν το λέγω για λόγους ψευδοταπείνωσης, είναι μια πραγματικότητα μη αμφισβητήσιμη. Όταν ακούω κάποιον αδελφό να σχολιάζει και να εκφράζεται αρνητικά εναντίον άλλου, στη σκέψη μου έρχεται το ψυχικό μεγαλείο του Ιησού, όταν είπε στους θρησκευόμενους ομοεθνείς του *"....λιθοβολείτε τη γυναίκα αυτή, συμφωνώ ότι παρέβηκε το Νόμο, ΑΛΛΑΑΛΛΑ ΑΛΛΑ την πρώτη πέτρα ας τη ρίξει αυτός ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ!!!"*

Επειδή, για την πνευματική μας πορεία, θεωρώ πολύ βασική την ενέργεια αυτή του Ιησού, που πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω στην περιγραφή της σκηνής αυτής: Ο Ιησούς είναι γεμάτος αγάπη για τα παιδιά Του και πολύ περισσότερο όταν βλέπει να αγωνίζονται να σταθούν στην πίστη και στην κατακραυγή των άλλων τους λέγει **«Ούτε και εγώ σε κατακρίνω, πήγαινε....»**. Τι είχε συμβεί όταν είπε αυτά τα λόγια; Οι δίκαιοι και θεοσεβούμενοι Ιουδαίοι με πέτρες στα χέρια και γεμάτοι θρησκευτικό φανατισμό, ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ, πήγαν στον Ιησού μία γυναίκα μοιχευόμενη για να την καταδικάσει. Και ο Κύριος μας δεν τους είπε ότι «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΑΜΑΡΤΗΣΕ» (αφού πράγματι είχε αμαρτήσει κατά το νόμο του Μωυσή), δεν τους είπε «ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΤΕ ΤΗΝ» (αφού αυτό έλεγε ο Μωυσαϊκός Νόμος), αλλά τους είπε κάτι πολύ, πολύ, πολύ απλό και αυτονόητο: **«Οποιος από σας ΔΕΝ έχει αμαρτήσει, ΑΣ ΡΙΞΕΙ ΠΡΩΤΟΣ την πέτρα»**. Όταν σε λίγο όλοι έφυγαν ντροπιασμένοι, φάνηκε το μεγαλείο της αγάπης του Ιησού, λέγοντας στη γυναίκα **«Ούτε και εγώ σε κατακρίνω..»** ενώ ήξερε ότι η γυναίκα αυτή είχε παραβεί το νόμο του Θεού και τιμωρία της ήταν φυσικός θάνατος.

Δική μου άποψη είναι αυτή που γράφω τώρα: Πιστεύω ότι ο Ιησούς έτρεφε τέτοια αγάπη γι' αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα, (που δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες αναγκάστηκε να κάνει ότι έκανε) που πολύ θα ήθελε να την πάρει στη στοργική Του αγκαλιά και να της δώσει θάρρος και παρηγορία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Ιησούς ηλικιακά ήταν ένας νεαρός άνδρας 30 ετών, αυτή για το λαό ήταν μια κοινή γυναίκα, ανήθικη για τους «καθώς πρέπει» υποκριτές θρησκευόμενους της εποχής της και το να την δεχτεί στην αγκαλιά Του με τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν κάτι το ανεπίτρεπτο. Αλλά όμως τη γυναίκα αυτή την αγκάλιασε το στοργικό βλέμμα του Ιησού, την αγκάλιασε το άρωμα της καρδιάς του και πιστεύω πως αυτή η γυναίκα ποτέ δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το βλέμμα αυτό του Ιησού. Ας έχουμε λοιπόν και εμείς την καρδιά και τα σπλάχνα αγάπης του Ιησού σε κάθε κατηγορία που στρέφεται ενάντια σε οποιονδήποτε αδελφό και αναφέρομαι ειδικά και στην περίπτωση που οι κατηγορίες αληθεύουν.

3. Ένας τρίτος λόγος, που ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ για μένα ειδικά για τον BENNY HINN, είναι ότι εγώ ευλογηθεί και πνευματικά έχω αυξηθεί από τις συναθροίσεις του, τις οποίες έχω παρακολουθήσει τόσο από VIDEO και DVD, όσο από την τηλεόραση (που ακόμα βλέπω από τα δορυφορικά κανάλια), αλλά και από τις αρκετές φορές που έχει έρθει στην Ελλάδα, πολλές από τις οποίες δεν ήταν γνωστές στο πολύ κοινό, γιατί οι συγκεντρώσεις δεν είχαν γίνει σε στάδια, αλλά σε διάφορες εκκλησίες των Αθηνών. **Ένας αδελφός μου γράφει ότι έχω ευλογηθεί εξαιτίας της δικής μου πίστης.** Αυτό είναι αλήθεια, γιατί η δική μας πίστη είναι που ανοίγει τις πόρτες των ευλογιών του Κυρίου, αλλά για να ανοίξουν όμως οι πόρτες χρειάζεται και κάποιο «κλειδί», και κατά τη γνώμη μου το πνευματικό αυτό «κλειδί» υπάρχει στις συναθροίσεις του Benny Hinn. Η υπέροχη υμνωδία που προηγείται του μηνύματος και γενικά η δοξολογία και η λατρεία που λαμβάνει χώρα στις συγκεντρώσεις, «ξεκλειδώνει» την πόρτα της καρδιάς μας και γινόμαστε αποδέκτες της παρουσίας του χρίσματος του Πνεύματος του Θεού στο χώρο των συναθροίσεων.

Εμένα προσωπικά, με **εκφράζει ο τρόπος οργάνωσης της λατρείας και της δοξολογίας που γίνεται στις συναθροίσεις του Benny Hinn**, είναι κάτι που αμέσως με οδηγεί μέσα στα άγια των αγίων και όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλές χιλιάδες πιστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πως μπορώ να αμφισβητήσω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το χρίσμα του Κυρίου; Τα βιβλία του επίσης, έχουν γίνει η αιτία πολλοί άνθρωποι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα. **Μπορεί** ο Benny Hinn, όπως και οι άλλοι επώνυμοι "ευαγγελιστές" και "τηλε-ευαγγελιστές" να έχουν κάνει πράγματι λάθη σοβαρά ή να προκαλούν με τη ζωή τους, γιατί εγώ να μείνω στα (λίγα) ΑΡΝΗΤΙΚΑ σημεία της διακονίας τους και να μη σταθώ στα (πολλά) ΘΕΤΙΚΑ μέρη της διακονίας τους, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα η δόξα και η δύναμη του Κυρίου να φανερωθεί σε χιλιάδες - χιλιάδες ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου;

❖ Με όλα αυτά που γράφω, δεν τα γράφω για να υπερασπιστώ τον BENNY HINN, **αλλά** το θεωρώ ανέπιμο από μέρους μου να εκφράζομαι για κάποιον αρνητικά, από τον οποίο εγώ έχω ευλογηθεί. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου ζωή: Υπάρχει ένας ευλογημένος αδελφός με τον οποίο για

πολλά χρόνια ακολουθούσαμε διαφορετική πνευματική πορεία στη διακονία και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε συναντηθεί. Μεταξύ μας δεν υπήρξε καμιά απολύτως αντιπαλότητα, καθόσον όλοι είμαστε μάχιμοι στρατιώτες του Ιησού και βαδίζουμε επάνω στον ίδιο δρόμο, που είναι ο Ιησούς. Ακολουθήσαμε μεν διαφορετικές πορείες, αλλά σήμερα όμως ότι είμαι πνευματικά το οφείλω σε αυτόν και μόνο σε αυτόν. Εάν κάποιος μας ρωτούσε, τι έφταιξε και δεν ακολουθούσαμε παράλληλους δρόμους διακονίας και συνεργασίας, ο καθένας από τη δική του θέση και κατά τη δική του γνώμη θα ισχυριζόταν ότι αυτό δεν οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα. **Και οι δύο είχαμε δίκιο, γιατί ο καθένας βλέπει και εξηγεί τα γεγονότα από διαφορετική άποψη.**

Η πορεία των γεγονότων έδειξε πως, όσα συνέβησαν τότε, ήταν πάνω από τις δικές μου δυνάμεις και αντικειμενικά δεν μπορούσα να επηρεάσω και να αλλάξω τα γεγονότα. Στην πορεία όμως κατάλαβα μέσα στο πνεύμα μου, ότι ο Κύριος **το επέτρεψε αυτό**, για να με αποδεσμεύσει και να μου αναθέσει μια διαφορετική διακονία. **Όλα αυτά τα χρόνια, που πολλοί με ρωτούσαν γιατί «χωρίσαμε», ποτέ, μα ποτέ, δεν είπα αρνητικό λόγο εναντίον του**, παρ' όλο που πολλοί καλοθελητές για να με κάνουν να μιλήσω μου έλεγαν «...ξέρεις αυτός είπε για σένα... αυτό και αυτό και αυτό!». Φυσικά αυτές ήταν συκοφαντίες εναντίον του, γιατί ο αδελφός αυτός χαρακτηρίζεται από ήθος, ευγένεια και ειλικρινή αγάπη προς το λαό του Κυρίου. **Η απάντηση η δική μου ήταν στερεότυπη:** «Πιστεύω ότι τον αδελφό αυτό, τον έφερε στο δρόμο μου ο Κύριος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και εγώ ευλογήθηκα από τη διακονία του, το ότι για ένα διάστημα δεν ακολουθήσαμε παράλληλη πορεία αυτό είναι καθαρά προσωπικό και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα στραφώ ενάντια στον κεχρισμένο του Κυρίου, μην κάνεις λοιπόν και εσύ το ίδιο!».

❖ **Κρίνω σκόπιμο να αναφέρω ένα ακόμα παρόμοιο γεγονός, που συνέβηκε στη ζωή μου και που χρονικά προηγήθηκε του παραπάνω:** Αναγεννήθηκα τον Απρίλιο του 1977, σε νεαρή ηλικία, όταν ήμουν φοιτητής. Ο αδελφός που με οδήγησε στον Κύριο, στάθηκε για μένα πολύτιμος φίλος και μου συμπαραστάθηκε (μαζί με τη σύζυγό του) σε κάθε πρόβλημά μου. Μείναμε μαζί στην ίδια πνευ-

ματική συνάθροιση για δέκα περίπου χρόνια, όπου εργαζόμαστε για την επέκταση της βασιλείας του Θεού. Με τον αδελφό αυτό το Σεπτέμβριο του 1986 ήρθαμε σε αντιπαράθεση, για ενδοεκκλησιαστικά θέματα, που αναγκάστηκα να φύγω οικογενειακώς από την εκκλησία και ο Κύριος με οδήγησε να εργαστώ σε έναν άλλο πνευματικό τομέα μέσα στον αγρό Του. Όταν χωρίσαμε με τον πνευματικό μου πατέρα ποτέ, μα ποτέ δεν είπα σε κανέναν τίποτε εναντίον του, παρ' όλο που με πονούσε μέσα μου αυτός ο χωρισμός, αλλά και ο ίδιος γενικά την ίδια άψογη στάση τήρησε για μένα.

Ένιωθα μέσα μου ότι έπρεπε να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας, το θεωρούσα αναγκαίο για την παραπέρα πνευματική μου πορεία. Μετά από τέσσερα χρόνια, έχοντας πάει να κάνω επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο στα βόρεια προάστια της Αθήνας, τον συνάντησα εκεί με τη σύζυγό του. Η χαρά όλων μας ήταν αμοιβαία, οπότε από την ημέρα εκείνη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών μας, που μετά από λίγα χρόνια αυτό έγινε μια πραγματικότητα και σήμερα αισθάνομαι σαν να μην είχε συμβεί τίποτε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι **EAN** είχαμε ανταλλάξει βαριές κουβέντες, **EAN** ο ένας κατηγορούσε τον άλλον μετά το χωρισμό μας και **EAN** δεν είχαμε πνεύμα συγχωρητικότητας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο ευλογημένο και υπέροχο αποτέλεσμα. Μπορώ να πω ότι οι ψυχικοί δεσμοί μας είναι πιο ισχυροί από ποτέ, γιατί πλέον στηρίζονται σε πνευματική σοφία και ωριμότητα!!

Ο αδελφός αυτός αποτελεί την **αφετηρία** της πνευματικής μου ζωής, γι' αυτό έχει ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση μέσα στην καρδιά μου. Σήμερα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι πνευματικά, εάν ο Κύριος δεν τον έφερνε στο δρόμο μου, γι' αυτό και η διακονία μου, είναι αποτέλεσμα της δικής του υπακοής προς τον Κύριο και αποτελεί κομμάτι της δικής του διακονίας. Αν και ο εχθρός της ψυχής μας, ο Διάβολος, προσπάθησε να δημιουργήσει πνευματικό πρόβλημα στις σχέσεις μας, δεν μπόρεσε να το κατορθώσει, γιατί η αγάπη του Κυρίου Ιησού που είναι πιο ισχυρή και πάνω από κάθε άλλη δύναμη, με αποτέλεσε να υπάρχει μεταξύ μας πνεύμα ενότητας και φιλαδέλφειας και ο στόχος μας να είναι κοινός, δηλαδή να καταστρέψουμε τα έργα του εχθρού, κηρύττοντας τα καλά νέα του ευαγγελίου και οδηγώντας τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό.

❖ Πως λοιπόν, μπορώ να πω κάτι εναντίον του BENNY HINN, όταν εγώ πραγματικά και όταν λέω «πραγματικά» το εννοώ έχω ευλογηθεί από τη διακονία του, έστω και εάν η αιτία ήταν η δική μου πίστη; Το «κλειδί» όμως που ανοίγει την καρδιά μου, είναι ο τρόπος της διακονίας του. Βέβαια αναφέρομαι στις περιπτώσεις των δικών του συναθροίσεων, γιατί στην πνευματική μας πορεία υπάρχουν και άλλα «κλειδιά» που ανοίγουν την πόρτα της καρδιάς μας, όπως για παράδειγμα όταν είμαστε στο ταμείο της προσευχής, ή στη τοπική συνάθροιση που ομοθυμαδόν υψώνουμε φωνή λατρείας και δοξολογίας και πολλές άλλες περιπτώσεις. Ο Benny Hinn δεν είναι δικός μου δούλος για να τον κρίνω και να τον καταδικάσω ή να τον διαβάσω σε άλλους, έστω και εάν κάνει λάθη ή ακόμα και εάν έχει «ξεπέσει» της πίστης του (όπως μερικοί δέχονται), είναι δούλος Άλλου και Εκείνος (ο Ιησούς) ξέρει καλλίτερα από μένα πως θα διαφυλάξει το ποίμνιό Του. Εγώ από αυτόν, αλλά και από κάθε άλλον αδελφό (επώνυμο και μη) παίρνω αυτό που με ευλογεί και με ωφελεί.

❖ Ήδη η επόμενη συλλογή που δημοσίευσα στο facebook ήταν για τον REINHARD BONNKE και πιο αργότερα ακολούθησαν συλλογές για KATHRYN KUHLMAN, MERILYN HICKEY, MORRIS CERULLO, κλπ. Η ανάρτηση των συλλογών αυτών δεν είναι για να γίνει «διαφήμιση» των ατόμων αυτών, αφού τα άτομα αυτά είναι ήδη παγκόσμια γνωστά και δεν έχουν ανάγκη τη δική μας διαφήμιση. Στις δημοσιεύσεις μου συμπεριλήφθηκαν και σχετικά μηνύματα Ελ-λήνων αδελφών (εργατών του Κυρίου), κάνοντας αρχή με τον αδ. Γιώργο ΠΑΠΠΑ, του οποίου έχω σχεδόν όλο το σχετικό αρχειακό υλικό. Απλά το κάνω για να το γνωρίζουν όσοι έχουν ευλογηθεί από τις συναθροίσεις τους και επειδή τα DVD αυτά είναι συλλεκτικά και σπάνια (έχουν μετατραπεί από VIDEO/VHS σε DVD), πιθανόν κάποιος να θέλει να βοηθηθεί από όλο αυτό το υλικό ή να του λείπει κάποιο μέρος. Το ίδιο ισχύει και για το αρχειακό υλικό σε CD των Ελλήνων εργατών του Ευαγγελίου.

Πιστεύω στη γνήσια «φιλαδέλφεια» μεταξύ των αγίων της αληθινής εκκλησίας του Ιησού και η φιλαδέλφεια αυτή δεν θα γίνει ποτέ πράξη εάν εμείς «δεν θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας» και ένας τρόπος για να το επιτύχουμε είναι να **συστήνουμε και τη**

διακονία των άλλων αδελφών, έστω και «αν φρονούμε άλλως πως». Ο Διάβολος είναι «ψεύτης και κλέφτης», εισηγείται πάντοτε το ψέμα και θέλει να μας κλέψει τη χαρά και την ευλογία του Κυρίου. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σαν ένα νικημένο εχθρό, που συνέχεια συκοφαντεί και παραπλανά. Ο Ιησούς ήρθε να ΕΝΩΣΕΙ και όχι να ΧΩΡΙΣΕΙ το σώμα Του. Η αγάπη που θα έχουν τα παιδιά Του μεταξύ τους, θα αποτελέσει τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΗ που θα τραβήξει (θα ελκύσει) τον αμαρτωλό άνθρωπο στο λυτρωτικό έργο του Ιησού.

Αδελφέ ή αδελφή, εσύ που διαβάζεις αυτά τα λόγια, σε προτρέπω να μη στρέφεις κατά των παιδιών του Θεού, που λυτρώθηκαν με το πολύτιμο αίμα του Υιού Του, **γιατί όποιος «χύσει» αδελφικό αίμα, δεν θα έχει μέρος στην οικοδομή του πνευματικού οίκου της εκκλησίας των εσχάτων καιρών.** Πνευματικό παράδειγμα έχουμε τον Δαβίδ, ο οποίος ενώ ήταν εκλεκτός, χρισμένος και «άνηρ κατά την καρδιά του Κυρίου», επειδή έχυσε αίμα και ονομάστηκε «άνηρ αιμάτων», δεν επέτρεψε ο Κύριος να οικοδομήσει τον (χειροποίητο) οίκο Του, κάτι που έκανε στη συνέχεια ο γιος του Σολομών.

© COPYRIGHT 2011 - 2012 ❖ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 – 49 21 318
FACEBOOK: filadelfos ❖ E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com

από τις εκδόσεις μας



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 34 - 0

Α' έκδοση: 11/2007 ❖ Β' έκδοση: 11/2019
Αρχική έκδοση: 03/1998 ❖ Σελίδες 88

Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται με σύντομο, αλλά και με γλαφυρό τρόπο η ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ του συγγραφέα Αλκιβιάδη Τζελέπη.

Περιγράφεται πώς αναγεννήθηκε και βαπτίσθηκε με το άγιο Πνεύμα του Θεού, ποιοι άνθρωποι ήταν γι' αυτόν πνευματικά στηρίγματα, πώς και με ποιους συνεργάστηκε μέσα στο έργο του Θεού, τι προβλήματα είχε σαν αναγεννημένος πιστός στη δουλειά του, πώς τα πνευματικά βιβλία που έχει γράψει έγιναν μια πηγή ευλογίας για εκατοντάδες ανθρώπους σε Ελλάδα και εξωτερικό και πώς ο Κύριος τον έχρισε και τον οδήγησε να εργαστεί ως κήρυκας του Λόγου του, μεταφέροντας το μήνυμα του ευαγγελίου, μέσα από CD, DVD και το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο ...και πολλά άλλα.



ISBN: 978 - 960 - 92560 - 6 - 3

Α' έκδοση: 05/2001 – Β' έκδοση: 06/2007
Ανατύπωση: 11/2019 - Σελίδες 76

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος (Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ) είναι μετάφραση από το Αγγλικό και αποδίδεται στα Ελληνικά σε ελεύθερη διασκευή. Περιγράφεται η όραση που έδωσε ο Κύριος στον Τζον Μουλίντε, για το πως θα σπάσουν οι σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν τον επουράνιο χώρο της Ευρώπης και να εκχυθεί το Πνεύμα Του επάνω στους λαούς της.

Το δεύτερο μέρος (Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) έχει γραφτεί από τον Αλκιβιάδη Τζελέπη και αναφέρεται στο ίδιο θέμα, αλλά για τον Ελλαδικό Χώρο. Οι αποκαλύψεις του βιβλίου αυτού θα αλλάξουν την πορεία του κάθε αναγνώστη και θα τον οδηγήσουν σε πνευματική νίκη.

**4 βιβλία γραμμένα από τον Benny Hinn
μεταφρασμένα στα Ελληνικά**



Καθημέρα,
Άγιο
Πνεύμα

BENNY HINN

Πνεύμα της Ελπίδας και της Υπόσχησης

Η Δόξα του Πνεύματος
Πληθύνοντας Βαπτίζετα ΜΕ
ΤΟ

Πνεύμα της Αληθείας

Η Δόξα του Πνεύματος

Πνεύμα της Αληθείας και της Υπόσχησης
Άγιο

Η Δόξα του Πνεύματος

Πνεύμα
Πνεύμα της Αληθείας

Πνεύμα της Ελπίδας και της Υπόσχησης

Η Δόξα του Πνεύματος

Πνεύμα της Αληθείας

BENNY HINN