

υμνολόγιο



ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

μουσική ανθολογία



ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
υ μ ν ο λ ό γ ι ο

3^η έκδοση βελτιωμένη - έτος **2023** μ.Χ

επιμέλεια - παρουσίαση κειμένων
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

*«Ψάλλετε εις τον Κύριον ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ,
Ψάλλετε εις τον Κύριον πάσα η Γη.
Ψάλλετε εις τον Κύριον,
ευλογείτε το ΟΝΟΜΑ Αυτού...»
(Ψαλμός 96:1-2)*

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© **COPYRIGHT 2004, 2023**
για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:
ΑΛΚΙΝΙΑΔΙΣ ΤΖΕΛΕΠΙΣ (FILADELFOΣ)

1η ΕΚΔΟΣΗ: 05/2004

2η ΕΚΔΟΣΗ: 11/2008

3η ΕΚΔΟΣΗ (βελτιωμένη): 12/2023

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 02/2025



Επιμέλεια κειμένων - εξωφύλλου:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. επικοινωνίας - Viber - WhatsApp:

694 - 49 21 318



SITE

www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK (3 λογαριασμοί):

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

Groups 1: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOΣ»

Groups 2: «Βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com

alkiviadistzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE (6 κανάλια):

Filadelfos Channel 1, Filadelfos Channel 2

Filadelfos ΜΗΝΥΜΑΤΑ (Channel 3)

FiladelfosTV - music, Filadelfos FILMS

Filadelfos HOLY BIBLE

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: **GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

www.grafimaprint.gr

Λ.Ελευθερίας 29 - Τ.Κ. 17455 ΑΛΙΜΟΣ

Τηλ. 210 72 51 600

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση του παρόντος βιβλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
"περί πνευματικής ιδιοκτησίας"

(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 46 - 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Από τους αρχαίους χρόνους ο άνθρωπος πάντοτε εξωτερικευε τα συναισθήματά του με τη μουσική. Η μουσική είναι που τον **υψώνει** σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες, όταν δια μέσου αυτής εκφράζει τους ευγενείς πόθους του και τις αναζητήσεις της καρδιάς του και η μουσική είναι που τον **υποβιβάζει** στο πιο χαμηλό σημείο του ηθικού ξεπεσμού του, όταν πάλι δια μέσου αυτής εκφράζει τις αμαρτωλές επιθυμίες του.

Στη σημερινή ηλεκτρονική και διαστημική εποχή που ζούμε, στην εποχή της πληροφορικής επανάστασης, η μουσική για τον άνθρωπο, ο οποίος έχει απορρίψει τον Θεό από τη ζωή του και βρίσκεται μακριά Του, αποτελεί μια από τις βασικές διασκεδάσεις και απολαύσεις του, σε σημείο όπου **ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί αυτός τη μουσική για να ηρεμεί από τα προβλήματα του, αλλά η μουσική χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στην αιώνια απώλεια**. Είναι γνωστό πλέον σε όλους ότι υπάρχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλά μουσικά συγκροτήματα τα οποία έχουν ταχθεί στην υπηρεσία και στη λατρεία του Σατανά και δια μέσου της μουσικής οδηγούν τους ανθρώπους στην αιώνια καταστροφή.

Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος συνειδητά ακολουθεί τον Ιησού Χριστό και οι αμαρτίες του έχουν πλυθεί και συγχωρεθεί με το άγιο αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά και ο οποίος θέλει να ζει μια άγια και καθαρή ζωή ενώπιον του Θεού, χρησιμοποιεί τη μουσική για να Τον δοξάζει, να Τον υψώνει και να Τον μεγαλώνει. Γι' αυτό:

- **ΨΑΛΛΕΙ σ' Αυτόν ουράνιες μελωδίες.**
- **ΨΑΛΛΕΙ άσματα που ο Κύριος βάζει στα χείλη του.**
- **ΨΑΛΛΕΙ τα θαυμάσια και τα μεγαλεία του Θεού.**
- **ΨΑΛΛΕΙ τις υποσχέσεις και τις ευλογίες Του.**

- **ΨΑΛΛΕΙ** ευχαριστίες στον Κύριό Του και στο Θεό Του.

Ο πιστός του Κυρίου συνέχεια ψάλλει. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει: «*Αιολούντες μεταξύ σας με ΨΑΛΜΟΥΣ και ΥΜΝΟΥΣ και ΩΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΣ, άδοντες και ψάλλοντες εις την καρδιά σας εις τον Κύριον*» (Εφεσίους Ε/5:19). Η θλίψη, ο πόνος, οι δυσκολίες, οι αρρώστιες, τα προβλήματα, τα πάντα εξαφανίζονται όταν το λυτρωμένο παιδί του Θεού ψάλλει. Τι υπέροχο παράδειγμα πνευματικού μεγαλείου, αλλά και προς μίμηση, μας δίνουν ο απόστολος **Παύλος** και ο συνεργάτης του **Σίλας**, όταν μέσα στη φοβερή φυλακή των **Φιλίππων**, στην περιοχή της Μακεδονίας, όπου τους είχαν κλείσει οι Ρωμαίοι σαν κοινούς εγκληματίες, αυτοί ΕΨΑΛΛΑΝ, παρ' όλο που σωματικά υπέφεραν από το σκληρό μαστίγωμα. **Εκεί ήταν που φάνηκε η δόξα του Κυρίου Ιησού** και που με θαυμαστό τρόπο τους ελευθέρωσε. Η δοξολογία έφερε τη νίκη και τον θρίαμβο (βλ. Πράξεις Ις'/16:19-32).

2. Ο στόχος της έκδοσης του παρόντος υμνολογίου είναι να ικανοποιήσει τις πνευματικές μουσικές αναζητήσεις και ανησυχίες του κάθε αναγεννημένου πιστού, γι' αυτό, εκτός από παλαιούς παραδοσιακούς ύμνους, περιλαμβάνει και ύμνους ο οποίοι έχουν γραφτεί και μελοποιηθεί, μέχρι και το έτος **2023**.

Η παρούσα έκδοση πρωτοτυπεί σε πολλά σημεία προγενέστερων ή άλλων παρομοίων εκδόσεων, και ειδικότερα:

(01) Περιλαμβάνει όλα τα ΕΙΔΗ (κατηγορίες) ύμνων: Παραδοσιακούς, κλασικούς, σύγχρονους, βυζαντινούς, Ελληνικούς, ξένους σε μετάφραση, μπαλάντες, κλπ.

(02) Περιλαμβάνει ύμνους με ΠΑΡΑΜΑΓΕΣ: Έχουν την ίδια μουσική εκτέλεση, αλλά με διαφορετικούς στίχους.

(03) Περιλαμβάνει ύμνους σε ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, καθόσον δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη έκδοση. Το γεγονός αυτό, καθιστά το υμνολόγιο **μοναδικό** στο είδος του, καθόσον τα πάντα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και η έκδοση εντύπων υμνολογίων (μορφής βιβλίου) δεν έχει πλέον πρωτεύουσα θέση, όπως άλλοτε.

(04) Πληροφοριακά ΣΤΟΙΧΕΙΑ των ύμνων.

Οι ύμνοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι: **(α)** Ο πρωτότυπος **τίτλος στα Αγγλικά**, των ύμνων, που έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά. **(β)** Ο **συνθέτης** της μουσικής, ο **στιχουργός** και σε μερικές περιπτώσεις και ο **χρόνος** που γράφτηκε ή που μεταφράστηκε ο ύμνος. Από τεχνική άποψη τίθεται πάντα **πρώτα** ο συνθέτης της μουσικής και **μετά** ο στιχουργός.

(05) Πηγές και ερμηνευτές των ύμνων.

Η αναγραφή της πηγής του ύμνου (CD, DVD, YouTube, κλπ), καθώς και του ονόματος του ερμηνευτή (μουσικού, χορωδίας, συγκροτήματος, κλπ) είναι μια πρωτοπόρα **καινοτομία** των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ", η οποία γίνεται για πρώτη φορά σε έκδοση υμνολογίου στην Ελληνική Χριστιανική βιβλιογραφία. **Αυτό συμβάλλει στην πιο εύκολη αναζήτηση του ύμνου από τις αναγραφόμενες πηγές.**

Σε αρκετές περιπτώσεις ύμνων αναγράφονται περισσότερες της μιας πηγές για τον ίδιο ύμνο, αλλά οι σίχοι του ύμνου **να μην ταυτίζονται** απόλυτα σε όλες τις αναγραφόμενες πηγές και να παρουσιάζονται με διάφορες παραλλαγές, όπως η μία πηγή να έχει μία στροφή περισσότερη ή λιγότερη, ή να περιέχει λέξεις ή προτάσεις που διαφέρουν μεταξύ τους.

Σε όλες όμως τις πηγές, **η μουσική παραμένει πάντα η ίδια**, άλλωστε αυτός είναι και ο βασικός λόγος που παρατίθενται οι πηγές αυτές, ώστε ο ενδιαφερόμενος να βρίσκει την πηγή του ύμνου και μετά ο ίδιος να μπορεί να τον ερμηνεύει (να τον ψάλλει), έχοντας τα λόγια του ύμνου στο παρόν υμνολόγιο.

Όπου αναγράφεται «**ερμηνεία**» ή «**εκτέλεση**», σημαίνει ότι ο δημιουργός του ύμνου (μουσική, σίχοι, κλπ) είναι και ο ερμηνευτής του ύμνου, είτε σε πρώτη **αποκλειστική** εκτέλεση, είτε σε εκτέλεση **που ξεχώρισε** από άλλες εκτελέσεις του ίδιου ύμνου.

Σε κάθε επανέκδοση του υμνολογίου θα συμπληρώνονται

και τυχόν αλλά ελλείποντα στοιχεία. Πριν την καταγραφή των ύμνων παρατίθεται **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ** με τους ερμηνευτές, στο οποίο αναγράφεται **ο κωδικός** και **ο τίτλος** του CD κυκλοφορίας του ύμνου (βλ. σελίδες 21-36).

(06) Εύρεση ΜΟΥΣΙΚΗΣ των ύμνων:

Επάνω και **δεξιά** από τον τίτλο του ύμνου αναγράφεται και η **πηγή της ΜΟΥΣΙΚΗΣ**, όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει για **τις ΝΟΤΕΣ** της μουσικής των ύμνων. Το **ΓΡΑΜΜΑ** αντιστοιχεί στον κωδικό του υμνολογίου και ο **ΑΡΙΘΜΟΣ** αντιστοιχεί στον αριθμό του υμνολογίου αυτού. Για παράδειγμα, όταν επάνω και δεξιά του τίτλου του ύμνου αναγράφει **Δ:33** σημαίνει ότι, όπου **Δ'** βλέπε υμνολόγιο «**ΩΔΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ**» (γιατί το **Δ'** αντιστοιχεί σε αυτό το υμνολόγιο) και όπου **33** είναι ο αντίστοιχος ύμνος του υμνολογίου αυτού, που είναι «**Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ**». Για πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση βλέπε παρακάτω το «**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΜΝΩΝ**», στο οποίο υπάρχει ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ **18** υμνολογίων με νότες (βλ. σελίδες 17-18).

(07) Μορφοποίηση κειμένου των ύμνων:

Για πρώτη φορά σε έκδοση υμνολογίου η **μορφοποίηση των κειμένων** δεν έχει την παραδοσιακή μορφή, δηλαδή ίδια στοιχεία και ίδια γράμματα (πεζά). Η πρώτη σειρά κάθε στίχου γράφεται με χοντρά στοιχεία (**bold**) για να υπάρχει διαχωρισμός και σε ορισμένες περιπτώσεις μερικές λέξεις μέσα στους στίχους αναγράφονται ή με κεφαλαία, ή με bold, ή με πλάγια (italic) γράμματα για να τονισθεί η πνευματική σημασία τους.

(08) Γλωσσικοί ιδιωτισμοί:

Ίσως ο αναγνώστης σε μερικές περιπτώσεις να διαπιστώνει μερικά **ορθογραφικά «λάθη»**, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιούνται οι λέξεις «**δε**» και «**δεν**», ή «**το Θεό**» και «**τον Θεό**», κλπ, δηλαδή άλλοτε να παραλείπεται το «**ν**» και άλλοτε όχι, ή σε άλλες περιπτώσεις η ίδια λέξη να αναγράφεται διαφορετικά, όπως «**κέρδισαν**» και «**εκέρδισαν**». Στις περιπτώσεις αυτές,

δεν πρόκειται για λάθος, αλλά οι λέξεις αναγράφονται όπως υπάρχουν στον πρωτότυπο ύμνο από τον στιχουργό, για καθαρά λόγους ευφωνίας και σκοπιμότητας. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει, όταν μέσα σ' έναν στίχο γραμμένο στη δημοτική γλώσσα να περιέχεται κάποια **λέξη της καθαρεύουσας ή ιδιωματισμός**.

(09) Εδάφια της Αγίας Γραφής:

Για την αναγραφή των Βιβλικών εδαφίων χρησιμοποιούνται και ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Α,Β,Γ, ...κλπ) και ΑΡΙΘΜΟΙ (1,2,3,κλπ). Για παράδειγμα, όπου αναγράφεται Ψαλμός ΡΛΓ/133:8, σημαίνει Ψαλμός 133 (ΡΛΓ´) και εδάφιο 8. Η διπλή αναγραφή τίθεται για διευκόλυνση, όσων χρησιμοποιούν Βίβλο σε δημοτική απόδοση, όπου στα εδάφια χρησιμοποιούνται μόνον ΑΡΙΘΜΟΙ (Αραβικοί αριθμοί) και καθόλου ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ελληνικοί αριθμοί).

(10) Διπλή αναγραφή «τίτλου» στα περιεχόμενα:

Κατά πάγια τακτική συνηθίζεται στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ως τίτλος του ύμνου, να καταγράφεται πάντοτε ο **πρώτος στίχος** και όχι ο τίτλος που έχει δώσει ο στιχουργός - δημιουργός, ο οποίος δεν συμφωνεί πάντα με τον αρχικό στίχο, αλλά έρχεται σε συμφωνία με το κεντρικό μήνυμα που θέλει να δώσει.

Το παρόν υμνολόγιο πρωτοτυπεί στο γεγονός ότι αναγράφει ως τίτλο: (1) **ΚΑΙ τον πρώτο στίχο**, κατά την πάγια τακτική που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και διεθνώς, (2) **ΚΑΙ τον τίτλο που έχει δώσει ο στιχουργός**. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ώστε ο ενδιαφερόμενος να αναζητεί και να βρίσκει εύκολα τον ύμνο με τον τίτλο που έχει καθιερωθεί και είναι πλέον γνωστός.

Για παράδειγμα, τέτοια περίπτωση έχουμε με τον γνωστό ύμνο «**ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΟΥ**» (πρώτος στίχος), που έχει συνθέσει ο **Πάνος Ζαχαρίου** και είναι πολύ γνωστός και παγκόσμια με την επωδó, ως «**ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ**» (I Praise You Lord).

Άλλη παρόμοια περίπτωση έχουμε με τον ύμνο, που έχει συνθέσει ο **Ξενοφώντας Ιωαννίδης** και είναι γνωστός με τον τι-

τλο «**ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ**» (επωδός). Ο πρώτος στίχος του ύμνου αρχίζει «**Σ' ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΨΕΥΤΙΚΟ**», που είναι ο τεχνικά επίσημος τίτλος, αλλά όχι γνωστός στην πλειοψηφία του κοινού.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε **διπλή καταγραφή** των τίτλων, γεγονός που διαφοροποιεί το παρόν υμνολόγιο από άλλες παρόμοιες εκδόσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

3. Η αρχική συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και καταγραφή των ύμνων άρχισε από το έτος **1985** και τελείωσε αρχές του έτους **2003**. Η όλη διαδικασία, για την **1η** έκδοση του υμνολογίου, κράτησε **18** ολόκληρα χρόνια και πιστεύω ότι μόνο με τη βοήθεια του Κυρίου μπόρεσε αυτή η έκδοση να φθάσει στο τέλος.

Όταν αρχές του έτους **2001** είχε σχεδόν οριστικοποιηθεί η σειρά των ύμνων και το υμνολόγιο είχε μορφοποιηθεί, ζητήθηκε με σχετική επιστολή από τους **Έλληνες (χριστιανούς) συνθέτες και στιχουργούς**, κυρίως αυτών των οποίων οι ύμνοι συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση να προσφέρουν τη βοήθειά τους για την τελική ολοκλήρωση και επεξεργασία των κειμένων του παρόντος υμνολογίου, καθώς και για τη διόρθωση τυχόν λαθών, λόγω των εξειδικευμένων μουσικών γνώσεών τους και της μεγάλης εμπειρίας την οποία διαθέτουν στο χώρο της χριστιανικής μουσικής και υμνολογίας.

Με χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και το αποτέλεσμα ήταν να εκδοθεί ένα αξιόλογο πνευματικό έργο, το οποίο αποτέλεσε μια **σπάνια συλλεκτική έκδοση**, μοναδική στην Ελληνική βιβλιογραφία, καρπός συλλογικής εργασίας και προσφορά αγάπης για τον καθένα που επιθυμεί να πλησιάσει τον Θεό δια μέσου της υμνωδίας, η οποία δεν περιορίζεται μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας, αλλά έχει διεθνή χαρακτήρα, καθόσον το μήνυμα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνον για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες, αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Η εντολή την οποία έδωσε ο αναστημένος Ιησούς στους μαθητές Του, λίγο πριν αναληφθεί ήταν: «*Πορευθέντες λοιπόν, μα-*

θητεύσατε ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ, βαπτίζοντες αυτούς...και διδάσκοντες αυτούς...» (Ματθαίος ΚΗ/28:18-20).

Αναγράφονται τα ονόματα των μουσικών που πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους στην **1η** έκδοση του παρόντος υμνολογίου. Οι τρεις πρώτοι αναφερόμενοι δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, καθόσον τους έχει καλέσει ο Κύριος Ιησούς στην παρουσία Του: **Γιάννης ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, Γιάννης Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Δημήτριος Τζίμης ΖΑΧΑΡΙΟΥ, Πάνος ΖΑΧΑΡΙΟΥ, Στέφανος ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ, Χάρης ΝΤΑΚΟΥΝΑΚΗΣ και Γιώργος ΠΕΛΕΚΗΣ.**

Στην παρούσα **3η** έκδοση του υμνολογίου ζητήθηκε η βοήθεια από τους δημιουργούς των ύμνων (στίχοι, μουσική, κλπ), οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην ολοκλήρωση του παρόντος υμνολογίου. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" από καρδιάς ανήκει στους: **Θάλεια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Τόνια ΔΙΑΛΥΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Κίμωνα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, Δαβίδ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, Γιώργο ΑΣΤΕΡΙΟΥ και Γιάννη ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ.**

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται (*κατά σειρά συνεργασίας*) στους **Λένια ΑΒΕΡΚΙΟΥ, Ξενοφώντα ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Μαρία ΠΑΠΟΥΛΗ, Πάνο ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Μάνο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,** με τους οποίους συνεργάστηκα για **μεγάλο** χρονικό διάστημα και οι οποίοι μού προμήθευσαν πλούσιο και επεξεργασμένο υλικό σε **έντυπη μορφή** (word, pdf, κλπ), ώστε να είναι εύκολη η καταχώρησή του. Χωρίς την συνεργασία όλων αυτών (οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις), η έκδοσή του υμνολογίου θα ήταν φτωχή και ελλιπής, γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα φέρει και τη δική τους σφραγίδα.

Η **1η έκδοση** του υμνολογίου το 2004 περιλάμβανε **542** ύμνους. Ακολούθησε το έτος 2008 **2η έκδοση** βελτιωμένη έκδοση με **670** ύμνους. Στην παρούσα **3η έκδοση** (2023), εκτός της μεγάλης προσθήκης **720** νέων ύμνων (συμπεριλαμβανομένων και των επωδών), έχουν προστεθεί και πλήθος νέων στοιχείων, τα οποία αφορούν τους συνθέτες, τους στιχουργούς, τους ερμηνευτές, τις πηγές εύρεσης των ύμνων και λοιπές πληροφορίες,

στοιχεία που καθιστούν το έργο αυτό μοναδικό στην Ελληνική μουσική βιβλιογραφία.

Ίσως το παρόν υμνολόγιο από τεχνική άποψη, από σχεδιασμό (design) και από λοιπές τυπογραφικές λεπτομέρειες να παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση των ονομάτων των συνθετών και των στιχουργών να μην είναι ενιαία. Πιστεύω όμως ότι με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού σε κάθε νεότερη έκδοση του υμνολογίου να υπάρχει βελτίωση σε όλες τις τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες.

4. Η συλλογή αυτή των ύμνων αποτελεί μία *«ανθοδέσμη ουρανίων μελωδιών»*, που με τα μελωδικά της μηνύματα αγγίζει τις λεπτές και ευαίσθητες χορδές της καρδιάς του κάθε αναγεννημένου πιστού. Οι ύμνοι αυτοί είναι οι καρποί των πιστών από το δένδρο της νέας **«εν Χριστώ Ιησού»** ζωής τους, είναι ένα *«ενώδες θυμίαμα»* από το πνευματικό θυσιαστήριο των λυτρωμένων αγίων με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού.

Το υμνολόγιο στην παρούσα 3η έκδοσή του, περιλαμβάνει συνολικά **1370** ύμνους, συν **20** ύμνους με ειδική αρίθμηση (βλ. 304α, 456α, 766α, κλπ), δηλαδή προστέθηκαν **720 ύμνοι** από την προηγούμενη 2η έκδοση (σύνολο **1390** ύμνοι). Ύμνοι θεωρούνται και οι **μικρές επωδοί**, γι' αυτό και έχουν λάβει κωδικό αριθμό. Ο πρώτος και ο τελευταίος ύμνος έχουν επιλεγεί ειδικά:

- **Αρχίζει** με τον ύμνο **«Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ» (How Great Thou Art)** σε μουσική Stuart K. Hine και Ελληνικούς στίχους Γιάννη Φαφαλιού. Ο ύμνος αυτός έχει χαρακτηριστεί σαν ο **«ύμνος των ύμνων»** και αποτελεί τον **εθνικό ύμνο όλων των απανταχού αναγεννημένων Χριστιανών**. Πρόκειται για έναν ύμνο λατρείας, ο οποίος εξυμνεί τη μεγαλειότητα του Θεού.

Ο ύμνος αυτός έχει καταχωρηθεί στο υμνολόγιο με **3** μεγάλες παραλλαγές στίχων, ενώ η μουσική παραμένει η ίδια. Πρόκειται για τους ύμνους, κατά σειρά όπως έχουν καταχωρηθεί:

- 1) Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ..... κωδικός 001
- 2) ΟΤΑΝ ΘΕΕ Μ' ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΘΑΥΜΑΖΩκωδικός 153
- 3) ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....κωδικός 572

• **Τελειώνει** με τον ύμνο **«ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, ΑΙΩΝΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ»**, η μουσική και οι στίχοι του οποίου έχουν γραφτεί από τους «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» (μουσικό συγκρότημα) και πρόκειται για έναν υπέροχο ύμνο δοξολογίας, ο οποίος εξυμνεί την παντοδυναμία και την κυριαρχία του Θεού εν Χριστώ Ιησού.

Το υμνολόγιο αυτό (**«ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ»**) αφιερώνεται στον Κύριό μας **Ιησού Χριστό**, με την ελπίδα, την προσδοκία και την προσευχή ότι θα αποτελέσει, πάντοτε με την οδηγία τη δική Του, ένα ταπεινό μέσο για τον καθαρισμό, την αναζωπύρωση, τον αγιασμό, την ενότητα και την φιλαδέλφεια της εκκλησίας των τελευταίων καιρών, για τη δική Του δόξα, γιατί σ' Αυτόν ανήκει παντοτινά **«...η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος»** (Αποκάλυψη Ε/5:13).

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ /Α.Τ.
3η έκδοση 2023



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ κατά θέματα

01.	Λατρείας	001 -100
02.	Δοξολογίας	101 - 192
03.	Αγάπης του Θεού	193 - 260
04.	Αγιασμού - Αναζωπύρωσης	261 - 279
05.	Αναγέννησης	280 - 292
06.	Πνεύματος του Θεού	293 - 313
07.	Αποστασίας - Χλιαρότητας	314 - 329
08.	Αίματος του Ιησού	330 - 340
09.	Αφίερωσης	341 - 397
10.	Δοκιμασίας	398 - 422
11.	Θεραπείας	423 - 437
12.	Εκκλησίας - Ενότητας	438 - 453
13.	Ασφάλειας - Εμπιστοσύνης	454 - 515
14.	Φροντίδας - Μέριμνας	516 - 538
15.	Ευχαριστίας - Χαράς	539 - 585
16.	Ευαγγελιστικοί - Λόγου του Θεού.....	586 - 606
17.	Νίκης και θριάμβου	607 - 661
18.	Ομολογίας	662 - 716
19.	Πείρας πνευματικής	717 - 762
20.	Ονόματος του Ιησού	763 - 791

21.	Μοναδικότητας - Παντοδυναμίας	792 - 813
22.	Ουρανού	814 - 846
23.	Προσδοκίας - Πόθου	847 - 897
24.	Πρόσκλησης	898 - 948
25.	Προσευχής	949 - 969
26.	Πίστης - Ελπίδας	970 -1009
27.	Σωτηρίας - Λύτρωσης	1010-1052
28.	Χάρης του Θεού	1053-1063
29.	Γέννησης του Ιησού	1064-1095
30.	Δείπνου του Κυρίου	1096-1102
31.	Σταύρωσης του Ιησού	1103-1131
32.	Ανάστασης του Ιησού	1132-1150
33.	Αρπαγής της εκκλησίας	1151-1180
34.	Ερχομού - Έλευσης Ιησού	1181-1199
35.	Αποδημίας - Αποχαιρετισμού	1200-1207
36.	Γάμου - Ειδικοί ύμνοι	1208-1212
37.	Ψαλμοί του Δαβίδ	1213-1244
38.	Παιδικοί - Νεανικοί	1245-1266
39.	Επωδοί (λατρείας, δοξολογίας)	1267-1317
40.	Βυζαντινοί	1318-1336
41.	Υμνωδίες	1337-1370

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ενδιάμεσα στην αρίθμηση (01 - 1370) περιλαμβάνονται 20 επί πλέον μικροί ύμνοι, με ειδική αρίθμηση (σύνολο 1390 ύμνοι).
- Στις «ΥΜΝΩΔΙΕΣ» περιέχονται ύμνοι όλων των θεμάτων-ενοτήτων.

Τα περιεχόμενα ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ βρίσκονται στο τέλος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ

- | | | κωδικός |
|-----|---|------------|
| 01. | <u>ΨΑΛΛΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ...</u>
Έκδοση «Νέων Ε.Ε.Ε.Αθηνών», 1982 | Α΄ |
| 02. | <u>ΨΑΛΛΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ</u>
Εκδόσεις «MANNA», Αθήνα.
Επιμέλεια: Δημήτριος Τζίμης Ζαχαρίου | Β΄ |
| 03. | <u>ΜΕΛΩΔΙΑΙ ΤΗΣ ΣΙΩΝ</u>
Έκδοση Β' «ΣΑΛΠΙΓΞ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ», 1959
Επιμέλεια: Νίκος Ζαζάνης | Γ΄ |
| 04. | <u>ΩΔΕΣ ΠΙΣΤΩΝ</u>
Έκδοση «Ε.Ε.Ε.Κατερίνης»
Επιμέλεια: Άγγελος Δαμασκηνίδης | Δ΄ |
| 05. | <u>ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ</u>
Εκδόσεις «ΘΡΙΑΜΒΟΣ», Χαλάνδρι 1984
Επιμέλεια: Αλίκη και Απόστολος Προυσαεύς | Ε΄ |
| 06. | <u>ΑΝ ΔΙΨΑΣ</u>
Έκδοση «Μικτή Χορωδία Θρησκ. Μουσικής»
Επιμέλεια: Γιάννης Βουρλιώτης (Επανέκδοση 2023) | ΣΤ΄ |
| 07. | <u>Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΨΑΛΛΕΙ</u>
Εκδόσεις «ΑΛΗΘΕΙΑ και ΖΩΗ»
Επιμέλεια: Γιάννης Θ. Δημητριάδης - Θεσσαλονίκη | Ζ΄ |
| 08. | <u>ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝ.ΕΥΑΓΓ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ</u>
Αθήνα 1995 | Η΄ |

09. **ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ** Θ΄
 Επιμέλεια: Χρήστος Ψιλοϊνης
 Λευκωσία - Κύπρος 1985
10. **ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ** Ι΄
 Επιμέλεια: Χρήστος Ψιλοϊνης
 Λευκωσία - Κύπρος 1979
11. **The CELEBRATION HYMNAL** ΙΑ΄
Songs and Hymnes for Worship
 U.S.A, 1997 by “Word/Integrity”.
12. **SING UNTO THE LORD** ΙΒ΄
 Word Aflame Press, 1978
13. **Σ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ** ΙΓ΄
 Έκδοση «Μικτή Χορωδία Θρησκ. Μουσικής»
 Επιμέλεια: Γιάννης Βουρλιώτης (Επανεκδοση 2023)
14. **ΥΜΝΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΩΝ** ΙΔ΄
 Έκδοση «Κοινωνία Ε.Ε.Ε.Ελλάδας», 2001
15. **ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ** ΙΕ΄
 Μουσική: Μάνος Αναγνώστου
 Επιμέλεια: Αλκιβιάδης Τζελέπης (ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2023)
16. **ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ και ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ**..... ΙΣΤ΄
 Μουσική: Μάνος Αναγνώστου
 Επιμέλεια: Αλκιβιάδης Τζελέπης (ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2023)
17. **ΣΟΥΝΙΟ 1980 - ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ** ΙΖ΄
 Έκδοση 1980: «Κοινωνία Ε.Ε.Ε.Ελλάδας»
 Επανεκδοση 2023: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
18. **ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Τραγούδια μας** ΙΗ΄
ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ - Έκδοση «ΑΡΜΟΝΙΑ 1990»
 Παραγωγή: Τάκης Βενιζελέας - Μαρίζα Κακαβελάκη

Τα παραπάνω **18 υμνολόγια** (16 Ελληνικά και 2 ξένα) είναι με **νότες** και χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του παρόντος υμνολογίου. Πολλά από τα υμνολόγια αυτά **δεν κυκλοφορούν πλέον** και τα υπάρχοντα αντίτυπα θεωρούνται πλέον **συλλεκτικά**. Όλα τα αναγραφόμενα υμνολόγια υπάρχουν στην ιδιωτική συλλογή «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**».

Τα υμνολόγια υπ' αριθ. 06, 13, 15, 16 και 17 έχουν εκδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν αναρτηθεί στο facebook στην ομάδα "**Βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**".

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις χρησιμοποιούμενες πηγές των υμνολογίων (με νότες και χωρίς νότες) βλέπε την παρουσίαση που γίνεται στο τέλος (σελ. 883-886).



ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο.

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Θεό εις το αγιαστήριό Του.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν εις το στερέωμα της δύναμής Του.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν δια τα μεγαλεία Του.

**ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν,
κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης Του.**

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με ήχο ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με ΨΑΛΤΗΡΙΟ και ΚΙΘΑΡΑ.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με ΤΥΜΠΑΝΟ και ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με ΧΟΡΔΕΣ και ΟΡΓΑΝΑ.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με εύηχα ΚΥΜΒΑΛΑ.

ΑΙΝΕΙΤΕ Αυτόν με ΚΥΜΒΑΛΑ ΑΛΛΑΓΜΟΥ.

ΚΑΘΕ ΠΝΟΗ, ας αινεί τον Κύριο.

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

(Ψαλμός ΠΝ΄/150)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

CD ερμηνευτών και συγκροτημάτων (αλφαβητική σειρά)

ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- CD 01. **Ιδού έρχεται μετά των νεφελών**
CD 02. **Κάποιος νοιάζεται για σένα**
Τα CD 01 & CD 02 έχουν ενοποιηθεί με τον γενικό τίτλο: «**Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο**».
- CD 03. **Μην το ξεχνάς**
CD 04. **Πάμε για τον ουρανό**
CD 05. **Με δέχθηκες**
Τα CD 04 & CD 05 έχουν ενοποιηθεί με τον γενικό τίτλο: «**Φως είναι ο Θεός**»
- CD 06. **Με βρήκες**

Οι παραπάνω τίτλοι αφορούν την αρχική κυκλοφορία των ύμνων σε **κασέτες**. Στην ψηφιακή μορφή έχουν ενοποιηθεί από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**».

«ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» (Μουσικό συγκρότημα)

- CD 01. **Η μάχη ανήκει σ' Αυτόν**
CD 02. **Αλαλάξατε τώρα στο Θεό**
CD 03. **Ο Θεός σ' αγαπά**
CD 04. **Δοξάστε Αυτόν, αναστήθηκε**
CD 05. **Κύματα αγάπης**
CD 06. **Σε λατρεύουμε**
CD 07. **Στην παρουσία Σου**
CD 08. **Σάλπιγγα ηχεί**

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω **8 CD** έχει γίνει από τις εκδόσεις «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» το έτος **2005**. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε **κασέτες** το έτος 1994. Συλλεκτική σειρά από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**». Οι ύμνοι έχουν αναρτηθεί στο **YouTube** στο κανάλι **Filadelfos TV - music**.

«ΑΙΝΕΣΙΣ» (συγκρότημα)

CD 01. Έγινε θυσία - 2017

CD 02. Είδα το φως - 2020

Μουσική - Στίχοι - Φωνητικά: ΑΙΝΕΣΙΣ / **YouTube:** ainesis, ainesis

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ

CD 01. Ιστορία αγάπης

CD 02. Τα βουνά μιλούν

CD 03. Κράτα με

Η μουσική και οι στίχοι στα παραπάνω μουσικά άλμπουμ (CD) ανήκουν στον Γιασουμή **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**. Το 3^ο κατά σειρά αναφερόμενο CD κυκλοφόρησε αρχικά μόνο σε **κασέτα** και συμμετέχει στα φωνητικά και η Έφη **ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ**.

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ)

CD 01. Είσαι το φως του κόσμου

CD 02. Το εισιτήριο της ζωής

CD 03. Μην ξυπνήσετε την αγάπη μου (2006)

ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

CD 01. Πόσον ευτυχής ο άνθρωπος

CD 02. Το παλιό ανώγι

CD 03. Η πατρίδα μου

CD 04. Σε προσμένουμε ναρθείς

CD 05. Χριστούγεννα (24 επιλογές)

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω **CD** έχει γίνει από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» το έτος **2009**. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε κασέτες και σε δίσκους LP των 45 στροφών. **Συλλεκτική** σειρά από τη «Μουσική δισκοθήκη **ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**». Επιλογές ύμνων από τη σειρά αυτή έχουν αναρτηθεί στο YouTube στο κανάλι **Filadelfos TV - music**.

ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- CD 01. Έλα στο σταυρό (έκδ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2007)
CD 02. Η μόνη σου ελπίδα (έκδ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2009)
CD 03. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου
(έκδοση ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2010)
YouTube: **Filadelfos TV - music**

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- CD 01. «Άξιος ο Αμνός».
Επανεκδοση των 2 μουσικών έργων: «ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
CD 02. «Δόξα στ' όνομά Του»
Επανεκδοση των μουσικών έργων: «ΑΣ ΔΟΞΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» και «ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ».
CD διπλό «Η εκκλησία μας ψάλλει» (50 ύμνοι)
Ζωντανή ηχογράφιση εκκλησιαστικής λατρείας.

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω CD έχει γίνει από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» το έτος 2008. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε κασέτες. Συλλεκτικές εκδόσεις από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ».

ΔΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

- CD 01. Αλληλούια, 1987 (Π.Υδραίος - Ν.Δωρίτης)
CD 02. Ανάσταση, 2011 (Π.Υδραίος - Ν.Δωρίτης)
CD 03. Έσο έτοιμος (Στίχοι-Μουσ: Νίκος Δωρίτης)

Στο CD 01 συμμετέχει κι η Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής (ΜΧΘΜ), υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιάννη Βουρλιώτη.
YouTube: **Nicos Doritis**

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ και ΧΑΡΑ

- CD ΥΥ1 Δώστε τη δόξα στο Θεό
- CD ΥΥ2 Σωτήρα του κόσμου
- CD ΥΥ3 Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού
- CD Ε1 Σε δοξάζω
- CD Ε2 Σαν φωτιά που καίει
- CD Ε3 Η αγάπη Σου
- CD Ε4 Ο καπετάνιος
- CD Ε5 Το μονοπάτι του πόνου
- CD Ε6 Βράχε αιώνιε
- CD Ε7 Ο Φάρος
- CD Ε8 Αίνος
- CD Ε9 Χριστούγεννα - Επιλογή I
- CD Ε10 Χριστούγεννα - Επιλογή II
- CD Ε11 Χριστούγεννα - Επιλογή III (εκδ. Logos Music)
Τα μουσικά θέματα 09 -10 -11 έχουν ενοποιηθεί
σε ένα διπλό CD με τον τίτλο: «**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ**»
- CD Ε12 Χριστούγεννα Ξανά «The Best Of Panos & Joy»
- CD διπλό Ψάλλοντας με το ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ

Η αρίθμηση των CD γίνεται με την **κωδική ονομασία** της αρχικής κυκλοφορίας των ύμνων σε κασέτες.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

- CD 01. Τετέλεσται (έκδοση 1981 - 1982)
- CD 02. Στρέψε τα μάτια σου ψηλά (έκδοση 1989)
Τα CD 01 & CD 02 έχουν ενοποιηθεί με τον γενικό
τίτλο: «**Αλληλούια**» (έκδοση ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ)
- CD 03. Δεν ντρέπομαι (έκδοση ΕΠΚΑ, 1991)
- CD 04. Δεν συμβιβάζομαι (έκδοση ΕΠΚΑ, 1993)
- CD 05. Ανανέωσέ μας (1994)
- CD 06. Δοξολογία και λατρεία (Logos Music, 1995)
- CD 07. Ψαλμοίσήμερα (Genesis Publications, 1996)

- CD 08. **Κοιτάζω ψηλά** (Logos Music, 1997)
- CD 09. **Απ' όλα τα έθνη** (Genesis Publications, 2001)
- CD 10. **Σ' ευχαριστώ (1984)**
- CD 11. **«Κατακτητές» συγκρότημα** (1983)
- CD 12. **Χριστούγεννα με τον Ξενοφώντα**, 2002
- CD 13. **ΕΠΙΛΟΓΕΣ από διάφορα μουσικά άλμπουμ**
- CD 14. **For Your Glory** (Genesis Publications, 1999)

Οι κωδικοί αριθμοί των CD's αναγράφονται όπως έχουν καταχωρηθεί στη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**». Η αρχική κυκλοφορία των άλμπουμ υπ' αριθ. **01-05, 10-11** ήταν σε κασέτες. Τα άλμπουμ «**Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ**» και «**ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ**» (Α/Α 10-11), αν και χρονολογικά προηγούνται έναντι των άλλων (Α/Α 01-09), έχουν καταχωρηθεί στο τέλος για τεχνικούς λόγους. Στο υπ' αριθ. CD 04 «**Δεν συμβιβάζομαι**», στα φωνητικά συμμετέχουν: **Έφη Σακελλαρίου, Αλέξια και Μπέσσυ Αργυράκη**. Το CD «**ΕΠΙΛΟΓΕΣ**» περιλαμβάνει ύμνους από διάφορα CD άλλων δημιουργών, στα οποία συμμετέχει ο Ξενοφών Ιωαννίδης, ερμηνεύοντας ένα ή περισσότερα μουσικά κομμάτια.

ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

- CD 01. **Έλεος και αλήθεια**
- CD 02. **Κτίσε με ξανά**
- CD 03. **Ο γάμος**
- CD 04. **Ζεις**
- CD 05. **Στη χώρα των θαυμάτων**
- CD 06. **Τις παράξενες τις ημέρες**

ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

- CD 01. **Πέρασμα στη ζωή**
- CD 02. **Είσαι η ανάσα μου**
- CD 03. **Μεσ τους δρόμους τ' ουρανού**
- CD 04. **Είσαι Συ η ανατολή**

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΗΝΑΣ

- CD 01. Ζεις Χριστέ μου (2010)
- CD 02. Άκουσε Κύριε την προσευχή μου (2015)
- CD 03. Υψώστε Τον (Live ηχογράφιση - 2007)

«ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ» (ντούετο)

Θεμιστοκλής και Ιωάννα Κουλούρη

- CD 01. Τι χαρά, Τι χαρά
- CD 02. Θα μεγαλύνω τ' όνομα
- CD 03. Δοξασμένο τ' όνομά Σου
- CD 04. Στη χρυσή ακτή
- CD 05. Οι προσμένοντες τον Κύριο
- CD 06. Ύψωσε τον Χριστό
- CD 07. Φωνές υψώστε & ύμνους λατρείας (ΕΚΧΕ.gr)

Η επιμέλεια και η έκδοση των CD έχει γίνει από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» το έτος **2005**. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε κασέτες (1982-1986), πλην του CD 07 (2009). Συλλεκτική σειρά από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ». Οι ύμνοι έχουν αναρτηθεί στο **Filadelfos TV - music** (YouTube).

«ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ» (παιδικά)

- CD 01. Αγάπη, 1989, 2007
- CD 02. Το τραγούδι της χαράς, 1990
- CD 03. Τα καλύτερα τραγούδια μας, 1990
- CD 04. Ο μουσικός κήπος του παππού, 1992
- CD 05. Χρυσή εποχή, 1993
- CD 06. Κόντρα στο ρεύμα, 1996
- CD 07. Χριστούγεννα, 1994
- CD 08. Γράψαμε τα ονόματά μας, 1988
- CD 09. Στεφάνι αμάραντο - Kids Game, 2004
- CD 10. Χαμογελάω και Τραγουδάω

Οι «ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ» ήταν παιδική χορωδία, που ιστορικά ξεκίνησε το 1984 σαν ιδέα από τον **Μιλτιάδη Αγγελάτο** και υλοποιήθηκε από τα αδέρφια **Τάκη και Χαρά Βενιζελέα** και στη συνέχεια προστέθηκε και **Μαρίζα Κακαβελάκη**. Στο **CD 06** στα φωνητικά συμμετέχει και η **Εφη Σακελλαρίου**. Η μουσική του **CD 10** ανήκει στο **Μάνο Αναγνώστου**.

«ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» (Μουσικό συγκρότημα)

Διεύθυνση: Λουκάς Αγαπητός (Νότης Αρώνης)

- CD 01.** Πνευματικό Πανόραμα Νο 1
Κυκλοφορεί σε συλλεκτικό CD, με τον τίτλο «Υ-ΜΝΟ ΓΛΥΚΟ» (παραγωγή: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ)
- CD 02.** Πνευματικό Πανόραμα Νο 2 (LP 1979)
«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»
- CD 03.** Πνευματικό Πανόραμα Νο 3 (LP 1981)
«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»
Τα CD 02 & CD 03 έχουν ενοποιηθεί με τον γενικό τίτλο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
- CD 04.** Πνευματικό Πανόραμα Νο 4
«Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

- CD 01.** Κοιτάζοντας ψηλά (Live), 2019
- CD 02.** Αλληλούια - Hallelujah (Live), 2020
- CD 03.** Θα εισέλθω εις τα άγια των αγίων, 2020

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω **CD** έχει γίνει από τις εκδόσεις «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» τα έτη **2019 - 2020**. Τα **CD** κυκλοφορούν και σε **DVD**, περιλαμβάνουν **25** μουσικά κομμάτια το καθένα και η ηχογράφηση έγινε **live**. Συλλεκτικές εκδόσεις από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**». Οι ύμνοι έχουν αναρτηθεί στο κανάλι **Filadelfos TV music** (YouTube).

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» (συγκρότημα)

- CD 01. Μεταμόρφωσέ με Κύριε
- CD 02. Θα σταθώ Κύριε
- CD 03. Σαν τον αετό (Logos Music, 2005)

Τα υπ' αριθ. CD 01 και CD 02 αρχικά κυκλοφόρησαν σε κασέτες. Επανεκδόθηκαν σε διπλό CD (συλλεκτικό) από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ».

ΜΙΚΗ ΧΩΡΩΔΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(Διεύθυνση: Γιάννης Βουρλιώτης)

- CD 01. Αν διψάς (LP) - Σ' ευχαριστώ (2013)
- CD 02. Οι ρίζες μας Νο1 και Νο2 (2013)
- CD 03. Πάνω στο ξύλο (live 2001)
- CD 04. Χριστούγεννα
- CD 05. Αλληλούια (LP)

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω CD έχει γίνει από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» το έτος 2013. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε κασέτες. Συλλεκτικές εκδόσεις από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ».

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

- CD 01. Ελέω Θεού
- CD 02. Πέρα απ' τις σκιές
- CD 03. Πίσω από τις μάσκες

ΞΕΝΙΔΑΚΗ Πόπη - ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- CD 01. Ασύγκριτη αγάπη
- CD 02. Είσαι θαυμαστός
- CD 03. Τα ουράνια αναγγέλλουν

Η ενορχήστρωση και η εκτέλεση των ύμνων έχει γίνει από τον Γιάννη Ρεμπελάκη, ο οποίος συμμετέχει και στα φωνητικά. Τα CD είναι συλλεκτική δημιουργία από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» (Μάιος 2023).

«ΠΑΡΟΙΚΟΙ» (συγκρότημα)

- CD 01. Πάροικοι 1 (Columbia EMI, 1980)
- CD 02. Πάροικοι 2 - Λευκή Φωνή (ΝΧΔ, 1983)
- CD 03. Πάροικοι 3 - Μαζί (1987)
- CD 04. Πάροικοι 4 - Παρ' τη μικρή μου θέληση
Τώρα μπορείς (Logos Music, 1996)

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

- CD 01. Τώρα μπορείς (Logos Music 2008)
- CD 02. Όπως παλιά - Ελπίδα (Logos Music, 2009)

«ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - ΕΑΕΠ (11 CD)

- CD 01. Με τον Χριστό μπροστά
- CD 02. Γη Γεσέν (1988)
- CD 03. Βαδίζουμε για την Ιερουσαλήμ (1990)
- CD 04. Σαν τα όρη (1991)
- CD 05. Πατέρα Παντοκράτωρ (1992)
- CD 06. Ο Ιησούς κράζει (1994)
- CD 07. Ελέησέ με ω Θεέ (1996)
- CD 08. Είσαι το παν (1998)
- CD 09. Μπρος στο σταυρό(2000)
- CD 10. Ζω τα λόγια εκείνα Χριστέ μου (2001)
- CD 11. Εύγε δούλε μου πιστέ κι αγαθέ (2003)

«ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ» - ΕΑΕΠ (16 CD)

(στα αρχικά CD ο τίτλος αναγράφεται αντίστροφα: «Χριστιανικοί Ύμνοι»)

- CD 01. Μαράν Αθά, Μαράν Αθά (Μαρία Παπουλή)
- CD 02. Τον Ιησού μου θ'ακολουθήσω (Παπουλή/Λιάκη)
- CD 03. Με ύμνο προς τον ουρανό (Παπουλή/Δ.Κορδορούμπας)
- CD 04. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου (Μαρία Παπουλή)
- CD 05. Άγιος, Άγιος, Άγιος

- CD 06. Γιατί τόσο με αγάπησες
- CD 07. Αλληλούια, βασιλέα, βασιλιά (Παπουλή/Κορδορούμπας)
- CD 08. Τώρα ψάλλω σε Σε (Μένια Λιάκη)
- CD 09. Γλυκέ Ιησού (Μαρία Παπουλή - Ν. & Ε. Βίκτοροβ)
- CD 10. Είθε να έσχιζες τους ουρανούς
- CD 11. Κύριε είσαι η ζωή (Μαρία Παπουλή)
- CD 12. Σε προσμένουμε ναρθείς (Μαρία Παπουλή)
- CD 13. Χαίρεται και ψάλλει η καρδιά μας
- CD 14. Ω Χριστέ μου και πάλι ελθέ
- CD 15. Θεός, τόσο θαυμαστός
- CD 16. Σε υμνώ, Σε δοξάζω Πατέρα

Τα φωνητικά στα παραπάνω μουσικά έργα ανήκουν στους: Μαρία Παπουλή, Μένια Λιάκη και Δημήτρη Κορδορούμπια.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

- CD 01. Τον αγαπώ, Τον αγαπώ (Μπαλάντες 01)
- CD 02. Για μένα είναι ο Χριστός (Μπαλάντες 02)
- CD 03. Το σκέφτηκες ποτέ σου (Μπαλάντες 03)

Τα 3 μουσικά άλμπουμ κυκλοφόρησαν αρχικά από την κασετοθήκη "ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ" (Θεσσαλονίκη). Επανεκδόθηκαν σε CD από τη «Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ». Οι αρχικές κασέτες είχαν τους τίτλους: **01.** Ο ΜΠΕΚΡΗΣ - **02.** Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ - **03.** Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

Συμμετέχει και ο Άννινος Χριστοδούλου

- CD 01. Με άλλαξες
- CD 02. Δώστε δόξα στον Θεό
- CD 03. Αινείτε τον Κύριο
- CD 04. Για πάντα μαζί

Η επιμέλεια των παραπάνω CD έχει γίνει από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» το έτος **2011**. Η αρχική κυκλοφορία των πα-

ραπάνω μουσικών θεμάτων έγινε από τους δημιουργούς τους στην Λεμεσό (Κύπρος). Η σειρά είναι **συλλεκτική** από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**».

ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ

Ευαγγελική Δισκοθήκη - Αντρέας Καρμπόνε

CD 01. Ευαγγελική Δισκοθήκη Νο1 - Ε.Χ.Αθηνών

CD 02. Ευαγγελική Δισκοθήκη Νο2 - Ε.Χ.Αθηνών

CD 03. Ευαγγελική Δισκοθήκη Νο3 - Ε.Χ.Αθηνών

Η επιμέλεια και η έκδοση των παραπάνω **CD** έχει γίνει από τις εκδόσεις «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» το έτος **2009**. Η αρχική κυκλοφορία ήταν σε δίσκους LP των 45 στροφών και σε κασέτες.. Η σειρά είναι **συλλεκτική** και αποκλειστική δημιουργία από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**».

- ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σε μονά CD -

(Α) Αλφαβητική σειρά ΤΙΤΛΩΝ

- **«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ, Σ' ΑΙΝΟΥΜΕ ΘΕΕ»**

Το CD περιλαμβάνει τα **2** παρακάτω LP, τα οποία επανεκδόθηκαν από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» (**06/2015**):

(1) «ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ 1923-1973»

Χορωδία Ευαγγ.Εκκλ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Διεύθυνση: Γ.Αδαμίδης)

(2) «ΘΕΛΩ ΝΑ ΨΑΛΩ ΛΥΤΡΩΤΑ»

Χορωδία Ελ.Ευαγγ.Εκκλ.Αθηνών (Διεύθυνση: Χ.Ντακουνάκης)

- **«ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Έλλη Χαραλάμπους**

Το CD είναι συλλεκτική έκδοση από τη «**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» (**07/2008**) και περιλαμβάνει τα μουσικά έργα: «**Άνοιξε τα μάτια μου Κύριε**» και «**Σαν δροσερή βροχή**». Στο 2ο έργο συμμετέχει και ο Γιασουμής Αναστασίου.

- **«ΑΡΡΗΤΑ ΛΟΓΙΑ» - ΑΠΟΔΡΑΣΗ**

Έκδοση: Logos Music, 1994

- **«ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ»** - Δημήτριος Τζ. Ζαχαρίου.
Διπλό CD σε live ηχογράφιση, που έγινε το 1986 στην κατάσκήνωση «ΒΗΘΑΝΙΑ» στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Η ψηφιακή έκδοση (CD/DVD) έγινε από τη διακονία «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» (2005). Όλο το μουσικό έργο έχει αναρτηθεί στο YouTube στο κανάλι Filadelfos TV music. Όπου στο παρόν υμνολόγιο αναφέρεται το όνομα του Δ.Τζ.Ζαχαρίου, **ως συνθέτη ή στιχουργού του ύμνου**, ο ύμνος περιλαμβάνεται στο παραπάνω διπλό CD, έστω και εάν δεν υπάρχει σχετική ένδειξη.
- **«ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ»** - Ανδρέας Μπουρνάζος.
Όλοι οι ύμνοι, των οποίων συνθέτης και στιχουργός είναι ο Ανδρέας Μπουρνάζος και συμπεριλαμβάνονται στο παρόν υμνολόγιο, είναι από το παραπάνω CD, έστω και εάν δεν υπάρχει σχετική ένδειξη.
- **«ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77»** - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Στέφανος Κατσάρκας (εκδ. ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ)
Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 09/2023.
Ανάρτηση του άλμπουμ στο κανάλι **Filadelfos TV music**
- **«ΑΦΙΕΡΩΜΑ 78»** - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Στέφανος Κατσάρκας (εκδ. ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ)
Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 09/2023.
Ανάρτηση του άλμπουμ στο κανάλι **Filadelfos TV music**
- **«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΝΙΑ»**
Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διεύθυνση: Στέφ.Κατσάρκας
Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 01/2009.
- **«ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ»** - ΜΑΘΗΤΕΣ (συγκρότημα)
Μουσική: Maranatha Music, 1982-1990
Προσαρμογή στίχων στα Ελληνικά: Κίμων Βασιλόπουλος, 1992
- **«ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ»** - ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ (συγκρότημα)
Μουσική - Στίχοι: «Φως και Αλήθεια»
- **«ΕΓΩ, ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»**
Ερμηνεία: **Μαριάννα Χατζοπούλου**

- **«Εγὼ ΚΙΣΣΟΣ, ἐσὺ ΠΛΑΤΑΝΙ»**
Ερμηνεία: **Ἀρης Γραβάνης** - Συνεργάστηκε: Σοφία Γιαννάκη.
- **«Ἐκστρατεία ΕΙΡΗΝΗ 81-82»** Πρόκειται για μια παραγωγή της **Ελληνικής Ιεραποστολικῆς Ἐνώσης (ΕΙΕ)** για εκστρατείες τα ἔτη 1981 αι 1982. Στην εκστρατεία **«ΕΙΡΗΝΗ 1981»** συμμετείχε το συγκρότημα **ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ** μαζί με τους Κ.Παπάζογλου και J.Bakers και στην εκστρατεία **«ΕΙΡΗΝΗ 1982»** συμμετείχαν τα μουσικά συγκροτήματα **ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΠΑΡΟΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ** και **ΖΩΝΤΑΝΑ ΝΕΡΑ**. Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2008.
- **«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»** - **Μαργαρίτα Πατσαούρα**
Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008.
- **«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 96 ΧΡΟΝΩΝ 1920 - 2016»**
Χορωδία **Ελληνικής Ευαγγελικῆς Ἐκκλησίας Θεσσαλονίκης**
Διεύθυνση: **Νίκος Κανταρτζής - Γιάννης Αδαμίδης**
- **«ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ - ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»**
Στίχοι: **Μαρία ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ** - Μουσική: **Κώστας ΤΟΥΡΝΑΣ**
Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 12/2005.
- **«ΕΡΧΕΤΑΙ » - ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, 1983**
Το συγκρότημα **«ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ»** αποτελείτο από τους: Γιασουμή Αναστασίου, Ξενοφώντα Ιωαννίδη και αδελφές Ντόροθου και Ρούλα Κυριακίδου. Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 11/2009.
- **«ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ»** - **Όλγα ΚΑΒΑΚΑ, 1981**
Από το υμνολόγιο **«ΩΔΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ»** του Ἄγγελου Δαμασκηνίδη. Επανεκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008.
- **«ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ»** - **Τάσος Μαχαίρας, 1981**
Συλλεκτικὴ επανεκδοση σε CD των μουσικῶν ἔργων **«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»** και **«ΠΟΤΕ ΜΟΝΑΧΟΣ»** (ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, 2008).
- **«ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»** - Χορωδία **Ε.Ε.Ε.Λιπασμάτων**
Επανεκδοση σε CD **«Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»**
- **«ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΞΟΛΟΓΩ»** - Χορωδία **Ε.Ε.Ε.Αθηνών**
Διεύθυνση χορωδίας: **Τάκης Βενιζελέας**

- **«ΚΡΑΤΑ ΜΕ»** - Εφη Σακελλαρίου - Γιασουμής Αναστασίου
Επανεκδόση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 10/2014.
- **«ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, Εκείνον υμνήσατε»** - Μουσικές επιλογές
Συλλεκτική έκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 06/2008.
- **«ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ live»** - Διπλό CD 2002
Συμμετέχουν οι χορωδίες: Ε.Ε.Ε.ΑΘΗΝΩΝ, Ε.Ε.Ε.ΑΙΓΑΛΕΩ, το συγκρότημα «ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» και άλλα μουσικά σύνολα.
Επιμέλεια παραγωγής: Θάνος Μπαλάσης - Κατερίνα Ταρσινού.
- **«ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ»** - Φαίδων Καλοτεράκης
Βραδιά λατρείας με τον Φ.Καλοτεράκη και τους «σελά»
Ηχογράφηση: ΕΕΕΕ Βορείων Προαστίων (29.05.2005)
- **«ΝΑ 'ΣΧΙΖΕΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥΣ»** - Ηλίας Ηλιάδης
Επανεκδόση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008.
- **«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ»** - 1η έκδοση: 1984
Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Γιάννης & Λουκία Μπανταλάκη
Επανεκδόση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 11/2023.
- **«ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ»** - Μανώλης Χρυσσοστομίδης
Επανεκδόση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008.
- **«ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»** - Μαρία Γιέπου
Μουσική - Στίχοι: Μαρία Γιέπου - Ενορχήστρωση: Π.Ζαχαρίου
Επανεκδόση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 09/2023.
- **«ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΔΥΣΗ»** - Φρίντα Τσίνογλου - Λαμπριανίδη
Αφιέρωμα στις «ΩΔΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» του Άγγελου Δαμασκηνίδη.
- **«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»** - Λυσίου Μπουσίου Βλαχάκη
1η έκδοση σε κασέτα: «ΕΠΚΑ» - Επανεκδόση: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
- **«ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ»** - Έλληνες για τον Χριστό, 2003
Παραγωγή και διασκευή: Γιώργος Αργυρόπουλος.
Στίχοι σε Ελληνική απόδοση: Θεόφιλος Ν. Βουρλιώτης.
Orama Music /Greeks For Christ International /Oakland CA, USA.

- **«ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ»** - Σπύρος Βίγκος
Συμμετέχουν: Αγγελική Βίγκου, Βούλα Λιγνού.
Παραγωγή: Τάκης Βενιζελέας.
- **«ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ»** - Σταμάτης Σπανουδάκης
Το έργο αυτό εκδόθηκε αρχικά σε LP και σε κασέτα..
- **«ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ...»** - Ομάδα λατρείας Ε.Ε.Ε.Βορείων Προστίων - Παραγωγή: Logos Music 2004
- **«ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ»** (ορχηστρικό)
Μουσική: Μάνος Αναγνωστός - Οι στίχοι ανήκουν σε διάφορους δημιουργούς.
- **«ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ»**
Έκδοση ΝΧΔ - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν. Κυκλοφορεί σε συλλεκτικό CD μαζί με το «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01» και με τίτλο «ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ» (επανέκδοση: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»).
- **«ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»**
Συμμετέχουν: Ξενοφών Ιωαννίδης, Έφη Σακελλαρίου, Γιασουμή Αναστασίου ...και άλλοι.
- **«ΧΩΡΩΔΙΑ Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»** (διπλό CD)
Εορτασμός για τα 96 χρόνια της Ε.Ε.Ε.Θ. (1920 - 2016).
Διεύθυνση: Νίκος Κανταρτζής - Γιάννης Αδαμίδης
- **«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΓΗ»**
Έκδοση σε κασέτα ΝΧΔ - Ψηφιακή έκδοση: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2008
- **«ΨΑΛΤΕ ΜΑΖΙ»** - Μικτή Χορωδία Αθηνών.
Παραγωγή 2002 - Διεύθυνση χορωδίας: Τίμος Λιγνός.
- **«Ω, ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ»** - Όλγα Μητσιάλη Νταγκουνάκη. Επανέκδοση σε CD: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008.
1η κυκλοφορία σε κασέτα, 1980.



(B)**Αλφαβητική σειρά ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ και ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μάνος (συνθέτης)	ΜΑΧΑΙΡΑΣ Τάσος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γιασουμής	ΜΗΤΣΙΑΛΗ Όλγα
ΑΠΟΔΡΑΣΗ	ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ Λουκία
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κίμων	ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Ανδρέας
ΒΙΓΚΟΣ Σπύρος	ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ Λυδία
ΓΙΕΠΟΥ Μαρία	ΠΑΡΟΙΚΟΙ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ Άρης	ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ Μαργαρίτα
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Έφη
ΖΑΧΑΡΙΟΥ Τζίμης Δημήτριος	ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Σταμάτης
ΗΛΙΑΔΗΣ Ηλίας	ΤΟΥΡΝΑΣ Κώστας
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ξενοφών	ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ Φρίντα
ΚΑΒΑΚΑ Όλγα	ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Φαίδων	ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Έλλη
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ντόροθυ & Ρούλα	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαριάννα
ΜΑΘΗΤΕΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Μανώλης

Τα ονόματα των παραπάνω ερμηνευτών, κλπ αφορούν **ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ μουσικά άλμπουμ (μονά CD).**

Για τα ονόματα ερμηνευτών σε **σειρές** μουσικών άλμπουμ (πολλά CD του ίδιου ερμηνευτή) βλέπε στον αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΑ, που υπάρχει στην αρχή.

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ



"Ψάλτε στον Κύριο νέο άσμα..."

(B:12 /Δ:33 /H:76 /ΙΑ:147 /LA ΜΑJ)

01. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ**"How Great Thou Art" 1885**

Μουσική: STUART K.HINE - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

CD 05 «ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», 1984 - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» - Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

- 1. Ω Κύριέ μου, πόσο Σε θαυμάζω,**
κι εκστατικός τα έργα Σου κοιτώ,
βλέπω το φως, τον ήλιο και τ' αστέρια,
που Εσύ εσκόρπισες στον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Τότ' η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί
τη δόξα Σου τη θαυμαστή,
και μες απ' την καρδιά μου ταπεινά
Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά.

- 2. Όταν κοιτώ τα πλάτη του πελάγου,**
τα όρη τα ψηλά, τους κεραυνούς,
μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος
και κυβερνάς Εσύ τους ουραμούς.
- 3. Κι όταν σκεφτώ ότι Εσύ Θεέ μου,**
για με τον άθλιο κι αμαρτωλό,
τον μόνο Σου Υιό δεν ελυπήθης,
αλλά Τον είδες πάνω στο σταυρό.
- 4. Σαν θυμηθώ, πως ο σωτήρας θάρθει**
να με αρπάξει για τον ουρανό,
κι εκεί μπροστά στο θρόνο Σου, Πατέρα,
δίκαιος κι άγιος θα παρασταθώ.

. . . / / / . . .

02. ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

1. **Δοξασμένο τ' όνομά Σου το άγιο,**
μεγάλε ευεργέτη,
δοξασμένο τ' όνομά Σου το άγιο, μεγάλε ευεργέτη.

ΕΠΩΔΟΣ

Έπρεπε εγώ να είχα χαθεί,
να γίνω φωτιά να γίνω σπονδή
κι ήρθες Εσύ και πέθανες για μένα
και πέθανες για μένα
και μου 'δωσες ζωή, και μου 'δωσες ζωή.

2. **Ζούσα μες στην αμαρτία πρώτα**
και μ' έφθειρε ο χρόνος,
κι ο μισθός της αμαρτίας ήταν, θάνατος και πόνος.
3. **Τώρα νιώθω της καρδιάς το δάκρυ**
να κυλάει για σένα,
και θαρρώ πως αναβλύζει πάλι, το άγιο Σου αίμα.
4. **Ο καρπός του Πνεύματός Σου είναι**
η ζωή για μένα,
και ζητώ να με γεμίζει πάντα, το άγιο Σου Πνεύμα.

03. ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ (Η:52 /ΙΑ:10 /ΙΔ:30)

"Majesty" 1981

Μουσική: JACK W.HAYFORD - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

CD «ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, Εκείνον ΥΜΝΗΣΑΤΕ» - Έκδ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, 2008

Μεγαλύνετε, Εκείνον υμνήσατε,
στον ΙΗΣΟΥ, δώστε δόξα, λατρεία, τιμή.
Μεγαλύνετε, Εκείνον λατρεύσατε,
τον Ιησού, τον Γιο του Θεού, τον λυτρωτή.
Ας υψωθεί σε κάθε καρδιά, το όνομα του ΙΗΣΟΥ
και κάθε γόνυ, ας κλίνει μπροστά, στον μέγα Κριτή.
Μεγαλύνετε, Εκείνον υμνήσατε,
τον Ιησού, που πέθανε για να δώσει ζωή.

(B:5 /Γ:225 /Η:2 /ΙΑ:3)

04. ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ**"Holy, Holy, Holy" - "Lord God Almighty! 1826"**

Μουσική: J.B.DUKES (1823-1876) - Στίχοι: Μ.ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ

CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ,**
πλήρης της δόξας Σου ο ουρανός και γη.
Κύριε παντοκράτωρ, ποιητή των όλων,
σε Σένα πρέπει δόξα και τιμή.
2. **Άγιος, άγιος, άγιος, αρχαγγέλων πλήθη,**
με φωνή αλαλαγμού, Θεέ μου Σε υμνούν.
Χερουβείμ και Σεραφείμ, παντοτινά υμνούνε,
Σε απ' αιώνων «**νυν και εσαεί**» (*).
3. **Άγιος, άγιος, άγιος, Σε δοξολογούμε,**
Συ είσαι φως απρόσιτο, τα πάντα διοικείς.
Μόνος Συ είσαι άγιος, άγιες οι βουλές Σου,
δέξου τον αίνο, σωτήρα της ψυχής.
4. **Άγιος, άγιος, άγιος, Σε υμνεί η κτίση,**
Σε αιούν τα έργα Σου στον ουρανό και γη.
Εις τον Κύριό μας και δημιουργό μας,
ανήκει μόνο δόξα και τιμή.

(*) «νυν και εσαεί» = τώρα και πάντοτε

05. ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

LP «ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ» - ΣΤ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός,
άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς (2)Σ' αγαπάω και ζητάω, νάρθεις άλλη μια φορά,
να μας φέρεις την ειρήνη, τη δική Σου τη χαρά.

06. ΑΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (B:4 /H:22 /ΙΔ:4)

"Leoni" 1650

Μουσική: ΕΒΡΑΪΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ
CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Αινούμε οι πιστοί, τον ύψιστο Θεό,**
δεσπότη ουρανού και γης, τον κραταϊό.
ενώπιον Αυτού το γόνυ ταπεινά,
ας κλείνουμε σε προσευχή, ευλαβικά.
2. **Αγγέλων στρατιές, Σε πλάστη ανυμνούν,**
τον φωτοβόλο θρόνο Σου περικυκλούν.
θαρρών εις τον Χριστό, προσέρχομαι κι εγώ
το όνομά Σου, ύψιστε, δοξολογώ.
3. **Πατήρ των οικτιρμών εδείχθης, ω Θεέ,**
εκπέμψας τον Μονογενή διά εμέ.
Αυτός εις τον σταυρό πλήρωσε την ποινή
εξάλειψε πταισμάτων μου την ενοχή.
4. **Ω! είναι θαυμαστά, Θεέ τα δώρα Σου,**
ανέκφραστη η προς εμάς αγάπη Σου.
Σου πρέπει αίνος και πάσα η τιμή.
αληθινέ μας Κύριε, παντοτινή.

(Γ:246 /H:15 /ΙΔ:5)

07. ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΣΕ ΘΕΕ

"Chautaugua"

Μουσική: WILLIAM F. SHERWIN (1826-1888) - Ελλ.στίχοι: Ι.Α.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Αγγλικοί στίχοι: MARY ARTEMISIA LATHBURY (1841-1913)
CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Προσκυνούμε Σε Θεέ,** πάνσοφε δημιουργέ,
Σε η κτίση ευλογεί και το σύμπαν ανυμνεί, **τη δόξα Σου.**
ΕΠΩΔΟΣ
Άγιος, άγιος, άγιος, είσαι Θεέ, πλήρεις ειν' οι ουρανοί,
πλήρεις είναι και η γη, **της δόξας Σου.**
2. **Γύρω Σου τα Χερουβείμ,** μυριάδες Σεραφείμ,
και αγγέλων στρατιές, διαρκώς υμνούν Θεέ, **τη δόξα Σου.**
3. **Ανυμνούμε και εμείς,** διά του «Εμμανου-ΗΛ»
κι εξαγγέλλουμε παντού, με τη χάρη του Χριστού, **τη δόξα Σου.**

(B:7 /E:12 /H:60 /ΙΔ:14 /DO MAJ)

08. ΕΥΛΟΓΕΙ, Ω ΨΥΧΗ

Μουσική: G.F.ROOT - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
 CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ευλόγει, ω ψυχή,** τον ύψιστο Θεό,
που σ' έφερε εδώ στη γη, με ένδοξο σκοπό.
2. **Σαν την εικόνα Του,** θέλει να κάμει σε,
σ' εγέννησε η αγάπη Του, ευλόγει Τον πιστέ..
3. **Για οδηγό στη γη,** για της ψυχής σου φως,
σου χάρισε τον λόγο Του, ω μέγας θησαυρός.
4. **Κι εκτός των αγαθών,** που σου 'δωσε στη γη,
σου χάρισε με τον Χριστό, αιώνια ζωή.
5. **Ποτέ λοιπόν ψυχή,** μη λησμονείς Αυτόν,
αλλά ευλόγει διαρκώς, ευλόγει τον Θεό.

(B:19 /Γ:125 /H:53 /ΙΔ:9)

09. ΑΣ ΨΑΛΛΟΥΜ' ΕΜΕΙΣ**"O Worship The King" (Lyons)**

Μουσική: JOHANN M. HAYDN (1737-1806 - Στίχοι: Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ας ψάλλουμ' εμείς στον πλάστη Θεό,**
λατρεία, τιμή, ανήκουν σ' Αυτόν.
Με ύμνους και αίνους, «χειλέων καρπόν»,
προσφέρουμε πάντες τη δόξα σ' Αυτόν.
2. **Για πάντα σε Σε, ανήκει τιμή,**
αγάπη θερμή, απείρως τρανή.
Τη δόξα Σου ψάλλουν, στερέωμα - γη,
και όλη η κτίση Εσένα υμνεί.
3. **Για κάθε ψυχή, Αυτός μεριμνά,**
τα κρίνα κοσμεί, και τρέφει πτηνά.
Δικαίους κι αδίκους, φροντίζει στη γη,
Ω, βάθος σοφίας! Ω, θεία στοργή.
4. **Ω! δέξου από μας, θυσία αγνή,**
κι απάντησε Συ, σε κάθε ψυχή.
Θεέ, λυτρωτή μας, Συ είσαι παντού,
και σώσε εμάς από του Πονηρού.

(B:3 /Γ:29 /Η:392 /ΙΔ:292)

10. ΘΕΕ ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ**"Come, Thou Almighty God"**

Μουσική: W.F.SHERWIN - FELICE de GIARDINI (1716)

Αγγλικοί στίχοι: SAMUEL WOLCOTT (1813-1886) - Ελληνικοί Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Θεέ τα Χερουβείμ**, μετά των Σεραφείμ, *με μια φωνή* αινοούν στον ουρανό, Εσέ τον άγιο, το σύμπαν ταπεινά, Σε προσκυνεί.
2. **Σε Σένα Κύριε**, εμπιστευόμαστε, *με μια ψυχή*, όλοι ερχόμαστε και προσευχόμαστε, ό,τι δεόμαστε, δώσε Χριστέ.
3. **Ω, Συ οδήγησε** όλους ευλόγησε, *τους δούλους Σου* να δείξουν την οδό, που είναι ο Χριστός, επιτυχία δος στον λόγο Σου.
4. **Με Πνεύμα πλήρωσε**, πιστά εκπλήρωσε, *κάθε ευχή*, όλους μας πλούτισε, καρπό Σου χάρισε, αγίου Πνεύματος άφθονα Συ.

(B:20 /Δ:1 /Η:59 /ΙΑ:56)

11. ΕΝΔΟΞΟΣ Ο ΘΕΟΣ**"To God Be The Glory"**

Μουσική: WILLIAM HOWARD DOANE - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Η δόξα ανήκει στον άγιο Θεό**, που έχει προσφέρει σωτήρα Χριστό. Εκείνον που ήρθε μ' αγάπη εδώ, ν' ανοίξει το δρόμο για τον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ένδοξος ο Θεός, ας το μάθει όλ' η γη.
Ένδοξος μόν' Αυτός, παντού ας αντηχεί.
Μυριάδες δοξάζουν, η πλάση υμνεί,
Εκείνον που δίνει αιώνια ζωή.

2. **Ω, τι μεγαλεία, που έκαμε' Αυτός**, να σώζεται άνθρωπος αμαρτωλός. Εμείς οι θνητοί και οι αμαρτωλοί, να βρούμε κοντά Του αιώνια ζωή.

(H:377 /IA:151 /ID:209)

12. ΘΕΟΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΗΜΩΝ**"A Mighty Fortress Is Our God"** (Ψαλμός ΙΗ/18:2 - Μζ/46:7)

Μουσική & Στίχοι: MARTIN LUTHER, 1529 - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

CD «ΦΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Θεός το φρούριον ημών**, ασπίς «εν τοις κινδύνοις», και βοηθός παντός πιστού, σε ώρα της οδύνης. Κατά του πονηρού, του των ψυχών εχθρού, προπύργιο ημών, ο πάντα κυβερνών, ο άρχων της ειρήνης.
- 2. Εάν εμείς εις εαυτούς**, έχουμε την ελπίδα, ματαίως θέλουμε ζητεί ουράνια πατρίδα. Αλλ' είναι «μεθ' ημών» ο μέγας ηγεμών, Χριστός ο λυτρωτής, της κάθε μιας ψυχής, συντρίβει την παγίδα.
- 3. Εάν ο κόσμος εγερθεί**, εμάς να αφανίσει, δεν θέλουμε θορυβηθεί, μήπως και κατισχύσει. Ταχέως ο Θεός, θα έλθει βοηθός, εν τη δυνάμει Του, της αληθείας Του το κράτος να ιδρύσει.

(B:2 /Γ:11 /H:36 /Θ:210 /ID:1 /SOL MAJ)

13. ΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΙΜΗ**"Revive Us Again"**

Μουσική: JOHN J. HUSBAND, 1815 - Ελληνικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Αγγλικοί στίχοι: WILLIAM F. MACKAY (1879 - 1885)

CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Λατρεία, τιμή**, εις τον πλάστη Θεό, ως Πατήρ ευσπλαχνίσθη τον κόσμο αυτό.
- ΕΠΩΔΟΣ:** Ο Θεός είναι οικτίρμων, αλληλουία, αμην.
Ο Θεός είν' ελεήμων, χαρά εις την Γη.
- 2. Λατρεία, τιμή**, στον Χριστό Ιησού, τον σωτήρα του κόσμου κι αμνό του Θεού
 - 3. Θεέ φώτισε**, οφθαλμούς των πιστών, και ετοιμάσέ μας, διά τον ουρανόν.
 - 4. Αφύπνισε Συ**, τους θνητούς δυστυχείς, διά να λυτρωθούν *«της μελλούσης οργής»*.

(Γ:59 /Θ:114 /ΙΔ:24)

14. ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: Β.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1. **Δόξα ανήκει στον Χριστό**, τον μόνο λυτρωτή.
Ας ψάλλουμε όλοι ομού, δόξα στον νικητή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ευλογημένος και δοξασμένος,
ο Κύριός μας κι ο Θεός, και λυτρωτής ο ισχυρός,
Αυτός ελύτρωσε εμάς, εκ θλίψεως πικράς.

2. **Αφόβως πάντες οι πιστοί**, ας ψάλλουν πανταχού.
Συνέτριψε ο Ιησούς, το κράτος του εχθρού.
3. **«Τετέλεσται, τετέλεσται»**, εφώναξ' ο Χριστός.
Το έργο ετελείωσε, σωτήρας είν' Αυτός.
4. **Δοξάσατε λοιπόν Αυτόν**, όλοι της γης λαοί.
Ανάπαυση θα λάβετε, ω σεις αμαρτωλοί.

(Γ:108 /Η:473 /ΙΔ:51 /SOL B MAJ)

15. ΣΩΤΕΡ ΠΡΟΣ ΣΕ ΑΤΕΝΙΖΩ**"There Shall Showers of Blessing We Need"**Μουσική: J.Mc GRANAHAN, 1882 - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ
CD 03 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 3

1. **Σώτερ προς Σε ατενίζω**, Συ γίνε μου οδηγός,
μες την οδό που βαδίζω, των πειρασμών, ω Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Εγγύς μου μείνε, μη με αφήσεις ποτέ,
να πλανηθώ εις το μέσον των πειρασμών, ω Χριστέ

2. **Ως ο φωστήρ της ημέρας**, σκόπη σκορπίζει νυκτός,
Συ της ψυχής το σκοτάδι, σκόρπισε μ' άγιο φως.
3. **Της πίστεως τον σπινθήρα**, αύξησε Συ Ιησού,
κάνε πυρίνην ασπίδα, κατά παντός πειρασμού.
4. **Αν σε χαρά θα βαδίζω**, και αν σε θλίψη δεινή,
δος μου, ω Σώτερ, ν' ακούω: **«Εγγύς σου είμαι αεί»**.

(«αεί» = πάντοτε)

(B:23 /RE MAJ)

16. ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ**"Holy, Holy"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1978

1. **Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος.**
Άγιος, άγιος, Κύριος ο Θεός.

ΕΠΩΔΟΣ

Τις καρδιές μας με αγάπη προς Εσέ υψώνουμε.
Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος.

2. **Άγιε Πάτερ, άγιε Πάτερ,**
μας συγχώρησες, με χάρη μας ελύτρωσες.
3. **Ιησού μας, Κύριέ μας,**
μας ελύτρωσες, μας έσωσες Χριστέ μας.

(B:151 /Δ:58 /Η:235 /ΙΑ:368 /ΙΔ:135)

17. ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝΑ ΣΩΤΗΡΑ**"He Lives"**

Μουσική: Α.Η. ACKLEY, 1934 - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

1. **Λατρεύω ένα σωτήρα,** που ζει στους ουρανούς
κι είναι όλος αγάπη για τους αμαρτωλούς.
Γεμάτος καλοσύνη, εδέχθη και εμέ,
στη στοργική Του αγκάλη και μ' έσφιξε.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι ζει, ναι ζει, ο λυτρωτής μου ζει,
και μ' αγαπά και μ' ευλογεί, σε τούτη τη ζωή.
Ναι ζει, ναι ζει, και πάντα μ' οδηγεί,
ώσπου μια μέρα θα Τον δω, εκεί στον ουρανό.

2. **Εάν ο κόσμος έχει,** δεινά και ταραχή,
δεν θέλω δειλιάσει ο λυτρωτής μου ζει.
Έχω Αυτόν πλησίον σε όλη τη ζωή,
μου δίν' ελπίδα, θάρρος, μες την ψυχή.
3. **Ω, τι χαρά κείνον,** που δόθηκε σ' Αυτόν,
αιώνια "ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ", ας ψάλλει στον Χριστό.
Είν' η ελπίδα όλων που πίστεψαν σ' Αυτόν,
γιατί Αυτός φροντίζει για τον πιστό.

(IA:681)

18. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ**"In His Time"** - Μουσική: DIANE BALLΣτίχοι 1-2 : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980 - Στίχος 3: ΕΑΕΠ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Δεν ξεχνά, δεν ξεχνά,**
θ' απαντήσει ο Θεός στην ώρα Του.
(Κι όλα θα γίνουν καλά, γιατί Εκείνος δεν ξεχνά,
θα επέμβει ο Θεός, στην ώρα Του.) 2
2. **Δεν ξεχνάς, δεν ξεχνάς,**
θα μου δείξεις ω Θεέ το δρόμο Σου.
(Με υπομονή πολλή και αγάπη απέραντη
δίδαξε με, ω Θεέ, την ώρα Σου.) 2
3. **Ναι θαρθεί και για με**
ναι θαρθεί η στιγμή να με επισκεφθεί
(Θα δοξάζω από χαρά, θα αινώ με την καρδιά,
αλληλούια, θα υμνώ παντοτινά.) 2

(IA:633 /RE)

19. ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ**"Open Our Eyes"** (Ψαλμός ΡΙΘ/119:18)

Μουσική: ROBERT CULL - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

1. **Άνοιξε τα μάτια μου,** Χριστέ να Σε ίδω,
θέλω να Σ' αγγίξω, να Σου πω «Σ' αγαπώ».
Άνοιξε τ' αυτιά μου, θέλω να Σ' ακούσω,
άνοιξε την καρδιά μου, για να Σε δεχτώ.
2. **Ανοίγω τα μάτια μου,** Χριστέ μου Σε βλέπω,
τήρα Σε αγγίζω, τήρα Σ' αγαπώ.
Ανοίγω τ' αυτιά μου, τήρα Σε ακούω,
δίνω την καρδιά μου, σε Σε π' αγαπώ.
3. **Τώρα Σε λατρεύω,** τήρα Σε δοξάζω,
τήρα Σου φωνάζω «Είσαι θαυμαστός» (2)

(A:3 /IA:198 /RE MIN)

20. ΨΑΛΛ' ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ**"Sing Hallelujah To The Lord"**

Μουσική: LINDA STASSEN & BENJAMIN - Διασκευή: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD Υ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ψάλλ' «αλληλούια» στο Θεό,**
 Ψάλλ' «αλληλούια» στο Θεό,
 Ψάλλ' «αλληλούια» στον Κύριό μας
 Ψάλλ' «αλληλούια» στο Θεό.
2. **Δώστε τη δόξα στο Θεό,**
 Δώστε τη δόξα στο Θεό,
 Δώστε τη δόξα στον Ιησού μας,
 Δώστε τη δόξα στο Θεό.
3. **Μαράν αθά, Μαράν αθά,**
 έρχεται ο Κύριος ξανά,
 να παραλάβει μια εκκλησία,
 που δεν θα έχει σχίσματα.

(A:9 /H:183 /IA:224 /ID:24 /FA MAJ)

21. ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ**"We Have Come Into His House"**

Μουσική: BRUSE BALLINGER - Στίχοι: Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ / Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1980
 CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981
 CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Μαζευτήκαμε εδώ,**
 με πίστη για να Σε λατρεύσουμε (3)
 Χριστέ Ιησού, Ιησού Χριστέ.
2. **Ξέχασε το κάθε τι,**
 και σκέψου μόνο τον σωτήρα σου (3)
 Χριστό, λάτρευσε, λάτρευσε Αυτόν.
3. **Με τα χέρια ψηλά,**
 κι ανοιχτή την καρδιά, Σε δοξάζουμε (3)
 Χριστέ Ιησού, Ιησού Χριστέ.

22. ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ

"All Consuming Fire"

Μουσική: RANDY WRIGHT - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995
 CD E2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Σαν φωτιά που καιει, είσαι στην καρδιά μου,
 γι' αυτό Σε λατρεύω Κύριε.
 Μέσα στην ψυχή μου, σ' όλο μου το είναι,
 είσαι Κύριέ μου, Σ' αγαπώ.

Δόξα στον Αμνό, τον αιώνιο Θεό,
 που κυβερνά γη κι ουρανό,
 δώστε δόξα στον Αμνό.

23. ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΥΛΗ

"Take Me In" (Εβραϊούς 1'10:19)

Μουσική: DAVE BROWNING - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995
 CD E2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Πέρασέ με απ' την πύλη του άγιου ναού Σου,
 πέρα απ' τον βωμό, πιο κοντά Σου για ναρθώ.

Πέρασέ με απ' το πλήθος πέρα απ' τη δοξολογία,
 η ψυχή διψά για Σένα, τ' άγιο «μάνα» τ' ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Γι' αυτό, μες τ' άγια των αγίων, Κύριέ μου!
 Πάρε με, με το αίμα τ' Αμνού. (2)

24. ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ

"You Make Me Lie Down in Green Pastures"

Μουσική: KATHY KUZIAK - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995
 CD E2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Σαν τον ποιμένα μας τρέφεις,
 απ' τον εχθρό μας προσέχεις,
 κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' τον Λόγο Σου.
 Να 'μαστε πάλι με Σένα, να Σ' αγαπάμε αφήνεις,
 είσαι ο ποιμένας, είσαι ο Ιησούς μας,
 είσαι ο Θεός..... (Ιωάννης 1'10:11-15, Ψαλμός ΚΓ/23)

25. Ω ΚΥΡΙΕ, Σ' ΑΓΑΠΩ (ΙΑ:9)**"Glorify Thy Name"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Ω Κύριε, Σ' αγαπώ, Σε δοξάζω, Σε λατρεύω,
Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου.
Μεγάλα και θαυμαστά, μεγάλα και θαυμαστά
Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου.

Ω Κύριε, υψώνω το άγιο όνομά Σου,
Εσύ να δοξαστείς, σ' όλη τη γη.
Εσύ να δοξαστείς, Εσύ να δοξαστείς,
Εσύ να δοξαστείς, σ' όλη τη γη.

26. ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ ΘΕΕ**"Thou Art Worthy"** – Αποκάλυψη, κεφ. Δ/4

Μουσική: MILLS, 1979 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989

CD E1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Είσαι άξιος, είσαι άξιος, είσαι άξιος Θεέ,
Να λάβεις δόξα, τιμή, λατρεία, είσαι άξιος Θεέ!

Εσύ έχεις κτίσει τα πάντα στη φύση,
Εσύ έχεις πλάσει κι εμέ
και Σε θαυμάζω, ναι Σε δοξάζω, είσαι άξιος Θεέ!

27. ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΘΕΟ**"let Us Adore"**

Μουσική: JULIUS CHAJES - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

Λατρεύουμε τον αιώνιο Θεό, υψώνουμε με τιμή,
που τους ουρανούς και τη γη έπλασε Αυτός!

Η ομορφιά Του, φανερώνεται στους ουρανούς
και η δόξα του Υψίστου γεμίζει όλη τη γη!

Είν' ο Θεός, ο μοναδικός.....

(ΙΔ:42 /FA MAJ)

28. ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΙ ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω»**"Jesus Dy Bist Konig" 1982**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΚΑΙΤΗ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
 CD Ε2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

- 1. Κύριε είσαι το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ,**
 κυβερνάς όλη τη Γη,
 το φως Σου λάμπει μέσα στα σκοτάδια,
 μαζί Σου είμαι ΝΙΚΗΤΗΣ.

ΕΠΩΔΟΣ**Τώρα ψάλλω:**

«...Είσαι βασιλιάς γεμάτος δόξα,
 στο θρόνο Σου μπροστά γονατίζω,
 Σου δίνω την καρδιά μου, Σ' αγαπώ!»

- 2. Κύριε είσαι τώρα ανάμεσά μας,**
 το Πνεύμα Σου μας οδηγεί,
 Εσύ μας δίνεις δύναμη και χάρη,
 στο δρόμο που άνοιξες Εσύ.

29. ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

Μουσική: ΔΙΑΣΚΕΥΗ - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 15 /ΕΑΕΠ - «ΘΕΟΣ ΤΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ»

Άγιος είναι ο Θεός μας, κραταιά ασπίδα
 άρχοντας ειρήνης και ζωής, άσβεστη ελπίδα.
 Είναι ο Κύριος αγάπη, φως αληθινό,
 είν' ο σωτήρας της ψυχής μας,
 όλοι ας ψάλλουμε σ' Αυτόν: Αλληλούια! Αλληλούια!

Βασιλεύει σ' ουρανούς και γη και τα πάντα βλέπει,
 με το Πνεύμα Του μας οδηγεί, η τιμή σ' Αυτόν μόνο πρέπει.
 Είναι Αυτός το φρούριό μας κι ελευθερωτής,
 σ' Αυτόν ανήκει κάθε αίνος, ψάλτε σ' Αυτόν με μια φωνή:
 Αλληλούια! Αλληλούια!

Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια!
 Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια!

(επανάληψη)

30. ΙΗΣΟΥ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ

"Ascribe Greatness"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
 CD Ε2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

Ιησού τη δόξα Σου θα ψάλλουμε,
 θα πούμε σ' όλους γιατί σταυρώθηκες,
 το χρέος πλήρωσες με το αίμα Σου
 και πάλι πήγες ψηλά στους ουρανούς.

Ποτέ δεν έπαυσες για με να μεσιτεύεις,
Πόσο αλήθεια μ' αγαπάς..... (2)

Αλληλούια Αλληλούια.....

31

"Lift Up Your Heads"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

ΥΨΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΒΑΣΙΛΙΑ

κάθε γόνυ ας κλίνει σ' Αυτόν μπροστά.

Στη μεγαλοσύνη Του ελάτε με χαρά
 με καρδιά καθαρή και άγια, είναι Κύριος βασιλιάς.

32. ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΑ

"Be Exalted O God" 1977

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

- 1. Σε υμνούμε βασιλιά,**
 και τα έργα Σου επαινούμε,
 πολυέλαιε, άγιε Θεέ,
 άγιε, ισχυρέ, παντοκράτορα.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε υψώνουμε, Θεέ των ουρανών,
 απ' τη δόξα Σου, γεμίζει όλη η γη (2)

- 2. Σε λατρεύουμε Χριστέ,**
 δυνατέ, ένδοξε, σωτήρα,
 γιατί είσαι νικητής,
 είσαι νικητής, ελευθερωτής.

(ΙΑ:5)

33. ΨΑΛΛΩ ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ**"I Sing Praises"** (Ψαλμός ΚΘ/29:2, ΙΗ/18:49)

Μουσική: TERRY Mac ALMON - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995

ΨΑΛΛΩ «δόξα» στ' όνομά Σου, ω Θεέ,
Ψάλλω και υμνώ Εσέ,
Γιατί τ' όνομά Σου είναι θαυμαστό.

ΔΙΝΩ «δόξα» στ' όνομά Σου, ω Θεέ,
Ψάλλω και υμνώ Εσέ,
Γιατί τ' όνομά Σου είναι θαυμαστό.

34. ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΦΕΛΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. **Λαμπρή νεφέλη**, λαμπρή νεφέλη,
λαμπρή νεφέλη δόξας Θεού,
λαμπρή νεφέλη δόξας Θεού.
2. **Ψάλλω στη δόξα**, ψάλλω στη δόξα,
ψάλλω στη δόξα του αιώνιου Θεού,
ψάλλω στη δόξα του αιώνιου Θεού.
3. **Χορεύω στη δόξα**, χορεύω στη δόξα,
χορεύω στη δόξα του Θεού του ουρανού,
χορεύω στη δόξα του Θεού του ουρανού.
4. **Ένα ζητάω**, ένα ζητάω,
μέσα στη δόξα Σου να κατοικώ,
μέσα στη δόξα Σου να κατοικώ.
5. **Και αλαλάζοντας**, και αλαλάζοντας,
έλα στη δόξα του άγιου Θεού,
έλα στη δόξα του άγιου Θεού.

35**Είσαι το τραγούδι, το πιο όμορφο τραγούδι,**

το τραγούδι της αγάπης του Θεού.

Τα λόγια Σου μ' αγγίζουν στην καρδιά,
γιατί μιλάνε για το σωτήρα μου Χριστό.

36. ΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 03 «Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΑΓΑΠΑ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Μεσ στις αυλές Του, τώρα ας μπούμε,
δοξολογώντας τον Θεό.
Μεσ στις αυλές Του, τώρα ας μπούμε,
μ' ευχαριστία στην καρδιά.

ΥΨΩΣΤΕ Αυτόν, γιατί είν' ο Θεός μας,
ΔΟΞΑΣΤΕ Αυτόν, είν' ο δημιουργός,
ΥΨΩΣΤΕ Αυτόν, γιατί είν' ο σωτήρας,
ΔΟΞΑΣΤΕ Αυτόν, είν' ο Κύριος.

37. ΚΥΡΙΕ ΖΗΤΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 03 «Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΑΓΑΠΑ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κύριε ζητούμε τη γλυκιά Σου μορφή,
Έλα τώρα ανάμεσά μας, να πάρεις δόξα, τιμή.

ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ τ' όνομά Σου, **ΥΨΩΝΟΥΜΕ** τ' όνομά Σου,
ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ τ' όνομά Σου, **έλα Κύριε** να λάβεις τιμή.

38. ΤΩΡΑ ΥΨΩΣΤΕ (ΙΑ:36 /FA MAJ)

"He Is Exalted"

Μουσική: TWILA PARIS - Απόδοση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ», 1995

Τώρα υψώστε, τον Κύριο και βασιλιά, δώστε δόξα.
Τώρα υψώστε, τον Κύριο υψώστε, δοξάστε τον Θεό.

Είν' ο Θεός, η αλήθεια Του ας υψωθεί,
γη κι ουρανός, δοξάζουν το όνομά Του.
Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά.

39

Ιησού, σύμβουλε, θαυμαστέ, Υιέ Θεού,

Κύριε, λυτρωτή, βασιλιά κι αιώνιε Θεέ.

Σε υψώνω, ω Σε υψώνω,

ο λόγος Σου Θεέ, γεμίζει όλη τη γη.

Σε υψώνω, ω Σε υψώνω, Κύριέ μου υψώνω Εσέ.

40. ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΟΣ

"We Exalt Thee"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979

Είσαι μεγάλος Θεός και παντοδύναμος,
το σύμπαν Σε υμνεί με τιμή.
Έστειλες τον Χριστό, μέσα στον κόσμο αυτό,
πέθανε στο σταυρό, να σωθώ.

Σε υψώνουμε (3) ω Θεέ, Σε δοξάζουμε (3) ω Θεέ.
Σε λατρεύουμε (3) ω Θεέ, προσκυνούμε (3) ω Θεέ.

(ΙΑ:22)

41. ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΥ

"Praise The Name of Jesus, He's My Rock"

Μουσική: ROY HICKS - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Δόξα στον Χριστό μου, δόξα στον Χριστό μου,
είναι βράχος μου, φρούριο δυνατό, ελευθερωτής,
θαρρώ εις Αυτόν, δόξα στ' όνομά Του.

Δόξα στ' όνομά Του, δόξα στ' όνομά Του
είναι βράχος μου, η δύναμή μου, ο σωτήρας μου,
σ' Αυτόν θα εμπιστευτώ, δόξα στον ΙΗΣΟΥ μας.

(SOL MIN)

42. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝ' Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 05 «ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ελάτε όλοι μαζί για να ψάλλουμε
με χαρά στο σωτήρα Χριστό,
με ψαλμούς κι αλληλούια, ας τρέξουμε
να Του πούμε ξανά «*Ευχαριστώ*».

Ο Ιησούς είν' ο Κύριος

βασιλεύει σε όλη τη γη.
Ο Ιησούς (...ο Ιησούς) είν' ο Κύριος
βασιλεύει σε όλη τη γη.

43. Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

- 1. Η τιμή και λατρεία στον πλάστη Θεό,**
ευλογία και δόξα ανήκουν σ' Αυτόν.
Της αγάπης το θαύμα, τον μόνον Υιό,
στον σταυρό Τον παρέδωκε, χάρη ημών.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Στον Θεό, στον Θεό, δόξα πρέπει σ' Αυτόν,
ύμνος, αίνος, τιμή, προσκύνηση παντοτινή.

- 2. Δόξα, αίνος, λατρεία, τιμή στον Χριστό,**
ευλογία και ύμνος ανήκουν σ' Αυτόν.
Ας λυγίσουν τα γόνατα των καρδιών,
προ του θρόνου του μόνου σωτήρα ημών.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Στον Υιό, στον Υιό, δόξα πρέπει σ' Αυτόν,
ύμνος, αίνος, τιμή, προσκύνηση παντοτινή.

44. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ

“Sing Hallelouja”

Μουσική: PAUL WILBUR, 1980 - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ελάτε να ψάλλουμε στον Κύριο με χαρά,
ν' αλαλάξουμε στο βράχο των αιώνων,
ας έρθουμε σ' Αυτόν μ' ευχαριστία στην καρδιά,
ας Τον υψώσουμε με ύμνους γλυκούς.
Ψάλλε αλληλούια!!!

Ας γονατίσουμε με λατρεία

στον Θεό μας το δημιουργό,
Αυτός είναι ο πλάστης κι εμείς δικός Του λαός
τα παιδιά Του κάτω απ' τη φροντίδα Του.

Δώστε δόξα στο Θεό

στο βράχο τον αιώνιο, άγιος είναι ο Θεός.

45. ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

“Baruch Haba” Ισραηλινή μελωδία

Μουσική: PAUL WILBUR, 1987 - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ευλογητός ο ερχόμενος στο όνομα του Θεού,
ευλογητός ο ερχόμενος στο όνομα του Θεού.

Έλα Κύριε τώρα, ναρθείς περιμένουμε
κι από το θρόνο Σου να κυβερνάς,
κι εμείς με χαρά, δικαιωμένοι και άγιοι
θα γιορτάσουμε ξανά.

(Γ:86 / Η:175 / Θ:90)

46. ΣΩΤΗΡ, Ω ΟΝΟΜΑ ΣΕΠΤΟΝ

“All Hail The Power of Jesus Name”

Μουσική: OLIVER HOLDEN (1765-1844) - ΕΛΛ.στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

Αγγλική στίχοι: EDWARD PERRONET (1726-1792)

CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Σωτήρ, ω όνομα σεπτόν**, αγγέλων ο χορός,
ας προσκυνήσουμε Αυτόν, δεσπότη του παντός
ας προσκυνήσουμε Αυτόν, δεσπότη του παντός.
2. **Είμαστε μάρτυρες Θεού**, μας έσωσ' ο Χριστός,
δοξολογούμε όλοι Αυτόν, δεσπότη του παντός,
δοξολογούμε όλοι Αυτόν, δεσπότη του παντός.
3. **Και σεις, ω σπέρμα Ισραήλ**, ο εκλεκτός λαός,
προσμένετε τον Ιησού, δεσπότη του παντός,
προσμένετε τον Ιησού, δεσπότη του παντός.
4. **Σεις, απ' τα έθνη αμαρτωλοί**, σας σώζει ο Χριστός.
ανακηρύξατε Αυτόν, δεσπότη του παντός.
ανακηρύξατε Αυτόν, δεσπότη του παντός.
5. **Και όλες οι φυλές της γης**, καθ' έθνος και λαός,
στέψτε Αυτόν μετά τιμής, δεσπότη του παντός,
στέψτε Αυτόν μετά τιμής, δεσπότη του παντός.

47. ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΙΝΟΝ (Γ:35)

Δόξα και αίνον, ω Θεέ, προσφέρουμε τώρα σε Σε,
κι ευγνωμοσύνη καρδιών, τώρα και πάντοτε, αμήν.

Προσφέρουμ' όλοι μαζί, δοξολογία αληθινή,
εις τον ουράνιο λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό, αμήν.

48. ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είσαι Εσύ το τραγούδι,
ο στίχος και η μουσική,
η μελωδία που έχω μες την ψυχή,
πάντα θα Σου τραγουδώ.

Είσαι ο Κύριος, είσαι ο βασιλιάς,
είσαι ο Θεός του ουρανού.
Τώρα θα Σε υμνώ με το τραγούδι
που μου 'βαλες μες στην καρδιά.

49. ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μπαίνω στα Άγια των αγίων
Μέσα από το αίμα του Αμνού,
Μπαίνω να λατρεύσω τον Κύριο
Εσέ να τιμήσω Ιησού.

Σε λατρεύω Ιησού, Σε λατρεύω Ιησού (2)
Μόνο Εσύ 'σαι άγιος, άγιος Ιησού. (2)

50. ΑΓΙΟΣ, ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Άγιος, Ιησού είσαι άγιος (2)
Αδωνάι, Ελοχίμ, Σαβαώβ (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Ο «Ων», και ο «Ην» κι ο «Ερχόμενος» (2)

51. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΚΥΒΕΡΝΑ

“Hallelujah, Worthy is the lamp”

Μουσική - Στίχοι: Michael W. Smith

Αλληλούια, αλληλούια, κυβερνά ο δυνατός Θεός (2)

Αλληλούια..... άγιος, άγιος.
Είσαι Κύριος παντοκράτωρ,
άξιε Αμνέ, άξιε Αμνέ.

Είσαι άγιος, άγιος
είσαι Κύριος παντοδύναμος,
άξιε Αμνέ, άξιε Αμνέ, *Αμήν*.

52. ΑΣ ΥΨΩΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

“He is exalted”

Μουσική: TWILA PARIS - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Ας υψωθεί ο Κύριος σ’ όλη τη γη, σε όλη τη γη,
ας υψωθεί ο Κύριος τώρα ας Του δώσουμε τιμή.
Δόξα Θεέ, η αλήθειά Σου ας ακουστεί,
ψάλλει η γη, υμνούν οι ουρανοί,
άγιος, άγιος, είσαι Θεέ, θαυμαστέ.

53. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ (IB:360)

“Great is the Lord”

Μουσική: STEVE MCEWAN - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», 1995

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Ο Θεός είναι άξιος και άγιος Θεός
και η πόλη, η άγια πόλη του Θεού,
για μας είν' η χαρά όλης της Γης.

Ο Θεός δίνει νίκη στο δικό Του το λαό,
μες στη μάχη πολεμάει τον εχθρό,
για μας ο Κύριος είναι νικητής.

Γι' αυτό το όνομά Σου υψώνουμε
και Σε ευχαριστούμε για τα όσα έχεις κάνει.

Γι' αυτό, ω Κύριε, Σε λατρεύουμε,
γιατί Εσύ 'σαι ο Θεός μας
Κύριος της γης και του ουρανού.

(B:14 /Γ:90)

54. ΕΙΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Μουσική: H.C.CLAUSEN - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ
 CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Εισ τα βήματά Του με χαρά θ' ακολουθώ**
 και τις εντολές Του πάντοτε θα εκτελώ,
 προχωρώ στο δρόμο του σωτήρα μου Χριστού,
 Αυτός δεν μ' αφήνει, είναι πάντα φίλος μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα και τιμή σ' Αυτόν, το σωτήρα μου Χριστό,
 Αυτός δεν μ' αφήνει, είναι πάντα φίλος μου. (2)

2. **Τον Ιησού Χριστό μου δεν μπορώ να αρνηθώ,**
 αφού δεν μ' αφήνει, όπου και αν ευρεθώ,
 δι' εμέ εσταυρώθη και μ' Αυτόν πάντα θα ζω
 και τις εντολές Του με χαρά θα εκτελώ.
3. **Πάντοτε θα ψάλλω εις τον Ιησού Χριστό,**
 μ' όλους τους αγγέλους και το πλήθος των πιστών,
 τότε εκεί θα είμαι ευτυχής δια παντός,
 με αυτούς θα μένω εις την δόξα του Πατρός.

(H:52/IA:10)

55. ΛΑΤΡΕΥΣΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ**“Majesty”**

Μουσική: J.W.HAYFORD - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD 01 «ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Λάτρευσε, το βασιλιά Χριστό,
 δώσε δόξα στ' όνομα το θαυμαστό.
 Λάτρευσε το μεγαλείο Του,
 είν' δυνατός ο θρόνος Του για τον πιστό.

Δόξασε και ύψωσε το όνομά Του,
 στέψε Αυτόν για βασιλιά και Κύριό Σου.
 Λάτρευσε το μεγαλείο Του,
 ζει ο Χριστός στον ουρανό παντοτινά.

56. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09» - ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ, ΕΑΕΠ 2000

- 1. Το τραγούδι των χειλιών μου,** είναι για Σένα, η ΚΑΡΔΙΑ μου χτυπάει για Σένα, η ΑΝΑΣΑ μου είναι από Σένα και τα ΜΑΤΙΑ μου ψάχνουν Εσένα.

ΕΠΩΔΟΣ

Η δόξα είναι για Σένα, η τιμή, η λατρεία για Σένα, η προσκύνηση είναι για Σένα, αλλά το αίμα Σου Ιησού, χύθηκε για μένα.

- 2. Το τραγούδι των πουλιών, είναι για Σένα,** η βροχή που χτυπά, μιλά για Σένα και ο άνεμος μιλάει για Σένα, κι όλη η φύση Θεέ δοξάζει Εσένα.
- 3. Το τραγούδι των χειλιών μου,** είναι για Σένα, το τραγούδι των πουλιών, είναι για Σένα, η απέραντη θάλασσα λάμπει για Σένα, η ψυχή μου αναζητά μόνο Εσένα.

57. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ

"How Is Like The Lord", 1995

Μουσική - Στίχοι: LYNN DeSHAZO

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 1997

Ποιος θα συγκριθεί με το Θεό μας.

Ποιος θα συγκριθεί με τον Κύριό μας.

Είναι δυνατός ο Θεός μας, δώστε δόξα σ' Αυτόν.

Στο Θεό, στο Θεό ανήκει όλη η δόξα,

σαν η μέρα ξεκινά, μέχρι τη νυχτιά,

το άγιο Του όνομα ας υψωθεί.

Δώσε τη δόξα σ' Αυτόν που ανήκει!

Δίνω τη δόξα σ' Αυτόν που ανήκει!

Ο Θεός μας ας υψωθεί....

58. ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»

Για Σένα ψάλλουμε Γιε του Θεού,
για Σένα ψάλλουμε, ω τι χαρά μας δίνεις Εσύ Χριστέ!
Εσένα υψώνουμε για την αγάπη Σου δοξάζουμε
νέο ύμνο Σου ψάλλουμε άγιε Θεέ

Για Σένα ψάλλουμε, ψάλλουμε, ψάλλουμε Χριστέ,
ένδοξε Θεέ, βασιλιά. (2)

59. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ

"Shout To The Lord" 1993

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΡΟΥΘ ΡΟΥΣΣΟΥ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ιησού μου σωτήρα, άλλος δεν είν' σαν κι Εσέ,
κάθε στιγμή δοξολογώ τα έργα της αγάπης Σου.
Είσαι για μένα καταφύγιο, φρούριο και δύναμη,
κάθε πνοή μέσα απ' την ψυχή, Εσένα θα δοξολογεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Φωνάξτε στον Κύριο όλη η Γη,
Του ανήκει η δύναμη, δόξα, η τιμή.
Βουνά προσκυνούν, τα νερά βρυχούν
στο όνομα του Ιησού.
Τα έργα Σου με γεμίζουν χαρά,
Εσέ αγαπώ και με Σε θα σταθώ
οι υποσχέσεις Σου είναι πολύτιμες.

Ιησού μας σωτήρα, άγια σε Σε προσευχή
φέρει ο λαός,

που τόσο ποθεί το άγγισμά Σου να αισθανθεί.
Η παρουσία Σου θεραπεύει, ο Λόγος Σου δίνει ζωή
και τ' όνομά Σου όποιος θα πει,
σε μια στιγμή θα γιατρευθεί.

60. ΕΛΑΤΕ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ

"Come Let Us Go Up", 1955

Μουσική - Στίχοι: MARC CHOPINSKY

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 1997

Ελάτε πάμε μαζί στο όρος του Κυρίου μας
και στο Θεό να δώσουμε όλοι δόξα.

Θα ακουστεί δυνατά η φωνή Του
και ο Λόγος του Θεού, απ' την Ιερουσαλήμ.
Στα χνάρια Του θα περπατούμε
και τους δρόμους Του θα μας διδάξει Αυτός.

Αυτός θα κρίνει όλα τα έθνη
κι οι λαοί θα γονατίσουνε μπροστά Του.
Τα όπλα παντού θα συντριφθούνε
κι η ειρήνη Του θα κυβερνά. (Ησαΐας Β/2:3-4)

61

"Let Us Rejoice And Be Glad", 1982

Μουσική - Στίχοι: GERRIT HANSEN

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 1997

ΕΛΑΤΕ ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

να δώσουμε δόξα, τιμή,
γιατί έρχεται ο γάμος του Αμνού
και η νύφη Τον περιμένει.

Αλληλούια, ο Θεός μας ζει,
κυβερνά παντού. (Αποκάλυψη ΙΘ/19:7)

62

"Praise The Lord", 1991

Μουσική - Στίχοι: JEF HAMLIN

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 1997

ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΟΞΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

υψώστε το όνομά Του
με τιμή οι μεγάλοι και μικροί!
Τον Θεό.....

Αλληλούια, τιμή, σωτηρία,
δόξα, λατρεία ανήκουν σ' Αυτόν. (Αποκ.ΙΘ/19:5)

63. ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

Βασιλεύει Κύριος ο Θεός,
 βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός
 σ' όλα τα έθνη και πάνω στους λαούς,
 βασιλεύει ο Κύριος Ιησούς.

Αλληλούια, λατρέψτε Αυτόν,
 αλληλούια, είναι ο άγιος Αμνός,
 τον θάνατο νίκησε πάνω στον σταυρό,
 αλληλούια, βασιλεύει ο Αμνός.

Δέξου τώρα λατρεία Ιησού,
 δέξου τώρα τη δόξα Ιησού,
 Συ βασιλεύεις στην εκκλησία Σου
 δέξου τώρα λατρεία Ιησού.

64. ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Άγιος ο Θεός, με τιμή στεφανωμένος
 και ένδοξα ντυμένος είναι ο Θεός.
Άγιος ο Θεός, με το χέρι απλωμένο,
 για πόλεμος ζωσμένος είναι ο Θεός.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός μας είναι **ΑΓΙΟΣ**
 και η δόξα Του σε λίγο θα φανεί,
 όταν όλων η καρδιά γονατίσει χαμηλά,
 τότε ο Κύριος θα μας επισκεφθεί.

Άγιος ο Θεός, στα ουράνια υψωμένος,
 για πάντα ευλογημένος είναι ο Θεός.
Άγιος ο Θεός, με αλήθεια στολισμένος,
 στο θρόνο καθισμένος είναι ο Θεός.

65. ΑΓΙΟΣΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

(Αξιος ο Αμνός) - "Agnus Dei"

Μουσική: MICHAEL SMITH - Ελλην. στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

YouTube: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Θεός.

Άξιος ο Αμνός, άξιος ο Αμνός.

Είσαι άγιος, άγιος, παντοδύναμος Θεός.

Άξιος ο Αμνός, άξιος ο Αμνός, είσαι άγιος.

Αλληλούια, αλληλούια, άγιος Κύριος Θεός!

Αλληλούια, αλληλούια, παντοδύναμος Θεός!

Αλληλούια

66. ΕΙΣΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ

(Όλοι οι λαοί)

Μουσική: PAUL KYLE - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

Είσαι βασιλιάς μας, λυτρωτής δυνατός

είσ' εδώ, είσαι μέσα μας, είσαι για μας ο Θεός.

Με τη δοξολογία μας, με τη δοξολογία μας,

με τη δοξολογία μας, Σε υψώνουμε όλοι μαζί! (2)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΣ ΥΜΝΟΥΝ,

μπρος Του το σύμπαν κι η γη προσκυνούν,

τρέμουνε θάλασσες και βουνά, στου Θεού τη λαλιά.

Όλος χαρά και εγώ θα Του πω:

«....Ζω μόνο και όπου πολύ αγαπώ,

κι όλο τον κόσμο θα δώσω για τον Χριστό!»

Γλυκέ μου Σωτήρα μ' όλη μου την καρδιά,

Σε αγαπώ και τραγουδώ το θαύμα της αγάπης μου.

Θεέ μου προσάτη, πλάστη μου, φίλε καλέ,

έτσι κι εγώ, όσο θα ζω, θα Σε προσκυνώ Χριστέ....

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ τον Θεό ας υμνούν

67. ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΑΣ ΛΥΓΙΣΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 01 «ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» - Logos Music 2008

1. **Τα ΓΟΝΑΤΑ** *ας λυγίσουν μπροστά,*
τα **ΧΕΡΙΑ** *ας υψωθούνε ψηλά,*
το **ΒΛΕΜΑ** *μας στραμμένο προς Σε,*
άγιε Κύριε Ιησού Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Είσαι Θεός, είσαι ισχυρός, είσαι καλός, είσαι άγιος!
Είσαι η πηγή που δίνει ζωή, σε κάθε διψασμένη ψυχή.

2. **Μες στη ζωή** *ας είσαι οδηγός,*
στις δύσκολες, ποιμένας φρουρός,
όλοι οι πιστοί, στο φως δυνατός,
με θάρρος προχωρούμε πάντα εμπρός.
Ύμνοι σε Σε *ας υψωθούν,*
με των αγγέλων, να Σ' ευλογούν
όλοι εμείς, σωσμένοι από Σε,
είσαι το φως μας Ιησούς Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Είσαι Θεός, είσαι ισχυρός, είσαι καλός, είσαι άγιος!
Είσαι η πηγή που δίνει ζωή, σε κάθε διψασμένη ψυχή.

Δοξάστε τον Κύριο *όλοι μαζί, σ' Αυτόν ανήκει πάντοτε η τιμή.*
Αιώνια δόξα στον λυτρωτή, της ψυχής μας τον ελευθερωτή.

68

"How Is Like Thee", 1991

Μουσική - Στίχοι: PAUL WILBUR

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 1997

ΔΕΝ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ Ω ΘΕΕ

γιατί είσαι Θεός μοναδικός!

Είσαι άξιος Θεός, θαυμαστός Κύριος.

δεν Σου μοιάζει κανείς!! (Εξοδος ΙΕ/15:11)

69. ΣΕ ΥΨΩΝΟΥΜΕ

“Way Maker”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ – Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

- Είσαι εδώ, **ΚΙΝΕΙΣΑΙ** Ιησού,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.
- Είσαι εδώ, **ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ** Ιησού,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.
- Είσαι εδώ, **ΑΓΓΙΖΕΙΣ** κάθε καρδιά,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.
- Είσαι εδώ, **ΓΙΑΤΡΕΥΕΙΣ** κάθε καρδιά,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.

ΕΣΥ, δρόμο ανοίγεις, θαύματα κάνεις,
υπόσχεση φέρνεις, φως στο σκοτάδι,
Ιησού, μόνο Εσύ μπορείς.
Δρόμο ανοίγεις, θαύματα κάνεις,
υπόσχεση φέρνεις, φως στο σκοτάδι,
Ιησού, μόνο Εσύ μπορείς

- Είσαι εδώ, **ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ** Ιησού,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.
- Είσαι εδώ, **ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΣ** κάθε ψυχή,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε. **(2)**

ΕΣΥ, δρόμο ανοίγεις, θαύματα κάνεις,
υπόσχεση φέρνεις, φως στο σκοτάδι, Ιησού
μόνο Εσύ μπορείς, μόνο Εσύ μπορείς,
μόνο Εσύ μπορείς, μόνο Εσύ μπορείς!

Ακόμα κι αν δεν το βλέπω δουλεύεις,
ακόμα κι αν δεν το νιώθω δουλεύεις,
δεν σταματάς, δεν σταματάς δεν ποτέ.

ΕΣΥ, δρόμο ανοίγεις, θαύματα κάνεις,
υπόσχεση φέρνεις, φως στο σκοτάδι, Ιησού
μόνο Εσύ μπορείς, μόνο Εσύ μπορείς,
μόνο Εσύ μπορείς, μόνο Εσύ μπορείς!

70. ΕΥΛΟΓΕΙ ΚΥΡΙΟΝ, Ω ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Γλυκοχαράζει, μια νέα μέρα αρχίζει,**
ώρα να ψάλλω σε Σένα ξανά,
ότι έχω θα περάσει για όλα που θε' νάρθουν
θα υμνώ Εσένα ως την εσπέρα.

ΕΠΩΔΟΣ

Ευλόγει Κύριον, ω ψυχή μου, ω ψυχή μου,
τ' άγιο όνομά Του θα αινώ.
Ψάλλε σαν ποτέ πριν, ω ψυχή μου,
τ' άγιο όνομά Του θα αινώ.

2. **Πλούσια η αγάπη Του κι αργεί στην κρίση,**
πιο πάνω απ' όλα κι όμως ταπεινός
για όλα τα θαυμάσια, που έκανες θα ψάλλω,
χιλιάδες είναι οι αιτίες μες την καρδιά.
3. **Και τις στιγμές που χάνω τις δυνάμεις μου,**
κοντεύει η λύση, η ώρα έφθασε,
σύντομα η ψυχή μου, θα Σε δει για πάντα,
για χιλιάδες χρόνια και πιο πολλά.

71. ΘΑ ΜΠΩ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΣΩ ΕΣΕΝΑ

“For Your Name Is Holy”

Μουσική - Στίχοι: PAUL WILBUR - Απόδοση: ΤΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Θα μπω να λατρεύσω Εσένα

στις αυλές Σου με το αίμα τ' Αμνού,
στα άγια των αγίων να τιμήσω
Εσένα που εισ' άγιος.

Σε λατρεύω Θεέ, τ' Όνομά Σου υμνώ,
Σε λατρεύω Θεέ, είσαι ένδοξος,
γιατί είσαι άγιος, άγιος, Ιησού,
γιατί είσαι άγιος, άγιος, Ιησού!

72. ΕΣΕΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εσένα τιμούν οι ουρανοί, η φύση Σε δοξολογεί,
η άσωστη χάρη κι απέραντη αγάπη,
Εσένα υψώνει (3) όλη η Γη.

ΕΠΩΔΟΣ (Είναι ο Χριστός)

Είν' ο Χριστός, Αυτός που ζει μες την καρδιά μου,
είν' ο Χριστός, Αυτός που αγγίζει την ψυχή μου,
είν' ο Χριστός, Αυτός που αλλάζει τη ζωή μου,
είν' ο Χριστός, ο Κύριός μου, που πάντα ακολουθώ,
ο Κύριός μου, που πάντα ακολουθώ.

Ψάλλω στη χάρη Σου, στο μεγαλείο Σου,

Εσύ ο Κύριος, μ' αγάπη ναρθείς.
Ψάλλω στο έλεος και στη σοφία Σου,
Εσύ ο Γιος του Θεού, ο βασιλιάς του ουρανού,
να έχεις δούλου μορφή και να ζεις 'δω στη Γη.

Σου ψάλλω "ωσαννά" και θα χαρώ ξανά,

γιατί στη χάρη Σου με κάλεσες,
να ζω Χριστέ μου μαζί Σου αιώνια,
να ζω Χριστέ μου μαζί Σου αιώνια,

ΕΠΩΔΟΣ

Είν' ο Χριστός, Αυτός που ζει μες την καρδιά μου,
είν' ο Χριστός, Αυτός που αγγίζει την ψυχή μου,
είν' ο Χριστός, Αυτός που αλλάζει τη ζωή μου,
είν' ο Χριστός, ο Κύριος που πάντα ακολουθώ,
ο Κύριος που πάντα ακολουθώ.

73

"I Love You Lord"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Σ' αγαπώ Χριστέ, τ' όνομά Σου υμνώ.

Σε λατρεύω Κύριε, Θεέ. Χαίρε βασιλιά, δόξα ηχεί,
Μελωδία γλυκιά, για Σε ν' ακουστεί.

(Ε:7 /ΙΔ:6)

74. Ω ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΥΛΟΓΕΙ

Μουσική: G.DONIZETTI - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Ω ψυχή μου τώρα ευλόγει**, τον Θεό τον ποιητή Σου, τον Θεό, τον λυτρωτή Σου, της ζωής τον δωρητή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, ευλόγει και μη παύσεις, τον Θεό σου και σωτήρα του ελέους τον δοτήρα, κι αιωνίων οικτιρημών.

2. **Ενθυμού και μη λησμόνει**, ότ' ανέβηκε στο ξύλο του σταυρού και με το αίμα σε αγόρασ' ο Χριστός.
3. **Με γλυκιά ευγνωμοσύνη**, στα ουράνια να κοιτάζεις, και με την καρδιά να ψάλλεις και να λες «Ευχαριστώ».

75. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕΜουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 11 /ΕΑΕΠ - «ΚΥΡΙΕ ΕΙΣ' Η ΖΩΗ»**Κύριε Ιησού Χριστέ, Εσέ η ψυχή μου εκζητά**

μέσα σε γη ξερή, είσαι η μόνη μου δροσιά.

Σ' έχω δει στο θρόνο Σου Θεέ μου,

τη δύναμη, τη δόξα Σου έχω δει,

τι άλλο να γεμίσει την καρδιά μου **Κύριε είσ' η ζωή.**

ΕΠΩΔΟΣ

Και Σε δοξάζω, Σε μεγαλύνω,

τα χείλη μου για Σένα τραγουδούν,

τα μεγαλεία Σου Χριστέ μου επαινούν,

ζωή μου, φως μου, Γιε του Θεού.

Σ' έχω δει στο θρόνο Σου Θεέ μου,

τη δύναμη, τη δόξα Σου έχω δει,

τι άλλο να γεμίσει την καρδιά μου **Κύριε είσ' η ζωή.**

76. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

- **Άγιος, άγιος είναι ο Θεός,**
άγιος, άγιος είν' ο Κύριος! (2)
*Όλη η γη ψάλλει στον Θεό
κι' ευλογεί τον δημιουργό.*
- **Άγιος, άγιος είναι ο Θεός,**
άγιος, άγιος είν' ο Κύριος! (2)
*Όλη η γη ψάλλει στον Θεό
κι' ευλογεί τον δημιουργό.*
- **Άγιος, άγιος είναι ο Θεός,**
άγιος, άγιος είν' ο Κύριος! (2)

*Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια
άγιος είναι ο Θεός. (2)*

77. ΔΟΞΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΘΕΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ, 1992
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα σε Σένα Θεέ λυτρωτή μας, αλληλούια! (5)

1. **Σε μεγαλύνουμε Χριστέ λυτρωτή μας,**
Σένα δοξάζουμε Θεέ βασιλιά,
Συ που μας έδωσες νόημα στη ζωή μας,
Συ που μας έβαλες νέα καρδιά.
2. **Σε μεγαλύνουμε Χριστέ Ιησού μας,**
Σε μόνο δίνουμε δόξα, τιμή,
Συ που μας έδωσες φως στη ζωή μας,
νέους ορίζοντες, νέα ζωή.

78. ΑΓΙΟΣ, ΝΑΙ ΑΓΙΟΣ

“Holy, He’s Holy”

Μουσική: RON KENOLY – Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1990
CD Ε6 «ΒΡΑΧΕ ΑΙΩΝΙΕ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Βασιλιά Ιησού, Κύριε τ’ ουρανού,

Σε δοξάζει όλη η γη κι ο ουρανός,
με καρδιά ταπεινή, με ψυχή ανοιχτή,
όλοι ψάλλουμε μαζί, με μια φωνή.

Ω, άγιε Ιησού Χριστέ,

Σ’ ευχαριστούμε και Σε δοξολογούμε,
δεν είναι άλλος σαν Εσέ!
Άγιος, άγιος, άξιος, άξιος Θεός!

Βασιλιά Ιησού, Κύριε τ’ ουρανού,

Σε δοξάζει όλη η γη κι ο ουρανός.
Ω, άγιε Ιησού Χριστέ,
Σ’ ευχαριστούμε και Σε δοξολογούμε,
δεν είναι άλλος σαν Εσέ!
Άγιος, άγιος, άξιος, άξιος Θεός!

ΑΓΙΟΣ, ναι άγιος, μέγας Θεός και άγιος,
άγιος, ναι άγιος και δεν υπάρχει άλλος!

ΑΞΙΟΣ, ναι άξιος, μέγας Θεός και άξιος,
άξιος, ναι άξιος και δεν υπάρχει άλλος!

ΑΓΙΟΣ, ναι άγιος και δεν υπάρχει άλλος,
άγιος, ναι άγιος, μοναδικός, μέγας!

79. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»

Κύριέ μου Σε δοξάζω, Κύριέ μου Σε υψώνω,
μου ‘δωσες τόση χαρά, τη χαρά της σωτηρίας.

‘Ηρθες Εσύ εδώ στη γη ν’ ανοίξεις οδό,
ανέβηκες εις τον σταυρό για να σωθώ,
από κει στον τάφο, απ’ τον τάφο στο Θεό,
Κύριέ μου Σ’ αγαπώ.

80. ΓΕΜΙΣΕ ΜΕ

“Fill This Temple, Lord”

Μουσική: JIM CERNERO - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1993
CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Γέμισέ με, με τη λαμπρότητά Σου

γέμισέ με, με την παρουσία Σου,
ο ναός αυτός είναι δικός Σου
γέμισέ τον με το Πνεύμα Σου.

Ω Κύριε, ποθώ να Σου προσφέρω,

δοξολογίας θυσία ζωντανή
κι απ' της καρδιάς το βωμό, Σε υπερευχαριστώ!

81. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΥΨΩΝΟΥΜΕ

“You Alone Are Holy”

Μουσική: DONNIE McCLURKIN - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Τ' όνομά Σου υψώνουμε

και Σου προσφέρουμε θυσία ζωντανή Χριστέ
μέσα από την καρδιά.

Μόνο Εσύ 'σαι άγιος, Μόνο Εσύ 'σαι άξιος,

Σου ανήκει η δόξα, είσαι Κύριος!
Μόνο Εσύ 'σαι άγιος, Μόνο Εσύ 'σαι άξιος,
Σου ανήκει η δόξα, είσαι Κύριος!

82. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 / ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»
Ερμηνεία: ΝΙΚΟΛΑΪ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΙΚΤΟΡΩΦ - 2η φωνή: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός μας είναι άγιος, είν' ο Κύριος ο αιώνιος
το έλεός Του και η χάρη Του,
μένουν στον αιώνα, κι η αγάπη Του.

- **Είναι ζωντανός, είν' αληθινός,**
είναι ο δημιουργός όλου του σύμπαντος!

- **Μας αγάπησε, μας συγχώρησε,**
με το αίμα Του ο Χριστός μας ελύτρωσε!
- **Θάρθει να μας πάρει για τον ουρανό,**
και θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό!
- **Δόξα στον Θεό, αίνος και τιμή,**
Δώστε Του λατρεία, αλληλούια, αμήν

83. ΣΕ ΥΨΩΝΟΥΜΕ

“Be Ligted Up”

Μουσική: BROOKLYN CHOIR - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 2005

CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Σ' υψώνουμε Θεέ τ' ουρανού,

Σ' υψώνουμε Θεέ τ' ουρανού,

Σ' υψώνουμε Θεέ, Σ' υψώνουμε Θεέ,

Σ' υψώνουμε Θεέ τ' ουρανού! (2)

Δόξα, δόξα, δόξα στον Αμνό! Δόξα, δόξα, δόξα στον Αμνό!

Ναι, είσαι άγιος, τιμής και λατρείας, ω άμωμε Αμνέ,

έγινης θυσίας σωτηρίας, ω άγιε Αμνέ! (2)

Κάθε γλώσσα και έθνος και κάθε λαός

γονατίζουν μπροστά στη δόξα Σου.

Δημιουργέ των πάντων, σωτήρας της ψυχής,

Σε υψώνουν ο ουρανός και γη.

Σ' υψώνουμε, Σ' υψώνουμε, Σ' υψώνουμε Θεέ,

γιατ' είσαι άγιος, δίκαιος και άγιος, Σ' υψώνουμε Θεέ!

Σ' υψώνουμε Θεέ, Σ' υψώνουμε Θεέ!

84. ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Προσκυνώ τον ένδοξο, τον Αμνό τον άξιο,

που είναι ο μέγας Θεός, ο Χριστός, ο άγιος!

Ψάλλω, άγιος, άγιος, άγιος,

ψάλλω, άγιος, άγιος, άγιος.

85. ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ

Μουσική - Στίχοι 1 & 2: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - Στίχος 3: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

Σε λατρεύω, Σε δοξάζω και με δέος Σε θαυμάζω,
πάνσοφε δημιουργέ Πατέρα, άγιε θαυμαστέ.
Είν' ο Λόγος Σου Πατέρα μες το «είναι» μου τροφή,
άγιο φως, που νύχτα μέρα
πλημμυρίζει την καρδιά μου με αγάπη θεϊκή.

Σε τιμώ, Σε μεγαλύνω και τον αίνο μου Σου δίνω,
Ιησού μου λατρευτέ, μεγαλοδύναμε Θεέ.
Πέθανες Εσύ για μένα στο σταυρό του Γολγοθά,
και το τίμιό Σου αίμα,
μου 'χει δώσει σωτηρία, Ιησού μου βασιλιά.

Τώρα Σ' έχω οδηγό μου, παντοδύναμε Χριστέ μου
διαρκώς Σ' ευγνωμονώ κι απ' την καρδιά μου Σ' ευχαριστώ.
Εις το όνομα του Ιησού μου, πάντα είμαι ο νικητής
και τη δόξα του ουρανού,
με αγάπη και σοφία να γνωρίσω με καλείς.

86. Ω, Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

“Oh The Glory Of His Presence” 1983
Μουσική: TERRY MacALMON - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ιησού είσαι θαυμαστός, είσαι γεμάτος δόξα,
έρχομαι μπροστά στο θρόνο Σου.
Νίκησες το θάνατο, υψώθηκες σε δόξα,
υψώσου και εδώ στη λατρεία μας
και τύλιξέ μας στην παρουσία Σου

Ω, η δόξα της παρουσίας, του Κυρίου η αγία,
φώτισε τις καρδιές των πιστών Σου Χριστέ
με τη χάρη του προσώπου Σου
και τη δόξα της παρουσίας Σου.

Στην ένδοξό Σου παρουσία,
 δίνω την τιμή και τη λατρεία,
 μεγαλοπρέπεια και δόξα είσαι ντυμένος Κύριε,
 δεσπότη τ' ουρανού, Συ άγιε,
 βασιλιά της γης, ω ένδοξε!

87. ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Έρχομαι στα άγια των αγίων,
 έρχομαι με το αίμα τ' Αμνού,
 έρχομαι Εσένα να λατρεύσω,
 σ' Εσένα να δώσω τιμή.

Σε λατρεύω Ιησού, Σε λατρεύω Ιησού! (2)
 Τ' όνομά Σου είναι άγιος, άγιος, άγιος! (2)

88. ΑΓΙΟΣ, ΝΑΙ ΑΓΙΟΣ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΗ ΜUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

Άγιος, ναι άγιος, μονάχα Εσύ είσαι άγιος
 Κύριος, ναι Κύριος, Θεός ισχυρός.

Βουνά πανύψηλα οι βουλές Σου,
 βαθιά νερά η αγάπη Σου.
 Η δόξα Σου σαν ηλιαχτίδες,
 πηγή δροσιά τα ελέη Σου.

89. ΠΙΟ ΠΟΛΥ, ΠΙΟ ΠΟΛΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Πιο πολύ, πιο πολύ, μέσα μου να δοξαστείς!
Πιο πολύ, Κύριέ μου, σήμερα να δοξαστείς!

Κι εγώ θα Σε υμνώ, μ' όλη μου την καρδιά,
 θα Σε δοξολογώ, μ' όλο μου το "είναι".

Ναι, θα Σε υμνώ, μ' όλη μου την καρδιά,
 γιατί είσ' ο Θεός, ναι είσ' ο Θεός. (2)

90. Ω ΣΕ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Ω, Σε δοξάζουμε, δεσπότη βασιλιά,
 θρόνο Σου στήνουμε, να έρθεις στην καρδιά.
 Είσαι ο μόνος, ο μόνος Κύριος!

Ω, Σε λατρεύουμε... αληθινά!
 Ω, Σε λατρεύουμε... ειρήνης άρχοντα!

Είσαι ο μόνος, άξιος να λατρευτείς
 και στ' Όνομά Σου να προσκυνήσει όλη η γη! (2)

91. ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 03 «ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Π.

1. **Θα εισέλθω εις τα άγια των αγίων,**
 θα εισέλθω με το αίμα τ' Αμνού,
 στο θρόνο της χάρις θα έρθω,
 στη δόξα Σου μέσα να ζω.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι άγιος, ένδοξος, είσαι άγιος ένδοξος,
 Προσκυνούμε Εσένα Κύριε,
 προσκυνούμε Εσένα Κύριε!

2. **Θα εισέλθω εις τα άγια των αγίων,**
 θα εισέλθω με το αίμα τ' Αμνού,
 θα εισέλθω να λατρεύσω Εσένα,
 τ' άγιο όνομά Σου Ιησού
3. **Θα εισέλθω εις τα άγια των αγίων,**
 θα εισέλθω με το αίμα τ' Αμνού,
 θα βρεθώ μετά πλήθους αγίων,
 τ' όνομά Σου αιωνίως να υμνώ.

92. Ω ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: PETE SANCHEZ Jr
Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- **Ω βασιλιά μας όλοι εμείς σε Εσένα τώρα,**
δίνουμε δόξα, τη λατρεία και τιμή.
Ω βασιλιά μας όλοι εμείς σε Εσένα τώρα,
δίνουμε όλη την αγάπη μας! Αμήν
Σ' αγαπούμε, Σ' αγαπούμε, Σ' αγαπούμε Ιησού! (2)
- **Ω βασιλιά μας όλοι εμείς σε Εσένα τώρα,**
δίνουμε δόξα, τη λατρεία και τιμή.
Ω βασιλιά μας όλοι εμείς σε Εσένα τώρα,
δίνουμε όλη την αγάπη μας! Αμήν
Σε υμνούμε, Σε υμνούμε, Σε υμνούμε Ιησού! (2)

93. ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- **Λατρεία σε Σένα υψώνουμε Κύριε,**
λατρεία χειλέων, που Σ' ομολογούν.
- Η αγάπη Σου Ιησού δεν τελειώνει ποτέ,
με χάρη και έλεος, στεφανώνεις εμέ.
- Το σύμπαν δοξάζει τη δική Σου ανάσταση,
οι άγγελοι ψάλλουν μαζί με μας.
- Σου δίνουμε δόξα, τιμή και λατρεία,
γιατί είσαι Κύριος τ' ουρανού και της γης.
- Το χέρι Σου απλώνεται πάντα πάνω σ' εκείνον,
που μ' ελπίδα και πίστη Σε προσκαλεί.
- Στον θρόνο Σου επάνω τον άνθρωπο κάθισες,
τη δόξα μοιράστηκες μαζί με μας.
- Γι' αυτό όσο υπάρχουμε, οι άνθρωποι Κύριε,
Εσύ θα δοξάζεσαι μέσα από μας.

94. ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Άγιε Πάτερ, άγιε Πάτερ,
μας συγχώρησες, με χάρη μας υιοθέτησες.

Τις καρδιές μας με αγάπη προς Σε υψώνουμε!
Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος!

Ιησού μας, Κύριέ μας,
μας λύτρωσες, μας έσωσες Χριστέ μας.

95. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ

CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Ευλογημένο τ' όνομά Σου!
Ευλογημένη η βασιλεία Σου Θεέ! (2)

1. **Μου 'δωσες πνοή,** μου 'δωσες ζωή,
μου 'δωσες ειρήνη Κύριε!
2. **Μ' άλλαξες ζωή,** μ' άλλαξες καρδιά,
μ' άλλαξες τη σκέψη Κύριε!
3. **Είσαι η ζωή,** είσαι η χαρά,
είσαι η ειρήνη, Κύριε!

96. ΣΑΝ ΣΕ ΚΟΙΤΑΖΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Σαν Σε ΚΟΙΤΑΖΩ, αλλάζω από δόξα σε δόξα!
Σαν Σε ΛΑΤΡΕΥΩ, η καρδιά γονατίζει μπροστά Σου!

Και ψάλλω άγιος, άγιος, άγιος, άγιος,
άγιος είναι ο Θεός.

Σαν Σε ΥΨΩΝΩ, αρχίζω να Σε πλησιάζω,
Σαν Σε ΔΟΞΑΖΩ, στη γλυκιά παρουσία Σου μπαίνω!

Και ψάλλω άγιος, άγιος, άγιος, άγιος,
άγιος είναι ο Θεός.

97. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όλοι οι άγιοί Σου, στο θρόνο Σου μπροστά...
Πέφτουν, προσκυνούν,
τη θυσία του Αμνού...δοξολογούν! (2)

Είσαι άξιος τιμής, είσαι άξιος τιμής...
Όλα ξεκινούν και τελειώνουνε με Εσέ,
Σου ανήκει η δόξα! (2)

(ΙΑ:62)

98. ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΤΕΡΑ Σ' ΑΓΑΠΑΜΕ

"Blessed Be The Lord God Almighty"

Μουσική: BOB FITTS

Στίχοι 1-2: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1986 / Στίχος 3: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ»

- 1. Ουράνιε Πατέρα Σ' αγαπάμε**,
τα έργα Σου τιμάμε εδώ στη γη,
και Σου ψάλλουμε ψαλμό δοξολογίας,
στο όνομά Σου δόξα και τιμή.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Δόξα στο Θεό, τον βασιλιά μας,
που ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ και ΘΑΡΘΕΙ.
Στον ύψιστο Θεό, δώστε δόξα, λατρεία και τιμή!

- 2. Ουράνιε Πατέρα Σ' αγαπάμε**,
στο θρόνο Σου γονατιστοί,
Σε λατρεύουμε και Σένα προσκυνάμε.

- 3. Πατέρα ουράνιε Σ' αγαπούμε**,
κι υψώνουμε παντού το όνομά Σου,
η βασιλεία Σου ας έρθει ανάμεσά μας,
κι ο λαός Σου το Λόγο Σου θα υμνεί..

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Είν' ευλογητός ο Κύριός μας
ο ΩΝ, η ΗΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
Είν' ευλογητός ο Κύριός μας, ο αιώνιος βασιλιάς!

99. ΠΝΕΥΜΑ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Πνεύμα ηγεμονικό, του Θεού αγαπητό,
έλα τώρα ανάμεσά μας.

Σκέπασέ μας με τη δόξα Σου,
τα ποτάμια τα ζωντανά,
Να μας κυβερνά η αλήθεια Σου,
με τη δόξα Σου Κύριε
σκέπασέ μας της καρδιά. (2)

Ζητούμε το πρόσωπό Σου, άγιε Ιησού
Σε προσκυνούμε, Σε ευχαριστούμε
ένδοξε Υιέ του Θεού.....

100. ΣΕ ΥΜΝΩ ΙΗΣΟΥ

Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - 1^η εκτέλεση: ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΘΡΗΣΚ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

CD «ΕΓΩ, ΕΣΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

1. **Σε υμνώ, Σε υμνώ Ιησού**
με καρδιά ταπεινή
και με δάκρυ χαράς Σε δοξάζω.
Στην αγρύπνια μου είσαι αγάπης πηγή,
αρωγός μου στις δύσκολες ώρες
και προπύργιο μέσα στις μπόρες.

ΕΠΩΔΟΣ

Γι' αυτό ευλογημένε μου Σωτήρα
θα το φωνάξω δίχως δισταγμό,
πως όλη η ζωή μου ήταν στείρα,
αγέλαστη, ρηχή, χωρίς σκοπό,
μα τώρα φως από το φως Σου πήρα.

2. **Προσκυνώ, προσκυνώ Ιησού**
τη γλυκιά Σου μορφή,
που φωτίζει του νου τα σκοτάδια,
στοργικά μου γιατρεύεις την κάθε πληγή
και με βλέμμα ατάραχο κι άγιο,
μ' ευλογείς και μου δίνεις κουράγιο.

101. ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 4 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. **Δοξάστε τον Θεό**, γιατί το έλεός Του μένει.
 Δοξάστε τον Θεό, γιατί το έλεός Του μένει
 Είν' καλός, είν' καλός
 κι η αγάπη Του αιώνια θα ζει.
*Ευλογούμε Αυτόν και κηρύττουμε,
 πως το έλεός Του μένει.*

2. **Στερέωσε τους ουρανούς** και το έλεός Του μένει
 Αυτός με χέρι κραταιό και το έλεός Του μένει.
 Είναι ΚΥΡΙΟΣ και Τον υψώνουμε με μια φωνή.
*Ευλογούμε Αυτόν και κηρύττουμε,
 πως το έλεός Του μένει.*

3. **Δοξάστε τον Θεό**, γιατί το έλεός Του μένει.
 Δοξάστε τον Θεό, γιατί το έλεός Του μένει.
 Είν' καλός, είν' καλός
 κι η αγάπη Του αιώνια θα ζει.
*Ευλογούμε Αυτόν και κηρύττουμε,
 πως το έλεός Του μένει.*
 Εσύ είσαι καλός
 κι η αγάπη Σου αιώνια θα ζει.
*Ευλογούμε Εσέ και κηρύττουμε,
 πως το έλεός Σου μένει.*

101α

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ω, δόξα στον Θεό, Θεό του Ισραήλ.

Δόξα στον Θεό, των πάντων Θεό.

Δόξα στ' άγιο Του όνομα, όλο και πιο πολύ
 κι όλοι γεμίστε ευθύς απ' τη δόξα.

102. ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ

"As David Did" (Β' Σαμουήλ ζ'/6:14)

Μουσική: MARTIN NYSTROM - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

CD E2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Σαν τον ΔΑΒΙΔ** στο Θεό μπροστά,
θα χορεύω από χαρά, μπροστά στο βασιλιά.
2. **Σαν την ΜΑΡΙΑΜ** με το ντέφι της,
θα κτυπώ τα χέρια, θα τραγουδώ,
μπροστά στο βασιλιά.
3. **Σαν τον ΙΟΥΔΑ** στον πόλεμο,
θα δοξάζω και θα νικώ, μπροστά στο βασιλιά.
4. **Σαν τον ΙΗΣΟΥ** στην Ιεριχώ,
τα τείχη θα πέσουν μ' αλαλαγμό,
μπροστά στο βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι ερχόμαστε μπροστά Του και Τον λατρεύουμε,
τον δρόμο έχει ανοίξει ο Ιησούς Χριστός.

(SOL MIN)

103. ΩΣΑΝΝΑ, ΩΣΑΝΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

ΕΠΩΔΟΣ

Ωσαννά, Ωσαννά - Αλληλούια - Δόξα, Δόξα. (2)

1. **Είσαι Συ για με Θεός**, ζωντανός, αληθινός
μ' έσωσες, με λύτρωσες, τ' όνομά Σου υμνώ.
2. **Είσαι Συ ο άγιος**, που οι θάλασσες υμνούν
τ' άστρα και οι ουρανοί Σε δοξολογούν.
3. **Τα βουνά κι οι ποταμοί**, τρέμουνε στο διάβα Σου,
σαν πολλά ύδατα, η φωνή Σου ηχεί.

104. ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ (ΙΑ:732/FA MIN)**"The Battle Belongs To The Lord"**

Μουσική: JAMIE OWENS-COLLINS - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ»

- 1. Με τη δύναμή Του είμαστε νικητές,**
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.
Στου εχθρού τις παγίδες, δεν πέφτουμε εμείς,
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Και ψάλλουμε όλοι "Δόξα, στη δύναμη του Θεού" (2)

- 2. Κι όταν ο εχθρός μας κτυπά δυνατά,**
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.
Με το αίμα του Αμνού, ο Θεός μας κρατά,
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.
- 3. Κι όταν ο εχθρός μπαίνει με την καρδιά,**
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.
Κρατήσου ο Κύριος είναι κοντά,
η μάχη ανήκει σ' ΑΥΤόν. (Β' Χρονικών Κ/20:15, Ησαΐας ΝΔ/54:17)

105. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΧΕΤΑΙ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Δώστε δόξα στο Θεό είναι **ΑΓΙΟΣ**,
Δώστε δόξα στο Θεό είναι **ΔΙΚΑΙΟΣ**,
Δώστε δόξα στο Θεό είναι **ΚΥΡΙΟΣ**,
για πάντα, για πάντα....

- 1. Με δύναμη έρχεται ο Κύριος**
μεγαλοπρέπεια, τιμή,
αλήθεια και δικαιοσύνη
γεμίζουν δόξα οι ουρανοί.
- 2. Στρατός ουράνιος καλπάζει,**
πιστός σ' Αυτόν ακολουθεί,
πέφτει ο εχθρός, στη μάχη πέφτει,
απ' το σπαθί του νικητή

106. ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΟΥ

"I Praise You Lord" (Σε δοξάζω)

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982

1η παγκόσμια εκτέλεση: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD E1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ»

1. **Ποιητή και βασιλιά μου,**
θέλω μέσα απ' την καρδιά μου,
να Σου πω με χίλιους ύμνους "Σ' αγαπώ!"
Είσαι ΚΥΡΙΟΣ, ΘΕΟΣ μου,
είσαι ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μου,.
είσαι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
είσαι του ΘΕΟΥ Ο ΓΙΟΣ.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε δοξάζω Κύριέ μου, απ' τα βάθη της καρδιάς
κι απ' τα βάθη της ψυχής μου....

Σε λατρεύω Κύριέ μου, απ' τα βάθη της καρδιάς
κι απ' τα βάθη της ψυχής μου.... **Σε δοξάζω.....**

2. **Τ' όνομά Σου είναι πιο πάνω,**
από γη και ουρανό,
είναι πιο λαμπρό κι απ' τον ήλιο!!
Τ' όνομά Σου αντιλαλεί,
πανταχού σ' όλη τη γη,
και δύναμη να σώσει, τη δική μου την ψυχή.
3. **Έλα τώρα Κύριέ μας,**
έλα τώρα ανάμεσά μας,
κράτησέ μας, μίλησέ μας Ιησού!!
Είμαστε παιδιά δικά Σου,
θέλουμε τη συντροφιά Σου,
γέμισέ μας παρουσία, γέμισέ μας ουρανό....

Ο παραπάνω ύμνος έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, όπως: Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ουκρανικά, Ρώσικα, Αλβανικά, κλπ.

107. ΔΟΞΑΣΤΕ - ΥΨΩΣΤΕ**"Arise and Sing" 1979**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Δοξάστε, υψώστε το όνομα του Κυρίου,
γιατί Αυτός μας ελευθέρωσε.

Υμνήστε και ψάλτε στο όνομα του Αρνίου,
με το αίμα Του μας λύτρωσε.

Δώσε την καρδιά σου με χαρά σ' Εκείνον, (3)
γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός.

Δοξάζω, υψώνω το όνομα του Κυρίου,
γιατί Αυτός με ελευθέρωσε.

Υμνώ και ψάλλω στο όνομα του Αρνίου,
με το αίμα Του μας λύτρωσε.

Δίνω την καρδιά μου με χαρά σ' Εκείνον, (3)
γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός.

108. ΑΙΝΕΣΑΤΕ ΑΥΤΟΝ**"The Will Call Upon The Lord" 1981**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Αινέσατε Αυτόν, Κύριον τον κραταίον,
τον αναστημένο ΙΗΣΟΥ, αινέσατε Αυτόν.

Ζεις Κύριε, είσ' ελευθερωτής,
είσ' ασπίς μου και βράχος σωτηρίας.

Ζεις Κύριε, η ισχύς μου είσ' Συ,
είσαι φως και δύναμη σοφίας.

109. ΑΣ ΥΨΩΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ**"He Is Exalted" 1985**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Ας υψωθεί ο Κύριος, ας υψωθεί ο Κύριος.
Ας σκορπίσουν οι εχθροί Του
και οι δίκαιοι ας χαρούν,
Ας χαρούν με χαρά μεγάλη, γιατί ο Κύριος νίκησε.

110. ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ» - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΠΩΔΟΣ - Ψαλμός ΡΛΕ/135:1-3

Αινείτε τον Κύριο,

Αινείτε το όνομα του Κυρίου (...του Κυρίου).

Αινείτε τον Κύριο,

Αινείτε δούλοι του Κυρίου (...του Κυρίου).

1. **Ιστάμενοι εν τω οίκω του Κυρίου,**
εν ταις αυλαίς του οίκου του Θεού ημών.
Αινείτε τον Κύριο, διότι αγαθός ο Κύριος,
ψαλμωδήσατε εις το όνομα Αυτού.
2. **Διότι εγώ εγνώρισα, ότι μέγας ο Κύριος,**
και ο Κύριος ημών είναι υπέρ πάντας τους Θεούς.
Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος εποίησεν
εν τω ουρανώ και εν τη γη.

111. ΦΩΝΗ ΑΓΑΛΛΙΑΣΗΣ

"The Sound Of Joy Ful Sounding" (Ψαλμός ΡΙΘ/119:15)

Μουσική: D.BUTTERBAUGH - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Φωνή αγαλλίασης και σωτηρίας

είναι στις σκηνές των δίκαιων. (2)

Το χέρι του Θεού είναι δυνατό,

το χέρι του Θεού τώρα ας υψωθεί,

το χέρι του Θεού είναι δυνατό,

θα ζήσω για τα νέα έργα Του στη γη.

Θα δοξάζω, τον Θεόν μου,

με θυσία, λατρεία -το ξέρω- εις Αυτόν.

Θα δοξάζω, τον Θεό μου,

με θυσία, λατρεία και χαρά.

Και με ψαλμούς θα Τον δοξάζω,

με χαρά θα υψώνω το όνομα Αυτού,

η αγάπη και το έλεος Αυτού,

είναι αιώνια, δεν τελειώνουν ποτέ.

112. ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Δεν υπάρχει καταδίκη,**
σ' όσους Τον ακολουθούνε,
με το Πνεύμα του Θεού,
ελεύθεροι πια τώρα ζούνε.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζει ο Θεός, ο Θεός κι είναι ζωντανός! (2)

2. **Αν το Πνεύμα του Θεού,**
που ανάστησε τον Ιησού,
έχεις μέσα στην καρδιά,
ζωή θα έχεις του ουρανού.
3. **Αν ο Θεός είναι με μας,**
ποιος μπορεί να μας νικήσει,
αν τον Γιο Του έδωσε,
σε μας τα πάντα θα χαρίσει.

113. ΕΓΕΡΘΗΤΙ ΘΕΕ

Μουσική: JOHN SELLERS - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»,1984 - YouTube: Xeno Greek

CD 06 «ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Αλληλούια, Αλληλούια, Ω Αλληλούια!
Ψάλτε τώρα στο Θεό.

Εγέρθητι Θεέ, εγέρθητι. (2)

1. **Ας σκορπίσουν οι εχθροί μου**
κι οι δίκαιοι ας χαρούν,
ας χαρούν οι άγιοι,
γιατί ο Θεός θριάμβευσε.
2. **Εσύ Κύριε είσαι η ασπίδα μου,**
η δόξα και το φρούριο της ψυχής
Εσύ Κύριε είσαι η ασπίδα μου,
η δόξα και το φρούριο της ψυχής.

114. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

George Frederick HANDEL (1685-1759)

Χορικό από το ορατόριο "ΜΕΣΣΙΑΣ" (Messiah)

CD «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, Σ' ΑΙΝΟΥΜΕ ΘΕΕ /LP ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!
 Διότι ο βασιλεύς βασιλεύει
 και νυν δια παντός ο Χριστός θα είναι βασιλεύς
 επί της γης κι εν ουρανοίς.
 Θα βασιλεύσει εις τους αιώνας,
 Κύριος ο βασιλεύς. Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!

(B:20 /Δ:1 /H:318 /ΙΑ:56)

115. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ

"To God Be The Glory" 1875

Μουσική: WILLIAM HOWARD DOANE - Αγγλικοί στίχοι: FANNY CROSBY

Ελληνικοί στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

1. **Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ,**
 βαθιά στην καρδιά μου, Αυτόν αγαπώ.
 Αυτόν και λατρεύω, ποιος άλλος στη γη,
 για μένα μπορούσε σταυρό να δεχτεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Στον Χριστό, ναι γι' Αυτόν, η καρδιά μου χτυπά.
 Στον Χριστό, ναι γι' Αυτόν, η ζωή μου μιλά.
 Αυτόν και λατρεύω, ποιος άλλος στη γη,
 για μένα μπορούσε σταυρό να δεχτεί.

2. **Γιατί να το κρύψω, παντού ν' ακουστεί,**
 και όλοι να μάθουν, πως έχω σωθεί.
 Η μαύρη ζωή μου, εγέμισε φως,
 χαρά και ειρήνη, μου δίν' ο Χριστός.
3. **Γιατί να το κρύψω, δεν κρύβεται αυτό,**
 πως έχει η ζωή μου αλλάξει εντελώς.
 Το βλέπουνε όλοι, το βλέπω κι εγώ,
 ο πόνος εχάθη και ζει ο Χριστός.

(ΙΑ:296)

116. ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ**"Hosanna, Hosanna"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ (CD 07 «ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ»)

ΕΠΩΔΟΣ**Αλληλούια, Αλληλούια!**

Αλληλούια, ψάλτε στο Θεό.

Αλληλούια, Αλληλούια!

Ας αινέσουμε τώρα Αυτόν.

1. **Θα ψάλλω για τον Ιησού**
και για τη δόξα Αυτού,
γιατί μου έδωσε αιώνια φτερά,
αγάπη, δύναμη, χαρά.
2. **Η δόξα μου είν' ο Χριστός,**
ασπίδα μου είναι Αυτός,
μαζί μου, πάντοτε και παντού,
θα είσαι δίπλα μου ΙΗΣΟΥ!

117. ΨΑΛΛΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΜουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 13 «ΕΠΙΛΟΓΕΣ» - YouTube: Xeno Greek

1. **Ψάλλε στον Κύριο** και βασιλιά,
που πέθανε στο σταυρό και ζει για μας,
μας έκανε τώρα δικά Του παιδιά,
ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στο βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ: Αλληλούια, Αλληλούια (2).

2. **Ψάλλε σ' Αυτόν,** σ' έχει κάνει αδελφό Του,
και στην καρδιά λάμπει τώρα το φως Του,
ψάλλε σ' Αυτόν, είναι ο νικητής,
ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στο λυτρωτή.
3. **Ψάλλε στον Κύριο,** κι ας ακουστεί,
πως όποιον αγγίζει του δίνει ζωή,
του δίνει αγάπη, ειρήνη, χαρά,
ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στο βασιλιά.

118. ΘΑ ΕΥΛΟΓΩ ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΟΥ

"I Will Bless The Lord at All Times" (Ψαλμός ΛΔ/34)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1979

1. **Θα ευλογώ τον λυτρωτή μου,**
ο έπαινος στο στόμα μου θα ζει,
σ' Αυτόν καυχάται η ψυχή μου,
θα χαίρονται μαζί μου οι απλοί.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα μεγαλύνω τον Θεό,
μεγάλυνε και συ Αυτόν μαζί μου.
Τον Κύριον επεκαλέσθην
κι απ' τους φόβους μου με ελευθέρωσε.

2. **Απέβλεψαν προς τον σωτήρα,**
όλοι οι ταπεινοί της γης αυτής,
φωτίστηκαν τα πρόσωπά τους,
γιατί ο Κύριος αυτούς παρηγορεί.

3. **Οι άγγελοι στρατοπεδεύουν**
"κύκλω" των φοβουμένων τον Θεό,
κι ελευθερώνουν με αγάπη,
τα τέκνα του Θεού εκ των δεινών.

119. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΕΦΗ & ΜΕΜΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1. **Η καρδιά μου προς Εσέ,** ω υψώνεται Θεέ,
Ιησού Χριστέ, Σε λατρεύω Κύριε.
Σε υψώνω Ιησού, Σε δοξάζω βασιλιά,
γέμισέ με, με το Πνεύμα Σου Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ Ιησού (2)

2. **Άγιο Πνεύμα του Θεού,** ω παράκλητε Σε θέλουμε,
έλα εν τω μέσω μας, κι αναζωπύρρωσε.
Άγιο Πνεύμα του Θεού, ω παράκλητε πιστέ,
έλα δώσε στην καρδιά μας τη χαρά.

120. ΒΑΔΙΖΕ ΕΜΠΡΟΣ

Μουσική: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
 CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - ΔΗΜ.ΤΖΙΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Βαδιζ' εμπρός, μη σκύβεις το κεφάλι,**
 όταν μιλάς για του Θεού τη χάρη.
 Βάδιζε εμπρός και μην αποκάμεις,
 ρίξε τα βάρη στον σωτήρα Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Κοίτα ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό,
 κοίτα ψηλά, πολύ ψηλά προς τον Θεό.

2. **Βάδιζ' εμπρός, το μέλλον μη φοβάσαι,**
 μίλα γι' Αυτόν, ζήσε γι' Αυτόν.
 Βάδιζε εμπρός κι άσε το χέρι Εκείνου,
 για να χαράξει το δρόμο που θα πας.
3. **Βάδιζ' εμπρός, με τον Χριστό προχώρα,**
 ζήσε μ' Αυτόν μες τη ζωή σου τώρα.
 Κι άσε πιστά το χέρι το δικό Του,
 για να σου δίνει τη νίκη στη ζωή.

121. ΚΑΘΕ ΠΡΩΪ ΣΑΝ ΞΥΠΝΗΣΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 03 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
 CD 13 «ΕΠΙΛΟΓΕΣ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Κάθε πρωί σαν ξυπνήσω,
 αρχίζω να ψάλλω σε Σε
 τα χείλη μου και η καρδιά μου, υψώνουν Εσέ.

Πατέρα γεμάτη η καρδιά μου
 με ευγνωμοσύνη πολύ
 για την πιστότητά και το έλεός Σου σε με.

Θα δοξάζω Εσένα Θεέ μου για πάντα,
 θα δοξάζω Εσένα παντοτινά,
 θα δοξάζω Εσένα Θεέ μου για πάντα,
 θα δοξάζω Εσέ.

122. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΣΥ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ

Στίχος 1: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1977 - Στίχος 2: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Ω Κύριέ μου, Συ και Θεέ μου,
η χάρη Σου αρκεί, αρκεί, αρκεί.** (2)
Θα προμηθεύσεις για με
κατά τον πλούτο της δόξας Σου,
δυνάμεις αγγελικές Εσύ
έχεις διατάξει για με, να με φρουρούν,
έχεις διατάξει για με.
2. **Ούτε ποτάμι δοκιμασίας,
δεν θα επιτρέψει σε με να πλημμυρεί.
Έχει υποτάξει όλα τα στοιχεία,
ωσότου να βγω νικητής.**
Ούτε οσμή της φωτιάς,
δεν θα περάσει απ' το σώμα μου,
έχει ο Θεός μου διατάξει αυτά,
γιατί και εμέ αγαπά, ναι, μ' αγαπά.

123. ΦΩΝΑΞΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Φωνάξτε στον Κύριο, όλη η γη,
δουλέψτε στον Κύριο με βαθιά χαρά.
Ελάτε μπροστά Του μ' αγαλλίαση
και μάθετε ότι ο Κύριος, είναι ο Θεός. (2)

Αυτός έκανε εμάς,
Αυτός έκανε εμάς, και όχι εμείς.
Εμείς είμαστε λαός Του
και πρόβατα του λιβαδιού Του. (2)

Μπείτε στις πόρτες, δίνοντας δόξα,
μπείτε στις αυλές Του με τραγούδι,
δώστε τη δόξα όλη σ' Αυτόν.
Ευλογείτε τ' όνομά Του, γιατί είναι αγαθός,
το έλεός Του μένει στον αιώνα
και η αλήθειά Του μένει σε όλες τις γενιές. (2)

124. ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ**"Majesty" 1981**Μουσική: JACK W.HAYFORD - Ελληνικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr**Ψάλλετε τα μεγαλεία Του,**στον Χριστό δώστε ύμνο, δόξα, τιμή.
Η ισχύς κι η εξουσία Του σαν ποταμοί
φθάνουν στη γη. Δόξα. Αμήν.**Θαυμαστό κι ευλογητό**τ' όνομα του Χριστού,
βασιλιάς και θριαμβευτής ο Κύριος παντού.
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του,
ο βασιλιάς ο κραταιός είν' ο Χριστός.**125. ΘΕΛΩ ΨΗΛΑ Ν' ΑΝΕΒΩ****"Hosanna" (Ωσαννά)**Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1992
CD E4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ**Θέλω ψηλά ν' ανεβώ, να αγγίξω τον ουρανό**με αγγέλους να υμνήσω τον Ιησού Χριστό.
Θέλω να έρθω μπροστά στο θρόνο του βασιλιά
και να Τον προσκυνήσω μ' όλη μου την καρδιά.**Μ' αγγέλους θα ψάλλω «αμήν - αλληλούια»,**μεγάλε, τρανέ βασιλιά!
Σου ψάλλω «αλληλούια» με χίλια τραγουδία
και τώρα και παντοτινά.Γιατί με έχεις σώσει, με έχεις λυτρώσει
από του εχθρού τα δεσμά.Ναι, είμαι παιδί Σου, θα ζήσω μαζί Σου,
μεγάλε, τρανέ βασιλιά!

Ωσαννά, ωσαννά, αλληλούια, ωσαννά!

126. ΝΑΙ ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ (ΙΑ:214)**"I Will Enter His Gates / He Has Made me Glad"**

Μουσική: LEON VON BRETHORST - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1979

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 /ΕΑΕΠ - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»

Ναι θα μπω στις αυλές του Κυρίου μου,
 ν' απολαύσω το κάλλος Του.
 Ναι εκεί, εις τον άγιον ναό Αυτού,
 γεμίζει η καρδιά μου με χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Μου έδωσε χαρά, μου έδωσε χαρά,
 ο Ιησούς μου έδωσε χαρά. (2)

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Με έκανε ευτυχή με έκανε ευτυχή,
 ο Ιησούς με έκανε ευτυχή. (2)

127. ΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ» - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΚΡΟΤΟΥΜΕ τα χέρια, και ψάλλουμ' αλληλούια,
 ψάλλουμ' αλληλούια, κροτούμε τα χέρια. (2)

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τα χέρια, και ψάλλουμ' αλληλούια,
 ψάλλουμ' αλληλούια, ενώνουμε τα χέρια. (2)

ΥΨΩΝΟΥΜΕ τα χέρια, και ψάλλουμ' αλληλούια,
 ψάλλουμ' αλληλούια, υψώνουμε τα χέρια. (2)

Ε Π Ω Δ Ο Ι

Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια....

κροτούμε ...ενώνουμευψώνουμε τα χέρια!!**128. ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΔΗΜ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΚΕ.gr

Φωνές υψώστε, ύμνους λατρείας

για να δοξάσουμε τον ύψιστο Θεό μας.

Ο Κύριός μας είναι σωτήρας και έχει δειξει

η πιστότητά Του είναι αληθινή.

Ας δοξάσουμε Αυτόν μ' αγάπη,
 με τρομπέτες και με κύμβαλα
 και η καρδιά ας μένει ανοιχτή.....

(επανάληψη)

129. ΤΟΤΕ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ

"The Shall The Virgin Rejoice" (Ιερεμίας ΛΑ/31:31)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΕΛΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 1974

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ» - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Τότ' η παρθένος θα χαρεί εν τω χορώ,
 οι νέοι και οι γέροντες ομού. (2)

Θα στρέψω το πένθος σε χαρά
 και θα ευφράνω την καρδιά,
 για να 'χετε χαρά - χαρά, χαρά - χαρά,
 μετά από τη θλίψη. (2)

Λέγει ο Κύριος! Λέγει ο Κύριος.....

130. ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕ ΧΑΡΑ

"Trees of The Field"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ» - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Θα προχωρώ με χαρά και με ειρήνη γλυκιά,
 οι λόφοι και τα όρη θ' ανοίξουν για με
 σε ξέσπασμα χαράς,
 τα δένδρα του αγρού, τα χέρια τους χτυπούν.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Χτυπούν τα χέρια τους, χτυπούν
 και τον Θεό δοξολογούν.
 Χτυπούν τα χέρια τους χτυπούν,
 τα δένδρα του αγρού.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Χτυπούν τα χέρια τους, χτυπούν
 οι λυτρωμένοι του Θεού,
 και τον Θεό δοξολογούν, τα χέρια τους χτυπούν.

(ΙΔ:31)

131. ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ**"King of Kings"**

Μουσική: L.MASON - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

- Είναι ΒΑΣΙΛΙΑΣ βασιλιάδων, δόξα, αλληλουία.
- Είναι ΚΥΡΙΟΣ κυρίων, δόξα, αλληλουία.
- ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ είναι ο Χριστός,
- Άγιος, δοξασμένος, Θεός ισχυρός.

132. ΨΑΛΤΕ ΥΜΝΟΥΣ ΧΑΡΑΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD 05 «ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ψάλτε ύμνους χαράς στο βασιλιά,
είναι άξιος να δοξαστεί.

Ψάλτε με το Πνεύμα, τα χέρια χτυπάτε,
ο Θεός μας πρέπει να υψωθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Άξιος, άξιος, άξιος να δοξασθεί!
Αλληλουία, ο Θεός μας πρέπει να υψωθεί.

133. ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ

Μουσική: LYNN DESCAZO - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

• ΠΟΙΟΣ το στερέωμα κρατά;

ΠΟΙΟΣ με το Λόγο Του έκανε τ' άστρα;

ΠΟΙΟΣ δίνει σ' όλους πνοή,

και κάνει όλη τη Γη να ψάλλει**Δ Ο Ξ Α!**

Δόξα στο Θεό! Λάτρεψε Θεό σωτηρίας!

Δόξα στο Θεό! Τίμα Τον, γιατί τα έθνη τρέμουν!

Είναι δίκαιος, είναι άξιος για λατρεία και τιμή,

τραγουδούν οι πιστοί ...**Δόξα στο Θεό!**

• ΠΟΙΟΣ οδηγάει τον πιστό;

ΠΟΙΟΣ είναι ακόμα η μόνη οδός;

ΠΟΙΟΣ δίνει νέα καρδιά,

και κάνει τους πιστούς να ψάλλουν**Δ Ο Ξ Α!**

134. ΔΟΞΑΣΤΕ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 2000
 YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

- 1. Δοξάστε τον Κύριο, υψώστε τον Κύριο,**
 λατρέψτε Αυτόν, μ' ύμνους λατρείας και χαράς,
Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!
 Αγάπη και έλεος τη Γη επλημμύρισε
 και γέμισε με φως και αλήθεια,
Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!

ΕΠΩΔΟΣ

Δώστε δό.....ξα, δόξα στον Ιησού,
 δόξα στον Ιησού, αλληλούια - αλληλούια.
 Αλληλούια, αλληλούια.

- 2. Αρρώστιες γιατρεύονται, νεκροί ανασταίνονται,**
 το έργο ετελείωσε κι ο Διάβολος συντρίφτηκε,
Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!
 Είμαστε όλοι τώρα νικητές, του άγιου προσκυνητές,
 λατρεία σ' Αυτόν να δώσουμε όλοι ψάλλοντες
Αλληλούια!!! Αλληλούια!!!

135. ΘΑ ΔΟΞΑΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Θα δοξάζω τον Θεό μου
 και θυσία λατρείας
 θα προσφέρω εις Αυτόν.
 Θα δοξάζω τον Θεό μου,
 με θυσία λατρείας και χαράς. (2)

Με **ΨΑΛΜΟΥΣ** θα Τον δοξάζω,
 με **ΧΑΡΑ** θα υψώνω τ' όνομα Αυτού,
 η **ΑΓΑΠΗ** και το **ΕΛΕΟΣ** Αυτού
 είν' αιώνια, δεν τελειώνουν ποτέ. (2)

136. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. Ο βασιλιάς της δόξας, ο αιώνιος Πατέρας του Θεού ο Γιος, **είναι ΚΥΡΙΟΣ.**

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
είναι Κύριος.

2. Οι ουρανοί δοξάζουν το άγιο όνομά Του, η φύση όλη φωνάζει, **πως είναι ΚΥΡΙΟΣ.**
3. Άξιος ο αμνός, σ' Αυτόν ανήκει δόξα, λατρεία και τιμή, **γιατ' είναι ΚΥΡΙΟΣ.**

137. ΖΟΥΣΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑΝΕ

Μουσική - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 08- ΕΑΕΠ» - ΤΩΡΑ ΨΑΛΛΩ ΣΕ ΣΕ /ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

1. **Ζούσα μακριά από Σένανε,**
μακριά απ' την αγάπη Σου,
μακριά απ' τη χαρά σου.
Μόνος, ξένος και πάροικος
σε γη αφιλόξενη, ζητούσα πατρίδα.
 - **Μα, σαν ήρθες Εσύ,** ήρθε φως στη ζωή,
ήρθε αγάπη, χαρά και ειρήνη.
Τώρα ψάλλω σε Σε: «Σ' αγαπώ Κύριε,
Σ' αγαπώ Ιησού, Κύριέ μου».
2. **Είδα το φως Σου να λάμπει,**
η αλήθεια Σου έλαμψε στη σκοτεινιά μου.
Με πήρες από το θάνατο
και έσβησες μονομιές τα σφάλματά μου.
 - Τώρα τρέχω και γω, πάντα Σ' ακολουθώ,
με ουράνια κλήση στο δρόμο.
Είν' μακρύς και στενός, δύσκολος κι όμορφος,
είσαι Συ Ιησού, ο οδηγός μου.
 - **Μα, σαν ήρθες Εσύ**

138. ΦΩΝΕΣ ΧΑΡΑΣ και ΝΙΚΗΣ**“Shouts of joy - Sing for joy in the Lord”**

Μουσική: BEN SOTO - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Φωνές χαράς και νίκης τώρα ας αντηχούν

στις σκηνές των δίκαιων. (2)

Το χέρι του Θεού, παντοδύναμο,

το χέρι Του κάνει θαυμαστά.

Το χέρι του Θεού, παντοδύναμο,

παντού ας υψωθεί, παντού ας υψωθεί!!

139. ΨΑΛΛΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ**“Sing For Joy In The Lord”**

Μουσική: D.BUTTERBAUGH - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ψάλλε στο Θεό και βασιλιά

κι ας γεμίσει η καρδιά σου από χαρά

νέο άσμα ας ακουστεί κι η καρδιά σου ας χαρεί

Δόξασε τον Θεό μαζί μου και το όνομά Του ας υψωθεί!**Δόξασε τον Θεό μαζί μου και το όνομά Του ας υψωθεί!****Ψάλλε στο Θεό! Ψάλλε στο Θεό! Ψάλλε στο Θεό!****140. ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΔΟΞΑΣΟΥΜΕ****“Rejoice, Rejoice”**

Μουσική: DAVID LEON, 1995 - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ας χαρούμε κι ας δοξάσουμε,

γιατί είμαστε του Θεού λαός,

στον Θεό μας ν' αλαλάζουμε με όλη την καρδιά.

Έχει πάρει την αμαρτία μας

κι όλους τους εχθρούς τώρα σύντριψε,

μας ελευθέρωσε, ο Θεός μας είναι Κύριος.

Του Θεού μας το άγιο όνομα είναι δυνατό,

ο Κύριος χαίρεται να Τον δοξάζουμε

και να γιορτάζουμε στην παρουσία Του.

141. ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ

“Blessed Be The Lord, God”

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΖΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΜΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ, 2010 (Live)

- 1. Είναι ευλογητός ο Θεός,**
είναι ευλογητός ο Θεός του Ισραήλ,
είναι ευλογητός ο Θεός, Θεός του Ισραήλ.(2)

ΕΠΩΔΟΣ

Μεγαλεία και θαυμαστά (3)

κάνει μόνον ο Θεός, Θεός του Ισραήλ (2)

- 2. Τ' όνομά του είν' θαυμαστό**
τ' όνομά του είν' θαυμαστό, μοναδικό,
τ' όνομά Του είν' θαυμαστό, είναι μοναδικό. (2)
- 3. Σ' όλη τη γη ας φανεί,**
σ' όλη τη γη ας φανεί, η ΑΓΑΠΗ του Θεού,
η ΧΑΡΑ του άγιου Θεού, και η ΔΟΞΑ του Θεού,
η αγάπη, η χαρά, η δόξα του Θεού.

142. ΧΑΙΡΕ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Χαίρε, χαίρε κόρη της Σιών
αλάλαξε Ισραήλ,
ψάλλε ύμνο με όλη την καρδιά
Ιερουσαλήμ.

Γιατί ο Κύριος εξάλειψε την τιμωρία σου
ο βασιλιάς, ο παντοδύναμος
ο Κύριός σου, με αίμα πλήρωσε.

Χαίρε, χαίρε κόρη της Σιών.....

Γιατί δυνατός είν' ο Θεός, ζεί μέσα σε σε,
θέλει να χაίρεσαι στην παρουσία Του
και να υψώνεις το όνομά Του.

Χαίρε, χαίρε κόρη της Σιών.....

143. ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 /ΕΑΕΠ - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ/ΕΑΕΠ,1991

1. **Αινείτε τον Κύριο, γιατί είναι αγαθός!**
 Δοξολογείτε Αυτόν, γιατί είναι πιστός!
 Δοξολογείτε Αυτόν, γιατί είναι πιστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα υμνώ τον Κύριο με όλη την καρδιά,
 θα υμνώ, θα ψάλλω σ' Αυτόν. (2)

2. **Αινείτε τον Κύριο, είναι δίκαιος Θεός!**
 Δοξολογείτε Αυτόν, γιατί είναι δυνατός!
 Δοξολογείτε Αυτόν, γιατί είναι δυνατός.
3. **Αινείτε τον Κύριο, ποιητή, δημιουργό!**
 Δοξολογείτε Αυτόν, τον λυτρωτή, τον άγιο!
 Δοξολογείτε Αυτόν, τον λυτρωτή, τον άγιο.

144. ΨΑΛΛΕ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΜΝΟΥΣ ΧΑΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ψάλλε σ' Αυτόν ύμνους χαράς,

από το Πνεύμα κι από την καρδιά!

Δόξασε Αυτόν και ύψωσε,

δώσε τη θέση που ανήκει σ' ένα βασιλιά, Κύριο, δημιουργό,

δώσε το θρόνο της καρδιάς, γιατί ο Κύριος έχει τη δύναμη

να ελευθερώνει και να λύνει τα δεσμά.

Αυτός σου δίνει νίκη θρίαμβο, χαρά!

Έλα μαζί μας, ψάλλε δυνατά.

Έχω φορέσει ιμάτιο δόξας, έχω φορέσει ιμάτιο δόξας,

και το πνεύμα του σκότους έχει φύγει απ' εμέ,

έχω φορέσει ιμάτιο δόξας.

Ζει ο Θεός μου, ναι ζει, ζει και βασιλεύει, ζει και θα φανεί!

Ναι ζει! Ναι ζει! Ναι ζει!

145. Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ' ΑΚΟΥΣΤΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ' ΑΚΟΥΣΤΕΙ** σ' όλη τη Γη,
νέο άσμα μες στη νύχτα θα υψωθεί.
Στο όρος του Θεού ο λαός θα μαζευτεί
και η δύναμή Του θα φανερωθεί. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Είν' ο άγιος του Ισραήλ, ο άγιος του Ισραήλ
και η φωνή του Κυρίου θ' ακουστεί.
Είν' ο άγιος του Ισραήλ.

2. **ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ**, θα ανοίξουν και θα δουν,
τ' αυτιά των κωφών θα ακούν
και οι χλωλοί σαν τα ελάφια θα πηδούν
και όλοι οι μουγκοί θα τραγουδούν. (2)
3. **Η ΕΝΔΟΞΗ ΟΜΟΡΦΙΑ** του Κυρίου θα φανεί,
κι η έρημος θα ανθίσει παντού,
κι όσοι φοβούνται τον άγιο Θεό,
Αυτόν μονάχα θα ακολουθούν.

146. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ

“Come let us go up to Zion”

Μουσική: GERRIT GUSTAFON, 1991 - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Στο όρος του Θεού μας,
ας μαζευτούμε μαζί ξανά,
στην παρουσία Του τώρα,
να Τον δοξάσουμε μ' όλη την καρδιά.

1. **Δεν έχουμε έρθει σε έρημο όρος**,
αλλά στο ζωντανό Θεό,
και στην ουράνια την πόλη που λάμπει
στη νέα Ιερουσαλήμ.....

*Όπου χιλιάδες μυριάδες αγγέλων
δοξάζουν το λυτρωτή,
στη βασιλεία που ασάλευτη μένει
και αιώνια θα ζει.*

2. **Μπροστά στο δίκαιο κριτή των αιώνων,**
στον Ιησού και το αίμα Του,
έχουμε έρθει στην άγια εκκλησία
του αιώνιου Θεού.....

*Όπου χιλιάδες μυριάδες αγγέλων
δοξάζουν το λυτρωτή,
στη βασιλεία που ασάλευτη μένει
και αιώνια θα ζει.*

147. ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - 1η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Σε υμνούμε, Σε υμνούμε, Σε υμνούμε βασιλιά.
Σε υμνούμε, Σε δοξολογούμε,
τα δικά Σου τα παιδιά. (2)

1. **Τραγούδια ας υψώσουμε,** κι ας ψάλλουμε αντάμα,
σ' αυτό το χώρο πούρθαμε να γίνει ένα θαύμα.
Ν' αγγιχτεί κάθε ψυχή, να γίνει θεραπεία
και όλοι να δοξάσουμε τον λυτρωτή σωτήρα.
2. **Θεέ μας παντοδύναμε,** Εσέ παρακαλούμε,
τις προσευχές μας άκουσε για να θεραπευτούμε.
Απόψε η παρέα μας να είναι ευλογημένη
και η αγάπη του Θεού σε όλους μας να μένει.
3. **Τα σπίτια μας υψώνουμε,** γι' αυτά παρακαλούμε,
μεγάλα και θαυμάσια στις μέρες μας να δούμε.
Όλοι να ελευθερωθούν, απ' όλα τους τα πάθη
μαζί να Σε δοξάσουμε κι ο κόσμος να το μάθει.

148. ΤΟ ΘΕΟ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - 1η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Το Θεό δοξολογούμε,**
σ' Αυτόν ψάλλουμε κι αινούμε, δόξα σ' Αυτόν.
Είμαστε ελευθερωμένοι
απ' τον Ιησού σωσμένοι, χάρη σ' Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Δόξα σ' Αυτόν, τιμή σ' Αυτόν, είναι ο Θεός ο ελεών.
Δόξα σ' Αυτόν, τιμή σ' Αυτόν, είναι ο Θεός ο κυβερνών.

2. **Αν το θέλετε μπορείτε,**
όλοι στο Χριστό να 'ρθείτε, χάρη σ' Αυτόν.
Αυτός είναι η Αλήθεια,
η μοναδική βοήθεια, δόξα Σ' Αυτόν.
3. **Η ζωή σας θα αλλάξει,**
και η πίκρα θα πετάξει,
μακριά από εσάς *(και από εμάς)*
Θαρθεί αληθινή ειρήνη,
του Θεού η δικαιοσύνη, μέσα σε σας *(και σε μας)*.
4. **Δος Του τώρα την καρδιά σου,**
θα Τον βρεις πάντα μπροστά σου, πανταχού παρών
Αυτός είναι η Αλήθεια,
η μοναδική βοήθεια, ο βοηθός.
5. **Φίλοι και προσκεκλημένοι,**
του Θεού ελεημένοι, δοξάστε Αυτόν.
Αίμα άγιο εχύθη,
για να πάρουμε τη νίκη, χάρη Σ' Αυτόν.

Γι' αυτό σας λέω:

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Δοξάστε Αυτόν, τιμήστε Αυτόν, είναι ο Θεός ο ελεών.
Δοξάστε Αυτόν, τιμήστε Αυτόν, είναι ο Θεός ο κυβερνών.

149. ΧΟΡΕΨΕ Ο ΔΑΒΙΔ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

- 1. Χόρευε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά,**
το όνομά Του δόξασε μ' όλη του την καρδιά,
καθόλου δεν τον ένοιαξε, γιατί ήταν ταπεινός
κι εσύ σαν τον Δαβίδ, λοιπόν, αλάλαξε σ' Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Το άγιο Πνεύμα θα σε συγκλονίσει,
τα πόδια σου θα βάλει στο χορό,
το Πνεύμα τ' άγιο θα σε πλημμυρίσει,
θα φέρει στην καρδιά σου αλαλαγμό.

- 2. Ο Ιησούς επιθυμεί να χαίρεις διαρκώς,**
Αυτός είναι το θάρρος σου και φίλος σου πιστός,
τη μέριμνά σου άφησε στα πόδια Του ευθύς.
και είσελθε στο θρόνο Του, τη δόξα Του να γευθείς.
- 3. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι κοσμική,**
με μάτια δεν παρατηρείται, είναι πνευματική,
είναι χαρά ανεκκλάλητη, ειρήνη θαυμαστή,
δικαιοσύνη στην καρδιά, που σε ζωοποιεί.
- 4. Λίγο ακόμη έρχεται ο Κύριος ξανά,**
θα μας αρπάξει όλους στα επουράνια,
γι' αυτό και συ, σαν τον Δαβίδ, ξεκίνησε χορό,
ενώσου με το σώμα Του, που πάει στον ουρανό.

150. ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΔΟΞΑ

“You Deserve The Glory” 2000

Μουσική - Αγγλ.στίχοι: EVA LENA HELLMARK - Απόδοση: ΡΟΥΘ ΡΟΥΣΣΟΥ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Σου ανήκει η δόξα και η λατρεία,
τα χέρια μου υψώνω, καθώς Εσέ δοξολογώ. (2)

Γιατί Εσύ, είσαι τόσο θαυμαστός,
δεν είν' άλλος σαν Εσέ, δεν είν' άλλος σαν Εσέ. (2)

151. ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Είσαι Εσύ ευλογητός**, αιώνιε άγιε Θεέ,
είσαι Εσύ ευλογητός, ω Λόγε ζωντανέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε υψώνουμε Κύριε θαυμαστέ,
βασιλιά τ' ουρανού και της γης.
Σε υψώνουμε Κύριε θαυμαστέ
δωρητή της αιώνιας ζωής.

2. **Ανοίγει ο ουρανός στο Λόγο Σου Θεέ**
τις εποχές με σοφία θέσπισες,
της μέρας και της νύχτας, Δημιουργέ,
το σκοτάδι σε φως έστρεψες.
3. **Σε λατρεύουμε πιστέ, βασιλιά μοναδικέ**
το όνομά Σου είναι «Κύριος κυρίων»,
ω αιώνιε Θεέ, οδήγησε,
τη ζωή μας στη γη των αγίων.

152. ΟΛΗ Η ΓΗ ΨΑΛΛΕΙ ΣΕ ΣΕ

“God Is Great” 2001

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Όλη η γη ψάλλει σε Σέ, σε λατρεύει αληθινά.
Δόξα στον Ιησού Χριστό, του Θεού το Γιο.
Όλη η γη ψάλλει σε Σε, είς' ο μόνος θαυμαστός.
Ο Θεός που κυβερνά αιώνια, αιώνια.

ΕΠΩΔΟΣ

Θαυμαστός είσαι Εσύ
κι η δόξα Σου τη φύση γεμίζει
τ' όνομά Σου ας υψώνεται παντού.
Ο Κύριος είναι θαυμαστός,
ψάλλει η γη και τα ουράνια
γιατί ζούμε για τη δόξα Σου Θεέ, τη δόξα Σου Θεέ.

Τα πάντα φέρνουμε σε Σέ,
 Συ ζωή μας έδωσες,
 στην καρδιά βάλε φωτιά,
 στον κόσμο να φανεί και ν' ακουστεί.

Άγιος είναι ο Θεός,
 ψάλλει όλη η γη, ψάλλει όλη η γη!

153. ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ

“How Great Thou Art”

Μουσική: STUART K.HINE - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Όταν Θεέ μ' ευλάβεια θαυμάζω,**
 πάσαν την κτίση «*έργων σων χειρών*»
 κι όταν ποτέ φωνή βροντής ακούω,
 Σ' αναγνωρίζω μέγαν κι ύψιστον.

ΕΠΩΔΟΣ

Πόσο μεγάλος είσαι Κύριε,
 ω η ψυχή μου, Σ' ευλογεί.
 Είσαι μεγάλος, ναι, ω κραταιέ,
 ας Σε υμνεί πάσα η γη.

- 2. Κι όταν στα δάση κι όρη ανεβαινώ,**
 ακούω τα πουλιά να Σε υμνούν,
 από ψηλά κοιλάδες κι άνθη βλέπω
 και ποταμούς με ήχο να κυλούν.
- 3. Και όταν σκεφθώ ότι Σου δεν εφείσθης**
 μονογενή Υιό Σου στο σταυρό,
 πως ήταν δυνατόν να αγαπήσεις
 και να δεχθείς έναν αμαρτωλό.
- 4. Πάλι θα έρθει ο Χριστός εξ ύψους**
 να προσδεχθεί πιστούς στον ουρανό,
 τότε θα χαίρω και εγώ μ' αγίους
 δόξα προσφέρων στον μέγα Θεό.

154. Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ROBERT MASON

Ελληνικοί στίχοι - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

1. **Ο Θεός του Ισραήλ είναι ισχυρός,**
ο Θεός μας είναι ανίκητος,
είναι τρομερός μέσα στη μάχη,
φεύγει κατά κράτος ο εχθρός.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, σε Αυτόν θα αλαλάξω με χαρά,
θα ψάλλω άσμα νίκης,
στα πόδια μου πολλούς εχθρούς υπόταξε,
τους εναντίον μου όλους κατατρόπωσε.

2. **Ο Θεός του Ισραήλ είναι κραταιός,**
είναι φοβερός πολεμιστής,
σύντριψε την κεφαλή του όφεως,
του θανάτου πήρε το κεντρί.
3. **Το όνομά Του είναι η σημαία μας,**
φρούριο απόρθητο και ισχύς,
οδηγεί τα τέκνα Του στον πόλεμο,
τρέππει τον εχθρό μας σε φυγή.

155. Ω ΚΥΡΙΕ ΠΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ

“How Majestic Is Your Name”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Ω Κύριε, πόσο θαυμαστός είσαι σε όλη τη Γη (2)
Ω Θεέ, Σε υψώνουμε! Ω Θεέ, Σε λατρεύουμε.
Ένδοξε, δίκαιε, ω άγιε Πατέρα.

Ω Κύριε, πόσο θαυμαστός είσαι σε όλη τη Γη (2)
Ω Θεέ, Σε υψώνουμε! Ω Θεέ, Σε λατρεύουμε.
Ένδοξε, άγιε, βασιλιά της ειρήνης.

156. ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ**"Majesty" 1981**

Μουσική: JACK W.HAYFORD – Αγγλικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

Ένδοξη μεγαλειότητα,

στον σωτήρα ανήκει αίνος, τιμή.

Ένδοξη μεγαλειότητα,

που στον σταυρό τον θάνατο ενίκησες.

Γι' αυτό και εγώ Τον εξυμνώ,

τ' όνομά Του δοξάζω,

τον Αμνό να ευλογώ όλη μου τη ζωή.

Ένδοξη μεγαλειότητα,

στους ουρανούς, για τους θνητούς υψώθηκε....

υψώθηκε, υψώθηκεο Ιησούς!!!

157. ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ**"Glory To The Lord" 2002**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΤΣΙΚΑΚΗΣ

Αυτός το σύμπαν συντηρεί,

κι ο Λόγος Του τα αστέρια στηρίζει.

Το Πνεύμα Του ζωοποιεί,

αυτό κινεί όλη τη Γη να ψάλλει....

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα στον Θεό, υψώστε Τον, ο Κύριος βασιλεύει.

Δόξα στον Θεό, τιμήστε Τον, το σύμπαν κυριεύει.

Είναι δίκαιος και άγιος, τ' όνομά Του ας υψωθεί.

Όσο ζω θα Τον υμνώ, δόξα στον Θεό.

Αυτός τον δίκαιο κρατεί,

κι είναι ο δρόμος του στη δυσκολία.

Το Πνεύμα Του δίνει ζωή,

Αυτός κινεί κάθε πιστό να ψάλλει.

158. ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ελληνικοί στίχοι - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΚΕ.gr

ΕΠΩΔΟΣ

1. **Ελάτε όλοι μες τις αυλές Του**
στο αγιαστήριο του Θεού,
μπροστά Του τώρα να ευφρανθούμε
να ψάλλουμε στον Κύριο Ιησού.
1. **Αινείτε Αυτόν στις χορδές των οργάνων,**
αινείτε Αυτόν με καρδιά καθαρή,
με κύμβαλα, σάλπιγγες, με ήχο τυμπάνων,
σ' Αυτόν αλαλάξατε, μας ευλογεί.
2. **Το όνομα Αυτού είναι προπύργιό μας,**
Θεός ισχυρός, αρχηγός της ζωής,
σωτήρ της Σιών, άγιος βασιλιάς μας,
ο μόνος δεσπότης όλης της γης.

159. ΔΙΝΩ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΜΝΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 01 «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», 2013

1. **ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΘΕΛΩ....**
να λατρεύω τ' όνομά Σου αιώνια!
- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
δύναμή Σου να κρατώ παντοτινά!
- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
ν' ανατείλει η ψυχή μου σαν φωτιά!
- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
να υψώνω τ' όνομά Σου βασιλιά!

ΕΠΩΔΟΣ

Δίνω δόξα στον Αμνό, στη σκιά Του κατοικώ,
με το αίμα Του καθάρισα και εγώ.

Δίνω δόξα στον Αμνό, στον αιώνιο Θεό,
την αγάπη Του για πάντα να ντυθώ.

2. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΘΕΛΩ....

να σηκώνω το δικό μου σταυρό!

- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
με τους αγγέλους Σου να Σου τραγουδώ!
- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
να Σε αινώ και να κοιτώ τον ουρανό!
- **Μέσα στο φως Σου θέλω,**
λεγεώνες των αγγέλων να καλώ!

ΓΕΦΥΡΑ**ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΨΑΛΛΩ:**

«είσαι ο Κύριός μου, δεν θα σαλευτώ!»

160. ΦΟΒΕΡΟΣ ΘΕΟΣ

“Awesome God”

Μουσική: MICHAEL SMITH - Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

- **Όταν άμορφος και έρημος ήταν η γη,**
ο Θεός ήταν το φως,
έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, **φοβερός Θεός.**
Κρίση και οργή, έλεος και χάρη
έδειξε απ' την αρχή ο Κύριος μεγάλη,
άνοιξε τη θάλασσα και πέρασε ο λαός, **φοβερός Θεός.**

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός, ο Θεός είναι φοβερός, παντοδύναμος Θεός
βασιλεύει σε όλη τη γη, **είναι φοβερός.**

- **Ο Θεός κυβερνά σε όλη τη γη, φοβερός Θεός,**
κάθε Του βήμα είναι αστραπή, **φοβερός Θεός.**
Ο Κύριος καρφώθηκε πάνω στο σταυρό,
έχυσε το αίμα Του για τον αμαρτωλό,
σκόρπισε αγάπη σε κάθε φτωχό, **φοβερός Θεός**

161. ΕΛΑ ΑΠΟΨΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΛΑ ΑΠΟΨΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ,

έλα να δώσουμε δόξα στον Θεό μας,
γιατί είναι αγαθός, το έλεός Του μένει στον αιώνα,
γιατί είναι αγαθός, το έλεός Του μένει στον αιώνα! (2)

Είσαι ο θαυμαστός, σύμβουλος ισχυρός,
είσαι Πατέρας, άρχων ειρήνης, (Ησαΐας Θ/9:6)
Εσύ μας κάλεσες και μας καθάρισες,
να ζούμε αιώνια με Σένα Κύριε.

Ψάλλουμε "δόξα" και "ευχαριστώ"
που μας έκανες δικό Σου λαό,
Ψάλλουμε "δόξα" και "ευχαριστώ"
ν' ακουστεί μέχρι τον ουρανό, μέχρι τον ουρανό!

Ψάλλουμε "δόξα" στον άγιο Θεό,
ψάλλουμε δόξα στον άγιο Θεό! (2)

ΨΑΛΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ,

ψάλτε στον Κύριο όλη η Γη, (Ψαλμός 96:1-4)
ευλογείτε τον Κύριο και τ' όνομά Του,
ψάλτε στον Κύριο όλη η Γη,
τα θαυμάσιά Του πείτε στα έθνη,
η δόξα Του να ακουστεί, είναι άξιος να Τον υμνήσουν
όλοι οι λαοί, όλοι οι λαοί!! (2)

ΨΑΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΦΩΝΑΞΤΕ ΣΤΗ ΓΗ,

διότι ο Κύριος είναι αγαθός.
Χαρείτε τα δένδρα και τα βουνά,
τα πάντα μας δείχνουν σ' Αυτόν. (Ησαΐας ΜΔ/44:23)

Να υψωθεί! Ιησούς να υψωθεί

μες τις καρδιές μας και σ' όλη τη Γη, Εσύ να υψωθείς.

Να δοξασθεί! Ιησούς να δοξασθεί,

μ' όλη τη δόξα τ' ουρανού και στη Γη να δοξασθεί.

162. ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΔΟΞΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σου αξίζει η δόξα Κύριε, η λατρεία κι η τιμή,
 Σου αξίζει ο αίνος, άγιε Θεέ μας.
Και Σε υψώνουμε και Σε λατρεύουμε,
 γιατί είσαι ο άγιος, ο αιώνιος Θεός. (2)

Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας από Σένα Ιησού,
 είσαι Κύριος, μα θυσιάστηκες, να σωθώ απ' το αίμα Σου.
Και Σε υψώνουμε άγιε βασιλιά,
 και Σε λατρεύουμε Χριστέ απ' την καρδιά.
 Είμαστε σώμα Σου και είσαι η κεφαλή,
 γι' αυτό προσμένουμε ναρθείς την ώρα αυτή, (2) Κύριε!
 Ναρθείς την ώρα αυτή, Σε προσμένουμε Κύριε.

163. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 07 /ΕΑΕΠ - «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ»

Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια βασιλέα, βασιλιά
 αλληλούια βασιλέα, βασιλιά!
 Σε δοξάζει όλη η γη, Σε υμνούν οι ουρανοί
 αλληλούια βασιλέα, βασιλιά!
 Αλληλούια βασιλέα, βασιλιά
 είσαι φως και ζωή, είσαι αγάπη αληθινή
 αλληλούια βασιλέα, βασιλιά!

Ζει ο Θεός, ο ισχυρός, ο κραταιός
 ζει ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός.
 Ναι ζει αυτός, που είν' πιστός κι αληθινός
 ο παντοκράτορας, ο άγιος Θεός.

Ψάλλε σ' Αυτόν, τον πάνσοφο δημιουργό.
 Ψάλλε σ' Αυτόν, τον ελεήμονα Θεό.
 Ψάλλε σ' Αυτόν, τον ένδοξο, τον φοβερό.
 Ψάλλε σ' Αυτόν, τον αιώνιο Θεό.

164. ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

- **Δόξα και δύναμη και τιμή**, Χριστέ μου Σου αξίζει γιατί έχεις όνομα πούναι πιο ψηλά από κάθε άλλο όνομα.

Είσαι ο Κύριος, κάθε γλώσσα θα το ομολογήσει
και κάθε γόνατο θα γονατίσει Χριστέ μου
στο θρόνο Σου μπροστά,
(γιατ' είσαι ο βασιλιάς, είσαι ο δυνατός,
είσαι ο άγιος και ο λυτρωτής,
και η δόξα Σου γεμίζει όλη τη Γη). 2

- **Θέλω να Σου δώσω δόξα Κύριέ μου,**
θέλω να μιλώ για τα θαυμάσιά Σου,
θέλω να σταθώ και να χαρώ μαζί Σου,
θέλω να υμνώ αιώνια τ' όνομα Σου,
θέλω να υμνώ αιώνια τ' όνομα Σου (2), ναι ύψιστε!

Ο Κύριος μένει αιώνια, ετοίμασε θρόνο για κρίση,
θα κρίνει με ευθύτητα κάθε λαό,
την οικουμένη με δικαιοσύνη

- **Θέλω να Σου δώσω δόξα Κύριέ μου,**
θέλω να μιλώ για τα θαυμάσιά Σου,
θέλω να σταθώ και να χαρώ μαζί Σου,
θέλω να υμνώ αιώνια τ' όνομα Σου (2), ναι ύψιστε!

165. ΑΣ ΜΕΓΑΛΥΝΘΕΙΣ

Μουσική: MARANATHA MUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

- **Ας μεγαλυνθείς, ναι, ας δοξαστείς**
στη γη, όπως στα ουράνια. (2)

Ας έρθει η βασιλεία Σου,
ας γίνει το θέλημά Σου στη γη.

- **Ας μεγαλυνθείς, ναι, ας δοξαστείς**
στη γη, όπως στα ουράνια.

166. ΜΕ ΟΠΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

"The Battle Belongs To The Lord"

Μουσική: JAMIE OWENS-COLLINS - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ, 1994

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΑ

1. **Με όπλα ουράνια βαδίζουμε εμπρός,**
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.
Κανένας εχθρός δεν μπορεί να σταθεί,
η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ψάλλε δόξα, δόξα, δόξα σε Σένα Χριστέ
ψάλλε δόξα, δόξα, δόξα αιώνια σε Σε.

2. **Κι αν σκοτάδι προβάλλει μπροστά σου πυκνό,**
η νίκη ανήκει σ' Αυτόν.
Το αίμα Του τ' άγιο ασπίδα εμπρός,
η νίκη ανήκει σ' Αυτόν.
2. **Η μέρα χαράζει προβάλλει η αυγή,**
η δόξα ανήκει σ' Αυτόν.
Της λύτρωσης φτάνει η μεγάλη στιγμή,
η δόξα ανήκει σ' Αυτόν.

167. ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΝΗΚΕΙ

"Salvation Belongs To The Lord"

Μουσική: ANDRIAN HOWARD & PAT TURNER - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ»

1. **Σε Σένα, ανήκει Θεέ,**
που κάθεται στο θρόνο, αιώνιε Αμνέ,
όλη η δόξα και η τιμή, η δύναμη και η ισχύ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μόνο σε Σέ ανήκει αιώνια.... (3) Αμήν.

2. **Κι εμείς, ο λαός του Θεού,**
με μια καρδιά, όλοι μαζί, θα λέμε παντού
πως όλη η δόξα και η τιμή,
η δύναμη και η ισχύ....(Αποκάλυψη Δ/4:11, Ε/5:12)

168. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ» - ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, 1983

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια, Σε δοξάζω Κύριε μου,
Αλληλούια, τ' όνομα Σου θα υμνώ,
γιατί είναι άξιο, Κύριε να δοξαστεί,
και το όνομα Σου στους λαούς να υψωθεί.

1. Τα χείλη μου Ιησού τα φτωχά

τα λάσπινα (γήινα) Σε δοξολογούν
και η καρδιά μου Θεέ ξεχειλίζει από χαρά
για την αγάπη Σου.
Εσύ δίνεις νίκη σ' αυτούς που Σ' αγαπούν
και ελευθερώνεις απ' τα χέρια του εχθρού,
γι' αυτό...

2. Τι κι αν τριγύρω μου βρίσκονται

τόσοι πειρασμοί δεν θα πέσω εγώ,
γιατί μου δίνεις Θεέ μου Εσύ τη δύναμη
για να κρατηθώ.
Γνωρίζω τον κόσμο και κάθε του ψευτιά,
γι' αυτό κι εγώ διαλέγω να ζω σε Σέ κοντά,
γι' αυτό....

Αλληλούια.....

να υψωθεί να υψωθεί να υψωθεί

169. ΔΟΞΑ Σ' ΑΥΤΟΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - 1η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. Σε όλους ο Θεός, είναι αγαθός,

ελεήμονας πατέρας, σύμβουλος καλός.
Με τρόπο θαυμαστό, μας έστειλε το Γιό,
τον σωτήρα και Θεό, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

ΕΠΩΔΟΣ:

Δόξα σ' Αυτόν, τιμή σ' Αυτόν (2)

2. **Τον ήλιο ανατέλλει για όλους το πρωί,**
σε καλούς και σε κακούς, δίνει τη βροχή.
Πολύ μας αγαπά, γι' αυτό κι ήρθε στη Γη,
με τ' όνομα του ΙΗΣΟΥ, ο κόσμος να σωθεί.
3. **Καιρός ευπρόσδεκτος, ημέρα θαυμαστή,**
όποιος Τον επικαλεστεί, αμέσως θα σωθεί.
Και από το σκοτάδι, στο φως Του θα βρεθεί,
με δώρο φορτωμένος την αιώνια ζωή.
4. **Αυτόν πιστεύουμε και δοξάζουμε,**
λυτρωτή μας και σωτήρα, Τον φωνάζουμε.
Δόξα..... Ωσαννά.... Αλληλούια.....
Ζει ο Κύριός μας. Δόξα - Αλληλούια.

(A:2 /H:33 /IΔ:26)

170. ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΞΟΛΟΓΩ

"I Will Be Glorifying" (Ψαλμός Θ/9:1-2)

Μουσική: C.FRAYSSE - Στίχος 1: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ / Στίχοι 1-2: ΑΝΩΝΥΜΟΙ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
CD «ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΞΟΛΟΓΩ» - Ερμηνεία: Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΑΘΗΝΩΝ

1. **Θα Τον ΔΟΞΟΛΟΓΩ με όλη την καρδιά,**
θα λέω συνεχώς τα θαυμάσια του Θεού,
θα ψάλλω στ' όνομά Του.
Θα Τον **δοξολογώ** με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά, αλληλούια.
2. **Θα Τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ με όλη την καρδιά,**
για την αγάπη Του που έδειξε για με
θα ψάλλω τ' όνομά Του.
Θα Τον **ευχαριστώ** με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά, αλληλούια.
3. **Θα Τον ΑΚΟΛΟΥΘΩ με όλη την καρδιά,**
θα είν' Αυτός για μένα οδηγός
στο δρόμο της ζωής μου.
Θα Τον **ακολουθώ** με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά, αλληλούια.

171. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ, ΔΟΞΑ, ΩΣΑΝΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Αλληλούια, δόξα, δόξα, ωσαννά!**
Τον Χριστό μου θα υμνώ παντοτινά,
Εκείνον θα λατρεύω, Εκείνον θ' αγαπώ,
Εκείνον θα δοξάζω, Αυτόν θα υπηρετώ!
2. **Δόξα, αλληλούια, δόξα, ωσαννά!**
Δεν μπορώ να μη λαλήσω φανερά,
ότι έχω ένα σωτήρα, έναν καλό οδηγό,
ποτέ δεν θα μ' αφήσει να πάθω τι κακό!
3. **Δόξα, δόξα, αλληλούια, ωσαννά!**
Σε προτρέπω να γνωρίσεις τη χαρά,
που μόν' Αυτός προσφέρει, γιατί είναι η πηγή
της κάθε ευτυχίας πάνω σ' αυτή τη γη.
4. **Αλληλούια, αλληλούια, ωσαννά!**
Ξέφυγ' απ' την κόλαση στα αληθινά,
το μαρτυρεί το Πνεύμα και η πίστη στην καρδιά,
δεν έχω πλέον βάρος, έχω πολλή χαρά.
5. **Δόξα, δόξα, αλληλούια, ωσαννά!**
Πάψε να περιπατείς στα σκοτεινά
κι όταν λουσθείς στο αίμα, τότε Πεντηκοστή
θα κάνει ο Θεός σου για να σ' επισκεφθεί.

172. ΔΟΞΑ ΑΙΩΝΙΑ Σ' ΑΥΤΟΝ

“Blessed Be The Lord, God”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ελληνικοί Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 10 /ΕΑΕΠ - «ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»

Φωνητικά - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα αιώνια σ' Αυτόν!
Δόξα αιώνια στον Θεό, τον λυτρωτή!
Δόξα αιώνια μόνο στον Θεό, τον λυτρωτή! (2)

1. **Ποιος Θεός όμοιός Σου Θεέ,**
 κάνει θαύματα σαν και Σε!
 Ποιος αγγίζει κάθε ψυχή!
 Δόξα αιώνια μόνο στον Θεό, τον λυτρωτή!
 Δόξα αιώνια μόνο στον Θεό, τον λυτρωτή!
2. **Ας γεμίσει όλη η γη, ας γεμίσει όλη η γη!**
 Απ' αγάπη να εμπλησθεί, μ' ευτυχία παντοτινή
 και η δόξα Του να φανεί.
 Δόξα αιώνια μόνο στον Θεό, τον λυτρωτή!
 Δόξα αιώνια μόνο στον Θεό, τον λυτρωτή!

173. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ

“Awesome God”

Μουσική: MICHAEL SMITH - Απόδοση: ΕΑΕΠ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 15 /ΕΑΕΠ - «ΘΕΟΣ ΤΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ»

1. **Μέσα στη ζωή μου ποτέ δεν δειλιώ,**
 έχω πάντα Εσένα μαζί.
 Μέσα σε κοιλάδα θανάτου αν περπατώ,
 ποτέ δεν τρομάζω, γιατί
 έχω Εσένα δίπλα μου, το χέρι μου κρατάς,
 το δρόμο μου χαράζεις και Συ μπροστά πας
 κι αν πέσω με σηκώνεις, μου είσαι βοηθός,
 μου είσαι θαυμαστός....

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός μας είναι θαυμαστός,
 βασιλεύει με σοφία κι αγάπη,
 είν' ο Θεός τόσο θαυμαστός! (2)

2. **Πάντοτε τη νίκη Εσύ μου χορηγείς,**
 μέσα στην ψυχή μου είσαι φως.
 Νιώθω μαζί Σου δυνατός πολεμιστής,
 της πίστης μου είσ' αρχηγός.
 Ολόκληρο το είναι μου εμπιστεύομαι σε Σε
 και ξέρω καλά πως δεν θα πλανηθώ ποτέ.
 Σαν βλέπω στην ουράνια πατρίδα εκεί ψηλά,
 η καρδιά μου πλημμυρίζει χαρά....

174. ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Μόνο Εσύ δίνεις ζωή,**
αγάπη και συγχώρεση, ασφάλεια και σιγουριά,
γιατί κρατάς Εσύ τα κλειδιά.
- ΕΠΩΔΟΣ**
Δόξα ψάλλουν για Σένα τα αστέρια,
δόξα διηγούνται για Σε οι ουρανοί,
δόξα τα σύμπαντα όλα αλαλάζουν,
τα πάντα Σου δίνουν λατρεία, τιμή.
2. **Μόνο Εσύ ήλθες στην γη**
από αγάπη περισσή και έλαβες δούλου μορφή,
Σε σταύρωσαν σαν τον ληστή.
 3. **Τρεις μέρες ήσουν μες την Γη**
κι έφερες την ανάσταση, ανέβηκες στους ουρανούς
και περιμένεις τους καιρούς.
 4. **Είσαι η Αλήθεια και το φως**
ο Κύριος μας και Θεός, είσαι το τέλος και η αρχή,
είσαι η ίδια η Ζωή.

175. Η ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ

Μουσική: ANDRE CROUCH - Ελληνικοί στίχοι: ΔΗΜ. ΤΖΙΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Πώς να εκφραστώ και τι να πω για την αγάπη,
που έδειξες Χριστέ, χωρίς εγώ να το αξίζω,
μυριάδες των αγγέλων δεν θα μπορέσουνε ποτέ!
Ό,τι ελπίζω να γίνω εγώ Θεέ μου, σε Σένα το χρωστώ.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Η δόξα ανήκει σε Σένα Πατέρα,
η δόξα ανήκει σε Σένα Χριστέ!
Σε σένα Θεέ μας ανήκει η δόξα.
τιμή και λατρεία και προσκύνηση

Το μόνο που ζητώ Χριστέ είναι να Σε δοξολογώ
για ότι κι αν είμαι Ιησού, στο Γολγοθά Σου το χρωστώ

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Με το αίμα Σου αγγίζεις και μας καθαρίζεις
η δόξα ανήκει σε Σένα Θεέ!
Θαυμάσιο έργο για μας έχεις κάνει
η δόξα ανήκει σε Σένα Χριστέ!

176. ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ

“Praise To The King Of Glory”

Μουσική: G.THURMAN & M.SORRELLS” 1985 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1993
CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Δόξα στον βασιλιά της δόξας, δόξα, αίνος και τιμή! (2)
Δόξα στον Κύριο των πάντων, βασιλεύει κυβερνά
Δόξα στον βασιλιά των πάντων δώστε δόξα για παντοτινά!

1. Δόξα στον βασιλιά της δόξας, είναι πάντα αληθινός,
δόξα στον βασιλιά της δόξας, ισχυρός και κραταιός,
στεφανωμένος δικαιοσύνη, ενδεδυμένος με χαρά.
είναι για πάντα δοξασμένος, κάτω εδώ στη γη και ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Δόξα στον βασιλιά της δόξας, δόξα, αίνος και τιμή! (2)
Δόξα στον Κύριο των πάντων, βασιλεύει κυβερνά
Δόξα στον βασιλιά των πάντων δώστε δόξα για παντοτινά!

Δόξα, δόξα εν υψίστοις, ψάλτε δόξα!
Δόξα στον βασιλιά της δόξας, δόξα, αίνος και τιμή, (2)
εν υψίστοις, ψάλτε δόξα!

2. Σε προσκυνούμε Κύριε, γιατί Εσύ `σαι ένδοξος!

Σε προσκυνούμε Κύριε, είσαι ο άγιος Αμνός,
είσαι το Άλφα και το Ωμέγα, είσαι ο λυτρωτής Χριστός!
Δόξα υψώνουμε σε Σένα,
γιατί μόνο Εσύ `σαι αληθινός Θεός!

177. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ ΔΟΞΑΣΤΗΚΕ

"He Is Exalted"

Μουσική: TWILA PARIS - Ελλην.στίχοι: ΜΑΘΗΤΕΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

Ο βασιλιάς μας δοξάστηκε στον Γολγοθά,
αλαλάξτε,
ο βασιλιάς μας δοξάστηκε στον Γολγοθά, στον Γολγοθά.
Ω, τι χαρά συνέτριψε τις αλυσίδες,
ας ακουστεί το μήνυμα της λευτεριάς μας.
Ο βασιλιάς μας δοξάστηκε στον Γολγοθά. (2)

Δόξα τιμή ανήκει σ' Εκείνον,
δόξα και αίνος ανήκει σ' Αυτόν,
έθνη, λαοί Αυτόν προσκυνήστε,
Αυτόν προσκυνήστε, τον Λυτρωτή!

Οι πύλες του Άδη εσπάσαν
για πάντα ο θάνατος νικήθηκε.
Αιώνια ζωή, μας περιμένει στο όνομα του Λυτρωτή.

Δόξα τιμή ανήκει σ' Εκείνον..... (επανάληψη)

178. ΟΤΑΝ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΕΣΕΝΑ

"When We All Worship You"

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ
YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ – ekxe.gr

Όταν δοξάζουμε Εσένα Ιησού ΣΕΙΕΤΑΙ ο ουρανός,
όταν υψώνουμε αλαλαγμό συντρίβεται ο εχθρός,
Ελευθερία δίνεις Εσύ, στη Νύμφη Σου την εκλεκτή
και άσμα νίκης στα χείλη της βάζεις Εσύ, ο λυτρωτής.

Όταν δοξάζουμε Εσένα Ιησού ΧΑΙΡΕΤΑΙ ο ουρανός,
μαζί με τους αγγέλους Σου μπαίνουμε σε ένα χορό.
Στα ουράνια, στα ένδοξα μας οδηγείς εκεί ψηλά,
με όραση βλέπουμε εκεί την Άνω Ιερουσαλήμ.

179. ΔΟΞΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ**"Oh Magnify The Lord"**Μουσική: MELODIE & DICK TUNNEY - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **ΔΟΞΑΣΕΤΕ, ΔΟΞΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ**
και ψάλτε σ' Αυτόν ύμνο λατρείας
Δοξάσετε, Αυτόν, δοξάσετε Αυτόν,
γιατ' είναι το όνομά Του δοξασμένο!
2. **ΛΑΤΡΕΥΣΕΤΕ, ΛΑΤΡΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ,**
και ψάλτε σ' Αυτόν ύμνο λατρείας
Λατρεύσετε, λατρεύσετε Αυτόν,
γιατ' είναι το όνομά Του δοξασμένο!
*Κύριος και βασιλιάς, Κύριος και βασιλιάς!
Είναι το όνομά Του δοξασμένο!*
3. **ΥΨΩΣΕΤΕ, ΥΨΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ,**
και ψάλτε σ' Αυτόν ύμνο λατρείας
Υψώσετε Αυτόν, υψώσετε Αυτόν,
γιατ' είναι το όνομά Του δοξασμένο!
*Κύριος και βασιλιάς, Κύριος και βασιλιάς!
Είναι το όνομά Του δοξασμένο!*

180. Ω ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ**"His Name Is Wonderful"**Απόδοση: ΤΖΙΜΗΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.Τ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ω, είναι θαυμαστός! Ω είναι θαυμαστός
Ω είναι θαυμαστός ο Ιησούς!
Είναι βασιλεύς, Κύριος του παντός.
Ω, είναι θαυμαστός, ο ΙΗΣΟΥΣ.

Είναι ο ποιμήν ο καλός,
Βράχος αιώνων, ο ισχυρός Θεός.
Αυτόν λατρεύσατε και προσκυνήσατε,
Ω, είναι θαυμαστός, ο ΙΗΣΟΥΣ.

181. ΘΑ ΨΑΛΛΩ «ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ»

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Όταν οι μέρες σκοτεινές κι ατέλειωτες οι ώρες
κι οι καταιγίδες με πονούν και με χτυπούν οι μπόρες...

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ψάλλω «Δόξα στο Θεό!» (3)

Όταν τριγύρω καταχνιά και κρύσταλλα και χιόνι
και μου παγώνει την καρδιά κι ο θάνατος με ζώνει....

Κι όταν νικώ κι όταν πετώ κι είν' όλα φως και πλάτια
κι είναι μια φλόγα η καρδιά και δυο φωτιές τα μάτια....

(A:4 /ΙΔ:25 /FA MAJ)

182. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΥΓΗ**"From The Rising Of The Sun"** (Ψαλμός ΡΙΓ/113:1-3)

Μουσική: PAUL DEMING - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

Κάθε μέρα απ' την αυγή, μέχρι τη νυχτιά,
όλη η γη τον Θεό να ευλογεί. (2)

Δόξα σ' Αυτόν, ψάλτε στρατιές των ουρανών.
Δόξα στον θαυμαστό. Δόξα, τιμή, ψάλτε πιστοί,
κι όλη η γη ν' αντηχεί.....

183. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια!
Αλληλού.....ια, Αλληλούια, Αλληλού.....ια, Αλληλούια!

Δόξα, δόξα, δόξα, δόξα στον Θεό.(2)
Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια!

Δόξα, δόξα, δόξα, δόξα στον Χριστό. (2)
Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια!
Αλληλού.....ια, Αλληλούια, Αλληλού.....ια, Αλληλούια!

Αλληλούια..... (επανάληψη)

184. ΤΙ ΤΕΡΠΝΟ ΝΑ ΕΥΛΟΓΩ

Μουσική - Στίχοι: PAUL WILBUR - Ελλην.στίχοι: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

• **Τι τερπνό να ευλογώ,**

να δοξάζω το όνομα Σου ύψιστε,
να υψώνω την αγάπη Σου που έδειξες Εσύ για με!

Λα λα λάι.... λα λα λάι.... λα λάι.....

Λα λα λάι λάι... λα λα λάι... λα λα λάι... α λα λάι...

Λα λα λα λα λα λα, λάι λα, λάι

• **Με χορό και αγαλλίαση,**

θα ευφρανθούμε μπρος στον άγιο ποιητή,
θα κηρύξουμε τη δόξα Του, στους λαούς όλης της γης.

Λα λα λάι.... λα λα λάι.... λα λάι.....

• **Ας αινει κάθε πνοή,**

τ' όνομά Σου που είναι αξιύμνητο,
έγχορδα, πνευστά και τύμπανα, αλαλάξατε σ' Αυτόν

Λα λα λάι.... λα λα λάι.... λα λάι.....

185. ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Θεέ μου Σε δοξάζω,

μέσα απ' την καρδιά μου Σ' αγαπώ.

Συ είσαι το παν για με,

υψώνω τ' όνομά Σου με χαρά.

Δόξα στ' όνομά Σου, δόξα στ' όνομά Σου

Συ είσαι ο βασιλιάς, που μας οδηγείς,

τα πάντα Εσύ μπορείς ο Κύριος.

Δόξα στ' όνομά Σου, δόξα στ' όνομά Σου.

Συ είσαι ο ισχυρός, σωτήρας μου,

σύμβουλος μου θαυμαστός, ο Κύριος.

Και δοξάζω Σε, Ιησού Χριστέ, πόσο Σ' αγαπώ.

Θεός ειρήνης, Εμμανουήλ,

Θεός παντοτινός, ο Κύριος.

186. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΑΣ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / Άλμπουμ «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ», 1983

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριέ μου ας δοξαστείς,
 τ' όνομά Σου υψώνουμε εμείς!
 Ας φωνάξουνε τα βουνά και τα λαγκάδια
 κι ας ηχήσουνε τα νερά στους ποταμούς.
 Ας γεννήσουνε τα σπαρτά μες στα χωράφια
 κι ας στήσουνε δοξαστικούς χορούς.

1. **Κύριε είσαι καλός, Κύριε εισ' αγαθός**
 ω Κύριε, Σε γευθήκαμε
 και Σε αγαπήσαμε τόσο πολύ,
 γιατί Εσύ, είσαι αγαθός.
2. **Κύριε ακούγονται, Κύριε να έρχονται**
 τα βήματά Σου και τρέμει η γη,
 θα 'ρθεις μέσα σε μια στιγμή
 και δάκρυα και βάσανα για καλά θα χαθούν

187. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ

Μουσική: KENNETH COPELAND - Ελλ.στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», 1984 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

- **Ελάτε να ψάλλουμε στον αιώνιο Θεό,**
 ν' αλαλάξουμε στη σωτηρία του Θεού,
 ελάτε μπροστά Του με ψαλμούς δοξολογίας
 κι ας δοξάσουμε με ύμνους γλυκούς.
*Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, ω Αλληλούια!
 Αλληλούια, αλληλούια, ψάλλε τώρα στον Θεό!*
- **Ο Θεός ειν' ο βασιλιάς, βασιλιάς του παντός,**
 ειν' ο Κύριος ο παντοδύναμος,
 κυβερνά όλο το σύμπαν και τα βάθη της γης,
 τα ψηλότερα βουνά κυβερνά.
*Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, ω Αλληλούια!
 Αλληλούια, αλληλούια, ψάλλε τώρα στον Θεό!*

- **Ελάτε προσκυνάτε τώρα τον δημιουργό,**
γιατί είναι ο Θεός,
και είναι ο Θεός μας και εμείς ο λαός Του,
σαν ακούς να σε καλεί, έλα σ' Αυτόν.

***Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, ω Αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια, ψάλλε τώρα στον Θεό! (6)***

188. ΟΛΗ Η ΦΥΣΗ ΕΣΕΝΑ ΔΟΞΑΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ

CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Όλη η φύση Εσένα δοξάζει,**
ψάλλει σε Σένα δόξα - αλληλούια.
Όλα τα δέντρα Εσένα δοξάζουν,
ψάλλουν σε Σένα δόξα - αλληλούια.
2. **Υμνούν τον Θεό, τον δημιουργό,**
ψάλλουν σε Σένα με μια φωνή.
Τα δέντρα του κήπου σε Σένα φωνάζουν,
ζητούν τον καρπό τους από Σένα να πάρουν.
3. **Οι ουρανοί υμνολογούν το όνομά Σου,**
ψάλλουν σε Σένα δόξα - αλληλούια.
Τ' άστρα κι ο ήλιος Εσένα δοξάζουν,
ψάλλουν σε Σένα δόξα - αλληλούια.
4. **Υμνούν τον Θεό, τον δημιουργό,**
ψάλλουν σε Σένα με μια φωνή.
Τ' αστέρια κι ο ήλιος Εσένα φωνάζουν,
βγάλε το "φως" από Σένα να πάρουν.
5. **Ποτάμια και κήποι Εσένα δοξάζουν,**
ψάλλουν σε Σένα δόξα - αλληλούια.
Αγροί και λουλούδια Εσένα δοξάζουν,
ψάλλουν σε Σένα δόξα - αλληλούια.
6. **Υμνούν τον Θεό, τον δημιουργό,**
ψάλλουν σε Σένα με μια φωνή.
Αγροί και λουλούδια σε Σένα φωνάζουν,
ζητούν το άρωμά τους από Σένα να πάρουν.

189. Ω! ΨΑΛΛΕΤΕ Σ' ΑΥΤΟΝ (ΙΑ:530)

"I Will Call Upon The Lord" (O Magnify the Lord, 1981)

Μουσική: Μ.Ο'SHIELDS - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Ω! Ψάλλετε σ' Αυτόν, γιατί είναι άγιος στη γη.

Ω! Ψάλλετε σ' Αυτόν, γιατί είναι άγιος τιμής.

Σωτήρας, καταφύγιο και δύναμή μου είσαι Συ,

Σε δοξάζω! (2)

190. ΔΟΞΑΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΛΗ Η ΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Δόξασε Αυτόν όλη τη γη,

για τη σωτηρία Του παντού.

Πες σ' όλους για τα θαυμαστά Του

και φώναξέ το σ' όλη τη γη....

Πως μεγάλος είν' ο Θεός, σε δόξα και δύναμη!

Βασιλεύει ο Κύριος σε όλη τη γη!

191. ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

Με τον Κύριο ενικήσαμε

και τον Διάβολο καταπατήσαμε,

γι' αυτό θα το φωνάξουμε: «Χριστός ο λυτρωτής!»

Γιατί Αυτός ενίκησε και έσπασε τα δεσμά,

τον θάνατο εσύντριψε, η γη όλη θα δει ότι....

192. ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΓΗ

"Blow The Trumpet in Zion" 1983

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

CD 05 «ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

- ❖ **Σείεται η γη και τρέμει ο ουρανός,**
ο στρατός του Κυρίου διαβαίνει εμπρός. (2)
Υμνούν το βασιλιά, δοξάζουν το λυτρωτή (2)
- ❖ **Σαλπικτές σαλπίστε τώρα και τα τείχη θα πέσουν,**
γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας, ο δυνατός. (2)
Υμνούν το βασιλιά, δοξάζουν το λυτρωτή (2)

193. ΣΗΜΑΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΥΨΩΣΤΕ**"Lift High The Banners of Love"** (Ψαλμός Ξ/60:4, Κ/20:5)

Μουσική: RICHARD GILLARD - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

ΕΠΩΔΟΣ

Σημαία αγάπης υψώστε, αλληλούια,
 οι σάλπιγγες αντηχούν,
 νίκησε ο Ιησούς τον εχθρό, αλληλούια,
 πέφτει η Ιεριχώ. (2)

1. Το σώμα του Ιησού μας, σαν στρατός δυνατός, πολεμά και νικάει, μ' αρχηγό τον Χριστό.
2. Λυτρωτής και σωτήρας, είναι ο Ιησούς, οι δυνάμεις του σκότους, τώρα ας σκορπισθούν.

194. ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΩΡΟ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

4η στροφή & Β' επωδός: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» -- Ερμηνεία: Θ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» -- ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. Είναι η αγάπη δώρο, του Θεού μες την καρδιά που γεμίζει τη ζωή μας και μας δίνει τη χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ότι αξίζει τώρα είναι, να ακολουθείς Αυτόν,
 να υψώνεις, να δοξάζεις τον σωτήρα σου Χριστό.

2. Από πέντε κάντα δέκα, τα αργύριά σου εσύ, και θ' ακούσεις "εύγε δούλε, έλα μέσα στη γιορτή".
3. Τα χαρίσματά Του δίνει, άφθονα στον άνθρωπο, που λυγίζει την καρδιά του, στον αληθινό Θεό.
4. Εις το έργον του Κυρίου, πρέπει να επιμεληθείς, τον μισθό να λάβεις πλήρη, σαν βρεθείς εν ουρανοίς.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Από πέντε κάντα δέκα, τα αργύριά σου εσύ,
 και θ' ακούσεις "εύγε δούλε, έλα μέσα στη γιορτή".

(B:203 /Γ:161 /Ε:95 /Θ:42)

195. ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ**"O, How I Love Jesus"**

Μουσική: SOURCE UNKNOWN - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Τον Ιησού μου αγαπώ**, εξ όλης της ψυχής,
Αυτόν παντού θ' ακολουθώ, να είμαι ευτυχής.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω τον Ιησού μου, ω τον λυτρωτή μου!

Ω τον Κύριό μου, εγώ Τον αγαπώ!

2. **Ο Ιησούς με έφερε**. στο ένδοξό Του φως
κι επιθυμία μου έδωσε, ν' ακολουθώ πιστός.
3. **Θα αγαπώ ενόσω**, τον Ιησού Χριστό,
αφόβως δε θα προχωρώ, δια τον ουρανό.
4. **Ω, πότε θα συναντηθώ**, μ' Αυτόν στους ουραμούς,
το πρόσωπό Του να ιδώ, και όλους τους πιστούς.

(Δ:19 /FA MAJ)

196. ΤΙ ΠΛΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ/ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Τι πλατιά που είναι η αγάπη,
που 'δειξε για μένα ο Χριστός,
κι όσο πιο μικρός είμαι κοντά Του,
ω, τόσο πιο μεγάλος είναι Αυτός.

1. **Ήλθε εδώ στη γη για να με σώσει**,
το αίμα Του έχυσε εις το σταυρό,
και πέθανε στο ξύλο της αισχύνης,
για να βρεις τη ζωή εσύ κι εγώ.
2. **Ανέβηκε Αυτός, πάνω στο θρόνο**
και μεσιτεύει τώρα εκεί για μας,
και όταν με καλέσει μια ημέρα
θα αναπαυθώ εις τον Θεό κοντά.

197. Ω ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕ

Μουσική: THE NATIONAL ANTHEM OF ISRAEL - ΗΑΤΙΚΒΑΗ
 Στίχοι: MARTY GOETZ & MISHA GOETZ - Ελληνικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. Ω την καρδιά μου πάρε Χριστέ

και τη φωτιά Σου βάλε σ' εμέ.
 Το παν εντός μου να ζει για Σε,
 γίνε οδηγός μου, σωτήρα θαυμαστέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Πηγή αγάπης, ζωή θαυμαστή,
 σε Σένα κράζω κάθε στιγμή,
 άκου τη φωνή μου, γίνε μ' οδηγός
 παρηγόρησέ με, Σο ο θαυμαστός.

2. Προφύλαξέ με από το κακό,

γίνε οδηγός μου, της πίστης μου αρχηγός.
 Κι αν η νύχτα πέφτει στα μάτια μου εμπρός,
 λάμπει Σο ο ήλιος στην καρδιά μου εντός.

3. Χαράζει ήδη η μέρα η θαυμαστή,

στον ουρανό ροδίζει γλυκό φως της αυγής.
 Ο Ιησούς πλησιάζει, γιατί τον λησμονείς;
 Σήκωσε το βλέμμα, θα έρθει δεν αργεί

198. ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ (CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ)

1. Ο βράχος μου είναι της σωτηρίας,

σκέπη μου η αγάπη Του. (3)
 Σκέπη μου είν' η αγάπη Του.

2. Με προσκαλεί στην τράπεζά Του,

σκέπη μου η αγάπη Του. (3)
 Σκέπη μου η αγάπη Του.

3. Με υψώνει εις τα επουράνια,

σκέπη μου η αγάπη Του. (3)
 Σκέπη μου η αγάπη Του.

4. Σ' Αυτόν ανήκω, ανήκει σε μένα,

σκέπη μου η αγάπη Του. (3)
 Σκέπη μου η αγάπη Του.

(Α:21 /ΙΔ:165 /ΙΖ:02 /ΔΟ ΜΑJ)

199. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΣΑ

Μουσική: ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΟΣ

LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: "ΠΑΡΟΙΚΟΙ", 1980

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 /ΕΑΕΠ - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»

CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. Κάποια μέρα άκουσα για τον Χριστό,

άκουσα πως πέθανε για μένα,
η καρδιά μου τότε γέμισε χαρά,
μ' άλλαξε το Πνεύμα Του βαθιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι από τον ήλιο πιο ζεστή
είν' η αγάπη του Θεού
και πιο βαθιά από τις θάλασσες
και τους ωκεανούς.
Είναι ασύγκριτη, απέραντη
και τόσο θαυμαστή,
είν' η αγάπη του Θεού μοναδική.

2. Είναι ο Χριστός μεγάλο μυστικό,

τόσο φωτεινό κι αληθινό,
σβήνει τα παλιά, συντρίβει τα δεσμά,
φέρνει την ειρήνη στην καρδιά.

3. Τι χαρά και συ να έρθεις στον Χριστό,

πλήρωσε τη λύτρωση με αίμα,
για να έχεις τώρα μέσα στην καρδιά,
την αλήθεια και τη λευτεριά.

(ΙΔ:229 /ΜΙ ΜΑJ /ΦΑ ΜΑJ)

200. ΤΟΣΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗΣΕ

Μουσική: ROBERT EWING - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Τόσο ο Θεός ΑΓΑΠΗΣΕ τον κόσμο,
ώστε πρόσφερε σε μας, το παιδί Του το μονάκριβο,
για να μη χαθεί καθένας, που πίστεψε σ' Αυτόν,
αλλά νάχει την πλέρια ζωή
κι αιώνια να την ζει! (Ιωάννης Γ/3:16)

201. Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Η αγάπη Σου Χριστέ μου μ' οδηγεί,**
μου γεμίζει την καρδιά και την ψυχή,
μ' ανορθώνει, με τονώνει
και μου δίνει δύναμη και υπομονή.

Η αγάπη Σου Χριστέ μου μ' οδηγεί,
μ' αγκαλιάζει μες τη δύσκολη στιγμή,
με αγγίζει, με γεμίζει,
με γιατρεύει από κάθε μου πληγή.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Η αγάπη Σου Θεέ μου μ' ανορθώνει
και κρατάει της ζωής μου το τιμόνι,
μου ανοίγει τα φτερά μου και πετώ,
ζω στον επάνω, στον απέραντο ουρανό.

2. **Η αγάπη Σου Χριστέ μου μ' οδηγεί,**
μου γεμίζει την καρδιά και την ψυχή,
με κοιτάζει, μ' εξετάζει,
και με φέρνει πιο κοντά στην προσευχή.

Η αγάπη Σου Χριστέ μου μ' οδηγεί,
μου μιλάει παρηγοριά κι ανάπαυση,
με σκεπάζει, μ' εξετάζει,
είναι η ίδια, όπως ήταν στην αρχή.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Τώρα ανοίγει η ζωή μου προς Εσένα,
γιατί Εσύ ήρθες και σε μένα τον "κανένα",
τώρα ανοίγει η καρδιά μου προς Εσέ,
έλα πάρε με μαζί Σου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ!

«Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο» (Ιωάννης Γ/3:16)

(Α:21 /Γ:253 /DO MAJ)

202. ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Μουσική: J.G.CRABBE, 1889 - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΝΗ

Θα ψάλλω του Θεού αγάπη, που έχω με τον Χριστό,
χαρά μου δίνει αντί λύπης, και άφεσ' αμαρτιών.
Όλα τα νέφη θα παρέλθουν εις την υπόσχεση αυτή,
χαρά μου δίνει αντί λύπης, και δόξα παντοτινή.

ΕΠΩΔΟΣ

Χαρά μου δίνει αντί λύπης, μου δίνει αγάπη περισσή.
Χαρά μου δίνει αντί λύπης, και δόξα παντοτινή.

Θα ψάλλω εις τον λυτρωτή μου, που έπαθε στο σταυρό,
τον κόσμο δια της θυσίας, να λύσει εκ των δεσμών.
Έρθε να σώσει την καρδιά, την πονηρή κι απατηλή,
να δώσει νίκη κι ευτυχία, και δόξα παντοτινή.

(Γ:102 /Η:133 /ΙΔ:351 /SOL MAJ)

203. ΑΝΕΚΦΡΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική: I.D.SANKEY/J.E.HALL - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

- 1. Ανέκφραστη είναι Χριστέ,**
η τόση αγάπη Σου σ' εμέ,
που έδειξες στο Γολγοθά, αποθανών για με.

ΕΠΩΔΟΣ

Ανέκφραστη αληθινά, μεγάλη, θεία, θαυμαστή,
η τόση αγάπη Σου Χριστέ, που μ' έσωσες μ' αυτήν.

- 2. Συ απ' αγάπη προς εμέ,**
πάντα υπέμεινες αυτά,
ώστε από φρικτά δεινά, με σώσεις λυτρωτά.
- 3. Και η ειρήνη της ψυχής,**
ως κι η ελπίδα κι η χαρά,
όπου μας δίνει επί γης, ανέκφραστα κι αυτά.

204. ΑΓΑΠΗ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΤΗ (SOL MAJ)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Αγάπη τρισευλογητή,**
που έμεινες κλεισμένη,
στον κόλπο του Πατέρα εκεί ψηλά,
κατέβηκες, ω τόσο χαμηλά.

Τα βαριά μας κρίματά μας,
Σε τρυπήσανε βαθιά,
μα η χάρη Σου μεγάλη και γλυκιά,
μας τρύπησε τη δόλια μας καρδιά,
μας τρύπησε τη δόλια μας καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ ("This is the day" - Ψαλμός ΡΙΗ:24 - ΙΑ/209)

Μέρα λαμπρή και θαυμαστή, έγινε για μας η σημερινή.
Έφτασε πια η ΑΓΑΠΗ Σου, άνοιξε και η αγκάλη Σου,
μας έσμιξες σαν αδελφούς, όλους τους πιστούς.

2. **Αγάπη, προ καταβολής**
του κόσμου ματωμένη,
Χριστέ μας που υψώθης στο σταυρό,
στον ορισμένο του Θεού καιρό.

Μένεις μόνος, ω τι πόνος,
εγκατάλειψη πικρή,
κι όμως έχεις έλεος γιατρευτικό,
για όλους και τον πιο αμαρτωλό,
για όλους και τον πιο αμαρτωλό.

3. **Και τώρα μας εγλύτωσες**
απ' τον εγωισμό μας,
μας άνοιξες τα μάτια τα κλειστά,
να βλέπουνε ψηλά και μακριά.
Στο χαμένο, πληγωμένο κόσμο,
μέσα στο κακό,
ας του δώσουμε ελπίδα και ζωή,
να νιώσει τη δική Σου την πνοή,
να νιώσει τη δική Σου την πνοή.

205. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **ΑΓΑΠΗ, μια λέξη μικρή,**
μα κρύβει τόσο πολύ δύναμη.
ΑΓΑΠΗ, πόσο παρεξηγήθηκες
και στα συντρίμια των ανθρώπων ρίχτηκες.

Περνάς κάθε μέρα από μας,
την πόρτα μας κτυπάς, μα δεν Σ' ανοίγουμε.
Πόσες φορές Σε λυπήσαμε,
ναι, και Σε αφήσαμε, να φύγεις από μας.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ (Α' Ιωάννου Δ:8,16)
κι όποιος έχει την αγάπη, έχει τον Θεό.
Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ,
κι η αγάπη ποτέ δεν κάνει το κακό.

2. **ΑΓΑΠΗ, μια λέξη μικρή,**
μα φέρνει τόσο θησαυρό μες την ψυχή.
ΑΓΑΠΗ, πόσο περιφρονήθηκες,
απ' τους ανθρώπους τους κακούς εκρύφτηκες.

Περνάς κάθε μέρα από μας,
μας μιλάς μέσα από κάποιου,
του «φτωχού» την καρδιά.
Μας μιλάς μέσα από τόσα πολλά,
μα δεν Σ' ακούμε και Σένα λυπούμε.

3. **ΑΓΑΠΗ, Χριστού αληθινή,**
απ' τον ουρανό κατέβηκες στη γη.
Μας μίλησες, μας δίδαξες πολλά,
κι ύστερα Σ' είδαμε
να βγαίνεις στο σταυρό του Γολγοθά.

ΑΓΑΠΗ, πόσοι Σε δέχτηκαν,
το θησαυρό Σου εκέρδισαν.

ΑΓΑΠΗ, πόσοι Σ' απέρριψαν,
τον εαυτό τους, μες τον θάνατο έριξαν.

(Γ:212 /Ε:51 /ΙΔ:134)

206. ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΑΠΗ

Μουσική: F.M.LEHMAN - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. Την του Θεού γλυκιά αγάπη,

ανέκφραστη και θαυμαστή
 αρκούντως να την περιγράψει,
 ανθρώπου γλώσσ' αδυνατεί.

Τον ένοχο τον δικαιώνει, κι αυτόν τον ασεβή,
 τον αθώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω θαυμαστή, γλυκιά αγάπη,
 η θεία και αγνή.
 Συ διαρκώς θα διαμένεις,
 `πάντοτε η αυτή.

2. Τόσον αγάπησε τον κόσμο (Ιωάννης Γ:16)

ο αγαθός ημών Πατήρ,
 ώστ' ο μονογενής Υιός Του,
 μας απεστάλη ως σωτήρ.

Και ο πιστεύων εις Αυτόν να μην απολεσθεί
 ζωή αιώνια να έχει και τέλος δοξασθεί.

3. Η θαυμαστή αυτή αγάπη

βαθύτατα θα συγκινεί,
 κάθε ευγνώμονη καρδιά,
 ουδέποτε θα λησμονεί.

Την ένδοξη Αυτού θυσία, εκεί εις τον σταυρό,
 την άπειρή Του ευσπλαχνία και τον εξιλασμό.

«Και εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποίαν έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει εις την αγάπη μέσα εις τον Θεό μένει και ο Θεός μέσα εις αυτόν» (Α' Ιωάννου Δ14:16)

(B:113)

207. ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - Ερμηνεία: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ/Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μεσ στον κόσμο κουρασμένος,

που τρέχεις μόνος αμαρτωλέ.

Μεσ τον κόσμο κουρασμένος, δώσε το χέρι στον ΙΗΣΟΥ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μόνο η ΑΓΑΠΗ του Χριστού,

η αγάπη του Χριστού, σώζει και σε. (2)

Μη φοβάσαι απ' τις μπόρες,

τις τρικυμίες, που σε κτυπούν.

Μη φοβάσαι απ' τις μπόρες, κοίτα επάνω, στον ΙΗΣΟΥ.

Έλα τώρα όπως είσαι,

απελπισμένος, αμαρτωλός.

Έλα τώρα όπως είσαι, δος την καρδιά σου, στον ΙΗΣΟΥ.

208. Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

- 1. Σ' αγαπώ σαν παιδί,** που τη μάνα του χάνει,
σαν καράβι παλιό, που ζητάει λιμάνι
σαν κελί που ζητά, νάβρει φως στο σκοτάδι,
σαν σαΐτα μεστή, που περνά το υφάδι.

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και μαζί προχωράμε!

Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς

και στον ουρανό θα πάμε, **Ιησού (...Υιέ Θεού)!**

- 2. Σαν παλιό φωνόγραφο,** που ζητά τη φωνή του,
σαν βαγόνι παλιό, για να μπει στη γραμμή του,
Σ' αγαπώ σαν πουλί, που ζητά ελευθερία,
Σ' αγαπώ σαν ψυχή, που ζητά σωτηρία.

209. ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ (Ε:136)

Μουσική: HUBERT MITCHELL - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Μια τέτοια αγάπη κι απέραντη χάρη
στον κόσμο δεν βρίσκει κανείς πουθενά,
γιατί απ' τα πλούτη, Χριστέ, τα αιώνια
Συ δίνεις, και δίνεις, ω Κύριε ξανά.

- 1. Της θλίψης το βάρος σ' αυτή τη ζωή,**
σηκώνεις μ' αγάπη από την καρδιά,
αρκεί η ψυχή να κοιτάξει ψηλά,
περίσσεια τη χάρη της δίνεις Εσύ.
- 2. Κι όταν στον πόνο λυγίζ' η ψυχή**
κι η μέρα τελειώνει μες τη σκοτεινιά,
με παίρνεις, σωτήρα, στα χέρια Εσύ,
κι ελπίδα μου δίνεις ξανά στην καρδιά

210. ΙΗΣΟΥ, Σ' ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: Ξ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ιησού σ' αγαπώ, γιατί μ' έχεις αγαπήσει,
όταν όλοι γύρω μου, μοναχό μ' είχαν αφήσει.
Τι στιγμή που εγώ, είχα ανάγκη για αγάπη,
μόνο Εσύ Ιησού, δεν μου γύρισες την πλάτη.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Σ' αγαπώ και ποθώ, κάποια μέρα κοντά Σου,
να βρεθώ ΙΗΣΟΥ στη ζεστή αγκαλιά Σου.

Όσον κι αν προσπαθώ, δεν μπορώ να εκφράσω
να Σου πω για όλα αυτά, που μ' έχεις κάνει να νιώσω.
Το όνομά Σου το γλυκό, όλη μέρα ψιθυρίζω,
η αγάπη Σου η γλυκιά, της καρδιάς μου είναι ο κτύπος

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Σ' αγαπώ Ιησού, και τίποτε άλλο στη ζωή μου,
δεν ψάχνω για να βρω, γιατί Εσύ μ' αγαπάς αληθινά.

211. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Η αγάπη του Χριστού**, είναι τ' όπλο του πιστού στον αγώνα για τη νίκη τη μεγάλη.
Δίνει φλόγα στις καρδιές, ευλογία στις ψυχές
κι επιβράβευση αμάραντο στεφάνι. (2)
2. **Η αγάπη του Χριστού**, σαν αστέρι τ' ουρανού,
λάμπει μες τη σκοτεινιά και μας φωτίζει.
Κι αν μας δέρνουν κεραυνοί, πίκρες, μπόρες,
στεναγμοί,
φως ανέσπερο στο είναι μας θ' ανθίζει. (2)
3. **Η αγάπη του Χριστού**, είναι βάλαμο του νου,
στις φουρτούνες της ζωής μας και στα μίση.
Απαλύνει τον καημό και χαρίζει λυτρωμό,
σ' ένα κόσμο που ο ήλιος έχει δύσει. (2)

212. Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Η αγάπη Σου θεραπεύει, ο Λόγος είναι φωτιά,
η παρουσία Σου με γαληνεύει,
με πάει στα ουράνια.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζω και αναπνέω από αγάπη κλαίω,
προσεύχομαι και λέω: «...Στήριγμά μου Εσύ,
γιατρός στην ύπαρξή μου, θεμέλιο στη ζωή μου,
βάλαμο στην ψυχή μου, ΙΗΣΟΥ μου Εσύ....»

Τα χείλη μου τραγουδάνε,
υμνούνε τη θυσία Σου,
για μένα στήθηκε ο σταυρός Σου,
για να ζω στην παρουσία Σου.

213. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

Μόνος περπατούσα στο δρόμο προς την Ιεριχώ,
όλο προχωρούσα και είχα μόνο ένα σκοπό,
στο σπίτι μου να φτάσω και κει πια να ξεκουραστώ.

Μέσα στην καρδιά μου μπήκε φόβος ξαφνικά,
όταν είδα κάποιους να έρχονται από μακριά,
βοήθεια δεν είχα μονάχος μες την ερημιά.

Κι όπως το φοβόμουν με αρπάξαν οι ληστές,
τα ρούχα μου ξέσκισαν με γεμίσανε πληγές,
και υστέρα μ' αφήσαν ματωμένο και γυμνό,
στα χέρια του θανάτου, στο δρόμο προς την Ιεριχώ.

Κάποιος πλησιάζει και η ελπίδα μου ξυπνά,
σε λίγο όμως σβήνει, καθώς ψυχρά με προσπερνά,
κι ο δεύτερος σαν ήρθε πήγε στην άλλη τη μεριά.

Πνιγμένος μέσα στο αίμα εκεί στου δρόμου τη γωνιά,
ο τρίτος μ' αγκαλιάζει και με χαϊδεύει τρυφερά,
μου πλένει τις πληγές, μου δίνει δύναμη ξανά.

Μ' αρπάζει με σηκώνει κι όλο το σώμα μου πονά,
μα βάλσαμο στον πόνο είν' η φωνή του η γλυκιά,
που μπαίνει στην καρδιά μου, καθώς λέει πως μ' αγαπά
αφήνομαι και γέρνω μες τη ζεστή του αγκαλιά.

Σαν άνοιξα τα μάτια βλέπω με έκπληξη πολύ,
τον θάνατο να φεύγει, να 'ρχεται πάλι η ζωή,
κι αμέσως ψάχνω εκείνον που μούχε σώσει την ψυχή.

Ρωτάω πως τον λένε, ποιος είν' ο άνθρωπος αυτός,
μου λεν' πως τη Σαμάρεια, έχει πατρίδα μόνο αυτό.
Και τότε η καρδιά μου γεμάτη από ευχαριστώ,
απλά τον ονομάζει **«ο Σαμαρείτης ο καλός».**

(A:80 /ΙΔ:124 /LA MIN)

214. ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗΜουσική: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
CD 05 «ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ**ΕΠΩΔΟΣ**

Σαν τον ήλιο είν' η αγάπη,
που δίνει ο Θεός στην καρδιά.

Σαν τον ήλιο είν' η αγάπη,
που φέγγει σε κάθε γωνιά.

1. Του Θεού η αγάπη, λάμπει μες τη νυχτιά!
2. Άπλωσέ της το χέρι, πάρε όση μπορείς!
3. Μόν' αυτή σου αλλάζει, τη ζωή στη στιγμή!
4. Δώσε σ' όλους αγάπη και σ' αυτούς που μισούν!
5. Σύννεφα αν την κρύβουν, δεν παύει ν' ακτινοβολεί!

215. Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ Μ' ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΜουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»**ΕΠΩΔΟΣ**

Η αγάπη Σου μ' ελευθέρωσε, η αγάπη Σου μ' οδηγεί,
η αγάπη Σου με έσωσε, πάντα θα με κρατεί. (2)

1. **Και στο δρόμο τον μακρινό, δυσκολίες αν βρω,**
την αγάπη Σου δεν ξεχνώ, αλλά πάντα ποθώ.
Ίσως θλίψεις να έρθουν, μα εγώ θα κοιτώ,
στην αγάπη που μ' έδειξες, εκεί ψηλά στον σταυρό,
στην αγάπη που μ' έδειξες, εκεί ψηλά στον σταυρό!
2. **Αν Εσύ με αγάπησες, μέχρι θανάτου Χριστέ,**
πως μπορώ ν' απομακρυνθώ από Σένα Θεέ.
Ευλογίες κι αν μούδωσες, μα και θλίψεις αν έρθουν,
εγώ γνωρίζω την αγάπη Σου, αγαπημένη Ιησού,
εγώ γνωρίζω την αγάπη Σου, αγαπημένη Ιησού!

216. ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΕΣΥ

Μουσική: ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ / Γ.ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

1. **Αγάπη ασύγκριτη Εσύ**, για μένα έχεις ματώσει, την τελευταία σου πνοή, με πόνο έχεις δώσει. Χριστέ μου με αγάπησες, όχι με λόγια μόνο, μα πέρασες μαρτύριο, με θάνατο και πόνο.

ΕΠΩΔΟΣ

Με το δικό Σου θάνατο, ζωή μου έχεις δώσει, έχω αλλάξει τώρα πια, στα στήθια το 'χω νιώσει.

2. **Τα χέρια Σου καρφώθηκαν**, μα η φωνή σωπαίνει και μια μεγάλη αγκαλιά εμένανε προσμένει. Το αίμα Σου με έπλυνε από την αμαρτία, μου χάρισε απλόχερα γαλήνη και ευτυχία.

217. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Η αγάπη του Θεού για μας, μυστήριο που δεν φτάνω, προσφέρει τον Μονογενή στο Γολγοθά επάνω. Ραγίζει η πατρική καρδιά, με πόνο στρέφει τη ματιά, καθώς η άγια οργή ξεσπά, αντί για με, σε Κείνον.

Και να, ο Άγιος στο σταυρό, βαστά την ενοχή μου, στο «άρον σταύρωσον Αυτόν» ακούω την φωνή μου. Δικά μου ήταν τα καρφιά, που Τον τρύπησαν στην καρδιά, μα, μέχρι τέλους μ' αγαπά, ξεψύχησε να ζήσω.

Να καυχηθώ πια δεν μπορώ, σε τίποτα δικό μου, υμνώ μονάχα τον Χριστό, το φως και αρχηγό μου. Να καταλάβω το «γιατί», ποτέ δεν θα μπορέσω, Με συντριβή Τον προσκυνώ και «ευχαριστώ» Του λέω.

218. ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΑΙΩΝΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ

CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ,

το λαχείο κληρώνει σε λίγο,
και ο κόσμος χτυπά στο μηδέν,
σαν τα λόγια που πέφτουν στον τοίχο.

Η σειρήνα χτυπά δυνατά,

κάποιος άνθρωπος αργοπεθαίνει,
δεν βαριέσαι αδελφέ, τι μ' αυτό,
κάθε τικ τακ και κάποιος πεθαίνει.

• ΜΑ ΘΑΡΘΕΙ ΚΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΕΙΡΑ,

σε μιαν άλλη πλευρά να γλιστρήσεις,
όμως τότε θα είναι αργά
«Μετανιώνω» να πεις και να ζήσεις.

Πως ποθείς, είναι η ώρα να πεις:

«Μετανιώνω Χριστέ μου, συγνώμη,
Συ για μένα ψηλά στο σταυρό,
πέθανες και δεν άλλαξες γνώμη».

• ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΑΙΩΝΙΑ,

με αγάπη που πια δεν πεθαίνει,
είσ' ο δόμος, η αλήθεια, η ζωή,
ο Υιός του Θεού δεν πεθαίνει!

Και θα ζήσω μαζί Σου Χριστέ,

μια αιώνια ζωή ν' απολαύσω
και μια ουράνια πόλη χρυσή,
γιατί εγώ ήρθα μόνο να κλάψω.

*«...Ο έχων τας εντολάς Μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και Εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν»
(Ιωάννης 14:21)*

219. Μ' ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΠΟΛΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μ' αγάπησες πολύ, κι είσαι για μένα Κύριος.
 Είσαι η ζωή είσαι το φως είσαι ο φίλος μου ο πιστός.
 Μ' αγάπησες πολύ, στο δρόμο μου είσαι οδηγός,
 μη σταματάς νά σαι μπροστά
 στα χνάρια σου για να πατώ.

Δώσε μου ζωή απ' τη ζωή σου
δώσε μου χαρά απ' την πηγή σου
 Δος μου Θεέ απ' το νερό της παρουσίας σου να πιω,
 με το Πνεύμα Σου να ξεδιψάσω
 και στην αγκαλιά Σου να χορτάσω.
 Δος μου Θεέ με αφθονία, δος μου Θεέ!

Εσύ που θρόνος Σου είναι ο ουρανός
 και στα χέρια Σου κρατάς τη γη.
 Εσύ που το σκοτάδι κάνεις φως
 και στην έρημο να τρέχουν ποταμοί.

220. ΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΜουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

Τι μυστήριο είναι η δική Σου ΑΓΑΠΗ
 απ' τον ουρανό να κατέβεις να πεθάνεις.
 Μου πες «σ' αγαπώ» και με τύλιξες με χάρη,
 βρήκα λυτρωμό μέσα στη ζεστή Σου αγκάλη.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού μου, Εσύ μ' αγάπησες και το 'δειξες επάνω στο σταυρό,
 σε όλα Εσύ πειράστηκες, μα νίκησες για να νικώ 'γω.

Τι μυστήριο είναι η δική σου ΑΓΑΠΗ
 απ' τον ουρανό ήρθε του Θεού το χάδι.
 Ότι και να πω, δεν μπορεί να με εκφράσει,
 μόνο «ευχαριστώ» η ψυχή μου, Σου φωνάζει.

221. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

«...Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος ήμουν και με εφιλοξενήσατε, γυμνός (ήμουν) και με ενεδύσατε, ησθένησα και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς Εμέ.....» (Ματθαίος ΚΕ/25:34-26)

- **Ποιος θα πάει να βοηθήσει,**
εκεί που ο άρρωστος πονεί;
Ποιος θα πάει στους δεμένους μέσα στην φυλακή;
Ποιος θα δώσει το νερό στον διψασμένο άνθρωπο και το ψωμί σ' εκείνον που πεινά;
Ποιος θα πάει να ντύσει τον γυμνό μέσα στην παγωνιά;
"Ποιος θα πάει", σε ρωτά!

ΕΠΩΔΟΣ

Αν κάνεις αυτά, τάκανες για Μένα!

Αν δώσεις νερό, Εμένα ξεδιψάς!

Αν δώσεις τροφή σ' αυτόν που σου ζητάει,
να ξέρεις, πως Εμένα υπηρετάς.

Αν δώσεις χαρά στον φυλακισμένο,
στον πόνο του να δώσεις παρηγοριά,
να ξέρεις παιδί Μου, τάκανες για Μένα,
για Μένα τα κάνεις, αν μ' αγαπάς.

- **Ποιος** θα πάει στον θλιμμένο αδελφό του που πονεί;
Ποιος θα κλείσει την πληγή του για να μην αιμορραγεί;
Ποιος θα τρέξει για να βρει τον πικραμένο αδελφό,
που χάνεται και πίσω δεν γυρνά;
Ποιος θα δώσει την αγάπη Μου
σ' αυτόν να βρει παρηγοριά;
"Ποιος θα πάει", σε ρωτά!

222. ΟΤΙ ΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ότι ήτανε να κάνει, το έκανε
κι ότι είχε για να δώσει, το έδωσε
ο Θεός πάνω στο σταυρό.

Ότι ήτανε να κάνει, το έκανε
κι ότι ήτανε να δώσει, το έδωσε
ο Ιησούς πάνω στο σταυρό. (2)

- 1. Τώρα ποια είναι η δικιά σου αγάπη,**
τώρα για σκέψου ξανά μέσα στην ψυχή,
το πόσο υπόφερε, το πόσο επόνεσε,
σαν ήπια εκείνο το πικρό το ποτήρι
της δικιάς σου ζωής.
- 2. Τώρα ποια είναι η δικιά η θέση,**
τώρα τι κάνεις εσύ που άκουσες αυτά,
θα απορρίψεις ή θα αποφασίσεις να διαλέξεις
να ζήσεις για πάντα μαζί Του στον ουρανό.
- 3. Τούτη την ώρα έλα κοντά σ'Αυτόν που σε νιώθει**
να σου γεμίσει την πονεμένη σου καρδιά,
με ότι έχει δώσει, να σε ελευθερώσει,
και να σε πάρει μαζί Του να ζήσεις
στην ουράνια χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ότι ήτανε να κάνει, το έκανε
κι ότι είχε για να δώσει, το έδωσε
ο Θεός πάνω στο σταυρό.

Ότι ήτανε να κάνει, το έκανε
κι ότι ήτανε να δώσει, το έδωσε,
τον Υιό Του τον μονάκριβο.
τον Υιό Του τον μονάκριβο....

223. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 09 /ΕΑΕΠ - «ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ»

Η ΑΓΑΠΗ Του, μού άλλαξε τη ζωή

μ' έβγαλε από σκοτάδι πυκνό κι από τη φυλακή.
Μ' ελευθέρωσε και τώρα ζω κοντά Του,
είμαι μακριά από τη σκλαβιά και την οσμή του θανάτου.

Η ΑΓΑΠΗ Του, μου χάραξε πορεία

και στο δρόμο Του πια περπατώ μες την ελευθερία.
Μου έδωσε φυλακτό, για πάντα την προσευχή,
μ' ώθησε έτσι απλά να νικώ για να μιλάμε μαζί.

Η ΑΓΑΠΗ Του, με γέμισε από γαλήνη

κι η χαρά που μου έδωσε Αυτός,
μες την καρδιά μου θα μείνει.
Κι αν απομακρυνθώ, απ' τη γλυκιά Του αγκαλιά,
τρέχω πίσω με δάκρυα σ' Αυτόν και βρίσκω παρηγοριά.

224. ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΗ ΜΑSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

1. Μέσα απ' την ψυχή μου Σ' αγαπώ

και για πάντα θα Σε ευγνωμονώ,
Συ με λύτρωσες απ' τα δεσμά
της αμαρτίας και μου χάρισες χαρά.

Κυρίε μου πόσο Σ' αγαπώ
και για πάντα θα Σ' ακολουθώ.
Συ με έπλυνες απ' την ντροπή
της αμαρτίας και μου χάρισες ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Και Σ' αγαπάω με όλη την ψυχή μου
Σ' αγαπάω με όλη την καρδιά μου
Σ' αγαπάω, δος μου δύναμη να Σ' αγαπάω
κάθε μέρα πιο πολύ.....

225. ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

• Τέτοια αγάπη δεν υπάρχει,

σ' όλη τη γη και ουρανό,
 με χάρη γεμάτη, με αίμα και δάκρυ,
 φτιαγμένη για μένα απ' τον Θεό.

Κύριε είσαι η πνοή μου,

η αιώνια αστείρευτη πηγή μου
 και όσο ζω θα Σε λατρεύω,
 μέχρι τον ουρανό, μέχρι τον ουρανό
 που με το αίμα τ' Αμνού, κάποια μέρα θα μπω.

• Σε λατρεύω, Σε υψώνω,

Κυρίε μου για Σένα ζω,
 θα Σε δοξάζω και θα Σου ψάλλω,
 παντού θα φωνάζω «Σε αγαπώ!»

Κύριε είσαι η πνοή μου.....κλπ.....

• Κύριε, μακριά από Σένα,

θάνατος και μοναξιά,
 δίπλα Σου τα πάντα ανθισμένα,
 άνοιξη είναι η δική Σου αγκαλιά.

• Τέτοια αγάπη δεν υπάρχει,

σ' όλη τη γη και ουρανό,
 με χάρη, γεμάτη με αίμα και δάκρυ,
 φτιαγμένη για μένα απ' τον Θεό
 και όσο ζω θα Σε λατρεύω,
 μέχρι τον ουρανό, μέχρι τον ουρανό
 που με το αίμα τ' Αμνού, κάποια μέρα θα μπω.

... /// ...

226. ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

Να γνωρίσω την αγάπη Σου,

που και το μυαλό μου ξεπερνάει.

Να γευτώ τη θεραπεία Σου,

που απ' το σταυρό Σου ξεκινάει.

Να ντυθώ το πράο Πνεύμα Σου,

που θα αναπαύσει την ψυχή μου.

Να βουτήξω στην αλήθεια Σου,

που θ' αλλάξει όλη τη ζωή μου

ΕΠΩΔΟΣ

Την αγάπη, την αγάπη Σου, (3)

το πλάτος της να δω, αγάπη να ντυθώ.

Να γνωρίσω και τη δόξα Σου,

που δε θα 'ναι πια ποτέ κρυμμένη.

Να θαυμάσω τη σοφία Σου,

που στη φύση επάνω είναι γραμμένη.

Να μ' αγγίξει η ανάσα Σου,

που πνοή στο χώμα έχει δώσει,

και να Σου κρατώ το χέρι Σου,

που για τη ψυχή μου έχει ματώσει

227. Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΘΕΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 01 «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», 2013

Η αγάπη Σου Θεέ μοναδική**και η χάρη Σου αστείρευτη πηγή! (2)****1. Η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί**

τη δόξα Σου τη θαυμαστή.

Η αγάπη Σου Θεέ μοναδική

και η χάρη Σου αστείρευτη πηγή.

Η αγάπη Σου για πάντα θα μ' ακολουθεί.

νέο άσμα ψάλτε όλοι κι άγγελοι μαζί!

ΕΠΩΔΟΣ

- **ΔΟΞΑΣΕ** Αυτόν όλη η Γη
και φωνάξτε το παντού να εισακουστεί.
- **ΔΟΞΑΣΕ** Αυτόν όλη η Γη
και η δύναμή Του απεριόριστη.
- **ΔΟΞΑΣΕ** Αυτόν όλη η Γη
και υψώστε Τον με δυνατή κραυγή.
- **ΔΟΞΑΣΕ** Αυτόν όλη η Γη
είσαι ασπίδα κι όπλο μου στην προσευχή.

2. Όλη η πλάση Κύριε, Σε υμνεί,

στήριγμά μου είσαι στη ζωή,
φρούριο και καταφύγιο Εσύ,
Ιησού μου, άγιε, κριτή.

Η αγάπη Σου για πάντα θα μ' ακολουθεί!
νέο άσμα ψάλτε όλοι κι άγγελοι μαζί!

228. ΘΕΛΩ ΝΑ ΨΑΛΛΩ ΛΥΤΡΩΤΑ

Μουσική: Ρ.ΤΣΧΑΙΚΟΒΣΚΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ
CD «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, Σ' ΑΙΝΟΥΜΕ ΘΕΕ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΑΘΗΝΩΝ
CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Θέλω να ψάλλω λυτρωτά**, για την ΑΓΑΠΗ τη βαθιά,
που έδειξες Εσύ για με, κι ήρθες στη γη να σταυρωθείς.
Για μένα τον αμαρτωλό, ανέβηκες εις τον σταυρό,
πήρες στους ώμους σου Εσύ, την ιδική μου ενοχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να ψάλλω λυτρωτά για την ΑΓΑΠΗ τη βαθιά,
που έδειξες Εσύ για με, άμωμε του Θεού αμνέ.
Ω, δεν μπορώ να κρατηθώ, αμέσως τρέχω στον σταυρό
με δάκρυα για να Σου πω: «Σωτήρα μου, Σ' ευχαριστώ»

2. **Πόσο μ' αγάπησες Χριστέ**, και πέθανες Εσύ για με,
Εσύ το άκακο αρνί, πήρες τη θέση του ληστή.
Για να σωθώ απ' την οργή, κατάρρα έγινες Εσύ,
επάνω στο σκληρό σταυρό πεθαίνεις σαν αμαρτωλός.

229. ΝΑ ΑΓΑΠΑΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

- 1. ΕΡΧΕΤΑΙ αναζωπύρωση ουράνια,**
ΕΡΧΕΤΑΙ ζεστή βροχή απ' το Θεό.
ΕΡΧΕΤΑΙ αέρας Πνεύματος αγίου.
ΕΡΧΕΤΑΙ, δεχτείτε όλοι τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.... (3)
καθώς σας αγάπησα Εγώ! (2)

- 2. ΕΡΧΕΤΑΙ φωτιά που σίγουρα θα κάψει,**
όλα αυτά τα παρείσρακτα κλαδιά.
ΕΡΧΕΤΑΙ γιατί απείθησε ο κόσμος,
διάλεξε την αδικία, την ψευτιά.
- 3. ΕΡΧΕΤΑΙ αναζωπύρωση αλήθειας,**
όπως τότε, την ημέρα της Πεντηκοστής.
ΔΥΝΑΜΗ να δώσει μες την εκκλησία,
θαύματα, σημεία πολλά.
- 4. ΦΩΝΑΞΕ, τα χέρια χτύπα με λατρεία,**
ένας είναι ο παντοδύναμος Θεός.
ΖΗΤΑ Του να σε γεμίσει παρουσία,
μπες και συ στον ατέλειωτο χορό.

230. Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD E3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ»

Η αγάπη Σου,
ήταν που μ' έφερε στα πόδια του σταυρού.
Η αγάπη Σου, μ' αγκάλιασε
και μου άνοιξε την πόρτα τ' ουρανού.
Το αίμα Σου, το βλέμμα Σου, το αγκάθινο στεφάνι,
τα καρφιά, αθόρυβα εφώναζαν και μού λεγαν
χιλιάδες «Σ' αγαπώ, ναι Σ' αγαπώ!».

ΕΠΩΔΟΣ

Οι παραβάσεις μου και όλες οι ανομίες μου,
 Σε τραυμάτισαν, Σε ταλαιπώρησαν,
 τιμωρήθηκες για νάβρω την ειρήνη,
 με τις πληγές Σου εγώ γιατρεύτηκα,
 με τις πληγές Σου εγώ γιατρεύτηκα.

Η αγάπη Σου.....

Η αγάπη Σου, μου χάρισε αιώνια ζωή,
Η αγάπη Σου, μ' απάλλαξε από την ενοχή,
Η αγάπη Σου,
 με συγχώρησε κι από τον όλεθρο με έσωσε.
Η αγάπη Σου, με γέμισε με αιώνια ελπίδα και χαρά.
Η αγάπη Σου.....

231. ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ Μ' ΑΓΑΠΑ

"Jesus love Evem Me" 1870

Μουσική: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876) - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ
 CD «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΨΑΛΛΕΙ - Μέρος 2ο» - Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

- 1. Χαίρομαι που ο Χριστός μ' ΑΓΑΠΑ,**
 αυτό μου λέγ' η Αγία Γραφή.
 Ω, θαυμασία αγάπη για με,
 πούναι πολύτιμη μες την ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Χαίρομαι που κι εμένα αγαπά,
 με αγαπά, με αγαπά.
 Ο Ιησούς μου με αγαπά κι έχω γι' αυτό χαρά.

- 2. Κι αν θα ξεφύγω από την οδό,**
 ο Ιησούς πάντα μ' αναζητά.
 Την αγκαλιά Του ευθύς εκζητώ,
 όταν σκεφθώ πόσο με αγαπά.
- 3. Χαίρομαι, ψάλλω γι' Αυτόν που αγαπώ,**
 τον βασιλιά μου τον Ιησού Χριστό.
 Τι μελωδία, αιώνια γλυκιά,
 που πλημμυρίζ' όλη μου την καρδιά.

232. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΓΛΥΚΕ ΑΜΝΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
CD 02 «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» - Logos Music 2009

- 1. Ω Κύριέ μου, γλυκέ Αμνέ,**
τα τόσα που έκαμες Εσύ για με,
άνοιξες δρόμο, εγώ για να διαβώ,
μπροστά πηγαίνεις Σου κι εγώ ακολουθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Με όπλο την αγάπη Σου Χριστέ
θα περπατήσουμε θριαμβευτές,
σ' όλα τα έθνη για ν' ακουστεί,
πως σώζει η αγάπη Σου η μοναδική.

- 2. Ω Κύριέ μου, γλυκέ Αμνέ,**
το άγιο Σου αίμα με έπλυνε,
τα βάρη μου πήρες όλα Σου
και το φορτίο μου είναι ελαφρύ.
- 3. Ω Κύριέ μου, γλυκέ Αμνέ,**
η αλήθειά Σου ζωή για με,
άνοιξες δρόμο εγώ για να διαβώ
μπροστά πηγαίνεις Σου κι εγώ ακολουθώ.

233. ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

ΕΠΩΔΟΣ

Τι νάναι αυτό, που θα με κρατήσει
απ' την ΑΓΑΠΗ Σου Θεέ.
Τι νάναι αυτό, που θα μ' εμποδίσει,
για μέρα να Σε δω Χριστέ.

Τίποτα, τίποτα δεν θα με χωρίσει
απ' την αγάπη Σου Ιησού Χριστέ.
Τίποτα και κάνεις άλλος δεν υπάρχει,
που να συγκρίνεται με Σε.

1. **Θλίψη διωγμός ή στενοχώρια**
 ότι κι αν έρθει μέσα στη ζωή,
 θάνατος, πόλεμος, ή πείνα,
 με Σε Χριστέ θάμαι νικητής.
2. **Αν τον Ιησού από αγάπη**
 Θεέ για μένα θυσία πρόσφερες,
 ξέρω καλά μέχρι το τέλος,
 θάσαι μαζί μου, το υποσχέθηκες,
3. **Το μόνο που ζητάς είναι να Σ' αγαπώ**
 με όλη μου τη ψυχή και την καρδιά.
 Τίποτα, τίποτα δε θα με χωρίσει
 απ' την αγάπη Σου Ιησού Χριστέ.
 Τίποτα και κάνεις άλλος δεν υπάρχει
 που να συγκρίνεται με Σε!! **Μόνο Εσύ!**

234. ΤΙ ΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ,1988

ΕΠΩΔΟΣ

Τι ήτανε να κάνω και δεν το 'κανα για σε, υιέ Μου;
 Τι ήταν να σου δώσω και δεν στο 'δωσα σε σε, υιέ Μου;

1. **Στ' αμπέλι Μου σε φύτευσα** με τ' άλλα κλήματά Μου,
 Σ' αγάπησα κι εσένα υιέ, σαν τ' άλλα τα παιδιά Μου!
 Μα σ' άρπαξε ο άνεμος, σε πήρε μακριά Μου,
 δεν είχες ρίζα να σταθείς, σε πήρε ο βοριάς!
2. **Σου έδωσα το Πνεύμα Μου το άγιο**
 να σου μιλώ, να Μου μιλάς,
 Σου έδωσα το Λόγο Μου να περπατάς,
 στη ζωή να νικάς!
3. **Στη στάνη Μου σε πρόσθεσα** με τ' άλλα πρόβατά Μου
 και σε αγάπησα υιέ, σαν τ' άλλα τα παιδιά Μου!
 Μα σ' άρπαξε ο άνεμος, σε πήρε μακριά Μου,
 δεν είχες ρίζα να σταθείς, σε πήρε ο βοριάς!

235. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Η αγάπη του Πατέρα μέσα εις την καρδιά,
καινούρια κάθε μέρα, μου δίνει δύναμη, χαρά.
Η αγάπη Του, μου δίνει πίστη και υπομονή,
στα χέρια Του με παίρνει και με παρηγορεί.
Η αγάπη του Πατέρα μέσα εις την ψυχή,
καινούρια κάθε μέρα, μου δίνει δύναμη, ζωή.

Η αγάπη του Θεού μου, ω πόσο μ' ευλογεί,
σαν σκέπτομαι πως έχω δικό μου λυτρωτή.
Η αγάπη Του, μου δίνει πίστη και υπομονή,
στα χέρια Του με παίρνει και με παρηγορεί.
Η αγάπη του Πατέρα μέσα εις την ψυχή,
καινούρια κάθε μέρα, μου δίνει δύναμη, ζωή.

Η αγάπη Του με παίρνει μες τα βαθιά νερά
κι όλο με παρασέρνει μες τα ουράνια.
Η αγάπη Του, μου δίνει πίστη και υπομονή,
στα χέρια Του με παίρνει και με παρηγορεί.

*«Έλα και συ θλιμμένη και κουρασμένη μου ψυχή,
πάψε να κοπιάζεις μονάχος στη ζωή
κι έλα και ξεκουράσου στα χέρια του Θεού,
ω, πόσο σε ζητάει η αγάπη του Χριστού.... »*

....Κι έλα και ξεκουράσου στα χέρια του Θεού,
ω, πόσο σε ζητάει η αγάπη του Ιησού Χριστού!!
Έλα να δεις πως θάρθει μέσα απ' τα ουράνια
και θα σε ξεχειλίσει με ζωντανά νερά.

«...Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει εις την αγάπη, εις τον Θεόν μένει και ο Θεός εν αυτώ» (Α' Ιωάννου Δ1/4:16)

(ΙΣΤ:10)

236. ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
 CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
 Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ και ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ
 CD «ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ», 2005 - Ερμηνεία: Φ.ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ & Σελά

Μην πεις πως κάποιον αγαπάς, τον κόσμο αν του χαρίσεις
 αν για Χριστό δεν του μιλάς, σταυρό αν δεν του δείξεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλος ο κόσμος και το χρυσάφι, κάθε παλάτι κι όλη η γη,
 Όλα δικά σας, όλα δικά σας, για μένα ο Χριστός μόνο μ' αρκεί.

Μην πεις πως κάποιον αγαπάς, το αίμα σου κι αν δώσεις
 αν με Χριστό και Γολγοθά, δρόμο δεν του 'χεις στρώσει.

Μην πεις πως κάποιον αγαπάς, τ' αστέρια σε μαντήλι
 στα πόδια Του κι αν ακουμπάς, αν δεν γνωρίζει Κύρη.

237. ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, 2001

- 1. Ζω τα λόγια εκείνα Χριστέ μου**,
 που 'χεις πει κει ψηλά στο σταυρό,
 (που συγχώρεσες τους σταυρωτές Σου,
 και μένα τον αμαρτωλό.) 2

ΕΠΩΔΟΣ

Σημαίνει η ώρα της δόξας,
 έρχεται άπλετο φως,
 (η αλήθεια θα λάμψει σαν ήλιος,
 καινούριος θα βγει ουρανός.) 2

- 2. Ω πόση αγάπη Χριστέ μου**,
 δεν χωράει ανθρώπινος νους,
 (να βρεθείς κει ψηλά καρφωμένος
 για όλους τους αμαρτωλούς.) 2

238. ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ Μ' ΑΓΑΠΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

- 1. Σωτήρα μου, Εσύ που μ' αγαπάς**
κι από το χέρι πάντα με κρατάς,
μες τα πυκνά σκοτάδια σαν διαβώ,
το ξέρω, έχω Εσένα οδηγό!

ΕΠΩΔΟΣ

Εσύ μου δίνεις δύναμη, μου δίνεις ζωή,
και τώρα έχω αγάπη και χαρά αληθινή!
Ειρήνη Εσύ, μου χάρισες βαθιά στην ψυχή
και έδωσες το Πνεύμα Σου να μ' οδηγή!

- 2. Σωτήρα μου, Εσύ που μ' οδηγείς**
και το τιμόνι της ζωής κρατείς,
σε δυσκολίες κι αν θα πορευθώ,
Εσένα πάντα θα ακολουθώ!
- 3. Σωτήρα μου, Εσύ που μ' αγαπάς,**
στον ουρανό μια μέρα θα με πας
να ζήσουμε αιώνια μαζί,
να χαίρομαι την ένδοξη ζωή!

(ΙΕ:5)

239. ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ...ΤΑ ΧΕΡΙΑ ...ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ

CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Αυτά τα ΜΑΤΙΑ π' αγκαλιάσανε τη γη,**
αυτά τα ΜΑΤΙΑ όλο γλύκας χρυσαυγή,
αυτά τα ΜΑΤΙΑ που δακρύσαν στο κακό,
του Λυτρωτή μου έσβησαν εις το σταυρό.

ΕΠΩΔΟΣ

Τον αγαπάς τον Ιησού που 'ρθε για σένα;
Τον αγαπάς που κήρυξε τον λυτρωμό;
Τον αγαπάς που απ' τις πληγές Του στάζει αίμα
και που ανέβηκε για σένα στο σταυρό; (2)

- 2. Αυτά τα ΧΕΡΙΑ που θεράπευσαν τυφλούς,**
αυτά τα ΧΕΡΙΑ που ταΐσαν τους φτωχούς,
αυτά τα ΧΕΡΙΑ που ακουμπήσαν το λεπρό,
του Ιησού μου, τα καρφώσαν στο σταυρό.
- 3. Αυτά τα ΠΟΔΙΑ που περνάτησαν γυμνά,**
αυτά τα ΠΟΔΙΑ π' ανηφόρισαν βουνά,
αυτά τα ΠΟΔΙΑ που τ' αγκάλιασα κι εγώ,
του Ιησού μου, τα πληγώσαν στο σταυρό.

240. ΔΟΣ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ ΘΕΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Δος μου ΑΓΑΠΗ Θεέ μου,
να Σε υμνώ, να Σε υμνώ, να Σε υμνώ.
Δος μου αγάπη Θεέ μου,
να Σε υμνώ, να Σε υμνώ, να Σε υμνώ Χριστέ!
Σε Σε ανήκει ο αίμος, η δύναμη, η δόξα Θεέ.
Δος μου αγάπη Θεέ μου,
να Σε υμνώ, να Σε υμνώ, να Σε υμνώ Χριστέ.

Δος μου τη ΔΥΝΑΜΗ Σου,
να περπατώ, να περπατώ, να περπατώ.
Δος μου τη δύναμή Σου,
να περπατώ, να περπατώ, να περπατώ με Σε.
Μόνο η χάρη Σου Θεέ μου, δίνει φτερά
ψηλά να πετώ. Δος μου τη δύναμή Σου
να περπατώ, να περπατώ, να περπατώ με Σε.

Χτίσε το θρόνο Σου εντός μου,
να κατοικείς, να κατοικείς, να κατοικείς.
Χτίσε το θρόνο Σου εντός μου,
να κατοικείς, να κατοικείς, να κατοικείς Χριστέ!
Κι εγώ θα δίνω σε Σε δόξα,
αίνο, προσκύνηση, λατρεία, τιμή.
Χτίσε το θρόνο Σου εντός μου
να κατοικείς, να κατοικείς, να κατοικείς Χριστέ!

241. ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ Μ' ΑΓΑΠΗΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Ερμηνεία: ΝΙΚΟΛΑΪ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΙΚΤΟΡΩΦ - 2η φωνή: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

1. **Ω Θεέ, Κύριέ μου αγαθέ, πάνσοφε δημιουργέ,**
θέλω να Σ' ευχαριστήσω
για όλα αυτά που χεις κάνει στη ζωή
τη δική μου άγιε, μπροστά Σου να προσκυνήσω

ΕΠΩΔΟΣ

Γιατί τόσο, τόσο μ' αγάπησες Πατέρα,
που έστειλες στη γη το γιο Σου,
για να πεθάνει για εμένα στο σταυρό.
Τώρα μου χάρισε ζωή αιώνια,
πίστεψα στην ανάστασή Του, δεν θα χαθώ,
δεν θ' απολεσθώ, αιώνια θα ζούμε μαζί.

2. **Κάλεσε σε μετάνοια αμαρτωλούς**
και θεράπευσε πολλούς απ' ανίατες ασθένειες.
Πάντοτε έπραττε το αγαθό άγιο θέλημα του Θεού,
σ' όλους έκανε μόνο το καλό.
3. **Όμως κάποιοι Τον φθόνησαν πολύ,**
που είχαν μίσος στην καρδιά, είχε φύγει η αγάπη τους,
Τον καταδίκασαν σε θάνατο, στο σταυρό Τον κάρφωσαν,
μα έτσι εκπλήρωσαν το σχέδιο του Θεού.

242. Ω, ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΑ

"Oh How He Loves You And Me"

Μουσική: ΚΑΙΖΕΡ, 1979 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ω, πόσο ΜΕ αγαπά! Ω, πόσο ΣΕ αγαπά!

Για σένα έδωσε τον εαυτό Του,
ο Ιησούς μου σε αγαπάει, στέκεται και σε καλεί.

Ο Ιησούς στο σταυρό, πέθανε για να ζήσω εγώ,
ω πως μπορώ ν' αρνηθώ τέτοια αγάπη,
αγάπη θεία, που ξεπερνάει κάθε άλλη αγάπη στη γη.

243. ΑΓΑΠΗ ΑΙΩΝΙΑ

“Unfailing Love”

Μουσική - Στίχοι: CHRIS TOMLIN - Ελλην. στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Αγάπη αιώνια, γλυκιά και θαυμαστή,
που έρχεται από ψηλά κάτω στη γη.
Αγάπη που προσφέρθηκε στη θέση μου να καρφωθεί,
να μ' απαλλάξει απ' την κάθε ενοχή. (2)

Κι αν τα πάντα αλλάξουν μες τον κόσμο
κι αν τα σίγουρα ταλαντευτούν,
Εγώ εμπιστεύομαι σε Σένα Ιησού Χριστέ,
στις υποσχέσεις Σου και στην αγάπη Σου.

Αγάπη αιώνια, γλυκιά και θαυμαστή,
που με αγγίζει κάθε μέρα στη ζωή,
με αγκαλιάζει με στοργή, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή,
αγάπη αιώνια, γλυκιά και θαυμαστή. (2)

244. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ

Μουσική - Στίχοι - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός κυβερνά,
πάντα μας περιμένει κι όλους μας αγαπά! (2),

1. **Όπου υπάρχει αγάπη,** εκεί είναι εκκλησιά
με «καντήλια» (*) αναμμένα που να ανάβουν τα κεριά.
Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχει και χαρά
και ένα πνεύμα ευχαριστίας που συντρίβει τα δεσμά.
2. **Όπου υπάρχει η αγάπη,** είναι όλα καθαρά
και κανείς δεν βασιλεύει, γιατί έχουν Βασιλιά.
Όπου υπάρχει η αγάπη, εκεί ανάβουν τα κεριά
και το «λάδι» στα καντήλια διαρκεί παντοτινά
3. **Όπου υπάρχει αγάπη,** πάντα συγχωρεί
πάντα υπομένει και παρηγορεί.
Όπου υπάρχει η αγάπη, ποτέ της δεν μισεί
πάντα σε περιμένει και μακροθυμεί.

245. ΠΟΣΟ Σ' ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982

CD Ε4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Πόσο Σ' αγαπώ, πόσο Σ' αγαπώ,**
τη ζωή μου Εσύ γεμίζεις με σκοπό.
Πόσο Σ' αγαπώ, πόσο Σ' αγαπώ,
τη ζωή μου Εσύ γεμίζεις με σκοπό.

Με εμπνέεις με τραγούδια

να Σου τραγουδώ κάθε ώρα και στιγμή,
το γλυκό το άρωμά Σου,
σαν λουλουδι σκόρπισες σ' όλη τη γη.

2. **Πόσο Σ' αγαπώ και Σ' ευχαριστώ,**
γιατί πέθανες για μένα στο σταυρό!
Πόσο Σ' αγαπώ και Σ' ευχαριστώ,
με συγχώρησες και έχω ουρανό.

Ω Χριστέ μου μ' έχεις ελευθερώσει,

σαν καράβι ταξιδεύω στ' ανοιχτά,
έχω την αγάπη Σου πυξίδα
(και με θάρρος, μου φουσκώνεις τα πανιά
και με πίστη μου γεμίζεις την καρδιά!) 2

246. ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Άλλος δεν μπορεί,

την καρδιά ν' αγγίξει όπως Εσύ!
Έψαξα τον κόσμο, σ' όλη τη γη,
κανείς, άλλος δεν μπορεί! (2)

Απ' τον θρόνο Σου ρέει χάρη και έλεος,
απ' το χέρι Σου θεραπεία.
Αγκαλιάζεις Εσύ όποιον Σε εκζητεί,
άλλος δεν μπορεί...

247. ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Τι να σου πω, πού λόγια ναβρώ,**
και πώς να σου μιλήσω;
Χέρια νεκρά, μάτια σβηστά, και τώρα, πώς να ζήσω;

Ψάχνω ναβρώ, αυτό τον Χριστό,
που μούπε «Σ' αγαπάω».
μα, είναι νεκρό, ψηλά στο σταυρό το σώμα που κοιτάω.

Ναι, Σ' αγαπώ!!! Ναι, Σ' αγαπώ!!! (2)

2. **Έχω σκοπό, όσο θα ζω,** Εσέ να ακολουθάω,
όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, για Σένα να μιλάω.

Το αίμα Σου αυτό, το θεϊκό θυσίασες για μένα,
αιώνια ζωή, ανάσταση λαμπρή, θυσίασες για μένα.

Ναι, Σ' αγαπώ!!! Ναι, Σ' αγαπώ!!! (2)

3. **Τον άδη, μαζί τον θάνατο** ενίκησες για πάντα,
αναστήθηκες, Σου τραγουδώ, αιώνια μπαλάντα.

Ναι Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ, ναι Ιησού, Σ' αγαπώ

248. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΑΣ Σ' ΑΓΑΠΟΥΜΕ

"Blessed Be The Lord God Almighty"

Μουσική: BOB FITTS - Απόδοση στίχων: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis, ainesis

Ω Κύριέ μας Σ' αγαπούμε,
Συ πρώτος μας αγάπησες
την αγάπη και τη χάρη Σου υμνούσε
και με πίστη το όνομά Σου υψώνουμε.

Κύριος Θεός παντοκράτωρ,
ο Ων, ο Ην κι Ερχόμενος!
Κύριος Θεός παντοκράτωρ, Πρώτος και Έσχατος!

249. ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

- 1. Χριστέ μου Σ' αγαπώ,**
και το 'βαλα σκοπό να Σε υπηρετήσω,
το ξέρω πως θα βρω ασήκωτο σταυρό,
μα θα Σ' ακολουθήσω.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι αν έρθουν συμφορές, βουνά μεγάλα
και πειρασμοί πολλοί,
(από το Πνεύμα Σου Χριστέ μια στάλα
στο φως να μ' οδηγεί.) **2**

- 2. Χριστέ μου μ' αγαπάς**
και θέλεις να με πας στο άγιο Σου το θρόνο,
μαρτύρησες φρικτά να βρω εγώ χαρά,
με το δικό Σου πόνο.

(A:13 /I:13)

250. ΚΥΡΙΕ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

Μουσική: LARS AKE LURDBERG - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

- 1. Κύριε στην ΑΓΑΠΗ Σου θα τρέξω**
είν' απαλή, σαν αύρα πρωινή,
σαν τρυφερά μου κράζει να διαλέξω,
στην απλωσιά, ζωή αληθινή.

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριε θέλω Συ να με διδάξεις
να Σ' αγαπώ με όλη την καρδιά.

- 2. Κύριε στην ΑΓΑΠΗ Σου γυρεύω**
να βρω για την ψυχή μου λευτεριά,
δεν είν' δεσμά όσο την αγναντεύω,
έχει πελάγου μακρινού θωριά.

3. **Κύριε στην ΑΓΑΠΗ Σου ατενίζω**
να βρω δικαιοσύνη καθαρή,
μονάχα στο σταυρό την αντικρίζω,
αληθινή, γεμάτη θαλπωρή.

251. Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Πίσω μη γυρίσεις, ποτέ σου μη λυγίσεις,**
ξέχασέ τα όλα τα παλιά,
κοίταξε μπροστά σου, μίλα απ' την καρδιά σου,
λόγια αγάπης, αιώνια καθαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ο Θεός σ' αγαπά, σ' αγαπά, σ' αγαπά
και θα είναι μαζί σου, όπου κι αν πας. (2)

2. **Ο Διάβολος γυρίζει, ποιον να κατηγορήσει,**
σαν λιοντάρι, ποιον να καταπιεί,
μην του δώσεις τόπο, μίλα του τον "Λόγο",
ρίξε τον εκεί, στη "φυλακή".

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ο Θεός σ' αγαπά, σ' αγαπά, σ' αγαπά
και θα είναι μαζί σου, όπου κι αν πας.

Ο Θεός σ' αγαπά, σ' αγαπά, σ' αγαπά
και στα χέρια τη νίκη Του κρατάς.

3. **Όλοι ενωμένοι, μαζί αγαπημένοι,**
ας τρέξουμε ακόμα μια φορά,
όλοι να σταθούμε, στον "πόλεμο" να μπούμε,
όλοι με μια πίστη στην καρδιά.

*«Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα εν ημέρα θλίψεως, και γνωρίζει
τους ελπίζοντας επ' Αυτόν» (Ναούμ Α1:7)*

252. Ο Ι.ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΥ ΜΙΛΑ (ΙΖ:15)**(Στην καρδιά, στην καρδιά)**Μουσική: ARRD BACKHAUS - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. Ο Ιησούς Χριστός σου μιλά, **στην καρδιά, στην καρδιά**, είναι δίπλα σου, είναι κοντά, τι χαρά, τι χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Στην καρδιά στην καρδιά! Στην καρδιά, στην καρδιά!
Άκουσε, πως σου μιλά.

2. Ψιθυρίζει λόγια γλυκά, **στην καρδιά, στην καρδιά**, για ειρήνη, για λευτεριά, τι χαρά, τι χαρά.
3. Κάθε λόγος στάζει απαλά, **στην καρδιά, στην καρδιά**, όλος δύναμη και δροσιά, τι χαρά, τι χαρά.
4. Ο Χριστός πονούσε βαθιά, **στην καρδιά, στην καρδιά**, πλήρωσε για σένα ακριβά, για να βρεις τη χαρά.
5. Κρύψ' τα λόγια Του τα χρυσά, **στην καρδιά, στην καρδιά**, και μη μένεις άλλο μακριά απ' τη γνήσια χαρά.

(Γ:73 /Η:467 /ΙΔ:182)

253. ΥΜΝΗΘΗΤΩ Η ΑΓΑΠΗ**“Will Sing Of My Redeemer” 1877**Μουσική: JAMES Mc GRANAHAN (1840-1907) - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
Αγγλικοί στίχοι: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876)
CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Υμνηθήτω η αγάπη**, του ενδόξου λυτρωτού, του επί του σταυρού θανόντος, εμού χάριν του θνητού!

ΕΠΩΔΟΣ

Υμνηθήτω ο σωτήρ μου, με το αίμα ο λυτρωτής,
το χυθέν επί του ξύλου, μ' έσωσεν εκ της ποινής.

2. **Συνεχώς θα διηγώμαι**, πως με έσωσεν Αυτός, πως επλήρωσε τα λύτρα, ο σωτήρ μου ο Χριστός!

3. **Θα αινώ τον λυτρωτή μου**, Αυτός είναι βοηθός,
Κατά πάσης αμαρτίας και του κόσμου, αληθώς!
4. **Υμνηθήτω ο σωτήρ μου**, με κατέστησεν υιόν,
του Πατρός του ουρανού, τώρα ζω πάντα μ' Αυτόν.

254. ΑΓΑΠΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Αγάπη θαυμαστή**, η άγια Σου θωριά.
Αγάπη θαυμαστή, σαν θάλασσα βαθιά.
Αγάπη θαυμαστή, η Πατρική καρδιά!

ΕΠΩΔΟΣ

Για την αγάπη Σου Πατέρα,
Σου φέρνω της καρδιάς μου τον καρπό!
Νότες αγάπης να βάλεις σαν ύμνο να πω:
«Σ' αγαπώ»

2. **Αγάπη θαυμαστή**, το έργο του σταυρού.
Αγάπη θαυμαστή, το αίμα του Χριστού.
Αγάπη θαυμαστή, η νίκη τ' ουρανού!
3. **Αγάπη θαυμαστή**, ουράνιος ποταμός.
Αγάπη θαυμαστή, νέας ζωής παλμός.
Αγάπη θαυμαστή, τραγούδι και ψαλμός!

255. ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ / ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή μου
ουράνιο μου 'δωσε σκοπό
και ψάλλω μέσα απ' την ψυχή μου:
Τον αγαπώ, Τον αγαπώ,
με τον Χριστό βρήκα σκοπό! Τον αγαπώ!

(12:14)

256. ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΩ 'ΓΩ ΣΩΣΤΑ

Μουσική: PETER STRAUCH - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Πως θα ξέρω 'γω σωστά**, ποιος στ' αλήθεια μ' αγαπά;
Που θε να βρω τη χαρά που ζητώ κάθε φορά;
Όλοι λέν' μ' αγαπούν,
στα μάτια μου όμως βλέπω παγωνιά.
Τριγυρνώ και ρωτώ: Ποιος τάχα χαρά θα μου δώσει;
2. **Την ειρήνη που ποθώ**, που να τρέξω να την βρω;
Πως να σπάσω τα δεσμά και να βγω στη λευτεριά;
Όλοι λέν' πως μπορούν,
αλήθεια, αγάπη, ειρήνη, λευτεριά, να μου πουν,
που θα βρω και ψάχνω καθώς ψάχνουν όλοι.
3. **Τώρα που 'μαθα σωστά**, ποιος μονάχα μ' αγαπά,
τώρα που 'βρα τον Χριστό, λυτρωτή και αδελφό.
Θα το πω φωναχτά,
αλήθεια, αγάπη, ειρήνη, λευτεριά, ο Χριστός, ο Χριστός,
μπορεί μόν' Αυτός να σου δώσει.

257. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ

Τον αγαπώ, Τον αγαπώ, τον Ιησού μου αγαπώ,
κι όσο θα ζω στον κόσμο αυτό,
να Τον κοιτάζω μες στα μάτια λαχταρώ.

1. **Πως να ξεχάσω τον καλό μου ποιμένα**,
που με πόνο στα βράχια και στις ρεματιές
έφαχνε 'μένα, που πλανιόμουν χαμένος
στου θανάτου τις άγριες πλαγιές;

2. **Πως να ξεχάσω τη γλυκιά κείνη μέρα,**
που σιμά μου γονάτισ' ο Ιησούς Χριστός;
Έφτιαξε λάσπη και για πρώτη φορά μου,
ο τυφλός, στη ζωή μου είδα φως.
3. **Πως να κοιτάξω τα στολίδια του κόσμου,**
όταν ξέρω πως κρύβουν ψέμα και φωτιά;
Έχω δικό μου τον Χριστό που γεμίζει
την ψυχή μου μ' ανείπωτη χαρά.

258. ΙΗΣΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD Ε2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ!» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ιησού, η αγάπη Σου τέλος δεν έχει,**
τα ελέη Σου δεν τελειώνουν ποτέ!
Κάθε πρωί είναι καινούρια, είναι καινούρια,
μεγάλη η χάρη Σου Χριστέ, μεγάλη η αγάπη Σου!
2. **Είναι καλός, είναι καλός,**
είναι τόσο καλός ο ζωντανός Θεός!
Είναι καλός, είναι καλός,
Δες κι εσύ ο Χριστός είναι καλός
3. **Σε αγαπώ, Σε αγαπώ**
και Σε ευχαριστώ που πήγες στο σταυρό!
Σε αγαπώ, Σε αγαπώ,
ναι Χριστέ μου πολύ Σε αγαπώ
Κάθε πρωί είναι καινούρια, είναι καινούρια,
μεγάλη η χάρη Σου Χριστέ, μεγάλη η αγάπη Σου!
Σε αγαπώ, Σε αγαπώ,
Σε αγαπώ και Σε ευχαριστώ. (2)

*«...Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει
τας καρδιάς σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού»
(Φιλιππησίους Δ/4:7)*

259. ΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ**(ε π ω δ ο ι)****"This Is My Commandment"** (Ιωάννης ΙΓ/13:34)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

- **Να η εντολή Μου** «...αγαπάτε αλλήλους
όπως σας αγαπώ» (2)
όπως σας αγαπώ, όπως σας αγαπώ»,
όπως σας αγαπώ, όπως σας αγαπώ»!
Να η εντολή Μου «...αγαπάτε αλλήλους
όπως σας αγαπώ»!
- **Αυτός σ' αγαπά,**
φίλε τι μήνυμα θαυμαστό
κι εγώ σ' αγαπώ φίλε, μεγάλο κι αληθινό.
- **Πόσο καλός είν' ο Θεός,**
ο δυνατός είναι Αυτός, καλός.
Μ' αγάπησε, με λύτρωσε,
Έρθε στη γη και μ' αγκάλιασε

260. ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ**"God Is So God"**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

- **Πόσο καλός,** πόσο καλός, πόσο καλός
είναι Αυτός σε με.
- **Τον αγαπώ,** Τον αγαπώ, Τον αγαπώ,
γιατί μ' έσωσε!
- **Δοξάζω Αυτόν,** δοξάζω Αυτόν, δοξάζω Αυτόν,
που με λύτρωσε.
- **Πόσο καλός,** πόσο καλός, πόσο καλός
είναι Αυτός σε με.

261. ΦΕΓΓΕΙ ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΜΠΡΟ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΘΕΜ & Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Φέγγει εμπρός σου αστέρι λαμπρό**
φέγγει αστέρι λαμπρό. (2)
Φέγγει αστέρι, αστέρι του Θεού σου
και σου χαράζει το δρόμο αυτό,
για τον αιώνιο σκοπό.

ΕΠΩΔΟΣ

Φέγγει αστέρι λαμπρό (2)
και την καρδιά σου οδηγεί,
στο δρόμο αυτό τον στενό.

2. **Κι αν σκοτεινιά πέσει πολύ πυκνή**
και πνίγει κάθε πνοή σου. (2)
και το περπάτημα στην προσευχή ελαπώνει
και πια δεν βλέπεις το δρόμο αυτό,
για τον αιώνιο σκοπό.
3. **Κοίτα τι λέγει για σε η Γραφή,**
πως ο Θεός, σου μιλεί. (2)
Ο υπομείνας ως τέλους αυτός θα σώσει
διά παντός μια αιώνια ψυχή,
για τον αιώνιο σκοπό.

(Γ:185,301 /ΙΔ:67)

262. ΑΣ ΦΑΝΕΙ Η ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΣΟΥ

Ψαλμός Μ/40:1-3

Μουσική: Τ. JONES/JAS. FITCH - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

Ας φανεί «εν εμοί» η ωραιότης Του,
Θείον πάθος, αγάπη κι αγνότης Του.
Πνεύμα Συ άγιον, φύση μου άγνισον,
Ας φανεί «εν εμοί» η ωραιότης Του.

Εκ του λάκκου μ' εξήγαγε και εκ του πηλού,
Έστησεν επί πέτρας Αυτός τους πόδας μου.
Άσμα νέο γλυκύ έθεσεν εντός εμού,
Τι χαρά, θα με λάβει πλησίον Του.

263. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» -- ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. **Ο Κύριος είν' φως, το σώμα Του περιβάλλει,**
με κεφαλή Αυτόν, σ' όποιον δεν αμφιβάλλει.
Το σώμα Του οδηγεί στη δύσκολη ζωή,
και δόξα και τιμή, δίνει σ' όποιον νικάει.
2. **Δίνει φωτιά Αυτός, σ' αυτόν που ακολουθάει,**
φωτιά του Πνεύματος, εχθρό για να νικάει.
Δίνει ό,τι αν ζητείς, στον φόβο πια δεν ζεις,
και βγαίνουν οι καρποί του Πνεύματος με χάρη.
3. **Δώσε τώρα αυτά και σ' άλλους να σωθούνε,**
γιατί έρχονται πυρά και δεν μπορούν να βγούνε.
Αν δεν τους πεις εσύ, τη νίκη που έχεις βρει,
για νάχουνε κι αυτοί το φως να τους περιβάλλει.

264. ΠΑΡΕ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1973

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

Πάρε τα ελαττώματά μας, Κύριε,
βάλε αγάπη στην καρδιά μας Ύψιστε.
Κάνε γλυκιά φωνή ν' ακούμε,
δική Σου παντοτινά. (2)

Μέρες κακές θα έρθουν τώρα και πονηρές,
μας εμείς θα προχωρούμε πάντα,
με προσευχές.
Να φθάσουμε ψηλά στον ουρανό,
να ζούμε με τον Θεό. (2)

Θ' απαλλαχτούμε απ' τον δυνάστη τον Πονηρό,
τότε θα ζούμε πάντα μόνο, με τον Θεό.
Δικαιοσύνη θα υπάρχει εκεί,
αγάπη αληθινή. (2)

265. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΔΙΨΩ-ΠΕΙΝΩ-ΖΗΤΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ»

1. **Ιησού μου ΔΙΨΩ, δώσε μου «νερό»,**
 Ιησού μου διψώ, δώσε μου να πιω,
 από την αστείρευτη πηγή Σου.
 Δώσε μου να πιω, να ξεδιψάσω,
δώσε μου ΝΕΡΟ.
 Μες τα χέρια Σου να ξαποστάσω,
 δώσε μου να πιω, να ξεδιψάσω,
 δώσε μου νερό, Ιησού μου ΔΙΨΩ.

2. **Ιησού μου ΠΕΙΝΩ, δώσε μου «τροφή»,**
 Ιησού μου πεινώ, δώσε μου ψωμί,
 απ' το λόγο Σου για να χορτάσω.
 Και στα πόδια Σου να ξαποστάσω,
δώσε μου ΤΡΟΦΗ.
 Δώσε μου από τ' άγιό Σου σώμα,
 μείνε εδώ, Σε χρειάζομαι ακόμα,
 ναι, μπορείς Εσύ, Ιησού μου Εσύ.

3. **Ιησού μου ΖΗΤΩ «Πνεύμα άγιο»,**
 Ιησού μου ζητώ το Πνεύμα τ' άγιο,
 να μπορέσω να Σ' ακολουθήσω,
 τα αχνάρια Σου να μην αφήσω,
Ιησού ΖΗΤΩ.
 Την αιώνια ζωή να ζήσω
 και μαζί Σου για να κατοικήσω,
 Ιησού ζητώ, Ιησού ζητώ (πάντοτε μαζί).

«Εάν κάποιος διψά, ας έρχεται προς Εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει εις Εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουν ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού» (Ιωάννης Δ14:37-38).

266. ΙΗΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 2000

Ιησού, δροσιά μες στην αγκαλιά Σου κρύβεις,
ακρογιαλιά, νάρθω να Σε βρω. (2)

Με τη ματιά Σου στην ψυχούλα μου,
χαρά γεμίζεις την καρδούλα μου.
Ζωή μου δίνεις, φως να περπατώ,
δύναμη είσαι, βράχος ν' ακουμπώ.

Εσένα θάχω πάντα αρχηγό,
φίλο, πατέρα, μάνα κι αδελφό.
Στη χάρη Σου να ζω, να περπατώ,
μόνο μ' Εσένα, μ' Εσένα π' αγαπώ.

267. ΔΟΞΑ ΔΟΞΑ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ (Ζ:18)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 /ΕΑΕΠ - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Δόξα, δόξα, αλληλούια,**
ψάλλει η καρδιά και τραγουδά:
(- Ο Χριστός μας έσωσε, τη ζωή μας άλλαξε,
και το Πνεύμα του Θεού, τώρα κυβερνά) **2**
2. **Έλα τώρα, έλα Κύριε,**
κάθε μέρα Συ να μ' οδηγείς.
(- Κράτησέ μας καθαρούς, γίνε Συ ο αρχηγός
και το Πνεύμα Σου Χριστέ να μας κυβερνά) **2**
3. **Δώσε τώρα μια Πεντηκοστή,**
στο λαό Σου για να πληρωθεί.
(Δώσε μας χαρίσματα, κάνε νέα θαύματα,
η εκκλησία Σου Χριστέ να ετοιμαστεί) **2**
4. **Αλληλούια, δόξα, ωσαννά,**
έρχεται ο Κύριος ξανά.
(- Οι νεκροί θ' αναστηθούν κι οι πιστοί
θα αρπαχτούν
και στη δόξα του Θεού, όλοι θα βρεθούν) **2**

268. ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ

Μουσική: ROBIN MARK - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

1. **Αυτές είναι οι ημέρες του Ηλία**
του Θεού ο Λόγος θ' ακουστεί,
αυτές είναι οι ημέρες των δίκαιων όλων
σαν φλόγα θα φανούν στη γη.

Ημέρες δοκιμασίας μάχαιρας και λοιμού
η φωνή μας μες την έρημο κράζει τώρα:
«Ετοιμάστε τον δρόμο του Θεού»

ΕΠΩΔΟΣ

Ίδου ο Υιός σε άλογο λευκό,
επάνω στις νεφέλες, έρχεται λαμπρός.
Κοιτάξτε ψηλά πέρα απ' τα βουνά,
έρχεται ο σωτήρας, ο θαυμαστός.

2. **Είναι ημέρες να βγάλουν σάρκα,**
τα κόκαλα τα ξερά,
να χτίσουμε δοξολογίας ναό
με λιθάρια ζωντανά

Λευκά τα χωράφια στον κόσμο
είν' η ώρα του θερισμού,
κι εμείς προχωρούμε με το Λόγο στα χείλη
φέρνοντας το φως παντού.

269. ΣΗΚΩ ΦΩΤΙΖΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

**Σήκω φωτίζου, ήλθε το φως σου
κι η δόξα του Κυρίου ανέτειλε. (2)**
Σήκω φωτίζου, ήλθε το φως σου
κι η δόξα του Κυρίου ανέτειλε. (2)

Επειδή σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη
πυκνή ομίχλη τα έθνη,
για σένα όμως θ ανατείλει ο Κύριος
και η δόξα Του θα φανερωθεί. (Ησαΐας 60:1-2)

270. ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΘΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝΕ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - 1η εκτέλεση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Οι πέτρες θα φωνάξουνε, αν δεν φωνάξω εγώ!
 Οι πέτρες θα Σε δοξάσουνε, αν σε Σε δοξάσω Εγώ.

- 1. Θα Σε δοξάζω ξανά, αλληλούια, ωσαννά,**
 μεγάλη μου βασιλιά, ψάλλω μέσα απ' την καρδιά,
 είσαι τρανός, είσαι Κύριος, είσαι Θεός.
- 2. Ναι, θα Σου ψάλλω ξανά, αλληλούια, ωσαννά,**
 η δόξα ανήκει σε Σε, πάνσοφε δημιουργέ,
 δόξα, τιμή και λατρεία ανήκουν σε Σε.

271. ΘΑ ΣΕ ΣΗΚΩΣΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
 CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- 1. Τα γλυκά σου μάτια σαν περισσότερώνας,**
 τα στυφνά μαλλιά σου, σαν κοπάδι προβάτων,
 τα χείλη σου σαν ταινία ερυθρή,
 ο λαιμός σου όμοιος του κύκνου.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα σε σηκώσω στα δυο Μου χέρια,
 στα δυο λευκά μου ματωμένα περιστέρια. (2)

- 2. Η ανάσα σου μυρίζει νάρδο κρόκο,**
 πλημμυρίζει ο αγέρας ευωδιές,
 τα κοσμήματα σου λάμπουνε στο φως μου,
 κι όλοι Νύμφη Μου, εσένα παρατηρούν.
- 3. Καίει μια φλόγα προσμονής αιθέρια,**
 περιμένεις Νύμφη τον Νυμφίο,
 ομορφαίνει γύρω γύρω το τοπίο,
 σαν ηχεί η φωνή Του δυνατά.

272. ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Μουσική: HARPER KREISER - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- **Προσεκλήθην στην βασιλεία,**
 προσεκλήθην στην βασιλεία,
 του Πατρός μου την ουρανία, προς τα πίσω δεν γυρνώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Πλήρωσόν με αγάπης Χριστέ,

να κερδίζω ψυχάς δια Σε, Πνεύμα θείον ζητώ,
 τους εχθρούς μου ν' αγαπώ!

Πλήρωσόν με αγάπης Χριστέ!

Θα μαρτυρώ τον Λυτρωτή μου, ουδέποτε θα αισχυνθώ,
 τα' όνομά Του να υψώνω, Αυτόν και μόνο θ' αγαπώ.

- **Σου χαρίζω τον κόσμο ολον,**
 σου χαρίζω τον κόσμο όλον,
 δος εις εμέ τον Χριστόν μου μόνον,
 προς τα οπίσω δεν γυρνώ.
- **Είμαι τέκνο Σου Θεέ μου!**
 Είμαι τέκνο Σου Θεέ μου, είμαι τέκνο Σου Θεέ μου,
 προς τα οπίσω δεν γυρνώ.

273. ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
 CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενорχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Σαν φωτιά την καρδιά μου την καις,
 σαν φωτιά την ανάσα ζεσταίνεις
 μες στο "γίγνε" μου Εσύ φέγγεις, τη ζωή Εσύ κρατάς.

Σαν ποτάμι ουράνιο γοργό,
 που αναβλύζει από ουράνιο αγρό,
 την ψυχή μου χορταίνεις νερό, σαν ελάφι σε Σε ξεδιψώ.

Ξεδιψώ και πετώ σαν πουλί
 στα δικά Σου τα ουράνια μέρη
 με γεμίζεις Θεέ μου Εσύ, ξεδιψώ και πετώ σαν πουλί.

274. Ω ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

“Oh Blessed Church Of God”

Μουσική - Στίχοι: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

1. Ω εκκλησία του Θεού ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ω εκκλησία είσαι άγια καθαρή.
Ο Κύριός σου σε ποθεί σε περιμένει,
στην παρουσία Του αιώνια να μπεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Ήρθε η ώρα να υψώσεις το όνομά Του,
ήρθε η ώρα για τον Κύριο να εργαστείς.
Ώσπου τη μέρα που θα έρθει ο λυτρωτής σου,
να σε αρπάξει μες στη δόξα Του να ζεις.

2. Ω εκκλησία στον Ιησού ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ,

ω εκκλησία είναι ώρα να αυξηθείς.
Μες στη νηστεία, προσευχή παραδομένη,
στο Λόγο του Θεού να στηριχθείς.

3. Ω εκκλησία του Θεού ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ,

είσαι η Νύμφη του Αρνίου η ένδοξη.
Με δόξα και χαρίσματα είσαι ντυμένη,
με χρυσοϋφαντη και άσπιλη στολή.

4. Ω εκκλησία με άγιο αίμα ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗ,

είσαι άγιο έθνος, βασιλείς και ιερείς.
Απ' την αγάπη του Ιησού, ω λυτρωμένη
και Συ Αυτόν αιώνια θα ευλογείς

275. ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΣ

Μουσική: JOHN SELLERS - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

Σηκώνεται ο μέγας Θεός, σηκώνεται ο μέγας Θεός!
Οι εχθροί Του σκορπίζουν, τα παιδιά Του νικούν!
Ας χαρούν οι πιστοί Του, θριαμβεύει ο Θεός!
Ας χαρούν οι πιστοί Του, θριαμβεύει ο Θεός! (2)

276. ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Στέκομαι μπροστά στο θρόνο Σου,**
στην παρουσία Σου, στα πόδια Σου Θεέ μου.
Τη φωτιά Σου τώρα λαχταρώ,
το Πνεύμα Σου ζητώ, Αυτός να με γεμίσει.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα Ιησού, άγγιξέ με Εσύ,
έλα στη ζωή μου δυνατός
Έλα Θεέ με το Πνεύμα Σου,
φέρε με, μες το δικό Σου φως.

2. **Όπου με θέλεις νάμαι εγώ,**
μ' Εσένα περπατώ, στα βήματα βαδίζω.
Όπου με στείλεις «ναι» θα πω,
στο θέλημά Σου εγώ, να Σε υπηρετήσω.

277. ΜΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Μες στο Πνεύμα Σου θέλω να αφεθώ,**
μες στην παρουσία Σου να χαθώ.
(Το γλυκό Σου χάδι πάλι να γευτώ,
τ' άγιο πρόσωπό Σου ν' αντικρίσω). 2

ΕΠΩΔΟΣ

Μέσα στην παρουσία Σου είναι όλα τόσο όμορφα,
μέσα στη δόξα Σου θέλω να μείνω αιώνια,
μέσα στη δόξα Σου θέλω να μείνω αιώνια!
Αιώνια..... Αιώνια.....

2. **Η ζεστή πνοή Σου φυσάει σε μένα ξανά,**
στέκομαι σε άγια παρουσία.
(Χρίσμα ουρανού έχει επάνω μου,
όλα έχουν σβήσει γύρω μου). 2

278. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΠΝΗΜΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- 1. Στείλε το Πνεύμα Σου Κύριε,**
σε όλους τους λαούς της γης.
Οι γιοι Σου και οι κόρες Σου να έχουν προφητική φωνή.
Με όνειρα και οράσεις φανέρωσε την άγια Σου καρδιά.
Η πίστη μας δυναμώνει, οι ουρανοί αγάλλονται,
που Σου θα 'ρθεις ξανά.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα γίνει ένα **ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΠΝΗΜΑ**,
θα έρθει αναζωπύρωση στη χώρα μας.
Θα γίνει ένα μεγάλο ξύπνημα,
και όσοι δεχτούν τον Ιησού, θα σωθούν!

- 2. Στείλε το Πνεύμα Σου Κύριε,**
σε κάθε έθνος και φυλή.
Κάνε να δουν τη δόξα Σου, κάνε να Σε σεβαστούν.
Δείξε τη δύναμή Σου, σείσε ουρανό και γη.
Η κτίση Κύριε προσμένει να δει τη μέρα,
που Εσύ θα ξαναρθείς.

279. ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Έρχομαι στο θρόνο Σου, στα πόδια Σου κοντά,
μπροστά Σου γονατίζω και Σου δίνω την καρδιά.
Τα πάντα είσαι Σου, η αλήθεια και η οδός,
το φως που μ' οδηγεί, ο Κύριός μου, **Εμμανου-ΗΛ.**

Γέμισέ με, μέ το Πνεύμα Σου, αλλάξέ με Κύριε, (2)
η καρδιά μου λαχταρά,
το Πνεύμα Σου να νιώσει δυνατά. (3)

Γέμισέ με, μέ το Πνεύμα Σου, αλλάξέ με Κύριε! (3)
Τα πάντα είσαι Σου, η αλήθεια και η οδός,
το φως που μ' οδηγεί, ο Κύριός μου, **Εμμανου-ΗΛ,** (2)

280. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

Ιωάννης Γ/3:1-6

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Άρχοντας ήρθε εις τον Χριστό,**
δια να σωθεί ζητούσε κι αυτός,
με δίψα τον Κύριο, Τον ερωτά,
κι Εκείνος του απαντά:

ΕΠΩΔΟΣ

Πρέπει να γεννηθείς, να αναγεννηθείς,
εκ Πνεύματος πρέπει να ν' αναγεννηθείς,
αν θέλεις να σωθείς.

2. **Παιδιά των θνητών, μιλάει ο Χριστός,**
κηρύττει και λέγει σε όλους Αυτός,
ο άνθρωπος πρέπει ν' αναγεννηθεί,
δια να λυτρωθεί.
3. **Συ που να ζεις, με αγίους ποθείς,**
πολλά τώρα κάνεις δια να σωθείς,
το λόγο Αυτού, ποτέ μη λησμονείς,
πρέπει να γεννηθείς.
4. **Ματαιώς ελπίζεις, συ για να σωθείς,**
εάν εκ του Πνεύματος δεν γεννηθείς,
οικτρά απατάσαι και θ' απολεσθείς,
εάν δεν γεννηθείς.
5. **Συ, άνωθεν, ζήτα ν' αναγεννηθείς**
και άλλον δε τρόπον, ω μην προσπαθείς,
με τύπους και έργα δεν θα λυτρωθείς,
πρέπει να γεννηθείς.

«...Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί ΑΝΩΘΕΝ, δεν δύναται να ιδει την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάννης Γ/3:3-6)

281. ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ»

1. **Ήταν μια νύχτα όμορφη**, όμορφη σαν μέρα, τότε με βρήκε ο Χριστός, μαζί με τον Πατέρα.

ΕΠΩΔΟΣ

Μου έδωσε νέα καρδιά, φτερά για να πετάω,
μου έδωσε νερό να πιω, ποτέ να μη διψάω.

2. **Σαν ηλιαχτίδα ήρθε φως** και έλαμψε ως πέρα και στην καρδιά μου μέσα εκεί, εφώλιασε σαν σφαίρα.
3. **Τότε Τον ακολούθησα** με βήμα και με χάρη, για την αιώνια ζωή προσμένω να με πάρει.
4. **Δεν λησμονώ το παρελθόν**, αφήνω όλα μακριά μου, τον Κύριο ακολουθώ με όλη την καρδιά μου.

(B:143)

282. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ

Α' Πέτρου Α/1:18-19
Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει**, τα πλούτη του κόσμου να σώσουν ψυχή. Το αίμα του Αμνού είν' η μόνη ελπίδα, μου δίνει χαρά και αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Δεν ελυτρώθηκα με χρήμα,
ούτε μ' ασήμι και χρυσό,
αλλά με του Χριστού το αίμα,
που έτρεξε απ' το σταυρό. (Α' Πέτρου Α/1:18-19)

2. **Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει**, ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ, για τον ουρανό. Κανείς δεν μπορούσε ν' ανοίξει τη θύρα, την άνοιξε μόνο το αίμα τ' Αμνού.

283. ΗΜΟΥΝ Η ΜΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD 03 «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Ήμουν η μέρα, δίχως τον ήλιο,**
ήμουν η μέρα, δίχως το φως,
ήμουν η άνοιξη, δίχως λουλούδια,
ήμουν το σύννεφο, δίχως βροχή.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Μια θλιμμένη σκιά ήταν η ζωή μου,
θαμμένη στο δάκρυ, στο στεναγμό,
ζητούσα αγάπη μέσα στα συντρίμια,
που έδινε ο πόνος κι η μοναξιά.

2. **Ήμουν καρδιά, δίχως αγάπη,**
ήμουν πουλί, δίχως φτερά,
ήμουν καράβι, δίχως πυξίδα,
μέσα στα κύματα, δίχως πανιά.
3. **Όμως μια μέρα Κάποιος με βρήκε,**
και μου ψιθύρισε πως μ' αγαπά,
μου είπε: *«Έλα, κοντά σε Μένα,
για σένα πλήρωσα στο Γολγοθά».*

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Τώρα έχω χαρά, που είμαι παιδί Του,
Αυτός με έσωσε απ' το χαμό,
και τώρα μπορώ με όλο το θάρρος,
να λέω: *«Ιησού μου, Σ' ευχαριστώ».*

*«...Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας
διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρ-
μως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας, επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρ-
τού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος
και μένοντος εις τον αιώνα» (Α' Πέτρου Α'1:22-23).*

284. ΖΟΥΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 /ΕΑΕΠ - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»

1. **Ζούσα στο σκοτάδι στη σκλαβιά,**
ώσπου ήρθε η μέρα, η γλυκιά.
Ψάλλουν «αλληλούια - ωσαννά»,
άγγελοι ντυμένοι φωτεινά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ήτανε νυχτιά και μες στη σκοτεινιά,
ήρθε φως λαμπρό από τον ουρανό,
μούδωσε φτερά, μ' άλλαξε ζωή,
έγινα παιδί του θείου λυτρωτή.

2. **Πάντοτε ζητούσα τη στοργή,**
μα, μου την αρνήθηκαν πολλοί.
Ζούσα έρημος και μοναχός,
ώσπου μ' επισκέφτηκε ο Χριστός.
3. **Μούδωσε σκοπό και στόχο στη ζωή,**
βρήκα την αλήθεια στη Γραφή.
Τώρα τραγουδώ ύμνους στον Χριστό,
αλληλούια ψάλλω, έχω βοηθό.

285. ΕΙΜΑΙ ΝΕΟ ΚΤΙΣΜΑ

Β' Κορινθίους Ε/5:17
Απόδοση στα Ελληνικά: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Είμαι νέο κτίσμα, με νέα καρδιά,
τα παλιά χαθήκαν, αναγεννήθηκα.
Είμαι περισσότερο κι από κατακτητής,
είμαι νέο κτίσμα, με νέα καρδιά.

«Όθεν εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι "καινή κτίσις", τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα» (Β' Κορινθίους Ε/5:17).

286. ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

- Ήταν νύχτα, μαύρη νύχτα, σκοτεινή συννεφιασμένη,
ήταν νύχτα σιωπηλή, χωρίς φεγγάρι,
ήταν νύχτα, μια ολόκληρη ζωή.
Περπατούσα μες τη νύχτα και δεν ήξερα ακόμα γιατί ζούσα
κι έβλεπα μπροστά το δρόμο να τελειώνει
και ρωτούσα "αν χρειάζεται ακόμα να ζω".
- Αυτή ήταν η ζωή μου, σαν τη νύχτα,
σαν τη νύχτα που ο ήλιος δεν υπάρχει,
δεν υπήρχε πια για μένα μια ελπίδα.
Πεινασμένος, διψασμένος, κοιτάζα απορημένος
μες τον σκοτεινό τον κόσμο κι απορούσα,
γιατί ζούσα, αφού ήμουν νεκρός, ένας ζωντανός νεκρός.
- **Μα ξάφνου, ξάφνου βλέπω ένα εκτυφλωτικό φως**
να με διασχίζει και ακούω μια παράξενη φωνή να μου λέει:
*«...Εγώ είμαι το ΦΩΣ του κόσμου,
όστις ακολουθεί Εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος,
αλλά θέλει έχει το φως της ζωής...»* (Ιωάννης Η/8:12)
*«Εγώ είμαι ο ΑΡΤΟΣ της ζωής,
όστις έρχεται προς Εμέ δεν θέλει πεινάσει
και όστις πιστεύει εις Εμέ, δεν θέλει διψήσει ποτέ..... »*

1. **Αναγεννήθηκα, ξαναγεννήθηκα,**
όταν μου μίλησε Αυτός, ο ίδιος ο Χριστός.
Μ' έφερε στη ζωή, ναι, ζούσα στη φυλακή,
μα, μ' ελευθέρωσε Αυτός, μου πρόσφερε «νερό».
2. **Κι αναγεννήθηκα, ξαναγεννήθηκα,**
όταν μου μίλησε Αυτός, ο ίδιος ο Χριστός.
Αυτός είναι το φως, δεν είμαι πια μοναχός,
τώρα θα ζω γι' Αυτόν, γι' Αυτόν, αιώνια γι' Αυτόν.

287. ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και LENIA ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Αν δεν αναγεννήθηκες, να ξαναγεννηθείς από ψηλά, ποτέ σου δεν θα νιώσεις την ουράνια απέραντη χαρά, που ο Χριστός υπόσχεται ότι έρχεται μες την καρδιά, όταν εσύ με πίστη Τον φωνάζεις δυνατά.....

ΕΠΩΔΟΣ

Πρέπει ν' αναγεννηθείς, στον ουρανό να μπεις, για νάβρεις την αιώνια αγάπη του Πατέρα της ζωής.

Πρέπει ν' αναγεννηθείς και τον Χριστό να δεις στα χέρια της αγάπης Του να μείνεις και εκεί ν' αναπαυθείς! Πρέπει ν' αναγεννηθείς!!!

Αν δεν ξαναγεννήθηκες από τον Λόγο του Ιησού Χριστού ποτέ σου δεν θ' αγγίξεις την απέραντη χαρά του ουρανού, που ο Χριστός υπόσχεται ότι έρχεται από ψηλά, όταν εσύ με πίστη Τον φωνάζεις "βασιλιά".....

288. ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ

CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Μέσα σε τούτη τη ζωή πόσα έχω να μάθω
ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μ' έβγαλε απ' τον τάφο,
μου 'πε «Υιέ μου σ' αγαπώ, πέθανα Εγώ για σένα
κι αναστημένος έρχομαι, να 'χεις ζωή σε Μένα!»

ΕΠΩΔΟΣ

Πήρα του ουρανού το εισιτήριο,
δόξα στον Ιησού, δόξα στον Κύριο.
Πήρα του ουρανού το εισιτήριο,
δόξα στον Ιησού, τον ΜΟΝΟ Κύριο.

289. ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ**"Born Again", 1974**

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: BILL & GLORIA GAITHER

Απόδοση: ΡΟΥΛΑ & ΝΤΟΡΘΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, 1979

CD E1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Ίσως να νομίζεις δεν είναι σοβαρό,**
τι θα σου πω, δεν θα ντραπώ!
Μια μέρα είπα: «Χριστέ, έλα μες την καρδιά μου»
και τότε αναγεννήθηκα.....

ΕΠΩΔΟΣ

Αναγεννήθηκα με τον Χριστό,
του 'δωσα όλη την καρδιά.
Αναγεννήθηκα και τώρα πια,
βαδίζω μες τον δρόμο το σωστό.

- 2. Στον Ιωάννη, τρίτο το κεφάλαιο,**
είπ' ο Χριστός στο Νικόδημο:
«Αν θες Νικόδημε στον ουρανό να μπεις,
πρέπει να αναγεννηθείς!».

290. ΣΑΝ ΑΝΟΙΞΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Σαν άνοιξα την καρδιά** στο κάλεσμα του Χριστού,
ειρήνη μου 'φερε και χαρά, κι αγάπη του ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ξεφάντωμα στη γη, και δάκρυα και φιλία,
στον ουρανό χαρές, τραγούδια και βιολιά.
Το άσωτο πουλί ξανά 'ρθε στη φωλιά,
Στην Πατρική αγάπη κι αγκαλιά.

- 2. Αγγέλων χρυσά φτερά,** αγγέλων χρυσά φτερά,
αγγέλων χίλια χρυσά φτερά, με πήραν αγκαλιά.
- 3. Με χρώματα κι ευωδιά,** με χρώματα κι ευωδιά,
με χίλια χρώματα κι ευωδιά, λουλούδιασε η καρδιά.

291. ΒΡΗΚΑ ΦΙΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Βρήκα σε Σένα φίλο θαυμαστό, (3)**
βρήκα κοντά Σου τη ζωή, το φως, αιώνιο θησαυρό.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να τρέξω. σ' όλους να το πω
πως η ζωή μου γέμισε φως.
Θέλω να τρέξω. σ' όλους να το πω
πόσο Χριστέ μου Σε αγαπώ.

2. **Ήταν για μένα ώρα ευλογητή, (3)**
σαν στο κελί μου ήρθες Λυτρωτή μ' αγάπη να με βρεις.
3. **Τώρα για πάντα να Σ' ακολουθώ, (3)**
θέλω Χριστέ μου, ώσπου να βρεθώ κι εγώ στον ουρανό

292. ΚΑΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- **Κάποια νύχτα, κάποια χρόνια,**
στον Ιησού πήγε κρυφά,
ένας δάσκαλος να μάθει του Θεού τα μυστικά.

ΕΠΩΔΟΣ

Και μες στη σιγαλιά ο Ιησούς απαντά:
«...Αν θες να βρεις γιατρεία, να γεννηθείς από ψηλά.
Ο ουρανός είναι για σε **ΝΙΚΟΔΗΜΕ** αμαρτωλέ,
αν θες να νιώσεις τη χαρά, πρέπει να γεννηθείς ξανά».

- **Αν και ήταν Φαρισαίος,** άρχοντας του Ισραήλ,
βρήκε τρόπο για να πάει, τον Ιησού Χριστό να δει.

«Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξ ΥΛΑΤΟΣ και ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο εκ της σαρκός είναι ΣΑΡΞ και το γεννημένο εκ του Πνεύματος είναι ΠΝΕΥΜΑ» (Ιωάννης Γ/3:5-6).

(B:179 /RE MAJ)

293. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ' ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ**"Come Holy Spirit", 1971**Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΕΛΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

- 1. Το Πνεύμα τ' άγιο την Πεντηκοστή,**
ήρθε με δύναμη μεγάλη,
κι η μαρτυρία Του, διά των πιστών,
έφερε πλήθη στον Χριστόν.
Κι όταν του Ιησού οι ακόλουθοι,
σκορπίστηκαν σ' όλες τις χώρες,
έφεραν με χαρά το μήνυμα,
μήνυμα αγάπης και ζωής.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Ιησού μας, ναι, έλα τώρα,
Σου το ζητάμε με όλη μας την ψυχή.
Ω βάπτισέ μας και πλήρωσε μας,
Ω, μη βραδύνεις, αναζωπύρωσέ μας.

- 2. Όταν η εκκλησία του Θεού,**
μπήκε στους σκοτεινούς αιώνες,
το Πνεύμα τ' άγιο ανέτειλε το φως,
ω, νέο φως, νέα ζωή.
Κι όταν στις έσχατες ημέρες μας
πιστοί στα γόνατα εκζητούσαν,
ήρθαν οι φλόγες της Πεντηκοστής,
μέχρι τα πέρατα της Γης.
- 3. Εάν ποθείς αναζωπύρωση,**
νάρθει πιστέ μες την καρδιά σου,
πίστευε στου Θεού το θέλημα
σε μια πιστή υπακοή.
Ζήτησε τώρα τον "παράκλητο"
να θρονιαστεί μες στην καρδιά σου
μείνε σ' Εκείνον με υποταγή
και θα 'σαι μες στην αρπαγή.

(B:140 /E:44 /H:138 /IA:352 /ID:361)

294. ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΕ**"O The Deep, Deep Love of Jesus", 1875**

Μουσική: T.J.WILLIAMS /S.TR.FRANCIS - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Τον Παράκλητο Σου στείλε**, εγώ δέομαι, Θεέ,
να διδάξει θείο Λόγο και να μ' οδηγήει προς Σε.
Στο σκοτάδι επλανιόμουν , μακριά Σου ελεεινός,
δεν εργάστηκα καθόλου, Σου οδηγεί με στο φως.
2. **Φως για μένα ανατέλλει**, με εισάκουσες Θεέ,
η χαρά μου πλημμυρίζει, δεν θα ντροπιασθώ ποτέ.
Η ψυχή μου θ' αναγγέλλει, έργο Σου το θαυμαστό,
ο καθένας να πιστέψει εις το λυτρωτή Χριστό.
3. **Ω σωτήρα, Σε ζητούνε**, οι ψυχές πολλών θνητών,
ράντισε τους να σωθούνε με το αίμα Σου τ' αγνό.
Όλοι είναι διψασμένοι, τους ακούω να ζητούν,
στην καρδιά τους για να λάβουν το σωτήρα Ιησού.

295. ΘΑ ΕΛΚΥΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1984

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Θα ελκυστούμε με το Πνεύμα του Θεού
για να μπούμε μες την ποίμνη του Ιησού.
Μες την ποίμνη του μεγάλου βασιλιά,
θ' απολαύσουμε ζωή αιώνια.

Με το Πνεύμα του Θεού σαν περπατώ,
δεν θα εκτελώ τα έργα της σαρκός.
Το δε φρόνημα του Πνεύματος Αυτού,
είν' ειρήνη και ζωή από Θεού.

295α

(LA MAJ)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

ΘΑ ΡΕΕΙ ΣΑΝ ΠΟΤΑΜΙ, ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΑΝ ΒΡΟΧΗ,

Θάρθει σαν δροσιά ανοιξιιάτικης αυγής.
Και η γνώση του Κυρίου θα πληρώσει όλη τη γη,
Και το Πνεύμα του Θεού θα εκχυθεί.

296. ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 06 «ΥΨΩΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- **ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ**
έλα εις την εκκλησία Πνεύμα άγιο!!!
- Τη νυχτιά αν κράξεις ο **Χριστός** θα σ' ακούσει,
τη νυχτιά αν κράξεις ο Χριστός θα σ' απαντήσει.
- Οι εμπνεύσεις του προφήτη,
οδηγούν τον ασεβή μπροστά στον Χριστό μας.
- Ω, ευλογημένη **Κύριε**, έλα τώρα.

(B:184/Γ:151)

297. ΜΕ ΧΑΡΑ ΕΓΩ ΠΡΟΣ ΣΕ

Μουσική: W.J.HENRY / HAR.A.L.B. - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Με χαρά εγώ προς Σε, παραδίνομαι Θεέ**
και προσφέρω την καρδιά μου διά παντός,
Συ εμέ καθάρισε, κι εντελώς αγίασε,
διά Πνεύματος αγίου και πυρός.

ΕΠΩΔΟΣ

Στείλε Συ, ω Θεέ, τ' άγιο Πνεύμα σ' εμέ,
ναι, το Πνεύμα τ' άγιο το της Πεντηκοστής,
στείλε τώρα και θα γίνω ευτυχής.

2. **Χάρη θέλω περισσή και υπομονή πολλή**
να νικώ τους διάφορους πειρασμούς
και στη μάχη σταθερά να εμμένω με χαρά
πολεμώντας της ψυχής μου τους εχθρούς.
3. **Ω αγία δωρεά, των αγίων η χαρά,**
με αγάπη γέμισέ με, πιο πολλή,
ώσπου μέσα στη ζωή και μεγάλοι και μικροί
το σωτήρα μου θα δουν να κατοικεί.
4. **Με χαρά επιθυμώ και οι άλλοι ως εγώ**
να δεχτούνε το σωτήρα μας Χριστό,
ναι, ειλικρινά ποθώ δι' Αυτόν να εργασθώ,
έως ότου αρπαχθώ στον ουρανό.

298. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Οι απόστολοι συνήλθαν**, στο ανώγειο εκεί,
προσευχόντουσαν με ζήλο, δια την Πεντηκοστή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Θεέ, στείλε πυρ, θείο πυρ και βάπτισε κι εμάς. (3)

2. **Την πεντηκοστή ημέρα**, ήχος ήλθε εξ ουρανού,
γλώσσες πύρινες καθίσαν,
πάνω σ' όλους τους πιστούς.
3. **Σαν βαπτίστηκαν με Πνεύμα**, άρχισαν να ομιλούν
και μεγάλυναν με γλώσσες, τον σωτήρα Ιησού.
4. **Με το Πνεύμα πλήρωσέ μας**, βάπτισε κάθε ψυχή,
δύναμη εξ ύψους δος μας, όπως την Πεντηκοστή.

299. ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΗΜΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Την πεντηκοστή ημέρα**,
μετά την ανάσταση,
έπεσε τ' άγιο Πνεύμα με δύναμη.

ΕΠΩΔΟΣ

Αναστήθηκ' ο σωτήρας, Ιησούς και Κύριός μας
και μας έστειλε το Πνεύμα, δόξα εις το όνομά Του.

2. **Επληρώθηκαν με Πνεύμα**,
του Χριστού οι απόστολοι
και ελάλησαν σε γλώσσες,
που τους θαύμαζαν πολλοί.
3. **Της Πεντηκοστής το Πνεύμα**,
δίδεται και σε μας,
είν' Θεού επαγγελία,
δια τους πιστεύοντας.

(B:177)

300. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Περιμένεις διά την επαγγελία**
του Πατρός, και σε σένα να δοθεί,
δύνασαι να βαπτιστείς και συ διά του Πνεύματος,
όπως όλοι οι πιστοί.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα πληρώσει τη ζωή σου μ' ευλογία,
θα σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει δύναμη.
Το ποτήρι σου πάντα θα υπερχειλίζει
με το Πνεύμα τ' άγιο.

- 2. Καθαρίσατε τα «σκεύη» σας**
με αίμα του Αμνού, έλθετε όλοι στο βωμό,
περιμένετε με πίστη εις τα πόδια του Θεού,
διά τον παράκλητο.
- 3. Ποταμοί «υδάτων ζώντων»,**
θα πηγάζουν από σε, σε ψυχές αμαρτωλές,
ο Χριστός θα δοξαστεί και θα είσαι πάντοτε
σε ουράνιες χαρές.

(B:175 /Γ:77)

301. ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΙΟ

Μουσική: A.L.BYERS - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΝΗ

- Πνεύμα θείο μείν' εντός μου, εις εμέ εργάσου Εσύ,
όλα Σου τα αναθέτω, Συ κυβέρνα τη ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Πνεύμα θείο, Πνεύμα θείο, Συ είσ' ο μόνος οδηγός,
Συ οδήγησε και εργάσου, εις εμέ παντοτινώς.

- Μ' εκαθάρισες προς δόξα και προς κατοικία Σου,
τη ζωή μου ν' αναλάβεις εις την παρουσία Σου.
- Τους καρπούς Σου δώρησέ μου, δίνοντάς μου δύναμη,
φύλαξέ με να ζήσω καθαρός εις την ζωή.

302. ΑΦ' ΟΤΟΥ ΕΞΕΠΕΣΑΝ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση & Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Αφ' ότου εξέπεσαν της Εδέμ**
κατάρρα ήλθε, ναι, επ' εμέ.
Το Πνεύμα έφυγε παντελώς,
αλλά με έσωσε ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ω, δόξα εις τον λυτρωτή μου
έθεσε το Πνεύμα εντός,
Τον δοξάζω, Τον λατρεύω,
με το Πνεύμα, ναι, του πυρός.

2. **Στη γη του σκότους κάποι' Αυτός,**
ήρθε να δώσει ζωή και φως.
Να θέσει εντός μας Πνεύμα πυρός,
ήρθε να σώσει το απολωλός.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Μόλις ακούω το Πνεύμα τώρα
μέσα στην καρδιά μου να χτυπά,
χαρά μου δίνει και πλημμυρίζει
η ψυχή μου με τα αγαθά.

3. **Εθανατώθη εις τον σταυρό,**
εκεί ενίκησε τον εχθρό.
Η θεραπεία ήρθ' εις ημάς,
ναι, εις το σώμα και τας ψυχάς.

303. Ω ΘΕΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ' ΑΓΙΟ ΝΑ ΠΕΣΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Ω Θεέ, ω Θεέ, το Πνεύμα τ' άγιο να πέσει!

Ω Θεέ, ω Θεέ, το Πνεύμα τ' άγιο να πέσει!

Σου ζητώ, Σου ζητώ, το Πνεύμα τ' άγιο να πέσει! (2)

Σαν φωτιά, σαν φωτιά, το Πνεύμα τ' άγιο να πέσει! (2)

Σου ζητώ, Σου ζητώ, το Πνεύμα τ' άγιο να πέσει! (2)

(B:185)

304. ΣΤΕΙΛΕ ΠΥΡ, ΘΕΙΟ ΠΥΡ**"Send The Fire", 1929**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΒΗ

1. **Σωτήρα του λαμπρού πυρός,**
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Εσύ μας έφερες στο φως,
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Έλα και βλέψε εις εμάς,
δώσε το Πνεύμα στην καρδιά,
για ευτυχία και χαρά,
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
2. **Ο του Ηλία ο Θεός,**
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Αυτό να μ' οδηγεί στο φως,
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Να κατακαύσει το κακό,
να φέρ' ουράνιο θησαυρό
και τη χαρά απ' τον ουρανό.
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
3. **Το Πνεύμα Σου ζητούμ' εμείς,**
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Να μας φυλάει στη ζωή,
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.
Να οπλιστούμε με αυτό,
ν' αντισταθούμε στον εχθρό,
να μαρτυρούμε το Χριστό
στείλε πυρ, θείο πυρ, θείο πυρ.

304α

(Z:15)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥ,

Αναζωπύρωσε Χριστέ μου το ΛΑΟ Σου,
Αναζωπύρωσε Χριστέ μου την ΠΑΤΡΙΔΑ μας,
και άρχισε Χριστέ μου από ΜΕΝΑ.

305. ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ

"Let Your Spirit Fall", 2003

Μουσική: LYNN DESCAZO & GARY SADLET - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

- **Ρίξ' τη δύναμή Σου, όπως και παλιά!**

Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου.

Κάψε τα είδωλα με φωτιά! Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου.

Μπροστά Σου γονατίζω, στον άγιο Σου βωμό,

προσφέρω τη ζωή μου, θυσία στο Θεό!

Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου! Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου!

- **Δείξ' τη δύναμή Σου, τώρα και σε μας!**

Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου.

Άγιο Πνεύμα φύσηξε ξανά! Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου.

Νιώθω απ' τ' άγιο πάθος, άναψε φωτιά

μέσα μας και βάλε την δική Σου την καρδιά!

Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου! Ω ...ω, ρίξ' το Πνεύμα Σου.

306. ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΪΚΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

- **ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ,**
δεν θέλουμε να μοιάζουμε στον κόσμο,
καθηγητής μας είναι ο Χριστός,
μας έμαθε να ζούμε μ' άλλον τρόπο.

Γεμίζουμε με Πνεύμα θεϊκό,

με ζωντανό νερό που θεραπεύει

και ψάλλουμε στον αιώνιο Θεό,

ειρήνη και χαρά μας συντροφεύει. (2)

- **ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,**

μετάνοια στην καρδιά ας βασιλεύει,

ανοίγουνε οι θύρες τ' ουρανού

και ο Ιησούς Χριστός μας μεσιτεύει.

Υψώνουμε τα χέρια στο Θεό,
 με πίστη για να λάβουμε ευλογία
 τα μάτια μας στραμμένα στον Χριστό
 και έρχεται ευθύς η θεραπεία. (2)

307. ΕΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Έλα και πνεύσε, πνεύσε στη ζωή μου Εσύ,
 πλάσε με απ' την αρχή.
 Πνεύσε μες το σώμα Σου Εσύ, κλείσε κάθε πληγή,
 ναι πνεύσε, ναι πνεύσε!

Πνεύσε στη ζωή μου Εσύ
 χρίσε με για μια νέα αρχή.
 Πνεύμα μες το σώμα Σου Εσύ, δώσε νέα πνοή,
 ναι πνεύσε, ναι πνεύσε!

Ναι πνεύσε (...*πνεύσε, πνεύσε Σου Θεέ*),
 ναι πνεύσε (...*πνεύσε, πνεύσε Κύριε*)!

Πνεύσε, πνεύσε Κύριε, η πατρίδα μου να σωθεί.
Πνεύσε, πνεύσε άγιε Θεέ, ν' αγγιχθεί κάθε μια ψυχή!
Πνεύσε, πνεύσε Κύριε, η αμαρτία να εξαφανιστεί.
Πνεύσε, πνεύσε Σου παράκλητε,
 αναζωπύρωση για ναρθεί.

Πνεύσε, πνεύσε Κύριε, στο σπίτι μου,
 στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου.

Άγγιξε, άγγιξε Κύριε, τους γονείς μου, τ' αδέλφια μου,
 τον πατέρα, τα παιδιά μου.

Έλα, έλα Κύριε, βοήθησε μες το πρόβλημά μου.
 Εσύ, Εσύ μόνο παράκλητε μπορείς,
 ν' αλλάξεις την καρδιά μου.

Ναι πνεύσε, πνεύσε Θεέ! Ναι πνεύσε, πνεύσε Θεέ!

308. ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

Μουσική - Στίχοι: Κ. ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01» - ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ /ΕΑΕΠ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

- 1. Με τον Χριστό μπροστά φεύγουν τα όρη**
με νίκες πάντοτε θάναι η ζωή.
Μπες στο καράβι Του και βάλε πλώρη,
το Πνεύμα τ' άγιο θα σ' οδηγή.

ΕΠΩΔΟΣ

Πληρούσθε πάντοτε με Πνεύμα άγιο,
εις τους πιστεύοντας έχει δοθεί.
Πληρούσθε πάντοτε με Πνεύμα άγιο,
κάντε τη μέρα σας Πεντηκοστή!

- 2. Με τον Χριστό μπροστά που μας αντριώνει,**
σχίζονται οι θάλασσες και τα βουνά.
Το Πνεύμα τ' άγιο που μας πληρώνει
μας πάει στον ουρανό και στη χαρά.
- 3. Με τον Χριστό μπροστά θάναι η ζωή σου**
ένα λιμάνι, μια σιγουριά.
Το Πνεύμα τ' άγιο θάναι μαζί σου
σε κάθε ανάγκη σου παρηγοριά!

309. ΣΑΝ ΑΥΡΑ ΓΛΥΚΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11» - ΕΥΓΕ ΔΟΥΛΕ ΜΟΥ ΠΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΘΕ, 2003

- 1. Σαν αύρα γλυκιά (...σαν αύρα γλυκιά),**
εκεί ξαφνικά, έρχεσαι Πνεύμα του Θεού.
Σαν αύρα γλυκιά (...σαν αύρα γλυκιά),
εκεί ξαφνικά, μας αγκαλιάζεις στοργικά.

ΕΠΩΔΟΣ

Πνεύμα του Θεού (...Πνεύμα), Πνεύμα άγιο,
μας αγαπάς αληθινά.
Πνεύμα του Θεού (...Πνεύμα), Πνεύμα άγιο, μας
αγκαλιάζεις στοργικά.

2. **Ω! Πνεύμα σεπτό** (...Πνεύμα άγιο),
μας ανταμώνεις στα γόνατα, στην προσευχή.
Μας φέρνεις ψηλά (...εν Πνεύματι),
στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού.

310. ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΕ ΑΜΝΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ. ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ,1994

Ουράνιε Πατέρα πολύτιμε Αμνέ,
ταπεινά μπροστά Σου κράζω «άγιος, άγιος!»
Τα ουράνια όλα ψάλλουν, υμνούν τη λύτρωση
και δίνουν δόξα στον Αμνό. (2)

• **Θεέ παράκλητε, το Πνεύμα του Θεού,**

Θεέ παράκλητε, το Πνεύμα της αλήθειας,
ζεις τώρα μέσα μου, Θεέ του ουρανού
ζεις τώρα μέσα μου, **ψάλλω αλληλούια.**

Ψάλλ' αλληλούια στο Πνεύμα του Θεού!
Ψάλλ' αλληλούια στο Πνεύμα της αλήθειας!
Ψάλλ' αλληλούια στη δόξα του Θεού!
Ψάλλ' αλληλούια στον Κύριο τ' ουρανού!

• **Θεέ παράκλητε, το Πνεύμα του Θεού,**

Θεέ παράκλητε, το Πνεύμα της αλήθειας,
ζεις τώρα μέσα μου, Θεέ του ουρανού
ζεις τώρα μέσα μου, **ψάλλω αλληλούια.**

Ψάλλ' αλληλούια στη δόξα τ' ουρανού!
Ψάλλ' αλληλούια στο θρόνο του Πατέρα!
Ψάλλ' αλληλούια στο Πνεύμα του Θεού!
Ψάλλ' αλληλούια στον Κύριο τα' ουρανού!

*«Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς·
σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε **δύναμιν
εξ ύψους**» (Λουκάς ΚΔ/24:49)*

311. Ω ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

πηγή Youtube: ΕΑΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ύμνοι Thessalonians

- **Ω παράκλητε, Πνεύμα της αλήθειας,**
Εσύ με οδηγείς, Εσύ με οδηγείς.
Βοήθησέ με Ιησού, το ΠΝΕΥΜΑ Σου να μη λυτώ
το Πνεύμα Σου να μη λυτώ και να Σ' ευαρεστώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιωάννης ΙΔ/14:17

Ιησού μου Κύριε,
δώσε χάρη θαυμαστέ και ευλόγησέ με,
Συ για με υπέφερες, στο σταυρό ανέβηκες
να ζω αιώνια.

Ιωάννου Β/2:1

- **Ω παράκλητε, Πνεύμα της αλήθειας,**
Εσύ με οδηγείς, Εσύ με οδηγείς.
Βοήθησέ με Ιησού, στο ΔΡΟΜΟ Σου να περπατώ,
στο δρόμο Σου να περπατώ και μόνο Εσένα να κοιτώ.

312. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ

(Ποτάμι ζωής)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ

CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Η καρδιά μου καίγεται για την αγάπη Σου,**
καίγεται η καρδιά μου για την αγάπη Σου,
σαν θαρθώ να Σ' ανταμώσω
στο ποτάμι το βαθύ, αγάπη μου.
Στο ποτάμι της ζωής, στο βαθύ ποτάμι,
πέρα κει με καρτερείς, να μου βρεις αγάπη,
κι όσο εγώ Σε λαχταρώ, λαχταράς εμένα,
κι όσο εγώ Σ' αναζητώ, αναζητάς εμένα.
2. **Η καρδιά μου ξεδιψά απ' το ποτάμι Σου,**
πίνει απ' το νερό Σου, απ' την αγάπη Σου,
μα όσο πίνω Σ' αγαπάω,
όσο πίνω πιο πολύ για Σε διψώ.

Στα βαθιά του ποταμού, στα μεγάλα βάθη,
 η καρδιά μου καίγεται και ζητάει νάρθει,
 για να μη διψώ ποτέ μες στην αγκαλιά Σου,
 το νερό που δεν διψώ, έχουν τ' άγια Σου,
 το νερό που δεν διψώ, έχουν τ' άγια Σου!!

313. ΟΤΑΝ Τ' ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

"Oh When The Spirit Of The Lord Moves"

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

1. **Όταν τ' άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,**
 θα δοξάζω σαν τον ΔΑΒΙΔ. (2)
 Θα δοξάζω, θα δοξάζω,
 θα δοξάζω σαν τον Δαβίδ. (2)
2. **Όταν τ' άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,**
 θα νικάω σαν τον ΧΡΙΣΤΟ. (2)
 Θα νικάω, θα νικάω,
 θα νικάω σαν τον Χριστό. (2)
3. **Όταν τ' άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,**
 θα πετάω σαν τον ΠΟΥΛΙ. (2)
 Θα πετάω, θα πετάω,
 θα πετάω σαν το πουλί. (2)
4. **Όταν τ' άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,**
 θα σκορπάζω παντού το ΦΩΣ. (2)
 Θα σκορπάζω, θα σκορπάζω,
 θα σκορπάζω παντού το φως. (2)
5. **Όταν τ' άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,**
 θ' αγαπάω σαν τον ΙΗΣΟΥ. (2)
 θ' αγαπάω, θ' αγαπάω,
 θ' αγαπάω σαν τον Ιησού. (2)

314. ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΑΝΗΘΗΚΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1977

1η εκτέλεση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Μακριά πλανήθηκες στην αμαρτία,**
τα νιάτα σου έφθειρες μες τη βρωμιά,
έγινε όλη η δύναμή σου,
σαν τα ξερά τ' αγρού τα άχυρα.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλη τη μέρα, Εγώ σε ζητούσα,
για να σε ντύσω με βύσσινο,
μα εσύ ξεμάκρνες κι ούτε σε ένοιαζε
η δικαιοσύνη από τον Χριστό.

2. **Σου έστειλα κάποτε δικό Μου δούλο,**
να σε προτρέψει προς το καλό,
μα περιφρόνησες με μια κακία
το ευαγγέλιο το δυνατό.
3. **Τώρα και πάλι μ' όλα τα δάκρυα,**
που σε επότισε ο Πονηρός,
αρνείσαι νάρθεις μες τη βοσκή Μου,
να χορτασθείς τροφής, να πιεις νερό.
4. **Έλα μακρόθυμος είν' ο Θεός,**
όλος αγάπη και έλεος,
ζωή σου δίνει και ευτυχία,
μην το αρνείσαι και καρτερώ.

314α

(Θ:94)

ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ

κάθε τάλαντο για Σε, κάθε μου πνοή.
Όλο μου το είναι, όλη μου η ζωή,
στο βωμό Σ' αφιερώνω, κάθε μου πνοή.

315. Ο ΑΣΩΤΟΣ ΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

Ήταν ένας πατέρας, που είχε δυο γιους
και ήρθε μια μέρα, που ο πιο μικρός είπε
*«Πατέρα, θέλω να φύγω, τη ζωή μου να χαρώ,
γι' αυτό δος μου ότι μου ανήκει, θα φύγω έτσι κι αλλιώς».*

Ο πατέρας πληγωμένος, προσπάθησε σκληρά,
να κρατήσει το παιδί του, μα είδε πως ήταν πια αργά.
Κι έτσι με γεμάτες τσέπες, με του πατέρα τα λεφτά,
ο γιος πήρε τους δρόμους, πήγε σε κάποια χωρά μακριά.

Στην αρχή ήταν ωραία και διασκεδάζε πολύ

και κάθε βράδυ με παρέα έκανε άσωτη ζωή.
Μα όταν τα λεφτά τελειώσαν, τότε οι φίλοι οι καλοί,
όλοι τους εξαφανιστήκαν κι έμεινε μόνο το παιδί.

Κι έτσι μονάχος πληγωμένος, γεμάτος πόνο και ντροπή,
έτρωγε τώρα για να ζήσει απ' τα γουρούνια την τροφή.
Όμως μια μέρα ήρθε στα καλά του και πήρε την απόφαση
να πάει στο σπίτι του πατέρα, που είχε άφθονη τροφή.

Κι όταν τον βλέπει ο πατέρας, να 'ρχεται από μακριά,
σηκώνεται κι αμέσως τρέχει, τον σφίγγει μες την αγκαλιά.
*«Πατέρα μου, ζητώ συγγνώμη, γιατί αμάρτησα πολύ!
Δεν είμαι άξιος για παιδί σου, κάνε με δούλο, μού αρκεί!»*

Μα ο πατέρας λέει στους δούλους:

«Φέρτε την πιο όμορφη στολή,
το δακτυλίδι μου ας φορέσει, καθένας ας ετοιμαστεί!
Γιορτή μεγάλη θε να γίνει, γιατί ο γιος μου έχει βρεθεί,
που ήταν χαμένος, τώρα ήρθε,
που ήταν νεκρός, μα τώρα ζει...., τώρα ζει....
Ναι, τώρα ζει.... Τώρα ζω.... Ναι ζω!».

316. ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Λουκάς ΙΕ/15:11-32 (παραβολή του άσωτου υιού)

1η Ελληνική εκτέλεση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Στα πόδια Σου Πατέρα μου,**
περίλυπος γυρίζω και τρέμω και δακρύζω,
συγχώρεση ζητώ, συγχώρεση ζητώ.
2. **Σ' αδίκησα, Σε λύπησα,**
εσκόρπισα το βίός Σου, ω, να καλούμαι γιος Σου,
δεν πρέπει δεν τολμώ, δεν πρέπει δεν τολμώ.
3. **Εις τους αγρούς κατάντησα,**
τους χοίρους να φυλάω κι απ' την βοσκή να φάγω,
μου 'ρχόταν πιθυμιά, μου 'ρχόταν πιθυμιά.
4. **Τέλος ιδού στα πόδια Σου,**
γυρίζω, ένδυσέ με, πως είμαι κοίταξέ με,
ξυπόλυτος γυμνός, ξυπόλυτος γυμνός.
5. **Ω, δέξου με Πατέρα Μου,**
σαν δούλο στην αυλή Σου, τα πάθη μου λυπήσου,
αν είσαι ευσπλαχνικός, αν είσαι ευσπλαχνικός.
6. **Σήκω παιδί μου όλος χαρά,**
σε δέχετ' η καρδιά μου, και μες την αγκαλιά Μου,
είν' ώρα να χαρείς, είν' ώρα να χαρείς.
7. **Κι ας σφάξουν το καλύτερο**
γαλακτερό μοσχάρι, για τη μεγάλη χάρη,
που έκαν' ο Θεός, που έκαν' ο Θεός.

317. Ω, ΔΕΝ ΘΑΡΩΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΙΠΝΟ

Λουκάς ΙΔ/14:16-24 (παραβολή του δειπνου)

Μουσική: MEDICAL MISSION SISTERS - Στίχοι: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛΛ

1. **Υπήρξε πλούσιος άνθρωπος, που φίλους του πολλούς,**
προσκάλεσε σε δείπνο, που έστρωσε γι' αυτούς.
Οι δούλοι του χτυπήσαν την πόρτα καθενός,
αλλά οι καλεσμένοι, τους είπαν: «Δυστυχώς:.....»

ΕΠΩΔΟΣ

....Ω, δεν θαρθώ,
 Ω, δεν θαρθώ εις το δείπνο, αγόρασα αγρό.
 Αγόρασα και βόδια και θέλω να τα δω.
 Παντρεύτηκα και πρέπει στο σπίτι να σταθώ.
 Λυπούμαι, στο δείπνο δεν θαρθώ»

2. **Τότε ο πλούσιος άρχοντας οργίστηκε πολύ,**
 τους δούλους πάλι στέλνει κι αρχίζει να καλεί:
 «Ελάτε οι πονεμένοι, ελάτε οι φτωχοί,
 το δείπνο είναι στρωμένο, γι' αυτόν που δεν θα πει:
3. **Το δείπνο πάλι στρώθηκε ψηλά στον ουρανό,**
 κι ο Κύριος προσμένει τον κάθ' αμαρτωλό.
 Την πόρτα σου κτυπάει, ν' ανοίξεις μην αργείς,
 την πρόσκλησή Του πάρε και πρόσεξε μην πεις:

(B:204 /Γ:129 /Η:304 /DO MAJ)

318. Ω ΣΩΤΕΡ ΙΗΣΟΥ**"Lebanon"**

Μουσική: J.ZUNDEL - Αγγλ.στίχοι: HORATIUS BONAR (1808-1889)
 Ελληνικοί στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. **Ω σώτερ Ιησού, θυμάμαι τον καιρό,**
 που μακριά σαν πρόβατο, ήμουν απολωλός.
 Μακριά Σου ω Χριστέ, μακριά της ποιμνης Σου
 και δεν μου άρεσε Χριστέ, ν' ακολουθώ Εσέ.
2. **Σαν αγαθός ποιμήν, με βρήκες ω Χριστέ,**
 με ζήτησες μ' επιμονή, ω σώτερ αγαθέ.
 Στο χείλος του γκρεμού ήμουν χωρίς ζωή,
 Συ όμως στην αγκάλη Σου με έλαβες ευθύς.
3. **Ναι, τώρα αγαπώ την ποιμνη Σου Χριστέ,**
 ω, πως γνωρίζω τη φωνή, που κάλεσε κι εμέ.
 Σε θέλω Ιησού, σαν μόνο οδηγό,
 μέχρι να είπεις εις εμέ: *«Ελθέ στον ουρανό».*

319. ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

- Όλοι μας σαν τα πρόβατα, που φύγαμε απ' τον Θεό, δουλεύουμε να βρούμε χορτάρι, νάναι πιο πράσινο.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Μα, δεν μπορούμε να το βρούμε, μακριά απ' τον Χριστό.

- Τον δρόμο μας τον χάσαμε, και πέσαμε στον γκρεμό, γυρεύοντας ζωή διψάσαμε, κανένας δεν μας έδωσε νερό.
- Ο Ιησούς μας καλεί ν' αφήσουμε, τον δρόμο μας το σκοτεινό, και ταπεινά να μετανοήσουμε, το φως να δούμε στο σταυρό.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Τώρα, μπορούμε ζωή να βρούμε, κοντά μονάχα στον Χριστό.

320. ΔΟΚΙΜΑΣΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

ΕΠΩΔΟΣ

Δοκίμασε (*δοκίμασε*), πόσο καλός (*πόσο καλός*), δοκίμασε (*δοκίμασε*), πόσο καλός είν' ο Χριστός.

1. **Πεινούσα και διψούσα πάντα στη ζωή,**
γύρευα ευτυχία, χαρά παντοτινή,
δοκίμασα πολλά και διάφορα,
μα δεν ήταν χορτασμένη η ψυχή.
2. **Ο ΑΣΩΤΟΣ ο γιος πήρε τα χρήματα,**
απ' το σπίτι έφυγε και πήγε μακριά,
στο γλέντι, στο σκοτάδι, σκλαβώθηκε εκεί,
στον Πατέρα γύρισε και μετανοεί.

3. **Ο Λόγος του Θεού είναι το φαγί,**
το γάλα, το μέλι μου, ψωμί της ζωής,
δοκίμασα εγώ και με εγέμισε,
ο Λόγος του Θεού μ' έσωσε....

321. Ο ΑΣΩΤΟΣ ΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09» - ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ, ΕΑΕΠ 2000

1. **Έφυγε ο μικρός μου γιος,**
δεν είναι πια κοντά (...δεν είναι πια κοντά),
τα μάζεψε όλα κι έφυγε, σε άλλη χώρα μακριά.

ΕΠΩΔΟΣ

Δες την καρδιά μου πώς πονά,
τα χέρια Μου είναι ανοιχτά,
σε καρτερώ, σε καρτερώ,
ναρθείς παιδί μου αγαπητό.

2. **Σε ξεγέλασε ο εχθρός,**
κι έφυγες μακριά (...κι έφυγες μακριά),
είπε πως θα σ' έκανε σ' όλο τον κόσμο βασιλιά.
3. **Το βιος μου εσπατάλησε,**
ψάχνει ναβρεί χαρά (...ψάχνει ναβρεί χαρά),
χαρούπια βρήκε για τροφή,
και τα γουρούνια συντροφιά.
4. **Γύρνα φτωχό παιδάκι μου,**
μη στέκεσαι μακριά, (...μη στέκεσαι μακριά),
θαβρείς μοσχάρι σιτευτό και τη ζεστή μου αγκαλιά.

*«Περιέμεινα με υπομονή τον Κύριον, και έκλινε προς εμέ και ήκουσε
της κραυγής μου· και με ανεβίβασεν εκ λάκκου ταλαιπωρίας,
εκ βορβορώδους πηλού, και έστησεν επί πέτρων τους πόδας μου,
εστερέωσε τα βήματά μου· και έβαλεν εν τω στόματί μου άσμα νέον,
ύμνον εις τον Θεόν ημών» (Ψαλμός ΜΙ40:1-3)*

322. ΣΑΝ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

Σαν ένα αστέρι φωτεινό, λάμπεις σε ψεύτικο ουρανό,
 και φως τριγύρω σου σκορπίζεις,
 που ο προβολέας σου δανείζει.
 Σ' όλους χαμογελά σκορπάς και παραζάλη τους κερνάς,
 κι ο κόσμος σίγουρα νομίζει,
 πως τάχεις όλα μα δε γνωρίζει.....

Πως μοναχή σου, σαν βρεθείς
 μακριά απ' τα φωτά της σκηνής,
 κι από αυτούς που σε θαυμάζουν
 το ποσό άδεια είν' η καρδιά σου.
 Τη μοναξιά σου να νοιώσουν δεν μπορούν,
 και της ψυχής σου τον πόνο δεν ακούν,
 κι αναρωτιέσαι αν ποτέ κάνεις,
 θα καταλάβει αυτό που ψάχνεις για να βρεις.

Ξέρεις καλά πως δεν μπορείς και όμως πάλι προσπαθείς
 να αποφύγεις την αλήθεια **«ότι χρειάζεσαι βοήθεια!»**
 Δεν το κατάλαβες λοιπόν, δεν είναι ο άνθρωπος Θεός
 να δώσει σε όλα εξηγήσεις,
 στο κάθε τι λύσεις κι απαντήσεις.....

Η επιτυχία τα λεφτά, μάταια είναι όλ' αυτά,
 γιατί η πραγματική σου ανάγκη είναι η αληθινή αγάπη.
 ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ,
 πούναι πατέρας, φίλος και αδελφός
 σ' όσους πιστεύουν και Τον αγαπούν
 κι αποφασίσαν μονάχα Αυτόν ν' ακολουθούν.

Τη μοναξιά σου μπορεί να τη διώξει
 και της ψυχής σου τον πόνο μπορεί να νοιώσει γιατί....
 ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ,
 πούναι πατέρας φίλος κι αδελφός,
 σ' όσους πιστεύουν και Τον αγαπούν
 κι αποφασίσαν μονάχα Αυτόν ν' ακολουθούν.

Έλα σ' Αυτόν έλα σ' Αυτόν, που σ' αγαπά
 Έλα σ' Αυτόν, που σ' αγαπά, έλα σ' Αυτόν που σ' αγαπά!

323. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 10 /ΕΑΕΠ - «ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»

- **ΠΩΣ μπορείς** χωρίς Αυτόν, να ζεις να περπατάς που αναπνέεις, πως μιλάς χωρίς Χριστό;
ΠΩΣ μπορείς σε ξένη γη, αλήθεια να ζητάς, πως χαίρεσαι και τραγουδάς χωρίς ζωή;
- **ΠΩΣ μπορείς** μακριά απ' Αυτόν για αγάπη να μιλάς; αφού μοναχός σου παλεύεις για ένα χάδι.
ΠΩΣ λες ότι έχεις φως, ο ήλιος σου έγινε θολός τα μάτια σου έχεις σφαλισμένα στο σκοτάδι.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Δες τα δάκρυα που κυλούν μέσα απ' τα μάτια Του που είναι καρφωμένα στην ψυχή σου.

Πες μου, πως δεν σπάει η καρδιά, **κοιτώντας στο σταυρό** εκείνων που έγινε η λύτρωση σου;

- **ΠΩΣ μπορείς** σ' αυτή τη γη ειρήνη να ζητάς αφότου βλέπεις στην ψυχή σου ταραχή;
ΠΩΣ ζητάς νερό να βρεις, τη δίψα σου να σβήσεις μες στην έρημο του κόσμου την ξερή;

ΠΩΣ απομακρύνθηκες απ' τον Πατέρα σου; την πόλη σου άφησες και αγάπησες την ξένη.
Γύρνα πίσω στη χαρά μες την πατρίδα σου, όπου ασφάλεια και αγάπη σε προσμένει.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Δες στα χέρια Του πληγές, αγκάθια στο κεφάλι, πονάει και δεν μιλάει, μα σε κοιτάζει.

Πες μου, πως δεν λύγισε η ψυχή, **κοιτώντας στο σταυρό** το αίμα που απ' αγάπη στη γη στάζει;

324. ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΗΚΑ ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, 1997

CD 06 «ΜΕ ΒΡΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Περιπλανήθηκα σαν πρόβατο που χάθηκε,**
 τλαιπωρήθηκα σαν άσωτος υιός,
 έχασα όλα που Εσύ ήρθες και μου χάρισες
 και έζησα στο σκοτάδι που δεν είχε φως.

Περιπλανήθηκα και χάθηκα στην ερημιά
 κι έψαχνα νάβρω για τη δίψα μου νερό
 κι έσκαβα μες την άμμο δεξιά κι αριστερά,
 μα όλα ξηρά και άψυχα χωρίς Θεό.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Μα Εσύ ήρθες και με βρήκες σαν πρόβατο χαμένο,
 μόνο και πονεμένο από τις πολλές πληγές.
 Ναι ήρθες και με βρήκες και μες την αγκαλιά Σου
 με παίρνεις πια κοντά Σου, μούδωσες τον ουρανό.

2. **Όλοι σαν πρόβατα φίλε μου πλανηθήκαμε,**
 χωρίς σκοπό στην ερημιά του κόσμου αυτού,
 ζητήσαμε ελευθερία, μα σκλαβωθήκαμε,
 μέσα στα πάθη του δικού μας εαυτού.
 Μα ο Θεός μας είδε όλους και λυπήθηκε,
 τόσο πολύ, γιατί Αυτός μας αγαπά
 κι έστειλε το μονάκριβό Του και χτυπήθηκε
 μέχρι τον θάνατο εκεί στο Γολγοθά.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Και ήρθε και μας βρήκε σαν πρόβατα χαμένα,
 μόνα και πονεμένα από τις πολλές πληγές.
 Ναι ήρθε και μας βρήκε και μες την αγκαλιά Του
 μας παίρνει πια κοντά Του, σε απέραντες χαρές.

Ναι ήρθε και σε βρήκε σαν πρόβατο χαμένο,
 μόνο και πονεμένο από τις πολλές πληγές.
 Ναι ήρθε και σε βρήκε μείνε στην αγκαλιά Του,
 στα λόγια τα δικά Του, ο Χριστός σε αγαπά.

325. ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

(Φίλε που νάσαι)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Άλμπουμ «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» - YouTube: Xeno Greek

1. **Ήρθ' ο Χριστός μια μέρα σε συνάντησε,**
σαν μοναχό σε είδε σε λυπήθηκε,
την μοναξιά σου πόσο την κατάλαβε,
το χέρι, σου 'δωσε και σ' ελευθέρωσε.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα τώρα έφυγες, φίλε που νάσαι,
πάλι μοναχός μες τους δρόμους τριγυρνάς,
αυτά που ήθελες πια τώρα κάνε,
μ' άκου τα λόγια μου για άλλη μια φορά.

2. **Ώρες πολλές στην προσευχή ξοδέψαμε,**
και τον Θεό μαζί κι οι δυο λατρεύαμε,
κι οι δυο μας κλάψαμε, μαζί γελάσαμε,
μα τώρα έφυγες κι έτσι χωρίσαμε.

Σαν τον Ιούδα τον Χριστό μας πρόδωσες,
και με καρφιά εσύ τον ξανακάρφωσες,
μα σαν τον Πέτρο γίνε που μετάνιωσε,
που έκλαψε πικρά και συγχωρήθηκε.

3. **Μήπως εγώ άξιζα περισσότερο,**
αμαρτωλός και βρώμικος ήμουν κι εγώ,
μα άκου φίλε πίσω δεν ξαναγυρνώ,
γιατί το ξέρω αγάπη αλλού πως δεν θα βρω.

Μα ξαναγύρισε, όπου και νάσαι,
και μες τους δρόμους πάψε νάσαι μοναχός,
κι αν εγώ ο άνθρωπος ακόμα περιμένω,
για σκέψου πόσο περιμένει ο Θεός.

(B:1) SOL MAJ

326. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΡΘΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Υπάρχει οδός που φαντάζει ορθή,**
στον άνθρωπο τον επί της Γης,
μα τα τέλη αυτής οδηγούν στο χαμό,
μακριά απ' τον σωτήρα Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάρι να πάρεις τη μόνη οδό,
να βρεις της ζωής τον σκοπό,
να βρεις την αλήθεια αυτής της ζωής,
κοντά στον σωτήρα Χριστό.

- 2. Οι δρόμοι μας είναι πολύ χαμηλοί,**
να φθάσουν ψηλά δεν μπορούν.
Πλανιέσαι στη σκέψη, πως είναι καλοί,
μπροστά στον Θεό δεν μετρούν.
- 3. Οι δρόμοι μας όσο κι αν δείχνουν σωστοί,**
λαθεύουν δεν είναι ικανοί,
να δώσουν αυτό που ζητά η ψυχή,
να βρουν την πηγή την σωστή.

327. ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΥ ΑΓΑΠΗΤΟ

Μουσική: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ - Στίχοι: ΚΙΚΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ

CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ

Παιδί μου συ αγαπητό, πως έφυγες μακριά,
πως άφησες αδιάφορα τη στοργική μου αγκαλιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Δες την καρδιά Μου πως πονά,
τα χέρια Μου είναι ανοιχτά.
Ω, σε ζητώ, σε καρτερώ,
ναρθείς παιδί Μου αγαπητό

Σε ξεγέλασ' ο εχθρός και σου 'ταξε πολλά,
σου είπε πως θα σ' έκανε, σ' όλο τον κόσμο βασιλιά.

Και αφού τον ακολούθησες, σου πήρε τη χαρά,
και φθονερά σου κάρφωσε, του πόνου τ' άγρια καρφιά.

Τα ρούχα σου εξέσχισε, σε πλήγωσε βαθιά,
κάθε ελπίδα σου έσβησε, κι ο Άδης πια σε καρτερά.

328. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- 1. Μέσα στο καμίνι της ζωής αυτής,**
μόνο μάτια άγρια μπορείς να βρεις,
χείλη κλειδωμένα, ψέματα πολλά
και χαρές χωρίς χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Τέτοιες μέρες θάταν,
όταν ξέσπασε ο κατακλυσμός!
Αν απ' τη ζωή σου διώξεις τον Θεό,
θα θερίσεις με χαμό.

- 2. Λίμνες και ποτάμια έχουν νεκρωθεί,**
ψάρια σκοτωμένα από ντι-ντι-τι,
έμεινε η ειρήνη μοναχά για να λυθεί,
τι γλυκιά που 'ναι η ζωή.
- 3. Φθάσαμε στον Άρη, όλα μας γελούν,**
μα τα δύο τρίτα εδώ στη Γη πεινούν,
μη στεναχωριέσαι, δεν θ' αδικηθούν,
ζουν μονάχα, όσοι μπορούν.
- 4. Ζήτω η επιστήμη, ζήτω οι σοφοί,**
νίκησαν τον θάνατο και τη ζωή,
σύντομα θα βρουν και πλαστική ψυχή
και μυαλό από γυαλί.

... /// ...

329. ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ (Α:57)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»
 CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 78» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Άδικα ζητάς μες στο χιόνι,**
 καρδιά που για σένα χτυπά,
 όλοι τους κομμάτι από πάγο
 σε βλέπουν λοξά και ψυχρά.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ κι αποδιώχνεις φίλο τόσο ζεστό,
 ο Χριστός λαχταράει να σε δει γελαστό.

2. **Άδικα ζητάς την αλήθεια,**
 το ψέμα είναι νόμος ζωής,
 άδικα φωνάζεις "βοήθεια",
 κοντά σου δεν θάρθει κανείς.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ και πληγώνεις του Χριστού την καρδιά,
 που για σένα φτωχέ μου, όλη μέρα χτυπά.

3. **Άδικα παλεύεις ν' αλλάξεις**
 τον κόσμο με λόγια νεκρά,
 δεν μπορείς παλάτι να χτίσεις
 με μπάζα και σαπιόξυλα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ και αρνίεσαι τ' ουρανού τη χαρά,
 σαν παιδί ξεγελιέσαι, μα η ψυχή σου πονά.

4. **Άδικα χτυπάς και χτυπιέσαι**
 δεν θα βρεις ποτέ δικιωμό.
 Άδικα ρωτάς και ρωτιέσαι,
 τη λύση θα βρεις στο Χριστό.

ΠΩΣ ΑΝΤΕΧΕΙΣ για κοίτα ο Χριστός στο χιονιά
 χρόνια τώρα προσμένει τη δική σου αφεντιά,

*«Εν τούτο εμφανέρωθη η αγάπη του Θεού προς ημάς,
 ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον,
 διά να ζήσωμεν δι' Αυτού» (Α' Ιωάννου Δ14:9)*

(B:140 /E:44 /H:138 /IA:352 /ID:361)

330. ΑΠ' ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΥ**"O The Deep, Deep Love of Jesus", 1875**

Μουσική: T.J.WILLIAMS /S.TR.FRANCIS - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Απ' το αίμα του σταυρού Σου,**
ω, Χριστέ μου ξεκινούν,
κύματα θείας αγάπης,
που το σύμπαν συγκλονούν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, πλυμένος με το αίμα, πλησιάζω τον Θεό
και την άπειρή Του αγάπη ταπεινά ευχαριστώ.

- 2. Τέτοια αγάπη δεν μπορούσα,**
ω, ποτέ να φανταστώ,
να πεθάνει καρφωμένος
και για μένα ο Χριστός.
- 3. Ναι καρφώθηκε στο ξύλο,**
για να λυτρωθώ εγώ,
κι από του σταυρού το δρόμο,
ν' ανεβώ στον ουρανό.
- 4. Ω Θεέ μου Σε δοξάζω,**
που μου έδωσες Συ φως,
να γνωρίσω το μυστήριο,
της θυσίας στο σταυρό..

330α**ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ,**

του Χριστού το αίμα, μας ελευθέρωσε.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια στον Αμνό,

αλληλούια, αλληλούια, ας αινέσωμεν Αυτόν.

331. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΕΣΕ (B:139)**"There's Power In The Blood", 1899**Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΠΟΣΤ. ΤΡΕΧΑΝΤΙΝΗΣ /Μ.ΔΕΒΗΣ
CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»**1. Ποιος θα λυτρώσει εσέ αμαρτωλέ;**

Το αίμα τ' Αμνού, το αίμα τ' Αμνού.

Ποιος θα σου δώσει αιώνια ζωή;

Το τίμιο αίμα τ' Αμνού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω το αίμα, το αίμα του Αμνού, έχει δύναμη παντού.

Ω το αίμα, το αίμα του Χριστού,, φέρνει νίκη, χαρά πανταχού.

2. Την αμαρτία σου ποιος συγχωρεί;

Το αίμα τ' Αμνού, το αίμα τ' Αμνού.

Ποιος εξαλείφει και την ενοχή;

Το τίμιο αίμα τ' Αμνού.

3. Ποιος θα σε φέρει κοντά στον Χριστό;

Το αίμα τ' Αμνού, το αίμα τ' Αμνού.

Ποιος θα σε έχει για πάντα πιστό;

Το τίμιο αίμα τ' Αμνού.

4. Ποιος θα σε φέρει εις τον ουρανό;

Το αίμα τ' Αμνού, το αίμα τ' Αμνού.

Ποιος θα σου δώσει αιώνιο καρπό;

Το τίμιο αίμα τ' Αμνού.

(B:137 /Γ:19 /Η:119 /ΙΔ:108)

332. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΥΝΗΘΕΙ ΠΟΤΕ**"Nothing But The Blood" 1876 (Plainfield)**

Μουσική: ROBERT LOWRY (1826-1899) - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. **Ποιος θα δυναθεί ποτέ**, το της αμαρτίας στίγμα,
να αφαιρέσει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, πόσον ευτυχής, ο ούτω λευκανθείς.

Άλλος σωτήρ κανείς, μόνο του Χριστού το αίμα.

2. **Ποιος θα δυνηθεί ποτέ**, το διεφθαρμένο πνεύμα, να αλλάξει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.
3. **Ποιος θα δυνηθεί ποτέ**, το της καταδίκης γράμμα, να το σβήσει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.
4. **Ποιος θα δυνηθεί ποτέ**, το της σωτηρίας θαύμα, να το κάνει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

(B:134 /E:179 /ΙΔ:104)

333. ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΙΜΑ

"Yes, I Know!", 1920

Μουσική: A.W.WATERMAN - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΤΣΟΣ
CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ. & Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Συ που νιώθεις κουρασμένος**,
ασεβής κι αμαρτωλός
έλα τώρα να σε σώσει
με το αίμα Του ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Μόνο το αίμα (...καθαρίζει),
μόνο το αίμα (...εξαγνίζει),
το αίμα που έτρεξε επάνω στο σταυρό
(απ' τον Χριστό)

Έλα τώρα (...όπως είσαι),
έλα τώρα (...μην αρνείσαι),
το αίμα πλένει και τον πιο αμαρτωλό
(...και ρυπαρό).

2. **Τις πληγές μας τις γιατρεύει**
ρίχνει βάλαμο γλυκό
και γεμίζει τις ψυχές μας
με ουράνιο θησαυρό.
3. **Πάρε του σταυρού το δρόμο**
ο Χριστός σε προσκαλεί
να σε πλύνει, να σε πείσει
πως κι εσύ έχεις σωθεί.

334. ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1976

1η εκτέλεση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Το αίμα Σου Κύριε, το αίμα Σου Κύριε,**
δεν θα μ' αφήσει να πλανηθώ,
το αίμα Σου Κύριε, το αίμα Σου Κύριε,
δεν θα μ' αφήσει μες τον κόσμο αυτό.

ΕΠΩΔΟΣ

Με την αγάπη Σου με ελευθέρωσες
και με το Πνεύμα Σου Χριστέ,
ναι, με το Πνεύμα Σου, με εστερέωσες
και την καρδιά μου, Σου θεράπευσες

2. **Τι κι αν χτυπούνε, τι κι αν βροντούνε**
της δυσκολίας οι πειρασμοί,
ω, δεν θα μ' αφήσει, θα με φροντίσει
ο λυτρωτής μου μέσα στη ζωή.
3. **Φτώχεια και πόνος και δυστυχία,**
δεν με τρομάζουν μες τη ζωή,
γιατί ο Θεός μου, μού δίνει ευτυχία
και κάνει ύμνο κάθε μου πνοή.

(Γ:26 /Θ:123 /SI B MAJ)

335. ΠΛΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Πλυθείς εις το αίμα του θείου Αμνού,**
εσώθην ο τάλας εγώ,
και έκτοτε ψάλλω προς δόξαν Αυτού,
παντού, όπου κι αν ευρεθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ψάλλω και θα μαρτυρώ,
παντού, όπου κι αν ευρεθώ.
Αλληλούια εσώθην και είμ' ευτυχής,
με έσωσεν ο λυτρωτής.

2. **Πολλάκις με θλίψεις και με πειρασμούς,**
μ' εμπόδια και διωγμούς,
αλλ' όμως θαρρών και ελπίζων σ' Αυτόν,
αφόβως νικώ τον εχθρόν.
3. **Γνωρίζω σε κόσμο ψευδή ότι ζω,**
και θλίψεις πολλές συναντώ,
ημέρα λαμπρή εις τον ουρανό
θα φθάσω και θ' αναπαυθώ.
4. **Με θάρρος λοιπόν θα βαδίζω εμπρός,**
εκεί π' οδηγεί ο Χριστός,
ποτέ δεν θα παύσω ενόσω θα ζω,
να ψάλλω και να μαρτυρώ.

336. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΜΕ (Ζ:35)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 /ΕΑΕΠ - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Ο Χριστός ήρθε για με στον κόσμ' αυτό εδώ,**
πέθανε για μένα επάνω στο σκληρό σταυρό.
(Έδωσε το ΣΩΜΑ Του, έχυσε το ΑΙΜΑ Του
και Αυτός υπέφερε να σωθώ εγώ). 2
2. **Στάλα, στάλα έπεσε το ΑΙΜΑ Του στη γη**
και αυτό ήταν το τίμημα για σε ψυχή.
(Πλήρωσε ο Ιησούς την δική σου την ποινή,
να σωθείς απ' το χαμό, να σωθείς εσύ). 2
3. **Τι ποτάμι είναι αυτό που τρέχει δυνατά,**
παρασέρνει στην ορμή του, κάθε σου βρωμιά.
(Καθαρίζει τη ζωή, σου αγιάζει την ψυχή,
και το ΑΙΜΑ του Χριστού είναι δυνατό). 2
4. **Το χρυσάφι όλου του κόσμου δεν αρκεί Θεέ**
να πληρώσει τη θυσία Σου αυτή για με.
(σου προσφέρω *την καρδιά,*
σου προσφέρω *την ψυχή*
ότι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή). 2

(B:135 /Γ:186)

337. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ

Μουσική: LOWELL MASON (1792-1872) - Ελλ.στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αγγλικοί στίχοι: WILLIAM COWPER (1731-1800)

1. **Υπάρχει αίματος πηγή**, εκ των φλεβών του Χριστού,
κάθε κηλίδα θα σβηστεί, άμα λουσθείς αυτού,
άμα λουσθείς αυτού, άμα λουσθείς αυτού,
κάθε κηλίδα θα σβηστεί, άμα λουσθείς αυτού.
2. **Ο επί του σταυρού ληστής**, αγνίστηκε σ' αυτό,
και πας πιστεύων παρευθύς, σώζεται ως αυτός,
σώζεται ως αυτός, σώζεται ως αυτός,
και πας πιστεύων παρευθύς, σώζεται ως αυτός.
3. **Η θεία χάρη του Αμνού**, στην ίδια την πηγή,
ευσπλάχνως με οδήγησε και βρήκα τη ζωή,
και βρήκα τη ζωή, και βρήκα τη ζωή,
ευσπλάχνως με οδήγησε και βρήκα τη ζωή.

(B:265)

338. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΗΓΗ Π' ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. **Υπάρχει πηγή π' αναβλύζει**
και δίνει δροσιά στην ψυχή,
ζωή και υγεία χαρίζει,
ω, τρέξε κι εσύ για να πιεις.

ΕΠΩΔΟΣ

- Πηγή αγνή και καθαρή,
που ξεδιψάει κάθε ψυχή.
Θα δροσιστείς, ναι, εκεί στο σταυρό,
σαν ατενίσεις προς τον Χριστό.
2. **Ω, έλα κι εσύ στο σωτήρα**
να λάβεις αγάπη, χαρά,
και γέμισε εκεί το σταμνί σου,
ω, πιες απ' αυτά τα νερά.

3. **Κι αν της ψυχής ο εχθρός μας,**
θα έρθει και θα σ' απειλεί,
ευθύς, ναι θα τρέξ' ο Χριστός μας
και τότε θα είσ' ασφαλής.

339. **ΕΡΡΑΝΤΙΣΘΗΣ ΠΟΤΕ** (Γ:91 /Η:201)

"Are You Washed In The Blood" 1878

Μουσική: ELISHA ALBRIGHT HOFFMAN (1839-1929) - Στίχοι: ΞΕΝ.Π.ΜΟΣΧΟΥ
CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Β» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Άραγε προσήλθες συ προς τον Χριστό;**
Ερραντίσθης με αίμα Αυτού;
Την ψυχή σου έδωκες ποτέ σ' Αυτόν,
να αγνίσει με αίμα Αυτού;

ΕΠΩΔΟΣ

Ερραντίσθης ποτέ
με το αίμα του θείου Αμνού;
Η στολή σου άραγε έγινε λευκή,
εις το αίμα τ' Αμνού του Θεού;

2. **Μένεις άρα πάντοτε παρά Χριστώ;**
Ερραντίσθηκες με αίμα Αυτού;
Εύρες ησυχίαν παρά τω σταυρώ;
Ερραντίσθηκες με αίμα Αυτού;
3. **Όταν ο νυμφίος έλθ' εξ ουρανού**
δια να λάβει τη νύμφη Αυτού,
η ψυχή σου άραγε θα ευρεθεί
καθαρή με το αίμα Αυτού;
4. **Φέρ' ευθύς καρδιά σου τη ρυπαρή**
να πλυθεί με το αίμα τ' Αμνού!
Ο Χριστός σηκώνει όλη την ποιινή
και σε πλένει με αίμα Αυτού.

«Εάν όμως περιπατόμεν εν τω φωτί, καθώς Αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α' Ιωάννου Α'1:7)

340. ΤΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΠΗΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Τι ευλογημένη η πηγή,**
που ανέβλυσε στο σταυρό.
Τι ευλογημένη η στιγμή,
που επέστρεψα στον Χριστό.
Ήμουνα απ' την ποίμνη Του μακριά
κι είχα την ψυχή μου ρυπαρή,
μ' έπλυνε ο Αμνός του Θεού,
κι έχω τώρα καρδιά καθαρή.

ΕΠΩΔΟΣ

Μ' αίμα του Χριστού, μ' αίμα του Αμνού,
είμαι πιο λευκός από το χιόνι,
με το τίμιο αίμα τ' Αμνού.

2. **Το στεφάνι το αγκάθινο,**
φόρεσε εκεί στο σταυρό.
Τι φρικότι οι πόννοι των πληγών,
που για με υπέστ' ο Χριστός.
Με το αίμα Του με έπλυνε,
πιο λευκό απ' το χιόνι μ' έκανε,
ω, δοξάζω πάντα τον Αμνό,
που ελύτρωσε και εμέ.
3. **Έφυγα από Σε Πατέρα μου,**
επλανήθηκα στην οδό.
Ερυθρές οι αμαρτίες μου,
δεν υπήρχε βάλαμο.
Ήρθα στην πηγή της χάριτος,
βρήκα σωτηρία, αληθώς,
μ' έπλυνε ο Αμνός του Θεού,
για να είμαι πάντα καθαρός.

(ΙΔ:155)

341. ΔΟΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ» / Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ**ΕΠΩΔΟΣ**

Δος μου σωτήρα καρδιά πιο ταπεινή,
δος μου σωτήρα αγάπη πιο αγνή,
δος μου σωτήρα ζωή πιο φωτεινή,
δος μου ουρανό.

1. **Βρήκα στον Χριστό ειρήνη παντοτινή,**
βρήκα στον Χριστό γαλήνη μες την ψυχή,
φως λαμπρό Αυτός μου δίνει και μ' οδηγεί,
προς τον ουρανό.
2. **Τώρα μπρος Αυτός βαδίζει κι ακολουθώ,**
τώρα ο νους μου φτερουγίζει στον ουρανό,
τώρα σπίτι Αυτός μου κτίζει να κατοικώ
στη γλυκιά Σιών.

(B:68 /ΙΔ:71)

342. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΥ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

1. **Ω Κύριέ μου, Συ και Θεέ μου,** μέσα στον κόσμο αυτό,
μόνο Εσένα και τη μορφή Σου να βλέπω αυτό ποθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη με αφήσεις από κοντά Σου, να φύγω μακριά.
Μη με αφήσεις γιατί φοβάμαι, μέσα στη σκοτεινιά.

2. **Ω Κύριέ μου, όταν μαζί Σου,** στη στράτα προχωρώ,
μόνο Εσένα και τη μορφή Σου, να βλέπω αυτό ποθώ.
3. **Ω Κύριέ μου, αν επιτρέψεις,** για Σένα να πονώ,
δίνε μου χάρη και θεραπεία Εσένα να υμνώ.

343. ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Στίχοι 1 & 2: ΑΝΩΝΥΜΟΙ - Στίχος 3: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1985

CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Ένα δρόμο καινούριο χαράζω**
 τον Χριστό ακολουθώ,
 τώρα πια προχωρώ, δεν διστάζω
 πάω για τον ουρανό.
 Στα σκοτάδια γυρνούσα για νάβρω
 την αλήθεια, κάπου ένα φως,
*(κι η ζωή μου μακριά Σου Ιησού μου
 ήταν θάνατος αργός). 2*

2. **Την καρδιά μου, Σου δίνω Θεέ μου**
 ταπεινά παρακαλώ,
 τώρα δέξου κι εμέ Κύριέ μου
 σαν τον άσωτο υιό.
 Σ' ένα κόσμο γεμάτο από μίσος
 πώς μπορούσα να κρατηθώ,
*(αν δεν είχα ποτέ μου γνωρίσει
 τη θυσία στο σταυρό). 2*

3. **Τώρα πάρε με στην αγκαλιά Σου**
 Ιησού παρακαλώ,
 δος μου τη γλυκιά παρηγοριά Σου
 μοναχά αυτό ζητώ.
 στα σκοτάδια γυρνούσα Χριστέ μου
 μες τον κόσμο δίχως χαρά,
*(σαν τον άσωτο ήμουν, Πατέρα,
 μες τα αδιάβατα νερά). 2*

«Ένα πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιππησίους Γ/3:13-14).

344. ΚΥΡΙΕ ΕΛΘΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1967
CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Κύριε ελθέ στην καρδιά μου**
και γέμισέ την χαρά, (2)
χαρά, χαρά, του Πνεύματος την χαρά.
2. **Γέμισε με φως τη ζωή μου**
να λάμπω στη σκοτεινιά, (2)
με φως, με φως μες την πυκνή σκοτεινιά.
3. **Δος αγάπη μες την καρδιά μου,**
αγάπη ναι καθαρά, (2)
δος μου, δος μου, αγάπη ναι καθαρά.
4. **Κι όταν έρθεις να με καλέσεις**
ας έχω πίστη θερμή, (2)
αμήν, αμήν, ας έχω πίστη θερμή.

(ΜΙ ΜΑJ)

345. ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Μουσική: KITSNER - Στίχοι: Π.ΡΑΜΠΟΤΑΣ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: ΠΑΡΟΙΚΟΙ, 1980

1. **Της θυσίας το δρόμο πήρες κάποια αυγή,**
την ειρήνη να φέρεις, τη χαρά, τη ζωή.
Την αγάπη που ξέρει ν' αγκαλιάζει εχθρούς,
να δακρύζει στον πόνο, να νικά τους σκληρούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Έτσι πάντα θα θέλω για Σένα να ζω,
μόνο Εσένα Χριστέ μου πάντα ν' ακολουθώ.
Στις βαθιές τις χαράδες, τις ψηλές κορυφές,
στις κοιλάδες του πόνου, θάμαστε **ΝΙΚΗΤΕΣ**.

2. **Οι φίλοι μου όλοι με είπαν τρελό,**
πως δεν μου έμεινε καθόλου μυαλό.
Κανένας δεν ήθελε μαζί μου ναρθεί,
στην ομίχλη του κόσμου πήραν κάπποιο στρατί.

(E:109 /IA:506 /ID:287)

346. ΠΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ**"I'd Rather Have Jesus"**Μουσική: B.SHEA ,1929 - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

1. Πως θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό και πάντα να νιώθω, για Κείνον πως ζω. Πως θέλω ν' ακούω Αυτόν να μιλά και να μ' οδηγή στα ουράνια ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα δεν ζητώ, πλούτη δεν ποθώ,
ένα πράγμα λαχταρώ.

Πως θέλω στον κόσμο για Κείνον να ζω
και να ακολουθώ.

2. Πως θέλω να νιώθω, βαθιά στην καρδιά, αγάπη καθάρια, αγάπη πλατιά. Πως θέλω να τρέχω για Κείνον παντού στον πόνο, στη θλίψη, με σπλάχνα Χριστού.
3. Πως θέλω να γίνω γι' Αυτόν μια σπονδή, να λιώσω, να σβήσω, Αυτός ν' ανεβεί. Πως θέλω ο κόσμος σε μένα να δει, τη δόξα Εκείνου, τη θεία μορφή.

(Γ:251 /Η:249 /ID:283)

347. ΠΑΝΤΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑ**"I Surrender All" 1896**Μουσική: WINFIELD S.WEEDEN - Στίχοι: ΠΟΥΛΥΚΑΚΑΡΠΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ
«ΦΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Πάντα τώρα στο σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ, με αγάπη και ελπίδα, για Αυτόν ποθώ να ζω.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, παραχωρώ, όλα Σου Χριστέ,
δέξου Συ την προσφορά μου, Σώτερ μου πιστέ.

2. Ταπεινά τα πάντα Σώτερ, τώρα Σου αφιερώ, ηδονές και απολαύσεις, χάρη Σου τις παραιτώ.
3. Σου αφιερώ τα πάντα, πλήρωσέ με Ιησού, με Πνεύμα, αγάπη, χάρη, πάντα μένε μετ' εμού.

348. ΔΟΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (Γ:83 /Θ:180)

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΝΗ

1. Είμαι ξένος διαβάτης, δος μου τον Ιησού,
την ψυχή μου να φυλάττει, δος τον Ιησού

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου τον Ιησού, δος μου τον Ιησού,
έως ότ' εκεί ανέλθω, δος μου τον Ιησού.

2. Όταν η ψυχή μου ψάλλει, δος μου τον Ιησού,
ή αν ο πόνος την προσβάλλει, δος μου τον Ιησού.
3. Κι η ζωή μ' όταν παρέλθει, δος μου τον Ιησού,
και αν ο θάνατος θα έλθει, δος μου τον Ιησού.

(B:63 /Γ:133 /E:115 /Θ:45 /ΙΔ:282)

349. ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ

Μουσική: GEORGE C.STEBBINS (1846-1945) - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ

Αγγλικοί στίχοι: ADELAIDE A.POLLARD

CD «ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. Το θέλημά σου μόνο αυτό,
Συ είσ' ο πλάστης, εγώ ο πηλός.
Συ μόρφωσέ με, Θεέ ευθύς,
και ποίησέ με σκεύος τιμής.
2. Το θέλημά σου μόνο αυτό,
βοήθησέ με να εκτελώ.
Εις την φωνή Σου: «Ίδού εγώ»,
σαν τον προφήτη να απαντώ.
3. Το θέλημά σου μόνο αυτό,
σε ευτυχία, ή δυστυχών.
Παν προσφιλές του κόσμου αυτού,
να θυσιάζω για χάρη Σου.
4. Το θέλημά σου μόνο αυτό,
δώσε Μου χάρη να εκτελώ.
Και πλήρωσέ με «θείου πυρός»
να ζει εντός μου μόν' ο Χριστός.

(B:48 /Γ:65)

350. ΦΕΡΕ ΜΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ**"I Am Thine, o Lord" 1875**

Μουσική: W.H.DOANE - Στίχοι: Ι.Σ. και ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Σ' αγαπώ Χριστέ και ποθώ θερμώς**
πάντα να Σ' ακολουθώ.
Καταφύγιο, φως και οδηγός,
Συ σωτήρας μου πιστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Φέρε με πλησίον Σου Χριστέ, φέρε με εις τον σταυρό,
να γνωρίσω την αγάπη Σου τον αιώνιο λυτρωμό.

2. **Προς Σε Κύριε, γόνυ ταπεινώ**
κλίνω και παρακαλώ.
Χάρισε σε μέ τον παράκλητο
για να Σε υπηρετώ.
3. **Αγαλλίαση που αισθάνεται**
η ψυχή κάθε πιστού,
όταν έρχεται κι εμφανίζεται,
μπρος το θρόνο του Χριστού.

351. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ

1. **Θέλω να γίνω υπηρέτης Σου**
θέλω ν' ακούω στη φωνή Σου,
θέλω να κάνω ότι μου ζητάς,
το θέλημά Σου να 'ναι η ζωή μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να μπω μέσα στο Πνεύμα Σου
να είμαι «ένα» μαζί σου.
Θέλω να μπω μέσα στο «είναι» Σου,
να ζήσω αιώνια μαζί Σου,
Ιησού Χριστέ..... Ιησού Χριστέ.....

... /// ...

2. **Θέλω να είμαι ένας δούλος Σου,**
θέλω να τρέχω εγώ για Σένα,
σκεύος στα χέρια Σου να με κρατάς,
να μη θέλω τίποτα για μένα.
3. **Θέλω να Σ' αγαπώ, όπως μ' αγαπάς,**
θυσία για Σένα εγώ να γίνω,
σταυρό όπως αυτόν, που Εσύ κουβάλησες,
στον ώμο μου κι εγώ να κουβαλήσω.

352. ΔΙΨΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ (B:244)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Διψάει η ψυχή μου για «ζωντανό νερό»**
που τρέχει απ' το θρόνο για καθένα πιστό.
Αυτός μας υπεσχέθη να στείλει κι ευλογεί,
με άφθονη ζωή Του, να μας ζωοποιεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Σαν τη θάλασσα με τα κύματα
του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με,
η δόξα τ' ουρανού απλώνεται παντού,
του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με.

2. **Υψώνονται τα νέφη της χάρης του Χριστού**
και έρχονται να φέρουν αναψυχή παντού.
Μεγάλ' επαγγελία εδόθηκε σε μας,
προσμένουμε πλημμύρα εις όλας τας ψυχάς.
3. **Μεγάλη ευλογία σαν όψιμη βροχή,**
έρχεται στη ζωή μας κι αγνίζει την ψυχή.
Γεμίζει την καρδιά μου, βγάζει την ενοχή,
με κάνει ν' αλαλάζω με χάρη περισσή.
4. **Ω, βλέπω τώρα νάρχεται για μας αναψυχή,**
μεγάλη σωτηρία να μας επισκεφτεί.
Αισθάνομαι τον ήχο κι ακούω τη φωνή
ω, δόξα, αλληλούια, γεμίζει την ψυχή.

(B:54 /Γ:152 /Η:468 /ΙΔ:289)

353. Ω ΣΚΕΨΗ ΓΛΥΚΕΙΑ**"God Bury Thy Sorrow" 1871**

Μουσική: P.P.BLISS - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ

«ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ω σκέψη γλυκεία, διαρκώς σε Σε,**
να μένω, ω Σώτερ, και Συ εις εμέ.
σε Σένα να βρίσκω παν ό,τι ποθώ
εκ τούτου του κόσμου άλλο δεν ζητώ.
2. **Συ πάντα να είσαι το παν δι' εμέ,**
εγώ δ' ολοκλήρως να ζω δια Σε.
Συ ν' απονεκρώσεις, Σώτερ, το «εγώ»,
και απ' το Πνεύμα Σου όλως να πλησθώ.
3. **Ως δικαίωσή μου, Σε να θεωρώ,**
και θεία σοφία εκ Σου να αντλώ.
Με Σε οι στιγμές μου να αγιασθούν
και όλες οι σκέψεις μου να αγνιστούν.
4. **Βοήθα με Σώτερ σε κάθε στιγμή,**
να λέγω με πίστη «ναι μένω εν Σοι».
Και έτσι να χαίρω και επί της γης,
προσμένων την δόξα την εν ουρανοίς.

354. ΑΛΛΟΤΕ ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Φωνητικά: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 /ΕΑΕΠ - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

Φωνητικά - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Άλλοτε γιος της αμαρτίας,**
ζούσα μακριά απ' τον Χριστό,
τώρα πια σε Σένα Πατέρα
βρήκα αιώνιο λυτρωμό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι σου δίνω όλη τη ζωή μου
παρ' την καρδιά μου και την ψυχή μου
να με κρατήσεις αγνό κοντά Σου
και νικητής να Σε ακολουθώ.

2. **Στο σταυρό πάνω εκεί για μένα,**
πέθανες σαν ένας ληστής,
έγινες Εσύ για με κατάρρα,
για να βρω εγώ τη λύτρωση.
3. **Αναστήθηκες απ' τον τάφο,**
πήγες πάνω στον ουρανό,
μεσιτεύεις εκεί για μένα,
άγρυπνος για τον αμαρτωλό.
4. **Ναι, τα πάντα σε Σένα δίνω,**
πάρτα Συ, ω Ιησού Χριστέ,
κάνε τα Εσύ μια ευλογία,
με το Πνεύμα Σου, θαυμαστέ.

355. ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»

1. **Ότι έχω είναι δικό Σου, ότι έχω πάρτο για Σε,**
όσα έχω ανήκουν για Σένα,
αληθινέ μου και Κύριε Ιησού Χριστέ.

Όσα δάκρυα ξεχειλίζουν απ' τα μάτια,
όσα λόγια που δοξάζουνε Εσέ,
κάθε αξία, κάθε τραγούδι που εβγήκε,
είναι δικά Σου, Συ μου τα 'δωσες Θεέ!!!
2. **Ότι έχω είναι δικό Σου.....**
Γι' αυτό κι εγώ όλη τη δόξα τη προσφέρω
στο σωτήρα που μου χάρισε ζωή,
κι όση δόξα μου χαρίζεις, σου τη φέρνω,
μπροστά Σου γονατίζω, Ιησού!!!
3. **Κι ότι έχω Σου το δίνω Κύριέ μου,**
την πνοή μου, την ψυχή μου, ω Θεέ
κι όταν θάρθω πια κοντά Σου,
νικητής στην αγκαλιά Σου,
θα σου δώσω το στεφάνι μου Χριστέ!!!

Ότι έχω είναι δικό Σου.....

356. ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΣΕ ΚΥΡΙΕ

Μουσική: PAUL OAKLEY - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

ΕΠΩΔΟΣ

Μονάχα σε Σέ Κύριε, ανήκει η «αρχή»

η λατρεία κι η τιμή και όχι σε με,
σαν να τ' άξιζα εγώ, είσαι ο Θεός
και ταπεινά Σε προσκυνώ!

- **Είσαι η αγάπη μου,**
η ματιά Σου καίει την καρδιά,
σ' όλη τη ζωή πιστά, θα Σ' ακολουθώ με χαρά.
Κανείς στην ιστορία δεν Σου μοιάζει,
τον κόσμο μας στα χέρια Σου κρατάς,
ΑΛΦΑ και ΩΜΕΓΑ, ο Θεός μου,
για πάντα θα Σε έχω στην καρδιά....
- **Κανείς στην ιστορία δεν Σου μοιάζει,**
τον κόσμο μας στα χέρια Σου κρατάς,
ΑΛΦΑ και ΩΜΕΓΑ, ο Θεός μου,
για πάντα θα Σε έχω στην καρδιά....

357. ΟΠΟΥ ΝΑ ΠΑΣ ΘΑΡΘΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Όπου να πας θαρθώ, όπου να πας θαρθώ,
κράτα με απ' το χέρι Σου, όπου να πας θαρθώ.
Να Σε υπηρετώ, να Σε υπηρετώ,
όπου περπατάς Χριστέ μου να Σε υπηρετώ.

1. **Πήρα την απόφαση να ζήσω,**
να Σε υπηρετήσω,
κι όπου πας να Σε ακολουθήσω,
Εσένα να κερδίσω.

Αφήνω πίσω μου τον εαυτό μου
 και ξεχνώ το παρελθόν μου,
 πόσο με αγάπησες Χριστέ μου,
γι' αυτό: Όπου να πας θαρθώ....

- 2. Δεν υπάρχει χρόνος για να χάνω,**
 το θέλημά Σου να κάνω,
 κι όπου πας θα Σε ακολουθήσω,
 τ' αφήνω ΟΛΑ πίσω.

Αφήνω πίσω μου τον εαυτό μου
 και ξεχνώ το παρελθόν μου,
 πόσο με αγάπησες Χριστέ μου,
γι' αυτό: Όπου να πας θαρθώ.....

358. ΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 03 «ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ», 2016

- 1. Μεσ στους δρόμους τ' ουρανού**
 Εσύ αγάπησες εμένα,
 έγινες θυσία μου επάνω στο σταυρό,
 κάθε λάθος κι ενοχή,
 Εσύ την ξέπλυνες με το αίμα!
Έλα απόψε να Σου πω, Ιησού Σ' αγαπώ!

ΕΠΩΔΟΣ

Μία χάρη Σου Θεέ μου εγώ ζητώ,
 ξέπλυνε με, μέ το αίμα το άγιο.
 Έλα απόψε να Σου πω, την καρδιά μου δίνω εγώ
 και στον άγιο Σου βωμό, Σού προσκυνώ.
 Λύτρωσέ με απ' το κακό, φύλαξε με απ' τον εχθρό,
 κάθε θλίψη μου σηκώνεις στο σταυρό.

- 2. Πριν ακόμα γεννηθώ,**
 Εσύ προγνώρισες για μένα,
 ήμουν στις παλάμες Σου, σαν ζωγραφιά εγώ,
 στα δικά Σου σχέδια, Εσύ με έβαλες εμένα.
Έλα απόψε να Σου πω, Θεέ μου Σ' αγαπώ!!

359. ΔΕΝ Σ' ΑΛΛΑΖΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ

CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»

• **Δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, μ' όλα τα πλούτη του κόσμου**

δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, απ' τον καιρό που Σε γνώρισα,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, μ' όλες τις δόξες του κόσμου,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, γιατί τα πάντα είσαι Εσύ,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, γιατί είσαι μόνο Εσύ.

Και γιατί' είσαι Σου το φως, είσαι Σου η ζωή μου
γιατ' είσαι Σου το φως κι η αναπνοή μου,
είσαι Σου το νερό, που όποτε εγώ διψώ,
είσαι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

• **Δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, τώρα που Σε γνωρίζω,**

δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, γιατί Εσύ σαι το παν,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, όσα κι αν μου χαρίσουν,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, γιατί Εσύ μ' αγαπάς,
δεν Σ' αλλάζω με τίποτα, γιατί Εσύ μ' αγαπάς.

Και γιατί' είσαι Σου το φως, είσαι Σου η ζωή μου
γιατ' είσαι Σου το φως κι η αναπνοή μου,
είσαι Σου το νερό, που όποτε εγώ διψώ,
είσαι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Και γιατί' είσαι Σου η ΑΡΧΗ, είσαι Σου και το ΤΕΛΟΣ,
γιατ' είσαι ο ΠΡΩΤΟΣ και ο ΕΣΧΑΡΤΟΣ,
είσαι το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ,
είσαι ο ΩΝ και ο ΗΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ,
εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.

*«...Εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ἐλάλησε προς ημάς "εν Υἱώ", τον
οποῖον ἔθεσε κληρονόμον πάντωνο οποίος εἶναι το ἀπαύγασμα τῆς
δόξης καὶ χαρακτῆρ τῆς υποστάσεως Αὐτοῦ...» (Εβραίουσ Α1:1-3).*

360. ΚΟΙΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»

1. **Κοίτα τη νύχτα πως προχωρεί**, δυνάμωσε το φως σου ξύπνα απ' τον ύπνο το βαθύ και δώσε το Χριστό σου.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, ο Ιησούς μας θα φανεί, έφθασε η ώρα,
τι γλυκιά θα είναι η αυγή στην ουράνια χώρα.

2. **Μη στρέψεις πίσω μες τη νυχτιά**,
προχώρησε εμπρός σου
κάποιος σκοντάφτει στη σκοτεινιά, ω, δώσε το φως σου.
3. **Κι αν στην οδό σου θα απλωθεί**, κοιλάδα του θανάτου,
κοίταξε Κείνον που πάντοτε στηρίζει τα παιδιά Του.

361. ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

1. **Πατέρα άκου τη φωνή μας**,
που απ' την καρδιά μας βγαίνει ταπεινά,
Εσένα τώρα η ψυχή μας,
μες την προσευχή μας πάλι αναζητά! **Κύριε.....**

ΕΠΩΔΟΣ

Ανανέωσε μας και άλλαξε μας,
μέσα στα χέρια Σου πλάσε μας ξανά.
Ανανέωσε μας και ένωσε μας
και χτίσε μέσα μας καθαρή καρδιά,
που να Σε αγαπά.

2. **Ποθούμε, με την πρώτη αγάπη**,
να Σε αγαπούμε, όπως στην αρχή,
ζητούμε μπρος στη θεία χάρη,
να ταπεινωθούμε, να υψωθείς Εσύ! **Κύριε.....**

362. ΔΟΣ ΜΟΥ ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
 CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου φως απ' το φως

το λαμπρό Σου Χριστέ, να φωτίζω για Σε.

Δώσε φως στη ζωή μου

να φέγγει λαμπρό, μέρα-νύχτα για Σε.

1. **Συ κατέβηκες Χριστέ**, στο σκοτάδι το βαθύ,
και με σήκωσες στο φως, στη χαρά και στη ζωή.
2. **Ταπεινό λυχνάρι εγώ**, μες τα χέρια Σου Χριστέ,
δος μου λάδι, δος μου φως, για να μη σβηστώ ποτέ.
3. **Φάρο μ' έστησες Χριστέ**, στον αιώνιο βράχο Σου,
δος μου φως, περίσσιο φως, να φωτίσω μια ψυχή.

363. ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09» - ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ, ΕΑΕΠ 2000

1. **Μπρος στο σταυρό σου**, γονατισμένος,
αναζητάω τη μορφή Σου,
θέλω ν' ακούσω τη φωνή Σου,
θέλω ν' ακούσω τη φωνή Σου.

ΕΠΩΔΟΣ

Αυτή την ώρα, Χριστέ Ιησού μου,
σ' έχει ανάγκη η ψυχή μου.

Αυτή την ώρα, γόνυ κλίνω,
την καρδιά μου σε Σένα δίνω,
ω, την καρδιά μου σε Σένα δίνω.

2. **Μπρος στο σταυρό σου**, γονατισμένος,
ζητάει η ψυχή μου τη θωριά Σου,
διψάει να νιώσει το άγγιγμά Σου,
διψάει να νιώσει το άγγιγμά Σου.

3. **Χαρά μου Εσύ, όταν μ' αγγίζεις,**
 χάνεται η γη από μπροστά μου,
 ζω ουρανό, είσαι κοντά μου,
 ζω ουρανό, είσαι κοντά μου.

364. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

"Hallelujah"

Μουσική: LEONARD COHEN - Στίχοι: ΤΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

- **Θεός Σωτήρας είσαι Συ,** κι η αγάπη Σου ζωοποιεί,
 τι άλλο θέλω για να ζήσω εγώ,
 τη χάρη Σου να εξυμνώ, το όνομά Σου να ευλογώ
 στον θρόνο Σου να ψάλλω: **«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ!»**.
 - *Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, αλληλούια!!*
- **Την αμαρτία στο σταυρό,** τη σήκωσες για να μπορώ
 ελεύθερος να ζω πάντα για Σε,
 και στις αυλές Του θα υμνώ, Εσένα θα δοξολογώ
 με άσματα θα λέω: **«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ!»**.
 - *Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, αλληλούια!!*
- **Ο δίκαιος δεν θα σαλευθεί** κι η σύνεσή Σου αμέτρητη
 κι αν φοβηθώ ελπίδα μου Εσύ,
 γιατί είσαι πύργος ισχυρός, σε Σένα μόνο θα ευφρανθώ
 στη χάρη Σου θα ψάλλω: **«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ!»**.
 - *Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, αλληλούια!!*
- **Και όταν ακουστεί στη Γη** η σάλπιγγά Σου η φοβερή
 τη Νύμφη Σου Εσύ να την καλείς,
 θα προσκυνήσω με χαρά, Εσέ τον μέγα Βασιλιά
 κι αιώνια θα Σου ψάλλω: **«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ!»**.
 - *Αλληλούια, αλληλούια! Αλληλούια, αλληλούια!!*

365. ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 09 /ΕΑΕΠ - «ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ»

1. **Καθώς κοιτάζω ψηλά, ψηλά στον ουρανό.**
Εσένα αγναντεύω, το βλέμμα Σου νιώθω
το χέρι Σου αγγίζω, μαζί Σου μιλώ.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Γλυκέ Ιησού μου, μες την αγκαλιά Σου
θέλω να κουρνιασώ, να ξεκουραστώ.
Εσένα ζητάω, σ' Εσένα ελπίζω,
σκουπίζω τα δάκρυα και σ' ακολουθώ.
Γλυκέ Ιησού μου.

2. **Το βλέμμα μου στρέφω προς Σε,**
ελπίδα μου, βράχε πιστέ,
το φρούριο μου κι η καταφυγή μου
η πέτρα μου είσαι και στηρίζομαι.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Γλυκέ Ιησού μου αλήθεια και φως μου
χαρά οδηγός μου, η οδός μου είσαι Εσύ
όταν φοβάμαι σε Σένα τρέχω
κι ειρήνη μου δίνεις βαθιά στην ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ Α' (επανάληψη)

Γλυκέ Ιησού μου, μες την αγκαλιά Σου.....

366. ΚΥΡΙΕ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΜΙΛΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Κύριε όταν Σου μιλώ, χαίρομαι, ψάλλω και αινώ,
η καρδιά μου γεμίζει με χαρά,
τέτοια αγάπη δε βρήκα πουθενά.

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' αγαπώ Κύριέ μου, Σ' αγαπώ!
Πότε θάρθεις να με πάρεις να με πας στον ουρανό
για να ζήσουμε αιώνια μαζί
στη γλυκιά την παρουσία Σου Χριστέ.

Πότε θάρθει εκείνη η ώρα κι η στιγμή,
κάθε μέρα Σε προσμένω πιο πολύ
γιατί πρώτος με αγάπησες Εσύ,
πάντα θα Σ' ευχαριστώ.

Δώσε μου αγάπη στην καρδιά,
δύναμη να Σε ακολουθώ,
οδήγησε τα βήματά μου Εσύ, κάθε μέρα σ' αυτή τη ζωή.

Μη μ' αφήσεις ποτέ να κλονισθώ,
να 'σαι μαζί μου σε κάθε πειρασμό
στήριζέ με στα πόδια μου Χριστέ
τ' όνομα Σου να ομολογώ.

367. ΝΑΙ, ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. ΝΑΙ στον Ιησού μου, ΝΑΙ στον λυτρωτή μου!

ΝΑΙ στον αρχηγό μου, ΝΑΙ!
ΝΑΙ σε κάθε βήμα θα Τον υπακούω!
ΝΑΙ σε ότι μου λέει, ΝΑΙ!
ΝΑΙ στις εντολές Του, ΝΑΙ στις συμβουλές Του!
ΝΑΙ σ' Αυτόν που μου μιλά!

Είναι η χαρά μου, τιμή προνόμιό μου,
να κάνω αυτό που μου ζητά,
να Τον υπηρετήσω και να Τον ευλογήσω,
με Πνεύμα άγιο στην καρδιά.

2. ΝΑΙ στον Ιησού μου, ΝΑΙ στον Κύριό μου!

ΝΑΙ στον σύμβουλό μου, ΝΑΙ!
ΝΑΙ στην καλοσύνη, που Αυτός μου δίνει!
ΝΑΙ σε ότι μου λέει, ΝΑΙ!
ΝΑΙ στο θέλημά Του, ΝΑΙ στο άγγιγμά Του!
ΝΑΙ σ' Αυτόν που μου μιλά!

Είναι η χαρά μου, τιμή προνόμιό μου,
να κάνω αυτό που μου ζητά,
να Τον υπηρετήσω και να Τον ευλογήσω,
με Πνεύμα άγιο στην καρδιά.

368. ΟΧΙ, ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **ΟΧΙ στην αμαρτία, λέω ΟΧΙ,**
στην ανομία λέω ΟΧΙ,
στα πονηρά τα πνεύματα ΟΧΙ,
ΟΧΙ και στην πορνεία, λέω ΟΧΙ,
και στην μοιχεία λέω ΟΧΙ,
δεν θα λυπήσω τον Θεό μου ΟΧΙ.

ΕΠΩΔΟΣ

ΟΧΙ λέω ΟΧΙ στον πειρασμό του εχθρού!

ΟΧΙ λέω ΟΧΙ στο βασιλιά του κακού!
ΟΧΙ λέω ΟΧΙ στον πειρασμό του εχθρού!
ΟΧΙ λέω ΟΧΙ είναι γραμμένο, ο Λόγος το λέει:
"Σε νίκησα με το αίμα τ' Αμνού".

2. **ΟΧΙ στο ψέμα αυτού του κόσμου ΟΧΙ,**
στο δος μου, δος μου, δος μου ΟΧΙ,
στην πλεονεξία που τρώγει ΟΧΙ,
ΟΧΙ στο διάστροφο το βλέμμα ΟΧΙ,
στο πονηρό το πνεύμα ΟΧΙ,
στα γλυκοδηλητηριασμένα ναρκωτικά, λέω....

369. ΠΑΡΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΘΕΕ

Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Στίχοι: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

YouTube: Nikos & Thalia Christodoulou - Ερμηνεία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΟΣ

- **Πάρε το χέρι μου Θεέ, μην πέσω και σκοντάψω,**
ναι πάρε με και κράτα με, θέλω φωτιά ν' ανάψω.
(Θέλω να έχω δύναμη, στο έργο Σου να τρέξω,
θέλω να έχω εγκράτεια, στον πειρασμό ν' αντέξω.) 2
- **Πάρε το χέρι μου Θεέ, με Σέ να περπατήσω,**
και τη ζωή που θες Εσύ, Κύριε για Σε να ζήσω.
(Θέλω υγεία και χαρά, ω κράτα μου το χέρι,
πάρε με όπου θες Εσύ, δείξε μου ουράνια μέρη.) 2

370. ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΓΓΙΞΑΝ**(Σε Σένα έρχομαι Θεέ)**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»**1. Τι κι αν τα χέρια Σου με άγγιξαν**

και μου γιατρέψαν την ψυχή,
τι κι αν τα χέρια Σου με σήκωσαν
και μου 'δωσαν καινούρια αρχή.

Τι κι αν τα χέρια Σου μ' αγκάλιασαν
με τόση αγάπη και στοργή,
τώρα γνωρίζω η καρδιά μου,
πως είναι τόσο απατηλή.

ΕΠΩΔΟΣ

Γι' αυτό σε Σένα έρχομαι Θεέ,
στους οικτιρμούς Σου πιο κοντά,
να πάρω λίγο απ' τη χάρη Σου,
να πάρω δύναμη ξανά! (2)

2. Τόσα πολλά μου έδωσες Ιησού

και είπα σ' όλους θα το πω,
και νόμιζα πως όσα έμαθα
θα με κρατούσαν δυνατό

Μα δεν στηρίχτηκα σε Σένανε
στο βράχο τον αιώνιο,
ούτε στη τέλεια αγάπη Σου,
μα στο δικό μου εαυτό.

«...Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο, και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, Ύψιστε· να αναγγέλλει το πρωί το έλεός σου, και την αλήθεια σου κάθε νύχτα....» (Ψαλμός 92:1-2).

371. ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όποιος χάσει τη ζωή του, ζωή θα βρει,
και το σώμα παραστήσει θυσία ζωντανή.
Όποιος δώσει την καρδιά του θα ανοιχθεί
σε ποτάμια ευλογίας και αιώνιας ζωής.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζει ο Κύριος και ζω εγώ!
Ζει ο Βασιλιάς, ο Δημιουργός!
Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου!
Ζει ο βασιλιάς μες τη ζωή μου.

Όποιος αρνηθεί τα πάθη του κόσμου αυτού
και το πνεύμα του γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού.
Σε λιβάδια ευλογίας θα περπατεί
και οι δρόμοι του θα είναι γεμάτοι από ζωή.

372. ΑΓΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD 08 «ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΗΧΕΙ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Άγιος είσαι Κύριε Ιησού, Πατέρα μου θαυμαστέ,
πλήθυνες το έλεός Σου επάνω μου,
δεν μπορώ παρά να ψάλλω σε Σε. (2)

1. **Κύριε οδήγησε τον δούλο Σου,**
με την αγάπη Σου μες την καρδιά μου,
να ακτινοβολώ τη δόξα Σου,
να πράττω πάντοτε το θέλημα του Ιησού.....
2. **Έρχομαι Θεέ μου στο θρόνο Σου,**
γονατίζω μπροστά στη θωριά Σου,
κάψε Σύ με φωτιά τα χείλη μου
με σύνεση να λένε λόγια δικά σου,
να υψώνω το όνομά Σου, Ιησού μου να Σε υμνώ...

373. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»
CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis, ainesis

Στην πρώτη θέση της καρδιάς μου,

θέλω Χριστέ να κατοικείς

και να μη στρέφω τη ματιά μου στα πρόσκαιρα αυτής της γης,
να πάρεις όλο μου το "είναι" να με γεμίσεις ουρανό,
Κύριος κι οδηγός μου γίνε, στα ίχνη Σου να περπατώ.

Στην πρώτη θέση της καρδιάς μου,

Χριστέ μου πάντα να 'σαι Συ,

στη θλίψη μου, Εσύ χαρά μου να μου γιατρεύεις την πληγή
γιατ' Είσαι ο μόνος που αξίζει τα πάντα να εμπιστευθώ,
Εσύ τα πάντα μου χαρίζεις κι όλα σε Σένα τα χρωστώ.

374. ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1985
CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»

1. Θέλω τον Θεό μου, τον αληθινό,

θέλω την αγάπη απ' τον ουρανό,
ζητώ καλοσύνη στη ζωή και σπλάχνα οικτιρμών,
ζητώ την αγάπη του Θεού και τον αγιασμό,
ζητώ την αγάπη του Θεού και τον αγιασμό.

2. Θέλω να δουλέψω για τον Ιησού,

μέσα στο χωράφι του αληθινού,
του αληθινού Θεού μας, που για μας στη γη,
θυσία μεγάλη πρόσφερε, να λυτρωθεί ψυχή,
θυσία μεγάλη πρόσφερε, να λυτρωθεί ψυχή.

3. Μέσα στη ζωή μου, Αυτόν εξήτησα,

μέσα στην καρδιά μου, Αυτόν δίψασα,
σαν το ελάφι του βουνού, που τρέχει σαν διψά,
να πιεί νερό απ' την πηγή που έρχεται από ψηλά,
σαν το ελάφι του βουνού, που τρέχει σαν διψά,
να πιεί νερό απ' την πηγή που έρχεται από ψηλά.

375. ΚΛΙΝΩ ΤΟ ΓΟΝΥ ΤΑΠΕΙΝΑ

Μουσική - Στίχοι - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Κλίνω το γόνυ ταπεινά, Κύριε και Θεέ μου,
άκου τα παρακάλια μου, δέξου τις προσευχές μου. (2)

Ζητώ ειρήνη αληθινή, βαθιά μες την καρδιά μου,
ασφάλεια και σιγουριά, δος μου στα βήματά μου. (2)

Ζητώ σοφία από Εσέ, στη συμπεριφορά μου,
με ευχαριστία αληθινή, γέμισε την καρδιά μου. (2)

Τη γλώσσα μου ανάλαβε και την διάνοιά μου,
καθάρισέ με Κύριε, απ' τα αμαρτήματά μου. (2)

Μόνον Εσύ Ιησού μπορείς να γιάνεις την καρδιά μου!

376. ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (ΙΣΤ:13)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΔ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΔ», 2000
Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

- 1. Μέσ' απ' τα μάτια Σου Θεέ,**
θέλω να δω τον εαυτό μου,
να ψάξω με τη σκέψη μου να βρω,
σε τι, μες στη ζωή μου, Σε λυτώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να Σ' αρέσω Κύριε,
να Σε δοξάζω, να Σε υμνώ,
απολαμβάνω κάθε μου στιγμή,
για Σένα ζω! Σ' ευχαριστώ!

- 2. Μεσ στις παλάμες Σου, Θεέ,**
χάραξες μ' αίμα τη μορφή μου,
να βλέπουν στη ζωή μου τον Χριστό,
στα μάτια όταν Σε δω να μην ντραπώ.

377. ΚΑΝΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07» - ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ / ΕΑΕΠ, 1996

ΕΠΩΔΟΣ

Κάνε με όργανο, **όργανο αγάπης**
να Σε υπηρετώ Χριστέ.

Κάνε με όργανο, **όργανο δικό Σου**,
υψώνω τα χέρια μου προς Σε.

Κάνε με όργανο, **όργανο λατρείας**
να Σε δοξάζω Χριστέ.

Κάνε με όργανο, **όργανο δικό Σου**,
υψώνω τα χέρια μου προς Σε.

1. **Πλάστη μου, δημιουργέ μου**, πλάσε Εσύ ω Θεέ,
όργανονάμαι δικό Σου, Εσέ να υπηρετώ Χριστέ!
2. **Πάρε τη γη απ' την καρδιά μου**, γέμισέ την ουρανό,
όργανονάμαι δικό Σου, Χριστέ μου να Σε υπηρετώ!

378. ΕΛΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ / ΕΑΕΠ, 1988

CD ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ 14 - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»/Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

Έλα ταπεινώσου μπροστά στο Θεό

κι Αυτός θα σε υψώσει,
άστρο λαμπρό ψηλά, Αυτός θα σε υψώσει. (2)

Ω Κύριε, Σ' ευχαριστώ Θεέ,

τα πάντα προμηθεύεις για με, για με, για με. (2)
Προφήτευσες για με τη σωτηρία,
μου χάρισες τελεία θεραπεία,
μου έδωσες ειρήνη και χαρά,
Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά, γι' αυτά, γι' αυτά,
Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. (2)

Έλα ταπεινώσου μπροστά στο Θεό

κι Αυτός θα σε υψώσει,
άστρο λαμπρό ψηλά, Αυτός θα σε υψώσει. (2)

379. ΠΛΑΣΕ ΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - 1η εκτέλεση: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 CD «ΕΓΩ, ΕΣΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

1. Είσαι Εσύ η αλήθεια, το φως,

είσαι Εσύ η ζωή κι η οδός,
 είσαι Εσύ του Θεού ο αμνός,
 είσαι Εσύ ο σωτήρας Χριστός.

Ιησού μου τα ελέη Σου αινώ

και δοξάζω το υπέρ παν όνομά Σου,
 για τα θεία Σου τα δώρα Σε υμνώ
 και ποθώ να ζω στο τέλειο θέλημά Σου.

ΕΠΩΔΟΣ

Πλάσε με Χριστέ μου,
 σκευός χρήσιμο στα χέρια τα δικά Σου
 κάνε την καρδιά μου,
 να διψά για της αγάπης τ' άγγιγμά Σου. (2)

2. Ιησού μου τ' άγιο Πνεύμα Σου ζητώ

του σταυρού το δρόμο πάντα να μου δείχνει,
 στις αυλές Σου ταπεινά να κατοικώ,
 και να ακολουθώ τα άχραντά Σου ίχνη.

380. ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΓΙΟ ΧΩΡΟ

“We Are Standing On Holy Ground”

Μουσική: GERON DAVIS - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
 CD Ε8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Καθώς ήλθα εδώ για να λατρεύσω,

τ' άγιο όνομα του Ιησού Χριστού,
 ω αισθάνθηκα τη γλυκιά Του παρουσία
 να με τυλίγει και να με φέρνει
 μπρος στο θρόνο Του!

ΕΠΩΔΟΣ

Στεκόμαστε σε άγιο χώρο
και τριγύρω μας οι άγγελοι υμνούν.
Ας υψώσουμε τον Ιησού,
είμαστε σε άγιο χώρο του Θεού.

2. **Στην παρουσία Του βρίσκω χαρά,**
βρίσκω ειρήνη και τη λύση σ' ότι με απασχολεί,
Όταν είμαι στη γλυκιά Του παρουσία,
τότε αισθάνομαι τον ουρανό εδώ στη γη!

(B:51 /H:359 /IΔ:285)

381. ΜΕ ΠΟΘΟ ΘΕΡΜΟ

"My Jesus, I Love Thee" 1876

Μουσική: A.J.GORDON, 1876 - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΣΧΟΥ
CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Με πόθο θερμό, Σε Χριστέ αγαπώ,**
για χάρη Σου όλα τ' αφήνω εγώ,
προθύμως για Σε θυσιάζω αυτά,
τώρα πιο πολύ, Σε Χριστέ αγαπώ!
2. **Συ πρώτος μ' αγάπησες κι ήλθες στη γη,**
για μένα ανέβηκες εις το σταυρό,
υπέμεινες όνειδος και χλευασμό,
τώρα πιο πολύ, Σε Χριστέ αγαπώ!
3. **Εφόσον Εσύ, μου χαρίζεις ζωή,**
Εσένα Χριστέ μου, θα ακολουθώ,
σε ώρα θανάτου θα λέγω προς Σε
τώρα πιο πολύ, Σε Χριστέ αγαπώ!
4. **Και όταν θα φύγω για τον ουρανό**
και πάνω τη δόξα Σου στεφανωθώ,
ω, τότε θα ψάλλω γεμάτος χαρά,
τώρα πιο πολύ, Σε Χριστέ αγαπώ!

382. ΟΣΟ ΖΩ ΘΑ ΕΥΛΟΓΩ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΗ ΜUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

Όσο ζω θα ευλογώ τον Θεό,
θα υψώνω τα χέρια μου σ' Αυτόν,
με τα χείλη μου πάντα, γεμάτα από χαρά,
στον πτερύγων Του θα ψάλλω την σκιά. (2)

Θα υμνώ τα' όνομά Σου ύψιστε,
θα αναγγέλλω παντού διαρκώς,
πόσο άπειρη είν' η αγάπη Σου για με,
πόσο απέραντη είν' η χάρη Σου.

Γέμισέ με καλοσύνη,
φύσηξε αγάπη στην καρδιά!
Τι χαρά, τι ευλογία, τι χαρά για Σένα τραγουδώ!
Τι χαρά, τι ευτυχία, τι χαρά για Σε μόνο να ζω!

383. Ω ΘΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΑΕΠ 2001

- 1. Ω Θεέ δημιουργέ μας,** λατρευτέ μας Κύριε! (2)
Τα χέρια μας, τα χέρια μας υψώνουμε προς Σε! (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Άνοιξε τα φτερά Σου τα μεγάλα Σου,
πάρε μας βασιλιά μας στα ουράνια Σου.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια Κύριε.

- 2. Ω Χριστέ μας, Ιησού μας,** λυτρωτή μας Κύριε! (2)
τη δόξα, τη δόξα Σου δίνουμε Αμνέ! (2)
- 3. Ω Χριστέ μας, Ιησού μας,** οδηγέ μας Κύριε! (2)
τον ύμνο, τον ύμνο, Σου στέλνουμε Αμνέ! (2)

(B:103)

384. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,
τ' ουρανού ποθώ τη χαρά, Χριστέ στην καρδιά.

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,
φέρε λύτρωσης ευωδιά, Χριστέ στην καρδιά.

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,
δώσε αγάπη, φως κι ομορφιά,
Χριστέ στην καρδιά.

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,
ζήλου άναψε φωτιά, Χριστέ στην καρδιά.

385. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- 1. Έρχονται ημέρες αφιέρωσης,**
ζούμε πια σε μέρες ερχομού.
Όλη η γη συθέμελα στενάζει,
ο λαός Σου Κύριε, Σε φωνάζει παντού.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι η ελπίδα μας η τελευταία,
ποιος μπορεί με Σένα να συγκριθεί.
Η ώρα του ερχομού Σου
είναι για μας αναγκαία,
Σε περιμένουμε να 'ρθεις Κύριέ μας.

- 2. Ότι είχα κρατήσει Σου το δίνω,**
πρέπει να είμαι πια, πιο σοβαρός.
Τα πάντα Σου αξίζει να πάρεις,
για μένα έχει φτάσει Κύριε ο καιρός.

386. ΚΥΡΙΕ ΑΦΗΝΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΗ ΜΑSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ

CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

1. Κύριε αφήνω την καρδιά μου
στα χέρια Σου και με δάκρυα ζητώ
πλύνε την πληγή μου με το αίμα
που χύθηκε για μένα στο σταυρό.
*Με το αίμα Σου τ' άγιο,
πλύνε με στο αίμα Σου τ' αγνό. (2)*

2. Κύριε, Σού φέρνω τη ζωή μου
το θέλημά Σου τ' άγιο ζητώ,
μονάχα τη φωνή Σου να υπακούω,
μονάχα για τη δόξα Σου να ζω.
*Για τη δόξα Σου Κύριε,
μόνο για τη δόξα Σου να ζω. (2)*

387. ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανήκω σε Κάποιον και παραδόθηκα σ' Αυτόν,
σταυρώθηκε ο άγιος για μένα τον αμαρτωλό.
Προσπάθησα στον κόσμο αυτό, μονάχος να δικαιωθώ,
μα η ζωή που έκανα ήταν μακριά απ' τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού Χριστέ μου, Εσύ μεγάλε βασιλιά,
τις αμαρτίες δεν μου τις λογαριάζεις πια,
δεν τις θυμάσαι, για Σένα είναι παρελθόν,
γι' αυτό Χριστέ μου, αιώνια θα Σε υμνώ.

Στα χρόνια που σπατάλησα, στο διάβα τούτης της ζωής,
η κάθε μου παράβαση είχε το στίγμα της ντροπής.
Μα όλα αυτά ξεχάστηκαν, γιατί ανήκω στον Χριστό,
και δεν μπορεί να πει κανένας, γιατί συγχώρεσες αυτόν!

388. ΦΕΡΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΥ ΔΟΞΑ

Μουσική - Στίχοι: JOHN THOMPSON & RANDY SCRUGGS

Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

Φέρε Κύριε την άγια Σου δόξα, τη νεφέλη, τ' άγιο πυρ.
φανερώσου μες στο λαό Σου, παντοκράτωρ, λυτρωτής.

Άγνισέ με με τη μόνη θυσία, ράντισέ με αίμα Σου,
για να γίνω κατοικία για το άγιο Πνεύμα Σου.

Ιησού μου θυσία Σου προσφέρω σώμα, πνεύμα και ψυχή.
κατάστησέ με αγιαστήριό Σου, όσιο, άγιο, αληθή.

389. ΣΕ ΑΓΑΠΩ, ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΩ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

CD «ΕΞΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» - Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

1. **Πάντα θα Σου δίνω Ιησού μου την τιμή**,
και θα Σε υψώνω με το πνεύμα μου,
Έγινες για μένα μια θυσία ζωντανή,
έγινες για μένα Ιησού σπονδή.
Σε αγαπώ, Σε προσκυνώ, Σε μεγαλύνω. (2)
2. **Όσο ζω, για πάντα με χαρά θα Σ' ευλογώ**
και με την καρδιά μου θα Σου δίνομαι.
Πέθανες για μένα απ' αγάπη στο σταυρό,
πέθανες Ιησού μου, για να ζω εγώ.
Σε αγαπώ, Σε προσκυνώ, Σε μεγαλύνω. (2)
3. **Όλοι ας δοξάσουμε, όλοι ας τιμήσουμε**,
όλοι ας λατρεύσουμε Αυτόν.
Όλοι ας γιορτάσουμε και ας προσκυνήσουμε
τον Ιησού, τον ύψιστο Θεό.
Σε αγαπώ, Σε προσκυνώ, Σε μεγαλύνω. (2)

390. ΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΩΣ ΠΑΡΑΔΙΝΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01/ΕΑΕΠ- «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»/Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ναι, προθύμως παραδίνω** τη ζωή μου στο Χριστό, διὰ Αυτόν θέλω να ζήσω, φέρνοντας ψυχές σ' Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Παραδίνομαι, Ιησού Χριστέ,
 ολοκλήρως εις Εσένα παραδίνομαι.

2. **Ιησού μου παραδίνω**, όλα ταπεινά σε Σε,
 τη ζωή του κόσμου αφήνω, για να ζω πλέον για Σε!
3. **Παραδίνομαι Χριστέ μου**, εις Εσένα εντελώς,
 Συ με Πνεύμα βάπτισέ με, για να μαρτυρεί εντός.
4. **Παραδίνω στο Χριστό μου** σώμα, πνεύμα και ψυχή,
 δος αγάπη στην καρδιά μου, πλήρωσε με δύναμη.
5. **Παραδίνομαι σωτήρα**, τι χαρά αισθάνομαι,
 δέξου όλη τη καρδιά μου, ως θυσία προς Εσέ.

391. ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ 'ΜΟΥΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
 CD «εγώ ΚΙΣΣΟΣ, εσύ ΠΛΑΤΑΝΙ» - Ερμηνεία: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

- **Θα 'θελα να 'μouνα τ' ΑΣΤΕΡΙ**, που τη φάτνη έδειχνε!
- Θα 'θελα να 'μouνα η **ΑΝΑΣΑ**, που γλυκά με ζέσταινε!
- Θα 'θελα να 'μouνα ο **ΔΡΟΜΟΣ**, που Εσύ περπάτησες!
- Θα 'θελα να 'μouνα ο **ΝΕΟΣ**, θαυμαστά που ανέστησες!
- Θα 'θελα να 'μouνα το **ΜΥΡΟ**, που τα πόδια Σου ένιψε!
- Θα 'θελα να 'μouνα το **ΧΕΡΙ**, που με πίστη Σε άγγιξε!
- Θα 'θελα να 'μouνα τα **ΔΑΚΡΥΑ** στο κήπο της Γεθσημανής!
- Να ήμouνα η **ΤΡΙΤΗ μέρα**, που ήτανε ν' αναστηθείς!

Θέλω ποτέ να μη Σ' αφήσω, για κανένα αμάρτημα!

Θέλω να μην έρθει η ώρα, που να πω το «...θα 'θελα»

392. ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
 CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

«Υψώνω τα μάτια μου προς τα βουνά, από που θα έρθει η βοήθειά μου; Η βοήθεια μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη! Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου». Ψαλμός ΡΚΑ/121:1-2 (αφήγηση)

• **Ζω, ζω για να Σε υμνώ,**

ζω για να τραγουδάω τα έργα Σου.

Συ μου έδωσες ζωή,

με πήρες απ' το θάνατο, μ' ανάστησες.

Έχω το αγίο Σου Πνεύμα να προσέχω,

τους πειρασμούς, τους φόβους μου ν' αντέχω

κι η γλώσσα μου να λέει:

• **Ζω, ζω για να Σε υμνώ,**

ζω για να τραγουδάω σε Σε.

Συ μου 'δωσες ζωή,

για να Σου τραγουδώ και να χαίρομαι, Κύριε!

Έχω το αγίο Σου Πνεύμα να προσέχω,

ασθένειες και φόβους να μην έχω

κι η γλώσσα μου να λέει «Ζω για να Σε υμνώ!»

• **Ασθένειες και φόβους να μην έχω**

κι η γλώσσα μου να λέει «Ζω!!!»

Θ' ανοίξουνε οι τάφοι κάποια μέρα

και οι νεκροί θ' ακούσουνε να λέει:

«Εγώ ζω, Εγώ ζω,

ο εχθρός νικήθηκε, γιατί Εγώ ζω!

Θέλω και συ να παίρνεις νίκες από Μένα,

γιατί Εγώ τον σύντριψα μια μέρα,

τον εχθρό, τον εχθρό

και τώρα ζεις γιατί πήγα στο σταυρό ... Εγώ!!

393. ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Στο λυχνάρι μου, Συ βάλε λάδι,**
για να λάμπει ώσπου να φανείς,
να φωτίζει με φλόγα μεγάλη,
να φωτίζει, ώσπου Συ να 'ρθεις.
Να με πάρεις, αλληλούια, εις το σπίτι Σου στον ουρανό
να με πάρεις, αλληλούια, και να μ' έχεις φωτεινό.
2. **Στην καρδιά μου Εσύ βάλε πίστη,**
να κινεί, όπως λες, βουνά,
να βαδίζω με Σένα στο κύμα, να βαδίζω με σιγουριά.
Δος μου ΠΙΣΤΗ, αλληλούια, για να είμαι δυνατός στη γη
να προσμένω πότε θα 'ρθεις δοξασμένος μιαν αυγή.
3. **Δος μου αγάπη Χριστέ,δος μου αγάπη,**
δος μου αγάπη αληθινή
ν' αγκαλιάζει εχθρούς κι αδέρφια,
ν' αγαπώ σαν μικρό παιδί.
Δος μου ΑΓΑΠΗ, αλληλούια, για να Σε υπηρετώ παντού,
για να ζήσω σαν κι Εσένα, μες τον κόσμο του κακού.
4. **Δος μου φλόγα Χριστέ,δος μου φλόγα,**
να φουντώσει μες στην ψυχή
για να πέσουν οι πάγοι του μίσους
και τα χιόνια να λιώσουν στη γη.
Δος μου ΦΛΟΓΑ, αλληλούια, να μιλώ για Σε με ζεστασιά,
της αγάπης Σου τη φλόγα στης ζωής την παγωνιά.

394. ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Άνοιξε τα μάτια μου Χριστέ,
να βλέπω, πως βλέπεις Εσύ,
άνοιξε τ' αυτιά μου, για να Σε ακούω,
γλυκέ μου Λυτρωτή.

Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν γύρω,
 μες στο άγχος και στην ταραχή,
 κι η φωνή Σου κράζει: «Ποιος θα πάει για Μένα,
 να τους κλείσει την πληγή».

Μα που ναβρώ τον πόνο,
 που νάβρω την αγάπη, να τρέξω εγώ αντί για Σε.
 Πόσα παιδιά Σου αλήθεια, ακούνε τη φωνή Σου,
 πόνου την κραυγή Σου Χριστέ.

Η καρδιά μου είναι σαν ασάλι,
 δεν πονώ, γιατί πονάς Εσύ, μα αν εγώ θελήσω,
 θα μου την αλλάξεις, γλυκέ μου Λυτρωτή.

Δος μου σάρκινη καρδιά Χριστέ μου,
 να αγαπώ ότι αγαπάς Εσύ,
 να μπορεί ν' ακούει την κραυγή του πόνου,
 που βγάζεις Χριστέ μου Εσύ.

Σε σταύρωσα Θεέ μου,
 Σε σταύρωσα Χριστέ μου, με την αδιαφορία μου,
 μα τώρα μετανιώνω κι ακούω τη φωνή Σου,
 θα πάω εγώ αντί για Σε.

395. ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ

“I’m Standing Here”

Μουσική - Στίχοι: ΦΛΩΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

- 1. Στέκομαι εδώ για να σου πω,** πόσο Σε αγαπάω
 μ' όλο το είναι μου Σε ζητώ, Κύριε Σε προσκυνώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού μου Σε αγαπάω, με ζήλο η καρδιά μου καίγεται,
 με πόθο Σε λαχταράω, για Σένα η ψυχή μου φλέγεται.

- 2. Είσαι ο άρχοντας του ουρανού,** της Γης όλης ο πλάστης,
 του σύμπαντος ο δημιουργός και της ψυχής μου ο Αμνός
- 3. Όταν στη δόξα Σου θα βρεθώ,** ευθύς θα προσκυνήσω,
 τον στέφανο που μου 'δωσες στα πόδια Σου να αφήσω.

396. ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΩ

“Oh It Is You That I Blee” (Ω, Εσένα ευλογώ)

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Το σκεύος μου συντρίβω μπροστά Σου βασιλιά

θυσία των χειλέων προσφέρω ταπεινά,
είσαι ο Κύριός μου, ο σωτήρας μου,
η αγάπη της καρδιάς μου, η λατρεία μου.

Ω, Εσένα ευλογώ, Εσένα προσκυνώ,

τον ύψιστο, τον θαυμαστό.
Ιησού μου άγιε, Σ' αγαπώ, αιώνια θα Σε υμνώ,
Εσένα τον σωτήρα μου.

Σαν τον ήλιο λάμπεις, τον υπέρλαμπρο,

μες στον θρόνο βλέπω Εσέ, τον Κύριο.
Είσαι Ιησού μου το φως το αληθινό,
είσαι ο παντοκράτωρ, ο ισχυρός Θεός.

Ω, Εσύ με ζωοποιείς, αγγίζεις την ψυχή,

η αγάπη Σου με πλημμυρεί.
Οι Λόγοι Σου είναι δύναμη, μου δίνουν τη ζωή,
είσαι η ευλογία μου.

Αλληλούια, δόξα, δόξα, αλληλούια,

είσαι ο θησαυρός μου, Ιησού μου, βασιλιά,
το Άλφα και το Ωμέγα, ο σωτήρας μου,
η αιώνια αγάπη, η λατρεία μου.

397. ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ

Ψαλμός ΝΑ/51:10-12

Μουσική - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Καρδιά καθαρή, κτίσε μέσα μου Θεέ,

και πνεύμα ευθύ, ανακαίνισε εντός μου.

Μη με απορρίψεις από του προσώπου Σου,
και το Πνεύμα Σου μην αφαιρέσεις απ' εμέ.

Δος μου τη χαρά της σωτηρίας Σου και πάλι
και πνεύμα ευθύ, βάλε πάλι εντός μου.

(A:36 /ΙΔ:265 /SOL ΜΑJ)

398. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥ ΕΡΗΜΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
 CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙΑ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ/ΘΕΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

- 1. Ο δρόμος σου έρημος και σκοτεινός**
 μη στέκεσαι, βάδιζ' εμπρός,
 με ύμνους προχώρα και μη σταματάς,
 ο φίλος σου είν' ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Με ύμνο προς τον ουρανό (2)
 και μες την καρδιά του Θεού τη χαρά
 και βάδιζε, βάδιζ' εμπρός.

- 2. Και αν χρειαστεί να δοκιμαστείς**
 μη στέκεσαι, βάδιζ' εμπρός,
 ο Παύλος κι ο Σίλας μες τη φυλακή,
 υμνούσαν εκεί τον Θεό.
- 3. Σε λάκκο λεόντων ο Δανιήλ**
 υμνούσε κι αυτός τον Θεό.
 Μιμήσου λοιπόν, την πίστη αυτών
 και βαδιζε, βάδιζ' εμπρός.

399. ΓΕΡΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 CD «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» - 1η εκτέλεση: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

- 1. Γέρνει ο ήλιος πάει να σβήσει,**
 πίσω απ' τα ψηλά βουνά
 και η θάλασσα χρυσίζει, ησύχασαν τα κύματα. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Βλέπω σ' όλα αυτά τη δόξα, Θεέ και τη σοφία Σου
 κι η καρδιά μου γονατίζει, μπροστά στην παρουσία Σου.

- 2. Γέρνει ο ήλιος πάει να σβήσει,**
 είσαι τώρα δω ξανά, κάτι μέσα φτερουγίζει
 με της ειρήνης τα φτερά. (2)

400. Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

"Exodus"

Μουσική: E.GOLD/BOONE - Στίχοι: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
 CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ» - ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ /1η εκτέλεση
 CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Η έξοδος των Ισραηλιτών,**
 στην ιστορία των λαών,
 είναι η πιο λαμπρή, η πιο αληθινή,
 γιατί ο αρχηγός τους, ήταν ο Θεός.
2. **Στην Αίγυπτο κι εγώ εδούλευα,**
 εδούλευα στον Φαραώ
 κι ο πόνος της ψυχής ήταν πολύ βαρύς,
 μακριά απ' τον Θεό, μακριά Του στη σκοτεινιά.
3. **Μα μέσα μου η ελπίδα φώλιαζε,**
 πως φως θα λάμψει απ' ουρανού,
 το φως του ερχομού, του ελευθερωτού
 να δώσει στην ψυχή, την δόξα και τη χαρά.
4. **Και ήλθε η μέρα, η μέρα η λαμπρή,**
 που έσκυψε κάτω στη Γη,
 ο μέγας βασιλιάς στη χώρα της σκλαβιάς
 και του βασανισμού, που είχε ο λαός Αυτού.
5. **Και τότε άνοιξε η θάλασσα,**
 τα κύματα σαν τα βουνά
 και πέρασ' από κει για την ωραία γη,
 στη χώρα του Θεού, κοντά Του στη θεία χαρά.

401. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ
 CD «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ» - Ερμηνεία: ΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

1. **Έρχονται στιγμές στο διάβα της ζωής,**
 που όλα γύρω φεύγουν χάνονται.
 Αμέτρητες φορές σε Σένα έρχομαι
 και Σου ζητώ με μία προσευχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, **δος μου δύναμη**, δύναμη,
 όταν βρεθώ μέσα στην μπόρα,
 σαν έρθει η δύσκολη η ώρα,
 να κρατηθώ γερά απ' το Λόγο Σου,
 μέχρι την τελευταία μου πνοή.

2. **Έρχονται στιγμές στο διάβα της ζωής**,
 που το καράβι κύματα χτυπούν.
 Αμέτρητες φορές τα γόνατα λυγούν,
 και Σου ψιθυρίζω απ' την ψυχή.

(Γ:109 / Η:295 / ΔΟ ΜΑΙ)

402. Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΒΟΪΖΕΙ

Μουσική: HORATIUS R.PALMER

Ελλ.στίχοι: ΑΠ.ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ - Αγγλικοί στίχοι: MARY ANN BAKER

1. **Η τρικυμία βοϊζει**, τα κύματα μας κυκλούν
 το παν πανταχόθεν μαυρίζει και φόβοι μας απειλούν.
 Ω, ξύπνησε, δεν σε μέλλει; Ίδού χανόμαστε.
 Ω, διδάσκαλε, κράζουμε όλοι: Ω σώσε χανόμαστε.

ΕΠΩΔΟΣ

«Το σύμπαν σ' Εμέ υποτάσσεται, σιωπή.
 Θάλασσες, άνεμοι, κύματα, αόρατα κτίσματα και ορατά.
 Το πλοίο σας πια δεν βυθίζεται, ο Κύριος μέσα ευρίσκεται,
 το παν σ' Εμέ υποτάσσεται, σιωπή, σιωπή.
 το παν σ' Εμέ υποτάσσεται, ησύχασον...».

2. **Αν στεναχώριες και θλίψεις**, ταχέως μας έρχονται,
 τα βάθη πτωχής μου καρδιάς βιαίως τaráσσονται.
 Φόβοι πολλοί μας τρομάζουν και πνίγουν την ψυχή.
 Ω, διδάσκαλε, κράζουμε, σπεύσε,
 ω, παύσε την ταραχή.
3. **Ο τρόμος τέλος παρήλθε**, τα πάντα γύρω γελούν,
 παντού βασιλεύει γαλήνη, οι άγγελοι μας κυκλούν.
 Ω Σώτερ, μείνε πλησίον, μην απομακρυνθείς,
 ώσπου Σου σε γαλήνης λιμάνι, μακάριους μας δεχθείς.

(A:75 /ID:181 /DO MAJ)

403. ΚΙ ΑΝ ΖΩ ΕΔΩ ΚΑΤΩ**"Mansion Over The Hilltop"**

Μουσική: I.STANPHILL - Στίχοι: Ε.ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

1. **Κι αν ζω εδώ κάτω**, στο μικρό μου καλύβι
κι η φτώχεια είναι μια πικρή συντροφιά,
μες την καρδιά μου τ' ουρανού το χρυσάφι,
χάρη και δόξα, πώς λαμποκοπά.

ΕΠΩΔΟΣ

Έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα,
που με προσμένει πέρα απ' την ξενιτιά
και κάποια μέρα θα βρεθώ εκεί πέρα,
μες των αγίων τη συντροφιά.

2. **Τι κι αν με ζώνουν**, πειρασμοί και φροντίδες
και μες το μόχθο η ζωή μου κυλά,
τρέχω και γέρνω στου Χριστού μου το στήθος
και τη γαλήνη βρίσκω τη γλυκιά.
3. **Μη με λυπάστε**, δεν ζητάω τον οίκτο
δεν είμαι μόνος, ούτε και δυστυχής,
είμ' οδοιπόρος προς την άνω πατρίδα
και από τώρα είμαι ευτυχής.

404. ΤΟ ΞΕΡΩ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ»

1. **Το ξέρω είναι η χάρη Σου, που μ' έσωσε**,
δεν άξιζα, μα Εσύ για μένα πέθανες,
Εσύ πόσο επόνεσες για μένα,
Εσύ πόσο αγάπησες και μένα.....

ΕΠΩΔΟΣ

Πλάσε με, πλάσε με στα χέρια Σου,
βάλε με, βάλε με στο δρόμο Σου,
Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστού.

2. **Σε κάθε μου λεπτό, Σ' έχω ανάγκη,**
σε κάθε μου στιγμή, θέλω Εσένα,
να μ' οδηγείς στα χνάρια τα δικά Σου,
για νάμαι κάτω από το θέλημά Σου,
γι' αυτό.... (επωδός)

3. **Στενός και δύσκολος είναι ο δρόμος σου,**
το ξέρω, θλίψεις - μπόρες θα περάσω,
μα ξέρω, πως Εσύ ποτέ δεν λύγισες,
και θέλω, ούτε εγώ να μην λυγίσω,
γι' αυτό.... (επωδός)

(Δ:76 /Ε:114 /ΙΔ:205 /RE ΜΑΙ)

405. ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Μουσική: LIDA SHIVERS LEECH - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
CD ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Νο2 – «ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΝΩΓΙ»
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ, 1981

1. **Του Θεού ο δρόμος είν' ο πιο καλός**
κι όταν με τις θλίψεις γίνεται στενός,
ο Θεός μου θέλει να δοκιμασθώ
και σαν το χρυσάφι, καθαρός να βγώ.

- ΕΠΩΔΟΣ**
Του Θεού ο δρόμος, της ζωής μου νόμος,
όπου κι αν με βγάλει, θάνατι για καλό.

2. **Του Θεού ο δρόμος έχει χαραχθεί**
από την αγάπη την αληθινή,
το δικό Του χέρι πάντα θα κρατώ
κι ήρεμος, με πίστη, μπρος θα προχωρώ.

3. **Του Θεού ο δρόμος έγινε για με,**
ξέρω πως δεν μένω μόνος μου ποτέ.
Μέσα στην πορεία τούτης της ζωής,
όπου κι αν περάσω, θάμαι ασφαλής.

(Δ:85 /Ε:155 /RE MIN)

406. Ω ΠΙΣΤΕ ΠΡΟΧΩΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ, 1981

1. **Ω πιστέ προχώρα και μη σταματάς**
 της ζωής ο δρόμος είναι Γολγοθάς.
 Όσο κι αν σε θλίβει τώρα το κακό,
 σε προσμένει δόξα, κει στον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω αγάλλου οδοιπόρε στο ταξίδι σου αυτό,
 έχεις σύντροφο τον πράο, τον γλυκύτατο Χριστό.

2. **Όσο κι αν η νύχτα είναι σκοτεινή**
 στην καρδιά σου μέσα δεν μπορεί να μπει.
 Κι αν σαν οδοιπόρος τώρα κουραστείς,
 κάποτε για πάντα κει θ' αναπαυθείς.
3. **Έχει ακόμα δρόμο ως τον ουρανό**
 δύσκολο, θλιμμένο και πολύ στενό.
 Μα και του Πατέρα η άσωστη πηγή,
 έχει να ζητήσεις, πίστη πιο τρανή.

(B:291 /Γ:22 /Η:470 /Θ:19)

407. ΟΤΑΝ ΘΥΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Μουσική: J.Mc GRANAHAN - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
 CD ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Νο4 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑΡΘΕΙΣ»

1. **Όταν θύελλες του βίου**, μ' απειλούνε πανταχού,
 καταφύγιό μου έχω τον Θεό του ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα με κρύψει, θα με κρύψει ασφαλή και με χαρά,
 παναγάθως θα με κρύψει στου χεριού Του τη σκιά.

2. **Τα δεινά του κόσμου όλου**, δεν τρομάζουν τον πιστό,
 δυνατότερα δεν είναι απ' τον ένδοξο Θεό.
3. **Την ψυχή μου δεν δεσμεύει**, γήινος δεσμός κανείς.
 ο Θεός την προστατεύει, είναι πάντα ασφαλής.

408. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, ΘΕΕ ΜΑΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1994

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριε Ιησού, Θεέ μας,
σε Σένα ανήκει η δόξα, η τιμή.
Κύριε Ιησού Θεέ μας,
έλα τώρα και ας υψωθείς. (2)

1. **Μες τη δύσκολη αυτή ζωή,**
είσαι η δύναμη Εσύ για μας,
είμαστε μαζί Σου νικητές,
Σε δοξάζουμε όλοι, Ιησού, βασιλιά.
2. **Όταν έχουμε πόνο στην ψυχή,**
με το Πνεύμα Σου, μας δίνεις ζωή
και σε κάθε δύσκολη στιγμή,
θα υψώνεσαι Εσύ, σε όλη τη γη.

409. ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΥΚΝΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ,1988

1. **Σκοτάδι πυκνό στην Αίγυπτο**
θλίψη και στεναγμός,
(σκορπάει τον πόνο και τον σπαραγμό
ο βούρδουλας του Φαραώ). 2

ΕΠΩΔΟΣ

Υπάρχει μια γη, που ο Θεός τη φωτίζει, είναι η γη Γεσέν.
Τη γη Γεσέν, ο θάνατος δεν αγγίζει, ζει ο λαός του Θεού.
Στη γη Γεσέν, η χαρά πλημμυρίζει,
κατοικεί το Πνεύμα του Θεού.

2. **Βαριά η σκλαβιά στην Αίγυπτο,**
πόνος και μαρασμός,
(χτυπάει με λύσσα, με θυμό,
ο βούρδουλας του Φαραώ). 2

410. Μ' ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ (Δ:6)

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Μ' ένα παράπονο σκύβ' ο Χριστός μας**
στους κοιμωμένους πιστούς,
που δεν ακούν τις φωνές των χαμένων,
τους θρήνους, τους οδυρμούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Φρουρέ, φρουρέ, που άφησες τη σκοπιά;
Σήκω επάνω και εργάσου για Μένα,
πριν έρθει νύχτα βαθιά.

2. **Η εκκλησία σε ξένο καράβι,**
σαν τον προφήτ' Ιωνά,
μες την πορεία του κόσμου πλανιέται,
ω, πως κοιμάται βαθιά.
3. **«Πούναι το φως της αλήθειας...»** φωνάζει
ο λυτρωτής μας Χριστός,
«...κάτ' απ' το μόδιο των μεριμνών σας,
παύει να είναι πια φως».

(Α:32)

411. ΝΙΩΘΩ ΤΟΣΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ

“Just A Closer Walk With Thee” 1850

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ – Απόδοση: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ

1. **Νιώθω τόσο αδύναμος,** Κύριε μη με αφήσεις,
να χαθώ μέσα στη θλίψη και στον πόνο της ψυχής μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριε οδήγει με, απ' τα χέρια Σου κρατιέμαι,
κάθε μέρα πιο κοντά Σου να με φέρνεις Σου Ιησού μου.

2. **Σαν δειλιάζω στη ζωή,** Σου παρηγοριά μου δίνεις
και γαλήνη στην καρδιά μου, φέρνεις ω γλυκέ σωτήρα.
3. **Κι αν η στερνή πνοή,** σβήσει μέσα μου για πάντα,
τότε στη γλυκιά αγκαλιά Σου, θα με πάρεις, ω Χριστέ μου!

412. ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

CD «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ» - ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Αν είσαι σε μία κοιλάδα και βλέπεις μπροστά το βουνό!
Αν βρεις δυσκολία να ανέβεις, θυμήσου υπάρχει ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ο μόνος που, **και μπορεί και θέλει!**
Είναι Αυτός που σ' αγαπά. (2)

Αν πάει ο ήλιος να δύσει, σκοτάδι απλώνει στη γη,
στα μάτια κυλάει ένα δάκρυ, θυμήσου θα έρθει η αυγή.

Τώρα ακούς τη φωνή Του, ο ήλιος προβάλλει ξανά,
τα μάτια ανοίγεις και τότε κοιλάδα είναι πια τα βουνά.

Ω άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη των αγίων,
μπροστά στο θρόνο του Θεού θέλω να σταθώ.

Ω άνω Ιερουσαλήμ, τις πύλες σου να δω,
στους δρόμους σου να περπατώ και να δοξολογώ.

Να Τον δοξολογώ, να δοξολογώ!

413. ΕΙΜΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΤΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Είμαι αδύναμος, το βλέπω Θεέ!

Ω Κύριε, μα Εσύ δυνατός.

Αν και δεν έχω να Σου δώσω εγώ
στα πόδια Σου πέφτω, βοήθεια ζητώ.

Τον συντριμμένο και τον ταπεινό

δεν θα καταφρονείς.

Το έλεός Σου με αγάπη θα δείξεις
ζωντανά νερά απ' το Πνεύμα Σου να ρεύσουν Κύριε!!

Ποταμοί υδάτων ζώντων

απ' τον θρόνο Σου ας τρέξουν

που θα πλύνουν τη ζωή μου και να δοξαστείς Εσύ!

414. ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ**(Και τι να πεις)**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ» - ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, 1983

- 1. Βλέπω τα μάτια σου ψυχρά να με κοιτάζουν**
και το μυαλό σου να πετάει μακριά
του κόσμου ακούω τις φωνές να σε φωνάζουν
με τ' όνομα που σε γνωρίζανε παλιά.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Και τι να πεις, τι να πεις, κούφια τα λόγια, τι να πεις,
τα λέει όλα η σιωπή και τι να πεις.
Βουβά τα μάτια μιλούν κι όλο βοήθεια ζητούν,
ειν' της ψυχής σου η κραυγή και τι να πεις.

- 2. Ξέρω καλά δοκιμασίες έχεις τόσες,**
στο χώμα σέρνεται η ψυχή σου και πονάς,
μα πριν να φύγεις μακριά για συλλογίσου,
τα όσα έκανε ο Θεός, μην το ξεχνάς

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Και τι να πεις, τι να πεις, κούφια τα λόγια, τι να πεις,
τα λέει όλα η σιωπή και τι να πεις.
Βουβά τα μάτια μιλούν κι όλο βοήθεια ζητούν,
ειν' της ψυχής σου η κραυγή και τι να πεις.
Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, να το θυμάσαι,
προσωρινή είναι του κόσμου η χαρά,
που σαν λουλούδι ζει για λίγο να θυμάσαι
και που πεθαίνει όταν έρθει παγωνιά.

- 3. Κι αν αμαρτήσεις και λερώσεις τη καρδιά σου**
κι αν κάνεις λάθη κι αν πεις λόγια που πονούν,
κι αν ψιθυρίζει ο εχθρός «που ειν' ο Θεός σου;»
μάθε πως δίπλα είναι σ' αυτούς, που Τον ζητούν

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Και τι να πεις.....κλπ...

415. Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

CD «ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ live/A'» - Ερμηνεία: Οικογ. ΟΡ.ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

1. **Στη γκριζα παραγκούλα, κοντά στο καπηλειό,**
ο μπάρμπα Στάθης ζούσε με το σταχτί παλτό.
Τον λέγανε κορόιδο, τον φώναζαν κουτό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
κι ας του 'δεναν κορδέλες, σκουπίδια στο παλτό,
τους κοιτούσε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
2. **Πρωί κινούσε μόνος στο μεροκάματο,**
και βάσταγε μια τσάντα με λίγο φαγητό,
μα του 'στηναν καρτέρι, του τ' άρπαζαν κι αυτό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
κι ας του 'κλειναν τον δρόμο και δίχως κολατσιό,
τους κοιτούσε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
3. **Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, χειμώνας παγωνιά,**
που τα παιδιά κρυφτήκαν, κοντά στη ρεματιά,
του μπέρδεψαν το πόδι, τον σπρώξαν στον γκρεμό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
στο αίμα βουτηγμένο, τον βρήκαν τον φτωχό,
μα τους κοίταξε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
4. **Τον είδαν άλλη μία φορά στον ουρανό,**
σαν φώναξε ο Πατέρας εκείνον τονκουτό,
τον χάιδεψε μ' αγάπη, τον φίλησε γλυκά
και μπροστά τους τον επήρε στη δική Του τη χαρά.
Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά,
μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό,
τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα **"ευχαριστώ"**.

(A:28 /H:273 /ΙΔ:267 /RE MIN)

416. ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΧΥ ΜΟΥ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι 1-3: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ /Στίχος 4: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»
 Ερμηνεία - Φωνητικά: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ /ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

1. **Μες στον τραχύ μου το δρόμο**, να με κρατάς απτ' το χέρι χωρίς Εσέ Κύριέ μου, είναι βαρύς ο σταυρός.

ΕΠΩΔΟΣ

Και τα βουνά χαμηλώνουν των θλίψεών μου μ' Εσέ, σύννεφα σαν με κυκλώνουν, ο ήλιος είσαι για με.

2. **Με της ψυχής μου τα μάτια**, όταν Εσένα κοιτάζω, καθόλου εγώ δεν διστάζω, να προχωρήσω μπροστά.
3. **Ώσπου να φθάσω στο τέρμα** μπρος στην ουράνια την πύλη, κράτα με από το χέρι, ω Κύριέ μου Εσύ.
4. **Ω πλήρωνέ με, με Πνεύμα**, για να μπορώ να νικάω, τους πειρασμούς που για μένα είναι φορτίο βαρύ.

(A:75 /ΙΔ:181 /DO MAJ)

417. ΤΩΡΑ ΑΡΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΛΙΓΑ**"Mansion Over The Hilltop"**

Μουσική: I.STANPHILL - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»
 Ερμηνεία - Φωνητικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

1. **Τώρα αρκούμαι στα λίγα που έχω**, στο λίγο χρήμα, στη λίγη τροφή, γιατί γνωρίζω, πως έχω ένα σπίτι, ένα Πατέρα κι αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Έχω ένα σπίτι στη γη την ωραία, που βασιλεύει αιώνια χαρά κι εκεί θα πάψει η λύπη κι ο πόνος, θα χαίρω πάντα εκεί ψηλά.

2. **Δοκιμασίες και θλίψεις αν έχω,**
πόνους, αγώνες εδώ στη γη,
αλλ' εκεί πάνω θ' αλλάξουνε όλα,
θα νιώθω πάντα χαρά διαρκή.
3. **Εδώ είμαι ξένος, βαδίζω στο δρόμο**
με την ελπίδα μες στην καρδιά,
ποθώ να φθάσω στη γη την ωραία,
και ν' απολαύσω ζωή τη γλυκιά.
4. **Ω αδελφέ μου, προχώρα με πίστη,**
κοίταζε πάντα εις τον Χριστό,
ήλθε στον κόσμο ζωή να σου δώσει,
να σου χαρίσει σπίτι λαμπρό.

418. ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΩ

(Τώρα μου μίλησες)

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ερμηνεία : ΘΑΛΕΙΑ και ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
YouTube: Nikos & Thalia Christodoulou

1. **Μες στην καρδιά όταν νιώθω μαχαίρια,**
να προσπαθούν να την ξεσκίσουν
και πληγωμένη να την αφήσουν
τότε σε ΣΕ υψώνω τα χέρια.

ΕΠΩΔΟΣ

Και...τώρα μου μίλησες μες στην καρδιά μου
και σκορπιστήκανε τα βάσανα μου,
γέμισα μέσα μου δύναμη θεία,
ω Κύριε, μού χάραξες νέα πορεία.

2. **Τώρα που μ' άφησαν όλοι τους μόνο,**
κι είναι η καρδιά μου γεμάτη από πόνο,
ψάχνω να βρω ν' ακουμπήσω ένα ώμο,
τώρα σε ΣΕ, τα χέρια υψώνω.

419. ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝ' Ο ΑΓΩΝΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1971
CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

Εύκολος δεν είν' ο αγώνας, τα παλικάρια διστάζουν
όταν ακούν την φωνή από πέρα του Γολιάθ.
Μα όμως δεν γνωρίζουν, πως είναι κάποιος νέος,
του Ιεσσαί ο μικρός ο υιός, που δεν δειλιά.
Μ' ένα μικρό λιθάρι και με του Θεού τη χάρη
ελευθερώνει ο Δαβίδ το λαό από τα δεινά.

Έτσι κι ο γιος του Θεού, το κεφάλι του εχθρού,
σύντριψε και έδωσε νίκη σε μας.
«Θάρρος -λέγει ο Χριστός- νίκησα τον κόσμο Εγώ
και σας δίνω δύναμη, μέχρι ναρθώ.
Έρχομαι τέκνα Μου, για σας σταυρώθηκα
για σας αναστήθηκα, ο αγαπητός σας
έρχομαι τέκνα Μου, έρχομαι τέκνα Μου,
έρχομαι τέκνα Μου, για σας ξανά»

420. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ

Μουσική: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: ΠΑΡΟΙΚΟΙ, 1980

1. **Όπου κι αν πας κι όπου κοιτάξεις,**
παντού θα βρεις την απονιά,
βλέμματα ανθρώπων που πεινούνε,
ψυχές δαρμένες στο βοριά.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Και η ζωή κυλάει πάντα,
μακριά από τον Δημιουργό,
φτιάχνοντας βόμβες στην ειρήνη
κι οργανισμούς για λευτεριά.

2. **Όμως αυτό, που 'χεις ανάγκη,**
μονάχα Αυτός, σου χορηγεί,
σκύψε στον ξύλινο σταυρό Του,
θα 'χεις καινούρια πια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Μόνο εκεί θα βρεις ειρήνη,
 μονάχα εκεί τη λευτεριά,
 μόνο Αυτός θα σου γεμίσει,
 τώρα για πάντα την καρδιά.

421. ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΞΕΣΠΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Όταν κύματα επάνω σου σκληρά ξεσπούν**
 και η βάρκα σου αγκομαχά,
 και το ξέρεις, πως το θέλουν κάποιοι να σε βρουν
 συντρίμια μέσα στα νερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη το πιστεύεις, μην ακούς,
 δεν είσαι μόνος στους καπνούς,
 άνοιξ' όπως πριν τα παραθύρια σου σ' Αυτόν,
 έτσι δοξάζεις τον Θεό.

2. **Όταν σκιάζει ο ουρανός και πνίγει η σκοτεινιά**
 κι απειλές ηχούν σαν "ξωτικά",
 όταν θάνατος βαρύς την πόρτα σου χτυπά,
 μην το πιστεύεις, είν' ψευτιά.
3. **Όταν λάσπη και βρωμιά επάνω σου πετούν,**
 και μισούν την άγια σου καρδιά,
 και αντί να σ' αγκαλιάσουν, σε πετροβολούν,
 έξω απ' τα τείχη σαν φονιά.....
4. **Όταν άθλια τον κόπο σου περιγελούν,**
 την αγάπη σου περιφρονούν,
 και σε σπρώχνουν βιαστικά στην άκρη, στη γωνιά,
 δεν είσαι μόνος στη φωτιά.

422. ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ

(Θα πω το «ναι»)

Μουσική - Στίχοι - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1. **Είναι στιγμές που προσπαθώ,**
μέσα μου να ξεκαθαρίσω
κι είναι φορές που αναζητώ,
από κοντά να Σε ρωτήσω.
Στη σύγχυση του κόσμου αυτού,
τη φωνή Σου πια να ξεχωρίσω
και μόνο αυτή ν' ακολουθήσω.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι όταν μιλάς με υπακοή
στο θέλημά Σου να λυγίσω,
στο θείο κάλεσμα να πω το «ναι»
κι Εσένα να υπηρετήσω,
το θέλημά μου για να νεκρωθεί
κι Εσένα να ευχαριστήσω.

2. **Πολλές φωνές με προκαλούν**
κι όλο ζητούν να με τραβήξουν
σε σκοτεινές ψυχρές γωνιές,
μακριά Σου να με παρασύρουν.
Με την καρδιά συνωμοτούν
με σκοπό να πνίξουν τη φωνή Σου,
μα τη γνωρίζουν οι δικοί Σου.
3. **Το έχεις πει, πως όσοι Σε ζητούν**
και Σ' αγαπούν με την ψυχή τους
κι όλοι αυτοί που Εσένα καρτερούν
από κοντά θα Σε γνωρίσουν, Θεέ.

... /// ...

423. Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ

- 1. Είν' ο Θεός μας, δημιουργός Θεός**
είν' ο Θεός μας, ο παντοδύναμος,
Θεός κυρίαρχος, ο πανταχού παρών,
είναι ο Κύριος ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ σε.

ΕΠΩΔΟΣ

Ψάλτ' αλληλούια, ψάλτ' αλληλούια, (2)
Θεός του Ισραήλ, ο πανταχού παρών
είναι ο Κύριος ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ σε.

- 2. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων σε,**
Θεός ειρήνης, της σωτηρίας,
Θεός κυρίαρχος, ο πανταχού παρών,
είναι ο Κύριος ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ σε.
- 3. Αυτός που γέννησε τον Ιησού Χριστό,**
Αυτός που είν' το φως, ο άγιος Θεός,
που μας αγάπησε και μας ελύτρωσε,
είναι ο Κύριος ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ σε.
- 4. Είναι το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ,**
ΠΡΩΤΟΣ και ΕΣΧΑΤΟΣ είναι Αυτός,
ο βασιλιάς μας και ο σωτήρας μας,
είναι ο Κύριος ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ σε.

423α. ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ**"He Touched Me"**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1976
CD 02 «ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Με άγγιξε, ο Χριστός με άγγιξε
και η χαρά των ουρανών
μέσα μου ήρθε με τ' άγγιγμα αυτό.
Με άγγιξε και από ΤΟΤΕ ζω.

(ΙΔ:132 /SOL MAJ)

424. ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ

Μουσική - Στίχοι: ΡΟΥΛΑ & ΝΤΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα, Κάποιος με άγγιξε, (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

Ήταν μια **ΔΕΥΤΕΡΑ**, Κάποιος με άγγιξε, (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

Ήταν μια **ΤΡΙΤΗ**, Κάποιος με άγγιξε, (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

Ήταν μια **ΤΕΤΑΡΤΗ....κλπ.....ΚΥΡΙΑΚΗ...** (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

Δεν θυμάμαι ΜΕΡΑ, Κάποιος με άγγιξε, (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

Έλα τώρα πες και ΣΥ, Κάποιος με άγγιξε, (3)
ήτανε το χέρι του Θεού.

425. ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ**"Who Is Like You, God Of Dods?"**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - 1η εκτέλεση: ΞΕΝ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»/Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιος Σου μοιάζει Θεέ των θεών.
Ποιος Σου μοιάζει Κύριε, κανείς.

1. **Είσαι άγιος, σοφός,**
και θαυμάτων Θεός.
Ποιος Σου μοιάζει Θεέ.
2. **Αγαπάς τους φτωχούς,**
συγχωρείς αμαρτωλούς.
Ποιος Σου μοιάζει Θεέ.
3. **Έχεις έλεος Σου** και αγάπη πολλή.
Ποιος Σου μοιάζει Θεέ!!

426. ΙΗΣΟΥ, ΜΕΣΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Βλέπουνε τυφλοί και κουτσοί περπατούν,**
στ' όνομα του Ιησού ανασταίνονται νεκροί
κι οι θλιμμένοι θα χαρούν στ' όνομα του Ιησού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, Ιησού, μεσσία, βασιλιά μας,
έχυσες το αίμα Σου για νάχουμε εμείς,
ζωή παντοτινή, νάναι ο Θεός κοντά μας.

2. **Δαίμονες θα βγουν, σκλάβοι θα ελευθερωθούν,**
στ' όνομα του Ιησού έλεος θα βρουν
και στη χάρη θα σταθούν στ' όνομα του Ιησού.
3. **Κάποια μέρα όλοι θα γονατίσουν,**
στ' όνο του Ιησού τη δόξα του Θεού
θα ομολογήσουν στο πρόσωπο του Ιησού

427. ΜΕ ΑΓΓΙΞΕΣ & ΜΕ ΓΙΑΤΡΕΨΕΣ**“You Needed Me”**Μουσική: RANDY GOODRUM - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Στον πόνο μου ήσουν κοντά και μου 'δωσες παρηγοριά,
είχα χαθεί, το δρόμο μου 'δειξες,
στη μοναξιά, μου επιθύρισες, μου 'πες πως μ' αγαπάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Με άγγιξες και με γιάτρεψες, με στήριξες θάρρος μου έδωσες
με γέμισες μ' ελπίδα κι ουρανό, με έσωσες για μια αιωνιότητα,
με άγγιξες, με έσωσες (...Ιησού με έσωσες!)

Η Ζωή μου τώρα έχει αλλάξει εντελώς,

στηρίζομαι σε Σένα μόνο, γιατί Εσύ 'σαι φίλος μου παντοτινός
και με βοηθάς κάθε ώρα και στιγμή.

428. Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση στίχων: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD 03 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Είναι ο θαυματουργός Θεός,

είναι ο θαυματουργός Θεός,

είναι το «ΑΛΦΑ» και το «ΩΜΕΓΑ»

είναι ο θαυματουργός Θεός.

Είναι ένδοξος και αληθινός

είναι δίκαιος και θαυμαστός

λυτρωτής μας και σωτήρας,

Ιησούς Χριστός, ο Κύριος.

429. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΑΜΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Υπάρχει ποταμός, που ρέει απ' την ψυχή,

περπατεί ο χωλός, βλέπει ο τυφλός,

ανοίγονται ευθύς, πόρτες φυλακής

κι οι αιχμάλωτοι βγαίνουν αδέσμευτοι.

Ανάβλυζε, μες την ψυχή μου,

Θεού πηγή ανάβλυζε,

Υπερχειλίζει η ζωή μου,

Θεού πηγή ανάβλυζε,

430. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΧΕΙ

Λουκάς Δ/4:18-19, Ησαΐας ΞΑ/61:1-3

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ

CD «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»

1. «Το Πνεύμα του Κυρίου Με κατέχει,

γιατί ο Κύριος μ' έχρισε.

Μ' έστειλε να αναγγείλω

χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς.

Να κηρύξω στους υποδούλους ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

και στους τυφλούς ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ,

να φέρω ελευθερία σε ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥΣ,

ν' αναγγείλω ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ του χρόνου.....»

ΕΠΩΔΟΣ

Για να είσαι ελεύθερος,
για πάντοτε ελεύθερος, ελεύθερος.
Ελεύθεροι για πάντοτε,
να ζήσουμε για πάντοτε ελεύθεροι.

2. Αυτός που είπε αυτά τα λόγια

πριν δυο χιλιάδες χρόνια,
είναι σήμερα ανάμεσά μας και είναι ζωντανός,
για να φέρει την ελευθερία σε καταπιεσμένους,
ν' αναγγείλει τον ερχομό
του χρόνου της σωτηρίας.

431. ΠΟΙΟΣ, ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ;

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

- 1. Πριν χρόνια σ' ένα πλοίο ήταν ο Χριστός,**
και δώδεκα ψαράδες φοβισμένοι,
το κύμα ήταν μεγάλο, το καράβι μικρό,
καμιά ελπίδα δεν τους μένει.
Τον είδαν να σηκώνεται στο κύμα να μιλά
και η θάλασσα ευθύς να γαληνεύει
ήτανε ψαράδες και ήταν «τίποτα»,
μα τούτο δεν το είδανε ξανά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιος, πες μας ποιος, είσαι ποιος,
Εσύ που τους ανέμους διατάζεις,
Εσύ που τη βροχή σταματάς
και τη φουρτούνα κοπάζεις! (2)

- 2. Και σήμερα φουρτούνα και σήμερα βροχή,**
με πόλεμο, ψευτιά και αδικία,
το κύμα του θανάτου απλώνεται στη γη,
μ' ατάραχοι μένουν οι πιστοί.
Υψώνουνε τα χέρια τους ψηλά στον ουρανό
Εσύ σαι η μόνη ελπίδα που τους μένει
γύρω τους απλώνεται γαλήνη θεϊκή,
οι άνθρωποι ρωτούνε εκστατικοί.

432. ΧΡΙΣΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Πόσο Σ' αγαπώ,**
αγγίζεις την καρδιά μου ως τα βάθη.
Πόσο Σε ζητώ....
ζητάω να μπω στ' ουρανού τα πλάτη!
Έλα με το Πνεύμα Σου Θεέ
και αποκάλυψε στους δούλους Σου,
όλα όσα έχεις στην καρδιά Σου,
Εσύ Πατέρα μας αιώνιε.
το άγιο χρίσμα Σου ζητάμε, Κύριε.

ΕΠΩΔΟΣ

Χριστέ θεράπευσε, ο Λόγος Σου ζωή στα κύτταρά μας.
Θεέ παράκλητε, του Ιησού το φως μες την καρδιά μας,
θεράπευσε....

2. **Πόσο Σε ζητώ....**
ζητάω να μπω στ' ουρανού τα βάθη!
Έλα με το Πνεύμα Σου Θεέ
και αποκάλυψε στους δούλους Σου,
όλα όσα έχεις στην καρδιά Σου,
Εσύ Πατέρα μας αιώνιε.
το άγιο χρίσμα Σου ζητάμε Κύριε.

433. ΓΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ /HALLELUJAH», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔ. ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Γεμάτος Θεραπεία, αγάπη και χαρά,
εδώ υπάρχει η παρουσία Του,
εδώ είναι ο Κύριος γεμάτος έλεος,
εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός.

Χέρια υψώστε σ' Αυτόν σε δοξολογία,
καθώς Τον λατρεύουμε το πνεύμα μας γεμίζει.
Χέρια υψώστε σ' Αυτόν και λατρέψτε Τον,
εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός.

434. ΕΙΜΑΙ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ**"I Am The Gpd That Heaaleth Thee" 1986**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Στίχοι 1-2: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ / Στίχοι 3-4: ΑΝΩΝΥΜΟΙ

- **Είμαι Θεός ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, είμαι Θεός ΑΓΑΠΗΣ,**
στέλνω το Λόγο Μου και σε γιατρεύω,
είμαι Θεός ΕΙΡΗΝΗΣ.
- **Είσαι Θεός ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, είσαι Θεός ΑΓΑΠΗΣ,**
στέλνεις το Λόγο Σου και με γιατρεύεις,
είσαι Θεός ΕΙΡΗΝΗΣ.
- **Ω Ιησού μοναδικέ, είσαι ο θεραπευτής ΜΟΥ,**
γιατί Εσύ την κάθε μου πληγή, την έκανες δική Σου.
- **Ω Ιησού μοναδικέ, είσαι ο θεραπευτής ΜΑΣ,**
γιατί Εσύ την κάθε μας πληγή, την έκανες δική Σου

435. ΕΙΧΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ**(Αιμορροούσα)**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Ύμνοι ΕΑΕΠ Νίκαιας, 2023

Είχα αιματος πηγή, είχα αγιάτρευτη πληγή,
Κι όσα χρόνια κι αν περάσαν, Ω δεν έβρισκα γιατρεία.

Μα σαν άκουσα Χριστέ μου, για Εσένα την αγάπη ,
είπα θα Σε πλησιάσω, σωτηρία για να βρω.

Κι αν το κράσπεδο θ' αγγίξω, απ' το ιμάτιο Σου Ιησού μου,
άγια δύναμη θα εξέλθει, και θα λάβω γιατρεία.

Ναι, σε καρτερώ παιδί μου, με την πίστη σου να λάβεις
και σε σένα να χαρίσω αγιασμό και λυτρωμό.

Κι αν ο όχλος Με συνθλίβει, Εγώ τ' άγγιγμα σου νιώθω,
δύναμη σε σένα δίνω, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ.

Κόρη μου θα σε φωνάζω, σε γιατρεύω και σε σώζω,
Είν η πίστη σου μεγάλη, σε ειρήνη ας υπάγεις.

436. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / Άλμπουμ «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ», 1983

Ήταν πολύς κόσμος μαζεμένος,
 και στο χώμα κάτω ένα παιδί πεσμένο
 και πλάι του με μάτια δακρυσμένα,
 ο πατέρας του, ο πατέρας του.
 Πνεύμα άλαλο ήτανε μες στο παιδί
 και μια άφριζε και μια έπεφτε στη γη,
 τις μέρες του τις πέραναγε σε πόνο ανυπόφορο, ανυπόφορο.

Άκουσ' ο πατέρας του για το Χριστό,
 τα θαύματα που έκανε, κίνησαν λοιπόν μαζί και οι δυο
 και τους μαθητές Του βρήκανε.
 Όμως τι απογοήτευση που ήταν,
 σαν μαθητές ανήμποροι σταθήκαν.
 για να θεραπεύσουν δύναμη δεν είχαν,
 μα ξαφνικά, τα πάντα σιωπήσαν.

Σαν βλέπουν τον Χριστό, πράο και ήρεμο,
 με βήματα αργά να έρχεται κοντά,
 και οι ελπίδες του πατέρα του φτωχού,
 εντελώς ξαφνικά, ζωντάνεψαν ξανά
 κι αρχίζει πάλι απ' την αρχή να κλαίει να παρακαλεί
 κι απ' τον χριστό τώρα ζητεί.....

«...Παρακαλώ γιάνε μου το γιο,
 δεν μπορώ άλλο πια, απόκαμε η καρδιά,
 τόσα μέρη γύρισα, δεν βρήκα γιατρεία,
 όμως Εσύ ξέρεις πως μπορείς μια λέξη να πεις
 και θα θεραπευτεί, ξέρω πως μπορείς, σίγουρα μπορείς».

Τα μάτια τώρα όλων στραμμένα
 στα χείλη του Χριστού καρφωμένα
 κι Αυτός κοιτάζει το παιδί και λέει με δυνατή φωνή:
«...Σατανά, σε προστάζω, βγες έξω!»
 Κι έπεσε το παιδί στη γη και φώναξε και άφρισε,
 όμως, όμως...

.....ελευθερώθηκε το παιδί απ' εκείνη τη στιγμή,
τόσα χρόνια μες στα βάσανα γίναν μια ανάμνηση
κι αγκαλιαστήκανε κι οι δυο, πατέρας και γιος
και δοξάζαν τον Θεό.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!!

437. ΙΗΣΟΥ, ΓΙΕ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

“What A Healing Jesus” (Τι θαυμάσιος Κύριος)

Μουσική: DEAN & MARY BROWN - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1991

CD E7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Ιησού, γιε του Δαβιδ,

ελέησέ με Εσύ, εφώναξ' ο τυφλός
κι εκεί στην Ιεριχώ, ήλθε ο Χριστός
και του 'δωσε το φως.

Ήμουν κι εγώ τυφλός, ήμουν αμαρτωλός
μες το σκοτάδι της ζωής, αλλ' ήλθε ο Χριστός
και μ' άγγιξε κι εμένα, μου 'δωσε το φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Τι θαυμάσιος Κύριος είσαι Ιησού,
μ' άγγιξες κι αισθάνθηκα το μεγαλείο του ουρανού.
Μ' άγγιξε το χέρι Σου και βρήκα γιατροιά
κι η παρουσία Σου, μου γέμισε την καρδιά.

2. Το χρίσμα του Πνεύματος,

Κυρίου του Θεού, είναι επάνω μου,
για να φέρω στους φτωχούς
και σ' εκείνους που πονούν τα νέα τα καλά.
Δεσμωτήρια ν' ανοίξω, ελευθερία να κηρύξω,
να φέρω στο πένθος παρηγοριά,
να δώσω την ομορφιά,
δικαιοσύνη και χαρά, προς δόξα του Θεού.

... /// ...

438. ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Δοξάζουμε τον Ιησού, υψώνουμε τον Ιησού,
εμείς η εκκλησία Του, μέσα στη βασιλεία Του.
Υψώστε χέρια καθαρά, με ολοκάθαρη καρδιά,
να φωτιστούμε απ' το φως, να μας αγιάσει ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Είμαστε η εκκλησία Του, είμαστε στην παρουσία Του.
Είμαστε στην εξουσία Του, είμαστε στη βασιλεία Του.

Δοξάζουμε τον Ιησού, μες απ' το αίμα του σταυρού,
για να σωθεί όλη η Γη, φτωχοί, τυφλοί κι αμαρτωλοί.
Ελάτε όλοι με χαρά, να ψάλλουμε στο βασιλιά,
που αναστήθηκε για μας και είν' η σωτηρία μας.

439. ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Αδέρφια ενωμένοι και αγαπημένοι**

ας αναγγείλουμε νέα καλά,
ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα
όταν η αγάπη Του μας κυβερνά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μας κυβερνά η αγάπη του Ιησού
μας κυβερνά το έλεος Αυτού.
Μας κυβερνά, μας κυβερνά
ζει στην καρδιά μας και τα πάντα κυβερνά.

2. **Τα χέρια υψώστε και τραγουδήστε**

φωνάζτε και ψάλτε με την καρδιά,
η σωτηρία είν' του Θεού μας
Αυτός τα πάντα τα κυβερνά.

3. **Η στενοχώρια και η πικρία**

μας κλέβουν όλη μας τη χαρά,
γι αυτό εκζητούμε τον Σωτήρα
να μας γεμίσει με τη χαρά.

440. ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΙΔ:299 /ΙΕ:1)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ & ΑΝΤ. ΠΕΡΙΑΛΗΣ
 CD «ΦΑΛΤΕ ΜΑΖΙ» - ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ /Ε.Ε.Ε.ΑΘΗΝΩΝ
 CD 05 «ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» - Συγκρότημα ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. Για του Χριστού τη χάρη, πέστε όλοι,
για του Χριστού τη δόξα, στη δουλειά,
μες τον αγρό Του όλοι πρέπει να μπούμε,
για να ξεφύγει ο κόσμος απ' τη σκλαβιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Σφίξτε τα χέρια, όλοι ενωθείτε,
σ' έναν αγώνα, σ' ένα σκοπό,
μια εκκλησία που δείχνει σ' όλους
Κείνον που είναι ο λυτρωμός.

2. Όλοι μαζί στη μάχη της αγάπης
για την ειρήνη και τη λευτεριά,
στη θεία τούτη στράτα, στη δούλεψή Του,
ας προχωρήσουμε όλοι, με μια καρδιά.
3. Για του Κυρίου μας την πίστη όλοι,
για την απόλαυση μιας νέας ζωής,
για ευτυχία ουράνια και τη γαλήνη,
αδέλφια χέρι - χέρι, με μια ψυχή.
4. Για τη γιορτή της σύναξης στα ουράνια,
για τη μεγάλη ελπίδα εκεί ψηλά,
στράτευμα της αγάπης, με τον Χριστό σου,
τράβα το δρόμο, τώρα απ' το Γολγοθά.

441. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΨΩΣΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ (CD 04)

Εκκλησία του Ιησού, υψώσου!

Σταθείτε ενάντια στο σκότος,
σταθείτε ενάντια στο σκότος.
Είμαστε αγωνιστές, του Ιησού πολεμιστές.

Προχωράμε, τον εχθρό τον νικάμε,
γιατί η δύναμη είναι ο Χριστός,
σκέπη μας είναι ο Χριστός.

442. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1980

1η εκτέλεση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

- **Δόξα σοι Κύριε, δόξα**, βλέπω από τη γη,
το σώμα της εκκλησίας να παίρνει σχήμα, μορφή.
- **Δώσε Συ Κύριε, τώρα**, σ' αυτό το σώμα πνοή,
μόνο Συ δύνασαι, Πάτερ, λέει ο προφήτης, αμήν.
- **Είμαστε όλοι ένα σώμα**, με τον Χριστό κεφαλή,
κατοικητήριο άγιο, ναός Θεού επί γης.
- **Μπροστά στο θρόνο της δόξας**, θα παραστήσει εμάς,
πρωτόκοκος πάσης κτίσης, σωτήρας και βασιλιάς.

(B:205 /H:369 /ΙΔ:167)

443. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

"WE Are One In The Spirit"

Μουσική: P.SHOLTES - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 /ΕΑΕΠ - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Είμαστε ενωμένοι όλοι με τον Χριστό**,
είμαστε ένα σώμα, ένδοξο και λαμπρό,
οι πιστοί μία ποιμήνη, όλοι κάτω εδώ στη Γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Για να δουν, πως μας κάνει αδελφούς ο Χριστός,
η αγάπη πως ενώνει τους πιστούς.

2. **Όλοι μας μες τον ίδιο δρόμο, πάμε μπροστά**,
προχωρούμε πιασμένοι απ' τα χέρια σφιχτά
και σκορπούμε τα νέα του Χριστού σ' όλους παντού.
3. **Στη δουλειά ενωμένοι, όλοι με μια καρδιά**,
ο καθείς πλάι - πλάι με τον άλλον κοντά,
μες το ίδιο χωράφι, με τραγούδια και χαρά.

444. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Το όνομα του Ιησού, θα γνωρίζει ο λαός Αυτού
την ημέρα της δόξας, που θάρθει ο Χριστός
να πάρει τη νύμφη Αυτού.

Το όνομα του Ιησού, θα γνωρίζει η νύμφη Του,
σαν θάρθει μες τη δόξα Του.

1. **Σαν πλησιάζετε Εμένα παιδιά μου,**
πρέπει να πιστεύετε ότι «...ΕΙΜΑΙ
και ΗΜΟΥΝ και ΘΑ ΕΙΜΑΙ ο Αυτός,
για ό,τι θέλει ο πιστός».
2. **Έχω στείλει το ΛΟΓΟ «εν δυνάμει»**
και θα εκτελεστεί ως τα πέρατα της Γης,
τ' όνομά Μου θα φανεί
και ο κόσμος τη δόξα Μου θα δει.
3. **Ο λαός Μου θα ενωθεί με το Πνεύμα**
και θα είναι σαν ένας λαός.
Ποιος άκουσε ότι «εγεννήθη στη γη
σε μια μέρα ένα ΕΘΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟ;»
4. **Αγάλλεσθε μέσα στο Πνεύμα**
για ό,τι Εγώ δημιουργώ,
διότι Εγώ φτιάχνω μια «Νέα Ιερουσαλήμ»,
ευφροσύνη και χαρά των εθνών.

445. ΚΑΝΕ ΜΑΣ «ΕΝΑ»

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Κάνε μας «ένα» και ένωσέ μας

με τα δεσμά της αγάπης Σου
δεσμά που ΔΕΝ ΣΠΑΝΕ, δεσμά που ΚΡΑΤΑΝΕ,
δεσμά που ΔΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ποτέ.

Υπάρχει ένας Θεός, υπάρχει ένας βασιλιάς
και ένα σώμα Χριστού, που ψάλλει με χαρά.

446. ΤΙ ΚΑΛΟ, ΤΙ ΤΕΡΠΝΟ

Ψαλμός ΡΛΓ/133:1-2

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Τι καλό, τι τερπνό,**
να συγκατοικούνε με ομόνοια οι αδελφοί,
είναι σαν το πολύτιμο μύρο,
που αναβλύζει τ' άρωμά του παντού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ας μαζευτούμε να Τον λατρεύσουμε όλοι
τον Θεό μας, τον Χριστό, την πηγή της ζωής
και ας δοξάσουμε τον μόνο σωτήρα,
τον Χριστό μας, είν' Αυτός, που μας δίνει το φως.

2. **Όλοι εμείς οι αδελφοί,**
ας υμνήσουμε τον σωτήρα, τον Χριστό,
είν' Αυτός που μας δίνει τη χαρά
και την ελπίδα απ' τον σταυρό.

447. Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ιωάννης ΙΖ/17:11,21 - Α' Θεσσαλονικείς Δ/4:13-18)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - 1^η ΕΛΛ. εκτέλεση: Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Ω, τι καλό και όμορφο στα μάτια του Πατέρα,**
να κατοικούμε μ' αγάπη και ομόνοια κάθε μέρα.
«...Νάναι **«ένα»**, όπως εμείς Πατέρα
μέχρι να έρθουν **εκείνη** την ημέρα...»
2. **«...Θα έχετε ειρήνη, όταν Με αγαπάτε,**
και όλοι θα γνωρίζουν ότι Μ' ακολουθάτε,
κι αν μ' αγάπη πατείτε τις αυλές Μου,
θα γνωρίσουν πως είσθε μαθητές Μου...».
3. **Ω, τι καλό και όμορφο, όταν οι αδελφοί**
με αγάπη κατοικούνε μέσα εις τη ζωή,
τότε μόνο θα είμαστε **ενωμένοι,**
θα εργαστούμε όλοι **αγαπημένοι.**

448. ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ και ΤΙ ΚΑΛΟ**"Behold How Good", 1995**

Μουσική: TRADITIONAL Folk Tune - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ και ΤΙ ΚΑΛΟ

να ζουν μονιασμένα τα αδέλφια! (2)

Στην παρουσία του Θεού

Λάι, λάι, λάι

Στην ευλογία του Θεού

Λάι, λάι, λάι (Ψαλμός ΡΛΓ/133)

449. ΕΝΑ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ**Ψαλμός ΡΛΓ/133 - Ιωάννης ΙΖ/17**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 07 «ΨΑΛΜΟΙΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

ΕΠΩΔΟΣ**«Ένα», να γίνουμε «ένα»,**

γιατί ο Χριστός το ζήτησε απ' τον Πατέρα,

να γίνουμε **«ένα»**,

να δει ο καθένας την αγάπη του Θεού.

1. **Τόσα χρόνια έχουν περάσει**, μα θα εκπληρωθεί,
η προσευχή του Ιησού μας, θα απαντηθεί.
Κι αν δεν είμαστε ακόμα **«ένα»**,
κι αν μας χωρίζουνε πολλά,
θα έρθει σύντομα η ώρα, που με του Θεού το Πνεύμα...
2. **Αν με ρωτήσεις, πως το ξέρω**, πως θα απαντηθεί,
η προσευχή του Ιησού μας κάτω εδώ στη Γη.
Μα ποιοι θα δουν και θα πιστέψουν
όταν θα ζούμε στον ουρανό!
Πρέπει να γίνουμε **ένα σώμα**, όσο βρισκόμαστε εδώ.
3. **Όταν εμείς θα ενωθούμε**,
με την αγάπη Του ν' αγαπηθούμε,
μόνο τότε θα ευλογηθούμε, όταν μονιαστούμε,
όταν δώσουμε τα χέρια και γίνουμε **«ένα»**.

(Α:64 /ΙΔ:244 /ΜΙ ΜΑΪ)

450

ΟΠΟΥ ΔΥΟ, ΕΙΤΕ ΤΡΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Όπου δύο, είτε τρεις, στο όνομά Μου συνάζονται,
κι Εγώ ανάμεσά τους, θα είμαι.

451

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είμαστε πάλι μαζί, για να λατρεύσουμε Αυτόν.
Είμαστε πάλι μαζί, ομοθυμαδόν.

Κάτι καλό μας περιμένει, κάτι καλό θα μας συμβεί.
Είμαστε πάλι μαζί, για να λατρεύσουμε Αυτόν,

452

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είμαστε εδώ να Σε λατρεύσουμε
στ' όνομά Σου Κύριε, να Σου προσφέρουμε.
Μ' αγάπη στην καρδιά που έβαλες Εσύ,
φωνάζω δυνατά σ' Εσέ, «Αββά - Πατέρα».
Θέλουμε Θεέ να δώσουμε σε Σε,
ψυχή, σώμα και πνεύμα, Σε αγαπάμε (2)

453

Ω ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΙΩΝ Η ΑΓΙΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Ω εκκλησία, Σιών η αγία
που φέρνεις χάρη, ζωή στην ψυχή. (2)
Τη φωνή σου ύψωσε, το Θεό σου δόξασε,
σ' Αυτόν μόνο ανήκει η δόξα,
ο Θεός σου ζει, ο Θεός σου ζει, ο Θεός σου ζει!

(B:228 /Γ:255 /Η:293 /ΙΔ:246 /FA MAJ)

454. ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΡΑΧΟΣ ΣΚΙΕΡΟΣ**"A Shelter In The Time Of Storm" 1880**

Μουσική: IRA DAVID SANKEY (1840-1908) - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

Αγγλικό στίχοι: VERNON J.CHARLESWORTH

1. **Υπάρχει ΒΡΑΧΟΣ σκιερός**, στην έρημη αυτή τη γη, σωτήρ και φύλαξ ισχυρός του πάσχοντα καταφυγή.

ΕΠΩΔΟΣ

Χριστός ο λυτρωτής, είν' ημών ασπίς
 Προστάτης κι ελευθερωτής
 Χριστός ο λυτρωτής, είν' ημών ασπίς
 στις θλίψεις μας καταφυγή.

2. **Σωτήρ από του πονηρού**, ασφάλεια παντοτινή, προστάτης κατά του εχθρού, στις θλίψεις μας καταφυγή.
3. **Ο άνεμος αν μας κτυπά**, οι θύελλες αν απειλούν ουδέν να βλάψ' εμάς τολμά, τα πάντα προ Αυτού σιγούν.
4. **Ω βράχε θείε του πιστού**, στην έρημη αυτή τη γη είσαι σωτήρ του ταπεινού, του πάσχοντα καταφυγή.

B:79 /H:286)

455. Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ**"Sicilian Mariners"**

Μουσική: TATTERSSALL'S PSALMODY, 1794 - Στίχοι: Μ.Β.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Αγγλικό στίχοι: ROBERT ROBINSON (1735-1790)

1. **Ο Θεός μου με ποιμαίνει**, μ' οδηγεί μες στη ζωή και το πνεύμα μου ευφραίνει, με φυλάττει, με φρουρεί.
2. **Ο καλός ΠΟΙΜΕΝΑΣ τρέφει**, με φροντίζει στη ζωή, με τη χάρη Του σκεπάζει τη θλιμμένη μου ψυχή.
3. **Ο ποιμένας θα με κρύψει** από κίνδυνο εχθρών και αντί λύπη θα μου δίνει κάθε δώρο θεϊκό.
4. **Με τη Βίβλο σαν λαμπάδα**, παντού θα ακολουθώ, στου θανάτου την κοιλάδα, ξέρω δεν θα φοβηθώ.

(Δ:94 /Ε:121 /Η:314 /ΙΑ:526 /ΙΔ:126)

456. ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ**"The Solid Rock"**

Μουσική: WILLIAM Bathelder BRADBURY (1816 - 1868)

ΕΛΛ.στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ - Αγγλ.στίχοι: EDWARD MUTE (1797-1874)

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

«ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Στηρίζω την ελπίδα μου,**
πάνω στο αίμα του Αμνού
και δεν τολμώ να εμπιστευτώ,
αλλού εκτός απ' τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο μόνος ΒΡΑΧΟΣ ο Χριστός,
όλα τα άλλα ένας σωρός,
είναι από σκύβαλα σαθρός.

- 2. Μεσ στη φουρτούνα τη φριχτή,**
όταν Τον χάνω μια στιγμή,
η ελπίδα μου σαν άγκυρα,
Τον βρίσκει μέσα στα νερά.
- 3. Είναι γλυκός κι αληθινός,**
στις υποσχέσεις Του πιστός,
Κι αν όλα γύρω μαραθούν,
οι πόθοι μου πάντα θ' ανθούν.
- 4. Κι όταν με σάλπιγγα θαρθεί**
κι η νύμφη Του θα αρπαχθεί,
κι εγώ μαζί Του θα βρεθώ,
με τους πιστούς στον ουρανό.

456α**ΕΛΠΙΖΕ ΠΑΝΤΟΤΕ Σ' ΑΥΤΟΝ,**

έλπιζε και μη φοβού, αλληλούια.

Τίποτα δεν θα σε νικά,

όταν ελπίζεις σ' Αυτόν.

Ψάλλε και μη φοβού,

έχων τον ΙΗΣΟΥ πάντοτε οδηγό,

έλπιζε σ' Αυτόν. (Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1957)

(B:222 /Γ:131 /Η:288 /Θ:31 /ΙΑ:342 /ΙΔ:68)

457. ΒΡΑΧΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ**"Rock of Ages Cleft For Me" 1834**

Μουσική: THOMAS HASTINGS (1784-1872) - Ελλην. σίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

Αγγλικοί σίχοι: AUGUSTUS MONTAG TOPLADY (1740-1778)

1. **ΒΡΑΧΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ναι, Σου εσχίσθηκες για με,**
στη σχισμή Σου ας κρυφτώ, ο αμαρτωλός εγώ,
για να νιώθω ασφαλής και να είμαι ευτυχής.
2. **Ύδωρ κι αίμα από Σε, ρέουν στο σταυρό Χριστέ,**
ράντισέ με Σου μ' αυτά, ελεήμων λυτρωτά
κι εντελώς απόπλυνε από πάντα πειρασμό.
3. **Σώτερ όσο διαρκεί, τούτη η θνητή ζωή**
και εις πάντα πειρασμό, της ψυχής φρικτόν εχθρό,
βράχε των αιώνων, Σου, γίνε μου καταφυγή.
4. **Και ο έσχατος εχθρός, όταν έρθει τρομερός,**
βράχε των αιώνων, Σου, γίνε μου καταφυγή,
επί Σε θα στηριχθώ και δεν θα καταισχυρθώ.

(B:221 /Γ:95 /Η:300 /Θ:117 /ΙΔ:60)

458. Ω, ΒΡΑΧΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Μουσική: JAMES Washington GAINES (1880-1937) - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΝΗ

1. **Ω, ΒΡΑΧΕ των αιώνων,** σε Σένα θα κρυφθώ,
Συ μόνη μου ελπίδα, σε Σε θα στηριχθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω βράχε των αιώνων επί Σε θα στηριχθώ,
έστω και κύματ' αν χτυπούν, αρκεί να ευρεθώ
κοντά προς Σε πάντα να είμαι,
δος μου ό,τι ποθώ σε όλη τη ζωή αυτή,
εντός Σου θα κρυφθώ.

2. **ΒΡΑΧΕ βοήθησέ με,** να Σε ακολουθώ
στο ρεύμα της ζωής μου σε Σε θα στηριχθώ.
3. **Συ καταφύγιό μου,** Σου φίλος μου πιστός,
σε όλες μου τις θλίψεις, σε Σε θα στηριχθώ.

459. ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ - ΑΣΑΛΕΥΤΟΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ /ΕΑΕΠ,1991

1. Σαν τα όρη που μένουν ασάλευτα

η ψυχή μας στον Κύριο μένει.

Η αγάπη Του είν' ασάλευτη,

η ζωή μας κοντά Του δεμένη.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Έτσι είμαστε εμείς ασάλευτοι,

λαός του Θεού λυτρωμένοι. (2)

2. Είναι "ΒΡΑΧΟΣ" και μένει ασάλευτος

κι εμείς πάνω σ' Αυτόν στηριγμένοι.

Είναι Κύριος, είναι ασάλευτος

κι εμείς χάρη σ' Αυτόν λυτρωμένοι.

3. Οι υποσχέσεις Του μένουν ασάλευτες

και οι αλήθειες Του ζουν στην ψυχή μας.

Είναι Κύριος, ΒΡΑΧΟΣ ασάλευτος,

μας γεμίζει με φως τη ζωή μας.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Κι εμείς μένουμε πάντα ασάλευτοι,

λαός του Θεού λυτρωμένοι.

Έτσι είμαστε εμείς ασάλευτοι,

λαός του Θεού λυτρωμένοι.

460. ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΒΡΑΧΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Με τον Ιησού Χριστό στράτευμα υπερνικώ!

Αλληλούια, Αλληλούια.

Με τον Ιησού Χριστό τείχος υπερπηδώ!

Αλληλούια, Αλληλούια.

Είν' της σωτηρίας ΒΡΑΧΟΣ

σύντριψε του εχθρού το κράτος

στράτευμα υπερνικώ, τείχος υπερπηδώ!

Αλληλούια, Αλληλούια.

461. ΕΙΣΑΙ ΙΗΣΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ**"God Is My Refuge" 1987**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

Είσαι Ιησού το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ μου

βοήθεια μου στις θλίψεις μου,
το ΦΡΟΥΡΙΟ μου κι ο ελευθερωτής,
πατέρας και φίλος μαζί.

Είσαι μαζί μου και όλα τα έχω,

ειρήνη, χαρά στη ζωή,
με ξεδιψάς με «ζωντανά νερά»,
μαζί Σου η ψυχή ξαναζεί.

Κι αν περπατώ σε κοιλάδες θανάτου,

ποτέ δεν φοβάμαι, γιατί.....
Είσαι κοντά μου, με παρηγορείς,
να με αρνηθείς, δεν μπορείς.

462. ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία:: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

YouTube: Tatiana Manolidou

- 1. Σε κάθε βήμα μου ήσουν εκεί,**
σε κάθε φόβο μου ήσουν εκεί,
μα είχα τα μάτια μου κλειστά, μέχρι να Σε βρω.
Σε κάθε δρόμο που μπορούσα,
να 'χω Εσένα οδηγό,
είχα τα μάτια μου κλειστά, μέχρι να Σε βρω.

ΕΠΩΔΟΣ

Όταν έρχεται η στιγμή, που είμαι μαζί Σου,
ανοίγουνε οι ουρανοί, φωτίζονται όλοι οι πιστοί
απ' τον σωτήρα μας Χριστό, δημιουργό!

- 2. Είχες τα χέρια Σου ανοιχτά,**
αιώνια αγάπη στην καρδιά,
για όσους βλέπαν να πονάς πάνω στο σταυρό.
Πήρες επάνω Σου Χριστέ,
κάθε αμαρτία συγχώρεσες,
απ' το σκοτάδι μας έσωσες, κι έφερες το φως!

463. ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Κι αν τα κύματα τριγύρω μου χτυπούν**
κι άνεμοι από παντού φυσούν,
(προπύργιό μου είναι ο Χριστός
και βράχος μου ασάλευτος Αυτός) 2
2. **Κι αν οι φίλοι με περιφροούν**
και οι γνωστοί μου με περιγελούν,
(προπύργιό μου είναι ο Χριστός
και βράχος μου ασάλευτος Αυτός) 2
3. **Θέλω γι' Αυτόν να σας μιλώ**
θέλω γι' Αυτόν να τραγουδώ,
(προπύργιό μου είναι ο Χριστός
και βράχος μου ασάλευτος Αυτός) 2
4. **Έλα και συ να φυλαχτείς**
έλα και συ για να σωθείς,
(προπύργιό σου θάναι ο Χριστός
και βράχος σου ασάλευτος Αυτός) 2

464. Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

“Rock of my Salvation”

Μουσική & Στίχοι: TERESA MULLER - Απόδοση: ΑΝΑΣΤ.ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

CD 03 «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Είσαι ο βράχος της σωτηρίας

δύναμη μες στην ψυχή.

Είσαι η ελπίδα μου κι ο Θεός μου

μούδωσες νέα ζωή.

Ναι πιστεύω σε Σε, σε Σένα Θεέ,

για την πιστή Σου αγάπη σε με,

με βοήθησες, με στήριξες,

σε Σένα πάντα θάρχομαι.

465. Η ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

- **Τ' ασάλι κι αν χτυπά την πέτρα,**
αυτό θα σπάσει, θα το δεις,
Αυτός που έφτιαξε τ' ασάλι, είναι η «πέτρα της ζωής».
Είναι ο «βράχος των αιώνων»,
η πέτρα είναι ο ΙΗΣΟΥΣ,
τ' ασάλι είναι οι εναντίοι, η «πέτρα» ετσάκισε αυτούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Χτίσε το σπίτι σου επάνω, σ' αυτή την πέτρα της ζωής
και όσες μπόρες και να έλθουν, ποτέ ποτέ μη φοβηθείς.

- **Ω Σε δοξάζω Κύριέ μου,**
που είσαι ο βράχος της ζωής,
που είσαι η πέτρα της σωτηρίας, το καταφύγιο της ψυχής.
Κι εγώ το σπίτι μ' έχω χτίσει,
σ' αυτή την πέτρα της ζωής,
κι είμαι γερός κι ασφαλισμένος, έλα και συ ν' ασφαλιστείς.

466. Ο ΜΟΝΟΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

1. **Θα σαλπάρουμε και πάλι**
σ' ακρογιάλια μακρινά
με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριό μας. (2)
Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε. (2)
2. **Είν' ο ΜΟΝΟΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ**
μες το πέλαγος της ζωής,
στις φουρτούνες καπετάνιος,
στα ταξίδια της ψυχής (2)
Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε. (2)

467. ΚΑΙ ΣΥ ΝΑΧΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ

Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
CD «ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ» - Συλλεκτική έκδοση «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

Να υψώνονται τα κύματα

να φυσάνε οι βοριάδες,
κάθε στήριγμα ανθρώπινο, να μην σ' αφήνει
και συ νάχεις ειρήνη (...και συ νάχεις ειρήνη).

Να χτυπιέται η βάρκα σου,

σε υφάλους, σε ξέρες,
νάσαι φύλλο ανήμπορο, στων ανέμων τη δεινή
και συ νάχεις ειρήνη (...και συ νάχεις ειρήνη).

Να χλομιάζουν τα λούλουδα

στου σπιτιού σου τον κήπο,
το μπουμπούκι να χάνεται, τριαντάφυλλο γίνει
και συ νάχεις ειρήνη ...(και συ νάχεις ειρήνη).

Στης ζωής τους λαβύρινθους

νάχεις πάντα πυξίδα,
Την αγάπη που σ' έσωσε και ποτέ δεν σ' αφήνει
είν' η μόνη ειρήνη ...(και συ νάχεις ειρήνη).

468. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού!
Ποιος μπορεί να μας κρατήσει μακριά από τον Χριστό. (2)

Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι μες το πνεύμα μας!

Γιατί σε όλες τις δυσκολίες, πάντα νικούμε με τον Χριστό!
Γιατί τα λόγια του Θεού, είναι μες τα λόγια μας!
Γιατί σε όλα υπερνικούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού.

469. ΚΑΘΕ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΕ

Μουσική - Στίχοι: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΤΣΙΚΑΚΗΣ, 2000
 CD «ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ...» - Ομάδα λατρείας Ε.Ε.Ε.Βορείων Προαστίων
 CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Κάθε μου όνειρο Θεέ, κάθε ελπίδα Κύριε,
 εμπιστεύομαι σε Σε, ό,τι η καρδιά μου θα ποθεί,
 νάναι ο Λόγος Σου η πηγή, τ' όνομά Σου να ευλογεί.

Από καρδιάς θα ψάλλω «δόξα στον Θεό»
 το όνομά Του θα υμνώ.
 Αληθινά ελεύθερος μπορώ να ζω,
 τα πάντα να Του εμπιστευτώ.

Σ' ευχαριστώ, Σ' αγαπώ, **είσαι ΑΓΙΟΣ,**
 Σ' ευχαριστώ, Σ' αγαπώ, **Ιησού!!**
 Σ' ευχαριστώ, Σ' αγαπώ, **είσαι ΚΥΡΙΟΣ,**
 Σ' ευχαριστώ, Σ' αγαπώ, **Ιησού!!**

(B:76 /Γ:17 /Η:302 /ΙΔ:232)

470. ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΒΑΔΙΖΩ ΑΣΦΑΛΩΣ

"I Can Safely Go"

Μουσική: D.B.TOWNER,1887 - Στίχοι: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Γ.ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ

- 1. Με τον Ιησού βαδίζω ασφαλώς**
 όπου μ' οδηγεί ΠΟΙΜΗΝ μου ο καλός,
 τέρψεις φθίνουν και χαρές χωρίς Χριστό,
 με Αυτόν θα προχωρώ στον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Στον Χριστό Ιησού, φόβος πουθενά,
 στον Χριστό ασφάλεια, παντού χαρά.

- 2. Με τον Ιησού πάντα είμ' ασφαλής,**
 είν' Εκείνος ο προστάτης της ζωής.
 Αν βαδίζω δι' ακανθωδών οδών,
 μεταβάλλει όλες εις Θεού ναόν.
- 3. Ο Χριστός γεμίζει όλη τη ζωή,**
 και το κέντρο του θανάτου δεν πτοεί.
 Ο δε τάφος είν' η θύρα της ζωής,
 στον Χριστό κι αυτός ο θάνατος γλυκύς.

471. Η ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΚΗΣ ΜΠΑΣΟΣ, 2001

ΕΠΩΔΟΣ

Η δόξα ανήκει σ' Αυτόν και γι' Αυτόν τραγουδώ,
που με έσωσε.

Ω, ναι, πάντα γελώ, και μ' Αυτόν προχωρώ,
που μ' αγάπησε.

Το όνομά Του είναι μέσα μου ελπίδα,

είναι λιμάνι μέσα σε μια καταιγίδα,
είναι το φώς μου μέσα στο βαθύ σκοτάδι,
φρουρός μου πάντα και πρωί και βράδυ.

Με τον Χριστό τώρα πια βρήκα τη χαρά μου,

και η ειρήνη βασιλεύει στη καρδιά μου.
Ο Λόγος Του για πάντα μ' έχει βοηθήσει,
και υποσχέθηκε ποτέ δεν θα μ' αφήσει.

Τριγύρω όλα σκοτάδι, μα στου Χριστού τη χάρη,

βρίσκω έναν ήλιο που για πάντα λάμπει.
Στον ουρανό πετάω, τα σύννεφα αγγίζω,
κι απ' τη καρδιά μου μέσα πάντα ψάλλω,
πως...

472. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Είσαι το καταφύγιό μας,**
η δύναμή μας είσαι Εσύ,
είσαι ο ελευθερωτής μας
Ιησού βασιλιά, θριαμβευτή. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Νικήθηκαν οι εχθροί Σου
καθώς μετανιώνουν οι λαοί.
Σε υψώνουμε Κύριε Θεέ μας
Ιησού βασιλιά (3) θριαμβευτή.

2. **Το χέρι Σου ξανά** ας υψωθεί,
ω δυνατέ πολεμιστή,
είσαι ω Θεέ ανάμεσά μας,
Ιησού βασιλιά, θριαμβευτή. (2)
3. **Είσαι το καταφύγιό μας,**
η δύναμή μας είσαι Εσύ,
είσαι ο ελευθερωτής μας
Ιησού βασιλιά, θριαμβευτή. (2)

473. ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
CD «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ» - ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

1. **Θα εξυμνώ τον Κύριο** με όλη την καρδιά μου,
τα έργα των χειρών Αυτού, όλα τέλεια είναι...

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Στερεωμένα στον αιώνα,
με αλήθεια και με ευθύτητα.
Πάντα τον Κύριο **μου** θυμίζουν,
όλο για Κείνον **μου** μιλούν. (2)

2. **Όποιος φοβάται τον Θεό,** σ' αυτόν σοφία μένει,
κι αν έρθει κύμα ή άνεμος, ποτέ του δεν θα πέσει...

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Στερεωμένος στον αιώνα,
με αλήθεια και με ευθύτητα.
Πάντα τον Κύριο **θα** θυμίζει,
όλο για Κείνον **θα** μιλά. (2)

Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια!

3. **Σαν ένα δέντρο που ρίζες έχει**
δίπλα σε άγιους ποταμούς,
έτσι η καρδιά σου φίλε μου θα είναι
μέσα στον Λόγο του Θεού!

Στερεωμένος στον αιώνα!
Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια!

(B:274)

474. ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Την εμπιστοσύνη έχεις στο Χριστό,**
αγαπάς Εκείνον περισσότερο;
Είσαι μαθητής Του, κοίτα τη Γραφή
κι ό,τι σου χρειάζεται θα σου δοθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Άφθονη ζωή, ναι θα σου δοθεί,
ζήτησε με πίστη και θα σου δοθεί.
Πνεύμα άγιο, ναι θα σου δοθεί,
ζήτησε με πίστη και θα σου δοθεί.

- 2. Δόξασε το όνομα του Ιησού,**
πίστεψε σε όλα λέγει ο λόγος Του.
Ζήτησε το Πνεύμα μ' όλη σου την ψυχή
και θα λάβεις απ' Αυτόν ό,τι ποθείς.
- 3. Την υπόσχεσή Του δεν αρνειτ' Αυτός,**
σ' όποιον κι αν ζητήσει απ' Αυτόν πιστώσ.
Θέλει να σου δώσει ό,τι Του ζητείς,
την ειρήνη και τη νίκη της ψυχής.
- 4. Άκουσε τι λέγει ο Χριστός για σε,**
άφησέ τα όλα και σ' Αυτόν ελθέ.
Δεν θα σ' απορρίψει, τρέξε παρευθύς
θα σε προσδεχθεί και θα ευλογηθείς.

475. ΥΨΩΣΤΕ ΩΔΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1994

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

- 1. Μας κρατάει με τα χέρια Του**
μας γεμίζει όλους με φως,
μας καλύπτει με τη χάρη Του,
είμαστε σωσμένοι, γι' αυτό ψάλλουμε
στον Ιησού το βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Υψώστε ωδές και ύμνους χαράς
 όλοι οι πιστοί της γης,
 ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο αιώνιος λυτρωτής.
 Υψώστε ωδές και ύμνους χαράς
 κι ας πλημμυρίσει η γη
 κι όλες οι καρδιές μ' αναζωπύρωση.

2. **Μας εμπνέει με την αγάπη Του,**
 μας ενώνει πιο πολύ,
 είμαστε η εκκλησία Του,
 τώρα πλέον για να ψάλλουμε
 στον Ιησού το βασιλιά.

576. ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. **Κοίτα ψηλά στα ύψη τ' ουρανού,**
 κοίτα ψηλά στη δόξα του Θεού,
 όσα η ψυχή μ' ελπίδα προσδοκά,
 θα τα βρει μες στου Θεού τη συντροφιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μην αισθανεσ' ορφανός, δεν σε ξέχασ' ο Θεός.
 Κι αν σκληρή είν' η ζωή κι αν πικρό είν' το ψωμί,
 εσύ κοίταζε ψηλά, στου Θεού την αγκαλιά,
 η ψυχή σου πάντα βρίσκει απλωσιά.

2. **Τρέξε κοντά σ' Αυτόν που σ' αγαπά,**
 τρέξε κοντά, εκεί στον Γολγοθά,
 μ' αίμα αγοράζει ο Ιησούς ζωή,
 στη χαρίζει, τρέξε πάρε την και συ.
3. **Άκου καλά τα λόγια της χαράς,**
 άκου καλά τα βάθη της καρδιάς,
 δεν είν' μακριά σου, μέσα στην ψυχή
 θάν' το Πνεύμα του Θεού να σ' οδηγή.

577. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, 1997

CD 06 «ΜΕ ΒΡΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Μια μέρα έστρεψα τα μάτια ψηλά στον ουρανό,
είχα ανάγκη να μιλήσω στον παντοδύναμο Θεό,
μα αισθάνθηκα τόσο μικρός και εφοβήθηκα
κι αναρωτιόμουν μονάχος,
"αν άραγε εκεί ψηλά υπάρχει Κάποιος,
που όπως λένε, τα έκανε όλα αυτά",
μα αισθάνθηκα μια μοναξιά κι αποτραβήχτηκα.

Και έτσι μονάχος σκέφτηκα, πως ήταν όλα ψεύτικα,
πως ήταν όλα κρύα και παράξενα!
Βρήκα για φίλο μου τη μοναξιά, μέσα στο κρύο μια καρδιά,
που πάγωσε κι αυτή στην παγωνιά.

Μα αναρωτήθηκα και πάλι "ποιος τα 'φτιαξε όλα αυτά,
ποιος έφτιαξε αυτό τον ήλιο, τ' αστέρια τα αμέτρητα",
μα σκέφτηκα καλύτερα "ποτέ να μην ρωτάς".

Και έτσι μονάχος σκέφτηκα, πως ήταν όλα ψεύτικα,
πως ήταν όλα κρύα και παράξενα!
Βρήκα για φίλο μου τη μοναξιά, μέσα στο κρύο μια καρδιά,
που πάγωσε κι αυτή στην παγωνιά.

Μα όμως ήλθε κι άλλη μέρα κι ο ήλιος έφεξε ξανά
κι άρχισα πάλι να ρωτάω "αν είναι κει Κάποιος ψηλά!"
και κουρασμένος στην ψυχή αποκοιμήθηκα!

Και ονειρεύτηκα πως ήλθε Κάποιος από τον ουρανό
και μου 'πε "Εγώ είμαι παιδί Μου,
που εσύ με ψάχνεις για καιρό
γι' αυτό κατέβηκα για σένα, γιατί τόσο σ' αγάπησα
και πέθανα μέσα στο κρύο και μες στη μοναξιά
και στο σταυρό του Γολγοθά εκεί σε ένιωσα.

Και τότε ξύπνησα και σκέφτηκα,
πως δεν ήταν ψεύτικα, μα όλα ήταν τόσο αληθινά
κι είδα μπροστά μου Αυτόν που στο όνειρό μου
μίλησε για το σταυρό και βρήκα τον Αληθινό,
που έφτιαξε τον ουρανό, τον δημιουργό μου,
.....τον Ιησού Χριστό!!

478. ΑΒΒΑΚΟΥΜ 1983 -2023

Μουσική - Στίχοι: ΝΟΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ (Λ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ)

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

«Ακόμα και αν η συκιά δεν βλαστήσει ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους· αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί, και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή· το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα, και δεν υπάρχουν θόδια στους σταύλους· εγώ, όμως, θα ευφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στον Θεό τής σωτηρίας μου». (Αββακούμ Γ/3:17-18)

Ξέρω ότι ο **ΠΟΛΕΜΟΣ** θα χτυπήσει την πόρτα μου.
 Ξέρω ότι ο **ΣΕΙΣΜΟΣ** θα χτυπήσει την καρδιά μου.
 Ξέρω ότι ο **ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ** θα χτυπήσει την τσέπη μου.
 Ξέρω ότι η **ΒΙΑ** θα χτυπήσει τα παιδιά μου.
 Ξέρω ότι η **ΠΛΗΜΜΥΡΑ** θα χτυπήσει τα θεμέλιά μου.
 Ξέρω ότι η **ΜΟΛΥΝΣΗ** θα χτυπήσει την ανάσα μου.
 Ξέρω ότι ο **ΘΑΝΑΤΟΣ** θα θερίζει ασταμάτητα.
 Ξέρω πως....Ξέρω πως έχω Κύριο, Θεό δυνατό,
 Αυτός είν' η σωτηρία μου, είν' Αυτός η ειρήνη μου,
 Αυτός είν' ο ουρανός! (2)

479. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1983

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- 1. Ο Θεός μας ποιμαίνει, ο Θεός μας μιλά,**
στην αγάπη Του μέσα η καρδιά μας σκιρτά,
η χαρά Του μας θρέφει, στην ψυχή μας ζητά
τα ουράνια να φέρει, μέσα απ' την καταχνιά.
- 2. Όλοι μέσα στη μάχη, στον αγώνα μ' Αυτόν,**
πρέπει να επιπεθούμε στις ψυχής τον εχθρό,
απ' τις πλάνες του κόσμου, απ' τα βάθη του εχθρού
κι από τις μεθοδείες, κι από παντός κακού.
- 3. «Θάρρος τώρα παιδιά Μου», μας μιλεί ο Χριστός,**
«...με το δίστομο ξίφος, ενίκησατ' αυτόν,
ενίκησατ' εκείνον με την πίστη σε Με,
και με ομολογία, ως θυσία για Με....»

480. Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» 1981

Μια μέρα ζούσα μέσα στο σκοτάδι

και περπατούσα χωρίς σκοπό,
δεν έφεγγε καθόλου το φεγγάρι,
μαύρος ήταν ο ουρανός.

Πληγωμένη ήταν η ζωή μου και χαμένη η ψυχή,
αλλά τώρα ήρθε ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ,
το χαμένο πρόβατο ναβρεί.

Ο Ιησούς είναι ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ,

που πέθανε για όλους μας
και τώρα ζει για να μας δώσει,
αληθινή ζωή και χαρά.

Μόνο το ΑΙΜΑ Του,

μας καθαρίζει από κάθε τι κακό!
Μόνο ο ΛΟΓΟΣ Του,
μας οδηγεί στο δρόμο τον καλό.

Το «φως του κόσμου», είναι ο Ιησούς μας,
μας οδηγεί προς τον ουρανό
και όποιος θέλει να Τον ακολουθήσει
πρέπει να αρθεί πρώτα στο σταυρό.

Μετανόησε και πίστεψε αμέσως

και θα σε σώσει, λέει ο Χριστός,
σταυρώθηκε του κόσμου ο σωτήρας,
μας αγαπά είναι πιστός.

Το «φως του κόσμου», είναι ο Ιησούς μας,
μας οδηγεί προς τον ουρανό
και όποιος θέλει να Τον ακολουθήσει
πρέπει να αρθεί πρώτα στο σταυρό.

481. ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Λουκάς ΙΕ/15:3-7, Ματθαίος ΙΗ/18:11-14

Μουσική: IRA D.SANKEY - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΑΕΠ 2001

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

1. **Μετράει ο βοσκός τα πρόβατα, που ήσαν εκατό**
και βρίσκει ένα απ' αυτά, πως λείπει στο βουνό.
«Που νάναι άραγε -ρωτά- που να πλανιέται εκεί ψηλά;
....που να πλανιέται εκεί ψηλά;»
2. **Τη στάνη κλείνει βιαστικά κι αφήνει μοναχά,**
εκεί τα ενενήντα εννιά και τρέχει μακριά,
ο στοργικός «Καλός Βοσκός», για νάβρει το απολωλός,
....για νάβρει το απολωλός.
3. **Μα ξαφνικά στη σκοτεινιά, χαράδρες και βουνά,**
αντιλαλούν λυπητερά βελάσματα βαριά,
σκιρτάει ο βοσκός από χαρά στη γνώριμή του τη λαλιά,
....στη γνώριμή του τη λαλιά.
4. **Διαβαίνει λόφους, ποταμούς, χαράδρες σκοτεινές,**
διαβαίνει βράχους και γκρεμούς, απότομες πλαγιές.
ούτε στιγμή δεν σταματά και τους κινδύνους αψηφά,
....και τους κινδύνους αψηφά.
5. **Απ' τη χαρά του την πολλή, πετάει σαν το πουλί,**
και στο βουνό ψηλά εκεί, προτού χαράξει η αυγή,
το βρίσκει το απολωλός, ο στοργικός καλός βοσκός,
....ο στοργικός καλός βοσκός.
6. **Το αγκαλιάζει, το φιλεί, μ' αγάπη πατρική,**
στους ώμους τέλος το κρατεί, στη στάνη τ' οδηγεί.
«Χαρείτε -κράζει ο βοσκός- το βρήκα το απολωλός,
....το βρήκα το απολωλός».

482. ΣΑΝ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis ainesis

1. **Σαν καράβι στον ωκεανό,**
δίχως χάρτη και προορισμό,
έναν φάρο ζητούσα να βρω,
μια πυξίδα για να μη χαθώ.
2. **Να προβάλει μπροστά μου λιμάνι ζεστό**
κι αντικρίζω ευθύς τον Χριστό,
μια πορεία ουράνια χαράζει τώρα Αυτός,
κυβερνήτης μου και ο οδηγός.
3. **Σαν διαβάτης μες τη σκοτεινιά,**
που δεν έχει ελπίδα καμιά,
έτσι βάδιζα μες τη ζωή,
μα με βρήκε ο Χριστός μιαν αυγή.
4. **Στη ζωή έχω τώρα καινούριο σκοπό,**
και βαδίζω σε δρόμο σωστό,
τις ελπίδες μ' όλες στηρίζω στον Χριστό
και με πίστη μπροστά προχωρώ.

(A:82 /MI MAJ)

483. ΕΙΣ ΕΣΕΝΑ ΧΡΙΣΤΕ

"Unto Thee o Lord"

Μουσική: CHARLES MONROE - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1984

Η 1η στροφή είναι σε μετάφραση

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Εις Εσένα Χριστέ,** ανοίγω την ψυχή μου,
εις Εσένα Χριστέ, υψώνω τη φωνή μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Θεέ μου, σ' εμπιστεύομαι,
ας μην καταισχυρθώ,
μην αφήσεις τον εχθρό,
να νικήσει τον πιστό.

2. **Αλληλούια εις Σε**, είς' η παρηγοριά μου,
Ιησού μου Χριστέ, μόνη συντροφιά μου.
3. **Ο Χριστός σ' αγαπά**, αγαπάει και μένα,
έλα στη συντροφιά, να γνωρίσει εσένα.
4. **Στα ουράνια ψηλά**, θα με πάρει μια μέρα,
για να ζήσω μ' Αυτόν, πέρα απ' τον αιθέρα.

484. ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΝΥΧΤΑ

(Έχω Εσένα Χριστέ μου)

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 09 /ΕΑΕΠ - «ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ»

1. **Όταν έρθει η ΝΥΧΤΑ, δεν φοβάμαι**
όταν πέφτει σκοτάδι βαθύ,
έχω Εσένα Χριστέ μου, που μου πιάνεις το χέρι
είσαι δίπλα μου κάθε στιγμή. (2)
2. **Όταν έχω ΔΙΩΓΜΟ, δεν φοβάμαι**
όταν όλοι μ' αφήνουν μοναχή/ό
έχω Εσένα Χριστέ μου, μού σκουπίζεις τα δάκρυα
η σκιά Σου με παρηγορεί. (2)
3. **Όταν βλέπω ΒΟΥΝΑ, δεν φοβάμαι**
όταν δύσβατη είναι η ζωή,
έχω Εσένα Χριστέ μου, που μου δείχνεις το δρόμο
και σ' αυτόν περπατάμε μαζί. (2)
4. **Όταν οι άλλοι ΓΕΛΟΥΝ, δεν φοβάμαι,**
όταν με θεωρούν φανατική/ό
έχω Εσένα Χριστέ μου, που γλυκά μ' αγκαλιάζεις,
μού γεμίζεις με φως την ψυχή. (2)

«Ο Θεός είναι ο βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρασ της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου και η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου· συ έσωσάς με εκ της αδικίας.» (Β' Σαμουήλ ΚΒ/22:3)

485. ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Πάντοτε είσαι μαζί μας, πάντοτε είσαι κοντά μας,
 πάντοτε είσαι μαζί μας Ιησού..... (2)

1. **Ποτέ Σου δεν μας εγκατέλειψες,**
 ποτέ Σου δεν μας άφησες μονάχους Κύριέ μας,
 μα ήρθες και μας έβαλες αγάπη στην καρδιά μας
 και τις πληγές μας όλες τις θεράπευσες.
2. **Ποτέ Σου δεν μας εγκατέλειψες,**
 περνώντας μέσα απ' την φωτιά και από την τρικυμία,
 μέσα απ' τις θάλασσες και μέσα απ' την κακοκαιρία,
 είμαστε πάντοτε μαζί Σου ΝΙΚΗΤΕΣ.
3. **Ποτέ Σου δεν μας εγκατέλειψες,**
 περνώντας μέσα απ' ανέμους κι από κακοκαιρίες,
 Εσύ μας δίνεις πάντοτε, όλες τις ευκαιρίες,
 για ν' αποδείξουμε ότι είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Πάντοτε είσαι μαζί μας, είσαι μέσα στην καρδιά μας,
 πάντοτε είσαι μαζί μας Ιησού!

Πάντοτε είσαι μαζί μας, πάντοτε είσαι κοντά μας,
 πάντοτε είσαι μαζί μας Ιησού! (επανάληψη)

Αν ο Θεός είναι με μας,
 ποιος μπορεί ναρθεί εναντίον μας.....

486. ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είσαι η ελπίδα μου, γεμίζεις την καρδιά μου
 με τραγούδια λευτεριάς
 και στις στιγμές του φόβου μου....

Θα Σ' εμπιστευθώ... Θα Σ' εμπιστευθώ...

Ο αδύναμος ας λέει:

«Είμαι δυνατός με τον Θεό!» **Θα Σ' εμπιστευθώ....**

487. ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Σε εμπιστεύομαι, μέσα στο δρόμο μου Σε εμπιστεύομαι!
 Μέσα στις δύσκολες ώρες, μέσα στις άγριες μπόρες!

Σε εμπιστεύομαι, μέσα στις δύσκολές μου τις στιγμές,
 ναι εκεί Σε εμπιστεύομαι!

Σε εμπιστεύομαι, σαν προχωρώ Εσένα πάντα σκέφτομαι
 κι ότι κι αν έρθει μπροστά μου, Συ είσαι πάντα η χαρά μου!

Σε εμπιστεύομαι μέσα στις δύσκολές μου τις στιγμές,
 ναι εκεί Σε εμπιστεύομαι.

Σε εμπιστεύομαι, γιατί μ' αγάπησες!

Σε εμπιστεύομαι, γιατί είσαι πάντα κοντά μου,
 να ζεις μέσα στην καρδιά μου.

Σε εμπιστεύομαι, γιατί μ' αγάπησες,
 Σε εμπιστεύομαι κι ότι και αν έρθει ενάντιά μου,
 ναι πάντα Σε εμπιστεύομαι, Σε εμπιστεύομαι.

Από το θάνατό Σου εγώ γεννήθηκα

και από τον θάνατό μου, Εσύ θα αναστηθείς.
 Μέσα στις δύσκολες στιγμές Σε εμπιστεύθηκα
 γιατί δεν ζω τώρα εγώ, μα ζεις Εσύ.

487α. ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Σε εμπιστεύομαι, σε Σένα ελπίζω,
 και γονατίζω στο θρόνο Σου μπροστά.
 Σου παραδίνομαι και Σ' αναγνωρίζω,
 σαν Κύριό μου και βασιλιά!

488. ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΑΥΤΟ

“Upon This Rock”

Μουσική - Στίχοι: LARRY NORMAN, 1969 - Ελλην. στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1994
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Τον είδανε σαν δάσκαλο και γιο του ξυλουργού

και άλλοι σαν προφήτη του Θεού.

Άλλοι Τον είπανε Θεό και άλλοι βασιλιά

και άλλοι για Μεσσία, γι' αρχηγό.

Σπλαχνίστηκε όλους αυτούς που Τον πλησίασαν

για κάποια τους ανάγκη στη ζωή.

Ελπίδας λόγια άκουσαν, καθώς τους κήρυξε

και για τον εαυτό Του μίλησε.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό που ζει αιώνια

θα στηριχτεί η κάθε ψυχή που τον ποθεί.

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό της σωτηρίας θα ριζωθεί

κάθε ελπίδα του κάθε λυτρωμένου χριστιανού.

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό είπε: *«Θα χτίσω,*

μια βασιλεία μεγάλη, ασάλευτη, ένδοξη»,

γιατί είναι βράχος δοξασμένος, ανένδοτος,

δοκιμασμένος στις καταιγίδες των αιώνων, σταθερός.

Αν πλησιάσεις πιο κοντά στον Ιησού Χριστό

και τη ζωή σου δέσεις στο βράχο αυτό,

θα σε στηρίξει στη ζωή, μες την κακοκαιρία,

στο βράχο αυτό θα βρεις τη σιγουριά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό που ζει αιώνια,

θα στηριχτεί η κάθε ψυχή που Τον ποθεί.

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό της σωτηρίας

και του σταυρού της μαρτυρίας,

θα βρει χαρά η κάθε μια ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ Γ'

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό που ζει αιώνια
θα στηριχτεί η κάθε ψυχή που Τον ποθεί.

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό της σωτηρίας
και του σταυρού της μαρτυρίας, θα ριζωθώ εγώ.

Στο ΒΡΑΧΟ αυτό που ζει αιώνια,
στο βράχο αυτό τον ένδοξο κτίζεται η εκκλησία,
ασάλευτη στην τρικυμία, ανένδοτη, δοκιμασμένη,
καθαρή, στο βράχο τον Ιησού Χριστό, τον Χριστό

489. ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ΙΗΣΟΥΣ μας!**
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο Ιησούς!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, ήλθε να μας ευλογήσει!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο Ιησούς!
2. **Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ μας!**
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο βασιλιάς!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, ήλθε να μας ευλογήσει!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο βασιλιάς!
3. **Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ΙΕΡΕΑΣ!**
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ιερεύς!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, ήλθε να ιερατεύσει!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ιερεύς!
4. **Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ΙΑΤΡΟΣ μας!**
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ιατρός!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, ήλθε να μας θεραπεύσει!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ιατρός!
5. **Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο ΙΗΣΟΥΣ μας!**
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο Ιησούς!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, ήλθε για να δώσει τ' άγιο Πνεύμα!
Είν' εδῶ, είν' εδῶ, είν' εδῶ ο Ιησούς!

490. Ω ΤΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ω, τι συντροφιὰ και χαρά αγνή**
μέσα στην αγάπη του Χριστού!
Ω, τι ποθητή και λαμπρή ζωή,
βρίσκω στην αγάπη του Χριστού!

ΕΠΩΔΟΣ

Κλίνω, κλίνω κι είμ' ασφαλής στον κόλπο Του,
κλίνω, κλίνω στο βραχίονα του Ιησού.

2. **Τι τερπνή οδό που περιπατώ,**
μέσα στην αγάπη του Χριστού!
Καθημερινά ναι, θα προχωρώ
και θα μ' οδηγήει στο χέρι Του.
3. **Πως να δειλιώ και να φοβηθώ**
μέσα στην αγάπη του Χριστού;
Είμαι ασφαλής και μ' Αυτον θα ζω,
για να φθάσω εις τον ουρανό.

491. ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ**"So Close I Believe"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ – Απόδοση: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ

1. **Είμαι ασφαλής μαζί Σου Κύριε,**
ναι, είσαι Εσύ μες την καρδιά, μ' αγάπη, ναι!

ΕΠΩΔΟΣ

Πάντοτε σφιχτά Εσύ με κρατάς,
Σου ανήκω Χριστέ, δεν είμαι μόνος πια.

Τη ζωή σου, Εσύ έδωσες για με,
μ' αγάπησες, με έσωσες, μ' αγάπη, ναι!

2. **Πάντα Εσύ ήσουν κοντά μου,**
όταν δεν το 'νοιωθα ,
ήσουν εκεί, πάντα κοντά, Εσύ ναι μόνο Εσύ!

492. ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΛΑΒΕΤΕ

“My Peace”

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 /ΕΑΕΠ - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»

1. **Την ΕΙΡΗΝΗ Μου λάβετε,**
 μια ειρήνη που ο κόσμος δεν ζει,
 μια ειρήνη που ο κόσμος δεν κατανοεί,
 με ειρήνη να ζει και ειρήνη να δίνετε!
 την ειρήνη Μου λάβετε!
2. **Τη ΧΑΡΑ Μου να λάβετε,**
 μια χαρά που ο κόσμος δεν ζει,
 μια χαρά που ο κόσμος δεν κατανοεί,
 με χαρά να ζει και χαρά να δίνετε!
 Τη χαρά Μου να λάβετε
2. **Την ΑΓΑΠΗ Μου να λάβετε,**
 μια αγάπη που ο κόσμος δεν ζει,
 μια αγάπη που ο κόσμος δεν κατανοεί,
 με αγάπη να ζει και αγάπη να δίνετε!,
 Την αγάπη Μου να λάβετε

493. ΜΕΣ ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

(Ο καπετάνιος)

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982
CD Ε4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- **Μεσ στην ζωής την καταιγίδα,** βρέθηκα στον ωκεανό,
σαν ένα καράβι ναυαγισμένο, μεσ στο σκοτάδι το φρικτό.
- **Και μέσα στην απελπισία μου,** κοίταξα προς τον ουρανό,
μέσα απ' τα σύννεφα η προσευχή μου, έφτασε μέχρι το Θεό.
- **Σταμάτησε η τρικυμία,** ο ήλιος γέλασε ξανά,
ο καπετάνιος της ψυχής μου, μ' έφερε σώο στη στεριά.
- **Τώρα πια μόνος μου δεν είμαι** μεσ στο ταξίδι της ζωής,
είν' ο Χριστός μου καπετάνιος, σωτήρας μου και λυτρωτής.

494. ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

Μουσική: CARRIE UNDERWOOD - Στίχοι: ΔΗΜ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Μεγάλη η αγάπη Σου, ω Κύριέ μου**
και η πιστότης Σου παντοτινή,
ότι χρειάζομαι πάντα μου δίνεις,
είν' η πιστότης Σου μοναδική.

ΕΠΩΔΟΣ

Μεγάλη η αγάπη Σου, μεγάλη η χάρη Σου
και η πιστότης Σου μοναδική,
τον Γιο Σου έστειλες να με λυτρώσει,
μεγάλη η αγάπη Σου και θαυμαστή.

- 2. Μέσα στη φύση Σου, σ' όλο το σύμπαν,**
στον ήλιο, τ' άστρα και κάθε εποχή,
βλέπω το χέρι Σου τ' αγαπημένο,
να προστατεύει και να ευλογεί.
- 3. Πάνω στο Γολγοθά, το θείο δράμα,**
εξετυλίχθει για με στον σταυρό,
κι αυτό γιατί μ' αγαπούσες Πατέρα
και έδωσες τον Υιό Σου για με.

495. ΣΑΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

“The Anchor Holds”

Μουσική: LAWRENCE CHEWNING & RAY BOLTS - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Σαν το καράβι σε μακρινό ταξίδι,**
περνάμε μπόρες, φουρτούνες πολλές,
όμως εγώ, δύναμη αντλώ από Εσένα Ιησού.

ΕΠΩΔΟΣ

Σαν το καράβι θ' αγκυροβολήσω στην αγκαλιά Σου
βράχε αιώνιε (Ιησού Χριστέ)!
Όταν ο άνεμος φυσά και τ' άγριο κύμα με κτυπά,
η άγκυρά μου σε Σένα κρατά σταθερά.

2. **Αν ο ήλιος σκοτεινιάσει**
και το φεγγάρι και τ' άστρα χαθούν
Και αν πονώ και άλλο δεν μπορώ
και μες φουρτούνα αγωνιώ.....
3. **Όταν φίλοι μ' αφήνουν**
και συγγενείς μ' εγκαταλείπουν
και μες τη νυχτιά ελπίδα καμιά,
σε Σένα φωνάζω, το χέρι Σου πιάνω,
στη δική Σου σιγουριά,
στη δική Σου αγκαλιά θα καταφύγω!

496. ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

“Give Your Heart A Home”

Μουσική: DON FRANCISCO - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1993

CD E7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - 1^η εκτέλεση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Μες στην καταιγίδα βρέθηκες μακριά,**
από το λιμάνι, μες την κακοκαιριά,
καράβι απελλιτισμένο σ' άγριο ωκεανό,
μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο κακό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Χριστός σαν **φάρος**, στέλνει φως για σένα,
την αγκαλιά Του ανοίγει, λιμάνι για να μπεις,
για να βρεις γαλήνη, για να βρεις ειρήνη,
μακριά απ' την καταιγίδα και την κακοκαιριά.

2. **Είσαι βουτηγμένος μες τα προβλήματα,**
δίχως μια ελπίδα, δίχως τη χαρά,
όλα γύρω μαύρα, όλα σκοτεινά,
κι είσαι απελλιτισμένος, βαθιά μες την καρδιά.
3. **Έλα λοιπόν σ' Εκείνον που σε αγαπά,**
θέλει να σου δώσει αιώνια χαρά,
ο Χριστός σωτήρας, τώρα σε καλεί,
για να σε γλυτώσει απ' την καταστροφή.

497. ΚΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ**“Daystar Shine Down On Me”**

Μουσική: BILL GAITHER - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1993
 CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Κρίνο της κοιλάδας

το άρωμα σου, ας μου γεμίσει την ψυχή.

Άνθος του Σαρών,

η ομορφιά σου, ας με στολίσει στη ζωή.

Δος μου από το φως σου,

πρωινό αστέρι, ένδοξο, λαμπρό,

κι ο κόσμος μέσα απ' τη ζωή μου

να δει Εσένα τον ένδοξο Θεό.

ΕΠΩΔΟΣ

Συ οδήγησέ με, οπουδήποτε Κύριε θέλεις Εσύ,

Εγώ να ελαττώνομαι, να δοξάζεσαι μόνον Εσύ.

Η ζωή μου είναι δική Σου

κι εξαρτάται απ' την αγάπη Σου,

Ιησού Χριστέ μου, Κύριε, σωτήρα, βασιλιά.

2. Γύρω μας πεθαίνει ο κόσμος,

πληγωμένος από το ψέμα του εχθρού,

ψάχνει μες το σκοτάδι

και γυρεύει από πού να κρατηθεί!

Αλλά Εσύ είσαι κοντά μου,

τη ζωή μου σε Σένα έχω εμπιστευθεί,

φέξε λαμπρό αστέρι, το σκοτάδι να απομακρυνθεί.

497α. ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΜΟΥ ΕΣΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

Καταφυγή μου Εσύ, γλυκέ μου Ιησού Χριστέ,
 γεμίζεις την καρδιά μου με ύμνους δόξας και χαράς!

Σ' εμπιστεύομαι, Σ' εμπιστεύομαι,

ο αδύνατος ας πει «είμαι δυνατός με Σε».

498. ΕΝΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

Λουκάς ΙΕ/15:3-7, Ματθαίος ΙΗ/18:11-14

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Εννενήκοντα εννέα είναι ασφαλή**
 εις την ποίμνην του Αμνού,
 μόνον ένα εχάθη εις τα δάση μακράν,
 μακράν εν του οίκου αυτού.
*Ναι τρέχει στα όρη, στους κρημνούς,
 μακράν της αγάπης του λυτρωτού,
 μακράν της αγάπης του λυτρωτού.*

2. **Εννενήκοντα εννέα δεν έσωσα,**
 δεν είν' αρκετά για σε;
 Αλλά Αυτός απαντά: «Έν αρνίον Εμού
 έφυγε μακράν απ' Εμέ».
*Και εάν ο δρόμος είν' σκληρός,
 Εγώ θα υπάγω να εύρω αυτό,
 Εγώ θα υπάγω να εύρω αυτό.*

3. **Τι σταγόνες αιματος είναι αυτές,**
 που είναι στο δρόμο παντού;
 Είν' το αίμα τ' Αμνού, που εχύθη για σε,
 να σε φέρει στην ποίμνην Αυτού.
*Πως οι χείρες Σου ρέουν αίμα Χριστέ
 ετρυπήθησαν απ' αγκάθια, για σε,
 ετρυπήθησαν απ' αγκάθια, για σε.*

4. **Τώρα βλέπουν να έρχεται από μακράν**
 ο ποιμήν με το πρόβατο
 και φωνή ηκούσθη εις τον ουρανόν:
 «Ω χαρείτε, και εύρον αυτό!»
*Οι άγγελοι ψάλλουν μετά του Πατρός,
 χαράν, ευρέθη απολωλός,
 χαράν, χαράν ευρέθη τ' απολωλός.*

(B:71 /Γ:146 /Η:290 /Θ:73 /ΙΒ:131)

499. ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ Μ' ΟΔΗΓΕΙ**"He Leadeth Me O Blessed Thought" 1862**

Μουσική: WILLIAM Bathelder BRADBURY (1816 - 1868)

Ελλην.στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ - Αγγλικοί στίχοι: JOSEPH HENRY GILMORE (1834 -1918)
CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Καλός ποιμένας μ' οδηγεί, πως τούτο με παρηγορεί,
ότι κι αν κάνω πανταχού, είναι το χέρι του Θεού.

ΕΠΩΔΟΣ

Με οδηγεί, με οδηγεί, χέρι Θεού με οδηγεί.
Αυτός μου είναι αρχηγός, ας είμαι οπαδός πιστός.

2. Μεσ στη γαλήνη οδηγός και μεσ στη θύελλα το φως,
και στην ομίχλη πάντα Αυτός, με κατευθύνει ο Χριστός.
3. Ω Κύριε, Εσύ κρατείς το χέρι μου και μ' οδηγείς,
μέσα στο δρόμο της ζωής για να 'μαι πάντα ασφαλής.
4. Κι όταν διαβαίνω τα ψυχρά του Ιορδάνη ρεύματα,
νιώθω γαλήνη και εκεί, αφού Εσύ με οδηγείς. (*)

(*) Η 4^η στροφή προστέθηκε μεταγενέστερα (άγνωστος στιχουργός)

500. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

• Της αγάπης Σου το χρίσμα

μ' έχει κάνει νέο κτίσμα δοξασμένη λυτρωτή.
Θεία μου 'δωσε γαλήνη,
φως, πραότητα, ειρήνη και ευλογία στη ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Τώρα δεν φοβάμαι το σκοτάδι,
γνώρισα το «φως» τ' αληθινό,
τώρα νιώθω τ' απαλό Σου χάδι,
κι άλλη μια φορά θα Σου το πω:
«Κυρίέ μου, Κυρίέ μου, Σ' ευχαριστώ!»

- **Είπανε στο κάλεσμά Σου,**
 ναι, αμήν στο θέλημά Σου, ω σωτήρα των ψυχών
 και στο βλέμμα Σου το θείο,
 θαύμασα το μεγαλείο των καινούριων ουρανών.

501. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Ο Θεός είναι πύργος ισχυρός,**
 ο Θεός είναι σκέπη και φρουρός.
 Μεσ τη μάχη της ζωής είμαι πάντα νικητής,
 ο Θεός είν' ο πύργος μου.
2. **Τα φτερά Του σκεπάζουν τη ζωή,**
 δεν με βρίσκει θανάτου πια πνοή.
 Κι όταν βέλος φτερωτό, μεσ τη μάχη συναντώ,
 ο Θεός είναι ασπίδα μου.
3. **Είναι φως, είναι σωτηρίας πύργος,**
 ο Θεός ο δυνατός.
 Είναι δύναμη της ζωής αιώνια, ο Θεός ο δυνατός.
 Είναι το καταφύγιό μου ο Θεός ο δυνατός.
 Είναι πύργος και σωτήρας θαυμαστός.
4. **Κι όταν στράτευμα γύρω με κυκλώσει**
 είναι Εκείνος δυνατός.
Κι όταν πόλεμος την καρδιά παγώσει,
 είναι Εκείνος δυνατός.
Κι όταν μ' αφήσουν γονείς, ποιος θα με σώσει;
 είναι Εκείνος δυνατός.
 Είναι φίλος και σωτήρας θαυμαστός.

*«Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου·
 Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το
 κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου» (Ψαλμός ΙΗ/18:2)*

502. ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

(ΙΕ:13 /ΙΗ16)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Στο καρνάγιο, στο καρνάγιο η ελπίδα**
αρματώσαμε σκαρί,
δίχως πείρα και πυξίδα, ασηκώσαμε πανί

ΕΠΩΔΟΣ

Όρτσα, όρτσα τα πανιά σου, το ταξίδι είναι σκληρό,
όλο πρίμα για τη δόξα, θαλασσόπουλο γοργό.
Είν' οι θάλασσες δικές μας, βάλε ρότα ουρανό,
έχουμε κι εμείς λιμάνι του Χριστού μας το σταυρό,
του Χριστού μας το σταυρό.

- 2. Όπου κάβος κι ακρογιάλι** και λιμάνι και γιαλό,
ερωτήσαμε για αγάπη να μας που για το Χριστό.
- 3. Πού θα βρεις αραξοβόλι,** ν' αποστάσεις μια σταλιά;
κι οι θαλασσινοί οι δρόμοι, όλο αλμύρα και ψευτιά.

(Α:23)

503. ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ

Μουσική: J.FISCER - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Νο1»- ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Περπατώ μες στο φως, που μου φέγγει η Γραφή**
κι έχω φίλο πιστό τον Χριστό.
Μ' οδηγεί στη ζωή κι ένα μόνο ζητεί
να υπακούσω και να εμπιστευτώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Βρήκα φίλο πιστό, βρήκα δρόμο σωστό
και βαδίζω με τον Χριστό.
Κι αν μου δώσει σταυρό κι αν σε μάχη βρεθώ
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.

- 2. Σαν μου λείπει η χαρά κι έχω θλίψη βαριά**
που να ψάξω να βρω γιατρεία;
Ξέρω το μυστικό θα στραφώ στον Χριστό
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.

3. **Κι όταν τέλος θα' ρθει της πορείας στη γη**
και θανάτου σκοτάδι με βρει
δεν φοβάμαι γι' αυτό τον Χριστό μου κρατώ
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.

504. ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Πνεύμα ζωντανού Θεού,

έλα και φανέρωσε τη δόξα του αιώνιου Θεού! (2)

Σκέπασε το λαό με τη δόξα Σου,

τα νερά των πηγών Σου ας τρέξουν,

η αλήθεια της βασιλείας Σου...

Γέμισε τις καρδιές μας, γέμισε τις καρδιές μας,

γέμισε τις καρδιές μας Θεέ! (2)

(ΙΣΤ:3)

505. ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ και ΘΡΗΝΟΙ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

1. **Στεναγμοί και θρήνοι,** ηχούν τόσο συχνά
η αγάπη κι η χαρά δεν υπάρχουν πια.

ΕΠΩΔΟΣ

Ότι και να γίνει Ιησού Χριστέ,

Σου 'χω εμπιστοσύνη, δυνατέ, δυνατέ!

2. **Παγωνιά και πλήξη,** στην γη κάθε γωνιά,
μάτια προσμένουμε να 'ρθει ξαστεριά.
3. **Άνθρωποι, φιλία,** στοργή έχουν χαθεί,
της ειρήνης το κλαδί έχει μαραθεί.
4. **Φτάνει ο Χριστός μας,** λύτρωση φέρνει,
ναι, έρχεται ξανά!

(ΙΣΤ:5)

506. ΑΝ ΑΝΕΜΟΙ ΘΡΗΝΟΥΝΕ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1991 - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ»

1. **Αν άνεμοι θρηνούνε** στα ξάρτια σου φρικτά,
και κύματα ορμούνε σαν άτια αγριωπά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη φοβηθείς εσύ, ο Λυτρωτής σου ζει,
Αυτός είναι μαζί σου, Αυτός σε οδηγεί.

2. **Αν πέφτει το σκοτάδι**, πυκνό και ζοφερό,
και μες το κρύο βράδυ, ούτ' άστρο σιωπηλό.
3. **Αν άργησε ν' ανθίσει** γλυκιά η χρυσαυγή,
δεν σ' έχει λησμονήσει, θα λάμψει χαρωπή.

507. ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Μουσική - Στίχοι: Μ.ΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ποιος την ψυχή μου μπορεί να ικανοποιήσει,
να με παρηγορήσει, να μ' αγαπήσει σαν Εσύ.
Ποιος μπορεί πιο πιστός να είναι ή αληθινός,
θα Σε εμπιστευθώ, θα Σε εμπιστευθώ Πατέρα μου.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Υπάρχει μια πηγή, είναι ο βασιλιάς,
στον πόλεμο νικά, τα πάντα κυβερνά,
καταφύγιο, βράχος μου, είναι Αυτός,
είναι ο λυτρωτής, ο ενθρονισμένος.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Εσύ 'σαι η πηγή, είσαι ο βασιλιάς
στον πόλεμο νικάς, τα πάντα κυβερνάς,
καταφύγιο, βράχος μου, μοναδικός,
είσαι ο λυτρωτής, ο ενθρονισμένος.

508. ΕΙΣΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ**“Rock of my Salvation”**Μουσική - Στίχοι: TERESA MULLER - Απόδοση: ΑΝΑΣΤ.ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr**Είσαι ο βράχος της σωτηρίας**

είσαι η ασπίδα ισχυρή,

είσαι η ελπίδα και ευτυχία, πάνω από Σένα ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Θαυμάσια, εξαίσια είν' η παρουσία Σου,

εκεί που υμνούν οι άγγελοι, θέλω να εισέλθω κι εγώ!

Άσε με να πλησιάσω τώρα,

στο θρόνο Σου μέσα να μπω,

τα μάτια στρέφω προς τα ουράνια, το πρόσωπό Σου να δω.

509. Η ΣΥΚΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΒΛΑΣΤΗΣΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Η συκιά αν δεν βλαστήσει

και τ' αμπέλια αν ξεραθούν,

οι αγροί καρπτό δεν δώσουν,

τ' όνομά Σου εγώ θα υμνώ.

Ναι θα Σε υψώνω μέσα στη νυχτιά

κι όταν καταιγίδα με χτυπά. (2)

Ναι θα χαρώ σε Σένα Θεέ μου,

Εσύ 'σαι ο Θεός της σωτηρίας μου.

Ναι θα χαρώ σε Σένα Θεέ μου,

η δύναμή μου είσαι Συ.

Ναι θα χαρώ σε Σένα Θεέ μου,

Εσύ 'σαι ο Θεός της σωτηρίας μου.

Ναι θα χαρώ σε Σένα Θεέ μου,

η δύναμή μου είσαι Συ.

ο ύπνος μου είσαι Συ.

ο Κύριός μου είσαι Συ.

510. ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: ΕΑΕΠ Δράμας 2023

1. **Οι υποσχέσεις Σου είναι όλες αληθείς**
και εγώ με πίστη στην καρδιά μου τις κρατάω
και αν ο δρόμος της ζωής είναι τραχύς,
μου δίνουν δύναμη μπροστά να προχωράω,
μου δίνουν δύναμη μπροστά να προχωράω!
2. **Οι υποσχέσεις Σου είναι άγκυρα ασφαλής,**
όταν με κύματα και άνεμους παλεύω,
κάθε Σου λόγος είναι φάρος της ψυχής,
που μ' οδηγεί κοντά Σου για να γαληνεύω,
που μ' οδηγεί κοντά Σου για να γαληνεύω!
3. **Οι υποσχέσεις Σου σφραγίδες τ' ουρανού,**
που την αγάπη Σου για πάντα βεβαιώνουν,
και αν με πλήγωσαν τα βέλη του εχθρού,
έχουν τη δύναμη οι πληγές να επουλώνουν,
έχουν τη δύναμη οι πληγές να επουλώνουν!
4. **Τις υποσχέσεις Σου με δάκρυα κρατώ,**
και από το χέρι το δικό Σου περιμένω,
να μου χαρίσεις μ' έναν τρόπο θαυμαστό,
ότι για μένα μόνο έχεις φυλαγμένο,
ότι για μένα μόνο έχεις φυλαγμένο!

511. Η ΓΛΥΚΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: ΠΑΡΟΙΚΟΙ, 1980

ΕΠΩΔΟΣ

Πατέρα αισθάνομαι
τη γλυκιά Σου παρουσία, όπου κι αν πάω. (2)

Ο Θεός είναι μαζί μου αυτή είν' η υπόσχεσή Του.
Μπορώ να Τον εμπιστευθώ για την ασφάλειά μου.

Εάν πέφτω και νιώθω δυστυχής
Αυτός μ' ελευθερώνει απ' τα προβλήματά μου.

512. ΖΩΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Ζώντας στη γη χωρίς παρηγοριά,**
χωρίς ανάπαυση καμιά,
προβλήματα πολλά και πειρασμοί
τη θλίψη φέρνουν στην ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Που να στραφώ; Ω, που να στηριχθώ;
Γαλήνη ψάχνω για να βρω.
Που ν' ακουμπήσω το βαρύ σταυρό,
παρά μονάχα στο Χριστό.

- 2. Φίλους καλούς, αδέρφια, συγγενείς**
έχω, μα που να στηριχθώ;
Γιατί η καρδιά μου θέλει και ζητά,
τροφή, νερό από ψηλά.
- 3. Όταν το τέλος φθάσει και για με**
κι ο θάνατος σκληρά θαρθεί,
για να παγώσει τούτο το κορμί,
ποιος θα ζεστάνει την ψυχή;

513. ΕΙΣΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΥ

"You Are My Tower"

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Είσαι ο πύργος μου, άγιε Ιησού μου,
η καταφυγή μου είσαι βασιλιά.
Όταν ο εχθρός μάχεται τη ζωή μου,
το φρούριό μου είσαι λυτρωτά.

Είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης,
η τέλεια ειρήνη, η παρηγοριά,
με υπερασπίζεις, με πίστη μ' οπλίζεις
και όλοι οι εχθροί μου φεύγουν μακριά.

Ω αλληλούια, ω αλληλούια, η ευλογία μου είσαι, η χαρά.
Η προστασία μου, η σωτηρία μου είσαι Εσύ Ιησού βασιλιά.

514. ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ

- **Προχωρώ μέσα στη νύχτα και το μέλλον αγνοώ,**
μονάχα για ένα βήμα, έχω φως σαν προχωρώ.
Μα μες στην ψυχή μου νιώθω ένα ψίθυρο γλυκό,
κι ένα χέρι που με πιάνει, ω μου είναι αρκετό.

ΕΠΩΔΟΣ

Είν' αχάραχτος ο δρόμος για το μάτι της σαρκός,
μα η **πίστη** τον χαράζει κι έτσι προχωρώ εμπρός.

- **Κάποτ' η ζωή με φέρνει σε μια θάλασσα ερυθρά**
και τα μάτια μου τον δρόμο δεν τον βλέπουν πουθενά.
Μα η ράβδος του Κυρίου χαρακώνει τα νερά
και η θάλασσα του τρόμου γίνεται με μιας στεριά.

515. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Είναι Αυτός ο ποιμήν ο καλός,**
το όνομά Του «Ιησούς Χριστός».
Για σένα ανέβηκε στο Γολγοθά,
για σένα θάρθει πάλι ξανά.
2. **Είναι ο λύχνος κάθε πιστού,**
ίσις είναι στα νεύρα του,
είναι μυέλωσις κάθε οστού,
έλα ν' ακούσεις τους λόγους Του.
3. **Πρόσεξε φίλε που είσαι εδώ,**
έλα ν' ακούσεις για τον Χριστό.
Έχει για σένα λόγους ζωής,
έλα κοντά Του να ευφρανθείς.
Σε αγαπάει, σε συγχωρεί
Και σου χαρίζει αιώνια ζωή (2)

516. ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 02 «ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ»

• Κάποιος νοιάζεται για σένα,

που έχεις πόνο στην καρδιά,

Κάποιος θέλει να σου δώσει ευτυχία και χαρά. (2)

Κάποιος που Τον ξέχασες στις πιο όμορφες στιγμές,

Κάποιος που σε περιμένει με αγκάλες ανοιχτές.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός

είναι Αυτός που νοιάζεται για σένα,

Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός

είναι Αυτός που πέθανε για σένα.

Ο Ιησούς, ο Ιησούς, είναι Αυτός που νοιάζεται για σένα,

Ο Ιησούς, ο Ιησούς, είναι Αυτός που πέθανε για σένα.

• Κάποιος νοιάζεται για σένα,

εκεί που εσύ δεν νοιάζεσαι,

Κάποιος προσπαθεί για σένα, όσο δεν φαντάζεσαι. (2)

Κάποιος νοιάζεται για σένα που έχεις θλίψη στην καρδιά,

Κάποιος που γιατρεύει αιώνια θα Τον βρεις στην προσευχή.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ο Ιησούς Χριστός.....κλπ.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός

είναι Αυτός που πόνεσε για σένα,

Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός

είναι Αυτός που αγάπησε και σένα.

Ο Ιησούς, ο Ιησούς, είναι Αυτός που νοιάζεται για σένα,

Ο Ιησούς, ο Ιησούς, είναι Αυτός που πέθανε για σένα.

(B:230)

517. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

1. **Βοήθειά μου σ' αυτή τη ζωή** είν' ο δημιουργός,
Πατέρας του σύμπαντος και ποιητής, ο πάνσοφος Θεός.
Το όνομα Αυτού είν' ασπίδα, που σβήνει τα βέλη του εχθρού,
προπύργιο στην καταιγίδα, ο φάρος του πιστού.
2. **Σαν άσωτος γιος εποθούσα κι εγώ**, να νιώσω τη χαρά,
μακριά απ' του Πατρός το ζεστό σπιτικό,
στου κόσμου τη φθορά.
Ρακένδυτος γύρισα πίσω, στο σπίτι το πατρικό,
Συγχώρεση για να ζητήσω, ανάπαυση να βρω.
3. **Με τρέμοντα χείλη και ύφος δειλό**,
του λέγω: «...Πάτερ μου,
εγώ δεν αξίζω να μ' έχεις πια γιο, κάνε με δούλο Σου...»
Μα Εκείνος καθόλου δεν στέκει, ν' ακούσει το τι θα του πω,
τα χέρια Του ανοίγει και λέγει: «Παιδί μου, σ' αγαπώ!».
4. **Με σώζει και τώρα ο θείος Αμνός**
απ' του Θεού την οργή, και τ' άγιο Του Πνεύμα,
ο παράκλητος, στον ουρανό μ' οδηγεί.
Μου βάζει τραγούδι στα χείλη, ουράνιο τραγούδι γλυκό,
στην πέτρα τα πόδια μου στήνει και δεν θα σαλευτώ,
στην πέτρα τα πόδια μου στήνει στον βράχο τον Χριστό

518. ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Η ΣΚΕΠΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Του Ισραήλ η σκέπη δε νυστάζει ποτέ,
μα αγρυπνά και μεριμνά.
Του Ισραήλ η σκέπη δεν κοιμάται ποτέ,
μα αγρυπνά.

Είναι ο Κύριος ενός άγιου λαού,
Ξεχωρισμένου για τον Ιησού.
Είναι ο Κύριος αυτού του λαού, άγιος Θεός.

519. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ματθαίος ζ'/6:25-33)

CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. Δεν μπορείς δυο κυρίους να δουλεύεις

γι' αυτό, άκου τι σου λέω:
«Μη μεριμνάς για τη ζωή σου,
τι θα φας, ή τι θα πεις
και το σώμα σου, τι θα ντυθείς»

ΕΠΩΔΟΣ

Η ζωή, η ζωή, η ζωή, για σκοπό έχει κάτι άλλο,
η αλήθεια είναι μεγάλη, η αξία είναι πολλή,
γι' αυτό, αξίζει να την ζεις.

2. Για κοίτα τα πουλιά του ουρανού,

ούτε σπείρουνε, ούτε και θερίζουν,
δεν συνάγουν σ' αποθήκες,
δεν μαζεύουνε λεφτά,
μα Αυτός, φροντίζει και γι' αυτά.

520. ΤΑ ΝΕΦΗ ΦΕΥΓΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1973

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- **Τα νέφη φεύγουν μακριά**, μπροστά στο Θεό των πιστών,
και έρχεται παρηγοριά με Πνεύμα Του το άγιο.

ΕΠΩΔΟΣ

Μέσα στη σιγή που μαυρίζει τη γη, τη γη την αμαρτωλή,
ο άρχοντας ο Ιησούς μας δίνει δύναμη.

- **Τι έχεις φίλε στη ζωή**, που είναι αδύνατον
ο Κύριος να λύσει ευθύς, με φως Του το θαυμαστό.
- **Και πειρασμοί αν έρχονται** και πέφτουν σαν τη βροχή,
και σου σκλαβώνουν την ψυχή και μένεις μες τη σιωπή.
- **Κατεύθυνε το πόδι σου**, στον Λόγο του Θεού,
και θα σου δώσει δύναμη, να ζεις εις την δόξα Του.

(Δ:57 / Η:349)

521. ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΘΙΑ**“Constantly Abiding”**Μουσική: Α.С.МURPHY - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
«ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- Μια ειρήνη βαθιά έχω μες στην καρδιά,**
περίσσια, μεγάλη, πλατιά.
Ω, κανείς δεν μπορεί να την πάρει ποτέ,
αιωνίως ανήκει σε με.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ο Χριστός μου ο λυτρωτής,
είν' ο ουρανός μου εδώ στη γη.
είναι Αυτός ειρήνη μέσα στην ψυχή,
ω, χαρά δικός μου κάθε στιγμή.

- Είν' ο δρόμος στενός, μα ποτέ σκοτεινός,**
εφόσον μου φέγγει ο Χριστός.
Και χαράδρες βαθιές στη ζωή αν διαβώ,
τον Χριστό θάχω για οδηγό.
- Έτσι πάντα μαζί στην επίγεια ζωή,**
βαδίζω με τον λυτρωτή.
Θα βρεθούμε μαζί στα ουράνια εκεί,
κάποια μέρα σ' αιώνια ζωή.

522. ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

- Είσαι Θεός ΕΙΡΗΝΗΣ, το έλεός Σου δίνεις,**
σ' όποιον το πρόσωπό Σου με πίστη εκζητά.
Είσαι Θεός ΕΛΠΙΔΑΣ, βράχος της σωτηρίας,
σ' όποιον Σε προσκαλεί μες την καρδιά.

Συ μονάχα τη ζωή μου ορίζεις,
στα δυο Σου χέρια, Εσύ με κρατάς,
και τους παλμούς της καρδιάς μου γνωρίζεις,
πόσο μ' αγάπησες και μ' αγαπάς.

2. **Είσαι Θεός ΑΓΑΠΗΣ , δημιουργός και πλάστης,**
τη θαυμαστή σοφία Σου στα σύμπαντα σκορπιάς.
Είσαι **Θεός ΘΑΥΜΑΤΩΝ**, Κύριος, παντοκράτωρ,
θάλασσης και ανέμους κυβερνάς.

Μ' ένα Λόγο Σου τα πάντα αλλάζεις,
μ' ένα άγγιγμά Σου χαρίζεις ζωή,
δεν είναι άλλος με Σένα να μοιάζει,
Συ έχεις δώσει σε όλα πνοή.

523. ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝ' Η ΚΑΡΔΙΑ

"In Christ Alone"

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

- **Μες στον Χριστό είν' η καρδιά,**
δύναμη Αυτός παρηγοριά,
βράχος γερός και σταθερός, μέσα σε μαύρη θύελλα.
Η αγάπη Του μ' αγκάλιασε, κι ειρήνη αγνή με γέμισε,
με τον Χριστό θα πορευτώ, με την αγάπη Του θα ζω.
- **Τη σάρκα ντύθηκ' ο «χριστός»,**
του ουρανού ο άγιος,
δικαιοσύνη πρόσφερε, μα απ' όλους απορρίφθηκε.
Κι όμως επάνω στο σταυρό, ανέβηκε για να σωθώ,
ώστε να μην πληρώσω εγώ, μέσα απ' τον θάνατό Του ζω.
- **Να κρύψουν θέλησαν το φως,**
σε τάφο σκοτεινό ψυχρό,
μα είχανε ξεχάσει πως, δεν Τον κρατάει ο θάνατος.
Και με τη νίκη Του αυτή, δοξάστηκε σ' όλη τη Γη,
μ' αγόρασε απ' τη σκλαβιά, κι είμαι δικός Του τώρα πια.
- **Οι ενοχές έχουν σβηστεί,**
κι ο θάνατος δεν μ' απειλεί,
ο Ιησούς απ' την αρχή, τα βήματά μου οδηγεί.
Καμιά εξουσία κόλασης, δεν με νικά, είμ' ασφαλής,
και μέχρι νάρθει να Τον δω, στη δύναμή Του θ' ακουμπώ.

524. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΣΤΙΓΜΗ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1988
CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- 1. Ευλογημένη η στιγμή, που όλοι οι πιστοί**
τον Χριστό δοξάζουν μ' όλη τους την ψυχή.
Με συνοδεία αγγελική δοξάζουν τον Θεό,
κι η φωνή τους φθάνει μέχρι τον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια στον Χριστό,
βασιλεύει εντός μας και εις τον ουρανό. (2)

- 2. Υπόσχεται ο Ιησούς αιώνια ζωή,**
σ' αυτόν που πιστεύει με ταπεινή ψυχή.
Την δωρεά θα λάβεις συ, ως οι απόστολοι,
με το άγιο Πνεύμα και σένα να πληροί.
- 3. Θα θεραπεύει ο Θεός τον κάθε ασθενή,**
από ανάμεσά μας με δύναμη πολλή.
Με άγγιγμά Του τέλειο, εσέ χαροποιεί,
κι ο εχθρός θα φύγει και δεν θα ξαναρθεί.

525. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- 1. Οι ουρανοί έχουν ανοίξει**
ευλογίες Του πέφτουν συχνά,
χαρά, χαρά, η καρδιά μου σκιρτά,
γιατί ο Χριστός μ' έσωσε.
- 2. Του έδωσα μαύρη καρδιά,**
μου έδωσε άσπρη στολή,
με τρέφει μ' ουράνιο μάννα,
για τούτο και χαίρω, για τούτο και χαίρω
και πάντοτε είμαι ευτυχής.

526. ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ερμηνεία: «ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ» - YouTube: Φως και Αλήθεια

Κάθε σου πρόβλημα, Αυτός μπορεί να το λύσει,
κάθε βουνό, ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει,
τις τρικυμίες, μπορεί να ηρεμήσει,
κάθε σου θλίψη, Αυτός να ανακουφίσει.

Αν πήρε τα βάρη της Γης, πάνω στους ώμους,
ξέρω αδελφέ μου μπορεί να κρατήσει και σε. (2)

Είπε: «Έλα σε Με, ω κουρασμένε,
Και ανάπαυση θα βρεις».

527. ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΥ Σ' ΕΚΖΗΤΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 02 «ΕΙΣΑΙ Η ΑΝΑΣΑ ΜΟΥ», 2014

- 1. Με καρδιά που Σ' εκζητά**, θα ψάλλω Ιησού μου,
μ' άγιο Πνεύμα και φωτιά, φωνάζω λυτρωτή,
μ' ένα χάδι, μια αγκαλιά, Εσύ παρηγοριά μου,
τώρα ψάλτε δυνατά, φωνάξτε όλοι μαζί.....

ΕΠΩΔΟΣ

Τα χέρια υψώνω σε Σένα, ανάσα λυτρωτή μου,
κάθε μου πόνο και θλίψη, σηκώνεις στο σταυρό,
έλα και μίλησέ μου πάλι, σωτήρα της ψυχής μου.
Το φως μου Εσύ, κάθε στιγμή,
το σκοτάδι να φωτίζει
λουλούδι, εγώ, νερό Εσύ, να μου δίνεις στη ζωή.

- 2. Με καρδιά που λαχταρά**, αγγίζεις την πληγή μου,
με ειρήνη και χαρά, βαδίζω στη ζωή,
τώρα ψάλλει βασιλιά σε Σένα η ψυχή μου,
αλληλουτία, ωσαννά, δοξάζει όλη η Γη.

528. ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι : ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

CD 03 «ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ», 2016 - Ερμηνεία: ΣΤΕΦ.ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

1. **Άγιε Πατέρα μας στη κάθε μας στιγμή,**
σε Σένα ανήκει η δόξα, λατρεία και τιμή.
Πατέρα με τι λόγια να πω "ευχαριστώ",
μου άνοιξες τον δρόμο για τον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Κράτησέ μας, φύλαξέ μας από τον εχθρό,
Εσύ σαι η ασπίδα μας, το καταφύγιο,
κι αν έρθουν δυσκολίες και βάσανα πολλά,
Εσύ μας δοκιμάζεις, σαν τα μικρά παιδιά.

2. **Μας έδωσες ελπίδα σε τούτη τη ζωή,**
μας έδωσες το χέρι για αιώνια ζωή.
Πατέρα με τι λόγια να πω "ευχαριστώ",
μου άνοιξες τον δρόμο για τον ουρανό.

529. ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

- Πάνε τόσα χρόνια, που Σε γνώρισα,**
τα δικά Σου λόγια όταν άκουσα,
στην ψυχή μου μέσα μπήκανε βαθιά,
λίωσανε τα χιόνια που είχα στην καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Κοντά σε Σένα, πουθενά αλλού,
δεν έχω ακούσει λόγια του ουρανού,
που να μ' αγγίζουν, να με παρηγορούν,
να με αλλάζουν και να μ' οδηγούν....
μέχρι τον ουρανό που κάποια μέρα
αιώνια θα ζω μαζί με Σένα.

Λάθη έχω κάνει δεν θα τ' αρνηθώ,
 Εσύ μ' έχεις πλάσει πως να Σου κρυφτώ,
 μα ότι και να γίνει θα Σ' ακολουθώ,
 μακριά από Σένα το ξέρω θα χαθώ.

530. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, 2001

ΕΠΩΔΟΣ

Άγιος, Άγιος, Κύριος, Κύριος,
 στον βασιλέα μας δόξα, τιμή,
 σήκωσε πάνω Του τις αμαρτίες μας,
 δόξα στον άρχοντα και λυτρωτή.

1. **Μας έπλυνε με το αίμα Του,**
 μας αγίασε με το Πνεύμα Του. (2)
*Άγιος, Άγιος, Κύριος, Κύριος,
 στον βασιλέα μας δόξα, τιμή.*
2. **Μας έντυσε η αγάπη Του,**
 μας ζέστανε η αγκάλη Του. (2)
*Άγιος, Άγιος, Κύριος, Κύριος,
 στον βασιλέα μας δόξα, τιμή.*
2. **Μας οδηγεί η αλήθεια Του,**
 ο Λόγος Του η βοήθεια Του. (2)
*Άγιος, Άγιος, Κύριος, Κύριος,
 στον βασιλέα μας δόξα, τιμή.*

530α. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γένεσις ΜΘ/49:12)

Ποτέ δεν θα εκλείψει το σκήπτρο απ' τον Ιούδα,
 ούτε και νομοθέτης απ' το λαό,
 ώσπου ο Σηλώ ναρθεί, ώσπου ο Σηλώ ναρθεί
 και σ' Αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

531. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΘΕΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

Το έργο Σου Θεέ, Σου ζωοποίησε,
ανάμεσα μας έλα Σου κι όλους ευλόγησε.

ΕΠΩΔΟΣ

Το έργο Σου Θεέ, Σου ζωοποίησε,
ενώ φωνάζουμε προς Σε, έλα κι ευλόγησε.

Ομίλησε Θεέ, σε κάθε μια ψυχή
και ο λαός Σου, δυνατέ, θ' ακούσει τη φωνή.

Τώρα Πεντηκοστή, να κάνεις Σου Χριστέ,
το Πνεύμα, ο αγιαστής, να εκχυθεί Θεέ.

Αγάπη πιο θερμή, να δώσεις Σου Χριστέ,
με Πνεύμα άγιο, φωτιά, που δίνεις στις ψυχές.

532. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ Ν' ΑΝΕΒΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Βοήθησέ με ν' ανεβώ** και στήριξέ με να σταθώ,
βάλε το πόδι μου ψηλά, εκεί που είναι η χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Θεέ μου δος μου το Χριστό, να ζήσω πλέον δι' Αυτόν
και μη μ' αφήσεις να χαθώ στο μέγα πέλαγος αυτό!

2. **Στήσε το πόδι μου εκεί,** στην ένδοξη κι ωραία γη,
θέλω να είμαι ψηλά, εκεί που είναι η χαρά.
3. **Χριστέ μου φέρε με εκεί,** όπου η αγάπη κατοικεί,
όπου οι άγγελοι υμνούν και το Θεό δοξολογούν.
4. **Μη με αφήσεις να χαθώ,** στην πλάνη πίσω να ριχτώ,
Σου κρύψε με Θεέ, πιστά εις την δική Σου αγκαλιά.

*«Δεύτε, ας αγαλλιασθώμεν εις τον Κύριον· ας αλαλάξωμεν εις το
φροῦριον της σωτηρίας ημών.....» (Ψαλμός 95:1)*

533. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

Βοήθησέ με Ιησού,

ν' αρέσω μόνο στους δικούς Σου οφθαλμούς.

Βοήθησέ με βασιλιά,

να Σου χαρίσω τώρα όλη την καρδιά. (2)

Βοήθησέ με Ιησού

να περπατώ επάνω εις τα ίχνη Σου.

Βοήθησέ με βασιλιά,

να εκτελώ τον κάθε Λόγο Σου πιστά.

Γέμισέ μας τώρα, με ουράνια δώρα,

είναι δική Σου Ιησού αυτή η ώρα.

Φέρε ευλογία, κάνε μεγαλεία,

για να γευθούμε τη γλυκιά Σου παρουσία.

Είσαι ο Θεός μας, της ζωής το φως μας,

είσαι ο πλάστης μας και ο δημιουργός μας.

Είμαστε παιδιά Σου, όργανα δικά Σου,

και με λαχτάρα γονατίζουμε μπροστά Σου.

Θέλουμε Εσένα, πάντοτε ποιμένα,

σε Σένα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα.

Άκου τη φωνή μας, κράτα τη ψυχής μας,

σε Σένα κρίζουμε Ιησού μας, λυτρωτή μας.

Υψώνουμε το ένδοξο όνομά Σου,

λατρεύουμε Εσένα ποιητή.

Στεκόμαστε με δέος στη θωριά Σου,

Σου δίνουμε τον αίνο, την τιμή.

Στα πόδια Σου αφήνουμε Χριστέ μας,

το σώμα μας, το πνεύμα, την ψυχή.

(Με τη δική Σου χάρη στήριξέ μας,

να φτάσουμε στην πόλη τη χρυσή). 2

534. ΡΙΞΕ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Σ' ΑΥΤΟΝ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

Ερμηνεία: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΙΚΤΟΡΩΦ - 2η φωνή: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Ας ξεκινήσει η μέρα σου,**
διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού,
στον Κύριο κάνε μια προσευχή
και θα κάνεις μια καλή αρχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη μεριμνήσεις για τίποτα πιστέ,
αλλά **ρίξε τη μέριμνα σ' Αυτόν,**
όλα θα τα φροντίσει ο Χριστός για σένανε,
έχε πάντα εμπιστοσύνη στον Θεό.

2. **Μη μεριμνήσεις στο πως θα ντυθείς,**
πόσα χρήματα θα βγάλεις στη δουλειά,
ο Χριστός θα τ' αναλάβει όλα αυτά,
θέλει νάχεις στην καρδιά σου σιγουριά.
3. **Κοίταξε τα άνθη του αγρού,**
πόσο ο Κύριος πρόνοησε γι' αυτά,
και πως τα πτηνά του ουρανού,
βρίσκουν πάντα κατοικία και φωλιά.
4. **Και την πρώτη σου μέριμνα πιστέ,**
να 'ναι μόνο η βασιλεία του Θεού,
όλα τα άλλα θα σου προστεθούν θα δεις,
γιατί ο Κύριος ξέρει τις ανάγκες σου.

535. ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Καρδιά μου τόνισε ύμνο γλυκό,**
γι' Αυτόν που μου 'μαθε να τραγουδώ,
γι' Αυτόν που μου 'δειξε πώς να αγαπώ,
για το Θεό, της χαράς την πηγή, της ζωής τη ζωή.

2. **Καρδιά γαλήνευσε στην προσευχή,**
γλυκά σταλάζει μια αγάπης βροχή,
καρδιά γονάτισε, να, σου μιλεί,
είν' ο Θεός, της χαράς η πηγή, της ζωής η ζωή.
3. **Τον Λόγο ψάξε καρδιά, είναι φως,**
είναι ψωμί και ζωής ποταμός,
στην κάθε λέξη είν' Αυτός ζωντανός
είν' ο Θεός, της χαράς η πηγή, της ζωής η ζωή.

536. ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ ΕΧΩ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Τον Θεό μου εγώ έχω συντροφιά μου τώρα**
και έφυγε και χάθηκε της ψυχής η μπόρα
μοναξιά και δάκρυα φύγαν και η πίκρα όλη,
οι πληγές μου γιατρευτήκαν στη δική Του αγκάλη.

ΕΠΩΔΟΣ

Τον Θεό μου εγώ έχω και τον κόσμο τον κατέχω
σαν παιδί μ' έκανε να γελώ,
σαν παιδί τώρα γελάω, σαν πουλάκι κελαηδάω,
μου 'δωσε φτερά για να πετώ.

2. **Με φροντίζει, μεριμνά κάθε πρόβλημα μου,**
έβαλε τον ουρανό μέσα στην καρδιά μου,
θα 'ρθει να με παραλάβει για να ζήσω αιώνια
στη δική Του αγκαλιά στη δική Του χώρα.
3. **Είσαι Εσύ η πιο ωραία και γλυκιά παρέα,**
Είσαι φίλος και αδελφός, είσαι και μητέρα,
περπατάμε πια μαζί στις ζωής την μπόρα
και με ντύνεις με ακριβά, με ουράνια δώρα.

*«Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός· ο δίκαιος, καταφεύγων
εις Αυτόν, είναι εν ασφαλεία» (Ώσμα Ασμάτων ΙΗ/18:13)*

537. ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

πηγή Youtube: ΕΑΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ύμνοι Thessalonians

Μη μεριμνάς για πολλά,
για όλης της γης τα αγαθά,
μερίμνα μόνο για την αιώνια ζωή.
Έχει χαρά ο Χριστός, αγάπη δίνει και φως
και σου ανοίγει τα μάτια της ψυχής.

Ζήτησε πρώτα τη βασιλεία του Θεού
και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν αφού...
Μέσα στο Λόγο όλα είναι γεγραμμένα,
ζωή αιώνια χαρίζει και σε σένα.

Μη μεριμνάς για πολλά.....

Ζήτησε πρώτα τη βασιλεία του Θεού
και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν αφού...
Μέσα στον κόσμο υπάρχει δυστυχία,
μέσα από εκεί σε παίρνει, δίνει σωτηρία.

538. ΑΥΤΟΣ ΛΥΤΡΩΝΕΙ ΚΑΡΔΙΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Αυτός λυτρώνει καρδιές,
Αυτός γιατρεύει πληγές, ο Ιησούς, ο Ιησούς!
Αυτός μου δίνει χαρά,
τον πόνο παίρνει μακριά, ο Ιησούς, ο Ιησούς!
σημαία υψώνω, της νίκης του βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Χριστός μου ζει, ο σωτήρας ζει. (2)

Πήρε τα βάρη, μ' ανέστησε
γι' αυτό κι εγώ δοξολογώ τον Κύριο αναζητώ.

*«Θέλω λέγει προς τον Κύριον, Σὺ εἶσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου·
Θεός μου· ἐπ' Αὐτόν θέλω ἐλπίζειν» (Ψαλμός 91:2)*

(IA:522 /SOL)

539. ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ Μ' ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ**"I' m So Glad, Jesus Lifted Me"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ (CD 06 «ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ»)

- ΧΑΙΡΟΜΑΙ που **μ' ελευθέρωσε** (3)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια μ' ελευθέρωσε».
Με είχε ο σατανάς δεμένο στη ζωή,
μ' έλυσε ο Χριστός και μ' έκανε ευτυχή (2)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια μ' έκανε ευτυχή».
- ΧΑΙΡΟΜΑΙ που **με καθάρισε** (3)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια με καθάρισε».
- ΧΑΙΡΟΜΑΙ που **μ' αναγέννησε** (3)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια μ' αναγέννησε».
- ΧΑΙΡΟΜΑΙ που **με εβάπτισε** (3)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια με εβάπτισε».
- ΧΑΙΡΟΜΑΙ που **με θεράπευσε** (3)
ψάλλω «δόξα-αλληλούια με θεράπευσε».

(IA:541 /MI MAJ)

540. Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ**"The Joy of The Lord"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1977

- **Η δύναμη μας είναι του Κυρίου η χαρά,** (3)
Η δύναμή μας είναι ο Χριστός.
- **Μου δίνει ζωντανό νερό και δεν διψάω πια,** (3)
Η δύναμή μας είναι ο Χριστός.
- **Γεμίζει την καρδιά μου και γελάω με χαρά,** (3)
Η δύναμή μας είναι ο Χριστός.
- Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά,
Μου δίνει ζωντανό νερό και δεν διψάω πια,
Γεμίζει την καρδιά μου και γελάω με χαρά,
Η δύναμή μας είναι ο Χριστός.
- **Χαρά, χαρά, χαρά, χαρά Θεού χαρά** (3)
Η δύναμή μας είναι ο Χριστός.

541

(RE MIN)

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑ,

πλήρης χαρά, πλήρης χαρά.

Στην παρουσία Σου όλα αλλάζουν,
γεμίζουν με νέα ζωή.Εσύ είσαι κοντά μου, δεν θα κλονιστώ,
στα χέρια Σου τη ζωή μου αφήνω,
ω, πόσο Σε αγαπώ.**542****ΧΑΡΑ, ΧΑΡΑ, ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ,**

Χαρά, χαρά γεμίζει την καρδιά.

Από τότε που ήρθε ο Χριστός στην καρδιά,
ξεχειλίζει η ζωή μου με χαρά.**543**

(MI MAJ)

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

και πλημμυρίζει με τον Χριστό μου.

Ουράνια χαρά γεμίζει την καρδιά,
ω, αλληλούια, δόξα σ' Αυτόν.**544**

(MI MAJ)

CD 01 «ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΝ ΘΕΣ ΧΑΡΑ ΠΟΛΛΗ, ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑ,

βάλε τον Χριστό στην καρδιά. (2)

Τις ανομίες σου και αμαρτίες σου
θα αφαιρέσει όταν δεχτείς
Αυτόν μες στην καρδιά.Αν θες χαρά πολλή, πλήρη χαρά,
βάλε τον Χριστό στην καρδιά.

(ΙΔ:95 /ΜΙ ΜΙΝ)

545. ΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ**"Hevenu Shalom Alehem"**

Μουσική: Εβραϊκή μελωδία - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
 CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

ΕΠΩΔΟΣ

Χεβενουσάλομ αλεχέμ, (3)
 χεβενουσάλομ, σάλομ, σάλομ, αλεχέμ.

- **Σας αναγγέλλουμε.... την ΑΓΑΠΗ**, (3)
 σας αναγγέλλουμε την αγάπη, την αγάπη του Χριστού.
- **Σας αναγγέλλουμε.... τη ΧΑΡΑ**, (3)
 σας αναγγέλλουμε τη χαρά, τη χαρά του Χριστού.
- **Σας αναγγέλλουμε.... την ΕΙΡΗΝΗ**, (3)
 σας αναγγέλλουμε την ειρήνη, την ειρήνη του Χριστού.

Σας αναγγέλλουμε την **ΑΓΑΠΗ!**

Σας αναγγέλλουμε τη **ΧΑΡΑ!**

Σας αναγγέλλουμε την **ΕΙΡΗΝΗ!**

Σας αναγγέλλουμε

την **αγάπη**, τη **χαρά**, την **ειρήνη** του Χριστού.

546. ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ

Α' Θεσσαλονικείς Ε/5:16-18

Μουσική: ERICA HOWARD - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»,1981
 Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

Χαρά παντοτινή, να χαίρεστε στη ζωή, (2)
 να, το θέλημα του Θεού.

Θερμή και συνεχή, να έχετε προσευχή, (2)
 να, το θέλημα του Θεού.

Για όλα στον Χριστό, να λέτε «Ευχαριστώ», (2)
 να, το θέλημα του Θεού.

547. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ**"Give Thanks"**

Μουσική: HENRY SMITH - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ», 1995
 CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Σ' ευχαριστώ Θεέ, γιατί με αγάπησες
 και τον Ιησού θυσία πρόσφερες.

Σ' ευχαριστώ Θεέ, γιατί Εσύ με λύτρωσες
 και όλο το είναι μου το άλλαξες.

Γι' αυτό, τώρα οι αδύναμοι ας πουν
 ότι είναι δυνατοί
 γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για μας.

Γι' αυτό, και οι φτωχοί μπορούν να πουν,
 πως έχουν πλούτο τ' ουρανού,
 γιατί ο Θεός ζει τώρα στην καρδιά.

Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ!

548. ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΕ**"Forever Grateful"**

Μουσική: MARK ALTROGGIE - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Δεν περίμενες Θεέ νάρθω εγώ σε Σέ,
 αλλά ήρθες Εσύ εδώ στη Γη
 με ανθρώπινη μορφή, δούλε ταπεινέ,
 πριν φωνάξω με κάλεσες Εσύ.

Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά,
 τώρα Σε δοξάζω βασιλιά,
 που έγινες θυσία στο σταυρό,
 να σωθεί ο κάθε αμαρτωλός.

548α**Ω, ΕΧΩ ΧΑΡΑ, ΒΑΘΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ,**

που βαδίζω στην οδό Του τη στενή.

Ο Ιησούς με ελευθέρωσε
 και έχω τη χαρά βαθιά μες την ψυχή.

549. ΜΕ ΧΑΡΑ, ΜΕ ΧΑΡΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ»

Με χαρά, με χαρά στο όνομα του Ιησού,
με χαρά τώρα ψάλλουμε,
κατακτούμε με πτέρυγες τους ουρανούς,
με χαρά τώρα ψάλλουμε. (2)
Η αγάπη του Ιησού σκέπασε όλη τη ματαιότητα,
η αγάπη του Ιησού, η αγάπη Του μας έσωσε.

550. ΧΑΡΗΚΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ»

Χάρηκα, όταν μου είπανε,
για να πάμε στον οίκο Σου Κύριε,
με χαρά ήρθα στο θρόνο Σου,
γι' αυτό ψάλλει η ψάλλει η φωνή. (2)
Φθάσαμε στις αυλές Του μπροστά,
με τα χέρια μας ψηλά.
Φθάσαμε μες τη δόξα του Αμνού,
Ιησού βασιλιά, με τη χάρη Σου είμαστε εδώ.

550α

(FA MAJ)

ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Μουσική: OTIS SKILLINGS - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Τον Χριστό, τον Χριστό, τον Χριστό ευχαριστώ.
Ψάλλω «Δόξα στον Χριστό». Αλληλούια Τον υμνώ.
Δόξα, δόξα στον Αμνό, νύχτα, μέρα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

550β

(RE MAJ)

ΧΑΙΡΕΤΕ - Φιλιππησίους Δ/4:4

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Χαίρετε πάντοτε με τον Κύριο.
Χαίρετε, χαίρετε, πάλι θα σας πω.

(Α:24 /ΙΔ:184 /SOL MAJ)

551. ΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

Μουσική: Λαϊκή μελωδία - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Χαρά μεγάλη στην ψυχή μου έχει βάλει,
ο Κύριός μου, ο σωτήρας Χριστός (2)

1. **Είν' οδηγός μου**, στις ζωής την πορεία,
μου υπεσχέθη, πως θα μου 'ναι πιστός.
2. **Είναι το φως μου**, στο σκοτάδι του δρόμου,
η ηλιαχτίδα στη μαυρίλα της γης.
3. **Μου δίνει λύσεις**, στις ψυχής τις ανάγκες,
δεν με αφήνει στη ζωή μοναχό.

(Δ:62 /Ε:93 /DO MAJ)

552. ΟΛΟΣ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Όλος χαρά για τον Χριστό**, πάντα θα ψαλμωδώ,
ολημερίς και ολονυχτίς θα Τον ευχαριστώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Παντοτινά (*...παντοτινά*) είμ' ευτυχής (*...είμ' ευτυχής*)
με έσωσε (*...με έσωσε*) ο λυτρωτής (*...ο λυτρωτής*).

Στο σταυρό έσβησε η ενοχή (*...ναι, εκεί*).

Στο σταυρό νέα ντύθηκα στολή (*...καθαρή*).

Στο σταυρό βρήκα πύλη ανοιχτή (*...αλληλούια*).

Να μπω στον ουρανό (*...στον ουρανό*).

2. **Ω, δεν μπορώ πια να το πω**, αυτό που τώρα ζω,
δεν είμαι πια μες τα δεσμά και την απελπισιά.
3. **Μες τη φθορά στη σκοτεινιά**, του κόσμου τα δεινά,
ζω με το ΦΩΣ και τη ΧΑΡΑ, ναι ζω παντοτινά.
4. **Όσο θα ζω θάν' ο Χριστός**, ο μόνος μου σκοπός,
κι όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, Αυτόν θα μαρτυρώ.

553. ΧΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1971
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

- 1. Χαρά περιμένει αυτόν που προσμένει**
και έχει το βλέμμα ψηλά,
χαρά περιμένει αυτόν,
που έχει αρχηγό τον Χριστό,
χαρά περιμένει αυτόν,
που έχει αρχηγό τον Χριστό.
- 2. Μετά από θλίψεις, μετά απ' αγκάθια**
και από καρφιά αιχμηρά,
αφού βγήκες απ' τη φωτιά,
που πέρασες και βάσανα,
θα δεις θείο κάλλος Αυτού,
θα φέγγεις μες τη δόξα Του.
- 3. Κουράγιο ακόμα και θα τελειώσει**
η μάχη η τόσο σκληρή,
υπόσχεται δόξα σ' εμάς,
όταν πολεμάμε μπροστά,
παν δάκρυ θα λείψει εκεί,
οι πόνοι και οι στεναγμοί.
- 4. Χριστός είν' ο ήλιος της δικαιοσύνης,**
φωτίζει στον κόσμο αυτό,
καθέν' από μας που ζητά,
ποθεί να του δώσει χαρά,
ποθεί να τον πάρει ψηλά
σε ουράνια και αιώνια αγαθά.

«Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού· και θέλετε εξέλθει, και σκιρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης» (Μαλαχίας Δ/4:2)

554. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΠΟΔΡΑΣΗ
CD «ΑΡΡΗΤΑ ΛΟΓΙΑ» Logos Music 1994 - Ερμηνεία: ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Τα καλύτερα λόγια μου, δεν τα έχω γραμμένα
δεν υπάρχουνε σύμβολα, δεν υπάρχουν φωνές.
(Με μια γλώσσα αγνώριστη η καρδιά μου σε Σένα
φιθυρίζει «ω Κύριε!», μύριες, μύριες φορές). 2

Είναι ώρες που στέκομαι και κοιτάζω τ' αστέρια,
τη γαλήνια τη θάλασσα, το βαθύ ουρανό.
(Και απλώνω σε Σένανε, τα φτωχά μου τα χέρια
με τα μάτια δακρύβρεχτα με το στόμα κλειστό). 2

Κι είναι ώρες που βλέποντας το δικό Σου το χέρι
να σκουπίζει τα δάκρυα ν' ακουμπά στην πληγή.
(Νιώθω μέσα μου γύρω μου της πνοής Σου τ' αγέρι
και τα λόγια τ' ανείπωτα, τα ακούς στην σιωπή). 2

(A:6 / H:239 / ΙΔ:34 / SOL MAJ)

555. ΣΕ ΣΕΝΑ ΘΑ ΨΑΛΛΩ

Μουσική: F.HANSSLER - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

1. **Σε Σένα θα ψάλλω τον ύμνο μου Χριστέ,**
γιατί ανέβηκες στο Γολγοθά για με.
Μεγάλε Κύριε, σωτήρα μου πιστέ,
Εσένα δοξάζω, θαυμαστέ.
2. **Τον ύμνο μου στέλνω στον ουρανό Χριστέ,**
γιατί τα δώρα Σου είν' άπειρα σε με.
Γεμάτη η ψυχή, Σου στέλνει προσευχή,
ελεύθερη ψάλλει και υμνεί.
3. **Ανοιγω το στόμα, αφήνω την καρδιά,**
«ευχαριστώ» να πει, σε σένα βασιλιά.
Γιατί μ' αγάπησες και δρόμο μ' άνοιξες,
ν' ανέβω στον ουρανό ψηλά.

(B:233 /Z:9 /ΙΔ:178 /LA MAJ)

556. ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD 02 «ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. **Χαίρεται και ψάλλει η καρδιά μας**
 μες το διάβα τούτης της ζωής.
 Προσκαιρότης γύρω και κοντά μας,
 το γνωρίζουμε αυτό εμείς.
 Χαίρετ' η καρδιά μας, μες τα σωθικά μας,
 έχουμε μια νέα κι όμορφη ζωή,
 μια ζωή αγία, όλο ευλογία,
 πλημμυρίζει μέσα στην ψυχή.
2. **Νέοι, γέροι, όλοι ευτυχισμένοι,**
 νιώθουμε μια άδολη χαρά.
 Είμαστε στ' αλήθεια λυτρωμένοι,
 αλληλούια, ψάλλει η καρδιά.
 Ο Χριστός χαρίζει στην ψυχή γαλήνη
 δίνει σωτηρία, δίνει τη χαρά.
 Φίλε αν ζητήσεις, νάβρεις την ειρήνη,
 θα την βρεις εκεί στο Γολγοθά.
3. **Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει,**
 όλα γύρω φεύγουν και πετούν.
 Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν,
 μα, κι αυτές σε λίγο θα χαθούν.
 Κι όμως αν θελήσεις, αιώνια να ζήσεις,
 πρόσεξε λιγάκι, σκέψου σοβαρά.
 Να, το μυστικό μας, έλα στο Χριστό μας,
 λάβε σωτηρία στην καρδιά.

*«Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά Σου· και ο νόμος Σου είναι
 εν τω μέσω της καρδιάς μου...» (Ψαλμός Μ/40:8)*

(A:25 /B:115 /Δ:24)

557. ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΤΑ ΝΕΑ**“Victory in Jesus”**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

- 1. Πολύ παλιά τα νέα** κι όμως πάντοτε σπουδαία, ότι πέθανε στο Γολγοθά, σωτήρας ο Χριστός, το αίμα Του λυτρώνει, συγχωρεί και δικαιώνει, γι' αυτό κι εγώ Τον δέχτηκα και ζω τώρα στο φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, τι χαρά που νιώθω, Τον έχω σωτήρα,
 με βρήκε, μ' εδέχθη η αγκάλη Του η θερμή.
 Μ' αγάπησε, πως χαίρω, χωρίς εγώ να ξέρω,
 στη νίκη με οδηγεί σε όλη τη ζωή.

- 2. Μου είπαν πως γιατρεύει**, κάθε πόνο θεραπεύει, οι χωλοί βρήκαν γιατρεία και οι τυφλοί το φως, και φώναζα *«Χριστέ μου, έλα γιάτρεψε και μένα»* και ήρθε και με γιάτρεψε ο λυτρωτής Χριστός.
- 3. Μου είπαν πως για μένα**, έχει ένδοξη μια πόλη, που χρυσοί είν' οι δρόμοι της, κρυστάλλινοι, λαμπροί, και άγγελοι που ψάλλουν του σταυρού την ιστορία, εκεί κι εγώ θα ψάλλω του Αρνίου την ωδή.

558. ΨΑΛΛΩ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

ΕΠΩΔΟΣ

Ψάλλω αλληλούια, σε Σένα Ιησού,
 Σου δίνω όλη τη δόξα και Σου τραγουδώ.
 Ψάλλω αλληλούια, άγιε του Θεού,
 σε Σένα ανήκει η δόξα,
 Εσύ είσαι ο μονός Θεός, για σένα πια ζω.

- **Χρόνια μακριά από Σένα,**
χωρίς ελπίδα χωρίς σκοπό,
όλα ήταν χαμένα, μα όταν ήρθες
τα πάντα αλλάξαν, **γι' αυτό...**
- **Κάθε τραγούδι μου ήταν**
γεμάτο φάλτσο χωρίς ρυθμό,
τώρα κάθε μου νότα,
μια μελωδία, γιατί Εσύ είσαι **ο σκοπός....**
- **Τόσα τραγούδια υπάρχουν,**
μα ένα είν' αυτό που μιλά
στην καρδιά κι αυτό είσαι **Εσύ....**

(A:56 /I:12)

559. ΖΗΤΑΣ ΧΑΡΑ.....

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. **Ζητάς χαρά, στα βουνά ψηλά,**
σε γαλανό πέλαγος κι ουρανό,
όμως χειμωνιά και βαριά καταχνιά,
σου κρύβει αυτή τη χαρά.
2. **Ζητάς χαρά σε χρυσή συντροφιά,**
με φιλικές ανοιχτές αγκαλιές,
όμως οι συγγές της αλήθειας στιγμές,
σε βρίσκουν στη μοναξιά.
3. **Ζητάς χαρά, μες στην κάθε καρδιά**
να δεις λαμπρή του καθενός τη ματιά,
όμως στην πικρή τη σκληρή τη ζωή,
φωλιάζει η παγωνιά.
4. **Τραγουδιστής της καινούριας γενιάς,**
θα πω παντού, έναν ύμνο χαράς,
του Χριστού η ζωή και δική σου αν γενεί,
θα έχεις τότε χαρά.

560. Η ΑΓΑΠΗ ΚΙ Η ΧΑΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

1. **Η αγάπη κι η χαρά**, όλα τα πήρε μακριά,
όλο τον πόνο, την οργή, τώρα πετώ σαν το πουλί.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα στο Θεό, δόξα, δόξα στον Χριστό,
με ΑΓΑΠΗ ήρθε εδώ, για μας θυσία στο σταυρό.
Δόξα, δόξα στο Θεό, δόξα, δόξα στον Χριστό,
τώρα ζει στον ουρανό, θάρθει πίσω πάλι εδώ.

2. **Τραγουδησε μαζί και συ**, χαρά, ειρήνη και ζωή,
έλα τώρα στον Χριστό, πιες νερό αληθινό.

561. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ

Μουσική: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

- **Στη βρωμιά στην αμαρτία**, μες το βούρκο στη φθορά,
σαν αδέσποτο αγρίμι, ζούσα φίλε μια φορά.

ΕΠΩΔΟΣ

Με σπλαχνίστηκε μια μέρα, σαν με είδε ο Θεός,
την καρδιά είχε φωτίσει το δικό Του άγιο φως,
το δικό Του άγιο φως.

- **Με το αίμα το δικό Του**, μ' έχει πλύνει απ' τη βρωμιά,
κι η δικιά Του η αγάπη, τώρα μ' άνοιξε πανιά.
- **Τώρα θέλω να πετάξω**, στο πλευρό Του σταθερά,
τώρα έχω πια στην πλάτη δύο κάτασπρα φτερά.

*«Εις αυτό είναι η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεόν,
αλλ' ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν Αυτού ιλασμόν
περί των αμαρτιών ημών....» (Α' Ιωάννου Δ/4:10)*

(A:56/ΙΔ:12/ΙΔ:114/SOL MAJ)

562. ΧΑΙΡΩ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. Χαίρω που **ανήκω στον Χριστό** (3)
Αλληλούια στον Αμνό.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα σ' Αυτόν, αμήν, αμήν (6)
Αλληλούια στον Αμνό.

2. Χαίρω που μου **πήρε αμαρτίες** (3)
Αλληλούια στον Αμνό.
3. Χαίρω που μου **πήρε ασθενείες** (3)
Αλληλούια στον Αμνό.
4. Χαίρω που μου **δίνει άγιο Πνεύμα** (3)
Αλληλούια στον Αμνό.
5. Χαίρω που θάρθει **να με παραλάβει** (3)
Αλληλούια στον Αμνό.

563. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΕΤΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 01 «ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» - Logos Music 2008

Ελεύθερος πετώ, είμαι πια αφεντικό,
ελεύθερος πετώ, προς τον ουρανό,
γιατί πλήρωσε με αίμα
κι άνοιξε η πόρτα στο κελί μου,
δεν υπάρχουν δεσμά για μένα πια, για μένα πια!

Σ' ακολουθώ γιατί είσαι η Αλήθεια,
με κούρασε ο κόσμος με τα παραμύθια.

Ελεύθερος πετώ, έχω πια πυξίδα,
μέσα στη ζωή, κατεύθυνση κι ελπίδα,
γιατί πλήρωσε με αίμα
κι άνοιξε η πόρτα στο κελί μου,
δεν υπάρχουν δεσμά για μένα πια, για μένα πια.

564. ΕΨΑΧΝΑ ΝΑΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Έψαχνα ναβρώ λιγη ευτυχία,**
μα μόνο μοναξιά και πολύ μελαγχολία.
Έδινα σε όλους, μα ποτέ δεν έπαιρνα,
σαν κλαρί μονάχος, λίγο-λίγο έγερνα.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Θέλω να πω, τώρα ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
Στον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, τον μόνο Κύριο.

Σ' ευχαριστώ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ μου έδωσες, χωρίς να δώσω εγώ.

2. **Ήρθες στη Γη, να δώσεις λύτρωση,**
σαν δούλος ταπεινός, να μου σώσεις την ψυχή.
Γιάτρεψες τυφλούς, παράλυτους, λεπρούς,
νίκησες το θάνατο, δεσμά και φυλακή.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Θέλω να πω, τώρα ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
Στον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, τον μόνο Κύριο.

Σ' ευχαριστώ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ μου έδωσες, χωρίς να δώσω εγώ.

Σ' ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ σταυρώθηκες, για να ζήσω εγώ!!!

564α

(B:97)

Ο Χριστός μου συντρίβει

ο Χριστός μου συντρίβει
ο Χριστός μου συντρίβει όλα τα δεσμά.

Ζωή νίκης μου δίνει, ζωή νίκης μου δίνει,
ζωή νίκης μου δίνει, δόξα σ' Αυτόν.

565. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ**(Σαν κάθομαι και σκέφτομαι Εσένα)**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», 1984 - YouTube: Xeno Greek

1. **Σαν κάθομαι και σκέφτομαι Εσένα**
και όλα όσα Εσύ μου χάρισες,
μια λέξη τότε βγαίνει απ' την καρδιά.
μια λέξη βγαίνει μοναχά.....
*Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!*

2. **Θυμάμαι μες τους δρόμους τριγυρνούσα**
μονάχος δίχως φίλους στη ζωή,
γι' αγάπη έψαχνα κι όλο ζητούσα
μα βρήκα περιφρόνηση.

Με δίδαξε η ζωή το πως κερδίζουν
στο κόσμο μοναχά οι δυνατοί,
κι' αδύνατο με βρήκες Κύριε μου
και πήρα από Σένα δύναμη.

*Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!*

3. **Θεράπευσες ψυχή, σώμα και πνεύμα**
και πήρες μακριά την μοναξιά,
για φίλο έχω Ιησού μου Εσένα
και μόνος δεν θα νοιώσω πια ξανά.

*Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά!*

*«Κύριε, δύναμῖς μου και φρούριόν μου και καταφυγή μου εν
ημέρα θλίψεως, τα έθνη θέλουσιν ελθεί προς σε από των περάτων της
γης και θέλουσιν επειεί, Βεβαίως οι πατέρες ημών εκληρονόμησαν
ψεύδος, ματαιότητα και τα ανωφελή.....» (Ιερεμίας Ις'/16:19)*

566. ΣΕ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Σε ευλογούμε, Σε ευχαριστούμε,
 Σε μεγαλύνουμε, γιατί 'σαι Κύριος,
 με την καρδιά μας και με το νου μας,
 με την ψυχή μας και τη δύναμη.

*Είσαι ο Θεός, ο δημιουργός,
 Εσένα ευλογούνε γη κι ουρανός.*

1. **Όλη η φύση Σε δοξολογεί,**
 φανερώνει και ομολογεί:
 «Είσαι ο πλάστης και ο ποιητής,
 ότι υπάρχει σοφία, το έφτιαξες Εσύ».
2. **Θάρθει η μέρα, η ώρα κι η στιγμή,**
 που ο λαός και όλοι Σου οι εχθροί,
 κάθε έθνος, γλώσσα και φυλή,
 «Ιησού μας είσαι Κύριος», θα πει.
3. **Ο Ιησούς είναι Κύριος,**
 βασιλιάς βασιλιάδων,
 Θεός δυνατός, δίκαιος κριτής,
 έρχεται σύντομα και όλοι θα Τον δούνε,
 θα Τον προσκυνήσουν όλοι σαν θα φανεί.

567. ΝΑΙ ΘΑ ΧΑΡΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ναι θα χαρώ, ναι θα χαρώ, στην παρουσία Σου Θεέ,
 μ' όλη την καρδιά μου.

Ναι θα χαρώ, ναι θα χαρώ, στην παρουσία Σου Θεέ!!

Μ' έλεος με σκέπασες, το ποτήρι μου ξεχείλισες,
 η χάρη Σου με ακολουθεί, στον Οίκο Σου θέλω κατοικεί.

568. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 YouTube: Nikos & Thalia Christodoulou - Ερμηνεία: ΑΛΕΞΗΣ ΔΑΝΑΟΣ

- 1. Αμέτρητοι οι στίχοι που μιλούν,**
για Σένα Ιησού μου,
ασύγκριτα τα λόγια που αγγίζουν
την καρδιά μου και το νου μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Έτσι αποφάσισα μ' αυτό μου το τραγούδι
να Σου πω ένα μεγάλο και αληθινό **ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!**

Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ Χριστέ μου
για τη θυσία Σου επάνω στο σταυρό, **Σε ΑΓΑΠΩ!**

Σε αγαπώ! Σε αγαπώ! Σε αγαπώ Θεέ μου
σήμερα αμέτρητες φορές θα Σου το πω.

- 2. Ασύγκριτη την είδα στο σταυρό,** αγάπη με θυσία,
χαράχτηκε σαν ένα τατουάζ, στο στήθος μου με αξία.

569. ΧΑΡΕΙΤΕ (ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ)

Μουσική - Στίχοι: Κ. ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01» - ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ /ΕΑΕΠ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

- 1. Χαρείτε κι ενωμένοι υψώστε**
το όνομα του Θεού μας, γιατί είναι ζωντανός.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζει ο Θεός, ζει ο Θεός, ζει ο Θεός, αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ζει ο Θεός!

- 2. Μεγάλα τα ελέη του Θεού μας,**
που το φως έχει δώσει στη δική μας τη ζωή!
- 3. Χαρείτε, γιατί τώρα ο Θεός μας,**
κατοικεί ανάμεσά μας, ας δοξάσουμε Αυτόν.

570. ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ

Μουσική: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ,1974 - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,1978

1η εκτέλεση: Θ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ (CD 01 «ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ»)

1. **Τι χαρά, τι χαρά, να λατρεύω τον Χριστό,**
τι χαρά, τι χαρά, να υμνώ Αυτόν.
Τι χαρά, τι χαρά, οι πιστοί να Τον υμνούν
για τη νίκη που έδωσε εις αυτούς.
*Ω με χάρη, πάντοτε εκεί,
τον Σωτήρα ψάλλουν οι πιστοί. (2)*

2. **Κάποια μέρα λαμπρή, θα ξυπνήσω θαυμαστά,**
θα βρεθώ να υμνώ εκεί παντοτινά.
Ούτε θλίψεις ξανά, ούτε δάκρυα πικρά,
σαν βρεθώ εκεί ψηλά, μέσα στη χαρά
*Που με χάρη, πάντοτε εκεί,
τον Σωτήρα ψάλλουν οι πιστοί. (2)*

3. **Με χαρά, με χαρά και με πίστη στον Χριστό,**
τρέχω για το βραβείο στον ουρανό.
Και το δρόμο μου σαν τελειώσω με χαρά,
ο Χριστός θα μου δώσει πλήρη τον μισθό.
*Για την άνω κλίση του Θεού,
τρέχω να λάβω το βραβείο μου. (2)*

571. ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ

"In My Life Be Glorified"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1981

1. **Στη ζωή μου** να δοξαστείς, να δοξαστείς,
στη ζωή μου να δοξαστείς Χριστέ.

2. **Στον αδελφό μου** να δοξαστείς, να δοξαστείς,
στον αδελφό μου να δοξαστείς Χριστέ.

3. **Στην εκκλησία** να δοξαστείς, να δοξαστείς,
στην εκκλησία να δοξαστείς Χριστέ.

4. **Σε δοξάζω,** Σε προσκυνώ, Σε προσκυνώ,
Σε δοξάζω, Σε προσκυνώ Χριστέ.

572. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ**“How Great Thou Art”**

Μουσική: STUART K.HINE - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

- 1. Είναι χαρά να ζεις με το Χριστό μας,**
να 'χεις Αυτόν σ' όλη σου τη ζωή.
Καμιά χαρά στο κόσμο αυτόν δεν θάβρεις,
αν με το αίμα Του δεν λυτρωθείς.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ο ήλιος της ζωής Αυτός
αληθινά, είν' ο Χριστός.
Χαρά κι αγάπη μας προσφέρει Αυτός,
ο λυτρωτής μας ο καλός.

- 2. Είναι σωτήρας μου κι όλου του κόσμου,**
γνωρίζω ότι μ' έσωσε Αυτός.
Καμιά χαρά δεν είχα στην ζωή μου
γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός.
- 3. Μα τώρα νιώθω τόση ευτυχία,**
με τον Ιησού Χριστό, το λυτρωτή,
φίλε, αν θέλεις να 'χεις σωτηρία
έλα σ' Αυτόν και μην αργοπορείς.

573. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

- Σ' ευχαριστώ Χριστέ μου,**
Σ' ευχαριστώ, που γέμισες μ' αγάπη την καρδιά μου,
Σ' ευχαριστώ, που το γλυκό Σου βλέμμα
πλημμύρισε με φως τα όνειρά μου.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια! (2)
- Σ' ευχαριστώ Χριστέ μου,**
Σ' ευχαριστώ, που μ' έκανες να νιώσω τ' άγγιγμά Σου,
Σ' ευχαριστώ, μεγάλε μου σωτήρα
ας είναι δοξασμένο τ' όνομά Σου.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια! (2)

574. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ

“All In The Name Of Jesus”

Μουσική: STEVE ADAMS - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1992
CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ιησού μου Σ' αγαπώ και τ' όνομά Σου υψώνω,**
βρίσκω σε Σένα ότι ποθώ, σε Σένα στηρίζομαι μόνο.
Είσαι η ελπίδα μες τη ζωή, χαρά παντοτινή,
φως στο σκοτάδι και φίλος πιστός, σωτήρας μοναδικός!

ΕΠΩΔΟΣ

Ωωω Ιησού, Ιησού, Σε ευχαριστώ!
Ωωω Ιησού, Ιησού, πόσο Σε ευγνωμονώ.

2. **Στο όνομά Σου βρίσκω γιατρεία,**
βρίσκω τη χάρη, το θάρρος, έλεος, δύναμη και χαρά,
που κανένας δεν δίνει άλλος,
βρίσκω αγάπη, σιγουριά και σωτηρία γλυκιά,
ελπίδα για το μέλλον, βοήθεια για το παρόν,
Ιησού μου «ρόδο του Σαρών».

575. ΤΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ»

Φωνητικά - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Τι ευλογία και χαρά που δίνει ο Χριστός,
η χάρη Του κι αγάπη Του μένει διαπαντός
γύρω στην τράπεζα Αυτού χαρίζει αγαθά χαράς.
Αλληλούια, αλληλούια στον Ιησού Χριστό!

Τον Ιησού μου αγαπώ, κι Αυτός με αγαπά,
ν' ανήκω εις τη νύμφη Του, τι ένδοξη χαρά,
θα έλθει πάλι ο Χριστός κι εγώ θα ζω δια παντός.
Αλληλούια, αλληλούια στον Ιησού Χριστό!

Αρρώστιες, θλίψεις, πειρασμοί μας διώχνουν τη χαρά,
οι τρικυμίες της ζωής του κόσμου τα δεινά,
ο Λόγος είν' αληθινός, είναι κοντά μου ο Χριστός.
Αλληλούια, αλληλούια στον Ιησού Χριστό!

Αυτὸς φροντίζει δι' ἐμὲ στην πάλη της ζωῆς,
 τη χάρη Του κι αγάπη Του αφθόνως χορηγεί,
 χαρίζει αγαθὰ για με, τροφή, υγεία και χαρά.
Αλληλούια, αλληλούια στον Ἰησοῦ Χριστό!

Εάν σε τούτη τη ζωὴ χαρίζει αγαθὰ,
 για σκέψου εις τον ουρανό, τι ἐνδοξη χαρά!
 Αιώνια θα ευγνωμονῶ το Λυτρωτὴ μου θα υμνῶ.
Αλληλούια, αλληλούια στον Ἰησοῦ Χριστό!

576. ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Χριστέ μου σαν συλλογιστῶ,** το ἔργο Σου το θαυμαστό,
 μ' αγάπη σκύβω να Σου πω: **Σ' ευχαριστῶ!**
 Χριστέ για μένα στο σταυρό, αγώνα πάλεψες σκληρό,
 μ' λύτρωσες απ' τον εχθρό: **Σ' ευχαριστῶ!**

ΕΠΩΔΟΣ

Για τη ΖΩΗ **Σ' ευχαριστῶ!** Για τη ΧΑΡΑ **Σ' ευχαριστῶ!**
 Για την ΑΓΑΠΗ Σου Χριστέ: **Σ' ευχαριστῶ!**
 Για τη γλυκιά Σου ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ...
 Για την πλατιά Σου ΑΓΚΑΛΙΑ...
 Για τη μεγάλη Σου ΚΑΡΔΙΑ: **Σ' ευχαριστῶ!**

- 2. Κοντὰ μου ἤρθες με στοργή,** μου γιάτρεψες κάθε πληγή,
 μου ἴδωσες φως απ' την πηγὴ: **Σ' ευχαριστῶ!**
 Χριστέ δικός Σου τώρα ἐγώ, παντοτινά θα Σ' ευλογώ,
 αιώνια θα Σου τραγουδῶ: **Σ' ευχαριστῶ!**
- 3. Χριστέ μαζί Σου περπατῶ,** Χριστέ το χέρι Σου κρατῶ,
 και μου μιλάς και Σου μιλῶ: **Σ' ευχαριστῶ!**
 Για κάθε ΝΑΙ **Σ' ευχαριστῶ!** Για κάθε ΟΧΙ **Σ' αγαπῶ!**
 Για κάθε Λόγο Σου ζεστό: **Σ' ευχαριστῶ!**

(ΙΕ:10 /ΙΣΤ:8)

577. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΛΗ
 CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΟ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
 CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Αν Εσύ δεν μ' αγαπούσες**, ποιον μπορούσα ν' αγαπώ;
 Κύριέ μου αν δεν ήσουν, που θα ήμουνα εγώ;

ΕΠΩΔΟΣ

*Σ' ευχαριστώ Ιησού Χριστέ,
 Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ! (2)*

2. **Αν Εσύ δεν μου 'χες δώσει**, πόσο θα 'μουνα φτωχός!
 Κύριε, αν δεν ερχόσουν, θα 'μουν πάντα μοναχός.
3. **Αν Εσένα δεν ακούσω**, παίρνω θλίψη στην καρδιά!
 Αν Εσένα δεν κοιτάξω, σβήνει όλη η χαρά!
4. **Αν Εσύ δεν μας γεμίζεις**, πόσο θα 'μαστ' αδειανοί!
 Αν Εσύ δεν μας κρατήσεις, Κύριέ μας, ποια η ζωή;

578. Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, τι χαρά, τι χαρά, νέα από τον ουρανό θαυμάσια:
 «Και για με ο Χριστός πέθανε στο Γολγοθά,
 να σωθώ κι εγώ παντοτινά».

- **Αν είμαι πλούσιος ή φτωχός**,
 ξέρω, πως τα χρήματα είναι μάταια.
 Μονάχα ο Χριστός μπορεί, να μου δώσει αιώνια ζωή.
- **Και αν είμαι πλούσιος ή φτωχός**,
 κάποια μέρα θα πεθάνω μοναχός,
 χωρίς Χριστό, ω τι θα πω σαν σημάν' η ώρα να κριθώ.
- **Και αν είμαι πλούσιος ή φτωχός**,
 είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός,
 που μόνον ο Χριστός μπορεί να μου δώσει χάρη και ζωή.

579. ΧΙΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Χίλια τραγούδια να Του πούμε!
 Χορό να στήσουμε μαζί!
 Με την αγάπη Του ν' ανταμωθούμε!
 Να πίνουμε νερό απ' την πηγή!

- **Μας παίρνει απ' το χέρι**
 μαζί να περπατήσουμε
 τον δρόμο που οδηγεί στην αυγή.
 Μαζί ν' αγωνιστούμε, μαζί και να παλέψουμε,
 τη μέρα να προλάβουμε,
 τον πόνο να νικήσουμε,
 τον Κύριο ν' αντικρύσουμε ξανά...
- **Στα πόδια μας φτερά,**
 να τρέξουμε μακριά!
 Να κόψουμε το νήμα νικητές...
 Το φίδι πολεμώντας, θριάμβους να γευτούμε,
 ποτέ να μην δειλιάσουμε,
 την μάχη να μην χάσουμε,
 τον Κύριο ν' αντικρύσουμε ξανά!!!

580. ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μουσική: DON BLACKLEY - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΩΔΟΣ

Θα πούμε τραγούδι με χαρά! (3)

1. **Ο Χριστός σαν άνθρωπος,** ήρθε δω στη γη
 να μας δώσει λεύτερη κι άγια ζωή.
2. **Μας αγάπησε πολύ,** του Θεού ο Γιος,
 πέθανε αντί για μας στο σταυρό Αυτός.
3. **Μέσα από τον θάνατο,** βγήκε νικητής,
 κι απ' τον τάφο Του μαζί νικητές κι εμείς.

(A:88 /I:03)

581. Μ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Μ' ευχαριστεί στην καρδιά πάντα,**
Χριστέ να μου μιλάς,
τα λόγια Σου είν' γεμάτα ζωή δροσιάς.
Μ' ευχαριστεί κι εγώ νάχω πάντα υπάκουη καρδιά,
γιατί η ζωή μου όλη τότε έχει χαρά.
Πλαταίνει η καρδιά μου, τα πάντα μου γελούν,
μου λένε πως αξίζει, με Σένα μαζί καθένας να ζει.
2. **Μ' ευχαριστεί να 'μαι γω πάντα,**
κει που Σε συναντώ,
γιατί μόνο Συ ξέρεις το πιο καλό.
Μ' ευχαριστεί και γω να 'μαι πάντα κει που θα είσαι Συ,
γιατί η ζωή μου βρίσκει τότε, ότι ποθεί.
Πλαταίνουν τα ουράνια, τ' αστέρια μου μιλούν
μου λένε πως αξίζει, με Σένα μαζί καθένας να ζει.
3. **Μ' ευχαριστεί να 'μαι γω πάντα,**
μ' ανθρώπους του Χριστού,
τους γνήσιους, ωραίους κι αληθινούς.
Μ' ευχαριστεί να τους βλέπω πάντα να προχωρούν σωστά,
στον άγιο τους το δρόμο, ίσια πάντα μπροστά.
Πλαταίνουνε τα στήθια κι ένας λυγμός χαράς,
μου λέει πόσο αξίζει, με Σένα μαζί καθένας να ζει.

582. ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

πηγή Youtube: ΕΑΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ύμνοι Thessalonians

- **Αγαπημέne μου Ιησού με έπλυνες με το αίμα Σου,**
μου χάρισες το Λόγο Σου, για να Σ' ακολουθώ.
Μέσα στο δρόμο της ζωής, είσαι Εσύ να με οδηγείς
το χέρι τώρα μου κρατάς και μέσα μου μιλάς.
Όσες φορές προσπάθησα, μονάχη μου κουράστηκα
και λύσεις δεν μπορώ να βρω, να προχωρήσω.....

ΕΠΩΔΟΣ

Πατέρα μου Θεέ, δημιουργέ μου
 με έσωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ,
 Εσένα μόνο θέλω να λατρεύω,
 Εσένα μόνο να ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ!

- **Αγαπημένε μου Ιησού με έπλυνες με το αίμα Σου,**
 μου χάρισες το Λόγο Σου, για να Σ' ακολουθώ.
 Σκοτάδι μέσα μου πυκνό, ήταν προτού γνωρίσω Εσέ,
 μα ήρθες μέσα στην ψυχή και έδωσες ζωή.
 Θεράπευσε το σώμα μου, μα πήρες και τους πόνους μου
 και τώρα ελεύθερος/η θα ζω και θα Σε ευχαριστώ.....

583. ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ

Μουσική: Essex MUSIC - Στίχοι: Π.ΡΑΜΠΟΤΑΣ

LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: ΠΑΡΟΙΚΟΙ, 1980

CD «Εκστρατεία ΕΙΡΗΝΗ 1982»

1. **Ήρθες να μου πεις,** πως είμαι ο καλύτερος σου φίλος
 να μ' ευχαριστήσεις, γιατί σ' αγαπώ
 Ήρθες να μου πεις πως νιώθω
 τις πίκρες, τις χαρές σου πάντα
 και τα δάκρυά σου μπορώ να μοιραστώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μην πεις σε μένα φίλε το "ευχαριστώ"
 πες το σε Εκείνον πάνω στο σταυρό.
 Την καρδιά μου γέμισ' ο Χριστός από χαρά
 και τους άλλους με έμαθε να αγαπώ σωστά.

2. **Ήρθες να μου πεις,** πως πάντα στάθηκα κοντά σου,
 τραγουδούσα πάντοτε με ήλιο, με βροχή,
 η χαρά μου έδιωχνε τις θλίψεις, τα σκοτάδια
 και τους φόβους σκόρπιζε που πνίγουν την ψυχή.
3. **Μες στη μοναξιά,** που κλέβει κάθε μας ελπίδα,
 μας κρατάει ξένους, μας σπρώχνει στη σιωπή,
 στάθηκα στο πλάι σου και σου 'δωσα το χέρι
 και το δρόμο πήραμε που φέρνει τη "ζωή".

584. ΧΡΙΣΤΕ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Μουσική: CHRISTOPH MOHR - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΩΔΟΣ

Χριστέ Σ' ευχαριστώ, Χριστέ Σ' ευχαριστώ,
Χριστέ Σ' ευχαριστώ που μ' αγαπάς.

1. **Πέθανες στο σταυρό με θάνατο πικρό,**
αντί για μένα, για να σωθώ.
Χτύπησε τη ζωή του θανάτου κεντρί,
για να ζω τώρα ζωή πιστή.
2. **Μου 'δωσες λευτεριά από πικρά δεσμά**
και μες στη θλίψη έχω χαρά.
Αν ζω ειρηνικά μ' αγάπη στην καρδιά,
Συ δύναμή μου μοναδικιά.
3. **Τα ουράνια τα πλατιά, πατριδα πια γλυκιά,**
τα περιμένω νοσταλγικά.
Παντοτινή ζωή, ακόμα πιο τρανή,
θα 'χω μαζί Σου πάνω εκεί.

585. ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ

“I Lift Up My Eyes”

Μουσική: ED KERR & GEORGE SEARCY, 1995
Απόδοση στα Ελληνικά: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Κοιτάζω ψηλά, κοιτάζω ψηλά,
ψηλά στα βουνά, στα βουνά της Ιερουσαλήμ,
στο Θεό όλης της γης.
Κοιτάζω ψηλά, κοιτάζω ψηλά. (2)

Βοήθειά μου είναι ο Κύριος,
μ' ελευθερώνει, ο Θεός του ουρανού.
Ποιος με κρατάει,
ο παντοδύναμος θα με λυτρώσει
ο Θεός όλης της γης.

*Κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά,
να ελευθερωθείς, κοίτα ψηλά!!*

586. ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1986
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ»

ΕΠΩΔΟΣ

Και όσοι με δάκρυα σπείρουνε
Θα θερίσουν με χαρά. (2)

1. **Μες στον αγρό θα δουλέψουμ' εμείς,**
μες τον αγρό μ' αυταπάρνηση,
μέχρι να έρθει το σούρουπο,
ώσπου πια δεν θα βλέπει κανείς.
2. **Κι αν ο αγρός είν' αγκάθια γεμάτος,**
κι αν ο δρόμος είν' δύσβατος,
μέχρι να έρθει ο «Καλός Βοσκός»,
θα αγωνιστούμε με πίστη σ' Αυτόν.
3. **Τα χέρια σου αν ματώσουν στ' αγκάθια**
κι αν ροζιάζουν από τη δουλειά,
όταν θα έρθεις μπρος στον Χριστό,
θ' αγαλλιαστείς με χειρόβολα.

587. ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΕΓΩ ΜΕ ΧΑΡΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1981
CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Σας στέλνω Εγώ με χαρά,
θα πάτε με ειρήνη μπροστά,
(σαν φως που λαμπροκοπά του ήλιου
απ' τα βουνά Η δόξα του Κυρίου θα φανεί). 2

Μ' Εσέ στράτευμα υπερνικώ,
μ' Εσένα φραγμούς υπερπηδώ,
(απ' αρνί ταπεινό, νύμφη άγια θα γίνω,
ο Θεός μου θα ευφρανθεί εις εμέ). 2

Αγροί, δένδρα, λόφοι, βουνά,
τα χέρια θα κροτήσουν με χαρά,
(σαν βαδίζω με δύναμη και με νίκη κάθε λεπτό
δίνω δόξα και ύμνο στο Θεό). 2

588. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1971

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Με δάκρυα στα μάτια ο ευαγγελιστής**
κρατάει στα χέρια μια Αγία Γραφή,
μ' ελπίδα που φωλιάζει βαθιά μες την ψυχή
μπαίνει στο μονοπάτι να σπείρει απ' την αυγή.
*Βεβαίως, αν αγωνιστώ
θάχω χειρόβολα, λέει ο Θεός.*

2. **Χαρά τον πλημμυρίζει στα στήθη του βαθιά**
γιατί έχει την κλήση από τον βασιλιά,
να σπείρει στον αγρό Του μέχρι το δειλινό
στο τέλος της ημέρας θα λάβει το μισθό.
*Έρχεται, έρχεται ο Χριστός,
κοίτα, μαζί Του είναι ο μισθός.*

3. **Χαρείτε όλοι αδέρφια, μας μίσθωσ' ο Χριστός**
να σπείρουμε τον Λόγο στον κόσμο τον σκληρό,
κι όταν ηχήσει η σάλπιγξ ψηλά στον ουρανό
θα λάβουμε βραβείο από τον αρχηγό.
*Όλοι εμπρός, όλοι εμπρός,
Εγώ σας μίσθωσα, λέει ο Θεός.*

4. **Τελείωσε το θέρος, παρήλθ' ο θερισμός,**
κοιτάξτε το ρολόι πως έφυγ' ο καιρός,
ο χρόνος σας εδόθη να σώσετε ψυχές
μας σβήσατε το φως σας μέσα στις μέριμνες.
*Ω, τι ντροπή να μη σωθεί
από τα χέρια σου μια ψυχή.*

5. **Μα όσοι κοπιάσατε δι' τον Χριστό**
θα λάβετε στεφάνι, στεφάνι αμάραντο,
με όνομα καινούριο και μια λευκή στολή
και μια χρυσή κιθάρα, γιατί είστ' άξιοι.
*Εις την ανάπαυση Αυτού
τώρα εισέλθετε, χάρη Χριστού.*

589. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνείας: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1977

1. **Η ομορφιά του Πατέρα**, στα σπλάχνα μου ανθεί,
η ομορφιά του Πατέρα στα σπλάχνα μου ηχεί.
Η αγάπη για τ' όνομά Του, αγάπη για το Θεό,
αγάπη για τον αγρό Του, θέλω να τρέξω γι' Αυτόν.
2. **Πόσον ωραιοί οι πόδες**, εκείνων που ζητούν,
να τρέξουν, να ευαγγελίσουν σε κείνους που διψούν.
Να αναγγείλουν ουράνια αγάπη του Θεού
και να γνωρίσει ο κόσμος το σχέδιο Αυτού.
3. **Το σχέδιο της αγάπης**, του Ιησού Χριστού,
το έργο της σωτηρίας του κάθε αμαρτωλού.
Έργο συμφιλίωσης μέσω των δούλων Του,
ω, τι χαρά να έχω, χειρόβολα Αυτού.

590. ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνείας: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 02 «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» - Logos Music 2009

1. **Το ευαγγέλιο για τα έθνη, σωτηρία στους λαούς**,
διακηρύξτε την αλήθεια Του παντού,
από ανατολή ως δύση, απ' το βορρά ως το νοτιά,
μαθητεύσατε τα έθνη, Θεού παιδιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Πορευθέντες, πορευθέντες,
μαθητεύσατε τους λαούς,
σωτηρία για όλα τα έθνη: Ο Ιησούς!
Πορευθέντες στον αγρό Του, η φωνή Του αντηχεί,
«...κι Εγώ θάμαι μεθ' υμών, κάθε στιγμή».

2. **Ξεχυθείτε σαν ποτάμι, σαν ποτάμι ορμητικό**,
με δύναμη το Πνεύμα το άγιο,
το αίμα χύθηκε για όλους, σώζει όποιον το δεχτεί,
διακηρύξτε την αλήθεια Του στη γη.

(A:41 /B:342 /Δ:99 /Η:418 /ΙΔ:305)

591. ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

- 1. Απέραντος κάμπος, χωράφια πολλά**
με στάχια που γέρνουν βαριά,
προβάλλουν εμπρός μου και κάποια φωνή
ακούω να με προσκαλεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Με καλεί για να τρέξω κι εγώ και μες τη δουλειά να βρεθώ,
να κάνω μεγάλη κι εγώ θημωνιά απ' όσα θερίσω σπαρτά.

- 2. Ο Κύριος στέκει ολόρθος μπροστά**
με την πονεμένη ματιά,
κοιτάζει τον κάμπο κι εμένα καλεί
να τρέξω για κάποια ψυχή.
- 3. Ανάβουν τα στάχια, βογκούν οι ψυχές,**
δουλεύουν σκληρά οι θεριστές,
μα θάναι ο ιδρώτας κι ο κόπος γλυκός
αφού μαζευτεί ο καρπός.
- 4. Μεγάλος ο κάμπος, μου λέγει ο Χριστός,**
μα, που είν' ο δικός σου αγρός;
Από το χωράφι, που σου έλαχ' εδώ
Εγώ περιμένω καρπό.

592. ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝΕ

Ησαΐας NB/52:7

Μουσική: MERLA WATSON - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

Πόσο ωραία φαντάζουμε τα βήματα,
κείνου που μας φέρνει ΚΑΛΑ ΝΕΑ
λα, λα,.....
Αυτού που κηρύττει σωτηρία,
αυτού που κηρύττει την ειρήνη,
ειρή.....νη!!! στους ανθρώπους!

(Γ:181 /Θ:18 /FA MAJ)

593. ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Μουσική: DANIEL B.TOWNER (1850-1919) - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ
 Αγγλικό στίχοι: JAMES H.SAMMIS, 1919 (Trust and Obay)

1. **Με το φως της Γραφής, όταν ακολουθείς**
 τον Χριστό, την πηγή της ζωής,
 τότε συ ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις
 και τα λόγια Του θα εκτελείς.

ΕΠΩΔΟΣ

Τότε ναι ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις,
 έλπιζε, μη διστάζεις να Τον εμπιστευθείς.

2. **Της ψυχής ο εχθρός και τα βέλη αυτού**
 δεν θα βλάψουν εσέ του λοιπού,
 εμπιστεύσου σ' Αυτόν, θάσαι συ ασφαλής
 τον Χριστό όταν ακολουθείς.
3. **Σκότος, νέφη πυκνά, θλίψεις κι άλλα δεινά,**
 δεν σαλεύουν εμάς ουδαμώς,
 με τη χάρη Αυτού, θα νικούμε παντού,
 μη φοβού, έχε θάρρος, εμπρός.

594. Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
 CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ο Λόγος Σου είναι ζωή,
 αγαλλίαση και η χαρά μου
 Αυτός μ' οδηγεί στη ζωή σιωπηλά,
 τον ακούει μονάχα η καρδιά μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Μίλησε Εσύ τώρα Θεέ, θέλω ν' ακούσω τον ήχο,
 δεν είσαι Εσύ μες στην βροντή,
 μα, στις καρδιάς μου τον χτύπο. (2)

Το Πνεύμα είν' ο Λόγος Σου Θεέ,
 μπαίνει μέσα στα σωθικά μου,
 μαχαίρι δίστομο είναι αυτό,
 ερευνά τους νεφρούς και την καρδιά μου.

595. ΣΠΕΙΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Σπείρε την πρωία, σπείρε ευλογία,**
σπείρε κάθε ώρα Λόγο του Θεού.
Σπείρε να γνωρίσουν ναι, ψυχές χαμένες
όλοι θα χαρούμε εις τον θερισμό.

ΕΠΩΔΟΣ

Εις τον θερισμό, εις τον θερισμό
όλοι θα χαρούμε εις τον θερισμό. (2)

- 2. Σπείρε όταν χαίρεις, σπείρε όταν κλαίεις**
μη φοβάσαι διόλου από τον εχθρό,
γιατί μετ' ολίγο παύει η εργασία
κι όλοι θα χαρούμε εις τον θερισμό.
- 3. Τρέξε κάθε μέρα συ για τον Σωτήρα**
κι όταν σ' εμποδίζει κάθε πειρασμός,
όταν θα περάσει κάθε τρικυμία,
όλοι θα χαρούμε εις τον θερισμό.

(B:330 /Γ:158)

596. ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

Μουσική: W.J.KIRKPATRICK - Στίχοι: Π.Ι.Π.

- 1. Αναγγείλατε παντού, τέκνα σεις του Θεού,**
ευαγγέλια χαράς, ο Χριστός σώζ' ευθύς.
Τρέξτε, μαθητεύσατε, κάθε έθνος και φυλή,
πανταχού κηρύζατε: «*Ο Χριστός σώζ' ευθύς*».
- 2. Αληθείας άγγελιοι, σπεύσατε, σπεύσατε,**
σωτηρίας σάλπιγγα, πανταχού ηχήσατε.
Εις τα πέρατα της γης, αναγγείλατε ευθύς
σ' όλους τους αμαρτωλούς: «*Ο Χριστός σώζ' ευθύς*».

3. **Άσμα ψάλλετε εσείς, ω πιστοί του Χριστού,**
μαρτυρείτε δι' Αυτόν, πανταχού, πανταχού.
Εν θριάμβω και χαρά, λύτρωση κηρύξατε,
πανταχού σαλπίσατε: *«Ο Χριστός σώζ' ευθύς».*
4. **Σωτηρία θαυμαστή, χορηγεί ο Χριστός,**
σ' όλους τους αμαρτωλούς, δωρεά, αληθώς.
Πάντες, ναι Αυτός καλεί και ουδένα εξαιρεί,
θεραπεύει ασθενείς, *«Ο Χριστός σώζ' ευθύς».*

597. ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ

(Ψαράδες ανθρώπων)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1978
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1. **Ήταν μια μέρα ο Ιησούς στην ακρογιαλιά,**
και βλέπει εκεί δύο αδελφούς
να ψαρεύουν εις τα ρηχά.
Ρίχναν τα δίχτυα στα νερά, αμέριμνοι αυτοί,
όταν ακούνε ξαφνικά
τον Ιησού Χριστό να τους καλεί:

ΕΠΩΔΟΣ

Αφήστε τα δίχτυα σας και πίσω Μου ελάτε,
για σας έχω ψάρεμα,
που τα δικά σας δίχτυα δεν χωράν,
από το χαμό ζωές θα σώζετε σε λίγο
και ανθρώπινες ψυχές θα γραφτούνε στο βιβλίο.

2. **Τα λόγια Του σαν άκουσαν την ίδια στιγμή**
τα δίχτυα τους παράτησαν
με μια γνώμη κι οι δυο μαζί.
Δίχως κανένα δισταγμό Τον ακολούθησαν
και στον αιώνιο στρατό τότε κατατάχθηκαν.

598. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

1. **Κόσμος τρέχει στο σκοτάδι** και το φως γυρεύει νάβρει, όλοι ψάχνουνε γι' αγάπη, μόνο αυτό έχουν ανάγκη. Την αλήθεια δεν γνωρίζουν, το Θεό συνέχεια βρίζουν κι' όλα όσα αναγνωρίζουν, είν' αυτά που τους γκρεμίζουν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιος θα πάει να τους μιλήσει, την αλήθεια να κηρύξει, να τους πει ποια είν' η λύση και το δρόμο να τους δείξει.

2. **Η καλή τους επιστήμη**, έχει τόσα ανακαλύψει, τίποτα δεν θα τους λείψει, λεν αυτή θα τους καλύψει. Είναι τελευταία ώρα, έρχεται μεγάλη μπόρα, πτες μου τι θα κάνουν τώρα, μπρος σε τέτοια κατηφόρα.
3. **Και εσύ που απ' το σκοτάδι** κι' απ' τον ίδιο τον Άδη, έχει βγει πτες μου τι κάνεις, απ' το να απολαμβάνεις. Ζεις στο φως κι' όμως κοιμάσαι, τον Θεό πια δεν φοβάσαι Σου μιλά και συ λες «Άσε», για κανένα δε λυπάσαι, τον Θεό πια δεν φοβάσαι! **ΓΙΑΤΙ;**

599. ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΕ ΤΟ ΛΟΓΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνείας: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1983

Ορθοτόμησε το Λόγο της Γραφής,

ορθοτόμησε με πίστη στην ψυχή
και θάχεις τη χαρά μες την καρδιά σου,
θάχεις ειρήνη βαθιά στα σωθικά σου.
Ω, αλληλούια, θάχεις του Θεού την ευλογία.

Παιδαγωγός είναι ο Λόγος της Γραφής,

στο μέγα δάσκαλο, αυτή μας οδηγεί.
Η διαθήκη η καινή μες τη ζωή μας,
δείχνει αγάπη του Θεού για την ψυχή μας.
Ω, αλληλούια, θάχεις του Θεού την ευλογία.

600. ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ (SOL MAJ)

Μουσική - Στίχοι: ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

1. **Στο ΛΟΓΟ Σου, Βαρτίμαιος ο τυφλός,**
στο φως Σου είδε, πως ήτανε φτωχός
και τον σωτήρα ακολούθησε
και πλέον δεν Τον εγκατέλειψε.

ΕΠΩΔΟΣ*Στο Λόγο Σου.....*

θα ξανοιχθώ στο πλατύ πέλαγος του κόσμου.

Στο Λόγο Σου.....

τα δίχτυα μου θα γεμιστούν μ' ουράνιο θησαυρό.

2. **Στο ΛΟΓΟ Σου, ο ληστής εις το σταυρό,**
τον εαυτό του είδ' αμαρτωλό
και με την ταπεινή του προσευχή,
εκέρδισε αιώνια ζωή.
3. **Στο ΛΟΓΟ Σου και η Μαγδαληνή,**
που υπήρξε μια μεγάλη αμαρτωλή,
με μιας γίνηκε Θεού παιδί,
πιστεύοντας σ' Εκείνου τη φωνή.

601. ΛΥΧΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

1. Πόσο αγαπώ το Λόγο Σου, όλη την ημέρα
είναι η μελέτη μου, είναι η μελέτη μου.

ΕΠΩΔΟΣΛύχνος εις τους πόδας μου είναι ο ΛΟΓΟΣ Σου
και φως εις τας τρίβους μου (2)

2. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκάλων,
κι όλα τα μαρτύρια Σου, είναι η μελέτη μου.
3. Πόσο γλυκείς είναι οι λόγοι Σου
εις τον ουρανίσκον μου
είναι η τροφή μου, πιο πολύ απ' το μέλι.

(B:337 /Γ:118 /Η:402)

602. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Μουσική: S.WESLEY MARTIN - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. Το κήρυγμα του λόγου, πανταχού επί της γης, χαρμοσύνης τους ανθρώπους, οδηγεί σ' οδόν ζωής. Τοσούτον ο Θεός, μας αγάπησε πολύ, ώστε τον μονογενή Του, εξαπέστειλε στη γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Τι χαρά αντηχεί, πανταχού επί της γης,
ο Χριστός σταυρωθείς, άνοιξε οδόν ζωής.

2. Το κήρυγμα του λόγου, προσκαλεί τους επί γης, με αγία ευλογία, δωρεάν, άνευ τιμής.
«Εγώ ειμί το ΦΩΣ και ο ΑΡΤΟΣ της ζωής,
εάν φάγεις συ με πίστη, πανταχού θα ευτυχείς».
3. Το κήρυγμα του λόγου, προμηνύει τους πολλούς, μέγα κίνδυνο διατρέχουν από την αναβολή.
γι' αυτό και συ ψυχή, μη σταθείς για να χαθείς,
ούτε πίσω να κοιτάξεις, τρέξε τώρα να σωθείς.
4. Το κήρυγμα του λόγου, δυστυχείς αμαρτωλούς,
προσκαλεί σε σωτηρία και μεγάλους και μικρούς.
Πιστός και αληθής είν' ο λόγος του σταυρού,
όλοι να σωθούν καλούνται με το αίμα του Χριστού.

(Δ:101 /Ε:148 /Η:415 /Θ:79 /ΙΔ:308)

603. ΠΗΡΑΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ**"The Sheaves"**

Μουσική: G.A.MINOR - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Πήραμε στα χέρια του Θεού τον Λόγο,
στο αγρό Του όλοι πάμε για σπορά,
μέρα νύχτα πάντα ρίχνουμε το σπόρο,
με γλυκιά ελπίδα και κρυφή χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Θάρθει εποχή για το θερισμό
και θα δούμε στάχια μ' ώριμο καρπό,
με χειρόβολα των ψυχών πολλά,
ψάλλοντας θα ρθούμε όλοι με χαρά.

2. **Σπέρνουμε σε αύρα, σπέρνουμε σε μπόρα,**
δεν μας φοβερίζουν μαύρες συννεφίες,
κι η δουλειά μας όταν κάποτε τελειώσει,
θα γυρίσουμ' όλοι με χειρόβολα.
3. **Κλαιμε και πονούμε για ψυχές χαμένες**
και με βάρος πάντα πάμε στη σπορά,
μα τα δάκρυά μας κάποτε θα πάψουν,
σαν θα 'ρθούμε πίσω με χειρόβολα.

604. ΜΑΘΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μάθε με Κύριε το Λόγο Σου,
πνεύσε Θεέ με το Πνεύμα Σου,
γιατί είσαι Σου το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσω ζητώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι ο Θεός, ο Θεός που μ' αγάπησε.
Είσαι ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου.
Είσαι ο Θεός..... (2)

Σε Σένα ελπίζω, δεν θα ντροπιαστώ,
σε Σένα τον ζώντα δυνατό Θεό,
γιατί είσαι Σου που μ' αγάπησες, αιώνιε θαυμαστέ.

Μάθε με Κύριε το Λόγο Σου,
πνεύσε Θεέ με το Πνεύμα Σου,
γιατί είσαι Σου το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσω ζητώ.

Εσένα ζητάω, δεν θα κουραστώ,
σε Σένα θα κράξω, ξέρω θ' ακουστώ,
είσαι τ' αστέρι το πρωινό, νάρθει η αυγή λαχταρώ.

Μάθε με Κύριε το Λόγο Σου,
πνεύσε Θεέ με το Πνεύμα Σου,
γιατί είσαι Σου το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσω ζητώ.

605. ΡΟΔΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΑΥΓΗ**(ο ύμνος της ζωής)**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ροδοχαράζει η αυγή, λάμπει ο ουρανός,**
στα άσπρα ντύνεται η γη, ανέστη ο Χριστός.
Χαρείτε άνθρωποι θνητοί και σκλάβοι της φθοράς,
οι άγγελοι σκορπίζουν μηνύματα χαράς.
2. **Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο ουρανός σκιρτά,**
με θάνατο, το θάνατο ο Ιησούς νικά.
Ας αντηχήσει πανταχού **Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ**
που έφερε στον κόσμο μας, ο θεός λυτρωτή.
3. **Χριστές μας, Σου που έσπασες του Άδη τα δεσμά**
και λύτρωσες τόσες ψυχές από το Σατανά.
Σπάσε τις πέτρινες καρδιές, κόσμου αμαρτωλού
και άνοιξέ μας σήμερα τις πύλες τ' ουρανού.

606. Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Αδέλφια τ' ουρανού, παιδιά της χάρης,
εργάτες του Χριστού, στον κόσμο θα 'στε.
Γερά στα χέρια σας τ' αλέτρι πιάστε,
το σπόρο ρίξτε το θαυμαστό.
Παντού κηρύξτε, παντού φωνάξτε,
ψυχές θάνατες στο Χριστό.

Τον ύμνο της σποράς αδέλφια ψάλτε,
ενώστε τις καρδιές, δώστε τα χέρια.
Στου κόσμου τη νυχτιά να βγουν αστέρια,
για το Χριστό καρπός, στάχυ μεστό.
Αγάπη φέρνουμε, αγάπη πλήρια,
ψυχές θάνατες στο Χριστό.

«Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν· η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν, τα διατάγματα του Κυρίου ενθέα, ευφραίνοντα καρδιάν· η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς» (Ψαλμός 10/19:7-8)

(Α:89 /ΙΔ:245 /SOL ΜΑΙ)

607. ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ

Μουσική: DON MOEN - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ,1981

1. **Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά:**
«Που είναι πια τα θαύματα, που γίνονταν παλιά;
Η δύναμη τι έγινε; Εμίκρυν' ο Θεός;
Μ' ακούει σαν προσεύχομαι; Ή άλλαξε και πως;»

ΕΠΩΔΟΣ

Θα τον δω ισχυρό, τον Θεό μου ξανά,
δυνατός είν' Αυτός, τώρα όπως και χθες
κι αν αργεί δεν ξεχνά ν' απαντά προσευχές,
κάθε θαύμα Του χθες, θα το δούμε ξανά.

2. **Ξέρω πως δεν άλλαξε το χέρι το Θεού,**
η δύναμη Του ανάλλαχτη, για πάντα και παντού.
Πιστός αιώνια στέκεται, δεν στέκεται μακριά,
δοκίμασε το θαύμα Του, που κάνει στην καρδιά.

(Α:11 /ΙΔ:45 /SOL ΜΑΙ)

608. ΠΕΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική: T.EZER - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Πες μαζί μου ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, πες μαζί μου ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
ψάλλε μέσα απ' την καρδιά σου
ύμνο στον καλό Θεό.

1. **Για τον ήλιο το λαμπρό,** τ' οξυγόνο το αγνό,
τη δροσιά, το κάθε πρωινό.
2. **Για την όμορφη ζωή,** τη χαρά μες την ψυχή,
για τα δώρα που μας χορηγεί.
3. **Για το θαύμα του σταυρού,** για το αίμα του Χριστού,
την αιώνια αγάπη του Θεού.
4. **Για τη δόξα εκεί ψηλά,** στ' ουρανού την ομορφιά,
την ελπίδα και τη σιγουριά.

609. ΑΣΠΙΔΑ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, 1979

CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. **Ασπίδα μου ο Χριστός, ΔΕΝ θα φοβηθώ,**
πανίσχυρος Θεός είναι μαζί μου.
Με τον Ιησού, πάντα νικητής,
το Πνεύμα του Θεού με γιγαντώνει.

Με γιγαντώνει τ' άγιο Πνεύμα

και θριαμβεύω κατά του εχθρού,
είναι το χέρι Του που με υψώνει
πάνω απ' τα εμπόδια θριαμβευτή. (2)

2. **Ασπίδα μου ο Χριστός, ΔΕΝ θα κλονιστώ,**
γιατί έλπισα σ' Αυτόν, τον λυτρωτή μου.
Στ' ανέσπερό Του φως, θα με οδηγή,
δύναμη Θεού μας γιγαντώνει.

Μας γιγαντώνει τ' άγιο Πνεύμα

και θριαμβεύουμε κατά του εχθρού,
είναι το χέρι Του που μας υψώνει
πάνω απ' τα εμπόδια θριαμβευτές. (2)

610. ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»

1. **Το έλεός Του, το έλεός Του**
μας σκέπασε, μας σκέπασε.
Η αγάπη Του, η αγάπη Του μας περικύκλωσε....

ΕΠΩΔΟΣ

Είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος,
γιατί ο Θεός είναι εδώ.

Είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος,
γιατί ο Χριστός είναι εδώ.

2. **Η παρουσία Του, η παρουσία Του,**
μας ενδυνάμωσε.
Το άγγιγμά Του, το άγγιγμά Του,
μας ελευθέρωσε.....

(A:84 /MI MIN)

611. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩΜουσική: NEGRO SPIRITUAL- Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ
CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ**ΕΠΩΔΟΣ**

Κάποια μέρα εκεί στην Ιεριχώ, Ιεριχώ, Ιεριχώ!
Πέσανε τα τείχη τα ψηλά, όταν φώναξε ο λαός.

Μπροστά απ' τα τείχη τα ψηλά, είχε μαζευτεί λαός,
πούχε πίστη μέσα στην καρδιά, σ' ότι του 'πε ο Θεός.

Ξαφνικά αλάλαξε ο λαός και οι σάλπιγγες μαζί,
έτσι διέταξε ο αρχηγός, ο Ιησούς, γιος του Ναυή

(A:83 /ΙΔ:166 /LA MAJ)

612. ΕΝΔΥΜΑ ΛΕΥΚΟΜουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Ένδυμα λευκό, όργανο χρυσό**,
ένα παλάτι, ένα στέφανο,
αληθινή χαρά, ουράνιο θησαυρό,
ετοίμασ' ο Χριστός μας.

Είναι σωτήρας μου, με αγάπησε,
πλήρωσε ακριβά για μένα στο σταυρό,
μέσα στην αγκάλη Του με οδήγησε
και τώρα ζω στο φως Του.

ΕΠΩΔΟΣ

Και βαδίζω, βαδίζω ευτυχής,
βαδίζω ευτυχής, βαδίζω ευτυχής!
Και βαδίζω, βαδίζω ευτυχής,
βαδίζω ευτυχής στον ουρανό.

2. Την **Κυριακή** ευτυχής, **Δευτέρα** με χαρά,
την **Τρίτη** έχω πάντοτε ειρήνη στην καρδιά,
Τετάρτη ολημερίς και **Πέμπτη** ζω στο φως,
Παρασκευή και **Σάββατο**
στη γη είν' ο ουρανός.

613. ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ

Εφεσίους ζ' /6:10-18

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1982

1. **Ενικήσαμε τον Πονηρό,**
με το αίμα που εχύθη στο σταυρό,
με το αίμα που εχύθη στο σταυρό,
ενικήσαμε τον Πονηρό, αμήν, αμήν.
2. **Με τη μάχαιρα του Πνεύματος,**
την ασπίδα της πίστεως,
με τη μάχαιρα του Πνεύματος,
ενικήσαμε τον Πονηρό, αμήν, αμήν.
3. **Δικαιοσύνης θώρακα φορώ,**
για να νικώ τον Πονηρό,
με την πανοπλία του Θεού,
σβήνω όλα τα βέλη του εχθρού, αμήν, αμήν.
4. **Με την περικεφαλαία μου,**
αντιδρώ στις σκέψεις του εχθρού,
κάθε αμφιβολία πολεμώ,
για να νικώ τον Πονηρό, αμήν, αμήν.

(Γ:195 /Η:177)

614. Ω, ΤΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΩΔΕΣ

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

- **Ω, τι ουράνιες ωδές,** μέσα εις την Σιών ηχούν,
τι μελωδία, τι φωνές στους λόφους της που αντηχούν.

ΕΠΩΔΟΣ

«Δόξα», ψάλλατε λαοί, «δόξα» ουρανοί και γη,
ωσαννά, ωσαννά, ωσαννά στον Υιό Δαβίδ.

- **Παιδιά ψάλλουν με χαρά,** δόξα στον πάντων βασιλιά,
να, ο σωτήρας, λέν' μαζί, όλους σώζει και ευλογεί.
- **Τον Κύριό μας και το Θεό,** τον Ιησού, υμνείτε σεις,
που γέμισε τον ουρανό και βασιλεύει επί γης.

(A:50 /SOL MAJ)

615. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- 1. Τα μάτια σου μια μέρα θα σφαλίσουνε,**
τα ψέματα που ζούμε θα τ' αφήσουμε,
θα πρέπει ν' απαντήσεις στην αγάπη του Θεού
να δώσεις εξηγήσεις μπρος στο θρόνο τ' ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Πέταξε στα βάθη, όλα σου τα λάθη,
θέλει να σε κάνει ευτυχή,
αν Του το ζητήσεις, θα το αποκτήσεις στη στιγμή.

- 2. Μαζί κι οι δυο ληστεύανε, χωρίς ντροπή,**
σταυρώθηκαν και πέθαναν κι οι δυο μαζί,
ο ένας όμως άρπαξε το δώρο του Θεού
και τώρα ζει χαρούμενος στη χώρα τ' ουρανού.
- 3. Με μίσος και εκδίκηση για το Χριστό,**
ο Παύλος πορευόταν για τη Δαμασκό,
του μίλησε ο Κύριος ζεστά μες την καρδιά
κι ο Παύλος Τον αγάπησε και δεν χωρίσαν πια.
- 4. Κλωτσάς χωρίς να ξέρεις πάνω σε καρφιά,**
και παίζεις με τα κάρβουνα και τη φωτιά,
το αίμα Του εχύθηκε για σένα στο σταυρό
και συ κοιτάς αδιάφορος, σαν νάταν περιττό.

616. ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ,1981

Μη φοβηθείς, σε λύτρωσα,
σε φώναξα με τ' όνομά σου, σ' αγαπώ.
Όταν περνάς τις θάλασσες,
θάμαι και Εγώ μαζί.

Θολά ποτάμια μαζί θα διαβούμε,
σε φλόγες θα βαδίσεις και δεν θα καείς.
Οι φλόγες δεν θα σ' αγγίξουν,
είμαι ο Θεός σου Εγώ. (Ησαΐας ΜΓ/43:1-3)

617. ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μου παίρνει το βάρος, μου δίνει φτερά,
με κάνει να ψάλλω, με μεγάλη χαρά.

Είμαι ευτυχισμένος, καθώς προχωρώ,
σκορπίζει το σκότος Αυτός και με βάζει στο φως.

Μου δίνει εξουσία, με το Πνεύμα Του,
να κυριαρχήσω κατά του εχθρού.

Με θέλει να ζήσω, παντού νικητής,
να ψάλλω σ' Εκείνον, δόξα είν' ο λυτρωτής.

(Γ:190 /Η:259)

618. ΔΕΝ ΘΗΡΕΥΩ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ

Μουσική: FRANK M.DAVIS - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Δεν θηρεύω τα πλούτη και τα άλλα της γης**,
προσδοκώ ευελπίστως τα «εν τοις ουρανοίς».
Σε ουράνια Βίβλο, σε σελίδα λευκή,
Ιησού λυτρωτή μου, κατεγράφηκα κει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι εγράφηκα κει, σε σελίδα λευκή,
σε ουράνια Βίβλο, κατεγράφηκα κει.

- 2. Ερυθρές αμαρτίες, ως μαλλίων λευκόν**,
Συ μας είπες θα γίνουν και λευκές, ως χιών.
Σαν την άμμο της θάλασσας, αμαρτίες πολλές,
έχω, πλην το αίμα Σου, καθαρίζει αυτές.
- 3. Πάντα φεύγει οδύνη, όπου λείπουν κακά**,
τώρα άγιοι όλοι, ενδεδυμένοι λευκά.
Τι ωραία η πόλη, όπου φως κατοικεί
και εγώ μετ' αγγέλων, κατεγράφηκα κει.

(B:292 /Z:6)

619. ΝΑΙ, Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Ι. & Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΨΑΛΛΕΙ» - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. Ναι, ο εχθρός μες στη ζωή,

που πάντοτε επιχειρεί
 να με πικράνει και να κλέψει τη χαρά,
 όσο και να επιτεθεί και κάθε τόσο μ' ενοχλεί,
 ο Ιησούς με βοηθεί στη συμφορά.

Ναι ο Χριστός πάντα μου δίνει την αληθινή χαρά,
 γιατί Αυτός έχει νικήσει την «αρά»(*).
 Παίρνει τον πόνο ο Χριστός και βάζει μέσα τη χαρά,
 ο λυτρωτής κι ο νικητής του Γολγοθά.

2. Πολλά συμβαίνουν στη ζωή,

αρρώστιες, θλίψεις, διωγμοί,
 και συμφορές ακολουθούν εδώ στη γη
 κι όμως εγώ έχω χαρά και η καρδιά χοροπηδά,
 γιατί γνωρίζει ότι ο Χριστός μου ζει.

Ναι, ζει Αυτός μες την καρδιά και μου μιλάει τρυφερά
 «Μη φοβηθείς, μη πτοηθείς στη συμφορά,
 κι Εμένα με βασάνισαν, σ' ένα σταυρό με κάρφωσαν,
 μα, τώρα ζω στον ουρανό παντοτινά».

3. Στεφάνι έχει ο Χριστός,

στο τέρμα περιμένει Αυτός
 να στεφανώσει αυτούς που έρχοντ' απ' τη γη,
 τα δάκρυα θ' αφαιρεθούν κι οι πόνοι όλοι θα χαθούν
 στην αγκαλιά Του οι πιστοί θ' αναπαυθούν.

Με τις στολές του ουρανού όλ' οι πιστοί θα ενδυθούν
 και με χαρά στο θρόνο γύρω θα βρεθούν.
 Μια φωνή θα ακουστεί κι ο ουρανός θα τρανταχτεί,
 ω, αλληλούια, μας ελύτρωσ' ο Χριστός.

(*) «αρά» = κατάρα

620. ΟΛΟΙ ΤΗ ΝΕΑ ΩΔΗ Τ' ΑΜΝΟΥ (B:30)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Όλοι τη νέα ωδή τ' Αμνού ας ψάλλουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
και με πίστη αληθινή να Τον δοξάσουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, τα τέκνα του Θεού πρέπει να δοξολογούν,
γιατί ελυτρώθηκαν με το αίμα του Αμνού,
ψάλλοντας εις την οδόν, προχωρούν για τη Σιών,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

2. Με το αίμα του Αμνού, λουστήκαμε κι εμείς,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
Ο Χριστός ζει στην καρδιά μας, είμαστε ευτυχείς,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
3. Ναι, θα φθάσουμε στο σπίτι του Πατέρα μας,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
Τον Χριστό τότε θα δούμε, το σωτήρα μας,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
4. Ω, της δόξας Του το θρόνο θα κυκλώσουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
Με το πλήθος των αγίων θα υμνήσουμε
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

621. Σ' ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΠΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ /ΕΑΕΠ, 1991

Σ' όποιον τόπο το ίχνος των ποδών σας πατεί,
θα ανήκει σε σας, θα ανήκει σε σας.
Εναντίον σας ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ,
γιατί είμαι με σας, γιατί είμαι με σας.

Μόνο ίσχυε κι ανδρίζου, μη δειλιάζεις, μη ξεχνάς,
ο Θεός είναι μαζί σου, οπουδήποτε κι αν πας.

622. ΑΝΟΙΧΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1972
 CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- ❖ **Ανοίχτε να διαβούν**, της γης όλοι οι νικητές,
 αυτοί που με υπομονή και καρτερία κέρδισαν ψυχές.
 Ανοίχτε ουρανοί να μπουν στη δόξα οι βασιλείς,
 ως ο Ιησούς, αφού νίκησε για μας το θάνατο
 εισήλθε στην πόλη ως βασιλεύς.
- ❖ **Σηκώσατε πύλες του ουρανού**, τις κεφαλές σας ευθύς,
 να μπουν στην κληρονομιά τους οι σεσωσμένοι λαοί.
 Τα έθνη που γνώρισαν αλαλαγμό
 να μπουν στον ουρανό,
 ως ο Ιησούς, αφού νίκησε για μας το θάνατο
 εισήλθε στην πόλη ως βασιλεύς. (Ψαλμός ΚΔ/24:7-10)
- ❖ **Ποιος είναι ο άνθρωπος**, ο ερχόμενος από Εδώμ
 με ερυθρά ιμάτια, βαμμένα με αίμα εκ των λαών;
 Αυτός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ,
 με κρίση γεμάτος για τους εχθρούς,
 τους αμαρτωλούς που δεν πίστευσαν
 στη χάρη του Θεού
 κι απ' τα έργα τους δεν επέστρεψαν. (Ησαΐας ΞΓ/63)

623. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ

"Our God is our powerful victor" - "Awesome God"
 Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: MICHAEL SMITH - Απόδοση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07» - ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ / ΕΑΕΠ,1996

Ο Θεός μας είναι δυνατός,
 νικητής μας, αρχηγός της ζωής μας,
 κατοικεί στον παράδεισο.

Ο Θεός μας είναι η ζωή η αιώνια,
 η ελπίδα της ψυχής μας,
 κατοικεί στον παράδεισο.

Ο Θεός μας είναι δυνατός,
 και νικάει τον εχθρό της ψυχής μας,
 κατοικεί στον παράδεισο.

(B:300 /Γ:155 /Η:469 /Θ:25)

624. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΛΙΤΕΣ**"Onward, Christian Soldiers" 1871**

Μουσική: ARTHUR S.SULLIVAN(1842-1900) - ΕΛΛ.στίχοι: ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΑΣ

Αγγλικοί στίχοι: SABINE BARING-GOULD (1834-1924)

CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΝΙΑ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Του Χριστού οπλίτες βαίνετε εμπρός,**
σήμα έμπροσθέν σας είναι ο σταυρός,
μόνος αρχηγός μας είν' ο Ιησούς,
με Αυτόν νικάμε όλους τους εχθρούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Του Χριστού οπλίτες βαίνετε εμπρός,
πάντοτε μπροστά σας είναι ο σταυρός.

2. **Σαν στρατός περνούμε όλοι οι πιστοί,**
όπως και διήλθαν άγιοι πολλοί,
όχι χωρισμένοι, σώμα «έν» εμείς,
πίστη και ελπίδα και αγάπη «έν».
3. **Θρόνους και στεφάνους παίρνει ο καιρός,**
αλλ' η εκκλησία είναι ασάλευτος,
ούτε πύλες άδου δύνανται αυτήν
μ' όλη τους τη βία να νικήσουνε.
4. **Ψάλλετε, ω έθνη, ύμνο στο Χριστό,**
με δοξολογία και με θρίαμβο,
δόξα μ' ένα στόμα προς το νικητή,
ας αποδοθεί «νυν και αεί», αμήν.

625. ΘΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΘΕΟ

Ψαλμός Ν/50:14

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Θυσίασε στο Θεό θυσία αινέσεως
και δώσε στον ύψιστο τις ευχές σου.
Και επικαλέσου Εμέ σε ημέρα θλίψεως,
και επικαλέσου Εμέ σε ημέρα θλίψεως,
θα σε ελευθερώσω και εσύ θα Με δοξάσεις.

626. Ο ΘΕΟΣ Θ' ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΔΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Απόδοση: ΝΤΟΡΟΘΥ & ΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Ο Θεός θ' ανοίξει οδό,

όταν όλα χάνονται, εργάζεται θαυμάσια,
 να θ' ανοίξει οδό για με, Αυτός θα είν' οδηγός
 και θάνατο στο πλάι μου, μ' αγάπη κάθε μέρα,
 να θ' ανοίξει οδό, να θ' ανοίξει οδό. (2)

Από δρόμο απάτητο θα με οδηγήσει

και ποτάμια μες στην έρημο θα δω.
 Γη και ουρανός θα σβηστούν,
 μα ο Λόγος Του πάντα μένει,
 κάτι νέο ο Θεός θα κάνει σήμερα.

627. ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ

"For The Lord Is Marching on" 1979

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD E2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD 01 «Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. **Ο Ιησούς όταν πάει μπροστά**

κι ο στρατός ακολουθεί πιστά,
 όλη η δόξα Του στη γη μας θα φανεί.
Ψάλλε ύμνο σαν ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ,
 δόξασέ Τον, συ 'σαι ο ΝΙΚΗΤΗΣ,
 κανένα όπλο να σε βλάψει δεν μπορεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Τον Ιησού ακολουθούμε και τον εχθρό υπερνικούμε,
 κανείς μπροστά μας δεν μπορεί πια να σταθεί. (2)

2. **Προχωρούμε πάντοτε μπροστά**

κι ο Ιησούς μας τα κλειδιά κρατά,
 εμπρός λοιπόν να κυριεύσουμε τη γη.
Ο Ιησούς όταν πάει μπροστά
 κι ο στρατός ακολουθεί πιστά,
 όλη η δόξα Του στην Ελλάδα μας θα φανεί.

628. ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ**"Making War In The Heavemies"**

Μουσική: GEORGE SEARCY - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

ΕΠΩΔΟΣ

Πολεμούμε στα ουράνια, καθαιρούμε οχυρώματα,
σταθεροί στη νίκη του Χριστού.

Πολεμούμε στα ουράνια, καθαιρούμε οχυρώματα,
που είναι ενάντια στη γνώση του Ιησού.

- 1. Δεν γονατίζουμε στα πόδια του εχθρού,**
μας ελευθέρωσε ο Χριστός.
Και του Θεού οι εχθροί, αυτοί θα συντριφθούν,
μπροστά στα πόδια των πιστών.
- 2. Σκοπό μας έχουμε το έργο του Θεού,**
κανένας δεν μας σταματά.
Με τ' άγιο ΠΝΕΥΜΑ καθαιρούμε λογισμούς
και με τον άγιο ΛΟΓΟ Του οχυρά.

629. ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - ΔΗΜ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Δεν είναι βουνό που νάναι ψηλό,**
πολύ για μας, σε ένα λεπτό
πέφτει στο βυθό της θάλασσας, ...θάλασσας!!!

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, περισσότερο κι από ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ
είμαστ' εμείς με τον Χριστό.
Σε κάθε πόλεμο είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ,
γιατί μπροστά από εμάς πάει το Πνεύμα του Θεού.

- 2. Απ' την αρχή, το πρώτο καρφί**
σαν κάρφωσαν, συντρίφθη μαζί
και η κεφαλή του δράκοντα, ...του δράκοντα!!!
- 3. Σε όλη τη γη θα φέρουμ' εμείς**
το μήνυμα, πως ο Λυτρωτής
δεν αργεί, μα θάρθει σύντομα, ...σύντομα!!!

630. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1993
 CD 02 «ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

- 1. Του Χριστού στρατιώτες, προχωράμε εμπρός,**
 ΣΗΜΑΙΑ μας κι ΑΣΠΙΔΑ ο Αμνός,
 ο μόνος αρχηγός μας είναι ο Ιησούς,
 με Αυτόν νικάμε όλους τους εχθρούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Αλαλάξατε τώρα στο Θεό,
 προχωρούμε όλοι μαζί,
 ο Ιησούς μας είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ,
 λυτρωτής, σωτήρας, κι ελευθερωτής.

- 2. Εμπρός στη μάχη όλοι ας ριχτούμε,**
 τώρα όλοι μαζί με μια καρδιά,
 και ΕΝΩΜΕΝΟΙ πάντα ας προχωρούμε,
 κρατώντας τη σημαία μας ψηλά.
- 3. Ναι, μπρος το σωτήρα όλοι οι λαοί,**
 ας ψάλλουν τώρα ένδοξη ωδή,
 ας Τον υμνήσουν οι άγιοι και οι άγγελοι
 και ας αντηχήσει ωδή σ' όλη τη Γη

631. ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: JOHN SELLERS
 Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

Εγείρεται ο Κύριος, εγείρεται ο Ιησούς,
 ήρθε η ώρα των δικαίων, με εξουσία να σταθούν
 τον εχθρό τους να πατήσουν και ελεύθεροι να ζουν.

Αλάλαξε όρος Σιών, ο Κύριός σου είναι παρών,
 μπροστά Του όρη διαλύουν, σείει τη γη και ουρανό,
 ήρθε η ώρα να κατέβει να πατάξει τον εχθρό.

Εγείρεται ο Κύριος, εγείρεται ο Ιησούς,
 ο λαός Του θα αλαλάξει και οι εχθροί θα σκορπιστούν,
 όλοι θα ευφρανθούν με δόξα, στους θριάμβους του Ιησού.

632. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- ❖ **Ο Κύριος είναι η δύναμη μου,**
ο Κύριος είν' ο ποιμήν μου, (2)
δεν θα ξαναφοβηθώ, δεν θα ξαναφοβηθώ,
γιατί Αυτός μ' οδηγεί, Αυτός μ' οδηγεί,
μες τη ζωή.
- Μες στις μαύρες μέρες θα με κρύψει,
μες την αγκαλιά Του θα με σφίξει! **Ναι...***
- ❖ **Ο Κύριος είναι στο πλευρό μου,**
στο πλάι μου στέκει Αυτός, (2)
δεν θα ξανά φοβηθώ, δεν θα ξανά φοβηθώ,
γιατί Αυτός μ' οδηγεί, Αυτός μ' οδηγεί,
μες τη ζωή.
- Όλους τους εχθρούς μου θα συντρίψει
μπρος στα μάτια μου θα τους τσακίσει! **Ναι...***

633. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ

Μουσική - Στίχοι: ΝΤΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, 1998

ΕΠΩΔΟΣ

Υπάρχει δύναμη στο **ΑΙΜΑ** του Ιησού,
υπάρχει δύναμη στο **ΟΝΟΜΑ** Αυτού,
υπάρχει δύναμη στο **ΛΟΓΟ** του Θεού,
σαν στέκομαι σ' Αυτόν και Τον ομολογώ. (2)

- Δεν είμαι έρμαιο στα χέρια του εχθρού**
του αντιστέκομαι και τον επιτιμώ.
Έρχομαι ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού
και παίρνω θέση με το Λόγο του Θεού.
- Τα όπλα του εχθρού δεν ευοδώνονται,**
σαν με πλησιάζουν καταστρέφονται.
Σαν επικαλούμαι το αίμα του Χριστού
τα δαιμόνια τρέχουν να εξαφανιστούν.

634. ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΙΝ' Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Ο πονηρός γυρνάει σαν ένα λιοντάρι,**
ψάχνει ποιον να καταπιεί, μου λέει η Γραφή.
Πολλούς πιστούς κυνήγησε, μαζί τους πάλεψε,
αλλ' ο Χριστός υπόσχεται θα βγούμε νικητές.

ΕΠΩΔΟΣ

Πιο δυνατός είν' ο Κύριος, απ' τον εχθρό της ψυχής!
Πιο δυνατός είν' ο Κύριος, ο άρχοντας της ζωής.

- 2. Τη μέρα της Πεντηκοστής, με Πνεύμα άγιο**
βαπτίσθηκαν οι μαθητές, ψηλά στ' ανώγειο.
Πήραν τέτοια δύναμη, πρωτάκουστη στη γη,
χαίρομαι την έχω κι εγώ και θα το διαλαλώ.

635. ΙΗΣΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1994

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, γιορτάζουμε τη νίκη Σου!
Ιησού, αιώνιε νικητή!
Ιησού, μας ελευθέρωσες Εσύ!
Ιησού, Εσύ είσαι η ζωή.

- 1. Ελευθερία και δύναμη είσαι Σου,**
ο Θεός κι η σωτηρία, η αιώνια πηγή.
Κι όταν διψάμε, Εσύ μας ξεδιψάς
και η ψυχή μας φτερουγίζει από χαρά.
- 2. Μα και στη μάχη, Εσύ μας οδηγείς,**
Εσύ, μπροστά πηγαίνεις, γιατί είσαι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
Εσύ, μας δίνει τον άγιο Λόγο Σου,
Ιησού, μαζί Σου είμαι ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ.

636. ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Τέκνα της ημέρας, τέκνα του φωτός,**
 δεν είστε του σκότους, ούτε της νυκτός.
 Κι αν τα έθνη λένε «**ειρήνη και χαρά**»,
 δεν πρέπει να ακούτε το βλέμμα σας ψηλά.
Χάι, λάι, λάι.....

2. **Αιφνίδια θάρθει ο κλέφτης,** σαν κανείς δεν κοιτά,
 καταστροφή και πόνος, στα μάτια τους μπροστά.
 Σου τον εχθρό πολέμα, σ' ενδυναμώνει Αυτός,
 με το δικό Του Πνεύμα εν μέσω της νυκτός.
Χάι, λάι, λάι.....

3. **Ιδού την πανοπλία, φοράμε εμείς εντός,**
 δικαιοσύνη, αλήθεια, στο στήθος μας εμπρός.
 Στα πόδια μας δεμένο ειρήνης μήνυμα
 και περικεφαλαία η σωτηρία μας.
Χάι, λάι, λάι,

4. **Τέκνα της ημέρας, τέκνα του φωτός,**
 δεν είστε του σκότους, ούτε της νυκτός.
 Κι αν τα έθνη λένε «**ειρήνη και χαρά**»,
 δεν πρέπει να ακούτε, το βλέμμα σας ψηλά,
 το βλέμμα σας ψηλά, το βλέμμα σας ψηλά.
Χάι, λάι, λάι.....

637. ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΟΥΔΩΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1986

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Τη νίκη μουδωσες Χριστέ,**
 στο χώμα δεν με έβαλες
 με έλεος Εσύ με πλούτισες
 κι από τον Άδη με ελευθέρωσες.

ΕΠΩΔΟΣ

Στη μάχη μέσα κι αν βρεθώ, και αν ωρύεται ο εχθρός,
 μες την καρδιά μου μόνο, αν ζει ο λυτρωτής
 η νίκη είναι σίγουρη, όσο η μάχη αν είν' σκληρή
 θα πολεμήσει ο Χριστός για την ψυχή.

2. **Εσύ Χριστέ είσ' η ζωή,**
 είσαι η αληθινή πηγή,
 είσαι για με το άνθος του Σαρών,
 μέσα μου ανθίζει αιώνιος καρπός.
3. **Είσαι ο «αστήρ ο ορθρινός»,**
 «δικαιοσύνης ήλιος»
 την αφθαρσία έφερες στο φως,
 το μονοπάτι είσαι τ' άγιο.

638. ΘΑΜΠΟΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (ΙΕ:7)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 CD «ΣΦΙΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Θάμπος τ' ουρανού με βρήκε στην πορεία,**
 λόγια του Χριστού φωτίσαν την καρδιά,
 είδα μέσα μου σκοτάδι κι αμαρτία,
 φλόγα λυτρωμού τρεμόπαιξε βαθιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μια φωτιά ανάφτηκε και καίει τα σωθικά μου,
 έκαψε τα παλιά, φέγγει στην καρδιά μου.

2. **Γλυκοχρυσαιγή ξεπρόβαλε ο ήλιος,**
 άνοιξα πλατιά τα φύλλα της ψυχής.
 Μπήκε απ' την αυλή, λαμπρός ουράνιος φίλος,
 γέμισα ομορφιά και φως ανατολής.
3. **Στάθηκα μπροστά σε καιόμενη βάτο,**
 μ' άγγιξε η Ζωή, πώς να μη φλογισθώ;
 Σκύβω την καρδιά και γονατίζω κάτω,
 ζω μ' υπακοή σ' Αυτόν που αγαπώ.

(H:171 /ΙΔ:382)

639. ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ ΣΙΩΝ

"Tochtr Zion" 1847

GEORGE Fr.HANDEL (1685-1759) /Χορικό από το ορατόριο "Maccabaeus"

Ελληνικοί Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ

CD «ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ, Σ' ΑΙΝΟΥΜΕ ΘΕΕ» - LP ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ 1923-1973

ΧΟΡΩΔΙΑ Ε.Ε.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. **Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών,**
χαίρε και αγάλου, Ιερουσαλήμ.
Νυν ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε,
φέρων σοι ειρήνην, δόξαν και ισχύν.
Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών!
Χαίρε και αγάλλου, Ιερουσαλήμ!
2. **Άρχων ειρήνης, του Δαβιδ Υιέ,**
αιωνία είν' η βασιλεία Σου.
Εν δικαιοσύνη και ευθύτητι
θέλεις τον λαόν Σου πάντοτ' οδηγεί.
Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών!
Χαίρε και αγάλλου, Ιερουσαλήμ!
3. **Εν τοις υψίστοις, δόξα τω Θεώ,**
είν' ευλογημένος ο ερχόμενος,
εν ονόματι Κυρίου του Θεού,
βασιλεύς, Χριστός του οίκου Ισραήλ.
Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών!
Χαίρε και αγάλλου, Ιερουσαλήμ!

640. ΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΗ

"Oh Happy Day"

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Τι μεγάλη μέρα αυτή,**
νίκησες τον Άδη, μ' έσωσες,
Ψάλλε: «*Κύριε, είσαι ζωντανός!!*»
Κενός σταυρός, τάφος αδειανός,
ζωή αιώνια τότε κέρδισες.
Ψάλλε: «*Κύριε είσαι ζωντανός, ζωντανός!!*»

ΕΠΩΔΟΣ

Ω μέρα χαράς, μέρα χαράς,
την αμαρτία μου έπλυνες.
Μέρα χαράς, μέρα χαράς, δεν είμαι ίδιος πια,
έχω αλλάξει οριστικά....

2. **Όταν σταθώ εκεί ψηλά,**
ελεύθερος στο τέλος και Σε δω,
δικός σου θάμαι Ιησού εκεί.
Χαρά και ειρήνη αιώνια,
θα παύσει ο πόνος της ζωής στη γη
Γιόρτασε: *«Ο Ιησούς είναι ζωντανός, ζωντανός!!»*
- Ω, τι όμορφη μέρα, τι ένδοξη μέρα που μ' έσωσες!
Ω, τι ένδοξη μέρα, τι ένδοξο όνομα!!

641. ΕΛΑ ΓΕΥΣΟΥ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μουσική: JOHN MICHAEL TALBOT - Ελληνικοί στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (3)

- **Θα ευλογώ τον Θεό** με τα χείλη μου θα Τον δοξάζω
Ας καυχίεται εις Αυτόν και ας χαίρει ο ταπεινός
Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (2)
- **Μεγαλύνετε Αυτόν,** ας υψώσουμε όλοι το όνομα Του
Εξεζήτησα τον Κύριο και μ' ελευθέρωσε από το φόβο
Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (2)
- **Όσοι κοιτάξαν σ' Αυτόν,** δεν ντροπιάστηκαν καθόλου
Κι' ο φτωχός σ' Αυτόν σαν έκραξε από τη θλίψη του εσώθη
Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (2)
- **Άγγελος Κυρίου** στρατοπεδεύει γύρω απ' αυτούς
που φοβούνται το Θεό κι' ελευθερώνει αυτούς
Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (2)
- **Ο Θεός βρίσκεται κοντά** στους συντετριμμένους την καρδιά
και Αυτός θέλει κατοικεί στους ταπεινού το πνεύμα.
Έλα γεύσου τώρα τον Θεό, έλα δεσ πως είναι αγαθός! (3)

642. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Ο Κύριος βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ
σαν ήλιος την φωτίζει ο Λόγος της ζωής.
Μέσα στην Σιών Του ο Γιάχβε κατοικεί,
η αγάπη Του η τέλεια ευφραίνει την ψυχή.

Τέκνα διαθήκης μας έκαν' ο Χριστός,
να ζούμε μες στη δόξα Του αιώνια στο φως.
Πλήρωσε το χρέος μας επάνω στο σταυρό,
είμαστε ελεύθεροι από τον εχθρό.

Η δύναμή μας είναι ο Θεός,
πηγή ευλογίας για κάθε πιστό,
κληρονομία μας ο ύψιστος, ο Ιησούς Χριστός

(Γ:291/Θ:116/Ε:118)

643. Ο ΚΥΡΙΟΣ Θ' ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΔΟΜουσική: Η. LILLENAS - Στίχοι 1-2: ΘΕΟΔ. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Στίχοι 3-24: ΕΑΕΠ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

Ο Κύριος θα ανοίξει οδό για με (2)
αν στο φως περπατώ και Αυτόν ακολουθώ!
Ο Κύριος θα ανοίξει οδό για με.

Θα πολεμήσει ο Χριστός για με (2)
Αν στο φως περπατώ και Αυτόν ακολουθώ!
Θα πολεμήσει ο Χριστός για με.

Θα πολεμήσει ο Χριστός για με (2)
στον αγώνα της ζωής, νάμαι πάντα νικητής!
Θα πολεμήσει ο Χριστός για με.

Ναι, θα νικήσει ο Χριστός για με (2)
κι αν στο δρόμο προχωρώ και σηκώνω το σταυρό!
Ναι, θα νικήσει ο Χριστός για με.

644. ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΝ, ΛΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Άκουσέ Τον, Λέων που βρυχάται

σαν λατρεύεις περπατάει εδώ,
η ένδοξή Του παρουσία,
θα διαλύσει τον εχθρό.

Νίκη για όλο τον λαό, η φωνή του Ελ Σαντάι,
μες στα μάτια Του η φωτιά,
τους εχθρούς όλους νικάει.

**Όλοι οι αιχμάλωτοι τώρα είναι ελεύθεροι
είναι η χρονιά της λύτρωσης.**

Στ' ΟΝΟΜΑ Του το σκοτάδι τρέμει,

η Ιεριχώ πέφτει προσκυνά.

Στ' ΟΝΟΜΑ Του αλυσίδες σπάνε,
θάνατο και Άδη νίκησε.

Υπερνηκητές με το Λόγο του Θεού

και το αίμα του Αμνού,
κάθε γόνατο προσκυνάει Αυτόν,
Κύριο και Θεό.

Στ' ΟΝΟΜΑ Του οι κατάρες σπάνε,

λύτρωση δίνει ο Χριστός

Στ' ΟΝΟΜΑ Του ο Ισραήλ θα ψάλλει
και τα έθνη όλα λένε ΑΜΗΝ.

Υπερνηκητές με το Λόγο του Θεού

και το αίμα του Αμνού,
κάθε γόνατο προσκυνάει Αυτόν,
Κύριο και Θεό.

Νίκη για όλο τον λαό, η φωνή του Ελ Σαντάι,
μες στα μάτια Του η φωτιά
τους εχθρούς όλους νικάει.

**Όλοι οι αιχμάλωτοι, τώρα είναι ελεύθεροι
είναι η χρονιά της λύτρωσης.**

645. ΠΟΛΕΜΑ /ΝΙΚΗΤΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

1. **Απ' τον καιρό που μπήκες στο δρόμο του Θεού,**
τέτοια χαρά δεν βρήκες, πουθενά αλλού.
Μα ξαφνικά σε ζώσαν τα βέλη του εχθρού,
και τόσα μέτωπα ανοίχθηκαν παντού.
Τέτοιες στιγμές μη ρίξεις το βλέμμα σου αλλού,
άκου τη φωνή του Θεού**ΚΑΙ:**

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Πολέμα, γιατί ζητούμε την ψυχή σου!
Πολέμα, γιατί είναι ο Θεός μαζί σου!
Με αίμα πήρε τη νίκη τη δική σου!
Στο τέρμα, Αυτός θα είναι η αμοιβή σου!
Πολέμα.....

2. **Ζώσου καλά με την αλήθεια του Θεού,**
δικαιοσύνη νάχεις μόνο του Χριστού.
Και τα καλά τα νέα με ειρήνη πες παντού,
την πίστη κράτησε είναι η ασπίδα σου.
Στη σκέψη σου ας κυλάει η σωτηρία σου,
πάρε στα χέρια σου το Λόγο του Θεού....**ΚΑΙ:**

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Σκέπτομαι σαν νικητής, περπατώ σαν νικητής,
και μιλώ σαν νικητής, τώρα ζω σαν νικητής!
Γιατί ο Χριστός νίκησε, γιατί ο Χριστός νίκησε,
γιατί ο Χριστός νίκησε, είμαι νικητής! (2)

*«Ὅστις ἔχει ωτίον, ας ἀκούσῃ τι λέγει το Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας.
Εἰς τὸν νικῶντα θέλω δώσει εἰς αὐτὸν να φάγῃ ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κε-
κρυμμένου, καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτὸν ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον
ὄνομα νέον γεγραμμένον, τὸ ὁποῖον οὐδεὶς γνωρίζει ἐμὴ ὁ λαμβάνων....»*
(Ἀποκάλυψη Β/2:17)

646. ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΑ ΕΘΝΗ

"Above All"

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Πάνω απ' τα έθνη και τους λαούς,
πάνω απ' τα πλούτη κι όλους τους θησαυρούς,
πάνω απ' τις γνώσεις και λόγους των σοφών,
είσαι Εσύ των πάντων δημιουργός.

Πάνω απ' τους θρόνους, τους βασιλείς,
τις εξουσίες, τους άρχοντες της γης,
ότι υπάρχει κι αξίζει στη ζωή,
δεν μπορεί με Σε να συγκριθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Σταυρώθηκες, στον Άδη βρέθηκες,
πέθανες, εγκαταλείφθηκες,
σαν ανθός που έπεσε στην γη,
υπέφερές για να σωθώ, Σ' αγαπώ.

647. ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1998

CD 03 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ» - 1η εκτέλεση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Ελάτε στον Κύριο, να ψάλλουμε όλη η γη,
να γεμίσει αλαλαγμό ο ουρανός.
Φωνές των αγίων αντηχούν με δύναμη,
μας οδηγεί ο Ιησούς μας, ο Θεός.

- 1. Θριαμβευτής, δυνατός, είναι ο Κύριος**
και μεις μαζί νικητές,
δοξάζουμε τον Ιησού και συντρίβουμε
της κόλασης τις στρατιές.
- 2. Υψώστε χέρια καθαρά στο βασιλιά**
δώστε λατρεία σ' Αυτόν,
η εκκλησία εν δυνάμει να αρπαχτεί
να γονατίσει ο εχθρός.

648. ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Σπάστε τα ΣΧΟΙΝΙΑ, ο πόλεμος τελειώνει,**
σπάστε τα σχοινιά, η νίκη είναι εδώ,
σπάστε τα σχοινιά, ελεύθερα τα χέρια,
πάρετε να πιείτε το ζωντανό νερό.

Σπάστε τα σχοινιά, τους κόππους της καρδιάς σας,
σπάστε τα σχοινιά, ο Κύριος βοά,
σπάστε τα δεσμά, που τη ζωή σας δένουν,
σπάστε τα δεσμά, για την ελευθερία.

2. **Σπάστε τα ΔΕΣΜΑ και στο βωμό Μου έλα,**
σπάστε τα δεσμά και βιάσου πιο πολύ.
Συ παρατηρείς, το Πνεύμα Μου μοιράζει,
όλα τ' αγαθά που θέλεις στη ζωή.

Έφτασε το τέλος, οι δάφνες Μου για σένα,
είναι έτοιμες στο βάθρο ν' ανεβείς,
τώρα θα απλώσω το χέρι Μου για πάντα,
άγιος και δίκαιος, δεν θα μ' απαρνηθείς.

3. **Είμαι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων,**
ότι "έταξα" για πάντα το τηρώ,
είμαι Εγώ αυτός, που πέθανα για σένα,
τώρα σε αρπάζω ψηλά στον ουρανό. (2)

649. ΚΑΝΕΝΑ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κανένα όπλο του εχθρού, (Ησαΐας ΝΔ/54:17)
που στάθηκε εναντίον μας
καμία γλώσσα πονηρή
που στρέφεται εναντίον μας,
δεν θα ευωδοθεί, δεν θα ευωδοθεί. (2)

Είν' η κληρονομιά των δούλων του Θεού! (2)

Είναι το δίκαιο που δίνει ο Θεός! (2)

Είν' η κληρονομιά των δούλων του Θεού! (2)

Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής,

ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής, (Έξοδος ΙΕ/15:2-11)

είν' η δύναμη, το τραγούδι μου, που στάθηκε σωτηρία,

είν' η δύναμη, το τραγούδι μου, που χάρισε ελευθερία.

Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής,

ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής,

είν' η δύναμη, το τραγούδι μου, Αυτός είναι ο Θεός μου,

είν' η δύναμη, το τραγούδι μου, ποιος είναι όμοιός Σου,

(γι' αυτό ας δοξαστεί, γι' αυτό ας δοξαστεί,

γι' αυτό ας δοξαστεί, γι' αυτό ας δοξαστεί.) 2

Είν' η κληρονομιά των δούλων του Θεού! (2)

Είναι το δίκαιο που δίνει ο Θεός! (2)

Είν' η κληρονομιά των δούλων του Θεού! (2)

650. ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔ. ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Είσαι Θεός κραταίος, είσαι ελευθερωτής,

Κύριος θριάμβου, είσαι πολεμιστής

και το λαό Σου σε μάχη οδηγείς.

Είσαι ο Κύριος που δίνει τη μάχη για μας,

η κεφαλή που ποθεί να κοιτάς,

το σώμα που πάντα βαδίζει μπροστά.

Έχουμε νίκη που δίνει σε μας ο Χριστός,

νίκη απ' το αίμα που ρέει στο σταυρό,

νίκη στο θάνατο και στον εχθρό.

Έχουμε νίκη, που αιώνια δεν θα χαθεί,

θα μένει στο Λόγο Σου και στην ψυχή,

μια νίκη αγάπης, που δίνει ζωή (...που δίνει ζωή!)

651. ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- 1. ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΕΣ, λεγόμεστε που λες,**
είμαστε ντυμένοι με τις άγιες στολές,
είμαστε στρατός του Ιησού Χριστού
κατασκευασμένοι με υλικά του ουρανού.

Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε,
με τον "άρτο της ζωής" ενδυναμώσαμε
και ντυθήκαμε τον Ιησού Χριστό
που επάταξε τον Άδη και τον Θάνατο.....

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Γ' αυτό πάντα νικούμε, πάντα νικούμε
σε κάθε τόπο, όπου κι αν περπατούμε.
Υπερνικούμε, υπερνικούμε
κι έχουμε κάτι σπουδαίο για να πούμε,
"αναστήθηκε ο Χριστός".

- 2. ΣΟΥΠΕΡΝΙΚΗΤΕΣ, λεγόμεστε που λες,**
προχωρούμε όλο μπροστά, αφήνοντας το χθες,
είμαστε το φως, που φέγγει ο Θεός
κι όταν προσευχόμαστε μας τρέμει ο εχθρός.

Κατεβήκαμε από τον ουρανό
με το Πνεύμα το άγιο το παντοδύναμο,
είμαστε αυτοί που γράφει η Γραφή,
που μας χάρισε την εξουσία αυτή.....

*Αν θες και συ να γίνεις ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΗΣ και να έχεις τη νίκη,
μέσα στη ζωή σου, αυτός είναι ο καιρός για να σηκωθείς
από κει που βρίσκεσαι και να τολμήσεις να πιστέψεις
σ' αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα.*

*Ο Θεός είναι κει στο πρόβλημά σου, στη μοναξιά σου,
αξίζεις, γιατί ο Χριστός πέθανε στη δική σου θέση.*

*Κι αυτές είναι οι στιγμές για να καταλάβεις
ότι ναι ο Θεός δεν προγραμμάτισε καμία ήττα στη ζωή σου,
αλλά προγραμμάτισε νίκη, δόξα, επιτυχία.*

*Με το αίμα του Χριστού ναι είσαι δικαιωμένος,
είσαι ευλογημένος
και είσαι αυτό που λέγει ο Θεός για σένα:
ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΗΣ!!!*

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Γι' αυτό πάντα νικούμε, πάντα νικούμε
σε κάθε τόπο, όπου κι αν περπατούμε.
Υπερνικούμε, υπερνικούμε
κι έχουμε κάτι σπουδαίο για να πούμε,
"αναστήθηκε ο Χριστός".

Υπερνικητές, υπερνικητές, υπερνικητές,
μέσα στις δύσκολες στιγμές,
μέσα στις δυσκολίες υπερνικητές,
μέσα στα προβλήματα υπερνικητές!
*Υπερνικητές, υπερνικητές, υπερνικητές,
υπερνικητές, υπερνικητές, υπερνικητές.....*

652. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Ο ήλιος καινούργια μέρα ξημερώνει,**
ξανά θ' αρχίσω Εσένα να υμνώ.
Ό,τι και να γίνει, εγώ θα Σε δοξάζω,
μέχρι να σβήσει απ' τη γη το φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ψάλλε στον Θεό, στον Χριστό, στον άγιο Αμνό!
Πες το δυνατά, καθαρά: «Κύριε, Σ' αγαπώ».

- 2. Μεγάλη η χάρη και το έλεός Σου,**
για 'μένα ανέβηκες επάνω στον Σταυρό.
Για την αγάπη Σου βρίσκω κάθε μέρα
χίλιες αιτίες, για να τραγουδώ.
- 3. Και οι δυνάμεις μου όταν με αφήσουν,**
και με καλέσεις κοντά Σου να βρεθώ,
ακόμα και τότε τον ύμνο Σου θα ψάλλω,
μέχρι κοντά Σου να αναπαυθώ.

653. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ**"As David Did"** (Β΄ Σαμουήλ ς΄/6:14)

Μουσική: MARTIN NYSTROM - Απόδοση στίχων: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ, 1992

*Θα υμνώ Αυτόν, θα δοξάζω τον Κύριο,
σαν τον Δαβίδ στο Θεό!*

1. Σαν τον ΔΑΒΙΔ στο Θεό μπροστά,
θα ψάλλω με όλη μου την καρδιά, μπροστά στο βασιλιά!
Σαν την ΜΑΡΙΑΜ μες την έρημο,
θα χτυπάω τα χέρια μου και θα υμνώ, μπροστά στο βασιλιά!

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ας έρθουν όλοι εμπρός Μου στο θρόνο το λαμπρό,
το δρόμο έχει ανοίξει ο Ιησούς Χριστός.
Σαν τον **ΔΑΒΙΔ** στο Θεό μπροστά,
θα ψάλλω με όλη μου την καρδιά, μπροστά στο βασιλιά!

*Θα υμνώ Αυτόν, θα δοξάζω τον Κύριο,
σαν τον Μωυσή στο βουνό!*

2. Σαν τον ΜΩΥΣΗ πάνω στο βουνό,
θα υψώνω τα χέρια μου και θα νικώ, μπροστά στο βασιλιά!
Σαν τον ΙΗΣΟΥ στην Ιεριχώ,
Θα φωνάξω με πίστη να πέσει ο εχθρός,
μπροστά στο βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ας έρθουν όλοι εμπρός Του στο θρόνο το λαμπρό,
το δρόμο έχει ανοίξει ο Ιησούς Χριστός.
Σαν τον **ΜΩΥΣΗ** πάνω στο βουνό,
θα υψώνω τα χέρια μου και θα νικώ, μπροστά στο βασιλιά!

*Θα υμνώ Αυτόν, θα δοξάζω τον Κύριο,
όσο ζω, θα ζω μ' Αυτόν!*

654. ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 10 /ΕΑΕΠ - «ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»

1. Θα πολεμήσω μαζί με τον Χριστό

και θα νικήσω της ψυχής μου τον εχθρό,
δεν θα δειλιάσω, πίσω πια δεν θα στραφώ,
της μάχης μέσα το στρατόπεδο θα μπω.

Όλα τα βάρη μου θ' αφήσω στο Θεό,
τα ουράνια όπλα Του μονάχα θα ντυθώ,
που είναι ο Λόγος Του ασπίδα στη ζωή
και πανοπλία είναι για μένα η προσευχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Πάντα θα χαίρομαι, Αυτόν θα ευχαριστώ,
ειρήνη θάχω στην καρδιά μου όσο ζω!
Τις μάχες όλες κάθε μέρα ο Χριστός
δίνει για μένα κι είναι πάντα δυνατός.

2. Κι αν μες το δρόμο μου εμπόδια εμφανισθούν

κι αν άγρια κύματα συνέχεια μ' απειλούν,
δεν θα τρομάξω, δεν θα κλονισθώ,
θα μείνω ασάλευτος κοντά στον Αρχηγό.

Θα πολεμήσω πάλι ενάντια στο κακό,
στα ψεύτικα όπλα του εγώ θα αντισταθώ,
στον Στρατηγό μου μόνο θα υποταχθώ,
με την αγάπη θα νικήσω, θα σωθώ.

«Διότι αν και περιπατούμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεού προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επιαιρούμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού» (Β' Κορινθίους Ι'/10:3-5)

655. ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 11 /ΕΑΕΠ - «ΚΥΡΙΕ ΕΙΣ' Η ΖΩΗ»

1. **Όλοι μαζί προχωρούμε με μια ψυχή**
κι ανοιχτή την καρδιά,
σαν αετοί σ' ουρανούς μακριά από τη γη, πετάμε ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Έχουμε αρχηγό τον Ιησού Χριστό,
μαζί νικάμε παντού,
με τον Χριστό μπροστά και τη Γραφή ψηλά,
λεγόμαστε **ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**. (2)

2. **Έχουμε όπλα ισχυρά** και δεν μας φοβίζει κανείς,
η δική μας στρατιά είναι πιο δυνατή όλης της γης.
3. **Αγάπη, ειρήνη, χαρά**, είν' το μήνυμα τ' ουρανού
και σε μας δόθηκε να το πούμε σ' όλους παντού.
4. **Θα πολιορκήσουμε**, θα διεκδικήσουμε
κάθε απάτητη κορυφή,
θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε,
γιατί έχουμε μαζί μας τον Λυτρωτή.

656. ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ**“War In The Heavnlies”**

Μουσική: RON KENOLY – Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1990
CD Ε6 «ΒΡΑΧΕ ΑΙΩΝΙΕ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Πολεμάμε στα επουράνια, καθαιρούμε οχυρώματα
με τη δύναμη του Λόγου, του Λόγου του Θεού.
Ανατρέπουμε ισχυρισμούς, ψεύτικους κι αλαζονικούς,
που ορθώνονται εναντίον της γνώσεως του Θεού.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Πολεμάμε στα επουράνια, πνεύματα που είναι πονηρά
με τη δύναμη του Λόγου, του Λόγου του Θεού.
Καθαρούμε οχυρώματα, λογισμούς και υψώματα,
που ορθώνονται εναντίον της γνώσεως του Θεού.

1. **Δεν γονατίζουμε μπροστά στον εχθρό,**
είμαστε υπάκουοι στο Χριστό
και σταθεροί στις υποσχέσεις του Θεού,
θα νικήσουμε τον Πονηρό!

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

2. **Ναι είμαστε λαός κλητός του Θεού,**
στρατιώτες του Ιησού Χριστού
και με το Πνεύμα Του, που είναι μέσα μας,
θα έχουμε νίκη πάντοτε και παντού.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

657. Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣΑΙ ΙΗΣΟΥ

“Our Banner”

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

Ερμηνεία - Φωνητικά: Ομάδα λατρείας ekxe.gr

1. **Η σημαία μας είσαι Ιησού μας,**
η ρομφαία μας είσαι Χριστέ,
στράτευμα ο λαός Σου, ένα σώμα,
προχωρούμε μ' Εσέ στρατηγέ.

Με μια πίστη μπροστά προχωράμε,
η φωνή μας ηχεί σαν τη σάλπιγγα,
κάθε γίγαντα υπερνικάμε,
στ' όνομά Σου, Ιησού βασιλιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι άγιος, πανίσχυρος,
Κύριος δυνάμεων, ο Γιάχβε Σαβαώθ. (2)

2. **Κάθε φρούριο κατασυντρίβεις,**
κάθ' εχθρό μας Εσύ πολεμάς.
Τον δρόμο Εσύ μας ανοίγεις,
για να εισέλθουμε εις τα ένδοξα.

Μες τον θρόνο Σου μας αναπαύεις,
μας πλουτίζεις με ουράνια αγαθά,
για τη δόξα Σου μας ετοιμάζεις,
Ιησού, ένδοξε βασιλιά.

658. ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΜΟΥ ΦΟΡΑΩ

“As One Body” (Σαν ένα σώμα)

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr, 2023

1. **Την πανοπλία μου φοράω**, Εσένα Κύριε ακολουθώ, στρατιώτη Σου με κάνεις ισχυρό, μες στο άγιο στράτευμά Σου παίρνω θέση και εγώ, στη μάχη μέσα τώρα προχωρώ.

Προπορεύεσαι μπροστά μας, είσαι ο μέγας στρατηγός, η φωνή Σου ηχεί σαν κεραυνός. Ακολουθούν οι σαλπικτές Σου, γίνεται αλαλαγμός, φόβος πλημμυρίζει τον εχθρό.

ΕΠΩΔΟΣ

Σαν έναν σώμα βαδίζει ο «Ισραήλ», στη «Χαναάν τώρα μας οδηγείς. Ο «Υιός ο άρσεν», ο πολεμιστής, θα υπερνικήσει με Εσένα Λυτρωτή.

2. **Στο όνομά Σου Ιησού μας κατακτούμε** αυτή τη γη, το Πνεύμα Σου νικάει στη μάχη αυτή. Κάθε γίγαντα συντρίβεις, κάθε εχθρό νικάς Εσύ, η δύναμή Σου είναι τρομερή.

Κάθε Ιεριχώ γκρεμίζεις, σείεται όλη η γη, τη δόξα Σου γνωρίζουν όλοι οι λαοί. Πλήθη σώζονται και ψάλλουν το όνομά Σου Λυτρωτή, σωτηρία κάνεις θαυμαστή.

659. ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΣΑ

Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

Με εξουσία μες στην καρδιά αποφασίσαμε με χαρά να αντιστεκόμαστε στον εχθρό και να υψώνουμε τον Χριστό,**τον Ιησού Χριστό!** (χ7)

Και σ' όλα θάμαστε νικητές σε κάθε μάχη θριαμβευτές,
θα καταστρέφουμε τον εχθρό και θα υψώνουμε τον Χριστό,
....τον Ιησού Χριστό! (χ7)

Με πνεύμα, σώμα και ψυχή, ας διακηρύξουμε μαζί,
πως ο Ιησούς Χριστός θάρθει σύντομα πάλι στη γη,
...σύντομα πάλι στη γη, ...σύντομα πάλι στη γη!

(ΙΕ:1 /ΙΣΤ:6)

660. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Του Χριστού όλοι εμείς, είμαστε στρατιά,**
μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά.
Ο Χριστός πάει μπροστά, φεύγει η σκοτεινιά,
τίποτα στη ζωή δεν μας σταματά.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλοι μαζί με μια ψυχή μπροστά,
με την αγάπη για τη λευτεριά,
για μεγάλη αιώνια νίκη, ζωή στην ξαστεριά.

- 2. Με χαρά στην καρδιά πάμε για σπορά,**
στου Θεού τον αγρό σκάβουμε σκληρά
Χέρι - χέρι όλοι εμείς, χαρωποί δρομείς,
με τη δάδα ψηλά, φώτα της ζωής.
- 3. Στράτευμα μαχητών μ' όπλα φωτεινά,**
στόχοι μας οι κορφές, τα ψηλά βουνά.
Κει τ' αγέρι φυσά πάνω στο Σινά,
του Θεού η φωνή φτάνει στην καρδιά.
- 4. Κι αν ο κόπος βαρύς γέρνει το κορμί,**
του Χριστού η λαλιά με παρηγορεί.
Κάθε μέρα αποχτώ μύριους θησαυρούς,
μέχρι να 'ρθει η αυτή κει στους ουρανούς

661. ΚΙ ΑΝ ΜΥΡΙΟΙ ΕΡΘΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι: FREDA TAPP E. - Ελλην.στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- 1. Κι αν μύριοι έρθουν εναντίον μου**
 και στράτευμα σταθεί να με κυκλώσει!
 Κι αν μύριοι έρθουν εναντίον μου
 και στράτευμα σταθεί να με κυκλώσει!

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Εσύ, Ιησού, είσαι η ρομφαία μου,
 εχθρό ποτέ δεν θέλω φοβηθεί,
 το όνομά Σου είναι η σημαία μου,
 με αυτήν ο εχθρός μου θέλει νικηθεί.

- 2. Είναι γραμμένο μες στο Λόγο Σου,**
 ο ένας χίλιους θα κατατροπώσει
 και δυο πιστοί αν πολεμούν μαζί,
 το Πνεύμα Σου μυριάδες θα εξοντώσει.

- 3. Και αν η κόλαση όλη εγερθεί**
 κι ο θάνατος το στόμα του ανοίξει,
 την εκκλησία για να καταπιεί,
 τον Λόγο του Θεού να καταπνίξει,

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Απ' όλους τους αγίους τότε θα ακουστεί
 μέσα στην παρουσία του Ιησού:
 «Πού είναι, θάνατε, το κέντρο σου;
 Πού είναι τώρα, Άδη, η νίκη σου;».

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Εσύ Ιησού, είσαι η ρομφαία μου...*(επανάληψη)*

«Εγώ επαγίασα και εκοιμήθην· εξηγέρθην· διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθῆ ἀπό μυριάδων λαοῦ των αντιπαρατασσομένων κατ' ἐμοῦ κύκλω.....» (Ψαλμός Γ/3:5-6)

662. ΗΡΘΕ ΦΩΣ, ΗΡΘΕ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»

1. **Χωρίς σκοπό,**
γυρνούσα μόνος μες τον κόσμο αυτό,
έφαχνα νάβρω κάτι για να κρατηθώ.
Είχα λεφτά και αυτοκίνητα και πλούτη πολλά,
μα, όλα για μένα άχρηστα και απατηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Όσπου μια μέρα ήρθε «φως», ήρθε ο Θεός
κι έλαμψε μες την καρδιά μου,
φως είν' ο Χριστός, γέμισ' όλα τα κενά μου.

2. **Ήμουν σκυφτός,**
και προσευχόμουνα γονατιστός,
ήθελα να γνωρίσω «ποιος είναι ο Χριστός!»
Ήξερα πως ο εαυτός μου είναι τόσο μικρός,
Ήξερα πως μες την καρδιά μου είμαι κενός.
3. **Έλεγα πως,**
θα με δεχτεί εμένα ο Θεός,
γιατί ήμουν τόσο, τόσο, τόσο αμαρτωλός.
Ένιωθα μέσα στη συνείδησή μου ένοχος,
ένιωθα βάρος κι ήμουν πάντα σκυθρωπός.

663. ΘΑ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ουράνιε Πατέρα δεν μπορώ να καταλάβω,
πως μπορούσα να υπάρχω και να ζω χωρίς Εσέ.
Τώρα όμως μ' έκανες παιδί Σου,
μ' έφερες κοντά Σου, και δεν είμαι μόνος πια,
διότι έχω Εσένα πάντα.

Θα Σε λατρεύω Κύριέ μου,
λατρεύω Κύριέ μου, λατρεύω Κύριε αιώνια.

Θα Σε δοξάζω Κύριέ μου,
Δοξάζω Κύριέ μου, δοξάζω Κύριε αιώνια.

664. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Είσαι το φως του κόσμου, είσαι η αγάπη στις καρδιές,
είσαι το φως του κόσμου, είσαι το φως της ζωής.
Είσαι Εκείνος που μας δείχνει το δρόμο Σου σωστά,
είσαι Εκείνος που μας φέγγει για να βαδίζουμε σωστά.

Είσαι η αγάπη της ψυχής μας, είσαι το φως στις καρδιές,
είσαι η αγάπη που δίνουμε στους άλλους,
είμαστε μικροί και μας λες μεγάλους.

Ταπεινά Σ' ευχαριστούμε, ω Κύριέ μας Σ' αγαπούμε,
δείχνε μας πάντοτε το δρόμο, μαζί με Σένα οδοιπορούμε.
Είσαι το φως κι είμαστε αχτίδες από την ίδια την πηγή,
ω Ιησού μας Σ' αγαπούμε, Κύριός μας είσαι μόνο Εσύ.

665. ΒΑΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ/ΕΑΕΠ, 1991

- 1. Βαριές αλυσίδες δεμένη η ψυχή**,
ζούσαμε σε μια φυλακή.
Κάποιος μας έδωσε νέα φτερά,
για να πετάξουμε ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Τώρα πετάμε για τη νέα γη και ο Χριστός μας οδηγεί.
Έβαλε μέσα μας νέα καρδιά και τ' άγιο Πνεύμα κυβερνά.

- 2. Τα πάθη μας όλα κρύβαν το φως**,
πούναι ο Ιησούς Χριστός.
Αυτός μας ελύτρωσε απ' τη σκλαβιά,
μας χάρισε τη λευτεριά.
- 3. Στα χέρια κρατάμε το φως τ' ουρανού**,
πούναι ο Λόγος του Θεού.
Αυτός και το Πνεύμα Του μας οδηγεί,
μας οδηγεί στη νέα γη.

(A:19 /ΙΔ:160 /FA MAJ)

666. ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΜΕΝΕΙ

Μουσική: J.W.PETERSON - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

1. Πάντα θα μένει στο νου ζωηρή,

όμορφη μέρα γλυκιά,
 λάμπει αξέχαστη και θαυμαστή,
 πάντοτε μες την καρδιά.

Τότε που βάδιζα δίχως σκοπό,

προς του χαμού τον γκρεμό,
 Τότε που βρήκε ο σωτήρας και μένα
 τον άθλιο κι αμαρτωλό.

ΕΠΩΔΟΣ

Αξέχαστη μέρα, ξεχωριστή,
 ο ουρανός ήρθε κάτω στη γη,
 μου έγινε ο Χριστός, σωτήρας μου πιστός,
 τι ευτυχής, δόξα, είμ' ευτυχής.

2. Μέρα που άρχισ' εντός μου να ζει,

ο λυτρωτής μου Χριστός,
 μέρα που άρχισα να περπατώ
 μες της αλήθειας το φως.

Πώς να ξεχάσω σαν ήρθ' ο Χριστός

στο σκοτεινό μου κελί
 κι είπε πως είμαι ελεύθερος να βγω,
 να ζήσω μια νέα ζωή.

3. Μέρα που φέρνει γλυκιά θαλπωρή,

μες τη φτωχή μου καρδιά
 και με το φως της σκορπίζει εδώ,
 κάθε μου θλίψη βαριά.

Μέρα που υφαίνει στο μέλλον για με

κάποια ελπίδα γλυκιά,
 όταν ο Κύριος μ' όλη την δόξα,
 θαρθεί να με πάρει ψηλά.

667. ΣΑΝ ΑΘΛΙΟΣ ΚΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Σαν άθλιος κι αμαρτωλός,**
περιπλανιόμουνα και χανόμουνα,
η δυστυχία κι ο καημός,
δεν μ' άφηναν να δω το φως.

Ωσπου μια μέρα ξαφνικά,
όταν η φθορά έφτασε ψηλά,
νάτος μπροστά μου γελαστός,
μ' αγκάλιασε ευσπλαχνικός.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα τραγουδώ για τον Κύριο, τον αιώνιο Θεό,
την αγάπη Του και πάλι, πώς να φθάσω κοντά,
στη δικιά Του χαρά, στην αγκάλη. (2)

2. **Με έπλυνε και μ' έλουσε,**
μ' ευσπλαχνίστηκε, δε μ' απέρριψε,
με δέχθηκε και στοργικά
μου γιάτρεψε την άρρωστη καρδιά.

Τώρα μαζί Του προχωρώ,
μες το δρόμο Του, στην αλήθεια Του
κι ευτυχισμένος καρτερώ,
την ώρα που θα μπω στον ουρανό.

(B:126 /Θ:30)

668. ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ

"At Calvary" 1895

Μουσική: D.B.TOWWNER - Στίχοι: Γ.Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ /Μ.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
CD 02 «ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. **Ήμουν δυστυχής χωρίς Χριστό,**
δεν εγνώριζα για το Θεό,
ότι ο Χριστός μας πέθανε, *στο Γολγοθά'!*

ΕΠΩΔΟΣ

Έλεος και χάρη στη ζωή,
έλαβα κι εγώ παντοτινή,
βρήκα άφεση αμαρτιών, *στο Γολγοθά'!*

2. **Ήμουν κάποτε κι εγώ τυφλός,**
ένας άθλιος αμαρτωλός
κι όμως μ' έσωσε ο Ιησούς, *στο Γολγοθά'!!*
3. **Τον Χριστό μου τώρα αγαπώ,**
και γι' Αυτόν θέλω να μαρτυρώ,
πέθανε για τους αμαρτωλούς, *στο Γολγοθά'!!*

669. ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1981

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Μόνο Εσύ με πλημμυρίζεις Θεέ μου**
με τη δική Σου τη χαρά,
μόνο Εσύ με πλημμυρίζεις Πατέρα
και μ' αλαφρώνεις την καρδιά.
Και αν μου έρθουνε παγίδες
κι αν με βρούνε συμφορές,
με το δικό Σου χέρι πάντα, Θεέ μου,
σκορπίζεις μακριά αυτές.
2. **Έρχονται μέρες στη ζωή μου, Θεέ μου,**
που είναι μαύρες, πονηρές
και με γεμίζουν με άγχος, Πατέρα,
σκορπίζουν όλες τις χαρές.
Μα, τότε πάλι γονατίζω
στο θρόνο Σου τον άγιο,
και την ακτίνα του φωτός Σου, σαν βλέπω,
αρχίζω να λαμποκοπώ.
3. **Έχει ο Χριστός στον ουρανό Του για μένα,**
όσα η καρδιά μου επιθυμεί,
με φύλαξε απ' το σκοτάδι για πάντα
και τη ζωή μου χορηγεί.
Και σαν μια μέρα τελειώσω
το έργο του Θεού εδώ,
τότε Εκείνος θα μου πει «ξεκουράσου
για πάντα, εδώ τον ουρανό».

670. ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1971

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - Ερμηνεία: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

Πάει καιρός που έδωσα, τη ζωή μου εις τον Χριστό και από τότε με κρατεί, μην πέσω στο γκρεμό.
Τον δοξασμένο Κύριο, εγώ θα ανυμνώ,
επειδή μ' ελευθέρωσε από αιώνιο χαμό.

Βλέπω πάντα το χέρι, του άγιου λυτρωτή,
που με αγάπη αιώνια, βαστάζει την ψυχή.
Βλέπω αιώνια δόξα, επάνω στα ψηλά,
που θα με ανεβάσει, σε άγια αγαθά.

Ω, η πληγή του Ιησού, δοξάζει το έργο Του,
και με το αίμα του σταυρού, αγιάζεται το έργο μου.
Με ντύνει δικαιοσύνη και με παρηγορεί,
μου βάζει λάδι στις πληγές και με ζωογονεί.

Ω λυτρωτά, γαλήνη μου, πλησιάζω τον Γολγοθά,
εκεί που είναι η δύναμη και η γλυκιά χαρά.
Με τι σοφία μ' οδηγείς, μες τα θολά νερά,
μέχρι να έρθει η ώρα, που θα με πάρεις ψηλά.

671. ΣΑΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΝΙΩΘΕΙ

“You Raise Me Up” -

Μουσική: ROLF LOVLAND - Αγγλικοί στίχοι: BRENDAN GRAHAM 2002

Απόδοση στα Ελληνικά: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

Ερμηνεία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ - YouTube: Tatiana Manolidou

Σαν η ψυχή μου νιώθει κουρασμένη,
όταν προβλήματα βαραίνουν την καρδιά,
στη σιγαλιά στέκομαι μονάχη,
μέχρι ναρθείς κοντά μου να σταθείς.

Πάνω από όρη περνώ μόνο μαζί Σου
πάνω από κύματα μαζί Σου περπατώ,
δυνατή στα χέρια Σου όταν είμαι,
κάθε μου εμπόδιο μπορώ και ξεπερνώ,
μαζί Σου μόνο στα σύννεφα πετώ.

672. ΣΑΝ ΓΗ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙ (ΙΣΤ:1)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

1. **Σαν γη που ποθεί του Μαγίου τη βροχή,**
Εσένα Χριστέ μου διψά η ψυχή.
Ω, στάλαξε μέσα μου θείες χαρές,
ας έρθουν της χάρης Σου αύρες γλυκές

ΕΠΩΔΟΣ

Ω λυτρωτή μου, Σ' αγαπώ, με όλη την καρδιά,
το πρόσωπό Σου λαχταρώ, κοντά Σου βρίσκω τη χαρά.

2. **Σαν στάχυ που γέρνει στο χώμα δειλά,**
μπροστά Σου λυγά η δική μου καρδιά.
Γεμάτη με μύρα λατρείας, ψαλμούς,
ας φτάσει ο ύμνος μου στους ουρανούς.
3. **Σαν το περιστέρι του Νώε πετώ,**
κοντά Σου σωτήρα, ειρήνη να βρω.
Δεν βρήκα στη γη αποκούμπι, κλωνί,
μες την αγκαλιά Σου το φως, η ζωή.

(B:241 /Γ:120 /Η:352 /Θ:113 /ΙΔ:147)

673. ΧΡΙΣΤΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΕΚΤΗΣΑ

Μουσική: J. Mc GRANAHAN - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

1. **Χριστέ σε Σε απέκτησα,** ειρήνη και χαρά
και φέρω εις τα στήθη μου καρδιά καθαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Κανείς πλην του Χριστού, κανείς δεν μ' ικανοποιεί,
χαρά, αγάπη και ζωή, Αυτός μου χορηγεί.

2. **Ενώ την ευτυχία μου,** ζητούσα για να βρω
το χέρι Του το δυνατό μ' έπιασε απ' τον γκρεμό.
3. **Ματαιώς εδοκίμασα,** τη δίψα της ψυχής
να σβήσω εις τα πράγματα, τα πρόσκαιρα της γης.
4. **Η χάρη Σου άνοιξε,** τυφλούς μου οφθαλμούς
και βρήκα την αγάπη Σου κι ευσπλάχνους οικτιρμούς.

(B:211 /Γ:107 /Η:134 /ΛΑ ΜΑJ)

674. ΟΠΟΙΟΝ ΦΙΛΟ ΕΥΡΗΚΑ

Μουσική: G.C.STEBBINS - Στίχοι: ΑΠ.ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

1. **Οποίον φίλο εύρηκα, ω πως να Τον υμνήσω,**
μ' αγάπησε προτού εγώ, τη χάρη Του γνωρίσω.
Κανείς δεν θα μπορέσει πια, τα βάθη να μετρήσει
και από την αγάπη Του, ψυχή μου να χωρίσει.
2. **Οποίον φίλο εύρηκα, πολύτιμό Του αίμα,**
το έχυσε «υπέρ εμού» κι έγινε Αυτός το θύμα.
Ό,τι κι αν έχω εις Αυτόν, προσφέρω σαν θυσία,
σώμα, ψυχή, ζωή, ισχύ, πολύτιμη αξία.
3. **Οποίον φίλο εύρηκα, πιστό αγαπημένο,**
σοφό μου σύμβουλο, ευθύ, πολύ δοκιμασμένο.
ουδείς θα δυνηθεί ποτέ, ψυχή μου να πλανήσει,
και από της αγάπης Του ποτέ, να με στερήσει.

(Γ:69 /Η:126 /ΙΔ:170)

675. ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ**“What a Friend We Have in Jesus”**

Μουσική: CHARLES C.CONVERGE (1832-1918) - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Αγγλικοί στίχοι: JOSEPH MEDLICOTT SCRIVEN (1820-1886)

CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Πόσο μέγας είσαι φίλος,** λατρευτέ μας Ιησού,
πόση χάρη και αγάπη, δίνεις εις τον βίο μου,
πόση της ψυχής γαλήνη, μας προσφέρεις διαρκώς,
και με Πνεύμα μας πληρώνεις για να φέρουμε καρπό.
2. **Μας αφήνουνε οι φίλοι,** καταφεύγουμε σε Σε,
όταν πειρασμοί ποικίλοι, όταν θλίψεις περισσές,
όταν λύπες απειλούνε, καταφεύγουμε σε Σε,
και χαρές όταν θα ρθούνε, πάλι σπεύδουμε προς Σε.
3. **Όταν βάρη εις Εσένα,** φέρουμε στην προσευχή,
τότε εις το πρόσωπό Σου χάρη ακτινοβολεί,
όλες μας τις αμαρτίες, εξαλείφεις Συ Χριστέ
κι όλες μας τις ανομίες, εμείς φέρνουμε σε Σε.

(B:30 /Γ:101 /Η:319 /ΙΔ:233 /ΜΙ ΜΑJ)

676. ΔΕΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΟΜΑΙ ΧΡΙΣΤΕ**“At The Cross”**

Μουσική: WILLIAM B. BRADBURY (1816-1868) - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
 Αγγλικοί στίχοι: ISAAC WATTS (1674-1748)
 CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Δεν επαισχύνομαι Χριστέ να Σε ομολογώ,**
ούτε το έργο Σου ποτέ, θα παύσω να αινώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Στον σταυρό προσελθών, απηλλάγην ευθύς
 εκ του βάρους εμού του φοβερού
 και εκεί βρήκα ειρήνη ψυχής
 και τώρα είμαι όλως ευτυχής.

- 2. Το όνομά Σου, ω Χριστέ, ελπίδα της ψυχής**
και Συ στην ώρα των μαχών, είσαι ο λυτρωτής.
- 3. Οι υποσχέσεις Σου Θεέ, είν’ όλες αληθείς,**
και ο ελπίζων επί Σε, πάντα είν’ ασφαλής.

677. ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΕ ΕΙΔΑ

Μουσική: B.LILLENAS - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

CD 02 «ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΝΩΓΙ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ / YouTube: Filadelfos TV-music

- 1. Μεσ στις ζωής το δρόμο, τα βάρη μου πολλά,**
χαμένος μεσ τον κόσμο, χωρίς καμιά χαρά,
μα σαν Σε πρωτοείδα την πόρτα να χτυπάς,
αλάφρωσαν οι πόνοι κι οι θλίψεις της καρδιάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Χριστέ μου σαν Σε είδα γλυκά να μου μιλάς,
 γονάτισα με πίστη, στα πόδια Σου με μίας.
 Μου πήρες το φορτίο, που το ’νιωθα βαρύ
 και μούδωσες μ’ αγάπη τη νέα τη ζωή.

- 2. Και τώρα σαν βαδίζω, χαρούμενος κοιτώ**
τ’ ολόλαμπρό Σου αστέρι, ψηλά στον ουρανό,
τα ίχνη Σου Χριστέ μου, παντού είναι βαθιά,
στο δρόμο της ζωής μου και μέσα στην καρδιά.

(Γ:99 /ΙΔ:210)

678. ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ**“He Hideth My Soul”**

Μουσική: J.KIRKPATRICK - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

- 1. Πολύτιμος Κύριος είν’ ο Χριστός,**
σωτήρας σε με θαυμαστός,
ψυχή μου φυλάττει και παρηγορεί,
χαρά διαρκή χορηγεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Ψυχή μου φυλάττει και την ευλογεί,
χαρά διαρκή χορηγεί.
Στηρίζει και πάντα με παρηγορεί,
μ’ ευφραίνει και με οδηγεί.

- 2. Πολύτιμος Κύριος είν’ ο Χριστός,**
σηκώνει το βάρος μ’ Αυτός,
Αυτός με στηρίζει και πάντα κρατεί,
δεν θέλω ποτέ σαλευθεί.
- 3. Ευλόγει ψυχή μου και μη λησμονείς**
δοτήρα παντός αγαθού,
μη παύσεις ουδέποτε ν’ απαριθμείς
τις ευεργεσίες Αυτού.

(B:206 /Γ:43)

679. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΟΤΕ

Μουσική: G.C.STEBBINS - Στίχοι: Μ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ

- 1. Δεν είναι δυνατόν ποτέ,** να περιγράψω ζωηρώς,
τι έκαμ’ ο Χριστός σ’ εμέ και πως με έφερε στο φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, πόσον είμαι ευτυχής, με έσωσε ο λυτρωτής
και δεν θα παύσω προχωρών, για ν’αφιχθώ στον ουρανό.

- 2. Την άπειρη αγάπη Του,** την τόση ευσπλαχνία Του
θα διηγούμαι πανταχού, δόξα στο όνομα Αυτού.
- 3. Ο θείος λόγος της Γραφής,** είναι ο άρτος της ζωής,
προς το Χριστό με οδηγεί και προς τα άνω με καλεί.

680. ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Π' ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, 1997

CD 06 «ΜΕ ΒΡΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. Σαν τον ήλιο π' ανατέλλει

σε απέραντες κοιλάδες,
έτσι ήρθες και ανέτειλες κι Εσύ.
Σαν βροχή που πέφτει επάνω
στο ξερό το χώμα ήρθες
και μας δρόσισες Ιησού μου λυτρωτή.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Είσαι Συ, δεν είναι άλλος,
είσαι Συ Θεός μεγάλος
είσαι μέσα σ' όλα που έφτιαξες Εσύ,
είσαι ο μόνος που αξίζει,
είσαι ο μόνος που φωτίζει
είσαι Συ νερό που πίνει η ψυχή.

2. Σαν φωτιά που μας ζεσταίνει

στο χειμώνα που βαραίνει,
έτσι ήρθες και μας ζέστανες Εσύ.
Σαν το φως που μας φωτίζει
και τα χρώματα χαρίζει,
έτσι ήρθες μας χρωμάτισες κι Εσύ.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Είσαι Συ, δεν είναι άλλος.....

Είσαι πιο λαμπρός κι από το φως,
είσαι η αλήθεια κι η οδός,
είσαι ο βασιλιάς της δόξας, ο Θεός,
είσαι ταπεινός, είσαι καλός,
είσαι ο αμνός ο τρυφερός,
είσαι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός.

Είσαι Συ, δεν είναι άλλος.....

(Ε:85 /ΙΔ:153 /RE Β ΜΑΙ)

681. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΠΟΤΕ ΜΟΥ

Μουσική: W.G.TOMER,1883 - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

1. **Δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ**
που θλιμμένος μόνος ζούσα
και χαρά αναζητούσα,
δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Στον Χριστό, στον Χριστό, τη ζωή μου χρεωστώ,
και στον κόσμ' αυτό θα ζητώ, μέχρι τέλους να με βρει πιστό.

2. **Δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ**
πούψαχνα μες το σκοτάδι
νάβρω φως, κάποιο σημάδι,
δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ.
3. **Δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ**
στην ψυχή μου πως διψούσα,
το νερό πως λαχταρούσα,
δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ.

682. ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

Μουσική: ALEXANDER LEE - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

1. **Το ακριβό μαργαριτάρι**, Κύριέ μου είσαι Συ,
στου κόσμου μέσα το σκοτάδι,
λάμπεις ελπίδα μου χρυσή.

ΕΠΩΔΟΣ

Μες στη ζωή μόνον Εσύ λάμπεις σαν φως μες τη ψυχή.
Ο φάρος είσαι στο σκοτάδι, η άγκυρα στην παραχή.

2. **Το ακριβό μαργαριτάρι**, που βρήκα μέσα στη ζωή,
μες τα φθαρτά αυτού του κόσμου,
ο θησαυρός μου είσαι Συ.
3. **Τον κόσμο όλο έχω αφήσει**,
για να κερδίσω μόνον Εσέ,
είσ' η χαρά μου κι η ελπίδα κι η παρηγοριά, Χριστέ.

683. ΚΑΘΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΩΣ

“Duke Street”

Μουσική: J.HATTON - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

Καθώς ο ήλιος λαμπρώς, τους ουρανούς πληροί φωτός,
ομοίως μέλλει κραταιώς να βασιλεύσει ο Χριστός.

Και προς Αυτόν παντοτινά θα στέλνεται προσευχή,
το δ' όνομά Του, πας λαός, παν έθνος θέλει ευλογεί.

Ύμνοι γλυκείς πολλών λαών θα αντηχούνε υψηλά,
φωνές νηπιών προς Αυτόν θα κράζουε το «ωσαννά».

Ο δίκαιος θέλει ανθεί, οι δέσμιοι απ' τα δεσμά,
ελεύθεροι θα έχουνε ανάπαυση παντοτινά.

Προς το σωτήρα οι λαοί, ας ψάλλουν ένδοξη ωδή,
ας Τον υμνούν οι άγγελοι κι ας αντηχεί όλη η γη.

684. ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1998

CD 08 «ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΗΧΕΙ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ψάλλω σε Σένα, γιατί Εσύ μ' αγαπάς
την καρδιά μου γεμίζεις, στα χέρια Σου με κρατάς.
Όταν νιώθω τη ζωή μου να χάνεται,
Εσύ είσ' η ελπίδα μου, ο Θεός μου,
Ιησούς ο νικητής.

Ψέματα και αμαρτίες

δεν ανήκουν πια στο λόγο μου,
μ' έβγαλες από το σκότος και απ' τη σκιά του θανάτου.

Θα Σ' ευλογώ γι' αυτό Χριστέ

και η ψυχή μου θέλει Σε αινεί
στον κόσμο αυτό, το φως Σου είμαι εγώ,
γι' αυτό θα λάμπω και Σε θα υμνώ.

685. ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ

“Shine Jesus, shine”

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Θεέ μου τώρα το φως Σου λάμπει**
λάμπει η αγάπη Σου στο σκοτάδι,
Ιησού είσαι ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,
η αλήθειά Σου ελευθερώνει,
λάμπσε σε με, μέσα από με!

ΕΠΩΔΟΣ

Λάμπσε Ιησού κι ας φανεί όλη η δόξα Σου.
Πνεύμα Θεού φύσηξε ξανά
κι οι ποταμοί της αγάπης και του ελέους
σ' όλη τη γη τώρα ας ξεχυθούν.

- 2. Μπαίνω μες στη λαμπρότητά Σου,**
απ' τις σκιές μπαίνω μες στο φως Σου,
με το αίμα τ' Αμνού, ζω κοντά Σου.
Ψάξε με τώρα και κάθε σκοτάδι,
βγάλε Ιησού απ' την καρδιά.
- 3. Σαν τη λάμψη Σου εμείς κοιτούμε**
και το φως ακτινοβολούμε,
προχωρούμε από δόξα σε δόξα
και η ζωή μας εκπέμπει Εσένα,
λάμπσε σε με, μέσα από με!

686. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΜΕ (DO MAJ)

Μουσική: RALPH CARMICHAEL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Σ' είδα μες στ' αστέρια τ' ουρανού,
ήσουν στη φωνή του κεραυνού,
μες τα πέλαγα και στις στεριές, Σ' έβλεπα Χριστέ.
Πόσο θαύμαζα τα έργα Σου,
πόση δύναμη στα χέρια Σου,
και σκεφτόμουν κι έλεγα Χριστέ «Τι είσαι Συ για με;»

Ώσπου κάποια μέρα στο σταυρό,
 ω, γλυκέ Χριστέ, Σ' ευχαριστώ,
 βρήκα πλέρια την αγάπη Σου,
 με πίστη στην καρδιά, ακούμπησα τα βάρη.
 Τώρα είσαι ο ουρανός για με,
 τώρα ελεύθερος πετώ Χριστέ,
 κράτα πάντοτε το χέρι μου, **είσαι το παν για με.**

687. ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕ ΥΨΩΝΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ
 CD 01 «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», 2013

- 1. Με το χέρι Σου μ' ελευθερώνεις**
 με τη χάρη Σου με λυτρώνεις,
 δίνεις φως στο δικό μου το σκοτάδι,
 την ψυχή μου έχεις βγάλει απ' τον Άδη.

ΕΠΩΔΟΣ

Με τα μάτια της καρδιάς μου,
 βλέπω θαύματα δικά Σου.
 με τα μάτια της ψυχής μου, Σε αγίζω Ιησού μου.

Με αγάπησες και μούδωσες φτερά,
 με συγχώρησες, τώρα ψάλλω δυνατά:

***«Μέσα στην καρδιά μου έχεις έρθει,
 τ' άγιο Πνεύμα με κατέχει,
 μέρα και νύχτα δοξάζω, τ' όνομά Σου αλαλάζω.
 Μες τα χέρια Σου μ' έχεις πλάσει,
 τη ζωή μου έχεις αλλάξει,
 τη μορφή Σου βλέπω στο θρόνο,
 ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕ ΥΨΩΝΩ.....»***

- 2. Ήρθες Κύριε στη γη για να σώσεις,**
 αμαρτίες για να σηκώσεις,
 στο σταυρό το αίμα Σου για να χύσεις,
 και για πάντα να μας καθαρίσεις

688. ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΩ

Μουσική - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ, 1999
Ερμηνεία: ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

- 1. Θέλω να Σε υμνώ,** θέλω να Σε λατρεύω,
το όνομά Σου να αινώ, το άγιο το δοξασμένο.
Για την αγάπη να μιλώ
που κάρφωσε τα δυο Σου χέρια,
τα δυο Σου πόδια στο σταυρό,
για να πετώ εγώ στ' αστέρια.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, έλα Ιησού, ένδοξε λαμπρέ Θεέ μου,
λυτρωτή μου, Κύριέ μου.
Ιησού, έλα Ιησού, Σε καλεί το Πνεύμα νάρθεις
και η νύμφη πάλι νάρθεις Ιησού.

- 2. Ο πόνος Σου για μας χαρά,**
έγινε τώρα και υμνούμε
και ψάλλουμε το «ωσαννά»
σε Σένα που αγαπούμε.
Σε περιμένουμε ναρθείς
και με λαχτάρα καρτερούμε
το πρόσωπό Σου το γλυκό,
στο μεσουράνημα να δούμε.

689. ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ (ΙΔ:2141)

Μουσική: Η.ΡΕΚΙΝΣ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

- 1. Τι ωραία γίνετ' η ζωή μας,**
όταν την εμπνέει ο Θεός.
Τι χαρά στη συναναστροφή μας,
όταν είναι στο μέσον ο Χριστός.
Μόνον η πνοή του Κυρίου, δίνει τη γλυκιά τη χαρά,
μόνον η ουράνια αχτίδα, μας μεταμορφώνει βαθιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι το μυστικό, είναι ο Χριστός,
είναι ο Χριστός η χαρά μας
και η λύτρωση είν' ο Χριστός.

2. **Όλοι με το αίμα λυτρωμένοι,**
 αδελφοί εν Χριστώ Ιησού.
 Με αγνή αγάπη ενωμένοι
 οικογένεια του ουρανού.
 Με το μυστικό της καρδιάς μας,
 τη γλυκιά ελπίδα τ' ουρανού,
 ας χαρούμε τώρα εδώ στον κόσμο
 με χαρές και αγάπη Χριστού.

690. ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ

“Barouh Hashem Adonai” 1982

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

CDmp3 «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Ποιος είμαι εγώ, για να μπω στο λαό Σου,**
 σ' αυτούς που Εσύ αγαπάς;
 Πως θα μπορούσα να γίνω δικός Σου,
 να ζήσω αυτό που ζητάς;
Πως ένας ξένος που ήρθα απ' τα έθνη,
 να μπει σε γενιά θεϊκή;
 Μέσα στη χάρη με κάθισες πλάι
 στο θρόνο που κάθεται Εσύ!

ΕΠΩΔΟΣ

Ευλογημένη Θεέ, ευλογημένη Θεέ,
 τ' όνομά Σου ας λάμπει παντού,
 Αδονάι, Θεέ τ' ουρανού.

2. **Πως η καρδιά Σου μ' αγάπησε τόσο,**
 που ήρθες ο ίδιος στη γη;
 Και με το αίμα Σου πλήρωσες,
 όσα χρωστούσα από την αρχή.
Το παραπέτασμα έχει σκιστεί πια,
 κι απόκρυφα βγήκαν στο φως.
 Μέσα απ' τη νίκη Σου μ' έχεις λυτρώσει,
 και είμαι δικός Σου λαός.

691. ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
CD «ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ»

1. **Κύριε είσαι η ζωή μου** και η ειρήνη μες στην ψυχή, δίνεις δύναμη, ελπίδα κι ευτυχία παντοτινή.

ΕΠΩΔΟΣ

Γι' αυτό θα ψάλλω μέσα απ' την καρδιά μου,
είσαι ο Θεός μου ο ευλογητός (...ο θαυμαστός).
Τιμή και δόξα αιώνια σε Σένα,
γιατ' είσαι Πατέρας,
με στοργή πολλή κι αγάπη αληθινή,
φροντίζεις για το κάθε τι,
πιστός και δίκαιος Κύριος.

2. **Κάθε πρόβλημά μου λύνεις,**
και μου δίνεις ανάπαυση,
θάρρος πάντα μου χαρίζεις, στηρίζεις μες τη ζωή.

692. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Αλληλούια, κάθε λεπτό, ευλόγει τον Θεό,

αλληλούια, ευλόγει πάντοτε και παντού.
θα Τον υμνώ, θα δοξολογώ, θα πω την πίστη μου,
θα τραγουδώ, ευλογώ, μιλώ, ευλογώ, φωνάζω,
να ψάλλω τη χαρά.

Θα μαρτυρώ για Κείνον, όπου κι αν ευρεθώ,

ναι, όπου κι αν ευρεθώ, ναι όπου κι αν ευρεθώ.
Θα μαρτυρώ για Κείνον, όπου κι αν ευρεθώ,
για τον Χριστό θα εργαστώ.

Ναι θα ψάλλω τη χαρά, θα ψάλλω τη χαρά,

γιατί ο Χριστός με αγαπά. Ο Λόγος του με οδηγεί,

μου λέει για τον ουράνιο Λυτρωτή,
στη γη μας ήρθε για να σταυρωθεί.
Στον σταυρό εβρήκα λύτρωση,
την ζωή εβρήκα στον Χριστό
και τώρα πάμε για τον ουρανό.....

Πάμε για τον ουρανό,
πάμε για τον ουρανό,
ψάλλω «δόξα», ψάλλω «δόξα»,
πάμε για τον ουρανό. (2)

693. ΤΟ ΦΩΣ ΕΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ

Μουσική: ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

- 1. Σαν φύλλο στον άνεμο,**
στη μπόρα στο χιόνι,
έμοιαζε νάναι η δική μου ζωή,
κορμί απροστάτευτο που όλο ματώνει,
την κάθε ημέρα και μια πληγή.

Καράβι στη θάλασσα το δρόμο του χάνει,
χτυπιέται απ' τα κύματα που το απειλούν,
γυρεύει προσεύχεται να βρει το λιμάνι,
με πόνο και δάκρυ οι μέρες κυλούν.

ΕΠΩΔΟΣ
Το Φως επλημμύρισε, Θεός και αγάπη,
θεράπευσε μέσα μου την κάθε πληγή,
αλήθεια το έζησα δεν είναι απάτη,
πετάω στα σύννεφα δεν είμαι στη γη.
- 2. Φωνή μ' επισκέφτηκε γλυκά μου μιλάει,**
μου λέει: «...Σ' αγάπησα και σε καρτερώ,
για σένα σταυρώθηκα το αίμα κυλάει,
την κάθε αμαρτία Εγώ συγχωρώ!»

694. ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

• Σ' ένα κόσμο ψεύτικο,

άρρωστο και παράλογο, τρελό, γεννήθηκα κι εγώ.
Τριγύρω μου όλοι ψεύτικοι, άρρωστοι και παράλογοι,
τρελοί με ζώνουν και που να κρατηθώ.
Σύγχυση και εξάρτηση, μόνο εκμετάλλευση,
μίσος κι εγωκεντρισμός.
Σ' ένα κόσμο που έχει αλλάξει, κάθε αξία έχει πετάξει,
σαν ένα τρένο σ' εκτροχιασμό.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Βαρέθηκα, βαρέθηκα ν' ακούω τα ίδια και τα ίδια
απ' το ραδιόφωνο, την τηλεόραση,
απ' τους εχθρούς, τους φίλους και τους συγγενείς.
Λοιπόν βαρέθηκα, βαρέθηκα
ν' ακούω τα ίδια και τα ίδια, σειρά μου θα μιλήσω εγώ.

• Κάποιος κάπου κάποτε,

ήρθε και περπάτησε, μίλησε για αιώνια ζωή,
γι' αγάπη και συγχώρεση, για θάνατο κι' ανάσταση,
για μετάνοια και για καινούργια αρχή.
Μα οι άνθρωποι τον μίσησαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν,
τον σταύρωσαν και τον σκότωσαν.
Μα αυτός όπως το είπε, αναστήθηκε και είναι
ανάμεσα μας τώρα ζωντανός!

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Δεν ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια,
απ' το ραδιόφωνο, την τηλεόραση,
τους εχθρούς, τους φίλους και τους συγγενείς.
Ε λοιπόν, δεν ντρέπομαι,
δεν ντρέπομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια,
δεν ντρέπομαι, πιστεύω στο Χριστό!

• Άκου φίλε μου κι εσύ

σ' αυτό το διάβα της ζωής, θα έρθει η στιγμή της εκλογής.
 Νομίζεις είσαι ελεύθερος, δεν θες Θεός ή Διάβολος,
 να κάνει κουμάντο στη δικιά σου την ψυχή.
 Μα δυο δρόμοι μόνο υπάρχουνε
 και όλοι μας διαλέγουμε, τον θάνατο ή την ίδια τη ζωή.
Ποια θα είναι η δική σου απόφαση!!!

695. ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

1. **Στη μοναξιά του κόσμου αυτού σαν περπατώ,**
 νοιώθω το πνεύμα του κακού να κυβερνά,
 να με φωνάζει λίγο να συμβιβαστώ,
 για να με πάει πάλι πίσω αυτό ζητά.

*....Μα τότε θυμάμαι ακόμα μια φορά,
 πως έχω διαλέξει και με δυο λέξεις φωνάζω ξανά:*

ΕΠΩΔΟΣ

«Δεν συμβιβάζομαι» με τον κόσμο αυτό,
 γιατί αποφάσισα Ποιον ακολουθώ,
 ότι κι αν μου συμβεί, πίσω δεν γυρνώ,
 με τον Χριστό μαζί, πάντα θα νικώ.

2. **Πολλοί μου λένε πως είμαι υπερβολικός,**
 πως είμαι απόλυτος και στα άκρα περπατώ,
 μα εγώ ποθώ να ζήσω όπως ο Χριστός,
 γι' αυτό στα αχνάρια τα δικά Του θα πατώ.

*....Και τότε θυμάμαι ακόμα μια φορά,
 πως έχω διαλέξει και με δυο λέξεις φωνάζω ξανά:*

«Σε έθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξύ του λαού μου, διά να γνωρίσης και να εξερευνήσης την οδόν αυτών.....» (Ιερεμίας 5'6:27)

696. ΖΕΙΣ, ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΖΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ
CD 04. «ΖΕΙΣ» - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

1. **ΖΕΙΣ, εξουσιάζεις τις καρδιές μας,**
καρδιές αθάνατες, ψυχές που Σε υμνούν.

ΖΕΙΣ, καρδιοχτυπάς στις συμφορές μας,
με μια αγάπη που την δίνεις,
σ' αυτούς που Σε καλούν.

ΕΠΩΔΟΣ

ΖΕΙΣ, για μένα ζεις και βασιλεύεις,
μες την ουράνια την πόλη,
με τους αγγέλους Σου μαζί.

ΖΕΙΣ, και τα παιδιά Σου πλημμυρίζει,
μια χαρά για τη στιγμή της αρπαγής.

Κύριέ μου ζεις! Κύριέ μου ζεις!

2. **ΖΕΙΣ, και όλα λένε πως θα έρθεις,**
σαν νάσαι κλέπτης μες της νύχτας τη σιωπή

ΖΕΙΣ, κι εμείς θα Σε υποδεχτούμε
μ' ένα χαμόγελο στα χείλη,
στον ουρανό σαν θα φανείς.

697. ΖΩ ΣΤΟ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
CD 02 «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» - Logos Music 2009

- **Η αγάπη Σου με πήρε,** μαζί Σου τώρα ζω,
κι όλα γίνανε καινούρια, τώρα ζω, Σ' αγαπώ.

Εσύ ήρθες και με βρήκες, πρώτος μούπες Σ' αγαπώ,
Συ μου άπλωσες το χέρι στον γκρεμό, Σ' αγαπώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζω στο φως, ζω στο φως, μ' έσωσε ο Χριστός,
ζω στο φως, ζω στο φως,
δεν είμαι πια τυφλός, δεν είμαι πια τυφλός.

- **Δούλος έγινα δικός Σου**, δούλος της αγάπης Σου, ελεύθερος στην αγκαλιά και στη χάρη Σου, στη χάρη Σου.
Μαζί Σου η ζωή κυλάει με βήμα απαλό, παντού θα το φωνάξω, τώρα ζω, τώρα ζω.

698. ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

1. **Ήμουνα μονάχος, μέσα στο σκοτάδι**,
μέσα εις το ψέμα και το "φως" δεν έβλεπα.
Ήμουνα χαμένος, δεν ήξερα Εσένα
κι είχα πόνο στην ψυχή και στην καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ

*Αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου, δεν θα μπορούσα να Σε βρω
Αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου, δεν θα 'βλεπα τον ουρανό
Αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου, αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου,
δεν θα 'βρισκα ποτέ το φως.*

2. **Τώρα έχω Εσένα, βρίσκεσαι κοντά μου**,
νιώθω τ' άγγιγμά Σου και την παρουσία Σου.
Ήρθες στην καρδιά μου, μού έφερες ειρήνη,
μούδωσες αγάπη και το "φως" Σου μούδωσες.
3. **Μακάριος είναι εκείνος**, Εσύ το είπες Χριστέ μου,
που ποτέ δεν είδε, μα όμως πίστεψε.
Μακάριος είναι εκείνος, εσύ το είπες Χριστέ μου,
που ποτέ δεν είδε, μα όμως πίστεψε.

ΕΠΩΔΟΣ

*Αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου.....
Αλληλούια, αλληλούια, ποτέ το "φως".*

«Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις πόλεμον, τους δακτύλους μου εις μάχην.....» (Ψαλμός ΡΜΔ/144:1)

699. ΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- **Ήσουν εκεί όταν έκλαιγα**, ήσουν εκεί όταν πονούσα!
Ήσουν εκεί σαν συντριβόμουνα
και εγώ ρωτούσα γιατί ζούσα.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ήσουν εκεί, μα εγώ δεν Σ' έβλεπα,
γιατί ήμουνα ένας "τυφλός",
η αμαρτία μου δεν μ' άφηνε να δω τ' αληθινό το φως.
Ήσουν εκεί, μα εγώ δεν Σ' έβλεπα,
γιατί ήμουνα ένας "τυφλός",
η αγωνία μου με χώνιζε από το αληθινό Σου φως.

- **Ήσουν εκεί, που απελπίστηκα**,
εκεί που όλοι απομακρύνθηκαν!
Ήσουν εκεί, όταν μιλούσα στη μοναξιά μου μοναχός.
Ήσουν εκεί, όταν ασθένησα, εκεί που εγώ κατακυλούσα
μες στον γκρεμό της αμαρτίας μου,
ήρθες Εσύ για να με βρεις.

- **Ήσουν εκεί και Σου περίμενες**,
τον εαυτό μου να ταπεινωθώ
και να κοιτάξω πάνω στο σταυρό, *εκεί που έρχεται το φως*.
Ήσουν εκεί, ποτέ δεν έφυγες,
μα Εσύ περίμενες ώσπου να δω
και να κοιτάξω πάνω στο σταυρό, *εκεί που έρχεται το φως*.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ήσουν εκεί, μα εγώ δεν Σ' έβλεπα.....κλπ.....(επώδός Α').
Ήσουν εκεί, μα εγώ δεν Σ' έβλεπα,
γιατί ήμουνα ένας "τυφλός",
ωστόσο μ' άνοιξες τα μάτια μου, κι είδα Εσένα
που σταυρώθηκες και αναστήθηκες για να βρω λυτρωμό.

700. Σ' ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Μουσική - Στίχοι - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Σ' ένα μονοπάτι περπάτησες Χριστέ μου,
το σώμα Σου λυγούσε κάτω απ' το σταυρό,
το δικό Σου δάκρυ, δεν το 'νοιωσα ποτέ μου,
ακόμα κι ο Πατέρας το βλέμμα έριξε αλλού
και αυτό για μένα.

Δεν θα βρω την άκρη με τη λογική μου,
η δική Σου αγάπη, με τι να συγκριθεί,
το αίμα αυτό που στάζει κλείνει την πληγή μου,
ο Θεός προσφέρει το ίδιο Του το παιδί
και αυτό για μένα.

Για πες μου λοιπόν που να ψάξω για να βρω,
λόγια να λένε το «πόσο Σ' αγαπώ!»
Ιησού μου ποθώ να βρεθώ στον ουρανό,
μες τη ζεστή την αγκαλιά Σου
να μείνω και ας μη μιλώ.

Σ' αυτό το μονοπάτι καλέστηκες Ιησού μου,
του ήταν φτιαγμένο από τον Θεό,
του κόσμου το σκοτάδι να λιώσει μες το φως Σου,
το ψέμα κι η απάτη το τέλος τους να βρουν εδώ,
μια και για πάντα.

Δεν ξέρω τι να κάνω, να κλάψω ή να γελάσω,
η λύπη κι η χαρά μου σμίγουν ξαφνικά,
στο Γολγοθά επάνω, σαν Σε κοιτώ πονάω,
μα η ανάστασή Σου, μου δίνει στην καρδιά
φτερά για να πετάω.

Για πες μου λοιπόν που να ψάξωκλπ....

701. ΟΣΟ ΖΩ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
 Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

Όσο ζω Ιησού μου θα Σε αγαπώ
 θα Σε ευλογώ, θα Σε τιμώ,
 πέθανες για μένα πάνω στο σταυρό
 μου 'δωσες αιώνιο λυτρωμό.

Πάντα θα Σου δίνω δόξα και τιμή,
 μ' όλη την καρδιά και την ψυχή,
 έγινες θυσία πάνω στο σταυρό,
 μ' έσωσες για πάντα απ' τον χαμό.

Είσαι θαυμαστός Θεός, είσαι φοβερός Θεός,
 είσαι κραταιός Θεός, σοφός δημιουργός μου,
 είσαι ο σωτήρας μου, είσαι ο ποιμένας μου,
 είσαι ο μεσσίας μου, ο ένδοξος Θεός μου! (2)

702. ΞΑΝΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΖΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & LENIA ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Μέσα στον πόνο μου, μέσα στη θλίψη μου
 μέσα στα λάθη μου, με βρήκες Κύριέ μου!
 Μέσα στον άνεμο που με παράσερνε,
 καλάμι αδύνατο, με στήριξες Χριστέ μου.
 Κι όταν μου μίλησες και με πλησίασες
 το χέρι μ' άπλωσες και μ' έσωσες Χριστέ μου,
 ΤΟΤΕ ξανάρχισα να ζω.....

ΕΠΩΔΟΣ

Ξανάρχισα να ζω,
 στον ουρανό το φως του ήλιου έλαμψε μες την καρδιά μου.
Ξανάρχισα να ζω,
 βλέπω αγγέλους να πετούν ολόγυρά μου.
Ξανάρχισα να ζω,
 και τώρα κρύβω τη ζωή μου μες τα λόγια τα δικά μου.

Ξανάρχισα να ζω, και να προσμένω για να δω
Αυτόν που πέθανε για μένα στο σταυρό.

Μέσα στο βάρος μου, στην αγωνία μου,
 στην αμαρτία μου, με βρήκες Κύριέ μου.
 Μέσα στην έρημο, που μόνος γύρναγα,
 χωρίς νερό να ξεδιψάσω την ψυχή μου.
 τότε μουμίλησες και με πλησίασες,
 το χέρι μου 'δωσες και μ' έσωσες Χριστέ μου,
 ΤΟΤΕ ξανάρχισα να ζω.

703. ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΔΙΧΩΣ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, 2001

1. **Στο σκοτάδι δίχως φως**, περπατούσα μοναχός
 κοιτάζα εδώ κι εκεί, θλίψη, πόνος, φυλακή.
 - **Ρωτούσα** πάντα την αλήθεια για να βρω,
 ζωή ζητούσα, το δρόμο τον αληθινό!
 Ιησού, Ιησού, είσαι Συ.
2. **Εγώ είμ' η οδός, η αλήθεια και το φως**,
 Εγώ είμ' η αρχή και το τέλος κι η ζωή.
 - **Τα πάντα** είμαι Εγώ, ο Κύριος,
 χαρά σου δίνω, ειρήνη και ζωή ατελείωτη,
 Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ.
3. **Γιος μου είσαι και Σ' αγαπώ**, κοιτάξε στον ουρανό,
 παλάτι έχω Εγώ για σε, μη δειλιάσεις στη γη ποτέ.
 - **Θα έχεις** θλίψη, να σκέφτεσαι Εμέ,
 σταυρό θα έχεις, μα φώναζε σε Με να σε βοηθώ,
 Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ.
4. **Όταν είσαι κοντά μου Εσύ**, ο πόνος γίνεται γιορτή
 κι όταν νιώθω να με κοιτάς, φεύγουν όλα μονομιάς.
 - **Αντλώ** αγάπη απ' το βλέμμα Σου Χριστέ,
 κουράγιο παίρνω να μη σταματώ ποτέ το δρόμο Σου
 ν' ακολουθώ, Σ' αγαπώ.

704. ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΤΟ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11» - ΕΥΓΕ ΔΟΥΛΕ ΜΟΥ ΠΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΘΕ, 2003

1. **Είσαι Συ το ΦΩΣ, ο αληθινός,**
είσαι Συ Χριστέ μου, φύλακας πιστός,
είσαι ο καλός στοργικός Θεός,
είσαι ο ποιμένας μου και οδηγός. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι η ελπίς της σωτηρίας μου,
είσαι της ζωής η πορεία μου. (2)

2. **Μου 'δωσες καρδιά, μου 'δωσες φτερά,**
μου 'δωσες το Πνεύμα να πετώ ψηλά,
να 'ρχομαι σε Σένα άγιε Θεέ,
στον παράδεισο που έκαμες για με.(2)
3. **Αγαλλίαση νιώθω στην ψυχή,**
που μου δίνεις Συ, μέγα λυτρωτή,
Συ μου ετοίμασες σπίτι αληθινό,
στον παράδεισο αιώνια να ζω!!(2)

705. ΑΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑΜΕ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Αν Σε ομολογούσαμε,** Χριστέ με παρρησία,
Χριστέ με παρρησία,
μια ποίμνη όλοι θα 'μαστε μεγάλε λυτρωτή μας
και θα 'μοιαζε παράδεισος η πρόσκαιρη ζωή μας,
η πρόσκαιρη ζωή μας.
2. **Αν το κεφάλι σκύβαμε,** Μ' ευλάβεια μπροστά Σου,
μ' ευλάβεια μπροστά Σου
και ταπεινά Σου δίναμε, Σωτήρα την καρδιά μας,
τα θεία δώρα τ' ουρανού, θα ήτανε δικά μας,
θα ήτανε δικά μας.

3. **Αν η αγάπη άνθιζε**, Σ' αυτό τον κόσμο Θεέ μου,
σ' αυτό τον κόσμο Θεέ μου,
πηγή χαράς θ' ανάβλυζε στου είναι μας τα βάθη
και λεύτεροι θα νιώθαμε από δεινά και πάθη,
από δεινά και πάθη.

706. ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ

“Before Your Holy Throne”

Μουσική - Στίχοι: ΦΛΩΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ – ekxe.gr

1. **Μπροσ στο θρόνο Σου τον άγιο έρχομαι, Θεέ**
Σε ποθώ, Σε αναζητάω, έξοχε Αμνέ.
Με το αίμα του σταυρού Σου πλύνε με ξανά,
άγιτισε, καθάρισέ με, να 'ρθω εκεί ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, είσαι ο αγαπημένος μου,
ο ομορφότερος, ο θησαυρός μου.
Ιησού, η καρδιά μου Σε ποθεί,
η πνοή μου είσαι Εσύ.

2. **Δεν υπάρχουν Κύριε, λόγια να μπορώ να πω**,
για το πόσο Σε θαυμάζω, πόσο Σ' αγαπώ.
Χαίρομαι όταν Σε ακούω και Σε καρτερώ,
μέρα νύχτα στη ζωή μου κράζω, δεν σιωπώ.
3. **Παραδίνομαι μπροστά Σου, κλαιώ, Σε ζητώ**,
δείξε μου το πρόσωπό Σου, Σε παρακαλώ.
Πάρε στην αγκαλιά Σου, κράτα με σφιχτά,
χόρεψέ με στα άσματά Σου τα ουράνια.

ΓΕΦΥΡΑ

Μπροσ στο θρόνο Σου τον άγιο στέκομαι Ιησού
παραδίνομαι μπροστά Σου, μες στη δόξα Σου.

707. ΕΓΩ ΚΙΣΣΟΣ, ΕΣΥ ΠΛΑΤΑΝΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
CD «εγώ ΚΙΣΣΟΣ, εσύ ΠΛΑΤΑΝΙ» - Ερμηνεία: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

1. **Εσύ φωνή στην ερημιά μου**, όλοι οι κτύποι της καρδιάς,
Εσύ η τέλεια έμπνευσή μου, αναψυχής και αναθημιάς.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Εγώ ρυάκι, Εσύ ποτάμι, αν δεν Σε φτάσω θα χαθώ,
εγώ κισσός, Εσύ πλατάνι, στις φυλλωσιές Σου να κρυφτώ.

2. **Εσύ ζωή στην ύπαρξή μου**, δροσιάς πνοή στα σωθικά,
Εσύ Χριστέ δίνεις ελπίδα, που τους αιθέρες προσδοκά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Εγώ αχτίδα, Εσύ ο ήλιος, που αν θα δύσεις θα σβηστεί,
εγώ παιδί, Εσύ Πατέρας, με γαλουχίζεις με στοργή.

3. **Εσύ το δάκρυ που αναβλύζει** εκεί στην άκρη του ματιού,
Εσύ ψυχή μες την ψυχή μου, αγνός αμνός Υιός Θεού.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄ και ΕΠΩΔΟΣ Β΄ (επανάληψη)

708. ΧΩΡΙΣ ΖΩΗ ΗΜΟΥΝΑ ΕΓΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΑΚΟΥΣΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΜΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ, 2015

Χωρίς ζωή ήμουνα εγώ,
χωρίς ελπίδα στον κόσμο αυτό,
έφαχνα ελευθερία, αλλά μέσα μου δεν είχα ευτυχία.
Και κραύγαζα σ' έναν Θεό,
που για μένα ήταν άγνωστος,
ζήτησα να με βοηθήσει, με αγάπη να με γεμίσει.

Γλυκέ σωτήρα μου Ιησού, Σ' ευχαριστώ
που με αναγέννησες, θα Σε ευγνωμονώ!
Τώρα με πίστη περπατώ, με θάρρος ομολογώ
ότι είσαι Εσύ η αιώνια ζωή.
Δόξα και τιμή στο όνομά Σου λυτρωτή,
για νάρθεις για μένα είναι μοναδική! (2)

709. ΖΩ ΜΕ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ

Μουσική: AGUSTAFSON - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ζω, με Σε Πατέρα, ζω για να Σ' ευχαριστώ,
γιατί, τον μόνο Γιο Σου μου έδωσες για να 'χω δύναμη,
να πολεμάω, νίκες να παίρνω απ' τον σταυρό Θεέ,
στο σχέδιό Σου, **έλα βάλε με!**

Ζω να Σε λατρεύω, ζω για να προσεύχομαι,
γιατί, τ' άγιό Σου αίμα, μου χάρισε αιώνια ζωή,
για να υπάρχω, να ζω στην παρουσία Σου Θεέ,
με άγιο Πνεύμα, **έλα χρίσε με!**

Ζω, με τ' άγιο Πνεύμα, ζω απ' τον δημιουργό,
ναι ζω, με βεβαιότητα πως απ' Αυτόν εγώ θ' αναστηθώ,
σε έναν τόπο, εκεί ψηλά στον ουρανό,
γι' αυτό και περιμένω, **πότε θα αρπαχθώ...**
...να ζω με τον Θεό!!

710. ΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

(Ήταν μια καρδιά)

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Τι με έκανε Χριστέ μου** κι έσκυφα ευλαβικά,
όταν σάθηκες κοντά μου και μου μίλησες γλυκά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ήταν ο σταυρός κι ήταν τα καρφιά,
ζωής πηγή το αίμα να κυλά.
Κι ήταν μια καρδιά, που μ' άνοιξε πλατιά,
αγάπης αγκαλιά.

- 2. Τι με έκανε Χριστέ μου** κι είπα «θέλω να σωθώ»,
και Σου κράτησα το χέρι και παντού Σ' ακολουθώ.
- 3. Τι με έκανε Χριστέ μου** και Σ' αγάπησα κι εγώ,
και Σε πήρα στην καρδιά μου, της ζωής μου αρχηγό.

711. ΚΑΤΙ ΑΝ ΕΧΩ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ, 1981

- **Κάτι αν έχω πολύ ακριβό**, είν' ένα δώρο κι αυτό θεϊκό, ήμουν χαμένος αμαρτωλός, τώρα λυτρωμένος και πιστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Ήμουν χαμένος δυστυχής, τώρα σωσμένος ευτυχής.
Το μυστικό μου, ω να το δικό μου,
υπάρχει για μένα ουρανός.

- **Ότι αν έχω από τους γονείς**, μέσα στον κόσμο το έχει καθείς, είναι μια φύση αμαρτωλή, σκληρή, άγρια και χαμηλή.
- **Τ' άλλα που έχω είναι τα φθαρτά**, ω κάποια μέρα θα λείψουν κι αυτά, ένα θα μένει παντοτινά, είν' η σωτηρία η γλυκιά.
- **Κάτι αν έχω π' αξίζει εδῶ**, είν' ένα δώρο από τον Θεό, άθλιος είμαι μηδαμινός, μόνη καύχησή μου ο Χριστός.

712. ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Γυρνούσα στη ζωή χωρίς σκοπό**,
μα ξάφνου έμαθα το μυστικό,
που μ' έκαν' εντελώς αλλιώτικο
κι όλοι μέιναν με το στόμα ανοιχτό.
2. **Οι φίλοι που 'χα πριν με ξέγραψαν**,
μονάχος τριγυρνῶ στον κόσμο αυτό,
μα έχω στην καρδιά τρανή χαρά
κι όλη μέρα του Χριστού τη συντροφιά.
3. **Τους βλέπω ν' απορούν σαν τους μιλω**,
καμιά φορά γελούν, και τι μ' αυτό;
Εγώ αληθινά τους αγαπῶ
και ποθῶ να βρουν τον Ιησού Χριστό.

4. **Περίεργοι ρωτούν να δουν πως ζω,**
γιατί δεν ξέρουνε το μυστικό,
πως όποιος έχει φίλο τον Χριστό,
από τώρα ζει μ' Αυτόν στον ουρανό.

713. ΜΕΣ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Μεσ στα άγια Σου κατοικώ, ακούω τη φωνή Σου
κι απ' την αγάπη Σου αντλώ κι από τη μουσική Σου.

Το φως Σου που ανατέλλει εδῶ, τα μάτια μου θαμπώνει,
είναι τόσο πολύ ένδοξο, που την καρδιά την λιώνει.

Το πρόσωπό μου εκστατικό από την ομορφιά Σου,
τι δόξα είναι αυτή Θεέ, που 'χουν τα άγια Σου;

Ω, Θεέ μου έχω κυριευθεί από την ομορφιά Σου
κι αν μου χαρίσουνε τη γη, θα μείνω στα άγια Σου.

Ω, θησαυρέ ουράνιε, όποιος Σε συναντήσει,
θα αρνηθεί ότι αγαπά, για να Σε κατακτήσει,
θα αρνηθεί ότι αγαπά, για να Σε κατακτήσει.

714. ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Μπροσ στη δόξα Σου Θεέ υποκλίνομαι,
με το Πνεύμα Σου Χριστέ νέος άνθρωπος γίνομαι!
Με το αίμα του σταυρού με συγχώρησες,
με την ανάστασή Σου Χριστέ,
γι' άλλον τόπο με προόρισες!

Στην ουράνια πόλη, που κάποτε θα ζω,
αυτούς που στη γη αγάπησες, εκεί θα ξανά δω.
Κι όλοι μαζί οι πιστοί Σου,
θα ευλογούμε την απόφασή Σου,
να πας για μας στο σταυρό!

715. ΜΙΑ ΨΥΧΗ, ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

(A:70)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- Μια ψυχή, μια καρδιά, ένα πνεύμα,**
με σημαία μας το Χριστό,
ψηλά απ' τη γη πετούμε,
ψηλά μες στον ουρανό, ψηλά μες στον ουρανό!

ΕΠΩΔΟΣ

Δεν υπάρχει για μας πια νύχτα,
να ο ήλιος μας ο λαμπρός,
καλεί ψυχές στην αγάπη Του,
χαρίζει παντού το φως.

- Γύρω δάκρυα, πόνοι, λαχτάρεις,**
όταν λείπει ο Ιησούς,
Αυτός η ζωή του κόσμου, χαρά Αυτός του πιστού.
- Έξω φόβοι, σκοτούρες και έννοιες,**
ζούμε πάντοτε στη χαρά,
σε νέους τραβούμε δρόμους, με βήματα σταθερά.

716. ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι- Ερμηνεία: ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ, 1988

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

- Το ΕΛΕΟΣ Σου είναι καλύτερο**
το έλεός Σου και απ' τη ζωή. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Τα χείλη μου Χριστέ θα Σε δοξάζουν
και αιωνίως θα Σε υμνούν. (2)

- Η ΧΑΡΗ Σου είναι καλύτερη**
η χάρη Σου και απ' τη ζωή. (2)
- Η ΑΓΑΠΗ Σου είναι καλύτερη**
η αγάπη Σου και απ' τη ζωή. (2)

717. ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- **Κάθε πρωί στη δική Σου τη γη έρχομαι**
και τραγουδώ στη δική Σου αγάπη
και περιμένω να βγεις στο παράθυρο Κύριε,
για να μιλήσω με Εσένα αγάπη.

Σαν θα βγεις θα με πάρεις με τον άνεμο ψηλά
και θα μου κουβεντιάσεις χίλια λόγια ακριβά,
στη δική Σου αγκαλιά.
- **Πόσο ομορφιά έχουν τα λουλούδια του κήπου Σου,**
δροσοσταλίδες ρίχνουν στα μαλλιά μου.
Ανοιγοκλείνουν σαν αντικρίζουν τα πέταλα
να ρίξουν άρωμα μες στην καρδιά μου.

Η βασίλισσά τους μες στον κήπο Σου περνά
και το σκίρτημά τους νιώθω μες στην καρδιά,
στη δική Σου αγκαλιά.
- **Νερά καθάρια ασημένια λάμπουν μες στα μάτια μου,**
σαν περιστέρι βουτώ στα νερά Σου
και τους καρπούς από τα δέντρα του κήπου Σου
γεύομαι, ναι κατοικώ μέσα στα σωθικά Σου.

Σαν κύκνος θα χορέψω στο παράθυρο μπροστά
και θα σε λατρέψω με τραγούδια γλυκά
και με λόγια ακριβά.
- **Θα περιμένω να βγεις στο παράθυρο Κύριε,**
για να κοιτάξω στα μάτια Σου μέσα.
Θέλω να μπω μέσα στην ομορφιά Σου αγάπη μου
και με το κάλλος σου να γίνω "ένα".

Από τα ρόδα Σου θέλω στη δική μου φορεσιά,
στον καθρέφτη Σου βλέπω
την δική μου καρδιά στην δική Σου καρδιά,
την δική Σου καρδιά, στην δική μου καρδιά
την δική μου καρδιά στην δική Σου καρδιά.

(Ζ:57)

718. ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»
 Ερμηνεία - Φωνητικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

- 1. Στην αγκαλιά του Χριστού μας βρήκα παρηγοριά**
 κι όταν Αυτός μ' αγκαλιάζει, ω νιώθω σιγουριά.
 Είμαι παιδί Του το ξέρω, ανήκω εις Αυτόν,
 μ' έχει λυτρώσει ο Χριστός μου
 και είμαι παιδί Του, δόξα εις Αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω τι ωραία, ω τι λαμπρά εκεί,
 όλοι παρέα στον ουρανό μαζί.
 Χαρά αιώνια που μας προσμένει ψηλά,
 έλα και συ φίλε τώρα,
 δική σου η ώρα κι εσύ να σωθείς.

- 2. Χαρά κι αιώνια ελπίδα χαρίζει ο Χριστός,**
 απ' το σκοτάδι σε βγάζει και σου χαρίζει φως.
 Παίρνει τα βάρη Εκείνος και μέσα στην ψυχή,
 ελευθερία σου δίνει,
 σε κάνει να είσαι στ' αλήθεια ευτυχής.
- 3. Ω τι ωραία να είσαι παιδί του Ιησού,**
 τότε μαζί Του θα χαίρεις εκεί στους ουραμούς.
 Όταν όλοι οι σωσμένοι μαζί στη Σιών,
 θα Τον δοξάζουν και όλοι τους
 θάχουν στεφάνι, αιώνιο, λαμπρό.

(Β:199 /Γ:18)

719. ΒΙΟΠΑΛΗ ΠΑΝΤΑΧΟΥ

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Βιοπάλη πανταχού εδοκίμασα πικρή,**
 πλην στο τέλος καταφύγιο βρήκα Σε.
 Ω, η χάρη Σου Χριστέ, είν' ζωή και φως σ' εμέ,
 άφησα χάρη Σου τον κόσμο όλο.

ΕΠΩΔΟΣ

Άφησα χάρη Σου τον κόσμο όλο,
 αναγνώρισα τα αίσχη της ζωής,
 την οδό της αρετής βρήκα κι είμαι ευτυχής,
 άφησα χάρη Σου τον κόσμο όλο.

2. **Τι χαρά πραγματική αποκτά ο αμαρτωλός,**
 όταν τρέξει στο σωτήρα μας Χριστό.
 Ω, τι δόξα και τιμή, κι ευτυχία αληθινή,
 άφησα δι' Αυτόν τον κόσμο όλο.
3. **Ο καιρός είναι εγγύς, τρέξε τώρα παρευθύς,**
 να γραφτείς εις το Βιβλίο της ζωής,
 διά τούτο παραιτού των βουλών του πονηρού,
 κι άφησε δι' Αυτόν τον κόσμο όλο.

720. ΣΑΝ ΠΡΟΧΩΡΩ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

1η εκτέλεση: «ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» (LP/CD ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ, 1979)

1. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
 στο δρόμο αυτό τον σκοτεινό,
 βαδίζω εμπρός μες τη νύχτα
 το φως κρατώ το ζωντανό.
2. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
 στο μονοπάτι το στενό,
 στην αγκαλιά με σηκώνει
 και μ' οδηγεί στον ουρανό.
3. **Κι όταν περνώ με τον Χριστό**
 τον αφρισμένο ωκεανό,
 Αυτός κρατά το τιμόνι
 κι εγώ στην πίστη εξαγρυπνώ.
4. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
 στο Γολγοθά και στο σταυρό,
 απ' τη σκιά του θανάτου
 στην πλέρια τη ζωή θα βγω.

(Δ:78 /ΣΤ:6)

721. Ω ΚΥΡΙΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ**“Be Still My Soul”**

Μουσική: J.SIBELIUS - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

1. **Ω Κύριε, προστάτη ισχυρέ μας,**
 μόνο με Σε νικούμε τον εχθρό.
 Και ασφαλείς το χέρι Σου κρατώντας,
 βαδίζουμε το δρόμο το στενό. (2)
2. **Ω αρχηγέ, κρατούμε τ' όνομά Σου,**
 το πιο αγαπητό μες τη ζωή.
 Εσύ δικαιοσύνη μας και δόξα
 και της αγάπης βασιλιάς Εσύ. (2)
3. **Αδύνατοι και όμως προχωρούμε,**
 το άσμα του θριάμβου μας μεθά.
 Σημαία μας μονάχα τ' όνομά Σου
 πούναι γραμμένο μέσα στην καρδιά. (2)
4. **Σε Σένα αναπαυμένοι προχωρούμε,**
 η μάχη μας κι η νίκη είναι για Σε.
 Περνώντας τις χρυσές ουράνιες πύλες
 θα ζούμ' εκεί αιώνια νικηταί. (2)

(B:268 /Γ:100 /Η:307)

722. Ω ΒΕΒΑΙΟΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΤΗ**“Blessed Assurance” 1873**

Μουσική: P.P.KNAPP - Στίχοι: ΜΑΡΙΚΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ
 CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Β» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD «ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ live/A'» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΑΘΗΝΩΝ

1. **Ω, βεβαιότης ευλογητή,**
 δικός μου είναι ο λυτρωτής,
 και μου χαρίζει στη γη αυτή,
 περίσσεια χάρη, ζωή αγνή.

ΕΠΩΔΟΣ

Τον Ιησού μου θα εξυμνώ,
Αυτόν για πάντα θα ευλογώ,
σ' Αυτόν τον κόσμο, όσο θα ζω
και αιωνίως στον ουρανό.

2. **Ζωή ειρήνης, ζωή χαράς,**
αγάπης πίστεως σταθεράς,
πλημμυρισμένη με άγιο φως,
που οδηγός της είν' ο Χριστός.
3. **Αυτός μου έδωκε προσταγή**
να εξαγγέλλω στη γη αυτή,
χάρη που σώζει κάθε ψυχή
και της χαρίζει νέα ζωή.

(B:215 /Γ:160 /Η:355 /DO MAJ)

723. ΕΧΕΙΣ ΠΕΙΡΑ ΣΥ**“I'll Stant By” 1878**

Μουσική: J.M.GRANAHAN - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. **Έχεις πείρα συ της θείας,** ω πιστέ, χαράς,
της ανείπωτης, ουράνιας και της καθαράς;

ΕΠΩΔΟΣ

Χαίρε ότ' εγράφης μαθητής Χριστού.
Χαίρε ότι κατεγράφης στη Βίβλο,
ναι, του ουρανού.
Χαίρε ότι κατεγράφης στη Βίβλο,
ναι, του ουρανού!

2. **Ω, μη χείρσαι στα πλούτη,** ούτε στις τιμές,
ίσως μετά λίγα χρόνια στερηθείς αυτές.
3. **Να μη χείρεις διότι υγεία,** έχεις τώρα εσύ,
τόσοι, σε στιγμές ολίγες, έχασαν αυτή.
4. **Μη ζηλεύεις τους επαίνους,** τους τιμητικούς,
χάιρε που θα βασιλεύσεις εις τους ουρανούς.

(B:42)

724. ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Έχω ανάγκη του σωτήρα**, στον αγώνα της ζωής, είναι δύσκολα μονάχος να βαδίζεις επί γης.

ΕΠΩΔΟΣ

Φόβος άγνωστος για μένα, αν Αυτός πλησίον μου, τι χαρά κι εγώ βαδίζω εις τα ίχνη του Χριστού.

2. **Έχω ανάγκη του σωτήρα**, όταν είμαι ασθενών, εις τους πειρασμούς και θλίψεις στέκει Αυτός εις το πλευρόν.
3. **Έχω ανάγκη του σωτήρα**, κάθε βήμα της ζωής, αν δεν είναι Αυτός μαζί μου πάντα θάμαι δυστυχής.
4. **Έχω ανάγκη του σωτήρα**, όταν έχω διωγμό, θέλω τότε να Τον νιώθω, να Τον έχω οδηγό.

(A:31 /ΙΔ:175 /ΜΙ ΜΙΝ)

725. ΜΕΣ ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ**“Way Faring Pilgrim”**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΙ 1-2 /ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ 3-4
 CD «ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ‘ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Μεσ στις ζωής τα μονοπάτια**,
 διαβάτης είμαι ο φτωχός,
 στον ουρανό πάντα κοιτάζω,
 εκεί που είναι ο Χριστός.
*Αυτός η μόνη μου ελπίδα, με περιμένει εκεί ψηλά,
 Αυτός μονάχα είν’ η χαρά μου, εδώ στον κόσμο χαμηλά.*
2. **Σαν πορευθώ τον Ιορδάνη**
 κι απ’ τους πυλώνες θα διαβώ,
 τότε θα δω τον Κύριό μου
 γιατί παιδί Του είμαι εγώ.

*Σ' αυτή τη γη οι τρικυμίες, σαν με χτυπούν οι κερανοί,
 μια έχω εγώ γλυκιά πατρίδα, με καρτερούν οι ουρανοί.*

3. Πως θα χαρώ στην παρουσία,

όταν η σάλπιγγα ηχεί,
 μαζί με όλους τους αγίους,
 τότε και μένα θα καλεί.

*Στον κόσμο αυτό καμιά αξία, δεν έχουν πλούτη και ομορφιά,
 αλλά να ζεις με τον Χριστό μας, που δίνει ελπίδα και χαρά.*

4. Θέλω στον κόσμο να φωνάξω,

για την αγάπη του Θεού,
 σε όλους θέλω να διδάξω
 την ιστορία του Χριστού.

*Αυτός για σένα αμαρτία, έγινε εκεί στον Γολγοθά,
 να σου χαρίσει σωτηρία και την αιώνια χαρά.*

726. ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

- 1. Πάει ο παλιός ο χρόνος** έσβησε παντοτινά
 μα στου χωρισμού την ώρα η καρδιά μας δεν πονά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ας ξεχάσουμε τα πίσω κι ας τραβήξουμε μπροστά,
 ο Θεός μας δίνει τώρα την καινούρια τη χρονιά.

- 2. Όλοι έτοιμοι εμπρός,** όλοι έτοιμοι εμπρός,
 να πετύχουμε εφέτος, ό,τι θέλει ο Χριστός.
- 3. Άφησ' ο παλιός ο χρόνος,** πόνου δάκρυα παντού
 ας μας εύρει ο καινούριος, με ειρήνη του Χριστού.
- 4. Πάει ο παλιός ο χρόνος,** ας προσέξουμε παιδιά,
 να κερδίσουμε τη νίκη, στην καινούρια τη χρονιά.

727. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
 CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

1. **Στο δρόμο όπου περπατάς,**
 πίσω να μη γυρίσεις,
 το ξέρω, είναι δύσκολο
 είναι πολλές οι θλίψεις.
 - **Αν ήξερες, Ποιος είναι εκεί**
 στο τέρμα αυτού του δρόμου
 δεν θα 'νωθες απ' το σταυρό
 το πλήγωμα του ώμου. (2)

2. **Στο δρόμο όπου περπατάς,**
 μη στρέψεις το κεφάλι,
 για να μη δεις τα «πρώτα»
 και κει γυρίσεις πάλι.
 - **Και χάσεις όλη τη ζωή**
 και το λαμπρό στεφάνι
 και δεις ποιο είν' το τίμημα
 σ' αυτόν που δόξα χάνει. (2)

728. ΚΑΙ ΑΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΣ

“Take the whole world, but give me Jesus”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Και αν μου πάρεις τον κόσμο όλο,**
 μονάχα δος μου τον Ιησού,
 είναι για μένα ο θησαυρός μου,
 πίσω ποτέ μου πια δεν γυρνώ.

2. **Όλος ο κόσμος κι αν με μισήσει,**
 τον Ιησού μου θα αγαπώ,
 είναι για μένα ο λυτρωτής μου,
 πίσω ποτέ μου πια δεν γυρνώ.

3. **Αφότου μ' έσωσε ο σωτήρας**
 τα πάντα άλλαξαν στη ζωή μου,
 έχω γαλήνη μες την ψυχή μου,
 πίσω ποτέ μου πια δεν γυρνώ.

4. **Ω, ναι εκλήθην στη βασιλεία,**
του λυτρωτή μου την ουρανία,
τη δοξασμένη και αιωνία,
πίσω ποτέ μου πια δεν γυρνώ.
5. **Και αν μου πάρεις τον κόσμο όλο,**
ο Ιησούς μου είν' αρκετός,
είναι για μένα ο θησαυρός μου,
και της ζωής μου οδηγός.

(Δ:26 /Ε:555)

729. ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ

Μουσική: WILLIAM H.DOANE (1832-1915) - Στίχοι: ΑΓΓ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
Αγγλικοί στίχοι: ARABELLA KATHERINA HANKEY (1834-1911)
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ,1981

1. **Πες μου για τα αιώνια,** τ' αγνά, τ' αληθινά,
για του Χριστού τη μόνη αγάπη τη γλυκιά.
Πες το απλά, με χάρη, σαν σε μικρό παιδί,
για να το καταλάβω βαθιά μες την ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Πες μου για την αιώνια
αγάπη του Χριστού μας,
που όσο περνούν τα χρόνια
φαίνεται πιο γλυκιά.

2. **Έλα και μίλησέ μου,** σιγά μες την ψυχή,
γι' αυτή τη σωτηρία την τόσο θαυμαστή.
Και πάλι ξανά πες μου, να μη το λησμονώ,
πως ο Χριστός με σώζει επάνω στο σταυρό.
3. **Πες μου για το μεγάλο,** το δράμα του σταυρού,
να το διαλαλήσω τριγύρω μου, παντού.
Την όμορφη ιστορία, την ένδοξη κι απλή,
της άφθαρτης αγάπης του θείου λυτρωτή.
4. **Του κόσμου η ιστορία,** ω πόσο σκοτεινή!
Με πόνο υφασμένη, πικρή κι αμαρτωλή!
Μα να, που τώρα ήρθαν τα νέα τ' ουρανού,
καινούρια ιστορία: *«Η νίκη του σταυρού!»*

730. ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Όταν έχεις το Χριστό μες στην καρδιά σου**
μοιάζεις κάστρο με θεμέλιο γερό.
Κι αν κύματα σε δέρνουν με μανία
στην ψυχή σου φως θα φέρνουν κι ευλογία,
γιατί πέθανε για σένα στο σταυρό. (2)
2. **Όταν έχεις το Χριστό για στήριγμά σου,**
μοιάζεις φλόγα στο χιονιά τον παγερό.
Κι αν σε δέρνει μ' απονιά το ξεροβόρι,
μη λυγάς, μα στ' άγιο θέλημα προχώρει,
γιατί πέθανε για σένα στο σταυρό. (2)
3. **Όταν έχεις το Χριστό μες την ψυχή σου,**
μοιάζεις άστρο μες τη νύχτα λαμπερό.
Κι αν τα σύννεφα σου κρύβουνε τον ήλιο,
τράβα στου Θεού τ' ολόφωτο βασίλειο
γιατί πέθανε για σένα στο σταυρό. (2)

731. ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ

“Oh, So Wonderful”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

1. **Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια καθαρά,**
τη γαλήνη κι ευτυχία, την ειρήνη στην καρδιά.
μόνο εκεί θα τη βρεις στην αγκάλη τη ζεστή,
την αγκάλη που για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

ΕΠΩΔΟΣ

Γιατί είναι τόσο όμορφο να ζεις με τον Χριστό,
γιατί είναι τόσο υπέροχο να γνωρίζεις Αυτόν,
που για σένα έγινε θυσία στο σταυρό,
για να έχεις για πάντα Αυτόν, ουράνιο θησαυρό.

2. **Την καρδιά μου σε Σε, την προσφέρω ταπεινά,**
δείξε μου το θέλημά Σου να το ακολουθώ πιστά,
Κύριέ μου, Χριστέ, δος μου Σε παρακαλώ,
δύναμη να Σε δοξάζω και μόνο για Σε να ζω.

732. ΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
 CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

1. **Στου Χριστού μας το λιμάνι**, αρμενίζουμε ξανά,
τα νερά του είναι γαλήνια και ο νους μας φτερουγά,
τα νερά του είναι γαλήνια και ο νους μας φτερουγά!
2. **Πάλι πίσω σ' άλλα χρόνια**, σε αιώνες μακρινούς,
τότε που 'ρθε να μας σώσει, μες τη γη μας ο Ιησούς,
τότε που 'ρθε να μας σώσει, μες τη γη μας ο Ιησούς!
3. **Ξάφνου η ματιά θολώνει**, πάνω κει στο Γολγοθά,
ένα λάβαρο απλώνει και σκεπάζει τα βουνά,
ένα λάβαρο απλώνει και σκεπάζει τα βουνά!
4. **Το καράβι θα σαλπάρει**, θάρθει αύριο ξανά,
κι οι καρδιές όλες σκιρτάνε, απ' αιώνια χαρά,
κι οι καρδιές όλες σκιρτάνε, απ' αιώνια χαρά!

733. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
 CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

1. **Δεν βαδίζω άλλο πια τώρα μονάχος**,
ούτε είμαι τώρα πλέον δυστυχής,
(έφυγε από την καρδιά μου κάθε άγχος,
τα 'δωξε ο Χριστός και είμαι ευτυχής!) 2

ΕΠΩΔΟΣ

Ξέρω ότι **δεν είμαι μόνος**, ξέρω ότι έχω οδηγό,
ξέρω της ζωής μου ο δρόμος,
είναι δύσκολος, όμως δεν θα χαθώ.

2. **Δεν υπάρχουν πια προβλήματα μεγάλα**,
ούτε του θανάτου υπάρχει η σκιά,
(τα 'διωξες Εσύ τώρα όλα Χριστέ μου
και ήρθες μέσα στη δική μου την καρδιά!) 2

734. ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

“Lion and Lamp” (Λιοντάρι και Αμνός)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 01 «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», 2013

1. **Έλα τώρα ανάμεσά μας**, μίλησέ μας στην καρδιά, με την άγια παρουσία, γέμισέ μας βασιλιά. Κύριέ μου Σε υψώνω με τα χέρια μου ψηλά, νέο ύμνο αφιερώνω, σε Σένα ειρήνης άρχοντα.

ΕΠΩΔΟΣ

Μέρα, νύχτα Σε υμνώ, με τη χάρη Σου θα ζω, στο σταυρό Σου εγώ κοιτώ, Κύριέ Μου Σ' αγαπώ. (2)

2. **Είσαι Κύριε ανάμεσά μας**, μας γεμίζεις με χαρά, με ωδές και με κιθάρες, Σε λατρεύουμε ξανά. Είσαι το Άλφα και το Ωμέγα, Σε υψώνουμε, ωσαννά, Σου ανήκει όλη η δόξα, αλληλούια, αλληλούια.
3. **Είσαι Κύριος, βασιλιάς, ΛΙΟΝΤΑΡΙ και ΑΜΝΟΣ**, παντοδύναμος κι ένδοξος, ο αιώνιος Θεός. Είσαι Κύριος, βασιλιάς, **ΛΙΟΝΤΑΡΙ και ΑΜΝΟΣ**, παντοδύναμος κι ένδοξος, ο αιώνιος Θεός. (2)

735. ΘΡΑΥΣΤΗΚΕΣ ΣΑΝ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Μουσική: ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΓΚΟΣ - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΓΚΟΣ

CD «ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ» - Ερμηνεία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΓΚΟΣ

Θραύστηκες σαν αλάβαστρο στου Γολγοθά τον άκμονα, μύρο ζωής βαρύτιμο, αγάπης κι ομορφιάς. Κι όλους μας, μάς αφύπνισες, σε μιαν αυγή ανοιξιάτικη, καθώς μας επροσφέρθηκες, ουράνιας ευωδιάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα Χριστέ η ελπίδα μας και φώτιζε το δρόμο μας με τη λαμπρή Σου ανάσταση, στη σκοτεινή νυχτιά.

Κι έφυγες, μα η θύμηση, όνειρο όμως ζωντανό, μέσα μας γιγαντώνεται με τους καυτούς μας πόθους. χρόνια ζεστή η εικόνα Σου, νάταν αντίκρου στα μάτια μας, ίνδαλμα της λατρείας μας, να Σε θωρούμε ατελείωτα.

736. ΠΟΛΕΜΩ - ΠΟΛΕΜΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
CD 01 «ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» - Logos Music 2008

1. **Έψαχνα για νάβρω την ελπίδα**, που Εσύ δίνεις μάτια μέσα στον κόσμο αυτό.
Τώρα Σ' έχω στην καρδιά μου, οδηγείς τα όνειρά μου, μ' έσωσες, γι' αυτό Σε ακολουθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Πολεμώ, πολεμώ με τη δύναμη που δίνεις, κάθε μάχη Εσύ κερδίζεις, Σ' αγαπώ.

Πολεμώ, πολεμώ στης ζωής την καταιγίδα, έχω τώρα όμως ελπίδα, τον Χριστό!

Πολεμώ! Πολεμώ! Πολεμώ!!!

2. **Τώρα μες το θέλημά Σου**, κάθε μέρα όπου κι αν είμαι τ' όνομά Σου θα ομολογώ.
Μ' έβγαλες από το σκοτάδι, από του Πονηρού την πλάνη, μ' έσωσες, γι' αυτό Σε ακολουθώ.

737. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

“Jesus Calling” - Μουσική: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
Στίχοι: CINDY SPEAR - Απόδοση: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛ
Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - YouTube: Tatiana Manolidou

1. **Στο ακρογιάλι περπατώ**, το Πνεύμα Σου με ηρεμεί, τα βοτσαλάκια μονοπάτι μου, σε Σένα οδηγεί.
Ουράνιο τόξο στον ουρανό τ' αστέρια Σε υμνούν, η φύση τόσο ζωντανή, όλα για Σε μιλούν.

ΕΠΩΔΟΣ

Στην καρδιά βαθιά Σε ψάχνω ηλιαχτίδα του Θεού, σαν την φλόγα Σου ανάβεις, φεγγοβολά παντού.
Η χαρά της σωτηρίας, φέρνει «ήλιο» στην ψυχή, όταν περπατώ μαζί Σου, έχω ελπίδα στη ζωή.

2. **Μυριάδες χρώματα σκορπάς**, τόσο δημιουργικά, η ομορφιά των έργων Σου γεμίζει την καρδιά.
Νύχτα και μέρα μαρτυρούν μυστηριωδώς για Σε, με δέος στέκομαι κοντά, λατρεύοντας Εσέ!

738. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis ainesis

1. **Το φορτίο που στους ώμους** μόνος σου κρατάς
και να το σηκώσεις δεν μπορείς,
πρώτος στο εβάσταξε εκεί στο Γολγοθά,
ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής.

Μόνο Εκείνος ξέρει, τι έχεις στην ψυχή,
μόνο Αυτός γιατρεύει κάθε σου πληγή,
παίρνει κάθε βάρος και παρηγορεί,
είναι στη ζωή σου η ζωή.

2. **Σαν βρεθείς σε δυσκολίες, κύματα, βουνά,**
κι έχεις φόβο μέσα στην καρδιά,
σαν περνάς τις τρικυμίες ή την ερημιά,
κάνει Αυτός τη θλίψη σου χαρά.

Πάντα είναι κοντά σου, σε κρατάει σφιχτά,
μες την αγκαλιά Του νιώθεις σιγουριά,
ο Χριστός για σένα θάναι πάντα εκεί,
φρούριό σου και καταφυγή.

739. ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

ΕΠΩΔΟΣ

Άγιος είναι ο Θεός, άγιος είν' ο Κύριος!
Άγιος είναι ο Θεός, άγιος, άγιος είν' ο Κύριος!

1. **Στην παρουσία Σου άγιε Θεέ,**
όλα αλλάζουνε γίνονται καινούρια,
όταν αφήνομαι κι όταν συντρίβομαι
μέσα στα άγια χέρια Σου.
2. **Στην παρουσία Σου άγιε Θεέ**
πως ζωντανεύουνε όλα αυτά που είπες,
με τ' άγιο Πνεύμα Σου σ' όλο το είναι μου
κάνει τα άγια λόγια Σου.

740. ΨΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ**(Σαν τα μάτια μου ανοίξω)**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

1. Σαν τα μάτια μου ανοίξω

και το δρόμο μου τραβήξω,
στης ζωής την ανηφόρα, σε κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
Νοιώθω να παραμονεύει, συνεχώς να κοροϊδεύει,
προσπαθεί να με ξεκάνει, μα ότι κι αν κάνει,
ξέρω καλά, **πως ε ί ν α ι:**

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ψεύτης είναι ένας ψεύτης,
που την ψυχή μου ζητά να καταστρέψει!
Ψεύτης, ψεύτης και κλέφτης,
μα την καρδιά μου δεν θα την παγιδέψει!
Δεν θα μπορέσει.....

2. Ξέρω ποσό τον συγχύζω,

που δεν πίνω δεν καπνίζω,
και που ψέματα δεν λέω,
μακριά του πλέον ζω μια χαρά.
Κι όμως μου χαμογελάει, μα καθόλου δεν του πάει,
όσο και να προσπαθήσει δεν θα με πείσει,
πως μ' αγαπά, **γιατί ε ί ν α ι:**

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ψεύτης είναι ένας ψεύτης,
που την ψυχή μου ζητά να καταστρέψει!
Ψεύτης, ψεύτης και κλέφτης,
μα την καρδιά μου δεν θα την παγιδέψει!
Δεν θα μπορέσει.....

Κι όταν θα ρίξει ξανά τα βέλη του τα πονηρά,
η αλήθεια είναι μια, **πως ε ί ν α ι:**

Ψεύτης είναι ένας ψεύτης.....

741. ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 11 /ΕΑΕΠ - «ΚΥΡΙΕ ΕΙΣ' Η ΖΩΗ»
 CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Με τα χέρια ψηλά** και με δάκρυα στα μάτια μας, ήρθαμε βασιλιά να Σε νιώσουμε ξανά.
 (Ταραγμένη η ψυχή απ' τα τόσα προβλήματα, ένα χάδι ποθεί, τη γαλήνη της να βρει.) **2**
2. **Η καρδιά αναζητά** ένα λόγο, ένα βλέμμα Σου, την ουράνια χαρά, που αναβλύζει από βαθιά.
 (Παρουσία Θεού πλημμυρίζει το "είναι" μας, και μια γεύση ουρανού, ρέει μέσα μας παντού.) **2**
3. **Μαλακώνει η ψυχή**, σαν ακούμε τα λόγια Σου, να σκορπούν δύναμη, γέμισέ μας πιο πολύ.
 (Μας αλλάζεις Εσύ, ναι το νιώθουμε μέσα μας, η δική Σου πνοή, δίνει νόημα στη ζωή.) **2**
4. **Μεσ στη θλίψη Ιησού**, μόνο Εσένα καλέσαμε.
 που να πάμε αλλού, τη χαρά να βρούμε, που;
 Τ' όνομά Σου Θεέ, θέλουμε να υψώσουμε,
 να δοξάσουμε Σε, ω γλυκύτατε Αμνέ.
 Σε λατρεύει η ψυχή, με μυστήρια η γλώσσα μας,
 προς Εσένα λαλεί, δυνατέ μας λυτρωτή.

742. ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

1. **Της καρδιάς μου βασιλιάς**, το βουνό που θα σταθώ,
 η πηγή που ξεδιψώ, *είναι ο ύμνος μου!*
 Της καρδιάς μου βασιλιάς, στη σκιά Του ασφαλής,
 της ζωής μου λυτρωτής, *είναι ο ύμνος μου!*

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, είναι καλός, πιστός ο Κύριος. (2)

2. **Βασιλιάς μου Αυτός**, στα πανιά μου άνεμος,
άγκυρα στα κύματα, *είναι ο ύμνος μου!*
Βασιλιάς μου Αυτός, η φωτιά στις φλέβες μου,
Αυτός που μ' οδηγεί, *είναι ο ύμνος μου!*
3. **Η ζωή μου είναι Αυτός**, η αλήθεια, η οδός,
στο ταξίδι οδηγός, *είναι ο Κύριος.*
Με χαρά προχωρώ, δεν φοβάμαι το αύριο,
το εμπιστεύθηκα σ' Αυτόν, *είναι Κύριος.*

743. ΓΙΑ ΜΕ, ΓΙΑ ΜΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

ΕΠΩΔΟΣ

Για με, για με είν' ο Χριστός
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Για με, για με είν' ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά αι φως.

1. **Η ζωή μου, η πνοή μου**
είναι ο Χριστός, δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Η γαλήνη της ψυχής μου
είναι ο Χριστός, βρήκα ζεστασιά και φως.
2. **Καύχημά μου και χαρά μου**
είναι ο Χριστός, δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Η κρυφή παρηγοριά μου
είναι ο Χριστός, βρήκα ζεστασιά και φως.
3. **Δάσκαλός μου, οδηγός μου**
είναι ο Χριστός, δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Ο αφέντης ο δικός μου
είναι ο Χριστός, βρήκα ζεστασιά και φως.
4. **Συντροφιά στη μοναξιά μου**
είναι ο Χριστός, δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Και βαθιά μες στην καρδιά μου
είναι ο Χριστός, βρήκα ζεστασιά και φως

744. ΤΙΠΟΤΑ - ΤΙΠΟΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- 1. Μπορεί να πέρασες πολλά σε τούτη τη ζωή,**
μα ξέρω πως ενίκησε ο δικός μας λυτρωτής,
επλήρωσε σαν πέθανε ψηλά στον Γολγοθά,
για νάσαι συ ο νικητής και νάβρεις τη χαρά.

Μπορεί να έκλαψες πικρά, γιατί σε πλήγωσαν,
να πέρασες στιγμές κακές, σαν σε εγκατέλειψαν,
μπορεί να κτύπησες, να κακοπάτησες πολύ,
μα άκουσε τι λέει ο Χριστός, που σε καλεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί,
σ' όποιο ακούει τον Λόγο Του κι έρχεται στη ζωή.
Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί,
σ' όποιο ακούει τον Λόγο Του και τον εκτελεί.

- 2. Μπορεί να πέρασες πολλά σε τούτη τη ζωή,**
μα ξέρω πως ενίκησε ο δικός μας λυτρωτής,
επλήρωσε σαν πέθανε ψηλά στον Γολγοθά,
για νάσαι συ ο νικητής και νάβρεις τη χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

- 3. Μπορεί να έκλαψες πικρά, γιατί σε πλήγωσαν,**
να πέρασες στιγμές κακές, σαν σε εγκατέλειψαν,
μπορεί να κτύπησες, να κακοπάτησες πολύ,
μα άκουσε τι λέει ο Χριστός, που σε καλεί.

ΕΠΩΔΟΣ

- 4. Μπορεί να κρύβονται πολλά μες τούτη τη ζωή,**
που θάρθουν εναντίον σου για την καταστροφή,
μα τίποτα δεν θα συμβεί σαν βλέπεις τον Χριστό,
γιατί Αυτός ενίκησε και αυτόν τον θάνατο.

ΕΠΩΔΟΣ

745. ΦΩΝΗ ΓΛΥΚΙΑ

“Sweet Voice” / Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07» - ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ / ΕΑΕΠ, 1996

Φωνή γλυκιά από τον ουρανό, με γέμισε φως και ελπίδα,
λιμάνι θείο, πράο και ζεστό, γαλήνη στην καταιγίδα.

ΕΠΩΔΟΣ

Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής,
με γεμίζει η αγάπη Του κι είμαι ευτυχής.
Την αγάπη που δίνει, δεν τη δίνει άλλος κανείς,
όσο είμαι κοντά Του, είμαι ασφαλής.

Τα λόγια Του, αγάπη και ζωή, στα έργα Του η σοφία,
οι λέξεις Του αγγίζουν την ψυχή, η αγάπη Του είναι θεία.

746. ΗΛΘΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Μουσική: «O Sole Mio» by EDUARDO Di CAPUA & ALFREDO MAZZUCCHI
Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ήλθε μια μέρα μέσα στη ζωή μου,**
ο Ιησούς Χριστός, σαν ήλιος φωτεινός,
με γέμισε χαρά, ελπίδα κι ευτυχία,
μου χάρισε ζωή και ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ω Τον δοξάζω, Του τραγουδάω,
χαράς τραγούδι απ' την καρδιά,
μ' έχει σώσει, μ' έχει λυτρώσει,
με τη θυσία Του πάνω στο σταυρό.

2. **Φέξε μου «ήλιε», δείξε μου το δρόμο**
και ζέστανέ με, διώξε τον πόνο,
πάρε μου το χέρι, πάρε την καρδιά μου
κι οδήγησέ με μέσα στη χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ω Σε δοξάζω, Σου τραγουδάω,
με ευγνωμοσύνη απ' την καρδιά.
για όσα κάνει Εσύ για μένα,
μου 'χεις χαρίσει τον ουρανό.

747. ΠΟΝΕΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- 1. Πόνεσα πολλές φορές και δάκρυσα πολύ,**
και απογοητεύθηκα μονάχος στη ζωή.
Πέρασα από βάσανα και θλίψεις γεύτηκα,
από φίλους μου στενούς απογοητεύθηκα.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα ποιος μπορεί, ναι μου πει, για τον Χριστό τον λυτρωτή,
που πόνεσε για όλους μας κι υπέφερε πιο πολύ.
Μα ποιος μπορεί, ναι να γευθεί, τον πόνο που εγεύθηκε,
σαν Του καρφώναν τα καρφιά, που δέχθηκε.

- 2. Πόνεσα πολλές φορές στο δρόμο μου που λες,**
πέρασα από μοναξιά και δύσκολες στιγμές.
Κάποτε με κτύπησαν και επληγώθηκα
κάποτε με έβρισαν και με φοβέρισαν.
- 3. Τώρα έχω παράδειγμα τον Ιησού Χριστό**
και συχνά Τον σκέφτομαι επάνω στο σταυρό.
Τώρα κι αν με βρίζουνε για τ' όνομα αυτό,
χαίρομαι γιατί κι εγώ, μαζί μ' Αυτόν πονώ.

748. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ

CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»

- Εγώ είμαι το ΠΑΙΔΙ Σου**
και Συ 'σαι ο ΠΑΤΕΡΑΣ μου,
ναι είμαι το ΠΡΟΒΑΤΟ Σου και Συ 'σαι ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ μου,
εγώ είμαι ένας ΔΟΥΛΟΣ Σου και Συ 'σαι ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ μου,
ναι είμαι ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ Σου και Συ 'σαι ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ μου!

ΕΠΩΔΟΣ

Εγώ είμαι ένα ΤΙΠΟΤΑ και Συ είσαι το ΠΑΝ,
εγώ είμαι το ΜΗΔΕΝ, Εσύ το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ!
Εγώ είμαι για Σένα, δεν ζω πια εγώ,
να ζεις Χριστέ μου μέσα μου, γι' αυτό και Σ' αγαπώ!

- **Εγώ είμαι το ΑΓΓΕΙΟ Σου
και Συ 'σαι ο ΠΛΑΣΤΗΣ μου,**
 ναι είμαι ο ΠΗΛΟΣ και Συ ο ΚΕΡΑΜΕΑΣ,
 εγώ είμαι δικός ΣΟΥ και Συ 'σαι δικός ΜΟΥ,
 ναι είμαι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Σου και Συ 'σαι ο ΘΕΟΣ μου!
- **Εγώ είμαι ο ΕΡΓΑΤΗΣ Σου
και Συ 'σαι ο ΜΑΣΤΟΡΑΣ μου,**
 ναι είμαι ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Σου και Συ ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ μου,
 εγώ είμαι το ΚΛΑΡΙ και Συ 'σαι ο ΚΟΡΜΟΣ,
 και είμαι μια ΣΤΑΓΟΝΑ και Συ 'σαι ο ΠΟΤΑΜΟΣ!

749. ΔΕΣ ΤΑ ΚΡΙΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ, 1988

1. **Δες τα κρίνα πέρα στο λιβάδι,
πως ανθίζουν και μοσχοβολούν. (2)**
 Μοιάζει η ζωή μας μ' ένα κρίνο,
 που το πρωί ανθεί για λίγο
 και το βράδυ έχει μαραθεί,
 πόσο σύντομη είναι η ζωή.
2. **Δες το κύμα πέρα στ' ακρογιάλι,
πως αφρίζει και στην αμμουδιά. (2)**
 Μοιάζει η ζωή μας μ' ένα κύμα,
 που κρύβει μέσα του μυστήρια
 και φουρτούνα φέρνει στη στιγμή,
 πόσο άστατη είναι η ζωή.
3. **Δες τον Ιησού Χριστό που κράζει,
θέλει να σε κάνει ευτυχή. (2)**
 Νάναι η ζωή σου μια ευλογία,
 γεμάτη χάρη κι ευτυχία,
 με τον Ιησού Χριστό μαζί,
 πόσο όμορφη είναι η ζωή!

750. ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΕΣ ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ**(Το ταξίδι μου)**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

- **Θυμάμαι μες στου κόσμου τα σκοτάδια σαν γυρνούσα**
μονάχος με σκυμμένο το κεφάλι.

Με την καρδιά γεμάτη απορία όλο ρωτούσα,
Τι να' ναι και που να' ναι η αγάπη!

Στης πόλης τη ψυχρή βοή χαμένος περπατούσα,
ρωτώντας κάθε άγνωστο διαβάτη.

Και στις ψυχρές τις αμμουδιές στο κρύο του χειμώνα
το κύμα έγινε ένα με το δάκρυ.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Και ρώτησα τη θάλασσα και τ' άγριο το κύμα,
τ' αστέρια και τους ουρανούς μ' απάντηση δεν πήρα!
Και ρώτησα τον άνεμο και τη βροχή σαν βρήκα
τους ποταμούς και τα βουνά μ' απάντηση δεν πήρα!

- **Το ψάξιμο συνέχισα και η καρδιά πονούσε,**
κουράστηκα ματώσανε τα πόδια.

Και είπα πως η απάντηση που η ψυχή ζητούσε,
θα ήταν μύθος από άλλη χώρα.

Και λάτρεψα τον άνθρωπο και ύψωσα το χώμα
και είπα «συ σαι τώρα ο θεός μου».

Η αγάπη δεν υπάρχει πια εσέ λατρεύω τώρα
και έκανα θεό τον εαυτό μου.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Και μέθυσα με το κρασί του κόσμου αυτού του πλάνου
θαμπώθηκα απ' τα λαμπερά τα ψεύτικα τα φώτα.

Και νόμισα πως η ζωή θα ήταν πια δικιά μου,
και είπα φτάνει μέχρι εδώ αφού τα έχω όλα

- **Μ' αλήθεια πως γελάστηκα μεγάλο ήταν το λάθος,**
του κόσμου τη ψευτιά να αγαπήσω.
Στις υποσχέσεις τις κενές που πίστεψα με πάθος,
εκπλήρωση πια γνώριζα δεν βρίσκω.

Θυμήθηκα πως κάποτε, μου είπανε πριν χρόνια,
πως ο Θεός ο ίδιος είν' η αγάπη.
Και τ' δειξε με τον Χριστό δεν ήταν μόνο λόγια,
που έστειλε για μένα να πεθάνει

ΕΠΩΔΟΣ Γ'

Σε βρήκα σ' ένα σταυρό μετά από τόσα χρόνια
και τ' όνομα Σου ήτανε αγάπη, αγάπη αιώνια.
Απ' το σταυρό Σου προσκαλείς κάθε άνθρωπο κοντά Σου
να το λυτρώσεις ω Θεέ αυτό ποθεί η καρδιά Σου.

751. ΘΑ Μ' ΑΓΓΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 10 /ΕΑΕΠ - «ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»

1. **Στη δύση αυτής της μέρας,** με κούραση η ψυχή
στα πόδια Σου ακουμπάει Ιησού,
να πιεί μονάχα θέλει νερό απ' την πηγή,
που ρέει απ' το σταυρό Σου λυτρωτή.

ΕΠΩΔΟΣ

Το ξέρω θα μ' αγγίξεις και πάλι Χριστέ μου,
θα πάρεις κάθε πόνο, κάθε λύπη απ' την καρδιά,
θα με γεμίσεις πάλι με νέες δυνάμεις,
ελπίδα θα μου δώσεις και χαρά.

2. **Ιησού μου απ' το βάρος απόκαμα ξανά,**
στην πλάτη το σταυρό νιώθω βαρύ,
τα μάτια τότε ανοίγω και βλέπω καθαρά,
στην αγκαλιά Σου με κρατάς σφικτά.

752. ΠΗΛΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

**Πήλινο σκεύος, οστράκινο σκεύος είμαι εγώ,
μέσα μου όμως έχω ένα θαύμα, έχω ένα θησαυρό!**

*Έχω Εσένα Πατέρα, έχω Εσένα Χριστέ μου,
έχω Εσένα Θεέ μου! (2)*

**Τη φωνή Σου ακούω,
Εσένα νιώθω να μου μιλάς, νιώθω να με κοιτάξεις,
νιώθω να μ' αγκαλιάζεις κι είσαι τόσο κοντά!**

*Πλάι μου είσαι Πατέρα, πλάι μου είσαι Χριστέ μου,
Πλάι μου είσαι Θεέ μου! (2)*

*Σ' αγαπάω Πατέρα, Σ' αγαπάω Χριστέ μου,
Σ' αγαπάω Θεέ μου! (2)*

753. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ**(Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου)**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 /ΕΑΕΠ - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

- 1. Ο Κύριός μου με κάλεσε ναρθώ κοντά Του,**
για να με σώσει και δώσει μια νέα ζωή,
Τον ακολούθησα κι άφησα σκύβαλα πίσω
και τότε γεύτηκα κι είδα μια νέα ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου,
εις το σταυρό Του θ' αφήσω το βάρος μου απαλά.
Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου,
σ' Αυτόν θα τρέξω σε κάθε μου πρόβλημα, κάθε χαρά.

- 2. Μέσα στο διάβα μου βρήκα στενά μονοπάτια,**
που μοναχός μου θα δίσταζα να τα διαβώ,
μα η παρουσία Σου κάνει το φόβο κομμάτια
και το φορτίο στους ώμους μου είναι ελαφρό.

3. **Κι όταν η μέρα δεν έρχεται, αργεί να χαράξει,**
κι όλα τριγύρω μου φαίνονται μαύρα, θολά,
καρτερικά θα προσμένω Εκείνον να φθάσει
να μ' ανορθώσει και δώσει καινούρια φτερά.
4. **Ω Κύριέ μου, Συ κράτα με πάντα κοντά Σου,**
μέχρι το τέλος μαζί Σου για να πορευτώ,
και κάποια μέρα στο βήμα μπροστά για να φθάσω,
να Σε υμνώ, να δοξάζω και να ευχαριστώ.

754. ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

1. **Δοκίμασε στη ζωή σου το Θεό,**
είναι ζωντανός, άγιος κι αγαθός,
σε αγαπάει και στο απέδειξε
επάνω στο σταυρό για να σωθείς πέθανε

ΕΠΩΔΟΣ

Πίστεψε στον Χριστό, του Θεού τον Υιό,
κάλεσέ Τον να σου φανερωθεί!
Μην ακούς τον εχθρό να σου λέει «ο Θεός,
δεν σ' ακούει, γιατί είσαι αμαρτωλός!»

Ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες σου,
πήρε πάνω Του όλο το κακό,
γι' αυτό μην απιστείς και μην απελπιστείς,
πήγαινε στον Χριστό και θα σωθείς.

2. **Θα σ' αναγεννήσει ο Θεός αν Τον δεχτείς**
θ' αρχίσεις πάλι να ζεις απ' την αρχή,
καινούριος άνθρωπος θα γίνεις ξαφνικά
και θάρθει αγάπη στη δική σου την καρδιά.
3. **Θα σ' ετοιμάσει ο Κύριος για τον ουρανό,**
τώρα πια δεν θα ζεις για τον δικό σου εαυτό,
νέο δρόμο να περπατήσεις θα σου δείξει ο Θεός,
να κάνεις «καλά έργα», να 'σαι άγιος και πιστός.

755. ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ**“People Need The Lord”**

Μουσική: GREG NELSON & PHIL McHUGH - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
 CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Ψάχνει ο κόσμος για να βρει ευτυχία στη ζωή,**
 στο σκοτάδι αναζητά φως και σιγουριά.
 Του σταυρού το μήνυμα, που οδηγεί στο φως,
 φέρνει αθάνατες ψυχές να γευτούνε ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Σε χρειάζομαι Ιησού Χριστέ,
 γέμισέ μου την ψυχή με την αγάπη Σου!
Σε χρειάζομαι Ιησού Χριστέ,
 είσ' ο μόνος λυτρωτής, Σε χρειάζομαι!

- 2. Πλησιάζω ταπεινά, μα με πίστη στην καρδιά,**
 είσ' η ζωή, ο βασιλιάς και με αγαπάς.
 Έλα φίλε μου κι εσύ, έλα στο σταυρό,
 ο Χριστός σε προσκαλεί, έλα στο σταυρό
 και πες Του **«Σε ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ!»**

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Σε χρειάζομαι Ιησού Χριστέ,
 γέμισέ μου την ψυχή με την αγάπη Σου!
Σε χρειάζομαι Ιησού Χριστέ,
 άλλος δεν μπορεί κανείς να μου γεμίσει τη ζωή!
 Ναι Σε χρειάζομαι Ιησού Χριστέ!

756. Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ (Γλυκέ Αμνέ)

Μουσική: MARANATHA MUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

Ο Κύριος, ο άγιος, στον κόσμο ήρθε ταπεινός
 περπάτησε σ' αυτή την γη, με τέλεια υπακοή.

Σταυρώθηκε στο Γολγοθά, γέμισε οδύνη η καρδιά,
 λοιδόρησαν τον Λυτρωτή, το αίμα χύθηκε στη γη.

Γλυκέ Αμνέ, γλυκέ Αμνέ, η αγάπη Σου με λύτρωσε, αιώνια θα Σ' ευχαριστώ, Ιησού Χριστέ, Θεού Αμνέ

Ήμουν χαμένος στη ζωή, γεμάτη δάκρυα η ψυχή, μα σαν Σε είδα στο σταυρό, εγνώρισα Εσέ τον Κύριο.

Γλυκέ Αμνέ, γλυκέ Αμνέ, η αγάπη Σου με λύτρωσε, αιώνια θα Σ' ευχαριστώ, Ιησού Χριστέ, Θεού Αμνέ

(B:116 /ΣΤ:1 /ΙΔ:105 /ΜΙ ΜΑJ)

757. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

“We ‘ll Understand It Better By and By” 1905

Μουσική: **Negro Spiritual** - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ‘ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD «ΦΩΣ ΑΠ’ ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Το φορτίο της ζωής,** που πιέζει την ψυχή, δεν μπορεί να το σηκώσει μοναχός κανείς στη Γη. Είναι μαύρη η καρδιά και η κάθε συμφορά, με λυγίζει και μου σπάζει τα φτερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Χριστέ, μόνο Συ μπορείς
να μου πάρεις μες απ’ την ψυχή,
το φορτίο και τους φόβους της ζωής
για να είμαι αιωνίως ασφαλής.

- 2. Σαν το πρόβατο κι εγώ,** πούχει πέσει στον γκρεμό πληγωμένος και χαμένος μες τον κόσμο τριγυρνώ. Πουθενά δεν βρίσκω φως, ούτε φαίνεται βοσκός να μου δέσει τις πληγές, να μην πονώ.
- 3. Σαν τυφλός μες τη ζωή,** που σκοντάφτει δυστυχής, και δεν ξέρει που βαδίζει και ζητάει φως να δει. Έτσι έψαχνα και γω, ώσπου βρήκα το Χριστό κι από τότε, προχωρώ μαζί μ’ Αυτόν.

758. Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ**“You Are The Beloved Of My Heart”**

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Είσαι ο αγαπημένος της καρδιάς μου

είσαι η χαρά το καύχημά μου,
το στόμα μου για Σένα μόνο ψάλλει,
είσαι ο Νυμφίος μου, Ιησού.

Τα βάθη Σου, μου δείχνεις και θαυμάζω
το μεγαλείο της αγάπης Σου.
Στα πόδια Σου εκεί αγαλλιάζω,
είσαι ο αγαπημένος μου, Ιησού.

Στο Λόγο Σου πιστεύω και ελπίζω,
σε μια στιγμή στα ουράνια θα βρεθώ,
με σώμα δόξας θα Σε συναντήσω,
Εσένα τον Νυμφίο μου θα δω.

759. ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

CD «εγώ ΚΙΣΣΟΣ, εσύ ΠΛΑΤΑΝ!» - Ερμηνεία: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

- 1. Ήρθες στη ζωή μου και μου 'δωσες χαρά,**
μου χάρισες ειρήνη βαθιά μες την καρδιά,
με άλλες τελείως απ' όλα τα παλιά
και ζω για Σένα.

Μου έδωσες την πίστη να προχωρώ μπροστά,
με έκανες παιδί Σου, Σ' ακολουθώ πιστά,
με έπλυνες τελείως με το αίμα του σταυρού
και ζω για Σένα.

ΕΠΩΔΟΣ

Δεν έχω λόγια να Σου πω,
δεν έχω λόγια να εκφράσω Κύριέ μου!
Δεν έχω λόγια να Σου πω,
παρά μονάχα ένα **μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!**

Δεν ξέρω πώς να Σου το πω,
 δεν ξέρω πώς να στο εκφράσω Κύριέ μου!
 Δεν έχω λόγια να Σου πω,
 παρά μονάχα ένα **μεγάλο Σ' ΑΓΑΠΩ!**

- 2. Με γιάτρεψες τελείως απ' όλα τα σαπρά,**
 μου έλυσες για πάντα όλα τα δεσμά.
 Μου έδωσες το Πνεύμα Σου, να μ' οδηγεί πιστά
πάντα κοντά Σου.

Εσύ με αναπαύεις, Εσύ με οδηγείς,
 Εσύ πάντα επεμβαίνεις στη δύσκολη στιγμή,
 Ποτέ δεν με αφήνεις να πέσω να χαθώ
από κοντά Σου

760. ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Στην αγκαλιά του Χριστού είμαι τώρα για πάντα,**
 η δική Του αγάπη λάμπει μες στην καρδιά
 και τα σκοτάδια που ήταν γεμάτη η ζωή μου
 για πάντα φύγαν κι ο ήλιος λάμπει τώρα ζεστά.

ΕΠΩΔΟΣ

Γλυκιά που είναι η ζωή μου, κοντά σε Σένα Θεέ
 και πάντα αυτή θε να είναι η προσευχή μου,
 μαζί να ζήσουμε τώρα και πάντα αιώνια Χριστέ.

- 2. Γεμάτος άνθη ο δρόμος της ζωής μου είναι τώρα,**
 τα λουλούδια σκορπίζουν παντού ευωδιά
 κι η αγάπη του Χριστού στα ουράνια με πάει,
 για να βρω εκεί την αιώνια γαλήνη και τη χαρά.
- 3. Τώρα γνωρίζω στον κόσμο πια είναι η αλήθεια**
 και το φωνάζω δυνατά σ' όλους ν' ακουστεί,
 πως ο Χριστός είναι Αυτός που λυτρώνει για πάντα,
 είναι Αυτός που γεμίζει χαρά κι ομορφιά τη ζωή.

761. ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 03 «ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ», 2020 - Ερμηνεία: Μ.ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Πόσο υπέροχοι είναι οι δρόμοι Σου Κύριε,
πόσο ανώτερες, είναι οι σκέψεις Σου, άγιε Θεέ...

ΕΠΩΔΟΣ

Και ζητάω να περπατώ, μες στο θέλημά Σου,
τις εντολές Σου να εκτελώ πιστά..
Δίδαξέ με πάνσοφε, τα διατάγματά Σου,
πιστά να Σε υπηρετώ, Θεέ!

Πόσο πολύτιμες οι υποσχέσεις Σου, Κύριε,
και πόσο δίκαιες είναι οι κρίσεις Σου, άγιε Θεέ...

762. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική: RAY REPP - Στίχοι: ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια, αλληλούια,
πες μαζί με μας αλληλούια!
Στον Χριστό τον ελευθερωτή,
πες και συ αλληλούια

1. **Δέχθηκε να σταυρωθεί,** αλληλούια, αλληλούια,
πλήρωσε την ενοχή, αλληλούια.
2. **Τάφος δεν το βάσταξε,** αλληλούια, αλληλούια,
η ζωή θριάμβευσε, αλληλούια.
3. **Άφησε υπόσχεση,** αλληλούια, αλληλούια,
πως στη γη θα ξαναρθεί, αλληλούια.
4. **Τώρα Τον περιμένουμε,** αλληλούια, αλληλούια,
κι ώσπου να' ρθει ψάλλουμε αλληλούια.

«Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτόν· εάν ο Κύριος δεν φυλάξη πόλιν, εις μάτην αηρυνεί ο φυλάττων.....» (Ψαλμός ΡΚΖ/127:1)

763. Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ/ΕΛΕΠ, 1991

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Τ' όνομά Σου δροσιζει τη σκέψη μας,**
 τ' όνομά Σου πηγή ευλογίας,
 τ' όνομά Σου είναι ξύπνημα στο φως,
 τ' όνομά Σου μας δίνει την είσοδο,
 στα ουράνια, μπροστά στον Πατέρα,
 τ' όνομά Σου υπόσχεται πολλά....

ΕΠΩΔΟΣ

Θαυμαστός, είσαι σύμβουλος,
 είσαι Κύριος ειρήνης,
 “ο Πατέρας ο αιώνιος”, ο Θεός της γαλήνης,
 τα παιδιά Σου θα ψάλλουνε Ιησού τ' όνομά Σου,
 κάθε μέρα θα Σ' ευλογούν ταπεινά στη θωριά Σου.

2. **Τ' όνομά Σου ζωή είναι στα χείλη μας,**
 τ' όνομά Σου πηγή ευλογίας,
 τ' όνομά Σου είναι κάστρο δυνατό,
 τ' όνομά Σου ανάσα κι ελπίδα μας,
 τ' όνομά Σου πρωινή ηλιαχτίδα,
 τ' όνομά Σου είναι προμήνυμα ζωής....
 «ΙΗΣΟΥΣ», αυτό είναι τ' όνομά Σου,
3. **Τ' όνομά Σου πηγή αγιότητας,**
 τ' όνομά Σου είναι φως κι οδηγία,
 τ' όνομά Σου Θεός αληθινός,
 τ' όνομά Σου γεμίζει το είναι μας,
 τ' όνομά Σου σκορπάει το φόβο,
 τ' όνομά Σου είναι αγάπη και ζωή....
 «ΙΗΣΟΥΣ», αυτό είναι τ' όνομά Σου,

«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον Αυτού· και το ΟΝΟΜΑ αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος (κείμενο: «ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΡ»), Αρχων ειρήνης....» (Ησαΐας9/6)

764. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝ' ΙΗΣΟΥΣ

“His Name is Jesus”

Μουσική & 1^{ος} στίχος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - 2^{ος} στίχος: ΑΛΚΙΒ.ΤΖΕΛΕΠΗΣ

1. **Το όνομά Του είν' ΙΗΣΟΥΣ** (2)
«άλφα και ωμέγα», «τέλος και αρχή»,
ο λόγος ο αιώνιος, Ιησούς ο λυτρωτής.
2. **Ο Κύριός μας είν' ΝΙΚΗΤΗΣ** (2)
άγιος δοξασμένος κι ελευθερωτής,
είν' ο Κύριός μας, Ιησούς ο λυτρωτής.

765. ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΙΗΣΟΥ

“His Name is Jesus, Jesus....”

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Τον λένε Ιησού, Ιησού, μη φοβάστε πια,
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ τους αρρώστους,
ΛΕΥΤΕΡΩΝΕΙ απ' τη σκλαβιά,
ΔΙΝΕΙ σ' όλους τους ανθρώπους τη χαρά.

766. ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Θα μεγαλύνω τ' όνομα,
το υπέρ παν όνομα,
θα μεγαλύνω του Κυρίου τ' όνομα,
θα μεγαλύνω τ' όνομα

Και ΙΗΣΟΥΣ είν' τ' όνομα,
ναι ΙΗΣΟΥΣ είν' τ' όνομα,
ναι ΙΗΣΟΥΣ είν' του Κυρίου τ' όνομα,
θα μεγαλύνω το όνομα.

766α

Το όνομά Του είναι «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»
όνομα που ελευθερώνει κι από τα δεσμά λυτρώνει,
είν' το όνομα που τόσο αγαπώ.

767. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ**“In The Name of Jesus”**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Στο όνομα του ΙΗΣΟΥ,
στο όνομα του Ιησού, έχουμε τη νίκη.
Στο όνομα του Ιησού,
στο όνομα του Ιησού, δαιμόνια φεύγουνε.

Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά μας,
όταν μιλάμε στο όνομα του Χριστού.
Στο όνομα του Ιησού,
στο όνομα του Ιησού, έχουμε τη νίκη.

(ΙΑ:86)

768. ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΟΜΑ**“Jesus, Name Above All Names”**Μουσική: NAID HEARN - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1976
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«ΙΗΣΟΥΣ» όμορφο όνομα
ευλογημένο και θαυμαστό,
«EMMANΟΥ-ΗΛ», ο Θεός μεθ' ημών,
είν' σωτηρία και ιλασμός.

769. EMMANΟΥΗΛ - EMMANΟΥΗΛ**“Emmanuel, Emmanuel”**Μουσική: NAID HEARN - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1976
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«EMMANΟΥΗΛ», «EMMANΟΥΗΛ»,
ήρθ' ο Χριστός εδώ στη γη.
Ο Θεός μαζί με μας, το όνομά Του «Εμμανου-ΗΛ».

770. ΙΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ιησού, όνομα πολύ γλυκό, Ιησού, όνομα το θαυμαστό,
Ιησού, μόνο Εσένα αγαπώ, ένδοξο όνομα, πολύ γλυκό.
Ιησού, Σε λατρεύω αληθινά, Ιησού, έλα τώρα στην καρδιά,
Ιησού, όνομα αγαπητό, ένδοξο όνομα, πολύ γλυκό.

771. ΕΙΝ' Ο ΘΕΟΣ, Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**“God With us”**

Μουσική: GRAHAM KENDRICK - Απόδοση στίχων: ΞΕΝ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

- 1. Όπου περπάτησα, πρώτος περπάτησε,**
και ό,τι ένιωσα, το 'νιωσε Αυτός.
Κάθε μου πρόβλημα, ήδη το πέρασε,
σ' όλα πειράσθηκε, για να νικώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Είν' ο Θεός, μαζί με μας, είν' ο Θεός ο ΕμμανουΗΛ. (2)

- 2. Τόσοι Τον μίσησαν και Τον πληγώσανε,**
πόνεσε άδικα, μα συγχωρεί.
Για μένα έκλαψε, με αίμα πλήρωσε,
με τη θυσία Του, δίνει ζωή.

(H:112 /IA:118 /ΙΔ:163 /FA MAJ)

772. ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΟ**“His Name Is Wonderful”**

Μουσική: AUDREY MIEIR - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Τι όνομα γλυκό (3) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,**
είν' ο σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου,
είν' ο Ιησούς Χριστός, ο θαυμαστός.

Αυτός με φροντίζει, Αυτός με στηρίζει,
προστάτης μου πιστός.
Μου δίνει θάρρος και κάθε βάρος,
κρατά ο δυνατός, Ιησούς Χριστός.

- 2. Τι όνομα γλυκό (3) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,**
πρώτος μ' αγάπησε κι ήρθε μ' αγκάλιασε,
μούδωσε ο Χριστός, ζωή και φως.

Αυτός με χορταίνει, Αυτός με ποιμαίνει,
είν' ο «καλός βοσκός».
Και κάπιο δείλι, θ' ανοίξει η πύλη,
θα μ' οδηγήσει Αυτός, στον ουρανό.

773. ΙΗΣΟΥ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ**"How Majestic"**

(Ψαλμός Η/8:1, ΡΜΗ/148:13, Ιωάννης Δ/4:24)

Μουσική: BEN LINDQUIST /DON MOEN - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»**Ιησού τ' όνομά Σου είν' θαυμαστό (2)**

Σε υψώνω απ' την καρδιά
και η δόξα Σου μ' αγγίζει,
Σε υψώνω απ' την καρδιά
θαυμαστέ Θεέ.

Σε υψώνω απ' την καρδιά
και η δόξα Σου μ' αγγίζει,
με το πνεύμα Σε λατρεύω αληθινά,
με το πνεύμα Σε λατρεύω αληθινά.

Ας υψωθείς Ιησού,
Συ βασιλεύεις με δύναμη και ισχύ, Θεέ!!

(B:99 /Γ:96 /Η:463 /ΙΔ:154 /ΜΙ Β ΜΑ)

774. ΓΛΥΚΥΤΕΡΟ Ω ΙΗΣΟΥ**"Great Physician"**Μουσική: J.H.STOCKTON - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
CD 02 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 2
CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Γλυκύτερο ω Ιησού,** όνομα δεν υπάρχει, γλυκύτερο εκτός του Σου, ουδείς πιστός δεν έχει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Ιησού το άσμα μου, θα είναι τ' όνομά Σου,
έργο Σου το θέμα μου, και το καύχημά μου.

- 2. Με αίμα Σου καθάρισες,** όλες τις αμαρτίες και την ψυχή μου έπλυνες απ' όλες τις ανομίες.
- 3. Μου έδωκες ανάπαυση,** και της ψυχής ειρήνη, χαρά και αγαλλίαση και του νοός γαλήνη.
- 4. Το μόνο είναι όνομα,** το ικανό να σώσει, σε όλο το στερέωμα, αυτό θα μας λυτρώσει.

775. ΑΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 01

Μάρκος ΙΒ/12:29 - Δευτερονόμιο ς'/6:4

CD 03 «ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Άκου Ισραήλ, ο Θεός σου είναι ΕΝΑΣ" (4)
 και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό Σου
 με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή,
 και με όλη σου την δύναμη. (2)

Άκου Ισραήλ, ο Θεός σου είναι ΕΝΑΣ", (4)
 ο Θεός σου είναι ΕΝΑΣ, ο Θεός Σου είναι ΕΝΑΣ,
 ο Ιησούς, είναι Κύριος, ναι είναι Κύριος!!

776. Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟ

"You have been given" (Ψαλμός ΡΓ/103:1)

Μουσική: BUB KAUFIN - Απόδοση στίχων: ΞΕΝ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

- Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο,
Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε. (2)
- Είσ' ο Θεός μας κι εμείς ο λαός Σου,
Σε δοξάζουμε, Σε δοξάζουμε.
- Μας έχεις σώσει απ' όλα τα έθνη,
Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.

777. ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑ Τ' ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD «ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, Εκείνον ΥΜΝΗΣΑΤΕ» - Έκδ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2008

Αν με ρωτάς για τ' όνομά Μου
 μ' εκείνο που θα Με θυμούνται
 από γενεά σε γενεά, τ' όνομά Μου **«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ»** (2)

Αν με ρωτάς για τ' όνομά Μου
 μ' εκείνο που θα Με θυμούνται,
 κι αν σε ρωτήσουν **«ποιος σ' αποστέλνει;»**
 απάντησέ τους πως **«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ»**.
 Τ' όνομά Μου **«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ»**, τ' όνομά Μου **«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ»**
 εις τους αιώνες παντοτινά **«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ»**.

(ΙΔ:133 /ΛΑ ΜΑΙ)

778. Ω, ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΥ

Μουσική: G.BENNARD - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ - ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - έκδοση: ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 04/2008

1. **Ω, πες μου και πάλι για Κείνον**, που όνομα έχει γλυκύ, που η ευωδιά Του σαν κρίνο σκορπίζεται μες την ψυχή. Για Κείνον που αγάπησε εμένα θα ψάλλουμε στους ουρανούς και έπαθε τόσα για μένα, ω, δεν το χωράει ο νους.

ΕΠΩΔΟΣ**Ω, τι όνομα γλυκύ «Χριστός»**

για κάθε πιστού ψυχή «Αυτός».

Με πόση χαρά το ψάλλουν παντού

το όνομα του Χριστού.

Γραμμένο μες την καρδιά μου

θα μένει παντοτινά

και στον ουρανό μ' αγγέλων χορό,

αιώνια θα Τον υμνώ.

2. **Ω, πως να ξεχάσω Εκείνον**, που έχει στεφάνι λαμπρό, με δάφνες, αιώνιας δόξας, αμάραντο στον ουρανό. Και ήρθε για να φορέσει στον κόσμο αυτό το σκληρό στεφάνι απ' αγκάθια του πόνου για μένα τον αμαρτωλό.
3. **Πως θέλω για τ' όνομα εκείνο**, ν' ακούω το βασιλικό, που δόθηκε δώρο για μένα, τον άθλιο κι αμαρτωλό. Κι αν πέθανε Κείνος για μένα, εγώ θα ζήσω γι' Αυτόν, πιστός ως το τέλος να μείνω, κι αιώνια θα ζήσω μ' Αυτόν.

778α

ΙΗΣΟΥ, όνομα γλυκύ, ΙΗΣΟΥ, ευφραίνει την ψυχή,
 ΙΗΣΟΥ, όλοι ας Σε υμνούν, ας είσαι δοξασμένος.

779. ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΟΜΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

- 1. ΙΗΣΟΥΣ, όμορφο όνομα,**
όμως πόσοι το δέχτηκαν.
ΙΗΣΟΥΣ, όμορφο όνομα
κι όμως πόσοι το απέρριψαν.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα θ' ακούγεται για πάντα
τ' όνομά Σου Ιησού μου,
δεν θα ξεχαστεί, μα θα υψωθεί.

- 2. Πόσοι (...πόσοι) άκουσαν για Σένα,**
μα, προς τα πίσω στράφηκαν,
άλλοι (...άλλοι) Σ' ακολουθήσαν
και τη ζωή τους έδωσαν.

Πόσοι (...πόσοι) από σας ακούτε,
αυτό το όνομα να το δεχτείτε,
κι όσοι (...κι όσοι) το αρνηθείτε ,
ναι, τον Ιούδα θα μιμηθείτε.

- 3. Ιησούς (...Ιησούς) το φως Σου έλαμψες,**
την αμαρτία έκαψες,
άλλοι (...άλλοι) από Σε «τυφλώθηκαν»
και οι «τυφλοί» ελευθερώθηκαν.

Πόσοι (...πόσοι) για Σε πονούνε
κι από αγάπη για Σε δακρύζουνε,
κι άλλοι (...κι άλλοι) δε Σε γνωρίζουνε
και από μίσος Εσένα βρίζουνε.

780. ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09» - ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ, ΕΑΕΠ 2000

- 1. Εμπρός παιδιά, όλοι μαζί, ομοθυμαδόν,**
βαδίζουμε το δρόμο για τη νέα μας Σιών.
Αρχηγός κι οδηγητής μας είναι ο Χριστός,
αυτός που πολεμάει για μας, αιώνιος φρουρός.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Εσύ σαι αρχηγός!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Δικό Σου ο λαός!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Ω, Ιησού Χριστέ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Θεέ!

- 2. Έτοιμοι για πόλεμο με τον Χριστό μπροστά,**
τα όπλα της αγάπης, δεν είναι όπλα σαρκικά.
Ο Ιησούς επάταξε του χάρου το κεντρί,
ο Ιησούς μας χάρισε αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Ελπίδα των φτωχών!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Κριτή των ασεβών!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Ω, Ιησού Χριστέ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Θεέ!

- 2. Μεγάλο πανηγύρι μας προσμένει εκεί ψηλά,**
στη νέα μας πατρίδα, του Θεού την αγκαλιά.
Πετάξτε, μη κρατάτε ότι μας δένει εδώ στη Γη,
ο Κύριος μας χάρισε αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ Γ΄

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Ω, της ζωής μας φως!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Σωτήρας και Θεός!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Ω, Ιησού Χριστέ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Θεέ!

781. ΕΧΩ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ**“He’s Everything To Me”**Μουσική: RALPH CARMICHAEL - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1967
CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ/ Ι. & Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Έχω ένα φίλο στη ζωή και βαδίζουμε πάντα μαζί,
τις ανάγκες μου Αυτός πληροί, κάθε ώρα και στιγμή.
Όταν έχω θλίψεις στην καρδιά,
τότε Εκείνος φέρνει ξαστεριά,
είν' ο ήλιος μες τη συννεφιά, το φως στη σκοτεινιά.

Τ' όνομά Του είναι «Ιησούς»,
όνομα, που χαίρεσαι ν' ακούς.
Στην καρδιά μου φέρνει τη χαρά,
δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω
αυτό που αισθάνομαι για Κείνον.

Ο Ιησούς είναι το παν για με, μ' έσωσε, μ' ελευθέρωσε,
τις ανάγκες μου Αυτός πληροί, είναι το παν για με

782. ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ, ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ**“Eil Shaddai, Eil Shaddsai”**Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ**ΕΠΩΔΟΣ**

Ελ Σαντάι, Ελ Σαντάι, είσαι Κύριος Αδωνάι,
στους αιώνες μένεις ίδιος, παντοδύναμος Θεός,
Ελ Σαντάι, Ελ Σαντάι, είσαι Κύριος Αδωνάι,
Σε υψώνω και Σε υμνώ Ελ Σαντάι.

- 1. Η αγάπη Σου αυτή κι η δική Σου δύναμη,**
μετατρέπει σε ξηρά ακόμα και τη θάλασσα.
Είσαι Κύριος Θεός, είσαι ο δημιουργός
και τώρα ζω με Σένα ελεύθερος.
- 2. Συ μας δείχνεις καθαρά, ο Ιησούς είναι κοντά**
κι αν ο κόσμος δεν μπορεί με τα μάτια του να δει,
ο Μεσσίας έρχεται κι ο Λόγος εκπληρώνεται,
Σε υψώνω και Σε υμνώ Ελ Σαντάι.

783. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΝΙΚΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 03 «ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ», 2016

1. **Μέσα στην αγκαλιά Σου Κύριέ μου θ' αφεθώ,**
και το πρόσωπό Σου εγώ θα εκζητώ.
Μέσα στο θέλημά Σου μάθε με να περπατώ,
έχω Εσένα στήριγμά μου κι οδηγό.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Με μια καρδιά θα Σε υμνώ, με μια ψυχή Σου τραγουδώ,
τ' όνομά Σου θα υψώνω, Σ' αγαπώ.

Κι αν έρημους εγώ διαβώ κι αν τρικυμίες συναντώ,
στο όνομά Σου Ιησού θα νικώ.

2. **Μέσα στο άγγιγμά Σου θεραπεία εγώ θα βρω**
και θ' αλλάξεις τη ζωή μου στο λεπτό.
Δόξα στο όνομά Σου και ζητώ τον ουρανό,
σηκώνω τον δικό μου τον σταυρό.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Με μια καρδιά θα Σε υμνώ, με μια ψυχή Σου τραγουδώ,
τ' όνομά Σου θα υψώνω, Σ' αγαπώ.

Κι αν έρημους εγώ διαβώ κι αν τρικυμίες συναντώ,
στο όνομά Σου Ιησού θα νικώ.

Και τ' όνομά Σου θα υμνώ, στην αγκαλιά Σου ν' αφεθώ,
το πρόσωπό Σου εκζητώ, έχω Εσένα οδηγό
και στ' όνομα Σου θα νικώ.

784. ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 03 «ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Π.

Η ευλογία, τιμή και λατρεία,
πλούτος, σοφία και ισχύ.... (2)

Στον Ιησού, στον Ιησού, στον Αμνό δεξιά του Θεού!
Στον άρχοντα βασιλιά,
Κύριο της γης και του ουρανού! Στον Ιησού!

785. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ιησού μου είναι τ' όνομά Σου,**
το καλύτερο στη γη εδώ!
Ιησού μου, Ιησού μου, με το όνομά Σου μόνο ζω.

ΕΠΩΔΟΣ

Όνομ' ακριβό και αγαπητό, που μιλάει στον αμαρτωλό
Ιησού μου, Ιησού μου, τ' όνομά Σου σώζει το θνητό!

2. **Δεν υπάρχει όνομα στον κόσμο,**
που να σώζει τον αμαρτωλό!
Ιησού μου, Ιησού μου, μ' έσωσες και Σε ευγνωμονώ.
3. **Θησαυρός μεγάλος τ' όνομά Σου,**
πλημμυρίζει γη και ουρανό!
Ιησού μου, Ιησού μου, δεν μπορώ χωρίς Εσέ να ζω.
4. **Δεν ξεχνώ ποτέ το όνομά Σου**
και ποθώ μια μέρα να Σε δω!
Ιησού μου, Ιησού μου, νοσταλγώ ναρθώ στον ουρανό.

786. Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ – Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

Ω Χριστέ μου τ' όνομά Σου είναι ένδοξο, λαμπρό.
Ειν' αυτό που εγγυάται σωτηρία πως θα βρω.
Το προφέραν με λατρεία άγγελοι στον ουρανό,
που θαυμάσαν όταν είπες πως θα έλθεις κάτω, εδώ.

Προ καταβολής του κόσμου, ο Πατέρας ο καλός
πρόφερε το όνομά Σου κι αντηχούσ' ο ουρανός.
Πως ήλθες στη γη με χάρη, για να δώσεις τη ζωή
και Σε είδε κρεμασμένο στο σταυρό ψηλά εκεί.

Κι ήλθε τώρα τ' όνομά Σου και στα χείλη τα φτωχά,
να το ψάλλω μέρα-νύχτα με αγάπη και χαρά.
Κι είναι τώρα πια για μένα τ' όνομά Σου «λυτρωτής»,
«Κύριός μου» και «μεσίτης» του θανάτου νικητής.

Και μια μέρα περιμένω να το ψάλλω πιο καλά
τ' όνομά Σου με τους άλλους αδελφούς μου εκεί ψηλά.
Με αγγέλους και αγίους κει θα ψάλλουμε μαζί
και το ένδοξ' όνομά Σου στους αιώνες θ' αντηχεί.

787. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: TATIANA ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
YouTube: Tatiana Manolidou

1. **Ήρθες στη γη με σκοπό να διδάξεις αγάπη,**
μήνυμα ελπίδας για μας που νικά το σκοτάδι.
Στάθηκες μέχρι το τέλος, χωρίς ένα δάκρυ
και όλου του κόσμου αμαρτίες να κουβαλάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Εμμανουήλ, Εμμανουήλ,
πως άντεξες Χριστέ, του Θεού παιδί
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ!
Ο σταυρός Σου είναι το τέλος κι η αρχή.

2. **Έφερες «Λόγο», που γκρέμισε τείχη,**
υποκρισίας και φόβου που σκέπαζαν πλήθη.
Έσπασες τα δεσμά της απελπισίας,
χάρισες σε όλους μας ελευθερία.
3. **Των ανθρώπων στην αιώνια ζωή,**
πόσα σφάλματα δικά μας συγχωρείς
Ο σταυρός Σου είναι το τέλος κι η αρχή.
η δική Σου αγκαλιά, ολοένα μεγαλώνει
να χωρά όλα τα παιδιά!! (2)

Εμμανουήλ, Εμμανουήλ!

788. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟ

“You have been given” (Ψαλμός ΡΓ/103:1)

Μουσική: BUB KAUFIN – Απόδοση: ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ,1994

1. Το όνομά Σου Θεέ είναι άγιο,

Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε.

Το όνομά Σου Θεέ είναι άγιο,

Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Το όνομά Σου γεμίζει με φως,

Ιησού μου η μόνη οδός,

έρχεσαι Συ και μου δίνεις ζωή,

ω Θεέ, της ψυχής λυτρωτή.

Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο **Σε ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ!**

2. Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο

Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε.

Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο Σε υψώνουμε!

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Το όνομά Σου γεμίζει με φως,

Ιησού μου η μόνη οδός,

έρχεσαι Συ και μου δίνεις ζωή,

ω Θεέ, της ψυχής λυτρωτή.

Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο **Σε ΥΨΩΝΟΥΜΕ!**

3. Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο

Σε δοξάζουμε, Σε δοξάζουμε.

Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο Σε δοξάζουμε!

ΕΠΩΔΟΣ Γ'

Το όνομά Σου γεμίζει με φως,

Ιησού μου η μόνη οδός,

έρχεσαι Συ και μου δίνεις ζωή,

ω Θεέ, της ψυχής λυτρωτή.

Τ' όνομά Σου Θεέ είναι άγιο **Σε ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ!**

789. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

- **Υπάρχει δύναμη στ' όνομα του Ιησού, (3)**
που σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά!
Σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά!
- **Ένας στρατός υψώνεται μπροστά, (3)**
που σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά!
Σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά, σπάει τα δεσμά!

(ΙΖ:17)

790. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Τ' ΟΝΟΜΑ Σου μένει πάντα, φως ουράνιο θεϊκό,

Ιησούς είναι για μένα όνομα αγαπητό.

Μόνο αυτό μες στη ζωή μου δίνει χάρη κι ομορφιά,
μόνο δι' αυτού ευρίσκω του Θεού την αγκαλιά.**Τ' ΟΝΟΜΑ Σου μένει πάντα στους αιώνες ποθητό,**

Ιησού γλυκέ σωτήρα, πάντοτε Σ' ευχαριστώ.

Όνομα χαράς κι ελπίδας, σωτηρίας και ζωής,
όνομα όπου γιατρεύει κάθε πόνο της ψυχής.**Τ' ΟΝΟΜΑ Σου Κύριέ μου, είν' η μόνη μου ελπίς,**

Ιησού σε Σένα βρήκα ευτυχία της ψυχής.

Ω ποτέ δεν θα ξεχάσω, ούτε πια θα γελαστώ,

Ιησού γλυκέ σωτήρα από Σε να χωριστώ.

«Δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν (τον Ιησού), και εχάρισεν εις αυτόν όνομα ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ, δια να κλίνη εις το όνομα του ΙΗΣΟΥ παν γόνυ επουρανίων, και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός» (Φιλιππησίους Β/2:9-11)

791. ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΟΝΟΜΑ

Μουσική: HARPER KREISER - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Τούτο είναι το μέγα ΟΝΟΜΑ** (2)
Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς (2)
2. **Ούτος είναι ο μέγας ΒΑΣΙΛΙΑΣ** (2)
Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς (2)
3. **Ούτος είναι ο μέγας ΙΕΡΕΥΣ** (2)
Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς (2)
4. **Ούτος είναι ο μέγας ΙΑΤΡΟΣ** (2)
Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς (2)
5. **Με καλέσαν στην ΒΑΣΙΛΕΙΑ** (2)
του Πατρός μου την ουρανία,
ποτέ στον κόσμο δεν γυρνώ.
6. **Είμαι ΤΕΚΝΟ Σου Θεέ μου** (3)
ποτέ στον κόσμο δεν γυρνώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Πλήρωσέ με μ' αγάπη Χριστέ,
να κερδίζω ψυχές, ναι για Σε.
Πνεύμα άγιο ζητώ,
τους εχθρούς μου ν' αγαπώ,
πλήρωσέ με μ' αγάπη Χριστέ.

7. **Αφ' ότου μ' ΕΣΩΣΕ ο Σωτήρ μου,**
είμαι ευτυχής σ' όλη τη ζωή μου,
ποτέ στον κόσμο δεν γυρνώ.

ΕΠΩΔΟΣ (επανάληψη)

792. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

- **Ήταν μέσα στο σκοτάδι,**
 που ήρθε να σε πάρει ο Ιούδας με κόσμο πολύ,
 τότε μέσα σ' ένα βράδυ
 φάνηκε να εχάθη κάθε ελπίδα με ένα φιλί.
 Γύρω καπνός φασαρία στρατός να ζυγώνει κοντά
 να σ' αρπάζει από μας,
 να σε τραβά στον Πιλάτο μπροστά
 και εσύ να σιωπάς, αντί να πεις **δυνατά.....**

*ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, Εγώ είμαι, Εγώ είμαι το ΦΩΣ του κόσμου!
 ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, Εγώ είμαι, Εγώ είμαι η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΖΩΗ,
 η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ο μ ό ν ο ς ΔΡΟΜΟΣ για τον ουρανό.*
- **Πόσο ήμουν πληγωμένος,**
 που ήσουν προδομένος από κάποιον που ζούσε μ'εμάς,
 κι ήμουν αποφασισμένος,
 πως μέχρι το τέλος θα σ' ακολουθούσα πιστά.
 Όμως κι εγώ όταν ήρθε ο καιρός
 να σταθώ σ' όλα αυτά που σου υποσχέθηκα,
 τόσο μικρός φοβισμένος δειλός
 σε απαρνήθηκα, αντί να πω **δυνατά....**

*Εσύ είσαι, Εσύ είσαι, Εσύ είσαι το ΦΩΣ του κόσμου!
 Εσύ είσαι, Εσύ είσαι, Εσύ είσαι η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΖΩΗ,
 η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ο μ ό ν ο ς ΔΡΟΜΟΣ για τον ουρανό.*
- **Έχω κλάψει απ' τα βάθη της καρδιάς**
 κι' έχω αλλάξει το ξέρω ριζικά.
 Έχω πάψει να λέω λόγια πολλά
 το μόνο που ξέρω και φωνάζω **δυνατά....**

*Εσύ είσαι, Εσύ είσαι, Εσύ είσαι το ΦΩΣ του κόσμου!
 Εσύ είσαι, Εσύ είσαι, Εσύ είσαι η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΖΩΗ,
 η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ο μ ό ν ο ς ΔΡΟΜΟΣ για τον ουρανό,
 για τον ουρανό ο μ ό ν ο ς ΔΡΟΜΟΣ είσαι Εσύ.*

793. ΕΓΩ ΕΙΜΙ

“**I AM**” Μουσική: GARY Mc SPADDEN / MICHAEL SMITH, 1980

Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1992

CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Αφήγηση:

«...Εγώ ειμί ο ΑΡΤΟΣ της ζωής! Εγώ ειμί το ΦΩΣ του κόσμου!
Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ! Εγώ ειμί ο καλός ΠΟΙΜΗΝ!
Εγώ ειμί η ΑΜΠΕΛΟΣ η αληθινή! Εγώ ειμί η οδός, η αλήθεια και η ζωή!

Εγώ ειμί το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ!
Εγώ ειμί ο ΠΡΩΤΟΣ και ο ΕΣΧΑΤΟΣ!
Εγώ ειμί η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ!
Εγώ ειμί ο ΚΥΡΙΟΣ των κυρίων!
Εγώ ειμί ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ των βασιλέων!

Εγώ ειμί ο Λόγος του Θεού! Ο υιός του Θεού!

Ο αμνός του Θεού! Η ανάστασις και η ζωή!

Ο ΗΝ, ο ΩΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ! Η ρίζα του Δαβίδ!

Ο αστήρ ο λαμπρός και ο φωτεινός! Ο λέων του Ιούδα!

Ο αιώνιος Θεός! Ο παντοδύναμος! Ο πρίγκιψ της ειρήνης!

Το ρόδον του Σαρών! Ο κρίνος της κοιλάδος!....»

Είμαι το ΑΛΦΑ και το Ωμέγα, το ΤΕΛΟΣ κι η ΑΡΧΗ,

ο πρώτος και ο τελευταίος! **Εγώ ειμί! Εγώ ειμί!**

Είμαι η ρίζα του Δαβίδ!

Είμαι το άστρο το λαμπρό, το φωτεινό!

Είμαι ο λέων του Ιούδα! **Εγώ ειμί!**

Εγώ είμαι πιστός κι αληθινός!

Είμαι ο άγιος ο Λόγος του Θεού!

Είμ' ο αμνός! Είμ' ο Γιος του Θεού!

Είμαι η ανάσταση και η ζωή,

Αυτός που ζούσε και πάντα ζει!

Είμαι ο αιώνιος Θεός! **Αμήν - Αμήν!**

Είμαι ο Κύριος των πάντων,

των βασιλιάδων ο βασιλιάς!

Πανίσχυρος Θεός και παντοδύναμος.

Είμαι παντοτινός που ήταν, είναι και θα είναι!

Εγώ είμαι η αλήθεια, Εγώ είμαι το φως κι η οδός!

Είμαι πιστός κι αληθινός!

Είμαι ο άγιος ο Λόγος του Θεού!
 Πανίσχυρος Θεός και παντοδύναμος.
 Είμαι αιώνιος που ήταν, είναι και θα είναι
 Είμ' η αλήθεια, Είμαι το φως, Είμ' η οδός κι η ζωή!
 Είμαι το «ειμί.....» Εγώ Ειμί!!

794. ΑΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 02

Μάρκος ΙΒ/12:29 - Δευτερονόμιο ζ'/6:4
 CD 03 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
 CD 13 «ΕΠΙΛΟΓΕΣ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Άκου Ισραήλ,
"ο Θεός σου είναι ΕΝΑΣ", αλληλουία,
 και μόνον Αυτόν θα αγαπάς
 μ' όλη την καρδιά και την ψυχή σου.
 Τώρα δόξασέ Τον.
 όλη η δόξα σε Αυτόν ανήκει. (2)

Σωτήρας δεν είν' άλλος, ούτε και λυτρωτής μας,
 με όλο μας το "είναι" δοξάζουμε τον Κύριό μας.

Άκου Ισραήλ.....(επανάληψη)

795. ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ

Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ - Στίχοι: ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
 CD 02 ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Είσαι θαυμαστός, αιώνιος Θεός!
 Είσαι Κύριος σε γη και ουρανό!
 Είσαι Συ το φως, αιώνιος Αμνός!
 Είσαι Κύριος σε γη και ουρανό!
 Είσαι κραταίος, παντοδύναμος,
 Είσαι Εσύ ο ΕΝΑΣ και μοναδικός!
 Μοναδικός....

Δος μου τη ΧΑΡΑ της σωτηρίας Σου.
 Δος μου ΤΑΛΑΝΤΑ της ευλογίας Σου.
 Δος μου την ΕΙΡΗΝΗ της παρουσίας Σου.
 Δος μου την αιώνια ΕΥΛΟΓΙΑ Σου.

796. ΗΣΟΥΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Ήσουν ο Λόγος στην αρχή,**
 ΕΝΑ με τον ύψιστο Θεό,
 η δόξα Σου μέσα στη κτίση, φανερώθηκε σε μας.
 - **ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΟΜΑ,** πόσο όμορφο όνομα,
 το όνομά Σου Ιησού.
 Πόσο όμορφο όνομα, με ποιο να συγκριθεί,
 πόσο όμορφο όνομα, το όνομά Σου.

2. **Δεν ήθελες να μας αφήσεις**
 γι' αυτό κατέβηκες στη γη,
 μεγάλη αμαρτία, πιο μεγάλη η αγάπη Σου
 τίποτα δεν μας κρατάει μακριά Σου.
 - **ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΟΝΟΜΑ,** τι υπέροχο όνομα,
 το όνομά Σου Ιησού.
 Τι υπέροχο όνομα, με ποιο να συγκριθεί,
 τι υπέροχο όνομα, το όνομά Σου.

3. **Τον θάνατο νίκησες, το κάλυμμα σκίστηκες,**
 νίκησες την αμαρτία, τον τάφο.
 Τα ουράνια αναγγέλλουν την δόξα Σου Κύριε,
 γιατί αναστήθηκες Εσύ.
 Κανένας ενάντιος, κανείς όμοιός Σου,
 τώρα για πάντα Θεέ κυβερνάς.
 Δική Σου είναι η δόξα και η βασιλεία,
 το μεγαλύτερο απ' όλα όνομα
 - **ΠΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΝΟΜΑ,** πόσο δυνατό όνομα,
 το όνομά Σου Ιησού.
 Πόσο δυνατό όνομα, με ποιο να συγκριθεί,
 πόσο δυνατό, το όνομά Σου.
 πόσο δυνατό, το όνομά Σου.

797. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ενορχήστρωση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 09 «ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ», 2001 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Στην αρχή ήταν ο Λόγος,

και ο Λόγος ήταν ναί «προς» τον Θεό
 και Θεός ήταν ο Λόγος,
 από την αρχή ήταν «μαζί» με τον Θεό.
 Τα πάντα Αυτός τα είχε φτιάξει, είναι το φως και η ζωή,
 το φως που στο σκοτάδι λάμπει μέσα σε κάθε μια ψυχή.

Και όσοι Τον έχουν δεχθεί

εξουσία από ψηλά τους έχει δοθεί
 να γίνουν παιδιά του Θεού,
 αυτοί που πίστεψαν στο όνομα του Ιησού.

Και ο Λόγος έγινε σάρκα, πήρε ανθρώπινη μορφή,
 ήρθε εδώ ανάμεσά μας
 και η δόξα Του παντού έχει φανεί.
 Γεμάτος χάρη και αλήθεια ήρθε ο Ιησούς Χριστός,
 έγινε για μας θυσίας, ήταν του Θεού ο Αμνός.

Κι όσοι Τον έχουν δεχθεί.....

Αυτός είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή,
 και όποιος Τον πιστέψει στον ουρανό ...θα μπει!

Και όσοι Τον έχουν δεχθεί.....

Ο Λόγος ήταν ο Θεός, που είναι ο Ιησούς Χριστός

«Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο ΠΡΟΣ τον Θεόν και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτος ήτο εν αρχή ΠΡΟΣ τον Θεόν.....και ο Λογος ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ και εσκήνωσεν εν ημίν (μέσα μας) και εθεασάμεθα την δόξαν Αυτού.....» (Ιωάννης Α/1:1-2,14, αρχαίο)

798. ΕΙΝ' Ο ΕΛΟΧΙΜ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1η Ελλην. εκτέλεση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Είν' ο ΕΛΟΧΙΜ, Θεός των προφητών**
και είν' ο **ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ**, Θεός των πατέρων,
δυνατός Θεός στης Βίβλου τις σελίδες,
είν' *«ο Ην, ο Ων και ο Ερχόμενος»*.

ΕΠΩΔΟΣ

Είν' ο ερχόμενος «αιώνιος Πατέρας»,
θαυμαστός Θεός, άρχοντας ειρήνης,
σύμβουλος καλός, της Σιών ο κυβερνήτης,
είν' *«ο Ην, ο Ων και ο Ερχόμενος»*.

(Ησαΐας Θ/9:6, Αποκάλυψη Α/1:4,8, ΙΑ/11:17)

2. **Είν' ο ΓΙΑΟΥΕ Θεός, ο ισχυρός μου πύργος,**
είν' το **ΠΝΕΥΜΑ** τ' άγιο, από τη δόξα ήρθε,
είν' το **ΚΗΡΥΓΜΑ** όλων των αποστόλων,
είν' *«ο Ην, ο Ων και ο Ερχόμενος»*.
3. **Η θεραπεία μας είναι ΡΑΦΑ Θεός**
κι είναι **ΝΙΣΣΙ**, σημαία μας ο Κύριος,
ο Ιησούς Χριστός, **ΣΩΤΗΡ**, καλός μας φίλος,
είν' *«ο Ην, ο Ων και ο Ερχόμενος»*.

799. ΕΙΣΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΛΑ», 2019 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Είσαι ο Κύριος τ' ουρανού, είσαι ο Κύριος της γης,
ο πρώτος και ο έσχατος, είσαι ο Ων και ο Ην!

Όλη η πλάση Σε υμνεί, τα έργα των χειρών Σου, Σε δοξάζουν,
άγγελοι και άνθρωποι μαζί, μέρα και νύχτα Σου φωνάζουν:

Είσαι άγιος, είσαι δίκαιος, ένδοξος Θεός, παντοδύναμος!
Είσαι βασιλιάς, ειρήνης άρχοντας, είσαι θαυμαστός, είσαι άγιος!

800. ΜΟΝΟ ΕΣΥ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995

CD Ε4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Μόνο Εσύ** είσαι άγιος, είσαι μοναδικός,
είσαι μεγάλος κι αληθινός Θεός.
Μόνο Εσύ είσαι εύσπλαχνος, καλός.
Μόνο Εσύ είσ' η ελπίδα και η χαρά του καθενός,
που απ' το σκοτάδι μπαίνει στο δικό Σου φως.
Μόνο Εσύ είσ' η αλήθεια κι η ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Μόνο Εσύ μου προσφέρεις ουρανό!
Μόνο Εσύ καρφώθηκες για να σωθώ!
Μόνο Εσύ μ' αγάπησες τόσο πολύ!
Μόνο Εσύ Ιησού Χριστέ μου, **μόνο Εσύ!**

2. **Μόνο Εσύ** είσ' ο βασιλιάς της γης και τ' ουρανού
και το χέρι Σου με οδηγεί παντού!
Μόνο Εσύ είσ' ο ποιμένας ο καλός!
Μόνο Εσύ είσαι Εκείνος, που χαρίζει την πνοή,
είσαι Εκείνος, που λυτρώνει την ψυχή.
Μόνο Εσύ είσαι φίλος μου πιστός.

801. Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

"Ancient of Days", 1992

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΝΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ & Μ.ΛΙΤΣΙΚΑΚΗΣ

Τιμή, λατρεία, δύναμη, δόξα,
ανήκουν στον «παλαιό των ημερών»,
κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα
προσκυνούν τον «παλαιό των ημερών».

Όλη η γη και ο ουρανός Σε δοξάζουν,
γονατίζουν και προσκυνούν μπροστά Σου,
βασιλεύεις και κυβερνάς,
Κύριε, είσαι αιώνιος Θεός, αιώνιος Θεός.

Αιώνια η βασιλεία Σου! Δόξα στον αιώνιο Θεό!
Ασύγκριτη είναι η αγάπη Σου! Δόξα στον αιώνιο Θεό!

802. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΞΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- **Ο Θεός μας είναι ένδοξος,**
βασιλεύει στους ουραμούς, με σοφία,
είν' Αυτός δυνατός Θεός!
- **Ο Θεός μας είναι ένδοξος,**
βασιλεύει στους ουραμούς, με αγάπη,
είν' Αυτός δυνατός Θεός!
- **Ο Θεός μας είναι ένδοξος,**
βασιλεύει στους ουραμούς, με εξουσία,
είν' Αυτός δυνατός Θεός!

803. ΕΧΟΥΜΕ ΙΕΡΕΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ, 1988
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Έχουμε ιερέα και αρχιερέα,**
κατά την τάξη Μελχισεδέκ. (2)
Είναι ο Χριστός, αυτός που σώζει
το φτωχό αμαρτωλό,
ενίκησε την αμαρτία επάνω στο σκληρό σταυρό,
ζεις "εις τους αιώνες των αιώνων"
είναι πανταχού παρών και ξάγρυπνος
να μεσιτεύει στον Πατέρα μας Θεό.

ΕΠΩΔΟΣ

- Έχουμε ιερέα και αρχιερέα,
κατά την τάξη Μελχισεδέκ. (2)
Κρατάει την ιεροσύνη, δεν την δίνει πουθενά,
πιστός γεμάτος καλοσύνη, ο Χριστός και σ' αγαπά.
Έχουμε ιερέα και αρχιερέα,
κατά την τάξη Μελχισεδέκ. (2)

«...Και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις Αυτόν, ονομασθείς υπό του Θεού αρχιερέως κατά την τάξιν Μελχισεδέκ» (Εβραίους Ε/5:9-10)

- 2. Έχουμε ιερέα και αρχιερέα,**
κατά την τάξη Μελχισεδέκ. (2)
Φίλε μην κρατάς τις αμαρτίες
και σου κλέβουν τη χαρά,
τις πήρε όλες ο Χριστός μας
στο σταυρό του Γολγοθά,
έχουμε αρχιερέα μέγα τον αιώνιο "χριστό" (*)
μοναδικός να μεσιτεύει στον Πατέρα μας Θεό.

(*) Α' Πέτρου Α/1:19-20, Ιωάννης ΙΖ/17:24, Εφεσίους Α/1:9

804. ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ ΘΕΕ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΘΑ ΜUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

Παντοδύναμε Θεέ, πάνσοφε, δημιουργέ
μπρος στο θρόνο Σου να βρεθώ ποθώ,
παντοδύναμε Θεέ. (2)

Συ που ορίζεις το παν στη ζωή
στο θρόνο Σου φέρε με μπρος.
Σε Σένα που ανήκει ο ουρανός και η γη,
με δέος μπροστά να σταθώ.

Ω Πατέρα μου γλυκέ, της ζωής μου χορηγέ,
στην παλάμη Σου με ζωγράφισες.
Ω Πατέρα μου γλυκέ.

Συ που ορίζεις το παν στη ζωή
στο θρόνο Σου φέρε με μπρος.
Σε Σένα που ανήκει ο ουρανός και η γη,
με δέος μπροστά να σταθώ.
Η αλήθεια Σου με ελευθέρωσε, ω Θεέ Σ' ευχαριστώ.

Ω Θεέ Σ' ευχαριστώ, ταπεινά Σε προσκυνώ,
η αλήθεια Σου με ελευθέρωσε, ω Θεέ Σ' ευχαριστώ
η αλήθεια Σου με ελευθέρωσε, ω Θεέ Σ' ευχαριστώ
η αλήθεια Σου με ελευθέρωσε, παντοδύναμε Θεέ.

805. ΕΛΆΛΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ /ΕΑΕΠ,1991

ΕΠΩΔΟΣ

Ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε,
ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε ο Σαβαώθ!

1. **Ελάλησε ο Κύριος, είπε κι έγινε η γη**
(και με την πνοή του στόματος Αυτού
έγιναν οι ουρανοί.) 2
Ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε ο Σαβαώθ!
2. **Ελάλησε ο Κύριος κι αναστήθηκαν νεκροί**
(και πολλοί τυφλοί βρήκανε το φως
και το δρόμο της ζωής.) 2
Ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε ο Σαβαώθ!
3. **Ελάλησε ο Κύριος, άκουσε ο λαός Αυτού**
(και ανοίχτηκαν οι τάφοι των νεκρών
κι ακολούθησαν Αυτόν.) 2
Ελάλησε, ελάλησε, ελάλησε ο Σαβαώθ!

806. ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου
Κύριε, Θεέ Παντοκράτωρ. (2)
Δίκαιοι και αληθινοί οι δρόμοι Σου
βασιλιά των αγίων, των αγίων.

1. **Ποιος Εσέ δεν θα φοβηθεί**
και δοξάσει το όνομα Σου, Κύριε,
γιατί Είσαι ο μόνος άγιος
βασιλεύς των αγίων, βασιλεύς των αγίων.
2. **Όλα τα έθνη σ' Εσέ θα 'ρθουν**
θα κλείνουν το γόνυ τους Κύριε
γιατί Είσαι ο μόνος άγιος
βασιλεύς των αγίων, βασιλεύς των αγίων.

3. **Όλα τα έθνη σ' Εσέ θα 'ρθουν**
θα προσκυνήσουν ενώπιον Σου Κύριε,
διότι οι κρίσεις Σου εφανερώθησαν
εφανερώθησαν...

807. ΚΑΝΕ ...ΘΕΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Soldier of Jesus

1. **Κάνε να λιώσουνε τα χιόνια,**
κάνε να φύγει ο χειμώνας
κάνε Θεέ μου το κρύο να σβήσει
κάνε όπως πρώτα το χρώμα της φύσης.
Κάνε την κάμπια πεταλούδα,
κάνε απ' τις στάχτες ν' ανθίσουν λουλούδια,
κάνε Θεέ μου να πάρουνε σάρκα,
σάρκα κι οστά τα όνειρά μας.

ΕΠΩΔΟΣ

Στείλε Θεέ μου ουράνιο τόξο,
στείλε την άνοιξη που λείπει τόσο,
στείλε στη μέρα και πάλι τον ήλιο,
στείλε στη νύχτα αστέρια χρυσά.
Κάνε η αγάπη να διώξει το μίσος,
κάνε τον ουρανό γαλάζιο ξανά.

2. **Κάνε τον άνεμο να σωπάσει,**
κάνε το κύμα να κοπάσει,
κάνε Θεέ μου η σιγή να μιλήσει,
κάνε στη Γη ν' απλωθεί γαλήνη.
Κάνε να σπάσουνε οι πάγοι,
κάνε το φως τις ψυχές να ζεστάνει,
κάνε ο ουρανός Θεέ την καρδιά μας,
αν θα χωρούσε, θα χωρούσε τα πάντα.



808. Ο ΘΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ

Ψαλμός 97

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Θεός κυβερνά (3) ας γιορτάσει όλη η γη (3)
Ας χαρούν οι λαοί, γιατί ο Θεός κυβερνά

1. **Φωτιά πάει μπροστά Του,**
καίει όλους τους εχθρούς Του,
κι λόφοι λιώνουν σαν κερι στην παρουσία του Θεού. (2)
2. **Οι ουρανοί διηγούνται τα έργα Σου,**
όλοι θα δουν τη δόξα Σου,
γιατί έχεις υψωθεί, ω Θεέ, πάνω σ' όλη τη γη. (2)

809. ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ

(Είναι ο Ίδιος όπως τότε)

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ – ekxe.gr

Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο της ζωής μου
ύμνησε τη δόξα του ουράνιου βασιλιά,
γιατί κάνει μεγαλεία, χαρίζει ευλογία,
σε κάθε έναν που Τον εκζητά.

ΕΠΩΔΟΣ Α '

Είν' ο Ίδιος όπως τότε, που άνοιξε την Ερυθρά,
να περάσει ο λαός Του μέσ' από τη θάλασσα
Είν' ο Ίδιος όπως τότε, μες στην έρημο Σινά,
με το μάννα Του μας θρέφει,
το Πνεύμα Του μας ξεδιψά.

ΕΠΩΔΟΣ Β '

Είν' ο Ίδιος όπως τότε, μας οδηγεί στη Χαναάν,
στις υποσχέσεις και στα δώρα στην αιώνια χαρά.
Ο Ιησούς του Ναυή κι ο Χάλεβ,
το γνώριζαν πολύ καλά,
ότι υπόσχεται ο Γιάχβε εκπληρώνεται πιστά.

810. ΕΙΣΑΙ ΕΝΔΟΞΟΣ, ΑΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ

CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Είσαι ένδοξος, άγιος, παντοδύναμος Θεός
είσαι Κύριος της γης και τ' ουρανού. (2)

Μ' ένα Σου λόγο έφτιαξες το σύμπαν,
μ' ένα Σου λόγο στερέωσες τη γη πάνω στα νερά,
μ' ένα Σου λόγο χώρισες την Ερυθρά στα δύο,
μ' ένα Σου λόγο σταμάτησες την τρικυμία,
μ' ένα Σου λόγο ανέστησες τον Λάζαρο,
μ' ένα Σου λόγο θεράπευσες τους λεπρούς,
μ' ένα Σου λόγο συγχώρησες τη μοιχαλίδα,
μ' ένα Σου λόγο έσωσες κι εμένα.

811. Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ

(Η μπαλάντα της φύσης)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Ο Θεός για σένα φίλε, σκόρπισε μ' απλοχεριά,**
τόσα θαύματα στη γη μας, που μιλούν γι' Αυτόν απλά.
Ρώτα μια ηλιαχτίδα, ποιος την ντύνει με χρυσό,
θα σου γνέψει στα ουράνια στο Θεό τον ζωντανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι κρίμα να ρωτιέσαι, είναι λάθος ν' απορείς,
ο Θεός σε αγαπάει, δεν μπορείς να τ' αρνηθείς.

2. **Ρώτα ένα κλωναράκι, αν υπάρχει ο Θεός,**
με καμάρι θ' απαντήσει, «είναι δίπλα σου σκυφτός!»
Ρώτα ένα φυλλαράκι, αν πιστεύει στο Θεό,
θα γελάσει, γιατί ξέρει τον σοφό δημιουργό.
3. **Έχεις τόσες αποδείξεις, ο Θεός σε αγαπά,**
αφού έφτασε να στείλει τον Χριστό στο Γολγοθά.
Το μωράκι που γελάει, το μυστήριο της ζωής,
είναι χνάρια για να ψάξεις στη ζωή σου να Τον βρεις.

812. ΞΕΡΩ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΑΚΡΙΝΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ξέρω μια χώρα μακρινή**, ο κόσμος δεν την έχει δει, όπου λουλούδια αμάραντα, σκορπούν αιώνια ευωδιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Χώρα ομορφιάς, φωτός, χαράς, η δόξα της λάμπει παντού όπ' αντηχεί άσμα γλυκύ, πως λαχταρώ να φθάσω εκεί.

2. **Ο ουρανός της ξάστερος**, λουσμένος χάρη, γαλανός, και ήλιος αβασίλευτος, λάμπει αιώνια ο Χριστός.
3. **Εκεί ο πόνος δεν μπορεί**, να θλίψει πια καμιά ψυχή, εκεί δεν θα 'χω πια σταυρό, μόνο στεφάνι ανθηρό.
4. **Κι αν μες στο πέλαγος μοχθώ**, το ακρογιάλι της θωρώ, όπου θ' αναπαυθώ γλυκά μες στου Θεού την αγκαλιά.

813. Ω ΧΡΙΣΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- **Ω Χριστέ ξημερώνει!** Ω Χριστέ ξημερώνει!
Ω Χριστέ ξημερώνει και φωτίστηκε η γη.
- **Ω Χριστέ να κι ο ήλιος!** Ω Χριστέ να κι ο ήλιος!
Ω Χριστέ να κι ο ήλιος, που προσμένω να φανεί.
- **Ω Χριστέ τώρα βλέπω!** Ω Χριστέ τώρα βλέπω!
Ω Χριστέ τώρα βλέπω την ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΗ.
- **Ω Χριστέ τι παλάτια!** Ω Χριστέ τι παλάτια!
Ω τι παλάτια και τι χώρα θαυμαστή.
- **Ω Χριστέ χορωδίες!** Ω Χριστέ χορωδίες!
Ω Χριστέ χορωδίες και αγγέλων μουσική.
- **Ω Χριστέ υμνούν Εσένα!** Ω Χριστέ υμνούν Εσένα!
Ω Χριστέ υμνούν Εσένα του θανάτου ΝΙΚΗΤΗ.

(B:314)

814. ΕΝΔΟΞΗ «ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ»

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ

1. **Βλέπουμε τα μάτια μου προς τον ΟΥΡΑΝΟ**
στην αιώνια χώρα ψηλά εκεί ποθώ,
στη χρυσή την πόλη να ζήσω θέλω εκεί,
ένδοξη «Ιερουσαλήμ».

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, ποθώ να φθάσω στην ένδοξη γη,
μ' όλους τους αγίους να ευφρανθώ εκεί.
Θα μας ανταμείψει ο Ιησούς Χριστός
ένδοξη «Ιερουσαλήμ».

2. **Χώμα είμαι ξέρω, στη γη θ' αποτεθώ,**
κάποια μέρα πάλι, εκεί θα επιστραφώ,
η ψυχή μου θα ζήσει στην πόλη αυτή εκεί,
ένδοξη «Ιερουσαλήμ».
3. **Ένδοξη ελπίδα μας δίνει ο Χριστός,**
φίλε, και για σένα σταυρώθηκε Αυτός,
είσελθε στην πόλη, σε προσκαλεί εκεί,
ένδοξη «Ιερουσαλήμ».

(B:316 /Γ:142 /Η:455)

815. ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΑ ΗΛΙΟΥ Η ΓΗ

"The home over there"

Μουσική: T.C. O' KANE - Στίχοι: Μ.ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ

1. **Λαμπρότερα ηλίου η γη,**
που θεωρούμ' από τώρα μακριά,
κατοικία αγγέλων αυτή, κοσμημένη με θεία χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι εκεί, ναι εκεί, θα συναντηθούμε όλ' εκεί,
ω πατρίδα ουράνια, χαρούμενη και ποθητή.

2. **Ο σωτήρ μάς προσμένει εκεί,**
κι αδελφοί μας πολύ προσφιλείς
πότε άραγε θέλω σταθεί και εγώ μετ' αυτών ασφαλής.

(A:37 /ΙΔ:328 /SOL MAJ)

816. ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Μουσική: F.HANNSLER - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 /ΕΑΕΠ - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- 1. Πάμε για τον ουρανό, τι χαρά,**
 έλα φίλε μας κι εσύ μες τη συντροφιά.
 Είν' ο κόσμος πια για μας ξενιτιά,
 η πατρίδα των πιστών είναι εκεί ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω τι λαμπρά, τι όμορφα, στον ουρανό εκεί ψηλά,
 σε προσκαλεί ο λυτρωτής,
 ο βασιλιάς, στη χώρα Του και συ ναρθείς.

- 2. Οδοιπόροι είμαστ' εμείς στη ζωή,**
 που χαϊδεύει τ' ουρανού η γλυκιά πνοή.
 Κι αν καθόμαστε εδώ σε σκηνή,
 μας προσμένει ένδοξη μια οικοδομή.
- 3. Πλανηθήκαμ' αρκετά όλοι εμείς,**
 ως να βρούμε το σωστό δρόμο της ζωής.
 Είν' ο μόνος ο Χριστός λυτρωτής,
 είν' ο δρόμος ασφαλής, έλα και θα δεις.
- 4. Μια πορεία όμορφη και λαμπρή,**
 νέοι, γέροι και παιδιά, όλοι στη γραμμή.
 Ξέρουνε που προχωρούν όλοι αυτοί,
 στην αιώνια, τη λαμπρή κι ένδοξη ζωή.

(B:319 /ΙΔ:333)

817. ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
 CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- 1. Εις τα ύψη τ' ουρανού και στη δόξα εκεί,**
 όπου η χάρη του Θεού πλημμυρεί,
 εκεί πάνω στη ζωή στην αιώνια αυγή,
εκεί έχουμε πατρίδα.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, χαρά και δόξα λαμπρή, σωτηρία αληθινή,
εκεί που 'ναι ο Χριστός στην αιώνια ακτή,
εκεί έχουμε πατρίδα.

2. **Εκεί όπου η χαρά και η δόξα παντού,**
όπου άσματα γλυκά αντηχούν,
εκεί όπου ο Χριστός, στο απρόσιτο φως,
εκεί έχουμε πατρίδα.
3. **Σε αγγελικές ωδές, σε ουράνιες χαρές,**
όπου ψάλλουν Χερουβείμ, Σεραφείμ,
όπου τρέχει ο ποταμός της ζωής καθαρός,
εκεί έχουμε πατρίδα.
4. **Εκεί όπου ο Χριστός κάθεται νικητής,**
με το αίμα του σταυρού λυτρωτής,
είναι τόπος και για μας, δόξας-νίκης-χαράς,
εκεί έχουμε πατρίδα.

818. ΠΟΣΟ ΧΑΙΡΕΤΑΙ (B:312)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ
CD «ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Πόσο χαίρετ' η καρδιά μας εδώ στη γη,**
γιατί έχω ένα σωτήρα μες στην ψυχή,
έχει Κείνον που εσταυρώθη στο Γολγοθά
και μας έδωσε θεία χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, ναι, κι εγώ εκεί θα ζω, με λαμπρή στολή θα ευρεθώ.

2. **Θάρθει μέρα που τα πάντα θα ξεχαστούν,**
όπως τα λουλούδια σβήνουν σαν μαραθούν,
μα, μια δόξα μας προσμένει εκεί ψηλά,
στ' ουρανού τη γη, χώρα λαμπρή.
3. **Ω, τι ένδοξη ημέρα όταν κι εγώ,**
με αγίους μες το θρόνο Του βρεθώ,
και θα ψάλλω με αγγέλους το «ωσαννά»
στην ωραία γη την ποθητή.

819. ΠΑΜΕ, ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Πάμε, πάμε για τον ουρανό! Πάμε, πάμε για τον ουρανό!
 Για να συναντήσουμε τον σωτήρα μας Χριστό. (2)

1. **Είναι καιρός να ξυπνήσουμε**
 κι όλοι ν' αγρυπνήσουμε,
 να ενωθούμε στο πνεύμα, να ταπεινωθούμε.
 Να μας υψώσει η χάρη Του,
 να μας ενώσει η αγάπη Του,
 να προετοιμαστούμε, **ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...**
2. **Αυτές οι ώρες ανήκουνε**
 και στο Θεό μας τις δίνουμε,
 λατρεία, δόξα, προσκύνηση και προσευχή.
 Να μας γεμίσει το Πνεύμα Του,
 να μας αγιάσει το αίμα Του,
 να μας ετοιμάσει, **ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...**
3. **Η αμαρτία αυξάνεται**
 μέσα στον κόσμο που χάνεται,
 βρισκόμαστε στα τέλη και θα κλείσει η σκηνή.
 Ναι, ο Χριστός μας έρχεται,
 η παρουσία Του φαίνεται,
 η βασιλεία βιάζεται, **ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ...**

(Α:69 /ΙΔ:327)

820. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
 CD «Εκστρατεία ΕΙΡΗΝΗ 1982»

1. **Είμαστε πολίτες όλοι τ' ουρανού**
 αδέρφια αγαπημένα, όλοι του Χριστού,
 δουλεύουμε, κοπιάζουμε για τη δόξα του Θεού
 κι είν' Αυτός ο οδηγός, σαν βαδίζουμε στο φως
 και μας δίνει τη χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Και μια μέρα θαυμαστή θα κατέβει εδώ στη γη
να μας πάρει και να δώσει την αιώνια ζωή.

2. **Νιώθουμε ειρήνη βαθιά μες την καρδιά**
κι αν γύρω τα σκοτάδια απλώνονται πλατειά,
Τον ψάλλουμε όλοι μαζί με μια άδολη χαρά
κι όταν έρχετ' ο εχθρός, νικητής είν' ο Χριστός,
λυτρωτής, ελευθερωτής.
3. **Έχουμε ελπίδα και πίστη στη ζωή**
ο Κύριος μας δίνει αγάπη στην ψυχή,
σκορπίζουμε εδώ στη γη αγγελία θαυμαστή:
«Πως επάνω στο σταυρό, πλήρωσε για τον
θνητό, κι άνοιξε τον ουρανό».

821. ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (B:327)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ
CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Πέρα από τον ήλιο, στην ουράνια χώρα,**
στ' ουρανού τη δόξα, θα βρεθώ εκεί.
Δόξα αιωνία θα είναι για μένα
σαν βρεθώ μ' αγίους στη χρυσή ακτή.

ΕΠΩΔΟΣ

Στη χρυσή ακτή, τ' ουρανού εκεί
έχω κι εγώ ένα σπίτι λαμπρό,
στη χρυσή ακτή..... (2)

2. **Νιώθω κουρασμένος κι αποκαμωμένος,**
ο Ιησούς μου τώρα με καλεί εκεί.
Σε καλεί και σένα, άκου τη φωνή Του,
κι είσελθε στη δόξα τ' ουρανού εκεί.
3. **Το σκοτάδι φεύγει, η αυγή χαράζει,**
βλέπω τον Χριστό μου να με προσκαλεί.
Θα με αναπαύσει μες την αγκαλιά Του
και θα μ' οδηγήσει στη χρυσή ακτή.

(A:77 /ID:392 /LA MIN)

822. ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - Στίχοι: ΑΝ.ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: "ΠΑΡΟΙΚΟΙ", 1980

1. Λαμπρός ο δρόμος τ' ουρανού, μέσα απ' τα ματωμένα χέρια, άνοιξε φέρνοντας ειρήνη κι αιώνια στην καρδιά γαλήνη.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Και θαρθεί για να χαρίσει στην ψυχή τη λευτεριά,
για να πάρει τους δικούς Του και να ζουν παντοτινά.

2. Το δρόμο αυτό εδώ στη γη, κάνε να τον βαδίσουμε,
ώσπου ναρθεί χαράς στιγμή Κύριε, να Σ' αντικρίσουμε.
3. Στην άγια χώρα τη γλυκιά, που είναι όλο ομορφιά,
ναρθώ κι εγώ, χαράζ' η αυγή στη χώρα τ' ουρανού εκεί.
4. Ριγμένοι μες την αγκαλιά με τη δική του τη χαρά,
Τον περιμένουμε ναρθεί, για να μας πάρει εκεί ψηλά.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Και θαρθείς για να χαρίσεις στην ψυχή μας λευτεριά,
για να πάρεις τους δικούς Σου και να ζουν παντοτινά.

(B:320)

823. ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική: STUART HAMBLEN - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ
CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. Ψάλλει η καρδιά βαδίζοντας στο δρόμο
του ουρανού για την Ιερουσαλήμ,
κι αν πόνοι τώρα θλίβουν την καρδιά μου,
θα ξεχαστούν, σαν βρεθώ εκεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Στου ουρανού το δρόμο είμαι τώρα,
η καρδιά μου ψάλλει από χαρά,
τα μάτια μου θα δούνε τον Χριστό μας,
σαν με καλέσει εκεί ψηλά.

2. Της γης αυτής οι αξίες όλες σβήνουν,
αγώνες, θλίψεις και τα βάσανα,
στον ουρανό εκεί δεν έχει θλίψεις,
αλλά ειρήνη, δόξα και χαρά.
3. Κόσμε φτωχέ, σαν τι μπορείς να δώσεις,
όσα προσφέρεις είν' εφήμερα,
σ' αφήνω και πετώ για τα ουράνια,
άνοιξαν της ψυχής μου τα φτερά.

(H:433)

824. ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ
CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΝΙΑ» - ΧΟΡΩΔΙΑ Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- **Βαίνομεν προς την πατρίδα την ουράνια Σιών,**
έχοντες ευθύ το βλέμμα στο σωτήρα μας Χριστό.
Είν' ο μόνος οδηγός μας, μόνος υπερασπιστής,
κατά πάντων των εχθρών μας κραταιός πολεμιστής.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι θαρρούντες, ναι θαρρούντες
βαίνομεν προς την αγνήν πατρίδα.

Ναι θαρρούντες, ναι χωρούντες
προς την άνω Ιερουσαλήμ.

Ναι θαρρούντες, ναι θαρρούντες,
ένθερμον στηρίζοντες ελπίδα.

Ναι θαρρούντες, ναι θαρρούντες,
εις τον Κύριο των Χερουβείμ.

- **Βαίνομεν δια ερήμου γης, αγόνου και ξηράς,**
πλην του μάννα αφθονία την ψυχή πληροί χαράς.
Εκ του βράχου των αιώνων, ύδωρ ρέει δροσερό,
της καρδιάς κατασβήνει πάντα πόνο θλιβερό.
- **Βαίνομεν δια ερήμου προς τη γη της Χαναάν,**
διά μέσου του κλαυθμώνος προς την άρρητη χαρά.
Εκεί φθάσαντες αισίως, θα οικώμεν ευτυχείς
και θα ζώμεν εξαισίως εις αιώνας ασφαείς.

(E:73 /H:444 /SOL MAJ)

825. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

CD 04 «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑΡΘΕΙΣ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1. **Υπάρχει μια χώρα για μένα γλυκιά,**
πιο πάνω απ' τ' αστέρια ψηλά,
μια χώρα γεμάτη με θεία ομορφιά,
που δάκρυ ποτέ δεν κυλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Την ξέρω τη χώρα αυτή που είναι για με
και δεν θα ξεχάσω ποτέ,
πως είν' η πατρίδα μου η παντοτινή,
γραμμένη βαθιά στην ψυχή.

2. **Μια πόλη υπάρχει για μένα εκεί**
και ένα παλάτι λαμπρό,
πατρίδα χρυσή στην ουράνια ακτή,
κοντά στο σωτήρα Χριστό.
3. **Στη δόξα λουσμένη τη βλέπω ψηλά**
και με προσκαλεί στη χαρά,
εκεί θα γνωρίσω αδέλφια πολλά
που φτάσαν σ' αυτήν, πιο μπροστά.

(ΙΔ:336)

826. ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ ΕΠΑΝΩ ΕΚΕΙ

Μουσική: Τ.Σ.ο' ΚΑΝΕ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

- **Εις τα ύψη επάνω εκεί,** απ' τα αστέρια και ήλιο ψηλά,
είναι χώρα με δόξα πολλή, ουρανών βασιλεία λαμπρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι εκεί, ναι εκεί, θέλομ' ασφαλώς συναντηθεί
όλοι οι σεσωσμένοι, τριγύρω από το Λυτρωτή.

- **Λάμπει δόξα επάνω εκεί,** του Χριστού η μορφή η γλυκιά,
κι οι αγγέλοι λευκοί, φωτεινοί,
ψάλλουν ύμνους και αστράφτουν χαρά.
- **Εκεί δάκρυ ποτέ δεν κυλά,** εκεί θάνατος δεν εισχωρεί,
ούτε θλίψεις, ούτ' άλλα δεινά, αλλά ύμνοι χαρά και ζωή.

827. ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Ύμνοι ΕΑΕΠ Νίκαιας, 2023

Αγαπημένε μου Πατέρα, σπίτι μου είναι ο ουρανός!
Σκοτάδι απλώνεται παντού,
σπίτι μου είναι ο ουρανός, ο ουρανός.

Ξένος και μόνος είμαι εδώ, σπίτι μου είναι ο ουρανός!
Στον άγιο θρόνο σαν σταθώ, θα δοξάζω τον Θεό,
σπίτι μου είναι ο ουρανός, ο ουρανός.

Και η υπόσχεση είναι αυτή, πως θα υπάρχει ανταμοιβή!
Στεφάνι ολόχρυσο εγώ, μια για πάντα θα φορώ,
σπίτι μου είναι ο ουρανός, ο ουρανός.

Αγαπημένε μου πατέρα, σπίτι μου είναι ο ουρανός!
Με τους αγίους θα κατοικώ, θα αγκαλιάσω τον Χριστό,
σπίτι μου είναι ο ουρανός, ο ουρανός.

Τα δάκρυα μου θα σβηστούν και οι ανάγκες θα χαθούν!
Κει που η αγάπη κατοικεί, θα ναι πάντα μια γιορτή,
σπίτι μου είναι ο ουρανός, ο ουρανός.

828. ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ουράνια πόλη, ζωή αγνή ζει σε Σε,
πετάω σε Σένα εντός Σου Πατέρα και μένω με Σένα εδώ.

ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ με δόξα ντυμένη, που μ' έβαλες άγιε Θεέ,
όποιος σε γνωρίσει δεν θα μπορέσει να σε λησμονήσει ποτέ.

ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ουράνιοι κήποι, μεθάς την ψυχή μου Εσύ,
ουράνιος καρπός το στόμα γλυκίζει, καρπός αγάπης ζωής.

ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κόρη ουράνια
απ' τους καρπούς σου εγώ,
γемίζει το στόμα μου με μέλι άγιο, σαν σ' εσέ κατοικώ.

829. Ω ΤΙ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΟΛΗ

Μουσική: Β.Ε. WARREN - Στίχοι: Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

- 1. Ω, τι λαμπρή στολή, ω, τι ωραία γη,**
χαρά παντοτινή, που βασιλεύει κει,
τι στέφανο χρυσό, που λάμπει θα φορώ,
όταν μες στην Σιών φθάσω κι εγώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Λευκή στολή, ωραία γη,
οίκος λαμπρός, τι θαλπωρή.
Ω, τι λαμπρός ο στέφανος
που θα φορούν εκεί όλ' οι πιστοί.

- 2. Πατρίδα αγαπητή, τι ποθητή στιγμή,**
μακάριος εκεί, όποιος θα κατοικεί,
πρόθυμα και εγώ τα πάντα αψηφώ,
με θάρρος στην καρδιά θα προχωρώ.
- 3. Αιώνια ζωή μας περιμέν' εκεί,**
πόνος και λύπη πια δεν θα ξαναβρεθεί,
τα πάντα ανθηρά μες την ωραία γη,
αγγέλων η ωδή θα αντηχεί.
- 4. Ο νους μας απορεί, τι δόξα είν' εκεί,**
ω, πόσο θα χαρεί η κάθε μια ψυχή,
όταν όλοι μαζί στους θόλους τ' ουρανού
κράζουμε: «Άδη, που η νίκη σου;»

830. ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Το όνομά Σου, ναι, θα υψωθεί**
κι όλοι θα υμνούν Εσένα
μια μέρα κει στο θρόνο Σου ψηλά
να λάμπεις από δόξα. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Γύρω στο θρόνο Σου θα δοξάζω,
 γύρω στο θρόνο Σου θ' αλαλάζω,
 γύρω στο θρόνο Σου θα Σου ψάλλω
 το «άγιος, άγιος ο Θεός,
 άγιος είναι ο Θεός».

2. **Είσαι ο «πρώτος» και ο «έσχατος»**,
 είσαι η «αρχή» και το «τέλος»,
 είσαι ο «ζων που έγινες νεκρός»
 και τώρα ζεις εις τους αιώνες. (2)

831. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ ΘΕΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
 CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»

Αλληλούια, δόξα Θεό. (2)

Δόξα, αλληλούια, δόξα το Θεό. (2)
 Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Όταν θα ανοίξουνε οι ουρανοί θα ανέλθω, **τι χαρά**,
 τότε και εγώ θα ευρεθώ εις τα ουράνια, **τι λαμπρά**.
 - *Αλληλούια, πως ποθώ, στα ουράνια να βρεθώ. (2)*

ΕΠΩΔΟΣ

Εκεί εις τα ουράνια είναι τι λαμπρά,
 εκεί που δεν υπάρχει λύπη πουθενά,
 - *Αλληλούια πως ποθώ, στα ουράνια να βρεθώ. (2)*

Θα με προσμένει ο σωτήρας μου στη δόξα Του ψηλά,
 κι όλοι οι άγγελοι θα ψάλλουν, τι αληθινή χαρά!
 - *Αλληλούια πως ποθώ, στα ουράνια να βρεθώ. (2)*

Αλληλούια, δόξα Θεό.

Δόξα, αλληλούια, δόξα το Θεό.
 Δόξα, αλληλούια, δόξα το Θεό.
 Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!

Αλληλούια, δόξα Θεό..... (επανάληψη)

832. Ω ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
CD «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ» - ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ω γλυκιά μου Ιερουσαλήμ, λίγα λόγια απόψε θα σου πω,
γιατί ο κόσμος σε μίσησε, μα ποτέ του δεν κατάλαβε.

ΕΠΩΔΟΣ

Κοίτα ψηλά στον ουρανό και δεξ πως το σκοτάδι φεύγει,
θα έρθω σαν ήλιος φωτεινός,
να σε αρπάξω, **όμορφή μου Ιερουσαλήμ**.

Λάμπε, λάμπε λαμπρή, ένδοξη Ιερουσαλήμ,
λάμπε στο σκοτάδι της γης, μην κρυφτείς μην φοβηθείς.

Δες τα κρίνα πως ανθίζουν, δες τα αστέρια πως φέγγουν,
έτσι θάσαι και συ, τότε όταν θαρθείς δίπλα Μου.

833. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»
CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

- 1. Δεν είναι η πατρίδα μας, κάτω στη Γη εδώ**,
η αιώνια κατοικία μας είναι στον ουρανό,
την «άγια πόλη» ετοίμασε ο Κύριος για μας,
εμείς οι υπηρέτες Του, κι Εκείνος βασιλιάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Ουράνια πατρίδα, λουσμένη μες το φως,
αδελφια πλάι στο θρόνο το λαμπρό,
αιώνια ζωή, με τον Χριστό μαζί,
τα μάτια μας θα δούνε το Θεό,
τα μάτια μας θα δούνε το Θεό.

- 2. Δεν θάχει αρρώστιες, δάκρυα**,
πόνους και συμφορές,
η αιώνια κατοικία μας θάχει μόνο χαρές,
με χάρη θα δοξάζουμε μ' αγγέλους τ' ουρανού,
το θείο μεγαλείο του Ιησού Χριστού.

834. ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
 Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
 CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

1. Γνωρίζω μια πόλη στον ουρανό,

πολύ θέλω νάρθω κι εγώ,
 ουράνια πόλη λαμπρή, φωτεινή,
 θα φύγουμε τώρα απ' τη γη.

Γλυκιές μελωδίες στ' αυτιά μου ηχούν,
 πολύ θέλω νάρθω κι εγώ,
 φωτίζει ανταύγειες σε θόλο βαθύ,
 θα φύγουμε τώρα απ' τη γη.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Άκου αγγέλους ψάλλουν "αλληλούια,
 στον άγιο θρόνο Του,
 βλέπω οράσεις θείες, "αλληλούια",
 στη δόξα του Θεού. Αμήν!
 Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

2. Λαμπρή πολιτεία θα έρθω κι εγώ,

αμάρτησα, μετανοώ,
 λαμπρή η αγκαλιά Σου, σκεπάζει εμέ,
 σε δέχομαι Ιησού Χριστέ.

Σε νιώθω κοντά μου, παρουσία Θεού,
 Θεέ μου πολύ Σ' αγαπώ,
 χαρούμενος κόσμος, λευκές οι στολές
 και οι ευλογίες πολλές.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Δόξα στον Πατέρα αιώνια, δόξα στον Υιό,
 δόξα στο σωτήρα αιώνια, δόξα στο Θεό. Αμήν!
 Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

Άκου αγγέλους ψάλλουν "αλληλούια",
 στον άγιο θρόνο Του,
 βλέπω οράσεις θείες, "αλληλούια",
 στη δόξα του Θεού, αμήν!
 Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

835. ΠΑΤΡΙΣ ΕΞΟΧΩΣ ΠΟΘΗΤΗ

Μουσική: Mac GRANAHAN - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΝΙΑ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Ναι υπάρχει χαρά εν αυτή,**
την κοιλάδα των θρήνων, ω πιστέ,
εξ αυτής εντελώς θα εμπλησθεί,
εν Σιών η ψυχή ποτέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω πατρίς ευτυχής, όπ' αγάπη οικεί,
της ψυχής η ελπίς, **πατρίς εξόχως ποθητή.**

2. **Όταν βαίνεις τον δρόμο τον στενό**
κι εκ του καύσωνα πάσχεις συ δεινώς,
εγκαρτέρει, διότι είναι εγγύς,
η συ πατρίς, ο ουρανός.
3. **Όταν ίδεις εγγύς του ουρανού**
τον σωτήρα με όψη ιλαρά,
ομιλούντα γλυκεία στη φωνή
θα χαίρεις άρρητη χαρά.

836. ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ ΘΕΕ

Μουσική - Στίχοι: ΝΤΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
CD «ΝΑ ΄ΡΘΕΙΣ» - ΝΤΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και Σελά»

Έρχομαι στο θρόνο Σου Θεέ,
στα άγια των αγίων Κύριε,
εκεί που το «εγώ» μου χάνεται
εκεί που οι σκέψεις όλες σβήνουνε.

Άγγελοι παντού τριγύρω Σου,
γονατίζουν στη μεγαλοσύνη Σου,
Σε λατρεύουν και Σε προσκυνούν
και με ευλάβεια τη δόξα Σου υμνούν.

Με δέος στέκομαι μπροστά Σου
και λιώνω μέσα στη ματιά Σου.

Στα πόδια Σου μπροστά, λυγίζει η καρδιά
 και χάνομαι στη φωτιά
 της παρουσίας Σου της αγιοσύνης Σου
 με δέος στέκομαι μπροστά Σου.

837. ΜΕ ΦΥΤΕΨΕΣ ΚΥΡΙΕ ΣΕ ΓΗ ΑΓΙΑ

“The Land Of Joy” (Η γη της χαράς)

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

1. **Με φύτεψες Κύριε σε γη αγία**
 στον κήπο Σου μες στην Εδέμ Σου.
 Εκεί αναβλύζουν νερά ζωντανά,
 εκεί ξεδιψάς την καρδιά μου.

 Στον κήπο Σου βρήκα αιώνια χαρά,
 ανάπαυση μες στην καρδιά μου.
 Εκεί Σε λατρεύω με αδέρφια πιστά,
 εκεί Σε εξυμνώ βασιλιά μου.
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Ο κήπος Σου είναι **Η ΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ**
 παράδεισος για την ψυχή μου,
 εκεί με διδάσκεις με λόγια σοφά,
 εκεί Σε ευλογώ λυτρωτή μου.
 εκεί Σε ευλογώ λυτρωτή μου.
2. **Το κάθε παιδί Σου διαμάντι λαμπρό,**
 χαρά είναι μες στη ζωή μου.
 Τη χάρη Σου βλέπω σε κάθε πιστό,
 τη δόξα Σου, ω λυτρωτή μου.

 Σαν νύμφη στολίζεις την άγια Σιών,
 στη δόξα Σου θα την αρπάξεις.
 Θα ζήσουμε αιώνια μέσα στο φως,
 θα υμνούμε Εσέ, την αγάπη.

(B:322 /Γ:139)

838. ΨΑΛΛΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ

"When We All Get To Heaven" 1898

Μουσική: J.G.WILSON - Στίχοι: ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ψάλλατε όλα τα έθνη** την αγάπη του Χριστού,
για τη σύναξή μας όλων στον παράδεισο Αυτού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι εκεί θα ανεβούμε, με χαρά στον ωραίο ουρανό,
και εκεί θα ζούμε, με το σωτήρα μας Χριστό.

2. **Όλοι θα περιπατούμε** εις τα πλούτη τ' ουρανού,
στη χαρά του παραδείσου με τη χάρη του Χριστού.
3. **Έχετε ελπίδα όλοι** του Χριστού οι ζηλωτές,
μία πίστη και ελπίδα και θα είσθε νικητές.

839. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝΜουσική - Στίχοι- Ερμηνεία: ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ,1988

1. **Γίγαντες θα πέσουν, ναι γίγαντες θα πέσουν,**
στα χέρια μας θα είναι η γη.
Η χώρα που αιώνες, όλοι οι πιστοί προσμένουν
να φθάσουν εκεί.....

ΕΠΩΔΟΣ

Φως εκεί είν' Αυτός, ο Ιησούς μας Χριστός,
η χαρά κι η ζωή, κι η ζωή.
Όταν θα φέξει η μέρα,
θα φθάσουμε στη χώρα τη χρυσή.

2. **Άκου μελωδία, ναι άκου μελωδία,**
που έρχεται απ' τη χώρα αυτή.
Οι άγγελοι γιορτάζουν, την τράπεζα ετοιμάζουν
στη χώρα αυτή.

840. ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

Ερμηνεία: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΣΑ - ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

Κανάλι YouTube: Nicos Doritis

Στη βασιλεία των ουρανών με τους πιστούς ομοθυμαδόν θα Σε υψώνουμε Ιησού γύρω από τον θρόνο Σου. Με την αγάπη Σου στην καρδιά, θ' απολαμβάνουμε με χαρά τα όσα ετοιμάσες, ω Θεέ, με τον άγιο Λόγο Σου.

ΕΠΩΔΟΣ

Και θα Σου ψάλλουμε με δέος «αλληλούια» και με στρατιές αγγέλων «δόξα - ωσαννά», με σώμα άφθαρτο και ιμάτια κατάλευκα στον άγιο θρόνο Σου, Ιησού μου, βασιλιά. (2) εκεί θα κατοικήσεις και συ, όμορφη Σιών!

841. ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Μουσική: ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Όταν θα φύγω απ' τη γη**, Κάποιος με περιμένει, μια νέα γη για μένανε, πατρίδα με προσμένει. Όταν θα φύγω από εδώ, τα πάντα θα χαρίσω, τα ψεύτικα, τα πρόσκαιρα του κόσμου θα αφήσω.

ΕΠΩΔΟΣ

Έχω Πατέρα στα ψηλά στον ουρανό επάνω, Αυτός μου δίνει δύναμη, τα πάντα για να κάνω, μου ετοιμάζει σπιτικό, αγγέλοι με προσμένουν, ντυμένοι στα κατάλευκα, εμένα περιμένουν.

2. **Όταν θα έρθει η στιγμή**, εκεί ψηλά να φτάσω, τον Ιησού, το λυτρωτή σφιχτά θα αγκαλιάσω, και θα Του πω: «**Ευχαριστώ, που πλήρωσες για μένα, για νάμαι τώρα εδώ, παντοτινά με Σένα**».

842. ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: ekxe.gr

1. **Έρχομαι στο θρόνο Σου Πατέρα,**
και ανοίγω την καρδιά,
άγια οσμή τα χείλη μου για Σένα
χέρια υψώνω καθαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι η χαρά και ο πόθος της ζωής μου,
Σε λατρεύω τώρα αληθινά.
Προσκυνώ μ' όλο το δέος της ψυχής μου,
Σε ευλογώ παντοτινά.

2. **Έφτασε για μας η άγια ώρα,**
γίνονται οι Λόγοι Σου,
όρη πέφτουν, τείχη γκρεμίζονται και τώρα
Συ υψώνεσαι Ιησού.
3. **Άρχοντα αρχόντων, Κύριε κυρίων,**
βασιλιά του ουρανού,
Καύχημα και δόξα των αγίων,
Σ' αγαπώ Αμνέ Θεού

843. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΒΡΗΚΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Μ.ΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Απ' την καταιγίδα τρέχοντας για να μπω

ζητούσα ένα δρόμο να προστατευθώ,
παράδεισο βρήκα πώς να σου το πω,
μια πόλη λαμπρή, που είχε φως τον Χριστό.

Ήμουν κουρασμένος, είχα εξαντληθεί,
σκεπτόμουνα πως δεν μπορώ άλλο πια,
εκείνη την ώρα μέσα σε μια στιγμή,
συνέβη αυτό που έψαχνα μια ζωή.

Με δέχτηκε εκεί ένας άνδρας μες στη δόξα!

«*Σε περίμενα -μου είπε- και να που είσ' εδώ!*»
 Μου έδειξε ένα κρυστάλλινο ποτάμι
 και τις πληγές απ' το σώμα μου, εκεί μου έπλυνε.

Μου έδωσε τροφή απ' του παράδεισου το δένδρο
 και έβαλε στην πλάτη μου μανδύα συγχώρεσης!
 «*Να μείνεις μπορείς, παιδί Μου είναι για σένα,
 το σπίτι σου με το αίμα Μου έχει για σένα αγοραστεί!*»

Τότ' είδα τις πληγές που είχε στα δυο Του χέρια
 απ' τα καρδιά.Για μένα υπέφερε!

844. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΝΥΜΦΗ ΑΓΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 08» - ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΤΟ ΠΑΝ /ΕΑΕΠ,1998

ΕΠΩΔΟΣ

Ιερουσαλήμ, νύμφη αγία
 Ιερουσαλήμ, κόρη του Πατέρα Θεού. (2)

- 1. Είναι η νύμφη του Χριστού η αγαπημένη,**
 είναι η θυσία Του επάνω στο σταυρό,
 είναι η εκκλησία Του με δώρα στολισμένη,
 που το Πνεύμα αυτό το άγιο, μάς γεμίζει την ψυχή μας,
 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ....
- 2. Αυτή η όμορφη νύμφη στολισμένη,**
 που τα διαμάντια της αγνότητας φορά,
 είναι η εκκλησία του Χριστού η αγαπημένη,
 είν' τ' απάνεμο λιμάνι που αναπαύει την ψυχή μας,
 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ....
- 3. Όταν θλίβουνε οι πόνοι την ψυχή μου**
 κι όλοι φεύγουν από μένα μακριά,
 όταν νιώθω μοναξιά μες τη ζωή μου,
 πάω στο όμορφο λιμάνι κι αναπαύεται η ψυχή μου,
 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ....

845. ΠΟΙΟΣ Θ' ΑΝΕΒΕΙ

Μουσική: MARANATHA MUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

1. **Ποιος θ' ανεβεί στην ουράνια Σιών;**
Ποιος θα σταθεί μπροστά στον άγιο Σου θρόνο;
Μόνο αυτός που έχει αγνή καρδιά,
θ' ανεβεί 'κει ψηλά, θ' ανεβεί 'κει ψηλά,
θ' ανεβεί στην ουράνια Σιών.
2. **Δος μου Κύριε αγνή καρδιά,**
γέμισέ την με ουράνια φωτιά,
δίκαιο κάνε με, για να μπορώ
στην ουράνια Σιών ν' ανεβώ.
Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος! Άγιος, άγιος ο Κύριος.
3. **Θαρθώ με πίστη στον άγιο θρόνο Σου**
μπροστά στα Σεραφείμ, μπροστά στα Χερουβείμ
και με λατρεία, θαυμασμό, θα ψάλλω με χαρά.
Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος! Άγιος, άγιος ο Κύριος.

846. ΘΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΥΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Θε να 'ρθει μια αυγή,** που θα φέρει την ψυχή
στην αιώνια χαρά, στη γαλήνη τη γλυκιά,
σαν θα 'ρθει ο Χριστός να με φέρει στο φως,
να βρεθώ στου ουρανού την ακτή!
2. **Τι στιγμή θαυμαστή,** σαν θα δω το Λυτρωτή,
που στη χάρη Του χρωστώ το παλάτι το λαμπρό,
εκεί θα 'χω στολή απ' το χιόνι πιο λευκή
και τ' Αρνίου θα ψάλλω την ωδή!
3. **Δεν υπάρχουν εκεί,** θλίψεις, πόνος, ταραχή,
ούτε δάκρυα μοναξιάς ούτε θανάτου σκιά,
μόνο ανέσπερο φως απ' τον ήλιο πιο λαμπρό,
ω Σιών, θαυμαστή, ποθητή!

(E:108 /ΙΔ:270)

847. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΑΝΤΑ

Μουσική: J.G.JUCIS - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ
 CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Όπως το ελάφι πάντα, μέσα στα βουνά ποθεί
 τρέχοντα νερά για νάβρει, λίγο να ξεδιψασθεί.
 Έτσι κι καρδιά μου πάντα, κλαίει και ζητεί να δει
 τον Κύριο, τον άγιο, έστω και για μια στιγμή.

Όταν ο εχθρός με λύσσα σκύβει μες στ' αυτί κρυφά
 και με πονηριά μου λέγει: *«Πούναι ο Θεός σου πια;»*
 Στρέφω το δειλό μου βλέμμα, προς τον ουρανό ψηλά
 στον Κύριο, τον άγιο, για να βρω παρηγοριά.

Τότε κι η καρδιά μου λέγει: *«Ξέχασες πόσες φορές
 σ' έσωσε από φουρτούνες κι από μαύρες συμφορές;»*
 Έλπιζε εις τον Θεό σου, με αγκάλες ανοιχτές,
 ο Κύριος σε προσκαλεί, σε αθάνατες χαρές.

848. ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΟΥ (B:315 /Z:36)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ & Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- **Όλη η ζωή μου κι η αναπνοή μου, είναι δοσμένη για το Χριστό.**
 Αυτός για μένα είν' η χαρά μου, το όνειρό μου που αγαπώ.
 Αυτός χαρίζει την ευτυχία, κι αγάπη θεία μες την καρδιά,
 μ' έχει λυτρώσει, με έχει σώσει, είμαι παιδί Του, ω τι χαρά.
- **Ω τι ωραία όταν μια μέρα, θα με καλέσει στον ουρανό,**
 μαζί θα ζήσω, θα ευτυχίσω, εκεί κοντά Του θ' αναπαυθώ.
 Ζωή αιώνια θα απολαύσω, με το Χριστό μου στον ουρανό,
 τα δάκρυά μου θα τα στεγνώσει και με τα μάτια μου θα Τον δω.
- **Αν η ζωή μου αυτή θα σβήσει, και αν στον τάφο θα καταβώ,**
 με άλλο σώμα θα μ' αναστήσει, ο Κύριός μου, δεν θα χαθώ.
 Γλυκιά ελπίδα για την πατρίδα, και τα ουράνια που θα βρεθώ,
 έχουμε όλοι εκεί μερίδα, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό.

(Δ:139 /Ε:72 /Η:443)

849. ΘΑ ΤΟΝ ΙΔΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ**“Saved By Grace”**

Μουσική: G.C. STEBBINS - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD «ΠΕΡ' ΑΠ' ΤΗ ΔΥΣΗ» - Ερμηνεία: ΦΡΙΝΤΑ ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ

1. **Το σκεύος το οστράκινο**, κάποτε θα θρυμματισθεί, μα της ψυχής ο θησαυρός, δεν θα ταφεί σ' αυτή τη γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα Τον ιδώ τον Κύριο, ναι, πρόσωπο με πρόσωπο, παντοτινά θα Του μιλώ, πως μ' έφερε στον ουρανό.

2. **Τούτ' η καλύβα κάποτε**, θα σωριαστεί εδώ στη γη, μα ξέρω πως με καρτερεί, αιώνια οικοδομή.
3. **Τ' άνθος θα πέσει κάποτε**, από το δένδρο κατά γη, μα θ' απομείνει ο καρπός, που ο Θεός μου θα γευθεί.

(Α:76 /ΙΔ:380 /FA ΜΑΙ)

850. ΣΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ

Μουσική: S.BENSON - Στίχοι: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ

CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Σαν έρθ' η στιγμή, μεγάλη, λαμπρή**, το σάλπισμα που θ' ακουστεί, θα έρθ' ο Χριστός μας και πάλι στη γη, μ' αγγέλους κι αγίους μαζί.

ΕΠΩΔΟΣ

Εκεί προσδοκώ κι εγώ να βρεθώ σαν ηχήσει η σάλπιγγα αγγελική θα δω του Χριστού τη μορφή.

2. **Στον κόσμο εδώ μαυρίλα, κακό**, σκοτάδι παντού, φοβερό, σε λίγο θα φέξει, ροδίζ' η αυγή κι ο Κύριος φθάνει στη γη.
3. **Σ' αυτή τη ζωή, πικρή, παγερή**, παντού μοναξιά φοβερή, σαν έρθ' ο Χριστός μας, χαρά στην ψυχή θα μείνουν οι πόνοι στη γη.

851. ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ

Μουσική: Σουηδική μελωδία - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

CD 04 «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑΡΘΕΙΣ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Σε προσμένουμε να 'ρθεις Χριστέ βασιλιά**
 μες στην τόση εδώ σκοτεινιά,
 {τη ματιά μας υψώνουμε πάντα ψηλά
 να Σε δούμε ναρθείς βασιλιά.} 2
2. **Μες στον κόσμο μας, πόνος και θλίψη πολλή**
 κι αγωνία η φύση περνά,
 {στεναγμοί και κραυγές αντηχούνε στη γη
 πότε θα 'ρθεις Χριστέ λυτρωτή.} 2
3. **Έλα Κύριε, κράζουν σε Σένα οι πιστοί**
 με το βλέμμα τους πάντα ψηλά,
 {να Σε δουν στις νεφέλες με δόξα να' ρθεις,
 μην αργείς βασιλιά να φανείς.} 2

(Α:34 /Δ:132 /Η:435 /ΙΔ:216 /ΛΑ Β ΜΑ)

852. ΕΙΜΑΣΤ' ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ

Μουσική: E.M.ROTH - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD 03 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ

1. **Είμαστ' εμείς οι οδοιπόροι** οι διαβάτες στη ζωή,
 πάμε για κάποια άλλη χώρα, που δεν βρίσκεται στη γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι η πανένδοξη Σιών
 των νέων ουρανών, η χώρα των πιστών.
 Λυτρωμένοι αφήνουμε τη γη
 και φθάνουν οι πιστοί εκεί.

2. **Δεν έχουμε ραβδί στο χέρι**
 δεν μας γέρνει το κορμί,
 της αμαρτίας το φορτίο φέραμε στο λυτρωτή.
3. **Πάντα εμπρός θα προχωρούμε,**
 δεν υπάρχει εδώ σταθμός,
 για μας ανάπαυση θα είναι μονάχα ο ουρανός.

(A:78 /ΙΔ:145 /SI B MAJ)

853. ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΡΟΙΚΟΙ

CD «Εκστρατεία ΕΙΡΗΝΗ 1982» & CD ΠΑΡΟΙΚΟΙ 3 - «ΜΑΖΙ», 1987
 CD «ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, Εκείνον ΥΜΝΗΣΑΤΕ» - Έκδ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, 2008
 CD «ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ», 2005 - Ερμηνεία: Κ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - Α.ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

- 1. Βουβοί, σκυφτοί και φορτωμένοι**
 αργοβαδίζαμε στη γη,
 ξεγελασμένοι και νικημένοι
 μέσα στην άδεια αυτή ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Νοσταλγοί είμαστε δικοί Σου
 μέσα σ' αυτή τη χειμωνιά,
 πόθος αιώνιος στην καρδιά μας
 η άνοιξή Σου η γλυκιά.

- 2. Τον παλιό τον Σαμαρειτή**
 στους άδειους δρόμους ψάχναμε,
 για να γιατρέψει τις πληγές μας
 που μοναχοί ανοίξαμε.
- 3. Για την αγάπη ψάχναμε**
 και για την άδολη χαρά,
 για τη στοργή που θα γεμίσει
 την πονεμένη μας καρδιά.
- 4. Και ξάφνου, μπρος μας ξεπροβάλλει**
 του Γολγοθά η κορυφή,
 και εκεί επάνω γαληνεμένη
 του Ιησού μας η μορφή.

854. ΥΨΩΣΕ ΜΕ ΠΙΟ ΕΠΑΝΩ (B:37)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Ύψωσέ με πιο επάνω της νεφέλης του εχθρού,**
 ύψωσέ με εις τα ύψη της αγάπης του Χριστού.
 Ύψωσέ με εις τη χάρη και στην πίστη του Θεού,
 ύψωσέ με να γνωρίζω τις μεθόδους του εχθρού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ύψωσέ μ' απ' τις φροντίδες πιο επάνω της ζωής,
 ύψωσέ με εις τα ύψη, ω Χριστέ, της προσευχής.

2. Ύψωσέ με πιο επάνω απ' αυτούς που με μισούν,
 δώσε μου τη δύναμή Σου ν' αγαπώ όλους αυτούς.
 Ύψωσέ με όταν έρθουν τρικυμίες στη ζωή,
 δίδαξέ με ν' ατενίζω εις Εσέ το λυτρωτή.
3. Ύψωσέ με όταν έρθεις για να Σε υποδεχτώ,
 και με όλους τους αγίους και εγώ να αρπαχτώ.
 Ύψωσέ με για να είμαι εις τη βασιλεία σου,
 να θωρώ το πρόσωπό Σου και την παρουσία Σου.

(B:60 /Δ:14 /E:112)

855. Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΛΑΧΤΑΡΩ

Μουσική: CHARLES H.GABRIEL - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ, 1981

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ω Κύριέ μου, πόσο λαχταρώ,**
 πάντα στα ίχνη Σου να περπατώ,
 γλυκός και πρᾶος, αγνός και ταπεινός,
 κι ακόμα νάμαι στο ζήλο πιο θερμός.

ΕΠΩΔΟΣ

Πάρε Χριστέ όλη μου την ψυχή,
 μόνο με Σε αξίζει η ζωή,
 κράτα με Συ επάνω στο σταυρό,
 να ζεις εντός μου κι εγώ πια να μη ζω.

2. **Μέσα στην πάλη της ζωής αυτής,**
 θέλω να είμαι πάντα νικητής,
 σε κάθε βήμα να Σε ακολουθώ,
 να Σε δοξάζω και να Σε μαρτυρώ.
3. **Θέλω στην κρίση όταν θα σταθώ,**
 μπροστά στο βήμα Σου για να κριθώ,
 να Σ' ατενίσω, χωρίς να ντροπιαστώ,
 νάναι η ζωή μου γεμάτη με καρπό.

856. ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΕΝΑ ΝΕΦΙ (ΙΕ:6)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Περιμέναμε ένα νέφι, περιμέναμε βροχή,**
δυο σταγόνες να μας βρέξει
στη θλιμμένη μας ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα, δεν έχει ο κόσμος ουρανό,
δεν έχει ελπίδα, δεν έχει το Χριστό.
Δεν θάβρεις άλλη απ' του σταυρού τη λευτεριά,
δεν μας αγάπησε καμιά άλλη καρδιά.

- 2. Περιμέναμε όλη νύχτα να ξημέρωνε αυγή,**
να μας γλύκανε την πίκρα μια ακτίνα φωτεινή.
- 3. Περιμέναμε αγάπη και χαμόγελο στοργής,**
μα στο έρημο μονοπάτι, δεν εφάνηκε κανείς.

857. ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

1η εκτέλεση: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ & Μ.Χ.Θ.Μ. - LP/CD «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987
CD «ΕΓΩ, ΕΣΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»/Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- 1. Σωτήρα του κόσμου το χέρι Σου δος μου**
να μπω στ' ουρανού το παλάτι,
να νιώσω γαλήνη κι αιώνια ειρήνη
και φως στις καρδιάς μου τα βάθη.

ΕΠΩΔΟΣ: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια Κύριε! (2)

- 2. Σωτήρα του κόσμου το χέρι Σου δος μου**
να μπω στη χρυσή πολιτεία,
εκεί που τα πάντα μ' αγάπης μπαλάντα
υμνούν του Θεού τη σοφία.
- 3. Σωτήρα του κόσμου το χέρι Σου δος μου**
να μπω στην υπέρλαμπρη πύλη,
εκεί που δεν φθάνει των όπλων η κάνη,
εκεί που δεν έρχεται δείλι.

858. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. **Κύριέ μου προσδοκούμε**, όλοι εμείς στην προσευχή και το Πνεύμα Σου ζητούμε, δώσε μια Πεντηκοστή.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Δος το Πνεύμα,δος το Πνεύμα,
πλήρωσε κάθε ψυχή,
και μες τις καρδιές μας δώσε τ' ουρανού αναψυχή.

2. **Κάθε τι αγίασέ το**, να μη ζούμ' εμείς Χριστέ, το εγώ μας νέκρωσέ το, να δοξάζουμε Εσέ.
3. **Συ καθάρισε καρδιές μας**, με το αίμα Σου Αμνέ, κι εντελώσ αγίασέ μας, του Θεού παράκλητε.
4. **Τη σφραγίδα Σου ζητούμε** και τη δύναμη μαζί, είμαστε ναός δικός Σου, ουρανός εδώ στη γη.
5. **Τα χαρίσματά Σου δώσε**, και σ' εμάς αληθινέ, έκτεινε την κραταιά Σου, Συ Πατέρα άγιε.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Κύριε Σε ευχαριστούμε με καρδιά ειλικρινή
κι όλα αυτά Σου τα ζητούμε για τη δόξα Σου Χριστέ.

(ΙΔ:4 /SOL MAJ)

859. ΘΕΛΩ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Θέλω Χριστέ μου** και με να θυμηθείς, (3) στον Παράδεισο.
2. **Ο Χριστός μου δίνει** χαρά μες την ψυχή, (3) στον Παράδεισο.
3. **Ο Χριστός προσφέρει** χαρά παντοτινή, (3) στον Παράδεισο.

860. ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΠΟΣΕΣ ΝΥΧΤΕΣ**(Όπως στην αρχή)**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

Πόσες μέρες, πόσες νύχτες, πρέπει ακόμα να περάσουν,
πως κουράστηκαν τα μάτια, άλλο δεν μπορούν να κλάψουν. (2)

***Πνεύμα του Θεού, Σ' επιθύμησα,
όπως στη αρχή, έλα στην καρδιά.***

Σαν το ελάφι που διψάει, η ψυχή διψάει για Σένα,
πως να ζήσω μοναχός μου, δίχως τ' αγιό Σου Πνεύμα. (2)

***Κύριε Θεέ, Σ' επιθύμησα,
όπως στη αρχή, έλα στην καρδιά.***

Συγχώρα με, που Σε πλήγωσα και την καρδιά μου έκλεισα Θεέ!
Συγχώρα με, που Σε πλήγωσα, Σε καρτερώ ναρθείς ξανά!

861. ΟΛΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΔΙΝΩΜουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ**ΕΠΩΔΟΣ**

Όλα για Σένα τα δίνω, όλα τα δίνω για Σε,
όλα ανήκουν σε Σένα Χριστέ. (2)

Από τη μέρα που μ' αγόρασες απ' τη σκλαβιά του Πονηρού
και με το αίμα Σου επλήρωσες με τη θυσία του σταυρού.
Είμαι δικός Σου δικαιωματικά, το γράφουν τ' άγια χαρτιά,
κι όλα τα ουράνια κληρονομικά, μου τάχεις δώσει δωρεάν.

Ποιο νόημα είχε τότε η ζωή, χωρίς Εσένα Ιησού,
είχα λεφτά και αυτοκίνητα, μα δεν είχα τα λόγια Σου.
Και λειτουργούσα όλο για μένα, γιατί δεν ήξερα τη χάρη Σου
κι ήμουνα σκλάβος του εγωκεντρισμού,
ώσπου επέστρεψα σε Σένα.

Τώρα είμαι τόσο ευτυχισμένος για τη μεγάλη διαφορά, που ήρθες φως μες το σκοτάδι, γλύτωσα απ' τη συμφορά. Γλύτωσα απ' τα δαιμόνια και από κάθε αισχροτήτα, γιατί ήρθες Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ, που είσαι η πραγματικότητα.

862. ΝΑ ΄ΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ

Ησάϊας ΞΔ/64:1-3

Μουσική - Στίχοι - 1η εκτέλεση: ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Να ἴσχιζες τους ουρανοὺς να κατέβαινες Θεέ,
να διαλύονταν τα ὄρη στην παρουσία Σου,
σαν τη φλόγα του πυρός, που στο πέρασμά της καίει,
και με δύναμη τσακίζει τα εμπόδια.

*Για να γίνει τ' ὄνομά Σου γνωστό στους εναντίους Σου
τρόμος για ναρθεί στα ἔθνη από την παρουσία Σου.*

Όταν ἔκανες για μας αυτό που δεν προσμέναμε,
εκατέβης και τα ὄρη διαλύθηκαν,
διότι σ' ὅλους τους αἰῶνες δεν ακούστηκε ξανά,
ἄλλος «κύριος» που να κάνει ὅλο θαύματα.

*Για να γίνει τ' ὄνομά Σου γνωστό στους εναντίους Σου
τρόμος για ναρθεί στα ἔθνη από την παρουσία Σου,
από την παρουσία Σου, από την παρουσία Σου.*

863. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
CD «ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ»

Τι περιμένεις φίλε μου, τι προσδοκᾷς ακόμα
αφού στον κόσμo τούτον δω, θα σωριαστείς στο χῶμα.
Σπάσε τ' ατσάλινα δεσμά της μαύρης αμαρτίας,
γίνε και συ Θεοῦ παιδί να ζεις στην ευλογία!

Έλα ο Χριστός σε προσκαλεί, τα σκότη να σκορπίσει
και στην καρδιά σου τη φτωχή, ουράνιο φως να χύσει.
Σπάσε τ' ατσάλινα δεσμά της μαύρης αμαρτίας,
γίνε και συ Θεοῦ παιδί να ζεις στην ευλογία!

864. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»

Πίσω από τα σύννεφα, το ουράνιο τόξο θα φανεί.
Πίσω από τα σύννεφα, του Χριστού θα δεις τη μορφή.

- **Όταν η μπόρα θα σταματήσει**, ο ουρανός πάλι θ' ανοίξει,
θα λάμψει ο «Ήλιος», ο «Ήλιος»,
οι σταγόνες της βροχής θα λάμψουν κι αυτές
σαν διαμάντια, σαν διαμάντια.

Πίσω από τα σύννεφα, το ουράνιο τόξο θα φανεί.
Πίσω από τα σύννεφα, του Χριστού θα δεις τη μορφή.

- **Η καταιγίδα σαν σταματήσει**, ο ουρανός πάλι θ' ανοίξει,
θα λάμψει ο «Ήλιος», ο «Ήλιος»,
κι οι σταγόνες της βροχής θα λάμψουν κι αυτές
σαν διαμάντια, σαν διαμάντια.

Πίσω από τα σύννεφα, το ουράνιο τόξο θα φανεί.
Πίσω από τα σύννεφα, του Χριστού θα δεις τη μορφή.
Πίσω από τα σύννεφα, του Χριστού θα δεις τη μορφή,
του Χριστού θα δεις τη μορφή.

865. ΚΤΙΣΕ ΜΕ ΞΑΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ
CD 02. «ΚΤΙΣΕ ΜΕ ΞΑΝΑ»

1. **Κτίσε με ξανά**, πόσο θέλω να Σου μοιάσω,
πλάσε με ξανά Θεέ, θέλω να Σε δω,
κράτα με στα χέρια Σου, κράτα την καρδιά μου,
μάθε μου Πατέρα μου, ότι αγαπάς, ν' αγαπώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Άλλαξέ με Κύριε, απ' τα βάθη της καρδιάς μου,
φώτισε τα μάτια μου, να μπορώ να Σε κοιτώ.

Άλλαξέ με Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου,,
δος μου νέο Πνεύμα, να μπορώ να σ' αγαπώ!

Ω ναι Πατέρα, δος μου νέο Πνεύμα,
να μπορώ να Σ' αγαπώ.

2. **Αδύναμο το σώμα μου**, μα στην καρδιά μου μέσα,
μόνο Εσύ χωράς Θεέ, Εσύ να κατοικείς,
στις αυλές της πόλης Σου **θα** προσευχηθώ,
όλες τις μέρες της ζωής μου εκεί να κατοικώ.

866. ΚΡΑΤΑ ΜΕ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

CD «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1. **Πέρασαν μέρες, πέρασαν μήνες,**
πέρασαν χρόνια, που Σε γνώρισα,
κι εγώ πέρασα μπόρες και καταιγίδες,
όμως στο δρόμο Σου προχώρησα.

Το ήξερα απ' την αρχή,

πως κάποτε θαρχόταν η στιγμή,
το χέρι μου ν' αφήσεις για λίγο. **Όμως ΤΩΡΑ....**

ΕΠΩΔΟΣ

Κράτα με ξανά, μες την αγκαλιά Σου, κράτα με σφικτά,
θέλω ν' ακούσω πάλι τη μιλιά Σου, όπως και παλιά.
Κράτα με ξανά, κοντά στην καρδιά Σου, κράτα με σφικτά,
θέλω να γευθώ το άγιο φίλημά Σου, ακόμα μια φορά.

2. **Ήρθε προχθές κάποιος και μου είπε**

ΠΩΣ τη ζωή μου τη χαράμισα,
ΠΩΣ διάλεξα Εσένα κι άλλον κανένα,
ΠΩΣ μ' άφησες να κλαίω άδικα.

Το ήξερα απ' την αρχή,

πως κάποτε θαρχόταν η στιγμή,
το χέρι μου ν' αφήσεις για λίγο. **Όμως ΤΩΡΑ....**

«Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά Μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού· και θέλετε εξέλθει, και σκιρτήσει ως μοσχάρια της φάντης» (Μαλαχίας Δ/4:2)

867. ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»
 CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

1. **Είναι φορές,** που λάθη τόσα κάνω,
είναι φορές, που τόσο Σε λυπώ,
είναι φορές, που κάθε ελπίδα χάνω,
 ΤΟΤΕ Ιησού μου Σε ζητώ.
Είναι φορές, που ντρέπομαι μπροστά Σου,
είναι φορές, που θέλω να κρυφτώ,
είναι φορές, που νιώθω τη ματιά Σου,
 ΤΟΤΕ Ιησού μου Σε ζητώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα Εσύ μπορείς λάθη να ξεχνάς,
 να με συγχωρείς, να με αγαπάς.
 Δεν θα μ' αρνηθείς και θα κατοικείς
 στο θρόνο της καρδιάς.
Γιατ' είσαι Θεός της παρηγοριάς.
 είσαι αγαθός και με συμπονάς.
 Με στοργή πολλή, σαν μικρό παιδί
 πάντα μου μιλάς.

2. **Είναι φορές,** που η πίστη μου δεν φτάνει,
είναι φορές, που δεν Σ' ευαρεστώ,
είναι φορές, που κλαίω στο σκοτάδι,
 ΤΟΤΕ Ιησού μου Σε ζητώ.

868. ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΕΚΟΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
 CD «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ» - ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

1. **Μέσα στη νύχτα στέκομαι μόνος**
 και μια φωνή απ' το σκοτάδι μου μιλά:
 «Να μην φοβάσαι κι αν είσαι μόνος,
 μέσα στην νύχτα μαζί σου είναι ο Χριστός!»

ΕΠΩΔΟΣ**Υπομονή!**

Θα ξημερώσει, για σένα μια καινούργια αυγή.

Υπομονή!

Ο Κύριος θα ρθει, το σκοτάδι θα εξαφανιστεί!

Θα ξημερώσει....

2. **Μέσα στην νύχτα πλάι μου είσαι,**
γλυκά ακούω την φωνή σου να μου λες:
«Τώρα είναι σκότος, μα ο ήλιος θα ρθει,
η ώρα πέρασε, σε λίγο να φανεί!»
3. **Είσαι κοντά μου, σε νιώθω τώρα,**
το χέρι Σου, το χέρι μου κρατά σφιχτά
Ω, λίγο ακόμα, θα ξημερώσει,
θέλω Ιησού μου κοντά Σου να βρεθώ.

869. ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
YouTube: Nikos & Thalia Christodoulou - Ερμηνεία: ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΗΡΟΥ

1. **Θέλω μια καρδιά, σαν τη δικιά Σου Ιησού μου**
όλο τον κόσμο μ' ευκολία ν' αγαπώ,
δος μου μια καρδιά, σαν τη δικιά Σου λυτρωτή μου,
τους εχθρούς μου να μπορώ να συγχωρώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μια καρδιά σαν την καρδιά Σου σωτήρα,
δος μου σαν δώρο τον καλό Σου χαρακτήρα,
θέλω πραότητα κι αγάπη να γεμίσω
κι όλο τον κόσμο για Σένα να κερδίσω,
κι όλο τον κόσμο για Σένα να κερδίσω.

2. **Πόσο Σε ποθεί, η διψασμένη η ψυχή μου,**
όπως το χώμα, που ζητάει την βροχή,
σύντριψε Εσύ, όλα τα λάθη στη ζωή μου,
άκου Κύριε την δικιά μου **προσευχή**.

870. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

Ξέρω Κύριε είσ' ελεήμων κι είναι η χάρη Σου μεγάλη
 είσαι αγαθός κι οικτίρμων και μου έδειξες αγάπη.
 Μέχρι τώρα ήσουν μαζί μου και θα είσαι μέχρι τέλους,
 Ιησού αξίωσέ με ν' ανεβώ στον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να δω το πρόσωπο Σου Ιησού μου, Κύριέ μου
 και να ζήσουμε μαζί στον ουρανό ψηλά εκεί.
 Θέλω να φτάσει εκείνη η ώρα
 που θα έρθεις να με πάρεις
 και αιώνια θα δοξάζω, θα λατρεύω,
 θα Σ' ευχαριστώ Θεέ.

Ξέρω έχω αδυναμίες, ελαττώματα και λάθη,
 μόνος δεν τα καταφέρνω, χωρίς Εσένα δεν μπορώ.
 Κύριε είσαι η δύναμη μου και το μόνο στήριγμά μου,
 είσαι ο βράχος ο αιώνιος, ο μοναδικός Θεός.

871. ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΘΕΕ

Ησαΐας ΞΔ/64:1-3

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 10 /ΕΑΕΠ - «ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ»

Είθε να έσχιζες Θεέ

τους ουρανούς και να κατέβαινες,
 να διαλυόταν τα όρη στην παρουσία Σου
 σαν φωτιά να 'ρχόσουν ξανά.
 Θέλουμε να 'ρθεις ένδοξος,
 το όνομά Σου σ' όλη τη γη να κάνεις γνωστό,
 κάθε λαός, κάθε φυλή,
 να γονατίσει μπροστά στον Αμνό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ευφρανθείτε ουρανοί, αλαλάξατε τα όρη
 γιατί ο Κύριος τον λαό Του
 παρηγόρησε και πάλι με δύναμη.

Είθε να έσχιζες Θεέ

τους ουρανούς και να κατέβαινες,
να διαλυόταν τα όρη στην παρουσία σου
σαν φωτιά να 'ρχόσουν ξανά.

Τ' αγέρι Σου να έπνεε στο πρόσωπό μας
και να έφερνε την θύμησή Σου μες την καρδιά
όλες τις θλίψεις μας να σκόρπιζες μακριά.

872. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΔΙΩΞΕ ΤΟ ΦΟΒΟ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 07 /ΕΑΕΠ - «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ»

1. **Ιησού μου, διώξε το φόβο** απ' την καρδιά μου,
Ιησού μου, διώξε το φόβο απ' την καρδιά.
- Τα μάτια μου, τα μάτια Σου μάθε να βλέπουν
δώσε μου πίστη, δος μου αγάπη, δος μου χαρά. (2)
2. **Μες το μικρό μου το μυαλό,** μες τη φτωχή καρδιά μου
αυτό που έκανες για μένα κάνε να μπει.
- Να ζωντανέψει μες την καρδιά, μες την ψυχή μου
μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου για πάντα μαζί. (2)
3. **Δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης** κι ευγνωμοσύνης,
ευγνωμοσύνης δάκρυα να τρέχουν απ' την καρδιά.
- Αυτό που έκανες για με, γλυκέ σωτήρα,
ούτε μετριέται κι ούτε στο σύμπαν μέσα χωρά. (2)
4. **Στείλε φωτιά, στείλε φωτιά** μες την καρδιά μου,
στείλε φωτιά, άναψε Συ μια πυρκαγιά.
- Σαν φλόγα αγάπης να υψωθεί ως τα ουράνια,
σαν φλόγα αγάπης να υψωθεί προς Σε η καρδιά. (2)

«Αλαλάξατε εις τον Θεόν, πάσα η γη. Ψάλατε την δόξαν του ονόματος Αυτού· κάμετε ένδοξον τον ύμνον Αυτού. Είπατε προς τον Θεόν, Πόσον είναι φοβερά τα έργα Σου διά το μέγεθος της δυνάμεώς Σου, υποκρίνονται υποταγήν εις σε οι εχθροί Σου» (Ησαΐας Ξς'66:1-3)

873. ΜΑΚΑΡΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΑΚΑΡΙ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD «ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ live/B'» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

• **Μακάρι να 'σκιζες τα μαύρα σύννεφα**

και να κατέβαινες, Χριστέ.

Μακάρι να 'σκυβες πάνω στον πόνο μου

και να με σήκωνες, Χριστέ.

Μακάρι ν' άγγιζες δάκρυ το δάκρυ μου

γέλιο να το 'κανες, Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάρι, τι να πω μακάρι; Πρώτος μ' αγάπησες, Χριστέ
κι ήρθες με τύλιξες στη χάρη κι είπες στο θάνατο "ποτέ".

• **Μακάρι να 'παιρνες βουνά προβλήματα**

χιόνι να τα 'λιωνες, Χριστέ.

Γεφύρι να 'κανες τ' άγρια τα κύματα

πάνω να βάδιζα, Χριστέ.

Μακάρι να 'σβηνες όλα τα κρίματα

κι όλα τα βάρη μου, Χριστέ.

874. ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑΜΟΥΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ» - ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, 1983

Θα 'θελα νάμouνα τα ΛΟΓΙΑ Σου,

αυτά που είπες κάτω εδώ στη γη,

που και το θάνατο νικήσανε

γιατί τα λόγια Σου είναι ζωή.

*Κί' όταν μιλώ κάθε νεκρή καρδιά ν' άγγιζεται**να Σε ζητά και σαν σε βρει ν' ανασταίνεται.***Θα 'θελα νάμouνα τα ΧΕΡΙΑ Σου**

που στ' άγγιγμά τους δίναν τη γιατρεία,

περπάτησαν χωλοί κι είδαν τυφλοί

και οι νεκροί ζωντάνεψαν ξανά.

*Κι' όπου ακουμπώ η δύναμη Σου να ξεχύνεται
στον κόσμο αυτό κάθε αδύνατο να γίνεται.*

Θα 'θελα να αγαπούσα σαν και Σε

με μια αγάπη τόσο δυνατή
και τη ζωή μου ακόμα να 'δυνα,
ας πέθαινα ο κόσμος να σωθεί.

*Μα ξέρω καλά, πως η αγάπη μου είναι μικρή
κι η θυσία μου να ελευθερώσει δεν είν' αρκετή.*

Θα 'θελα νάμouνα τα ΛΟΓΙΑ Σου,

αυτά που είπες κάτω εδώ στη γη,
που και το θάνατο νικήσανε
γιατί τα λόγια Σου είναι ζωή.

Μόνο Εσύ, όταν με μάθεις πώς να αγαπώ,
θα γίνω εγώ, τα λόγια και τα χέρια Σου Χριστέ, (2)
....τα λόγια και τα χέρια Σου Χριστέ.

875. ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ

(Όταν τον ήλιο σκεπάζουν σύννεφα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

- 1. Όταν τον ήλιο σκεπάζουν σύννεφα μαύρα πυκνά,**
κι' όταν τριγύρω υπάρχει μόνο βαθιά σκοτεινιά,
όταν βροχή περιμένει το χώμα που τόσο διψά,
κι' όταν εσύ δεν αντέχεις κι αρχίζεις σιγά να λυγάζ!

ΕΠΩΔΟΣ

Στρέψε τα μάτια σου ψηλά, ψηλά στον ουρανό,
εκεί που βοήθεια θα βρεις.
Οι δυσκολίες που περνάς, θα σου βγούνε σε καλό,
αν μόνο αγαπάς τον Θεό.

- 2. Αν για πατέρα σου έχεις τον θαυμαστό μας Θεό,**
κι αν τις ελπίδες σου όλες έχεις στηρίξει σ' Αυτόν,
τότε απ' τα σύννεφα πίσω θα δεις τον γαλάζιο ουρανό
και στα πυκνά σου σκοτάδια θα λάμψει το αιώνιο φως!

876. ΗΜΟΥΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ,1988

1. **Ήμουν αμαρτωλός, χαμένος στη ζωή**
και έψαχνα να βρω λίγη χαρά,
μια μέρα ξαφνικά με βρήκε ο Χριστός
και άλλαξ' η ζωή μου εντελώς.

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριε οδήγησε, την καρδιά μου γέμισε
με αγάπη περίσσια αγνή.
Δος μου χάρη στον αγρό για ψυχές να εργαστώ
και κοντά Σου μια μέρα να ρθω!

2. **Ποθούσα στη ζωή να βρω λίγη χαρά,**
και ένα φίλο που να μ' αγαπά.
Ευρήκα τον Χριστό, φίλο πραγματικό
και ένα σύντροφο παντοτινό!
3. **Τώρα ο Ιησούς με οδηγεί πιστά**
και το τιμόνι της ζωής κρατεί!
Νιώθω να μου μιλά, το χέρι μου βαστά,
σε δροσερές πηγές με οδηγεί.
4. **Αυτός είν' ο Χριστός, σωτήρας μου πιστός**
κι εσένα φίλε μου σε αγαπά!
Αν έρθει στη ζωή θα βρεις παρηγοριά,
θα σου γεμίσει την καρδιά χαρά!

877. Ω, ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ/ΕΑΕΠ,1991

1. **Ω, πως κατάντησε ο κόσμος επάνω στη γη,**
χωρίς Χριστό, ματωμένη ψυχή,
κι εγώ τα βλέπω με πόνο κράζω προς Σε:
«Έλα Κύριε, Ιησού Χριστέ».

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, Ιησού μου, έλα μην αργείς,
πρόβατα βελάζουν, γρήγορα να ρθεις!

2. **Μακριά απ' το φως Σου Χριστέ δεν υπάρχει ζωή,**
σκοτάδια ζώνουν τ' ανθρώπου η ψυχή,
κι όταν βλέπω με πόνο κράζω προς Σε:
«Έλα Κύριε, Ιησού Χριστέ».
3. **Έρημοι δρόμοι, νεκροί περπατάνε στη γη**
χωρίς Χριστό, ματωμένη ψυχή,
κι εγώ τους βλέπω με πόνο κράζω προς Σε:
«Έλα Κύριε, Ιησού Χριστέ».

878. ΕΣΕΝΑ ΖΗΤΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07» - ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ / ΕΑΕΠ, 1996

1. **Εσένα ζητάω δεν θα κουραστώ,**
σε Σένα θα κράζω, ξέρω θ' ακουστώ,
είσαι τ' αστέρι το πρωινό, νάρθει η αυγή λαχταρώ.

Μάθε με Κύριε τον Λόγο Σου,
πνεύσε Θεέ με το Πνεύμα Σου,
είσαι Εσύ το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσω ζητώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι ο Θεός, ο Θεός,
ο Θεός που μ' αγάπησε, είσαι ο Θεός,
ο Θεός της σωτηρίας μου, είσαι ο Θεός! (2)

2. **Σε Σένα ελπίζω δεν θα ντροπιαστώ,**
σε Σένα τον ζώντα δυνατό Θεό,
γιατ' είσαι Συ που μ' αγάπησες αιώνια θαυμαστέ!

Μάθε με Κύριε τον Λόγο Σου,
πνεύσε Θεέ με το Πνεύμα Σου,
γιατ' είσαι Εσύ το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσω ζητώ.

879. ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, Σ' ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 15 /ΕΑΕΠ - «ΘΕΟΣ ΤΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ»

**ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, Σ' έχουμε ανάγκη,
να `ρθεις να επισκεφτείς**

το λαό Σου που διψάει, Σε υμνεί και Σ' αγαπάει.
Έλα Κύριε αυτή την ώρα αυτή, είν' η καρδιά μας ανοιχτή
το πρόσωπό Σου να δούμε, την ειρήνη Σου να βρούμε,
Κύριε Σου φωνάζουμε να `ρθεις!

ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, όπως ο ήλιος που διώχνει τη συννεφιά,
τους ανέμους και την μπόρα, Συ γαλήνεψε τα τώρα
και το πλοίο μας βοήθησε να πλεύσει ειρηνικά.
Τον ουρανό να ανοίξεις, τις ηλιαχτίδες Σου να ρίξεις
να ζεστάνεις τη φτωχή μας την καρδιά.

ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, για να μας πάρεις στην Άνω Ιερουσαλήμ,
που τα δάκρυα θα σκουπίσεις και τον πόνο θα εξαλείψεις
με χαρά θα πλημμυρίσεις κάθε ένα Σου παιδί.
(Θα σε δοξάζουμε αιώνια, ούτε μέρες, ούτε χρόνια
δεν θα φθάσουν να Σου δίνουμε τιμή). 2

880. ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΟΥ ΔΙΨΑ

“Living Water - Bread Of Life”

Μουσική: MARK R. HARRIS - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Σαν το ελάφι, που είναι διψασμένο,**
η ψυχή μου έψαχνε να βρει νερό,
στο ποτάμι της αγάπης Σου πλησίασα να πιω
και μου έδωσες το ζωντανό νερό.
Μ,μ,μ, με ξεδιψασες, με ζωή με γέμισες!

Νερό αιώνιο ζωντανό.

έλα να με ξεδιψάσεις, να μου δώσεις για να πιω,
δεν μπορεί κανένας άλλος να μου δώσει τη ζωή,
είσαι ότι έχω ανάγκη, είσ' η αστείρευτη πηγή.

2. **Σαν το πρόβατο, που είναι πεινασμένο,**
 η ψυχή μου έψαχνε να βρει βοσκή,
 κι όπως φώναξα με άκουσες, καλέ ποιμένα Εσύ
 και τροφή μου έδωσες αληθινή!
 Ου, ου, ου, θαύμα τ' ουρανού, σε γύρευα παντού.

Ιησού μου λυτρωτή,
 είσαι το νερό που δίνει την αιώνια ζωή,
 είσαι ο καλός ποιμένας και ο άρτος της ζωής,
 είσαι ο δρόμος κι η αλήθεια!

Ιησού μου λυτρωτή,
 είσαι το νερό που δίνει την αιώνια ζωή,
 είσαι ο καλός ποιμένας και το μάννα της ψυχής,
 είσαι ο δρόμος κι η αλήθεια, η αγάπη, η ζωή!

881. ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

1. **Έλα Κύριε, Σε προσμένουμε,**
 με την καρδιά μας ανοιχτή Θεέ!
 Άκουσε Χριστέ τη δέησή αυτή,
 δέξου τη δοξολογία μας.

ΕΠΩΔΟΣ

Κύριε Ιησού, δοξασμένο τ' όνομά Σου,
 η λατρεία κι η τιμή ανήκουνε σε Σε.
 Δώσε μας δύναμη να πράξουμε το θέλημά Σου.
 με το Πνεύμα τ' άγιο, έλα και πλήρωσε.

2. **Καθάρισε Χριστέ, όλων μας τις καρδιές**
 από τις αμαρτίες και τα λάθη μας.
 Δείξε έλεος και μακροθύμησε,
 διόρθωσε τους χαρακτήρες μας.
3. **Απάντησε Θεέ, σ' όλα τα αιτήματα,**
 Εσύ ανάλαβε τις υποθέσεις μας.
 Μα περισσότερο κάνε μας πιο θερμούς
 να Σ' αγαπήσουμε με όλη την καρδιά.

882. ΕΡΧΟΜΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕ ΣΩΤΗΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Έρχομαι προς Σε σωτήρα, κλαίω και θρηνώ,**
κει στο θρόνο του ελέους χάρη Σου ζητώ.
Ω, σωτήρα, έρχομαι προς Σε,
την καρδιά μου Σου δίνω, σώσε και εμέ.
2. **Όπως έσωσες και άλλους, σώσε και εμέ**
απ' την πλάνη και το σκότος φέρε με προς Σε.
Ω, σωτήρα, έρχομαι προς Σε,
την καρδιά μου Σου δίνω, σώσε και εμέ

883. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝΑ ΣΤΗ ΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Θα ήθελα να ήμouνα στη γη,**
όταν Ιησού μου έζησες Εσύ!
Θα ήθελα σαν την Μαγδαληνή,
να Σ' έβλεπα έστω και μια στιγμή.
Αχ νάμouνα να έβλεπα κι εγώ
τα θαύματα που έκανες εδώ,
να Σ' άκουγα να λες «σε συγχωρώ»,
να ήμouνα κοντά Σου στο σταυρό.

ΕΠΩΔΟΣ

- Κάποια μέρα σαν φθάσω εκεί στον ουρανό,
τον δρόμο μου όταν τελειώσω κάτω εδώ
κι εκεί πέρα το πρόσωπό Σου σαν θα δω,
το όνειρό μου πια θα είν' αληθινό.
2. **Θα ήθελα να ήμouνα στη γη,**
όταν Ιησού μου έζησες Εσύ!
Να Σ' άκουγα να λες για ουρανό,
για έναν τόπο τόσο αληθινό.
Να Σ' έβλεπα τα μάτια των τυφλών
να ανοίγεις μ' ένα λόγο Σου γλυκό.
Να χόρταινα με ψάρι και ψωμί,
μια μέρα που τα ευλόγησες Εσύ!

884. ΝΥΧΤΑ ΣΚΕΠΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 04 /ΕΑΕΠ - «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ»

1. **Νύχτα σκέπασε και πάλι**, πολιτείες και χωριά,
 οι ψυχές μας περιμένουν, είν' η θλίψη μας βαριά,

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα Ιησού Χριστέ, όλοι μας Σε προσδοκούμε,
 τη γλυκιά τη μορφή ν' ατενίσουμε ποθούμε.

2. **Είν' η ώρα περασμένη**, δεν ακούγεται φωνή,
 κι η ψυχή βασανισμένη, λιώνει μες την προσμονή
3. **Μας φαρμάκωσε το ψέμα** και το μίσος το πικρό
 τ' άδικα χυμένο αίμα αναρίθμητων πιστών.
4. **Έλα πάλι λατρευτές μας**, εν τω μέσω της νυκτός,
 Ιησού οδηγέ μας στην πατρίδα του φωτός.

885. ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓ.ΒΙΤΑΛΑΚΗ
 CD «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» - Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

Στη θεία δόξα τ' ουρανού,
 που δεν χωράει σ' ανθρώπου νου,
 αιώνια θα 'μαστε μαζί,
 ω Ιησού μου λυτρωτή, όλοι οι πιστοί

Και θα Σε υψώνουμε στον άγιο θρόνο Σου μπροστά
 με αλληλούια άξιε βασιλιά. (2)

Δεν θα υπάρχει πόνος πια (*δεν θα υπάρχει πόνος πια*),
 μονάχα απέραντη χαρά (*μονάχα απέραντη χαρά*),
 και θα Σου ψάλλουμε μαζί (*και θα Σου ψάλλουμε μαζί*),
 με τα ουράνια Σεραφείμ (*με τα ουράνια Σεραφείμ*).
 τούτη την ωδή:

«Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ,
 ο ΗΝ και ο ΩΝ κι ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ.....»

886. ΚΟΙΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

CD «ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΑΚΗΣ ΜΠΑΣΟΣ

1. **Η καρδιά μου πάντα** κοιτά στον Ιορδάνη,
με λαχτάρα ψάχνει να δει, στρατιά αγγέλων,
που θα με φέρει, εις τον ουρανό ψηλά εκεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Κοιτώ (...κοιτώ) για τους αγγέλους,
που θα μ' ανεβάσουν ψηλά!
Να ζω (...να ζω) στο φως αιώνια,
με τον Κύριό μου κοντά!

2. **Της καρδιάς η φλόγα** δεν σκιάζεται στις μπόρες,
δεν φοβάται θλίψης βροχή, ψηλά κοιτάζω,
πάνω απ' τα νέφη, στη λαμπρή απέναντι ακτή!
3. **Η καρδιά δεν βρίσκει** ανάπαυσης λιμάνι,
δεν με δένει πόθος στη γη, ψηλά κοιτάζω,
να το παλάτι, να και η πατρίδα η ποθητή!

(ΙΕ:3)

887. ΘΑ 'ΡΘΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ

CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Θα 'ρθεί, τον περιμένω τον Χριστό να ξαναρθεί,**
θα 'ρθεί, για να λουφάξει το κακό και η ντροπή,
θα 'ρθεί, σαν την πλημμύρα, τη βροχή νεροσυρμή,
θα 'ρθεί, νερό αγάπης για να πιεί η δόλια γη!

ΕΠΩΔΟΣ

Τον περιμένω, ώρα την ώρα τον Χριστό,
αυγή να φέρει, δίχως της νύχτας δειλινό!
Άνοιξη πάντα, όπου τα λούλουδα θ' ανθούν,
δίχως χειμώνα και χτυποκάρδι μη χαθούν!

2. **Θα 'ρθεί, για να μερώσει τις καρδιές μ' ένα φιλί,**
θα 'ρθεί, για ν' αποδιώξει τις σκιές σαν χαραυγή,
θα 'ρθεί, να σταματήσει η κραυγή της φυλακής,
θα 'ρθεί, δικαιοσύνης να φανεί ήλιος, ζωή!
3. **Θα 'ρθεί, να γίνουν κήποι οι βραγιές** που είν' οι νεκροί,
θα 'ρθεί, να μην κυλούνε τις βραδιές, δάκρυα, λυγμοί,
θα 'ρθεί, ξανά τραγούδια ν' ακουστούν κάποιαν αυγή,
θα 'ρθεί, στο φως Του να λουστούν μαζί μαύροι-λευκοί!

888. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

"I Want To Get To Know My Jesus"

Μουσική - Στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ekxe.gr

1. **Θέλω να γνωρίσω τον Ιησού μου,**
θέλω να γνωρίσω τον Κύριό μου,
Αυτόν που μ' αγάπησε, Αυτόν που για μένα πέθανε.
Θέλω να γνωρίσω την ευλογία,
των παθημάτων Του την κοινωνία,
ζωής της ανάστασής Του, γιατί Αυτός με δικαίωσε.

ΕΠΩΔΟΣ

Απ' τη ζωή της σταύρωσής Σου,
δώσε μου Κύριε την υπομονή Σου,
να ζω, Εσένα να υπηρετώ.
Να παραδώσω την ψυχή μου,
θυσία ζώσα όλη τη ζωή μου,
να ζω, Εσένα μόνο να ευλογώ.

2. **Εσύ 'σαι ο πόθος της εκκλησίας,**
το όσιο Πνεύμα της παρηγορίας,
καλείς μες στη δόξα Σου,
θαρθείς γι' αυτούς που Σε δέχτηκαν.
Τέρψις και δόξα είναι στη δεξιά Σου,
πλήρωση Πνεύματος για τα παιδιά Σου,
που ζουν άγια ζωή και υμνούν τ' όνομά Σου λυτρωτή.

889. ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ**"The Savior Is Waiting"**

Μουσική: SAMMY CAHN, 1983 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989

CD E1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Διψά η ψυχή μου για να βρει**, νερό αληθινό,
έλα και δος μου Εσύ Ιησού, ω πόσο Σε λαχταρώ!

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα, Σε έχω ανάγκη Χριστέ,
μες την ξηρασιά του καιρού,
έλα και δος μου δροσιά και ζωή,
έλα θα Σε καρτερώ.

2. **Μόνο Εσύ ξέρεις πόσο διψώ**,
του σύμπαντος ποιητή,
μόνο Εσύ έχεις θείο νερό, που δίνει αιώνια ζωή!

890. ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΗ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Με τη ματιά χαμηλωμένη και θολή**,
ποθώ συγχώρεση Χριστέ μου να μου δώσεις,
και με ταπείνωση καρδιάς ευλαβική,
από τα πάθη μου ζητώ να με λυτρώσεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Γιατί το πνεύμα μου κι αν έχει προθυμία,
να κάνει Ιησού το θέλημά Σου,
η σάρκα μοιάζει με φτερό στην τρικυμία,
που παραδέρνει δίχως τ' άγγιγμά Σου.

2. **Ω Κύριέ μου να αντέξω δεν μπορώ**,
τις πονηρές επιβουλές αυτού του κόσμου,
γι' αυτό βοήθησέ με, Σε παρακαλώ,
και γίνε φάρος στα σκοτάδια κι οδηγός μου

891. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΩ

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚ - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

1. **Στην καρδιά μου κρατώ μια ελπίδα γλυκιά,**
 που σαν χάδι με παρηγορεί.
 Με λαχτάρα προσμένω αυτή τη στιγμή,
 σαν η πύλη μπροστά μου ανοιχτεί.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Στον ουρανό κοντά Σου **θα ζω,**
 για πάντα, για πάντα. (2)

2. **Με χαρά και ειρήνη βαθιά στην καρδιά,**
 τον σωτήρα μου θα ακολουθώ.
 Σε λιβάδια ανθισμένα, σε νερά ζωντανά,
 'κει αιώνια θα αναπαυθώ.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Στον ουρανό κοντά Σου **θα 'ρθω,**
 για πάντα, για πάντα. (2)
 ...Ναι, για πάντα

892. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΨΑΧΝΕΙ

Μουσική: MARTIN J. NYSTROM & DON HARRIS - Στίχοι: ΘΕΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: Θ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- **Κύριέ μου, όπως το ελάφι ψάχνει** γάργαρα νερό
 η ψυχή μου διψά για Σένα, Ιησού μου Σ' αγαπώ.
 Δύναμή μου κι ασπίδα Εσύ, δική Σου είναι κάθε μου πνοή,
 της καρδιάς μου η επιθυμία είσαι όλη μου η ζωή.
- **Της αγάπης μου τ' άγιο μύρο εκχέω,** Σε μόνο προσκυνώ.
 κάθε τι φθίνει εμπρός Σου, Κύριέ μου, πόσο Σ' αγαπώ.
 Τίποτα στη ζωή αυτή, δεν είναι άξιο τόσο όσο Εσύ,
 είναι ασύγκριτη η γλυκιά Σου αγάπη και με πλημμυρεί.

893. ΙΗΣΟΥ Σ' ΕΚΖΗΤΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ**“I Seek You In My Prayer”**

Μουσική: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Στίχοι: ΦΛΩΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Ιησού, Σ' εκζητώ μέσα στην προσευχή,
 μίλησέ μου αυτή τη στιγμή, Σε ποθώ Ιησού.
 Ιησού, μίλησέ μου με λόγια γλυκά,
 Σε χρειάζομαι πάλι ξανά, Σ' αγαπώ Ιησού.

Στους ουρανούς να μπω, τη δόξα Σου να δω,
 μπροστά Σου βασιλιά, να κράζω «ωσαννά».
 Έλα άγιε Πατέρα Μου, πάρε με στην παρουσία Σου,
 στην ανάπαυση του ουρανού, Ιησού.

Ιησού εισ' εδώ τώρα αυτή τη στιγμή,
 Σε αισθάνομαι με δύναμη, εισ' εδώ Ιησού.
 Ιησού, Σε ακούω γλυκά να μιλάς,
 τόσο ένδοξα και καθαρά, **να μου λεςΙησού:**

«...Έρχομαι τώρα Εγώ, τη νύμφη Μου καλώ,
 απ' όλους τους λαούς, σε προσκαλώ στους ουρανούς.
 Μες στο θρόνο Μου ν' αναπαυθείς,
 και τη δόξα Μου όλη να γευτείς,
 τα αιώνια, τα θαυμαστά, **σε καλώ ξανά....».** (2)

«....Μες στο θρόνο Μου ν' αναπαυθείς,
 και τη δόξα Μου όλη να γευτείς,
 στα αιώνια, στα θαυμαστά, **να μπεις...».**

Μες στο θρόνο Σου θ' αναπαυθώ,
 και τη δόξα Σου όλη θα γευτώ,
 τα αιώνια, τα θαυμαστά, **Ιησού».**

«Και εν εκείνη τη ημέρα θέλετε επειδή Δοξολογείτε τον Κύριον, επικαλείσθε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα Αυτού, μνημονεύετε ότι υψώθη το όνομα Αυτού» (Ησαΐας ΙΒ/12:14)

894. ΠΟΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ**“The Desire of My Heart”**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ - ekxe.gr

Πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν Εσένα,
 πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν Εσένα.
 Σου δίνω όλη τη δόξα, Σου δίνω όλη τη λατρεία,
 πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν Εσένα. (2)

Ψάλλω αλληλούια, αλληλούια

στο βράχο της σωτηρίας μου

Ψάλλω αλληλούια, αλληλούια στον άγιο του Ισραήλ.

895. ΠΟΘΟΥΜΕ ΑΓΙΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Ύμνοι ΕΑΕΠ Νίκαιας, 2023

*Ω Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.**Ω αλληλούια. Κύριέ μου βασιλιά.***• Ποθούμε άγιε τη δόξα Σου να δούμε**

ανάμεσά μας Κύριε μου να φανείς,
 να μας ευφράνεις και να τέρψεις την ψυχή μας
 και να ακούμε τη γλυκιά σου τη φωνή.

• Νεφέλη άγια έλα να μας σκεπάσεις

και στα φτερά σου να μας κρύψεις δυνατέ,
 Συ να συντρίψεις τον εχθρό και κάθε φόβο,
 μοναδικέ μου και θαυμάσιε Θεέ.

• Σε Σένα ανήκει η τιμή και η λατρεία

εσένα ύμνος σε προσμένει στη Σιών
 αληθινέ Κύριε, Εσένα προσκυνούμε,
 ω μείνε Κύριε Συ «εν τω μέσω ημών».

*Ω, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια !**Ω αλληλούια, Κύριε μου λυτρωτή !**Ω αλληλούια, αλληλούια,**δοξασμένε άγιε Κύριε, σωτήρα, λυτρωτή.*

896. ΘΕΛΩ Ν' ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΔΥΣΗ» - Ερμηνεία: ΦΡΙΝΤΑ ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ

1. **Θέλω ν' ακούω για Κείνον**, πούρθε για μένα στη γη,
ω τι γλυκιά ιστορία μες στην καρδιά μου ας γραφεί.
Πως τα ουράνια μια νύχτα σκόρπισαν άπλετο φως,
κι άγγελιο ψάλλαν με χάρη, πως εγεννήθη ο Χριστός.
2. **Πες μου, πως γύρω σκορπούσε** χάρη κι ελπίδα γλυκιά,
οι άνθρωποι Τον διώξαν και Του φέρθηκαν σκληρά.
Μόνος πήρε το δρόμο μ' ένα στον ώμο σταυρό,
πάνω κει να πεθάνει για να γλυτώσω εγώ.
3. **Πες μου, πως κάποια αυγούλα**, μες σε γλυκιά σιγαλιά,
έλυσ' Αυτός του θανάτου τα φοβερά δεσμά.
Κύλησε η πέτρα του τάφου κι εξόρμησε η ζωή,
κι άγγελιο διαλαλήσαν σ' όλους "Ανέστη και ζει"
4. **Πες μου ακόμα, πως κάποια** μέρα σε κάποιο βουνό,
με τους δικούς Του μιλώντας έφυγε στον ουρανό.
Δόξα λαμπρή τυλιγμένος ζει "δεξιά" του Πατρός
και μεσιτεύει για μένα ο λυτρωτής μου Χριστός.

897. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΖΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Κυριέ μου σαν δακρύζω**, μη λυπάσαι, μην πονάς,
θέλω νάρθω στα ουράνια στην πατρίδα της χαράς.
ΕΠΩΔΟΣ
Τον Χριστό μου θ' απαντήσω και μαζί μ' Αυτόν να ζήσω,
για να μην ξαναντικρύσω της ζωής την καταχινιά.
2. **Κάθε μέρα συλλογιέμαι**, πως θα είναι κει ψηλά,
πως οι ώρες θα διαβαίνουν στη ζεστή σου συντροφιά.
3. **Αχ και νάταν να ερχόσουν**, κάποιο σούρουπο στη γη,
και να μ' έπαιρνες κοντά Σου, μούχει λείψει η στοργή.
4. **Κυριέ μου μην αργήσεις**, θα λυγίσω στο βοριά,
δεν υπάρχει για με τόπος στων ανθρώπων την καρδιά.

(B:55 /Γ:313 /Η:217 /Θ:85)

898. ΑΚΟΥΩ ΤΗ ΦΩΝΗ

“Welcome Voice”

Μουσική - Στίχοι: LEWIS HARTSOUGH - Απόδοση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ακούω τη φωνή, που με καλείς Χριστέ,**
με θείο αίμα ν’ αγνιστώ, που χύθηκ’ από Σε.

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχομαι ευθύς, σώτερ εύσπλαγγνε,
δέξου και καθάρισε το τέκνο σου Χριστέ.

2. **Συ είσαι αγαθός, αμαρτωλός εγώ,**
σε Σε εμπιστευόμενος, βεβαίως θα σωθώ.
3. **Σε όλους μαρτυρεί και όλους προσκαλεί,**
το έργο ετελείωσε, η πίστη τώρα αρκεί.
4. **Όλοι ας ευλογούν το λυτρωτή Χριστό,**
σοφία και δικαίωση, θυσία ιλασμό.

899. ΕΛΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Και συ διαβάτη που περνάς

και προσπερνάς βιαστικά
πες μου που πας, δίχως αγάπη και χαρά.

Στάσου για λίγο μια στιγμή
και άκουσε αυτό που θα σου πω.
Εκεί ψηλά εις το σταυρό
κάθε σταγόνα αίμα και δάκρυ
τα 'δωσε για σένα ο Χριστός.

Έλα στο Χριστό για μια καινούρια ζωή,

έλα στο Χριστό για μια αιώνια ζωή.
Σε αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να Τον γνωρίσεις,
σε αγαπάει τόσο πολύ, έλα μαζί Του αιώνια να ζήσεις.
Έλα στο Χριστό....

900. ΖΗΤΟΥΣΕΣ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: Σ.ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ

LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: "ΠΑΡΟΙΚΟΙ", 1980

1. **Ζητούσες φως και τριγύρναγες**
μέσα στην γης την αμαρτία,
για νάβρεις δύναμη και λευτεριά
και να γεμίσεις με χαρά.
Ζητούσες γέλιο και χαρά πολύ
μες των ανθρώπων τα σκοτάδια
για νάβρεις τη γαλήνη που ποθεί
του κάθε ανθρώπου η ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ

Σου λέω: «Έλα μαζί μας,
έλα ναβρείς ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,
έλα τώρα και Σ' Αυτόν θαβρείς
αυτό που βρήκαμε κι εμείς».

2. **Κάποτε κι εγώ μες στη ζωή**
έψαχνα για λύτρωση,
όμως εμπήκε μέσα στην καρδιά,
η αγάπη του Θεού, ρίζωσε βαθιά.
Η αγάπη της αγάπης Του είν' αυτή
η δύναμη η ατέλειωτη,
με άγγιξε και τώρα δεν μπορώ
ποτέ από Αυτόν να χωριστώ.

(B:272 /Γ:117 /Η:203 /Θ:110 /ΙΔ:93)

901. Μ' ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΠΙΣΤΟ

Μουσική: E.G.TAYLOR - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. **Μ' ένα βλέμμα πιστό επί τον Ιησού**
αποκτάς σωτηρία ψυχής,
ν' αποβλέπεις λοιπόν εις Τον επί σταυρού
κι αιωνίως γενού ευτυχής.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, ναι, ευτυχής!!! Μ' ένα βλέμμα πιστό
επί τον Ιησού, κι αιωνίως γενού ευτυχής.

2. **Διατί εκρεμάσθη επί Γολγοθά,**
αν δεν πήρε και την ενοχή;
Διατί εκεντήθη την θεία πλευρά,
αν δε σώσει δειλή σου ψυχή;
3. **Μη λοιπόν αμφιβάλλεις στη θεία φωνή,**
προσκαλούσα σε δρόμο ζωής,
ο Χριστός ιλασμό, εντελή παρασχών,
αναμένει Αυτόν να δεχθείς.

(A:62 /B:266)

902. ΕΛΑ Σ' ΑΥΤΟΝ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Μες στη θερμή Του αγκάλη γείρε,**
γείρε σ' Αυτόν, γείρε σ' Αυτόν,
γλυκά ο Χριστός θα σ' αγκαλιάσει,
έλα, λοιπόν, σ' Αυτόν.
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Έλα σ' Αυτόν και μη φοβηθείς,
έλα σ' Αυτόν που σε προσκαλεί,
έλα σ' Αυτόν και θάσαι ασφαλής,
μες την αγκάλη Του.
2. **Η χάρη Του είναι μεγάλη,**
Αυτός συγχωρεί, Αυτός συγχωρεί,
το έλεος Αυτού σκεπάζει την κάθε ενοχή.
 3. **Την κάθε πίκρα σου, τη λύπη,**
πες την σ' Αυτόν, πες την σ' Αυτόν,
και Κείνος τότε σου χαρίζει
χαρά και θρίαμβο.
 4. **Και έτσι κάθε μέρα θάναι,**
για σε ο Χριστός, για σε ο Χριστός,
και πάντα η καρδιά θα λέει
σ' Αυτόν «Ευχαριστώ».

(B:268 /Γ:100 /Η:208)

903. ΑΡΑΓΕ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ**“Blessed Assurance”**

Μουσική: ΡΗΟΒΕ Ρ. ΚΝΑΡΡ (1839-1908)- Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

1. **Άραγε είσαι χριστιανός**, άγιος, δίκαιος, ταπεινός, όσιος, πράος και ευπειθής, άδολος τίμιος κι αληθής;

ΕΠΩΔΟΣ

Εάν δεν είσαι, τώρα γενού, ζήτησε τούτο παρά Θεού,
Αυτός θ' ακούσει την προσευχή
και θ' απαλείψει την ενοχή.

2. **Λέγεσαι τώρα χριστιανός**, αλλ' είσαι πράγματι και αγνός, αγνός στο πνεύμα, στους λογισμούς, εις την καρδιά και οφθαλμούς;
3. **Διά του Πνεύματος του Θεού** αναγεννήθης του κραταιού και η καρδιά σου η ρυπαρή, έγινε τώρα ναι καθαρή;

(B:264 /Γ:256 /Η:198 /Θ:77)

904. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ**“Christ Receiveth”**

Μουσική: J.Mc GRANAHAN - Στίχοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

1. **Ο Χριστός αμαρτωλούς**, σε μετάνοια καλεί ότι έσωσε πολλούς, πανταχού ας κηρυχτεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Ψάλλε γη και ουρανός, ο οικτίρμων Ιησούς,
διακήρυξε σαφώς, δέχεται αμαρτωλούς.

2. **Ο σωτήρ σε προσκαλεί**, εμπιστεύσου εις Αυτόν δίν' ειρήνη στην ψυχή, ω ελθέ εις τον Χριστόν.
3. **Ο Χριστός το παρελθόν** εξαλείφει με ισχύ, κάρφωσε εις τον σταυρό όλη σου την ενοχή.
4. **Άσε κάθε δισταγμό**, τώρα που σε προσκαλεί και νικά τον πειρασμό, ω ελθέ σε συγχωρεί.

905. ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΗ ΦΩΝΗ

Μουσική: A.J.HODGE - Στίχοι: ΜΑΡΙΚΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ

- 1. Δεν ακούς τη φωνή που γλυκά σε καλεί;**
Γιατί φεύγεις μακριά απ' το φως;
Γιατί τρέχεις μαζί με το πλήθος που ζει
στο σκοτάδι, μακριά απ' το Χριστό;

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, για στάσου ψυχή κι όσο είναι καιρός,
σκέψου, τι σου προσφέρει ο Χριστός.
Μ' αν τυχόν αρνηθείς το Χριστό να δεχθείς
σε προσμένει αιώνιος χαμός.

- 2. Δεν είν' όλες της γης οι χαρές αρκετές,**
να γεμίσουν την άδεια ψυχή.
Δεν αξίζει γι' αυτές το Χριστό ν' αρνηθείς
και να χάσεις την αιώνια ζωή.
- 3. Μην ξεχνάς πως αυτό που θα σπείρεις στη γη**
θα θερίσεις στα ουράνια ψηλά.
Και τι τότε θα πεις, σαν μια μέρα βρεθείς
στου σωτήρα το βήμα μπροστά;

(Γ:30)

906. ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ

Μουσική: J.H.STANLEY - Στίχοι: Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

- 1. Διατί δεν επιστρέφεις,** εις το δρόμο του Θεού;
Επιμόνως συ αρνείσαι εις την πρόσκληση Αυτού;

ΕΠΩΔΟΣ

Πρόσελθε τι αναμένεις; Δεν ακούεις τη φωνή;
Ω, ελθέ διότι μέλλεις ν' απολέσεις την ψυχή.

- 2. Μην αφήσεις να παρέλθει** η σωτήρια στιγμή,
που το Πνεύμα ικετεύει να σε φέρει στη ζωή.
- 3. Σκέψου πριν αποφασίσεις,**
αν τον Χριστό αρνηθείς
φοβερά συ θα θρηνήσεις και θα είσαι δυστυχής.

(B:259)

907. ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Ω, έλα τώρα εις τον Χριστό**, αμαρτωλέ, ναι έλα σ' Αυτόν, ω, μη διστάζεις, ω μην αργείς, έλα και θα σωθείς.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, θα σε σώσει ο Χριστός, για σένα πέθανε Αυτός,
θα σε λυτρώσει, μην αμελείς, έλα σ' Αυτόν ευθύς.

2. **Η αμαρτία μην σε πλανά**, είναι πλεκτάνη του Σατανά, γύρισε και έλα εις τον Χριστό, «σώσε με» πες σ' Αυτόν.
3. **Μεσ την καρδιά ειρήνη θαβρείς**, χαρά προσφέρει ο λυτρωτής, θα φύγουν φόβοι, πίκρες, καημοί, θ' ανοίξουν ουρανοί.

(SOL MAJ)

908. ΑΝΟΙΞΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΦΩΣ

Μουσική: CHAS H. GABRIEL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
1η εκτέλεση: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ (LP/GD 02 «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979)

1. **ΜΗΠΩΣ νύχτα μαύρη έχεις στην καρδιά;**
Μήπως στο σκοτάδι ψάχνεις σαν τυφλός;
Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
άνοιξε να μπει Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Άνοιξε να μπει το φως, άνοιξε να μπει το φως,
άνοιξε την πόρτα, που κτυπά ο Χριστός,
άνοιξε να μπει το φως.

2. **ΜΗΠΩΣ σβήστηκε στο τζάκι η φωτιά;**
Μήπως σώθηκε στο λύχνο σου το φως;
Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
άνοιξε να μπει Χριστός.
3. **ΜΗΠΩΣ γέμισ' η ζωή σου συννεφιά;**
Μήπως σε σκεπάζει μαύρος ουρανός;
Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
άνοιξε να μπει Χριστός.

909. ΕΛΑ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982

CD Ε4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Έλα Ιησού, κι η αγάπη Σου,
ας σκεπάσει το κάθε παιδί Σου.

Έλα, ω Χριστέ, πάνσοφε Θεέ,
πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου.

Ω, έλα ξανά, κι άγγιξε κάθε καρδιά
που θέλει να Σε πλησιάσει.

Ω, έλα Εσύ, άγγιξε κάθε ψυχή
που Σε καρτερεί και Σε ποθεί.

910. ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ, 1979

Φίλε μου, αν ψάχνεις στη ζωή,
αν την ειρήνη αναζητάς,
δώσε την καρδιά σου στον Χριστό
κι όλα θ' αλλάξουν, θα το δεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Το ξημέρωμα θα έρθει και ο ήλιος θα φανεί,
είναι ουράνια η ελπίδα, που ξεδιψάει την ψυχή.

Μια καινούρια μέρα φώτισε

και στου Χριστού την αγκαλιά
μοιάζει η ψυχή νά 'χει φτερά, ω δοξασμένη Ιησού.

Ευλογημένος ερχομός

μόνο με δόξα μπορεί να 'ρθεί,
μόνο στη δόξα κατοικεί, άγιε Θεέ.

Γι' αυτό η καρδιά μου λυτρωτή

θα σε δοξάζει, ω Θεέ,
μέσα σ' αυτή να κατοικείς, παντοτινά.

911. ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1972

1. **Λόγια μεγάλης φωτιάς**, λόγο παρηγοριάς,
λόγο φωτιάς να εργαστεί,
σε κάθε μια φτωχή ψυχή, σε κάθε μια ψυχή.
2. **Πριν όμως εργαστείς**, πριν να Του υποσχεθείς,
σκέψου ότι θα υποστείς,
την καταφρόνηση εσύ, την καταφρόνηση.
3. **Ο κόσμος θα σ' αγνοεί**, δεν θα σε παρατηρεί,
και ίσως έρθεις σε στιγμή,
να μείνεις μόνος σου εσύ, μόνος μες τη ζωή.
4. **Μόνος σαν το Χριστό**, που επάνω στο σταυρό
για του Θεού το θέλημα,
υπέμεινε βασανισμό, για κάθε αμαρτωλό.
5. **Αλλά μες το έργο Του**, όταν ασχοληθείς
με την αιώνια ζωή,
θάχεις στεφάνι ανθηρό, εκεί στον ουρανό.
6. **Όπου ο Χριστός καρτερεί**, εσένα για να δεχτεί
στην αγκαλιά Του την ανοιχτή,

(B:271 /Θ:221)

912. ΠΟΣΟΣ ΓΛΥΚΑ ΣΕ ΦΩΝΑΖΕΙ

Μουσική: WILL L.THOMPSON - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Πόσο γλυκά ο Χριστός σε φωνάζει**,
φίλε, εσέ προσκαλεί,
επιθυμεί στην ψυχή σου να δώσει,
χαρά κι αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Ελθέ, ελθέ, άνθρωπε αμαρτωλέ,
πόσο γλυκά ο Χριστός σε φωνάζει:
«Ελθέ, ω φίλε ελθέ».

2. **Τι περιμένεις και αργείς να προσέλθεις**
σ' Αυτόν που σε προσκαλεί;
πίστεψε τώρα και μην αμφιβάλλεις
Αυτός θα σε ελεεί.
3. **Τρέχουν τα χρόνια και ο καιρός φεύγει,**
έλα σ' Αυτόν να σωθείς,
έρχεται ο θάνατος το τέλος φθάνει,
τότε συ, που θα κρυφτείς;
4. **Σκέψου τη θεία αγάπη που έχει**
ο Ιησούς μας για σε,
χάρη και άφεση σ' όλους παρέχει,
απέθανε και για σε.

913. ΛΑΒΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

Μουσική: W.H.DOANE - Στίχοι: Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

1. **Λάβε τον Χριστό μαζί σου,** όπου και αν μεταβείς
θα φυλάττει την ψυχή σου και θα είσαι ευτυχής.

ΕΠΩΔΟΣ

Τι χαρά αληθής, όλοι είναι ευτυχείς,
ο Χριστός χορηγεί σωτηρία εντελή.

2. **Με χαρά τον λυτρωτή σου,** πρέπει να ακολουθείς
και με τόλμη στην ψυχή σου, δι' Αυτόν να μαρτυρείς.
3. **Με τη Βίβλο σου στο χέρι** και με πίστη στο Χριστό,
στην οδό της αληθείας, μη διστάζεις προχωρών.
4. **Εάν τώρα υποφέρεις** διωγμούς και πειρασμούς,
αιωνίως συ θα χαίρεις, μετ' Αυτού στους ουρανούς.
5. **Τον Χριστό μας ακολούθει,** μέχρι τέλους της ζωής,
το μισθό σου για να λάβεις με χαρά «εν ουρανοίς».

914. ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Αν το Χριστό ακολουθείς**
και έπεσες στη στράτα,
μην κάθεσαι ποτέ εκεί
σήκω και περιπάτα (σήκω και περιπάτα!).

ΕΠΩΔΟΣ

Σήκω και περιπάτα, σήκω και περιπάτα,
πάρε και το φορτίο σου
και στον Χριστό σταμάτα.

2. **Μην κάθεσαι ποτέ εκεί**
δεμένος μες το δρόμο,
γιατί θα σε πατήσουνε
θα σε γεμίσουν πόνο (θα σε γεμίσουν πόνο!).
3. **Πολλές παγίδες βρίσκονται**
στης πίστης μας το δρόμο,
πολλές φορές μας φέρνουνε
τη θλίψη και τον πόνο (τη θλίψη και τον πόνο!).
4. **Και αν το δρόμο έχασες**
και είσαι σαν χαμένος,
να το θυμάσαι πάντοτε
δεν είσαι ξεγραμμένος (δεν είσαι ξεγραμμένος!).

915. ΕΙΜΑΙ Ο ΩΝ, Ο ΚΥΒΕΡΝΩΝ

Μουσική: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ / Α.ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Είμαι ο **ΩΝ**, ο κυβερνών,
Είμαι το **ΦΩΣ** του κόσμου το αληθινό,
Είμαι ο **ΗΝ** και ο **ΑΜΗΝ**,
ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ είμαι μέσα στη ζωή. (2)

1. **Όποιος Εμένα ακολουθεί, στο φως περιπατεί**
και στη ζωή του το σκοτάδι, ποτέ δεν θα τον βρει.
Φως από τα μάτια Μου Αυτόν θα οδηγήει,
Εγώ πάντα θα τον στηρίζω, κάθε του στιγμή.
2. **Εγώ είμαι το ΦΩΣ του κόσμου, το αληθινό,**
Εγώ είμαι ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ, πανταχού παρών,
Εγώ σταυρώθηκα για σένα πάνω στο σταυρό,
Εγώ είμαι που σε φωνάζω και σε προσκαλώ..

916. ΕΛΑ ΣΕ ΜΕ ΟΔΟΙΠΟΡΕ

Μουσική - Σίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΠΟΤΕ ΜΟΝΑΧΟΣ»

1. **Έλα σε Με οδοιπόρε κι άρρωστε**
ναβρείς γαλήνη, γιατρεία,
ο ζυγός και το φορτίο Μου είναι ελαφρύ,
θαβρείς αγάπη και χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα σε Με, δέσου σε Με,
ο ζυγός Μου είναι εύκολος κι ελαφρύς.
Έλα σε Με, ζήτα από Με,
βοήθεια κι ανάπαυση θαβρείς.

2. **Τα πρόβατά Μου ακούν τη δικιά Μου τη φωνή,**
τα δίνω ζωή αιώνια,
τα κρατώ μες το χέρι Μου δυνατά και ασφαλή,
ώσπου ναρθούν στο πλάι Μου κοντά.
3. **Κι αν δεχθείς Εμέ και γυρίσεις από το κακό,**
θα διώξω τον πόνο, την ενοχή,
έχουσα το αίμα Μου να σώσω και ναβρώ
του χαμένου την ψυχή.

«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πρῶος εἰμαι και ταπεινός την καρδίαν» (Ματθαίος 1Α/11:28)

917. ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

- **Όταν διψάσεις στη ζωή**, μη χάνεις ούτε μια στιγμή, δοκίμασε να πιείς αθάνατο νερό!

Μέσα στη δίψα της ζωής, δοκίμασε και συ να πιείς απ' το νερό που δίνει μόνον ο Χριστός. (2)

- **Είναι ένα δώρο θεϊκό**, το άγιο αυτό νερό, που σε δροσίζει και σου φέρνει λυτρωμό!

Μέσα στη δίψα της ζωής, δοκίμασε και συ να πιείς απ' το νερό που δίνει μόνον ο Χριστός. (2)

918. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ
CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Αν θέλεις να δεις, αν ο Χριστός ζει,
ζήτησέ Τον και θα σ' αποκριθεί,
είναι ζωντανός σ' όποιον Τον ζητεί.

Στέκεται στην πόρτα της καρδιάς και χτυπά
και περιμένει να ανοίξεις,
μαζί σου θέλει να μιλά, μαζί σου για να περπατά.

Κράξε σ' Αυτόν και θα σ' αποκριθεί
και θα σου δείξει μεγαλεία
και θα σου δείξει θησαυρούς, που ποτέ δεν γνώρισες.

Κράξε σ' Αυτόν και θα σ' αποκριθεί,
Αυτός δίνει την ευτυχία, είναι πηγή ζωής χαράς Αυτός,
Αυτός δίνει την αφθονία.

Κράξε σ' Αυτόν και θα σ' αποκριθεί,
Αυτός δίνει υγεία και ζωή, θα ζήσετε αιώνια μαζί!
Αιώνια, αιώνια, αιώνια, αιώνια, αιώνια, αιώνια.....

919. ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΙ ΖΗΤΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

- **Φίλε μου τι ζητάς μες στη ζωή,** και πάντοτε θλιμμένος, λες πως βαδίζεις με χωρίς σκοπό, στη σκοτεινιά χαμένος, λες πως βαδίζεις με χωρίς σκοπό, στη σκοτεινιά χαμένος,

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα να γευτείς και συ τη χαρά, που ο Σωτήρας δίνει, άφθονη θα βρεις πλάι στον Χριστό, αγάπη και γαλήνη, άφθονη θα βρεις πλάι στον Χριστό, αγάπη και γαλήνη,

- **Άνοιξε την καρδιά σου εις Αυτόν,** άκουσε την φωνή Του, μ' Αυτόν προχώρα άφοβα μπροστά, γίνει και συ παιδί Του, μ' Αυτόν προχώρα άφοβα μπροστά, γίνει και συ παιδί Του,

Άνοιξε την καρδιά σου εις Αυτόν, γίνει και συ παιδί Του!

920. ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣ

Μουσική: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Στίχοι: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ
CD «ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ» - Ερμηνεία: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΓΚΟΥ

1. **Της ζωής ναυαγός, σκυθρωπός, σκυφτός,** στα σκοτάδια πλανιόμουν τυφλός, ώσπου ήρθε λαμπρό στη ζωή μου φως, σωτήρας ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα τώρα και συ, κουρασμένη ψυχή, να νιώσεις χαρά και φως, άφθονα που σκορπά ο Ιησούς Χριστός.

2. **Τσακισμένη καρδιά, σκυθρωπή ματιά,** τι προσμένει τον κόσμο αυτό, μόνο πίκρα πολύ, άκου τη φωνή του Χριστού ψηλά στον σταυρό.

921. ΑΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑΒΡΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis ainesis

1. **Αν ψάχνεις για να βρεις την ευτυχία,**
ως τώρα δεν σου πρόσφερε κανείς,
(τα μάτια στρέψε πάνω στα ουράνια,
εκεί σε περιμένει ο Λυτρωτής.) 2

ΕΠΩΔΟΣ

Αυτός για σένα ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ
κι αρνήθηκε την ίδια τη ζωή,
για να σου σβήσει κάθε αμαρτία
και να σου πάρει κάθε ενοχή.

2. **Παράδωσε σ' Αυτόν τον εαυτό σου**
και δος Του το τιμόνι της ζωής,
(για νάναι ο Χριστός ο οδηγός σου
και πλάι Του να είσαι ασφαλής.) 2

922. ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 01 «ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» - Logos Music 2008

1. **Αν κοιτάξεις γύρω σου μια μέρα,**
θ' αντικρίσεις πόλεμο φωτιά,
δεν θα φέρουν έτσι την ειρήνη,
τα όπλα φέρνουν μόνο αίμα.

Ο άνθρωπος γράφει λόγια, ιστορία
τα χρώματα όμως είναι μελανά,
κι αν δεν αλλάξει οριστικά πορεία
αιώνια θα βρεθεί με τη φωτιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μην παίζεις άλλο με τη φωτιά, σκέψου σοβαρά,
ΑΠΟΦΑΣΗ και ΕΠΙΛΟΓΗ, γεννούν νέα ζωή.
Στα χέρια σου εσύ κρατάς,
τη λύση της ζωής σου μην πετάς

2. **Με τον Χριστό θα ρθούνε κάποια μέρα,**
στρατιές αγγέλων απ' τον ουρανό,
τον άνθρωπο να κρίνει που επιμένει
να μένει έξω από την «κιβωτό».

Δεν θα δει και σένανε μεγάλε
δεν θα δει και σένανε μικρέ,
που χρόνια σου μιλάγανε για Κείνον,
και έλεγες «...δεν βαριέσαι αδελφέ!»

923. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι : ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Μόνος κι απόψε μες στη νύχτα τριγυρνάς,**
μόνος, μόνος!
Μια ηλιαχτίδα στη νύχτα καρτερά,
μόνος, μόνος!

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Δεν σούπαν πως τη νύχτα δεν βγαίνει ο ήλιος
και το φεγγάρι είναι ωχρό. (2)

2. **Το φως έχει σβήσει από τη ζωή σου,**
στην τακτική που κρατάς,
δεν έχει για σένα ελπίδα καμία
και για τον γκρεμό τραβάς.

3. **Φτωχέ διαβάτη, μικρέ, πονεμένε,**
κοίτα ψηλά στο σταυρό,
για σένα επήρε φορτίο στους ώμους,
τον ονομάζουν «Χριστό».

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ο Γιος του Θεού επλήρωσε για σένα
άσε το φορτίο σ' Αυτόν.
Εάν μετανοήσεις και Τον καλωσορίσεις,
θα ζήσεις αιώνια μ' Αυτόν! (2)
Θα ζήσεις αιώνια μ' Αυτόν!

924. ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ

Δρόμο το δρόμο το στρατί, δρόμο το μονοπάτι
γαρούφαλλο άνοιξ' η πληγή κι ήπιαμε αργά το δάκρυ.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα Χριστέ και κράτα μας, πάντοτε απ' το χέρι,
καινούρια στράτα ο σταυρός, στο φως μας έχει φέρει.

Δρόμο το δρόμο χτίσαμε, καλύβια αποκοτιά μας,
μες τη βροχή, την παγωνιά, θάψαμε τα όνειρά μας.

Οι δρόμοι που τραβήξαμε, μ' αγκάθια ήταν στρωμένοι,
τις πόρτες βρήκαμε κλειστές, ξένοι και προδομένοι.

925. ΠΕΣ ΤΟΥ «ΝΑΙ»

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

ΕΠΩΔΟΣ

Πες Του «**ΝΑΙ**», δεν θα το μετανιώσεις!
Πες Του «**ΝΑΙ**», την αγάπη αν θες να νοιώσεις!
Πες Του «**ΝΑΙ**», πάψε πια να Τον πληγώνεις!
Πες Του «**ΝΑΙ**», την ψυχή σου αν θες να σώσεις.
Πες Του «**ΝΑΙ**».....

1. Όταν έρχονται οι φίλοι να σε παρασύρουν σε περιέργα μπαρακία, αμέσως λες «**ΝΑΙ**».

- **Κι όταν** το αφεντικό σου σε παρακαλέσει
«πες κι εσύ εάν ψεματάκι», αμέσως λες «**ΝΑΙ**»,
- **Κι όταν** σε γλυκοκοιτάξει τ' αλλουνού η γυναίκα,
τι κι αν είναι παντρεμένη, αμέσως λες «**ΝΑΙ**».
- **Κι όταν** μπουν λεφτά στη μέση για να εγκαταλείψεις
τον καλύτερο σου φίλο, αμέσως λες ναι

Μα πότε λοιπόν θα το δεις καθαρά,
η αμαρτία ζει μες την καρδιά σου.
Γι' αυτό και σου φαίνονται όλα αυτά φυσικά
και λες «**ΟΧΙ**» στο Δημιουργό σου.

- 2. Κάθεσαι και τα ζυγίζεις τι έχεις να χάσεις**
και τι έχεις να κερδίσεις και «ΟΧΙ» Του λες.
- **Είναι** δύσκολος ο δρόμος, πως ν' ακολουθήσεις, λες και θάσαι μονάχος σου και «ΟΧΙ» Του λες.
 - **Σκέφτεσαι** το κόσμο που έχεις ν' αντιμετωπίσεις, πως θα δώσεις εξηγήσεις κι' «ΟΧΙ» Του λες.
 - **Λες** και όλοι αυτοί ζητάνε μόνο το καλό σου, γιατί αγάπη, σου πουλάνε και «ΟΧΙ» Του λες.

Μα πότε λοιπόν θα το δεις καθαρά,
πως πεθαίνεις μες τη μοναξιά σου.
Βοήθεια ζητάς, μα λίγο δεν σταματάς
να ακούσεις το Δημιουργό σου.

926. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΛΗΡΩΣΕ /ΣΕ ΚΑΛΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Ο Χριστός επλήρωσε για με,**
με το αίμα Του με λύτρωσε
και στη ΧΑΡΗ Του, ναι σε καλεί,
να σου δώσει φως και χαρά πολλή.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε καλεί να πλυθείς στην πηγή της ζωής
κι απ' τη φθορά να σωθείς.
Δώσε τα βάρη σου στο λυτρωτή,
θα το σηκώσει ευθύς.

- 2. Ο Χριστός μ' αγάπησε πολύ,**
την αιώνια μου 'δωσε ζωή
κι η ΑΓΑΠΗ Του, ναι σε καλεί,
να μου δώσει φως και χαρά πολλή.
- 3. Ο Χριστός καρπό παντοτινά,**
στη ζωή μου δίνει ουρανό,
και για σε ζητώ, για σε ποθώ,
να 'ρθεις στης χαράς τον ωκεανό

927. Ο ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ

Μουσική - Στίχοι: BROOKS BRYAN

1η Ελληνική εκτέλεση: BROOKS BRYAN

YouTube: Filadelfos TV music - Playlists: BROOKS BRYAN

CDmp3 «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Κάθε πρωί ακούω φωνή**
ενός παλιατζή που περνάει,
αλλά σήμερα για πρώτη φορά, κατάλαβα τι ζητάει

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

«Παλιατζής! Παλιατζής! Παλιές ζωές αγοράζω!» (2)

2. **Ανοίγω την πόρτα, η καρδιά μου σκιρτάει**
τρέχω στου δρόμου την άκρη,
Τον βλέπω να στέκει να με κοιτάει
με μάτια γεμάτα αγάπη.
3. **«Τι να σημαίνει αυτό που ζητάς,**
παλιές ζωές ν' αγοράζεις;»
«Τις κάνω καινούριες», μου απαντά!
«Έλα και συ μη διστάζεις...».
4. **«Πόσο πληρώνεις τη δική μου ζωή,**
έχει σκουριά παραπάνω;»
Μου δείχνει τις τρύπες απ' τα καρφιά,
που ήταν στα χέρια Του επάνω.
Τότε μ' αγάπη, μου λέει γλυκά:
«Έχω πληρώσει για σένα,
να έχεις αιώνια ζωή και χαρά
έχω πληρώσει με αίμα».

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

«Παλιατζής! Παλιατζής! Παλιατζής! Παλιατζής!»
Κάθε πρωί ακούω φωνή **του** παλιατζή που περνάει,
αλλά σήμερα για πρώτη φορά, κατάλαβα τι ζητάει!
«Παλιατζής! Παλιατζής! Παλιατζής! Παλιατζής.....»

928. ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ...**(Σε συγχώρεσα)**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ»

Πάλι την πόρτα κλειστή την κρατάςκαι μοναχός σου να μείνεις ζητάς,
λες και δεν ξέρω τον πόνο σου,
τη μοναξιά και τη θλίψη σου.**Έκανες λάθος, το ξέρεις καλά,**μα δεν γνωρίζεις τη δική Μου καρδιά!
Πόσες φορές πρέπει να στο πω
ότι «αιώνια σ' αγαπώ».**Έλα σε Με, σε συγχώρεσα****και τη καρδιά σου άνοιξε ξανά.****Έλα σε Με, σε συγχώρεσα****και την καρδιά σου άνοιξε ξανά.**

Πόσες φορές πρέπει να στο πω

Ότι «αιώνια σ' αγαπώ».

Λες πως δεν έχεις τη δύναμη πιαγια Μένα να ζήσεις παιδί μου ξανά!
Μάθε λοιπόν πως κανείς δεν μπορεί
αν στη καρδιά του η αγάπη Μου δεν ζει.**Έλα σε Με, σε συγχώρεσα****και τη καρδιά σου άνοιξε ξανά.****Έλα σε Με, σε συγχώρεσα****και την καρδιά σου άνοιξε ξανά.**

«Ιδού, στέκομαι εις την θύραν και κρούω· εάν κάποιος ακούσει της φωνής Μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' Εμού» (Αποκάλυψη Γ/3:20)

929. ΠΩΣ ΝΑ Σ' ΤΟ ΠΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

1. **Απογοητευμένος κάθεσαι,**
και τώρα συγχυσμένος σκέφτεσαι,
πως όλα όσα σου έλεγαν τόσο καιρό,
οι θεωρίες που είχες πιστέψει,
οι ιδέες που είχες μαζέψει,
σε αφήσαν άδειο σου έκαναν κακό.

Οι φίλοι πόσο σ' εκμεταλλευτήκαν
ήρθαν πήραν κι όπως ήρθαν, φύγαν
η αγάπη χάθηκε σαν τον καπνό,
η πίκρα, το παράπονο σε πνίγει,
νιώθεις ότι χάνεσαι κι' επείγει,
να συμβεί σε σένα κάτι δυνατό

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Πως να στο πω λοιπόν να καταλάβεις,
ότι η απάντηση είναι απλή!
Πως μονάχα Αυτός που σ' έχει πλάσει,
μπορεί να δώσει μια καινούργια αρχή.

2. **Τώρα η σάρκα πολεμά το πνεύμα,**
λέει όλα είναι ψέμα,
μη σκεφτείς καθόλου ούτε μια στιγμή.
Φωνές, σου λένε εδώ είναι το τέρμα,
ο Θεός δεν έσωσε κανένα,
αν υπάρχει ξέρει μόνο να αδικεί.

Τόσα παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα,
στους πολέμους τρέχει τόσο αίμα,
και οι δυνατοί κερδίζουν στη ζωή.
Τα έθνη βρίσκονται απορημένα,
δεν ελπίζουν πλέον σε κανένα,
ζούνε κι όμως ήδη νοιώθουν σαν νεκροί

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Πως να στο πω λοιπόν να καταλάβεις,
για όλα φταίμε μονάχα εμείς.

Πως ο Θεός στ' αλήθεια είναι αγάπη,
η αμαρτία φέρνει την καταστροφή.

Απογοητευμένος κάθεσαι,

και τώρα συγχυσμένος σκέφτεσαι,

πως ήρθε πια ο καιρός να προβληματιστείς!!

(Γ:91/Η:201)

930. ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

"Are You Washed In The Blood" 1878

Μουσική: ELISHA ALBRIGHT HOFFMAN (1839-1929)

Απόδοση στα Ελληνικά: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ (1921 - 2019)

- 1. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς**
στης αλήθειας τη θεία πηγή,
στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς
και να πάρεις καινούρια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Στον Χριστό, στον Χριστό
στης αγάπης τη θεία πηγή,
τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά,
αν διψάς την αιώνια ζωή.

- 2. Πλούτος, δόξα φεύγει, σαν καπνός περνά**
δεν υπάρχει χαρά πουθενά,
ο σωτήρας ο Χριστός αναγεννά
την καρδιά μας γεμίζει χαρά.
- 3. Μην αργείς, στον κόσμο ειρήνη δεν θα βρεις**
ο Χριστός μας και τώρα καλεί:
"Ο ζυγός μου δεν είναι ποτέ βαρύς,
ελαφρό το φορτίο πολύ".

931. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- 1. Μακριά απ' το βλέμμα του Θεού θα χαθείς,**
μακριά από την αγάπη Του θα παγώσεις,
μακριά απ' το Πνεύμα Του θα ταλαιπωρηθείς,
έλα κοντά Του μην αργείς!

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάριοι όσοι είναι του Κυρίου,
μακάριοι οι ειρηνοποιοί,
μακάριοι όσοι δέχτηκαν Αυτόν,
παιδιά δικά Του είναι. (2)

- 2. Διότι τόσον αγάπησε τον κόσμο ο Θεός,**
ώστε έδωκε τον γιο Του, τον "Χριστό" Του,
να μη χαθεί, όποιος θα δεχτεί Αυτόν,
αλλά να ζήσει αιώνια.
- 3. Επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί**
και στερούμαστε τη δόξα του Θεού μας,
δικαιούμαστε όμως δωρεάν με τον Χριστό,
εάν μετανοήσουμε.

932. ΤΡΕΧΕΙΣ - ΤΡΕΧΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ

CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Τρέχεις, τρέχεις, φίλε μου, που τρέχεις;

Που πας; Σε ρωτώ, που πας;

Τρέχεις, τρέχεις, τρέχεις, φίλε μου που τρέχεις;

Που πας; Σε ρωτώ, που πας;

Μήπως ξέρεις που πας;

Σε ρωτώ, γιατί ζεις, γιατί τρέχεις;

Κι όμως Αυτός, το υποσχέθηκε

και πήγε να ετοιμάσει τόπο για μας.

*Το ξέρεις ο Ιησούς Χριστός σ' αγαπά,
γι' αυτό πάψε να τρέχεις και να μη γνωρίζεις που πας.*

Λένε: "Πως όλα εδώ στη Γη πληρώνονται
και δεν υπάρχει αλλού άλλη ζωή!"

Ακόμα λένε: "Πως όλα εδώ στη Γη τελειώνουνε",
είναι ψέμα αυτό, μην το δεχτείς.

Τότε, γιατί Αυτός πλήρωσε
και βγήκε στο σταυρό του Γολγοθά.

*Το ξέρεις ο Ιησούς Χριστός σ' αγαπά,
γι' αυτό πάψε να τρέχεις και να μην γνωρίζεις που πας.*

Σταμάτα στο σταυρό του Γολγοθά
και κοίταξε Αυτόν μέσα στα μάτια.

Δέξου τον Χριστό μες την καρδιά,

και ακολούθα Αυτόν, δεν έχεις αλλού να πας... (2)

και ακολούθα Αυτόν, δεν έχεις αλλού να πας! (3)

933. ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική - Απόδοση στα Ελληνικά: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» - 1^η εκτέλεση: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΙΑ

CD E1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Έχεις κουραστεί όλο να ψάχνεις,

να βρεις λίγη παρηγοριά,
ένα μυστικό θέλω ν' ακούσεις,
για να σωθείς και συ αιώνια.

ΕΠΩΔΟΣ

Δώστα όλα, δώστα όλα, δώστα όλα στο Χριστό,
χαμένα όνειρα, σπασμένα φτερά, πονεμένη καρδιά.
Δώστα όλα, δώστα όλα, δώστα όλα στο Χριστό,
για να σου δώσει Αυτός λυτρωμό.

2. Πρόσεξε ποτέ να μην ξεχάσεις,

πως ο Χριστός για σε σταυρώθηκε
κι όταν στη ζωή θα έρθουν θλίψεις,
θυμήσου πως Αυτός τις νίκησε.

934. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

Μια ιστορία θα σας πω, που γράφτηκε πριν χρόνια,
πως ο Θεός τον άνθρωπο έπλασε από χώμα.
Κί' όλη τη γη του έδωσε για να εξουσιάζει,
να κυβερνά, να χαίρεται και να απολαμβάνει,
να κυβερνά, να χαίρεται και να απολαμβάνει....

Μα ζήλεψε ο Διάβολος τη δόξα του ανθρώπου,
τη σχέση του με τον Θεό, την ομορφιά του κόσμου.
Με πονηριά κατάφερε να τον παραπλανήσει
κι από τον κήπο της Εδέμ να τον απομακρύνει,
κι από τον κήπο της Εδέμ να τον απομακρύνει....

Μα ο Θεός που αγάπησε, τον κόσμο που είχε φτιάξει
το Γιο του έστειλε στη γη τα πάντα για να αλλάξει.
Το κάθε ψέμα του εχθρού, μ' αλήθεια να φωτίσει
και στην ψυχής την ερημιά, ρυάκια για να ανοίξει,
και στην ψυχής την ερημιά, ρυάκια για να ανοίξει.....

Μια ιστορία ακούσατε, που φαίνεται σαν ψέμα,
σαν παραμύθι μακρινό, στα τόσα άλλο ένα.
Μα ένα ψέμα δεν μπορεί τον κόσμο να αλλάξει
κι αν ειν' αλήθεια σίγουρα το τέλος πλησιάζει.
Σαν ο Θεός σε προσκαλεί, μη Του γυρνάς την πλάτη,
σαν ο Θεός σε προσκαλεί, μη Του γυρνάς την πλάτη.
Ναι, σαν ο Θεός σε προσκαλεί,
μη Του γυρνάς την πλάτη.

935. ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1980

CD 02 «ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ» - 1η εκτέλεση: «ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ»

1. **Είναι «Κάποιος» έξω που χτυπάει**
στο σκοτάδι της καρδιάς θνητέ,
είναι «Κάποιος», που σε αγαπάει,
ω, άνοιξέ Του, να δειπνήσει με εσέ.

Το όνομά Του είν' «Θεός ισχυρός»

και ζει αιώνια, δε σου στοιχίζει τίποτα,
αν Του ανοίξεις έχει ετοιμασμένο
δείπνο λαμπρό με ουράνια αγαθά.

2. Είν' Αυτός που πριν δυο χιλιάδες χρόνια

επερπατησε στη γη εδώ,
και edίδαξε τους τότε όχλους
να επιστρέψουν, να δοξάσουν το Θεό.

Πήρε το δρόμο της ντροπής

και σταυρώθηκε για σένα,
μα ανεστήθη κατά τας Γραφάς
και θάρθει πάλι με πολλούς αγγέλους

936. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. Μην αργήσεις, μην αργήσεις,

σαν ακούς να σου μιλάει,
ο Χριστός την καρδιά σου να κτυπάει.
Μην αργήσεις, ναι μην καθυστερήσεις,
μέσα στη συνείδησή σου, αν ακούσεις τη φωνή.

ΕΠΩΔΟΣ

Σαν σου μιλάει ο Θεός, ναι σήμερα να μετανοήσεις,
άνοιξέ Του την καρδιά σου, ζήτησε για να σε συγχωρήσει.
Σαν σου μιλάει ο Χριστός, ναι σήμερα να Τον συναντήσεις,
μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά έλα σήμερα σ' Αυτόν.

2. Μην αργήσεις, μην αργήσεις,

σαν ακούς το κάλεσμά Του,
σε καλεί να Τον ακολουθήσεις
Μην αργήσεις, ναι μην καθυστερήσεις
δεν αξίζει να πεθάνεις και να χάσεις τη ζωή.

937. Ω ΕΤΟΙΜΑΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

- 1. Ω ετοιμάσ' ο Χριστός τράπεζα των αγαθών**
και καλεί τα τέκνα Του για να γευθούν.
Με το μάννα να τραφούν κι ό,τι άλλο αυτοί ποθούν,
τι ωραίος δείπνος με τον Ιησού! (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα τώρα εις το δείπνο το λαμπρό,
να δειπνήσεις με τον Ιησού Χριστό,
στέκεται και σε καλεί, σπεύσε τώρα παρευθύς,
για να λάβεις και εσύ και να γευθείς.

- 2. Τότε οι απόστολοι έτρεξαν στον Ιησού,**
μόλις κάλεσε αυτούς για να γευθούν.
Κι όταν ήρθαν με χαρά βρήκαν άρτο και φωτιά
κι ευφράνθηκαν μ' Αυτόν, ω,τι λαμπρά!

Μετ' ολίγον ο Χριστός θα ξανάρθει εις τη γη
για να παραλάβει όλους τους πιστούς.
Ω, τι ένδοξη στιγμή και χαρά παντοτινή
για εκείνον που θα ευρεθεί εκεί!

- 3. Άμα δεν ντυθείς και συ καθαρή λευκή στολή,**
δε θα δυνηθείς στο γάμο να βρεθείς.
Ω, τι τρομερή στιγμή αν η πόρτα σου κλειστεί
κι απ' το δείπνο του Χριστού έξω διωχτείς.

Δια τούτο μην αργείς, ετοιμάσου τώρα ευθύς
για να ενδυθείς και συ στολή λαμπρή
κι όταν έρθει ο Χριστός, ο Νυμφίος ο καλός,
να εισέλθεις στην αιώνια ζωή.

«Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισών αρπαγήν και αδικίαν· και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον» (Ησαΐας ΞΑ/61:8)

938. ΑΚΟΥΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Μουσική: CHRISTOPH MOHR - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΩΔΟΣ

Άκουσε για μια στιγμή, του Ιησού τη φωνή,
να σε ρωτά απλά, αν ξέρεις "πως σ' αγαπά!"

1. **Δες Τον**, που πέθανε στο Γολγοθά,
ζεστό το αίμα Του για σε κυλά.
2. **Για σε**, ο θάνατος και η ταφή,
για σε η ανάσταση και η ζωή.
3. **Για να 'σαι** λεύτερος, να 'χεις χαρά,
να 'χεις ειρήνη, φως, ζεστή καρδιά.
4. **Πατέρας** ο Θεός αληθινός,
δικός σου ο Χριστός κι ο ουρανός

939. ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

1. **Κοίτα τον ήλιο και τη θάλασσα**,
κοίτα τ' αστέρια εκεί ψηλά,
κοίτα τα κάλλη σ' όλη την στεριά,
κοίτα μια ατέλειωτη ομορφιά.
Αυτός τα εποίησε με μια λέξη,
είπε και έγινε «καλό».

ΕΠΩΔΟΣ

Φίλε που πας, φίλε που πας,
τον Κύριο και Θεό Σου μην ξεχνάς.
Αυτός σ' αγαπάει και σε συγχωράει,
σκέψου μια μέρα που θα πας.

2. **Σου 'δωσε όλη την αγάπη Του**,
σου 'δωσε **ΕΛΠΙΔΑ** και χαρά
σου 'δωσε **ΠΙΣΤΗ** για να την κρατάς,
σου 'δωσε **ΝΙΚΗ** να νικάς.
Αυτός σε έσωσε και σε ελευθέρωσε,
δώσε τη δόξα στον Θεό.

940. ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Έλα κι εσύ, πάμε όλοι μαζί**
μέσα σ' αυτή την καινούρια ζωή.
Έλα κι εσύ, που κάθεσαι και πονείς
στην αγκαλιά Του ν' αναγεννηθείς.
Έλα κι εσύ, που διψάς για να βρεις,
κάτι σπουδαίο για να ενθουσιαστείς.
Έλα κι εσύ, ξέχασε τα παλιά,
τώρα αρχίζει μια νέα χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα κι εσύ κι εσύ, να βρείς τον δικό σου λυτρωτή,
για να ξεχάσεις την παλιά σου τη ζωή
κι έλα σ' Αυτόν που χάραξε για σένα νέο δρόμο
προς τον νέο ουρανό.

Έλα κι εσύ κι εσύ, να περπατήσουμε όλοι μαζί,
πάνω στο δρόμο που οδηγεί μέσα στη νέα,
την καινούρια, την ουράνια και αιώνια αθάνατη ζωή.

2. **Έλα κι εσύ να χαρούμε μαζί,**
μέσα σ' αυτή την ουράνια ζωή.
Έλα να δεις που θαρθεί το Πνεύμα Του
να σε καλύψει με το αίμα Του.
Έλα κι εσύ, που σε πίκρανε πολύ,
τούτη η μάταια προσωρινή ζωή.
Έλα, ναι υπάρχει λύση για σε
είναι ο Χριστός που σε αγάπησε

941. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Μίσος, κακία και αδικία,** γεμίσανε τη γη,
θλίψεις, στερήσεις, αμφισβητήσεις θρέψανε την οργή.
Ζωές χαμένες, σπαταλημένες σέρνοντ' εδώ και κει,
λόγια στα νιάτα, ζωή γεμάτα, ποιος τάχα θα τους πει.

ΕΠΩΔΟΣ

Για τη μεγάλη Του γιορτή της ζωής,
ο Θεός μας στέλνει στις γωνιές όλης της γης,
σ' όλους να πούμε να μην χάνουν καιρό,
τι περιμένουν και δεν πηγαίνουν στο ζωντανό Χριστό.

2. **Σπίτια, γραφεία, μπαρ**, καφενεία, γεμίζουν μοναξιά,
φάμπρικες, "μίνες", φώτα, βιτρίνες, μοιάζουνε ξενιτιά.
Καθέναν π' έχει δουλειές και τρέχει μ' άγχος μες στην ψυχή,
σταμάτησέ τον και ρώτησέ τον, αν θάρθει στη γιορτή.
3. **Ζωή κι αγάπη, φως**, μονοπάτι, ο Ιησούς Χριστός,
η λευτεριά μου και η χαρά μου είναι μονάχα Αυτός.
Κάθε θλιμμένο και φορτωμένο κάθε αμαρτωλό,
έχει αγαπήσει και συγχωρήσει γι' αυτό **σε προσκαλεί**

942. Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΣΕ

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 09 /ΕΑΕΠ - «ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ»

• Κύριε η ψυχή μου διψάει για Σε

η καρδιά μου ποθεί σε Σε ένα άγγιγμά Σου.
Έρημος η ζωή μες τον κόσμο αυτό
αγωνίζομαι, προσπαθώ θέλω την αγκαλιά Σου.

Σε ζητώ έλα Κύριε να Σε δω

και κοντά Σου να αναπαυθώ, πάρε όλα τα βάρη,
στείλε μου δύναμη για να περπατώ
μες το δρόμο Σου το στενό, έλα δώσε μου χάρη.

• Κύριε τη ζωή Σου Εσύ πρόσφερες

και το αίμα σου έχυσες για να με λυτρώσεις.
Τα βάρη κράτησες στο σταυρό και τις θλίψεις μου.
άγιο Πνεύμα μου έδωσες για να μ' ενδυναμώσει.

Στην καρδιά έχω τώρα πολύ χαρά

μέσα μου η ειρήνη Σου, τώρα βασιλεύει,
κι έρχομαι να μπω στην παρουσία Σου
και στο όρος Σου το άγιο η ψυχή μου ν' ανέβει.

943. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Πόσο θα 'θελα να μιλήσω για Σένα**
την καρδιά Σου Θεέ μου να γνωρίσω παντού,
την αγάπη Σου την μοναδική
και την ζεστή αγκαλιά Σου,
το έλεός Σου στις καρδιές που πονούν.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα στο σταυρό, στο ζωντανό νερό που ξεδιψά
Έλα στο αίμα του Χριστού
να βρεις αγάπη, ειρήνη, αιώνια χαρά. (2)

2. **Πόσο θα' θελα το λαό μας να αγγίξεις,**
η καρδιά μας Θεέ μου να επιστρέψει σε Σε,
με την αγάπη Σου την μοναδική, Εσύ λες:
Αν μετανοείς θα γιατρέψω τις πολλές σου πληγές.

944. ΣΤΡΕΦΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΨΗΛΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Στρέφω τα μάτια μου ψηλά** και ψάχνω για παρηγοριά,
είν' ανοιχτός ο ουρανός και λάμπει ήλιος ο Χριστός.
Και συ που ψάχνεις στις ζωής στο σκοτάδι,
κοίτα ψηλά, κοίτα το φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα και συ, έλα και συ, σε προσκαλεί ο Λυτρωτής.
Χαρά θα σου χαρίσει Αυτός, νέα καρδιά γι' Αυτόν να ζεις.

3. **Όσο κι αν είσαι αμαρτωλός,** σου χάρη ο Χριστός,
στην αγκαλιά Του σε καλεί, γιατί σ' αγάπησε πολύ.
Για σένα ήπιε το πικρό το ποτήρι,
για σε ήρθε εδώ στη γη.
2. **Αγάπη, ειρήνη και χαρά,** θα σου γεμίσουν την καρδιά,
"όχι" στη χάρη Του μην πεις και τρέξε τώρα να σωθείς.
Στα χέρια του Χριστού γλυκά ν' ακουμπήσεις
και θα 'σαι πάντα νικητής.

945. ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΚΡΕΣ

Μουσική: PETER STRAUCH - Στίχοι: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ
 CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 78» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Στις καταιγίδες και στις πικρές της ζωής,**
 τη σιγουριά και τη γαλήνη που ποθείς,
 μες στου σωτήρα την αγκάλη θα τα βρεις,
 έλα και θα δεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Άκου τώρα,
 έξω απ' την πόρτα της καρδιά σου πως χτυπά,
 μάθε τώρα, πόσο σ' αγαπά.

2. **Κάποια στιγμή π' ακούς,** να λεν για τον Χριστό,
 πως πέθανε για σένα πάνω στο σταυρό,
 μην πεις «...για όλα τούτα, θάρθει κι η σειρά,
 κάποια άλλη φορά».
3. **Να 'ξερες μόνο, πόσο Κείνος σ' αγαπά,**
 και την καρδιά να Του χαρίσεις, σου ζητά,
 θα 'τρεχες τώρα στο σωτήρα σου κοντά,
 να βρεις τη χαρά.

946. ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΖΑΛΗ (A:52)

Μουσική: DIE MESSENGERS - Στίχοι: ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
 CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ
 CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. **Στης ζωής την παραζάλη κοιτά στον Χριστό,**
 τιμωρήθηκε για σένα πάνω στο σταυρό.
 Δες πόσο σ' αγάπησε, σκέψου αν το αξίζεις,
 για σε να ταφεί και να αναστηθεί.
2. **Θα φωτίσει την καρδιά σου ήλιος θεϊκός,**
 θα χαρίσει στην ψυχή σου λύτρωση και φως.
 Θα σταθεί στο πλάι σου σύντροφος και βοηθός,
 θα είναι για σε φίλος αληθινός.
3. **Σε καλεί να Τον γνωρίσεις, πες "ευχαριστώ",**
 μη σφαλίσεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό.
 Νίκησε τον θάνατο και είναι θριαμβευτής,
 περιμένει συ να Τον εμπιστευθείς.

947. ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Τι με κοιτάς, που 'χω χαρά,**
Τι με ρωτάς; Δεν είν μακριά.
Άπλωσε στον Χριστό το χέρι σου και θάσαι μια χαρά.
2. **Τι με κοιτάς και απορείς;**
Μόνο σ' Αυτόν ζωή θα βρεις.
Ζήτησε τώρα να θεραπευτείς και θα με θυμηθείς.
3. **Τι με κοιτάς, που 'χω φτερά;**
Αφού μπορείς, χωρίς λεφτά,
στον ουρανό να ζεις αιώνια, αν τον Χριστό δεχτείς.
4. **Τι με κοιτάς; Είναι ντροπή,**
να 'χεις κοντά τον Λυτρωτή
και να ζητάς στον σκουπιδότοπο ειρήνη για να βρεις.
5. **Τι με κοιτάς, τι απορείς;**
Αφού και συ, αν θες μπορείς,
φίλο να κάμεις τον Ιησού Χριστό, όπως Τον έχω 'γω.

948. ΘΕΛΕΙ ΝΑ Σ' ΑΓΓΙΞΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Κι αν του κόσμου ξεθώριασε η αγάπη**
κι αν οι φίλοι σε πίκραναν πολύ,
Εκείνος στην πόρτα της καρδιάς σου,
περιμένει μέσα για να μπει.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλει να σ' αγγίξει με το χάδι της αγάπης Του,
θέλει να γεμίσει την άδεια σου καρδιά
μ' αγάπη, ειρήνη, χαρά, ευτυχία,
θέλει να σου δώσει ζωή αιώνια!

2. **Κι αν η χαρά έχει φύγει από κοντά σου**
κι αν σ' εγκατέλειψε όλη η γη,
Εκείνος στη ζεστή αγκαλιά Του,
περιμένει εσένα να δεχτεί.

(B:33 / Γ:53 / Η:397 / Θ:33 / ΙΔ:254)

949. ΓΛΥΚΕΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ**“Sweet Hour of Prayer” 1845**

Μουσική: WILLIAM B. BRADBURY (1816-1868) - Στίχοι: Η. ΡΗΓΑΣ

Αγγλικοί στίχοι: WILLIAM W. WALFORD, 1851

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Γλυκεία ώρα προσευχής**, από τις μέριμνες καλείς, να πλησιάσω τολμηρώς έως του θρόνου του Πατρός. Εκεί νικώ τον πειραστή, και αποκτώ αναψυχή, σε μια ουράνια επαφή, γλυκεία ώρα προσευχής.
2. **Γλυκεία ώρα προσευχής**, η ταπεινή μου δέηση, προς τον Θεό ας ανεβεί, ν' ακούσει και να μ' ευλογεί. Το πρόσωπό Του το σεπτό, το έλεος Αυτού ζητώ, έχω γαλήνη στην ψυχή, γλυκεία ώρα προσευχής.
3. **Γλυκεία ώρα προσευχής**, από ιδέες ευτελείς, από σκοπούς αμαρτωλούς και από πειρασμούς πολλούς. από απάτες βλαβερές, από φροντίδες κοσμικές, Σου, εις τα άνω προσκαλείς, γλυκεία ώρα προσευχής.
4. **Γλυκεία ώρα προσευχής**, είθε, καθώς ο Μωυσής, από Φασγά την κορυφή, να ίδω την ωραία γη. Και τότε όταν ανεβώ, προς το Χριστό στον ουρανό, πλέον δεν θα μου χρειαστείς, γλυκεία ώρα προσευχής.

950. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ (B:36/Δ:143)

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Αν κάποιον σήμερα επλήγωσα**,
αν κάποιον άθελα σκανδάλισα,
αν έπεσα στο δρόμο μου, *συγχώρα με Κύριε.*
2. **Αν λόγια άσκοπα ξεστόμισα**,
τον πόνο κάποιου αν δεν πρόσεξα,
το χρέος μου λησμόνησα, *συγχώρα με Κύριε.*
3. **Αν σ' άλλους φέρθηκα σκληρός, ψυχρός**,
στη μαρτυρία μου για Σε δειλός,
αν πάει χαμένος ο καιρός, *συγχώρα με Κύριε.*

951. ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

“Seek Ye First”

Μουσική: KAREN LAFFERTY - Στίχοι: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛΛ
 CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04» - ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ / ΕΑΕΠ, 1991
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» / Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

- **Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού**, τη δικαιοσύνη Αυτού, και όλα αυτά σε σένα θα δοθούν, αλληλούια, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλού...αλληλούια!
- **Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί**, αλλά του δίνουν ζωή, όλα τα λόγια απ' το στόμα του Θεού, αλληλούια, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλού...αλληλούια!
- **Στο όνομά Σου μαζεύονται δυο τρεις**, ναι, και Σύ είσ' εκεί, και θα τους κάνεις αυτό που Σου ζητούν, αλληλούια, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλού...αλληλούια!

(SOL MIN)

952. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

- **Όταν** νιώθω κουρασμένος κι έχω θλίψη μες την ψυχή....
Τρέχω στον Χριστό που με καρτερεί, είναι ώρα για προσευχή!
- **Όταν** κούραση, ή πόνος, βασανίζουν το κορμί....
Τρέχω στον Χριστό που με καρτερεί, είναι ώρα για προσευχή!
- **Όταν** νιώθω να φωλιάζει, κάποιος φόβος μες την ψυχή....
Τρέχω στον Χριστό που με καρτερεί, είναι ώρα για προσευχή!
- **Όταν** βλέπω τα όνειρά μου, σε συντρίμμια μες τη ζωή....
Τρέχω στον Χριστό που με καρτερεί, είναι ώρα για προσευχή!
- **Όταν** μέσα στην καρδιά μου, κάποια ελπίδα φυλλορροεί...
Τρέχω στον Χριστό που με καρτερεί, είναι ώρα για προσευχή!

(B:39 /Γ:127 /Η:250 /ΙΑ:638 /ΙΒ:110)

953. ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΩ ΣΟΥ**“I Need Thee Every Hour”**Μουσική: ROBERT LOWRY (1835-1918) - Ελλην.Στίχοι: Χ.Δ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγγλικοί στίχοι: ANNIESHERWOOD F HAWKS (1835-1918)CD 02 «ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ανάγκη έχω Σου, ω Ιησού,**
σε Σε προσέρχομαι και δέομαι,
διά του Πνεύματός Σου, Συ καθάρισέ μου
ψυχή, νουν και καρδιά, τη ρυτταρή.
2. **Ανάγκη έχω Σου, ω Ιησού,**
ναι πάντοτε Χριστέ αγαπητέ,
σε κάθε πειρασμό μου, δος τη δύναμή Σου,
ω, δος μου την αγάπη, τη θαυμαστή.
3. **Ανάγκη έχω Σου, ω σώτερ μου,**
το θέλημά Σου εγώ, θέλω ν' ακολουθώ,
σε όλο μου τον βίο, κράτα με πλησίον Σου,
Συ ω, εσταυρωμένε Θεού αμνέ.

(B:35/Γ:61)

954. ΠΩΣ ΠΟΘΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Όταν οι τρικυμίες έλθουν** και λύπες με περικυκλούν
και φίλοι με εγκαταλείπουν, θα τρέξω προς τον Ιησού.

ΕΠΩΔΟΣΩ, πως ποθώ να είμαι μόνος, με το Θεό σε ΠΡΟΣΕΥΧΗ,
μακράν εμού να είν' ο κόσμος, να βρίσκω άνεση εκεί.

2. **Σ' Αυτόν ευρίσκω ευτυχία,** σ' Αυτόν ευρίσκω ιλασμό,
σ' Αυτόν ευρίσκω σωτηρία πως να μη τρέξω εις Αυτόν.
3. **Εχθρός και εάν με προφθάσει,** ενώ βαδίζω την οδόν,
Αυτός θέλει με βοηθήσει, όταν ελπίζω στον Χριστό.

955. ΠΡΟΦΕΡΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- 1. Προφέρω τον Λόγο Σου Κύριε**
και κάνω μια προσευχή,
τη δύναμη που είναι μέσα Του,
κανείς δεν μπορεί ν' αρνηθεί
- 2. Τα χέρια υψώνω σε Σένα,**
Ιησού και Σε παρακαλώ,
αυτά που υποσχέθηκες Κύριε
κι εγώ να μπορέσω να δω.
- 3. Υψώνω τα χέρια σε Σένα**
την παρουσία Σου επιποθώ,
τις υποσχέσεις εγώ θα θυμάμαι
και θα τις κρατώ όσο ζω.
- 4. Η ζωή που Εσύ μου έδωσες,**
σε Σένα επιθυμώ,
να ανήκει για πάντα προσεύχομαι
και αιώνια να Σ' αγαπώ. (2)
- 5. Όταν ο πόνος φωλιάζει κοντά μου,**
τα μάτια στρέφω στον ουρανό,
από πού θάρθει η παρηγοριά μου;
Από Σένα, που τόσο αγαπώ!
- 6. Υψώνω τα χέρια σε Σένα**
την παρουσία Σου επιποθώ,
τις υποσχέσεις εγώ θα θυμάμαι
και θα τις κρατώ όσο ζω.
- 7. Όταν ο εχθρός με πλησιάζει**
και στο αυτί, μού μιλά σιγανά,
Εγώ αμέσως του απαντάω:
«Νικήθηκες στο Γολγοθά!» (2)

956. ΦΡΟΥΡΕ, ΦΡΟΥΡΕ ΤΙ ΕΧΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
CD «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»

Φρουρέ, φρουρέ, τι έχεις για το πρωί!

Φρουρέ, φρουρέ, τι νέα έχεις για το πρωί
για το πρωί τι νέα έχεις, πες μας,
γιατί το σκοτάδι το βαθύ **ΠΡΟΧΩΡΕΙ**,
προχωρεί, προχωρεί, προχωρεί.....

Φρουρέ, φρουρέ, τι έχεις για το πρωί!

Φρουρέ, φρουρέ, πες μας τι είπε ο βασιλιάς,
ο βασιλιάς πες μας, τι είπε Εκείνος,
θαρθεί ο «Ήλιος» την αυγή, **ΘΑ ΦΑΝΕΙ**,
θα φανεί, θα φανεί, θα φανεί.....

Φρουρέ, φρουρέ, τι έχεις για το πρωί!

957. ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Όταν κάνω αδελφέ μου προσευχή,**
βιώθω δύναμη ουράνια να μ' αγγίζει,
φως και αλήθεια μου γεμίζουν την ψυχή
κι η αγάπη του Χριστού με πλημμυρίζει.
Αλληλούια! Αλληλούια!
2. **Όταν κάνω αδελφέ μου προσευχή,**
βιώθω δύναμη στα στήθια μου μεγάλη,
λάμπει μέσα μου η άγια Του μορφή
κι η καρδιά μου χίλιες μελωδίες ψάλλει.
Αλληλούια! Αλληλούια!
3. **Όταν κάνω αδελφέ μου προσευχή,**
βιώθω Πνεύμα, τ' άγιο Πνεύμα να μου δίνει,
κι είναι βάλαμο για κάθε μου πληγή
του Χριστού το αίμα Του μ' απαλύνει.
Αλληλούια! Αλληλούια!

958. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΕΣ (ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
CD 02 «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» - Logos Music 2009

1. **Έρχονται μέρες, που Σ' αναζητώ**
και το άγγιγμά Σου να νιώσω ποθώ,
καρδιά κουρασμένη και τρέμει η ψυχή,
κυνηγημένη και που να σταθεί.

Τη ζωή μου σκεπάζουν πυκνά σύννεφα,
μ' αποθαρρύνουν τα δρώμενα,
σ' έρημο νιώθω να περπατώ,
κι ένα μου δάκρυ για ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Μια προσευχή και ανέβηκα τόσο ψηλά,
τα φτερά μου ανοίγουν ξανά,
να μ' αγκαλιάζεις σφιχτά το νιώθω ξανά,
δεν Σ' έχω αφήσει να μου λες τρυφερά.

2. **Έρχονται μέρες, που Σ' αναζητώ**
και το άγγιγμά Σου να νιώσω ποθώ,
τα γόνατά μου λυγίζουν ξανά
μ' έχουν κουράσει τα δρώμενα.

Ξέρω πως πρέπει όρθιος να σταθώ,
και να παλέψω γιατί Σ' αγαπώ,
με την ελπίδα πως θα Σε δω,
δύναμη παίρνω και πολεμώ.

959. ΚΥΡΙΕ ΘΕΕ ΑΚΟΥΣΕ ΞΑΝΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 10 «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» - YouTube: Xeno Greek

Κύριε Θεέ μου άκουσε ξανά,
αυτή την προσευχή μου, που βγαίνει απ' τη καρδιά!
Θεέ μου δέξου με.

Μέσα στο σκοτάδι είναι η ψυχή
κι όλο περιμένει φως για να φανεί.
Θεέ μου καρτερώ.

Τα τρύπια Σου τα χέρια τα ξανά κάρφωσα,
τα λόγια μου μαχαίρια, Σού σκίσαν την καρδιά.
Συγχώρα με Σ' αγαπώ.

Τα ίδια λάθη κάνω και πάλι απ' την αρχή,
έλα ελευθέρωσε με, το ξέρω πως μπορείς.
Θεέ μου σε ζητώ.

Πως πονάει Κύριέ μου της αμαρτίας ο μισθός,
που είναι θάνατος, θάνατος, θάνατος πικρός.
Μα σαν συγχώρεση θα έρθει πάλι απ' τον ουρανό.

Οι ουρανοί θ ανοίξουνε θαρθεί χαρά και πάλι,
σαν με δεχτεί ο Ιησούς μες τη γλυκιά Του αγκάλη,
σαν με δεχτεί ο Ιησούς μες τη γλυκιά Του αγκάλη.

960. ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

- 1. Μέσα στη ζωή δρόμοι ανοίγονται πολλοί,**
μα ένας οδηγεί προς την αιώνια ζωή.
Διάλεξα κι εγώ το μονοπάτι το στενό
και θ' αγωνιστώ για να κερδίσω τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι αν κουραστώ, κι αν τις ελπίδες όλες χάσω,
κι αν γονατίσω απ' τα βάρη της ζωής,
ξέρω καλά που να στραφώ να ξαποστάσω,
τρέχω στην **ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ**,
τρέχω στην όαση της προσευχής.....

- 2. Ξέρω πως στη Γη θα έρθουν θλίψεις, πειρασμοί,**
όμως θα νικώ μαζί με τον Ιησού Χριστό.
Ζω και προχωρώ με ένδοξο προορισμό,
θέλω να βρεθώ, εκεί ψηλά στον ουρανό.

961. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 06 /ΕΑΕΠ - «ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ»

1. **Κάποια μέρα ο Θεός έστειλε,**
τον Υιό Του να πεθάνει για με,
ω! τι μεγάλο δώρο ήταν αυτό,
πιο πολύτιμο από κάθε θησαυρό.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Πατέρα μου ουράνιε την **προσευχή** μου στέλνω,
έλα και λύτρωσέ με, Χριστέ μου Σε προσμένω.
Συγχώρεσέ με Κύριε, αμάρτησα σε Σένα,
πως έζησα μακριά Σου, χωρίς την παρουσία Σου.

2. **Μου χάρισες τα δώρα τ' ουρανού,**
μου 'δωσες αιώνια ζωή,
μα πως μπόρεσα να Σ' αρνηθώ,
την πλάτη μου να στρέψω στο σταυρό.
3. **Εσύ Κύριε με περιμένες,**
τόσα χρόνια να επιστρέψω σε Σε
τη ζεστή Σου αγκαλιά άνοιξες
τη ζωή μου πάλι γέμισες.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Σ' ευχαριστώ Πατέρα, στο θρόνο Σου πηγαίνω,
προσεύχομαι σε Σένα κι ανοίγει η καρδιά μου,
ό,τι Σου 'χω ζητήσει, Εσύ μου το 'χεις δώσει,
αιώνια ευγνωμοσύνη θα έχω μέσα μου Χριστέ.

962. ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 07 /ΕΑΕΠ - «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ»

Πατέρα μου Σε παρακαλώ,
όπου είν' ο Ιησούς θέλω νάμαι κι εγώ
για να βλέπω Αυτόν και τη δόξα Του,
αυτό ζητώ στον ουρανό να'ρθώ.

Τα μάτια μου θα αντικρίσουνε
την ωραιότητα του βασιλιά,
το θρόνο το λευκό και τη δόξα Του
θ' αντικρίσουνε νικητή μακρά.

Πώς περιμένω αυτή τη στιγμή
που απ' το θρόνο Σου θα σηκωθείς
και θα κατεβείς στο μεσουράνημα,
πώς περιμένω την αρπαγή.

963. ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ, 1992
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Πατέρα παντοκράτωρ, Θεέ μου βασιλιά,**
Πατέρα παντοκράτωρ, Θεέ μου βασιλιά,
ας φθάσει η δέησή μου δια του Ιησού μου
στο θρόνο Σου ψηλά!
Ας φθάσει η δέησή μου δια του Ιησού μου
στο θρόνο Σου ψηλά!
2. **Τα σπλαχνικά Σου μάτια,** ω στρέψε εδώ στη γη,
τα σπλαχνικά Σου μάτια, ω στρέψε εδώ στη γη,
στη γη τη σκλαβωμένη και τη βασανισμένη,
χωρίς Χριστό νεκρή!
Στη γη τη σκλαβωμένη και τη βασανισμένη,
χωρίς Χριστό νεκρή!
3. **Το άγιό Σου Πνεύμα με δύναμη πολλή,**
το άγιό Σου Πνεύμα με δύναμη πολλή,
στους δούλους Σου να δώσεις,
πολλές ψυχές να σώσεις σ' αιώνια ζωή!
Στους δούλους Σου να δώσεις,
πολλές ψυχές να σώσεις σ' αιώνια ζωή!

... /// ...

964. ΣΑΝ ΚΑΝΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - 1^η εκτέλεση: ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΘΡΗΣΚ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

CD «ΕΓΩ, ΕΣΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τι δέος, τι μυσταγωγία, αντιφεγγίζουν στην ψυχή
 και τι κατάνυξη αγία, σαν κάνω Θεέ μου προσευχή.
 Βαθιά μες την καρδιά μου νιώθω ανάταση πνευματική,
 κρυφή χαρά και θείο πόθο,
 για μια ουράνια επαφή ...για μια ουράνια επαφή.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!!

Ενδόμυχα μετανοιωμένος, Σωτήρα μου Σε ανυμνώ
 και ταπεινά γονατισμένος δακρύζω και Σε προσκυνώ.
 Ακούω τότε τη φωνή Σου, ω Ιησού να μου μιλά
 και βλέπω τη γλυκιά μορφή Σου
 φιλόστοργα να με κοιτά ...φιλόστοργα να με κοιτά.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!!

965. ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ (Δ:9 /Η:245)

“Pollard”

Μουσική: G.C.STEBBINS - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Β» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD «ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΔΥΣΗ» - Ερμηνεία: ΦΡΙΝΤΑ ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ

1. **Κάν' ό,τι θέλεις, είσαι Θεός,**
 Εσύ είσαι ο πλάστης κι εγώ πηλός.
 Όπως θελήσεις πλάσε με Συ,
 εγώ προσμένω στην προσευχή.
2. **Κάνε με ό,τι θέλεις Θεέ,**
 ερεύνησέ με Συ Κύριε.
 Πλύνε με νάμαι ολόλευκος,
 μπροστά Σου στέκομαι ταπεινός.
3. **Κάν' ό,τι θέλεις, είσαι Θεός,**
 άθλιος είμαι, μηδαμινός.
 Η δύναμή Σου είναι τρανή,
 ω, γιάτρεψέ μου Συ την πληγή.

4. **Κάνε με ό,τι θέλεις Θεέ,**
τα παραδίνω όλα σε Σε.
Ας με γεμίσει το Πνεύμα Σου,
να ζεις εντός μου, ω Ιησού.

966. ΑΚΟΥΣΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «ΑΚΟΥΣΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΜΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ, 2015

Άκουσε Κύριε την προσευχή μου,
κι ας φθάσει προς Εσένα η κραυγή μου.
Το πρόσωπό Σου μην μου το κρύψεις,
μην αργήσεις Κύριε να μου απαντήσεις,
(γιατί πιο μεγάλη είναι
κι απ' τους ουρανούς η αγάπη Σου,
κι ως τα σύννεφα φθάνει η πιστότητά Σου). 2

Όσο ζω εγώ, Εσένα θα προσμένω,
όσο υπάρχω εγώ, τ' όνομά Σου θα υμνώ.
Τη ζωή μου ελύτρωσες από το θάνατο,
με έλεος με επλημμύρισες, μ' αγάπη και στοργή,
με έλεος με επλημμύρισες, μ' αγάπη και στοργή!

967. ΧΡΙΣΤΕ, ΣΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ

Μουσική: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ - Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

YouTube: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Χριστέ, Σού παραδίδομαι, άκουσε την κραυγή μου,
πλάσε με, μες τα χέρια Σου, αυτή είν' η **προσευχή** μου.

Να δέχομαι τα λάθη μου, να τα αναγνωρίζω
κι όλα τα πίσω να ξεχνώ, σ' αυτά να μη γυρίζω. (2)

Τον πόλεμο για χάρη Σου, Χριστέ να τον αντέχω,
καρδιά απλή και ταπεινή, δος μου Χριστέ να έχω.

Θεέ μου θέλω δυνατή στο έργο Σου να είμαι,
Εσύ ο πρωταγωνιστής μες την ζωή μου γίνε. (2)
Εσύ ο πρωταγωνιστής μες τη ζωή μου γίνε.

968. ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ιησού Χριστέ, Θεού Υιέ,

πήγες στο σταυρό να μας λυτρώσεις,
το 'κανες από αγάπη προς εμάς,
γιατί ήθελες τον κόσμο να τον σώσεις.

Ήρθες να σταυρωθείς εδώ στη γη,

από το βάρος την ψυχή να απαλλάξεις,
αυτό που η αμαρτία έφερε
και σαν παιδί Σου πια να με κοιτάξεις

ΕΠΩΔΟΣ

Κάνω μια προσευχή σε Σένα Κύριε
και Σου ζητώ τα μάτια μας ν' ανοίξεις,
αυτά που τόσα χρόνια είναι κλειστά,
στείλε το Πνεύμα Σου με φως να μας γεμίσεις.

969. «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

Ματθαίος ς'/6:9-13

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

CD 05. «ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»

Πατέρα μας που ζεις στον ουρανό,

ας είναι αγιασμένο το όνομα Σου,
ας έρθει η βασιλεία Σου εδώ,
ας γίνει το γλυκό το θέλημά Σου,
όπως στον ουρανό και μες τη γη.

Και το ψωμί που δίνεις κάθε μέρα,

δώσε μας το και την σημερινή,
και συγχώρα μας από τις αμαρτίες,
όπως κι εμείς τους άλλους συγχωρούμε.

Μην μας αφήσεις μέσα σε πειρασμό,

αλλά κράτησέ μας μακριά
απ' τα χέρια του πονηρού!
Αμήν! Αμήν! Αμήν!

(A:45 /ΙΔ:247 /SOL MAJ)

970. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ

Μουσική: L.NEGEL - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
 CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Θέλω να πιστεύω σαν τον ΑΒΡΑΑΜ,**
 τέτοια πίστη μόνο ξέρει να νικά.
 Τον υιό του φέρνει στον Μοριά,
 θυσία στο Θεό που αγαπά.
 Θέλω να πιστεύω σαν τον Αβραάμ.
2. **Θέλω να πιστεύω σαν τον ΔΑΝΙΗΛ,**
 τέτοια πίστη μόνο είναι ικανή.
 Των λεόντων στόμα φράζει αυτή,
 ελευθερώνει απ' τη φωτιά τη δυνατή.
 Θέλω να πιστεύω σαν τον Δανιήλ.
3. **Θέλω να πιστεύω σαν τον ΣΥΜΕΩΝ,**
 τέτοια πίστη μόνο δοξάζει τον Θεό.
 Βρήκε χάρη κι είδε τον Χριστό,
 ευτυχισμένος έφυγε στον ουρανό.
 Θέλω να πιστεύω σαν τον Συμεών.
4. **Θέλω να πιστεύω σαν αυτούς Χριστέ,**
 τέτοια πίστη, ξέρω, Σ' ευχαριστεί Θεέ.
 Σκέφτομαι τον Άβελ, τον Ενώχ,
 τον Νώε, τον Ηλία και τον Στέφανο.
 Θέλω να πιστεύω σαν αυτούς Χριστέ.

971. ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΜΕΣΑ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
 CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»

Αναπαύσου μέσα Μου, εκεί θα βρεις τη δύναμη,
Αναπαύσου μέσα Μου, σε κάθε δύσκολη στιγμή.
Αναπαύσου μέσα Μου, μες την καρδιά που σ' αγαπά,
 πίστεψε στα λόγια Μου, μπες μέσα στα βαθιά νερά.
Αναπαύσου μέσα Μου, σήμερα είναι πιο κοντά.
Αναπαύσου μέσα Μου, νάχεις αιώνια ζωή.
Αναπαύσου μέσα Μου, το Πνεύμα Μου να σ' οδηγή.

972. Ο,ΤΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1970

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Ό,τι ο Λυτρωτής υπόσχεται**
στη ζωή του πιστού εκπληρώνεται,
όλη η γη μπορεί να παρέλθει ευθύς,
μα οι Λόγοι Του είν' ασάλευτοι.
Ποιος μπορεί ποτέ να αντιληφθεί
την αγάπη Του την ασύγκριτη,
πως η χάρη Του μας ελύτρωσε
κι απ' την κόλαση μας απήλλαξε.
2. **Μην απελπιστείς στη ζωή αυτή**
και μην αποκάμεις στην προσευχή,
πριν χαράξει η αυγή θα εμφανιστεί
και ο κόπος σου θα ανταμειφθεί.
Ποιος μπορεί ποτέ να αντιληφθεί
την αγάπη Του την ασύγκριτη,
πως η χάρη Του μας ελύτρωσε
κι απ' την κόλαση μας απήλλαξε.
3. **Ανακούφιση που θα αισθανθείς,**
όταν ο Χριστός γλυκά θα σου πει:
«...Έλα τώρα δεξ εις τον ουρανό,
πως υπάρχει τόπος για τον πιστό!
Κι αν στο πένθος σου, που σε έθλιβε
και με εξουσία βασίλευε,
η παρηγορία που δίνω Εγώ
είν' ασύγκριτη διά τον πιστό».

973. Η ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1985

1. **Η πίστη δεν βλέπει ότι φαίνεται,**
η πίστη δεν βλέπει στη γη,
η πίστη βλέπει στα επουράνια,
όπου η γαλήνη κατοικεί.
Η πίστη είναι βράχος, να στηριχτώ μ' αυτήν,
εις το Θεό τον άγιο που έχω κάνει αρχή.

2. **Η πίστη όρη μετακίνησε**, ω, βουνά μετακινεί,
η πίστη όλους ελύτρωσε και μας λυτρώνει αυτή.
Με πίστη τώρα προχωρώ, στο δρόμο του Θεού,
ασάλευτος εγώ θα ζω στη χάρη του Ιησού.

974. ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1974

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» /ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Μέσα στα χέρια Σου Κύριέ μου**
θέλω να μ' αγκαλιάζεις γλυκά,
όλη μέρα μες την αγκαλιά Σου
θέλω να ξεκουράζομαι.
2. **Κι από έγνοιες που μου σκοτεινιάζουν**
και βαραίνουν βαθιά την ψυχή
και μέσα από τις δυσκολίες,
τότε μ' ελευθερώνεις Εσύ.
3. **Κι αν στα βάθη της θάλασσας είμαι**
με το Πνεύμα Σου είσαι εκεί,
δε φοβάμαι τα κύματα που ήρθαν
για να μου καταπιούν την ψυχή.
4. **Κι αν ο Άδης το στόμα του ανοίγει**
και παγίδες πολλές προσπαθεί
να μου στήσει, τα πόδια μου όμως
τα στηρίζεις στο βράχο Εσύ
5. **Η ζωή που ο Χριστός μας χαρίζει**
έχει τέρμα αιώνιο, λαμπρό,
κι αν ακόμη με θανατώνει,
πάλι εγώ θα ελπίζω σ' Αυτόν.
6. **Να κερδίσω τα πλούτη τα ουράνια**
πρέπει να αρνηθώ τα της γης,
και στη σκέψη μου πάντα θα είναι
ο γλυκός και καλός Λυτρωτής.

(H:306 /ΙΔ:286 /SI B ΜΑΙ)

975. ΙΔΟΥ ΦΕΡΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ

“Let The Lower Lights Be Burning” 1871

Μουσική: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876) - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ
CD 01 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ

1. **Ιδού φέρω τον σταυρό μου, με χαρά ω Ιησού,**
εύθυνη Συ την οδό μου, κράτα με πλησίον Σου.
Χάρη Σου τα πάντ' αφήνω, γίνομαι φτωχός, γυμνός,
χάρη Σου κρίνω πως είναι όλα στάχτη και καπνός.
2. **Των ανθρώπων η καρδιά και τα χείλη απατούν,**
πλην ελπίδα έχω μία, τον πιστό μου Ιησού.
Αν ο κόσμος με αφήσει, τον σωτήρα άφησε,
αν ο κόσμος με μισήσει και Αυτόν εμίσησε.
3. **Ενώ Συ, Θεέ ισχύος, επιβλέπεις εις εμέ,**
δεν ταράζομαι τελείως, εμπιστεύομαι σε Σε.
Και εν μέσω των κινδύνων, έχω Σε παρηγοριά,
Στρέφεις πρόσωπο ακτίνων και φωτίζεται το παν.

976. ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΣΥ)

Μουσική – Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
CD 02 «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» - Logos Music 2009

1. **Πάντα πιστός, πάντα πιστός,**
στις υποσχέσεις Σου πάντα πιστός.
Η αγκαλιά Σου, το χάδι Σου,
φτερά μου 'δώσαν να σηκωθώ.
Γιάτρεψες τις πληγές μου Εσύ
και τώρα αρχίζει μια νέα ζωή.
Μου λες πως θάσαι για πάντα κοντά
και από τώρα αρχίζει η χαρά.

ΕΠΩΔΟΣΜόνο Εσύ, μόνο Εσύ,
η αγκαλιά Σου, το άγγιγμά Σου,
το αίμα Σου δίνει ζωή, μόνο Εσύ.

2. Ζούσα μοναχός, σκυφτός και βουβός,

και η καρδιά μου σπασμένη στα δυο.

Ψέμα τριγύρω να τρέχει γοργά,

και η αλήθεια να ξεψυχά.

Σαν τρομαγμένο ελάφι κι εγώ,

κυνηγημένο απ' τον εχθρό,

να ψάχνει να βρει λίγο νερό,

κι όταν το βρει, παγίδα κι αυτό.

977. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

1. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνος,

έχεις Κάποιον, που σε βλέπει καθημερινά.

Δεν είσαι μόνος, όχι δεν είσαι μόνος,

έχεις Κάποιον, που σε θέλει πραγματικά.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Είναι Αυτός που σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά
και πέθανε για σένα, γιατί τόσο σ' αγαπά.

Είναι Αυτός που επλήρωσε με το αίμα Του πιστά

και το 'κανε για σένα, γιατί τόσο σ' αγαπά.

2. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι πια μόνος,

άκουσε κτυπά την πόρτα της καρδιάς σου, δυνατά.

Δεν είσαι μόνος, όχι δεν είσαι πια μόνος,

άνοιξε σ' Αυτόν που σου κτυπά, πριν νάναι αργά.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Είναι Αυτός που επρόσφερε το αίμα Του στο Γολγοθά
και την ψυχή Του έδωσε, γιατί τόσο σ' αγαπά.

Είναι Αυτός που υπόμενε μέχρι τον θάνατο πιστά

και το 'κανε για σένα, γιατί τόσο σ' αγαπά.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Είναι Αυτός που σταυρώθηκε.....

978. ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1984

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Χωρίς τη δόξα του Θεού**, δεν πράττουμε ουδέν,
Χωρίς τη δύναμη Αυτού, είμαστε ένα μηδέν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Ιησούς μας δίνει αληθινή ζωή,
Αυτός μας ενθαρρύνει να μείνουμε πιστοί.
Ο Ιησούς μας δίνει αληθινή ζωή,
πλαταίνει την καρδιά και την ικανοποιεί.

2. **Από την παρουσία Του**, λαβαίνω αναψυχή,
έρχετ' αναζωπύρωση στα βάθη της ψυχής.
3. **Μπροστά στον Ιησού Χριστό**, θα ψάλλω με χαρά,
δοξάζω Αυτόν στην εκκλησία, μ' αδέρφια μου πιστά

979. ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 07 /ΕΑΕΠ - «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ»

1. **Αυτά τα λόγια που θ' ακούσεις**,
δεν είναι λόγια ανθρώπινα,
είναι τα λόγια του Θεού μας, λόγια απλά κι αληθινά.
Είναι για σένα που διψάς, για ζωντανό νερό να πιεις!
Είναι για σένα που ζητάς, ζεστή παρηγοριά να βρεις!
2. **Ας μην ταραίζεται η καρδιά σου**,
πίστευε πάντα στο Θεό,
στο σωτήρα σου Χριστό και στο άγιο Λόγο Του.
Εις την οικία του Πατρός Μου είναι οικήματα πολλά,
παλάτι εκεί έχω για σένα, έχε ειρήνη στην καρδιά.
3. **Το Πνεύμα Μου είναι μαζί σου**,
παρηγοριά στη θλίψη σου,
το Πνεύμα Μου είναι η δύναμή σου στην αδυναμία σου.
Κι έρχομαι να σε παραλάβω να είσαι αιώνια κοντά Μου,
όπου είμαι Εγώ, νάσαι και συ, έχε ειρήνη στην ψυχή.

980. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝ' Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ

“For The Lord Is Marching On” 1979

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι 1-2: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ / Στίχος 3: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ

- 1. Ο Ιησούς είν' η ελπίδα μας,**
προχωρούμε με τον σωτήρα μας,
ναι, η δόξα Του στην ΕΛΛΑΔΑ θα φανεί.
Υψώστε ύμνο στο νικητή μας,
ο Ιησούς είναι μαζί μας,
δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Αρχηγός μας είναι ο Χριστός,
τα βήματά Του ακολουθούμε,
δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.
Είναι η ώρα σου ΕΛΛΑΔΑ τώρα,
να δεις τη δόξα του σωτήρα,
να δεις το φως του μεγάλου λυτρωτή

- 2. Προχωρούμε με τον Ιησού μπροστά,**
κρατά στο χέρι της νίκης τα κλειδιά,
για να πάρουμε της υπόσχεσης τη γη.
Υψώστε ύμνο στο νικητή μας,
ο Ιησούς είναι μαζί μας,
δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.
- 3. Το άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής**
στην Ελλάδα μας θριαμβευτής,
ας σηκώσουμε τη σημαία του Χριστού.
Υψώστε ύμνο στο νικητή μας,
ο Ιησούς είναι μαζί μας,
δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Είναι η ώρα σου ΕΛΛΑΔΑ τώρα,
σαν φλόγα στη δική σου χώρα
το Πνεύμα τ' άγιο της Πεντηκοστής. (3)

981. ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

(B:281)

1. **Στις θλίψεις της ζωής μου επικαλούμ' Αυτόν,**
 άγκυρα της ψυχής μου και μόνο βοηθό
 και με διαφυλάττει από του πονηρού
 η χάρη με σκεπάζει του Ιησού.

ΕΠΩΔΟΣ

Εγώ σε λιμάνι αγκυροβόλησα,
 ποτέ δεν φοβάμαι του κόσμου τα δεινά,
 εγώ σε λιμάνι αγκυροβόλησα
 επάνω εις το βράχο των αιώνων.

2. **Και η ελπίδα είναι άγκυρα ασφαλής,**
 πιάνει επί της πέτρας στα βάθη της ζωής,
 όταν κοιτάζω γύρω δεν βλέπω βοηθό
 και τότε ατενίζω προς τον Χριστό.
3. **Είναι πιστός μου φίλος και μόνος οδηγός,**
 πάντοτε με φυλάττει και μ' οδηγεί λαμπρώς,
 κύματα όταν έλθουν Εκείνος με κρατεί,
 είναι ο κυβερνήτης και μ' οδηγεί.

982. ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Μουσική - Στίχοι: OTIS WRIGHT - Ελλην. Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1969

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ. & Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

1. **Όταν της ζωής ο δρόμος,** φαίνεται αδιάβατος,
 μη φοβού, δεν είσαι μόνος, σύντροφος είν' ο Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Σύντροφος πιστός, για σε είν' ο Χριστός,
 στην ζωής το δρόμο, στη χαρά, στον πόνο,
 δώσε Του το χέρι, κι Εκείνος θα σε φέρει
 μες το θαυμαστό Του φως.

2. **Όταν γύρω σκοτεινιάζει,** ο δικός σου ουρανός,
 θάρρος και μη σε τρομάζει σύντροφος είν' ο Χριστός.
3. **Όταν συ στην όχθη φθάσεις** οδηγό θάχεις Αυτόν,
 και αντίκρυ θα περάσεις και θα ζεις με τον Χριστό.

(Α:53 /ΙΔ:8 /SOL ΜΑΙ)

983. ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΜουσική: Α.ΕΒΕΡΗΑΡΔ - Στίχοι: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Δίχως τιμονιέρη στη ζωή για που τραβάς;**
Δίχως οδηγό μες τη νυχτιά που πας;
Λαίμαργα τα κύματα αφρίσανε,
κοίτα, τα πανιά σου σκίσανε.

ΕΠΩΔΟΣ

Μόνον ο Χριστός, μόνον ο σταυρός
φέρνουν σιγουριά μες την καρδιά,
είναι θαυμαστός και φίλος δυνατός,
αυτό που σου χρειάζεται είν' ο Χριστός.

2. **Ποιος** θα σου ανοίξει μονοπάτι να διαβείς;
Ποιος θα σου φωτίσει για να μην πνιγείς;
Ποιος θα σ' αγκαλιάσει για να μη χαθείς,
μες την καταιγίδα της ζωής;
3. **Άκου τις σειρήνες που για σένα τραγουδούν,**
κοίταξε τα βράχια που σε απειλούν.
Μη θαρρείς πως θάβρεις φίλους να πονούν,
μη γελιέσαι, δεν σε αγαπούν.
4. **Ποιος** όταν το μπάρκο σου βουλιάζει στ' ανοιχτά;
Ποιος για σένα θα πέσει στα βαθιά νερά;
Ποιος θα σου προσφέρει μια ζεστή γωνιά,
όταν σου γκρεμίσουν τη χαρά;

984. ΜΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑ**"Age To Age"**Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΤΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Μου δίνεις ελπίδα, με κάνεις να ζω, στο σταυρό,
μου πήρες τη θέση, μου έδωσες χάρη,
στο σταυρό, που πέθανες για με.
Και η δόξα Σου είναι ως το φως απ' τον ήλιο,
λάμπεις αιώνια Εσύ, ω κοιτάζω στα ουράνια,
ακούω τους αγγέλους, ψάλλουν: **«Άγιος ο Κύριος!»**

985. ΦΩΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

"Here I Am To Worship" 2001

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ
CD 04 «ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΗ» - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ, 2018

1. **Φως του ουρανού, ήρθες μες στο σκοτάδι,**
τα μάτια μου άνοιξες.
Την ομορφιά Σου η καρδιά μου έχει νιώσει,
ελπίδα για μια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Έρθα να λατρεύσω, να Σε προσκυνήσω,
"ο Θεός μου είσαι", να Σου πω.
Είσαι ότι ωραίο, είσαι ότι αξίζει,
είσαι Εσύ για μένα θαυμαστός.

2. **Ο βασιλιάς στον ψηλότερο θρόνο,**
ο ένδοξος τ' ουρανού.
Έρθες στη γη ταπεινώθηκες τόσο,
κι έδειξες πως αγαπούν.

Μα δεν μπορώ να φανταστώ,
το κόστος που είχε ο σταυρός.

986. ΜΑΣ ΤΟΧΕΣ ΠΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
CD «ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ»

- **Μας τόχες πει απ' την αρχή**
η αμαρτία θα ξεχειλίζει τριγύρω,
το βλέπουμε στις μέρες μας
ο κόσμος είναι ένα ναυαγισμένο πλοίο.
Χωρίς καμιά ελπίδα,
τα κύματα τον ζώνουν κρίμα θα χαθεί,
μονάχος του παλεύει,
τον τρόπο όμως δεν τον ξέρει να σωθεί.
- **Χωρίς Εσένα οδηγό,**
χαμένοι θάμασταν αιώνια μακριά Σου,
συγχώρηση μας χάρισες,
μας έδωσες απ' την ειρήνη την δικιά Σου.

*Γεμάτοι από ελπίδα,
μαζί βαδίζουμε στον δρόμο τον στενό,
κι όταν θαρθείς Χριστέ μας,
στη δόξα Σου θα ζούμε και στον ουρανό.*

987. ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 04 «ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ», 1993

- **Κάθεσαι τώρα μονάχη μέσα στο δωμάτιό σου**

κι έχει τρέξει τόσο δάκρυ στο μικρό το πρόσωπο σου.
Να γνωρίσεις τόσο πόνο απ' τον άνθρωπό σου
δεν περίμενες ποτέ σου, πως αυτός που σούχε τάξει
τ' ουρανού όλα τα' αστέρια να γυρνά σε την πλάτη
να σ' αφήνει μ' άδεια χέρια ήταν όλα ψέμα.

Κι' ένας φίλος δεν υπάρχει

να σε νιώσει και να σε παρηγορήσει,
ένας κήπος η καρδιά σου ρημαγμένος,
σ' έχουνε εγκαταλείπει όλοι οι φίλοι, *είσαι μοναχή!*

- **Τα καλύτερά σου χρόνια, σκέφτεσαι
πως έχεις χάσει,**

από τότε που τα χιόνια την ψυχή σου έχουν σκεπτάσει.
Η άνοιξη με τα αηδόνια τώρα έχουν πεθάνει,
είναι κρύο κι είσαι μονή και οι σκέψεις σε τρελαίνουν
Σαν ο θάνατος ζυγώνει τυχεροί όσοι πεθαίνουν λες
σε ατέλειωτο ταξίδι τώρα θες να φύγεις.

Υπάρχει ελπίδα κοίτα πιο ψηλά
την πόρτα της καρδιάς σου τώρα *κτυπά ο ΙΗΣΟΥΣ!*

Που είναι φίλος και υπάρχει,

για να σε νιώσει και να σε παρηγορήσει
Ένας κήπος η καρδιά σου ανθισμένος
κι ας σ' έχουνε εγκαταλείπει
όλοι οι φίλοι, *δεν είσαι μοναχή!*

988. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, 1997
CD 06 «ΜΕ ΒΡΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Φέρνουμε τώρα τις ζωές μας σε Κείνον**
που μας αγάπησε πολύ,
δίνουμε τώρα τις ψυχές μας θυσία
στο μεγάλο λυτρωτή.
Είναι η ώρα τώρα να ενωθούμε
μέσα σ' αυτή τη ζωή,
μες την αγάπη του Πατέρα να ζούμε
αγάπη θεία και θαυμαστή.....

ΕΠΩΔΟΣ

Για πάντα μαζί, μαζί εγώ κι Εσύ να ζούμε!
Για πάντα μαζί στον ουρανό ν' ανταμωθούμε!
Για πάντα μαζί μες την αγάπη του Θεού μας!
Για πάντα μαζί με τους αγγέλους του Ιησού μας!
Για πάντα μαζί!

2. **Φέρνουμε τώρα τις καρδιές μας μπροστά Του,**
να τις γεμίσει από χαρά,
χαρά γεμάτη από ουράνια δόξα,
που είναι δοσμένη από ψηλά.
Ναι ότι έχω Σου το δίνω, Σου ανήκει
και ότι μου ανήκει, Σου το δίνω Εσέ,
γεμάτη αγάπη, ελπίδα και πίστη,
δέξου μας τώρα δημιουργέ.....

989. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΗΚΩΝΩ ΨΗΛΑ

“I Lift My Eyes To The Hills”

Μουσική: PAUL WILBUR, 1995 - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τα μάτια μου σηκώνω ψηλά, βοήθεια ψάχνω να βρω,
βοήθειά μου είν' ο Θεός, που έπλασε γη κι ουρανό,
που έπλασε γη κι ουρανό.

Δεν θα σκοντάψεις ποτέ, ο Κύριος θα σε κρατά,
ο Θεός του Ισραήλ δεν θ' αποκοιμηθεί, ποτέ,
δεν θ' αποκοιμηθεί ποτέ. (Ψαλμός ΡΚΑ/121)

Δεν θα σ' αγγίξει κακό, προστάτης σου είν' ο Θεός,
σε κάθε βήμα Αυτός, θάναι για σένα οδηγός για πάντα,
θάναι για σένα οδηγός.

990. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ

"In Your Presence Of God"

Μουσική: LYNN DeSHAZO, 1995 - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ», 1997 - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Στην παρουσία Σου, είμαι δυνατός!
Στην παρουσία Σου, ω Κύριε!
Στην παρουσία Σου, ποθώ να κατοικώ,
να Σε κοιτώ, στη χάρη να ζω
στο βράχο των αιώνων, στην παρουσία Σου Θεέ!

Θέλω να ζω εκεί,
που τα ποτάμια δεν με πνίγουν
πάνω στον βράχο σαν πατώ.

Θέλω να ζω εκεί,
που η άγρια φωτιά δεν φθάνει,
στην παρουσία Σου, Θεέ!!

Θέλω να ζω εκεί,
που το κακό δεν πλησιάζει,
κάτω από το αίμα του Αμνού.

Θέλω να ζω εκεί.
που το σκοτάδι δεν μ' αγγίζει,
στην παρουσία Σου, Θεέ!

Είσαι ο αιώνιος βράχος
σε Σένα θα στηριχθώ,
είμαι παιδί Σου το ξέρω
και αιώνια θα Σε υμνώ, θα Σε υμνώ.

Στην παρουσία Σου Κύριέ μου!
Στην παρουσία Σου Κύριέ μου!
Στην παρουσία Σου εκεί ποθώ να κατοικώ!
Στην παρουσία Σου Θεέ!

991. ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

“Exodus”

Μουσική: Ε.GOLD/BOONE - Στίχοι: Β.ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ
CD ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» - 1η εκτέλεση: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ

1. **Με τον Χριστό ξανάρχισα να ζω,**
διψώ και είναι το «νερό».
Με παρηγόρησε, Αυτός με χώρισε
από το κακό, Χριστέ Σ' ευχαριστώ.
2. **Ναρθείς και συ, τη χάρη Του να δεις**
και με γαλήνη πια να ζεις.
Όλους μας άλλαξε και δρόμο χάραξε
μόνον Αυτός, ο ζωντανός Χριστός.
3. **Με τον Χριστό νικώ τον πειρασμό,**
φτερά μου δίνει να πετώ.
Ζωή μου χάρισε και με καθάρισε
από τα παλιά, που δεν θυμάμαι πια.
- Με τον Χριστό ξανάρχισα να ζω!!!

992. ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 04 «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. **Μη φοβηθείς** μέσα στον κόσμο αυτό που χάνεται!
Μη φοβηθείς μέσα στο ψύχος της ζωής!
Μη φοβηθείς από τις άγριες τις θάλασσες!
Μη φοβηθείς, μα στον Χριστό να στηριχθείς.

ΕΠΩΔΟΣ

Αυτός πάει μπροστά σου, κρατά τα χέρια τα δικά σου.
Αυτός πάει μπροστά σου, γι' αυτό ποτέ μην φοβηθείς.
Αυτός πάει μπροστά σου και κατοικά μες την καρδιά σου.
Αυτός πάει μπροστά σου, μέσα στο δρόμο της ζωής.

2. **Μη φοβηθείς,** αν σε κτυπούν με λόγια που πονείς!
Μη φοβηθείς, αν "τύχει" και ταπεινωθείς!
Μη φοβηθείς, αν σε κτυπήσουνε και πληγωθείς!
Μη φοβηθείς, γιατί ποτέ δεν θα χαθείς.

(B:74 /Γ:306 /E:65 /ΙΔ:277)

993. ΤΩΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΖΕΙ

"Where He Leads Me" 1890

Μουσική: J.S.NORRIS - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ» (διασκευή)

1. **Τώρα ο Χριστός σε κράζει**, μη διστάζεις, μη φοβού, «Ίσχυε» Αυτός φωνάζει «Εγώ είμαι, είμαι μετά σου».

ΕΠΩΔΟΣ

Όπ' Αυτός με οδηγήσει θα υπάγω ασφαλώς
όλα θα τα εγκαταλείψω, μ' αρκεί μόνο, μόνο ο Χριστός.

2. **Αν και δύσκολος ο δρόμος**, κι ο αγώνας συνεχής, ο Χριστός θα θριαμβεύσει μέχρι τέλους, τέλους της ζωής.
3. **Ουδέν θέλει με χωρίσει**, της αγάπης του Χριστού και ουδείς θα μ' εμποδίσει για να είμαι, είμαι μετ' Αυτού.
4. **Αυτός θέλει μ' ανεβάσει**, εις την ένδοξη Σιών, και αιωνίως θέλω ψάλλει, «ας είναι δόξα εις Αυτόν».

994. ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

CD 04 «ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΗ», 2018

- **Σαν ξυπνώ κάθε πρωί**, θα Σου ψέλλω με κραυγή είσαι Συ για μένα φως, στο σκοτάδι οδηγός, κι αν φουρτούνες κι αστραπή, έρθουν μέσα στη ζωή, θα μου δίνεις την χαρά, να βαδίζω δυνατά.
Είσαι ελπίδα και πνοή, πίστη δίνεις στην ψυχή!
Είσαι Εσύ ανατολή στη δική μου τη ζωή.
- **Σαν κοιτώ κάθε δειλινό** θα Σου λέω: Πατέρα Σ' αγαπώ, τραγουδώ σε Σένα τον Θεό, νέο άσμα ψέλλω στον βωμό.
Είσαι ελπίδα και πνοή, πίστη δίνεις στην ψυχή!
Είσαι Εσύ ανατολή στη δική μου τη ζωή. (2)

(E:107 /ΙΔ:219)

995. ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

Μουσική: HARPER KREISER - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 CD 01 «ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1. **Τον Ιησού μου θ' ακολουθήσω,** (2)
 ναι, αποφάσισα γι' Αυτόν να ζήσω
 και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. (2)
2. **Μπρος ο σταυρός Του κι ο κόσμος πίσω,** (2)
 ναι, αποφάσισα γι' Αυτόν να ζήσω
 και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. (2)
3. **Όλο τον κόσμο πάρε δικό σου,**
 τον Ιησού μου, εμένα δος μου,
 τον Ιησού μου να Τον κερδίσω
 και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. (2)
4. **Και αν δεν έλθει κανείς μαζί μου,** (2),
 εγώ και τότε θ' ακολουθήσω
 και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. (2)

996. ΜΕΙΝΕ ΗΣΥΧΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH» - Ερμηνεία: ΜΑΓΔ.ΠΟΘΗΤΑΚΗ

Μείνε ήσυχη και γνώρισε, ότι: «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Θεός..»
Μείνε ήσυχος καιπίστευε, τότε θα είσαι δυνατός!

***Κι άσε τον Κύριο να πάει μπροστά,
 το δρόμο ν' ανοίξει...***

Άσε το Πνεύμα Του το άγιο, να σ' οδηγήσει...

Κι άσε τον Κύριο να πάει μπροστά,

βουνά να συντρίψει!

Στην παρουσία Του...στην ησυχία σου...

ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!!! (2)

Στην παρουσία Του... το δρόμο θ' ανοίξει!

Στην παρουσία Του... Θα σ' οδηγήσει!

Στην παρουσία Του... Βουνά θα συντρίψει!

**Κι άσε τον Κύριο να πάει μπροστά,
το δρόμο θ' ανοίξει!**
Άσε το Πνεύμα Του το άγιο, θα σ' οδηγήσει!
Κι άσε τον Κύριο να πάει μπροστά,
βουνά θα συντρίψει!
Στην παρουσία Του, στην ησυχία σου...
ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!!!

997. Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: ΕΑΕΠ Δράμας 2023

Η ψυχή μου ταραγμένη, ένα λόγο Σου προσμένει,
τη γλυκιά παρηγοριά Σου, την ειρήνη τη δικιά Σου.
Η καρδιά μου πληγωμένη, ένα χάδι περιμένει,
να δεχτεί τη γιατρεία Σου, στη ζεστή την αγκαλιά Σου.

Μόνο η δική Σου αγάπη, μες της θάλασσας τα βάθη
πέταξε όλα μου τα λάθη και μου χάρισε ζωή.
Μόνο το δικό Σου χέρι, σαν της θάλασσας τ' αγέρι,
μ' οδηγεί για να με φέρει, στ' ουρανού την ένδοξη ζωή
στ' ουρανού τη νέα γη.

Στη ζωή μου τη χαμένη, σαν καράβι τσακισμένη,
δίνει νόημα και αξία, η δική Σου παρουσία.
Κι η ψυχή μου λυτρωμένη, με το αίμα Σου πλυμμένη,
προσδοκά την άγια ώρα, για του ουρανού τη χώρα.

Να βρεθώ στην αγκαλιά Σου κι απ' τα χείλη τα δικά Σου
να ακούσω: «Έλα τώρα, στου Πατέρα τη χαρά!».
Το Όνομά Σου να δοξάζω, στις αυλές Σου ν' αλαλάζω,
με αγγέλους να γιορτάζω και να Σε υμνώ παντοτινά,
να Σε υμνώ παντοτινά.

«Ας μη ταραττηται η καρδιά σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας επει· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον.....» (Ιωάννης ΙΔ/14:1-2)

998. ΕΙΣ' Η ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΡΑ, ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ**“You Are My Light” (Είσαι ο καλός ποιμένας)**

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982

CD E4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Είσ' η ελπίδα, χαρά, ηλιαχτίδα

μου δίνεις τη δύναμη μες στην ψυχή,
 είσαι το φως, είσαι φίλος μου παντοτινός!
 Μου δίνεις θάρρος, μου δίνεις κουράγιο,
 μπροστά να βαδίζω, ψηλά να κοιτώ
 και η ζωή μου έχει νόημα, έχει σκοπό.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι ο καλός ποιμένας, ο σωτήρας μου Χριστός,
 τη φωνή Σου αναγνωρίζω και προχωρώ,
 μες στο δρόμο Σου βαδίζω και Εσένα ακολουθώ,
 θέλω να είμαι κοντά Σου, να μη χαθώ, **να μη χαθώ!**

2. Όταν συνθήκες μ' απογοητεύουν

κι ακάλυπτος νοιώθω μες στη χειμωνιά,
 Εσύ με φροντίζεις, μου δίνεις ζεστή αγκαλιά!
 Στο δικό Σου λιβάδι με τρέφεις ο ίδιος,
 έχω το χάδι του μεγάλου βοσκού,
 ζω στην αγάπη κι ασφάλεια του ουρανού.

999. ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. Νιώθω φόβο να μ' έχει τυλίξει

σε «ποιον» να το πω,
 θα υψώσω τη φωνή μου σε Σένα
 και θέλω να ακουστώ.

Μα, η φωνή μου τώρα έχει θλίψη,
 η ζωή μου πάει να χαθεί,
 προσπαθώ να αποκτήσω ελπίδα
 στην καρδιά μου αν έρθεις Εσύ.

ΕΠΩΔΟΣ

Και τα χέρια μου υψώνω στο θρόνο Σου Θεέ,
είσαι ο άγιος, ο Κύριος,
η ελπίδα μου είσαι Εσύ, η ελπίδα μου είσαι Εσύ.

2. Κάθε μέρα που φεύγει λυγάω,

στη σκέψη προσμένω Εσέ,
το σώμα μου στα γόνατα πέφτει,
η αντοχή μου τέλειωσε.

Μα η φωνή Σου στο πνεύμα μου φτάνει,
μου μιλάει για ουράνια ζωή,
με το Πνεύμα Σου Θεέ μου μ' αγγίζεις
τώρα ζω την ανάσταση.

1000. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- 1. Όπου κι αν κοιτάξεις,** σκοτάδι θάβρεις και πληγές
άγνοια και φόβοι φωλιάζουν μες στις ψυχές.
Πως να ξεπορτίσεις δίχως οδηγό,
μες στην καταιγίδα δίχως τον Χριστό;

ΕΠΩΔΟΣ

Μαζί μ' Αυτόν και στη φωτιά,
μαζί μ' Αυτόν και στη γωνιά διωγμένος.
Δεν θα φοβηθώ, αρκεί να ζω μαζί με τον Χριστό.

- 2. Κοίταξε πως τρέχουν,** με άγχος κάπου να πιαστούν,
κοίταξε πως ψάχνουν, μια χούφτα δροσιά να βρουν.
Πως να ξεδιψάσεις, δίχως το "νερό",
που να βρεις κουράγιο, δίχως τον Χριστό;
- 3. Κοίταξε το δράμα,** που ζουν οι άνθρωποι στη γη,
κοίταξε το κλάμα, τον πόνο και τη ντροπή.
Να γιατί ελπίζω, μόνο στον Χριστό,
να γιατί δακρύζω, μόλις Τον σκεφτώ.

1001. ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 02 «ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ - 2020» - YouTube: ainesis ainesis

- 1. Είδα το φως το αληθινό, το φως το αληθινό**
και την καρδιά μου έδωσα στον Ιησού,
μου 'δωσε Πνεύμα άγιο, το Πνεύμα τ' άγιο,
και στης πίστης τον δρόμο Αυτόν ακολουθώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Τώρα προχωρώ με τον Ιησού μου στον πλευρό
και στα ίχνη Του πια περπατώ.

Τα φτερά της πίστης μου ανοίγονται και πετώ,
γιατί αποφάσισα γι' Αυτόν εγώ να ζω,
γιατί αποφάσισα γι' Αυτόν εγώ να ζω.

- 2. Κι οι δυσκολίες αν έρθουν βουνά,**
θλίψη, απορία, ή μοναξιά,
δεν με τρομάζει τίποτα κοντά Σου Ιησού,
γιατί εγώ έλπισα σε Σε, εγώ έλπισα σε Σε
και δεν φοβάμαι τίποτα με Σένα βοηθό μου,
με Σένα βοηθό μου.
- 3. Και στον εχθρό που θέλει συχνά**
να με νικήσει και με χτυπά, με παρρησία και θάρρος
εγώ του δείχνω το σταυρό Σου,
γι' αυτό και δεν θα φοβηθώ, δεν θα φοβηθώ,
γιατί Εσύ είσαι Κύριε το φρούριό μου.

1002. ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΒΙΤΑΛΑΚΗ

Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

- 1. Όσα μου χεις κλέψει μάθε το καλά**
θα στα πάρω πίσω Σατανά,
τα υπάρχοντά μου κι όλα τ' αγαθά,
δεν σου ανήκουν Διάβολε, στα παίρνω πίσω πια.

ΕΠΩΔΟΣ

Το αποφάσισα, όσο ζω πάντα να νικώ,
το αποφάσισα, όσο ζω μπρος να προχωρώ,
το αποφάσισα, όσο ζω να ζω με τον Χριστό.

...τον Ιησού Χριστό!

2. **Είναι γεγραμμένο, μάθε το καλά,**
πως θα μου πληρώσεις Σατανά,
όσα μου 'χεις κλέψει, πλούτη κι αγαθά,
εις το εφταπλάσιο κι ακόμα πιο πολλά.

1003. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

(Μονάχα εσύ)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / Άλμπουμ «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ», 1983

1. **Εσύ είσαι η ελπίδα μου,**
όταν γύρω μου είν' απελπισιά.
Εσύ είσαι το φως μου,
όταν γύρω μου είναι σκοτεινιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μονάχα Εσύ, μονάχα Εσύ,
μου γιατρεύεις την ψυχή,
μου δίνεις θάρρος, δύναμη μέσα στη ζωή
κι όταν οι θύελλες με απειλούν
κι όταν τα κύματα χτυπούν,
Είσαι όπως η άσση μες στην ερημιά,
Ιησού μου Σ' αγαπώ μ' όλη την καρδιά.

2. **Εσύ στεγνώνεις το δάκρυ μου,**
όταν άλλος δεν είναι κοντά.
Εσύ είσαι στο πλάι μου, όταν νιώθω μοναξιά.
3. **Εσύ γιατρεύεις τις πληγές,**
δίνεις βάλαμο μοναδικό.
Εσύ μου λες «σε αγαπώ,
για σένα ανέβηκα στο σταυρό».

(ΙΕ:9 /ΙΣΤ:7)

1004. ΑΣΩΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
 CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
 CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Άσωστη νύχτα μακρινή**, κι ατέλειωτο το βράδυ
 κι έμεινε όνειρο η αυγή να φύγει το σκοτάδι.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει
 και θάρθει, θάρθει της παρηγοριάς το φως,
 αν στη ζωή μας κι αν στη γη μας ξαναγυρίσει
 λυτρωτής μας ο Χριστός.

2. **Γυρέψαμε λίγο δαδί**, ένα φυτίλι λάδι,
 να ρίξει φως μες το κελί, που μοιάζει μαύρο Άδη.
3. **Ρωτήσαμε για αυγερινό**, μας τάξανε την πούλια,
 είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψανε τα φτερούγια.
4. **Δεν δίνει φως η σκοτεινιά** και η κάκητα αγάπη,
 μην ψάχνεις ναβρείς λευτεριά στην φυλακής τα βάθη.

1005. ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΑΩ**(Είμαι μαζί σου, το χέρι σου κρατώ)**

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 09 /ΕΑΕΠ - «ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Είμαι μαζί σου, το χέρι σου κρατώ**,
 στο δύσκολο το δρόμο, Εμέ έχεις οδηγό,
 είμαι κοντά σου, παντού σε βοηθώ
 και δεν θα σ' αφήνω να πέσεις σε γκρεμό!!!

ΕΠΩΔΟΣ

Μη φοβάσαι, σε κρατάω, σε προσέχω, σου μιλώ,
 σε φροντίζω κάθε μέρα, κάθε ώρα σ' αγαπώ. (2)

2. **Όπου κι αν είσαι, εκεί θα είμαι κι Εγώ**,
 ότι κι αν ζητήσεις, δεν θα στο αρνηθώ,
 σε κάθε σου βήμα, Εγώ θα είμαι μπροστά,
 σε κάθε σου θλίψη, θα φέρνω τη χαρά.

3. **Αν κάποιος φόβος, νιώθεις στην καρδιά,**
μ' ένα άγγιγμά Μου, θα νιώσεις σιγουριά
κι όταν κοιμάσαι, το βλέμμα Μου προς σε
το έχω στραμμένο, μη φοβηθείς ποτέ.

(A:35)

1006. ΜΗ ΣΤΕΚΕΙΣ ΑΡΓΟΣ ...ΑΒΡΑΑΜ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Μη στέκεις αργός, τράβα Αβραάμ,
σε στέλνει ο Θεός σε καινούρια γη.

1. **Κι ο Αβραάμ σηκώθηκε** και τράβηξε μπροστά,
στη νέα γη ταξίδεψε, με πίστη στην καρδιά.
2. **Οι άνθρωποι δεν άλλαξαν,** μη βλέπεις τους καιρούς,
ο ίδιος μένει ο Θεός, αν θέλεις Τον ακούς.
3. **Αν αμφιβάλεις και ρωτάς,** μένει ο Θεός μακριά,
μα αν στο Λόγο Του σταθείς, θα νιώσεις σιγουριά.
4. **Αν πίστευες στο Λόγο Του,** θυμήσου τον Αβραάμ,
ξεκίνησε στο άγνωστο, με πίστη μοναχά.
5. **Μιμήσου σήμερα και συ,** στην πίστη τον Αβραάμ,
και παρ' το δρόμο της ζωής, που πάει στη Χαναάν.

1007. ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΔΙΧΩΣ ΝΕΡΟ

(Της ζωής ο μόνος οδηγός)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μες στην έρημο δίχως νερό ήταν η ψυχή μου,
περπατούσα δίχως σκοπό, δίχως νόημα να ζω.
Έρθες και μου άλλαξες Συ όλη τη ζωή μου,
μούδωσες ειρήνη χαρά, με ανέστησες πετάω τώρα ψηλά.

Δεν μπορούσα τη σκοτεινιά μέσα στην καρδιά μου,
αναζητούσα το φως, τη χαρά, την ειρήνη στην καρδιά.
Κάποια μέρα έτσι ξαφνικά έλαμψε η ζωή μου,
μου 'παν πως Εσύ είσαι το φως της ζωής ο μόνος οδηγός.

1008. ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

- **Νόμιζα, πως θα 'δυνα μονάχα στη ζωή,**
πως τίποτα σε μένα δεν θα 'δινε κανείς,
μα οι φίλοι που μου χάρισες
Θεέ μου είναι πολλοί

ΕΠΩΔΟΣ

Οι φίλοι είναι δώρο απ' το Θεό,
με τίποτα δεν χάνονται.

Οι φίλοι είναι δώρο απ' το Θεό
αιώνια θα υπάρχουνε μέχρι τον ουρανό.

- **Πληγώσα, πληγώθηκα και έκλαψα πολύ**
μα όταν πια συγχώρεσα, ανοίξαν οι ουρανοί,
κι αν είμαι μπρούντζος, τι ζητώ,
χρυσάφι νάναι αυτοί.
- **Ο τέλειος φίλος είσαι Εσύ, το ξέρω καλά,**
μα όσο θα ζω σ' αυτή τη γη,
θα έχω ανάγκη τους φίλους,
που μου έδωσες Εσύ! Εσύ!

1009. ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Περπάτησε εδώ στη γη να δώσει ζωή
γεμάτος αγάπη να βοηθήσει την κάθε ψυχή.
Δεν ήρθε να βλάψει να ζητήσεις από μας,
ήρθε να μας δώσει ότ' είχε ετοιμάσει για μας.

Πως μπορείς να συγκρίνεις τον άνδρα αυτόν,
μ' οποιοδήποτε άλλον μες στον κόσμο αυτόν.

Πιστεύω στον Ιησού, ανήκω σ' Αυτόν,
είναι Αυτός που με κάνει να βλέπω τον ουρανό.
Πιστεύω στον Ιησού, ανήκω σ' Αυτόν,
και πήρα απόφαση αιώνια, να ζήσω μ' Αυτόν!

1010. ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

- **Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς**
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά. (2)
Ιησού μου, Κύριέ μου, η νιότη μου περνά
και χάνεται στα ωχρά,
στο ωχρά ζωγραφισμένο παρελθόν.
Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά. (2)
- **Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,**
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. (2)
Ιησού μου, Κύριέ μου, της ψυχής μου οδηγέ,
μες το φως Σου, Εσύ με έφερες,
τα σκοτάδια της ψυχής μου διέλυσες.
Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς. (2)
- **Εσύ με συγχώρεσες** και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά. (2)

1011. Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΩΘΕΙ

Μουσική: ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
CD 02 «ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Όμορφη Ελλάδα, γαλάζια χώρα,
βλέπω στα μάτια της ψυχής σου
ένα δάκρυ να κυλά.
Όμορφη Ελλάδα, ήρθε η ώρα
ν' ακούσεις, τι σου λέει ο Θεός που σε αγαπά.

Ο Κύριος ζει, ο Ιησούς ο λυτρωτής
κι η Ελλάδα θα σωθεί, η Ελλάδα θα σωθεί.
Μοναδική ελπίδα ζωντανή,
ο ΙΗΣΟΥΣ ο νικητής, η Ελλάδα θα σωθεί.

(B:195 /Γ:159 /ΙΔ:174 /ΛΑ ΜΑJ)

1012. ΤΙ ΧΑΡΑ Μ' ΕΣΩΣΕ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ

Μουσική: D.O.TEASLEY - Στίχοι: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ

1. **Όταν ήμουν μες στη θλίψη**, και σε σκότος ζοφερό έκραξα προς τον σωτήρα, να με σώσει εκ των δεινών.

ΕΠΩΔΟΣ

Τι χαρά, τι χαρά, μ' έσωσε ο λυτρωτής
κι είμαι τώρα ευτυχής.

Ω, τι δόξα αιωνία μ' αναμένει «εν ουρανοίς»
δόξα, δόξα στο σωτήρα, τώρα είμαι ευτυχής.

2. **Ενθυμούμαι την ημέρα**, που με κάλεσ' ο Χριστός και με έφερ' εκ του σκότους, εις το ένδοξό Του φως.
3. **Ενθυμούμαι πως το βάρος**, εξαλείφθη στη στιγμή, όταν εις τον Ιησού μου, έσπευσα με προσευχή.
4. **Ενθυμούμαι την ημέρα**, που ο μέγας λυτρωτής, έγγραψε το όνομά μου, εις την Βίβλον της ζωής.
5. **Τι χαρά, τι ευτυχία**, είμαι τέκνο του Θεού, μέτοχος της βασιλείας, του αφθάρτου θησαυρού.

1013. Ω ΙΗΣΟΥ ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

Ω Ιησού κοσμοσωτήρα, ελπίδα κάθε χριστιανού
φως από τη ματιά Σου πήρα, φως που μου λύτρωσε το νου

ΕΠΩΔΟΣ

Κι ανοίξαν διάπλata τα μάτια της ψυχής μου
και τα σκοτάδια της καρδιάς μου γίναν φως,
στις μπόρες γίνηκες τρανός οδηγητής μου
και στην αγρύπνια μου πατέρας κι αδελφός. (2)

Σαν φύλλο που λυγά στο ρέμα, παράδερνα μες τη ζωή
μα το πανάγαθό Σου βλέμμα, καινούρια μου 'δωσε πνοή.

1014. ΠΑΝΤΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Α:18 /ΜΙ ΜΙΝ)

CD «ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 05 /ΕΑΕΠ - «ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»

1. **ΠΑΝΤΑ απ' τα μικρά μου χρόνια,**
ρωτούσα για συμπόνια, ζητούσα τη χαρά.
Πάντα τους γύρω μου ρωτούσα,
αν τάχα θα μπορούσα νάχω κι εγώ φτερά.
Μια ΙΣΤΟΡΙΑ είν' η ζωή μου,
που ήταν γραμμένη με στεναγμούς.
Ο πόνος μαζί κι η θλίψη
μου είχαν κρύψει και τους ουρανούς. (2)
2. **ΤΟΤΕ που έψαχνα στα σκότη**
κι εξόδεψα τη νιότη και έμεινα φτωχός.
Τότε που ανήμπορος σερνόμουν
κι όλο απελπιζόμουν, πως θάβρω λίγο φώς.
Μια ΙΣΤΟΡΙΑ είν' η ζωή μου,
που ήταν γραμμένη με στεναγμούς.
Ο πόνος μαζί κι η θλίψη
μου είχαν κρύψει και τους ουρανούς. (2)
3. **ΞΑΦΝΟΥ ουράνιο αστέρι βγαίνει**
και στην καρδιά ανεβαίνει ελπίδα και χαρά.
Λόγια ολόδροσα σταλμένα
απ' τον Θεό για μένα, μ' αγγίζουν τρυφερά.
Μια ΙΣΤΟΡΙΑ είν' η ζωή μου,
που ήταν γραμμένη με στεναγμούς.
Μα ξάφνου, λαμπρό αστέρι
ελπίδα φέρνει απ' τους ουρανούς. (2)
4. **ΜΑΘΕ -μου λέει- πως αγάπη**
θα βρεις στο μονοπάτι που πάει στο Γολγοθά.
Μάθε στα πόδια του Κυρίου,
την πίκρα του φορτίου ν' αφήσεις απαλά.
Μια ΙΣΤΟΡΙΑ είν' η ζωή μου,
που έχει τη λάμψη του λυτρωμού.
Χριστέ μου, γλυκέ σωτήρα
από Σένα πήρα ζωή τ' ουρανού. (2)

(B:45 /Γ:25 /H:466 /IA:588 /MI B MAJ)

1015. ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ

“Just As I Am” 1835

Μουσική: WILLIAM B. BRADBURY (1816-1868) - Ελλην. στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

Αγγλικοί στίχοι: CHARLOTTE EELLIOTTE 1789 - 1871

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

1. **Καθώς είμαι ελεεινός**, άθλιος και αμαρτωλός, σε Σε ελπίζω ταπεινώς, προσέρχομαι Αμνέ Θεού.
2. **Χωρίς καμιά αναβολή**, κάθε κηλίδα να σβηστεί, ψυχής μου της αμαρτωλής, προσέρχομαι Αμνέ Θεού.
3. **Αφού υπέμεινες σταυρό**, για να με σώσεις των δεινών τον άθλιο και ρυπαρό, προσέρχομαι Αμνέ Θεού.
4. **Ευλογημένο κι ευτυχή**, εμέ τον τόσο δυστυχή, για να με καταστήσεις Συ, προσέρχομαι Αμνέ Θεού.

(A:82 /MI MAJ)

1016. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ

“Unto Thee Lord” (Ψαλμός ΡΚΑ/121)

Μουσική: CH. MONROE - Στίχοι: ΝΟΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ (Λ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ)

1η εκτέλεση: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ (LP/CD 03 «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 /ΕΑΕΠ - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»

Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ και ΝΙΚΟΣ ΒΙΚΤΩΡΩΦ

1. **Στα βουνά ψηλά**, αγναντεύει η ματιά μου, ψάχνω για να δω, ποιος θα με λυτρώσει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Θεέ (...ω Θεέ), η λύτρωση (...η λύτρωση),
από Σένα θάρθει,
πούχεις πλάσει τα ουράνια και τη γη.

2. **Ο σωτήρας μου**, ποτέ δεν θα νυστάξει,
και το πόδι μου, δεν θάβρει να σκοντάψει.
3. **Στην ψυχρή νυχτιά**, άστρο δεν θα με βλάψει,
και στο φέγγισμα, ήλιος δεν θα με κάψει.
4. **Κάθε διάβα μου**, στης ζωής τον αγώνα,
Συ Θεέ φυλάς, τώρα και στον αιώνα.

(ΙΔ:13 /ΙΕ:8)

1017. ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΕΦΗ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
 CD «ΣΦΙΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Λυτρωμένοι του Χριστού, ψάλλετε μαζί μας,**
 το τραγούδι τ' ουρανού και της λευτεριάς,
 η χαρά της λύτρωσης πάλλει στη φωνή μας,
 η γλυκιά η αγάπη Του άγγιξε και μας.
2. **Λυτρωμένοι του Χριστού, ψάλλετε μαζί μας,**
 σ' ένα δρόμο όμορφο, μπρος μας οδηγεί,
 της ζωής ο αρχηγός, ο καλός ποιμήν μας,
 σε λιβάδια χλοερά, δροσερή πηγή.
3. **Λυτρωμένοι του Χριστού, ψάλλετε μαζί μας,**
 τ' ακριβό καμάρι μας είν' ο Γολγοθάς,
 λάφυρο του Ιησού είναι η ζωή μας,
 δώρο μας, η νέα ζωή της κληρονομιάς.
4. **Λυτρωμένοι του Χριστού, ψάλλετε μαζί μας,**
 θούρια στο νικητή, που έρχεται για μας,
 δόξα στου Θεού το Γιο, τον θριαμβευτή μας,
 που με αίμα στο σταυρό λύτρωσε και μας.

(B:114 /ΙΔ:272 /FA MAJ)

1018. ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΗ**“Burdens Are Lifted At Calvary”**

Μουσική: J. M. MOORE - Στίχοι: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ
 CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Στη ζωή, αν νιώθεις συχνά θλίψη και μοναξιά,**
 άκουσε τότε το μυστικό που δίνει τη χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά, Γολγοθά, Γολγοθά,
 φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά, είν' ο Χριστός κοντά.

2. **Και για σε, Αυτός προσδοκά μ' ανοιχτή αγκαλιά,**
 για σένα Κείνος υπέφερε, εκεί στο Γολγοθά.
3. **Λύτρωση, χαρίζει ο Χριστός, γέλιο, παρηγοριά,**
 καινούριο δρόμο στο διάβα σου και θεία συντροφιά.

1019. ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Χρόνια και χρόνια, μες στα νιάτα της ζωής μου,**
ζητούσα νάβρω ειρήνη και χαρά,
μα, όλα ήτανε πικρά και σκοτισμένα,
κούφια, χιμαιρικά, απατηλά.

ΕΠΩΔΟΣ

Η αμαρτία μου είναι μεγάλη,
είναι εναντίον Σου, γλυκέ Θεέ.
Μα, η αγάπη Σου είν' πιο μεγάλη,
που απέδειξες με θάνατο για με.

2. **Χρόνια και χρόνια, μες την άσωτη ζωή μου,**
δοκίμασα την ψεύτικη ζωή,
μα, πουθενά δεν ένιωσα την ευτυχία,
ούτε γαλήνη στην ψυχή.
3. **Πέρασαν χρόνια, σκοτεινά κι απελτισμένα,**
γεμάτα πόνο, δάκρυ, συμφορά,
ώσπου να νιώσω στην καρδιά μου το σωτήρα,
που με ελευθέρωσε απ' τα δεσμά.
4. **Ω, δεν ξεχνώ την ημέρα, πούρθε ο σωτήρ μου,**
γεμάτος αγάπη, έλεος, στοργή,
και μούπε, πως έσβησε την αμαρτία,
και τώρα είμαι του Θεού παιδί.

1020. ΕΧΩ ΣΩΘΕΙ ΚΙ ΕΧΩ ΧΑΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- **Έχω σωθεί, κι έχω χαρά,** έχω σωθεί, μες απ' τη φθορά.
Με πίστη πήγα κοντά στο σταυρό,
με πίστη πήγα στο Χριστό,
με αίμα μου 'πλυνε την καρδιά **κι έχω σωθεί.**
- **Δεν με νικά, ο κόσμος πια,** δεν με νικά, δύναμη καμιά.
Κοντά μου έχω Χριστό δυνατό, τον βράχο έχω ν' ακουμπώ,
κι όταν έρχεται κακό, **δεν με νικά.**

- **Πάντα θα ζω, με τον Χριστό**, πάντα θα ζω και θα Τον υμνώ.
Γεμάτη θάχω καρδιά με χαρά και με της πίστης τα φτερά,
πάντα στο Χριστό μου κοντά, **πάντα θα ζω**.
- **Κι όταν βρεθώ, στον ουρανό**, και θα Τον δω ένδοξο Αμνό.
Στεφάνι τότε λαμπρό θα φορώ, και στων αγγέλων το χορό,
θα σταθώ και γλυκά θα υμνώ, **για τον Αμνό**.

1021. ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μουσική - Στίχοι - 1^η εκτέλεση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Πήραμε την απόφαση να ακολουθούμε Αυτόν**
και συνεχώς βαδίζουμε για τον ουρανό.
Εκεί μας περιμένει ο ένδοξος Αμνός,
που πάντα μεσιτεύει εις τον Πατέρα εμπρός
ΕΠΩΔΟΣ
Πατέρα μου, Πατέρα μου,
συγχώρα τους, δεν ξέρουνε τι κάνουν.
Πατέρα μου, Πατέρα μου
σταυρώθηκα γι αυτούς να μην πεθάνουν.
2. **Σ' Αυτόν εμείς πιστεύουμε, πίστεψε και εσύ,**
ο Ιησούς σε κράζει ετούτη τη στιγμή.
Αρκεί μια μόνη λέξη σου και να 'ναι αληθινή
και μάθε πως θα έχεις αιώνια ζωή.
3. **Ποιο είναι το συμπέρασμα από τα λόγια αυτά?**
Ότι ο Χριστός ανέστη και ζει παντοτινά.
Και όχι μόνον τούτο, αλλά μας αγαπά
και όλοι μας τακούσαμε εκεί στον Γολγοθά.
4. **Με δύναμη φωνάζει ότι μας συγχωρεί,**
κοντά Του για να πάμε μαζί με τον ληστή.
Με όλα μας τα βάρη να τα βαστάξει Αυτός,
να δούμε και να μάθουμε **ποιος είναι ο Χριστός!**
σαν δενδράκι στο χιονιά θα είχα μαραθεί.

1022. ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & LENIA ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Μην το ξεχνάς, μην το ξεχνάς, πως ο Χριστός σε αγαπά.
Μην το ξεχνάς, μην το ξεχνάς, πως ο Χριστός σε θέλει.

1. **Ω άνθρωπε**, αν ήξερες, την άπειρή Του αγάπη,
που απέδειξε για σένα ο Χριστός.

Ω άνθρωπε, λησμόνησες τον πόνο του Κυρίου,
που πέθανε για σένα στο σταυρό.

2. **Ω άνθρωπε**, για κοίταξε ξανά στον σταυρωμένο,
το αίμα Του για σένα έτρεξε.

Ω άνθρωπε, σταμάτησε, γιατί ο Χριστός σε θέλει
κοντά στην αγκαλιά Του να βρεθείς,
μέσα στα ουράνια να βρεθείς.....

1023. ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

Το ποτήρι το δικό Μου, που θα πιω είναι πικρό
με ιδρώτα και με αίμα αγωνίζομαι εδώ.
Θα σηκώσω όλο το βάρος, το μισθό του αμαρτωλού,
θα προσφέρω τη θυσία, είμαι ο Αμνός του Θεού.

Ήρθα για να σώσω όλους, και να δώσω νέα ζωή,
μα αυτό είναι στο χέρι, όποιου θέλει σε Μένα ναρθεί,
μα αυτό είναι στο χέρι, όποιου θέλει σε Μένα ναρθεί!

Ακολουθήσέ Με τώρα, μες τον πόνο, στη χαρά,
με τη δύναμη δική Μου, θα σου δώσω και φτερά,
με τη δύναμη δική Μου, θα σου δώσω και φτερά.

Και μπορεί και το δικό σου, το ποτήρι να είναι πικρό,
αλλά δίπλα στο δικό Μου, είναι πολύ γλυκό....

Δεν εσήκωσες τον σταυρό.....

1024. ΤΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ»

ΕΠΩΔΟΣ

Ας το ακούσει όλη η Γη, σωτήρας ήρθε σε αυτή.
Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ποιμένας ο καλός.

1. **Τι μεγαλείο είναι αυτό**, μυστήριο αληθινό,
για να σωθεί ο αμαρτωλός, εθυσιάσθη ο Χριστός.
2. **Τι μεγαλείο είναι αυτό**, Πατέρας έδωσε το Γιο,
να καρφωθεί εις το σταυρό, για μένα τον αμαρτωλό.
3. **Τι μεγαλείο είναι αυτό**, βρώμικο ρούχο αμαρτωλό,
να πλένεται στο κόκκινο κι αυτό να γίνεται λευκό.
4. **Τι σωτηρία είναι αυτή**, μετανιωμένοι αμαρτωλοί,
ακολουθούνε τον Χριστό, βαδίζουν για τον ουρανό.

1025. ΛΥΤΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

1. **Ζούσα κι εγώ μοναχός σαν τον έρημο βράχο**,
όλα τριγύρω μου ήταν θολά κι ορφανά,
ώσπου μια μέρα ήρθες και μούφερες τον ήλιο
Χριστέ στην καρδιά (...Χριστέ στην καρδιά).

ΕΠΩΔΟΣ

Λυτρωτή του κόσμου, τ' άγιο φως Σου δος μου,
τα σεπτά Σου ίχνη να ακολουθώ.

Λυτρωτή του κόσμου, τ' άγιο φως Σου δος μου,
να μπορώ αιώνια να Σε αγαπώ.

2. **Είχα πικρά πληγωθεί απ' του κόσμου τ' αγκάθια**,
το φως στο δρόμο μου ήταν μια σταλαγματιά,
ώσπου μια μέρα με αναγέννησες Θεέ μου,
με μια Σου ματιά (...με μια Σου ματιά).

1026. ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (B:246)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» - Ερμηνεία: Ξ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

1. **Γνωρίζω μια φορά εκεί στον ουρανό**
υπήρχε κάποιος χρέος, χρέος αμαρτιών,
το χρέος δε αυτό με πίεζε παντού,
αλλ' ήρθα στο σωτήρα και εσώθην *προ πολλού*.

ΕΠΩΔΟΣ

Προ πολλού, προ πολλού,
ναι το χρέος επληρώθη προ πολλού, αλληλούια.
Με το αίμα Τ' ο Χριστός μ' εκαθάρισ' εντελώς
και το χρέος επληρώθη προ πολλού.

2. **Ω, ήταν τρομερό το χρέος στο Θεό,**
διότι κάθε μέρα αμάρτανα σ' Αυτόν,
αλλ' όταν ανέβει Αυτός επί σταυρού,
κατάλαβα αμέσως, μ' έχει σώσει *προ πολλού*.
3. **Και όταν ο Χριστός θα έρθει εις τη γη**
κι ανοίξει το βιβλίο θα είμαι ευτυχής,
ποτέ δεν θα βρεθεί το χρέος του κακού,
πληρώθηκε τελείως κι εσβήσθη *προ πολλού*.
4. **Και συ αμαρτωλέ, έλα εις το Χριστό,**
πληρώθηκε το χρέος, θα βρεις τον ιλασμό,
και όταν θα βρεθείς μπροστά στον Ιησού,
δεν θα βρεθεί το χρέος, επληρώθη *προ πολλού*.

1027. ΘΕΕ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΕΛΥΤΡΩΣΕΣΜουσική: CHRISSEY KARABAKAKIS - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003**Θεέ μας, μας ελύτρωσες (2)**

Και δίνεις τη σοφία Σου στους πιστούς πάντα,
σαν Σου ζητούν.

Ποιος θα σταθεί μπροστά στο θρόνο Σου (2)

Μόνο εκείνοι που έχουνε αγία την καρδιά.

(B:145)

1028. ΟΤΑΝ ΗΛΘΑ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΥ1 «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Όταν ήλθα στο σωτήρα**, που σταυρώθηκε για με άπλωσε σ' εμέ το χέρι και ευθύς με λύτρωσε.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα δοξάζω, θα δοξάζω, τον Αμνό του Γολγοθά,
πάντοτε θα Τον δοξάζω, γιατί μ' έσωσε απ' τα δεσμά.

2. **Αίμα στο σταυρό εκύθη**, ιλασμός της ενοχής,
και εσώθηκ' η ψυχή μου απ' το άγχος της οργής.
3. **Όταν η οδός στενεύει**, τότε βλέπω στο Χριστό,
φέρω όλα μου τα βάρη και τ' αφήνω εις Αυτόν.
4. **Σαν θυσία θα προσφέρω**, τη ζωή μου στο Χριστό
κάθε μέρα θα δοξάζω, τ' όνομά Του το σεπτό.

1029. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1985

CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

- **Είναι πλησιεστέρα σε μας η σωτηρία**
απ' ό,τι εμείς νομίζουμε,
είναι πλησιεστέρα σε μας η σωτηρία,
γι' αυτό μην αμφιβάλλουμε.
- **Ω δόξα, αλληλούια, θαρθεί ο Κύριός μας**,
θα Τον προϋπαντήσουμε,
επάνω στα ουράνια, θα ζήσουμε μ' Εκείνον
κι εκεί θα ευημερήσουμε.
- **Είσαι ελευθερία από τους πειρασμούς μας**,
είσαι η αιωνιότητα,
είσαι η ξεκούρασή μας, ευφραίνεις την ψυχή μας
μακριά απ' τη ματαιότητα.
- **Ω, μες την προσευχή μου έχω εμπιστοσύνη**
ότι μ' ακούει ο Θεός, μέσα από την καρδιά μου,
λατρεύω Αυτόν με πίστη, Αυτόν που είναι άγιος.

1030. ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

CD 01 «ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» - Logos Music 2008

Το πιο βαρύ φορτίο στους ώμους κράτησες
 στου Γολγοθά το ξύλο, Εσύ τ' ανέβασες.
 Μεγάλη Σου αγάπη, Σε έφερε στη γη,
 τον κόσμο για να σώσεις απ' την καταστροφή.

Για ΜΕΝΑ ανέβηκες εκεί,
για ΜΕΝΑ σταυρώθηκες Εσύ,
για ΜΕΝΑ Θεέ, για να πλυθώ,
 Χριστέ μου, γι' αυτό Σ' ευχαριστώ.

Δόξα, δόξα στον ύψιστο Θεό,
 δόξα, δόξα στον Ιησού Χριστό!
 Δόξα, δόξα, δόξα, αλληλούια, αλληλούια,
 αλληλούια Θεέ για να πλυθώ,
 Χριστέ μου, γι' αυτό Σ' ευχαριστώ.

1031. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

ΕΠΩΔΟΣ

Ένας είναι ο δρόμος, που εχάραξε Αυτός,
 ένας είναι ο δρόμος, ο Ιησούς Χριστός. (2)

- 1. Έλα και συ, απαλά να αφήσεις**
 το φορτίο που χρόνια στους ώμους κρατάς
 κι έχεις πια κουραστεί.
 Το κράτησε ο σωτήρας του κόσμου
 και το κουβάλησε για σένα στο Γολγοθά.
- 2. Έλα και συ, στη χαρά του Κυρίου,**
 μες την ειρήνη Του, μέσα στη δόξα Του
 ν' αναπαυθείς.
 Έλα σ' Αυτόν που σ' αγάπησε αιώνια,
 είναι η αληθινή ζωή, σ' αγαπάει Αυτός.

1032. ΑΓΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
 Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
 YouTube: Tatiana Manolidou

1. **Άγιος ο Αμνός, όρθιος στο σταυρό,**
 χάρισε ζωή σε κάθε αμαρτωλό
 κάθε Του πληγή φωνή στην προσευχή
 των παιδιών που ζητούν το φως Του να δοθεί

ΕΠΩΔΟΣ

Όταν σκύβω το κεφάλι βλέπω ουρανό φωτεινό,
 να ανοίγει για μένα που πονώ.
 Ξέρω πως δεν θα μ' αφήσεις κάτω απ' το σταυρό,
 είν' γραμμένο το όνομα για κάθε Σου πιστό.

2. **Σαν αητός απλώνεις τα φτερά,**
 προστατεύεις τα παιδιά απ' του θανάτου τη θωριά
 Μπρος του εχθρού το γλιστερό γκρεμό,
 το όνομά Σου δείχνει το δρόμο να σωθώ!

1033. ΘΥΜΗΣΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
 CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

- **Θυμήσου, θυμήσου, ναι θυμήσου,**
 γιατί ακόμα μια φορά το χέρι σου σηκώνεις,
 λίγες στιγμές σου φτάνουνε, φονεύεις ή πληγώνεις.
 Αν σου ζητήσω αδελφέ μου, προς το καλό να τρέχεις,
 θα μ' απαντήσεις δυστυχώς, πως δύναμη δεν έχεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Θυμήσου, **πάνω στον σταυρό**, τι είπε ο Ιησούς:
 «Πάτερ, τι κάμουν δεν γνωρίζουν, συγχώρεσε αυτούς!»

- **Μα θέλεις όπως θα 'πρεπε,** μες τη ζωή να ζήσεις,
 ζήτησε από τον Χριστό, δύναμη να αποκτήσεις
 και όταν πάλι ψηλά, ναι, το χέρι σου σηκώσεις,
 σε φίλο σου ή σε εχθρό, αγάπη να τους δώσεις.

1034. ΚΑΠΟΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗ ΓΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
CD «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ» - ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Κάποτε ο Κύριος στη Γη,
περπάτησε για να κηρύξει την ειρήνη και την λευτεριά
συγχώρεσε αμαρτωλούς,
έδωσε φως σε τυφλούς, χάρισε αιώνια ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε αγαπά ο Λυτρωτής, σταυρώθηκε για να σωθείς,
τον Πονηρό συνέτριψε και τώρα ζει στους ουρανούς.

Μάθε λοιπόν εσύ που θες,

ότι ο Χριστός μας είναι ο ίδιος, πάντοτε σώζει αμαρτωλούς,
γι' αυτό προσκάλεσε και εσύ τον Κύριο
μες την ζωή σου, θα σου δώσει ελπίδα και χαρά.

Κύριε... Βασιλιά... Ύψιστε... Λυτρωτή μου!
Κράτα με στη δική Σου αγκαλιά!
Κράτα με στη δική Σου αγκαλιά! (2)

1035. ΗΜΟΥΝ ΜΟΝΗ ΣΤΗ ΖΩΗ**(Και ήλθες Εσύ)**

Μουσική - Στίχοι : ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
YouTube: Mariah Papoulis - official / Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Ήμουν μόνη στη ζωή, ήμουν δίχως να έχω ελπίδα
και πίστευα πως στη ζωή, δεν θα γνωρίσω την αυγή.

Ζούσα μες στον κόσμο αυτό κι ένοιωθα φυλακισμένη,
πίστευα ήτανε γραφτό, τον πόνο να έχω αδελφό.

ΕΠΩΔΟΣ

**Και ήλθες Εσύ, και με λύτρωσες Κύριέ μου,
ήλθες Εσύ και μου έδειξες πως κι η ψυχή μου
έχει αξία ψηλά εκεί.**

Τώρα όλα είναι απλά, με τον Κύριο κοντά μου,
το ξέρω έχω στην καρδιά μου Εσένα για πάντα συντροφιά.

1036. ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ**(Ζεις υπάρχουν)**

Μουσική - Στίχοι : ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

CD 03 «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

CD 03 «ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ» - Ερμηνεία: ΣΤ.ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ

1. Πάντα από μικρό παιδί,

σκεφτόμουν πως είναι η ζωή.

Δεν μπορούσα να φαντασθώ εγώ,

πως μια μέρα θα γνωρίσω τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζεις υπάρχουν,

Κύριε είσαι η φλόγα σε κάθε γωνιά.

Είσαι η ελπίδα, μες την καταιγίδα,

που βλέπει την κάθε καρδιά.

2. Η ζωή μακριά απ' τον Χριστό,

ήταν μόνο δάκρυ και καημός.

Δεν μπορούσα να φαντασθώ εγώ,

πως μια μέρα θα γνωρίσω τον Χριστό.

3. Έψαχνα να βρω παρηγοριά,

μα οι άνθρωποι δεν είχαμε καρδιά.

Δεν μπορούσα να φαντασθώ εγώ,

πως μια μέρα θα γνωρίσω τον Χριστό.

1037. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας από Σένα Ιησού!

Είσαι Κύριος, μας θυσιάστηκες να σωθώ με το αίμα Σου.

Και Σε υψώνουμε άγιε βασιλιά

και Σε δοξάζουμε Χριστέ απ' την καρδιά.

Είμαστε σώμα Σου και είσαι η κεφαλή,

Γι' αυτό προσμένουμε ναρθείς την ώρα αυτή ...Κύριε!

1038. ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 05 «ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

ΕΠΩΔΟΣ

Με δέχθηκες, με δέχθηκες,
 με έπλυνες και με συγχώρεσες .
 Με δέχθηκες, με δέχθηκες
 και με συγχώρεσες Χριστέ. (2)

- **Με βρήκες πονεμένο στον κόσμο μοναχό**
 κι εγκαταλελειμμένο μα και αμαρτωλό,
 στου κόσμου την απάτη, ήθελα να 'βρω κάτι,
 χωρίς καμιά ελπίδα, ζητούσα νέα πατρίδα
 κι ήρθες Εσύ από τον ουρανό.
- **Ναι ήρθες και σε μένα, ναι τον αμαρτωλό,**
 δεν είχα να Σου δώσω τίποτα το καλό,
 μα όμως με ζητούσες, για μένανε ρωτούσες,
 που να 'ξερα πως είμαι, αυτός που αγαπούσες,
 το πρόβατό Σου που εχάθηκε το απολωλό.

1039. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΜΑΥΡΗ

Μουσική - Στίχοι: ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

CD ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ - Ερμηνεία: ΡΟΥΛΑ & ΝΤΟΡΟΘΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Η ζωή μου ήταν μαύρη, βουτηγμένη μες στο δάκρυ
 ζούσα μες το βούρκο της αμαρτίας τον φρικτό.
 Οι άνθρωποι μου δείχναν περιφρόνηση και έχθρα,
 ώσπου μια μέρα τον Ιησού συνάντησα.

- Μου 'πε: «Μαρία σε συγχωρώ, τα λάθη σου τα ξεχνώ
 για σένα θ' ανεβώ στο σταυρό
 για θάνατο τρομερό».

Έδινε παρηγοριά, σ' αρρώστους τη γιατρεία,
 ελπίδα σε φτωχούς και φως σε τυφλούς.
 Μα μια μέρα Τον συλλάβανε, σαν ληστή Τον δικάσανε,
 και όλοι φωνάζανε να Τον σταυρώσουνε.

- Κύριε γιατί σε μισούν, γιατί Σε χλευάζουν;
Το καλό μας εδίδαξες, αγάπη σκόρπισες.

Είδα να Τον σέρνουν, το Γολγοθά ν' ανεβαίνουν,
αγκάθια Του φορέσαν, στο σταυρό Τον καρφώσαν.
Το αίμα του έτρεχε, πηγουλά σχημάτιζε,
πληγές Τον γεμίσανε και πολλοί Τον φτύνανε.

- Μα Εκείνος φώναξε δυνατά το **“ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ”**.
«Πατέρα συγχώρα τους, σωτηρία δώσε τους».....

ΑΦΗΓΗΣΗ:

*Γ' αυτό, αν κάποιος έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό
συνειδητά μέσα στην καρδιά του,
αυτός ο άνθρωπος είναι «νέο κτίσμα» (Β' Κορινθίους Ε/5:17)
τα παλιά όλα περάσαν και όλα, όλα έχουν γίνει καινούρια*

....τη ζωή μου την άλλαξες, το κακό το έσβησες,
μια μέρα θαρθώ να Σε δω, ψηλά στον ουρανό!!

1040. ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

Ανοιχτηκε τώρα για μένα, ο δρόμος για τον ουρανό,
βαδίζω προς το σωτήρα, το λυτρωτή μου Χριστό.
Αυτός με χαρά με προσμένει να φθάσω στην όμορφη γη,
να συμβασιλεύσω μαζί Του, για πάντα κοντά Του εκεί.

Τα χρόνια που πήγαν χαμένα, βαδίζοντας μες στο κακό,
χαρά δεν είχα ποτέ μου, πάντα ζητούσα να βρω.
Με βρήκε ο Χριστός στη ζωή μου και μουδωσε τη λύτρωση
και ζω τώρα ευτυχισμένος, χαρούμενος μες στη ζωή.

Ω, έλα και συ, μη διστάζεις, ναρθείς στο σωτήρα Χριστό,
χαρά θα βρεις στο σωτήρα, στο λυτρωτή μας Χριστό.
Αυτός θα σου δώσει γαλήνη και θα σ' οδηγήσει πιστά,
στο δρόμο για την ευτυχία, για πάντα κοντά Του εκεί.

1041. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (A:16)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Αν δεν ήταν ο Χριστός**, που θα πλανιόμουνα,
αν δεν ήταν ο Χριστός, που θα βρισκόμαστε;
Αν δεν ήταν ο Χριστός, δίχως στοργή,
σαν καλάμι στο βοριά, θα είχα τσακιστεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Ότι κι αν έχω σ' Αυτόν το χρεωστώ
κι όσο αντέχω γι' Αυτόν θα μιλώ .
Στον Κύριό μου να μοιάσω λαχταρώ
και στα ουράνια να μην ντροπιαστώ.

2. **Αν δεν έψαχν' ο Χριστός**, με πόνο να με βρει,
στα σοκάκια της ζωής που 'χα παγιδευτεί.
Αν δεν έψαχνε ο Χριστός, χωρίς το φως,
στις χαράδρες της ζωής θα είχα τσακιστεί.
3. **Αν δεν είχα το Χριστό**, σαν με πληγώσανε
κι απ' τις πόρτες τους σκληρά όταν με διώξανε.
Αν δεν είχα το Χριστό να με δεχτεί,
σαν δενδράκι στο χιονιά θα είχα μαραθεί.

1042. ΣΥ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ. ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01» - ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ/ΕΑΕΠ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Συ που βρήκες την ειρήνη, τη γλυκιά χαρά**
στου Χριστού τη θεία αγκαλιά,
πες και σ' άλλους πως υπάρχει και γι' αυτούς χαρά
στο σταυρό του Γολγοθά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μίλα για Κείνον όπου πας,
πες για την αγάπη Του απλά,
πες γι' αυτούς που χάνονται για πάντα δίχως φως,
δίχως τον Ιησού Χριστό.

2. **Πως μπορείς να περιμένεις δίχως να μιλάς**
για τον Κύριο που σ' αγαπά,
κάποιος δίπλα σου διψάει, γι' αυτό σε ζητά,
πες του πως θάβρει τη χαρά.
3. **Μήπως πας με άδεια χέρια στο Χριστό μπροστά**
την ημέρα εκείνη τη σοδειάς,
εις τον Κύριο θα προσφέρεις με πολλή χαρά
των ψυχών χειρόβολα.

1043. ΙΛΑΣΘΗΤΙ ΜΟΙ ΤΩ ΑΜΑΡΤΩΛΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Ύμνοι ΕΑΕΠ Νίκαιας, 2023

1. **Ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ ,**
Ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ,
Τίποτε άλλο δε ζητώ, αυτό μόνο παρακαλώ,
ελέησε με τον αμαρτωλό.
2. **Στα χέρια Σου προσμένω,**
προσδοκώ συγχώρεση και άφεση να βρω
το αίμα τ' άγιο Λυτρωτή, να μου σταλάξεις στην ψυχή
και στο σταυρό Σου ν' αφεθεί η ενοχή μου.
3. **Το αίμα σου που στάζει Λυτρωτή**
να μου γιατρέψει σώμα και ψυχή
από το χιόνι πιο λευκές να κάνεις βασιλιά Χριστέ
τις αμαρτίες μου κι αν είναι ερυθρές.
4. **Δικά μου Κύριε ήταν τα καρφιά**
η λόγχη που κέντησε την πλευρά,
δική μου ήταν η ενοχή, μα αίμα στάζει Λυτρωτή
κι απ' την αγάπη Σου Ιησού αιώνια ζούμε.
5. **Με ταπεινή καρδιά μπροστά σε Σε**
τη δόξα Σου θωρούμε δυνατέ,
ιμάτια έδωσες λευκά, δίνεις χαρά μες την καρδιά
και η ειρήνη Σου Χριστέ μας βασιλεύει.

1044. Ω, ΑΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ω, άσε τον Ιησού να πάρει,**
κάθε θλίψη απ' την ψυχή,
την καρδιά σου να γεμίς' η αγάπη Του.
Δώσε Του όλα σου τα βάρη και θα βρεις ανάπαυση,
τη ζωή σου θα ανορθώσ' η χάρη Του!

ΕΠΩΔΟΣ

Ιησού, σωτήρα των αμαρτωλών
Διώξε το σκοτάδι, φέρε Εσύ το φως.

2. **Έχυσε τ' αίμα Του για σένα,**
απ' αγάπη στο σταυρό,
Την ψυχή σου για να σώσει από τη φωτιά.
Αυτός είν' ο καλός ποιμένας, φίλος των αμαρτωλών,
Άσε Τον να σε γεμίσει με χαρά.

1045. ΑΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Άκου, πόσο Τον μισούνε άκου,**
Τον περιγελούνε άκου, τα σφυριά χτυπούνε,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
Θα δροσίσει την καρδιά σου στη σκιά της συντροφιάς σου!
Άκου, πόσο απλά μιλάει άκου,
να χαρείς ζητάει άκου, στέκει και χτυπάει,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
2. **Κοίτα, μάτια βουρκωμένα κοίτα,**
χέρια πληγωμένα κοίτα, μόνος μες στο αίμα,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
Θα δροσίσει την καρδιά σου στη σκιά της συντροφιάς σου!
Κοίτα, να σωθείς προσμένει κοίτα,
πόσο υπομένει κοίτα, η "ΖΩΗ" πεθαίνει,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.

3. **Πες Του, να σε συγχωρήσει πες Του,**
να σε καθαρήσει, πες Του, ευχαριστώ με πίστη,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
Θα δροσίσει την καρδιά σου στη σκιά της συντροφιάς σου!
Άκου, πριν η πόρτα κλείσει κοιτά,
πριν ο ήλιος δύσει, πες Του, ευχαριστώ με πίστη,
πες στον Χριστό που σ' αγαπά.

1046. ΜΗΝ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ,1994

1. **Μην απορείς γιατί κλαίω,** μην απορείς γιατί μένω
σε μια άκρη μονάχος, με κεφάλι σκυμμένο,
με κεφάλι σκυμμένο....
2. **Είναι ώρα μετάνοιας,** που η καρδιά γονατίζει,
στο σταυρό Σου Χριστέ μου «ευχαριστώ» ψιθυρίζει,
«ευχαριστώ» ψιθυρίζει....
3. **Για τα τόσα μου λάθη,** μετανιώνω λυπάμαι
και ζητώ μια χάρη, ένας δούλος Σου νάμαι,
ένας δούλος Σου νάμαι....
4. **Τώρα σβήσε για πάντα,** με το άγιο Σου αίμα,
της ντροπής μου τις ώρες, την κακία, το ψέμα,
την κακία, το ψέμα....
5. **Κράτησέ με κοντά Σου,** μες του κόσμου τη ζάλη,
άλλαξε τη ζωή μου, έλα φτιάξε με πάλι,
έλα φτιάξε με πάλι....
6. **Σαν τα μάτια σηκώνω,** συναντώ τα δικά Σου
και με δάκρυα τότε γονατίζω μπροστά Σου,
γονατίζω μπροστά Σου....
7. **Και ακούω τη φωνή Σου,** να μου λέει: «Μη φοβάσαι,
πάντα θάμαι μαζί σου και συ φίλος Μου θάσαι,
και συ φίλος Μου θάσαι!»

1047. ΧΡΥΣΑΦΙ ΚΙ ΑΣΗΜΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Χρυσάφι κι ασήμι δεν ήταν τα λύτρα,**
για να λυτρωθεί η φτωχή μου ψυχή.
Χριστός ματωμένος, σκληρά καρφωμένος,
χρειάστηκε λύτρα για με να δοθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Λυτρωμένος δίχως χρήμα, στοίχισα πιο ακριβά,
αγορασμένος με το αίμα, ω αγάπη θεϊκιά.

- 2. Χρυσάφι κι ασήμι δεν ήταν τα λύτρα,**
για να μ' απαλλάξουν απ' την ενοχή.
Μόνο το σταυρού το πολύτιμο αίμα,
που άφθονο εχύθη για μένα εκεί.
- 3. Χρυσάφι κι ασήμι ποτέ δεν μπορούσαν,**
να με ξαναφέρουν κοντά στο Θεό.
Τα λύτρα για μένα κατέβαλε Εκείνος,
που πέθανε πάνω ψηλά στο σταυρό.
- 4. Χρυσάφι κι ασήμι ποτέ δεν μπορούσαν,**
ν' ανοίξουν το δρόμο για τον ουρανό.
Το μόνο κλειδί της ουράνιας πύλης,
το έχει προσφέρει Αυτός στο σταυρό.

1048. ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987

CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- 1. Το αίμα Του καθαρίζει εντελώς**
κάθε ενοχή και κάθε τι σαπρό,
μόνο να μην αμφιβάλλεις γι' αυτό,
είν' ο Θεός σου πιστός.
- 2. Ο μόνος που σε προσέχει παντού**
μες στη δουλειά και στο δρόμο σου,
κοίτα σ' Αυτόν με πίστη παιδιού
είν' ο Πατέρας σου.

3. **Είναι Αυτός που θα ρίξει σε σε,**
ουράνια βροχή που υπόσχεται
μέσα στο Λόγο Του ότι «Βροχές,
θάρθουν στους θεριστές».
4. **Γίνε και συ ένας θεριστής,**
φέρε καρπό μ' αγαλλίαση,
ώστε ο Θεός μας να δοξαστεί
και να μεγαλυθθεί.

1049. ΦΙΛΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥ

Μουσική: ANDRE HIRSCHMILLER - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. **Φίλε μας και συ αν ζητάς χαρά,**
μπες στη συντροφιά μας, που μ' αγάπη τραγουδά.
Ο Χριστός μπορεί να σου δώσει τη ζωή
στης Αλήθειας Του τη δροσερή πηγή!
Λα, λα, λα, λα

ΕΠΩΔΟΣ

2. **Χέρια πονεμένα και τρυπημένα,**
μου 'διωξαν το δάκρυ, το στεναγμό.
Χέρια αγαπημένα, δώσαν σε μένα
δύναμη, κουράγιο για να τραγουδώ.
3. **Φίλε μας και συ, τούτη τη φορά,**
στάσου για ν' ακούσεις το Χριστό που σου μιλά.
Μην Τον αρνηθείς, μην Τον διώξεις μακριά,
είν' ο ίδιος η ζωή και η χαρά.

1050. ΕΙΝ' ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ

"He Is The Savior of My Soul"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Είν' σωτήρας της ψυχής μου, ο Ιησούς ο Ιησούς,
Είν' σωτήρας της ψυχής μου, είναι ο σωτήρας μου.
Ιησού, Ιησού, Ιησού, Ιησού,
Είν' σωτήρας της ψυχής μου, είναι ο σωτήρας μου.

1051. ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ

Μουσική: MARANATHA MUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

1. **Είναι Εκείνος, μόνο Εκείνος,**
που μπορεί στο πρόβλημά μου να σταθεί.
Είναι Εκείνος, μόνο Εκείνος,
που τη λύση ξέρει τη μοναδική.
2. **Είναι Εκείνος, μόνο Εκείνος,**
που μπορεί όσα δεν μπορώ να φαντασθώ.
Είναι Εκείνος, μόνο Εκείνος,
που αξίζει μοναχά να εμπιστευθώ.

1052. ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Είναι φορές που σταματώ
μόνο για να Σου πω "Σ' αγαπώ"
κι είναι στιγμές που λαχταρώ
από κοντά να Σου πω "Σ' ευχαριστώ".

Ναι, άλλη μια φορά θα Σου πω,
πως Σ' αγαπώ, να Σ' αγαπώ.
Ναι, άλλη μια φορά ξανά
θα Σου το πω Χριστέ,
πως Σ' αγαπώ, να Σ' αγαπώ.

Όλη η πλάση τραγουδά,
λες κι έχει στόμα για Σένα μιλά.
Να τα πουλιά πετούν ψηλά,
ψάλλουν σε Σε με τη δική τους λαλιά.

Ξέρω καλά είσαι κοντά θαρθείς
και θα Σε δούμε ξανά.
Έχει φανεί ο ήλιος Σου
κι αυτοί που λύτρωσες Χριστέ, Σε καρτερούν.

(ΣΤ:4 /SI B MAJ)

1053. ΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗ ΧΑΡΗ

"Just A Little Talk With Jesus" 1937

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

1. **Ω μέσα στη ζωή εξούσα δίχως φως**
και μες τη μοναξιά γυρνούσα εδώ κι εκεί,
αλλά κάποια στιγμή με βρήκε ο Χριστός
και μουδωσε χαρά και θάρρος στη ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ

(*Στη χάρη*) Μόνο στου Χριστού τη χάρη,
(*Έλα*) Η ζωή σου φως θα πάρει,
(*Μίλα*) Μίλησε μ' Αυτόν,
(*Στη νύχτα*) Μίλα μυστικά,
(*Σαν θάσαι*) Μέσα στις νυχτιάς τις ώρες,
(*Πάντα*) Σε γαλήνη και σε μπόρες,
(*Πάντα*) Θα γεμίσει την ψυχή σου με χαρά,
...ναι με χαρά!!

2. **Και όταν πειρασμοί επάνω σου ξεσπούν**
και μέσα στη ζωή ζητάς κάποια χαρά,
κοντά είν' ο Χριστός, το χέρι σου κρατά
κι Αυτός θενά σου δώσει ανάπαυση γλυκιά.
3. **Κι αν φόβοι στη ζωή έρχονται μυστικά**
σ' Αυτόν μόνο θα βρεις τον φίλο τον πιστό,
αρκεί μες την καρδιά να ζει μονάχα Αυτός,
τον Ιησού να έχεις πάντα οδηγό.

«Εις εμέ (τον Παύλο) τον πλέον ελάχιστον πάντων των αγίων εδόθη η ΧΑΡΙΣ αύτη, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού και να φωτίσω πάντας, ποία είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω Θεώ, ο οποίοςέκτισε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού» (Εφεσίους Γ13:8-9)

1054. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΧΑΡΗ (Ε:88 /Η:67 /ΙΑ:343)**“Amazine Grace” 1835**Μουσική: EARLY AMERICAN MELODY - Ελλην. στίχοι: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛΛ
Αγγλικοί στίχοι: JOHN NEWTON (1725 -1807)CD ΥΥ3 «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Θαυμάσια χάρη**, τι γλυκιά, που έσωσε κι εμέ,
χαμένος ήμουν, μ' εύρηκε και μ' ελευθέρωσε.
2. **Η χάρη με παρηγορεί** τους φόβους μου σκορπτά
κι απ' τη στιγμή που πίστεψα, ειρήνη μου 'φερε.
3. **Πολλές παγίδες του εχθρού**, κινδύνους αρκετούς
τους νίκησε και θα νικά, η χάρη του Θεού.
4. **Αυτός υπόσχεται ζωή**, ο λόγος Του αρκεί,
θα με φροντίζει σίγουρα, ενώ θα ζω στη γη.
5. **Κι όταν τελειώσ'** αυτή η ζωή της θλίψης, της φθοράς,
θ' αρχίσει πείρα θαυμαστή, ειρήνης και χαράς.
6. **Και χίλια χρόνια εκεί ψηλά**, θάνατι απλώς η αρχή,
τη δόξα του Θεού θα υμνώ, αιώνια τη λαμπρή.

1055. ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕΜουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Με ειρήνη Σ' εκζητά η ψυχή μας,
δέξου Κύριε την προσευχή μας
στο λαό μας φέρε σωτηρία και στη γη μας θεραπεία,
ω Θεέ θαυμαστέ....

ΕΠΩΔΟΣ

Έλεος Κύριε, έλεος Κύριε,
η μόνη ελπίδα μας είσαι Εσύ. (2)

Μετανιώνουμε για τις αμαρτίες μας,
έχε έλεος Θεέ, ω Λόγε ζωντανέ,
λεύκανέ μας τις καρδιές, Κύριε Χριστέ

Με το αίμα Σου έχεις πληρώσει,
 ναι Κύριε, ποιος θα σταθεί,
 μπροστά στο αμέτρητο έλεός Σου
 στη χάρη Σου τη θαυμαστή.

Όσο διψάω Κύριε,
 έχω ανάγκη από το άγιο Πνεύμα Σου,
 άγγιξε με τη χάρη Σου, ελευθερωτή,
 ελευθερωτή Χριστέ,
 άγγιξε με το Πνεύμα Σου, ελευθερωτή!!!

1056. ΓΟΝΑΤΙΣΑ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: «ΑΙΝΕΣΙΣ»

CD 01 «ΕΓΙΝΕ ΘΥΣΙΑ - 2017» - YouTube: ainesis ainesis

1. **Γονάτισα στη χάρη Σου και ζητώ**
 ψηλά στη βασιλεία Σου μια μέρα να βρεθώ.
 (Μεσ τη δικαιοσύνη Σου κι εγώ να περπατώ
 και τ' άγιό Σου όνομα με θάρρος να κρατώ). 2
2. **Τα μάτια μου να βλέπουνε, όπως κοιτάς Εσύ,**
 Μ' αγάπη ν' αγκαλιάζουνε την κάθε μια ψυχή.
 (Δώσε μου σπλάχνα οικτιρμών, βοήθησέ με Εσύ,
 καθρέπτη νάχω πάντοτε την άγια Γραφή). 2
3. **Το Πνεύμα Σου το άγιο να νιώθω στη ζωή**
 και μεσ την παρουσία Σου να ζω κάθε στιγμή.
 (Συ να μου δίνεις δύναμη μπροστά να προχωρώ
 και ταπεινά σαν δούλος σου να Σε υπηρετώ). 2

1056α. ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μεγάλη η χάρη Σου,
 πολλή η αγάπη Σου, Χριστέ
 η θυσία Σου για μένα, επάνω στο σταυρό.
 Και Σ' ευχαριστώ, ναι Σ' ευχαριστώ,
 την καρδιά μου άνοιξε, πιο πολύ ν' αγαπώ.

(DO MAJ)

1057. Ω, ΤΙ ΧΑΡΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ω τι χάρη θαυμαστή, αλληλούια,**
ο Χριστός με αγαπά, αλληλούια.
Έχυσε το αίμα Του, αλληλούια,
στο σταυρό του Γολγοθά, αλληλούια.
*Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια,
στο σταυρό του Γολγοθά, αλληλούια.*
2. **Έσβησε το παρελθόν, αλληλούια,**
μούδωσε χαρά και φως, αλληλούια.
Σώζει κάθ' αμαρτωλό, αλληλούια,
ο σωτήρας μας Χριστός, αλληλούια.
*Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια,
ο σωτήρας μας Χριστός, αλληλούια.*
3. **Τι σωτήρας θαυμαστός, αλληλούια,**
είν' ο Ιησούς Χριστός, αλληλούια.
Ω τι χάρη στο σταυρό, αλληλούια,
έργο ένδοξο, τρανό, αλληλούια.
*Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια,
έργο ένδοξο, τρανό, αλληλούια.*
4. **Ναι ζητά αμαρτωλούς, αλληλούια,**
τους ζητά για να σωθούν, αλληλούια.
Δέξου τώρα τον Χριστό, αλληλούια,
φώναξε κι εσύ μ' εμάς, αλληλούια.
*Αλληλούια - Αλληλούια, Αλληλούια - Αλληλούια,
φώναξε κι εσύ μ' εμάς, αλληλούια.*

(H:214 /IA:406 /Θ:92)

1058. ΨΑΛΛΕΤΕ ΟΛΟΙ ΨΑΛΛΕΤΕ

"Wonderful Words of Life"

Μουσική: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876) – Αρχικοί στίχοι: Ξ.Π.ΜΟΣΧΟΥ

1. **Ψάλλετε όλοι ψάλλετε,** την χάριν του Θεού,
κηρύξατε απανταχού, το δώρον του Χριστού.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Ω τι χάρις τελεία, ω θεία σωτηρία,
τι θησαυρός είν' ο Χριστός, τι χάρις μακαρία,
τι θησαυρός είν' ο Χριστός, τι χάρις μακαρία.

2. **Δεν θα μπορούσα να σωθώ**, ποτέ μου μοναχός,
αλλά η χάρις μ' έσωσε, ναι, μ' έσωσε ο Χριστός.
3. **Όλοι οι φόβοι της ψυχής**, μου φύγαν απ' το νου,
όταν επίστεψα βαθιά την χάριν του Χριστού.
4. **Όλα τα εκανόνισε**, η χάρις του Χριστού,
αμαρτωλοί δεχθείτε Τον, ως δώρο του Θεού.
5. **Ψάλλετε σεις το ένδοξο** άγγελμα της ζωής,
την χάριν ανυμνήσατε στα πέρατα της γης.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ω, ζωή αιωνία, πάντοτε μακαρία,
δίν' ο Χριστός εις τον πιστό, σβήνει την αμαρτία,
δίν' ο Χριστός εις τον πιστό, σβήνει την αμαρτία.

1059. ΧΑΡΙΣ, ΤΙ ΕΡΓΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ

Μουσική: G. F. HANDEL - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ
CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 78» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χάρις, τι έργο γεμάτο αγάπη,

που σε ενώνει με το Θεό!
Αυτή σε σώζει και σου ανοίγει τον ουρανό.
Κοίτα το αίμα, για σένα τρέχει,
για σε πληρώνει αμαρτωλέ,
αυτό σε πλένει και σου χαρίζει τον ουρανό.

Έλα στη χάρη, μην αμελήσεις

και συ ν' ανοίξει, ναι, την καρδιά!
Θα βρεις γαλήνη και την ειρήνη με το Θεό.
Χάρις, τι έργο γεμάτο αγάπη,
που σε ενώνει με το Θεό.

1060. ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΖΗΤΩ**(Η αγάπη Σου είναι δύναμή μου)**

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ – ekxe.gr

Τη χάρη Σου ζητώ, στη δόξα Σου να μπωΕσένα να λατρεύσω τον παντοδύναμο,
Το πνεύμα μου διψά, η καρδιά μου λαχταρά,
να νιώσει την αγάπη Σου την τέλεια, βασιλιά.**Άγιος, άγιος είσαι ο Κύριός μου!**Άξιος, άξιος να λάβεις την τιμή!
Όταν υμνώ τη δόξα Σου, αγάλλεται η ψυχή μου,
το καύχημά μου είσαι Λυτρωτή.**ΕΠΩΔΟΣ**Η πηγή της ζωής είσαι Κύριε Εσύ,
η αγάπη Σου είναι η δύναμή μου.
Απ' το χέρι με κρατάς, νιώθω τόση ασφάλεια,
*η αγάπη Σου είναι η δύναμή μου.***Τα λόγια Σου γλυκά, αγγίζουν την καρδιά,**με πίστη με γεμίζουν, με όραση πλατιά.
Δυνάμεις, θαύματα, ουράνια αγαθά,
θα δώσεις Ιησού μου, στα τέκνα που αγαπάς.**1061. ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΑ**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10» - Ω ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΑΕΠ 2001

ΕΠΩΔΟΣΤαπεινά πιο ταπεινά βρίσκει χάρη η καρδιά
στο σωτήρα της τον Ιησού Χριστό.**Εκεί που κατοικεί ο Θεός**, οι άγγελοι και ο Υιός,
εκεί θα κατοικήσεις και συ, όμορφη Σιών,
εκεί θα κατοικήσεις και συ, όμορφη Σιών!**Εκεί που κατοικεί ο Θεός**, η ειρήνη, η χαρά και το φως,
εκεί θα κατοικήσεις και συ, όμορφη Σιών,
εκεί θα κατοικήσεις και συ, όμορφη Σιών!

(B:69/IA:139)

1062. ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ**“Great is thy faithfulness”**

Μουσική: Τ.Ο. CHISHOLM-W.M. RUNYAN - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»
Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

- 1. Μεγάλη η χάρη Σου σε μένα**
που δεν μπορώ να την μετρώ,
γι' αυτό τα πάντα εις Εσένα
Χριστέ μου τα παραχωρώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Αυτό που έκανες Θεέ μου, πλάστη μου και δημιουργέ,
κανένα απ' τα πλάσματά Σου δεν φανταζότανε ποτέ!

- 2. Για τη βεβαίωση που νιώθω**
βαλμένη στην καρδιά από Σε,
δεν βρίσκω πως να ευχαριστήσω
τη χάρη Σου Ιησού Χριστέ.
- 3. Με την αιώνια αγάπη**
που έχεις Ιησού για με,
έλα και διώξε το σκοτάδι
απ' τη ζωή μου, θαυμαστέ.
- 4. Γι' αυτό εγώ κλαίω και λέω**
με συντριμμένη την καρδιά:
«Χριστέ μου, έλα περιμένω
ν' αναπαυθώ μαζί Σου πια».
- 5. Ω δόξα, δόξα αλληλούια,**
όλοι υμνείτε το Θεό,
γιατί είναι δίκαιο να λάβει,
κάθε προσκύνηση Αυτός.

1063. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: ΕΑΕΠ Δράμας 2023

*Οι ουρανοί των ουρανών δεν Σε χωρούν
κι όμως τα μάτια της ψυχής μου Σε θωρούν*

Οι ουρανοί των ουρανών δεν Σε χωρούν
και τη σοφία Σου τα πάντα μαρτυρούν.
Οι ουρανοί των ουρανών δεν Σε χωρούν
κι όμως τα μάτια της ψυχής μου Σε θωρούν.

Τη γη στηρίζεις, το φως σκορπίζεις,
τα πλάσματα Σου αγαπάς και τα φροντίζεις
τα πάντα ορίζεις, το μέλλον κτίζεις,
γι' αυτό, Σου δίνουμε τη δόξα που αξίζεις,
γι' αυτό, Σου δίνουμε τη δόξα που αξίζεις!

Οι ουρανοί των ουρανών δεν Σε χωρούν
κι είναι τα λόγια μου φτωχά να Σε υμνούν.
Οι ουρανοί των ουρανών δεν Σε χωρούν
και τα παιδιά Σου ταπεινά Σε προσκυνούν.

Καρδιές αγγίζεις, δεσμά συντριβεις
ελευθερώνεις και στο Πνεύμα Σου βαπτίζεις.
το νου φωτίζεις, ζωή χαρίζεις,
γι' αυτό Σου δίνουμε τη δόξα που αξίζεις,
γι' αυτό Σου δίνουμε τη δόξα που αξίζεις!

1063α

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΞΙΑ,
χωρίς Αυτόν απέτυχα,
χωρίς Αυτόν ήμουν χαμένος,
σαν το πλοίο με δίχως πανιά.

1064. ΝΥΧΤΑ ΓΛΥΚΙΑ (H:84 /IA:285)**“Ο Holy Night”**

Μουσική: A.ADAMS - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ

CD 04 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

1. Νύχτα γλυκιά, τ' αστέρια σου πως λάμπουν

απ' τη χαρά που γεννήθη ο Χριστός,
χρόνια ο κόσμος ήταν σκλαβωμένος
στης αμαρτίας το μαύρο ζυγό.

Μα τώρα να, ο ήλιος ανατέλλει
στη Βηθλεέμ γεννήθηκ' ο σωτήρ.

ΕΠΩΔΟΣ

Τη νύχτ' αυτή γεννήθηκ' ο σωτήρας,
χαρά, χαρά στη γη, στον ουρανό,
τη νύχτ' αυτή γεννήθηκε ο Χριστός.

2. Νύχτα γλυκιά, που οι άγγελοι υμνούσαν

τη γέννηση του σωτήρα Χριστού
και στους βοσκούς το μήνυμα εδόθη
της σωτηρίας των αμαρτωλών.

Ω, τι χαρά, ειρήνη και ελπίδα,
είν' η αγάπη του Χριστού για μας.

1065. ΑΣ ΑΝΤΗΧΟΥΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ

CD «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΓΗ» (Έκδοση ΝΧΔ)

ΕΠΩΔΟΣ

Ας αντηχούν τραγούδια
στους λόφους, στις βουνοκορφές,
γιορτάζουν τα λουλούδια, γεννήθηκ' ο Χριστός.

1. Στη Βηθλεέμ ποιμένες τα πρόβατ' αγρυπνούν,
μα ξάφνου απ' τα ουράνια οι άγγελοι υμνούν.
2. **«Γεννήθηκε»** τους λέγει ο άγγελος λαμπρός,
«στης Βηθλεέμ τη φάτνη, σωτήρας ο Χριστός».
3. Σε λίγο οι ποιμένες με όψη χαρωπή,
πηγαίνουν, προσκυνούνε, το θεϊκό παιδί.

1066. ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ (Θ:192 /Ι':8 /ΙΑ:253)**“Silent Night, Holy Night”**

Μουσική: FRANZ GRUBER (1787-1863) - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 04 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής
 CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

1. **Άγια νύχτα, σε «θυμούνται» (*)**
 με χαρά οι χριστιανοί,
 και με πίστη ανυμνούνε
 τον Θεό δοξολογούνε,
 μ' ένα στόμα μια φωνή, ναι, με μια φωνή.

2. **Η ψυχή μας φτερουγίζει**
 πέρα στ' άγια τα βουνά,
 κει που ψάλλουν οι αγγέλοι
 απ' τα ουράνια θεία μέρη
 στο σωτήρα «Ωσαννά», ναι, «Ωσαννά».

3. **Στη Βηθλεέμ ελάτε όλοι**
 στα βουνά τα ιερά
 και μ' ευλάβεια μεγάλη,
 κει που τ' άγιο φως προβάλλει
 τραγουδήστε «Ωσαννά», ναι, «Ωσαννά».

(Ι':38 /Η:105)

1067. ΑΠΟ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΗ ΧΩΡΑ**“Angels We Have Heard On High”**

Μουσική: ΓΑΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

1. **Από τ' ουρανού τη χώρα**, ήρθε μήνυμα γλυκό,
 πως στη γη μας, μες τη φάτνη εγεννήθη ο Χριστός.
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Δόξα, δόξα, δόξα εν υψίστοις
 Δόξα, δόξα, δόξα, δόξα εν υψίστοις τω Θεώ.
2. **Ψάλλουνε λαοί και έθνη**, ψάλλ' η γη κι ο ουρανός,
 γιατί σήμερα εγεννήθη, ο σωτήρας μας Χριστός.

(*) Σε πολλές εκδόσεις του ύμνου «ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ», στην Ελληνική απόδοση αναφέρουν «Άγια νύχτα, σε ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ». Οι αναγεννημένοι πιστοί «ΔΕΝ προσμένουν» πλέον τη γέννηση του Ιησού, αλλά «την ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ».

(B:32 /Γ:156 /Η:462 /Ι':18)

1068. Ω ΔΕΥΤΕ ΠΙΣΤΟΙ**“Adeste Fideles - O come All Ye Faithful”**

Wades' CANTUS DIVERSI, 1751

Μουσική: JOHN FRANCIS WADE - Στίχοι: Μ.ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ
 CD E11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - ΠΑΝΟΣ και ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

1. **Ω δεύτε πιστοί, με χαρά στην καρδιά σας,**
σπεύσουμε, σπεύσουμε στην Βηθλεέμ,
Χριστός κει γεννιέται, σωτήρ των ανθρώπων...

ΕΠΩΔΟΣ

Ω δεύτε υμνήσουμε, δεύτε ευφρανθούμε,
 ω δεύτε προσκυνήσουμε τον λυτρωτή.

2. **Την άνωθεν κλήση, καθώς οι ποιμένες,**
ν' ακούσουμε σήμερα πλήρεις χαράς,
μερίμνες του κόσμου, ευθύς λησμονούντες...
3. **Αστήρ που τους μάγους. λαμπρώς οδηγήσας,**
αυτό τις καρδιές μας φωτίζει ευθύς,
αγνή δε προσφέροντες όλοι θυσία...

(B:91 /Γ:74 /Η:87)

1069. ΕΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΜΑΣ ΥΙΟΣ**“Joy To The World”** (Ησαΐας Θ/9:6)

Μουσική: GEORGE FREDERICK HANDEL (1685-1759)
 Αγγλικοί στίχοι: NAHUM TATE (1652-1715) - ΕΛΛ. στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

1. **Εδόθηκε σε μας Υιός, το όνομα Αυτού**
ο θαυμαστός, ο σύμβουλος, Θεός του ουρανού.
2. **Άρχων ειρήνης ο Χριστός, μέλλει να κηρυχτεί**
και όλες οι φυλές της γης, θέλουν παραδεχτεί.
3. **Αιώνια χάρη έδωσε, Αυτός είν' ο δοτήρ,**
αιώνια θάναι ο Χριστός, ο «ένδοξος Πατήρ».
4. **Όλ' οι πιστοί τη δόξα Του, αιώνια θα υμνούν**
και μ' «αλληλούια» πάντοτε θα Τον υμνούν.

(1':40 /SOL MAJ)

1070. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΑΓΟΙ**“We Three Kings Of Orient Are”**Μουσική: JOHN L.HOPKINS - Στίχοι: ANΤΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ
CD 05. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

- 1. Είμαστε οι μάγοι σοφοί,**
βασιλείς της Ανατολής,
που μας οδηγεί αστέρι λαμπρό, απ' τον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, συ αστέρι φωτεινό, ένδοξο και θαυμαστό,
φέρε μας κοντά στη φάτνη, στο σωτήρα μας Χριστό.

- 2. Φέρνω εγώ ΧΡΥΣΑΦΙ αγνό,**
λαμπερό κι αστραφερό
για να το προσφέρω στο βασιλέα των ουρανών.
- 3. Φέρνω εγώ ΛΙΒΑΝΙ αγνό,**
μυρωδάτο και καθαρό,
για να το προσφέρω στο βασιλέα των ουρανών.
- 4. Το δικό μου δώρο κι εγώ,**
ΣΜΥΡΝΑ φέρνω στο Χριστό,
για να το προσφέρω στο βασιλέα των ουρανών.

(Θ:196 /1':11)

1071. Ω ΒΗΘΛΕΕΜ, ΠΟΛΗ ΜΙΚΡΗ**“O Little Twon Of Bethlehem”**

Μουσική: LEVIS REDNER - Στίχοι 1-2: Ν. ΖΑΖΑΝΗΣ, Στίχοι 3-4: Α.ΚΑΡΜΠΟΝΕ

- 1. Ω Βηθλεέμ, πόλη μικρή,** άσημη και πτωχή
εις το βαθύ τον ύπνο σου τ' άστρα φεγγοβολούν
και στο σκοτάδι της νυχτιάς επέλαμψε φως,
το φως εκείνο που σκορπά, ελπίδα και χαρά.
- 2. Κι ενώ κοιμούνται οι άνθρωποι,**
ποιμένες αγρυπνούν
οι άγγελοι εμφανίζονται και το Θεό υμνούν,
ψάλλουν το «*Δόξα στο Θεό κι ειρήνη επί γης*»
ο Ιησούς γεννήθηκε, των πάντων λυτρωτής.

3. **Χριστέ μας, δέξου ταπεινά,**
αγνές μας προσευχές,
ευδόκησε να γεννηθείς σε όλων τις καρδιές,
το άσμα το αγγελικό, παντού ως αντηχεί,
γίνε σε μας ο οδηγός, σε τούτη τη ζωή.
4. **Μικρή, σεμνή και ταπεινή,**
ω πόλη Βηθλεέμ,
στη φτωχική τη φάτνη σου ευδόκησ' ο Θεός
να γεννηθεί ο θαυμαστός, ο Ιησούς Χριστός,
για να βρει φως κάθε ψυχή στο θείο λυτρωτή.

(E:198 /H:108 /I':7 /MI MIN)

1072. Ω, ΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**“Oh Come Emmanuel!”**

Μουσική: Γαλλική μελωδία - Γρηγοριανό 13ου αιώνα

Στίχοι 1-2: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ / Στίχος 3: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 05. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

CD 03 «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

1. **Ω, έλα Εμμανουήλ,**
που χρόνια σε περίμεναν στη γη,
οι αμαρτωλοί που στη ζωή
επόθησαν τη λύτρωση.

ΕΠΩΔΟΣΧαρά, χαρά, χαρά στη γη,
γιατί γεννήθηκ' ο «Εμμανού-ΗΛ»

2. **Ω, έλα Εμμανουήλ,**
να μας λυτρώσεις απ' τα δεσμά
της αμαρτίας τη σκλαβιά,
που μας βαραίνει την καρδιά.
3. **Ω, έλα Εμμανουήλ,**
η νύμφη Σου προσμένει για ναρθείς,
να ξαναέρθεις δω νικητής,
για να την πάρεις κει που 'σαι Συ.

1073. ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΗΧΗΣΑΝ (1':48)

“Good Rest You Merry Gentlemen”

Μουσική: ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ 18^{ου} αιώνα - Στίχοι: ΜΑΡΙΚΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ

1. **Χαρούμενα αντήχησαν στις νύχτας τη σιγή**
οι ύμνοι οι αγγελικοί στο θείο λυτρωτή
και οι βοσκοί ευλαβικά υμνούσανε κι αυτοί....

ΕΠΩΔΟΣ

Ω άγγελμα χαράς ήρθε στη γη,
ας αγάλλονται όλοι οι λαοί, αμήν.

2. **Στην ταπεινή τη Βηθλεέμ εφάνηκε λαμπρό**
το άστρο του Εμμανουήλ και σκόρπισε το φως
στον κόσμο που τον τύλιγε σκοτάδι ζοφερό.
3. **Χαράς και τώρα μήνυμα μας στέλνει ο ουρανός,**
χαρείτε όλοι οι πιστοί, εγγίζει ο καιρός,
που ο Χριστός μας έρχεται, σωτήρας θαυμαστός.

(H:107 / I':30 / SOL MAJ)

1074. ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΣΤΕΡΙ

“Hark The Herald Angels Sing”

Πολωνική μελωδία 16ου αιώνα

Μουσική: Felix MENDELSSOHN - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

CD 04 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

1. **Είδαν το λαμπρό αστέρι,** σε μια χώρα μακρινή,
κάποιοι μάγοι που προσμέναν τον Σωτήρα να φανεί.
Πήραν τ' αστεριού το δρόμο με χαρούμενη καρδιά
για να βρουν το βασιλιά, για να βρουν το βασιλιά.
2. **Κι οι βοσκοί μέσα στη νύχτα,** ξάφνου είδαν κάποιο φως,
και αγγέλους που εψάλλαν, πως γεννήθηκε ο Χριστός.
Πήρανε κι αυτοί το δρόμο μες τη νύχτα την ψυχρή,
για να βρουν το Λυτρωτή, για να βρουν το Λυτρωτή.
3. **Και στη σκοτεινή καρδιά μου,** έλαμψε το ίδιο φως,
και για μένα μες τη φάτνη εγεννήθηκε ο Χριστός.
Τι χαρά, τι ευτυχία σκόρπισαν οι ουρανοί,
για την κάθε μια ψυχή, για την κάθε μια ψυχή.

(B:85 /Γ:113 /E:195 /H:83)

1075. ΝΥΧΤΑ ΒΑΘΙΑ, ΣΙΩΠΗΛΗ**“Silent Night”**

Μουσική: F.GRUBER - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ

1. **Νύχτα βαθιά, σιωπηλή, προσδοκά όλ' η γη,**
μες τη φάτνη βρέφος φτωχό,
κει γεννιέται σωτήρας Χριστός,
«μεθ' ημών ο Θεός, μεθ' ημών ο Θεός».
2. **Νύχτα βαθιά σιωπηλή, άγγελος βεβαιεί**
τους ποιμένες που ζούνε εκεί
μ' αγγελία που φέρνει χαρά:
«Εγεννήθη Χριστός εγεννήθη Χριστός».
3. **Νύχτα βαθιά σιωπηλή, ένδοξη φωτεινή,**
ψάλλει αγγέλων η στρατιά:
*«Επί γης χαρά, δόξα Θεώ,
ευδοκία λαών, ευδοκία λαών».*

1076. Σ' ΕΝΑ ΠΑΧΝΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΜουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Μουσική: ΡΟΥΛΑ & ΝΤΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 03» - ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ/ΕΑΕΠ,1990

Σ' ένα παχνί γεννήθηκε, την κρύα εκείνη νύχτα
του Θεού ο Γιος σε μέρος ταπεινό.
Πέθανε σ' ένα σταυρό, μαζί με δυο ληστές,
έπαθε πολλά για μας ο Ιησούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι το τραγούδι, το πιο όμορφο τραγούδι,
το τραγούδι της αγάπης του Θεού.
Τα λόγια Του μ' αγγίζουν την καρδιά μου,
που μιλούν για την αγάπη του Θεού.

Σαν πρόβατο αμίλητος, μπροστά στους δικαστές Του,
φώναζαν «άρων, άρον σταύρωσον Αυτόν!».
Με τη θυσία Του άνοιξαν οι πύλες τ' ουρανού,
ήταν βασιλιάς, ήταν γιος Θεού.

(B:94 /Γ:128 /Η:104)

1077. ΑΚΟΥΣΑΝ ΦΤΩΧΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

"Beecher"

ουσιακή: JOHN ZUNDEL (1815-1882) - Αγγλ.στίχοι: CHARLES WESLEY (1707-1788)

Ελληνικοί στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

CD E11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Άκουσαν φτωχοί ποιμένες, μια ουρανία στρατιά,**
που μ' αγάπη μελωδούσε και μ' ανέκφραστη χαρά
κι αντηχούσε την ωδή τους, μεγαλοπρεπής ηχώ:
«Εν ανθρώποις ευδοκία, δόξα, δόξα τω Θεώ».
2. **Και ενώ από τον τρόπο, έκθαμβοι σιωπηλοί,**
απορούσαν, τι σημαίνει των αγγέλων η ωδή;
Ξάφνου δόξα περιλάμπει και αγγελικός χορός:
«Εις την Βηθλεέμ» τους λέγει *«εγεννήθη ο Χριστός».*
3. **Όταν στου Δαβίδ την πόλη έφθασαν περιχαρείς,**
βρήκαν βρέφος μες τη φάτνη, αντί πλούτου και χλιδής
και εδίστασαν, αλλ' ήλθεν εις τ' αυτιά τους μια ηχώ:
«Επί γης ειρήνη, δόξα εν υψίστοις τω Θεώ».
4. **Μες τη φάτνη εγεννήθη του υψίστου ο Υιός,**
τους ανθρώπους για να φέρει
απ' την πλάνη εις το φως,
*«Επί γης ειρήνη, δόξα εν υψίστοις τω Θεώ,
εν ανθρώποις ευδοκία, δόξα, δόξα τω Θεώ».*

1078. ΨΑΛΛ' Η ΓΗ ΚΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

Μουσική: Λαϊκό ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ψάλλ' η γη κι ο ουρανός, αλληλούια,**
εγεννήθη ο Χριστός, αλληλούια.
Ήρθε για αμαρτωλούς, αλληλούια,
για ν' ανοίξει τους ουρανούς, αλληλούια.
2. **Ο σωτήρας μας στη γη, αλληλούια,**
εγεννήθη την φτωχή, αλληλούια.
Για τη λύτρωσή μας, ήρθε εδώ στη Γη μας.

1079. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH

Μουσική: LEONARD COHEN - Στίχοι: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

CD 02 «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - HALLELUJAH», 2020 - Ερμηνεία: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗ

1. **Θ' ακούσετε για ένα μωρό,**
 πούρθε στη γη μ' ένα σκοπό, ω ήταν τόσο διαφορετικό!
 Ο Εμμανουήλ ήρθε στη γη, γεννήθηκε για να μπορεί
 ο κόσμος να ψάλλει "αλληλούια".
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλού....ια!
2. **Στη Βηθλεέμ σαν έφτασαν,**
 με αγωνία έψαχναν, μα τόπος δεν υπήρχε για Αυτόν!
 Κανένας δεν τους δέχτηκε, ο Γιος του υψίστου έστεκε
 σε φάτνη, ω δόξα, αλληλούια!
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλού....ια!
3. **Στρατιά αγγέλων έψαλε:**
 «ο Εμμανουήλ γεννήθηκε,
 σωτήρας των ανθρώπων, αλληλούια»!
 Φτωχοί βοσκοί σαν άκουσαν, τα πρόβατά τους αφήκαν
 και τρέξαν στο σωτήρα, αλληλούια!
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλού....ια!
4. **Άστρο λαμπρό στη Βηθλεέμ,**
 τους τρεις σοφούς οδήγησε,
 σε Εσένα που γεννήθηκες για μας!
 Λιβάνι, σμύρνα και χρυσό,
 Σου πρόσφεραν και έψαλαν:
 «Ω δόξα, δόξα, αλληλούια»!
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλού....ια!
5. **Αυτό το βρέφος έγινε,**
 ο άνδρας που θα πέθαινε,
 για σένα και για μένα στο σταυρό!
 Οι αμαρτίες μου ήτανε σκληρά καρφιά, που αντί για με
 επλήρωσες Εσύω αλληλούια!
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλού....ια!

1080. Ω, ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Θρησκευτικό Νέγρικο (spirituals) - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ
CD 05. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1. **Ἦρθε εδῶ στη Γη μας**, μια νύχτα ο Χριστός και στη δική μου φάτνη, εχύθηκ' ένα Φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, τι γλυκιά ελπίδα, που 'χω μες την καρδιά,
γεννήθηκ' ο σωτήρας μου, θεία παρηγοριά

2. **Ἦρθε στη ζωή μου**, ο Ιησούς Χριστός σαν φωτεινή αχτίδα, που λάμπει διαρκώς.
3. **Ἦρθε ο Χριστός μου**, μια νύχτα φωτεινή και γέμισ' η ψυχή μου αγάπη θαυμαστή.

1081. Ω, ΕΛΑ ΕΣΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

“Oh Come Emmanuel”

Μουσική: Γαλλική μελωδία - Γρηγοριανό 13ου αιώνα
Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD E11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - 1η εκτέλεση: ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ω, έλα Εσύ Εμμανουήλ**,
να φέρεις λύτρωση στον Ισραήλ.
Έλα να επισκεφτείς το λαό,
με τον μονάκριβό Σου τον Γιο.
Χαρείτε εσείς (χαρείτε εσείς), γιατί έφτασε ο λυτρωτής.
2. **Στης αμαρτίας τα δεσμά**,
ο εχθρός, μας τύλιξε σφιχτά.
Έλα να φέρεις τη λεφτεριά,
έλα να μας γεμίσεις χαρά.
Χαρά, χαρά, χαρά, χαρά, έλα να μας γεμίσεις χαρά.
3. **Έλα ο «μεθ' ημών ο Θεός»,**
ο βασιλιάς και αρχηγός.
Έλα σ' ανοίγουμε την καρδιά,
μείνε μαζί μας παντοτινά.
παντοτινά, παντοτινά, μείνε μαζί μας παντοτινά.

1082. ΝΑ ΄ΜΟΥΝΑ ΜΕΣ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ

Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

1η εκτέλεση: ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

CD «ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ»

1. **Να ΄μουνα μες στη φάτνη Σου κι εγώ,**
να ΄μουνα ο βοσκός με τη φλογέρα,
να ΄μουνα ο μάγος που προσκύνησε,
να ΄μουνα γύρω Σου, μες τον αγέρα.

ΕΠΩΔΟΣ

Νάρθεις ντυμένος με τον άνεμο
μέσα στων σύννεφων τη δίνη,
δόξα στον ύψιστο Θεό και επί Γης ειρήνη,
δόξα στον ύψιστο Θεό και επί Γης ειρήνη.

2. **Να ΄μουνα χέρι που Σ΄ αγκάλιασε**
να ΄μουνα εγώ το χάδι,
να ΄μουν αστέρι ασημομέτωπο,
που σφράγισε με φως το βράδυ

1083. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΣΦΥΡΑ**“Joy To The World”**

Μουσική: GEORGE FREDERICK HANDEL (1685-1759) - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ»

1. **Άγγελος τον αυλό σφυρά,** του κόσμου τη χαρά,
γεννήθηκε ο μικρός Χριστός,
στη φάτνη μέσα γελαστός.
Ανοιξαν οι ουρανοί, προσκυνούν ταπεινοί βοσκοί
και τ΄ αστέρια στεφάνωσαν τη Γη με φως.
2. **Άγγελος τον αυλό σφυρά,** του κόσμου τη χαρά,
μια φάτνη έγινε η καρδιά, την άγια τούτη τη βραδιά.
Χαράς κι ελπίδας πηγή,
άσπρο άνθος αγάπης να βγει
και ν΄ ανθήσει στην άγονη και χέρσα «γη».

1084. ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ

“Mary’s Little Boy Child”

Μουσική: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD Ε11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - 1η εκτέλεση: ΠΑΝΟΣ και ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Πριν χρόνια στην πόλη Βηθλεέμ**
όπως γράφει η Γραφή,
εγεννήθηκε για μας, Χριστός ο λυτρωτής.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Τι χαρά, τι γεγονός, γεννήθηκ’ ο Χριστός,
του ουρανού ο βασιλιάς, ήρθε εδώ για μας.

2. **Τ’ αστέρι έλαμψε λαμπρό**
ψηλά στον ουρανό
κι οι άγγελοι εδόξαζαν τον άγιο Θεό.

3. **Η Μαίρη και ο Ιωσήφ ήρθαν από μακριά**
και μέρος έψαχναν να βρουν,
για να ξεκουραστούν.
Κάποιος τότε τους έφερε, σε μια φάτνη φτωχική
και κει η Μαίρη γέννησε το θείο το παιδί.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Ψάλλουν οι άγγελοι ψηλά,
γεννήθηκ’ ο Χριστός,
δοξάζουν όλοι εδώ στη Γη, ήλθε ο λυτρωμός.
Τι χαρά, τι γεγονός, γεννήθηκ’ ο Χριστός,
του ουρανού ο βασιλιάς, ήρθε εδώ για μας.

1085. ΠΟΙΟ ΝΑΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

“What Child Is This?”

Μουσική: Παραδοσιακό ΑΓΓΛΙΑΣ - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

1. **Ποιο νάναι αυτό το μικρό παιδί**
που η *MARIAM* κρατάει,
το νανουρίζει και τραγουδεί
και τρυφερά το κοιτάει....

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ο μικρός Χριστός, που ήρθε ανάμεσά μας.
Αγάπη είναι Αυτός, κι ελπίδα στην καρδιά μας.

2. Ποιο νάναι αυτό το μικρό παιδί

που οι *ΜΑΓΟΙ* δώρα φέρνουν,
χρυσό, λιβάνι, μυρτιάς κλαδί,
και τ' ουράνια γέρνουν....

3. Ποιο νάναι αυτό το μικρό παιδί

που *ΜΗΝΥΜΑ* έχει φέρει,
χαράς εσήμανε γιορτή,
στον ουρανό ένα αστέρι....

(H:96 /I':24)

1086. ΦΤΩΧΟΙ ΒΟΣΚΟΙ**“The First Noel”**

Λαϊκή μελωδία - W. Sandys Christmas Carols, 1833
CD E11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Φτωχοί βοσκοί που τα πρόβατα

μες την κρύα τη νύχτα εφύλαγαν,
αγγέλων φωνή από ψηλά
γλυκό μήνυμα του ουρανού έφεραν.

ΕΠΩΔΟΣ

Χαρά, χαρά, Χριστούγεννα!
Σήμερα εγεννήθη Χριστός.....

2. Μάγοι σοφοί με δώρα πολλά

μ' οδηγό τους τ' αστέρι εβάνιζαν,
γνωρίζαν αυτοί ότι ήρθε στη γη
ο σωτήρας του κόσμου σε φάτνη φτωχή.

2. Το σύμπαν υμνεί για το θείο παιδί

και το μήνυμα φθάνει εδώ στη γη,
δόξα στο Θεό, στα ουράνια ψηλά
ευδοκία κι ειρήνη στην κάθε καρδιά.

1087. ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ
CD 02 «ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

- **Γεννήθηκε.....** μέσα στη φάτνη εγεννήθηκε, στον ουρανό εφάνηκε αστέρι φωτεινό.
Γεννήθηκε..... μέσα στη φάτνη εγεννήθηκε, και ταπεινά εφάνηκε ο θαυμαστός Θεός.

ΕΠΩΔΟΣ

Γεννήθηκε.... για σένα ξέρεις φανερώθηκε, ο μέγας άρχων, λυτρωτής, πούρθε εδώ κάτω στη Γη, για να σωθούμε εγώ και συ..... (γεννήθηκε....)

- **Γεννήθηκε.....** στο στάβλο μέσα εγεννήθηκε, ο βασιλιάς της δόξας έλαβε του δούλου τη μορφή.
Γεννήθηκε..... χαρά μεγάλη φανερώθηκε και φως αληθινό εφάνηκε, στου σκότους τη σιγή.

1088. ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙ

“Hark The Herald Angels Sing”

Πολωνικά κάλαντα 16ου αιώνα

Μουσική: Felix MENDELSSOHN - Στίχοι: Μ.ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ
CD E11 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» - ΠΑΝΟΣ και ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Εν υψίστοις άγγελοι, τον ουράνιον Αμνόν,**
ανυμνούσι παμπληθείς, βασιλέαν νεογνόν.
Δόξα, δόξα τω Θεώ, εν υψίστοις κραταιώ,
νυν ειρήνην επί Γης, ευδοκία τοις λαοίς.
2. **Θείον βρέφος, δέξαι νυν, ευλογίαν την ημών**
γόνου κλίνομεν πιστοί, προσκυνούντες Σε Θεόν.
Δόξα, δόξα τω Θεώ, εν υψίστοις κραταιώ,
νυν ειρήνην επί Γης, ευδοκία τοις λαοίς.
3. **Χαίρε βασιλεύ ειρήνης, χაίρε φως αληθινόν,**
ήλιε δικαιοσύνης, σωτηρία των εθνών.
Δόξα, δόξα τω Θεώ, εν υψίστοις κραταιώ,
νυν ειρήνην επί Γης, ευδοκία τοις λαοίς.

1089. ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΨΑΛΛΟΥΝ**“Angels We Have Heard On High”**

Γαλλική λαϊκή μελωδία - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Άγγελοι στον ουρανό ψάλλουν, δόξα στο Θεό,**
ευδοκία επί Γης και ειρήνη της ψυχής.
Αλαλάξατε λαοί, δώστε δόξα και τιμή,
εγεννήθηκ' ο σωτήρ εις την πόλη του Δαβίδ,
εγεννήθηκ' ο Χριστός, του υψίστου ο Υιός.
2. **Ο αιώνιος Θεός, ήρθε βρέφος ταπεινό,**
δι' αγίου Πνεύματος, εκ παρθένου γυναικός.
Ήταν του Θεού Υιός, του υψίστου κραταιός,
ως πτωχός επί της Γης, εγεννήθη λυτρωτής,
εγεννήθηκ' ο Χριστός, του υψίστου ο Υιός.
3. **Κάθε γλώσσα και φυλή, τον σωτήρα ανυμνεί,**
με το σπέρμα γυναικός, επατάχθηκ' ο εχθρός.
Την Αδαμική ποινή αφαιρεί ο λυτρωτής,
«δεύτερος Αδάμ» Αυτός, νικηφόρος και πιστός,
πάλι έρχετ' επί Γης, κραταιός, θριαμβευτής.

1090. ΑΓΓΕΛΟΙ ΨΑΛΛΟΥΝ ΓΛΥΚΑ**(Δόξα εν υψίστοις)****“Angels We Have Heard On High”**

Μουσική: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Άγγελοι ψάλλουν γλυκά με χαρά μελωδικά
και οι λόγγοι, τα βουνά τραγουδούν μαζί κι αυτά.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα εν υψίστοις!
Δόξα, δόξα εν υψίστοις Θεώ.

Ω ποιμένες τρέξτ' εκεί, δείτε το μικρό παιδί,
που ανυμνούν οι ουρανοί κι όλη πλάση προσκυνεί.

Γονατίστε όλοι μαζί, τώρα μπρος στον Λυτρωτή
κι η ειρήνη Του η γλυκιά, ας γεμίσει την καρδιά.

1091. ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ**(Το αστέρι)**

Μουσική: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - Απόδοση στα Ελληνικά: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

• Βουνά και πεδιάδες περάσαν πολλές

και έλαμπε τ' άστρο ψηλά,
οι μάγοι ταξίδευαν από μακριά
και τ' αστέρι οδηγούσε στη νυχτιά.

*Σαν βλέπανε τ' αστέρι είχαν χαρά, πολύ χαρά (3)
κι η καρδιά ήταν γεμάτη από χαρά.*

• Πολλοί είδαν τ' αστέρι, μα δεν θέλησαν

να τ' ακολουθήσουν ποτέ,
ενώ οι τρεις μάγοι με πίστη πολύ
ξέραν πως τ' αστέρι θα βρει το παιδί.

*Σαν βλέπανε τ' αστέρι είχαν χαρά, πολύ χαρά (3)
κι η καρδιά ήταν γεμάτη από χαρά.*

• Και 'γω στο ταξίδι ήμουν μες στη ζωή,

σκοτάδι είχα και φως πουθενά,
μα ο Κύριος έβαλε φως στην καρδιά,
κι η αγάπη Του, μου δίνει τη χαρά.

*Και σαν βρήκα τ' αστέρι είχα χαρά, πολύ χαρά (3)
κι η καρδιά μου είναι γεμάτη από χαρά.*

• Αν ζεις στο σκοτάδι μακριά απ' το φως

και περιπλανιέσαι και συ,
έλα στο Χριστό μας με μια προσευχή
κι η ζωή σου θα αλλάξει στη στιγμή.

*Σαν βρεις και συ το φως, θάχεις χαρά, πολύ χαρά (3)
κι η καρδιά σου θα γεμίσει από χαρά.*

«Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού ΕμμανουΗλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, "μεθ' ημών ο Θεός" (ο Ηλ μεθ' ημών).....» (Ματθαίος Α'1:23)

1092. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Πόσο θα 'θελα να ήμουν, κείνη τη νυχτιά,**
άστρο μέσα στ' αστεράκια, να κοιτώ γλυκά.

ΕΠΩΔΟΣ

Του Θεού ο Γιος έγινε φτωχός,
για να ζήσει ευτυχισμένος κάθε αμαρτωλός.

2. **Πόσο θα 'θελα να ήμουν, άγρυπνος βοσκός,**
για να σκύψω μες στη φάτνη, που ήταν ο Χριστός.
3. **Πόσο θα 'θελα να ήμουν, άγγελος μικρός ,**
να φωνάξω μες στη νύχτα «ήρθε ο Χριστός!»
4. **Πόσο θα 'θελα να ήμουν, λίγο πιο ψηλός,**
μπας και πείτε σεις που ακούτε, πως είμαι μικρός.

1093. ΤΙ ΔΩΡΟ ΝΑ ΣΟΥ ΦΕΡΩ**(Χρόνια πολλά)**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»
Ερμηνεία: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΞΕΝ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τι δώρο να σου φέρω, μπροστά στα πόδια Σου
λόγο λαμπρό δεν ξέρω, να ψάλλω τη δόξα Σου.

ΕΠΩΔΟΣ

Χρόνια πολλά Κύριέ μου Χριστέ,
σωτήρα μου, φίλε μου πιστέ.
Όλη η γη Εσένα δοξολογά,
κι άγγελοι ψάλλουνε "ωσαννά".

Και που ν' αρχίσω να ψάχνω να βρω αυτή τη φωνή,
άξια να φτάσει εκεί πάνω, Σε αγαπώ να Σου πει.

Ήρθες να φέρεις ειρήνη, εδώ σε τούτη τη γη
κι αντί γιορτή να Σου γίνει, Σε σκότωσαν σαν το ληστή.

Τις αλυσίδες του Άδη, όμως Εσύ τσάκισες,
γιατί με τόση αγάπη, Χριστέ μου, μας αγάπησες.

1094. ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ

Μουσική: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 12 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ»

Ουράνια χαρά, ουράνια χαρά! (2)

Έριξες φως στις καρδιές μας, σαν εγεννήθης Χριστέ
στη χειμωνιάτικη νύχτα κι έχουμε τώρα Θεέ....

Ουράνια χαρά, ουράνια χαρά! (2)

Των ταπεινών Συ η ελπίδα, ω της αγάπης Θεέ,
τόπος δεν ήταν για Σένα, σαν εγεννήθης Χριστέ....

Στη παγωμένη νυχτιά, στη παγωμένη νυχτιά! (2)

Η στρατιά των αγγέλων, ψάλλει το "δόξα Θεώ",
ειρήνη ήρθε στη γη μας και στους ανθρώπους χαρά...

Ουράνια χαρά, ουράνια χαρά! (2)

1095. ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Υμνο γλυκό**, ύμνο γλυκό στο Χριστό θα πω,
ύμνο γλυκό, ύμνο γλυκό και χαράς σκοπό.
Απ' την καρδιά (*...απ' την καρδιά*)
θα Τον υμνώ (*...θα Τον υμνώ*),
ύμνο γλυκό στην αγάπη του Χριστού θα πω.
2. **Ήρθε στη γη**, ήρθε φτωχός, ήρθε ταπεινός,
ήρθε στη γη, ήρθε να γίνει θυσία Αυτός.
Κι απ' τα δεσμά (*...κι απ' τα δεσμά*)
έχω σωθεί (*...έχω σωθεί*),
ήρθε στη γη ο Χριστός για με να σταυρωθεί.
3. **Θάρθει ξανά**, θάρθει ξανά ο Χριστός στη γη,
θάρθει ξανά, θάρθει για με μια γλυκιά αυγή.
Κι οι ουρανοί (*...κι οι ουρανοί*)
θάν' ανοιχτοί (*...θάν' ανοιχτοί*),
και θα βρεθώ στην καινούρια γη, την ποθητή.

(ΙΔ:352)

1096. Ω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΙΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Ω συνέντευξη αγία**, ω στιγμή ευλογητή,
η του Γολγοθά θυσία, έμπροσθέν μας μυστική.
Μας εξαγόρασε Αυτός, ο Κύριός μας κι ο Θεός.
2. **Ας μετάσχουμε αξίως**, καταγγείλουμε πιστώως,
ότι «*υπέρ ημών*» σταυρώθη και απέθαν' ο Υιός.
Άνοιξε πύλες ουρανού το τίμιο αίμα του Χριστού.
3. **Κοινωνήσουμε με πίστη**, εκ του ΑΡΤΟΥ του αυτού,
οι πολλοί εμείς «*έν σώμα*» του Κυρίου Ιησού.
Μέλη εμείς του Ιησού και λυτρωμένοι δι' Αυτού.
4. **Το ΠΟΤΗΡΙΟ του Κυρίου**, όλοι πίνουμε ομού,
στην καρδιά να αισθανθούμε την αγάπη του Χριστού.
Αίμα εχύθη στο σταυρό προς απολύτρωση ημών.

Ε Π Ω Δ Ο Ι

- ❖ Απέθανε «*υπέρ ημών*»,
ο δίκαιος υπέρ εχθρών.
- ❖ Απέθανε ο Ιησούς,
να σώσει τους αμαρτωλούς.
- ❖ Απέθανε εις το σταυρό,
για να μας φέρει στο Θεό.
- ❖ Πλήρης χαρά εις τον Χριστόν,
γλυκύ να μένεις εις Αυτόν.
- ❖ Εις τον Χριστό, οι πάντες «*έν*»,
εις τον Χριστό σχίσμα ουδέν.

(B:124 /ΙΔ:374)

1097. ΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΟ ΒΡΑΧΟ

Μουσική: W.BRADBURY - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Εις του Γολγοθά το βράχο**, όλοι γύρω στο σταυρό, ας υψώσουμε το βλέμμα, στον κρεμάμενο Υιό, στον Υιό, στον Υιό, στον κρεμάμενο Υιό.
2. **Το μυστήριο της αγάπης**, ξετυλίγεται μπροστά, όλων μας τις αμαρτίες, ο Υιός αυτός βαστά, τις βαστά, τις βαστά, ο Υιός αυτός βαστά.
3. **Με το αίμα που σταλάζει** απ' τα χέρια Του στη γη, το αντίλυτρο μετράει για την κάθε μια ψυχή, μια ψυχή, μια ψυχή, για την κάθε μια ψυχή.
4. **Όλοι γύρω Τ' ας σταθούμε** και μ' ευγνώμονη φωνή «Ω Χριστέ, Σ' ευχαριστούμε» ο καθένας ας Του πει, ας Του πει, ας Του πει, ο καθένας ας Του πει.

(ΙΔ:352)

1098. ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΠΗΣ

Μουσική: B. ACKLEY - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Στιγμές αγίας σιωπής**, γύρω στην τράπεζα του Χριστού, στιγμές λατρείας και σιγής, μπρος στην αγάπη του σταυρού.

ΕΠΩΔΟΣ

Λατρεύσουμε, υμνήσουμε την τόση αγάπη θεϊκή,
ευγνώμονες ας ψάλλουμε, γονάτισε πιστή ψυχή.

2. **Στην τράπεζα του Λυτρωτού**, όλοι μετέχουμε πιστά, ΣΩΜΑ και ΑΙΜΑ του Χριστού, ας κοινωνούμε με χαρά.
3. **Απέθανε, μας λύτρωσε**, με τίμιο αίμα του σταυρού, μυστήριο, λατρεύσατε οι λυτρωμένοι του Χριστού.

(B:147 /H:404)

1099. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΚΥΘΡΩΠΗ

"Jewett"

Μουσική: C.M.von WEBER - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

1. **Μια νύχτα σκυθρωπή, μ' ολίγους οπαδούς,**
προς τη Γεθσημανή κινεί ο Ιησούς.
Και την ψυχή Αυτού, ξίφος διαπερνά,
κόσμου την ενοχή φέρνει κι αγωνιά.
2. **Σε τούτο το φρικτόν αγώνα πριν να μπει,**
στα χέρια Του λαβών, τον άρτον ευλογεί:
*«Λάβετε, φάγετε, είναι το ΣΩΜΑ Μου,
και έτσι να κάνετε, χάρη στη μνήμη Μου».*
3. **Δίνει μετά σ' αυτούς, ποτήρι για να πιουν**
*«Τούτο το ΑΙΜΑ Μου, για σας θα χυθεί,
της διαθήκης Μου της προς εσάς καινής,
τούτο είν' εκ Θεού, σημείο και σφραγίς».*
4. **Σωτήρα Ιησού, ομοίως και εμείς,**
έως εξ ουρανού πάλι φανερωθείς,
τούτη την τελετή, φυλάττουμε εμείς
εις την ανάμνηση των παθημάτων Σου.

(B:64 /H:241 /ΙΔ:372)

1100. ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΝ ΕΜΟΥ

"Thy Life Was Given For Me" 1858

Μουσική: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876) - Ελληνικοί στίχοι: Ι.ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
Αγγλικοί στίχοι: FRANCES RIDLEY HAVERGAL (1836-1879)

1. **Ζωήν χάριν εμού προσέφερες Χριστέ**
και με το αίμα Σου μ' ελύτρωσες Αμνέ.
Ω, πόσο μ' αγάπησες Χριστέ, αμαρτωλό εμέ.
Ω, πόσο Σε ευχαριστώ και Σε ευγνωμονώ.
2. **Ανέκφραστα πικρά τα πάθη του σταυρού,**
που υπέφερες Χριστέ Εσύ, υπέρ εμού.
Ω, πόσο Σε ευχαριστώ και Σε ευγνωμονώ.
Ω, αιωνίως, θα Σε υμνώ και θα Σε αγαπώ.

1101. ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, Ω ΙΗΣΟΥ

“Near The Cross” 1869

Μουσική: WILLIAM H. DOANE (1832-1915) - ΕΛΛ.στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

Αγγλικοί στίχοι: FANNY J.CROSBY (1820-1915)

CD 02 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 2

CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Στο σταυρό, ω Ιησού**, κράτα με πλησίον,
πάθημα να θεωρώ, το σεπτό και θείον.

ΕΠΩΔΟΣ

Στο σταυρό, στο σταυρό είν' η καύχησή μου
όπου ο Χριστός παθών, έγινε σωτήρ μου.

2. **Στο σταυρό δειλή ψυχή**, σπεύσε μη διστάζεις,
πρόσελθε με προσευχή και μη δειλιάζεις.
3. **Στο σταυρό αμνέ Θεού**, το δικό Σου αίμα,
χύθηκε για να μπορείς να δεχτείς κι εμένα.
4. **Στο σταυρό θα αγρυπνώ** και θα περιμένω,
ώσπου νάρθεις Ιησού, μετά Σου να μένω.

1102. ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΞΥΛΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1972

1. **Δεν περιμένω του κόσμου τα πλούτη**,
να φανερώσουν σε με την οδό.
Δεν περιμένω του κόσμου τα αίσχη,
να με γεμίσουν με το θησαυρό.

ΕΠΩΔΟΣ

Πάνω στο ξύλο ο Υιός κρεμασμένος
μένει και κράζει για με, για σε,
θέλει να δώσει μέσα στην καρδιά
χάρη, σωτηρία αμαρτωλέ.

2. **Το αίμα απ' τις πληγές του Ιησού μου**,
χύνεται απ' το σταυρό αργά, αργά.
Ποια είναι η δύναμη που κάνει τον δίκαιο,
να μένει εκεί ψηλά, χωρίς μιλιιά;

(Δ:43 / Η:139 / ΙΑ:327 / ΙΒ:252)

1103. Σ' ΕΝΑ ΛΟΦΟ ΨΗΛΑ**“The Old Rugged Cross”**

Μουσική: G. BENNARD - Στίχοι: ΑΓΓ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
 CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Β» - ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»
 CD 01 «ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 CD «ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΔΥΣΗ» - Ερμηνεία: ΦΡΙΝΤΑ ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ

- 1. Σ' ένα λόφο ψηλά, στέκει κάποιος σταυρός,**
 μένει αιώνες στημένος εκεί.
 Πόσα μάτια θωρούν, πόσα στήθη σκιρτούν,
 και στη θέα του ύμνοι αντηχούν.

ΕΠΩΔΟΣ

Το καμάρι μας είν' ο σταυρός,
 όπου ανέβει ο σωτήρας Χριστός.
 Κάποια μέρα το ξύλο αυτό,
 θα μας γίνει στεφάνι ανθηρό.

- 2. Απ' αυτόν το σταυρό, μια μεγάλη κραυγή,**
 αντιλάλησε σ' όλη τη Γη.
 Πληγωμένου κραυγή κι όμως νίκης ωδή,
 που αναγγέλλει αιώνια ζωή.
- 3. Σ' ένα λόφο ψηλά, περιμένει ο σταυρός**
 και θα μένει ακόμα στητός.
 Να σε σώσει ευθύς, τρέξε τώρα εκεί,
 και να ψάλλεις μαζί μας και συ.

1104. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1982
 CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Για μένα σταυρώθηκες, για μένα πέθανες,
 για μένα, για μένα, Ιησού Χριστέ.
 Μ' Εσένα θα ζήσω, εγώ μ' Εσένα,
 Αιώνια μ' Εσένα, Ιησού Χριστέ.

Υπήρξες παράδειγμα,
 στον κόσμο περπάτησες
 για μένα ενίκησες Ιησού Χριστέ.

1105. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝ' ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1971

CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

1. **Ο Κύριος για σε είν' κρεμασμένος**
επάνω στο σταυρό του Γολγοθά,
να εξαγοράσει μ' αίμα τιμημένο
την αμαρτία σου την φοβερά.
Πίνει Αυτός με πόνο κι αγωνία
τις παραβάσεις σου επί της Γης,
πίνει Αυτός την κάθε ανομία
που ήταν εναντίον Του κρυφή.

2. **Αμαρτωλοί προσέρχονται μπροστά Του**
Με πίστη στο σταυρό του Γολγοθά,
Ν' απαλλαγούν από τα κρίματά τους
Που βάραιναν την δόλια τους καρδιά.
Κοντά σ' Αυτόν θα ζουν ευτυχημένοι
όσοι με πίστη θέλουν περπατεί,
κοντά σ' Αυτόν θα ζήσουν δοξασμένοι
όταν ανοίξουνε οι ουρανοί.

(E:57 /ΣΤ:2 /ΙΔ:359)

1106. ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣΜουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

1. **Της αγάπης ο Πατέρας**, έδωκε εδῶ στη γη
το μονογενή Υιό Του και για σε να σταυρωθεί.
- ΕΠΩΔΟΣ**
Με θάνατο σκληρό, ω επάνω στο σταυρό,
έσβυσε τις αμαρτίες, σε προσμένει ο Χριστός,
εμπρός, ας φύγει κάθε δισταγμός.
2. **Από του σταυρού τον πόνο**, που υπέφερ' ο Χριστός,
εκλονίσθηκε η γη μας κι εσκοτίσθ' ο ουρανός.

 3. **Τώρα έχει τελειώσει**, τη θυσία του σταυρού,
κι είν' επάνω στον Πατέρα, μες το θρόνο τ' ουρανού.

1107. ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΙ ΕΚΑΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
 CD 04 «ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /Θ. & Ι.ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- 1. Διάβασες, τι έκαν' ο Χριστός**
 για σε επί σταυρού;
 πως το χρέος σου εσβήσθη με αίμα που εκχύθηκε
 απ' την πλευρά Αυτού;
- ΕΠΩΔΟΣ**
 Απέθανε στο σταυρό για σε λυτρωτικό θάνατο!
 Ω, η αγάπη Αυτού ήταν θαυμαστή,
 κι απέθανε διά σε.
- 2. Διάβασες, πως εσώθη ο ληστής**
 επάνω στο σταυρό,
 όταν είπε σ' Εκείνον με θλίψη και πόνο
«συγχώρα με, Κύριε!»
- 3. Διάβασες, ότι είπε στον Θεό**
«τετέλεσται...» για σε;
 Είπες συ ποτέ: *Σ' ευχαριστώ, που πέθανες δια με;*

(H:124 /IG:12)

1108. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Μουσική: PETER STRAUCH - Στίχοι: ΔΗΜ. & ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ
 CD «ΧΟΡΩΔΙΑ Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - Εορτασμός 96 χρόνων
 CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- 1. Ο Χριστός μου στο σταυρό**, το ποτήρι το πικρό
 γεύθηκε για μένα το θνητό, για να ζω στον ουρανό.
- ΕΠΩΔΟΣ**
 Κύριέ μου η αγάπη Σου, μούδωσε τη λευτεριά,
 Κύριέ μου στην αγκάλη Σου,
 βρίσκω ελπίδα και χαρά.
- 2. Μόνος δρόμος είναι Αυτός**, η αλήθεια και το φως,
 φίλος μου, ποιμένας κι οδηγός, ο σωτήρας μου Χριστός.
- 3. Άκου τη φωνή του Θεού**, που σε καλεί,
 να δεχτείς τον Ιησού Χριστό, το μονάκριβό Του Γιο.

1109. ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Μουσική: PETER STRAUCH - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

1. **Θα σου πω το μυστικό**, που μου καίει την καρδιά:
«Είδα του Θεού το Γιο ψηλά στο σταυρό του Γολγοθά»

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Κει στη μέση ουρανού και γης, σβύστηκε ο ήλιος της ζωής,
το σκοτάδι απλώθηκε παντού, του θανάτου του πικρού.

2. **Οι πληγές Του ανοιχτές**, στάζαν αίμα αχνιστό,
που επότιζε τη γη αργά, της ζωής γλυκό πιστό.
3. **Σύρθηκα αμαρτωλός**, και μ' αγάπη ο Χριστός,
στις δικές μου τις πληγές εκεί, έσταξ' αίμα και ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Κει στη μέση ουρανού και γης, νίκησε ο λυτρωτής
του θανάτου σπάσαν τα δεσμά, έλαμψ' η ζωή ξανά.

4. **Θα σου πω το μυστικό**, αν θα τρέξεις στο Χριστό,
θα γιατρέψει με πολλή στοργή, της ψυχής σου την πληγή.

1110. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ /ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Ιησού, Ιησού μου, σταυρώθηκες για μένα**,
δυο χέρια πούχεις Συ πλασμένα,
βαθιά τρυπούν με λόγχη τ' άγιο Σου πλευρό,
πάνω στο σταυρό, πάνω στο σταυρό!
2. **Ιησού, Ιησού μου, σταυρώθηκες για μένα**,
τα δυο Σου χέρια ματωμένα,
Εσέ που Σε πικραίνω, βλέπω κι απορώ,,
πάνω στο σταυρό, πάνω στο σταυρό!
3. **Ιησού, Ιησού μου, σταυρώθηκες για μένα**,
κι εγώ, τι έκανα για Σένα,
βαθιά μετανιωμένος τρέχω να Σε δω,
πάνω στο σταυρό, πάνω στο σταυρό!

(B:129 /Γ:264 /Ε:29 /Θ:209)

1111. ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ**“Via Dolorosa”**

Μουσική: BILLY SPRAGUE – Ελληνικοί στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 Αγγλικοί στίχοι: LEELAND MOORING - ED CASH - JACK MOORING
 CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Στο μονοπάτι εκεί του πόνου,

κάτω στην Ιερουσαλήμ,
 οι στρατιώτες κάναν χώρο να περάσει,
 μα το πλήθος προσπαθούσε,
 να δει Αυτόν που πήγαινε στο Γολγοθά.

Ματωμένος, κτυπημένος από το μαστίγιο,
 μ' ένα αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι,
 σε κάθε βήμα κουβαλούσε
 την καταδίκη αυτών που θα Τον σταύρωναν.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Στο μονοπάτι εκεί του πόνου, ο Ιησούς υπέφερε,
 σιωπηλά πονούσε του Θεού ο αμνός,
 γιατί αγάπησε πολύ, τόσο πολύ, εμέ και εσέ.
 Στο μονοπάτι εκεί του πόνου,
 που οδηγεί στον Γολγοθά.

2. Περπατούσε πληγωμένος,

κουβαλώντας το σταυρό
 και το σώμα Του λυγούσε από τον πόνο,
 καθώς το αίμα Του κυλούσε
 στο μονοπάτι εκεί στην Ιερουσαλήμ.

Το αίμα του αμνού, του δικού μας λυτρωμού
 έτρεξε κείνη τη μέρα κάτω στην Ιερουσαλήμ.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Στο μονοπάτι εκεί του πόνου, ο Ιησούς υπέφερε,
 σιωπηλά πονούσε του Θεού ο αμνός,
 γιατί αγάπησε πολύ, τόσο πολύ, εμέ και εσέ.
 Στο δρόμο, **βία ντολορόζα**, εκεί του πόνου,
 που οδηγεί στον Γολγοθά.

1112. ΑΜΑΡΤΩΛΕ ΑΠΕΘΑΝΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Α.Α.ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ
 CD ΥΥ2 «ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Αμαρτωλέ απέθανε** ο λυτρωτής στο σταυρό, αίμα Του έχυσε για σε στου Γολγοθά το σταυρό. Κράζει πικρά **«Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί»**, «Πάτερ μου μ' εγκατέλειψες, το πρόσωπό Σου απέστρεψες».
2. **Πάνω στο ξύλο κρέμεται**, ο Ιησούς στο Γολγοθά, τρέχει το αίμα Του για σε, με κεντημένη την πλευρά. Ο ήλιος σκοτίζεται, στο θέαμα καλύπτεται, θυσία είν' ο λυτρωτής, πηγή αιώνιας ζωής.
3. **Τις αμαρτίες σου βαστά**, με αγωνία στο σταυρό, πικρό ποτήριο κρατά, για σένα τον αμαρτωλό. Σεισμός επήλθε εις τη γη κι εσχίσθησαν πέτρες εκεί, φύλακες κράζουν **«αληθώς, ήταν του Θεού Υιός»**.
4. **Είπε Αυτός «τετέλεσται»**, με αγωνία στο σταυρό, έκλινε και εξέπνευσε, τους εχθρούς Του συγχωρών. Τότε υψώσας οφθαλμούς ανήγγειλε στους ουρανούς, ότι το έργο του Θεού εξετελέσθη επί σταυρού.

1113. ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ

“Near The Cross” 1869

Μουσική: W.H.DOANE - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ
 CD «ΨΑΛΜΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Β» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
 CD 02 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 2

1. **Στο σταυρό εκεί ψηλά** είναι κάποια βρύση, ξεδιψά κάθε θνητό που θα την αγγίσει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο σταυρός, ο σταυρός, δόξα και τιμή μου,
 είναι φως και οδηγός μέσα στη ζωή μου.

2. **Στο σταυρό θα καρτερώ**, με χαρά και ελπίδα
 ώσπου να ξεκουραστώ στη γλυκιά πατρίδα.

1114. ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Το δικό μου σταυρό κουβαλούσες,**
Τα δικά μου καρφιά Συ φορούσες,
(έγινες για μένα αμαρτία,
στα μάτια μου Πατέρα μια θυσία). 2

ΕΠΩΔΟΣ

Λόγια της αγάπης μου δεν βρίσκω,
την καρδιά μου να Σ' ανοίξω,
(πόνεσες πολύ Χριστέ μου,
πέθανες για μένα Κύριέ μου). 2

2. **Σαν ληστή Σε καρφώσαν στο ξύλο,**
και Σ' ενέπαιζαν όλοι τριγύρω,
(νερό ζήτησες Χριστέ μου,
χολή Σου δώσαν Θεέ μου). 2
3. **Όταν είδα το αίμα Σου τρέχει,**
και το βλέμμα Σου εμένα να προσέχει
(απόφαση πήρα στη ζωή μου,
να ζω για Σένα λυτρωτή μου). 2

1115. ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΗ» - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗΣ, 2018

Πιο πάνω απ' όλα, Συ βασιλιάς,
αιώνια λάμπη ο θρόνος Σου σκορπά,
σχέδια σοφά, άγια αγαθά, στη ζωή μας εκτελείς πιστά.

Πιο πάνω απ' όλα, Συ κυβερνάς,
κάθε εξουσία στα χέρια Σου κρατάς,
δόξα, τιμές, ουράνιας χαράς, πρόθυμα τάδωσες σε μάς.

Στο σταυρό, στον τάφο τον ψυχρό,
ο άγιος για τον αμαρτωλό,
ρόδο αγνό, στη λάσπη πως κυλάς
κι αυτό γιατί, από κάθε τι, **πιο πάνω μ' αγαπάς.**

1116. ΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ, ΠΟΙΟΝ;

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. **Ο ουρανός σκοτείνιασε** κι η Γη συνεταράχθη
γιατί εκεί στο Γολγοθά, σταύρωσαν την αγάπη.
Άνομα πρόσωπα –σκληρά-, φώναζαν όλα δυνατά:
«Στον Γολγοθά, στον Γολγοθά, χαρίστε μας τον Βαραββά».
2. **Τι να Τον κάνω τον Χριστό;**
«Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν!»
Δεν βρίσκω ενοχή σ' Αυτόν;
«Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν!»
Στεφάνι μ' άκανθα σκληρή, του φόρεσε στην κεφαλή,
Τον βγάζει έξω στην αυλή: **“ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ”**
3. **Πιλάτε πρόσεξε καλά**, αν είσαι με τον Καίσαρα,
ο Ισραήλ έχει Θεόν, «Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν!»
Φέρτε λεκάνη να πλυθώ, αθώς είμαι από το αίμα αυτό,
και χωρίς άλλο να σκεφτεί, παράδωσε να σταυρωθεί.
4. **Με το πρώτο το καρφί**, το αίμα έτρεξε στη γη,
δεν ήταν αίμα αμαρτωλού, ήταν το αίμα του Χριστού.
Πολλοί κορόιδευαν Αυτόν, «Σώσον –του λέγαν- Σ'εαυτόν»
Κι άλλοι Του φώναζαν ξανά «Κατέβα κάτω βασιλιά!»

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιον; Ποιον; Ποιον σταυρώσαν ποιον;
Ποιον; Ποιον; Τον Ιησού Χριστό!!!

ΜΕΡΟΣ Β΄

5. **Γιατί σκοτείνιασε ο ουρανός** κι η Γη συνεταράχθη,
την ώρα που στο Γολγοθά, σταύρωναν την αγάπη;
Γιατί τόσα υπέφερε χωρίς να αμαρτήσει;
Γιατί τόσα υπέμεινε, δίχως να αντιλογήσει;

6. **Όλοι μας ενομίσαμε**, Αυτόν τραυματισμένον
έτσι όλοι Τον είδαμε γυμνό και πονεμένον.
Δεν εγνωρίσαμε Αυτόν ότι ήτανε η αγάπη
κι ότι αυτή υπέφερε στο Γολγοθά τα πάθη.
7. **Κι όταν Αυτός εφώναξε** «τελείωσα Πατέρα»,
τότε το καταπέτασμα εσχίσθη, πέρα ως πέρα.
Χάθηκαν τα εμπόδια, έφυγε η αμαρτία,
Αυτή που μας εμπόδιζε στην επικοινωνία.
8. **Γι' αυτό εβγήκαν κι οι νεκροί**, έξω από τα μνημεία
για να μιλήσουν σε μας, να δώσουν μαρτυρία.
Γι' αυτό σκοτείνιασε ο ουρανός κι η Γη συνεταράχθη,
η αμαρτία πέθανε, ενίκησε η ΑΓΑΠΗ.

1117. ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ, ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1978
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1. **"Τετέλεσται", είπε ο Κύριος,**
και έτρεξε αίμα πολύτιμο,
μόνο για μας στο Γολγοθά,
για να μπορούμε κι εμείς τώρα να πούμε.....
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Ναι τέλειωσε και για μας, αμήν!
Νικήθηκε ο Σατανάς στ' αλήθεια,
θάνατος πια δεν μπορεί να μας αγγίξει
κι άλλοι θαρθούν στον Χριστό πούχει νικήσει.
2. **"Τετέλεσται", πριν τόσα χρόνια,**
το φώναξε ο Κύριός μας, και έγειρε και πέθανε,
για να μπορούμε κι εμείς τώρα να πούμε.....
 3. **"Τετέλεσται" και ανεστήθη,**
τις μάχες μας για να κερδίζει
και έδωσε αιώνια ζωή,
για να μπορούμε κι εμείς τώρα να πούμε.....

1118. ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09» - ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ, ΕΑΕΠ 2000

1. Στην αγάπη μου έπεσε η παγωνιά

και στα μάτια μου η σκοτεινιά,
σαν γονάτισα στον σταυρωμένο μπροστά,
άγιο φως έλαμψε στην καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

*Στο σταυρό, στο σταυρό, ένα βλέμμα γλυκό,
κι η καρδιά μου πλημύρισε φως, άγιο φως.*

Σαν γονάτισα στον σταυρωμένο μπροστά,
άγιο φως έλαμψε στην καρδιά.

2. Ω τι βλέμμα γλυκό, μπαίνει μες την ψυχή,

έχει ελπίδα, αγάπη, στοργή,
ζωντανεύει νεκρούς, δίνει φως στους τυφλούς
ανασταίνει καρδιά και ψυχή.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

*Στο σταυρό, στο σταυρό, ένα βλέμμα γλυκό,
κι η καρδιά μου πλημύρισε φως, άγιο φως.*

Ω τι βλέμμα γλυκό, μπαίνει μες την ψυχή,
μ' ανασταίνει, μου δίνει ζωή.

3. Δεν θα πάψω ποτέ, να ελπίζω σε Σε,

ω Χριστέ μου, άγιε Θεέ,
κι αν ποτέ κουραστώ απ' τα βάρη της γης,
Ιησού, μην ξεχάσεις ναρθείς.

ΕΠΩΔΟΣ Γ΄

*Στο σταυρό, στο σταυρό, ένα βλέμμα γλυκό,
κι η καρδιά μου πλημύρισε φως, άγιο φως!*

Κι αν ποτέ κουραστώ απ' τα βάρη της γης,
Ιησού, μην ξεχάσεις ναρθείς.

1119. ΑΤΕΝΙΣΕ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ. ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΡΑΖΕΙ /ΕΑΕΠ,1994

1. Ατένισε εκεί στο σταυρό

και δεξ τον σωτήρα τον Ιησού Χριστό,
 ανέβηκε πάνω στο σκληρό σταυρό
 να σωθείς εσύ κι εγώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα σ' Αυτόν, σ' Αυτόν που μ' αγάπησε!
 Δόξα σ' Αυτόν, σ' Αυτόν που με λύτρωσε!
 Δόξα, τιμή στον μόνο σωτήρα, αμήν.

2. Ατένισε στο Γολγοθά

και δεξ Ποιον κρεμάσαν στα σκληρά καρφιά,
 η αγάπη Τον έστειλε πάνω στο σταυρό
 να σωθείς εσύ κι εγώ.

3. Ω ψάλτε και σεις στο Θεό,

ψάλτε, δοξάστε τον δημιουργό
 η αγάπη Τον έστειλε πάνω στο σταυρό
 να σωθείς εσύ κι εγώ.

1120. ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

CD 02 «Η ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Στο σταυρό Σου Χριστέ, την ειρήνη μου βρήκα,
 μέσα απ' το αίμα Σου Αμνέ, μέσα στ' άγια μπήκα.
 Στη γλυκιά παρουσία, να προσφέρω θυσία,
 το τραγούδι μου νέο, της καρδιάς μου η λατρεία. (2)

Με ύμνο πνευματικό, νέο τραγούδι της χαράς,
 περνάω τις πύλες για να μπω, μες τις αυλές Σου.
 Μέσα στ' άγια και με τα χέρια μου ψηλά,
 νέο τραγούδι να Σου πω, να Σε λατρεύσω.

Θα σταθώ μ' ανοιχτή την καρδιά,
 θα σταθώ με δοξολογία,
 μπροστά Σου Θεέ της σωτηρίας μου,
 να Σου προσφέρω ευχαριστία.

1121. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 08 /ΕΑΕΠ» - ΤΩΡΑ ΨΑΛΛΩ ΣΕ ΣΕ /ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

1. Ποιος είν' Αυτός, που στέκει επάνω,

σ' αυτό το λόφο το γυμνό,

τα χέρια Του είναι καρφωμένα, πάνω σ' ένα σκληρό σταυρό.

Το πρόσωπο Του ματωμένο, μα και το σώμα Του γυμνό

και απ' την πλευρά τη λογχισμένη, το αίμα τρέχει και νερό.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Είν' η θυσία του Πατέρα, είναι ο άμωμος Αμνός,

είν' η αλήθεια της αγάπης, είναι ο Ιησούς Χριστός,

είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιησούς Χριστός.

2. Ποιος είναι Αυτός, που είν' στον τάφο,

κι έξω στρατιώτες Τον φρουρούν,

κι οι μυροφόρες οι γυναίκες, πριν να χαράξει ξεκινούν.

Βρίσκουν τον τάφο ανοιγμένο κι ο Ιησούς δεν είναι εκεί,

τα ρούχα Του είναι διπλωμένα, κι άγγελιοι στέκονται εκεί.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Μα τι ζητάτε για να βρείτε, το ζώντα μέσα στους νεκρούς;

Δεν είν' εδώ, αλλ' ανεστήθη, τώρα θα ζει στους ουρανούς,

τώρα θα ζει στους ουρανούς, τώρα θα ζει στους ουρανούς.

1122. ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, 1997

CD 06 «ΜΕ ΒΡΗΚΕΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & LENIA ΑΒΕΡΚΙΟΥ

1. Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας,

μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες.

Ήταν η ώρα που την γράψανε οι προφήτες

και με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται! (2)

Βλέπω τον Κύριο μου να σκύβει με αγωνία,

στην προσευχή να τρέχει ο ιδρώτας σαν το αίμα.

Είναι η ώρα που θα δώσει την ψυχή Του

για να πεθάνει στη θέση των δικών Του.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Σαν το αρνί που το πηγαίνουν στη σφαγή,
έτσι Τον πιάσανε, Τον δέσανε,
Τον σκίσαν, τον δικό μου λυτρωτή.
Σαν το αρνί, ναι που δεν έχει τι να πει
και δεν μπορεί να αντισταθεί, *γιατί ήτανε γραμμένο!*

2. Βλέπω τον Κύριό μου να Τον παραδίδουν

στην εξουσία των αρχόντων να Τον φέρνουν.
Ακούω μαστίγια άγρια να Τον μαστιγώνουν
και η σάρκα του Ιησού να σκίζει από τις πέτρες.

Φωνάζουν τώρα όλοι που τον εμισήσαν
"Σταύρωσον, σταύρωσον, ναι πρέπει να πεθάνει!"
Η εξουσία παρασέρνεται απ' το πλήθος
και βγαίνει απόφαση "είναι άξιος θανάτου!"

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Σαν το αρνί, ναι που δεν έχει τι να πει,
έτσι Τον πιάσανε, Τον δέσανε,
Τον σκίσαν, τον δικό μου λυτρωτή.
Σαν το αρνί, ναι που δεν έχει τι να πει
και δεν μπορεί να αντισταθεί, *γιατί ήτανε γραμμένο!*

3. Τώρα Τον βλέπω, που Του μπηγουνε στα χέρια

τα σκουριασμένα τα καρφιά της τιμωρίας
και ο Κύριος μου, που πριν λίγο μου μιλούσε,
να τώρα κρέμεται μονάχος ματωμένος.

Τρέχει το αίμα από τα χέρια και τα πόδια
και εγώ να μην μπορώ να κάνω τίποτα.
Ήρθε η ώρα που τα βιβλία συμφώνησαν,
πως έπρεπε να καρφωθεί, *γιατί ήτανε γραμμένο.*

ΕΠΩΔΟΣ Γ'

Μα το Αρνί, που δόθηκε να καρφωθεί,
πήρε τη θέση σου και πλήρωσε το χρέος σου
για να σωθείς εσύ,
Μα το Αρνί, που είναι η ίδια η ζωή,
έπρεπε να αναστηθεί, *γιατί ήτανε γραμμένο.*

1123. ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

Την πρώτη φορά που αντίκρισα Εσένα,
Χριστέ μου ήσουν σ' ένα ξύλινο σταυρό,
μ' ανοιχτή αγκαλιά και τα χεριά απλωμένα,
μ' ένα Σου βλέμμα μου 'λεγες: «Σ' αγαπώ!»

- **Κάθε φορά που προσπαθώ,** να δω τι ήτανε αυτό,
που μ' άγγιξε τόσο βαθιά μες την καρδιά
κι' όλο το είναι μου άλλαξε, θυμάμαι ξανά.

Την πρώτη φορά, που αντίκρισα Εσένα,
Χριστέ μου ήσουν σ' ένα ξύλινο σταυρό,
μ' ανοιχτή αγκαλιά και τα χεριά απλωμένα,
μ' ένα Σου βλέμμα μου 'λεγες: «Σ' αγαπώ!»

- **Πολλοί ρωτούν, μα δεν μπορούν,**
να καταλάβουν τι είναι αυτό που έγινε,
και ξαφνικά από τυφλός,
τα μάτια ανοίξαν της καρδιάς και είδα το φως.

Την πρώτη φορά, που αντίκρισα Εσένα,
Χριστέ μου ήσουν σ' ένα ξύλινο σταυρό,
μ' ανοιχτή αγκαλιά και τα χεριά απλωμένα,
μ' ένα Σου βλέμμα μου 'λεγες: «Σ' αγαπώ!»

- **Κύριε με αγάπησες, στον Άδη κατέβηκες,**
μα τον θάνατο νίκησες και αναστήθηκες.
Και τώρα κάθε φορά, που αντικρίζω Εσένα,
Χριστέ δεν είσαι σ' ένα ξύλινο σταυρό.
Μ' ανοιχτή αγκαλιά και τα χεριά απλωμένα
περιμένω Εσένα, το δικό Σου ερχομό.

«Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός.....» (Α' Κορινθίους Ε/5:7)

1124. ΕΙΠΕ «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ»

“I ‘Ve Just Seen Jesus”

Μουσική: DAVID PHELPS - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Είπε «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ», το πνεύμα Του παράδωσε,
καθώς πέθανε εκεί στο σταυρό,
και καθώς τέλειωσε, η καρδιά μου έλιωσε,
μες τις βροντές και μες το σεισμό.
Πόσο πόνεσα
σαν αντίκρισα του τάφου Του την τελευταία σκηνή.
Μα θυμήθηκα
πως μου είχε πει, την Τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Είδα τον Ιησού αναστημένο, είδα τον Ιησού δοξασμένο
κι η παρουσία Του, μού έδωσε ζωή.
Ο Κύριός μου είχε αναστηθεί,
ελπίδας άγγελμα, αιώνια χαρά!
Είδα τον Ιησού κι η ζωή μου έχει αλλάξει πια.

Με πονεμένη καρδιά, τον τάφο πλησίασα

κι είδα η πέτρα δεν ήταν μπροστά.
Μια γλυκιά φωνή μου είπε:
«Δεν είναι εκεί, ο Ιησούς έχει αναστηθεί».

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Είδα τον Ιησού αναστημένο, είδα τον Ιησού δοξασμένο
κι η παρουσία Του, μού έδωσε ζωή.
Ο Κύριός μου είχε αναστηθεί,
ελπίδας άγγελμα, αιώνια χαρά!
Είδα τον Ιησού, είδα τον Ιησού, είδα τον Ιησού.
και η ζωή μου άλλαξε, με ελπίδα γέμισε!
Είδα τον Ιησού κι η ζωή μου έχει αλλάξει πια!
Είδα τον Ιησού.....

1125. ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΥΓΗ

"Lamb Of God"

Μουσική - Στίχοι: TWILA PARIS - Ελλην. στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ**Χωρίς φωνή, χωρίς κραυγή,**

προσφέρθηκες για τη σφαγή,
σαν πρόβατο που καρτερεί, καθώς του παίρνουν τη ζωή.
Σταυρώθηκες στο Γολγοθά, κρεμάστηκες απ' τα καρφιά,
η αγάπη Σου μ' αγκάλιασε, το αίμα Σου με λύτρωσε.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Ιησού, Γιε του Θεού, θυσιάστηκες Αμνέ Θεού!
Ω βασιλιά του ουρανού, Ιησού Χριστέ Αμνέ Θεού!

Απ' τον σταυρό στον ουρανό,

είσαι στο θρόνο τον λαμπρό,
θυσία δόθηκες για με, ω Ιησού, Θεού Αμνέ.

1126. ΠΟΡΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥΜουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ**Είσαι άγιος Θεός κι έγινες Χριστέ το φως**

για να φέρεις στους ανθρώπους σωτηρία,
όμως στη Γεθσημανή του Ιούδα το φιλί,
Σε παρέδωσε στ' ανθρώπινα θηρία.

Στου Πιλάτου την αυλή Σ' οδήγησαν την αυγή

κι όλοι φώναζαν με μίσος «σταυρωθήτω»,
Σε κτυπούσαν, μα Εσύ, έλεγες με την ψυχή
«τ' άγιο θέλημά Σου Πάτερ, γεννηθήτω».

Στο σταυρό του Γολγοθά, σαν ληστή και σαν φονιά

Σε σταυρώσαν Ιησού μου οι εχθροί Σου,
ξίδι Σου 'δωσαν να πιεις και χολή να δροσιστείς
και Σου κέντησαν με λόγχη το κορμί Σου.

Καταιγίδες και σεισμοί συγκλονίσανε τη γη,

το «τετέλεσται» σαν είπες Κύριέ μου
κι όσοι Σε χλευάζαν χθες, γραμματείς κι υποκριτές
ήσουν φώναζαν Υιός Θεού, Χριστέ μου.

Μα, κι αν έγινες νεκρός, της ψυχής Σου ο εχθρός
 δεν Σε κράτησε στου τάφου το σκοτάδι,
 ο αιώνιος Θεός σαν Πατέρας στοργικός
 Σε ανέστησε Χριστέ μου από τον Άδη.

1127. ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

“I Heard About An Old - Old Story”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989

CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Άκουσα κάποια ιστορία, για μια θυσία τραγική,
 πώς Κάποιος πέθανε για μένα, για νάχω εγώ νέα ζωή.
 Ω, τι θυσία! Ω, τι θυσία!

Συνάντησα τον λυτρωτή μου, σε μια κοιλάδα μοναξιάς,
 μου έφερε μες τη ζωή μου, αγάπη, ειρήνη και χαρά.
 Και Τον δοξάζω, ναι Τον δοξάζω.

Η παρουσία Του μαζί μου, θα είναι για παντοτινά,
 είναι προστάτης κι οδηγός μου, αναστημένος, ζωντανός.
 Σωτήρας και φίλος, Χριστός και Κύριος.

1128. ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ

Μουσική: ΑΡΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ - Στίχοι: ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

- Ήταν η ώρα προσευχής** στον Κήπο της Γεθημανής
 η αγωνία κάλυψε τον χώρο της ψυχής,
 τα δάκρυά Σου πότισαν το χώμα της καρδιάς μας,
 άνθος αγάπης φύτρωσε, ελπίδας και ευωδιά μας.

ΕΠΩΔΟΣ

Απ' τον Ιούδα έμελλε Χριστέ να προδοθείς
 διπλή σφραγίδα, φιλί θανάτου και ζωής.
 Εσύ μας έδωσες φιλί ζωής και αθανασίας,
 σφράγισες με το αίμα Σου, έγγραφο σωτηρίας.

- Μέσα στις θλίψης τη σκιά**, οι μαθητές κοιμούνται,
 τρίτη φορά τους ξύπνησες, το γεγονός να δούνε.
 Όχλος ήρθε μαινόμενος, μαζί μ' αρχιερείς,
 Αμνέ να Σε συλλάβουνε, σαν να 'σουν αληστής.

1129. ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΣΤΑΛΑΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Ύμνοι ΕΑΕΠ Νίκαιας, 2023

Αίμα που σταλάζει, αγάπη που φωνάζει: «Ελάτε σε Μένα, να σας ξεκουράσω, να σας ξεδιψάσω, να πλύνω με αίμα». Χέρια τρυπημένα, αγκάθια φορεμένα, σε Σένα Χριστέ μας.

Μα όταν προσέλθουμε στο Γολγοθά,

Εσύ μας δίνεις ιμάτια λευκά,
αναστημένε, ζωντανέ λυτρωτή μας

Και αυτό που λάμπει στην κεφαλή Σου,

είναι στεφάνι της δόξας χρυσό
και η φωνή σου «*ως υδάτων πολλών*».

Είσαι αγάπη Ιησού Λυτρωτή

είσαι η Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή,
δοξασμένε Ιησού βασιλέα.

1130. ΘΑ ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
CD «ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ» - Ερμηνεία: ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

1. **Κι αν θαμπώνουν τα μάτια μου**

στις πηγές των δακρύων,
κι αν υψώνονται κύματα, σαν βουνά μανιασμένα
θα ελπίζω σε Σένα, θα ελπίζω σε Σένα.

Κι αν σκοτάδι απλώνεται,

κι όλο πέφτει τριγύρω,
της αγάπης τα λούλουδα, ξεψυχούν μαραμένα,
θα ελπίζω σε Σένα, θα ελπίζω σε Σένα.

ΕΠΩΔΟΣ

Ποιος μπορεί της αγάπης Σου
να μου κλέψει το μύρο;
Τον αιμάτινο στέφανο, ποιος μπορεί να κρατήσει;
Σε κοιτάζουν τα μάτια μου στις οδύνης το ξύλο.
Ποιος μπορεί περισσότερο από Σε ν' αγαπήσει;
Από Σε ν' αγαπήσει;

2. Κι αν οι μπόρες κυκλώνουνε

το λευκό μου το σπίτι,
και ορμάνε οι χείμαρροι, σαν θεριά μανιασμένα
θα ελπίζω σε Σένα, θα ελπίζω σε Σένα.

Κι αν τ' αγρού το χρυσάνθεμο,

που τ' αγάπησα τόσο,
να λυγίζει τ' αντίκρισα, με τα μάτια θλιμμένα
θα ελπίζω σε Σένα, θα ελπίζω σε Σένα.

1131. ΕΙΠΑΝΕ ΠΩΣ ΟΛΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ

“My Treasure” by John Wesley

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995

CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. Είπανε πως όλα θα τελειώσουν

αρκεί να Τον καρφώσουν στον σταυρό,
τρία καρφιά, η λόγχη, το στεφάνι και θα 'σαν αρκετά.
Προσπάθησαν να Τον θανατώσουν
και γρήγορα στον τάφο Του να μπει,
τεράστια η πέτρα που θα σκέπαζε την ίδια τη ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Και τώρα αναστημένος και δοξασμένος ζει ο Χριστός!
Και τώρα αναστημένος και δοξασμένος ζει ο Χριστός!

2. Είπανε πως όλα θα τελειώσουν,

τώρα πια που έφυγε απ' τη γη,
αλλ' έστειλε το Πνεύμα Του το άγιο να μας καθοδηγεί.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Και του Αμνού η νύφη είναι ντυμένη
και περιμένει τον Ιησού.
Και του Αμνού η νύφη είναι ντυμένη
και περιμένει τον ερχομό.

3. Σύντομα έρχεται η ημέρα

που πάλι στα ουράνια θα φανεί,
ο Αμνός στη δόξα Του ντυμένος τη νύφη να δεχτεί.

1132. ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΖΕΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

«...Αλλά τώρα ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ο Χριστός απ' τους νεκρούς, ήταν ο πρώτος καρπός των πεθαμένων! Καθώς ο ΘΑΝΑΤΟΣ μπήκε στον κόσμο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, έτσι και η ΑΝΑΣΤΑΣΗ των νεκρών ήλθε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου» (Α' Κορινθ.ΙΕ/15:20-21)

1. Ξέρω ότι ζει ο Λυτρωτής μου!

Ξέρω ότι ζει, ο Χριστός!

Ξέρω ότι ζει και στη ζωή μου έχω πάντα φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ξέρω ότι ζει (2), ξέρω ότι ζει ο Χριστός.

Ξέρω ότι ζει (2) ξέρω ότι ζει κι έχω πάντα φως

«...Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γης» (Ιώβ ΙΘ/19:25)

2. Ξέρω ότι ζει, τώρα τον βλέπω!

Ξέρω ότι ζει, μ' οδηγεί!

Ξέρω ότι ζει, και εμπρός μου δίνει τη καινούρια γη.

«...Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» (Κολοσσαείς Γ/3:1-2)

3. Ξέρω ότι ζει μες στην καρδιά μου!

Ξέρω ότι ζει μόνον Αυτός!

Ξέρω ότι ζει κι όλη η ζωή μου θέλω να 'ναι Χριστός.

«...Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων» (Α' Κορινθίους ΙΕ/15:20)

1132α. ΘΕΛΩ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ (B:21)**"Bless His Holy Name"**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΤΖΙΜΗΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979

CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Θέλω Σε ευλογεί και πάντα τα εντός μου,
Κύριε Θεέ.

Είσαι θαυμαστός, Κύριος, Θεός,
άρχων του παντός, είσαι Κύριος. (2)

1133. ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΕ ΛΑΟΙ

“Chris Azuse”, 1874

Μουσική: ROBERT LOWRY - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Ευφράνθητε λαοί «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»**
υμνήσουμε Αυτόν, όλοι μαζί.

ΕΠΩΔΟΣ

Από της γης των νεκρών
ανεστήθη ο σωτήρ ημών,
θριαμβεύσας υπεράνω των εχθρών
κι αληθώς θα ζει μεθ' όλων των πιστών,
αληθώς, αληθώς, αλληλούια, αληθώς.

2. **Μάταια φύλαγαν**, Χριστού τον τάφο,
μάταια φύλαγαν, σώμα Αυτού.
3. **Ενδόξως έσπασε**, δεσμά του άδη,
ανέστη νικητής, ποία χαρά.
4. **Όλοι ας ψάλλουμε «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»**
παντού κηρύξουμε «Αυτός σωτήρ».

(B:9 /IA:34 /FA MAJ)

1134. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ

“He Is Lord”

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1982

Κύριος, Κύριος, αναστήθηκε και είναι Κύριος,
κι όλοι θα Τον δουν, κι όλοι θα το πουν:
«Πως είναι Κύριος»

Κύριος, Κύριος, αναστήθηκε και είναι Κύριος,
θα Τον σεβαστούν, κι όλοι θα το πουν:
«Ότι είναι Κύριος»

1135. ΑΚΟΥ ΤΡΙΓΥΡΩ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΤΩΧΙΔΟΥ

1. **Άκου τριγύρω καμπάνες**, γιορτάζουν «ανάσταση»,
ψάλλε μαζί τους καινούριο τραγούδι για λύτρωση.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Αυτός ζει, τώρα αντηχεί αγγελική φωνή,
παντού ας ακουστεί, τώρα ζει.

Χαρείτε κι εσείς που πονάτε, είναι Αυτός ζωντανός.
Φως και χαρά, τι ελπίδα!

Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ! Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ!
Αλληλούια - Αλληλούια - Αλληλούια!

2. **Κοίτα στη φύση**, τι θαύμα γεννιέται ολόγυρα,
δες, πως ανοίγουνε σπόροι στου ήλιου τη ζεστασιά

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Τι θαύμα, βγήκε απ' τον τάφο ο σωτήρας μου,
ενίκησ' Αυτός, δυνατός.

Τι μέρα λαμπρή, ξημερώνει για την κάθε ψυχή.

Φως και χαρά, τι ελπίδα!
Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ! Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ!
Αλληλούια - Αλληλούια - Αλληλούια!

3. **Θαρθεί η στιγμή**, που οι τάφοι θ' ανοίξουν
παντού στη Γη,
κι όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα δουν τον Χριστό κριτή.

ΕΠΩΔΟΣ Γ΄

Να φτάνει, γρήγορα μέσα στη νυχτιά
κι εγώ ποθώ να Τον δω ζωντανό.

Ενίκησε Αυτός του θανάτου την πικρή μοναξιά.

Φως και χαρά, τι ελπίδα!
Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ! Αλληλούια ΑΝΕΣΤΗ!
Αλληλούια - Αλληλούια - Αλληλούια!

(A:51 /ΙΔ:375 /SOL MAJ)

1136. ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΠΑΨΕ**“Thy Loving Kindness”**

Μουσική: MITCHELE - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

1. **Να ψάχνεις πάψε,** είν’ ο τάφος κενός,
να κλαις σταμάτα, είν’ Αυτός ζωντανός.
Χαράς αχτίδα, ζωής σφραγίδα,
άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο Χριστός.
2. **Να ψάχνεις πάψε,** είν’ ο κόκκος νεκρός,
να κλαις σταμάτα, είν’ ο στάχυς μεστός.
Χρυσό κλωνάρι, περίσσιο σάρι,
άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο καρπός.
3. **Να ψάχνεις πάψε,** σε ψάχνει Αυτός,
κοντά σου στέκει, σωτήρας Χριστός.
Δος Του το χέρι και θα σου φέρει
αναστημένη ζωή κι’ ουρανό.

1137. ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

CD 04 «ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ» - 1η εκτέλεση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Δοξάστε Αυτόν, αναστήθηκε,
γι’ αυτό υψώστε Αυτόν,
γιατί είναι άξιος Θεός. (2)

Ψάλτε ύμνους και σπάστε τις πύλες,
έχουμε αρχηγό μπροστά μας,
τον Ιησού, το δημιουργό μας,
Πατέρα μας και οδηγό.

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΨΩΘΕΙΤΕ,
εις το όνομα του Υιού του Θεού.
Λάβετε θέσεις μάχης,
η νίκη είναι με μας, η νίκη είναι με μας..
...αδελφοί!

(B:151 /Δ:58 /H:235 /IA:368)

1138. ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΣΩΤΗΡΑ

"He Lives"

Μουσική: Α.Η.ΑΚΚΛΕΥ - Στίχοι: Κ.Δ.Σ.

1. **Ακολουθώ σωτήρα, π' ανέστη εκ νεκρών**
και τώρα ζει ενδόξως εκεί στον ουρανό.
Την εύσπλαχνό Του χείρα, βλέπω να μ' οδηγεί,
το Πνεύμα Του ακούω να μ' ομιλεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι ζει, ναι ζει, ο λυτρωτής μου ζει,
μου ομιλεί και μ' οδηγεί σε τούτη τη ζωή.
Ναι ζει, ναι ζει, και με παρηγορεί,
«Πώς, το γνωρίζω» με ρωτάς;
«Μες την ψυχή μου ζει».

2. **Ο λυτρωτής ανέστη, γνωρίζω ότι ζει,**
ότι κι αν πει ο κόσμος, σ' αυτό έχω πειστεί.
Τη χάρη Του τη βλέπω, ακούω τη φωνή,
Αυτός σε καθ' ανάγκη με βοηθεί.

1139. ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ**(Σαν φλόγα πάνω στο κερί)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

Σαν φλόγα πάνω στο κερί, σαν το κερί που λιώνει,
πέθανες κι έδωσες Χριστέ στη γη,
το φως Σου που λυτρώνει.

Απ' τη φωτιά του Γολγοθά στην παγωνιά του τάφου,
μονάχος άδειασες γουλιά, γουλιά,
την πίκρα του θανάτου.

Και όμως μιας άνοιξης αυγή, ανοίξανε τα ουράνια,
ΑΝΑΣΤΑΣΗ, της δόξας απαρχή, της νίκη τα στεφάνια.

(B:152 /H:308 /IA:358 /IB:314)

1140. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΖΕΙ**“Because He Lives”**Μουσική: GL. & WILL.J.GAITHER - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1976
CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ**1. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του για μένα**

πάνω στο σταυρό να καρφωθεί,
Τον έθαψαν, αλλά νίκησε τον τάφο
θριαμβευτής ανέστη, αιώνια τώρα ζει.

ΕΠΩΔΟΣ

Επειδή Αυτός ζει κι εγώ θα ζήσω,
επειδή Αυτός ζει, ζω και εγώ,
επειδή Αυτό κρατά στα χέρια Του το μέλλον,
γι' αυτό η ζωή αξίζει,
μόνον επειδή Αυτός ζει.

2. Σαν πρωτοδείς μικρούλι βρέφος,

νιώθεις χαρά αληθινή,
μα όταν σκεφτείς του κόσμου το χάος,
η μόνη ελπίδα είν' ο μέγας λυτρωτής.

3. Αυτή η ζωή είναι τόσο λίγη

και οι χαρές πιο λιγοστές,
κι όμως εγώ στον Χριστό ελπίζω,
γιατί ανέστη και παντοτινά θα ζει.

1141. ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Όταν το ίδιο Πνεύμα

που ανάστησε τον Χριστό κατοικεί μέσα μας,

όταν το ίδιο Πνεύμα

που ανάστησε τον Χριστό κατοικεί μέσα μας,
τότε Εκείνος θα αναστήσει μια μέρα όλους εμάς,
τότε Εκείνος θα αναστήσει τα θνητά σώματά μας.

1142. ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
CD 03 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ» - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ας δοξάσουμε τον Χριστό,
Ας δοξάσουμε τον Χριστό. (2)

Αναστήθηκε, αναστήθηκε

και για πάντα ζει Αυτός.

Ναι, αναστήθηκε, ναι αναστήθηκε,
ας δοξάσουμε, ζει για μας ο Χριστός.

(B:157)

1143. ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

«Lyra Davidica»

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Αναστήθηκ' ο Χριστός, αλληλούια,**
απαρχή νεκρών Αυτός, αλληλούια.
Πύλες άδη σύντριψε, αλληλούια,
θάνατο ενίκησε, αλληλούια.
2. **Σαν θυσία στο Θεό, αλληλούια,**
πέθανε κει στο σταυρό, αλληλούια.
Πάσχα μας είν' ο Χριστός, αλληλούια,
ας γιορτάσουμε λαμπρώς, αλληλούια.
3. **Θάνατε, πού (το) κέντρο σου, αλληλούια,**
άδη, πού η νίκη σου, αλληλούια.
Τους ενίκησ' ο Χριστός, αλληλούια,
χάρηκε ο ουρανός, αλληλούια.
4. **Ζει και πάλι ο Χριστός, αλληλούια,**
είναι της ζωής το φως, αλληλούια.
ας αγάλλεται η γη, αλληλούια,
και ας ψάλλουν ουρανοί, αλληλούια.

1144. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
 CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
 CDmp3 «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ» - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

1. **Σήμερα μέρα χαρωπή**, μέρα λαμπρής και νίκης
 οι ουρανοί αγάλλονται, στα πέρατα της γης.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη,
 Χριστός ανέστη εκ νεκρών.
 Ο Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη,
 οι ουρανοί μιλούν γι' Αυτόν.

2. **Άγγελοι με λευκή στολή**, μας λένε το μαντάτο:
 «Δεν είναι εδώ –φωνάζουνε- ανέστη από τον τάφο».
3. **Γιατί ζητάς τον ζωντανό**, μες τους αποθαμένους;
 Έλα και συ στον Ιησού, που είναι αναστημένος!!!
4. **Ένδοξο είναι θαυμαστό**, το δώρο του Θεού μας,
 να μας λυτρώνει πάντοτε, το αίμα του Χριστού μας.
5. **Μ' αυτό ελυτρωθήκαμε**, κι αυτό μας καθαρίζει
 γι' αυτό χαρείτε αδέλφια μου, σήμερα το αξίζει.

1145. ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 CD 01 «ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ» - Ερμηνεία: ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ

Τα ουράνια αναγγέλλουν τη δοξασμένη Του ανάσταση
 με τη λαμπρότητά Του, ποιος μπορεί να συγκριθεί.

**Αιώνιος βασιλιάς, ο άγιος Αμνός,
 στο θρόνο Του μπροστά, λατρεύω, προσκυνώ.**

Θα διακηρύξω τον δοξασμένο άμωμο Αμνό,
 που θυσιάστηκε τη δικαιοσύνη Του για να ντυθώ.

**Συ είσαι ο βασιλιάς, ο αιώνιος Αμνός,
 Έρχομαι με χαρά Εσένα προσκυνώ.**

1146. ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ και ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αναστήθηκε και είναι βασιλιάς,

αναστήθηκε και είναι Κύριος,

στο σκοτάδι έλαμψε φως και στη θλίψη ήρθε χαρά.

Αναστήθηκε, αναστήθηκε, αναστήθηκε και είναι ζωντανός,

αναστήθηκε, γιορτάζει ο ουρανός,

αναστήθηκε, συντρίφτηκε ο εχθρός.

Ο Χριστός μας ζει, Αυτός μας οδηγεί,

για να ζήσουμε αναστημένη ζωή, μια αναστημένη ζωή.

ΕΠΩΔΟΣ (Είναι ο Χριστός)**Είν' ο Χριστός,** Αυτός που ζει μες την καρδιά μου,

είν' ο Χριστός, Αυτός που αγγίζει την ψυχή μου,

είν' ο Χριστός, Αυτός που αλλάζει τη ζωή μου,

είν' ο Χριστός, ο Κύριός μου, που πάντα ακολουθώ,

ο Κύριός μου, που πάντα ακολουθώ.

Κι αν βρεθώ ΜΟΝΟΣ σε τρικυμίες,δυσκολίες κι ανησυχίες, **θα σταθώ!** ...Είναι Κύριος.**Κι όταν ΦΟΒΟΙ με τριγυρίζουν,**αμφιβολίες με βασανίζουν, **θα νικώ!** ...Είναι Κύριος.**Κι όταν ο ΕΧΘΡΟΣ με πειράζει,**η αμαρτία με δελεάζει, **"οχι" θα πω!** ...Είναι Κύριος.**Κι όταν ο ΘΕΟΣ με ελέγχει,**σαν παιδί Του με εκπαιδεύει, **"αμήν" θα πω!** ...Είναι Κύριος.

«Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπον, ούτω και δι' ανθρώπον η ανάστασις των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ» (Α' Κορινθίους ΙΕ/15:820-22)

1147. ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΩ

“Rise Again”

Μουσική - Στίχοι: DALLAS HOLM - Ελλην. στίχοι: ΔΗΜ. ΤΖΙΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- **Βάλτε μου στα χέρια καρφιά,**
πολύ πονώ, μα δεν μιλώ,
και στη δίψα χολή πικρή, δώστε να γευτώ.
Ναι θ' αναστηθώ, τίποτα δεν με κρατάει εδώ!
Ναι θ' αναστηθώ, τίποτα δεν με κρατάει νεκρό!
- **Και εσάς που με εμπαίζετε,**
σας αγαπώ, για σας πονώ,
τι κι αν με βασανίζετε, τι κι αν πονώ, θ' αναστηθώ
Ναι θ' αναστηθώ, θα νικήσω και τον θάνατο!
Θα αναστηθώ, τίποτα δεν με κρατάει νεκρό!
- **Βάλτε με στον τάφο βαθιά,**
σφραγίστε τον με πέτρα βαριά,
μα θάρθει η στιγμή που Εγώ, θριαμβευτής θ' αναστηθώ.
Ναι θα ξαναρθώ βασιλιάς και Κύριος του παντός!
Ναι θα ξαναρθώ για να πάρω κάθε μου πιστό!

1148. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΖΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ

“Jesus Is Alive”

Μουσική: RON KENOLY – Ελληνικοί στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1990
CD Ε6 «ΒΡΑΧΕ ΑΙΩΝΙΕ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Αλληλούια, ζει ο Ιησούς,

νίκησε το θάνατο και αιώνια θα ζει,
κύλισε την πέτρα, τώρα ζει, τώρα ζει!

Είναι το Άλφα και το Ωμέγα, το τέλος κι η αρχή,
έγινε θυσία για να ζήσω εγώ και εσύ,
ελπίδα λυτρωμένων, τώρα ζει, τώρα ζει.

Αλληλούια, ο Ιησούς μας ζει!

1149. ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μουσική: ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 CD «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», 2011 - 1η εκτέλεση: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 CD «ΕΓΩ, ΕΣΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ιησούς Χριστός ανέστη από τον τάφο

και οι εχθροί Του ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΚΑΝ!

Ο Ιησούς Χριστός ανέστη από τον τάφο

και οι εχθροί Του ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΚΑΝ!

Με ντέφια, σάλπιγγες, αυλούς, ψαλτήρια, χορδές,

με του Δαβίδ τους ψαλμούς και με παιάνων ωδές,

υψώστε, υψώστε το άγιο όνομά Του,

που στο σταυρό κατάργησε το κράτος του θανάτου.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια! (2)

(A:91 /SOL MAJ)

1150. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Μουσική: WILLIAM GAITHER - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979
 1η εκτέλεση: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
 CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»
 Ερμηνεία - Φωνητικά: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

**Με βρήκε, ω με βρήκε, με γλύτωσε απ' το γκρεμό,
 την ψυχή μου γέμισε και μέσα στο φως τώρα ζω!**

{ Με βρήκε ο θαυμαστός Σωτήρας! }

- Είν' Αυτός ΝΙΚΗΤΗΣ,**
 του θανάτου νικητής είν' ο Χριστός
 και ζωής πηγή, αντηχεί στη γη,
 της νίκης η κραυγή.
- Είν' Αυτός ΔΥΝΑΤΟΣ,**
 δυνατός και θαυμαστός είν' ο Χριστός
 μια γλυκιά αυγή, ήρθε με στοργή
 και μου 'δωσε ζωή.
- Είν' Αυτός ΖΩΝΤΑΝΟΣ,**
 αλληλούια ζωντανός είν' ο Χριστός
 στην καρδιά μου ζει κι ουρανού ζωή,
 χαιρόμαστε μαζί.

(B:160 /Γ:143 /Η:178 /Θ:65)

1151. ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΣΑΛΠΙΓΞ

"The Roll"

Α' Θεσσαλονικείς Δ/4:13-17 - Α' Κορινθίους ΙΕ/15:51-56

Μουσική: JAMES M.BLACK (1840-1910) - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Όταν του Χριστού η σάλπιγξ**, θα ηχήσει τρομερά και η μέρα θ' ανατέλλει η λαμπρά.
Όταν άγγελοι συνάγουν τους πιστούς στον ουρανό, θέλω νάμαι και εγώ με τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι εκεί ποθώ να είμαι, ναι εκεί ποθώ να είμαι,
ναι εκεί ποθώ να είμαι, αιωνίως χαίρων και δοξολογών.

2. **Με αγίους και αγγέλους** και φωνή μελωδική,
ο σωτήρας θα φανεί σαν αστραπή.
Τότε, όταν θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της Γης,
«μήπως άραγε, θρηνήσω και εγώ;»
3. **Οι θανόντες «εν Κυρίω»**, όλοι θα αναστηθούν,
οι δε ζώντες «εν νεφέλαις» θ' αρπαχθούν.
Ο κατάλογος των ζώντων, όταν μέλει ν' ανοιχθεί,
τ' όνομά μου τότε, ναι, θ' αναγνωσθεί.
4. **Εις του ουρανού τη δόξα**, στην αστείρευτη χαρά,
στο σωτήρα μας θα ψάλλουμε φαιδρά.
Της ζωής μας το ταξίδι, θε να λήξει «εν αρπαγή»
και ο Άδης «εσαεί» θα νικηθεί. («εσαεί» = πάντοτε)

1152. ΦΕΥΓΩ ΚΙ ΕΓΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Φεύγω κι εγώ μ' όλους αυτούς,
φεύγω με την ανάσταση την πρώτη,
φεύγω κι εγώ κι αρπάζομαι,
φεύγω τον Κύριο να δω.

Απ' την ανατολή, κι από τη δύση

φεύγουν απ' το βορρά, φεύγουνε κι απ' το νότο,
να συναντήσουν τον Χριστό εις τον αέρα με καρπό.

1153. ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ

“Il Silenzio”

Μουσική: ROSSO-BREZZA - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1972

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD «ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

- **Χαρά μας προσμένει εκεί,**
όπου ο Χριστός με τους αγγέλους κατοικεί
και περιμένουν τους αγίους απ' τη Γη.
Η τελευταία η σάλπιγγα ηχεί
και οι νεκροί του Κυρίου άφθαρτοι
ακούν τη φωνή που αντηχεί
και με τους ζώντες αδελφούς ανέρχονται,
στο μεσουράνημα με δόξα έρχονται
Να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό
τον λυτρωτή τους και πάντων αρχηγό.
- **Ενώ εις την Γη τη σκοτεινή,**
στεναχωρία των εθνών και πειρασμοί,
ηχεί η θάλασσα, τaráσσονται οι λαοί.
Μα εκεί, στα μισά του ουρανού,
ο γάμος του Νυμφίου εκπληρώνεται
και των πιστών η δόξα φανερώνεται.
Εύγε μακάριοι, δούλοι αληθινοί,
ήρθε η ώρα να ζήσουμε μαζί. (2)

1154. ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Ησαΐας Μ/40:31

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Οι προσμένοντες τον Κύριο
ανακτούν δυνάμεις νέας,
με πτερύγας, σαν αετοί θα πετάξουν
Θα βαδίσουν και θα τρέξουν,
αλλά δεν θα πτοηθούν,
διδαχή προσμονής δώσε μου.
Θα βαδίσουν και θα τρέξουν,
αλλά δεν θα πτοηθούν,
διδαχή, Κύριε, δώσε μου.

(A:3 /IA:198 /RE MIN)

1155. ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ**“Sing Hallelujah To The Lord”**Μουσική: LINDA STASSEN & BENJAMIN - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1982
CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- **Μαράν αθά, μαράν αθά**, έρχεται ο Κύριος ξανά να παραλάβει την εκκλησία, που δεν θα έχει σχίσματα.
- **Γαλήνη έχω στην ψυχή**, γιατί με έσωσες Εσύ, όταν πλαγιάζω κι όταν κοιμάμαι, η παρουσία Σου είν' εκεί.
- **Ψάλλω γιατί είναι άξιος**, για μένα πέθανε Αυτός, να μ' αγοράσει ο Ιησούς μας, από αιώνιο χαμό.
- **Μαράν αθά, μαράν αθά**, έρχεται ο Κύριος ξανά να παραλάβει την εκκλησία, έρχεται ο Κύριος ξανά.

1156. ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣΜουσική - Στίχοι: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1972
CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

1. **Στο μέσον της νυκτός**, φωνές ακούγονται λάμπουν στον ουρανό, λαμπάδες που δεν σβήνονται. Ηχούν μελωδικές των αρχαγγέλων σάλπιγγες, οι πόρτες πια ανοιχτές, για των αγίων τις στρατιές, για των αγίων τις στρατιές!!!
2. **Παρθένες φρόνιμες**, γεμάτος είν' ο ουρανός με λάδι στην ψυχή, γιατί αγαπήσαν τον Χριστό. Οι δίκαιοι αγνοί, πώς λάμπουν στο στερέωμα, ντυμένοι βύσσινο, αγίων το δικαίωμα, αγίων το δικαίωμα!!!
3. **Μην χάνεις τον καιρό**, τώρα που είσαι δω στη γη, και αποφάσισε να ζήσεις για τον λυτρωτή. Κι όταν εμφανιστεί με όλους τους αγίους Του, θ' αναπαυθείς και εσύ, στη δόξα του Κυρίου Σου, στη δόξα του Κυρίου σου!!!

(ΙΔ:383)

1157. ΜΕ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

- 1. Με φαιδρότητα και με χαρά πολλή,**
ατενίζουμε στον ουρανό,
ο σωτήρας έρχετ' επί νεφελών
για τη λύτρωση «πάντων ημών»

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχεται ο Χριστός, πλησιάζει η δόξα ημών,
όλοι τώρα άγρυπνοι ας μείνουμε,
θ' αρπαχτούμε πλησίον σ' Αυτόν.

- 2. Με εγρήγορση, χαρά και προσευχή,**
με αγάπη, με Πνεύμα Χριστού,
έτοιμοι ας είμαστε κάθε στιγμή,
ναι θα ζούμε μαζί μετ' Αυτού.
- 3. Των αιώνων ατελεύτητη ζωή,**
βασιλεία με δόξες Θεού,
δώρο μας θα είναι διά του Χριστού,
πληρωμένο με αίμα Αυτού.

(Δ:95 /Ε:70 /Η:173)

1158. ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική: L.N.MORRIS - Στίχοι: ΑΓΓ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ», 1981 - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΚΑΒΑΚΑ

- 1. Έρχεται πάλι ο Κύριος, ω τι γλυκιά χαρά,**
έρχεται ένδοξος βασιλιάς, ω, νάταν τώρα δα.
Τη ΝΥΜΦΗ Του την εκλεκτή
θα παραλάβει από τη γη
απ' τα φθαρτά κι εφήμερα, ω νάταν σήμερα.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα, πως χαίρεται η καρδιά,
δόξα, δόξα στο μέγα βασιλιά,
δόξα, δόξα, θείος συναγερμός,
αλληλούια, έρχεται ο Χριστός.

2. Η εξουσία του Σατανά, ναι, θα καταργηθεί,
θα λείψει ο πόνος και το κακό, νάταν η ώρ' αυτή.
Θα ξαναδώ αγαπητά πρόσωπα,
που φύγαν πιο μπροστά
ω, τι θα δουν τα μάτια μου την ώρα του ερχομού.
3. Έρχεται πάλι ο Κύριος, μα θα μας βρει πιστούς,
πάνω στης πίστεως τη σκοπιά,
σαν άγρυπνους φρουρούς;
Βλέπω σημεία πια πολλά, της παρουσίας Του απτά,
να, και χαράζει η αυγή, ο Κύριος θαρθεί.

1159. ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΗ Η ΩΡΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

«ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ στον Κύριο και Αυτός θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. ΑΝΑΘΕΣΕ στον Κύριο τον δρόμο σου και έλπιζε σ' Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει. ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ στον Κύριο και πρόσμενέ Τον... » (αφήγηση)

- **Είναι κρυφή η ώρα της επιστροφής Του,**
μόνον ο Πατέρας, ούτε καν ο Γιος
σε ποια ώρα, σε ποιο χρόνο θα ανοίξουν οι ουρανοί
Κι' αυτό που χρόνια προφητεύθηκε
«νάρθει ο Ιησούς ξανά στη Γη»
θάνατι μια πραγματικότητα, θα σχισθούν οι ουρανοί.
Κι' αυτό που χρόνια προφητεύθηκε
«νάρθει ο Ιησούς ξανά στη Γη»
θάνατι μια πραγματικότητα, θα σχισθούν οι ουρανοί.
- **Θάρθουν οι άγγελοι να μας παραλάβουν,**
ο Ιησούς, ο «ήλιος» θαρθεί εδώ στη Γη,
για να φέρει την ειρήνη που χρόνια έχει χαθεί.
Κι' αυτό που χρόνια προφητεύθηκε
«νάρθει ο Ιησούς ξανά στη Γη»
θάνατι μια πραγματικότητα, θα σχισθούν οι ουρανοί.
Στη δευτέρα παρουσία Του θα θρηνήσουν οι λαοί
όμως μ' αυτούς που Τον επίστεψαν
θα βασιλεύσει εδώ στη Γη.

1160. ΘΑ ΑΡΠΑΧΤΟΥΜΕ ΕΚΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1996

CD 07 «ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ» - 1η εκτέλεση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Θα αρπαχτούμε εκεί, όσοι δεχθήκαμε Αυτόν,
τον Ιησού, κύριο, σωτήρα και οδηγό
και θα δοξάζουμε Αυτόν
με ύμνους και με χαρά,
γιατί μας λύτρωσε αιώνια

1. **Ζω μες στην άδεια τη χαρά της ζωής,**
με την ελπίδα σ' Αυτόν,
πως θα με βγάλει μέσα από το χαμό
μέσα απ' τον κόσμο αυτό.
2. **Θα τραγουδώ για τ' όνομά Σου,**
Ιησού, όσο θα είμαι εδώ
και με τα μάτια μου στραμμένα ψηλά
να μ' αγκαλιάσεις ξανά.

1161. ΕΛΑ, ΕΛΑ, ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, 1985

CD 03 «ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» - ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ

Έλα, έλα, έλα Κύριε, λέει η Νύμφη και το Πνεύμα,
έλα, έλα λέει η Νύμφη κα το Πνεύμα Σου, αμήν.
Απ' τον πόνο απάλλαξέ μας, του θανάτου το κεντρί,
απ' το φόβο και το δάκρυ, Κύριε λύτρωσέ μας Συ.

Έλα Συ να ξεχωρίσεις το σιτάρι το μεστό,
να φυλάξεις σ' αποθήκη, που 'ναι εις τον ουρανόν.
Αγρυπνούμε και ζητούμε, βγάλε μας απ' τη φωτιά
κι απ' του πειρασμού την ώρα, σώσε όλα τα παιδιά.

Έλα, έλα Κύριε, έλα, λαχταρώ να Σε γνωρίσω
όπως Συ μ' έχει γνωρίσει, όταν ήρθα στο σταυρό.
Τώρα βλέπω από καθρέπτη κι ότι βλέπω είν' θαμπό,
μα σαν έρθεις θα Σε είδω, πρόσωπο προς πρόσωπο.

1162. ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ
 CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 03» - ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 1990

- 1. Βαδίζουμε για την Ιερουσαλήμ**
 του ουρανού τη νέα Ιερουσαλήμ.
 Αυτή είν' η άγια πόλη του Χριστού,
 χτισμένη για τα τέκνα του Θεού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ειρήνη και χαρά πολλή, αγάπη αληθινή,
 θα έχουμε στη νέα Ιερουσαλήμ.

- 2. Με νέο σώμα θα βρεθούμε εκεί**
 και θα πετάξουμε σαν αετοί.
 Αιώνια θα ζήσουμε μ' Αυτόν,
 τον μέγα και σωτήρα μας Χριστό.
- 3. Το σκηνωμά μας βρίσκεται στη γη,**
 μα η καρδιά μας τον ουρανό ποθεί.
 Ποθεί να φθάσει στην Ιερουσαλήμ,
 στου ουρανού τη νέα Ιερουσαλήμ.

1163. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Φεύγουν οι μέρες κι η ζωή,** σκοπό έχει τη δύση,
 έρχεται, νάτην η στιγμή, που κάθε φως θα σβήσει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Κύριος μας έρχεται και η μορφή Του φαίνεται!
 Ελθέ, ω Κύριέ μας! Ω, μην αργείς Χριστέ μας.

- 2. Σαν σε ρυάκι η ζωή,** μέσα στη γη κυλάει,
 μα κάποτε στη θάλασσα στο τέρμα θα μας πάει.
- 3. Ναι περιμένω Αυτόν ναρθεί,** στα ύψη να με πάρει,
 και κει στη δόξα Του η ζωή να λούζεται στη χάρη.

1164. ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 03» - ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ /ΕΑΕΠ,1990

Με την εσχάτη σάλπιγγα

οι νεκροί θ' αναστηθούν,
 οι ζώντες θα μεταμορφωθούν.
 Οι του Χριστού θ' αρπαχτούμε
 θα συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα.
 Οι του Χριστού θ' αρπαχτούμε
 θα συναντηθούμε με τον Κύριο
 στις νεφέλες εις τον αέρα.

Τότε η νύμφη θα χαρεί στον ουρανό

με το νυμφίο της Χριστό. (2)
 Θα δώσω αγάπη και χαρά
 και θα ευφράνω την καρδιά,
 για νάχετε χαρά, χαρά,
 χαρά, χαρά και μια ζωή αιώνια. (2)
Λέγει ο Κύριος, λέγει ο Κύριος.....

1165. ΑΣ ΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

Ας αγρυπνούμε αδελφοί, ο ερχομός Του είναι κοντά,
 ας αγρυπνούμε αδελφοί, ο ερχομός Του είναι κοντά.
 Το έργο Του θα τελειώσουμε με ζήλο και ενότητα,
 το έργο Του θα τελειώσουμε με ζήλο και ενότητα,
 κι αν μας κυκλώνουν πειρασμοί, εμείς θα μένουμε πιστοί,
 κι αν μας κυκλώνουν πειρασμοί, εμείς θα μένουμε πιστοί!

Άγιος είναι ο Ιησούς, άγια κι η εκκλησία Του,

άγιος είναι ο Ιησούς, άγια κι η εκκλησία Του!
 Μεσ τη χάρη Του θα ζω, τ' όνομά Του πάντα θα ευλογώ,
 θα υψώνω, θα δοξάζω τον Θεό της δόξης π' αγαπώ,
 θα υψώνω, θα δοξάζω τον Θεό της δόξης π' αγαπώ!

Έκανε μεγαλεία, έδειξε τη δόξα Του σε με,

Τον υψώνω, Τον δοξάζω, ο Κύριός μου μ' έσωσε!
 Τον υψώνω, Τον δοξάζω, ο Κύριός μου μ' έσωσε! (2)

1166. ΣΑΝ ΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Μουσική: ROBIN MARK - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

Σαν τον καιρό του Ηλία,
κηρύττεις τα λόγια Θεού!
Σαν του Μωυσή τις ημέρες,
πάλι ρίχνεις το φως στους λαούς!
Κι αν κρίσιμες μέρες περνάμε,
με πείνα, αρρώστια, λιμό,
φωνή μες την έρημο είσαι
και λες «...**δεχτείτε λαοί τον Χριστό**».

Με σάλπισμα απ' τον ουρανό,
έρχεται λαμπρός, Κύριος ο Χριστός,
με μια φωνή, ας ψάλλουν οι πιστοί,
γιατί θα λυτρωθούν απ' την οργή.

1167. ΦΙΛΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Φίλε έρχετ' ο Χριστός, πρόσεξε, πρόσεξε,**
τελειώνει ο καιρός, πρόσεξε, πρόσεξε.
Ο Χριστός θα κατεβεί, να μας πάρει απ' την γη,
στ' ουρανού την απλωσιά, βιάσου πριν είναι αργά.
- 2. Ζούμε μέσα στη φθορά, πρόσεξε, πρόσεξε,**
σ' αγαπά, γι' αυτό αργεί, πρόσεξε, πρόσεξε.
Μη σκεφτείς πως δεν θαρθεί, πρόσεξε, πρόσεξε,
σ' αγαπά, γι' αυτό αργεί, πρόσεξε, πρόσεξε.
- 3. Το 'πε κι είν' αληθινό, πρόσεξε, πρόσεξε,**
θα Τον δεις και θα Τον δω, πρόσεξε, πρόσεξε.
Φίλε μη αδιαφορείς, πρόσεξε, πρόσεξε,
είναι κρίμα να χαθείς, πρόσεξε, πρόσεξε.

1168. ΨΑΛΤΕ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μουσική: DAVID RUIS - Στίχοι: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
 CD «ΡΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ» - ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 2003

Ψάλτε γιορτινό τραγούδι χαράς

με μια φωνή, ο Νυμφίος θάρθει με δόξα πολλή.
 Ω ναι, θ' ανοιχθούν οι ουρανοί!
 Ω ναι, θα Τον δουν οι πιστοί.

Σύρτε το χορό όλοι οι πιστοί, με μια ψυχή,

γιατί φθάνει ο καιρός, που θάρθει ο Χριστός.
 Ω ναι, θάρθει να νυμφευθεί! Ω ναι, Νύμφη αγνή!

Σε χρυσούς δρόμους η εκκλησία

κι ο Χριστός θα χορεύουν μαζί,
 απ' όλους τους λαούς και έθνη,
 πιστοί στο χορό του Αμνού.

1169. ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
 Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
 CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- 1. Πλησιάζει η ώρα, φθάνει η στιγμή,**
 μακριά να φύγω απ' αυτή τη Γη,
 της ώρας τα λεπτά, περνάνε βιαστικά,
 κι ο Χριστός θαρθεί τόσο ξαφνικά.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Έχω ετοιμαστεί για ουράνια γιορτή,
 για δείπνο γιορτινό, δόξα στο Θεό.
 Εκείνος θα με πάρει στον ουρανό,
 θα ζήσω εκεί και πάντα θα Τον υμνώ.

- 2. Έλα και συ τώρα να φύγουμε μαζί,**
 ετοιμάσου τώρα είναι η στιγμή,
 σαν κλέφτης τη νυχτιά θάρθει ξαφνικά,
 τότε θ' αρπαγεί όποιος Τον δεχτεί.

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Έχει ετοιμαστεί μια ουράνια γιορτή,
 δείπνο γιορτινό για μας στον ουρανό,
 με τον Ιησού μας πάντοτε εκεί,
 αιώνια θα ζήσουμε οι πιστοί.

1170. ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΟΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ**"Shalom, Jerusalem"**

Μουσική - Αγγλικοί Στίχοι: PAUL WILBUR

Απόδοση - Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- **Μέσα απ' όλους τους λαούς**, διάλεξες Εσύ,
 έθνος άγιο, εκλεκτό, βασίλειο από ιερείς!

Στράτευμα ανίκητο, η εκκλησία Σου!
 Εύχαρις ως η Θερσά, η άγια **ΝΥΜΦΗ** Σου!

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Σαλόμ, σαλόμ Ιερουσαλήμ, ΠΟΛΗ του Θεού,
 όταν ο Ιησούς Χριστός θαρθεί, θα φανεί η δόξα Σου!

- **Ποια είναι αυτή που φαίνεται**, σαν ήλιος λαμπρή,
 σαν σελήνη όμορφη, προβάλλει ως η αυγή;

Άωμη περιστερά, πολυαγαπητή,
 έλα ο **ΝΥΜΦΙΟΣ** Σου, εσένα καρτερεί!

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Σαλόμ, σαλόμ Ιερουσαλήμ, **ΝΥΜΦΗ** του Χριστού,
 όταν ο Ιησούς Χριστός θαρθεί, θα φανεί η δόξα Σου!

- **Θ' αρπαχτούμ' από τη γη**, εν ριπή οφθαλμού,
 θα εισέλθουμε πια ένδοξοι, μες τη δόξα Σου!

Πόνος, θλίψη, δάκρυα, θα εξαλειφθούν,
 άγγελοι ένδοξοι και άγιοι, πανήγυρη θα ζουν!

ΕΠΩΔΟΣ Γ΄

Νικήθηκε ο κατήγορος, ρίφθηκε στη Γη
 με αίμα του Αμνού τον νίκησαν και τη μαρτυρία τους.

1171. ΟΤΑΝ Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΦΩΝΑΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ, 1992

1. **Όταν η σάλπιγγα φωνάζει,** σ' όλη τη γη θα ακουστεί ο Ιησούς μας θα συνάξει τους εκλεκτούς Του από τη γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλοι μαζί με μια φωνή θα ψάλλουμε το «ωσαννά»!

Ωσαννά, ωσαννά στο μεγάλο βασιλιά μας!

Ωσαννά, ωσαννά εις το μόνο νικητή!

Ωσαννά, ωσαννά ήρθε φως μες τη ζωή μας!

Ωσαννά, ωσαννά στο μεγάλο βασιλιά!

2. **Όταν η σάλπιγγα σημάνει,** τότε και ζώντες και νεκροί, όσοι είναι στου Χριστού τη στάνη θα αρπαχθούμε όλοι μαζί.
3. **Όταν η σάλπιγγα ηχήσει,** η νύμφη του Χριστού θα βγει τον Κύριο να συναντήσει, για μια αιώνια ζωή.

1172. ΑΝΟΙΞΤΕ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / πηγή Youtube: Soldier of Jesus

Ανοι... ανοίξτε οι ουρανοί

αγγέλοι υμνήστε τον Λυτρωτή.

Ετοιμάστε θερμή υποδοχή,

απόψε θα δούμε τον μέγα Λυτρωτή!

***Αδέλφια, σηκώστε τα χέρια σας ψηλά,
ανοίξτε την πόρτα της καρδιάς σας. (2)*****Υψώστε το βλέμμα στον ουρανό ψηλά,**

ζητήστε τον Κύριο να έρθει ανάμεσά μας.

Και να, ουρανός ανοίγει δοξάστε τον Θεό,

απόψε θα δούμε Πατέρα ισχυρό!

***Αδέλφια, σηκώστε τα χέρια σας ψηλά,
ανοίξτε την πόρτα της καρδιάς σας. (2)***

1173. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχεται ο Κύριος μ' όλη Του τη δόξα,
για να μας αρπάξει ψηλά στον ουρανό.
Έρχεται ο Κύριος πλησιάζει η ώρα,
που θα ζούμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό,
ψηλά στον ουρανό, μαζί με τον Θεό.

- 1. Τότε κάθε θλίψη και πόνος θα χαθεί**
κι ότι μου έχει λείψει, εκεί θα εκπληρωθεί.
Το ξέρω θάχω νίκη, εδώ σ' αυτή τη γη,
όμως η καρδιά μου ζητά κι όλο ποθεί,
το πρόσωπο Του μια μέρα να δει.
- 2. Κι ότι με πληγώνει θα μείνει εδώ στη γη,**
κάθε μου απορία, το ξέρω θα λυθεί.
Η δοκιμασία δεν φτάνει μέχρι εκεί,
πόσο η καρδιά μου ζητά κι όλο ποθεί,
το πρόσωπο Του μια μέρα να δει.

1174. ΠΝΕΥΜΑ και ΝΥΜΦΗ

Μουσική: ΒΙΚΤΩΡ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD E8 «ΑΙΝΟΣ» - Ερμηνεία: ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ιησού είσαι αγαπητός, είσαι ο Νυμφίος ο λαμπρός,
είσαι Σου το ρόδο του Σαρών, ο βασιλιάς της δόξας της Σιών.
Η νύμφη περιμένει εκστατική, για 'κείνη τη θαυμάσια στιγμή,
που οι σάλπιγγες θα ηχήσουνε μαζί,
θα αντιλαλήσουνε παντού στη γη.

Τη γλυκιά Σου οπτασία περιμένει η εκκλησία,
μέχρι τότε μας γεμίζεις με προσδοκία και χαρά.
Η θερμή Σου παρουσία μας κρατάει συντροφιά,
Πνεύμα και νύμφη λένε: «Έλα βασιλιά».

1175. ΣΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΘΑ ΄ΡΘΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ
 Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
 Κανάλι YouTube: **Nicos Doritis**

1. **Στο μεσουράνημα θα ἴρθεις με εξουσία και ισχύ,**
 για να μας πάρεις Ιησούς μου όλους με την αρπαγή,
 και μες τη δόξα τ' ουρανού η άγια Νύμφη του Αμνού
 θα Σε λατρεύει και τον αίνο θα Σου δίδει Ιησού.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα Σε δοξάζουμε και θα Σου ψάλλουμε
 με τους αγγέλους Σου, το «αλληλούια - ωσαννά»!
 Θα Σε δοξάζουμε και θα Σου ψάλλουμε,
 ουράνιε Κύριέ Μου στον άγιο θρόνο Σου μπροστά!

2. **Αμήν, ναι έρχου Ιησού μες τις νεφέλες τ' ουρανού,**
 να πάρεις ένδοξα τη Νύμφη Σου μες την αγκάλη Σου
 και όταν έρθει η στιγμή και πάλι θα ἴρθουμε μαζί,
 να βασιλεύσουμε για πάντα Ιησού στη «νέα γη».

1176. ΘΑ΄ ΡΘΕΙ ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ

Μουσική - Στίχοι: IRACHEL BOSKEY – Ελλην. στίχοι: ΘΕΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

1. **Θα ἴρθει ένα πρωινό που θα βρεθώ**
 μες στη δόξα του Θεού που αγαπώ,
 με αγίους Του και αγγέλους το όνομά Του να υμνώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλού.... αλληλούια! Αλληλού....αλληλούια! (2)

2. **Θα ηχήσει η σάλπιγγα η τρομερή,**
 διάταγμα και αρχαγγέλου φωνή,
 θα κατέβει ο Ιησούς μας να αρπάξει τη Νύμφη Αυτού.
3. **Οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν**
 κι όλοι εμείς που μένουμε, μαζί με αυτούς
 θα αρπαχθούμε εις τον αέρα «εν ριπή οφθαλμού».

4. **Σώμα δόξης άφθαρτο θα μας δοθεί**
και θα λάμπουν σαν τον ήλιο οι δίκαιοι,
μέσα μας θα κατασκηνώσει για πάντα ο Λυτρωτής.

1177. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΓΑΜΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ
CD 03 «Ο ΓΑΜΟΣ» - 1η εκτέλεση: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

1. **Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος,**
η νύμφη στη Γη κι ο γαμπρός είν' ουράνιος,
η εκκλησία με στο νυφικό της,
προσμένει ναρθεί ο γαμπρός της.

Αν και το σώμα της ήταν κομμάτια,
ενώθηκε για τ' ουρανού τα παλάτια,
το νυφικό της στολίζει σαν στέμμα,
των μαρτύρων της το άγιο αίμα.

ΕΠΩΔΟΣ

«Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός»,
η νύμφη Του ψάλλει με χάρη
και μέσα απ' τα σύννεφα, να ξεπροβάλλει
ο Κύριος για να την πάρει.

2. **Κι όσοι κρατάνε το φως το λυχνάρι,**
προσμένοντας τον Ιησού να τους πάρει,
θα τους γεμίζει μες το σκοτάδι
το χρίσμα που είναι το λάδι.

Σταλμένο από Κείνον το Πνεύμα πηγαίνει,
που εδώ και χρόνια με τη νύμφη μένει,
και της μαθαίνει πως αγάπη γι' Αυτόν,
είναι η αγάπη όλων των αδελφών.

3. **Και να που ο γαμπρός ξανά θα δακρύσει,**
σαν την εκκλησία Του γλυκοφιλήσει,
γιατί ο έρωτάς Του για μας έχει φτάσει
ως την κόλαση να το φωνάξει.....

1178. ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ**“Christians Arise” (Εγερθείτε οι Λυτρωμένοι)**

Μουσική: PHILIP WEBB - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1994

CD Ε5 «ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Ντυμένος μες στη δόξα Του ο βασιλιάς του ουρανού**
στέκεται ψηλά μέσα στα σύννεφα,
έχει φωνή σαν πολλά νερά, σαν χιόνια ολόλευκα μαλλιά,
σαν ήλιο πρόσωπο και μάτια από φωτιά!
Είν' ο Αμνός που πέθανε για μένα, ο Ιησούς Χριστός,
του Θεού ο Γιος, γεμάτος δόξα.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ω εγερθείτε όλοι οι λυτρωμένοι εσείς,
μπροστά σας στέκεται με δόξα ο λυτρωτής!
Ω εγερθείτε όλοι οι λυτρωμένοι εσείς,
και ας προσκυνήσουμε τη μεγαλιότητα του Ιησού Χριστού.

- 2. Είμαστε οι κληρονόμοι Του, το όνομά Του λάβαμε**
και μες τις φλέβες μας τρέχει το αίμα Του,
τα πάντα είναι δυνατά, γιατί Εκείνος πολεμά,
είμασε υπερνικητές στο πλάι Του.
Τίνος η αγάπη λευτερώνει και σκλαβώνει,
είν' ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είν' ο σωτήρας.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ω εγερθείτε όλοι οι λυτρωμένοι εσείς,
μπροστά σας στέκεται με δόξα ο λυτρωτής!
Ω εγερθείτε όλοι οι λυτρωμένοι εσείς,
και ας προσκυνήσουμε τη μεγαλιότητα του Ιησού,
Γιου του Θεού. δοξάσατε το βασιλιά του ουρανού.

1179. Η ΦΥΣΗ ΟΛΗ ΣΤΕΝΑΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ

CD «ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - Ενορχήστρωση: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- Η φύση όλη στενάζει και κοιλοπονάει,**
φέρε τους υιούς Σου κράζει,
φέρε τους υιούς Σου κράζει,
για να ανθίσω, να καρποφορήσω.

- **Η φύση κλαίει, πονάει και αναστενάζει,**
έλα Θεέ να κατοικήσεις, έλα Θεέ να κατοικήσεις
τους υιούς σου να αναγεννήσεις.
- **Παραδομένη στο έλεος του ανθρώπου,**
εκδικείται το χαμό της, εκδικείται το χαμό της,
κι ανταποδίνει για τον σπάραγμό της.
- **Με μια ελπίδα σβήνει η ζωή της,**
πως θαρθείς να κατοικήσεις,
πως θαρθείς να κατοικήσεις,
με τους υιούς Σου να την αναστήσεις.

1180. ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / Άλμπουμ «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ», 1983

1. **Είναι αργά, πολύ αργά**
και πλησιάζει γρήγορα η ώρα,
κοιτάξτε καλά, πολύ καλά,
ιδού τα σημάδια που έρχονται τώρα.

ΕΠΩΔΟΣ
Είναι όπως τότε, που ο Νώε φώναζε:
Την αλήθεια λέω κόσμε, ΕΡΧΕΤΑΙ!
Δύο θάνατι στο σπίτι κι ένας θα αρπάζεται,
τον Χριστό να συναντήσει..
που έρχεται, που έρχεται! Που έρχεται, που έρχεται!
2. **Είναι πολλά, πάρα πολλά,**
τα ψέματα που ο κόσμος πιστεύει,
μα σταθερά και στα τυφλά
μες στη φωτιά της κόλασης βαίνει.
Μα την καρδιά, όσο και αν την κρύψουν βαθιά,
ο Θεός την γνωρίζει,
τον βασιλιά και τον άρχοντα
απ' τον πένητα Αυτός δεν ξεχωρίζει.
3. **Τώρα καλά, ακούστε καλά,**
ήρθε και για σας κι ο Χριστός σας προσμένει,
ρίξτε μια ματιά στο Γολγοθά,
κλάψτε σαν παιδιά, πια καιρός δεν μας μένει.

1181. ΙΗΣΟΥ ΙΗΣΟΥ ...ΥΨΩΘΗΚΕΣ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: DEBBIE KERNER RETTINO

Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Ιησού, Ιησού, Ιησού, Ιησού, Ιησού,
υψώθηκαν στους ουραμούς,
Κύριος πάντων στους ουραμούς!

Θα ξαναρθείς πάλι στη γη, πάλι, πάλι θα ξαναρθείς.
Αιώνια θα κυβερνάς Ιησού, Ιησού θα κυβερνάς!

Αλληλούια - αλληλούια! Αλληλούια - αλληλούια!

1182. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

"Hallelujaa My Jesus"

Μουσική - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΛΗ

Κανάλι YouTube: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ – ekxe.gr, 2023

- 1. Αλληλούια, αλληλούια Ιησού μου**
μ' ελευθέρωσες και μου 'δωσες χαρά,
Σε υψώνω, Σε δοξάζω βασιλιά μου,
της παρουσίας Σου μυρίζω τ' άρωμα.
*Αλληλούια, αλληλούια, τον εχθρό μου σύντριψα
με το αίμα, με το Πνεύμα τ' άγίο Σου λυτρωτά. (2)*
- 2. Αλληλούια, αλληλούια Ιησού μου**
ο άγιος Λόγος Σου θα εκτελεστεί,
την εκκλησία Σου Νύμφη θα στολίσεις
και μέσα της αιώνια θα κατοικείς.
*Θα μας αρπάξεις απ' τη γη,
τέλος η θλίψη, οι πειρασμοί,
τι χαρά μας περιμένει στην Άνω Ιερουσαλήμ. (2)*
- 3. Άγιος, άγιος είσαι ο Θεός μας,**
με τη χάρη Σου θα φθάσουμε εκεί,
ετοιμάζουμε τα "σκεύη" μας για Σένα,
"ελθέ" φωνάζει η Νύμφη Σου, ω μην αργείς.
*Αλληλούια βασιλιά, αλληλούια λυτρωτά,
είσαι η δόξα, η αλήθεια, η αγάπη η τέλεια. (2)*

1183. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 02 « ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ

1. **Έρχεται ο Χριστός**, έρχεται ο Χριστός,
κι όλοι μας Τον καρτερούμε,
κι όλοι μας Τον καρτερούμε,
έρχεται ξανά, έρχεται ξανά,
κι όλοι μας Τον καρτερούμε. (2)
2. **Δεν θα κλαίμε πια**, δεν θα κλαίμε πια,
δάκρυα δεν θα υπάρχουν,
δάκρυα δεν θα υπάρχουν,
γέλιο και χαρά, γέλιο και χαρά,
μόνο αυτά πια θα υπάρχουν. (2)
3. **Έρχεται ο Χριστός**, έρχεται ο Χριστός,
κι όταν όλοι θα Τον δούμε,
κι όταν όλοι θα Τον δούμε,
μ' όλη την καρδιά, μ' όλη την καρδιά,
όλοι μας θα Τον υμνούμε. (2)
4. **Δόξα σε Σένα Θεέ λυτρωτή μας**,
αλληλούια. (4)

1184. ΣΑΝ ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΑΜΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
LP «ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ

Σαν γοργό ποτάμι, φλόγα αναστημένη,
σαν άνεμος που τρέχει με ορμή,
μπήκες στη ζωή μου.

Κύριε η φωνή Σου, ακούγεται κοντά μας,
Κύριε ελπίδα ζωντανή,
φαίνεσαι μπροστά μας.

Θάρρεις σαν τον ήλιο, κι όλοι θα Σε δούνε,
κι αυτοί που Σε μισήσανε Χριστέ,
κι αυτοί που Σ' αγαπούνε.

1185. ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ
CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχεται, έρχεται, ο Ιησούς μας έρχεται,
έρχεται, έρχεται, ο βασιλιάς μας έρχεται.
Και θα πάω μαζί Του εκεί ψηλά
και θα ζω μ' Αυτόν αιώνια,
στην ουράνια βασιλεία της χαράς.

1. **ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ**, πως επλησίασε ο καιρός,
γι' αυτό και εγώ, θα Τον προσμένω τον Χριστό,
δεν θα αποκάμω και θα αγρυπνώ γι' Αυτόν.
2. **Η ΜΕΡΑ ΑΥΤΟΥ**, είναι κοντά, πολύ κοντά,
αγρύπνα και συ, γιατί ο Χριστός σε καρτερά,
μην αποκάμεις, αλλά πρόσμενε Αυτόν.
3. **ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ**, ο Κύριός μας ο Θεός,
είν' βασιλιάς, των βασιλιάδων ο Χριστός,
γι' αυτό δόξασε και πρόσμενε Αυτόν.

(B:166 /Γ:74 /H:167)

1186. ΕΡΧΕΤ' Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ

“Antioch”

Μουσική: GEORGE FREDERICK HANDEL (1685-1759)
Αγγλικοί στίχοι: ISAAC WATTS (1674-1748) - ΕΛΛ. στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ
CD 02 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 2

1. **Έρχετ' ο Κύριος ημών**, ας κάμει με σπουδή,
κάθε καρδιά εις Αυτόν,θερμήν υποδοχή!!!
2. **Λυτρώνει ναι ο Ιησούς**, ας ψάλλουν οι πιστοί,
μαζί με όλους τους πιστούς,ευφρόσυνη ωδή!!!
3. **Θλίψεις πικρές και στεναγμοί**, ας παύσουν εντελώς,
ο Κύριος μας ευλογεί,Αυτός πολυειδώς!!!
4. **Με χάρη και αλήθεια**, τον κόσμο διοικεί,
τη θαυμαστή αγάπη Του,το «παν» ας ανυμνεί!!!

1187. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ**“Glory, glory Hallelujah”**

Μουσική: JOHN W.STAFFE - Αγγλ.στίχοι: JULIA WARD HOWE (1819-1919)

Ελληνικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 12 - «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Τα μάτια μου αντικρίζουν** του Χριστού τον ερχομό και κριτή Τον βλέπω νάρχεται ξανά στον κόσμο αυτό. Το σπαθί γυμνό της κρίσης στο ένα χέρι Του κρατεί κι έχει η γη μας σαλευθεί

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα στο σωτήρα, είναι της ζωής η θύρα,
είναι της χαράς η πείρα, η αλήθεια και το φως.

2. **Τ' αυτιά μου ακούνε σάλπισμα** ψηλά απ' τον ουρανό και φτερούγισμα αγγέλων και φωνές χαράς πιστών. Τα πατήματά Του τώρα, αντηχούν πιο δυνατά, «έρχεται», μου λέν' κι αυτά.
3. **Ετοίμασε καρδιά στο λυτρωτή υποδοχή,** η θυσία του σταυρού Του, μου 'σβησε την ενοχή. Τώρα στ' ουρανού τη δόξα, λυτρωμένο με καλεί, στη χαρά και στη ζωή.

(Γ:238 /Η:175 /ΙΔ:389)

1188. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ

Μουσική - Στίχοι: Μ.ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ

1. **Προσδοκώμεν την πρωϊαν,**
ω υπέρλαμπρη αυγή,
όταν της νυκτός τα σκότη θάχουν ναι διαλυθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Προσδοκώμεν την πρωϊαν, ποθητή και μακαρία,
την δευτέρα παρουσίαν, του ενδόξου λυτρωτή.

2. **Καρτερούντες προσδοκώμεν,**
λυτρωτή μας, νικητή,
μυριάδων ηγεμόνα, φως, αλήθεια, ζωή.

1189. ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ

(ΙΔ:387)

Μουσική - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

1. **Έρχεται ώρα κι αυτή δεν είν' μακριά,**
που στα ουράνια θ' ανέβουμε ψηλά,
εκεί με τον Χριστό, σωτήρα θαυμαστό,
στη δόξα αιωνίως θα ζούμε με χαρά.
- **Ω ευτυχία.....**

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, προσκύνηση, λατρεία,
στον λυτρωτή μας Ιησού,
τιμή εις Αυτόν αιωνία,
διά το αίμα του σταυρού.

2. **Ας γρηγορούμε προσμένοντες Αυτόν,**
όλοι με αγάπη, με πνεύμα αδελφικό,
καθείς ας ευρεθεί, εκεί που 'χει ταχθεί,
πλησιάζει ο σωτήρας, θ' αφήσουμε τη γη.
- **Ω σωτηρία.....**
3. **Φρόνιμοι δούλοι με πίστη αληθή,**
ας ευρεθούμε όλοι με μια ψυχή,
ήρθε ο καιρός και έρχεται ο Χριστός,
μακάριος εκείνος που θα βρεθεί πιστός.
- **Ω ευτυχία.....**

1190. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987

1η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

1. **Ω αλληλούια, δόξα, έρχεται ο βασιλιάς,**
δικαιοσύνη να φέρει, τον κόσμο της χαράς,
να φέρει και την ειρήνη και εξουσία μαζί,
να κάνει –αλληλούια- να ψάλλει όλη η γη.
2. **Όλα τα έθνη θα φθάνουν στην Ιερουσαλήμ,**
να προσκυνούν τον Ιησού, να έχουν υποταγή,
στον Κύριο των κυρίων και βασιλιά αυτών,
στον άρχοντα του σύμπαντος, τον δυνατό Θεό.

3. **Γιατί εσύ να είσαι έξω απ' την ποίμνη Του,**
να χάσεις τα ουράνια, τη βασιλεία Του,
έλα στον Ιησού σου και τα αιτήματα
όλα της καρδιάς σου θα δώσει και τη σιγουριά.

1191. ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 13 /ΕΑΕΠ - «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»
CD «ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, Εκείνον ΥΜΝΗΣΑΤΕ» - Έκδ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, 2008

1. **Ο Κύριος εδώ στη γη, γι' αγάπη** εδίδασκε,
αγκάλιασε μικρά παιδιά και τούτα τα έδειχνε.

ΕΠΩΔΟΣ

Ξέρω πως θα έρθει ο Χριστός στη γη,
για να μας προσφέρει άφθονη ζωή.

2. **Οι λύκοι και τα πρόβατα,** θα βόσκουνε μαζί,
μπροστά τους θα τα οδηγεί ένα μικρό παιδί.
3. **Και τότε θα δοξάζουμε,** το όνομα του Θεού,
θα ψάλλουμε για τον Χριστό, πάνω στους ουραμούς.

1192. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, 1996

CD 07 «ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ» - 1η εκτέλεση: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχεται ο Χριστός, γέμισε με φως
κι αγάπη την καρδιά μας.

Έρχεται ο Χριστός «*εν πυρί φλογός*»
χαρά μες την καρδιά μας.

Μες στη δύσκολη ζωή, Ιησού είσαι εκεί,
αστέρι λαμπρό, στο δικό μας ουρανό, φωτεινό.
Σωτηρίας μας Θεός, της θυσίας ο Αμνός,
έγινες για μας «νέα γη» κληρονομιάς, χαράς.

Όταν άνεμοι φυσούν, στη ψυχής τον ουρανό,
τότε τρέχουμε σε Σε, φρούριό μας ισχυρό, αιώνιο.
Ύψωσέ με άγιε, για να Σε υποδεχθώ και εγώ να αρπαχθώ,
Ιησού μου, Σ' αγαπώ, Σ' ακολουθώ.

1193. ΛΑΟΙ ΔΟΞΑΣΤΕ

Μουσική: D.JANUS - Στίχοι: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

CD 04 «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑΡΘΕΙΣ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 4

1. **Λαοί δοξάστε, μια φωνή ακούστε,**
ο λυτρωτής μας έρχεται στη γη,
στρώστε με δάφνες όλους τους δρόμους,
τραγούδι νέο ας ακουστεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Χαρείτε όλοι, δοξάστε όλοι,
το βασιλιά μας των ουρανών,
με δόξα φθάνει Αυτός στεφανωμένος,
κριτής να γίνει όλων των λαών.

2. **Μες τη νεφέλη με αγγέλων πλήθος,**
ο Ιησούς μας έρχεται στη γη,
λαοί ξυπνήστε και γονατίστε
στον Κύριό μας και λυτρωτή.

1194. ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ελληνικοί στίχοι - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ekxe.gr

Ευλογητός εις τους αιώνες ο ερχόμενος.

Ευλογητός εις τους αιώνες ο ερχόμενος.

Ευλογητός ο ερχόμενος στο όνομα Αυτού.

Ευλογητός στο όνομα Κυρίου του Θεού.

ΕΠΩΔΟΣ

Αλληλούια! Ο Κύριος της δόξης έρχεται.

Αλληλούια! Ναι έρχου, Κύριε Ιησού!

Οι παίδες μες τους δρόμους ψάλλουν,

ψάλλουν «ωσαννά»,

και φοίνικες κρατούν στα χέρια, έρχεσαι ξανά,

με διαταγή, με αρχαγγέλου σάλπιγγα Εσύ,

υπόσχεσαι αιώνια ζωή κι άφθαρτη.

1195. ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
CD «ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

1. **Έρχεται στο άλογο επάνω,**
έρχεται με κρίση και φωτιά,
έρχονται κι οι άγιοι μαζί Του,
όλα είναι άσπρα και λαμπρά.

Σ' όλα τα σημεία, σεισμοί
που τρέμουνε τη γη,
πόλεμος και πείνα, όλο γύρω,
όλα λέγουν γρήγορα θαρθεί.

Η ανομία κυβερνά τα πάντα,
ο πλούσιος τα χρήματα κοιτά,
μοιχεία και ο κλέφτης στο σκοτάδι,
ο Ιησούς θα τους πιάσει **ξαφνικά.....**

ΕΠΩΔΟΣ

Έρχεται, έρχεται σε λίγο,
χτυπά στην πόρτα τώρα ο Χριστός!
Μα τι θα κάνεις φίλε με τον Ιησού,
που έχυσε το αίμα στο σταυρό;
Τι θα κάνεις φίλε με τον Ιησού,
ξαφνικά θάρθει πάλι εδώ!

2. **Ξαφνικά σε λίγο θα ακούσεις,**
σε λίγο θα ακούσεις τη φωνή,
ο ουρανός θα σκίσει μες τη μέση,
ο Ιησούς Χριστός πάλι θαρθεί.

Μα τι θα κάνεις φίλε με τον Ιησού,
θα είσαι έτοιμος για τον Χριστό,
ή θα σε βρει μέσα στο σκοτάδι,
χωρίς ζωή, αγάπη και σκοπό.

Έλα τώρα που έχεις ευκαιρία,
πίστεψε και μετάνιωσε,
πάρε τον Ιησού, τον σωτήρα,
τα σημεία δες και εξήγησε.....

1196. ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ Β/2:1,8,10-12, 7 (αφήγηση)

«Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των κοιλάδων.....

Μιλά η Νύμφη εκκλησία, η αγαπημένη του Νυμφίου Ιησού

.....Φωνή του αγαπητού μου Ιδού, Αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκιρτών επί τους λόφους. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ: "...Σηκώθητι, αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ· Διότι ιδού, ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διέβη, απήλθε· τα άνθη φαίνονται εν τη γή· ο καιρός του άσματος έφθασε, και η φωνή της τρυγόνας ηκούσθη εν τη γη ημών....."

Μιλά ο Νυμφίος Ιησούς στις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ

.....Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρητε, μηδέ **να ξυπνήσητε την ΑΓΑΠΗΝ Μου**, εωσού θελήση.... » (κείμενο Ν.Βάμβα)

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Την αγάπη Μου, την αγάπη Μου,
μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου.
Την αγάπη Μου, την αγάπη Μου,
μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου
έως ότου θελήσει, έως ότου θελήσει.

- 1. Νάτος έρχεται πηδών, ψηλά τους λόφους,**
λαμπρός Νυμφίος, στολισμένος, δυνατός.
Τα μάτια Του σαν φλόγα φωτιάς,
τα χέρια δυνατά σαν ανδρείος μαχητής.
Μιλάει με φωνή, που την φοβούνται,
στις κόρες της Ιερουσαλήμ.....

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Την αγάπη Μου, την αγάπη Μου,
μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου.
Την αγάπη Μου, την αγάπη Μου,
μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου
έως ότου θελήσει, έως ότου θελήσει.

2. **Νάτος έρχεται λαμπρός, ψηλά απ' τα νέφη,**
 ανοίγει τα χέρια Του μ' αγάπη περισσή.
 Καλεί τα παιδιά Του στο φως
 και η εκκλησία πετά μαζί Του εκεί.
 Μιλάει με φωνή γεμάτη χρίσμα,
στις κόρες της Ιερουσαλήμ.....

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Έλα Νύμφη Μου, έλα αγάπη Μου,
 το στολίδι Μου, η πνοή Μου.
 Έλα Νύμφη Μου, έλα αγάπη Μου,
 το στολίδι Μου, η πνοή Μου,
 στη λαμπρή αγκαλιά Μου,
 στη λαμπρή αγκαλιά Μου.....

Ναι, σε σηκώνω στα δυο Μου χέρια,
 στα δυο λευκά μου ματωμένα περιστέρια,
 για πάντα τώρα, θα ζούμε όλοι,
 αγαπημένοι στ' ουρανού το περιβόλι.....

Στη ζεστή αγκαλιά Μου, στη ζεστή αγκαλιά Μου
 στη λαμπρή αγκαλιά Μου, στη λαμπρή αγκαλιά Μου,
 στη λαμπρή αγκαλιά Μου, στη λαμπρή αγκαλιά Μου!

1197. ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΨΗΛΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05» - ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ /ΕΑΕΠ,1992

1. **Κοιτάξτε ψηλά, έρχεται ο Χριστός,**
 προσκυνήστε Τον, λατρέψτε Τον,
 ψάλτε σ' Αυτόν με καθαρή καρδιά,
 όλη η γη θα γονατίσει μπρος το βασιλιά.
2. **Κοιτάξτε ψηλά, έρχεται ο Χριστός,**
 τα σημεία μαρτυρούν γι' Αυτόν.
 θα κατεβεί στο μεσουράνημα,
 για να πάρει τους πιστούς στο θρόνο Του ψηλά.
3. **Κοιτάξτε ψηλά, έρχεται ο Χριστός,**
 Τον καρτερεί κάθε πιστός.
 Ψάλτε κι εσείς με καθαρή καρδιά,
 όλη η γη θα γονατίσει μπρος το βασιλιά.

1198. ΠΟΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ;

Μουσική: ΜΑΡΑΝΑΤΑ ΜUSIC - Απόδοση: ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
CD «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» - Συγκρότημα «ΜΑΘΗΤΕΣ», 1992

- 1. Ποιος θαρθεί να θερίσει τα σπαρτά;**
Ποιος θαρθεί για να μαζέψει τη σοδειά;
Ποιος θαρθεί φωτιά να βάλει στα άχυρα;
Το ξέρω το όνομα, είναι ΙΗΣΟΥΣ.

ΕΠΩΔΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ, είν' η δόξα του ουρανού!
ΙΗΣΟΥΣ, γιος ανθρώπου και Θεού!
ΙΗΣΟΥΣ, βασιλιάς μοναδικός!
ΙΗΣΟΥΣ, **το λιοντάρι κι ο αμνός!**

- 2. Ποιος θαρθεί να πατήσει το λινό;**
Ποιος θαρθεί κρασί να βγάλει κόκκινο;
Ποιος θαρθεί να κάνει εκδίκηση;
Το ξέρω το όνομα, είναι ΙΗΣΟΥΣ.
- 3. Ποιος θαρθεί με μάτια φλογερά;**
Ποιος θαρθεί με ουράνια στρατεύατα;
Ποιος θαρθεί με τις νεφέλες τ' ουρανού;
Το ξέρω το όνομα, είναι ΙΗΣΟΥΣ.

1199. ΝΑ' ΡΘΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
CD 01 «ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

«Δοξάστε τον Κύριο όλοι οι άγγελοί Του!

*Δοξάστε Τον όλες οι δυνάμεις Του! Δοξάστε Τον ήλιο και φεγγάρι!
Δοξάστε Τον όλα τα άστρα του φωτός! Δοξάστε Τον οι ουρανοί
των ουρανών και τα νερά που είναι πάνω από τους ουραμούς!
Ας δοξάζουν το όνομα του Κυρίου, επειδή Αυτός πρόσταξε και
χτίστηκαν! Κάθε πνοή ας δοξάζει τον Κύριο». (αφήγηση)*

Να 'ρθεις Σε περιμένουμε,
να 'ρθεις Σε περιμένουμε, Ιησού,
στη δεύτερή Σου παρουσία στη γη,
μαζί με τους αγίους Σου,
μαζί με τους αγγέλους Σου να 'ρθεις
για να συγκλονιστεί συθέμελα η γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Ἦρθ' ο καιρός, ἦρθ' ο καιρός
 π' ὅλοι οι πιστοὶ στον ουρανό να φύγουνε,
 τη δόξα Σου θα δούμε,
 πόσο θα εκπλαγούμε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ!

ΓΕΦΥΡΑ

Ἰησοῦ στη δεύτερή Σου παρουσία στη γη,
 να ῥθεις Σε περιμένουμε, να ῥθεις Σε περιμένουμε
 να ῥθεις Σε περιμένουμε, Χριστέ μας στη γη.

(B:354 /Γ:51 /H:370 /ΙΔ:293)

1200. Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ**“Deus Vobiscum - God Be With You”**

Μουσική: WILLIAM G.TOMER (1883-1896) - Στίχοι: Ν.ΒΑΡΔΑΚΑΣ

- 1. Ο Θεός ας είναι μεθ' ημών,**
 μέχρις να συναντηθώμεν,
 πάλιν να συνευφρανθώμεν,
 ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.

ΕΠΩΔΟΣ

Μεθ' ημών και υμών, ο της δόξης ηγεμών,
 ο καλός κηδεμών, ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.

- 2. Ο Θεός ας είναι μεθ' ημών,**
 με τις πτέρυγές Του σκέπτων,
 με το μάννα ημάς τρέφων,
 ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.
- 3. Ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.**
 όταν μας ταράπτουν πόνοι,
 θάρρος, δεν θα είσθε μόνοι,
 ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.
- 4. Ο Θεός ας είναι μεθ' ημών.**
 μέχρι εκείνης της ημέρας,
 όταν του Χριστού το κέρασ
 θα καλέσ' ημάς εις ουρανόν.

(B:210 /Γ:287 /Η:371 /Θ:219)

1201. ΑΦ' ΟΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**"It is Well With My Soul" 1876**Μουσική: PHILIP PAUL BLISS (1838-1876) - Στίχοι: ΑΠ.ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ
Αγγλικοί στίχοι: HORATIO G.SPAFFORD (1828-1898)CD «ΨΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ/Α» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
CD 02 «ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ» - ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ 2

1. **Αφ' ότου ειρήνη την εμήν οδόν,**
ενέπλησεν επί της γης,
αν θλίψεις επέλθουν, δεινά σωρηδόν,
η ψυχή όμως είν' ασφαλής.
Ασφαλής, ασφαλής, η ψυχή όμως είναι ασφαλής.
2. **Αφού την εμήν αμαρτία Χριστέ,**
προσήλωσας επί σταυρού,
το βάρος αυτής αφηρέθ' απ' εμέ
με χαρά Σε αινώ Ιησού.
με χαρά Σε αινώ, με χαρά Σε αινώ Ιησού.
3. **Και αν θα προσβάλλει εμέ ο εχθρός,**
φρουρός μου θα είναι ο Χριστός,
η πίστη στο αίμα που έχυσ' Αυτός
με κρατεί ασφαλή διαρκώς.
Ασφαλή, διαρκώς, με κρατεί ασφαλή διαρκώς.
4. **Γ' αυτό εις εμέ το «ζειν» είν' ο Χριστός,**
καθόλου δεν θα δειλιώ,
διότι ειρήνη θα δώσει Αυτός,
είτε ζω, είτε θνήσκω εγώ.
Είτε θνήσκω εγώ, είτε ζω, είτε θνήσκω εγώ.
5. **Την έλευσή Σου προσδοκώ, σώτερ, ναι,**
ο τάφος δεν είν' ο ψυχρός,
του βίου το τέρμα εδώ εις την γη,
αλλ' είν' ουρανός, ο λαμπρός.
Ουρανός ο λαμπρός, αλλά είν' ουρανός, ο λαμπρός.

(H:176 ,464 /ID:384)

1202. ΚΑΝΕΙΣ ΤΩΝ ΘΝΗΤΩΝ**“Christ Returneth”**

Μουσική: Mc J.GRANAHAN - Στίχοι: Ξ.Π.ΜΟΣΧΟΥ /Μ.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

CD 03 «Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ» - ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3

1. **Κανείς των θνητών δεν γνωρίζει την ώρα,**
που ο λυτρωτής την ουράνια τη χώρα
θ' αφήσει, ψηλά για να έρθει ενδόξως.
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.

ΕΠΩΔΟΣ

Πότε τέλος, Χριστέ, τη νέα θα ψάλλω ωδή;
Ο σωτήρας επιστρέφει, αλληλούια, αμήν (2)

2. **Ενώ στρατιές των αγγέλων υμνούνε**
και νίκης ωδές των πιστών αντηχούνε,
Χριστός ο σωτήρ, καταφθάνει ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.
3. **Ω, τι ευτυχής λογισμός, τι λαμπρότης,**
εάν, πριν με πλήξει του θανάτου νεκρότης.
Ο μέγας σωτήρ επιστρέφει ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.
4. **Ψυχή μου και συ που προσμένεις την ώρα,**
ντυμένη λευκά, μείνε άγρυπνη τώρα,
ο Κύριος έρχεται, φθάνει η μέρα,
που μαζί Του στη δόξα θα μπεις.

1203. ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ (ID:324)

Μουσική: ANDRA' E CROUCH - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

1η εκτέλεση «ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» - LP/CD 03 «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

Έρχεται η στιγμή, που θα δω τον λυτρωτή,
έρχεται γοργά και θα δω τον λυτρωτή,
έρχεται η στιγμή, που θα δω τον λυτρωτή!
Αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.
Τι γλυκιά χαρά, σαν θα δω τον λυτρωτή. (3)
Αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.
Τι πλατιά ζωή, σαν θα δω τον λυτρωτή. (3)
Αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.

1204. Ω, ΠΟΤΕ ΘΑΡΘΕΙ (ΙΔ:323)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

- 1. Ω, στου Πατέρα το σπίτι επάνω**
πέρ' από τ' άστρα κι απ' τον ουρανό,
έχει για με ο Χριστός φυλαγμένη
θέση σε θρόνο λαμπρό φωτεινό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, πότε θάρθει η ώρα εκείνη,
που θα με φέρει κοντά στο Χριστό.
Γρήγορα θάρθει η ώρα εκείνη,
που θα μας φέρει κοντά στο Χριστό.

- 2. Με περιμένουν οι αδελφοί μου**
με περιμένει και ο λυτρωτής,
τη συντροφιά τους, αχ πως περιμένω
μέσα στη δόξα να ζω ευτυχής.
- 3. Λευκοί αγγέλοι θα με περιβάλλουν,**
λευκή στολή θα φορέσω κι εγώ,
το λυτρωτή μου και τον Κύριό μου
μες τους αιώνες θα υμνολογώ.
- 4. Ω, η ζωή θα κυλάει με χάρη**
πόνος και λύπη πια θα ξεχαστούν,
η αμαρτία και ο πειρασμός της
δεν θα υπάρχουν να μας τυραννούν.

(Η:431)

1205. ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΣΥΝΑΧΘΟΥΜΕΜουσική: R.LOWRY - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 14 /ΕΑΕΠ - «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ»

- 1. Άραγε θα συναχθούμε,** στην ακτή του ποταμού;
Άραγε θα ευρεθούμε μες στο θρόνο του Θεού;

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, εκεί θα συναχθούμε, πλησίον του ωραίου ποταμού,
με αγίους θα σταθούμε μες στο θρόνο του Θεού.

2. **Όταν φθάσουμε πλησίον** του ωραίου ποταμού, αφαιρείται «παν» φορτίο με τη χάρη του Θεού.
3. **Με χαρά θα πληρωθούνε** οι καρδίες των πιστών, επειδή θα θεωρούνε τον ουράνιο Αμνόν.
4. **Μ' ένα πλήθος απ' αγίους,** αποστόλους και πιστούς, με προφήτες και αγγέλους, θα 'μαστε στους ουρανούς.

(Γ:87 / Η:447 / Θ:127 / ΙΔ:322)

1206. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ

"O That Will Be Glory" 1900

Μουσική: C.H.GABRIEL - Στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ Π.ΜΟΣΧΟΥ

Το τέλος όταν έρθει το γλυκύ, και μεταβώ όπ' αγάπη οικεί, τον Ιησού μου θα ίδω εκεί! Ω τούτο, θα είναι δόξα για με.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα για με, δόξα για με, τούτο θα είν' δόξα για με, τον Ιησού μου θα ίδω εκεί! Ω τούτο, θα είναι δόξα για με.

Διάδημα αν λάβω εκ Θεού, και τη λαμπρότητα του ουρανού, μόνο να είμαι εγγύς του Χριστού! Ω τούτο, θα είναι δόξα για με.

Με φίλους τότε θα συναντηθώ, αλλ' υπέρ παν ό,τι 'γω αγαπώ τον Ιησού μου να βλέπω ποθώ! Ω τούτο, θα είναι δόξα για με.

(Γ:270 / Η:344 / ΙΔ:58 / SOL MAJ)

1207. ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΘΕΕ

"Bethany" / Μουσική: LOWELL MASON (1792-1872) - Ελλ.στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

Αγγλικοί στίχοι: WILLIAM COOPER (1731-1800) & SARAH FLOWED ADAMS (1805-1848)

CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΝΙΑ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγγύτερον Θεέ επιποθώ,
εγγύτερον προς Σε να υψωθώ,
έστω και σε σταυρό, αν πρέπει ν' ανεβώ,
αρκεί να ευρεθώ, εγγύς προς Σε.

Αν μαύρη σκοτεινιά μες την οδό
με εύρει ξαφνικά, πάλι ποθώ,
το πνεύμα μου προς Σε, να υψωθεί Θεέ,
κοντά Σου ν' ανεβεί, εγγύς προς Σε.

(B:345)

1208. ΑΠ' ΑΓΑΠΗ Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΘΕΟΣ

"In The Garden" 1912

Μουσική - Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΜΠΟΝΕ

- 1. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός**
στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους,
δύο έπλασ' αυτούς, κατ' εικόνα Θεού,
κι ευλόγησε το γάμο.

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξ' ανήκει σε Σε, ω Θεέ ποιητή,
ω, αγίασε την τελετή
και τους δύο εδώ μελλονύμφους αυτούς,
ευλόγησε Συ, τώρα.

- 2. Στης ζωής το ταξίδι αυτό,**
Συ βοήθα αυτούς κάθε μέρα,
κι ενδυνάμωνε Συ και προστάτευ' αυτούς
ουράνιε Πατέρα.
- 3. Δος να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού**
κι η ζωή τους σαν φως να προβάλλει,
με την υπακοή και την πίστη σε Σε,
ώστε να Σε δοξάζει.

(B:347 /Γ:163 /Η:419)

1209. Ω ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

"Close To Thee" 1874

Μουσική: S.J.VAIL - Στίχοι: Α.ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ

- 1. Ω δημιουργέ των πάντων,** αγαθών Συ χορηγέ
ποιητή των πρωτοπλάστων, Σε αινούμε ω Θεέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Συ Θεέ δώρισε, πλούσια τις ευχές,
τους νυμφίους και για πάντα,
ένωσέ τους τις ψυχές.

2. **Συ που θέσπισες το γάμο**, στην Εδέμ τη θαλερά και ευλογήσες κατόπιν με το θαύμα της Κανά.
3. **Σ' ικετεύουμε Πατέρα**, με το Πνεύμα Σου ελθέ και τους νεονύμφους τούτους, Συ ευλόγησε Θεέ.
4. **Δος αγάπη και ειρήνη**, για να είναι ευτυχείς και μες την ψυχή γαλήνη, όσο ζούνε επί γης.
5. **Δώσε νάναι πιστοί δούλοι** του Χριστού, ω κραταιέ. και μες τη ζωή τους όλη, ας τιμούνε Σε Θεέ.

1210. ΠΡΟΣ ΣΕ, ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΙΑ ΠΗΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Προς Σε, αγάπης θεία πηγή**,
προς Σε, που είσαι η στοργή,
προς Σε, υψώνω προσευχή,
με την καρδιά μου ταπεινή.
Εσύ αυτούς γλυκά και στοργικά
να αγκαλιάζεις, ω Θεέ
και ο δεσμός του γάμου της ζωής αυτών
ας μαρτυρεί παντού για Σε.
2. **Εσύ να είσαι οδηγός σ' αυτούς**,
φως και αγάπη στη ζωή
και από τα δώρα του ουρανού
σ' αυτούς Εσύ να χορηγείς.
Εσύ από το βοριά, όταν φυσά
να προστατεύεις, ω Θεέ
και στου σπιτιού τη φάτνη



(H:420)

1211. ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Μουσική: D.GAUNTLETT - Στίχοι: Η.ΡΗΓΑΣ

1. **Εν Κανά της Γαλιλαίας**, ω Χριστέ θαυματουργών, συ ετίμησες το γάμο και ευλόγησες αυτόν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Χριστέ λυτρωτή, άνοιξε τους ουρανοούς,
και τους νεόνυμφους τούτους
τώρα ευλόγησε αυτούς.

2. **Βρέξε θείες ευλογίες**, μες στην όλη τους ζωή,
κάνε όλον τους τον οίκο, μαρτυρία ζωντανή.
3. **Καθοδήγει, παρηγόρει**, κι ενδυνάμωνε αυτούς,
κάμε τους μίαν καρδιά, δύο δούλους Σου πιστούς.

(B:251 /Γ:76 /Θ:170)

1212. ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Μουσική: HANS G.NAGELI (1773-1836 - Διασκευή: LOWELL MASON (1792-1872
Αγγλικό στίχοι: JOHN FAWCETT (1740-1817 - Ελληνικοί στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ευλογητός δεσμός**, ο τας ψυχάς ημών,
συνδέων επί γης στενώς,
ως εις τον ουρανόν.
2. **Μία ελπίς θερμή**, είς πόθος, είς σκοπός,
και μία πάντων προσευχή,
στο θρόνο του Πατρός.
3. **Εν μέσω πειρασμών**, εν μέσω ταραχής,
μας ενθαρρύνει καθ' οδόν
η ένδοξος ελπίς.
να κατοικείς με την αγάπη Σου Χριστέ.



1213. ΚΥΡΙΕ ΑΚΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ

Ψαλμός ΞΑ/61

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

- Κύριε άκου τη φωνή μου,**
δέξου αυτή τη προσευχή μου.
Σ' Εσένα ας φτάσει η κραυγή μου.
σαν νοιώθω, πως χάνεται η ψυχή μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Και βάλε με ξανά πάνω στην πέτρα,
στον «βράχο», πού 'ναι πιο ψηλά από μένα,
εκεί, που κάνεις δεν μπορεί να μ' αγγίξει,
εκεί, που η ψυχή δεν μπορεί να λυγίσει,
στον «βράχο» τον αιώνιο.

- Κύριε είσαι η καταφυγή μου,**
όταν με κυκλώνουν οι εχθροί μου,
να είμαι ποθώ μες τη σκηνή Σου,
για πάντα να 'σαι η σκέπη η δική μου.

1214. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ

Ψαλμός ΙΘ/19

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»**ΕΠΩΔΟΣ**

Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Κυρίου
και η γη τα έργα Του.

Η ημέρα και η νύχτα αναγγέλλουν με αλήθεια,
τη σοφία του Θεού. (2)

- **Οι κρίσεις του Κυρίου** είναι αληθινές, τόσο δίκαιες,
είναι πιο πολύτιμες κι απ' το χρυσάφι
κι απ' το μέλι πιο γλυκιές.
- **Ο φόβος του Κυρίου** είναι καθαρός, είναι αιώνιος,
ο νόμος του Θεού φωτίζει την ψυχή μου,
είναι τόσο ζωντανός.

1215. Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ**Ψαλμός ΚΓ/23**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

1. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου

και τίποτα δε θα στερηθώ,
 με οδήγησε σε ζωντανά νερά,
 εκεί που η ψυχή μου ξεδιψά.

ΕΠΩΔΟΣ**Η χάρη Του και το έλεος Του,**

σίγουρα θα με ακολουθούν,
 να βρίσκομαι στη παρουσία Του,
 εκεί ποθώ αιώνια να ζω (πάντα να ζω).

2. Περπάτησα μέσα από θάνατο,

μα δεν φοβήθηκα κακό,
 στο πλάι μου ήταν ο Κύριος,
 και σύντριψε τον κάθε μου εχθρό.

3. Ποιμένας καλός είν' ο Χριστός,

είναι Αυτός το ζωντανό νερό,
 μ' Αυτόν προχωρώ, δεν θα φοβηθώ
 και τον Θεό μου θα εμπιστευτώ, ναι!!!

1216. Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ**Ψαλμός ΡΙΘ/119**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Λόγος Σου, είναι φως στο δρόμο μου.
 Ο Λόγος Σου, μόνο Αυτός με οδηγεί.
 Ο Λόγος Σου, φωτίζει κάθε βήμα μου.
 Ο Λόγος Σου, πάντα με παρηγοράει,
ο Λόγος Σου!

Όταν έρθει σύγχυση πολλή

κι όταν δεν ξέρω τι να κάνω
ψάχνω ν' ακούσω τη φωνή,
που έρχεται μόνο από πάνω.
Σαν οι σειρήνες με καλούν,
την πορεία μου ζητούν ν' αλλάξω,
έχω πυξίδα δυνατή.

Τα λόγια Σου ω Ιησού,

έχω φυλάξει στη καρδιά μου,
να περπατώ στο δρόμο Σου,
μέσα στο άγιο θέλημα Σου.
Ο ουρανός και όλη η γη,
ξέρω μια μέρα θα χαθούνε,
όμως τα λόγια Σου, αιωνία θ' αντηχούνε.

Ο ΛΟΓΟΣ Σου Θεέ είναι μοναδικός....

1217. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ**Ψαλμός 91**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

• Αυτός που κατοικεί,

κάτω από του Ύψιστου τη σκέπη,
στη σκιά εκεί, του παντοκράτορα θα μένει.

ΕΠΩΔΟΣ

Είσαι Θεέ το καταφύγιο μου και ο λυτρωτής μου,
είσαι Εσύ το φρούριο μου και ο ελευθερωτής μου.

Μόνο εσύ είσαι η ελπίδα μου, αιωνία ασπίδα,
στο σκοτάδι η ηλιαχτίδα μου,
και η ειρήνη μου στη καταιγίδα.

• Κάτω από τα φτερά,

του Ιησού μου σαν κουρνιαζώ,
μέρα ή νυχτιά στην αγκαλιά Του ησυχάζω.

1218. ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ, Ω ΘΕΕ**Ψαλμός ΝΑ/51**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

- **Ελέησέ με, ω Θεέ**, το ΕΛΕΟΣ Σου είναι μεγάλο, καθάρισε με, ω Κύριε, από την αμαρτία μου. Γιατί σε Σένα αμάρτησα, Σε πλήγωσα Πατέρα, πλύνε με ω Κύριε και θάμαι πιο λευκός κι από το χιόνι.

Καρδιά καθαρή κτίσε μέσα μου Θεέ

και Πνεύμα ευθύ, βάλε πάλι μέσα μου Χριστέ.
Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό Σου
και δώσε μου ξανά, τη χαρά της σωτηρίας Σου.

- **Ελέησέ με, ω Θεέ**, το ΛΑΘΟΣ μου είναι μεγάλο, καθάρισε, ω Κύριε, από την ανομία μου. Γιατί Εσένα αγάπησα, για μένα είσαι Πατέρας, πλύνε με ω Κύριε, να πάψει η καρδιά μου να ματώνει.

Καρδιά καθαρή ΚΤΙΣΕ μέσα μου Θεέ

και Πνεύμα ευθύ, βάλε πάλι μέσα μου Χριστέ.
Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό Σου
και δώσε μου ξανά, τη χαρά της σωτηρίας Σου.
Με συγχώρεσες Πατέρα και Σ' ευχαριστώ!
Με ελέησες και πάλι, γι' αυτό Σ' ευγνωμονώ!

Καρδιά καθαρή ΚΤΙΖΕΙΣ μέσα μου Θεέ

και πνεύμα ευθύ βάζεις πάλι μέσα μου Χριστέ.
Δεν θα με απορρίψεις από το πρόσωπό Σου,
τι όμορφο να ζω ξανά στη χαρά της σωτηρίας Σου.

«Μη με απορρίψεις από τον προσώπου σου· και το Πνεύμα Σου το άγιον μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας Σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριζόν με..» (Ψαλμός ΝΑ/51:11-12)

1219. ΨΑΛΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Ψαλμός 96

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

Ψάλλετε στον Κύριο νέο ύμνο,

ψάλλετε στον Κύριο όλη η γη.

Ναι ψάλλετε στον Κύριο, ευλογείτε το άγιο όνομά Του,
κηρύξετε καθημερινά τη σωτήρια του άγιου Θεού.**Μεγάλος είναι ο Κύριος,** να δοξαστεί αιώνια
και φοβερός είναι πάνω από όλους τους Θεούς.**Μεγάλος είναι ο Κύριος,** να δοξαστεί αιώνια,
ας υψωθεί ο Θεός μας, που έπλασε τους ουρανοί.**Δόξα, μεγαλοπρέπεια,**
στην παρουσία του Θεού μπροστά!**Δύναμη και ομορφιά,**
στον άγιο θρόνο του Θεού μπροστά! (2)**1220. ΘΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΩ ΘΕΕ**

Ψαλμός ΡΓ/103

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

ΕΠΩΔΟΣ**Θα Σε ευλογώ Θεέ, με όλη την ψυχή**
και με όλο μου το είναι, πάντα θα Σ' ευγνωμονώ.**Θα Σε ευλογώ Θεέ, με όλη την ψυχή,**
όχι μόνο για αυτά που κάνεις,
μα γιατί, Είσαι αυτός που Είσαι, θα Σ' ευγνωμονώ.

1. Σ' ευχαριστώ **γιατί συγχώρεσες** κάθε μου αμαρτία.
Σ' ευχαριστώ **γιατί γιάτρεψες** κάθε μου πληγή.
Σ' ευχαριστώ **γιατί μου έδωσες** αιωνία ζωή.
2. **Όσο μακριά** είναι η δύση απ' την ανατολή,
τόσο μακριά έχεις πετάξει τα όσα συγχωρείς,
σαν ο πατέρας το παιδί του, με έχεις σπλαχνιστεί.

1221. ΘΕΛΩ ΝΑ ΨΑΛΛΩ

Ψαλμός ΡΙΓ/113

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να ψάλλω και να δοξάζω το όνομα Του,
γιατί είναι **ΑΞΙΟ**.

Θέλω να ψάλλω και να δοξάζω το όνομα Του,
γιατί είναι **ΑΓΙΟ**.

- **Σαν τα μάτια μου ανοίξω το πρωί,**
στον Θεό μου θα υψώσω τη φωνή,
να Του δώσω όλη τη δόξα, την τιμή
και την προσκύνηση.

Και το βράδυ πριν να πάω να κοιμηθώ,
τον σωτήρα μου ξανά θα θυμηθώ,
να Του πω, πόσο πολύ Τον αγαπώ
και Τον ευχαριστώ.
- **Ο Θεός είναι μεγάλος και τρανός,**
θα το δούνε κάθε έθνος και λαός,
μαρτυρά όλη η γη κι ο ουρανός, είναι ένδοξος!

Δεν μπορεί κάνεις μ' Αυτόν να συγκριθεί,
ο Θεός είναι το Τέλος κι Αρχή,
η αγάπη του Θεού μοναδική, είναι θαυμαστή.
- **Στο όνομα του Ιησού**
θα γονατίσει όλη η γη
και οι δυνάμεις τ' ουρανού,
θάρθει η στιγμή που όλοι θα πουν,
πως είναι Κύριος, Κύριος Θεός.

«Από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού, ας αινήται το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι υψηλός επί πάντα τα έθνη· επί τους ουρανούς είναι η δόξα αυτού» (Ψαλμός ΡΙΓ/113:3-4)

(Γ:126 /Ε:87 /ΙΔ:65)

1222. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΜΟΥ**Ψαλμός ΠΔ/84:10-12**

Μουσική - Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΖΑΖΑΝΗΣ

1. **Ο Κύριος είναι φως μου και ο σωτήρ της ψυχής,**
πέτρα μου και φρούριό μου και δύναμη της ζωής.
Τίποτα δεν με φοβίζει κι αν πόλεμος σηκωθεί,
και τότε θέλω ελπίζει στράτευμ' αν παραταχθεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη τρόμαζε, ω δειλέ, μη φοβού,
πάντοτε είμαι Εγώ μετά σου.

2. **Μακάριος όστις έχει τον Κύριο αρωγό,**
προστάτη και βοηθό Του και της ζωής οδηγό.
Έν πράγμα θέλω, Θεέ μου, να είμαι πλησίον Σου,
να κατοικώ αιωνίως, μες τον λαμπρό οίκο Σου.
3. **Μία και μόνη ημέρα μες τις αυλές μετά Σου,**
πάντοτε προτιμότερα παρά πολλές άνευ Σου.
Θα προτιμούσα να είμαι στον οίκο Σου θυρωρός,
παρά να ζω μες τον κόσμο και να πλανιέμαι οικτρώς.

1223. ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ**Ψαλμός Μ/40:1-3**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

CD 01. «ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»

Περίμενα με υπομονή τον Κύριό μου,
κι έγειρε επάνω μου, ένιωσε την κραυγή μου,
μ' ανέβασε με μιας απ' το σκοτάδι,
κι απ' το βούρκο μ' έβγαλε, με δόξα με στερέωσε,
κι έβαλε στο στόμα μου τραγούδι καινούριο,
ύμνο γι' Αυτόν, που μένει στους αιώνες.

Ας μάθουν τα πλήθη, ας νιώσουν **«ποιος είναι»**,
κι ας ελπίζουν στον Κύριο μ' όλη την καρδιά τους.

1224. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ

Ψαλμός ΚΓ/23

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - Στίχοι/Κείμενο: Αρχιμ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΒΑΜΒΑΣ
 CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ» - 1^η εκτέλεση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
 CD 03 «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου,
 δεν θέλω στερηθεί ουδενός,
 εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσε
 εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε.
 Ηνόρθωσεν την ψυχή μου
 με οδήγησε δια τριβών δικαιοσύνης,
 ένεκεν του ονόματος Αυτού.

Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω,
 δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι Συ είσαι μετ' εμού·
 η ράβδος σου και η βακτηρία σου,
 αύται με παρηγορούσι.

Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζα
 απέναντι των εχθρών μου,
 ήλειψας εν ελαίω την κεφαλή μου,
 το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.

Βεβαίως χάρις και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί
 πάσας τας ημέρας της ζωής μου,
 και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου
 εις μακρότητα ημερών. Αλληλουία!

1225. ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΟΥ ΔΙΨΑ

Ψαλμός ΜΒ/42

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 08 «ΨΑΛΜΟΙ ...ΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

Σαν το ελάφι που διψά και ποθεί να πiei νερό,
 η ψυχή μου Σε ζητά στην έρημο.
 Σαν το δάκρυ μου κυλά, μέρα νύχτα Σε ζητώ,
 σαν μου λέει ο εχθρός «...που είν' ο Θεός σου;»

ΕΠΩΔΟΣ

Ψυχή μου γιατί λυπάσαι και χάνεσαι μέσα στον πόνο!
Θυμήσου και μη φοβάσαι, πως ο Θεός είναι μαζί σου,
για πάντα, γι' αυτό μη λυπάσαι.

Γύρω μου οι άνθρωποι γελούν,

μέρα νύχτα Σε υμνούν,
μα η δική μου καρδιά είναι μόνη.
Εσένα ψάχνει Ιησού, πηγή του ζωντανού νερού,
μόνο απ' τα χέρια Σου, σαν πει θά ξεδιψάσει.

Την ημέρα το έλεός Του, θα με ακολουθεί
και τη νύχτα το τραγούδι Του, θα με παρηγορεί,
η προσευχή μου προς τον Κύριο, σαν θα στραφεί.

1226. ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ**Ψαλμός ΛΔ/34**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 01 «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σ' ευχαριστώ Θεέ, γιατί τα μάτια Σου

είναι Πατέρα επάνω στους δίκαιους.
Σ' ευχαριστώ Θεέ για την αγάπη Σου,
που πάντα ακούς Πατέρα την κραυγή τους.

ΕΠΩΔΟΣ

Πολλές είναι οι θλίψεις του δίκαιου,
μα απ' όλες ελευθερώνει ο Θεός,
πίστευε στον Κύριο και πρόσμενε Αυτόν
και Αυτός θα σε ακούσει,
ναι, και θα σ' ελευθερώσει, ναι!
Ναι θαρθεί, ναι θαρθεί, γιατί είναι αγαθός.

Σ' ευγνωμονώ Χριστέ γιατί το αίμα Σου

με δικαιώνει προς την αμαρτία.
Σ' ευγνωμονώ Χριστέ, γιατί δίνεις δικαίωση,
δίνεις σωτηρία και ελευθερία, όμως

1227. ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΥΝΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ**Ψαλμός Γ/3:1-6**

Μουσική: FREDA TAPP - Ελληνικοί στίχοι: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 Άλμπουμ «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 02 «ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

- 1. Πόσο πλήθυναν οι εχθροί μου**
 και στέκονται ενάντια σε με,
 και λένε για την ψυχή μου,
 δεν υπάρχει σωτηρία απ' το Θεό.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα Συ Κύριε είς' η ασπίδα μου,
 η δόξα και το φρούριο της ψυχής. (2)

- 2. Από μυριάδες δεν θα φοβηθώ,**
 κι ας μ' έχουν περικυκλώσει,
 από μυριάδες δεν θα φοβηθώ,
 ο Θεός θα με ελευθερώσει.
- 3. Με τη φωνή μου έκραξα σ' Αυτόν**
 και μ' άκουσε από το όρος Του,
 ναι, θα πλαγιάσω, δεν θα φοβηθώ,
 γιατί ο Κύριος είναι μαζί μ' εμέ.

1228. ΜΕΓΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ**Ψαλμός ΡΜΖ/147:5-20**

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μέγας ο Κύριος και δυνατός σ' ισχύ
 κι η σύνεση Αυτού είναι αμέτρητη.
 Ευφραίνεται σ' όσους Τον φοβούνται
 και που ελπίζουν στην αγάπη Του.

Δυναμώνει του μοχλούς των πυλών σου,
 δίνει ειρήνη στα όριά σου.
 Αναγγέλλει στο λαό Του τον "Λόγο"
 και δεν το 'κανε αυτό σ' άλλο έθνος.

1229. ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ**Ψαλμός ΡΝ/150**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 08 «ΨΑΛΜΟΙΣΗΜΕΡΑ - Παραγωγή: GENESIS PUBLICATIONS»

- **Ελάτε μαζί στον Θεό μας να στήσουμε γιορτή,**
γεμάτοι με ευγνωμοσύνη να υψώσουμε φωνή.
Τα όργανα ας παίξουν με δύναμη και με ρυθμό,
τον Κύριο να δοξάσουν,
ας ακουστεί τώρα σ' όλη τη γη κι ουρανό.....

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα στον Πατέρα,
δόξα στον Ιησού Χριστό,
δόξα, δόξα στο σωτήρα,
δόξα στον αιώνιο Θεό!

- **Μπροστά στη γλυκιά παρουσία του αγίου Θεού,**
γεμίζω μ' αγάπη, ευλογία, χαρά του ουρανού.
Με όλο μου το είναι, θα δώσω λατρεία τιμή,
μα όπου και να είμαι,
θα υψώνω τον Κύριο όσο θα έχω πνοή....
- **Εσύ Κύριε μου με έχεις λυτρώσει,**
γι' αυτό και θα σε δοξάζω,
μ' Εσένα Θεέ μου κανένας δε μοιάζει,
αιωνία σε θαυμάζω! (2)

Σου δίνω δόξα, δόξα, Κύριε μου.....

1230. ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΡΟΤΗΣΑΤΕ**Ψαλμός ΜΖ/47**Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: Κείμενο Ν.ΒΑΜΒΑ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

Πάντες οι λαοί, κροτήσατε χείρας·
αλαλάξατε εις τον Θεόν εν φωνή αγαλλιάσεως.
Διότι ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός,
βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην.

1231. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕ**Ψαλμός Ριζ'/116**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 03 «ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ», 1991

Ω τι χαρά, ο Κύριος με άκουσε,
σαν τη φωνή μου ύψωσα σ' Αυτόν,
σαν προσευχήθηκα έσκυψε κι' άκουσε,
γι' αυτό, όσο ζω, θα επικαλούμαι Αυτόν.

Πόννοι θανάτου σαν με περικύκλωσαν
και στενοχώρια του Άδη σαν με βρήκε,
θλίψη και πόνος όταν με συνάντησαν,
από όλα αυτά με λύτρωσε ο Θεός.

Γεμάτος έλεος και δικαιοσύνη
και με αγάπη είναι ο Θεός,
ταλαιπωρήθηκα μ' Αυτός με έσωσε,
ψυχή μου ησύχασε, διότι ο Κύριος
σε άκουσε και σ' ευεργέτησε.

1232. ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ**Ψαλμός Μ/40**Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

Περίμενα τον Κύριο και ήρθε μ' ελευθέρωσε,
με σήκωσε με στήριξε και νέο ύμνο μουδωσε.

Αλληλούια - αλληλούια, αλληλούια - αλληλούια!
Αλληλούια - αλληλούια, αλληλούια - αλληλούια!

Περίμενα με υπομονή και την κραυγή μου άκουσε,
πολλοί θα δουν, θα φοβηθούν και στο Θεό θα ελπίσουν.

«Περίμενα με υπομονή τον Κύριον, και έκλινε προς εμέ και άκουσε της κραυγής μου· και με ανεβίβασε εκ λάκκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορώδους πηλού, και έστησε επί πέτρας τους πόδας μου, στρέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εις το στόμα μου άσμα νέον, ύμνον εις τον Θεόν ημών...»

(Ψαλμός Μ/40:1-3)

1233. ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CD 05 «ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ», 1994

ΕΠΩΔΟΣ

Οι ουρανοί κι η γη φωνάζουν
και μαρτυρούν τη δόξα Σου και ευλογούν το όνομα Σου,
είσαι Θεός, δημιουργός, τέλος κι αρχή, είσαι Εσύ. (2)

Όταν κοιτώ τ' αστέρια

κι όλης της φύσης την ομορφιά, ξέρω τα δυο Σου χέρια,
μ' έχουνε πλάσει τόσο απλά και θαυμαστά, τόσο μοναδικά.

Όταν κοιτώ τη μέρα,

το φως να διώχνει τη σκοτεινιά, όπου κι αν πάει το βλέμμα,
μιλούν για Σένα, θάλασσα, γη και ουρανός, λένε είσαι σοφός.

1234. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ

Ψαλμός ΙΗ/18:2

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

CD 03 «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ» - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Ο Κύριος είναι η πέτρα μου

και το φρούριο μου, ελευθερωτής μου,
Θεός μου και βράχος μου,
επ' Αυτόν θέλω ελπίζει,
η ασπίδα και το κέρασ της σωτηρίας μου,
υψηλός πύργος μου. (2)

Ζει Κύριος (...ζει Κύριος)

κι ευλογημένο το φρούριό μου
κι ας υψωθεί, κι ας υψωθεί
ο Θεός της σωτηρίας μου. (2)

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο,

ευλόγει η ψυχή μου το Θεό
και πάντα τα εντός μου,
το όνομα το άγιο Αυτού. (2)

1235. Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΥΧΝΑΡΙ**"Thy Word" (Ψαλμός ΡΙΘ/119:105)**Μουσική: AMY GRANT/MICHAEL W. SMITH - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ»**ΕΠΩΔΟΣ**Ο Λόγος Σου είναι ΛΥΧΝΑΡΙ στα πόδια μου
και στο δρόμο μου είναι ΦΩΣ. (2)

1. **Κι όταν φοβηθώ και νομίζω θα χαθώ,**
Εσύ στο πλάι μου είσαι,
σε Σε θα στηριχθώ, τον αιώνιο Θεό,
κράτησέ με Κύριε.....
2. **Πόσο μ' αγαπάς, το ξέρω ω Θεέ,**
μα η καρδιά (μου) λυγίζει,
οδήγησέ με Εσύ, στο πλάι Σου κράτα με
και αιώνια θα Σ' αγαπώ, θα Σ' αγαπώ...

1236. ΚΥΡΙΕ ΣΥ ΕΓΙΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗ**Ψαλμός 90:1-2**Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: Κείμενο Ν.ΒΑΜΒΑ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.**Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή**

εις γενεάν και γενεάν.

Πριν γεννηθώσι τα όρη, και πλάσης την γην

και την οικουμένην,

και από του αιώνος έως του αιώνος, Συ είσαι ο Θεός.

1237. ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ**Ψαλμός ΡΙΖ/117**Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: Κείμενο Ν.ΒΑΜΒΑ
CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.**Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη!**

Δοξολογείτε Αυτόν, πάντες οι λαοί!

Διότι το έλεος Αυτού είναι μέγα εφ' ημάς,

και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα!

Αλληλούια! Αλληλούια!

1238. ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΗ

Ψαλμός ΚΔ/24

CD 02 «ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Του Κυρίου είναι η γη και ότι τη γεμίζει

η οικουμένη και όσοι μένουνε σ' αυτή,
Αυτός στα νερά επάνω τη θεμέλιωσε
και στα ποτάμια επάνω τη στερέωσε.

Ποιος θα ανέβει στο όρος του Κυρίου

να σταθεί μέσα στον άγιο τόπο Του;
Ποιος θα ανέβει να λατρεύσει τον Θεό
μπροστά στο θρόνο Του; (2)

**(Ο αθώος τα χέρια, κι η καθαρή καρδιά
και την ψυχή δεν έδωσε σε ματαιότητα.) 2**

Αυτή είναι η γενιά που εκζητάει τον Θεό,
αυτή είναι η γενιά που λαχταράει
το πρόσωπό Σου Κύριε, το πρόσωπό Σου Κύριε.

Ανοιξτε πύλες κι υψωθείτε αιώνιες θύρες (3)

για να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς,
για να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς!
Ανοιξτε πύλες κι υψωθείτε αιώνιες θύρες.

- Ποιος είναι Αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς;
- Ποιος είναι Αυτός ο Κύριος της δόξας;

**Ο Κύριος ο κραταιός κι ο ισχυρός!
Ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο! (2)**

Ανοιξτε πύλες κι υψωθείτε αιώνιες θύρες (3)

για να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς,
για να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς!
Ανοιξτε πύλες κι υψωθείτε αιώνιες θύρες.

- Ποιος είναι Αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς;
- Ποιος είναι Αυτός ο Κύριος της δόξας;

**Ο Κύριος και ο Θεός του σύμπαντος,
αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς! (2)**
Ο Κύριος, ο δυνατός στο πόλεμο! (2)

1239. ΚΥΡΙΕ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΣΟΥ

Ψαλμός 91

“In The Shadow Of Your Dreams” 1984

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΧΑΡΗΣ ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ, 1995

CD 02 «ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» - Ερμηνεία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

1. **Κύριε στη σκιά Σου κατοικώ** (Ψαλμός 91)
 και γνωρίζω ειρήνη πως θα βρω,
 κι όταν νύχτα έρθει δεν θα φοβηθώ,
 γιατί εγώ στη σκιά Σου κατοικώ,

ΕΠΩΔΟΣ

Στη σκιά σου, στη σκιά σου, στη σκιά σου κατοικώ.
 Φύλαξέ με, σκέπασέ με, στην αγάπη Σου να ζω.

2. **Κι όταν ο εχθρός με ψέματα χτυπά,**
 είν' ο Λόγος Σου ασπίδα που νικά,
 και τα βέλη του ποτέ δεν με πτοούν,
 γιατί Εγώ στη σκιά Σου κατοικώ.

1240. ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Ψαλμός ΡΓ/103, ΚΓ/23

Μουσική - Στίχοι: ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ - Ερμηνεία: ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ

CD 01 «ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ»

ΕΠΩΔΟΣ

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο,
 ευλόγει η ψυχή μου τον Θεό
 και πάντα τα εντός μου,
 το όνομα το άγιον Αυτού. (2)

Ω, δύναμις μου, σε Σε θέλω ψάλλει,
 γιατί Σου Θεέ είσαι το προπύργιόν μου,
 ο Θεός του ελέους μου.

Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου

αν περιπατήσω, δεν θέλω στερηθεί ουδενός,
 γιατί Σου Θεέ, είσαι το προπύργιόν μου,
 ο Θεός του ελέους μου.

1241. ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΙΣΕ

Ψαλμός ΝΑ/51

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 16 /ΕΑΕΠ - «ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΠΑΤΕΡΑ»

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 01 - «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»/Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

Καρδιά ΚΑΘΑΡΗ κτίσε μέσα μου Θεέ

και Πνεύμα ευθές πάλι δος μου. (2)

Μη με απορρίψεις από του πρόσωπου Σου
και το Πνεύμα Σου μην αφαιρέσεις Θεέ,
δος τη χαρά της σωτηρίας σου και πάλι
με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με.

Καρδιά ΣΤΑΘΕΡΗ κτίσε μέσα μου Θεέ

και έξοχο Πνεύμα δος μου. (2)

Δια να εκτελώ τα διατάγματά Σου μόνο
και ποτέ μου να μη Σε λυπήσω Θεέ,
με το αίμα του Χριστού μου Συ καθάρισέ με
με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με.

Καρδιά ΤΑΠΕΙΝΗ κτίσε μέσα μου Θεέ

και έξοχο Πνεύμα δος μου. (2)

Δια να εκτελώ τα διατάγματά Σου μόνο
και ποτέ μου να μη Σε λυπήσω Θεέ,
με το αίμα του Χριστού μου Συ καθάρισέ με
με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με.

1242. ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ

Ψαλμός ΝΑ/51

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07» - ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ / ΕΑΕΠ, 1996

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 03 - «ΜΕ ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

Ελέησέ με ω Θεέ, μέσα απ' το μέγα έλέός Σου,
μέσ' απ' το πλήθος της αγάπης Σου,
με σπλαχνίσθηκες! (2)

Έλα και πλύνε τις αμαρτίες μου,
καθάρισέ με απ' τα ΠΑΘΗ μου.

Έλα και πλύνε τις ανομίες μου,
καθάρισέ με απ' τα ΛΑΘΗ μου.

1243. ΕΝΑ ΖΗΤΗΣΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ**Ψαλμός ΚΖ/27:4-6**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 02 «ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΚΥΡΙΕ» - Ερμηνεία: Ο.Χ.Α.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ένα ζήτησα απ' τον Κύριο

κι αυτό πάντα θα εκζητώ

το να κατοικώ μες τον οίκο Του, κάθε μέρα όσο ζω. (2)

Την ομορφιά Του να μπορώ να δω

και να πηγαίνω στο δικό Του ναό,

με θυσίες αλαλαγμού θα ψάλλω και θα Τον υμνώ. (2)

Κι όταν μέρα συμφοράς θαρθεί

θα με κρύψει στη δική Του σκηνή,

κι όταν φθάσει ο εχθρός θα με υψώσει ο Κύριος... (2)

...στον "βράχο" τον ψηλό ...στον "βράχο" τον ψηλό!

1244. ΧΑΙΡΩ ΘΕΕ ΜΟΥ**Ψαλμός Μ/40:8,11**

Μουσική ΛΑΚΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ - Στίχοι: Κείμενο Ν.ΒΑΜΒΑ

CD/LP «ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ», 1987 - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΤΗΣ συνοδεία Μ.Χ.Θ.Μ.

Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου·

και τον νόμο σου είναι εν τω μέσω της καρδιάς μου.

Συ, Κύριε,

μην απομακρύνεις τους οικτιρμούς Σου απ' εμού·

το έλεός Σου και η αλήθειά Σου

ας με περιφρουρώσι διαπαντός.

ΥΜΝΟΙ που το περιεχόμενο τους είναι παρμένο από τους Ψαλμούς βρίσκονται και στους ύμνους υπ' αριθ. 110, 111, 118, 170, 182, 262, 446, 448, 449, 776, 788, 808, 880, 989, 1016, 1086, 1277, 1281, 1289, 1294, 1296

1245. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ (ΙΣΤ:4)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΘ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΘ», 2000

- 1. Είν' ένας «ήλιος» κει στον ουρανό,**
 που 'ναι δικός μου και Τον αγαπώ,
 με χάρη ανασταίνει τη νεκρή ψυχή,
 με δικαιοσύνη ομορφαίνει τη ζωή.
 Με κάνει να νιώθω τα ουράνια κοντινά κι αγαπητά.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ΗΛΙΟΣ ο Χριστός, ζεστός,
 με φως κι αλήθεια, μού γεμίζει την ψυχή,
 όταν διψασμένη για χαρά,
 Τον ψάχνει η ματιά, ψηλά Τον συναντά.

- 2. Ακόμα κι όταν έρθει συννεφιά**
 κι όταν ξεσπάει η μπόρα ξαφνικά,
 αστράφτει ένα γύρω, πέφτουν κεραυνοί,
 κλειστοί μοιάζουν να 'ναι και θλιμμένοι οι ουρανοί,
 τον ΗΛΙΟ μου τον λαμπρό,
 δεν παύω να θωρώ αστραφερό.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΑΦΗΓΗΣΗ

*«Σε σας όμως που φοβάστε το όνομά Μου,
 θα ανατείλει ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 με θεραπεία στις φτερούγες Του»* (Μαλαχίας Δ/4:2)

*«Επειδή ΗΛΙΟΣ και ΑΣΠΙΔΑ είναι ο Κύριος ο Θεός,
 χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος,
 δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό,
 αυτούς που περπατούν με ακακία»* (Ψαλμός ΠΔ/84:11)

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ΗΛΙΟΣ ο Χριστός, ζεστός,
 με φως κι αλήθεια, μού γεμίζει την ψυχή,
 όταν διψασμένη για χαρά,
 Τον ψάχνει η ματιά, ψηλά Τον συναντά. (2)

1246. ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 06 - «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ», 1996, 2011

Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1. **Η νύχτα απλώνει το πέπλο βαρύ,**
και στο σκοτάδι εγώ μοναχή,
σιγά ένας φόβος γλιστρά στην καρδιά
και μαύρες σκέψεις θεριεύουν ξανά.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Να σε αγγίξει κανείς δεν τολμά,
γιατί ο Χριστός σ' αγαπά,
μικρό προβατάκι κοιμήσου γλυκά,
σφιχτά σε κρατάει αγκαλιά

2. **Όπου κι αν είμαι σχολείο δουλειά,**
μέσα στο σπίτι ή στην ερημιά,
το χέρι μου απλώνω κι αυτός με κρατά,
νοιώθω ασφάλεια και σιγουριά

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Να σε αγγίξει κανείς δεν τολμά,
γιατί ο Χριστός σ' αγαπά,
μικρό προβατάκι κοιμήσου γλυκά,
σφιχτά σε κρατάει αγκαλιά.

Να με αγγίξει κανείς δεν τολμά,
γιατί ο Χριστός μ' αγαπά,
σαν το προβατάκι κοιμάμαι γλυκά
σφιχτά με κρατάει αγκαλιά.

1246α. ΟΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗ ΒΑΡΚΟΥΛΑ

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όμορφη μικρή βαρκούλα, για που ύψωσες πανί,
έχει θάλασσα κι αγέρι, δεν φοβάσαι μοναχή;

Μη με βλέπετε μικρούλα, κι αραγμένη στο γιαλό,
τ' όνομά μου είναι "πίστις" και τα κύματα αφηφώ.

1247. ΟΛΗ Η ΦΥΣΗ ΨΑΛΛΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 04 - «Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ», 1992

Όλη η φύση ψάλλει κι υμνεί, τον Κύριό της δοξολογεί,
τέτοια τραγούδια όλο χαρά, τ' ακούω και με κλειστά αυτιά.

Είν' ο αέρας που τραγουδά, με το ρυάκι και τα πουλιά,
ψάλλει το κύμα στην αμμουδιά, κι όλα τα ζώα και τα φυτά.

Και το τρένο που φεύγει κοντά και το καράβι στα ανοιχτά,
κι ο τροχονόμος όταν σφυρά, όλα ψάλλουν με χαρά.

Στο δημιουργό, τον Κύριο Θεό,
δόξα και τιμή, ψάλλουμε κι εμείς... (3)

1248. ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΜΙΚΡΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 06 - «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ», 1996, 2011

Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1. **Αγριολούλουδο μικρό**, που το χέρι το σκληρό,
σε ξερίζωσε και σ' άφησε ξερό,
σαν μικρή δροσοσταλιά μες το χάος της ερημιάς,
σε αγάπησα απ' τα βάθη της καρδιάς.

ΕΠΩΔΟΣ

Η ελπίδα για ένα κόσμο "θαυμαστό",
σε οδήγησε σε τόπο μακρινό,
μικρό παιδάκι, που άνθιζες γλυκό.
Κάθε σου βήμα, έπαιρνε λυγμό,
μέσα απ' το άγχος και τη θλίψη μου,
τα δάκρυα στέλνω της αγάπης Του (..θυσίας Του).

2. **Κει που πήγες μακριά**, σε ξεγέλασε η ψευτιά,
καλοσύνη δεν συνάντησες ξανά,
η καρδιά σου η μικρή, πως να απομείνει αγνή,
χίλια αγκάθια δεν την άφησαν λευκή.

1249. ΕΧΩ ΧΑΡΑ (Για πα πα πα..)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 06 - «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ», 1996, 2011

*«Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων ετοιμασες αίνεση
ένεκα των εχθρών Σου, διά να καταργήσεις τον εχθρό και
τον εκδικητή» (Ψαλμός Η/8:2)*

Για πα πα πα... Για πα πα πα... Για πα πα πα...

1. **Έχω χαρά** μες στην καρδιά
και σαν πουλί τραγουδώ μελωδικά.
Έχω χαρά και θα σας πω
ένα δικό μου μεγάλο μυστικό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ζει ο Χριστός στης καρδιάς μου το σπιτάκι
και τρυφερά, μου κρατάει το χεράκι.

Με αγαπά και εγώ Τον αγαπάω.
μού απαντάει όταν Του μιλώ.

2. **Έχω χαρά** και θα γελώ.
στο δρόμο τρέχω και χοροπηδώ.
Έχω χαρά ψηλά πετώ
σαν τον αετό σε γαλάζιο ουρανό
3. **Έχω χαρά** και αγαπώ
όλους εσάς που αγαπάτε τον Χριστό
Έχω χαρά και σας φιλώ.
στέλνω σε όλους χαμόγελο γλυκό.

1250. ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ», 2000

Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ και ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

1. **Σε Σένα, που τις νύχτες μας γλυκαίνεις,**
με τ' ασημένιο φως του φεγγαριού,
σε Σένα, που τις μέρες μας ευφραίνεις,
με μυρωμένα άνθη γιασεμιού.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
προσφέρουμε τα νιάτα, την καρδιά,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σαν άνοιξης γλυκιά μοσχοβολιά

2. **Σε Σένα, που τις θάλασσες στολίζεις,**
με τα λευκά των γλάρων τα φτερά,
σε Σένα, που στα νιάτα μας χαρίζεις,
χαρές, χρυσές ελπίδες κι ομορφιά....σ' ΕΞΕΝΑ!

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σε Σένα που στον κήπο της οδύνης,
ιδρώτα κι αίμα έχυσες για με
σε Σένα που στο λόφο της αισχύνης,
σταυρώθηκες και πέθανες Χριστέ.

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
προσφέρουμε τα νιάτα, την καρδιά,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σαν άνοιξης γλυκιά μοσχοβολιά....σ' ΕΞΕΝΑ!

1251. ΤΟ ΞΕΡΩ Μ' ΑΓΑΠΑΕΙ (ΙΗ:43)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 03 - «ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», 1990

- **Το ξέρω μ' αγαπάει κι εγώ Τον αγαπώ,**
και θα Τον δω μια μέρα ψηλά στον ουρανό.
Είναι ζωντανός, είναι θαυμαστός, είναι αληθινός,
ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός.
- **Το ξέρω μ' αγαπάει, εσένα σ' αγαπά,**
το αίμα Του έχει χύσει, για μας στο Γολγοθά.
Είναι ζωντανός, είναι θαυμαστός, είναι αληθινός,
ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός.

1252. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 04 - «Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ», 1992

- 1. Δεν ξέρω πως θα ήταν,**
να ζεις μες την κοιλιά ενός ψαριού! *(Ιωνάς)*
Δεν ξέρω πως θα ήταν,
να ψάλλεις στα δεσμά ενός κελιού! *(Παύλος & Σίλας)*

ΕΠΩΔΟΣ

Αν και η ζωή μπροστά μου τώρα αρχίζει
και απορώ στον κόσμο τι θα γίνει,
εμπιστεύομαι σ' Εκείνον για το μέλλον μου
και ότι θα συμβεί.

- 2. Δεν ξέρω πως θα ήταν,**
να στέκεσαι μπροστά στο Γολιάθ!
Δεν ξέρω πως θα ήταν,
να μείνεις λίγο μέσα στη φωτιά! *(3 παιδιά εν καμίνω)*
- 3. Δεν ξέρω πως θα ένιωθα,**
σε λάκκο με λιοντάρια συντροφιά, *(Δανιήλ)*
πως θάταν να διασχίζω τη θάλασσα,
πατώντας στη στεριά! *(η έξοδος των Ισραηλιτών)*

1253. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ**"Whisper A Prayer..."**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- **Μια προσευχή μεσημέρι,** μια προσευχή πρωί,
μια προσευχή και το βράδυ, νάναι η ζωή αγνή.
- **Μας απαντά μεσημέρι,** μας απαντά πρωί,
μας απαντά και το βράδυ, νάναι η ζωή αγνή.
- **Ίσως ναρθεί μεσημέρι,** ίσως ναρθεί πρωί,
ίσως ναρθεί και το βράδυ, νάναι η ζωή αγνή.
- **Μια προσευχή μεσημέρι,** μια προσευχή πρωί,
μια προσευχή και το βράδυ, νάναι η ζωή αγνή.

1254. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΚΕΦΑΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 09 - «ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΜΑΡΑΝΤΟ - Kids Game», 2004

Αγωνίζομαι κεφάλτος, κάθε ώρα και στιγμή,
με χαρά πάντα γεμάτος, μες σε τούτη τη ζωή,
και χωρίς πολλές κουβέντες στον αγώνα το σκληρό,
με τα μάτια καρφωμένα στο μεγάλο Αρχηγό. (2)

Την ομάδα του Ιησού, έχω πάντα και παντού,
το βραβείο να κερδίσω, τον Χριστό να συναντήσω.
Την ομάδα του Ιησού, έχω πάντα και παντού,
το βραβείο να κερδίσω, μες τη δόξα τ' ουρανού.

Λέω σ' όλους **"καλημέρα"**
και στους φίλους **"γεια χαρά"**
και φωνάζω πέρα ως πέρα **"ενωμένοι στη δουλειά"**,
στη γαλάζια ουράνια χώρα, δεν υπάρχει εκεί ματιά,
σηκωθείτε, ήρθε η ώρα, μας αφήνει η νυχτιά.

Την ομάδα του Ιησού, έχω πάντα και παντού,
το βραβείο να κερδίσω, τον Χριστό να συναντήσω.
Την ομάδα του Ιησού, έχω πάντα και παντού,
το βραβείο να κερδίσω, μες τη δόξα τ' ουρανού.

Είμαστε ομάδα του Χριστού (2)
είμαστε ομάδα του Χριστού (2)

Λέμε σ' όλους **"καλημέρα"**
και στους φίλους **"γεια χαρά"**
και φωνάζουμε με πάθος **"ενωμένοι στη δουλειά"**,
στη γαλάζια ουράνια χώρα, δεν υπάρχει εκεί ματιά,
σηκωθείτε, ήρθε η ώρα, μας αφήνει η νυχτιά.

(ΙΗ:9)

1255. ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Μουσική: ΞΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 01 - «ΑΓΑΠΗ», 1989, 2007

- **Της χαράς το μονοπάτι,**
τ' ουρανού το σκαλοπάτι βρήκα στο Χριστό,
μ' έμαθε να τραγουδάω,
μ' έμαθε να αγαπάω, μ' έμαθε να ζω.

ΕΠΩΔΟΣ

Δεν αλλάζω, δεν το παίρνω πίσω,
δεν μπορώ χωρίς Αυτόν να ζήσω.
Τα πανιά μου διάπλατα θ' ανοίξω,
τον Χριστό να συναντήσω.

- **Έσκυψε στο πρόβλημά μου,**
σκούπισε τα δάκρυά μου, ο Ιησούς Χριστός,
στέριωσε τα βήματά μου,
του χρωστάω τη χαρά μου, μ' έφερε στο φως

1256. ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΨΑΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Θα σε κάνω ανθρώπων ψαρά,**
ανθρώπων ψαρά, ανθρώπων ψαρά,
θα σε κάνω ανθρώπων ψαρά, αν Μ' ακολουθείς,
αν μ' ακολουθείς, αν Μ' ακολουθείς,
θα σε κάνω ανθρώπων ψαρά, αν Μ' ακολουθείς.
2. **Θα σε κάνω εργάτη μου πιστό,**
εργάτη μου πιστό, εργάτη μου πιστό,
θα σε κάνω εργάτη μου πιστί, αν Μ' ακολουθείς,
αν μ' ακολουθείς, αν Μ' ακολουθείς,
θα σε κάνω εργάτη μου πιστό, αν Μ' ακολουθείς.
3. **Σε φωνάζει «Έλα σε Με»,**
«Έλα σε Με», «Έλα σε Με»,
σε φωνάζει «Έλα σε Με, θα ξεκουραστείς»,
θα ξεκουραστείς, θα ξεκουραστείς.
Σε φωνάζει «Έλα σε Με, θα ξεκουραστείς».

1257. ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΙΣΤΗ

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,**
εγώ κινώ ουρανό και γη. (2)

Φτάνει η φωνή μου στον Θεό,
Τον κατεβάζω απ' τον ουρανό,
μου δίνει ότι Του ζητώ, είτε μεγάλο, είτε μικρό...
Γί' αυτό μη με εξουθενείς, δοκίμασέ με και θα δεις.
Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,
εγώ κινώ ουρανό και γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Είμαι ένα δώρο απ' τον Θεό, χρήσιμο δώρο κι αγαθό,
όποιος με πάρει αληθινά θα τον γεμίσω μ' αγαθά.
Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,
εγώ κινώ ουρανό και γη.

2. **Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,**
είμαι στην πράξη δυνατή. (2)

Είναι τα χέρια μου μακριά,
φτάνουν στον ουρανό ψηλά.
Ανοίγω παίρνω θησαυρούς,
δίνω σε πλούσιους και φτωχούς...
Γί' αυτό μη με εξουθενείς, δοκίμασέ με και θα δεις.

3. **Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,**
είμαι σταλμένη εδώ στη γη. (2)

Καμιά αρρώστια δεν μπορεί,
στο πέρασμά μου να σταθεί.
Γιατρεύω πλούσιους και φτωχούς
και ανασταίνω και νεκρούς...
Γί' αυτό μη με εξουθενείς, δοκίμασέ με και θα δεις.
Με λένε ΠΙΣΤΗ, τι κι αν είμαι μικρή,
εγώ κινώ ουρανό και γη.

1258. ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΘΩ (ΙΔ:222)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛΛ

1. Δόξα, αλληλούια: Δεν θα κλονισθώ.
Με τον Κύριό μου: Δεν θα κλονισθώ.

Ε Π Ω Δ Ο Σ

Σαν δέντρο φυτεμένο στα ρυάκια, ΔΕΝ θα κλονισθώ!

2. Έχω την ελπίδα: Δεν θα κλονισθώ.
Ο Λόγος Του ασπίδα: Δεν θα κλονισθώ.
3. Με εμπιστοσύνη: Δεν θα κλονισθώ.
Ότι και να γίνει: Δεν θα κλονισθώ.
4. Είν' Αυτός το φως μου: Δεν θα κλονισθώ.
Και ο οδηγός μου: Δεν θα κλονισθώ.
5. Στις δοκιμασίες: Δεν θα κλονισθώ.
Και στις τρικυμίες: Δεν θα κλονισθώ.
6. Αν και πέφτει μπόρα: Δεν θα κλονισθώ.
Σώζει κάθε ώρα: Δεν θα κλονισθώ.

1259. ΕΛΑΤΕ ΝΙΑΤΑ (Δ/109)

Μουσική - στίχοι: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ

1. **Ελάτε νιάτα στο λυτρωτή,**
στο σταυρωμένο θριαμβευτή,
που μας χαρίζει ζωή αγνή, αιώνια και όμορφη.

ΕΠΩΔΟΣ

Τι χαρά τα νιάτα να βρεθούν
στο Χριστό, μ' αυτόν ν' αγωνιστούν,
με τη σημαία του λόγου Του,
εμπρός να προχωρούν.

2. **Ελάτε νιάτα στον αρχηγό,**
σαν στρατιώτες Του στο πλευρό,
μας περιμένει δόξα λαμπρή, νίκη παντοτινή.

3. Όλοι μας γέλασαν φοβερά,
μας σπάσαν της ψυχής τα φτερά,
Αυτός μονάχα μας μένει πια, ελπίδα και χαρά.

1260. ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΟΥ ΚΟΙΤΑΖΩ

Μουσική: ΛΑΪΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 08 - «ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ», 1988
CD «ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. Τη φύση Σου κοιτάζω, απορώ θαυμάζω

τη σοφία Σου την τρανή!
Είσαι Θεός μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος,
έτσι να μεγαλουργεί.
Τα έργα Σου τα θαυμαστά, μου μιλούν γι' αυτή
τη χάρη που αγαθοποιεί με δύναμη.

Οι αυγές χαράζουν, τ' άστρα ανταυγάζουν

κι όλα ψάλλουν με μια φωνή:

Δόξα, αλληλούια, δόξα αλληλούια, αλληλούια, αμήν!
Δόξα, αλληλούια, δόξα αλληλούια, αλληλούια, αμήν!
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια!

2. Στο ΓΟΛΓΟΘΑ κοιτάζω, απορώ θαυμάζω

τη σοφία Σου την τρανή!
Πως η δικαιοσύνη, κι η γλυκιά ειρήνη
συναντήθηκαν εκεί.
Το έργο Σου το θαυμαστό, μου μιλά γι' αυτή
τη χάρη π' αγαθοποιεί, δίνει ζωή.

Στο Χριστό στραμμένοι, με αίμα λυτρωμένοι

κι όλοι ψάλλουν με μια φωνή:

Δόξα, αλληλούια, δόξα αλληλούια, αλληλούια, αμήν!
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!
Αλληλούια, αλληλούια!

1261. ΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗ ΘΥΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ο στίχος 3 έχει προστεθεί από ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- 1. Στης καρδιάς τη θύρα, έξω καρτερεί,**
θέλει να μπει μέσα, άκου πως μιλεί:
«Να 'ξερες αλήθεια, πόσο σ' αγαπώ,
πέθανα για σένα, πάνω στο σταυρό!»

ΕΠΩΔΟΣ

Άκου, στης καρδιάς τη θύρα στέκει,
εσένα καρτερεί.
Τρέξε να Του ανοίξεις, μέσα σου να μπει,
όρθιος ακόμα έξω καρτερεί.

- 2. Αντηχεί απ' έξω μια φωνή γλυκιά,**
«έρχομαι για σένα μες τη σκοτεινιά».
Τρέξε, άνοιξέ Του τώρα στη στιγμή,
πριν από τη θύρα απομακρυνθεί.
- 3. Της καρδιάς τη θύρα κι άλλοι τη χτυπούν,**
ω, μην τους ανοίξεις μέσα σου να μπουν.
Ψέματα σου λένε ότι "σ' αγαπούν",
το κακό σου θένε, ω, μην τους ακούς.

1262. ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙΔΑΚΙ

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Είμαι ένα χαρούμενο παιδάκι,**
ο Χριστός που μ' αγαπά, με πιάνει απ' το χεράκι,
θα Τον έχω πάντοτε στη ζωή μου,
ότι θέλω Του ζητώ στην προσευχή μου.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω στα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ μου, νάσαι Χριστέ μου,
μέσα στα ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ μου, νάσαι Θεέ μου,
(θέλω στο ΣΧΟΛΕΙΟ μου, νάσαι μαζί μου,
δίπλα στο θρανίο μου και στη ζωή μου.) 2

2. **Κάνεις τη ζωή μου τόσο ωραία,**
γιατί έχω πάντοτε Εσένα παρέα,
είσαι Εσύ η ζεστασιά στο "κρυσθαίρι",
όπως είσαι και δροσιά στο καλοκαίρι.
3. **Στείλε Εσύ τον ήλιο στο χειμώνα,**
ζέστανε φτωχά παιδάκια, πούναι μόνα,
να 'χουνε και κείνα το Χριστό μαζί τους,
για να γίνει όμορφη η ζωή τους.

(ΙΕ:11 /ΙΣΤ:12)

1263. ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Μια μέρα άνοιξε για με ο ουρανός,**
κι ήρθες και μου 'δωσες ελπίδα κι άγιο φως
δεν θα ξεχάσω πως μου μίλησες γλυκά
κι ήταν τα λόγια Σου φωτιά μες την καρδιά.
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Χαμογελάω και τραγουδάω και μιλώ,
για την αγάπη Σου που μου 'δωσε σκοπό.
Στιγμή δεν χάνω να Σου λέω Σ' αγαπώ,
η μέρα σβήνει και Σου στέλνω ευχαριστώ.
2. **Η μπόρα έφυγε για πάντα μακριά,**
σαν ήλιος έλαμψες και μου 'δωσες φτερά,
για να πετάξω σε γαλάζιους ουραμούς,
πάνω απ' τα σύννεφα σε τόπους μακρινούς.
 3. **Μέρα και νύχτα έχω Εσένα συντροφιά,**
χαμογελάμε και μιλάμε φιλικά,
χέρι με χέρι περπατάμε στη ζωή,
μέχρι να έρθεις να με πάρεις απ' τη γη.

1264. ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ (Ζ:16)

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Κάποια γειτονιά, νέοι και παιδιά,**
πάντοτε προσμένουν νάρθει ξαστεριά.
Ξύπνημα πρωί, όλοι στη γραμμή,
ξεκινούν το μόχθο, τη σκληρή ζωή.
ΠΩΣ ο Χριστός μπορεί να δώσει τη χαρά,
δεν έχει ακουστεί εδώ, **ΣΥΜΦΟΡΑ!**
Κάποια γειτονιά, νέοι και παιδιά,
πάντοτε προσμένουν νάρθει ξαστεριά.

2. **Κάποια γειτονιά, νέοι και παιδιά,**
κάποτε πεθαίνουν δίχως τη χαρά.
Χίλιες συμφορές πνίγουν την ψυχή,
τους πικραίνουν πάντα τη μικρή ζωή.
ΠΩΣ ο Χριστός μπορεί να δώσει τη ζωή,
δεν έχει ακουστεί εδώ, **ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ!**
Κάποια γειτονιά, νέοι και παιδιά,
κάποτε πεθαίνουν δίχως τη χαρά.

3. **Κάποια γειτονιά, ζει στη σκοτεινιά,**
δεν της φέγγει ήλιος, άστρο πουθενά.
Αν τους αγαπώ, πρέπει να τους πω,
πως στα ουράνια βρήκα τον "Αυγερινό".
ΠΩΣ ο Χριστός περνά από τη γειτονιά,
για να τους δώσει τη ζωή, **ΤΙ ΧΑΡΑ!**
Κάποια γειτονιά, νέοι και παιδιά,
έτσι στο σταυρό Του, θάβρουν ξαστεριά.

1265. ΒΡΕΧΕΙ - ΒΡΕΧΕΙ

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Βρέχει, βρέχει απ' τον ουρανό ψηλά,
βρέχει, βρέχει κι έχουμε χαρά. (2)
Αλληλούια, ωσαννά, βρέχει για όλους μας παιδιά!
Αλληλούια, ωσαννά, βρέχει για όλους μας παιδιά!

Βρέχει για δικαίους και αδίκους ο Θεός,
είναι ελεήμων και πολυεύσπλαχνος,
ρίχνει τη βροχούλα, ποτίζει όλη τη γη,
κι εμείς Του δίνουμε δόξα και τιμή.

Βρέχει, βρέχει απ' τον ουρανό ψηλά,
βρέχει, βρέχει για όλους μας παιδιά.

Ρίξε τώρα την πνευματική βροχή,
γέμισέ μας πνεύμα και ζωή. (2)

Αλληλούια, ωσαννά, γέμισέ μας με χαρά!
Αλληλούια, ωσαννά, γέμισέ μας με χαρά!

1266. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ... **ΜΑΤΑΚΙΑ - ΑΥΤΑΚΙΑ - ΧΕΙΛΑΚΙΑ**

Μουσική - στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Προσέχετε ΜΑΤΑΚΙΑ, τι κοιτάτε,**
προσέχετε ματάκια, τι κοιτάτε,
ο Θεός είναι εκεί και το παν παρατηρεί,
προσέχετε ματάκια, τι κοιτάτε.
- 2. Προσέχετε ΑΥΤΑΚΙΑ, τι ακούτε,**
προσέχετε αυτάκια, τι ακούτε,
ο Θεός είναι εκεί και το παν παρατηρεί,
προσέχετε αυτάκια, τι ακούτε.
- 3. Προσέχετε ΧΕΙΛΑΚΙΑ, τι θα πείτε,**
προσέχετε χειλάκια, τι θα πείτε,
ο Θεός είναι εκεί και το παν παρατηρεί,
προσέχετε χειλάκια, τι θα πείτε.
- 4. Πρόσεχε μικρή ΚΑΡΔΟΥΛΑ, τι πιστεύεις,**
πρόσεχε μικρή καρδούλα, τι πιστεύεις,
ο Θεός είναι εκεί και το παν παρατηρεί,
πρόσεχε μικρή καρδούλα, τι πιστεύεις.

1267. ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 06 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Με τα χέρια ανοιχτά, και με λόγια γλυκά,
και με ύμνους ουράνιους, θα Σε δοξολογώ.
Θα Σε ευγνωμονώ, Ιησού μου Χριστέ,
με χαρά στην καρδιά μου, θα Σε δοξολογώ.

1268. ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1988
CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Θεός,
άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Κύριος.
Γεμάτη είν' η γη απ' τη δόξα (3) τη δόξα του Θεού.

1269

(B:1)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1970

Ας λατρεύσουμε τον Θεό,
Ας υψώσουμε τα χέρια προς τον ουρανό,
Ας δοξάσουμε τον Χριστό,
κι ας γεμίσει η καρδιά μας Πνεύμα σεπτό.

1270

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού

και το στερέωμα αναγγέλλει,
το έργο των χειρών Αυτού (Ψαλμός ΙΘ/19)

1271

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

Ω Ιησού, είσαι θαυμαστός,
αγαπημένος, αγνός, καθαρός.
άστρο λαμπρό, αυγής φωτεινό, ω Ιησού, είσαι θαυμαστός.

(B:203 / Γ:161 / FA MAJ)

1272. Ω ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ

Μουσική: SOURCE UNKNOWN ("O, How I Love Jesus")

Στίχοι: Ν.ΖΑΖΑΝΗΣ (1η) - Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1959 (2η)

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Ω τον Ιησού μου**, ω τον λυτρωτή μου,
Ω τον Κύριό μου, εγώ Τον αγαπώ!
2. **Αναζωπύρωσέ μας**, αναζωπύρωσέ μας,
Αναζωπύρωσέ μας και άρχισε πρώτα από εμέ.

1273

(B:27 / FA MAJ)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1975

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Μεγαλύνετε Αυτόν, Κύριο τον κραταίο,
που στον κόσμο έστειλε τον μονογενή Υίο.

Μεγαλύνετε Αυτόν, τον γλυκύτατο αμνό,
δώστε δόξα στον αμνό, μεγαλύνετε Αυτόν.

1274

(RE MAJ)

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ

εις τον Θεόν ημών. (2)

Είναι ο Θεός, σωτήρας, μέγας, ισχυρός.
Αλληλούια, δώστε δόξα εις τον Θεόν ημών

1275**Ακούγεται αυτός ο ύμνος, μες τον ουρανό:**

«Άξιος είναι ο εσφαγμένος Αμνός, (2)

Αλληλούια - Αλληλούια - Αλληλούια

στον εσφαγμένο Αμνό» (2)

1276**ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**

βαδίζουν προς το θρόνο Του,

θέλω και εγώ να είμαι ένας

από τους πιστούς στρατιώτες Του.

1277. ΕΙΣΑΙ Η ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ (ΙΑ:700)**"You Are My Hiding Place"**

Μουσική: MICHAEL LEDNER - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είσαι η ΣΚΕΠΗ μου, το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ μου

και πάντα γεμίζεις την καρδιά μου με χαρά.

Θα Σ' εμπιστευτώ, θα Σ' εμπιστευτώ,

ο αδύναμος, ας λέει:

«Είμαι δυνατός με το Θεό» (Ψαλμός ΛΒ/32:7)

1278. ΣΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» - Ερμηνεία: Θ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Σαν θυμάμαι το έργο Εκείνου,

πως απέθανε διά εμέ, η ψυχή μου ψάλλει

«Αλληλούια, δόξα σ' Αυτόν που με έσωσε»

1279. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΡΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 05 «ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» - Ερμηνεία: Θ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μια καινούρια μέρα Θεού, μέρα με τον Χριστό.

με τον Ιησού θα περπατώ, μια μέρα με Αυτόν.

Ημέρα αγαλλιάσεως και νίκης του Χριστού,

όταν μια μέρα περπατώ, με τον Ιησού Χριστό.

1280. ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΑΦΗΝΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

CD 02 «ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ» - ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Την ΕΙΡΗΝΗ Μου αφήνω σε σας,

Την ΕΙΡΗΝΗ Μου δίνω σε σας.

Όχι σαν την ειρήνη του κόσμου αυτού,

δίνω Εγώ στην καρδιά.

Την ΕΙΡΗΝΗ Μου δίνω σε σας. (Ιωάννης ΙΔ/14:27)

1281

Μουσική - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Λύχνος εις τους πόδας μου, είναι ο Λόγος Σου

και φως εις τας τρίβους μου. (Ψαλμός ΡΙΘ/119:105)

1282. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Είναι καλός, είναι καλός,
είναι τόσο καλός ο ζωντανός Θεός.
Είναι καλός, είναι καλός,
δες και συ, ο Χριστός είναι καλός.

Σε αγαπώ, Σε αγαπώ
και Σε ευχαριστώ, που πήγες στο σταυρό.
Σε αγαπώ, Σε αγαπώ,
ναι Χριστέ μου, πολύ Σε αγαπώ.

(B:152 /H:308 /IA:358 /IB:314)

1283. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΖΕΙ**"Because He Lives"** (Ιωάννης ΙΔ/14:19)Μουσική: G. & W.J.GAITHER - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1972
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Επειδή Αυτός ζει, κι εγώ θα ζήσω!
Επειδή Αυτός ζει, ζω και εγώ!
Επειδή Αυτός κρατά τα χέρια Του το μέλλον,
γι' αυτό η ζωή αξίζει, μόνον επειδή Αυτός ζει.

1284. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣΜουσική - Μουσική: ΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ένας είν' ο δρόμος, ένας είν' ο δρόμος,
ένاس είν' ο δρόμος, ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
Ένας είν' ο δρόμος, για τον ουρανό,
ένας είν' ο δρόμος, ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
Θυσιάστηκε για μένα στο σταυρό.
και υπέφερε για νάβρω λυτρωμό.

1285

Ω το αίμα, το αίμα του Αμνού,
έχει δύναμη παντού.
Ω το αίμα, το αίμα του Χριστού.
φέρνει νίκη, χαρά, πανταχού.

1286. ΜΕΣΑ Σ' ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ ΣΟΥ**"The Celebration Song"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1979

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Μέσα σ' όλο το λαό Σου, θα Σε ευλογώ,
για τις τόσες πολλές Σου τις ευλογίες Σε υμνώ,
για την τόση Σου αγάπη και το έλεος,
ω Θεέ μου, για πάντα, τ' όνομά Σου θα αινώ.

Δόξα - δόξα - αλληλούια, δόξα - ωσαννά (2)
Αλληλούια - δόξα, δόξα - αλληλούια.

1287. ΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Στίχος 1: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ - Στίχος 2: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

CD 01 «ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ» - Ερμηνεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

1. **Εις δε τον ΒΑΣΙΛΕΑ των αιώνων,**
τον άφθαρτο, τον άόρατο, το μόνο σοφό Θεό.
Τιμή και δόξα, τιμή και δόξα,
τιμή και δόξα σ' Αυτόν. (Α' Τιμόθεου Α/1:17)
2. **Στον μόνο ΔΕΣΠΟΤΗ, τον Ιησού Χριστού,**
λατρεία, προσκύνηση και έπαινος σ' Αυτόν. (2)
Αρχόντων άρχοντας, αγίων άγιος,
ο μόνος σοφός Θεός (Α' Τιμόθεου ς'/6:15)

1288. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ο Κύριος είναι η ισχύς μου,
θα ελπίζω, δεν θα φοβηθώ,
σωτηρία για μένα Αυτός χορηγεί
και νέο άσμα έχω στην καρδιά μου (2)

Και ψάλλω δόξα, δόξα στο σωτήρα μου,
στο λυτρωτή μου, είναι ο νικητής.
Είναι το φρούριό μου και η σκέπη μου,
ο δυνατός Θεός, ο λυτρωτής.

1289. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΓΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1985
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Αυτός που κατοικεί στη σκιά του Υψίστου

θα είναι ασφαλής, παγίδα δεν θα φοβηθεί (2)
Στον Κύριο Ιησού, ελπίζω εγώ,
καταφυγή μου είναι Αυτός (2)
Αα...μήν, Αα...μήν (Ψαλμός 91:1-2)

1290. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΙΖΕΙ

"The Lord Is Building Jerusalem"
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ο Κύριος κτίζει την Ιερουσαλήμ,
ο Κύριος κτίζει την εκκλησία Του.
Τον λαό μαζεύει απ' τη διασπορά,
είναι Αυτός, που τους καλεί.
Ο Κύριος κτίζει, ο Κύριος κτίζει την Ιερουσαλήμ!

1291. ΨΑΛΛΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΝΕΟ ΥΜΝΟ

"Sing Unto The Lord A New Song" (ΙΑ:57)
Μουσική: BECKY FENDER - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1987
CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

Ψάλλε στον Θεό νέο ύμνο

ψάλλε στον Θεό τ' ουρανού,
ψάλλε στον Θεό άσμα νέο
δόξασε (ύψωσε) το όνομά Αυτού!

Γιατ' είναι θαυμαστός, ένδοξος Θεός,
είναι θαυμαστός, ένδοξος Θεός. (2)

1292. ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ Ν.ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Πηγαίνουμε στη "Νέα Ιερουσαλήμ"

κι αφήνουμε τα ψέματα του κόσμου αυτού.
Μας μίλησε μια μέρα ο Ιησούς Χριστός
μας είπε για την "πόλη" του Θεού....

Ειρήνη και χαρά, θα έχουμε εκεί,
αγάπη αληθινή, (θα έχουμε στη Νέα Ιερουσαλήμ....) 2

1293. ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Μεγάλα και θαυμαστά

τα έργα Σου (...τα έργα Σου)

Κύριε Θεέ, παντοκράτορα (...παντοκράτορα).

Δίκαιαι κι αληθινάι αι οδοί Σου,
βασιλεύ των αγίων (...των αγίων).**1294. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ****"God Is Good"** (Ψαλμός ΛΔ/34:8, ΡΛς/136:1)

Μουσική: GRAHAM KENDRICK - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 06 «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ»

Ο Θεός είναι ΚΑΛΟΣ, ο Θεός είναι ΑΓΑΘΟΣ,

κι εμείς δοξολογούμε, του Θεού ο λαός.

Σαν σκέπτομαι την αγάπη Του, που μου έδωσε,
θέλω ν' αλαλάξω, να το φωνάξω και ν' ακουστεί
πως ο Θεός είναι καλός.....**1295**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Χάρηκα όταν μου είπανε

στον οίκο του Κυρίου να βρεθώ.

Χάρηκα, χάρηκα όταν μου είπανε

να λατρεύσουμε τον Θεό.

1296. ΜΕΡΑ ΛΑΜΠΡΗ (ΙΑ:209 /ΜΙ)**"This Is The Day"** (Ψαλμός ΡΙΗ/118:24)**Μέρα λαμπρή και θαυμαστή,**

έγινε για μας η σημερινή. (2)

Έφτασε πια η αγάπη Σου, άνοιξε και η αγκάλη Σου,
μας έσμιξε σαν αδελφούς, όλους τους πιστούς. (2)

«...Ιδοῦ, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικήσιν εν ομοιοία αδελφοί.
Είναι ως το πολύτιμον μύρον επί την κεφαλήν, το καταβαίνον επί τον πρό-
γωνα, τον πρόγωνα του Ααρών· το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος
αυτού» (Ψαλμός ΡΛΓ/133:1-2)

1297. Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ

"**This Is My Commandment**" (Ιωάννης ΙΓ/13:34)
 Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981

Η εντολή Μου είναι «...ν' αγαπάτε
 ο ένας τον άλλον, για να χαίρεστε... (2)
 με αγνή καρδιά, για να χαίρεστε!»

Η εντολή Μου είναι «...ν' αγαπάτε
 ο ένας τον άλλον, για να χαίρεστε!»

1298**"I Love You With Love of The Lord"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

Σ' ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

σ' αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου,
 βλέπω μέσα σου τη δόξα του Θεού,
 σ' αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου

1299. ΙΔΟΥ ΤΙ ΚΑΛΟ

"Behold How Good"

Μουσική: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - Απόδοση: ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
 CD 02 «ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ» - Ερμηνεία: ΞΕΝ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ιδού τι καλό και τι τερπνό,
 να ζουν ενωμένοι οι αδελφοί. (2)
Διότι εκεί διόρισεν ο Κύριος,
 ευλογία και ζωή εις τους αιώνες (2)

1300. ΝΕΟ ΑΣΜΑ ΘΑ ΨΑΛΛΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 CD 01 «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» - Ερμηνεία: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Νέο άσμα θα ψάλλω στις πόλεις του Ιούδα
 και μες τους δρόμους της Ιερουσαλήμ.
Νέο άσμα θα ψάλλω στις πόλεις της Ελλάδας
 και μες τους δρόμους της Ιερουσαλήμ.

Τραγούδι χαράς και δοξολογίας,
 τραγούδι του Νυμφίου και της νύμφης Αυτού!

1301. ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 05 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Ύψωσε τον Χριστό, ύψωσε τον Χριστό,
ύψωσέ Τον στον κόσμο αυτό.
Είπε Αυτός: «Όταν Εγώ υψωθώ,
θα ελκύσω πάντα προς Εμαυτόν» (Ιωάννης ΙΒ/12:32)

1302. ΜΕ Τ' ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 05 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Με τ' άγιο χρίσμα σπάμε τα δεσμά,
με τη δύναμη Αυτού, καθώς προφήτευσαν
όλοι οι προφήτες της Αγίας Γραφής,
πως θάρθει ημέρα αναζωπύρωσης,
με τ' άγιο χρίσμα σπάμε τα δεσμά.

(ΙΑ:193 /ΙΒ:138 /RE)

1303. ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ

"God Is So Good"

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 05 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Πόσο καλός, είν' ο Θεός,
πόσο καλός, θαυμαστός για με.
Το πνεύμα μου εστερέωσε και τα δεσμά μου έσπασε,
καρδιά μου εθεράπευσε, ο Θεός για με (2)

1304. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 05 «ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Πρέπει να έχω στην καρδιά μου,
τον Ιησού μου και τη χαρά.
Εις το δρόμο, εις τον ύπνο, εις το σπίτι,
με τους φίλους, πρέπει νάχω τη χαρά.

Για τη μεγάλη αλλαγή, ω μεγάλη αλλαγή,
έκανε ο Χριστός «εν εμοί»,
μου πήρε το φορτίο και μουδωσε ζωή.
Ω, τι μεγάλη αλλαγή! Ω, τι μεγάλη αλλαγή!

1305**Ω ΔΟΞΑ Σ' ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΛΥΤΡΩΣΕ,**

με λύτρωσε και το ξέρω.

Με το χέρι Του με ανέβασε, γι' αυτό Τον αγαπώ.

Τον αγαπώ πολύ, όλο και πιο πολύ

και όταν θα Τον δω

στην άλλη τη μεριά, ακόμα πιο πολύ.

1306**"Come Bless The Lord"**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ,1975

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ευλογείτε Αυτόν, όλοι οι δούλοι του Θεού,

σεις που στέκεστε, εις τον άγιο οίκο του Θεού. (2)

Υψώστε τα χέρια εις τα άγια, ευλογείτε Αυτόν. (2)

(Ψαλμός ΡΛΔ/134)

1307**Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΟΙ**

και το Πνεύμα Σου με παρηγορεί.

Ανεξερεύνητες είναι οι βουλές Σου,

ω Θεέ κι η αλήθειά Σου η πολλή. (2)

1308

Β' Κορινθίους Γ/3:17

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ»,

υπάρχει ελευθερία μέσα στο Πνεύμα Αυτού.

Ελευθερία υπάρχει μέσα στο Πνεύμα Αυτού.

Ο Κύριος είναι, είναι «το Πνεύμα»

1309**Surley The Presence**

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Νιώθω το Πνεύμα του Θεού να είναι εδώ

και το βλέπω να γεμίζει τις καρδιές

με ουράνιες ευλογίες και δύναμη.

Νιώθω το Πνεύμα του Θεού μες στην ψυχή.

1310. Η ΔΟΞΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Η δόξα μου, η δόξα μου είν' ο Χριστός,
 η δόξα μου, η δόξα μου είν' ο Χριστός
 και η ασπίδα μου είναι Αυτός.
 Η δόξα μου, η δόξα μου είν' ο Χριστός.

Φωνάζω στο Θεό με τη φωνή μου,
 φωνάζω στο Θεό με την ψυχή μου,
 φωνάζω στο Θεό με την καρδιά μου,
 κι Εκείνος πάντα με παρηγορεί..

1311

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

CD «ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ» - Ερμηνεία: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 προχωρούν και βαδίζουν στη Σιών,
 το αιώνιο άσμα ψάλλουν στον αμνό. (2)
 Θα έχουμε χαρά πολλή
 τα δάκρυα και ο πόνος θα ξεχαστούν.

1312

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΕΛΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 1978

ΜΕ ΕΣΩΣΕ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
 με ελευθέρωσε Αυτός, έλυσε τα δεσμά μου,
 γι' αυτό φωνάζω: «Δόξα σ' Αυτόν».

1313. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: TERRY MacALMON - Ελλην.στίχοι: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Ιησού μου είσαι άγιος, Ιησού μου είσαι άξιος.
 Είσαι επιθυμητός, σε αγαπώ πολύ!

Κύριέ μου είσαι άγιος, Κύριέ μου είσαι άξιος.
 Είσαι επιθυμητός, σε αγαπώ πολύ!
 Τα πάντα πληρούνται με τη δόξα Σου!

1314

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΛΑ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ, ΕΛΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ,
γέμισέ μας δύναμη, ζήσε μέσα μας. (2)

Είσαι ζωντανό νερό, αστείρευτη πηγή..
παράκλητος και σύμβουλος, ανάλαβε Εσύ! (2)

1315

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
CD 02 «ΥΑ ΜΕΓΑΛΥΝΥ Τ' ΟΝΟΜΑ» - Ερμηνεία: ΘΕΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Ω, ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ,
κοιλιάδος κρίνον, Συ είσαι.
Σε αγαπούμε, ω ναι εμείς,
Ιησού Χριστέ μας, είσ' αληθής.

1316. Ο ΖΗΛΟΣ ΣΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΦΑΓΕ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ROSEMARY HILVERS
Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Ο ζήλος σου με κατέφαγε,
μου καίει την ψυχή,
φλόγα πυρός που δεν σβήνεται,
πυρ άγιο του Θεού του Ισραήλ!
Ω αλληλούια, αλληλούια!
Ω αλληλούια, αλληλούια

1317. ΑΞΙΕ, Ω ΑΞΙΕ ΙΗΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Άξιε, ω άξιε Ιησού,
δική Σου είναι η δόξα, η λατρεία, η τιμή! (2)

Ψάλλω αλληλούια, Κύριε, βασιλιά,
η πλάση Σε δοξάζει, Εσένα προσκυνά.
Αλληλούια στο δημιουργό,
ο Λόγος Του έχει πλάσει γη και ουρανό.

1318. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

(ΕΓΚΩΜΙΑ)

Α΄ ΣΤΑΣΗ (Ήχος, πλάγιος α΄)

❖ **Η ζωή εν τάφω** κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την Σην.

❖ **Η ζωή πως θνήσκεις;**

Πως και τάφω οικείς;
Του θανάτου το βασίλειον λύεις δε,
και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς;

❖ **Μεγαλύνομεν Σε**, Ιησού βασιλεύ και τιμώνμεν την ταφήν και τα πάθη Σου, δι' ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

❖ **Η ζωή εν τάφω** κατετέθης Χριστέ και θανάτω Σου τον θάνατον ώλεσας, και επήγασας τω κόσμω την ζωήν.

❖ **Μετά των κακούργων**, ως κακούργος Χριστέ ελογίσθης δικαίων ημάς άπαντας, κακουργίας του αρχαίου πτερνιστού.

❖ **Ο ωραίος κάλλει** παρά πάντας βροτούς, ως ανείδεος νεκρός καταφαίνεται, ο την φύσιν ωραίσας του παντός.

Β΄ ΣΤΑΣΗ (Ήχος, πλάγιος α΄)

Άξιον έστι,
 μεγαλύνειν Σε τον ζωοδότην,
 τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα
 και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.

Άξιον εστί,
 μεγαλύνειν Σε τον πάντων κτίστην,
 τοις Σοις γαρ παθήμασιν έχομεν,
 την απάθειαν ρυσθέντες της φθοράς.

Έφριξεν η γη,
 και ο ήλιος Σώτερ εκρύβη
 Σού του ανεσπέρου φέγγους Χριστέ,
 δύσαντος τω τάφω σωματικώς.

Ρήγνυται ναού καταπέτασμα
 τη Ση σταυρώσει,
 κρύπτουσι φωστήρες, Λόγε, το φως,
 Σού κρυβέντος ήλιε υπό γην.

Άδου μεν ταφείς
 και βασίλεια Χριστέ συντρίβεις
 θάνατον θανάτω δε θανατοίς
 και φθοράς λυτρούσαι τους γηγενείς.

*«Ο δε Ιησούς πάλιν κράζας μετά φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα.
 Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και
 η γη εσεισθη και αι πέτραι εσχίσθησαν,
 και τα μνημεία ηνοιχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων
 ανέστησαν...» (Ματθαίος ΚΖ/27:50-52)*

Γ΄ ΣΤΑΣΗ (Ήχος γ΄)

- ❖ **Αι γενεαί πάσαι,**
ύμνον τη ταφή Σου προσφέρουσι Χριστέ μου.
- ❖ **Καθελών του ξύλου**
ο Αριμαθαίας εν τάφω Σε κηδεύει.
- ❖ **Μυροφόροι ήλθον,**
μύρα Σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφόνως.
- ❖ **Ούς έθρεψε το μάννα,**
εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου.
- ❖ **Ούς έθρεψε το μάννα,**
φέρουσι τω Σωτήρι, χολήν άμα και όξος.
- ❖ **Ω γλυκύ μου έαρ,**
γλυκύτατόν μου τέκνον, πού έδω Σου το κάλλος;
- ❖ **Έρραναν τον τάφον,**
αι μυροφόραι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
- ❖ **Ειρήνην εκκλησία,**
λαώ Σου σωτηριαν, δωρήσαι Σε εγέρσει.

1319. ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ

Εξομολογείσθε τω Κυρίω ότι αγαθός,
ότι εις τον αιώνα το έλεος Αυτού.

Εξομολογείσθε τω Θεώ των θεών
ότι εις τον αιώνα το έλεος Αυτού.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω των κυρίων,
ότι εις τον αιώνα το έλεος Αυτού.

1320. ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΑΙΝΕΣΑΤΩ

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον,
 αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών,
 αινείται Αυτόν εν τοις υψίστοις,
Συ πρέπει ύμνος τω Θεώ.
 Αινείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού,
 αινείτε Αυτόν πάσαι αι δυνάμεις Αυτού,
Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ.

1321. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ - ΛΑΤΡΕΙΑ

- α) **Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως,**
 δόξα εν υψίστοις Θεώ
 και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
- β) **Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε,**
 προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε,
 ευχαριστούμεν Σοι δια την μεγάλην Σου δόξαν.
- γ) **Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός,**
 άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. (2)
- δ) **Σώσον ημάς Υιέ Θεού,**
 ο αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντάς Σοι, αλληλούια.
- ε) **Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε,**
 Χριστόν ενεδύσασθε, αλληλούια. (2)
- στ) **Σώσον Κύριε τον λαόν Σου**
 και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου,
 νίκας τοις ευσεβέσι κατ' εναντίον δωρούμενος
 και το Σον φυλάττον,
 δια του σταυρού Σου πολίτευμα.
- ζ) **Είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον**
 από του νυν και έως του αιώνος. (2)

(H:109 / I':1)

1322. Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

ΣΤ' αιώνας

Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών
 ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως,
 εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες,
 υπό αστέρος εδιδάσκοντο Σε προσκυνείν,
 τον Ήλιον της δικαιοσύνης και Σε γινώσκειν
 εξ ύψους ανατολήν Κύριε δόξα Σοι.

(H:88 / I':2)

1323. Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ - ΣΤ' αιώνας

Η παρθένος σήμερα τον υπερούσιον τίκτει
 και η γη το σπήλαιον τω αππροσίτω προσάγει,
 άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,
 μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι,
 δι' ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον
 ο προ αιώνων Θεός.

1324. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ (H:90)

Χριστός γεννάται δοξάσατε,
 Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε,
 Χριστός επί γης υψώθητε.
 Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη
 ανυμνήσατε λαοί ότι δεδόξασται.

(H:1 / IΓ:1)

1325. ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ

Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ,
 πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις,
 ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου
 ωσαννά εν τοις υψίστοις.

(Ήχος, πλάγιος β')

1326. ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ

- **Σήμερον κρεμάται επί ξύλου**
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
- **Στέφανον** εξ ακανθών περιτίθεται
ο των αγγέλων βασιλεύς.
- **Ψευδή πορφύραν** περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
- **Ράπισμα** κατεδέξατο
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον αδάμ.
- **Ήλοις** προσηλώθη ο Νυμφίος της εκκλησίας.
- **Λόγχη** εκεντήθη ο Υιός της παρθένου.
- Προσκυνούμεν Σου τα πάθη, Χριστέ,
δείξον ημίν και την ένδοξόν Σου ανάστασιν.

(Η:149 /ΙΓ:9 /Ήχος β')

1327. ΟΤΕ ΚΑΤΗΛΘΕΣ

CD 01 «ΟΙ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ /ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

Ότε κατήλθες προς τον θάνατον

η ζωή η αθάνατος,
τότε τον άδην ενέκρωσας
τη αστραπή της Θεότητος.

Ότε δε και τους τεθνεώτας

εκ των καταχθονίων ανέστησας,
πάσαι αι δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον
«Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα Σοι».

1328. ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ (ΙΓ:3)

CD 01 «ΟΙ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ /ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

Σε υμνούμεν, Σε ευλογοούμεν,

Σοι ευχαριστούμεν Κύριε
και δεόμεθά Σου, ο Θεός ημών.

(ΙΓ:4 / Ήχος γ΄)

1329. ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ

CD 01 «ΟΙ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ /ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής

Τον νυμφώνα Σου βλέπω

Σωτήρ μου κεκοσμημένον
 και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ.
 Λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής
 φωτοδότα και σώσον με.

(Ήχος, πλάγιος δ΄)

1330. ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός
 και μακάριος ο δούλος, όν ευρήσει γρηγορούντα,
 ανάξιος δε πάλιν, όν ευρήσει ραθυμούντα.

Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής,
 ίνα μη τω θανάτω παραδοθής
 και της βασιλείας έξω κλεισθής,
 αλλά ανάνηψον κράζουσα:
*«Άγιος, άγιος, άγιος ει ο Θεός ημών,
 δυνάμει του σταυρού Σου, σώσον ημάς».*

1331**Εξηγόρασας ημάς**

εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω Σου αίματι.
 Τω σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς
 την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις
 Σωτήρ ημών, δόξα Σοι.

1332

(Η:158)

Χριστός ανέστη εκ νεκρών

θανάτω θάνατον πατήσας
 και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

1333**Του λίθου σφραγιθέντος**

υπό των Ιουδαίων,
 και στρατιωτών φυλαπτόντων
 το άχραντόν Σου σώμα,
 ανέστης τριήμερος Σωτήρ,
 δωρούμενος τω κόσμω την ζωήν.

1334

(Ήχος, πλάγιος α')

Αναστάσεως ημέρα,

λαμπρυνθώμεν λαοί,
 πάσχα, κυρίου πάσχα.
 Εκ του θανάτου γαρ προς ζωήν
 και εκ γης προς ουρανόν
 Χριστός, ο Θεός ημών, διεβίβασεν
 επινίκιον άδοντας.

1335**Κατέλυσας τω σταυρώ Σου τον θάνατον**

ηνέωξας τω ληστή τον παράδεισον,
 των μυροφόρων τον θρήνον μετέβαλες
 και τοις αποστόλοις κηρύττεις επέταξας,
 ότι ανέστης Χριστέ, ο Θεός,
 παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

1336

(Η:185)

Ευλογητός ει Χριστέ, ο Θεός ημών,

αποστόλους τους αλιείς αναδείξας
 καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον
 και δι' Αυτού την οικουμένην σαγηνεύσας,
 φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.

1337. Ο ΚΥΡ ΘΩΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- **Το φυσερό σταμάτησε και το καμίνι σβήνει,**
το πυρωμένο σίδερο πάνω στ' αμόνι αφήνει.
Ο ήλιος πάει κρύφτηκε, τελείωσε η μέρα
κι ο κυρ Θωμάς νοστάλησε τον τρυφερό Πατέρα.
*«Πατέρα μου, Πατέρα μου...», σιγανομουρμουρίζει,
ενώ με δάκρυα χαράς το πάτωμα ποτίζει.*
 - **«Τι νάταν και τούτο σήμερα, τι μέρα, τι φαρμάκι;**
Τι "γολγοθάς" Πατέρα μου, ετούτο το σοκάκι;
Δεν μ' αγαπά κανείς στη γη, με διώχνουν, με πληγώνουν.
Πως να 'ρθω εκεί ψηλά, που δάκρυα δεν ζυγώνουν...
*Γιατί να ζω μες στην ψευτιά, σε τούτο δω το φράχτη;
Αφού έχω σπίτι εκεί ψηλά, γιατί να ζω στη στάχτη;»*
 - **Απ' έξω κάποιος διάβαινε, μαύρη ζωή είχε ζήσει**
και το σκεφτόταν ο φτωχός να πάει ν' αυτοκτονήσει.
Απόρησε και ζύγωσε τον κυρ Θωμά ν' ακούσει!
Σε ποιον Πατέραμίλαγε, μπας κι είχε παρακούσει;
*Στα γρέζια τώρα και οι δυό, σιγά γονατισμένοι,
μιλούν στον ίδιο τον Θεό και κλαίνε αγκαλιασμένοι.*
 - **«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά σε τούτον δω το φράχτη**
που λαχταρούν να λυτρωθούν απ' της ζωής τη στάχτη.
Έτσι άσπλαχνα τα μάτια σου στον πόνο θα σφαλίσεις,
κι αντί να τρέξεις πλάι τους, ποθείς να ξενερίσεις;»
- Κοκκίνισε ο κυρ Θωμάς και ντράπηκε κομμάτι,**
και στο κλινάρι πλάγιασε, μα που να κλείσει μάτι.
*«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά...», σιγανομουρμουρίζει!
«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά...», θυμάται και δακρύζει!*

*«...Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη
οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το
τέλος» (Ματθαίος ΚΔ/24:14)*

1338. Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Σε μια λεκάνη με νερό,**
έσκυψε ένα βραδινό, τα πόδια να τους πλύνει.
Χωρίς διάκριση καμιά,
ξέπλυνε όλη τη βρωμιά, παράδειγμα τους δίνει.
Με μια πετσέτα καθαρή,
εσκούπισε με προσοχή, κάθε βρωμιά να φύγει.
Για νάναι όλοι καθαροί,
από τα νύχια ως την κορφή μάθημα να τους γίνει.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο υπηρέτης βασιλιάς,
μιλάει και σήμερα σε μας. (2)

2. **Οι βασιλιάδες των εθνών,**
και οι δυνάστες των λαών, νομίζονται ευεργέτες.
Δεν πρέπει όμως σαν αυτούς,
να φέρεστε στους αδελφούς, αλλά σαν υπηρέτες.
Μάταιε άνθρωπε που πας
και φέρνεσαι σαν βασιλιάς; Στάσου να σου μιλήσω.
Αν μάθεις να υπηρετάς,
όλο τον κόσμο ν' αγαπάς, τότε θα γίνεις βασιλιάς.
3. **Με λέτε «Κύριο καλό»,**
με λέτε «δάσκαλο σοφό», με λέτε «αρχηγό» σας.
Κι όσα σας έκανα Εγώ,
να κάνετε και σεις εδώ, στον κάθε διπλανό σας.
Σας βεβαιώνω αληθινά,
κανείς δεν είναι ανώτερα, από τον Κύριό του.
Ούτε ο δούλος ο πιστός,
ούτε κι αν είν' απόστολος, από το δάσκαλό του.

1339. ΣΤΑΧΥ ΜΟΥ ΓΕΡΜΕΝΟ

Μουσική: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΗ

Στίχοι 1 & 4: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΗ - Στίχοι 2 & 3: ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ

1. **Στάχυ μου γερμένο, ψάχνεις για να εύρεις,**
 μια χρυσή ηλιαχτίδα για να ζεσταθείς,
 ψάχνεις ν' ακουμπήσεις το βαρύ φορτίο,
 γύρω σου αγκάθια και θα τρυπηθείς,
 γύρω σου αγκάθια και θα τρυπηθείς!
2. **Άκου τη φωνή Μου, κράζει πονεμένη:**
 Θέλω να σε βλέπω πάντα δυνατό,
 πήρα Εγώ τη θλίψη και σε σένα μένει
 πάνω απ' το σταυρό Μου να πάρεις λυτρωμό,
 πάνω απ' το σταυρό Μου να πάρεις λυτρωμό!
3. **Σου έδειξα το δρόμο για να περπατήσεις,**
 δος μου την καρδιά σου, είναι αρκετό
 και θα έχεις πάντα ότι Μου ζητήσεις,
 χάρη θα Σου δίνω, γιατί Σ' αγαπώ,
 χάρη θα Σου δίνω, γιατί Σ' αγαπώ!
4. **Στάχυ μου γερμένο, κοίτα στα ουράνια,**
 κοίταξε σε Μένα πάνω στο σταυρό,
 άφησε σε Μένα το βαρύ φορτίο,
 πέθανα για σένα και σε αγαπώ,
 πέθανα για σένα και σε αγαπώ!

1340. ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΟΜΟΡΦΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

CD «ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ» - Ερμηνεία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

1. **Λουλούδι όμορφο μικρό,** είν' η ζωή αυτή εδώ
 δοσμένη από το Θεό, τον πλάστη και δημιουργό.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη φεύγεις φίλε μακριά, απ' του Θεού την αγκαλιά,
 λουλούδι είσαι δεν μπορείς, χωρίς Θεό θα ξεραθείς,
 λουλούδι είσαι δεν μπορείς, χωρίς Θεό θα ξεραθείς.

2. **Λουλούδι σ' έκανε Αυτός**, ο ελεήμονας Θεός,
για να σκορπίζεις ευωδιά, σε όλα Του τα πλάσματα.
3. **Μα μέσα στην καλοκαιριά**, χωρίς νερό χωρίς δροσιά
τα φύλλα σου μαράθηκαν και τ' άνθη σου ξεράθηκαν.
4. **Θάρρος λουλούδι μου μικρό**,
ακούγεται απ' το σταυρό
ληστής υπήρξα και εγώ, μα σώθηκα απ' το Χριστό.
5. **Έλα συ φίλε πιο κοντά**,
μες του Χριστού την αγκαλιά,
θάβρεις εκεί ότι ποθείς, τη σωτηρία της ψυχής.

1341. Ο ΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: Κ.ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ

CD «ΥΜΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02» - ΓΗ ΓΕΣΕΝ /ΕΑΕΠ,1988

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ» /Μ.ΠΑΠΟΥΛΗ

CD «Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ» - Ερμηνεία: ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ

1. **Ο ήλιος βασιλεύει**, ο ήλιος βασιλεύει,
ψυχή μου κάνε φτερά, με όπλο σου την αγάπη,
μη φοβηθείς σκοτεινιά, μη φοβηθείς σκοτεινιά,
vai σκοτεινιά.
2. **Διώξε μακριά τον πόνο**, διώξε μακριά τον πόνο,
προτίμησε τη χαρά, που ο Χριστός μας χαρίζει,
στα διαλεχτά Του παιδιά, στα διαλεχτά Του παιδιά,
πιστά παιδιά.
3. **Κοντά στο λυτρωτή μας**, κοντά στο λυτρωτή μας,
είν' όλα ευωδιαστά, ξεχνιούνται κακίες και πόνοι
και σβήνουν όλα μακριά, και σβήνουν όλα μακριά,
vai μακριά.
4. **Ο ήλιος βασιλεύει**, ο ήλιος βασιλεύει
και η ψυχή μου ζητά, σαν το πουλί να πετάξει,
Χριστέ μου σε Σένα κοντά, Χριστέ σε Σένα κοντά,
vai πιο κοντά.

1342. ΚΥΡΙΕ, ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Μέσα στον κύκλο το δικό Σου, Κύριε,**
είπες με ένα παράπνοο πικρό:
«Κάποιος θα με προδώσει απ' όλους σας»
«-Κύριε, μην είμαι εγώ;»
2. **Κάποιος που Σε κηρύττει με τα χείλη του,**
σαν να σου δίνει φίλημα γλυκό,
κι είναι η ζωή του όλη ένα σκάνδαλο,
«-Κύριε, μην είμαι εγώ;»
3. **Κάποιος σε όλους αγάπη υποσχότανε,**
για Σε μιλούσε μ' ενθουσιασμό,
μα σ' ώρες δυσκολίας Σ' απαρνήθηκε,
«-Κύριε, μην είμαι εγώ;»
4. **Ω Κύριε είμαι εγώ, και εγώ Σε λύπησα,**
πως τάραξα την όμορφη καρδιά Σου,
Σε πόνεσα περισσότερο, σαν τέκνο Σου,
απ' του σταυρού τα καρφιά Σου,
απ' του σταυρού τα καρφιά Σου.
5. **Βοήθα με, πιστός πια ως το θάνατο,**
ω Κύριέ μου, για Σε ν' αγωνιστώ
κι αν βρεθούν προδότες και ολιγόπιστοι,
ω, να πω: *«-Δεν είμαι πια εγώ;»*
6. **Ω, Κύριε, δεν είμαι εγώ,**
ποτέ δεν θα Σε λυπήσω,
δεν θα ταράξω την καρδιά Σου,
δεν θα πονέσεις πια ποτέ Σου
απ' του σταυρού τα καρφιά Σου,
απ' του σταυρού τα καρφιά Σου.

1343. ΝΙΩΘΩ ΦΤΑΙΧΤΗΣ

Μουσική: PETER STRAUCH - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD «ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ

- 1. Νιώθω φταίχτης και αμαρτωλός,**
μπρος μου χάος, άβυσσος, χαμός,
μες στης σάρκας τα γερά δεσμά,
δούλος δίχως λίγη λευτεριά.
Μέσα στην ψυχή μου λίγο φως,
λίγος ήλιος, μα κι αυτός χλωμός,
λίγο γέλιο, λίγη σιγουριά,
πάντα τσακισμένα τα φτερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Αλλά καθώς Σου μου μιλάς,
γίνεσαι ελπίδα κάθε μιας πικρής στιγμής.
Σ' ευχαριστώ που μ' αγαπάς
και μ' ανεβάζεις απ' τη θλίψη αυτής της γης.

- 2. Γύρω ένας κόσμος εχθρικός,**
που καθένας ψάχνει μοναχός,
να 'βρει κάποια γνήσια καρδιά,
για να νιώσει λίγη ζεστασιά.
Γύρω πικραμένος και σκυφτός,
σέρνομαι και ψάχνω για το φως,
δεν το έχει ο κόσμος πουθενά,
δεν το δίνει σε καμιά καρδιά.
- 3. Ένας ήλιος λάμπει από ψηλά,**
λιώνει της καρδιάς τη συννεφιά,
διώχνει της ψυχής την ενοχή,
μου φωτίζει όλη τη ζωή.
Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά,
βρήκα το Χριστό που μ' αγαπά,
βρήκα το Θεό να συγχωρεί,
βρήκα της χαρά μου την πηγή.

1344. ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ

“Love Will”

Μουσική: C.W., INC.1989 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε7 «Ο ΦΑΡΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Όταν είσαι πληγωμένος και απογοητευμένος
μίλησε στο Χριστό,
πες Του τα προβλήματά σου, πάντοτε είναι κοντά σου,
μίλησε στο Χριστό.

Όταν έχεις χάσει τις ελπίδες στη ζωή,
γύρισε το βλέμμα σου σ' Αυτόν,
θα σου δώσει θάρρος, θα σου δώσει δύναμη
και απάντηση στην προσευχή.

Όταν έχεις ερωτήσεις, που δεν μπορείς να απαντήσεις
μίλησε στο Χριστό,
όταν άλλοι σ' έχουν κλέψει κι άλλοι σ' έχουνε πονέσει,
μίλησε στο Χριστό.

Όταν έχεις χάσει τις ελπίδες στη ζωή
θα σου δώσει θάρρος θα σου δώσει δύναμη,
ο Ιησούς είναι κοντά σου σωτηρία, γιατρεία σου,
μίλησε στο Χριστό.

1345. ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ ΠΑΛΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- Βιαστικά πέρασε πάλι** κι άλλος χρόνος αδελφοί,
και μας ήλθε ο καινούριος κι εμείς χαιρόμαστε, **γιατί;**
Γιατί ήλθαμε στο τέλος με χαρά και υγιείς,
ποιος όμως στον περασμένο έζησε ως ευσεβής;
- Αν και πέρασε τελείως, δεν ξεχάστηκε αυτός,**
αλλά στ' ουρανού εγράφη τα βιβλία επιμελώς.
Πάλι όμως κάποια μέρα, συ θα τον ενθυμηθείς,
την ημέρα τη μεγάλη, όταν μέλλεις να κριθείς.

3. **Ο Κριτής τότε θα φέρει, όσα έπραξες στο φως**
και το χρόνο και τα μέρη θα τα δείξει ακριβώς.
Όλα θα στ' αποκαλύψει, σαν διαβάσει τα γραπτά,
στα βιβλία δεν θα κρύψει, έργα σου τ' αμαρτωλά.
4. **Έτσι εις το νέο χρόνο, πάνω σε χαρτί λευκό,**
ας εγγράφουμε και μόνο, ότι το χριστιανικό.
Με μετάνοια και πίστη και αγάπη αληθινή
και ελπίδα εις τον Πλάστη να διάγουμε αγνοί.
5. **Ας αρχίσουμε το χρόνο τούτο, χωρίς διαταγμούς,**
με αισθήματα καινούρια και με άγιους σκοπούς.
Με καρδιά τελείως νέα να λατρεύουμε Αυτόν,
και να δίνουμε τη δόξα εις τον πάνσοφο Θεό!

1346. ΜΕ ΜΙΑ ΣΟΥ ΛΕΞΗ

"Because Of Who You Are"

Μουσική: BOB FARRELL & BILLY SMILEY, 1982 - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1989
CD Ε1 «ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Με μια Σου λέξη δημιούργησες τον κόσμο**
και με αστέρια γέμισες τους ουρανούς,
μ' ένα Σου ΛΟΓΟ έδωσες ζωή στη φύση
και την εστόλισες με χίλιους συνδυασμούς.
*Είμαι θαυμαστά τα έργα Σου αυτά
και με δέος ψάλλω μέσα απ' την καρδιά.....*

ΕΠΩΔΟΣ

Σε υψώνω, γιατί 'σαι Κύριος,
Σε δοξάζω, γιατί 'σαι θαυμαστός,
Σε λατρεύω, γιατί 'σαι ο Θεός
κι απ' την καρδιά μου μέσα θέλω να Σου πω:
«Πόσο Σε αγαπώ».

2. **Ήρθες εδώ στη γη να γίνεις η θυσία,**
πήρες της θέση μου επάνω στο σταυρό,
για αντάλλαγμα μου έδωσες τη σωτηρία
και μια αιώνια ζωή στον ουρανό.
*Στέκω εκστατικά στην αγάπη Σου μπροστά
και με δέος ψάλλω μέσα απ' την καρδιά.....*

(A:66/ΙΔ:202/SOL MAJ)

1347. ΝΙΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μουσική: G.WEBER - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

CD ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 02 /ΕΑΕΠ - «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ»

Ερμηνεία - Φωνητικά: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ /ΜΕΝΙΑ ΛΙΑΚΗ

1. **Φως στο σκοτάδι, νιάτα Χριστού,**
νίκη σκορπάτε παντού.
Νέο τραγούδι, ύμνος χαράς, άνθος καινούριας γενιάς.
ΕΠΩΔΟΣ
Νιάτα Χριστού, με θάρρος μπροστά,
είμαστε εμείς του Θεού τα παιδιά.
Δεν μας φοβίζει η σκοτεινιά, έχουμε φως στην καρδιά.
2. **Στις δυσκολίες, νιάτα Χριστού,**
έχετε νίκες σταυρού.
Στις πονεμένες γύρω ψυχές, φέρτε ειρήνη, χαρές.
3. **Μέσα στη λύπη, στον πειρασμό,**
κοίτα ψηλά στο σταυρό.
Είμαστ' εμείς οι θριαμβευτές, όλοι Χριστού μαχητές.

1348. ΚΙ ΑΝ ΖΟΥΣΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ / Άλμπουμ «ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ», 1983

ΕΠΩΔΟΣ

Κι αν ζούσα χίλια χρόνια πάνω εδώ στη γη,
κι αν κάθε μέρα Σου 'λεγα "Σ' αγαπώ πολύ",
δεν θάταν αρκετό, ποτέ να εκφραστώ,
αυτό που αισθάνομαι, γι' αυτό **Σ' ευχαριστώ!**

1. **Σαν σκέφτομαι Ιησού μου,**
τι μου χάρισες,
θυσία στο σταυρό, για μένα έγινες,
αγκάθινο στεφάνι για μένα φόρεσες,
το αίμα Σου πολύτιμο για μένα έχυσες.

2. Αφαίρεσες Ιησού μου

την κάθε μου βρωμιά,
πήρες κάθε θλίψη και πόνο απ' την καρδιά,
με άγγιξε το Πνεύμα Σου, με γέμισε χαρά,
μα μέρα όταν γονάτισα κι αναγεννήθηκα.

3. Είσαι για μένα Ιησού

τα πάντα στη ζωή,
χωρίς Εσένα, δεν μπορώ, ούτε για μια στιγμή,
όπως η γη θέλει βροχή, το ψάρι το νερό,

1349. ΝΑ Σ' ΕΥΛΟΓΩ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Να Σ' ευλογώ Χριστέ

πιο πολύ ποθώ Χριστέ να Σ' ευλογώ,
πιο πολύ ποθώ Εσένα να ζητώ
και στη χάρη Σου να ζω, θέλω να Σ' ευλογώ.
Στον ουρανό ψάλλουν τα πουλιά
και στους αγρούς δέντρα προσκυνούν,
να Σε υμνώ, θέλω να Σε δοξολογώ!

Να Σε γνωρίζω Θεέ,

πιο πολύ ποθώ ναμαι κοντά σε Σε,
πιο πολύ ποθώ Εσένα να ζητώ
και στη χάρη Σου να ζω, θέλω να Σ' ευλογώ.

Να Σ' αγαπώ Χριστέ,

πιο πολύ ποθώ Χριστέ να Σ' αγαπώ,
πιο πολύ ποθώ Εσένα να ζητώ
και στη χάρη Σου να ζω, θέλω να Σ' ευλογώ.

Να Σε υπηρετώ,

πιο πολύ ποθώ Εσέ να υπηρετώ,
πιο πολύ ποθώ Εσένα να ζητώ
και στη χάρη Σου να ζω, θέλω να Σ' ευλογώ.
Στον ουρανό ψάλλουν τα πουλιά
και στους αγρούς δέντρα προσκυνούν,
να Σε υμνώ, θέλω να Σε δοξολογώ!

1350. Σ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΥΚΑ (ΙΕ:12)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Σ' αυτά τα πεύκα, στο λόφο αυτό,**
μ' αυτή τη θάλασσα, τον ουρανό,
εδώ μας είπαν, με άγιο σκοπό,
δούλοι ακούραστοι, για τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Δώσε υπόσχεση, τώρα και συ,
πως θα 'σαι δίπλα μας στον ερχομό,
στο πανηγύρι του Λευτερωτή!
Μακάρι να 'ρθεις, όσο είμαστε εδώ.

- 2. Εδώ υψώσαμε τις κορυφές,**
γαλάζια όνειρα τα πρωινά,
και σαν μακραίνουν δειλά οι σκιές,
καλωσορίζαμε νύχτα γλυκιά.
- 3. Εδώ αγκαλιάσαμε τον Λυτρωτή,**
εδώ χαράξαμε δρόμους γι' Αυτόν,
εδώ επήραμε νέα ζωή
και τον εκάναμε μόνο οδηγό.

1351. Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Μέσα στην καρδιά γλυκιά πατρίδα,**
μια λαχτάρα κρύβω, μια φωτιά,
να σε δω με πίστη και μ' ελπίδα,
στου Θεού που σ' αγαπά την αγκαλιά.
- 2. Με τη Βίβλο, νόμο, να βαδίζεις,**
με την πίστη στέρα να πατάς,
άγιο φως τον κόσμο να φωτίζεις,
στην αγάπη τους λαούς να καταχτάς.

3. **Σταυραετός κάθε σου παλικάρι,**
τον εχθρό, τον δράκο, να νικά,
με του Λόγου τ' άγιο το κοντάρι,
με της προσευχής την άσβεστη φωτιά.
4. **Να 'ταν τ' όνειρο ζωή,** μόνο ο Θεός μπορεί,
Μόνο ο Θεός μπορεί, που σ' αγαπά Ελλάδα!
Μόνο ο Θεός μπορεί, που σ' αγαπά Ελλάδα!

1352. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Το σκέφτηκες ποτέ σου,**
Αυτός που οι ουρανοί ζηλεύουν
φόρεσε τον πόνο, τα ρούχα της φθοράς;
Δικές Του αμαρτίες δεν είχε κι όμως πήρε ξένες
κι έγινε κατάρα για σε στον Γολγοθά.
- ΕΠΩΔΟΣ**
Πως θα ξεφύγεις, αν αμελήσεις τέτοια αγάπη;
Με τον Ιησού Χριστό, αν δεν σοβαρευτείς;
2. **Φαντάστηκες ποτέ σου,**
της χάρις Του να κλείσει η πόρτα,
κι έξω συ να μείνεις, στο κλάμα, στη φωτιά;
Να λες πως Τον γνωρίζεις,
πως δούλευες γι' Αυτόν με ζήλο
κι όμως να 'στε ξένοι, να μη σου απαντά.
 3. **Δεν άκουσες ποτέ σου,**
για Κάποιον που στη Γη κατέβει,
νόημα να δώσει στην άδεια σου ζωή;
Θυσίασε για σένα τα πάντα που 'χε μες στη ζωή
κι έσκυψε στο βούρκο μ' αγάπη να σε βρει.
 4. **Το σκέφτηκες ποτέ σου,**
πως θα 'ρθει μια στιγμή να φύγεις
κι όλα σου τα πλούτη θα μείνουν στη στεριά;
Πικρά θα μετανιώσεις, θα σκύψεις το κεφάλι κάτω,
σαν Τον ανταμώνεις με χέρια αδειανά.

1353. ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΓΙ' ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Π.ΡΑΜΠΟΤΑΣ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: ΠΑΡΟΙΚΟΙ, 1980

- 1. Τραγουδάς γι' αγάπη, ειρήνη και φιλία,**
μου μιλάς για κάποια όμορφη ζωή,
μα ποτέ δεν ήρθες δίπλα μου να σκύψεις,
να γελάσουμε, να κλάψουμε μαζί.

ΕΠΩΔΟΣ

Προσπερνάς και γύρω δεν προσέχεις,
τις φωνές, τα δάκρυα, τους λυγμούς.
Τραγουδάς, στάσου, πίσω μην κοιτάς,
ζωντανό ψέμα, άκουσε και μας.

- 2. Όλοι οι άνθρωποι φωνάζουν είν' αδέρφια,**
λάσπη κι αίμα γύρω τους σκορπούν,
η αγάπη τους γρήγορα πεθαίνει,
δύο δάκρυα την πίκρα να διώξουν δεν μπορούν.
- 3. Ένα μόνο σου χαρίζει ευλογία,**
μια ζωή χαρούμενη, παντοτινή,
η αγάπη θα σκεπάσει την καρδιά σου,
κι ο Χριστός θα ζει για πάντα στην ψυχή.

1354. ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου, δος μου μια, μια ζεστή καρδιά,
που για Σε να χτυπά με ρυθμό ταμ - ταμ.
Να γελώ, να πηδώ, να χοροπηδώ
απ' τη γη πιο ψηλά μες στον ουρανό.

- 1. Δεν είναι ντροπή που Σε αγαπώ,**
που για Σε παντού τρέχω και μιλώ.
Κάνε με Χριστέ, δούλο Σου πιστό,
να 'σαι Συ ο αφέντης μου, όπου κι αν βρεθώ, ω...

2. **Σαν παιδί μικρό τρέχω και πηδώ,**
αφού έχω Εσέ φίλο κι αδελφό.
Και στον κόσμο αυτό, άλλο δεν ζητώ
τον Χριστό τον φίλο μου να ακολουθώ, ω.....

1355. ΝΑΙ ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

1. **Ναι, θα ψάλλω κάθε μέρα "αλληλουία",**
ναι, θα ψάλλω, θα δοξάζω διαρκώς
το Θεό για τη μεγάλη σωτηρία
και που με έφερε απ' το σκότος εις το φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ναι, θα ψάλλω,
θα δοξάζω το Θεό μου διαρκώς,
που με έβγαλε απ' το σκότος και την πλάνη
και με έφερε στο ένδοξο Του φως.

2. **Ναι, θα ψάλλω για την τόση ευλογία,**
που μου δίνει ο Χριστός μες στη ζωή,
τώρα βρήκα τη χαρά, την ευτυχία
και με κάνει κάθε μέρα ευτυχή.
3. **Ο Χριστός μας είναι φως και σωτηρία,**
Αυτός είναι ο ποιμένας ο καλός,
στη ζωή μου δίνει πάντα ευλογία,
και πιστά πάντα θα Τον ακολουθώ.
4. **Δεν θα παύσω να υμνώ το λυτρωτή μου,**
πάντα πρόθυμα να Τον υπηρετώ,
θα κηρύττω την αγάπη Του με θάρρος
έως ότου φθάσω εις τον ουρανό.

1356. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

Μουσική - Αγγλικοί στίχοι: ELISHEVA SHOMRON

Ελληνικοί στίχοι: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

- Άγιος, άγιος, άγιος, είσαι Εσύ Κύριε Σαβαώθ!**
Άγιος, άγιος, άγιος, είσαι Εσύ Κύριε Σαβαώθ!
Η γη κι οι ουρανοί το όνομά Σου υμνούν!

1357. ΕΞΕΓΕΡΘΗΤΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Μουσική - Στίχοι: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΥ
CD «ΥΜΝΟΙ ΕΑΕΠ ΛΑΡΙΣΑ 2019» - Ερμηνεία: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

1. **Πλησιάζει η μέρα του λυτρωμού** του αποκτηθέντος λαού που αγοράστηκε με το αίμα της θυσίας του σταυρού. Θα φανερωθούνε υιοί Θεού, καθώς έρχεται εξ ουρανού ο Ιησούς Χριστός μες στη δόξα Του και τη βασιλεία Του.

ΕΠΩΔΟΣ

Εξεγέρθητι Ιερουσαλήμ, τίναξε το χώμα, ντύσου ιμάτια μεγαλοπρεπή, αγωνίσου ακόμα. (2)

2. **Ας πληρούμαστε διά του Πνεύματος** με την άγια δωρεά με δικαιοσύνης καρπούς πολλούς, σωτηρίας άγιους. Για να επαινείται το όνομα του μεγάλου μας λυτρωτή και το έργο Του το θαυμάσιο στη ζωή μας να φανεί.
3. **Αλαλάξατε και ευφράνθητε**, γιατί ο Κύριος είναι παρών, το λαό Του τώρα παρηγορεί, ανορθώνει τη Σιών. Ο βραχίονάς Του ο άγιος είναι έτοιμος να γυμνωθεί και ενώπιον πάντων των εθνών τ' όνομά Του θα υψωθεί.

1358. ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ (ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ)

Μουσική - Στίχοι: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ
CD «ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» - Ερμηνεία: ΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΟΓΛΟΥ

ΟΤΑΝ βλέπω την αγάπη των ανθρώπων να ψυχραίνεται,
ΟΤΑΝ βλέπω γύρω μου αδικία, η βασιλεία Του ετοιμάζεται!
ΟΤΑΝ βλέπω την κακία των ανθρώπων να εξαπλώνεται,
ΟΤΑΝ γύρω μου η αμαρτία του κόσμου όλο εξαπλώνεται....

ΕΠΩΔΟΣ

Τότε κάθε μέρα εγώ **ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ**
για να συναντήσω τον Χριστό!
Να προσέχω, να φυλάω τις εντολές Του
για να πάω στον ουρανό.

ΟΤΑΝ πόλεμος κι αρρώστιες, θλίψη, ταραχή κι απόγνωση
ΔΙΑΡΚΩΣ αυξάνονται στη γη μας, το ξέρω πως έφθασε η στιγμή.
ΟΤΑΝ ακαταστασία στον πλανήτη μας κυριαρχεί,
ΟΤΑΝ κάθε ανθρώπινη αξία τείνει να εξαφανιστεί.....

1359. Ω ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

- 1. Ω Πατέρα μας γλυκέ, Σε ευχαριστούμε,**
γιατί κάθε δάκρυ γίνεται χαρά,
σαν σκεφτόμαστε τη γη που μας προσμένει,
όπου δεν υπάρχει θλίψη, μοναξιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Και θα ψάλλουμε τη δόξα Σου για πάντα,
στην ουράνια την πόλη τη χρυσή,
γιατί Εσύ μας έχεις πλύνει με το αίμα,
Σου ανήκει όλη η δόξα και η τιμή.

- 2. Αλληλούια, αλληλούια Κύριέ μας,**
οι καρδιές μας πλημμυρίζουν με χαρά,
η αιώνια ζωή είναι δική μας,
Σ' αγαπούμε λατρευτέ μας βασιλιά.
- 3. Όλη η γη θέλουμε Κύριε να νιώσει,**
την αγάπη Σου που νιώσαμε και εμείς,
γιατί ξέρουμε πως έρχεται η μέρα,
που η σάλπιγγα του τέλους θ' ακουστεί.

1360. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΕΙΑΜουσική - Στίχοι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΜΑΚΗΣ
CD «ΖΕΙΣ ΕΣΥ» - Ερμηνεία: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ζωή μου ήταν άδεια, ούτε αγάπη, ούτε χαρά,
ατέλειωτα τα βράδια, θλίψη μέσα στην καρδιά.
(Όσπου γνώρισα Εσένα, τον αληθινό Θεό,
πολυεύσπλαχνο Πατέρα, πλάστη μου, δημιουργό). 2

Ήρθες μέσα στη ζωή μου, μ' έναν τρόπο θαυμαστό,
σου ανήκει η ψυχή μου, δεν φοβάμαι πια εχθρό.
(Αλληλούια Πατέρα, πάντα θα Σ' ευγνωμονώ,
θα δοξάζω κάθε μέρα τον αληθινό Θεό). 2

1361. ΓΙ' ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ**“For The rest Of My Life”**

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1994

CD E4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

- 1. Γι' άλλη μια φορά μέσα απ' την καρδιά,**
θέλω να Σου πω, Χριστέ πόσο Σε αγαπώ.
Είσαι τόσο καλός, είσαι θησαυρός,
για τις ευλογίες Σου πολύ Σ' ευχαριστώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή, θα Σε δοξάζω,
σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή, θα Σε δοξολογώ!
Είσαι ο βασιλιάς τ' ουρανού, της καρδιάς,
είσ' ο λυτρωτής, η χαρά της ψυχής.
Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή,
θα Σε δοξολογώ, Χριστέ (...ω Ιησού).

- 2. Κράτα με κοντά στην αγκάλη Σου**
να μην απομακρυνθώ από' το δρόμο Σου.
Μπροστά μου ο σταυρός, στη σκέψη ο ουρανός
στην ψυχή μου η χαρά της παρουσίας Σου.

1362. ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΝΟ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

- 1. Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σ' ΑΓΑΠΩ**
Χριστέ να Σ' αγαπώ, να Σ' αγαπώ ποθώ.
Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σ' αγαπώ.
- 2. Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σε ΥΜΝΩ**
Χριστέ να Σε υμνώ, να Σε υμνώ ποθώ.
Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σε υμνώ.
- 3. Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σε ΚΡΑΤΩ**
Χριστέ να Σε κρατώ, να Σε κρατώ ποθώ.
Το πιο τρανό μες στη ζωή: Να Σε κρατώ.

1363. ΛΑΜΠΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984
CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. **Λάμπεις εσύ μες στη δόξα του Θεού, (2)**
λάμπεις στο φως το πλούσιο του Θεού,
που φωτίζει κάθε ψυχή.
2. **Είμαστε εμείς ο καθρέπτης του Θεού, (2)**
που αντανακλά και σε άλλες ψυχές
και δείχνει τη δόξα Του.
3. **Δείχνει το μεγαλείο Του,** δείχνει την αγάπη Του,
δείχνει τη χάρη και το έλεός,
δείχνει τα σπλάχνα Του.
4. **Λάμπουμε όλοι μες στη δόξα του Θεού,**
μέσα στο Φως Του το άπλετο,
και λέει τώρα σε κάθε ψυχή

1364. ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ

"O Praise The Name" (Δοξάστε τ' όνομά Του)

Μουσική - Στίχοι: BENJAMIN HASTINGS & MARY SAMPSON

Απόδοση στα Ελληνικά - Ερμηνεία: ΕΛΠΙΣ WORSHIP - YouTube: Elpis Worship

- **Στο Γολγοθά η σκέψη μου** και στη θυσία του Χριστού,
βλέπω στα χέρια Του καρφιά, το άγιο αίμα να κυλά.

Μέσα στον τάφο σφράγισαν το σώμα του Ιησού Χριστού,
πήρε τη θέση μου Αυτός, εκεί επάνω στο σταυρό.

ΕΠΩΔΟΣ

Δοξάστε τ' όνομα του Ιησού, δοξάστε Τον αιώνια,
για πάντα στο θρόνο Σου μπροστά, θα υμνούμε Κύριε.

- **Την τρίτη μέρα την αυγή,** ο Γιος Του αναστήθηκε
«Που είν' το κεντρί σου θάνατε;»
Ύμνος τιμής στο Νικητή.

Μες στα λευκά θα ξαναρθεί και το σκοτάδι θα χαθεί,
με τους αγίους θα υψωθώ μπροστά στον ένδοξο Θεό.

1365. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ**“Our God Reigns”**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

CD Ε2 «ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ευλογημένοι είναι

όσοι φέρνουμε νέα καλά, καλά.
 Ευαγγελίζονται ειρήνη και χαρά.
 Ο Θεός κυβερνά, ο Θεός κυβερνά
 ο Θεός κυβερνά ο Θεός κυβερνά....

Απ' το σταυρό η αγάπη Του μ' αγκάλιασε,
 μου χάρισε ζωή.
 Ο θάνατος στον τάφο δεν Τον κράτησε
 και τώρα ζει, τώρα ζει, τώρα ζει,
 τώρα ζει, τώρα ζει,
 ο Χριστός τώρα ζει, ο Χριστός τώρα ζει.....

1366. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983

CD «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

Ποιος είν' Αυτός που με διδάσκει;

Ποιος είν' Αυτός που μου μιλεί
 και τη φωνή Του όταν ακούω,
 αφήνω κάθε τι στη Γη;

Είναι η φωνή του εαυτού μου;
 Είναι του κόσμου η διδαχή;
 Είναι η πλάνη του εχθρού μου,
 που θέλει να με καταπιεί;

Είναι το ΠνεύμαΕίναι το Πνεύμα.....

Ο κεχρισμένος ο Ιησούς μου,
 είν' ο Πατέρας μου ο αληθινός,
 είν' ο ένας, ο θαυμαστός!

Είναι το ΠνεύμαΕίναι το Πνεύμα.....

1367. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ

“Lion Of Judah”

Μουσική: JASON UPTON - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1995
CD Ε3 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Οι ουρανοί ανοίχτηκαν** κι ήλθες εδώ στη γη, μας άγγιξες, μας μίλησες για ελπίδα και ζωή, μας έφερες ΚΟΝΤΑ στον ουρανό, στον ουρανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω δοξασμένε Αμνέ του Θεού,
είσαι η δόξα γης κι ουρανού.
Ω Ιησού μου, τρανέ βασιλιά,
Γιε του υψίστου, αγγέλων χαρά.

2. **Σταυρώθηκες, θυσιάστηκες** για κάθε μια ψυχή, ενίκησες τον θάνατο, γιατί είσαι η ζωή, μας έφερες ΜΕΣΑ στον ουρανό, στον ουρανό.

1368. ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1982

CD Ε4 «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» - Ερμηνεία: ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Χριστέ ελπίδα της ζωής, λαμπρό αστέρι της αυγής,
πόσο Σ' αγαπάω!
Από τον κήπο της ψυχής, ρόδα Σου στέλνω προσευχής
και Σε προσκυνάω.
Είσαι ο ήλιος ο λαμπρός, είσαι ο ένδοξος Θεός
τρανός και μεγάλος, και δεν είναι άλλος, κανένας!

Ναι, δεν υπάρχει άλλος κανείς,
με αγαπάς με συγχωρείς, κανείς σαν και Σένα.
Η παρουσία Σου η γλυκιά, μου δυναμώνει την καρδιά
μου δίνει κουράγιο και θάρρος.

Θάρρος μπροστά να προχωρώ,
τα πάντα να υπερνικώ, γιατί είσαι μαζί μου,
βοηθός στη ζωή μου, Ιησού μου.

Ω Πόσο Σε ευχαριστώ! Σου ψάλλω και Σε προσκυνώ,
γιατί βασιλεύεις μέσα στη ζωή μου, Χριστέ μου Εσύ.

1369. Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ**(Έρχομαι Κύριε στο θρόνο της χάρις)**

Μουσική - Στίχοι: ΧΑΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑ

CD «ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ», 2005 - Ερμηνεία: ΣΕΛΑ /ΧΑΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑ

Έρχομαι Κύριε στο θρόνο της χάρις

μπροστά σε τρανό βασιλιά,
 το γλυκό Σου πρόσωπο έχω ανάγκη για να ζω,
 που 'ναι καλύτερο απ' το καλύτερο,
 που εγώ μπορώ να φαντασθώ.

Έρχομαι Κύριε και ρίχνω στα πόδια Σου

κάθε δικό μου σκοπό.
 λαχταρώντας το άγιο θέλημά Σου να γευτώ,
 που 'ναι καλύτερο απ' το καλύτερο,
 που εγώ μπορώ να φαντασθώ.

Κι όταν μια μέρα η φλόγα θ' ανάψει

και κρίση θα φέρει στη γη,
 θα ντυθώ με δόξα και μου αποκαλυφθεί
 ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο,
 μου έχεις ετοιμάσει εκεί.

Ούτε τα μάτια μου γνώρισαν,

κι ούτε η καρδιά μου γνωρίζει,
 κι ούτε κανείς μού ψιθύρισε
 τι θα είναι όλα αυτά
 που η καρδιά Του για μένα κρατά.

Μαργαριτάρια, κρυστάλλινοι δρόμοι,

παλάτια λουσμένα στο φως,
 νέο άσμα γιορτινό αγγέλων θ' ακουστεί.
 Μα το καλύτερο, ναι το καλύτερο
 και τότε θα 'σαι μόνο Εσύ.
 Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο,
 για μένα Κύριε είσαι Εσύ!

1370. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΠΩΔΟΣ

Κυρίαρχος, Αιώνιος, Πατέρας Θεός,
τον θάνατο ενίκησε, ο Ιησούς Χριστός.

1. **Τώρα λυθήκαμε και λυτρωθήκαμε,**
κι αναστηθήκαμε μ' Αυτόν.
Γίναμε αετοί και ανεβήκαμε
μπροστά στο θρόνο Του, *δόξα σ' Αυτόν.*
2. **Είμαστε δυνατοί μέσα στη δόξα Του,**
είμαστε νικητές μ' Αυτόν.
Απολαμβάνουμε τη βασιλεία Του
μέσα στη χάρη Του, *δόξα σ' Αυτόν.*
3. **Εμείς οι χοϊκοί γίναμε αθάνατοι,**
στην παρουσία Του μ' Αυτόν.
Το μεγαλείο Του, τη βασιλεία Του
κληρονομήσαμε, *δόξα σ' Αυτόν*

«Ο Κύριος βασιλεύει,
μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδυμένος, ενδεδυμένος είναι ο Κύριος
δύναμιν (και) περιεζωσμένος, και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν
θέλει σαλευθή.....» (Ψαλμός 93:1, 97:1-2)

«Ο Κύριος βασιλεύει,
ας αγάλλεται η Γη, ας ευφραίνεται το πλήθος των νήσων. Νεφέλη και
ομίχλη (είναι) κόκλω Αυτού, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΚΡΙΣΙΣ η βάσις του
θρόνου Αυτού....» (Ψαλμός 93:1, 97:1-2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

κατά αλφαβητική σειρά

A

ΑΒΒΑΚΟΥΜ 1983 - 2023 (Τώρα ξέρω)	478
ΑΓΑΠΗ ΑΙΩΝΙΑ, ΓΛΥΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗ	243
ΑΓΑΠΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΕΣΥ	216
ΑΓΑΠΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ (Για την αγάπη Σου Πατέρα).....	254
ΑΓΑΠΗ, ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΙΚΡΗ (Ο Θεός είναι αγάπη)	205
ΑΓΑΠΗ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΤΗ, ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕΣ ΚΛΕΙΣΜ'ΕΝΗ.....	204
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΠΛΥΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ... 582	
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (Σπίτι μου είναι ο ουρανός)... 827	
ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΨΑΛΛΟΥΝ.....	1089
ΑΓΓΕΛΟΙ ΨΑΛΛΟΥΝ ΓΛΥΚΑ (Δόξα εν υψίστοις)	1090
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΣΦΥΡΑ (Joy To The World).....	1083
ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΣΕ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ (Silent Night, Holy Night)....	1066
ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡ, ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΣ	094
ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΣΤΙΓΜΗ	528
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ (Τις καρδιές μας με αγάπη).....	016
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ (επωδός)	1268
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ ΣΑΒΑΩΘ (επωδός)... 1356	
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΣ (Άγιος ο Αμνός)	065
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ	004
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ (Βυζαντινός)	1325
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ..	076
ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ (Μας έπλυνε)	530

ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ (Στην παρουσία Σου άγιε Θεέ).....	739
ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ (Αλληλούια)	029
ΑΓΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ (Κύριε οδήγησε τον δούλο Σου) ...	372
ΑΓΙΟΣ, ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ (επωδός)	050
ΑΓΙΟΣ, ΝΑΙ ΑΓΙΟΣ (Βασιλιά Ιησού, Κύριε τ' ουρανού)	078
ΑΓΙΟΣ, ΝΑΙ ΑΓΙΟΣ, ΜΟΝΑΧΑ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ	088
ΑΓΙΟΣ Ο ΑΜΝΟΣ, ΟΡΘΙΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ	1032
ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ (Στ.Σπανουδάκης)	005
ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟΣ	064
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΜΙΚΡΟ (παιδικό)	1248
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΚΕΦΑΤΟΣ (παιδικό)	1254
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ (Μας κυβερνά)	439
ΑΔΕΛΦΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Ο ύμνος της σποράς)	606
ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ	329
ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ (Επιτάφιος θρήνος Γ')	1318
ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΣΤΑΛΑΖΕΙ, ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ	1129
ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.....	110
ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟΣ	143
ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ (Ψαλμός ΡΙΖ/117)...	1237
ΑΙΝΕΣΑΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΙΟΝ	108
ΑΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΘΕΟ	006
ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΣΩΤΗΡΑ, Π' ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ (He Lives)...	1138
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΜΝΟΣ επωδός)	1275
ΑΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ,Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ_01 (Ν.Χριστοδούλου	775
ΑΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ,Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ_02 (Ξεν.Ιωαννίδης)..	794
ΑΚΟΥ ΤΡΙΓΥΡΩ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.....	1135
ΑΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ	1045
ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (I Heart About An Old).....	1127
ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ (Θα Τον δω ισχυρό)	607

ΑΚΟΥΣΑΝ ΦΤΩΧΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ	1077
ΑΚΟΥΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ	938
ΑΚΟΥΣΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ	966
ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΝ, ΛΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ	644
ΑΚΟΥΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΙΣ	898
ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (Του Χριστού στρατιώτες)...	630
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (Είναι στιγμές που σταματώ)	1052
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - Halleluiah (Θα ακούσετε για ένα μωρό)	1079
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ - Halleluiah (Θεός, σωτήρας είσαι Σύ)	364
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ («Μεσσίας» Χαίντελ)	114
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ (επωδός)	183
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ	1182
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΠΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣ.....	762
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΨΑΛΤΕ ΣΤΟ ΘΕΟ (Hosanna)....	116
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΑ	163
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ, ΔΟΞΑ, ΩΣΑΝΝΑ	171
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ ΘΕΟ (Όταν θα ανοίξουνε οι ουρανοί).....	831
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ	1274
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΖΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ (Jesus Is A Live).....	1148
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ	692
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΑ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΘΕΟΣ	051
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ.....	168
ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Ν' ΑΓΓΙΞΕΙ	246
ΑΛΛΟΤΕ ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ	354
ΑΜΑΡΤΩΛΕ ΑΠΕΘΑΝΕ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ	1112
ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ (Ευχαριστώ)	568
ΑΝ ΑΝΕΜΟΙ ΘΡΗΝΟΥΝΕ	506
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ (Πρέπει να αναγεννηθείς)	287
ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Ήμουνα μονάχος)	698

ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΝΙΩΜΟΥΝΑ.....	1041
ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ	412
ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ (Σ' ευχαριστώ Ι.Χριστέ).....	577
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ, ΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΕΙ	918
ΑΝ ΘΕΣ ΧΑΡΑ ΠΟΛΛΗ, ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑ.....	544
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΛΗΓΩΣΑ	950
ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ	922
ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑ Τ' ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ	777
ΑΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑΜΕ	705
ΑΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ (Σήκω και περπάτα)	914
ΑΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ	921
ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ, ΤΕΚΝΑ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....	596
ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (Ίσως να νομίζεις)	289
ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ, ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ (Ήταν νύχτα)	286
ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΩ ΣΟΥ, Ω ΙΗΣΟΥ	953
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥ	304α
ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΑΣ (Πατέρα, άκου τη φωνή μας).....	361
ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΜΕΣΑ ΜΟΥ	971
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ, ΛΑΜΠΡΥΝΘΩΜΕΝ ΛΑΟΙ.....	1334
ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ	1146
ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ	1143
ΑΝΕΚΦΡΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΕ Η ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ.....	203
ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ	387
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΙΔΩ	019
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΜΑ ΒΛΕΠΩ	394
ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ ΥΜΝΗΣΤΕ.....	1172
ΑΝΟΙΧΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ.....	622
ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ	1040
ΑΞΙΕ, Ω ΑΞΙΕ ΙΗΣΟΥ, ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΞΑ (επιδόξ).....	1317

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ (Επιτάφιος θρήνος Β')	1318
ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΛΛΑ	591
ΑΠ' ΑΓΑΠΗ Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΘΕΟΣ	1208
ΑΠ' ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ (Παράδεισο βρήκα)	843
ΑΠ' ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΥ (Ο The Deep Love of Jesus)....	330
ΑΠ' ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (Πολέμα).....	645
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΣΑΙ (Πώς να στο πω).....	929
ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΑ ΨΑΛΛΩ (Κάθε μου όνειρο Θεέ)	469
ΑΠΟ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΗ ΧΩΡΑ (Angels We Have Heard on High)...	1067
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ (Αν κοιτάξεις γύρω σου μια μέρα)....	922
ΑΡΑΓΕ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Blessed Assurance)	903
ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΣΥΝΑΧΘΟΥΜΕ	1205
ΑΡΑΓΕ ΠΡΟΣΗΛΘΕΣ ΣΥ (Ερραντίσθης ποτέ)	339
ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΗΡΘΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	280
ΑΣΠΙΔΑ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΩ.....	609
ΑΣ ΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ	1165
ΑΣ ΑΝΤΗΧΟΥΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Negro Spiritual).....	1065
ΑΣ ΔΟΞΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (Αναστήθηκε).....	1142
ΑΣ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (επωδός).....	1269
ΑΣ ΜΕΓΑΛΥΝΘΕΙΣ, ΑΣ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ	165
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΜΕΡΑ ΣΟΥ (Ρίξε τη μέριμνα σ' Αυτόν)....	534
ΑΣ ΣΚΟΡΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ (Εγέρθητι Θεέ)	113
ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ (Τι μεγαλείο είναι αυτό)	1024
ΑΣ ΥΨΩΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ (επωδός)	109
ΑΣ ΥΨΩΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ	052
ΑΣ ΦΑΝΕΙ «ΕΝ ΕΜΟΙ» ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ	262
ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΔΟΞΑΣΟΥΜΕ	140
ΑΣ ΨΑΛΛΟΥΜ' ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΘΕΟ	009
ΑΣΩΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗ (Θα ξημερώσει)	1004

ΑΤΕΝΙΣΕ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ	1119
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ	268
ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ Θ' ΑΚΟΥΣΕΙΣ	979
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Π' ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝΕ ΤΗ ΓΗ (Τον αγαπάς).....	239
ΑΥΤΟΣ ΛΥΤΡΩΝΕΙ ΚΑΡΔΙΕΣ (Ο Χριστός μου ζει).....	538
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ (επωδός).....	1289
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ (Ψαλμός 91)	1217
ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ	157
ΑΦ' ΟΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΟΔΟ (It is Well With My Soul)...	1201

B

ΒΑΔΙΖΕ ΕΜΠΡΟΣ, ΜΗ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ	120
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ	1162
ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ	824
ΒΑΛΤΕ ΜΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΡΦΙΑ (Θ' αναστηθώ)	1147
ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΗΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Άγιος, ναι άγιος)	078
ΒΑΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΔΕΜΕΝΗ Η ΨΥΧΗ.....	665
ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ Ο ΤΥΦΛΟΣ (Στο Λόγο Σου).....	600
ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ	063
ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ ΠΑΛΙ	1345
ΒΙΟΠΑΛΗ ΠΑΝΤΑΧΟΥ (Άφησα χάρη Σου).....	719
ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ (Ένδοξη Ιερουσαλήμ).....	814
ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΙ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ.....	426
ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Και τι να πεις).....	414
ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ	517
ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΙΗΣΟΥ	533
ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ Ν' ΑΝΕΒΩ (Θεέ μου δος μου το Χριστό).....	532
ΒΟΥΒΟΙ, ΣΚΥΦΤΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΙ (Νοσταλγοί είμαστε)..	853

ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ (Το αστέρι).....	1091
ΒΡΑΧΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΝΑΙ (Rock of Ages).....	457
ΒΡΕΧΕΙ, ΒΡΕΧΕΙ ΑΠ' ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΨΗΛΑ (παιδικό)	1265
ΒΡΗΚΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΦΙΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ	291

Γ

ΓΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Χέρια υψώστε)	433
ΓΕΜΙΣΕ ΜΕ, ΜΕ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΣΟΥ	080
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ, ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ ΕΓΕΝΝΗΘΗΚΕ	1087
ΓΕΡΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ, ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ.....	399
ΓΙ' ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (Σ' όλη μου τη ζωή)	1361
ΓΙΑ ΜΕ, ΓΙΑ ΜΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	743
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΝΕΒΗΚΕΣ ΕΚΕΙ (Το πιο βαρύ φορτίο)	1030
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΕΘΑΝΕΣ.....	1104
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ (Φέρνουμε τώρα τις ζωές μας σε Κείνον).....	988
ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	058
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΗ (Μίσος, κακία και αδικία)	941
ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗ ΧΑΡΗ (Σφίξτε τα χέρια).....	440
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΝΤΡΑΠΩ	115
ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ Μ' ΑΓΑΠΗΣΕΣ (Ω Θεέ, Κύριέ μου αγαθέ).....	241
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ	839
ΓΛΥΚΕ ΑΜΝΕ (Ο Κύριος, ο άγιος)	756
ΓΛΥΚΕ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ (Καθώς κοιτάζω ψηλά)	365
ΓΛΥΚΕΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ	949
ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ (Ευλόγει Κύριον).....	070
ΓΛΥΚΥΤΕΡΟ, Ω ΙΗΣΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	774
ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.....	834
ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (Προ πολλού)	1026

ΓΟΝΑΤΙΣΑ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ	1056
ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ	712
ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ (Τ' όνομά Σου, ναι θα υψωθεί).....	830



ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΗ ΦΩΝΗ, ΠΟΥ ΓΛΥΚΑ ΣΕ ΚΑΛΕΙ.....	905
ΔΕΝ ΒΑΔΙΖΩ ΑΛΛΟ ΠΙΑ ΤΩΡΑ ΜΟΝΑΧΟΣ	733
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΡΜΑΙΟ (Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού).....	633
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΝΟ (Κατακτητές).....	629
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΟΤΕ (Ω πόσον είμαι ευτυχής).....	679
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΔΩ (Ουράνια πατρίδα)	833
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ.....	977
ΔΕΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΟΜΑΙ ΧΡΙΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΩ.....	676
ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ (Ήρθες στη ζωή μου)	759
ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΘΩ (Δόξα, αλληλούια)	1258
ΔΕΝ ΘΗΡΕΥΩ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ (Ναι εγράφηκα κει).....	618
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ	519
ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ (Σ' ένα κόσμο ψεύτικο).....	694
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ	018
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ	681
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ (παιδικό)	1252
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΕ ΝΑΡΘΩ ΕΓΩ ΣΕ ΣΕ.....	548
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ	1102
ΔΕΝ Σ' ΑΛΛΑΖΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ	359
ΔΕΝ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ Ω ΘΕΕ (επωδός)	068
ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ (Στη μοναξιά του κόσμου αυτού).....	695
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ	1037
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ (Ζει ο Θεός)	112

ΔΕΣ ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΠΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ	749
ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ (Πρόσελθε, τι αναμένεις).....	906
ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΙ ΕΚΑΜ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	1107
ΔΙΝΩ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΜΝΟ (Μέσα στο φως Σου θέλω).....	159
ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ (Μόνον ο Χριστός).....	983
ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΝΕΡΟ ΑΛΗΘΙΝΟ.....	889
ΔΙΨΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΝΕΡΟ	352
ΔΟΚΙΜΑΣΕ, ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	320
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΤΟ ΘΕΟ (Πίστεψε στο Χριστό).	754
ΔΟΞΑ ΑΙΩΝΙΑ Σ' ΑΥΤΟΝ (Ποιος Θεός όμοίος Σου)	172
ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΛΥΤΡΩΤΗ	014
ΔΟΞΑ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΘΩ	1258
ΔΟΞΑ, ΔΟΞΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ	267
ΔΟΞΑ, ΔΟΞΑ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ	424
ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ (Άγγελοι ψάλλουν γλυκά)	1090
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΙΩΝΟΝ, Ω ΘΕΕ	047
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ	164
ΔΟΞΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΘΕΕ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΑΣ (Σε μεγαλύνουμε).....	077
ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ, ΔΟΞΑ (Το σώμα της εκκλησίας).....	442
ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ (Βυζαντινός)	1321
ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (Ποιος το στερέωμα κρατά)	133
ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ	176
ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΟΣ ΜΟΥ	041
ΔΟΞΑ ΨΑΛΛΑΤΕ ΛΑΟΙ (Ω τι ουράνιες ωδές).....	614
ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (Είμαστε η εκκλησία Του)	438
ΔΟΞΑΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΛΗ Η ΓΗ (Πως μεγάλος είναι ο Θεός)....	190
ΔΟΞΑΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΛΗ Η ΓΗ (Η αγάπη Σου Θεέ μοναδική)...	227
ΔΟΞΑΣΕΤΕ ...ΛΑΤΡΕΥΣΕΤΕ ...ΥΨΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ.....	179
ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ	002

ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ	1137
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟ ΘΕΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΙ	101
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ	134
ΔΟΞΑΣΤΕ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ	107
ΔΟΣ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ ΘΕΕ ΜΟΥ ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΩ.....	240
ΔΟΣ ΜΙΑ, ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ, ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ	1354
ΔΟΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΗ	341
ΔΟΣ ΜΟΥ ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΣΟΥ.....	362
ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ	924
ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ (Έχεις κουραστεί όλο να ψάχνεις)...	933
ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ (Με δύναμη έρχεται)....	105
ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (βλ. Ψαλλ' αλληλούια στο Θεό)....	020

Ε

ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΘΕΕ ΕΠΙΠΟΘΩ	1207
ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ.....	631
ΕΓΕΡΘΗΤΙ ΘΕΕ, ΕΓΕΡΘΗΤΙ (Ας σκορπίσουν οι εχθροί μου)....	113
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ (Ήταν μέσα στο σκοτάδι)	792
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ	748
ΕΓΩ ΕΙΜΙ (Εγώ Είμαι - I' Am)	793
ΕΓΩ ΚΙΣΣΟΣ ΕΣΥ ΠΛΑΤΑΝΙ (Εσύ φωνή στην ερημιά μου).....	707
ΕΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΜΑΣ ΥΙΟΣ (Joy To The World)	1069
ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ	1001
ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΣΤΕΡΙ (Hatk The Herald Angels Sing).....	1074
ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΣΧΙΖΕΣ ΘΕΕ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ	871
ΕΙΜΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΣ, ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΘΕΕ	413
ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ	491
ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (Το έλεός Του)	610

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙΔΑΚΙ (παιδικό)	1262
ΕΙΜΑΙ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	434
ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΚΡΑΤΩ (Μη φοβάσαι)	1005
ΕΙΜΑΙ ΝΕΟ ΚΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ.....	285
ΕΙΜΑΙ ΞΕΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ (Δος μου τον Ιησού)	348
ΕΙΜΑΙ Ο ΩΝ, Ο ΚΥΒΕΡΝΩΝ (Όποιος Εμένα ακολουθεί).....	915
ΕΙΜΑΣΤ' ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ	852
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΝΑ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ	452
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	443
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (Δοξάζουμε τον Ιησού)	438
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΣΟΦΟΙ (The Three Kings of Orientis).....	1070
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ	451
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΛΟΙ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	820
ΕΙΝ' ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ	1150
ΕΙΝ' ΕΔΩ, ΕΙΝ' ΕΔΩ, ΕΙΝ' ΕΔΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ	489
ΕΙΝ' ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ ΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (παιδικό)	1245
ΕΙΝ' Ο ΕΛΟΧΙΜ, ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ	798
ΕΙΝ' Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ (Ο θεραπεύων σε)...	423
ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Αναστήθηκε και είναι βασιλιάς)	1146
ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Εσένα τιμούν οι ουρανοί)	072
ΕΙΝ' ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ	1050
ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ (Έρχεται)	1180
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ	515
ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ	131
ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ, ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ	1051
ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ (Μεγαλεία και θαυμαστά).....	141
ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΩΡΟ	194
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ (Πάμε για τον ουρανό)...	819
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ	1282

ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΩ ΠΟΥ ΚΤΥΠΑΕΙ	935
ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΗ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ.....	1159
ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ	428
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ (Ευλόγησε ψυχή μου).....	809
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ...Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΩΝ.....	423
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΜΑΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ	1029
ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩ (Θα πω το ΝΑΙ).....	422
ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΛΑΘΗ ΤΟΣΑ ΚΑΝΩ	867
ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ (Άλλη μια φορά)	1052
ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ	572
ΕΙΠΑΝΕ ΠΩΣ ΟΛΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ	1131
ΕΙΠΕ «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» (Είδα τον Ιησού)	1124
ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΙ ΕΓΙΝΕΣ ΤΟ ΦΩΣ (Πορεία θριάμβου)....	1126
ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ ΘΕΕ	026
ΕΙΣΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Όλοι οι λαοί)	066
ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ, ΚΙΝΕΙΣΑΙ ΙΗΣΟΥ (Σε υψώνουμε)	069
ΕΙΣΑΙ ΕΝΔΟΞΟΣ, ΑΓΙΟΣ (Μ' ένα Σου λόγο)	810
ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (Σαν ξυπνώ κάθε πρωί)	994
ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΑΙΩΝΙΕ ΑΓΙΕ ΘΕΕ.....	151
ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΦΩΣ (Πλάσε με Χριστέ μου).....	379
ΕΙΣΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (Μονάχα σε Σε Κύριε)	356
ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ (Θα Σ' εμπιστευθώ)	486
ΕΙΣ(ΑΙ) Η ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΡΑ, ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ	998
ΕΙΣΑΙ Η ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΟΥ (επωδός).....	1277
ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ	795
ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ	522
ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ.....	650
ΕΙΣΑΙ ΙΗΣΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΟΥ	461
ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ	040

ΕΙΣΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ	758
ΕΙΣΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.....	464
ΕΙΣΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, είσαι η ασπίδα ισχυρή....	508
ΕΙΣΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Όλη η πλάση Σε υμνεί).....	799
ΕΙΣΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΥ, ΑΓΙΕ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ	513
ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΓΙΑ ΜΕ ΘΕΟΣ (Ωσαννά, ωσαννά).....	103
ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ	048
ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΤΟ ΦΩΣ, Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ	704
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ	472
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (επωδός)	035
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	664
ΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	1287
ΕΙΣ ΕΣΕΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΟΙΓΩ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ.....	483
ΕΙΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΩ.....	054
ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ ΕΠΑΝΩ ΕΚΕΙ (Ναι εκεί, ναι εκεί).....	826
ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Εκεί έχουμε πατρίδα).....	817
ΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΟ ΒΡΑΧΟ	1097
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΨΩΘΕΙΤΕ (Δοξάστε Αυτόν)....	1137
ΕΙΧΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ - ΑΙΜΟΡΡΟΥΣΑ	435
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΨΩΣΟΥ	441
ΕΛΑ ΑΠΟΦΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ /Ψάλλε στον Κύριο /Ψάλτε Ουράνια..	161
ΕΛΑ ΓΕΥΣΟΥ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΘΕΟ	641
ΕΛΑ, ΕΛΑ, ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ, ΛΕΕΙ Η ΝΥΜΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ.....	1161
ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ	296
ΕΛΑ ΙΗΣΟΥ, ΕΛΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (επωδός)	1314
ΕΛΑ ΙΗΣΟΥ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΑΣ ΣΚΕΠΑΣΕΙ.....	909
ΕΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΣΥ	307
ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ	940
ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ	881

ΕΛΑ ΣΕ ΜΕ ΟΔΟΙΠΟΡΕ ΚΙ ΑΡΡΩΣΤΕ	916
ΕΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ (Πόσο θα' θελα να μιλήσω)	943
ΕΛΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ (Και συ διαβάτη που περνάς)	899
ΕΛΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ	378
ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (Λιοντάρι και Αμνός).....	734
ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΕΙΣ.....	930
ΕΛΑΛΗΣΕ, ΕΛΑΛΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ	805
ΕΛΑΤΕ ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ (επωδός)	061
ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ, ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΟΡΤΗ.....	1229
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΘΕΟ	187
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΧΑΡΑ	044
ΕΛΑΤΕ ΝΙΑΤΑ ΣΤΟ ΛΥΤΡΩΤΗ	1259
ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ	042
ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ	158
ΕΛΑΤΕ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ	060
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΗ Η ΓΗ.....	647
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΕΤΩ, ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΑΦΕΝΤΙΚΟ	563
ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ, ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ.....	1242
ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ Ω ΘΕΕ, ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ	1218
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ (Με ειρήνη Σ' εκζητά η ψυχή μας)	1055
ΕΛΠΙΖΕ ΠΑΝΤΟΤΕ Σ' ΑΥΤΟΝ	456α
ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ, ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ (Ei Shaddal)	782
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ.....	306
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επωδός)	769
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ἡρθες στη γη με σκοπό)..	787
ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Εμμανουήλ).....	780
ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ	1211
ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙ (Hatk The Herald Angels Sing).....	1088
ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΑΡΑΖΩ	343

ΕΝΑ ΖΗΤΗΣΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Ψαλμός ΚΖ/27)	1243
ΕΝΑ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ	449
ΕΝΑΣ ΕΙΝ' Ο ΔΡΟΜΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	1284
ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΑΡΑΞΕ ΑΥΤΟΣ	1031
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ (Τώρα κάθεσαι μονάχη).....	987
ΕΝΔΟΞΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Βλέπουνε τα μάτια μου).....	814
ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ (Majesty)	156
ΕΝΔΥΜΑ ΛΕΥΚΟ, ΟΡΓΑΝΟ ΧΡΥΣΟ	612
ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ	613
ΕΝΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ.....	498
ΕΞΕΓΕΡΘΗΤΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Πλησιάζει η μέρα λυτρωμού) ...	1357
ΕΞΗΓΟΡΑΣΕ ΗΜΑΣ (Βυζαντινός)	1331
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ (Βυζαντινός)	1319
ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΖΕΙ (επωδός)	1283
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ (Βυζαντινός)	1318
ΕΡΡΑΝΤΙΣΘΗΣ ΠΟΤΕ (Άραγε προσήλθες συ).....	339
ΕΡΧΕΤΑΙ (Είναι αργά, πολύ αργά)	1180
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (Να αγαπάτε ο ένας..)...	229
ΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ	1185
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΩ ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ	1203
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ (Joy To The World).....	1186
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, Μ' ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΔΟΞΑ	1173
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Μες τη δύσκολη ζωή)	1192
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕ	1183
ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, Ω ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ ΧΑΡΑ.....	1158
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΕΠΑΝΩ	1195
ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝ' ΜΑΚΡΙΑ	1189
ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (Ότι καλύτερο)....	1369
ΕΡΧΟΜΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕ ΣΩΤΗΡΑ	882

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ	087
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ ΘΕΕ, ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.....	836
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ	842
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ, ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΚΟΝΤΑ	279
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ	385
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Σ' ΑΝΑΖΗΤΩ (Μια προσευχή).....	958
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (Ναι δος μου δύναμη)	401
ΕΣΕΝΑ ΖΗΤΑΩ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΩ	878
ΕΣΕΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ (Είν' ο Χριστός).....	072
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ (Μονάχα Εσύ)	1003
ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ	1010
ΕΣΥ ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ ΜΟΥ (Εγώ κισσός εσύ πλατάνι).....	707
ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝ' Ο ΑΓΩΝΑΣ	419
ΕΥΛΟΓΕΙ ΚΥΡΙΟΝ Ω ΨΥΧΗ ΜΟΥ (Γλυκοχαράζει μια νέα μέρα)...	070
ΕΥΛΟΓΕΙ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Ψαλμός ΡΓ/103)	1240
ΕΥΛΟΓΕΙ, Ω ΨΥΧΗ, ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΘΕΟ	008
ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	1306
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΣΤΙΓΜΗ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ	524
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ	095
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝΕ (Our God Reigns)....	1365
ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Είναι ο ίδιος).....	809
ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΔΕΣΜΟΣ	1212
ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ, Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ (Βυζαντινός).....	1336
ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ	1194
ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ	045
ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΕ ΛΑΟΙ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ	1133
ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ, Ω ΘΥΓΑΤΕΡ ΣΙΩΝ (G.F.Handel).....	639
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Αμέτρητοι οι σίχοι που μιλούν)	568
ΕΦΥΓΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΟΥ ΓΙΟΣ (Ο άσωτος γιος).....	321

ΕΧΕΙΣ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΟΛΟ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ (Δώστα όλα).....	933
ΕΧΕΙΣ ΠΕΙΡΑ ΣΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ (Χαίρε ότ' εγράφης).....	723
ΕΧΟΥΜΕ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΑ.....	803
ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ	724
ΕΧΩ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ	781
ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Όταν έρθει η νύχτα)	484
ΕΧΩ ΣΩΘΕΙ ΚΙ ΕΧΩ ΧΑΡΑ	1020
ΕΧΩ ΧΑΡΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ - Γιαπαπαπα (παιδικό).....	1249
ΕΨΑΧΝΑ ΓΙΑ ΝΑΒΡΩ ΕΛΠΙΔΑ (Πολεμώ, πολεμώ)	736
ΕΨΑΧΝΑ ΝΑΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Θέλω να πω ευχαριστώ)....	564

Z

ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ (Δεν υπάρχει καταδίκη)	112
ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΖΕΙ & Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ (Ο Κύριός μου με κάλεσε).....	753
ΖΕΙΣ ΚΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ	696
ΖΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙΣ (Πάντα από μικρό παιδί).....	1036
ΖΗΤΑΣ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ	559
ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	951
ΖΗΤΟΥΣΕΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΓΥΡΝΑΓΕΣ	900
ΖΟΥΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΜΟΝΑΧΟΣ (Λυτρωτή του κόσμου)	1025
ΖΟΥΣΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑΝΕ (Τώρα ψάλλω σε Σε).....	137
ΖΟΥΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ	284
ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΩ (Εγώ Ζω)	392
ΖΩ ΜΕ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ, ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ	709
ΖΩ ΣΤΟ ΦΩΣ (Η αγάπη Σου με πήρε)	697
ΖΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ.....	237
ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΝ ΕΜΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΕ	1100
ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ (Που να στραφώ;)....	512

Η

Η ΑΓΑΠΗ ΚΙ Η ΧΑΡΑ (Δόξα, δόξα στο Θεό).....	560
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ, ΗΤΑΝ ΠΟΥ Μ' ΕΦΕΡΕ	230
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΘΕΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ (Δόξασε Αυτόν όλη η Γη)....	227
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ	212
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ	215
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΠΗΡΕ (Ζω στο φως)	697
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΟΙ (επωδός).....	1307
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ Μ' ΟΔΗΓΕΙ	201
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ (Τη χάρη Σου ζητώ)....	1060
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ	217
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ	223
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ	235
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ	211
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ (Βυζαντινός)	1322
Η ΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Με φύτεψες Κύριε σε γη αγία)	837
Η ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ (Το όνομά Του είναι...).....	471
Η ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΕΝΑ (Πώς να εκφραστώ)	175
Η ΔΟΞΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟ	011
Η ΔΟΞΑ ΜΟΥ, Η ΔΟΞΑ ΜΟΥ ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.....	1310
Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η ΧΑΡΑ	540
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΩΘΕΙ (Όμορφη Ελλάδα)	1011
Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ν' ΑΓΑΠΑΤΕ	1297
Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ (Exodus).....	400
Η ΕΥΛΟΓΙΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ /ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (επωδός).....	784
Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ (Επιτάφιος θρήνος Α')	1318
Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΑΓΑΠΗ, ΟΥΤΕ ΧΑΡΑ.....	1360
Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΜΑΥΡΗ	1039

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ (Ποτάμι ζωής).....	312
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΝΗ	886
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΕ, Ω ΥΨΩΝΕΤΑΙ	119
Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ (Με όπλα ουράνια)	166
Η ΜΑΧΗ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΝ (Με τη δύναμή Του)	104
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Ο Θεός για σένα φίλε)	811
Η ΝΥΧΤΑ ΑΠΛΩΝΕΙ - Μικρό προβατάκι (παιδικό)	1246
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ	589
Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ (Βυζαντινός)	1323
Η ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ	973
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣΑΙ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ	657
Η ΣΥΚΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΒΛΑΣΤΗΣΕΙ (Αββακούμ Γ/3:17-18)	509
Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΘΕΟ	043
Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΒΟΪΖΕΙ, ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΥΚΛΟΥΝ.....	402
Η ΦΥΣΗ ΟΛΗ ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΠΟΝΑΕΙ	1179
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ' ΑΚΟΥΣΤΕΙ	145
Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ	997
ΗΛΘΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ	746
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Στο ακρογιαλί περπατώ).....	737
ΗΜΟΥΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ, ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ	876
ΗΜΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ	668
ΗΜΟΥΝ Η ΜΕΡΑ, ΔΙΧΩΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ	283
ΗΜΟΥΝ ΜΟΝΗ ΣΤΗ ΖΩΗ (Και ήλθες Εσύ)	1035
ΗΜΟΥΝΑ ΜΟΝΑΧΟΣ (Αν δεν ερχόσουν Χριστέ μου)	698
ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ (Ω τι γλυκιά ελπίδα).....	1080
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΓΑΜΟΣ	1177
ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ (Τον αγαπώ)	255
ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ (Φίλε που νάσαι).....	325
ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ	583

ΗΡΘΕΣ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ (Εμμανουήλ, Εμμανουήλ).....	787
ΗΡΘΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ (Δεν έχω λόγια να Σου πω)	759
ΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙ, ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΙΓΑ.....	699
ΗΣΟΥΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (Πόσο όμορφο όνομα).....	796
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (Ο άσωτος υιός).....	315
ΗΤΑΝ Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ Ο ΙΟΥΔΑΣ	1122
ΗΤΑΝ Η ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (Στον Κήπο της Γεθσημανής)...	1128
ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (Εγώ Είμαι)	792
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ (Ψαράδες ανθρώπων)	597
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΜΟΡΦΗ (Μου έδωσε νέα καρδιά).....	281
ΗΤΑΝ ΝΥΧΤΑ, ΜΑΥΡΗ ΝΥΧΤΑ (Αναγεννήθηκα)	286
ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΖΕΜΕΝΟΣ (Πατέρας και γιος)....	436
ΗΤΑΝΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟ (Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν).....	1122



Θ' ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΩΡΟ (Αλληλούια /Hallelujah).....	1079
Θ' ΑΝΑΣΤΗΘΩ (Βάλτε μου στα χέρια καρδιά)	1147
ΘΑ ΑΡΠΑΧΤΟΥΜΕ ΕΚΕΙ, ΟΣΟΙ ΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΑΥΤΟΝ.....	1160
ΘΑ ΔΟΞΑΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ	135
ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ	091
ΘΑ ΕΛΚΥΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	295
ΘΑ ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΣΕΝΑ (Κι αν θαμπώνουν τα μάτια μου).....	477
ΘΑ ΕΞΥΜΝΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Στερεωμένος στον αιώνα)	473
ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ (Όταν βλέπω την αγάπη).....	1358
ΘΑ ΕΥΛΟΓΩ ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΟΥ (Ψαλμός ΛΔ/34)	118
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝΑ ΣΤΗ ΓΗ	883
ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑΜΟΥΝΑ Τ' ΑΣΤΕΡΙ	391
ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑΜΟΥΝΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ	874

ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΑ	731
ΘΑ ΜΕΓΑΛΥΝΩ Τ' ΟΝΟΜΑ	766
ΘΑ ΜΠΩ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΣΩ ΕΣΕΝΑ	071
ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ (Άσωση νύχτα μακρινή)	1004
ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕ ΧΑΡΑ	130
ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	654
ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕ ΧΑΡΑ	580
ΘΑ ΠΩ ΤΟ ΝΑΙ (Είμαι στιγμές που προσπαθώ)	422
ΘΑ ΡΕΕΙ ΣΑΝ ΠΟΤΑΜΙ (επωδός).....	295α
ΘΑ 'ΡΘΕΙ ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΩ	1176
ΘΑ 'ΡΘΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ	887
ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ	466
ΘΑ Σ' ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΩ (Είσαι η ελπίδα μου)	486
ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΞΑΝΑ (Οι πέτρες θα φωνάζουνε)	270
ΘΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΩ ΘΕΕ (Ψαλμός ΡΓ/103)	1220
ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΨΑΡΑ	1256
ΘΑ ΣΕ ΣΗΚΩΣΩ (Τα γλυκά σου μάτια σας περιστερώνας).....	271
ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ (Κει στη μέση ουρανού και γης).....	1109
ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΞΟΛΟΓΩ (Ψαλμός Θ/9:1-2)	170
ΘΑ ΥΜΝΩ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΔΟΞΑΖΩ (Σαν τον Δαβίδ)	653
ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (Hosanna)	116
ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (Όταν οι μέρες σκοτεινές).....	181
ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΣΕ ΣΕΝΑ	684
ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ	202
ΘΑΜΠΟΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Μια φωτιά ανάφτηκε).....	638
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΧΑΡΗ, ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ (Amazine Grace).....	1054
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Τ' όνομά Σου)	763
ΘΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΥΓΗ	846
ΘΕΕ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΕΛΥΤΡΩΣΕΣ	1027

ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ (Δόξα στ' όνομά Του)	185
ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ (Λάμπει Ιησού)	685
ΘΕΕ ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ	010
ΘΕΛΕΙ ΝΑ Σ' ΑΓΓΙΞΕΙ (Κι αν του κόσμου η αγάπη)	948
ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ	869
ΘΕΛΩ Ν' ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ	896
ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΣΟΥ	351
ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ	888
ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ (Ξέρω Κύριε είσ' ελεήμων)...	870
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ (Στη βρωμιά στην αμαρτία)	561
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ	970
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Έψαχνα ναβρώ λίγη ευτυχία).....	564
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΩ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ	688
ΘΕΛΩ ΝΑ ΨΑΛΛΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΩ (Ψαλμός ΡΙΓ/113)	1221
ΘΕΛΩ ΝΑ ΨΑΛΛΩ ΛΥΤΡΩΤΑ	228
ΘΕΛΩ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ (επωδός)	1132α
ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ	374
ΘΕΛΩ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ	859
ΘΕΛΩ ΨΗΛΑ Ν' ΑΝΕΒΩ (Ωσαννά)	125
ΘΕΟΣ ΤΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ (Μέσα στη ζωή μου).....	173
ΘΕΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΙ ΣΥ(Αλληλούια /Hallelujah)	364
ΘΕΟΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΗΜΩΝ (Ψαλμός ΙΗ/18)	012
ΘΡΑΥΣΤΗΚΕΣ ΣΑΝ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ	735
ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΕΣ ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ (Το ταξίδι)...	750
ΘΥΜΗΣΟΥ, ΝΑΙ ΘΥΜΗΣΟΥ	1033
ΘΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΘΥΣΙΑ ΑΙΝΕΣΕΩΣ	625

I

ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ (Βυζαντινός)	1330
ΙΔΟΥ ΤΙ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙ ΤΕΡΠΝΟΝ	1299
ΙΔΟΥ ΦΕΡΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ	975
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΝΥΜΦΗ ΑΓΙΑ	844
ΙΗΣΟΥ ΓΙΕ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ (Τι θαυμάσιος Κύριος)	437
ΙΗΣΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΟΥ	635
ΙΗΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ	266
ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (Πνεύμα και Νύμφη)	1174
ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ Η ΡΟΜΦΑΙΑ ΜΟΥ (Κι αν μύριοι έρθουν).....	661
ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ (Ω η δόξα της παρουσίας).....	086
ΙΗΣΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ	256
ΙΗΣΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ	1110
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΔΙΨΩΠΕΙΝΩΖΗΤΩ	265
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΔΙΩΞΕ ΤΟ ΦΟΒΟ	872
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ	785
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ (επωδός)	1313
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΥΨΩΝΩ	574
ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ, ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝ' ΣΑΝ ΕΣΕ	059
ΙΗΣΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΥ (επωδός).....	778α
ΙΗΣΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟ	770
ΙΗΣΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ, ΓΙΑΤΙ Μ' ΕΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣΕΙ	210
ΙΗΣΟΥ Σ' ΕΚΖΗΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ	893
ΙΗΣΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΕ, ΘΑΥΜΑΣΤΕ, ΥΙΕ ΘΕΟΥ.....	039
ΙΗΣΟΥ, ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΘΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ	030
ΙΗΣΟΥ, Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝ' ΘΑΥΜΑΣΤΟ	773
ΙΗΣΟΥΥΨΩΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ (επωδός).....	1181
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΘΕΟΥ ΥΙΕ (Κάνω μια προσευχή)	968

ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΟΜΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ	768
ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΟΜΑ (Θα ακούγεται για πάντα).....	779
ΙΛΑΣΘΗΤΙ ΜΟΙ ΤΩ ΑΜΑΡΤΩΛΩ	1043
ΙΣΩΣ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ (Αναγεννήθηκα με τον Χριστό)	289

K

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΥΓΗ	182
ΚΑΘΕ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΕ (Από καρδιάς θα ψάλλω).....	469
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΑΚΟΥΩ ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΠΑΛΙΑΤΖΗ	927
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΑΝ ΞΥΠΝΗΣΩ	121
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΤΗ ΓΗ ΕΡΧΟΜΑΙ	717
ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ	526
ΚΑΘΕΣΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΝΑΧΗ (Ένας φίλος)	987
ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ (Προσέρχομαι Αμνέ Θεού).....	1016
ΚΑΘΩΣ ΗΛΘΑ ΕΔΩ (Στεκόμαστε σε άγιο χώρο)	380
ΚΑΘΩΣ ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ (Γλυκέ Ιησού μου)	365
ΚΑΘΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΩΣ	683
ΚΑΙ ΑΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ	728
ΚΑΙ ΗΛΘΕΣ ΕΣΥ (Ήμουν μόνη στη ζωή)	1035
ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΠΕΙΡΟΥΝΕ	586
ΚΑΙ ΣΥ ΔΙΑΒΑΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ (Έλα στον Χριστό)	899
ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ (Βλέπω τα μάτια σου)	414
ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ Μ' ΟΔΗΓΕΙ	499
ΚΑΝΕΘΕΕ ΜΟΥ (Κάνε να λιώσουνε τα χιόνια).....	807
ΚΑΝΕ ΜΑΣ «ΕΝΑ» ΚΑΙ ΕΝΩΣΕ ΜΑΣ	445
ΚΑΝΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟ, ΟΡΓΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ	377
ΚΑΝΕ ΝΑ ΛΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ (Στείλε Θεέ μου).....	807
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ	965

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΕΜΕ ΝΑ ΛΥΤΡΩΣΕΙ.....	282
ΚΑΝΕΙΣ ΤΩΝ ΘΗΗΤΩΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ.....	1202
ΚΑΝΕΝΑ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ	649
ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού).....	968
ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ	1264
ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....	199
ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ	611
ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ (Πατέρα μου ουράνιε).....	961
ΚΑΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (Ο Νικόδημος)	292
ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ (Δόξα, δόξα, κάποιος με άγγιξε).....	424
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ	516
ΚΑΠΟΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗ ΓΗ (Σε αγαπά ο Λυτρωτής).....	1034
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΙΣΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Ψαλμός ΝΑ/51).....	1241
ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ	535
ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Ναι περισσότερος κι από κατακτητές).....	629
ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΜΟΥ ΕΣΥ (Σ' εμπιστεύομαι)	497α
ΚΑΤΕΛΥΣΑΣ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΣΟΥ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ	1335
ΚΑΤΙ ΑΝ ΕΧΩ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟ (Ήμουν χαμένος, δυστυχής).....	711
ΚΙ ΑΝ ΖΟΥΣΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ	1348
ΚΙ ΑΝ ΖΩ ΕΔΩ ΚΑΤΩ (Έχω πατρίδα)	403
ΚΙ ΑΝ ΘΑΜΠΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ (Θα ελπίζω σε Σένα)...	1130
ΚΙ ΑΝ ΜΥΡΙΟΙ ΕΡΘΟΥΝ (Είσαι η ρομφαία μου).....	661
ΚΙ ΑΝ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΜΟΥ ΧΤΥΠΟΥΝ	463
ΚΙ ΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕ (Θέλει να σ' αγγίξει).....	948
ΚΛΙΝΩ ΤΟ ΓΟΝΥ ΤΑΠΕΙΝΑ	375
ΚΟΙΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ	360
ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (Πλάστης & Δημιουργός).....	939
ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΥΨΗ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	476
ΚΟΙΤΑΖΩ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.....	585

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΨΗΛΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	1197
ΚΟΙΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ (Η καρδιά μου πάντα κοιτά).....	886
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΕΝΑ (Πάνε τόσα χρόνια)	529
ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (Ποιος θα πάει).....	598
ΚΡΑΤΑ ΜΕ (Πέρασαν μέρες, πέρασαν μήνες).....	866
ΚΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	497
ΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ	127
ΚΤΙΣΕ ΜΕ ΞΑΝΑ, ΠΟΣΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΣΩ	865
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, ΑΙΩΝΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ	1370
ΚΥΡΙΕ ΑΚΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ (Ψαλμός ΞΑ/61)	1213
ΚΥΡΙΕ ΑΦΗΝΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ	386
ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ	691
ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΙ ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω»	028
ΚΥΡΙΕ ΕΛΘΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ	344
ΚΥΡΙΕ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΙΑ ΣΟΥ ΜΟΡΦΗ	037
ΚΥΡΙΕ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΣΕ	942
ΚΥΡΙΕ ΘΕΕ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΕ ΞΑΝΑ (Προσευχή)	959
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, ΘΕΕ ΜΑΣ	408
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, Εσέ η ψυχή μου εκζητά	075
ΚΥΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ	1134
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΑΣ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ	186
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΨΑΧΝΕΙ	892
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ (Δος το Πνεύμα).....	858
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΖΩ	897
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ, ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΕ ΥΨΩΝΩ	079
ΚΥΡΙΕ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΜΙΛΩ	366
ΚΥΡΙΕ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ	1239
ΚΥΡΙΕ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΩ	250
ΚΥΡΙΕ ΣΥ ΕΓΙΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗ (Ψαλμός 90:1-2).....	1236

Λ

ΛΑΒΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ	913
ΛΑΜΠΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....	1363
ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΦΕΛΗ	034
ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	822
ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΑ ΗΛΙΟΥ Η ΓΗ (Ναι εκεί, ναι εκεί).....	815
ΛΑΜΨΕ ΙΗΣΟΥ (Θεέ μου τώρα το φως Σου λάμπει)	685
ΛΑΟΙ ΔΟΞΑΣΤΕ, ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΚΟΥΣΤΕ.....	1193
ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Όλοι μαζί προχωρούμε)	410
ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΥΨΩΝΟΥΜΕ	093
ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΘΕΟ	013
ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΘΕΟ	027
ΛΑΤΡΕΥΣΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟ	055
ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝΑ ΣΩΤΗΡΑ (Ναι ζει, ναι ζει)	017
ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΜΝΟΣ (Έλα τώρα ανάμεσά μας).....	734
ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ	911
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΟΜΟΡΦΟ ΜΙΚΡΟ	1340
ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (επιδόξ).....	1311
ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	1017
ΛΥΤΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ζούσα κι εγώ μοναχός).....	1025
ΛΥΧΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ (επιδόξ)	1281
ΛΥΧΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ (Πόσο αγαπώ το Λόγο Σου).	601

Μ

ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΜΕ ΠΙΣΤΗ	021
ΜΑΖΙ Μ' ΑΥΤΟΝ (Όπου κι αν κοιτάξεις)	1000
ΜΑΘΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ	604

ΜΑΚΑΡΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΑΚΑΡΙ	873
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ' ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Μακάριοι όσοι).....	931
ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΑΝΗΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ	314
ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ (Sing Hallelujah To The Lord).....	1155
ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ (Υψώστε ωδές)	475
ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ (Αδέλφια ενωμένοι)	439
ΜΑΣ ΤΟΧΕΣ ΠΕΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΧΗ	986
Μ' ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΠΟΛΥ (Δώσε μου ζωή απ' τη ζωή σου).....	219
Μ' ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΠΙΣΤΟ (Ναι, ναι ευτυχής).....	901
Μ' ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΚΥΒΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	410
Μ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΝΤΑ	581
ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΑΙΩΝΙΑ (Τελευταία σειρά στο μηδέν).....	218
ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ (επωδός)	423α
ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ	588
ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ, ΜΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ	1038
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ	105
ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ Σ' ΕΚΖΗΤΑ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ (Έλεος Κύριε).....	1055
ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ	659
ΜΕ ΕΣΩΣΕ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (επωδός).....	1312
ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΥ Σ' ΕΚΖΗΤΑ (Τα χέρια υψώνω σε Σένα)...	527
ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΙΣΤΗ, ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΜΙΚΡΗ (παιδικό)	1257
ΜΕ ΜΙΑ ΣΟΥ ΛΕΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.....	1346
ΜΕ ΟΠΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΟΣ	166
ΜΕ ΠΟΘΟ ΘΕΡΜΟ, ΙΗΣΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ	381
ΜΕ Τ' ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ, ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ	1302
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ (επωδός).....	1267
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ	741
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ	104
ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΗ	890

ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ, ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ Θ' ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΝ.....	1164
ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (Τότε ναι ασφαλής).....	593
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ Μ' ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙΣ (Στα ουράνια...).....	687
ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΒΑΔΙΖΩ ΑΣΦΑΛΩΣ	470
ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΥΠΕΡΝΙΚΩ	460
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ	191
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΞΑΝΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΖΩ	991
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ (Πληρούσθε πάντοτε)	308
ΜΕ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑ ΠΟΛΛΗ	1157
ΜΕ ΦΥΤΕΨΕΣ ΚΥΡΙΕ ΣΕ ΓΗ ΑΓΙΑ (Η γη της χαράς).....	837
ΜΕ ΧΑΡΑ ΕΓΩ ΠΡΟΣ ΣΕ, ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ ΘΕΕ.....	297
ΜΕ ΧΑΡΑ, ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ	549
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ (Ποιος Εσέ δεν θα φοβηθεί).....	806
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ (επωδός)	1293
ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ (Είναι ευλογητός ο Θεός)	141
ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ	494
ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ, ΠΟΛΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ	1056α
ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΣΕ ΜΕΝΑ	1062
ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΙΟ	1273
ΜΕΓΑΛΥΝΑΤΕ, ΕΚΕΙΝΟΝ ΥΜΝΗΣΑΤΕ (Majesty)	003
ΜΕΓΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Σ' ΙΣΧΥ.....	1228
ΜΕΙΝΕ ΗΣΥΧΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕ	996
ΜΕΡΑ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗ (επωδός)	1296
ΜΕΣΑ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ (Σαλόμ, σαλόμ Ιερουσαλήμ)..	1170
ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ	224
ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΘΕΕ	376
ΜΕΣΑ Σ' ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ ΣΟΥ (The Celebration Song).....	1286
ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ (Το εισιτήριο τ' ουρανού)	288
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ	974

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΡΟΜΟΙ (Στην όαση της προσευχής).....	960
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΕΙΛΙΩ (Awesome God).....	173
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΜΟΝΟΣ (Θα ξημερώσει).....	868
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ (Στο όνομα Σου θα νικώ)...	783
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα)	1351
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	328
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΘΕΛΩ (Δίνω δόξα στον Αμνό).....	159
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ	1342
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΟΥ (Ξανάρχισα να ζω)	702
ΜΕΣ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ	713
ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΖΩΗ (Έρχεται ο Χριστός)	1192
ΜΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΗ ΓΕΙΡΕ	902
ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΔΙΧΩΣ ΝΕΡΟ (Της ζωής ο μόνος οδηγός)	1007
ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΩ (Τώρα μου μίλησες).....	418
ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΡΕΘΗΚΕΣ ΜΑΚΡΙΑ (Ο Φάρος).....	496
ΜΕΣ ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ	725
ΜΕΣ ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (Ο καπετάνιος).....	493
ΜΕΣ ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (Χριστέ μου σαν Σε είδα).....	677
ΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ, ΤΩΡΑ ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ	036
ΜΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΦΕΘΩ	277
ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ	207
ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΧΥ ΜΟΥ ΤΟ ΔΡΟΜΟ	416
ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝ' Η ΚΑΡΔΙΑ	523
ΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	358
ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ	481
ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ	537
ΜΗ ΣΤΕΚΕΙΣ ΑΡΓΟΣ, ΤΡΑΒΑ ΑΒΡΑΑΜ	1006
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΣΕ ΚΡΑΤΩ (Είμαι μαζί σου)	1005
ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ	992

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ, ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑ (Ησαΐας ΜΓ/43).....	616
ΜΗΝ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΩ	1046
ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΙΣ (Σαν σου μιλάει ο Θεός).....	936
ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (Νάτος έρχεται πηδών)..	1196
ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ	236
ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ, ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ	1022
ΜΗΠΩΣ ΝΥΧΤΑ ΜΑΥΡΗ ΕΧΕΙΣ (Άνοιξε να μπει το φως).....	908
ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΘΙΑ , ΕΧΩ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ.....	521
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ	934
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΡΑ ΘΕΟΥ (επωδός).....	1279
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΞΕ ΓΙΑ ΜΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (Χαμογελάω).....	1263
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΣΤΡΕΨΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΨΗΛΑ (Το όνειρο)	577
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΖΟΥΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (Ο καλός ποιμένας).	480
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΚΥΘΡΩΠΗ	1099
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Έρχονται μέρες που Σ' αναζητώ).....	958
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΩΪ	1253
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ (Της θλίψης το βάρος)	209
ΜΙΑ ΨΥΧΗ, ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ	715
ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ - Η νύχτα απλώνει (παιδικό)	1246
ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ (Όταν είσαι πληγωμένος)	1344
ΜΙΣΟΣ, ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ (Για τη μεγάλη Του γιορτή).....	941
ΜΟΝΑΧΑ ΕΣΥ (Εσύ είσαι η ελπίδα μου)	1003
ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΣΕ ΚΥΡΙΕ (Είσαι η αγάπη μου)	356
ΜΟΝΟ ΕΣΥ (Πάντα πιστός, πάντα πιστός)	976
ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ	174
ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ	800
ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙΣ ΘΕΕ ΜΟΥ	669
ΜΟΝΟΣ ΚΙ ΑΠΟΨΕ (Τη νύχτα δεν βγαίνει ο ήλιος)	923
ΜΟΝΟΣ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΑ (Προς την Ιερικώ)	213

ΜΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑ, ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΖΩ	984
ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ (Ήταν μια νύχτα όμορφη).....	281
ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΦΤΕΡΑ.....	617
ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ	049
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΣ ΠΟΛΛΑ (Τίποτα - τίποτα)	744
ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΘΕΕ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ	714
ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΓΙΟ	706
ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΓΟΝΑΤΙΣΜΕΝΟΣ	363

N

ΝΑ ΑΓΑΠΑΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ (Έρχεται αναζωπύρωση).....	229
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ	226
ΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ /ΑΥΤΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ /ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ.....	259
ΝΑ 'ΜΟΥΝΑ ΜΕΣ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ ΣΟΥ ΚΙ ΕΓΩ	1082
ΝΑ Σ' ΕΥΛΟΓΩ ΧΡΙΣΤΕ.....	1349
ΝΑ 'ΣΧΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΣ	862
ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ Σ' ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ	879
ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΙΗΣΟΥ	1199
ΝΑ ΥΨΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ	467
ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΠΑΨΕ, ΕΙΝ' Ο ΤΑΦΟΣ ΚΕΝΟΣ.....	1136
ΝΑΙ ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ.....	126
ΝΑΙ ΘΑ ΧΑΡΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΘΕΕ.....	567
ΝΑΙ ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ "ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ".....	1355
ΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ	619
ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ.....	629
ΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΩΣ ΠΑΡΑΔΙΝΩ (Παραδίνομαι).....	390
ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΟΥ	367
ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑ ΕΝ ΑΥΤΗ (Πατρίς εξόχως ποθητή).....	835

ΝΑΤΟΣ ΕΧΕΤΑΙ ΠΗΔΩΝ (Μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου).....	1196
ΝΕΟ ΑΣΜΑ ΘΑ ΨΑΛΛΩ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.....	1300
ΝΙΩΘΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (επωδός).....	1309
ΝΙΩΘΩ ΤΟΣΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ (Κύριε οδήγει με)	411
ΝΙΩΘΩ ΦΟΒΟ ΝΑ Μ' ΕΧΕΙ ΤΥΛΙΞΕΙ (Τα χέρια μου υψώνω)....	999
ΝΙΩΘΩ ΦΤΑΙΧΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ	1343
ΝΟΜΙΖΑ ΠΩΣ ΘΑ' ΔΙΝΑ (Οι φίλοι είναι δώρο απ' το Θεό).....	1008
ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (Βουβοί, σκυφτοί και φορτωμένοι).....	853
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ (Ω εγερθείτε λυτρωμένοι)..	1178
ΝΥΧΤΑ ΒΑΘΙΑ, ΣΙΩΠΗΛΗ (Silent Night).....	1075
ΝΥΧΤΑ ΓΛΥΚΙΑ, Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΟΥ ΠΩΣ ΛΑΜΠΟΥΝ.....	1064
ΝΥΧΤΑ ΣΚΕΠΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ (Έλα Ιησού Χριστέ).....	884

Ε

ΞΑΝΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΖΩ (Μέσα στον πόνο μου).....	702
ΞΕΡΩ ΚΥΡΙΕ ΕΙΣ' ΕΛΕΗΜΩΝ (Θέλω να δω το πρόσωπό σου)...	870
ΞΕΡΩ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΑΚΡΙΝΗ (Χώρα ομορφιάς).....	812
ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΖΕΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ	1132
ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΗ ΓΗ (Σαν άνοιξα την καρδιά)	290

Ο

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΓΙΟΣ (Έφυγε ο μικρός μου γιος)	321
Ο ΑΣΩΤΟΣ ΓΙΟΣ (Ήταν ένας πατέρας - Ξ.Ι.)	315
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ ΔΟΞΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ	177
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ, Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ	136
Ο ΒΡΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ	198
Ο ΓΑΜΟΣ (Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος)	1177

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥ ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ	398
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ (Με δάκρυα στα μάτια)	588
Ο ΖΗΛΟΣ ΣΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΦΑΓΕ (επωδός)	1316
Ο ΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ	1341
Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΡΑ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ	652
Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ	1200
Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ (Η μπαλάντα της φύσης)	811
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ (Αγάπη, μια λέξη μικρή)	205
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ	053
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟΣ.....	1294
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ	501
Ο ΘΕΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ (Because He lives).....	1140
Ο ΘΕΟΣ Θ' ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΔΟ	626
Ο ΘΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ Η ΓΗ	808
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ	082
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ (Awesome God)	623
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΞΟΣ	802
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ (Μέσα στη ζωή μου).....	173
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ, Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑ	479
Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ	455
Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ (Πίσω μη γυρίσεις)	251
Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ (Μέσα στην καρδιά).....	1351
Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ	154
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝ' Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ	980
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝ' Ο ΚΥΡΙΟΣ (Ελάτε όλοι μαζί)	042
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ	627
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΥ ΜΙΛΑ (Στην καρδιά, στην καρδιά)..	252
Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ (Μια μέρα ζούσα μέσα στο σκοτάδι).	480
Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ (Μες στην ζωή την καταιγίδα).....	493

Ο ΚΥΡ ΘΩΜΑΣ (Το φουσερό σταμάτησε)	1337
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ	642
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑ ΣΕ ΕΙΝ' ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ	1105
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ (Ξέρω πως θα έρθει).....	1191
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ (επωδός).....	1308
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ	632
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ (Ψαλμός ΙΗ/18)	1234
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ	1288
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ(Ψαλμός ΚΓ/23, Ξ.Ι.)....	1215
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ (Ψαλμός ΚΓ/23, Γ.Γ.).....	1224
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΜΟΥ (Ψαλμός ΠΔ/84).....	1222
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝ' ΦΩΣ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ.....	263
Ο ΚΥΡΙΟΣ Θ' ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΔΟ ΓΙΑ ΜΕ	643
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ	1290
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ (Φεύγουν οι μέρες κι η ζωή)	1163
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ (Ζει ο Θεός & ζει η ψυχή μου)....	753
Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ (Γλυκέ Αμνέ)	756
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ (Μίλησε Εσύ τώρα Θεέ).....	594
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΥΧΝΑΡΙ (Ψαλμός ΡΙΘ/119)	1235
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ (Ψαλμός ΡΙΘ/119)	1216
Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (Στη γκρίζα παραγκούλα)	415
Ο ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Κάποια νύχτα, κάποια χρόνια)	292
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕ (Ποιον σταυρώσαν, ποιον;).....	1116
Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (Τιμή, λατρεία, δύναμη, δόξα).....	801
Ο ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ (Κάθε πρωί ακούω φωνή ενός παλιατζή).....	927
Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΓΥΡΝΑΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ	634
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ (Αδέλφια τ' ουρανού)	606
Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ (Σε μια λεκάνη με νερό)	1338
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΛΕΙ	904

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΜΕ (Σε καλεί να πλυθείς)	926
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ.....	336
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ (Κύριέ μου η αγάπη Σου).....	1108
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ (επωδός).....	564α
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ	298
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ (Ω δοξασμένη Αμνέ Θεού).....	1367
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ (επωδός).....	1270
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ (Ψαλμός ΙΘ/19).....	1214
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ	525
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΙ Η ΓΗ ΦΩΝΑΖΟΥΝ (Είσαι Θεός).....	1234
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΔΕΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΝ	1063
ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΘΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝΕ (Θα σε δοξάζω ξανά).....	270
ΟΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Ησαΐας Μ/40:31).....	1154
ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΣ	510
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΑΠ' ΤΟ ΘΕΟ (Νόμιζα πως θα'δινα)....	1008
ΟΛΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΔΙΝΩ (Από τη μέρα που μ' αγόρασες).....	861
ΟΛΗ Η ΓΗ ΨΑΛΛΕΙ ΣΕ ΣΕ (Θαυμαστός είσαι Εσύ).....	152
ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΙ ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΟΥ	848
ΟΛΗ Η ΦΥΣΗ ΕΣΕΝΑ ΔΟΞΑΖΕΙ	188
ΟΛΗ Η ΦΥΣΗ ΨΑΛΛΕΙ ΚΙ ΥΜΝΕΙ (παιδικό)	1247
ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ (επωδός).....	314α
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΟΥ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	097
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ (Λαός του Θεού)	410
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ	319
ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΣ ΥΜΝΟΥΝ (Είσαι βασιλιάς μας).....	066
ΟΛΟΙ ΤΗ ΝΕΑ ΩΔΗ Τ' ΑΜΝΟΥ ΑΣ ΨΑΛΛΟΥΜΕ	620
ΟΛΟΣ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	552
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ (Η Ελλάδα θα σωθεί)	1011
ΟΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗ ΒΑΡΚΟΥΛΑ (παιδικό)	1246α

ΟΠΟΙΟΝ ΦΙΛΟ ΕΥΡΗΚΑ	674
ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΕΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ (Είμαι ο Ων, ο κυβερνών)	915
ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ (Ζει ο Κύριος και ζω εγώ).....	371
ΟΠΟΥ ΔΥΟ, ΕΙΤΕ ΤΡΕΙΣ (επωδός).....	450
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ (Μαζί μ' Αυτόν)	1000
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ ΚΙ ΟΠΟΥ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ	420
ΟΠΟΥ ΝΑ ΠΑΣ ΘΑΡΘΩ	357
ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ, ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ	771
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ	244
ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΘΕΙ	847
ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΨΑΧΝΕΙ ΓΑΡΓΑΡΟ ΝΕΡΟ	892
ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ	599
ΟΣΑ ΜΟΥ ΄ΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙΣ (Το αποφάσισα)	1002
ΟΣΟ ΖΩ ΘΑ ΕΥΛΟΓΩ ΤΟΝ ΘΕΟ	382
ΟΣΟ ΖΩ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ (Είσαι θαυμαστός).....	701
ΟΤΑΝ ΑΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣ (Φοβερός Θεός).....	160
ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Θα ετοιμάζομαι).....	1358
ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ	917
ΟΤΑΝ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΕΣΕΝΑ ΙΗΣΟΥ	178
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ (Μίλησε στο Χριστό).....	1344
ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΝΥΧΤΑ (Έχω Εσένα Χριστέ μου)	484
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ.....	730
ΟΤΑΝ Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΦΩΝΑΖΕΙ	1171
ΟΤΑΝ ΗΛΘΑ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑ	1028
ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΕΣ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ	1012
ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΗ (Κάποιος με περιμένει)	841
ΟΤΑΝ ΘΕΕ Μ' ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΘΑΥΜΑΖΩ	153
ΟΤΑΝ ΘΥΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ	407
ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ	957

ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΣΚΛΗΡΑ ΞΕΣΠΟΥΝ	421
ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΩ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ (Είναι ώρα για προσευχή)....	952
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (επωδός).....	1276
ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ (Θα ψάλλω Δόξα στο Θεό)..	181
ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΕΛΘΟΥΝ (Ω, πως ποθώ να είμαι)....	954
ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ((Σύντροφος πιστός).....	982
ΟΤΑΝ Τ' ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΜΕ	313
ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....	1141
ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΚΕΠΑΣΟΥΝ (Στρέψε τα μάτια σου ψηλά).....	875
ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΣΑΛΠΙΓΞ (The Roll).....	1151
ΟΤΕ ΚΑΤΗΛΘΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ (Βυζαντινός).....	1327
ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ	355
ΟΤΙ ΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ	222
ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ - Στεναγμοί και θρήνοι (παιδικό).....	505
ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ (Έρχομαι Κύριε στο θρόνο της χάρις).....	1369
ΟΤΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ	972
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ (Δεν είναι η πατρίδα μας...εδώ).....	833
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (επωδός).....	543
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ (Έριξες φως στις καρδιές μας)	1094
ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΤΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ	663
ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕ ΑΜΝΕ	310
ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΤΕΡΑ Σ' ΑΓΑΠΑΜΕ	098
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΛΕΩ ΟΧΙ	368

Π

ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ	670
ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ	726
ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΥ ΑΓΑΠΗΤΟ.....	329
ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΣ (Σε συγχώρεσα)....	928

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ (Κάθε πρωί ακούω φωνή ενός παλιατζή).....	927
ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΤΙ ΧΑΡΑ	816
ΠΑΜΕ, ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (Είναι καιρός)	819
ΠΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ (Κοντά σε Σένα).....	529
ΠΑΝΤΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ	1014
ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ (Ζεις υπάρχεις).....	1036
ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΥ ΖΩΗΡΗ	666
ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΔΙΝΩ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΙΜΗ	389
ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΟΣ (Μόνο Εσύ)	976
ΠΑΝΤΑ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑ, ΕΥΛΑΒΩΣ ΠΑΡΑΧΩΡΩ	347
ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΡΟΤΗΣΑΤΕ ΧΕΙΡΑΣ (Ψαλμός ΜΖ/47)....	1230
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ ΘΕΕ, ΠΑΝΣΟΦΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ.....	804
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ	485
ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ	646
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΒΡΗΚΑ (Απ' την καταιγίδα τρέχοντας).....	843
ΠΑΡΕ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ	264
ΠΑΡΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΘΕΕ	369
ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗ ΓΛΥΚΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.....	511
ΠΑΤΕΡΑ ΑΚΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ (Ανανέωσέ μας)	361
ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΖΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ).....	969
ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ	962
ΠΑΤΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΕ Σ' ΑΓΑΠΟΥΜΕ (Ουράνιε Πατέρα).....	098
ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, ΘΕΕ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ.....	963
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ήταν πολύς κόσμος μαζεμένος).....	436
ΠΑΤΡΙΣ ΕΞΟΧΩΣ ΠΟΘΗΤΗ (Ναι υπάρχει χαρά εν αυτή)....	835
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΑΙΝΕΣΑΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ (Βυζαντινός).....	1320
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ (Στην χρυσή ακτή)	821
ΠΕΡΑΣΑΝ ΜΕΡΕΣ, ΠΕΡΑΣΑΝ ΜΗΝΕΣ (Κράτα με).....	866
ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΥΛΗ	023

ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (Ψαλμός Μ/40).....	1223
ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΙ ΗΡΘΕ (Ψαλμός Μ/40).....	1232
ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΕΝΑ ΝΕΦΙ	856
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ	300
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΗΚΑ ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΟ	324
ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ (Πιστεύω στον Ιησού).....	1009
ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ.....	503
ΠΕΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ	608
ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ, Τ' ΑΓΝΑ	729
ΠΕΣ ΤΟΥ «ΝΑΙ», ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙΣ	925
ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ	1292
ΠΗΛΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ, ΟΣΤΡΑΚΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ	752
ΠΗΡΑΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΛΟΓΟ	603
ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ (Πατέρα μου, Πατέρα μου).....	1021
ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ (Χίλια τραγούδια να Του πούμε)....	579
ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ (Δοκίμασε στη ζωή σου το Θεό)....	754
ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ (Στο σταυρό, στον τάφο τον ψυχρό).....	1115
ΠΙΟ ΠΟΛΥ, ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ.....	089
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ	864
ΠΙΣΩ ΜΗ ΓΥΡΙΣΕΙΣ (Ο Θεός σ' αγαπά)	251
ΠΛΑΣΕ ΜΕ (Το ξέρω είναι η χάρη Σου)	404
ΠΛΑΣΕ ΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Είσαι Εσύ η αλήθεια, το φως)....	379
ΠΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (Κοίτα τον ήλιο).....	939
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΜΟΥ(Εξεγέρθητι Ιερουσαλήμ).	1357
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ, ΦΘΑΝΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ.....	1169
ΠΛΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΑΜΝΟΥ	335
ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΥ	504
ΠΝΕΥΜΑ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ.....	099
ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΙΟ, ΜΕΙΝ' ΕΝΤΟΣ ΜΟΥ	301

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΥΜΦΗ (Ιησού είσαι αγαπητός)	1174
ΠΟΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ.....	894
ΠΟΘΟΥΜΕ ΑΓΙΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΜΕ	895
ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΟΥ (Σε δοξάζω)	106
ΠΟΙΟ ΝΑΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ	1085
ΠΟΙΟΝ; ΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΠΟΙΟΝ;	1116
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΛΑΟ ΣΟΥ	690
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΕΙ	1366
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΙ ΕΠΑΝΩ	1121
ΠΟΙΟΣ Θ' ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΙΩΝ	845
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΥΝΗΘΕΙ ΠΟΤΕ	332
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΕΣΕ ΑΜΑΡΤΩΛΕ	331
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ	221
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕΙ (Κόσμος τρέχει).....	598
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΜΑΣ	057
ΠΟΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΝΑ ΘΕΡΙΣΕΙ ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ (Λιοντάρι κι Αμνός)...	1198
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ	468
ΠΟΙΟΣ ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ (Πριν χρόνια σ' ένα πλοίο).....	431
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΘΕΕ ΤΩΝ ΘΕΩΝ	425
ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ	507
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΚΡΑΤΑ (Δόξα στο Θεό)	133
ΠΟΛΕΜΑ (Απ' τον καιρό που μπήκες στο δρόμο του Θεού).	645
ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ	656
ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕ ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ...	628
ΠΟΛΕΜΩ, ΠΟΛΕΜΩ (Έψαχνα για νάβρω ελπίδα).....	736
ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ (Σ' ευχαριστώ Θεέ)	1226
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	678
ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΙ ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ.....	557
ΠΟΝΕΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΣΑ ΠΟΛΥ.....	747

ΠΟΡΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ (Είσαι άγιος Θεός)	1126
ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ, ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ (Το ευαγγέλιο για τα έθνη)..	590
ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΠΟΣΕΣ ΝΥΧΤΕΣ (Όπως στην αρχή).....	860
ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ (Λύχνος εις τους πόδας μου)...	601
ΠΟΣΟ ΓΛΥΚΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΦΩΝΑΖΕΙ	912
ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΚΕΙΝΗ ΤΗ ΝΥΧΤΙΑ	1092
ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ (Έλα στο σταυρό)	943
ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝ' Ο ΘΕΟΣ (God Is So God).....	1303
ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΜΕ	260
ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ	675
ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΥΝΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ (Ψαλμός Γ/3).....	1227
ΠΟΣΟ Σ' ΑΓΑΠΩ, ΑΓΓΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Χριστέ θεράπευσε).....	432
ΠΟΣΟ Σ' ΑΓΑΠΩ, ΠΟΣΟ Σ' ΑΓΑΠΩ	245
ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΟΥ.....	761
ΠΟΣΟ ΧΑΙΡΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ	818
ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝΕ (Ησαΐας NB/52:7)	592
ΠΟΤΑΜΙ ΖΩΗΣ (Η καρδιά μου καίγεται)	312
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΣΚΗΠΤΡΟ (επωδός).....	530α
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣ (Αν δεν αναγεννήθηκες).....	287
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ.....	1304
ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ Σ' ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ (Ποιος, πες μας ποιος).....	431
ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ	1084
ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ (γνωρίζω μια φορά)	1026
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ	1188
ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	272
ΠΡΟΣΕΞΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ (Φίλε έρχετ' ο Χριστός).....	1167
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΑΤΑΚΙΑ - ΑΥΤΑΚΙΑ - ΧΕΙΛΑΚΙΑ (παιδικό).....	1266
ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΣΕ ΘΕΕ	007

ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ (Ψάλλω άγιος)	084
ΠΡΟΣ ΣΕ, ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΙΑ ΠΗΓΗ	1210
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ (Μόνος περπατούσα)	213
ΠΡΟΦΕΡΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ	955
ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ	514
ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΣΩΣΤΑ	256
ΠΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	346
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ	323
ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΩ & ΝΑ ΤΙ ΠΩ (Η δόξα ανήκει σε Σένα).....	175

P

ΠΙΞΕ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Σ' ΑΥΤΟΝ (Ας ξεκινήσει η μέρα σου)...	534
ΠΙΞΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ (Ρίξ' τη δύναμή Σου)	305
ΡΟΔΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΑΥΓΗ (Ο ύμνος της ζωής).....	605

Σ

Σ' ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ	1298
Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ	208
Σ' ΑΓΑΠΩ ΧΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΘΕΡΜΩΣ	350
Σ' ΑΓΑΠΩ ΧΡΙΣΤΕ, Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΥΜΝΩ	073
Σ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΥΚΑ (Δώσε υπόσχεση)	1350
Σ' ΕΙΔΑ ΜΕΣ ΣΤ' ΑΣΤΕΡΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Είσαι το παν).....	686
Σ' ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΨΕΥΤΙΚΟ (Δεν ντρέπομαι).....	694
Σ' ΕΝΑ ΛΟΦΟ ΨΗΛΑ (The Old Rugged Cross).....	1103
Σ' ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΣ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ	700
Σ' ΕΝΑ ΠΑΧΝΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ (Είναι το τραγούδι).....	1076
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Χριστέ μου σαν συλλογιστώ)	576

Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ	547
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ (Πολλές είναι οι θλίψεις του δίκαιου)..	1226
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ι.ΧΡΙΣΤΕ (Αν Εσύ δεν μ' αγαπούσες).....	577
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ	573
Σ' ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟ ΙΧΝΟΣ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ	621
ΣΑΝ ΑΥΡΑ ΓΛΥΚΙΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ.....	309
ΣΑΝ ΑΘΛΙΟΣ ΚΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ	667
ΣΑΝ ΑΝΟΙΞΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Ξεφάντωμα στη γη).....	290
ΣΑΝ ΓΗ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ ΤΗ ΒΡΟΧΗ.....	672
ΣΑΝ ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΑΜΙ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ.....	1184
ΣΑΝ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ	322
ΣΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ, ΜΕΓΑΛΗ, ΛΑΜΠΡΗ	850
ΣΑΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΝΙΩΘΕΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ	671
ΣΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΕΙΝΟΥ	1278
ΣΑΝ ΚΑΘΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΣΕΝΑ (Σ' ευχαριστώ)....	565
ΣΑΝ ΚΑΝΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Τι δέος, τι μυσταγωγία)...	964
ΣΑΝ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ	482
ΣΑΝ ΞΥΠΝΩ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ (Είσαι Εσύ ανατολή).....	994
ΣΑΝ ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	720
ΣΑΝ ΣΕ ΚΟΙΤΑΖΩ, ΑΛΛΑΖΩ ΑΠΟ ΔΟΞΑ ΣΕ ΔΟΞΑ	096
ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΩ (Ψεύτης)	740
ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΗ, ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΑΣΑΛΕΥΤΑ	459
ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΟΥ ΔΙΨΑ (Ψαλμός ΜΒ/42)	1225
ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΨΑΣΜΕΝΟ	880
ΣΑΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΕ ΜΑΚΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ	495
ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ (Θα υμνώ Αυτόν, θα δοξάζω)	653
ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ	102
ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝ' Η ΑΓΑΠΗ	214
ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Π' ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ (Είσαι Σου, δεν είναι άλλος).....	680

ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ	1166
ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΤΡΕΦΕΙΣ	024
ΣΑΝ ΦΛΟΓΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΡΙ (Θυσία και Ανάσταση)	1139
ΣΑΝ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ (Το φως επλημμύρισε)	693
ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ	022
ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΙΣ	273
ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΟΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Μέσα απ' όλους τους λαούς). 1170	
ΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Χεβενουσάλομ αλεχέμ). 545	
ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΕΓΩ ΜΕ ΧΑΡΑ	587
ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΩ (Πάντα θα Σου δίνω Ιησού).....	389
ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ (Ποιητή και βασιλιά μου)	106
ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΥ.....	487
ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ, ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΛΠΙΖΩ (επωδός).....	487α
ΣΕ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	566
ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΜΟΥ ΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙ	462
ΣΕ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙΣ (Ο Χριστός επλήρωσε για με).....	926
ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ & ΜΕ ΔΕΟΣ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ	085
ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΝΕΡΟ (Ο υπηρέτης βασιλιάς)	1338
ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟΣ (Δόξα σ' Αυτόν)	169
ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑΡΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ	851
ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΘΕΕ, ΠΟΥ ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ.....	167
ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΡΧΟΜΑΙ ΘΕΕ (Τι κι αν τα χέρια Σου με άγγιξαν).....	370
ΣΕ ΣΕΝΑ ΘΑ ΨΑΛΛΩ, ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.....	555
ΣΕ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΜΑΣ ΓΛΥΚΑΙΝΕΙΣ (παιδικό)	1250
ΣΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΑ (Πάλι την πόρτα κλειστή την κρατάς).....	928
ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΑ (Τραγούδια ας υψώσουμε)	147
ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΕΠΑΙΝΟΥΜΕ....	032
ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ, ΣΕ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ (Βυζαντινός).....	1328
ΣΕ ΥΜΝΩ, ΣΕ ΥΜΝΩ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΤΑΠΕΙΝΗ.....	100

ΣΕ ΥΨΩΝΟΥΜΕ (Είσαι εδώ, κινείσαι Ιησού).....	069
ΣΕ ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΘΕΕ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	083
ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ (Ψάχνει ο κόσμος για να βρει)	755
ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ	192
ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ (Αν το Χριστό ακολουθείς)	914
ΣΗΚΩ ΦΩΤΙΖΟΥ (Ησαΐας Ξ/60:1-2)	269
ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΣ (επωδός)	275
ΣΗΜΑΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΥΨΩΣΤΕ	193
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΧΑΡΩΠΗ (Ο Χριστός ανέστη)	1144
ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ (Βυζαντινός)	1326
ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΥΚΝΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ	409
ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ.....	150
ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΔΟΞΑ ΚΥΡΙΕ, Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΙ Η ΤΙΜΗ.....	162
ΣΠΑΣΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΔΕΣΜΑ (Τι περιμένεις φίλε μου).....	863
ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ - ΔΕΣΜΑ.....	648
ΣΠΕΙΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑ, ΣΠΕΙΡΕ ΕΥΛΟΓΙΑ	595
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (Αγαπημένε μου Πατέρα)...	827
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ (Ψαλμός ΡΚΑ/121)	1016
ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕ ΥΨΩΝΩ (Με το χέρι Σου μ' ελευθερώνεις)..	687
ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ	316
ΣΤΑΧΥ ΜΟΥ ΓΕΡΜΕΝΟ	1339
ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ (Το μεγάλο ξύπνημα).....	278
ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ	395
ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ.....	276
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΓΙΟ ΧΩΡΟ (Καθώς ήλθα εδώ)	380
ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΙ (Ότι και να γίνει)	505
ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ(Θα εξυμνώ τον Κύριο).....	473
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ	840
ΣΤΗ ΒΡΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ (Θέλω να πετάξω).....	561

ΣΤΗ ΓΚΡΙΖΑ ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΑ (Ο μπάρμπα Στάθης)	415
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ (Είναι κρυφή η ώρα).....	1159
ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ (Το ξέρω θα μ' αγγίξεις).....	751
ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΣΥΧΝΑ (Φεύγουν τα βάρη)	1018
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙΣ	571
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ	885
ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ (Δεν συμβιβάζομαι)...	695
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΠΕΣΕ ΠΑΓΩΝΙΑ (Στο σταυρό)	1118
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΜΑΙ ΤΩΡΑ	760
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΒΡΗΚΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ.....	718
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ	797
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΩ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΛΥΚΙΑ	891
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Ο Ι.Χριστός σου μιλά)	252
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΕ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ	384
ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (Μέσα στη ζωή δρόμοι).....	960
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ	990
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑ	541
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ	373
ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (Πέρα απ' τον ήλιο)	821
ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΖΑΛΗ	946
ΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗ ΘΥΡΑ (παιδικό)	1261
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ	456
ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΠΗΣ, ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.....	1098
ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ (Εγώ σε λιμάνι).....	981
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΚΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	945
ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΠΕΡΠΑΤΩ (Ηλιαχτίδα του Θεού).....	737
ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ ΑΥΤΟ (Τον είδανε σαν δάσκαλο)	488
ΣΤΟ ΓΟΛΘΟΘΑ Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ (Δοξάστε τ' όνομα του Ι.).....	1364
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ	727

ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ Η ΕΛΠΙΔΑ (Όρτσα τα πανιά σου)	502
ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ, ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ Ο ΤΥΦΛΟΣ	600
ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ, ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ.....	393
ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΦΩΝΕΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ.....	1156
ΣΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΘΑ΄ΡΘΕΙΣ.....	1175
ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (Via Dolorosa)	1111
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΝΙΚΩ (Μέσα στην αγκαλιά Σου).....	783
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ	767
ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ	146
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΔΙΧΩΣ ΦΩΣ, ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΑ ΜΟΝΑΧΟΣ.....	703
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ (Near The Cross).....	1113
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΒΡΗΚΑ	1120
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ (Στην αγάπη μου έπεσε).....	1118
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ω ΙΗΣΟΥ, ΚΡΑΤΑ ΜΕ ΠΛΗΣΙΟΝ	1101
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ (Ήταν η ώρα προσευχής)...	1128
ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΟΥ ΗΣΟΥΝ ΚΟΝΤΑ (Με άγγιξες)	427
ΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (Φωνή γλυκιά)	745
ΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ	732
ΣΤΡΕΦΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΨΗΛΑ	744
ΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΨΗΛΑ (Όταν τον ήλιο σκεπάζουν)...	875
ΣΥ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ	1042
ΣΥ ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙΣ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ	333
ΣΩΤΕΡ ΠΡΟΣ ΣΕ ΑΤΕΝΙΖΩ	015
ΣΩΤΗΡ, Ω ΟΝΟΜΑ ΣΕΪΠΤΟΝ	046
ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΠΟΥ Μ' ΑΓΑΠΑΣ	236
ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΔΟΣ ΜΟΥ.....	857
ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΥΡΟΣ (Στείλε πυρ).....	304

T

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ ΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ	271
ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΑΣ ΛΥΓΙΣΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ	067
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΑ.....	554
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ (Glory, glory Hallelujah).....	1187
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΣΗΚΩΝΩ ΨΗΛΑ (Ψαλμός ΡΚΑ/121).....	989
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΣΦΑΛΙΣΟΥΝΕ	615
ΤΑ ΝΕΦΗ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ	520
ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ	1145
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ (Νιώθω φόβο να μ' έχει τυλίξει)	999
ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΑ (Εκεί που κατοικεί ο Θεός).....	1061
ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ	636
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ (Με αγάπησες αιώνια).....	218
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ, ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ	1117
ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	225
ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΟΥΔΩΣΕΣ ΧΡΙΣΤΕ	637
ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ (Μόνος κι απόψε...).....	923
ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΟΥ ΚΟΙΤΑΖΩ, ΑΠΟΡΩ, ΘΑΥΜΑΖΩ (παιδικό).....	1260
ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΖΗΤΩ (Η αγάπη Σου είναι η δύναμή μου).....	1060
ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΑΦΗΝΩ ΣΕ ΣΑΣ	1280
ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΛΑΒΕΤΕ	492
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ	474
ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΜΟΥ ΦΟΡΑΩ (Σαν ένα σώμα)	658
ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΗΜΕΡΑ	299
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΑ ΕΣΕΝΑ.....	1123
ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΑΠΗ	206
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ	1106
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΥ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ (Τώρα δεν φοβάμαι).....	500

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣ (Έλα τώρα και συ).....	920
ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ (Μια τέτοια αγάπη)	209
ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ	345
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ	742
ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (παιδικό)	1255
ΤΙ ΔΕΟΣ ΤΙ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ (Σαν κάνω Θεέ μου προσευχή).....	964
ΤΙ ΔΩΡΟ ΝΑ ΣΟΥ ΦΕΡΩ (Χρόνια πολλά Κύριέ μου)	1093
ΤΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΠΗΓΗ	340
ΤΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	575
ΤΙ ΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ	234
ΤΙ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ (Ιησού, γιε του Δαβίδ)	437
ΤΙ ΚΑΛΟ, ΤΙ ΤΕΡΠΝΟ (Ψαλμός ΡΛΓ/133)	446
ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΓΓΙΞΑΝ (Σε Σένα έρχομαι).....	370
ΤΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ (Ας το ακούσει όλη η Γη).....	1024
ΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΗ	640
ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ, ΠΟΥ 'ΧΩ ΧΑΡΑ	947
ΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Ήταν μια καρδιά).....	710
ΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΓΑΠΗ	220
ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΠΟΥ ΛΟΓΙΑ ΝΑΒΡΩ	247
ΤΙ ΝΑΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ (Τίποτα, τίποτα).....	233
ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΛΟ (επωδός)	448
ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΟ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ	772
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ (Σπάσε τ' ασφάλινα δεσμά).....	863
ΤΙ ΠΛΑΤΙΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ	196
ΤΙ ΤΕΡΠΝΟ ΝΑ ΕΥΛΟΓΩ, ΝΑ ΔΟΞΑΖΩ	184
ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	570
ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ	689
ΤΙΜΗ, ΛΑΤΡΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ & ΔΟΞΑ (Παλαιός των ημερών)..	801
ΤΙΠΟΤΑ - ΤΙΠΟΤΑ (Μπορεί να πέρασες πολλά)	744

Τ' ΑΤΣΑΛΙ ΚΙ ΑΝ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ.....	465
ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ (Με την αγάπη σου με ελευθέρωσες).....	334
ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ	1048
ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ	682
ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ (Όσα μου 'χεις κλέψει)	1002
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΕΣ	1114
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Μέσα σε τούτη τη ζωή)	288
ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ	716
ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΣΕ (Είμαι ελεύθερος)	610
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΘΕΕ, ΣΥ ΖΩΟΠΟΙΗΣΕ	531
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΗ (Πορευθέντες, πορευθέντες)	590
ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ	349
ΤΟ ΘΕΟ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕ (Δόξα σ' Αυτόν)	148
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.....	602
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΙ Ο ΑΜΝΟΣ (Ποιος θαρθεί να θερίσει).....	1198
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΠΝΗΜΑ (Στείλε το Πνεύμα Σου Κύριε).....	278
ΤΟ ΞΕΡΩ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ (Πλάσε με)	404
ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ (Έρχεται, έρχεται, ο Ιησούς μας έρχεται)	1185
ΤΟ ΞΕΡΩ Μ' ΑΓΑΠΑΕΙ (παιδικό)	1251
ΤΟ ΞΕΡΩ ΘΑ Μ' ΑΓΓΙΞΕΙΣ (Στη δύση αυτής της μέρας).....	751
ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ (Φίλε μου αν ψάχνεις στη ζωή)...	910
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ (Μια μέρα έστρεψα τα μάτια ψηλά).....	577
Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΙ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ	763
Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟ, ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ	776
Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ	790
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟ (Τ' όνομά Σου γεμίζει φως).	788
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, ΝΑΙ ΘΑ ΥΨΩΘΕΙ (Γύρω στο θρόνο Σου)....	830
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΥΨΩΝΟΥΜΕ (Μόνο Εσύ 'σαι άγιος)	081
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝ' ΙΗΣΟΥΣ	764

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (επωδός).....	766α
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Η δόξα ανήκει Σ' Αυτόν)..	471
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΥ.....	444
ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ (Για μένα ανέβηκες εκεί)	1030
ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΝΟ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ	1362
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ' ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ	293
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΧΕΙ	430
ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.....	1023
ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΩ (Ω, Εσένα ευλογώ)	396
ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟ (Θα Τον ιδώ τον Κύριο).....	849
ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ	1352
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ (Θυμάμαι μες στου κόσμου τα σκοτάδια).	750
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΓΛΥΚΥ	1206
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΟΥ	056
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΣ.....	738
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΠΙΕΖΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.....	757
ΤΟ ΦΥΣΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ (Ο κυρ Θωμάς)	1337
ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (Αυτά τα μάτια π' αγκαλιάσανε).....	239
ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ (Πως να ξεχάσω)	257
ΤΟΝ ΕΙΔΑΝΕ ΣΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟ (Στο βράχο αυτό)	488
ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΟΞΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (επωδός)	062
ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΟΥ ΤΩΡΑ.....	536
ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ	195
ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ	995
ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΙΗΣΟΥ, ΙΗΣΟΥ, ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΠΙΑ (επωδός).....	765
ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ (Βυζαντινός)	1329
ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΕ	294
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (επωδός).....	550α
ΤΟΣΟ Ο ΘΕΟΣ, ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ	200

ΤΟΤ' Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΑ ΧΑΡΕΙ	129
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Η ΣΚΕΠΗ ΔΕΝ ΝΥΣΤΑΖΕΙ ΠΟΤΕ.....	518
ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝ' Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ.....	405
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΗ (Ψαλμός ΚΔ/24)	1238
ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΝΤΟΣ (Βυζαντινός)	1333
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ (Όλοι μαζί)	660
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΑΙΝΕΤΕ ΕΜΠΡΟΣ.....	624
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΕΜΠΡΟΣ	630
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ	330α
ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΟΝΟΜΑ	791
ΤΡΑΔΟΥΔΑΣ ΓΙ' ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΦΙΛΙΑ	1353
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΣ ΥΨΩΣΟΥΜΕ (Σε υμνούμε βασιλιά)	147
ΤΡΕΧΕΙΣ, ΤΡΕΧΕΙΣ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙΣ	932
ΤΩΡΑ ΑΡΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΕΧΩ	417
ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (Της αγάπης Σου).....	500
ΤΩΡΑ ΛΥΘΗΚΑΜΕ (Κυρίαρχος, Αιώνιος, Πατέρας Θεός) .	1370
ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΣ (Μες στην καρδιά όταν νιώθω)	418
ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ (Αββακούμ 1983 - 2023)	478
ΤΩΡΑ (ΙΔΟΥ) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΖΕΙ	993
ΤΩΡΑ ΥΨΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ	038
ΤΩΡΑ ΨΑΛΛΩ ΣΕ ΣΕ (Ζούσα μακριά από Σένανε)	137

Υ

ΥΜΝΗΘΗΤΩ Η ΑΓΑΠΗ	253
ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ, ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΠΩ	1095
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΗΓΗ	337
ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΡΑΧΟΣ ΣΚΙΕΡΟΣ	454
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (Δεν είμαι έρμαιο...)	633

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ	789
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΛΥΚΙΑ	825
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΡΘΗ	326
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΗΓΗ Π' ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ	338
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΟΥ ΡΕΕΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΨΥΧΗ	429
ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΕΣ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΛΕΣ.....	651
ΥΠΗΡΞΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Ω, δεν θαρθώ).....	317
ΥΨΩΣΕ ΜΕ, ΠΙΟ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ	854
ΥΨΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (επωδός).....	1301
ΥΨΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΒΑΣΙΛΙΑ (επωδός).....	031
ΥΨΩΣΤΕ ΩΔΕΣ (Μας κρατάει με τα χέρια Του)	475

Φ

ΦΕΓΓΕΙ ΕΜΠΡΟΣ ΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΜΠΡΟ.....	261
ΦΕΡΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ (ΣΕΚΙΝΑ) ΣΟΥ ΔΟΞΑ	388
ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ (Για πάντα μαζί)	988
ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΚΙ Η ΖΩΗ (Ο Κύριός μας έρχεται).....	1163
ΦΕΥΓΩ ΚΑΙ ΓΩ Μ' ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ	1152
ΦΙΛΕ ΕΡΧΕΤ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Πρόσεξε, πρόσεξε)	1167
ΦΙΛΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥ, ΑΝ ΖΗΤΑΣ ΧΑΡΑ	1049
ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ (Το ξημέρωμα).....	910
ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΙ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ	919
ΦΙΛΕ ΠΟΥ ΝΑΣΑΙ (Ήρθε ο Χριστός μια μέρα)	325
ΦΟΒΕΡΟΣ ΘΕΟΣ (Όταν άμορφος & έρημος ήταν η γη).....	160
ΦΡΟΥΡΕ, ΦΡΟΥΡΕ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ.....	956
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ (Χάρηκα όταν...).....	550
ΦΤΩΧΟΙ ΒΟΣΚΟΙ (The First Noel).....	1086
ΦΩΝΑΞΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΟΛΗ Η ΓΗ	123

ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ, ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ	128
ΦΩΝΕΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ ΤΩΡΑ ΑΣ ΑΝΤΗΧΟΥΝ.....	138
ΦΩΝΗ ΑΓΑΛΛΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ	111
ΦΩΝΗ ΓΛΥΚΙΑ (Στου Χριστού το λιμάνι)	745
ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ (Χωρίς σκοπό γυρνούσα μόνος).....	662
ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΝΙΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ	1347
ΦΩΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ, ΗΡΘΕΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ	985

X

ΧΑΙΡΕ, ΧΑΙΡΕ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ	142
ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ	556
ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ - Φιλιππησίους Δ/4:4 (επωδός)	550β
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ Μ' ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ	539
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Μ' ΑΓΑΠΑ	231
ΧΑΙΡΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΩ (Ψαλμός Μ/40:8,11).....	1244
ΧΑΙΡΩ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ	562
ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ (Μια μέρα άνοιξε για με).....	1263
ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ (Il Silenzio).....	1153
ΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ	551
ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ, ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ	546
ΧΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ	553
ΧΑΡΑ, ΧΑΡΑ, ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ	542
ΧΑΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΥΨΩΣΤΕ (Ζει ο Θεός)	569
ΧΑΡΗΚΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ	1295
ΧΑΡΗΚΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ (Φτάσαμε στις αυλές Του).....	550
ΧΑΡΙΣ, ΤΙ ΕΡΓΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ	1059
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΗΧΗΣΑΝ (Ω άγγελμα χαράς).....	1073
ΧΕΒΕΝΟΥΣΑΛΟΜ ΑΛΕΧΕΜ (Σας αναγγέλλουμε)	545

ΧΙΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ (Πιασμένοι από το χέρι)..	579
ΧΟΡΕΨΕ Ο ΔΑΒΙΔ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.....	149
ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	1368
ΧΡΙΣΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ (Πόσο Σ' αγαπώ, αγγίζεις την καρδιά).....	432
ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ (Κι αν έρθουν συμφορές).....	249
ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩ (Σ' ευχαριστώ)	576
ΧΡΙΣΤΕ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Πέθανες στο σταυρό)	584
ΧΡΙΣΤΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ.....	673
ΧΡΙΣΤΕ, ΣΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ (προσευχή)	967
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ (Βυζαντινός).....	1332
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ (Βυζαντινός).....	1324
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕΣ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ.....	1019
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ (Τι δώρο να Σου φέρω).....	1093
ΧΡΥΣΑΦΙ ΚΙ ΑΣΗΜΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΛΥΤΡΑ	1947
ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΗ	828
ΧΩΡΙΣ ΖΩΗ ΗΜΟΥΝΑ ΕΓΩ	708
ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ (Φως είναι ο Θεός)	662
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟΥ	978
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΞΙΑ	1063α
ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΥΓΗ (Αμνέ Θεού)	1025

Ψ

ΨΑΛΛΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ (Ναι, εκεί θα ανεβούμε).....	838
ΨΑΛΛΕΤΕ ΟΛΟΙ ΨΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....	1058
ΨΑΛΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΝΕΟ ΥΜΝΟ (Ψαλμό 96).....	1219
ΨΑΛΛΕΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ (Majestic).....	124
ΨΑΛΛΕ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΜΝΟΥΣ ΧΑΡΑΣ	144
ΨΑΛΛΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ	139

ΨΑΛΛΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΝΕΟ ΥΜΝΟ	1291
ΨΑΛΛΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ	117
ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ	823
ΨΑΛΛΩ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΙΗΣΟΥ	558
ΨΑΛΛΩ ΔΟΞΑ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ	033
ΨΑΛΛ' Η ΓΗ ΚΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ.....	1078
ΨΑΛΛ' ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ	020
ΨΑΛΤΕ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΑΡΑΣ	1168
ΨΑΛΤΕ ΥΜΝΟΥΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ	132
ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Ήταν μια μέρα ο Ιησούς)	597
ΨΑΧΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ (Σε χρειάζομαι)	755
ΨΕΥΤΗΣ (Σαν τα μάτια μου ανοίξω)	740

Ω

Ω ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ	1190
Ω ΑΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ	1044
Ω ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ (ΣΟΥ) ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΟΞΑ.....	092
Ω ΒΕΒΑΙΟΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΤΗ (Blessed Assurance).....	722
Ω ΒΗΘΛΕΕΜ, ΠΟΛΗ ΜΙΚΡΗ	1071
Ω ΒΡΑΧΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΕΠΙ ΣΕ ΘΑ ΣΤΗΡΧΘΩ.....	458
Ω ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Όμορφη Ιερουσαλήμ).....	832
Ω ΔΕΥΤΕ ΠΙΣΤΟΙ, ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ	1068
Ω ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	1209
Ω ΔΟΞΑ Σ' ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΛΥΤΡΩΣΕ	1305
Ω ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΘΕΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ	101α
Ω ΔΟΞΑΣΜΕΝΕ ΑΜΝΕ ΘΕΟΥ (Οι ουρανοί ανοίχτηκαν).....	1367
Ω ΕΓΕΡΘΕΙΤΕ ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ (Ντυμένος μες τη δόξα Του).	1178
Ω ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, Ο ΙΗΣΟΥΣ	180

Ω ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΙΩΝ Η ΑΓΙΑ	453
Ω ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ	274
Ω ΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Oh Comme Emmanuel).....	1072
Ω ΕΛΑ ΕΣΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	1081
Ω ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (Ναι θα σε σώσει).....	907
Ω ΕΣΕΝΑ ΕΥΛΟΓΩ (Το σκεύος μου συντρίβω)	396
Ω ΕΤΟΙΜΑΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Έλα τώρα εις το δείπνο).....	937
Ω ΕΧΩ ΧΑΡΑ, ΒΑΘΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ	548α
Ω Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (Ιησού είσαι θαυμαστός).....	086
Ω ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ (επωδός).....	1315
Ω ΘΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΜΑΣ (Άνοιξε τα φτερά Σου)	383
Ω ΘΕΕ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΑΓΑΘΕ (Γιατί τόσο μ' αγάπησες)	241
Ω ΘΕΕ, Ω ΘΕΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ' ΑΓΙΟ ΝΑ ΠΕΣΕΙ.....	303
Ω ΙΗΣΟΥ, ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ (επωδός).....	1271
Ω ΙΗΣΟΥ ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑ	1013
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΑΣ Σ' ΑΓΑΠΟΥΜΕ	248
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΓΛΥΚΕ ΑΜΝΕ (Με όπλο την αγάπη Σου).....	232
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΩ	001
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΠΟΣΟ ΛΑΧΤΑΡΩ	855
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΣΥ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ (Μη με αφήσεις)	342
Ω ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ, ΣΥ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ, Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΑΡΚΕΙ.....	122
Ω ΚΥΡΙΕ, ΠΟΣΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ	155
Ω ΚΥΡΙΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΙΣΧΥΡΕ ΜΑΣ	721
Ω ΚΥΡΙΕ, Σ' ΑΓΑΠΩ, ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ	025
Ω ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΕΖΟΥΣΑ ΔΙΧΩΣ ΦΩΣ	1053
Ω ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ	311
Ω ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΓΛΥΚΕ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.....	1359
Ω ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ	778
Ω ΠΙΣΤΕ ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ.....	406

Ω ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΓΑΠΑ, Ω ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΓΑΠΑ	242
Ω ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ	877
Ω ΣΕ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΔΕΣΠΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΑ	090
Ω ΣΚΕΨΗ ΓΛΥΚΕΙΑ, ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΣΕ	353
Ω ΣΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΑΝΩ	1204
Ω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΙΑ, Ω ΣΤΙΓΜΗ ΕΥΛΟΓΗΤΗ	1096
Ω ΣΩΤΕΡ ΙΗΣΟΥ, ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ	318
Ω ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕ ΧΡΙΣΤΕ	197
Ω ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ (Ήρθε εδώ στη Γη μας).....	1080
Ω ΤΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ (Ο ύμνος της ενότητας).....	447
Ω ΤΙ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΟΛΗ, Ω ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΓΗ.....	829
Ω ΤΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΑΓΝΗ	490
Ω ΤΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΩΔΕΣ (Δόξα ψάλλατε λαοί).....	614
Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕ (Ψαλμός ΡΙς/116).....	1231
Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ, ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ	578
Ω ΤΙ ΧΑΡΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ	1057
Ω ΤΟ ΑΙΜΑ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ (επωδός)	1285
Ω ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ, Ω ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΟΥ (επωδός).....	1272
Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΞΟ.....	786
Ω ΧΡΙΣΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ	813
Ω ΨΑΛΛΕΤΕ Σ' ΑΥΤΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ	189
Ω ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΥΛΟΓΕΙ	074
ΩΣΑΝΝΑ (Θέλω ψηλά ν' ανεβώ)	125
ΩΣΑΝΝΑ, ΩΣΑΝΝΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ (Είσαι Συ για με)....	103





18 ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ με ΝΟΤΕΣ που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές



ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ με ΝΟΤΕΣ



18 ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ χωρίς ΝΟΤΕΣ που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές



ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ χωρίς ΝΟΤΕΣ



ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ από τις εκδόσεις "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

01.	ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (σελ.890)	1390 ύμνοι
02.	Ύμνοι ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ (σελ.68)	100 ύμνοι
03.	Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ Μουσικό συγκρότημα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ" CDmp3	240 ύμνοι (σελ.84)
04.	ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ Αβέρκιος και Λένια Αβέρκιου CDmp3	70 ύμνοι (σελ.92)
05.	ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ θα σας πω! Ξενοφών Ιωαννίδης CDmp3	170 ύμνοι (σελ.208)
06.	ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Μαρία Παπουλή CDmp3	170 ύμνοι (σελ.192)
07.	ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ Γιάννης Γαρδέλης CDmp3	50 ύμνοι (σελ.68)
08.	ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ Ορέστης Φραγκόπουλος CDmp3	48 ύμνοι (σελ.72)
09.	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Μουσ.συγκρότημα ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ CDmp3	63 ύμνοι (σελ.76)
10.	Κύριε....Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ Πόπη Ξενιδάκη Ενορχήστρωση: Γιάννης Ρεμπελάκης CDmp3	59 ύμνοι (σελ.76)
11.	Κύριε....ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ Γιώργος Αστερίου/Παπαδημητρούλας CDmp3	39 ύμνοι
12.	ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ Ανδρέας Μπουρνάζος CD	27 ύμνοι (σελ.44)
13.	Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ Λουκία Μπανταλάκη CD	85 ύμνοι (σελ.60)
14.	ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Μαρία Γιέπου Ενορχήστρωση: Πάνος Ζαχαρίου CD	12 ύμνοι (σελ.20)
15.	ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Χορωδία Ε.Ε.Ε.Πειραιά (Λιπασμάτων) Διευθύνει ο Μίνως Τυλλιανάκης CD	14 ύμνοι (σελ.24)
16.	ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ - Έφη Καραθανάση	63 ύμνοι

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"



υμνολόγιο

**Κύριε....
Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ**


ερμηνεία
ΠΟΠΗ ΞΕΝΙΔΑΚΗ



ενορχήστρωση - φωνητικά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

**Κύριε....
ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ!**




μουσική - στίχοι - ερμηνεία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

φωνητικά: Ρίτα Χανιωτάκη Αστερίου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

**ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ
ΟΛΗ Η ΓΗ**

άσματα λατρείας και δοξολογίας



στίχοι - μουσική - ερμηνεία
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

υμνολόγιο

**Ο ΚΥΡΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ**




στίχοι - μουσική
ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ


ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

μουσική - στίχοι - ερμηνεία
ΜΑΡΙΑ ΓΙΕΠΟΥ



υμνολόγιο


ενορχήστρωση  **ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ**

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

**ΘΑ ΠΟΥΜΕ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ**

Χορωδιακό συγκρότημα Ε.Ε.Ε.Πειραιά

Διευθύνει ο
ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ



υμνολόγιο

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

υμνολόγιο

**ΛΑΤΡΕΙΑ
Σ' ΕΣΕΝΑ**




στίχοι - μουσική
ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ΣΦΙΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Λόγος να δοξαριέ είπατος τον Κύριον (Ψαλμός 92.1)

μουσική
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΩΓΣΤΟΥ



υμνολόγιο

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

υμνολόγιο

όμοιοι λατρείας και δοξολογίας



Καλλιέργειες από τον
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 2013
Ανακοίνωση 10/10/13

Σούνιο 80

17 όμοια που ερμήνευσαν στο Συνέδριο της Κοινωνίας των Ε.Ε.Ε.Ελλάδος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

Όλα τα υμνολόγια έχουν αναρτηθεί σε αρχεία PDF στην ιστοσελίδα FILADELFOS:
www.AlkiviadisFiladelfos.com

YouTube

Filadelfos TV music

Οι ύμνοι των υμνολογίων υπ' αριθ. **04 - 12**

(βλ. σελίδα **887**)

έχουν αναρτηθεί στο κανάλι με την **ίδια αρίθμηση**
η οποία περιλαμβάνεται στα υμνολόγια
και έχουν εκδοθεί σε συλλεκτικά CDmp3

Όλα τα **ΒΙΒΛΙΑ** και τα **ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ**

των εκδόσεων "**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"

έχουν αναρτηθεί σε αρχεία **pdf**

στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) SITE: **www.AlkiviadisFiladelfos.com**
- 2) ομάδα F/B: "**βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ύμνοι λατρείας και δοξολογίας



*"Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα
τα εντός μου το όνομα το άγιον Αυτού...."
(Ψαλμός ΡΓ/103)*



ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - βιβλιοθήκη - "FILADELFOS"
Facebook: Alkiviadis Tzelepis (filadelfos)
E-mail: filadelfos02@hotmail.com

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 46 - 3