

**ΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ
πρέπει να τηρούν τις εορτές;
"ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ....."**

..... με τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

Πολλοί αδελφοί, επειδή γνωρίζουν ότι έχω ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την **ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ**, στις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα (σύμφωνα με το εορτολόγιο της κατεστημένης εκκλησίας) μου κάνουν πολύ συχνά την ερώτηση:

"Οι αναγεννημένοι πιστοί, πρέπει να εορτάζουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις άλλες εορτές, τις ονομαστικές και να εύχονται "Καλά Χριστούγεννα", ή "Καλό Πάσχα", ή "Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την εορτή σου;"

Στο ερώτημα αυτό (που κατά την προσωπική μου γνώμη, ο αναγεννημένος πιστός δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιες είδους απορίες), δεν θα απαντήσω ΑΜΕΣΑ, αλλά θα απαντήσω ΕΜΜΕΣΑ, θέτοντας εγώ μια **σειρά ερωτήσεων** και στο τέλος ας δώσει την απάντηση μόνος του ο κάθε πιστός που έχει τον παραπάνω προβληματισμό και βρίσκεται σε σύγχυση, μη γνωρίζοντας ποιο είναι το σωστό!

Οι ερωτήσεις μου είναι:

(01) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... ο ίδιος ο Θεός είχε καθιερώσει στην Παλαιά Διαθήκη μόνο **8 εορτές**, 7 ετήσιες και 1 εβδομαδιαία (βλ. Λευιτικό, κεφ.ΚΓ), οι οποίες στην περίοδο της Καινής Διαθήκης ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ πλέον, γιατί στην Παλαιά οικονομία έχουμε τον **"τύπο"** και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το **"αντίτυπον"**, την εκπλήρωση; (Κολοσσαείς Β:16-10)

(02) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... οι απόστολοι και γενικά η πρώτη αποστολική εκκλησία δεν είχε καθιερώσει νέες εορτές και κατά συνέπεια δεν τηρούσαν εορτές; Πιστεύεις ότι οι απόστολοι είχαν λάθος διδαχή;

(03) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... οι σημερινές εορτές καθιερώθηκαν από τον 3ο μ.Χ αιώνα περίπου από το **ΙΕΡΑΤΕΙΟ** (της τότε Ανατολικής και Δυτικής

εκκλησίας), το οποίο ιερατείο ο Ιησούς το κατήργησε με τη θυσία Του στο σταυρό και τώρα η εκκλησία διοικείται από τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος και όχι από ιερατείο; (Εφεσίους Δ:11-12).

(04) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..., εφόσον **υιοθετείς** τα έργα του κατηργημένου από τον Κύριο ιερατείου, **αθετείς** το έργο του ίδιου του Ιησού, ο οποίος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχυσε το αίμα Του προσωπικά για σένα;

(05) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..., όλες οι εορτές είναι αναβίωση αρχαίων δοξασιών με "θρησκευτικό (χριστιανικό) μανδύα;" **Γνωρίζεις** ότι τα Χριστούγεννα είναι αναβίωση της λατρείας του **"θεού Ήλιου"** και το Πάσχα είναι αναβίωση της λατρείας του **"Αδωνη;"** **Γνωρίζεις** ότι στις **25 Δεκεμβρίου** ήταν η "γενέθλια ημέρα του αήτητου Ήλιου" και την ονόμαζαν **"Dies Natalis Invictus Soli"**;

(06) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..., όταν αποδέχεσαι με έμμεσο ή με άμεσο τρόπο το λατρευτικό των λεγομένων μεγάλων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και των ονομαστικών εορτών, **όπου "κόπτεσαι" και να πάρεις και να δώσεις ευχές** (μήπως και παρεξηγηθείς), ότι έτσι ταυτίζεσαι με το θρησκευτικό σύστημα του κόσμου; Τότε, γιατί απορρίπτεις την ΜΕΓΑΛΗ εορτή της "Μεγαλόχαρης Μαρίας", αφού την καθιέρωσε το ίδιο ιερατείο; Δηλαδή στις μισές εορτές το ιερατείο ενεργεί λάθος και στις άλλες μισές ενεργεί σωστά;

(07) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..., όταν υιοθετείς (στο άτυπο, ή για λόγους ευγένειας όπως ισχυρίζεσαι) τις **ονομαστικές εορτές**, καταργείς την μοναδική θυσία του Ιησού και στη θέση Του βάζεις (έστω και ακούσια, χωρίς να το συνειδητοποιείς), **ως μεσίτη τον άγιο άνθρωπο** που η κατεστημένη εκκλησία εορτάζει και τον θεωρεί μεσίτη; Είναι βέβαια ενώπιον του Θεού "άγιος" και βρίσκεται μέσα στην άγια παρουσία Του, αλλά δεν είναι πανταχού παρών!

(08) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ..., όταν τα αποδέχεσαι όλα αυτά (εκούσια ή ακούσια), βρίσκεσαι σε λάθος στρατόπεδο μαζί με τους αναγεννημένους και ότι έπρεπε να παραμείνεις εκεί που ήσουν πριν, να παραμείνεις δηλαδή στην κατεστημένη Ελλαδική εκκλησία, η οποία:

- ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ έκανε που επανέφερε το ιερατείο!

- ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ έκανε που καθιέρωσε τις εορτές των αγίων!
- ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ έκανε που θεωρεί ότι οι εορτάζοντες άγιοι αντικατέστησαν τη μεσιτεία του Ιησού
- ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ κάνει που ζητεί την προσκύνηση του εορτάζοντα αγίου!

Τότε εσύ, γιατί έφυγες από την Ορθοδοξία και διακηρύττεις ότι ο Ιησούς σε έσωσε και ότι ΣΤΑΥΡΩΣΕΣ τον "παλαιό" άνθρωπο;

(09) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... η εορτή των Χριστουγέννων μεταφέρθηκε από τη Δύση στην Ανατολή το **354 μ.Χ.** και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό; Δηλαδή η πρώτη αποστολική εκκλησία, αλλά και η μεταποστολική (πριν συμβιβαστεί με τον κόσμο) ήταν λάθος που δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα και τις άλλες εορτές;

(10) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... είναι υποκρισία να λέγεις **"...ότι αυτό το κάνω για να ακούγεται το όνομα του Ιησού και για να περνά τα μηνύματα της Γραφής"**. Δηλαδή τις άλλες **360** ημέρες του χρόνου δεν πρέπει να μιλάμε για τη γέννηση του Ιησού ή για τη θυσία Του το Πάσχα; Έπρεπε να περιμένουμε το καταργημένο από τον Ιησού ιερατείο να καθιερώσει τις εορτές αυτές για να μιλάμε για τον Κύριο;

(11) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... όταν συμμετέχεις στο λατρευτικό σύστημα του ιερατείου, ταυτίζεσαι με αυτό, γίνεσαι "ΕΝΑ" και είναι δύσκολο ή και αδύνατον σε μια τέτοια κατάσταση κάποιος να ξεχωρίσει **"...ΠΟΙΟΣ είναι αναγεννημένος και βαπτισμένος με το Πνεύμα του Θεού"** και **"...ΠΟΙΟΣ είναι απερίμητος και μακριά από τις επαγγελίες του Θεού"**, το ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ αυτό;

Δεν βλέπεις ότι αυτό, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στα καρναβάλια, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα όπου βλέπουμε οι αναγεννημένοι να κάνουν τα ίδια ακριβώς που κάνει και ο κόσμος;

(12) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... όταν λέγεις στον ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ αδελφό σου (όχι στον μη πιστό) **"καλά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"** ή **"καλό ΠΑΣΧΑ"**, αφού είναι αναγεννημένος, τότε **"ΠΟΙΟ είναι το πνευματικό νόημα των ευχών που δίνεις"**, **αφού ο Ιησούς Χριστός έχει γεννηθεί στη ζωή του**, αποδεχόμενος τη θυσία Του και σώθηκε; Άρα οι ευχές αυτές είναι χωρίς αντίκρισμα και εξυπηρετούν το κατεστημένο ιερατείο.

(13) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... όταν εύχεσαι (πριν το βράδυ του Μ.Σαββάτου) στον πνευματικό αδελφό σου **"καλή ανάσταση"**, αθετείς το έργο του Ιησού που έχει γίνει μέσα σου και μέσα του και με τα λόγια σου ζητάς να **ξανά αναστηθεί** ο ήδη αναστημένος και ένδοξος Ιησούς; Αλλά με την ευχή "καλή ανάσταση" αθετείς και τον ίδιο τον Ιησού που "ΑΠΑΞ" έπαθε και αναστήθηκε, αφού ο κόσμος κάθε χρόνο Τον "πεθαίνει" και Τον "ανασταίνει", το ίδιο κάνεις και εσύ;

(14) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... είναι υποκρισία, αλλά και μεγάλη ΑΓΝΟΙΑ να λέγεις **"...ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ, κάνει χάρη και έλεος και παραβλέπει τα λάθη μου"**, όταν εσύ διαβάζεις μέσα στην Αγία Γραφή σου και μάλιστα το διακηρύττεις ότι ο Θεός μισεί και βδελύσσεται την αμαρτία και την ειδωλολατρεία; Δηλαδή, άλλα λέγεις και άλλα κάνεις;

(15) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... σε έχει εξαπατήσει ο Διάβολος, όταν σου παρουσιάζει μόνον την εικόνα της **"ΑΓΑΠΗΣ του Θεού"** και σου κρύβει την εικόνα της **"ΚΡΙΣΗΣ του Θεού"**, όταν μέσα στον άγιο Λόγο Του διαβάζουμε **όΤΙ...** (π ρ ό σ ε ξ ε....) **όΤΙ** η βάση του θρόνου επάνω στον οποίο κάθεται ο Κύριος, **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ** (...ναι το διάβασες πολύ σωστά: **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ**) ...αλλά είναι **"ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΚΡΙΣΙΣ;"** (βλ. Ψαλμός 97:20).

(16) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... ο Θεός είναι ΑΓΙΟΣ, ο Λόγος Του είναι ΑΓΙΟΣ και ο ΑΓΙΟΣ Θεός θέλει ΑΓΙΑ χείλη και ΑΓΙΟΥΣ ανθρώπους να Τον διακηρύττουν και να Τον τιμούν και ότι δεν θέλει απερίμητες καρδιές και ασεβή χείλη να Τον διαφημίζουν; Το ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ αυτό;

(17) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ όΤΙ... ο Κύριος, δεν μας προτρέπει, αλλά μας διατάσσει να βγούμε έξω από το σύστημα της κοσμικής σύγχρονης "βαβυλώνας;" **Ακου τι λέγει ο Θεός στην Β' Κορινθίους ς':17-18**

"...Διά τούτο, ΕΞΕΛΘΕΤΕ εκ μέσου αυτών και ΑΠΟΧΩΡΙΣΘΗΤΕ, λέγει Κύριος, και μη ΕΓΓΙΣΕΤΕ ακάθαρτον, και (τότε) Εγώ θέλω σας δεχθεί....."

ΠΡΟΣΕΞΤΕ τι λέγει αμέσως παρακάτω:

".....και (τότε) θέλω είσθαι Πατήρ σας, και ΕΣΕΙΣ θέλετε είσθαι υιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".

Όταν βγούμε έξω από το σύστημα της "βαβυλώνας", **TOTE** θα είμαστε **υιοί Του** και **θυγατέρες Του**, εάν όμως παραμείνουμε μέσα στο σύστημα αυτό, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ότι θα μας εξεμέσει; (Αποκάλυψη Γ:20)

(18) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... όποιος αγαπά τον κόσμο είναι ΕΧΘΡΟΣ του Θεού και όποιος μισεί τον κόσμο είναι ΦΙΛΟΣ του Θεού; (Ιάκωβος Δ:4, Α' Ιωάννου Β:15-17). Εσύ προσωπικά, τι θέλεις να είσαι, ΕΧΘΡΟΣ ή ΦΙΛΟΣ του Θεού;

Γνωρίζεις ότι ο Θεός τους πιστούς που αγαπούν τον κόσμο τους αποκαλεί πνευματικά **ΜΟΙΧΟΥΣ** και **ΜΟΙΧΑΛΙΔΕΣ**; Είναι φοβερός αυτός ο λόγος του Κυρίου: *«Μοιχοί και μοιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού; Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται»* (Ιάκωβος Δ:4).

(19) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... ο Θεός δεν θέλει να ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ με τον κόσμο, αλλά να ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ με την ανακαίνιση του νου μας; (Ρωμαίους ΙΒ:1-2). Ότι δεν θέλει ο Θεός να βρισκόμαστε **μεταξύ 2 φρονημάτων**; (Α' Βασιλέων ΙΗ:21). Δεν ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ότι αυτό θα σε οδηγήσει την απώλεια;

(20) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... ο Θεός είναι "**ΘΕΟΣ ΖΗΛΟΥΠΟΣ**" (Εξοδος Κ:5, κλπ), γι' αυτό και θέλει την **αποκλειστική σου** λατρεία; Δεν μπορείς να λατρεύεις ταυτόχρονα **2** Κυρίους, γιατί τον έναν θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις; Δεν γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα σε **2** στρατόπεδα και να το "παίζεις" δε διπλό ταμπλώ;

"...Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει· διότι, ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκολληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύετε (και) Θεόν και μαμμωνά" (Ματθαίος 6:24, Λουκάς 16:13).

(21) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... πρέπει να φυλάττεις τα "**νόμιμα του Θεού**", τα οποία μας τα παρουσιάζει σε **3** κατηγορίες; Γνωρίζεις τι συμβολίζουν τα νόμιμα του Θεού στη ζωή σου;

Γράφει στο Λευιτικό ΙΘ:19 **"...Τα νόμιμά μου θέλετε φυλάττει...."**

(1ον) ...**δεν** θέλεις κάμει τα κτήνη σου να βατεύονται με **ΕΤΕΡΟΕΙΔΗ**....

(2ον) ...**δεν** θέλεις εις τον αγρόν σου σπείρει **ΕΤΕΡΟΕΙΔΗ** σπέρματα....

(3ον) ...**ουδέ** θέλεις βάλει επάνω σου ένδυμα **ΣΥΜΜΙΚΤΟΝ** εξ **ΕΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ** κλωστής".

ΠΡΩΤΟΝ:

- Η αναπαραγωγή ετεροειδών ζώων αντιπροσωπεύει τις **σύμμικτες διακονίες** μας που είναι στείρες μεταξύ τους. Για παράδειγμα όταν το **άλογο** ζευγαρώνει με **γαϊδούρι**, γεννά μουλάρι, αλλά το **μουλάρι** πλέον είναι στειρό, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να φέρει νέους απογόνους. Έτσι στείρα είναι και η σύμμικτη - ετεροειδής διακονία μας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:

- Η σπορά "ετεροειδών σπόρων" αντιπροσωπεύει **το μήνυμα που δίνουμε στους άλλους** (πιστούς και μη πιστούς) ότι είναι κατά μέρος αλήθεια και κατά μέρος ψέμα.

ΤΡΙΤΟΝ:

- Η ένδυμασία με "σύμμικτον ένδυμα" και "ετεροειδή κλωστή" αντιπροσωπεύει όλους εκείνους **που φορούν μαζί** ΚΑΙ ρούχα του Χριστού (**αλήθειας**) ΚΑΙ ρούχα του κόσμου (**ψεύδος**), αντιπροσωπεύει δηλαδή τον (συμβιβαστικό) τρόπο της ζωής μας, έναν τρόπο μεταξύ δύο φρονημάτων.

(22) ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... χωρίς το ΑΓΙΑΣΜΟΝ "*ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον;*" (Εβραίους ΙΒ:14). "Αγιασμός", σημαίνει "ξεχωρισμός", ΕΣΥ έχεις ξεχωρίσει από τον κόσμο και έχεις απαρνηθεί το φρόνημά του;

Αγαπητά αδέρφια, εσείς που έχετε απορίες εάν πρέπει να εορτάζουμε ή όχι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις άλλες εορτές, καθώς και εάν πρέπει να ταυτιζόμαστε με τις "κοσμικές" ευχές, μετά από τα παραπάνω **22** δικά μου ερωτήματα, δώστε εσείς την απάντηση και κάνετε την "ΚΑΛΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ".

Στα πράγματα του Θεού, εάν κάνεις το λάθος, αυτό θα σε συνοδεύει **σε μια αιωνιότητα**, είτε εσύ το δέχεσαι, είτε όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει την πραγματική κατάσταση που η Βίβλος περιγράφει. Ο Λόγος του Θεού είναι ΝΑΙ και ΑΜΗΝ, η εκλογή είναι δική σου.