



# CHARLES DUKE

## ο αστροναύτης που συνάντησε το Θεό

... τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

**1. ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ:** Το Σεπτέμβριο του 1997 η Χώρα μας είχε την τιμή να φιλοξενεί έναν υψηλό επισκέπτη, έναν από τους δώδεκα (την εποχή εκείνη) και δέκατο κατά σειρά, εκλεκτούς που είχαν το προνόμιο να πατήσουν το πόδι τους στη Σελήνη, τον αστροναύτη του «Απόλλων 16» Τσαρλς Ντιούκ (Charles Duke), που μαζί με τη σύζυγό του Ντότι (Dotty) είχε έρθει να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Ελλάδας, όντας φιλέλληνας. Είναι ο άνθρωπος που τον Απρίλιο του 1972 άφησε στην επιφάνεια της Σελήνης το δικό του «αχνάρι», μια οικογενειακή φωτογραφία.

Στη διάλεξη που έδωσε την 22.09.1997 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, σχετικά με την αποστολή του στο διάστημα, είχα το προνόμιο να παρευρεθώ και στο τέλος να τον γνωρίσω προσωπικά. Ομολογώ ότι η απλότητα και η ζεστασιά του σούπερεμαν του διαστήματος εντυπωσίασε και κέρδισε αμέσως το κοινό, το οποίο στο τέλος της διάλεξης του έκανε επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το «ποια είναι η σχέση του με το Θεό και πως αντιμετωπίζει το όλο θέμα». Η απάντησή του ήταν καθηλωτική, είπε: «Λόγω φήμης και δόξας, απέκτησα υπεροψία και ενώ είχα φθάσει στην κορυφή της καριέρας μου δεν ήμουν ευτυχισμένος, δεν ήμουν καλός οικογενειάρχης και ήμουν απογοητευμένος. Μετά από έξι χρόνια αφότου περπάτησα στη Σελήνη, είχα στη ζωή μου ένα άλλου είδους περπάτημα, είχα μια προσωπική συνάντηση με τον Ιησού Χριστό, άρχισα να περπατώ πλέον μαζί Του και η ζωή μου άλλαξε ριζικά, ξεκίνησα μαζί Του μια νέα ζωή. Τώρα γνωρίζω γιατί ζω, ξέρω ποιος είναι ο σκοπός μου, ποιος είναι ο στόχος μου και ο προορισμός μου».

**2. Η ΒΑΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ:** Συνήθως όταν μας ρωτούν «ποια είναι η κληρονομιά, η παρακαταθήκη, που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές και τι έχουμε προσφέρει εμείς, σαν Έλληνες,

στην ανθρωπότητα» η απάντησή μας είναι σχεδόν στερεότυπη, ότι δηλαδή «**εμείς** δώσαμε στους λαούς της γης την έννοια και την ιδέα της δημοκρατίας, **εμείς** δώσαμε τον πολιτισμό τη στιγμή που άλλοι λαοί ζούσαν σε άγρια κατάσταση (βάρβαροι) και μπροστά στους Έλληνες φιλόσοφους υποκλίνεται σήμερα όλος ο πνευματικός κόσμος, **εμείς** δώσαμε την ιδέα των Ολυμπιακών αγώνων, **εμείς** αναγκάσαμε το δικτάτορα Χίτλερ να πει ότι “οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες”, **εμείς** είμαστε που διατηρήσαμε τη χριστιανική πίστη και γίναμε η ασπίδα της Ευρώπης ενάντια στο Μουσουλμανικό κίνδυνο, **εμείς.... εμείς.....**». Όλες τις πιθανές απαντήσεις δίνουμε, που εξυψώνουν τη Χώρα μας.

Έχουμε όμως δώσει στην ανθρωπότητα **κάτι** ακόμα, που δεν υπάρχει μέτριο σύγκρισης μαζί του, **κάτι** που το ξεχνάμε και δεν το θίγουμε ποτέ. Θα έλεγα ακόμα ότι δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ούτε και για τουριστικού λόγους, τη στιγμή που σήμερα ο υλιστής και πλεονέκτης άνθρωπος όλα τα μετράει με το χρήμα. **Έχουμε το μοναδικό προνόμιο ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης να έχει γραφτεί απευθείας στα Ελληνικά ο Λόγος του Θεού, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ** (ή το “Ευαγγέλιο”, όπως το ξέρει ο απλός λαός), ένα προνόμιο που το στερείται ακόμα και ο λαός Ισραήλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς, ως άνθρωπος, η αγία μητέρα Του, η Μαριάμ, οι απόστολοι και γενικά οι πρώτοι πιστοί, ήσαν κατά σάρκα Ισραηλίτες. Η πρώτη Εκκλησία που ιδρύθηκε αποτελείτο αποκλειστικά από Ισραηλίτες. Αργότερα το ευαγγέλιο κηρύχθηκε και στους Εθνικούς (βλ. Πράξεις Αποστόλων κεφ. Ι'). Κατά συνέπεια θα το θεωρούσαν φυσικό και “κεκτημένο δικαίωμα” οι Ισραηλίτες να γραφτεί η Καινή Διαθήκη στη γλώσσα τους. Όχι μόνο δεν συνέβηκε αυτό, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, που είχε γραφτεί απευθείας στα Εβραϊκά, είχε ήδη μεταφραστεί στα Ελληνικά. Το έτος 280 π.Χ. περίπου, ο ηγεμόνας της Αιγύπτου Πτολεμαίος Δ' ο Φιλάδελφος, προκειμένου να κοσμήσει την περιφήμη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ζήτησε να μεταφραστούν τα ιερά βιβλία των Εβραίων (η Παλαιά Διαθήκη όπως εμείς τα ονομάζουμε), στα Ελληνικά και είναι η γνωστή μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο'). ‘Ετσι ολόκληρη **Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ** (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) βρίσκεται γραμμένη στα Ελληνικά και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ειδικότερα η Καινή Διαθήκη, ολόκληρη ή μερικά από τα βιβλία της (όπως το “κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο” ή “οι Πράξεις των Αποστόλων”), έχει μεταφραστεί και σε πάρα πολλές διαλέκτους. Η Αγία Γραφή είναι

και παραμένει σε όλες τις εποχές το Best Seller, το πρώτο βιβλίο σε παγκόσμια κυκλοφορία, ρεκόρ που κανένα άλλο σύγγραμμα δεν έχει κατορθώσει να το καταρρίψει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, κατά το έτος 1997 (που αρχικά γράφτηκε το παρόν άρθρο), κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα: **6.594** Άγιες Γραφές, **66.388** Καινές Διαθήκες και **6.481** διάφορα άλλα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής. Το 1996 οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες κυκλοφόρησαν ολόκληρη την Αγία Γραφή σε **19.370.487** αντίτυπα, την Καινή Διαθήκη σε **12.157.875** και διάφορα βιβλία και αποσπάσματα της Βίβλου (Αγίας Γραφής) σε **499.130.744** αντίτυπα. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλά ένα «βιβλίο», αλλά είναι «**το βιβλίο**».

Η επίσκεψη του αστροναύτη **Τσαρλς Ντιούκ** στη Χώρα μας, με έκανε να νιώσω αίσθημα ντροπής, σαν Έλληνας, γιατί αυτός ήρθε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να θυμήσει σε μας τους υπερόπτες Έλληνες το μοναδικό προνόμιο που έχουμε και που γι' αυτό άλλοι λαοί μας μακαρίζουν και μας ζηλεύουν και για να μας θυμήσει πόσο βαριά και πολύτιμη είναι η κληρονομιά μας και πόσο εμείς ξεχάσαμε την παρακαταθήκη που μας άφησε ο ίδιος ο Θεός. Ο απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τους **Φιλίππους**, πρώτη Ελληνική πόλη, και μετά **Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αθήνα και Κόρινθο**. Σήμερα για όλα αναφερόμαστε και για όλα καυχόμαστε σαν Έλληνες, για όλα έχουμε γνώμη και όλα τα ξέρουμε, αλλά το συγκλονιστικό γεγονός της επίσκεψης του Παύλου στη Χώρα μας ντρεπόμαστε να το διακηρύξουμε και να δείξουμε στους άλλους τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή μας, μιας επίσκεψης που από λάτρεις των ψεύτικων ειδώλων, μας έκανε λάτρεις τους ενός και μόνου αληθινού Θεού που υπάρχει. Ένας άνθρωπος, που εξερεύνησε το διάστημα, που γνώρισε δόξα, φήμη και τιμή μεταξύ των ανθρώπων, το έκανε και μάλιστα σε ποιους; Το έκανε στους πολιτισμένους και Χριστιανούς Έλληνες.

Κάποτε υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι “Ελληνες” και οι “βάρβαροι”. Δυστυχώς σήμερα, τολμώ να το πω, τα πράγματα έχουν αντιστραφεί και εμείς είμαστε οι “βάρβαροι”, όταν κακοποιούμε την παρακαταθήκη του Θεού, όταν δεν αξιοποιούμε την πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησε. Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα λόγια της Γραφής ότι **«οι πρώτοι θα είναι έσχατοι και οι έσχατοι θα είναι πρώτοι**.

Κάποτε είμαστε οι πρώτοι ανάμεσα στους πρώτους, σήμερα προσπαθούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος

μιμούμενοι τα πρώτα πα, όχι της Βίβλου, αλλά των άλλων λαών, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει πνευματική χαλάρωση, ανηθικότητα, διάλυση οικογενειών, πτώση αξιών, έλλειψη σεβασμού και πολλές άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.

**3. Η ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:** Ένας άλλος αστροναύτης, που ακόμα και σήμερα θαυμάζεται και τιμάται ως ιδιοφυΐα στο χώρο του, **ο Ρώσος Γιούρι Γκαγκάριν**, ο πρώτος άνθρωπος που εκτοξεύτηκε σε τροχιά γύρω από τη γη την **12.04.1961** (ημερομηνία ιστορική), διακήρυξε από ψηλά ότι **«Ανέβηκα στον ουρανό, αλλά δεν βρήκα πουθενά το Θεό. Έψαξα παντού, αλλά ο Θεός δεν είναι εδώ.**

Τα λόγια αυτά έμειναν στην ιστορία και θεωρούνται ως εμπαιγμός και ανοιχτή απόρριψη του Θεού και υπερύψωση της παντοδυναμίας του ανθρώπου. Σήμερα ο Γιούρι Γκαγκάριν δεν ζει. Ένα ξαφνικό αεροπορικό δυστήχημα το έτος **1968** ήταν αρκετό για να εξαφανίσει την ανθρώπινη αλαζονεία. Αυτός που κατέκτησε το διάστημα και βγήκε έξω από τη γηίνη ατμόσφαιρα, βρήκε θάνατο από τον ουρανό. Η απάντηση του Θεού στον εγώιστη άνθρωπο είναι: **«Εάν μετεωρισθής ως αετός, και εάν θέσης την φωλεάν σου αναμέσον των άστρων, και εκείθεν ΘΕΛΩ ΣΕ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙ, λέγει ο Κύριος»** (Αβδιού εδ.4) και **«..Εάν αναβάσσον εις τον ουρανόν, εκείθεν θέλω κατάξει αυτούς»** (Αμώς Θ:2).

Πιστεύω ότι τα προφητικά αυτά λόγια είναι περισσότερο επίκαιρα στις μέρες μας, που βρισκόμαστε στη 2<sup>η</sup> δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις εξοπλίζουν το διάστημα και Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ είναι πλέον ένα αναπόφευκτο γεγονός. Η πλειοψηφία των τεχνικών δορυφόρων που κινούνται σήμερα σε τροχιά γύρω από τη γη είναι για πολεμικούς σκοπούς.

Ποια αντίθεση!!! Ο ένας, **ο Τσαρλς Ντιούκ**, μέσα από την εμπειρία του διαστήματος γνώρισε προσωπικά το Θεό, αν και όπως ο ίδιος είπε στη διάλεξή του, όταν πήγε στο διάστημα δεν ήταν άθεος, αλλά ούτε και συνειδητός χριστιανός. Πίστευε στο Θεό και γνώριζε ότι πίσω στη γη πολλοί προσευχόντουσαν για να γυρίσουν όλοι τους σώοι. Ο άλλος, **ο Γιούριν Γκαγκάριν**, του δόθηκε η ευκαιρία να ομολογήσει ότι **«οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών Αυτού»** (Ψαλμός ΙΘ:1) αλλά δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να θερίσει και τους καρπούς της απιστίας του και της αλαζονίας του.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη ιστορική δήλωση, που

την έκανε επίσης ένας αστροναύτης, **ο Εργουΐν**, ο οποίος μετά την επιστροφή του στη γη είχε πει ότι: «Το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία δεν ήταν ότι «Ο ΑΝΩΡΩΠΟΣ ΠΑΤΗΣΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ», αλλά όταν «Ο ΘΕΟΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΓΗ»...». Συγκλονιστικά λόγια, από ένα πρωτοπόρο κατακτητή του διαστήματος. Ναι, ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' Αυτόν, για να μη χαθείς εσύ -αγαπητέ αναγνώστη- αλλά να έχεις ζωή αιώνια. Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί τώρα να Τον συναντήσεις και να έχεις μια προσωπική γνωριμία μαζί του, όπως είχε ο Τσαρλς Ντιούκ, και όπως έχουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι επάνω στη γη. Μόνο σ' Αυτόν υπάρχει ειρήνη και ανάπτυση της ψυχής σου, μόνο σ' Αυτόν θα βρεις τη λύση όλων των προβλημάτων σου, οικογενειακών, υγείας, οικονομικών, κλπ., μόνο Αυτός είναι που δίνει πάντοτε αγαθές δόσεις, γιατί «*ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ΧΘΕΣ και ΣΗΜΕΡΑ και στους ΑΙΩΝΕΣ*» είναι πιστός να τηρεί τις υποσχέσεις Του.

**4. ΟΤΑΝ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙ:** Έχοντας συνηθίσει να διαβάζουμε στον ημερήσιο τύπο γεγονότα πολιτικά και κοινωνικά με μηνύματα απαισιόδοξα, προκάλεσαν έκπληξη τα σχετικά άρθρα που δημοσίευσαν τις επόμενες μέρες οι εφημερίδες για την επίσκεψη του Τσαρλς Ντιούκ στη Χώρα μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σταχυολογήσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον τύπο:

(1) «**ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, ΆΛΛΑ ΒΡΗΚΑ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΗ ΓΗ.** Η όλη αποστολή (στη Σελήνη) ήταν «Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ», η εκπληκτική. Ήταν κάτι το μοναδικό, το ωραιότερο θέαμα να βλέπεις τη Γη σαν μια παλάμη και σ' αυτή την παλάμη να ζουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όταν γυρίζαμε, σε απόσταση 25.000 μίλια από τη Γη, είδα το πιο καταπληκτικό θέαμα. Ήταν σαν ένα διαμάντι στο Σύμπαν με τρία χρώματα, μπλε από τις θάλασσες, καφέ από τη στεριά και άσπρο από τα χιόνια και τα σύννεφα....

Στη Σελήνη δεν έβλεπα τις Ηπείρους της Γης, δεν έβλεπα την Αμερική ή την Ελλάδα, δεν έβλεπα πόλεις, φυλές, κουλτούρες... Σκέφτηκα ότι «*όλοι είμαστε ένα διαστημόπλοιο Γη και έπρεπε να μάθουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη μας...*

Προσπάθησα να κάνω κάτι μεγάλο με τις δικές μου δυνάμεις. Για 6 χρόνια ταξίδεψα στις ΗΠΑ και σ' όλο τον κόσμο συμμεριζόμενος αυτή την όραση της αγάπης και της ειρήνης. Το εννοούσα αυτό με όλη

μου την καρδιά. Όσο όμως περισσότερο μιλούσα, τόσο καταλά-βαινα ότι **ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ**. Έβλεπα το ένα έθνος να είναι εναντίον του άλλου, πατέρες εναντίον των παιδιών τους, οικογένειες εναντίον οικογενειών, θρησκείες εναντίον θρησκειών, κ.α.. Όμως, είχα ένα βασικό πρόβλημα: **Δεν είχα ειρήνη στη δική μου ζωή** και δεν μπορούσα να αγαπήσω ακόμη και τη συζυγό μου, τη μητέρα των παιδιών μου. Η γυναίκα μου δεν αγαπούσε ακόμα και τον εαυτό της και είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Είχαμε τα πάντα: **Φήμη, πολλά λεφτά και άφθονα υλικά αγαθά**. Είχαμε όλα όσα μπορούσαν να μας κάνουν ευτυχισμένους, κι όμως δεν είχαμε τα ουσιώδη: **Ειρήνη και αγάπη**....

Στο Διάστημα που πήγα δεν βρήκα το Θεό. Τον βρήκα όμως μέσα στην Αγία Γραφή, 6 χρόνια μετά που γύρισα από τη Σελήνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα και ακούω τη γλώσσα σας, γιατί **είναι Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ**, αφού ο Κύριος Ιησούς Χριστός επέτρεψε να γραφεί η Καινή Διαθήκη στη γλώσσα σας. Είστε ευλογημένοι, γιατί μπορείτε να διαβάζετε το ευαγγέλιο στη γλώσσα σας, χωρίς μεταφράσεις όπως εμείς...

Δεν μιλώ για κάποια θρησκεία, αλλά για μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Έτσι άλλαξε η ζωή μου και με γέμισε μ' αγάπη για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την οικογένειά μου, με τη βοήθεια του Θεού ταπεινώθηκα στην οικογένειά μου και άλλαξα προτεραιότητες. Αντί για την καριέρα μου, που ήταν η πρώτη προτεραιότητα, έβαλα το Θεό και μετά την οικογένειά μου. Τώρα η ζωή μου έχει πραγματικά νόημα και είμαι ευγνώμων στο Θεό για κάθε εμπειρία και κάθε δόξα που μου χάρισε...» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ/23-9-1997, άρθρο του Τάκη ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ)

(2) «**Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ.** Άλλαξε όλη η ζωή του, όταν ζήτησε από τον Ιησού Χριστό να έλθει στην καρδιά του και να του δώσει ένα ιδιαίτερο νόημα, ώστε να γίνει ο καλός οικογενειάρχης, ο σύζυγος και ο πατέρας, που ο Θεός θα ήθελε να είναι. Αν μοιάζει με κήρυγμα, είναι η έκφραση πίστης ενός ανθρώπου που περπάτησε στο φεγγάρι, επέστρεψε στη γη, παραστράτησε λόγω φήμης και δόξας και κινδύνεψε να καταστραφεί ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης, παρασύροντας κι άλλους μαζί του...»

Βρήκε όμως το Θεό που ζητούσε στη γη, στο Λόγο του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και από εκεί άντλησε δύναμη και ελπίδα να συνεχίσει σ' ένα καλύτερο δρόμο, και να μπορεί να μεταδώσει αυτή την πίστη σ' όσους έχουν τα ίδια προβλήματα στον σημερινό κόσμο που έχει ξεχάσεις τις αιώνιες ηθικές αξίες.... Είναι έτοιμος να πάει ξανά, αν χρειαστεί, στο διάστημα, κι ας είναι σήμερα 62 ετών, διότι

«οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/28-9-97, άρθρο της Ελένης ΜΠΙΣΤΙΚΑ)

- (3) «ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Μιλάει με ενθουσιασμό για τη φιλοξενία των Ελλήνων, επικαλούμενος συχνά πικνά τα θεία: “Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα κι εμείς αγαπάμε εσάς”. Όταν τελειώνει τις “ευλογίες”, μας δίνει και μια συμβουλή για την επόμενη πανσέληνο: “Θα κοιτάξετε το φεγγάρι και θα πείτε ξέρω κάποιον που πήγε εκεί πάνω”. Εκεί πάνω ο Τσάρλι έχει αφήσει μια φωτογραφία της οικογένειάς του. Έχει αφήσει όμως και κάτι άλλο: “Αν θέλετε να πάρετε δωρεάν ένα ακριβό αμάξι, που όμως έχει μείνει από μπαταρία, πηγαίνετε στη σελήνη που έχω αφήσει το δικό μου”, λέει για το “μηχανάκι” με το οποίο έκανε ‘σούζες’ στο σεληνιακό έδαφος... » (ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/28-9-1997, άρθρο των Γεωργίας ΛΙΝΑΡΔΟΥ και Τατιάνας ΓΚΟΡΝΥ. Για το άρθρο αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω)
- (4) «ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Ο Αμερικανός αστροναύτης επισκέφτηκε την Ακρόπολη, την Πάτμο, τα Μετέωρα, τη Ρόδο, τη Μύκονο, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη και τη Βεργίνα, ενώ έδωσε διαλέξεις στη Σχολή Ικάρων, στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Πλανητάριο, με θέμα, τι άλλο; «Ο άνθρωπος στο Φεγγάρι». Στο Φεγγάρι -είπε- δεν βρήκα το Θεό. Τον ανακάλυψα όμως, στη Γη, ανάμεσά μας, παντού.. » (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ/8-10-1997, άρθρο της Νίνας ΒΛΑΧΟΥ)

Πολλοί αναγνώστες έστειλαν συγχαρητήριες επιστολές στις εφημερίδες για τα παραπάνω άρθρα, με αποτέλεσμα ο τύπος να ασχοληθεί με την επίσκεψη του Τσαρλς Ντιούκ στην Ελλάδα περίπου για ένα μήνα. Μεταξύ των επιστολών ήταν και η δική μου, η οποία δημοσιεύθηκε στην «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 05.10.1997.

Βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις από μερίδα αναγνωστών, σχετικά με τον τρόπο που ορισμένοι αρθρογράφοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν το όλο θέμα, υποβαθμίζοντάς το, καθόσον έδιναν έμφαση στην εικόνα, όχι του **χριστιανού επιστήμονα**, αλλά του **θρησκευόμενου ανθρώπου**. Ισως για πολλούς αυτό να είναι χωρίς σημασία και να πέρασε απαρατήρητο, έχοντες συνηθίσει να εξετάζουν τα γεγονότα επιφανειακά. Για έναν όμως που μελετά το Λόγο του Θεού και γνωρίζει πόσο έντεχνα εργάζεται ο εχθρός της ψυχής μας, ο Διάβολος, για να μας εξαπατήσει, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ο αναγνώστης επηρεάζεται συνήθως θετικά όταν ένας επιστήμονας με διεθνή ακτινοβολία διακηρύττει ανοιχτά την πίστη του στο Θεό και δεν διστάζει όπου και αν βρίσκεται να υψώνει και να δοξάζει το σωτήρα του Ιησού. Αντίθετα, επηρεάζεται αρνητικά και

χλευάζει, όταν αυτό γίνεται από έναν θρησκευόμενο άνθρωπο και θα έλεγα ότι κατά ένα ποσοστό είναι δικαιολογημένο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανθρώπους που να **έχουν μορφή ευσέβειας, αλλά να αρνούνται τη δύναμή της** (βλ. Β' Τιμόθεου Γ:5). Με αυτή την εικόνα προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον αστροναύτη **Τσαρλς Ντιούκ**, ευτυχώς ελάχιστα σχόλια του τύπου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και σχετικές επιστολές προς τους αρθρογράφους. Παρόμοια επιστολή είχα στείλει και εγώ στην εφημερίδα **“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”**, το περιεχόμενο της οποίας είναι το ακόλουθο:

«.. . Με σχετική επιστολή μου (fax) εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου προς την εφημερίδα σας, για το άρθρο της “Κυριακάτικης ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ” (28.09.1997) με τίτλο **“ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ”**, σχετικά με τον αστροναύτη **Τσαρλς Ντιούκ** του “Απόλλων 16”, που επισκέφτηκε πρόσφατα τη Χώρα μας.

Θα ήθελα όμως να απευθυνθώ ιδιαίτερα στην αρθρογράφο κα **Γεωργία Λιναρδόγ** και να διατυπώσω τις παρακάτω σκέψεις, καθόσον παραβρέθηκα στη διάλεξη που έδωσε ο Τσαρλς Ντιούκ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα την 22.09.1997 και είχα στο τέλος προσωπική γνωριμία μαζί του και θα ήθελα να λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις επισημάνσεις μου:

1. Ο αστροναύτης Τσαρλς Ντιούκ δεν ήρθε στην Ελλάδα σαν «κήρυκας του Ευαγγελίου» ή σαν «ιεραπόστολος», όπως αναφέρετε στο άρθρο σας, αλλά ήρθε σαν επισκέπτης (τουρίστας) για να θαυμάσει την όμορφη Χώρα μας και σαν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, έδωσε μια σειρά διαλέξεων σχετικά με την ιδιότητά του.
2. Στη συγκεκριμένη διάλεξη στο Πλανητάριο (22.09.1997) όχι μόνο δεν έκανε “κήρυγμα”, αλλά η ομιλία του και η προβολή βίντεο ήταν σχετικά με την αποστολή του “Απόλλων 16”. Στο τέλος όμως της διάλεξης σε ερωτήσεις που του έγιναν από το κοινό, σχετικά με την προσωπική του ζωή και ειδικότερα με το **“ποια είναι η σχέση του με το Θεό”**, έδωσε την προσωπική του άποψη, η οποία άρεσε ομολογουμένως στο κοινό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις προς τις οποίες απαντούσε με καλωσύνη και εγκαρδιότητα.
3. Στο άρθρο σας κάνετε λόγο για ένα φυλλάδιο, που μιοράστηκε μετά το πέρας της διάλεξης με τίτλο **“Περίπατος στο φεγγάρι με τον Υιό”**. Επειδή πήρα και εγώ ένα τέτοιο φυλλάδιο, επιτρέψτε μου να σας διευκρινίσω ότι στη μετάφραση που έχετε κάνει παραποιείτε τελείως τον πρωτότυπο τίτλο, ο οποίος είναι: **“WALK ON THE MOON, WALK WITH THE SON”**, δηλαδή **“Περπάτημα στο**

**Φεγγάρι, περπάτημα μαζί με τον Υιό**, μιλώντας για δύο διαφορετικά “περπατήματα” στη ζωή του.

**4.** Όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτογραφία που έχετε στο άρθρο σας, πήρατε συνέντευξη από τον αστροναύτη, πλην όμως στο κείμενο του άρθρου δεν διατυπώνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, ώστε να υπάρχουν και οι αντίστοιχες συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε επώνυμους. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο της παραποίησης των νοημάτων των απαντήσεων και της εξαγωγής (από τον αναγνώστη) λανθασμένων συμπερασμάτων.

**5.** Τέλος, συχνά χρησιμοποιείτε στο εν λόγω άρθρο σας φράσεις, όπως “θεία”, “κήρυγμα”, “ευαγγέλιο”, κλπ., με αποτέλεσμα ο αναγνώστης που θα διάβασε το άρθρο, αλλά δεν ήταν παρών στη διάλεξη, να σχηματίσει την άποψη ότι επρόκειτο καθαρά για μια χριστιανική ομιλία και όχι για μια επιστημονική διάλεξη.

Τον αστροναύτη Τσαρλς Ντιούκ, όπως εγώ τον γνώρισα προσωπικά, τον χαρακτηρίζω σαν γνήσιο Φιλέληνα, συνειδητό Χριστιανό, εξαίρετο επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο με σπάνια ψυχική ομορφιά, γεγονός που τιμά τη Χώρα μας που την επισκέφτηκε, γι' αυτό και θα έπρεπε και εμείς με τη σειρά μας να του αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή και τα σχετικά άρθρα μας να εξάρουν το έργο του και την προσωπικότητά του.....».

**5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΒΙΒΛΟΣ:** Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να καταδειχτούν δύο πράγματα, τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κάθε αναγνώστης:

(α) **Δεν υπάρχει υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, της Βίβλου.** Ανάμεσα στις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και στα επιτεύγματα της επιστήμης από τη μια μεριά και στις αφηγήσεις της Βίβλου από την άλλη, υπάρχει τέλεια εναρμόνιση. Νομίζει κάποιος ότι τα επιστημονικά συγγράμματα και η Αγία Γραφή έχουν γραφτεί από τον ίδιο συγγραφέα. Οι άθεοι επιστήμονες προσπαθούν μάταια και με αναπόδεικτες θεωρίες να καταρρίψουν τη θεοπνευστία της Βίβλου.

(β) **Υπάρχει μεγάλος αριθμός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ διεθνούς κύρους και φήμης που είναι συνειδητοί χριστιανοί.** Δεν διστάζουν να διακηρύξουν ανοιχτά, σε κάθε περίσταση της ζωής τους, την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, επικαλούμενοι πηγές μέσα από την Αγία Γραφή, όπως ακριβώς

έκανε και ο αστροναύτης Τσαρλς Ντιούκ, ο οποίος μιλώντας ότι είδε τη Γη σαν «ένα διαμάντι κρεμασμένο στο διάστημα», το επιβεβαίωσε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέγοντας ότι Αυτός **«εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν, κρεμά την γην ΕΠΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ»** (βλ.Ιωβ Κς':7).

Πολλοί επιστήμονες ξεκίνησαν τις έρευνές τους, και ειδικότερα στον τομέα της αρχαιολογίας, βασιζόμενοι στις περιγραφές και στις αφηγήσεις της Αγίας Γραφής. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν περισσότερο από τις προσδοκίες τους και σήμερα γνωρίζουμε γεγονότα και καταστάσεις του παρελθόντος, που αν δεν τις φανέρωνε το Πνεύμα του Θεού, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος από μόνος του να τις γνωρίζει. Η επιστήμη με τις ανακαλύψεις της επιβεβαιώνει τη θεοπνευστία της Βίβλου. Ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει ότι **„εάν ούτοι σιωπήσωσιν, ΟΙ ΛΙΘΟΙ θέλουσι φωνάξειν** (Λουκάς ΙΘ:40). Τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι πέτρινες επιγραφές, κλπ. είναι μέρος της εκπλήρωσης των προφητικών λόγων του Ιησού.

Αλλά πρέπει και εμείς να διακηρύξουμε τις αλήθειες του ευαγγελίου στον αποστάτη και αμαρτωλό άνθρωπο, γιατί, εάν δεν μετανοήσει, τον περιμένει αιώνια καταδίκη. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, που λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι από το Πνεύμα του Θεού και λυτρωμένοι με το αίμα του Ιησού, Αυτός θα κάνει και τις “πέτρες” να το φωνάξουν. Ανθρώπους, που θα ζουν βαθιά μέσα στην αμαρτία και που θα έχουν σκληρές και πέτρινες καρδιές, ο Κύριος θα τους ελευθερώσει από την αμαρτία τους, θα τους πλύνει με το πολύτιμο αίμα Του και θα κάνει τις πέτρινες καρδιές τους να είναι ευαίσθητες στον ανθρώπινο πόνο, θα τους γεμίσει με σπλάχνα οικτιρμών, θα τους κάνει **«εύχρηστα σκεύη στα χέρια Του»** και θα τους εξαποστείλει να διακηρύξουν το Λόγο Του. Έχουμε μεγάλη ευθύνη ενώπιον του Θεού, και σαν Έλληνες που γράφτηκε ο Λόγος Του στη γλώσσα μας, αλλά και σαν συνειδητοί χριστιανοί (όσοι βέβαια είναι), να αναστατώσουμε την οικουμένη ολόκληρη με τα καλά νέα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είναι κληρονομιά και παρακαταθήκη μας. **Δεν έχουμε άλλη επιλογή:** Ή ο Ιησούς Χριστός που είναι **Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ**, ή ο κόσμος και η αμαρτία που κυβερνώνται από το Διάβολο, που είναι **Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ**.

© COPYRIGHT 1997, 2024: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ («ΦΙΛΑДЕΛΦΟΣ»)  
www.AlkiviadisFiladelfos.com ♦ E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com  
FACEBOOK: Filadelfos ♦ YOUTUBE: Filadelfos Channel 1 & 2

Για επικοινωνία: Τηλ. Κινητό - Viber - WhatsApp: 694 - 49 21 318