

## **"ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ"** μια συγκλονιστική μαρτυρία

... τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

**1. Η Κόρρι Τεν Μπουμ** από την Ολλανδία αφηγείται μια προσωπική της συγκλονιστική εμπειρία, που της συνέβηκε όταν βρισκόταν σε κάποια τοπική εκκλησία του Μονάχου:

**«...Τον είδα εκείνον τον άνθρωπο** σε μια εκκλησία στο Μόναχο. Ήταν ένας φαλακρός και βαρύς άνθρωπος, φορούσε ένα γκριζό επανοφόρι και κρατούσε στα χέρια του ένα καφέ καπέλο. Μόλις είχα τελειώσει το μήνυμα και οι άνθρωποι έφευγαν από την αίθουσα. Ήταν το έτος **1947** και είχα έρθει από την Ολλανδία, για να φέρω στη νικημένη Γερμανία το μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί. Αυτή ήταν η αλήθεια που λαχταρούσαν να ακούσουν σε εκείνη την βομβαρδισμέ-νη Χώρα, και τους περιέγραψα την εικόνα, όπως την έβλεπα εγώ. Οι άνθρωποι με κοιτούσαν με αγέλαστα πρόσωπα, χωρίς να τολμούν να πιστέψουν. Δεν έκαναν ερωτήσεις μετά από μια ομιλία στη Γερμανία του 1947, αλλά όλοι σηκώνονταν αμίλητοι, μάζευαν τα παλτά τους και έφευγαν χωρίς σχόλια.

**....Και τότε, τον είδα.** Έσπρωχνε τους άλλους που εβγαιναν για να έρθει μπροστά. Ενώ τον κοίταζα, το παλτό και το καπέλλο του μεταβλήθηκαν (με τη φαντασία μου) σε μια μπλε στολή και ένα πηλίκιο με το σήμα της νεκροκεφαλής επάνω. **Αμέσως ξαναθυμήθηκα τα πάντα.** Θυμήθηκα την τεράστια αίθουσα με τα εκτυφλωτικά φώτα, τον άθλιο σωρό με τα φορέματα και τα παπούτσια μας στη μέση. Θυμήθηκα τη ντροπή που νιώθαμε ενώ περνούσαμε ολόγυμνες μπροστά σ' αυτόν τον άνθρωπο. Έβλεπα με τη σκέψη μου το ατροφικό κορμί της αδελφής μου, που τα κόκκαλά της έβγαιναν έξω. Εμένα και την αδελφή μου Μπέτση, μας είχαν συλλάβει οι Γερμανοί, όταν η Ολλανδία βρισκόταν στην κατοχή τους, επειδή κρύβαμε Εβραίους στο σπίτι μας.

Αυτός ο άνθρωπος ήταν φρουρός τότε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbruck όπου μας είχαν στείλει. Και τώρα αυτός στεκόταν μπροστά μου και μου έδινε το χέρι του, λέγοντάς μου:

*«Ήταν περίφημο το μήνυμά σας φρουλάιν, και όπως είπατε, είναι τόσο καλό να ξέρουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας, βρίσκονται στα βάθη της θάλασσας».* Και εγώ που την ημέρα εκείνη είχα μιλήσει με τόση δύναμη Θεού για τη συγχώρηση, ψηλάφιζα επίμονα και αμήχανα μέσα στην τσάντα μου, αποφεύγοντας να πιάσω το χέρι του. Σίγουρα δεν θα με θυμόταν, ήμουν μια αιχμάλωτη ανάμεσα σε τόσες άλλες χιλιάδες, αλλά εγώ τον θυμόμουν, μαζί με το πέτσινο μαστίγιο που κρεμόταν από τη ζώνη του. Για πρώτη φορά, μετά την απελευθέρωσή μου, βρισκόμουν αντιμέτωπη με έναν από τους δεσμοφύλακες μου. Το αίμα μου πάγωσε και τα πόδια μου έτρεμαν, δεν μπορούσαν να με βαστήσουν.

Αυτός εξακολούθησε να μου μιλάει *«...Μιλούσατε για το Ravensbruck, ήμουν φρουρός εκεί...»* είπε. Άρα σκέφτηκα σίγουρα δεν με θυμάται. Αυτός συνέχισε *«...Αλλά στο μεταξύ έγινα χριστιανός. Ξέρω πως ο Θεός με έχει συγχωρήσει για εκείνες τις απάνθρωπες πράξεις μου, αλλά θα ήθελα να μου το πείτε και σεις φρουλάιν, θα με συγχωρήσετε; »* Και μου πρόσφερε πάλι το χέρι του. Στεκόμουν εκεί σαν παράλυτη, εγώ που καθημερινά έπρεπε να ζητώ συγχώρηση από τον Κύριο Ιησού για τις δικές μου αμαρτίες. Η αδελφή μου η Μπέτση είχε πεθάνει σε εκείνο το φρικτό στρατόπεδο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, με μια μόνο ερώτηση, να επανορθώσει για τον οδυνηρό και αργό θάνατο της αδελφής μου;

Δεν θα πρέπει να είχαν περάσει παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα που στεκόταν και περίμενε να του δώσω το χέρι μου, αλλά εμένα μου φάνηκε πως πάλευα ώρες με το πιο δύσκολο πράγμα που είχα να κάνω στη ζωή μου. Έπρεπε να το κάνω, γνώριζα ότι έπρεπε. Ο Θεός, σύμφωνα με το μήνυμα που τους μίλησα εκείνη την ημέρα, μας συγχωρεί, αλλά με μια προϋπόθεση, ότι ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ. Ο Ιησούς είπε *«Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πταίσματά σας»* (βλ. Ματθαίος ς':15 και Ε:44). Αυτό το γνώριζα, όχι μόνο σαν εντολή του Κυρίου Ιησού, αλλά και από προσωπική μου εμπειρία.

Από τη λήξη του πολέμου και μετά, είχα στην Ολλανδία τη διεύθυνση ενός ειδικού ιδρύματος για τα θύματα της Ναζιστικής θηριωδίας και βαρβαρότητας. ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. Αντίθετα, αυτοί που εξακολούθησαν να τροφοδοτούν την πίκρα τους, παρέ-

μειναν ψυχικά και σωματικά ανάπηροι. Αυτή ήταν η απλή, αλλά και τρομερή αλήθεια.

Και όμως, εγώ εξακολουθούσα να στέκομαι εκεί ακίνητη, με την κρυάδα να παγώνει την καρδιά μου. Αλλά γνώριζα επίσης ότι η συγχώρηση δεν είναι ένα συναίσθημα, αλλά είναι μια θεληματική πράξη που λειτουργεί ανεξάρτητα από τα συναισθήματά μας. Προσευχήθηκα σιωπηλά από μέσα μου, λέγοντας «**Ιησού, βοήθησέ με! Μπορώ να του δώσω το χέρι μου, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά εσύ Κύριέ μου, δώσε μου και το απαραίτητο αίσθημα.**»

Και έτσι μηχανικά του έδωσα το χέρι μου. Εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι το απίστευτο και το συγκλονιστικό για μένα, μια εμπειρία που δεν μου είχε ξανασυμβεί. Κάτι σαν ρεύμα ξεκίνησε από τον ώμο μου και κατέβηκε μέχρι τα ενωμένα χέρια μας. Κατόπιν, η θεραπευτική αυτή ζεστασιά του Πνεύματος του Κυρίου με πλημμύρισε σύγκορμη, φέρνοντας δάκρυα στα μάτια μου. **«Σε συγχωρώ αδελφέ μου, με όλη μου την καρδιά!!!»** φώναξα. Σταθήκαμε για ένα λεπτό με τα χέρια ενωμένα, ο πρώην δεσμοφύλακας και η πρώην φυλακισμένη. Ποτέ μου δεν είχα νιώσει τόσο εντονα την αγάπη του Θεού, όσο εκείνη τη στιγμή...»

**2.** Με τη θέληση της Κόρρι Τεν Μπουμ ήρθε η χάρη του Κυρίου επάνω της και μπόρεσε να συγχωρήσει τον πρώην βασανιστή της. Όταν εγώ και εσύ -αγαπητέ αναγνώστη- θελήσουμε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να μας συγχωρήσει ο Θεός, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι Αυτός θέλει και μπορεί να το κάνει, αλλά θέλει όμως να Του παραχωρήσουμε χωρίς όρους το τιμόνι της ζωής μας.

Ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού μας λέγει ότι **«ΟΛΟΙ αμαρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού»** και ότι **«ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι ΘΑΝΑΤΟΣ»** (βλ. Ρωμαίους Γ:23, ς':23). Ο απόστολος Παύλος μας εξηγεί ότι ο Θεός **«αποδεικνύει την αγάπη Του σ' εμάς με το ότι, ενώ εμείς είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός ΑΠΕΘΑΝΕ για μας»** (Ρωμαίους Ε:8). Ο Ιησούς Χριστός πήρε τη δική μου και τη δική σου θέση στο σταυρό του Γολγοθά. Δια μέσου της λυτρωτικής θυσίας του Ιησού και της ανάστασής Του, ο Θεός μας προσφέρει συγχώρηση, αλλά πρέπει και εμείς πρώτα να συγχωρήσουμε αυτούς που μας έχουν βλάψει: **«ΑΓΑΠΑΤΕ τους εχθρούς σας, ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ εκείνους που σας καταριώνται, ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΤΕ εκείνους που σας μισούν, και ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ για εκείνους που σας βιάζουν και σας κατατρέχουν»** (Ματθαίος Ε:44).

Ο ίδιος ο Ιησούς συγχώρησε τους σταυρωτές Του, λέγοντας **«Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν ξεύρουν τι πράττουν»** (Λουκάς ΚΓ:34). Γνώριζε λοιπόν ότι ο Ιησούς συγχωρεί και σένα, εάν Του ανοίξεις ΤΩΡΑ την πόρτα την αμαρτωλής σου καρδιάς. Θέλει να μπει μέσα σου και να σε αλλάξει, θέλει να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Ο άγιος Λόγος Του γράφει **«όποιος είναι εν Χριστώ, είναι ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τα παλαιά παρήλθαν, τα πάντα έγιναν νέα»** (Β' Κορινθίους Ε:17). ΤΩΡΑ σε καλεί ο Ιησούς, γιατί **«ΤΩΡΑ είναι ο καιρός που σε δέχεται ο Κύριος, ΤΩΡΑ είναι η ημέρα της σωτηρίας»** (Β' Κορινθίους ς':3). Μην αμελείς να το κάνεις.

Γονάτισε ΤΩΡΑ και κάνε μέσα από την καρδιά σου την παρακάτω προσευχή. Θα διαπιστώσεις, όταν τελειώσεις, ότι κάτι διαφορετικό έχει γίνει μέσα σου. Πες Του:

**«Κύριε Ιησού,**

**Σε ευχαριστώ που πέθανες στο σταυρό αντί για μένα και πλήρωσες για τις δικές μου αμαρτίες. Μετανιώ για την παλιά αμαρτωλή ζωή μου.**

**Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου με πίστη και σε καλώ να έρθεις τώρα, αυτή τη στιγμή μέσα μου. Γέμισέ με Συ με το άγιο Πνεύμα Σου και κάνε με έναν καινούριο και άγιο άνθρωπο ενώπιόν Σου.**

**Θέτω τον εαυτό μου Κύριε κάτω από την προστασία του αίματός Σου. Αρνούμαι να με κυβερνά ο Διάβολος με τις πονηρές δυνάμεις του.**

**Σε ευχαριστώ Ιησού μου, γιατί γνωρίζω ότι από αυτή τη στιγμή είσαι ο προσωπικός μου Σωτήρας και Λυτρωτής. Σε ευχαριστώ, αλληλούϊα, ΑΜΗΝ»**

© COPYRIGHT 1997,2024: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ («ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ») [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com) ❖ E-MAIL: [filadelfos02@hotmail.com](mailto:filadelfos02@hotmail.com)  
FACEBOOK: [Filadelfos](https://www.facebook.com/Filadelfos) ❖ YOUTUBE: [Filadelfos Channel 1 & 2](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**Για επικοινωνία: Τηλ. Κινητό - Viber - WhatsApp: 694 - 49 21 318**

Το παρόν άρθρο είναι από το βιβλίο των εκδόσεων «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ - Σχολιάζοντας την επικαιρότητα»