

# **ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ και ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**

## **"η υδάτινη κόλαση"**

... τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

**1. 12 Ιανουαρίου 1997:** Ημερομηνία που η Ελλάδα ολόκληρη συγκλονίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα. Επειδή σχεδόν κάθε χρόνο, μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε στο 2024, είμαστε πάντα «θεατές» στο ίδιο έργο, θα θυμηθούμε και θα σχολιάσουμε μία συγκλονιστική τραγωδία που έζησε η χώρα μας στην παραπάνω ημερομηνία (τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα), με κορυφαία πρωταγωνίστρια τότε του δράματος την πόλη της **Κορίνθου**. Όλα τα γεγονότα που ζήσαμε την εποχή εκείνη, αποτελούν πλέον για όλους μας μια δυσάστερη καθημερινότητα στην τρίτη δεκαετία του 21<sup>ου</sup> αιώνα που ήδη διανύουμε.

Αρχές Ιανουαρίου του 1997 **οκτώ Νομοί της Χώρας μας** βρέθηκαν στο έλεος μιας πρωτοφανούς καταιγίδας και έζησαν έναν εφιάλτη ή μια «**υδάτινη κόλαση**», όπως την αποκάλεσαν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. **Δρόμοι** που μετατράπηκαν σε φονικούς χειμάρους και που στο διάβα τους παρέσερναν αυτοκίνητα και σκουπίδια, **σπίτια** που είχαν πλημμυρίσει και είχαν καταστραφεί νοικοκυριά, **χωριά** αποκλεισμένα με αδύνατη τη χερσαία πρόσβαση σε αυτά, **η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες** είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες, που η επίλυσή τους ήταν αδύνατον να γίνει άμεσα, **άνθρωποι** σε απόγνωση για τις περιουσίες τους που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέλος **ανθρώπινες ζωές** που χάθηκαν, είναι μια μικρή, αλλά γλαφυρή εικόνα της τραγικής κατάστασης που βρέθηκε την εποχή εκείνη η Χώρα μας.

Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που η χώρα μας αντιμετώπιζε «ακραία καιρικά φαινόμενα». Τον **Ιούλιο του 1987** είχαμε ζήσει ένα φοβερό καύσωνα με μεγάλο αριθμό νεκρών, την τετραετία **1988-1992** είχε επικρατήσει σε όλη τη Χώρα ξηρασία με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα κατά της λειψυδρίας, τον **Οκτώβριο του 1994** η Αθήνα είχε πλημμυρίσει από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά συγκλονιστικές ήταν και οι πρόσφατες εικόνες που είδαμε από τα ΜΜΕ τον **Φεβρουάριο του 2015** από τις καταστροφικές

πλημμύρες στον Έβρο, είναι μερικές από τις δυσάρεστες καταστάσεις που είχαμε ζήσει πριν και μετά τα δραματικά γεγονότα του 1997.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλοι μιλούν για «**θεομηνία**» και για «**Βιβλική καταστροφή**». Το συγκλονιστικό ερώτημα που τίθεται είναι «Πρόκειται πράγματι για ΘΕΟ-μηνία, δηλαδή για οργή (μήνις) του Θεού; Θέλει ο Θεός να καταστρέψει το κόπος και ο μόχθος του φτωχού; Θέλει να μένουν οι άνθρωποι χωρίς σπίτια, χωρίς δουλειά, χωρίς ρούχα και χωρίς φαγητό; Θέλει να υποφέρουν;»

Η απάντηση είναι «Όχι, ο Θεός δεν το θέλει αυτό!!!». Ο Θεός είναι αγάπη και έμπρακτα μας το απέδειξε με το να θυσίασε το μονογενή Υιό Του για τη δική μας αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά κατάρα για τον καθένα μας, πήρε Αυτός τη δική μου και τη δική σου αμαρτία, για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή. Αυτή είναι η θαυμαστή αγάπη του Θεού για μας. Όλο το μήνυμα της Αγίας Γραφής συνοψίζεται στα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι «**Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί όποιος** (στο «όποιος», βάλε το δικό σου όνομα: «...για να μη χαθεί ο Άλκης, ο Γιώργος, η Καίτη, η Ελένη, κλπ...») **πιστεύει σ' Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ τον κόσμο, αλλά ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ο κόσμος δι' Αυτού**» (Ευαγγέλιο Ιωάννη 3:16-17). Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στη γη, πέρασε τη ζωή του ολόκληρη «**ενεργετώντας και θεραπεύοντας**» καθένα που τον καταδυνάστευε και τον ταλαιπωρούσε ο Διάβολος (βλ. Πράξεις 10:38), γι' αυτό, «Πως είναι δυνατόν τώρα να μας φέρει πόνο, θλίψη και δυστυχία, έστω και αν αξίζουμε μια τέτοια πληρωμή, γιατί δυστυχώς και σαν άτομα και σαν έθνος έχουμε στρέψει την πλάτη μας σ' Αυτόν που είναι η τέλεια έκφραση της αγάπης»

**2. Δεν** πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τον Ένα και Μόνο αληθινό Θεό που υπάρχει, που μας φανερώθηκε μέσα από τον Υιό Του και που είναι γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια και σπλάχνα οικτιρμών για τον καθένα μας, υπάρχει και κάποιος «**άλλος Θεός**» που είναι γεμάτος μίσος, κακία, μοχθηρία, καταστροφή και θάνατο και για ότι κακό κάνει στον άνθρωπο, ρίχνει το φταιίμιο στο Θεό της αγάπης. Ο ίδιος ο Ιησούς τον αποκαλεί «**Πονηρό, Εχθρό και Αρχοντα του κόσμου αυτού**» (βλ. Ματθαίος 13:19,39 /Ιωάννης 12:31).

Ο απόστολος Παύλος τον ονομάζει «**Θεό του κόσμου αυτού και Αρχοντα της εξουσίας του αέρα**» (βλ. Β' Κορινθίους 4:4 /Εφεσίους 2:2). Ο απόστολος Ιωάννης τον αποκαλεί «**Ανθρωποκτόνο, Ψεύτη, Πατέρα του Ψεύδους και Κατήγορο των αδελφών**» (βλ. Ιωάννης 8:44-45 /Αποκάλυψη 12:9-10).

Υπάρχουν λοιπόν δύο κύριοι και δεν μπορείς να δουλεύεις και να υπηρετείς ταυτόχρονα και τους δύο, γιατί «**ἡ τον ἐνα θα μισήσεις και τον ἄλλο θα αγαπήσεις, ἡ στον ἐνα θα προσκολληθείς και τον ἄλλο θα καταφρονήσεις, δεν μπορείς να δουλεύεις και το Θεό και το Διάβολο**» (Ματθαίος 6:24). Ανάλογα ποιον “κύριο”, ποιον “θεό” υπηρετείς, ανάλογη θα είναι και η πληρωμή σου, γιατί «**ο μισθός της ΑΜΑΡΤΙΑΣ είναι θάνατος, ενώ το ΔΩΡΟ του Θεού είναι ζωή αιώνια**» (Ρωμαίους 6:23).

Εάν υπηρετείς τον Ιησού Χριστό θα είναι ευλογημένες όλες οι ενέργειές σου. Θα έχεις υγεία, σωματική και ψυχική, θα έχεις ευτυχία, πλούτο και ομορφιά, θα έχεις αγάπη, χαρά και ειρήνη, θα έχεις τα πάντα «**προς ζωήν και ευσέβειαν**». Εάν όμως υπηρετείς το “θεό του κόσμου τούτου”, το Διάβολο, τότε η ζωή σου θα είναι μια διαρκή δυστυχία και ένα συνεχές άλυτο πρόβλημα, θα είναι μια τραγωδία, θα είναι γεμάτη θλίψη, πόνο, αρρώστιες και ταλαιπωρία.

Ίσως αντιδράσεις και πεις «**Μα, είναι δυνατόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες, να ακολουθούσαν το θεό του κόσμου αυτού; Πως μπορεί να συμβαίνει αυτό, όταν οι ίδιοι ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, ότι πηγαίνουν στην εκκλησία και ότι δεν πειράζουν κανένα; Πως είναι δυνατόν να μην πιστεύουν στον Αληθινό Θεό;**» Αγαπητέ αναγνώστη, μπορεί το στόμα τους να το ομολογεί αυτό, αλλά δυστυχώς η καρδιά τους και τα έργα τους δεν το φανερώνουν. Είναι χριστιανοί χωρίς Χριστό και πιστοί χωρίς πίστη. Είναι άνθρωποι που **έχουν βγάλει** από τη ζωή τους τον αναστημένο και δοξασμένο Ιησού Χριστό. Είναι άνθρωποι **που έχουν τη μορφή της ευσέβειας** (είναι δηλ. θρησκευόμενοι, τηρούν κατά γράμμα τους τύπους της εκκλησίας), **αλλά αρνούνται τη δύναμη της ευσέβειας**» (βλ. Β' Τιμόθεου 3:5). Πόσοι από αυτούς που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες δεν υπηρετούσαν και εμπορευόντουσαν την αμαρτία; Πόσοι από αυτούς προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για να εξαπα-

τήσουν κάποιον πελάτη τους; Πόσοι από αυτούς δεν σπαταλούσαν το χρόνο τους για να ικανοποιήσουν κάποια ματαιοδοξία τους;

**3.** Αυτά που θα αναφέρω αμέσως παρακάτω ίσως να σου φανούν «ακραία», ή λόγια ενός «φανατικού», πιστεύω όμως ότι μέσα από απλά περιστατικά της καθημερινότητας θα καταλάβεις ποιον «θεό» υπηρετεί ο γείτονάς μας, ο πλησίον μας, ο καθένας μας.

◆ **Πως είναι δυνατόν**, κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι χριστιανός, όταν έχει κατάστημα δίσκων μουσικής, μεταξύ άλλων να πουλάει και δίσκους μουσικής, που το περιεχόμενο των τραγουδιών (των στίχων) να είναι ανήθικο ή να είναι καθαρά σατανικό; Όλοι γνωρίζουμε πως στην πλειοψηφία τους τα τραγούδια μιλάνε για παράνομες αγάπες και έρωτες, αντί να εξυμνούν το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, τον Κύριο της δόξας, Αυτόν που κυβερνά το σύμπαν. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις: «**Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα τον άνδρα σου ή το γείτονα;**» (αγαπάει, όχι βέβαια το νόμιμο άνδρα της, που είναι και το θέλημα του Θεού, αλλά το γείτονά της, που ο Διάβολος θέλει). «**Βρε μελαχροινάκι, με πότισες φαρμάκι....**», ή «**Για το χατίρι σου μπεμπέκα μου, απόψε θα το σκάσω από τη γυναίκα μου...**» (εδώ το μήνυμα που μας δίνει το τραγούδι αυτό είναι καθαρά ανήθικο). Επίσης υπάρχουν τραγούδια, κυρίως ξένα, που τα λόγια τους είναι σατανικά και βρίζουν απευθείας τον Ιησού, όπως: «**Ιησού, εσύ είσαι σιχαμερός**» (Black Sabbath), «**Θέλω ο Χριστός να γονατίσει μπροστά στο Σατανά**» (Led Zeppelin), κλπ.. Επιτρέπεται λοιπόν ο συνειδητός, ο γνήσιος πιστός να εμπορεύεται τέτοια τραγούδια; **Προσέξτε**, δεν είναι κατά των συγκεκριμένων καταστημάτων, αντίθετα είμαι από τους πιο συχνούς πελάτες τους, απλά με το εμπόρευμά τους δεν συμφωνώ, που ενώ είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού, το πρωθιόν για «χάρη του αισχρού κέρδους».

Αντίθετα, υπάρχουν υπέροχα τραγούδια, τόσο σε μουσική (σύγχρονη), όσο και σε λόγια που εξυμνούν και δοξάζουν τον Ιησού και που γαληνεύουν την ταραγμένη ψυχή μας από τα προβλήματα και την πίεση της ημέρας. Ένα όμορφο τραγούδι λέγει:

«**Ω Κύριέ μου, πόσο Σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα Σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια, που Συ**

εσκόρπισες στον ουρανό.

**Επωδός:** Τότε, η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα Σου τη θαυμαστή, και μέσα απ' την καρδιά μου ταπεινά, Σε ευχαριστώ για όλα αυτά».

Ένα άλλο τραγούδι λέγει: «Άλλοτε γιος της αμαρτίας,  
ζούσα μακριά από τον Χριστό. Τώρα πια σε Σένα Πατέρα,  
βρήκα αιώνιο λυτρωμό...».

Τέλος, ένα άλλο λέγει: «Απ' το αίμα του σταυρού Σου, ω  
Χριστέ μου ζεκινούν, κύματα θείας αγάπης που το σύμπαν  
συγκλονούν.

**Επωδός:** Ω, πλυνένος με το αίμα, πλησιάζω τον Θεό, και την  
άπειρή Του αγάπη, ταπεινά ευχαριστώ».

Τι υπέροχα λόγια που γεμίζουν τη ψυχή μας και που μας δίνουν δύναμη για να μπορέσουμε να νικήσουμε το φόβο, το άγχος και τα προβλήματα της ζωής. Μπορούν να συγκριθούν τα λόγια αυτά, με τα ματαιόδοξα λόγια των τραγουδιών που μας βομβαρδίζουν συνέχεια από ραδιόφωνο και τηλεόραση; Γιατί να έχω στα χείλη μου λόγια αμαρτίας και να μην έχω λόγια ευλογίας; Γιατί να τραγουδώ την πόνο, τη θλίψη και τη μιζέρια και να μην τραγουδώ την ομορφιά και το υπέροχο μεγαλείο του Πλάστη μου; Δυστυχώς όμως τα τραγούδια αυτά δεν «πουλάνε», γιατί δεν υπάρχει εμπορικό κέρδος, με αποτέλεσμα οι δισκογραφικές εταιρίες να τα αγνοούν.

◆ **Πως είναι δυνατόν**, κάποιος πιστός να πουλάει τσιγάρα; Μέσα στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε ότι το σώμα του πιστού ανθρώπου είναι ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, πως εμείς καταστρέφουμε το ναό του Θεού, όχι μόνο με τσιγάρα, αλλά και με κάθε άλλου είδους ναρκωτικές ουσίες; Ο απ. Παύλος μας λέγει: «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας; Αν κάποιος φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι ἅγιος, που είστε εσείς» (βλ. Α' Κορινθίους 3:16-17).

◆ **Πως είναι δυνατόν**, κάποιος που είναι πιστός να πουλάει άσεμνα περιοδικά ή άσεμνες βιντεοταινίες; Δυστυχώς τα περίπτερα διαθέτουν πληθώρα τέτοιων περιοδικών και τα βιντεοκλάμπ

είναι γεμάτα από παρόμοιες ταινίες. Και όμως όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι είναι καλοί χριστιανοί. **Πως είναι δυνατόν** επίσης, ο πιστός να εκφράζεται άσχημα, να συκοφαντεί, να κακολογεί, να είναι εγωιστής και γενικά να έχει απρεπή χαρακτήρα;

Πιστεύω ότι θα ήταν εκαντοτάδες «τέτοιοι» χριστιανοί που την περίοδο εκείνη καταστράφηκαν οι περιουσίες τους και αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης από τον «υδάτινο εφιάλτη» που τους είχε πλήξει, αλλά την καταστροφή δεν την έφερε **ο Θεός της αγάπης**, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο από τον άγιο χαρακτήρα Του, αλλά την έφερε **ο πατέρας του ψεύδους**, ο ανθρωποκότονος, ο Διάβολος. Αυτή είναι η πληρωμή που δίνει σ' αυτούς που τον υπηρετούν, και μετά ρίχνει το βάρος και την ευθύνη στο Θεό, λέγοντάς μας «ο Θεός το έκανε αυτό, για να σας δοκιμάσει» και εμεις πέφτοντας στην παγίδα του, στρεφόμαστε κατά του Θεού και γογγύζουμε εναντίον Του, λέγοντας «Γιατί, μου το έκανες αυτό Θεέ μου; Γιατί?»

**4.** Ίσως πει κάποιος «Εντάξει, φταίει ο Διάβολος, αλλά ο Θεός τι κάνει; Δεν μπορούσε να αποτρέψει το κακό» Και βέβαια μπορούσε, υπάρχει όμως μια μικρή, αλλά και σημαντική λεπτομέρεια την οποία λίγο ή πολύ όλοι τη γνωρίζουμε και θα πρέπει να τη θυμηθούμε και πάλι. **Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ο ασεβής, γι' αυτό κάνει ότι είναι δυνατόν να αποτρέψει οποιαδήποτε κρίση επάνω του.** Όταν επρόκειτο να καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, εξαιτίας της μεγάλης διαφθοράς που επικρατούσε στις πόλεις αυτές, επενέβη ο Αβραάμ και παρεκάλεσε το Θεό να μην τις καταστρέψει, λέγοντάς Του **«Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή; Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα κάνεις καταστροφή; Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο για χάρη των 50 δίκαιων που βρίσκονται σ' αυτόν; Μη γένοιτο ποτέ Εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις δίκαιο και ασεβή μαζί, και ο δίκαιος να είναι όπως ο ασεβής...»** Ο Θεός στην παράκληση αυτή του διόλου Του Αβραάμ απάντησε ότι **«Αν βρω στα Σόδομα 50 δίκαιους στην πόλη, θα συγχωρήσω ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ για χάρη τους»** (βλ. Γένεσις 18:23-33).

Ο Αβραάμ χάρηκε με την απάντηση του Θεού και άρχισε να Του

κάνει παζάρια, λέγοντας «Κύριε, αν βρεθούν εκεί 40, θα τους κατατρέψεις» «Όχι» απάντησε. «Αν βρεθούν εκεί 30; ή 20;» «Όχι» απάντησε και τις δύο φορές ο Θεός. Και έκανε την τελευταία ερώτηση ο Αβραάμ «Και αν βρεθούν εκεί 10;» Ο Θεός απάντησε «**Δεν θα την καταστρέψω, για χάρη των 10**». Και όμως στην πολυσύχναστη αυτή πόλη ήταν τόσο μεγάλη η αμαρτία και η διαφθορά, που δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι, παρά μόνο 4, ο Νώε, η γυναίκα του (που τελικά χάθηκε και αυτή) και οι 2 κόρες τους, για τους οποίους ο Θεός έστειλε 2 αγγέλους Του να τους βγάλουν έξω από την πόλη, πριν επέλθει η καταστροφή. Αυτό ο Θεός το κάνει πάντοτε, ελευθερώνει τον δίκαιο από κάθε επερχόμενη κρίση επάνω στον κόσμο. Ο άνθρωπος πληρώνεται από τον «κύριό» του με τον ανάλογο μισθό, θερίζει ό,τι σπέρνει. Δεν φταίει ο Θεός για τον ηθικό ξεπεσμό του και την κατάντια του.

Προσωπικά πιστεύω ότι, εάν ο Αβραάμ έλεγε στο Θεό να μην καταστρέψει τα Σόδομα επειδή υπήρχαν εκεί μόνον **4** δίκαιοι, ο Θεός που είναι μακρόθυμος και γεμάτος σπλάχνα ελέους και αγάπης, θα το έκανε, γιατί θέλει να δώσει στον αμαρτωλό άνθρωπο μια ακόμα ευκαιρία μήπως και μετανοήσει, δεν θέλει να χαθεί στην αιώνια κόλαση, αλλά ο Αβραάμ όμως σταμάτησε στους **10**. Εξαιτίας των λίγων ευσεβών, ο Θεός κάνει χάρη και ευλογεί και τους υπόλοιπους ασεβείς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος ο Ιησούς ότι ο Ουράνιος Πατέρας **«ανατέλλει τον ήλιο επάνω σε ΠΟΝΗΡΟΥΣ και ΑΓΑΘΟΥΣ, και βρέχει επάνω σε ΔΙΚΑΙΟΥΣ και ΑΔΙΚΟΥΣ...»**

(Ματθαίος 5:45). Ίσως πάλι μερικοί δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, λέγοντας «Θέλουμε να εκτελούμε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δύναμη, είμαστε σάρκα και πέφτουμε στην αμαρτία». Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος σκέψη, γιατί ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει **«άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος»** (Α' Πέτρου 1:16). Εφόσον το είπε ο Κύριος μπορούμε να είμαστε άγιοι και να ζούμε άγια. Θα συμφωνήσω όμως μαζί τους ότι δεν μπορούμε να είμαστε από μόνοι μας άγιοι. Χρειάζεται να καλέσουμε στη ζωή μας τον Ιησού που είναι ο «άγιος» των αγίων να έρθει μέσα στην αμαρτωλή καρδιά μας, να την καθαρίσει με το πολύτιμο Του αίμα και έτσι θα

είμαστε και εμείς άγιοι ενώπιον Του. Θα έχουμε από τη δική Του αγιότητα και από τη δική Του δικαιοσύνη, γιατί το Πνεύμα Του θα κατοικεί μέσα μας και το σώμα μας θα είναι άγιος ναός δικός Του.

Ας θυμηθούμε, πως ο Θεός είχε διατάξει, δια μέσου του δούλου του Μωυσή, τους Ισραηλίτες πριν φύγουν από την Αίγυπτο να βάψουν τους δύο παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας των σπιτιών τους με αίμα αρνίου (που συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού στο Γολγοθά) και όταν θα περνούσε ο εξολοθρευτής άγγελος για να επιφέρει κρίση σε κάθε πρωτότοκο, θα τους προσπερνούσε και δεν θα ερχόταν κρίση σε όσους θα ήσαν μέσα στο σπίτι αυτό. Όταν και εσύ δεχτείς στην καρδιά σου τον Ιησού, σαν Κύριο της ζωής σου και εκτελείς το Λόγο Του, οι παραστάτες της καρδιάς σου θα είναι χρισμένοι με το πολύτιμο αίμα Του και η επερχόμενη κρίση επάνω στην ανθρωπότητα (αρρώστιες, σεισμοί, πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασία, κλπ.) θα σε προσπεράσει και θα σε διαφυλάξει, όπως ο Θεός διαφύλαξε το Νώε και την οικογένειά του στον κατακλυσμό, όπως διαφύλαξε και το δίκαιο Λωτ, όταν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα.

Για να σωθεί λοιπόν η πατρίδα μας από τα δεινά που την μαστίζουν, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και από τη δύναμη Του, που να προσεύχονται σαν τον Αβραάμ και να ζητούν από Θεό να κάνει χάρη και έλεος, να υπάρξουν πιστοί που γεμάτοι από τη δόξα του Θεού θα συγκλονίσουν ολόκληρη την Ελλάδα. Ας θυμηθούμε τα λόγια του διδάσκαλου του γένους, του Αδαμάντιου Κοραή, που είπε ότι **«Μόνο το ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα»**

Για πληροφορίες – επικοινωνία:

© COPYRIGHT 1997 - Επανέκδοση: 2015, 2024 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. κινητό - Viber - WhatsApp: 694 - 49 21 318

SITE: [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com) ♦ YOUTUBE: Filadelfos Channel 1 & 2

FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Groups/Filadelfos)