

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΑΓΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

γράφει ο Αντώνης Μενδρινός
υπεύθυνος των εκδόσεων "ΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ
Επικοινωνία - Email: toanogeio@yahoo.gr

Είναι τραγικό τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μην ξέρουν ποιος γεννήθηκε τα Χριστούγεννα και τι σημαίνει "Χριστούγεννα". Αυτό δείχνει το μέλλον της Ελλάδος, δείχνει ότι δεν είναι πια χριστιανική χώρα, αλλά είναι μία χώρα που πρέπει να "εκχριστιανιστεί" και πάλι. Είναι αυτό που λέμε ότι **ο Θεός έχει μόνο παιδιά**, όχι εγγόνια, όχι ξαδέρφια και ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και το τι πιστεύει.

Ακολουθούμε τα βήματα της Ευρώπης, η οποία είναι η πιο άθρη Ηπειρος, είναι χριστιανική μόνο κατ' όνομα.

Έχουμε τις πιο όμορφες εκκλησίες αλλά είναι άδειες. Πολλές εκκλησίες είναι προς πώληση και τις αγοράζουν οι Μωαμεθανοί οι οποίοι λένε ότι ο στόχος τους είναι **"η σημαία του Ισλάμ να κυματίζει πάνω τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ"**. Είναι γνωστό πλέον σε όλους ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι Μωαμεθανός και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι Ινδουιστής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 46 τοις 100 των ανθρώπων ονομάζουν τους εαυτούς τους χριστιανούς και ίσως τα στοιχεία αυτά να έχουν ανατραπεί προς το αρνητικό.

Έχετε αναρωτηθεί πως οι Έλληνες είναι χριστιανοί; Ή πόσοι Έλληνες είναι συνειδητοί πιστοί, ακολουθώντας τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού; Σας προτείνω να διαβάσετε ένα βιβλίο που το έχει γράψει ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος **Ιερώνυμος**, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη δεκαετία του 1980. Ο τίτλος του βιβλίου είναι **"ΑΡΑΓΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;"** Είναι αξιόλογο το ότι ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κάνει αυτή την τόσο κρίσιμη ερώτηση για τον εαυτό του, γιατί στην πραγματικότητα είναι μία αυτοκριτική. Αξίζει να το μελετήσουμε και να κάνουμε μία εκ βαθέων αυτοκριτική και για τον εαυτό μας, όπως την έκανε αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης για τον εαυτό του.

Η προσευχή μου είναι: "Θεέ μου συγχώρεσε μας γιατί δεν δίνουμε το ευαγγέλιο, δεν δίνουμε το καλό μήνυμα Σου στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Εμείς φταίμε για αυτή την κατάντια. Σας εύχομαι το έτος αυτός (2024) να είναι ένα έτος που θα αναζωπυρωθούμε πνευματικά και ότι θα αλλάξουμε εμείς και θα αλλάξει και η Ελλάδα με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο σωτήρας μας και κύριός μας".

Ένας από τους αποδέκτες του παραπάνω μηνύματος, έστειλε στο συντάκτη του σχολίου το ακόλουθο μήνυμα, του οποίου παρουσιάζονται τα επίμαχα μέρη:

Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι αυτή σου την αγωνία μαζί μου. Σίγουρα επιθυμείς όλοι οι συνάνθρωποί μας να αναγνωρίζουν και να πιστεύουν τον αληθινό Θεό και τον Γιο Του. Η αλήθεια είναι πως ουδέποτε η πλειονότητα ήταν πραγματικά χριστιανική. Ουδέποτε ο Χριστός είπε πως η πλειονότητα θα βάδιζε στο σωστό δρόμο.

Οι αληθινοί χριστιανοί ήταν πάντα οι λίγοι, ήταν στο στενό δρόμο, ενώ η πλειονότητα, οι πολλοί, ήταν στο φαρδύ δρόμο (Ματθαίος 7:13-14). **Γι' αυτό, οι αληθινοί χριστιανοί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου** (Ιωάννης 15:19). Συνεπώς, αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας είναι ότι πέφτουν οι μάσκες (Ματθαίος 7:16 και 13:30). Αποκαλύπτεται πως η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ γνήσια χριστιανικές, αλλά μόνο τυπικά (Ματθαίος 7:21-23).

Αυτό που συμβαίνει επιβεβαιώνει τις Βιβλικές προφητείες για τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι θα είναι **φιλάυτοι, παρά φιλόθεοι** (Β' Τιμοθέου 3:4). Όπως λένε τα συμφραζόμενα στα εδάφια 1-5, ζούμε στην εποχή του ατομικισμού και της υποχώρησης των αξιών και των θεσμών. Ζούμε στην εποχή του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού, της αποδόμησης και του χάους, της υπερίσχυσης των **«εμπόρων της γης»** (Αποκάλυψη 18:23), δηλαδή της καπιταλιστικής τάξης, της φιληδονίας, του **υπερκαταναλωτισμού** και της οικολογικής καταστροφής (Αποκάλυψη 11:18). Σε αυτό το καπιταλιστικό περιβάλλον, τα νερά της πνευματικής "Βαβυλώνας", δηλαδή η λαϊκή υποστήριξη της **ψεύτικης θρησκείας**, υποχωρούν και τα θρησκευτικά συστήματα είναι πιο αποδυναμωμένα από πάντοτε (Αποκάλυψη 16:12 ·17:1, 15).

Ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλλει: **«Εξέλθετε εξ αυτής (της Βαβυλώνας) ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής»** (Αποκάλυψη 18:4).

Η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας, και ιδιαίτερα ο λεγόμενος "χριστιανικός κόσμος", θρηνούν για το κλείσιμο των εκκλησιαστικών οικοδομημάτων, για τα άδεια στασίδια και για τη μείωση του αριθμού των ιερέων, των καλογριών και των πιστών. Αλλά, εκείνοι που τώρα τάσσονται με το μέρος του Θεού και του Ιησού Χριστού, εισέρχονται σε μια θαυμαστή πνευματική ευημερία.

Μολονότι η αρχαία Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια σαν πολιτική δύναμη, η θρησκευτική της επιρροή έχει απλωθεί στο πέρασμα των αιώνων ως τα πέρατα της γης. **Έτσι, η "Μεγάλη Βαβυλώνα" είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία της ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ**, συμπεριλαμβανομένων και "όλων" (?) των εκκλησιών του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παραπάνω άρθρο στις **28.06.2024** αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα **ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**
www.AlkiviadisFiladelfos.com (βλ. "Άρθρα ΦΙΛΩΝ και ΜΕΛΩΝ")



ΑΡΧΕΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: «**ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**»
FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis ❖ SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com ❖ Τηλ. κινητό: 694 – 49 21 318