

βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" - κατηγορία: "ΤΕΥΧΗ"

"ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

- 01ΣΕ. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
- 02ΣΕ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Ν' ΆΛΛΑΣΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΣΟΥ ΖΩΗ
- 03ΣΕ. ΣΩΤΗΡΙΑ και ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ (Χάνεται η σωτηρία του πιστού;)
- 04ΣΕ. ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ (Απελευθέρωση από δαιμονικά πνεύματα)
- 05ΣΕ. ΒΑΝΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - Η δύναμη της Πεντηκοστής
- 06ΣΕ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - Πνευματικά Χαρίσματα
- 07ΣΕ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΟΣ Θεός
- 08ΣΕ. Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ
- 09ΣΕ. ΒΑΝΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
- 10ΣΕ. Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Κυριακός Δείπνος)
- 11ΣΕ. ΔΕΚΑΤΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Ο νόμος της σποράς και του θερισμού)
- 12ΣΕ. ΝΗΣΤΕΙΑ (Αποχή από το φαγητό ή αλλαγή φαγητού;)
- 13ΣΕ. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που πρέπει να γίνεται σε ανθρώπους ή στον Θεό;
- 14ΣΕ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
- 15ΣΕ. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ (Επιπρέπεται ο πιστός να ορκίζεται;)
- 16ΣΕ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Είχε ο Ιησούς άλλη κατά σάρκα αδελφία;)
- 17ΣΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΟΣ»; (Υπάρχουν σήμερα ζώντες άγιοι;)
- 18ΣΕ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
- 19ΣΕ. ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΜΑΣ και ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΑΣ
- 20ΣΕ. ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
- 21ΣΕ. ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (Δοξολογία εναντίον Κορονοϊού)
- 22ΣΕ. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Λευτικό ΚΓ/23
- 23ΣΕ. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (Η ημέρα του Κυρίου - Αποκάλυψη Α/1:10)
- 24ΣΕ. ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (Μεγάλα γεγονότα των τελευταίων καιρών)
- 25ΣΕ. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Εννοια, οργάνωση και όνομα της εκκλησίας)
- 26ΣΕ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (Τι εφάρμοζε η πρώτη εκκλησία;)
- 27ΣΕ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
- 28ΣΕ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (Τι επιπρέπεται να τρώμε σύμφωνα με την Βίβλο;)
- 29ΣΕ. Η «ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και ο «ΘΡΟΝΟΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ
- 30ΣΕ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Το σχέδιό του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου)
- 31ΣΕ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Τραγωδία στη Γη - Δόξα στον Ουρανό)
- 32ΣΕ. ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνοπτική παρουσίαση)
- 33ΣΕ. ΕΛΛΗΝES ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (Δόγματα και ομολογίες στην Ελλάδα)
- 34ΣΕ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ («Εν αρχῇ ἦν ο λόγος...»)
- 35ΣΕ. DAVID WILKERSON: ΠΑΡΑΣΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- 36ΣΕ. BENNY HINN και THALE - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ (Ποια είναι η αλήθεια;)
- 37ΣΕ. ΟΙ 5 ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ 5 ΗΠΕΙΡΩΝ (Μια προφητεία για το μέλλον του κόσμου)
- 38ΣΕ. ΟΙ 7 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΑΥΨΗΣ (Η ιστορική πορεία της εκκλησίας)
- 39ΣΕ. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
- 40ΣΕ. ΠΟΛΕΜΟΣ και ΔΟΞΑ - Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (Ρικ Τζόινερ)
- 41ΣΕ. Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ-Προφητεία για την εκκλησία των εσχάτων καιρών (Ρ. Τζόινερ)
- 42ΣΕ. Ο «άγιος» ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ - Ο δημοφιλής προστάτης των ερωτευμένων
- 43ΣΕ. ΑΠΟΚΡΙΕΣ και ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ - Η αναβίωση της Ειδωλο-Λατρείας
- 44ΣΕ. Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
- 45ΣΕ. ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ, οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες του Δωδεκαήμερου
- 46ΣΕ. ΤΟ ΚΕΝΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - δογματική/ερμηνευτική μελέτη
- 47ΣΕ. ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ
- 48ΣΕ. ΦΙΛΟ-ΖΩΟΣ ή ΦΙΛ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (μια σύγχρονη μορφή ειδωλολατρείας)
- 49ΣΕ. ΤΑ ΑΔΩΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ και Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
- 50ΣΕ. ΝΤΑΝΙΕΛ ΕΚΕΤΣΟΥΚΟΥ - Ανάσταση από τους νεκρούς
- 51ΣΕ. ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΠΙΤΜΑΝ - Ταξίδι στον 2ο και στον 3ο ουρανό
- 52ΣΕ. ΕΥΑΓΓΙΑ ή ΚΑΤΑΡΑ; - Η δύναμη της γλώσσας
- 53ΣΕ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΛΟΓΟΥΙΝ - HALLOWEEN (Αναβίωση αρχαίας Κελτικής λατρείας)



Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ Ρικ Τζόινερ



μια προφητική αποκάλυψη
για την εκκλησία των εσχάτων καιρών



Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

επιμέλεια - παρουσίαση:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ



Συγγραφέας: **ΡΙΚ ΤΖΟΪΝΕΡ**

Επιμέλεια - παρουσίαση: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ

μια προφητική αποκάλυψη
για την εκκλησία των εσχάτων καιρών

θελτιωμένη έκδοση: 2024

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© COPYRIGHT 1998, 2023

για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο:
«ALKIVIADIS TZELEPIS - FILADEFOS»
www.facebook.com/groups/filadelfos

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 07/1998
(«Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ»)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 06/2007
(«Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ»)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΤΗ: 10/2012
(καυτοτελής έκδοση)

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: 2024



Επιμέλεια έκδοσης και κειμένων,
Computer, Εκτύπωση,
Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Εξώφυλλο:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλ. κινητό - Viber - WhatsApp:
694 - 49 21 318



SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)
Groups 1: «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»
Groups 2: «Βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com
alkiviadistzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE (5 κανάλια):
Filadelfos Channel 1 & F. Channel 2
FiladelfosTV - music, Filadelfos FILMS
Filadelfos HOLY BIBLE

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μόνον
του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή του κειμένου,
και με την αναγραφή του ονόματος
του συγγραφέα ή του εκδότη
(N.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 92560 - 3-2

ΡΙΚ ΤΖΟΪΝΕΡ

"Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ"

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ

Ο Κύριος Ιησούς σε πολλούς από τους προφήτες Του έχει αποκαλύψει ότι στις ημέρες μας θα γίνει μία μεγάλη έκχυση του αγίου Πνεύματός Του. Αυτή η **αναζωπύρωση** θα είναι η μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες που έχουν γίνει. Αυτή η όραση, περικλείει κύρια στοιχεία γι' αυτόν τον επερχόμενο θερισμό και για εκείνο που ο Θεός κάνει τώρα μέσα στην εκκλησία Του, ώστε να την προετοιμάσει. Αυτή η έκχυση του αγίου Πνεύματος θα έχει σαν τελικό αποτέλεσμα να γίνουν μερικές δραστικές αλλαγές, τόσο για την **εκκλησία**, όσο και για τον **κόσμο**. Αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά από εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν από τον Θεό για **ένα από ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ στην (ανθρώπινη) ιστορία**. Για όλους εκείνους που είναι επιμελείς εκζητητές του Θεού και υπάκουοι στο άγιο θέλημά Του, αυτή η όραση δεν αποτελεί ενόχληση.

Αυτά τα πράγματα θα φαίνονται σε αυτούς σαν φυσικό αποτέλεσμα της κίνησης του Πνεύματος, που θα τους μεταφέρει σε περισσότερο ΦΩΣ και ΕΝΟΤΗΤΑ με Εκείνον. Όλοι εκείνοι που είναι "αναπαυμένοι" και απωθούν την αλλαγή, θα έχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Σας ζητώ να αναλογισθείτε ανοικτά και με πολλή προσευχή, αυτά που συμμερίζομαι μαζί σας.

Ορισμένα από αυτά τα λεγόμενα, πιθανόν να μη "μιλήσουν" μέσα μας **τώρα**, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα το κάνουν **στο μέλλον**, δίνοντάς σας πολλή ειρήνη και εμπιστοσύνη, καθώς θα τα θυμόσαστε.

ΤΑΙΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Για τον επερχόμενο θερισμό, ο Κύριος ετοιμάζει ένα **μεγάλο πνευματικό «δίχτυ»**, που θα είναι ικανό να κρατήσει τη μεγάλη

άγρα που έρχεται. **Αυτό το δίχτυ σχηματίζεται με την ΕΝΟΤΗΤΑ του λαού Του**. Οσο πιο δυνατή είναι η ενδοεπικοινωνία και οι διασυνδέσεις των πιστών μεταξύ τους, τόσο ισχυρότερο θα είναι αυτό το δίχτυ. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τις τοπικές εκκλησίες ανάμεσα στα μέλη τους, αλλά και μεταξύ διακονιών και συναθροίσεων δια μέσου πόλεων και πολιτειών, περνώντας σύνορα ανάμεσα στα έθνη σε όλο τον κόσμο.

Στην επιστολή Εφεσίους Δ/4:15-16 βλέπουμε τη βασική αρχή αυτού του θαυμαστού γεγονότος, το οποίο πρόκειται να λάβει σύντομα χώρα:

"...Αλλά αληθεύοντες εις την ΑΓΑΠΗΝ, να αυξήσωμεν εις Αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Εξ ού παν το σώμα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ και ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΝ δια πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την ΑΥΞΗΣΙΝ του σώματος, προς οικοδομήν εαυτού, εν αγάπῃ".

Η σύνδεση δεν είναι ένα μέλος, αλλά το σημείο όπου δύο ή τρία μέλη ενοποιούνται. Υπάρχει μία μεγάλη ενέργεια σύνδεσης που γίνεται σήμερα εν Πνεύματι και αυτή η ενέργεια θα αυξηθεί στο εγγύς μέλλον σε όλους τους τομείς.

ΤΕΙΧΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ

Το Πνεύμα του Θεού εξωθεί ποιμένες να συνδεθούν με άλλους ποιμένες, προφήτες με άλλους προφήτες, αποστόλους με άλλους αποστόλους και ακόμα ολόκληρες συναθροίσεις αρχίζουν να επισκέπτονται και να επικοινωνούν με άλλες συναθροίσεις, ξεχωριστά από την έμφαση των δικών τους κύκλων. Ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να φαίνονται στην αρχή **άκαρπες**, εξαιτίας λανθασμένων θεμάτων και ενεργειών, όμως θα φέρουν αργότερα **καρπό**. Θα γίνουν συνδέσεις.

Σύντομα η παρουσία του Κυρίου Ιησού θα λιώσει όλες τις υπερηφάνειες και θα παραμερίσει τα προσωπεία που μας κρατούν μακριά **από την ενότητα με ΕΚΕΙΝΟΝ και ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ**. Η παρουσία Του θα φέρει σε ύπαρξη μία τέτοια λατρεία, ώστε να εκπληρωθεί ο ΡΛΓ' (133) ψαλμός της ενότητας. **Καθώς χρίουμε**

την Κεφαλή (που είναι ο Ιησούς) με τη λατρεία μας, το μύρο θα τρέξει μέχρι τα κράσπεδα του ιματίου Του, καλύπτοντας έτσι όλο το σώμα της εκκλησίας Του. Ο Κύριος Ιησούς αρχίζει το ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ των χωρισμάτων από την γησεία, γιατί από εκεί προέρχονται τα περισσότερα και τα πιο ισχυρά χωρίσματα. ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΑΥΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ PEEI MAZI.

Εάν οι πνευματικοί οδηγοί αντισταθούν σε αυτή την κίνηση του Πνεύματος, ο Κύριος θα την συνεχίσει δια μέσου των συναθροίσεων. Αυτές οι ομάδες (γκρουπ) θα αρχίσουν να επικοινωνούν με άλλα μέλη του σώματος του Χριστού και οι δεσμοί τους θα συναυξάνουν, άσχετα με την αντίδραση και τις προειδοποήσεις των ποιμένων τους.

Μερικοί ποιμένες και εργάτες του Θεού, που θα συνεχίσουν να αντιστέκονται σε αυτή την παλίρροια της ενότητας, **θα μετατοπισθούν** από τη θέση τους. Μερικοί άλλοι θα σκληρύνουν τόσο πολύ, που θα γίνουν αντίθετοι και θα αντιστέκονται στον Θεό μέχρι τέλους. Οι περισσότεροι θα αλλάξουν και θα μετανοήσουν για την αντίδρασή τους.

Εξαιτίας της τόσο μεγάλης άγρας, αυτό το δίχτυ θα σχιστεί πολλές φορές και θα χρειάζεται συνεχή επιδιόρθωση. Πολλή από την αποσύνδεση που υπάρχει σήμερα στην εκκλησία, την χρησιμοποιεί ο Κύριος για να ετοιμάσει εκείνους, που σαν διακονία τους στο θερισμό, θα έχουν κατά κύριο λόγο την ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ και το ΔΕΣΙΜΟ του μεγάλου διχτύου. Αυτοί **οι ειρηνοποιοί** θα έχουν ένα μεγάλο μέρος στην κατασκευή του διχτύου καθώς και τη μεγαλύτερη επίδραση αποτελεσματικότητας ολόκληρης της αναζωπύρωσης.

Εκείνοι που φαίνεται ότι πάντοτε βρίσκουν τους εαυτούς τους ανάμεσα σε διαμάχες, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τη γνώση ότι ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ.

Μερικοί που στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν θαυμαστά από τον Κύριο, ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΥ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ ή ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ «ΙΣΜΑΗΛ», ώστε να μην είναι ικανοί πλέον να λάβουν μέρος σε αυτή τη θαυμαστή αναζωπύρωση. ΠΡΟΣΕΞΕ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μερικοί άλλοι θα προσπαθήσουν να ενωθούν με το έργο, αλλά η αλληλοεξάρτησή τους θα είναι τόσο επιπόλαιη και ανεύθυνη, που γρήγορα θα σχιστούν από το δίχτυ και μάλιστα με την πρώτη κιόλας άγρα.

Εκείνοι που ενώνονται εξαιτίας **της κοινής διδασκαλίας**, ή εκείνοι που μαζεύονται **γύρω από προσωπικότητες** (διεθνούς προβολής), γρήγορα θα αποσχισθούν. Μόνο εκείνοι που ενώνονται **ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ**, θα είναι ικανοί να αντέξουν το βάρος, που αυτός ο θερισμός θα φέρει επάνω στην εκκλησία. Στην επιστολή Κολοσσαίς A/1:17-18 γράφει «...και Αυτός (ο Ιησούς) είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' Αυτού. Και Αυτός είναι Η ΚΕΦΑΛΗ του σώματος, της Εκκλησίας, όστις είναι η ΑΡΧΗ...»

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΙΕΣΗ

Η απολύτωση τόσων πολλών ατόμων θα φέρει μεγάλη χαρά, αλλά οι νεοσωσμένοι θα έλθουν με προβλήματα και θα φέρουν πίεση σε συναθροίσεις και σε εργάτες. Εκείνοι που δεν έμαθαν να σηκώνουν το ζυγό του Κυρίου και αντιστέκονται, προσπαθώντας να σηκώσουν μόνοι τους τα βάρη, θα καταβληθούν.

Το να εισέλθουμε στην ΑΝΑΠΑΥΣΗ του "ΣΑΒΒΑΤΟΥ" του ΚΥΡΙΟΥ, θα γίνει η κύρια έμφαση στην προετοιμασία για τον μεγάλο ΘΕΡΙΣΜΟ. Πρόσεξε αυτό το λόγο!

Ενας μεγάλος αριθμός ατόμων, που τώρα θεωρούνται "χριστιανοί" και μάλιστα βαπτισμένοι με το άγιο Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν οδηγήθηκαν στον Κύριο Ιησού, αλλά οδηγήθηκαν στην (τοπική) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ή σε μία ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ή σε κάποια ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ.

Μερικοί από αυτούς, θα νομίσουν ότι αποτελούν τους κύριους συνδέσμους στο μεγάλο αυτό δίχτυ, όμως στην πραγματικότητα θα γίνουν απλώς ένα μέρος του θερισμού, αρχίζοντας από την αρχή στο σωστό θεμέλιο, **τον ΙΗΣΟΥ**. Αυτή η ομάδα θα περιλαμβάνει πολλούς πασίγνωστους εργάτες και ποιμένες. **Η ταπεινή τους στάση, σε αυτό το θέμα θα οδηγήσει πλήθη στο να**

ισχυροποιήσουν την κοινωνία τους με τον Κύριο ΙΗΣΟΥ. Αυτό θα δυναμώσει και θα ενθαρρύνει ολόκληρο το σώμα της εκκλησίας του Χριστού.

Πολλές δογματικές αποχρώσεις, διεθνείς οργανώσεις συναθροίσεων και κύκλοι με κάποια ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσά τους, θα αρχίσουν να αποσυνδέονται και να αποχωρίζονται από αυτά τα δεσμά, ακόμα και από εκείνα που για ένα ορισμένο καιρό ορισθηκαν από τον ίδιο το Θεό, ώστε να πάρουν τη θέση τους μέσα σε αυτό το μεγάλο δίχτυ, που ο Κύριος σχηματίζει τώρα.

Για μερικούς, αυτοί οι δεσμοί θα αγνοηθούν ή θα ξεχαστούν σε τέτοιο σημείο, μέχρι που θα περάσουν σχεδόν απαρατήρητοι, εξαιτίας της μεγαλύτερης έντασης και υπόστασης αυτής της νέας κίνησης.

Για μερικούς άλλους Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΔΥΝΗΡΟΣ, καθώς θα διώκονται και θα περιφρονούνται από εκείνους που δεν θα καταλαβαίνουν αυτό που ο Κύριος κάνει. Εκείνοι από τους οποίους θα απαιτηθεί να αφήσουν πολλά πίσω τους, πολύ σύντομα θα λάβουν πολύ περισσότερα από εκείνα που εγκατέλειψαν.

ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μερικοί υπεύθυνοι θα αφήσουν τις οργανώσεις τους, καθώς θα αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν πλέον καμιά σχέση με αυτό το «**νέον πράγμα**» που ο Θεός ΤΩΡΑ κάνει (βλ. Ησαΐας ΜΓ/43:18-19). Άλλοι θα τους αφήσουν πίσω, για να αποχωριστούν από μόνοι τους. Τελικά όλοι οι κύκλοι των διακονιών ή των έργων, που έχουν τη δική τους ιδιορρυθμία και ιδιαιτερότητα, θα διαλύσουν για να πάρουν μία και μόνη ιδιότητα, δηλαδή, το να είναι απλά **ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ**, για όλους που θα γίνουν μέρος του θερισμού.

Ενα και μόνο **πρεσβυτερίο** θα σχηματίζεται σε πόλεις και σε περιοχές, που θα αποτελείται από ποιμένες και εργάτες από όλες τις αποχρώσεις. Η ενότητά τους και η αρμονία στο σκοπό, καθώς και αυτή των διαφόρων συναθροίσεων, θα αποτελέσει ένα γεγονός άξιο θαυμασμού για τον κόσμο.

Ο Κύριος Ιησούς θα δώσει σε αυτά τα πρεσβυτερία, μεγάλη σοφία και διάκριση, αλλά και δεν θα υπάρξει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι **Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΟΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**. Αυτό που έρχεται, θα είναι μεγαλύτερο από κάθε τι, που άνθρωπος ή σύνοδοι ανθρώπων θα μπορούν να διοικήσουν.

Ο σκοπός του Κυρίου, προκειμένου να προετοιμάσει για τον θερισμό, είναι **να ΣΥΝΔΕΣΕΙ** και όχι **να ΧΩΡΙΣΕΙ**. Η αποσυγκρότηση οργανώσεων και η αποσύνδεση ορισμένων έργων, θα είναι μία θετική και ευχάριστη εμπειρία για τους πιστούς υπηρέτες του Κυρίου. **ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ.**

Εκείνοι που έπεσαν στο να λατρεύουν το έργο του Θεού, περισσότερο από τον Θεό, **του οποίου είναι το έργο**, θα έχουν πρόβλημα. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς θα ελευθερωθούν (από την παγίδα αυτή) από το θαυμαστό χρίσμα που έρχεται.

Εκείνοι που αισθάνονται ότι έχουν κληθεί για να επιτεθούν και να καταστρέψουν τα παλαιά, **ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ**. Θα υπάρχουν πολλοί «**λίθοι προσκόμματος**» που θα κυκλοφορούν μέσα στην εκκλησία και θα φέρουν σύγχυση και κάποια καταστροφή από καιρό σε καιρό. ΘΑ ΝΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ. Εκείνοι που θα υπηρετούν σαν πνευματικοί οδηγοί, θα πρέπει να εμπιστεύονται τη διάκρισή τους και να μετακινούν τους «λίθους προσκόμματος».

Για να γίνει και να φανεί ο διαχωρισμός από τους «λίθους προσκόμματος», θα εγερθεί ένα μεγάλο πλήθος από ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ με τη διακονία και το πνεύμα του **Φινεές** (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον Φινεές βλέπε, Αριθμοί ΚΕ/25:7-9, ΛΑ/31:6-12, Κριτές Κ/20:28, Α' Χρονικών Θ/9:20, Έξοδος 5'/6:25, κλπ)

Οπως ο γιός του Ελεάζαρ, ο Φινεές, δεν μπορούσε να ανεχτεί την αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο του Κυρίου, έτσι και αυτή η διακονία του "Φινεές" θα σώσει συναθρούσεις και μερικές φορές ίσως και έθνη ολόκληρα από τις πληγές που θα γεμίσουν τη Γη. Θα κινηθούν από το ζήλο του Κυρίου για την καθαρότητα του λαού Του. Θα αποσταλούν να σώσουν και να διατηρήσουν το

έργο του Κυρίου και όχι να το καταστρέψουν, όπως κάνουν οι "λίθοι προσκόμματος".

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΩΝ

Για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει τέτοια εισροή κόσμου, ώστε αυτό το μεγάλο δίχτυ δεν θα μπορεί να τους κρατήσει όλους. Πολλές από τις παλιές αποχρώσεις και τις οργανωμένες (τοπικές) εκκλησίες θα γεμίσουν με αυτή την πλημμύρα. **Εξαιτίας αυτού, ΘΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΝ ότι αυτοί θα είναι η αιτία και ο κύριος σκοπός αυτής της αναζωπύρωσης.** Αυτή όμως η πλάνη δεν θα διαρκέσει για πολύ, γιατί ταυτόχρονα με το ΘΕΡΙΣΜΟ θα εγερθεί δυνατή ΘΛΙΨΗ στον κόσμο, που τελικά θα τους καταφάγει. **ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΔΡΑΙΩΣΕ.** Η μεγάλη "θάλασσα", η μάζα της ανθρωπότητας, που αυτοί ζήτησαν να διακυβερνήσουν, θα εγερθεί να τους καταστρέψει.

Οι πόλεμοι θα αυξηθούν. Ακόμα θα υπάρξουν και πυρηνικοί πόλεμοι, αλλά σε ελαττωμένη κλίμακα, περισσότερο μεταξύ του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Πολλοί περισσότεροι θα χαθούν από πληγές και φυσικές καταστροφές (σεισμοί, αρρώστιες, κλπ.), παρά από τους πολέμους που θα γίνουν κατά τη χρονική περίοδο αυτής της όρασης.

Αυτά καθ' εαυτά τα θεμέλια του πολιτισμού θα σεισθούν και θα σαπίσουν. Ακόμα και οι πιο σταθερές κυβερνήσεις του κόσμου θα λιώνουν σαν κερί, χάνοντας την εξουσία τους και τον έλεγχο στους πληθυσμούς τους (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό συνέβει κατά τα έτη 1990-91 στα λεγόμενα Ανατολικά Κομουνιστικά Κράτη, όπου έγιναν κοσμοϊστορικές ανακατατάξεις και αλλαγές, με παγκόσμιες προεκτάσεις). **ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ, ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.** Αυτό θα επιφέρει γενική παραφροσύνη επάνω στο πρόσωπο όλης της Γης. Μεγάλες μάζες όχλου θα επιτίθενται σε κάθε τι στο διάβα τους. Τα περίβλεπτα κτίρια των μεγάλων εκκλησιαστικών αποχρώσεων και των μεγάλων γνωστών διακονιών, θα είναι ένας από τους κυριότερους στόχους αυτού του ασυγκράτητου και μη ελεγχόμενου όχλου και

θα χαθούν σχεδόν μέσα σε μία νύχτα.

ΨΕΥΔΟΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΕΣ, ΘΑ ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ και θα βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση, κάτι που το ζούμε καθημερινά στις ημέρες μας. Άλλα και αυτές θα γίνουν στόχος του αχαλίνωτου όχλου. Στο μεταξύ και οι κυβερνήσεις θα έχουν καταστραφεί και θα έχουν χάσει τη δύναμή τους, μέχρι του σημείου να παραβλέπονται από την (κρατική) εξουσία λυντσαρίσματα και ομαδικές εκτελέσεις από αυτές τις εξαγριωμένες μάζες. Φόβος και βαθύ σκοτάδι σκεπάζουν τη Γη, **ΑΛΛΑ ΌΛΑ ΑΥΤΑ, ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ, ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ.**

Μεγάλες μάζες ανθρώπων θα εισρέουν στον Κύριο και η προσέλευση σε μερικά μέρη θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΘΑ ΠΟΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΝ. Αρένες και στάδια θα γεμίζουν κάθε νύχτα και οι πιστοί θα έρχονται να ακούσουν τους αποστόλους και τους διδασκάλους που ο Κύριος θα έχει χρίσει.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Κατά την περίοδο αυτή, λίγες μόνον συναθροίσεις θα παραμένουν αποχωρισμένες ή μεμονωμένες στον εαυτό τους. Πολλοί πρεσβύτεροι και ποιμένες ίσως μείνουν αδρανείς, αλλά οι ομάδες στις οποίες θα επισκοπούν, θα αλλάζουν συνεχώς. Μερικές ομάδες αγίων αναζωπυρώνονται μέσα σε διωγμούς και προβλήματα, καθώς και άλλοι πιστοί, γιατί ο Κύριος Ιησούς τους σκορπίζει για να μεταφέρουν το μήνυμά Του παντού σαν σπόρο.

Προς το τέλος της όρασης αυτής, το σώμα του Χριστού θα μοιάζει σαν ένα μεγάλο ορμητικό ποτάμι, το οποίο υπερχειλίζει και σαρώνει το κάθε τι στο διάβα του, ανεμπόδιστα σαν τον άνεμο. Τη μία ημέρα μπορεί να γίνονται συναθροίσεις σε κάποιο δημόσιο κτίριο ή στάδιο, την επόμενη ημέρα σε κάποιο πάρκο, και στη συνέχεια από σπίτι σε σπίτι (όπου θα είναι κάτι το θαυμαστό). Μεγάλες συγκεντρώσεις που θα ζωογονούν **ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ** θα γίνονται αυθόρυητα, χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό.

Ασυνήθιστα ΘΑΥΜΑΤΑ θα είναι κάτι το πολύ συνηθισμέ-

νο, ενώ αυτά που σήμερα θεωρούνται θαυμαστά και μεγάλα, θα γίνονται σχεδόν χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση από τους νέους στην πίστη.

Οι φανερώσεις **των αγγέλων** θα είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο στους πιστούς και μία ορατή δόξα του Κυρίου θα φανερώνεται επάνω σε ορισμένους για μακρές χρονικές περιόδους καθώς, καθώς η δύναμή Του θα εξέρχεται από αυτούς.

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Θα γίνουν συγκεντρώσεις αποστόλων, προφητών, πρεσβύτερων, κλπ. και θα χρησιμοποιηθούν θαυμαστά από τον Κύριο Ιησού, χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερος (δογματικός) χρωματισμός και διαχωρισμός από το υπόλοιπο σώμα των πιστών. **Η ενότητά τους θα είναι στον ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ, μόνος, θα είναι η κεφαλή της Εκκλησίας Του.** Τελικά η παρουσία του Κυρίου θα είναι τόσο δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής της αναζωπύρωσης, που όπως οι 24 πρεσβύτεροι προσφέρουν τα στεφάνια στα πόδια του καθήμενου επί του θρόνου (βλ. Αποκάλυψη Δ/4: 10), έτσι και σε αυτούς δεν θα υπάρχει χώρος για να σκεφτεί κάποιος υπερήφανα. Αυτοί που θα έχουν υπεύθυνη θέση εξουσίας, θα είναι και οι πιο ταπεινοί από όλους.

Όταν κάποιος θα θέλει να έχει υπεύθυνη θέση, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, θα γίνεται φανερός σε όλους. Οι οδηγοί αυτής της κίνησης θα είναι αληθινοί υπηρέτες, που **δεν** θα ενδιαφέρονται για φήμη ή για θέση. Η ταπείνωσή τους θα τους κάνει, ώστε αυτοί να γίνουν αρωγοί, που από μέσα τους θα έρχονται κύματα - κύματα τα ζωντανά νερά. Ο Κύριος λέγει ότι «**θα κατοικήσει τους ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ της γης**».

Αυτός ο θερισμός θα είναι τόσο μεγάλος, που κανείς πλέον δεν θα βλέπει στο παρελθόν, στην πρώτη (αποστολική) εκκλησία, σαν σημείο σύγκρισης. **Ολοι θα λέγουν ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.** Η πρώτη εκκλησία ήταν προσφορά πρωτογεννημάτων, αλλά στην πραγματικότητα αυτός θα είναι ο θερισμός, τώρα στις ημέρες μας. Ελεγχαν για τον απόστολο Παύλο ότι αναστάτωσε την οικουμένη (βλ.

Πράξεις Ις' 16:20, ΙΖ/17:6), θα λέγεται όμως για τους αποστόλους ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΧΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (κάτι που μπορεί και να έχει γίνει) ότι γυρίζουν τον κόσμο από την καλή του πλευρά και όχι από την ανάποδη. **Εθνη θα τρέμουν ΜΟΝΟΝ με την αναφορά του ονόματός τους.**

Αυτοί οι ΑΝΔΡΕΣ και οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Θεού, δεν θα θεωρούν τα επιτεύγματά τους μεγάλα, εξαιτίας της σφοδρής αγάπης τους για Εκείνον, ο οποίος εργάζεται δια μέσου αυτών και της αναγνώρισης των δικών Του επιτευγμάτων. Σαν τον Ιησού θα φεύγουν στα όρη, όταν οι άνθρωποι θα προσπαθούν να τους κάνουν βασιλείς (κυβερνήτες τους) ή να τους υψώνουν με κάποιο τρόπο. **Η ύψωση τους και η εξουσία τους δεν θα προέρχεται από ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, αλλά από άνωθεν, από τον ΘΕΟ.**

Καθώς οι μάζες θα ψάχνουν για οποιονδήποτε, ώστε να του δώσουν την εξουσία εκείνο τον καιρό, η παρακάτω πρόταση έρχεται σαν προειδοποίηση: **«Εάν ο κόσμος σε κάνει βασιλιά, ποιος θα κυβερνά;»** Η ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΕΔΡΑΙΩΣΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. Μην προσπαθήσεις να κυβερνήσεις, απλά μόνον να υπηρετείς. Δια μέσου αυτής της υπηρεσίας, η εξουσία Του θα ρέει και θα αρχίσει να φέρνει τάξη, δια μέσου της ειρήνης.

Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να εκφράσουμε εδώ την πραγματική έκταση όλων αυτών των γεγονότων, ούτε του χάους που θα υπάρχει, αλλά ούτε και του δυνατού έργου του αγίου Πνεύματος του Θεού. Οσον αφορά την ΑΡΠΑΓΗ της εκκλησίας ή τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ του Κυρίου Ιησού δεν δόθηκε τίποτε το σχετικό με αυτά στην όραση αυτή. Αυτό που μου επιτράπηκε από τον Κύριο να προείδω, τελείωσε **με αυξανόμενο ΧΑΟΣ και με αυξανόμενη ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ.**



ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Θα υπάρχουν λόγοι και προτροπές, που θα προέρχονται από τον Θρόνο του Κυρίου Ιησού και θα έχουν μεγάλη εξουσία. Θα δοθούν για να προετοιμάσουν την εκκλησία Του για τις έσχατες ημέρες που έρχονται.

Παρ' όλο που δεν υποθέτω ότι τα παρακάτω έξι (6) σημεία θα είναι τα μόνα που ο Κύριος θα αναφέρει, πιστεύω ότι σύντομα θα ακούσουμε τους χρισμένους προφήτες Του και τους διδασκάλους Του να αρχίσουν να τονίζουν τα εξής:

- 1) ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΕΛΙΟ,
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ,
ΕΠΑΝΩ «ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ»**

Εργα που κτίζονται επάνω σε <αλήθειες>, αντί να κτίζονται στην αληθεία, δεν θα σταθούν εκείνη την ημέρα. Σήμερα πολλές συναθροίσεις και διακονίες καταστρέφονται με το παραμικρό ταρακούνημα. Τα έργα εκείνα που είναι σωστά κτισμένα στον Ιησού, θα αντέξουν τις μεγαλύτερες δοκιμασίες χωρίς καν να κλονισθούν.

Θα υπάρξει μεγάλη έμφαση στον Κύριο Ιησού στις επερχόμενες ημέρες. **Η αυξανόμενη αποκάλυψη ΕΚΕΙΝΟΥ**, θα σκεπάσει κάθε άλλη έμφαση του παρελθόντος, όπως ο ήλιος σκεπάζει τη σελήνη όταν αυτή ανατέλει. Οι "αλήθειες" που είχαν γίνει στο παρελθόν καταστροφή, θα θεωρούνται πλέον ασήμαντες, καθώς η εκκλησία θα αρχίσει να Τον βλέπει, και «*στον Οποίον είναι κεκρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας*» (Κολοσσαίς Β/2:3).

- 2) ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ «ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ
ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ,
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ**

Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά Του και δια μέσου Εκείνου να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ και ΥΨΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, καθώς και ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ή

ΕΡΓΑ, θα περιέλθουν κάτω από την αυστηρή παιδεία του Κυρίου και σύντομα θα γίνουν γνωστά σαν «**ξένο πυρ**». Αυτοί που θα συνεχίσουν να προσφέρουν «ξένο πυρ», θα απολεσθούν από τη διακονία, με τέτοιο φανερό τρόπο, ώστε ο καθαρός και άγιος φόβος του Κυρίου Ιησού θα πλημμυρίσει το σώμα της εκκλησίας Του. Αυτό θα βοηθήσει την εκκλησία στο να προχωρήσει προς την αληθινή πνευματική λατρεία και στην ενότητα που θα βασίζεται σε αυτή τη λατρεία.

- 3) ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΟΥ «ΣΑΒΒΑΤΟΥ» ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ**

Αυτό δεν θα γίνει μόνον μια συνεχής αυξανόμενη έμφαση στη διδασκαλία, αλλά θα γίνει μια πραγματικότητα, καθώς ο Κύριος Ιησούς εισέρχεται στο Ναό Του, στην εκκλησία. **Η αυξανόμενη σχέση με Εκείνον, θα φέρει τέτοια ειρήνη, που θα καθησυχάσει την τρικυμία της φουσκωμένης θάλασσας της ανθρωπότητας.** Η ένταση των καιρών θα υπερνικήσει κάθε ψεύτικη ειρήνη. Πρέπει να γίνουμε ENA με τον «Κύριο του Σαββάτου».

- 4) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»
Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ «ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»**

Για παράδειγμα, μερικοί έχουν αρχίσει να μεταποιούν τα πολύτιμα τους σε χρυσό ή σε κτήματα γης. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρό να πάρουμε την πνευματική γη (κληρονομιά) και να αποκτήσουμε πολύτιμους θησαυρούς στους ουρανούς.

Ο Κύριος ζητά δωρητές, που θα γίνουν αγωγοί των προμηθειών Του. Σε αυτούς δεν θα ληφθεί τίποτα. Εκείνοι που αποθηκεύουν και δεν μαθαίνουν να δίνουν ελεύθερα, μπορούν να υποστούν αυξανόμενη κρίση στις γήινες επιδιώξεις τους, **και αυτή θα είναι Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ για να τους ελευθερώσει.** Μερικοί που θα είναι πιστοί και γεναιόδωροι, μπορεί και αυτοί να υποστούν την αυξανόμενη κρίση σε αυτά, αλλά θα είναι για την προετοιμασία τους στο να γίνουν μεγάλοι αγωγοί για να προμηθεύσουν για πολλούς. **Θυμηθείτε τον Ιωσήφ!**

Μερικοί θα νομίζουν ότι θα πρέπει να ελαττώσουν τα ταξίδια τους σε ορισμένους τόπους και θα αρχίζουν να δίνουν έμφαση στην καθαρότητα, εξαιτίας της επιδημίας του AIDS. Αυτό ίσως είναι χρήσιμο, αλλά από την κρίση του Θεού, μία μόνον διέξοδος υπάρχει: **Αυτή που βρίσκεται στον Ιησού Χριστό.** Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ είναι πολύ πιο ζωτική από τη ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ και αυτή και μόνον μπορεί να μας προστατεύσει από το AIDS, ή από οποιαδήποτε άλλη πληγή.

5) «Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΦΟΒΟ

Οι φόβοι θα αυξηθούν πάρα πολύ στον κόσμο. Ενέργειες που θα γίνονται από την εκκλησία εξαιτίας του φόβου, σχεδόν πάντοτε θα αποδεικνύονται καταστρεπτικές. Μερικές διδασκαλίες που θα διδάσκονται **για την πίστη**, θα έχουν θολώσει τα καθαρά νερά του Κυρίου, σε τέτοιο βαθμό, που μερικοί δεν θα θέλουν να ξανακούσουν τη λέξη «πίστη».

Αυτό συνήθως συμβαίνει, πριν ο Κύριος αρχίσει ένα μεγάλο έργο. Μεγάλη αποκάλυψη για **αληθινή πίστη** έρχεται και θα είναι μια κύρια αποκάλυψη για μας, ώστε να μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε εκείνες τις ημέρες.

- Ορισμένοι θα κληθούν να περπατήσουν εκεί, που και οι άγγελοι φοβούνται να περπατήσουν.

- ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ, Εκείνος που είναι «μέσα μας», είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που είναι στον "κόσμο".

Τα άγια αγγεία που Εκείνος ετοιμάζει, θα βαδίσουν με θάρρος και εμπιστοσύνη, που θα αφήσει άναυδο έναν κόσμο κατειλημμένο από φόβο. Η πίστη μας θα λάμπει, καθώς η παρουσία του Κυρίου Ιησού θα αυξάνει. Αληθινή πίστη είναι η αναγνώριση Εκείνου στον Οποίο πιστεύουμε.

- Όταν κάποιος αληθινά και σωστά φοβάται τον Κύριο, δεν θα φοβάται ΤΙΠΟΤΕ άλλο.

Στις ερχόμενες ημέρες πάρα πολλοί θα ζουν σε μόνιμη Βόστη μέσα στη σφαίρα του υπερφυσικού. **Θα είναι γι' αυτούς πλέον κάτι το φυσικό, όπως ήταν** (φυσικό για τους Ισραηλίτες) **το μάζεμα**

του «Μάνα» για να τραφεί ο λαός του Θεού. Μερικές από τις ενέργειες του Κυρίου για το λαό Του θα είναι ανεπανάληπτες, ξεπερνώντας και τα μεγαλύτερα θαύματα που περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή.

Αυτό θα φαίνεται σαν φυσικό γεγονός καθώς θα γίνονται, γιατί **η παρουσία του Κυρίου Ιησού θα προξενεί μαγαλύτερο θάμβος από τα έργα Του.** Θα είναι πολύ κοντά στο λαό Του εκείνες τις ημέρες.

6) Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΒΑΘΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Οι Γραφές ακόμα πρέπει να «λυθούν» και θα γίνει αυτό. Όταν γίνει αυτό, τότε η αντίληψή μας, ακόμα και για τις βασικότερες αλήθειες, όπως είναι η αναγέννηση, η σωτηρία, κλπ., θα αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό θα δώσει μεγάλη υπόσταση και βάθος σκοπού σε όλο το σώμα του Ιησού Χριστού.

Οι ενέργειες των χαρισμάτων και των διακονιών θα έλθουν **με αυξανόμενη ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ**, καθώς η εμπιστοσύνη τους θα αυξάνεται με γνώση. Η σφαίρα του Πνεύματος θα γίνει για την εκκλησία πιο πραγματική από αυτή τη γήινη σφαίρα. Όταν τεθεί σωστά το **μόνο θεμέλιο** μέσα στην εκκλησία, **ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ**, τότε το Πνεύμα της αποκάλυψης θα εκχυθεί όπως και πριν.

Μην αντιστέκεσαι στον Κύριο σε ότι αφορά αυτό το έργο. Ζήτησε στενότερη σχέση ενότητας με τον Κύριο Ιησού και άνοιξε τον εαυτό σου στα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Χριστού. **Έλα πιο κοντά τους και παραμέρισε τα φράγματα.** Ο Ιησούς με έναν απλό τρόπο θα κάνει το λαό Του να υψωθεί πάνω από τετοιες διαφορές και να Τον λατρεύσει με ENΟΤΗΤΑ. Καθώς Εκείνος θα υψώνεται βαθμηδόν στη ζωή μας, θα αρχίσουμε να αναρωτιώμαστε, **πως**, τόσο πολλά πράγματα που ήσαν τόσο ζωτικά για μας και συχνά μας χώριζαν, **αποσπούσαν τόσο πολύ την προσοχή μας από Εκείνον.**

Καθώς αυτή η τελική μάχη αρχίζει, όλοι μας θα απορούμε και μερικές φορές θα ντρεπόμαστε για όλα εκείνα τα οποία θα βλέπουμε ότι είχαμε με το μέρο μας και τα νομίζαμε σωστά. Ο Κύριος Ιησούς θα κάνει «ΝΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑ» (Ησαΐας ΜΓ/43:19), δεν θα κάνει «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑ», δηλαδή να ανακαινίσει κάτι το παλιό. Δεν βάζουμε νέον οίνον σε παλιούς ασκούς (βλ. Ματθαίος Θ/9:16-17, Μάρκος Β/2:22, Λουκάς Ε/5:37).

Ταπεινώσου κάτω από την κραταιά χείρα του Θεού, ώστε να λάβεις και εσύ μέρος στη μεγάλη εξύψωση που θα κάνει ο Κύριος. Εκείνοι που θα θελήσουν να αδειάσουν τους εαυτούς τους και να παραδώσουν κάθε προσωπική τους επιδίωξη, ώστε να γίνουν άστομοι, εκείνοι που με υπομονή δέχονται την απόρριψη και την παρεξήγηση από τους άλλους αδελφούς που δεν τους καταλαβαίνουν και τους θεωρούν πλάνους, σύντομα αυτοί θα αναστάτωσουν ολόκληρο τον κόσμο με το μήνυμα του Κυρίου των κυρίων και του Βασιλιά των βασιλέων, του Ιησού. AMHN.



ISBN: 978 - 960 - 92560 - 3 - 2

αρχική έκδοση: 07/1998 - Γ' έκδοση: 12/2020
Σελίδες 88

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ που αποτελείται από τρία (αυτοτελή) θέματα, που μεταξύ τους παρουσιάζουν μια θαυμαστή ενότητα και αποτελούν μια ΤΡΙΛΟΓΙΑ. Τα δύο πρώτα («Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ» και «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ») έχουν γραφτεί από τον **Ρικ Τζόινερ** και το τρίτο («Ο ΥΙΟΣ Ο ΑΡΣΕΝ»), που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου έχει γραφτεί από τον **Αλκιβιάδη Τζελέπη**.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ που μας μεταφέρει στα τέλη των εσχάτων καιρών και στα συγκλονιστικά γεγονότα που θα λάβουν χώρα και θα μορφώσουν το ένδοξο σώμα της «εκκλησίας της Φιλαδέλφειας», της εκκλησίας της αρπαγής, επάνω στην οποία ο Κύριος θα επιθέσει μεγάλη δόξα.

Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

Συγγραφέας: Αλκιβιάδης Τζελέπης

01. ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ (συγκλονιστικές μαρτυρίες)
02. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (31 Βιβλικά θέματα - 5η έκδοση 2022)
03. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Εσχατολογικό (7η έκδοση 2021)
04. ΟΙ 3 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (συνοπτική ανάλυση)
05. ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αντίχριστος και Μασονία)
06. Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (χάνεται ή όχι η σωτηρία του πιστού;)
07. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Γένεση Α:26-27)
08. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ (Βιβλική μελέτη)
09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (ΒΙΒΛΟΣ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
11. ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟ (ομολογία Αλκιβιάδη Τζελέπη)
12. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Βιβλική μελέτη)
13. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
14. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ (προφητικά μηνύματα)
15. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (σχολιάζοντας την επικαιρότητα)
16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (με σκίτσα)
17. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Ξεσκεπάζοντας τον Εχθρό)
18. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (το 3ο μέρος του βιβλίου 17)
19. ΤΟ ΣΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ και Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ
20. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ιστορικές - αρχαιολογικές αποδείξεις)
21. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ (η εκκλησία των Εσχάτων Καιρών)
22. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ - Η ημέρα του Κυρίου (έκδοση βελτιωμένη)
23. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ - Η Θεότητά του Ιησού Χριστού
24. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (ο Θεός της Διαθήκης)
25. «Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ» (υμνολόγιο - 240 ύμνοι)
26. «ΜΕΛΟΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (υμνολόγιο - 1390 ύμνοι - έκδοση 2023)
27. Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προφητικό)
28. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (προφητικό)
29. ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ (εσχατολογική - προφητική μελέτη)
30. ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (μικρό εγγειρίδιο θεολογίας - 16 θέματα)
31. ΎΜΝΟΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ - Τραγουδίσια και Ύμνοι (υμνολόγιο - 100 ύμνοι)
32. ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (αληθινές ιστορίες)
33. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (δημοσιεύσεις στο facebook)
34. ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (δογματικές διαφορές και ενότητα)
35. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (συνοπτική παρουσίαση)
36. Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
- 37A. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ από την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ μέχρι ΣΗΜΕΡΑ /ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
38. ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ και ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
39. ΖΩΟΦΙΛΙΑ και ΖΩΟΛΑΤΡΕΙΑ - Φιλόζωος ή Φιλανθρωπος;
40. ΟΙ 7 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - προφητική & ερμηνευτική μελέτη
41. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ;
42. ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ (μηνύματα - προφητείες - οράσεις)
43. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
44. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Δέκατα και προσφορές (1η έκδοση 2022)
45. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Επιβανάτιες εμπειρίες (Γ. Γαρδέλης - 2η έκδοση)



ΠΟΛΕΜΟΣ και ΔΟΞΑ

Ρικ Τζόινερ



**μια προφητική αποκάλυψη
για την εκκλησία των εσχάτων καιρών**



Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

επιμέλεια - παρουσίαση:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ

40

επανέκδοση: 01/2023

Όλα τα βιβλία των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) **S I T E:** www.AlkiviadisFiladelfos.com
- 2) **FACEBOOK:** "βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"