

## Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

Συγγραφέας: Αλκιβιάδης Τζελέπης

extra  
τεύχος

01. ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ (συγκλονιστικές μαρτυρίες)
02. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (θησαυρός πρακτικής θεολογίας)
03. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (εσχατολογική μελέτη)
04. ΟΙ 3 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (συνοπτική ανάλυση)
05. ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αντίχριστος και Μασονία)
06. Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (χάνεται ή όχι η σωτηρία του πιστού;)
07. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Γένεσις Α:26-27)
08. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ (Βιβλική μελέτη)
09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (ΒΙΒΛΟΣ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
11. ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ (ομολογία Α.Τ.)
12. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Βιβλική μελέτη)
13. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
14. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ (προφητικά μηνύματα)
15. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (σχολιάζοντας την επικαιρότητα)
16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (με σκίτσα)
17. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Ξεσκεπάζοντας τον Εχθρό)
18. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (το 3ο μέρος του βιβλίου 17)
19. ΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ και Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ
20. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ιστορικές - αρχαιολογικές αποδείξεις)
21. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ (η εκκλησία των Εσχάτων Καιρών)
22. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (η ημέρα του Κυρίου)
23. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ (η Θεότητα του Ιησού Χριστού)
24. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (ο Θεός της Διαθήκης)
25. «ΨΆλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ» (υμνολόγιο - 240 ύμνοι)
26. «ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (υμνολόγιο - 1390 ύμνοι - 890 σελ.)
27. Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προφητικό)
28. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (προφητικό)
29. ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ (εσχατολογική - προφητική μελέτη)
30. ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (μικρό εγχειρίδιο θεολογίας - 16 θέματα)
31. ΥΜΝΟΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ - Ύμνοι και Τραγούδια (υμνολόγιο - 100 ύμνοι)
32. ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (αληθινές ιστορίες)
33. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (δημοσιεύσεις στο facebook)
34. ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (δογματικές διαφορές και ενότητα)
35. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
36. Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
38. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
39. ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ & ΜΟΝΟΘΕΪΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
40. ΖωοΦιλία και ΖωοΛατρεία - Φιλόζωος ή Φιλάνθρωπος ;
41. ΟΙ 7 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ερμηνευτική και τυπολογική μελέτη)
42. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ;
43. ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ (μηνύματα - προφητείες - οράσεις)
44. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
45. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Δέκατα και προσφορές
46. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Επιθανάτιες εμπειρίες (Γ.Γαρδέλης)



επικοινωνία - "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" / FILADELFOS - πληροφορίες  
Site: [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com)  
Τηλ - Viber: 694 - 49 21 318 # Facebook: Alkiviadis Tzelepis

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

# ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  
για την  
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ



"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  
"ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ - 2024

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

**προσευχή  
και  
αναζωπύρωση**

**ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  
για την  
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ  
της ΕΛΛΑΔΑΣ**

*ενημερωτικό τεύχος*

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  
ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2024**

*«Μη ενθυμήσθε τα πρότερα,  
και μη συλλογίζεσθε τα παλαιά.*

*Ιδού,*

**ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΙ ΝΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑ,**  
*τόρα θέλει ανατείλει, δεν θέλετε γνωρίσει αυτό;  
Θέλω βεβαίως κάμει .... δια να ποτίσω τον λαόν  
μου, τον εκλεκτόν μου»*

*(βλ. Ησαΐας ΜΓ:18-20).*

*«Σηκώθητι, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε, και η  
δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε..*

*Διότι, ιδού, ΣΚΟΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΓΗΝ  
ΚΑΙ ΖΟΦΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο  
Κύριος, και η δόξα Αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα  
έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου, και οι βασιλείς εις  
την λάμπιν της ανατολής σου.*

*Ύψωσον κύκλω τους οφθαλμούς σου, και ιδέ,  
ΠΑΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ, έρχονται προς σε, οι  
υιοί σου θέλουσιν ελθεί μακρόθεν, και οι θυγατέρες σου  
θέλουσιν τραφή εις τα πλευρά (σου).*

*Τότε θέλεις ιδεί, και χαρή, ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ  
ΘΕΛΕΙ ΕΚΠΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΝΘΕΙ, διότι η αφθονία της  
θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε, αι δυνάμεις των  
εθνών θέλουσιν ελθεί προς σε....»*

*(Ησαΐας Ε:1-5).*

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

**1.** Η δόξα ανήκει στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που κάνει θαυμάσια μεγαλεία μέσα στη ζωή μας. Είναι Αυτός που μας οδηγεί στο άγιο θέλημά Του, όταν με υπακοή μένουμε στο Λόγο Του. Είναι Αυτός που μας οδηγεί από δόξα σε δόξα και από δύναμη σε δύναμη και ανοίγει πνευματικές πόρτες, που καμιά δύναμη δεν μπορεί να κλίσει. Μια από τις πόρτες που ο Κύριος άνοιξε προ ετών (2001) είναι **ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ** μεταξύ αδελφών διαφόρων **δογματικών ομολογιών**, από όλη την Ελλάδα για να έρθει ενότητα στο λαό Του και αναζωπύρωση στη χώρα μας.

Κατά καιρούς έχουν σταλεί διάφορες **επιστολές** στους αδελφούς που έχουν αυτή την όραση και συμμετέχουν ενεργά για την πραγματοποίησή της και στις οποίες περιλαμβάνονται: (1) Πρακτικές συμβουλές, οδηγίες, αιτήματα προσευχής και άλλα σχετικά θέματα, (2) Κατάσταση με αναφορά **περιοχών** που καλύπτονται καθημερινά με προσευχή και **αντιπροσώπων επικοινωνίας** στις περιοχές αυτές, και (3) Εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσευχής.

**2.** Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται, **σε διασκευή**, οι τρεις πρώτες επιστολές που στάλθηκαν, σαν κεφάλαια 1, 2 και 3, ώστε να υπάρχει όλο το σχετικό υλικό συγκεντρωμένο σαν μια (γραπτή) μαρτυρία των ευλογιών του Κυρίου, αλλά και κάποιος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην Πανελλήνια Αλυσίδα Προσευχής να βρει μέσα σ' αυτό απάντηση σε απορίες και ερωτηματικά που τυχόν να έχει. Το βιβλίο αυτό (τευχίδιο) **επανεκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα**, για να προστίθενται νέα γεγονότα, ονόματα, περιοχές, αιτήματα προσευχής, απαντήσεις στις προσευχές και διάφορα άλλα θέματα.

**3.** Για ιστορικούς λόγους αναφέρω με σύντομο τρόπο, πως ξεκίνησε η ευλογημένη αυτή ενότητα και συνεργασία. Στα μέσα περίπου του έτους **2000** ο αδ. **Γιάννης Καρυπίδης** από την Κατερίνη, με τον οποίο έχω επικοινωνία από το **1982**, μου έστειλε σε χειρόγραφο μία όραση ενός αδελφού από την Ουγκάντα, που αφορούσε την αναζωπύρωση της Ευρώπης. Για οκτώ μήνες περίπου δεν είχα

δώσει ιδιαίτερη σημασία στο χειρόγραφο αυτό, απλά του είχα ρίξει μια σύντομη ματιά. **Όπως φάνηκε στη συνέχεια δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του Κυρίου.**

Ενώ είχα αυτή την όραση, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί στη ζωή μου, καθόσον την περίοδο εκείνη συνεργαζόμουν με μια ομάδα (ενότητα) εκκλησιών, που ακολουθούσε στενά δογματικά πλαίσια και **δεν επιδίωκε** συνεργασία με αδελφούς άλλων δογματικών ομολογιών. Το **Σεπτέμβριο** του έτους **2000** αποχώρησα από την ενότητα αυτή και αμέσως φάνηκε το σχέδιο του Κυρίου, για την υλοποίηση αυτής της πνευματικής όρασης.

Το **Φεβρουάριο** του έτους **2001** διάβασα προσεκτικά το χειρόγραφο με την όραση και ο Κύριος μου μίλησε βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Αποφάσισα τότε να εκδώσω το περιεχόμενό του σε βιβλίο. Το αποτέλεσμα ήταν το **Μάιο** του ίδιου έτους να κυκλοφορήσει σε πρώτη έκδοση το βιβλίο με τίτλο «**Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**». Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και έχει γραφτεί από μένα, ενώ το πρώτο, που αφορά την Ευρώπη, είναι σε διασκευή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί ο αναγνώστης να διαβάσει τον πρόλογο του βιβλίου, το οποίο έχει αναρτηθεί ολόκληρο στην ιστοσελίδα μου ([www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com)) και στην ομάδα "βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" στο facebook.

Το βιβλίο αυτό στάλθηκε (σε λίγα αντίτυπα στην αρχή) σε διάφορους αδελφούς, σε ολόκληρη την Ελλάδα και το αποτέλεσμα ήταν πολλοί αδελφοί να εκδηλώσουν αυθόρμητα την έντονη επιθυμία να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας αλυσίδας καθημερινής προσευχής, που να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα μας, ώστε να σπάσουν οι δυνάμεις του σκότους που υπάρχουν στον επουράνιο χώρο και να έρθει η αναζωπύρωση στην Ελλάδα.

Από την Κυριακή **4 Νοεμβρίου 2001** ξεκίνησε πανελλαδικά μια αλυσίδα προσευχής. Η ενότητα και συνεργασία μεταξύ αδελφών από όλες τις δογματικές αποχρώσεις που υπάρχουν στη χώρα μας έγινε πλέον μια πραγματικότητα. Η προσευχή μας είναι να δημιουργηθούν και άλλες παρόμοιες, ώστε κάθε περιοχή (πόλη, χωριό, κοινότητα και συνοικία) να καλυφτεί με προσευχή.

Αυτή όμως ήταν η αρχή της ευλογίας. Όπως τα γεγονότα ακολούθησαν στη συνέχεια, φανερώνουν το θαυμαστό σχέδιο του Θεού για την εκκλησία των εσχάτων καιρών. **Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν σε πανελλήνιο επίπεδο κι άλλες κινήσεις αλυσίδας προσευχής**, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους σχέση, συνεννόηση ή γνωριμία. Το Πνεύμα του Κυρίου άρχισε να κινείται στην Ελλάδα και να δημιουργεί ένα «παζλ» προσευχής και να φέρνει σε ενότητα όλες αυτές τις κινήσεις ή τις ομάδες προσευχής, που όπως αποδεικνύεται έχουν τον ίδιο οραματισμό. Ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού γιατί μας έφερε και εμάς αμέσως σε επαφή, ενότητα και συνεργασία, με άλλες κινήσεις προσευχής, για τις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικότερα.

Η κίνηση αυτή της προσευχής, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη πνευματική ενέργεια στη ζωή μας, άρχισε να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια και προβλήματα που ο εχθρός έβαζε στους αδελφούς που συμμετείχαν σ' αυτήν και κυρίως σ' αυτούς που έμεναν στις πόλεις. Μεγάλη και συνεχής ευλογία είχαν τα μεμονωμένα άτομα, στα οποία ο Κύριος έδινε ιδιαίτερη χάρη. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μετά από μερικά χρόνια, να μειωθεί η αρχική πνευματική φωτιά και να μην προστίθενται νέα άτομα. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, που είναι η σημαία μας και η δύναμή μας, πριν από δύο περίπου χρόνια έβαλε νέα φλόγα στις καρδιές μας και άρχισε πάλι να εργάζεται μαζί μας.

Νέα άτομα από όλη την Ελλάδα, **με τα οποία δεν γνωρίζομαστε προσωπικά, γιατί ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί**, επικοινωνούμε μόνο τηλεφωνικά ή μέσω e-mail (ιντερνετ), άρχισαν να συμμετέχουν δυναμικά στην αλυσίδα της προσευχής και να υπάρχει μεταξύ μας μία θαυμαστή ενότητα «εξ αποστάσεως», γιατί ο Κύριος Ιησούς είναι Αυτός που μας ενώνει και απαντά στις προσευχές μας. Αυτό είναι θαυμαστό.

Για ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην κίνηση αυτή της προσευχής, προτείνουμε να διαβάσουν με προσοχή το ενημερωτικό αυτό τευχίδιο, καθόσον περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και δίνει απαντήσεις σε τυχόν απορίες τους και ερωτηματικά.

**ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ**

Αρχική έκδοση: 2002

Επανεκδόσεις: 2012, 2024



**ISBN: 978 - 960 - 92560 - 6 - 3**

**Α' έκδοση: 05/2001 – Β' έκδοση: 06/2007**

**Σελίδες 76**

**Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη:**

Το πρώτο μέρος (Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ) είναι μετάφραση από το Αγγλικό και αποδίδεται στα Ελληνικά σε ελεύθερη διασκευή. Περιγράφεται η όραση που έδωσε ο Κύριος στον **Τζον Μουλίντε**, για το πως θα σπάσουν οι σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν τον επουράνιο χώρο της Ευρώπης και να εκχυθεί το Πνεύμα Του επάνω στους λαούς της.

Το δεύτερο μέρος (Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) έχει γραφτεί από τον Αλκιβιάδη Τζελέπη και αναφέρεται στο ίδιο θέμα, αλλά για τον Ελλαδικό Χώρο. Οι αποκαλύψεις του βιβλίου αυτού θα αλλάξουν την πορεία του κάθε ανα-γνώστη και θα τον οδηγήσουν σε πνευματική νίκη.

## Μέρος ΠΡΩΤΟ

### ΕΝΟΤΗΤΑ της εκκλησίας και ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ της Ελλάδας

**1.** Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι στις έσχατες ημέρες θα εκχέει το Πνεύμα Του «*επί πάσαν σάρκα*» και ότι Αυτός «*θα κάνει τέτοιο θαυμαστό έργο που εάν το διηγηθούμε, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να το πιστέψουν*» (Αββακούμ Α:5). Είναι συγκλονιστικό!!! Αυτός μας οδηγεί σε ένδοξα μονοπάτια, προετοιμάζοντας τον ερχομό Του. Εμείς είμαστε τα ταπεινά αγγεία, είμαστε τα εύχρηστα σκεύη στα χέρια Του. Μεγάλο προνόμιο και τιμή για μας. Μας έβγαλε μέσα από λάκκο ταιλαιπωρίας, μέσα από τον βούρκο της αμαρτίας και αφού μας καθάρισε με το αίμα Του και λεύκανε τις στολές μας, τώρα μας κατέστησε πριγκιπόπουλα της ουράνιας βασιλείας Του. Αυτό είναι μια ένδοξη πραγματικότητα στη ζωή μας.

**2.** Ήδη έχει αρχίσει σε πανελλήνιο επίπεδο μια ευλογημένη συνεργασία πιστών ανθρώπων στο τομέα της «**προσευχής για την αναζωπύρωση της πατρίδας μας**». Κατόπιν των αποκαλύψεων που έδωσε ο Κύριος για το πώς θα έρθει αναζωπύρωση στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και οι οποίοι σε πολλούς έγιναν γνωστές από το βιβλίο των εκδόσεών μας «**Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**» εκδηλώθηκε η έντονη επιθυμία από πολλούς αδελφούς, διαφόρων δογματικών αποχρώσεων και ομολογιών, να δημιουργηθεί μια αλυσίδα προσευχής σε πανελλήνια κλίμακα. Πιστεύω ότι ο άγιος αυτός πόθος δεν είναι απλά μια ανθρωπινή ενέργεια ή μια στιγμιαία παρόρμηση της καρδιάς, αλλά είναι ένα «**προσωπικό κάλεσμα**» από τον Κύριο Ιησού, γιατί προϋποθέτει θυσία. Πρέπει ο καθένας που συμμετέχει να θυσιάσει από το χρόνο του, από την εργασία του, από τον ύπνο του και από την ξεκούρασή του. Η προσευχή είναι το μόνο όπλο που έχει πάντοτε νικηφόρα αποτελέσματα κατά των πονηρών δυνάμεων, γι' αυτό και η τακτική του εχθρού είναι να μας αποτρέπει από την προσευχή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όποιος δεν έχει το παραπάνω προφητικό βιβλίο μπορεί να ζητήσει να του στείλουμε).

**3.** Στη διακονία αυτή μπορεί να συμμετέχει ο οποιοσδήποτε, δηλαδή ο κάθε μεμονωμένος αδελφός, ή πιστή οικογένεια, ή τοπική συνάθροιση, ή ομάδα, **ανεξάρτητα σε ποια δογματική απόχρωση και αν ανήκει**, μόνη προϋπόθεση είναι να έχει ζητήσει τον Ιησού να γίνει ο Κύριος της ζωής του και να έχει καλυφτεί με το πολύτιμο αίμα Του (να έχει αναγεννηθεί). Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στη διακονία αυτή, δεν υπάρχουν «ηγέτες» και «αρχηγοί», αλλά μόνο «υπηρέτες» ενός κοινού στόχου. Επειδή όμως ο Θεός μας είναι «Θεός τάξης και ομορφιάς» και όχι αταξίας, υπάρχουν οι συντονιστές της προσευχής. Σε κάθε νομό θα υπάρχει κάποιος **τοπικός συντονιστής** που θα επικοινωνεί με τους υπόλοιπους για την συγκέντρωση των αιτημάτων για προσευχή. Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται στον **περιφερειακό συντονιστή**, ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώνει τον **κεντρικό συντονιστή**. Έτσι μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλοι οι αδελφοί σε ολόκληρη την Ελλάδα θα γνωρίζουν τα αιτήματα για προσευχή.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν ομάδες προσευχής, όχι μόνο σε κάθε **νομό**, αλλά και σε κάθε **πόλη**, ακόμα και σε **χωριά** εάν είναι δυνατόν. Να μη μείνει καμιά περιοχή της πατρίδας μας ακάλυπτη από προσευχή. Παντού να στηθούν βωμοί προσευχής.

Απώτερος στόχος (είθε ο Κύριος να τον πραγματοποιήσει γρήγορα) είναι να υπάρχουν τουλάχιστον (το λιγότερο) **24** διάκονοι προσευχής κάθε ημέρα, ώστε να αναλαμβάνουν μία ώρα προσευχή ο καθένας. Κατά συνέπεια για να καλυφθεί μια εβδομάδα με πλήρη προσευχή, χρειάζονται **168** πιστοί (**7 ημέρες επί 24**), ο καθένας από τους οποίους θα αφιερώνει 4 ώρες συνολικά το μήνα. Η μηνιαία διάθεση των 4 ωρών αυτών, σαν σύνολο, δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη, καθόσον πιστεύω ότι ο πιστός πρέπει καθημερινά να αφιερώνει στον Κύριο τουλάχιστον μία ώρα (λατρεία, προσευχή, μνημόδια, ανάγνωση της Γραφής, κλπ.)

Ο Θεός υποσχέθηκε «*Μη ενθυμήσθε τα πρότερα, και μη συλλογίζεσθε τα παλαιά. Ιδού, εγώ θέλω κάμει **ΝΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑ**, τώρα θέλει ανατείλει, δεν θέλετε γνωρίσει αυτό;*» (Ησαΐας ΜΓ:18-19). Ήδη στην Ελλάδα διάφορες εκκλησιαστικές ομάδες και οργανώσεις έχουν υιοθετήσει τον πανελλήνιο αυτό τρόπο προσευχής για να έρθει η αναζωπύρωση στη χώρα μας, **αλλά συμμετέχουν άτομα που ανήκουν μόνο στην ίδια δογματική απόχρωση**, το σώμα όμως του Κυρίου Ιησού δεν πρέπει να είναι διαιρεμένο, έστω και αν υπάρχουν σημα-

ντικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη του. Ο Κύριος θέλει να είμαστε «*πάντες έν* (=ένα)...» (βλ. Ιωάννης ΙΖ'). Το «*νέον πράγμα*» που ο Θεός κάνει στις έσχατες ημέρες είναι να γκρεμίσει τα χωρίσματα και τα τείχη και να αφαιρέσει τις δογματικές ταμπέλες ανάμεσα στο λαό Του και να έρθει η αληθινή ενότητα.

Για το «νέον πράγμα» σας συστήνουμε να διαβάσετε το βιβλίο των εκδόσεών μας, με τίτλο «**Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ**».

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μου και στην ομάδα "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" του facebook

**4.** Εάν πετάξουμε μια πέτρα μέσα στο νερό, όλοι γνωρίζουμε ότι θα δημιουργηθούν κύκλοι (κύματα), που θα ξεκινούν από το σημείο που έπεσε και σταδιακά θα μεγαλώνουν μέχρι να χαθούν τελείως. **Αυτή πρέπει να είναι η πνευματική μας πορεία στον τρόπο προσευχής**, δηλαδή η προσευχή να αρχίζει από τον προσωπικό μας αγιασμό και να επεκτείνεται κυκλικά στους γύρω μας, καταλαμβάνοντας την οικογένειά μας, τους αδελφούς που συναγωνίζονται στην προσευχή, όλους τους υπόλοιπους αδελφούς και καταλήγοντας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ειδικότερα:

- Να αρχίζουμε την προσευχή **για τον ΕΑΥΤΟ μας**. Να ζητούμε από τον Κύριο να μας ενισχύει στη διακονία αυτή, δίνοντάς μας νίκη κατά των επιθέσεων του εχθρού και να μας χρίει με το άγιο Πνεύμα Του.
- Στη συνέχεια να προσευχόμαστε **για την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μας**, για να γίνει το σπίτι μας ένας βωμός προσευχής, συνέχεια αναμμένων.
- Μετά να προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας **που αγωνίζονται μαζί μας στην προσευχή**, αρχίζοντας από την περιοχή μας και καταλαμβάνοντας όλη την Ελλάδα.
- Προσευχόμαστε για όλους τους αδελφούς που είμαστε μαζί **στην ίδια τοπική συνάθροιση**, ανεξάρτητα εάν συμμετέχουν ή όχι στην πανελλήνια αλυσίδα προσευχής. Στόχος είναι να έρθει η πραγματική ενότητα πίστης και πνεύματος μέσα στο σώμα του Χριστού.
- Προσευχόμαστε για όλους τους αδελφούς και για όλες τις διακονίες σ' όλη την Ελλάδα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη συγχωρητικότητα και στην εξομολόγηση των αμαρτιών μας
- Τακτικό αίτημα είναι η **αναζωπύρωση** της πατρίδας μας.

Προτεραιότητα δίνεται στα αιτήματα των αδελφών που συμμετέχουν στην προσευχή, ώστε η ενότητα να είναι αρραγής και οι

πνευματικοί δεσμοί ισχυροί. Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη συνεχή νίκη ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, που θα προσπαθούν να ματαιώσουν κάθε ενέργειά μας, αλλά θυμήσου ότι «*εάν ο Θεός είναι ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ποιος μπορεί να είναι ENANTION ΜΑΣ;*» .

Ο παραπάνω τρόπος προσευχής είναι απλά ένας «τύπος», αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έτσι, το Πνεύμα του Κυρίου είναι που μας **χρίει**, μας **οδηγεί** και μας **δίνει** αληθινή ενότητα στην προσευχή.

**5.** Όσοι αδελφοί είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο (**internet**) και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση (**e-mail**) καθώς και άλλον τρόπο επικοινωνίας (viber, messenger, skype, κλπ) να μας το γνωρίσουν, ώστε η επικοινωνία μεταξύ μας να είναι άμεση.

Επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του σκοπού μας και επειδή δεν υπάρχει αντιπροσώπευση από όλους τους νομούς, για ένα χρονικό διάστημα τον πανελλήνιο συντονισμό προσευχής τον έχει αναλάβει η διακονία «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» και στη συνέχεια θα μετατοπισθεί στους συντονιστές των νομών, αρκετοί από τους οποίους ήδη έχουν προχωρήσει σε ενεργή δράση στη διακονία της προσευχής αναζωπύρωσης.

Για πνευματική βοήθεια θα στέλνονται, κατά καιρούς, βιβλία, κασέτες CD και DVD με κηρύγματα, ύμνους, ταινίες και ντοκιμαντέρ πνευματικού περιεχομένου.

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα στέλνεται ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- **Ονόματα και διευθύνσεις** αδελφών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας και να προσευχόμαστε γι' αυτούς. Στην αρχή τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν ανταποκρίνονται στην συνολική εικόνα. Στη συνέχεια το ενημερωτικό έντυπο θα αλλάξει μορφή και θα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διακονία προσευχής.
- **Εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσευχής** (και νηστείας). Κάθε νομός ή πόλη αναλαμβάνει μία ημέρα της εβδομάδας για να καλύπτει με προσευχή την πατρίδα μας. Σε όποιο νομό ή πόλη (π.χ. Αθήνα) υπάρχουν πολλοί αδελφοί συμμετέχοντες, μπορούν να αναλαμβάνουν και δύο ημέρες την εβδομάδα.

- Αιτήματα για προσευχή.
- Διάφορες ανακοινώσεις και υπάρχοντα νέα (για παράδειγμα, εάν απαντήθηκε κάποιο αίτημα).
- Για τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό, δεν ισχύει το "κάθε νομός ή πόλη", αλλά ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν συμμετέχουν στην αλυσίδα της προσευχής.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι η «προσευχή αναζωπύρωσης» είναι άμεσα συνδεδεμένη με την «πολεμική προσευχή», προσευχή δηλαδή που έχει σαν κύριο στόχο να σπάσει κάθε δύναμη του εχθρού και να αποδυναμώσει τελείως τις τάξεις του. Έτσι θα έρθει πράγματι πνευματική ελευθερία στον επουράνιο χώρο της πατρίδας μας. Ας ζητούμε σοφία και οδηγία από τον Κύριο, γιατί η μάχη ανήκει σ' Αυτόν.

Εύχομαι

η **ΧΑΡΗ** του Κυρίου Ιησού, η **ΑΓΑΠΗ** του Πατέρα και η **γλυκιά ΚΟΙΝΩΝΙΑ** του Πνεύματός Του, να είναι μαζί σας. Αμήν (**Β' Κορινθίους ΙΓ:14**)

Την παραπάνω ευχή, απευθύνει ο απ. Παύλος στους αγίους της εκκλησίας της Κορίνθου και στο τρίπτυχο ΧΑΡΗ – ΑΓΑΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ περι- κλείεται συνοπτικά όλο το μήνυμα της σωτηρίας του ευαγγελίου Ιησού. ΧΑΡΗ (ή χάρισμα) σημαίνει «δωρεά» και το δώρο που απολαμβάνουμε είναι η σωτηρία διά του αίματος του Ιησού, η οποία σωτήρια είναι αποτέλεσμα της ΑΓΑΠΗΣ του Πατέρα προς τον άνθρωπο, σύμφωνα με το Ιωάννης Γ:16. Η Βίβλος διδάσκει ότι «όποιος έχει τον Υιό, έχει τον Πατέρα και όποιος έχει τον Πατέρα, έχει και τον Υιό». Το ερώτημα είναι «όποιος έχει και τον Πατέρα και τον Υιό, τι έχει;» Έχει τη ζωντανή και γλυκιά ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Πνεύματος του Θεού και αυτό είναι το μυστήριο της ευσέβειας το αποκεκρυμμένον από των αιώνων και που αποκαλύφθηκε στον ταπεινό άνθρωπο στους έσχατους καιρούς: «Ο Πατηρ εν τω Υιώ μέσα μας» (βλ. Α' Τιμόθεου Γ:16, Ιωάννης ΙΔ:6-11, 20-23, κλπ)

## Μέρος ΔΕΥΤΕΡΟ

### ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

**1.** Αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του σωτήρα μας και λυτρωτή Ιησού Χριστού. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες των αιώνων, γιατί είναι όνομα ΣΩΤΗΡΙΑΣ, όνομα ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, όνομα ΕΥΛΟΓΙΑΣ, όνομα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, όνομα ΠΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΟΝΤΑΙ οι πονηρές δυνάμεις, είναι το όνομα ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ, είναι το όνομα ΠΟΥ ΤΡΕΜΕΙ ο Διάβολος, αλληλούϊα.

Καθημερινά προσεύχομαι για όλους σας για τα ΠΕΝΤΕ Παρακάτω θέματα, γιατί τα εφαρμόζω στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου και υπάρχει μεγάλη ευλογία. **Προσεύχομαι ο Κύριος Ιησούς:**

- (1) Να σας καλύπτει με το **αίμα** Του,
- (2) Να κάνει χάρη και **έλεος** επάνω στη ζωή σας,
- (3) Να σας ντύνει με την πνευματική του **πανοπλία**,
- (4) Να σας **χρίει** με το Πνεύμα Του, και
- (5) Να σας **προφυλάσσει** από δαιμονικά και ανθρώπινα πνεύματα.

Όταν καθημερινά προσευχόμαστε για τα παραπάνω, η **εξουσία** του ονόματος του Κυρίου και του Λόγου Του, καθώς και η **δύναμη** του αγίου Πνεύματός Του, φανερώνεται άμεσα στη ζωή μας. Έχουμε ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ να συντρίβουμε τις σκοτεινές δυνάμεις. Εφόσον αυτά τα ζητούμε από τον Κύριο Ιησού στην καθημερινή (πρωινή) προσευχή μας, πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για μια συνεχή νικηφόρα πνευματική πορεία, μιας πορείας γεμάτη με πνευματικούς καρπούς, μια πορείας που θα έχει ένδοξο προορισμό και τέλος.

**2.** Ήδη έχουμε διανύσει ένα μικρό χρονικό διάστημα που μαζί συναγωνιζόμαστε στην προσευχή και σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών αδελφών, τα αποτελέσματα είναι ευλογημένα και πέρα από κάθε ανθρώπινη προσδοκία. Εκείνο που έγινε αμέσως αντιληπτό είναι το αίσθημα της **πνευματικής δύναμης** που αναπτύχθηκε μέσα

από την ενωμένη προσευχή. Γνωρίζουμε πλέον ότι δεν είμαστε πνευματικά μόνοι, αλλά σ' ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν πνευματικά αδέρφια που προσεύχονται με θέρμη και με πίστη ο ένας για τον άλλον. Έχει κτιστεί ένα κλίμα ενότητας, γιατί στηρίζεται στην αληθινή φιλαδέλφεια και αγάπη μεταξύ μας. Πιστεύω ότι, όταν οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται κατά το θέλημα του Κυρίου και φέρει τη σφραγίδα Του, μόνο καλούς πνευματικούς καρπούς θα φέρει.

Εκείνο που επίσης διαπίστωση είναι ότι **παρόμοιες προσπάθειες για ενωμένη προσευχή υπήρχαν από διάφορους αδελφούς και ομάδες που δεν γνωρίζαμε**, αλλά τώρα αρχίζουν να γίνονται γνωστές και πιστεύω ότι, εφόσον τα ελατήρια και τα κίνητρά τους είναι αγνά και αποβλέπουν στο να υψωθεί το όνομα του Κυρίου Ιησού και όχι η δική μας φήμη και προβολή, όλες αυτές οι ομάδες θα έρθουν σε ενότητα προσευχής και το πνεύμα της διαμάχης που εχθρός έχει σπείρει μέσα στην εκκλησία, θα αντικατασταθεί από ένα πνεύμα θυσίας και ομοθυμίας.

**3.** Επειδή μερικοί αδελφοί, που είναι **μόνοι** σε διάφορες πόλεις και συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ενωμένη προσευχή, ρωτούν **ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ**, αναφέρω παρακάτω μερικές σημαντικές λεπτομέρειες:

**(1) ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ:** Η συγκεκριμένη ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο, όπως ακριβώς ενεργούμε όταν έχουμε νηστεία και προσευχή. **Φροντίζουμε** την ημέρα εκείνη να ζούμε *άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου* και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του *σε διαρκή προσευχή*, όπου και αν βρισκόμαστε, στη δουλειά μας, στις αγορές μας, κλπ. Αποφεύγονται σαρκικές εκδηλώσεις που πνευματικά μας χλιαραίνουν (θυμός, οργή, διαμάχες, κλπ.). **Φροντίζουμε** να αφιερώνουμε **μία ώρα** σε προσευχή, λατρεία, δοξολογία και μελέτη της Αγίας Γραφής, όποια ώρα μας διευκολύνει (οι εργαζόμενοι απόγευμα ή βράδυ και οι μη εργαζόμενοι πρωί ή βράδυ, κλπ.). Η βάση με την οποία ξεκινάμε είναι η προσευχή μας να είναι **τουλάχιστον μισή ώρα**, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να αφιερώσουμε στον Κύριο αυτό τον «λίγο» χρόνο, όταν για άλλα πράγματα αφιερώνουμε πολλές ώρες. Συνολικά, εάν ακολουθούμε το πρόγραμμα, αφιερώνουμε στον Κύριο μόνο **4** ημέρες το μήνα (1 για κάθε εβδομάδα).

Βέβαια, έτσι πρέπει να ζούμε **καθημερινά**, αλλά πιστεύω όταν αυτό το εφαρμόζουμε τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, μετά θα μπορούμε και δύο ημέρες ή και περισσότερες, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι μια συνεχή ευλογία.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στόχος είναι να δημιουργηθεί αλυσίδα προσευχής σε 24ωρη βάση που θα συμμετέχουν τουλάχιστον **24** διάκονοι προσευχής ημερησίως (από μία ώρα ο καθένας). Συνολικά απαιτούνται **720** άτομα για να καλυφθεί ένας ολόκληρος μήνας. Ίσως αυτό να φαίνεται δύσκολο, για τον Κύριο όμως τα «πάντα είναι δυνατά».

- (2) ΝΗΣΤΕΙΑ:** Μία φορά το μήνα νηστεύουμε και καλόν είναι να γίνεται σε κάποια από τις ημέρες που έχουμε αναλάβει να προσευχόμαστε, γιατί ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ΝΗΣΤΕΙΑ μαζί έχουν απείρως μεγαλύτερες ευλογίες στη ζωή μας και οι δυνάμεις της κόλασης δεν μπορούν να κατισχύσουν εναντίον μας. **Εννοείται ότι ΔΕΝ θα νηστεύει κάποιος, που η φύση της εργασίας του είναι τέτοια που να μην του το επιτρέπει, ή όταν υπάρχουν λόγοι υγείας, ή κάποιοι άλλοι σοβαροί λόγοι.** Ο Κύριος ευαρεστείται στην ειλικρινή διάθεση της καρδιάς μας και όχι σε πράγματα που γίνονται από ανάγκη, γι' αυτό η προτροπή Του είναι «*Υιέ μου δος την καρδίαν σου εις Εμέ*». Τη νηστεία που απαιτεί από μας ο Θεός είναι αυτή που περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα ΝΗ/58:5-12 (διάβασέ το από τη Βίβλο σου).
- (3) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΗ:** Στην καθημερινή μας προσευχή (όταν **δεν** είναι η ημέρα που εμείς έχουμε αναλάβει για προσευχή), να φέρνουμε **ιδιαίτερα** ενώπιον του Κυρίου **την πόλη και τους αδελφούς** που εκείνη την ημέρα έχουν αναλάβει να την καλύπτουν με προσευχή την Χώρα μας.
- (4) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ:** Επίσης, στην καθημερινή μας προσευχή, να φέρνουμε ενώπιον του Θεού ονομαστικά όλες τις πόλεις και τους **αδελφούς** που συμμετέχουν στην ενωμένη προσευχή (εφόσον βέβαια είναι δυνατόν), γιατί όταν γίνεται αυτό, ξέρουμε ότι κάθε ημέρα αδελφοί από όλη την Ελλάδα μας καλύπτουν με προσευχή, μας στηρίζουν στις δύσκολες ώρες και ο Κύριος Ιησούς ακούει τα αιτήματά μας και ενεργεί προς ελευθερία από τα προβλήματά μας.



**(5) ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:** Στην καθημερινή αλυσίδα προσευχής, όποιος συμμετέχει έχει πάντοτε **ενεργό ρόλο ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ και ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ στον Κύριο**. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να πει «Εγώ συμμετέχω μεν, αλλά δεν μπορώ να αφιερώσω κάποια ημέρα στον Κύριο, υποστηρίζω ηθικά την όλη προσπάθεια...».

Κατά συνέπεια, σε ένα πιστό ζευγάρι, μπορεί να συμμετέχει ενεργά μόνο το ένα άτομο, καθόσον το άλλο δεν μπορεί να συμμετέχει για οποιονδήποτε λόγο (για παράδειγμα, λόγω εργασίας, κλπ.). Σε μια χριστιανική ομάδα ή συνάθροιση μπορεί να συμμετέχει ενεργά ένα μόνο μέρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αλυσίδα της καθημερινής προσευχής να στηρίζεται σε άτομα θυσίας και αφιέρωσης, σε άτομα με πίστη και οραματισμό, σε άτομα που ξέρουν να κινούν το χέρι του Θεού. **Καταλαβαίνει κάποιος ότι, εάν σε ολόκληρη την Ελλάδα (και από εξωτερικό) υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός τέτοιων ατόμων (πχ 20), τι μπορούν να κάνουν με την ενωμένη προσευχή.** Δόξα στον Κύριο, γιατί ήδη η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με διπλάσια άτομα και ο Κύριος πρόκειται να καλύψει κάθε γωνιά της χώρας μας. Αλληλοΐα.

Κατά καιρούς (όχι πάντα), προγραμματίζω **επί μία εβδομάδα**, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, όταν επιστρέφω από την εργασία μου και αφού τρώγω ελαφρά, να έχω το απόγευμα τουλάχιστον μία ώρα συνεχούς προσευχής και δοξολογίας στον Κύριο. Σας λέγω ότι οι ευλογίες που έχω λάβει δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λίγα λόγια, αλλά εάν αυτό το εφαρμόζουμε **μια φορά το μήνα**, καταλαβαίνει κάποιος πως μπορεί εύκολα να ανοίξει τους πνευματικούς καταρράκτες του ουρανού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού που μας οδηγεί σε επίγνωση και αποκάλυψη του προσώπου Του και του θελήματός Του.

**4.** Να μην ξεχνάμε τα αιτήματα των αδελφών και ειδικότερα αυτών που έχουν προβλήματα ΥΓΕΙΑΣ. **Να προσευχόμαστε για να φανερωθεί η θεραπεία του Κυρίου και να υψωθεί το όνομά Του.** Ο Κύριος ενήργησε και απάντησε στη προσευχή για το γιο μιας αδελφής που συμμετέχει στην κίνηση της προσευχής, όταν αυτός εισήχθη στο Νοσοκομείο για κάποια επέμβαση. Όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, η χάρη του Κυρίου ήταν φανερή. Θαυμαστή ήταν η

ενέργειά Του και στο οικονομικό θέμα, όπου πολύ συνάδελφοί του (αυθόρμητα) του κάλυψαν τις ημέρες οικονομικά. Ο Κύριός μας είναι καλός Θεός και πληροί όλες τις ανάγκες μας.

**5.** Τέλος, για όσους δεν το γνωρίζουν, αναφέρω ότι λειτουργεί στο internet (διαδίκτυο) ιστοσελίδα της διακονίας «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**» στην οποία περιλαμβάνονται οι δραστηριότητές της, ο σκοπός της, πνευματικά μηνύματα, αιτήματα, κλπ. και έτσι όποιος είναι συνδεδεμένος με το «ιντερνετ» μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή μαζί μας, όπου και αν βρίσκεται. Στις σελίδες του έχει συμπεριληφθεί και η Πανελλήνια Αλυσίδα Προσευχής (Π.Α.Π.), με αναφορά των **πόλεων** που συμμετέχουν και των **αδελφών** που είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας σε κάθε περιοχή, καθώς και του **«εβδομαδιαίου προγράμματος προσευχής».** Έχουν επίσης καταχωρηθεί και τα αιτήματα προσευχής.

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή της ιστοσελίδας (site) στο internet είναι: **www.AlkiviadisFiladelfos.com** - Στο επάνω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας γράφει "περισσότερα" (ή "μενού" ). Κάνοντας κλικ επάνω στην λέξη, ανοίξει όλο το μενού με τα **περιεχόμενα**. Εκεί, ψάξτε να βρείτε την **ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ**.

Η Πανελλήνια Αλυσίδα Προσευχής (ΠΑΠ) για πρώτη φορά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το έτος **2001** σε ιστοσελίδα την οποία είχε δημιουργήσει ο αδελφός **Τίτος Βραχνός**, που την εποχή εκείνη βρισκόταν με τη σύζυγό του στη Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους και η προσφορά του στον τομέα αυτό ήταν τεράστια, γιατί η δημιουργία, η επεξεργασία των στοιχείων, η καταχώρησή τους, η ανανέωση των επιλογών, κλπ. απαιτούσαν κόπο, χρόνο και θυσία. Σήμερα ο αδελφός διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι εργάτης στη διακονία του Λόγου του Θεού. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τη διακονία του στη διεύθυνση **www.hischurch.gr**

Σήμερα, την ιστοσελίδα που έχω στο διαδίκτυο, την έχω φτιάξει εξ' αρχής μόνος μου, αλλά σ' αυτό συνετέλεσε σημαντικά η πολύχρονη εκπαίδευση και συνεργασία με τον αδελφό Τίτο.

Εύχομαι η παρουσία του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Αμήν.

**Μέρος ΤΡΙΤΟ**  
**ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ**  
**(ιστορική πορεία)**

**1.** Αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του σωτήρα μας και λυτρωτή Ιησού Χριστού. Σ' Αυτόν ανήκει όλη η δόξα, η τιμή, η δύναμη και η ισχύς, για πάντα. Έχουμε έναν Κύριο ένδοξο που κάνει θαυμάσια μεγαλεία μέσα στη ζωή μας. Υποσχέθηκε ότι στους έσχατους καιρούς θα κάνει «*νέον πράγμα*». Το Πνεύμα του Κυρίου έχει αρχίσει να κινείται μ' έναν διαφορετικό τρόπο παγκόσμια, κάτι που συμβαίνει και στη χώρα μας και σήμερα εμείς γινόμαστε μάρτυρες αυτού του θαυμαστού γεγονότος.

Από προσωπική επικοινωνία που έχω με πολλούς αδελφούς που συμμετέχουν στην «*Πανελλήνια Αλυσίδα Προσευχής*» (Π.Α.Π.) που με τη χάρη του Κυρίου δημιουργήθηκε και όχι από δικές μας προσπάθειες και ενέργειες, διαπιστώνω να εκχέεται επάνω στο λαό του Θεού ένα πνεύμα χάριτος και ικεσιών, ένα πνεύμα αληθινής ενότητας, που στηρίζεται σε δεσμούς αγάπης, καθώς και τον αυξανόμενο ζήλο που υπάρχει σε όλους τους αδελφούς.

**2.** Ο Κύριος καθημερινά ενεργεί θαυμαστά πράγματα. Φέρνει σε επαφή και συνεργασία τις διάφορες «*Αλυσίδες Προσευχής*» που έχουν δημιουργηθεί και έχουν τον ίδιο οραματισμό και τους ίδιους στόχους. Ίσως παρατηρήσετε ότι, σαν αφετηρία υλοποίησης του στόχου, οι αδελφοί που είναι υπεύθυνοι να έχουν εφαρμόσει ένα διαφορετικό σύστημα από αυτό που εμείς έχουμε εφαρμόσει, αλλά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε οραματιστεί και εμείς, δηλαδή να καλυφθούν όλες οι περιοχές της χώρας μας με (συνεχή) 24ωρη προσευχή. Αυτή η ενότητα στο σκοπό φανερώνει ότι το Πνεύμα του Κυρίου μας εμπνέει και μας κατευθύνει στο άγιο θέλημα του Κυρίου.

Ένα σύστημα που έχουν εφαρμόσει οι υπεύθυνοι αδελφοί μιας πανελληνίας αλυσίδας προσευχής είναι το ακόλουθο: Έχουν διαιρέσει τις 7 ημέρες της εβδομάδας σε εικοσάλεπτα προσευ-

χής. Για κάθε ημέρα χρειάζονται συνολικά **72** άτομα, εφόσον το κάθε άτομο αναλάβει μόνο ένα εικοσάλεπτο προσευχής. Εάν κάποιος αναλάβει περισσότερα εικοσάλεπτα, η ημέρα καλύπτεται και με λιγότερα άτομα. Είναι πολύ απλό το σύστημα και προσιτό στον καθένα, γιατί δίνεται ευκαιρία να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί πιστεύω ότι ένα εικοσάλεπτο (κάποια ημέρα της εβδομάδας) όλοι μπορούμε να αφιερώσουμε. Προσωπική μου άποψη είναι να φτάσουμε στο σημείο να αφιερώνουμε στον Κύριο το λιγότερο μία (1) ώρα λατρείας.

**3.** Πριν αρκετά χρόνια (**Φεβρ. 2002**) είχα συναντηθεί με τον υπεύθυνο μιας άλλης αλυσίδας προσευχής, τον αδ. Ράντυ (Randy Weidenaar). Η καταγωγή του ήταν από τη Φιλαδέλφεια της Αμερικής και έμενε στην Ελλάδα. Για τη γνωριμία μας ο Κύριος χρησιμοποίησε μια άλλου είδους «αλυσίδα». Ο ένας αδελφός σύστηνε τον άλλο, μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Η αρχή της ξεκίνησε από τον ο αδ. Αντώνη Μενδρινό, που έχει το βιβλιοπωλείο «*ΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ*» (Αβέρωφ 13, Αθήνα) και κατέληξε (δια μέσου Θεσσαλονίκης) στην γνωριμία μου με τον αδ. Ράντυ. Ο Κύριος Ιησούς είναι θαυμαστός.

Ο αδελφός αυτός την εποχή εκείνη είχε εξασφαλίσει στο εξωτερικό **400** άτομα, από τα οποία τα **365** προσεύχονταν για την Ελλάδα, ένα άτομο την ημέρα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εφεδρεία. Πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση οργάνωσης αλυσίδας προσευχής, η οποία ταιριάζει σε βασικά σημεία με τη δική μας. Η διακονία του αδελφού επεκτεινόταν την περίοδο εκείνη σε αρκετές Βαλκανικές χώρες. Στην τότε συνάντησή μας τέθηκαν οι βάσεις για μια ευρύτερη συνεργασία, που δυστυχώς δεν προχώρησε, γιατί αργότερα έφυγε για το εξωτερικό. Είχε συμφωνηθεί, σαν αρχή, ότι έπρεπε να επιδιώξουμε τα παρακάτω:

- (1) Να γίνει μια **καταγραφή** όλων των κινήσεων (αλυσίδων) προσευχής, που υπάρχουν στην Ελλάδα και να γίνουν γνωστές στους αδελφούς.
- (2) Οι κινήσεις προσευχής **να συνεργάζονται** μεταξύ τους, ανάλογα πως θα οδηγή ο Κύριος και ειδικότερα **να υπάρχει διαρκής επικοινωνία** μεταξύ των υπευθύνων.
- (3) Περιοδικά **να γίνεται έγγραφη ενημέρωση** μεταξύ των κινήσεων προσευχής για τις ευλογίες που ο Κύριος δίνει και

για διάφορες εκδηλώσεις (εφόσον υπάρχουν).

(4) Να προσεύχεται η μία ομάδα για την άλλη.

**4.** Με την επαφή που είχα με τους υπεύθυνους αδελφούς, κατάλαβα ότι ο Κύριος θέλει να υπάρχουν **διάφορες κινήσεις προσευχής**, η μία να υποστηρίζει την άλλη, η μία να συστήνει την άλλη και οι αδελφοί να προτρέπονται να συμμετάσχουν σε όποια αλυσίδα (ή κίνηση) προσευχής τους διευκολύνει ο χρόνος, ή και σε περισσότερες κινήσεις προσευχής. **Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει υπευθυνότητα και να τηρούν την ΩΡΑ, ή την ΗΜΕΡΑ που έχουν αναλάβει.** Είναι θαυμαστό, γιατί έτσι υπάρχει αληθινή συνεργασία με τους αδελφούς και αναπτύσσεται ένα πνεύμα ενότητας που στηρίζεται σε ειλικρινή αγάπη, με αποτέλεσμα τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΕΣΜΑ να σπάνε, τα ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ του διαχωρισμού και της αντιδικίας να πέφτουν και οι ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ να εξαφανίζονται.

**5.** Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι μερικοί αδελφοί (ευτυχώς ελάχιστοι), ενώ ξεκίνησαν με ενθουσιασμό και θέρμη να συμμετέχουν στην κίνηση της ενωμένης πανελληνίας **διαδογματικής** προσευχής, στη συνέχεια αποχώρησαν, ισχυριζόμενοι ότι έμαθαν πως μερικοί αδελφοί που συμμετέχουν στην κίνηση αυτή είναι (κατά την άποψή τους), «πλανεμένοι» και «αιρετικοί», καθώς έχουν διαφορετικές απόψεις και πιστεύω σε βασικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής. Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι τα άτομα αυτά φιλοξενούσαν μέσα τους **πνεύματα φανατισμού και δογματισμού** και κατά συνέπεια τα κίνητρά τους να συμμετάσχουν στην ενωμένη αλυσίδα δεν ήσαν ειλικρινή και η αγάπη τους για τους άλλους αδελφούς ήταν μόνο γι' αυτούς που είχαν την ίδια δογματική τοποθέτηση.

Ο Κύριος Ιησούς, που έχυσε το αίμα Του για τον καθένα μας ξεχωριστά, θέλει να αγαπάμε τους αδελφούς, με την ίδια ανιδιοτελή αγάπη που Αυτός μας αγάπησε και ο Ιησούς μας αγάπησε όπως ακριβώς ήμασταν, δηλ. γεμάτοι πάθη, σαρκικότητες, λάθη, πλάνες, πνευματική φτώχεια, κλπ. **Αυτή την καρδιά πρέπει να έχουμε για τον κάθε «...πλανεμένο» αδελφό μας, που και αυτός είναι ένα αρνάκι μέσα στην ποιμνη του Κυρίου Ιησού.** Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ήταν για τους «καθώς

πρέπει» Ιουδαίους αιρετικός και λαοπλάνος, για δε τον απόστολο Παύλο έλεγαν ότι ανήκε στην «αίρεση των Ναζωραίων» και όλους τους αγίους του Θεού τους κατεδίωκαν. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε «όλη» την αλήθεια, ώστε να έχουμε το αλάθητο και να διώκουμε τα αναγεννημένα παιδιά Θεού, σαν αιρετικά.

Προσωπικά πιστεύω ότι κανένας μας δεν έχει ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ και ο Ιησούς διακήρυξε ότι «**Εγώ είμαι η Οδός, η ΑΛΗΘΕΙΑ και η Ζωή**», που σημαίνει ότι όποιος έχει ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, έχει μέσα του ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ εν δυνάμει και εφόσον συμβαίνει αυτό, τότε θα μπορεί να πηγαίνει στους δρόμους και στις πλατείες (όπως έκαναν οι πρώτοι απόστολοι) και να θεραπεύει στο όνομα του Ιησού χωλούς και τυφλούς, να ανασταίνει νεκρούς και να ελευθερώνει τους δέσμιους από πονηρά πνεύματα. Εφόσον αυτό, δεν μπορεί να το κάνει, ας μην ισχυρίζεται ότι έχει "όλη την αλήθεια και ας μην διώκει τους αδελφούς, για τους οποίους ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του

Όποιος κτίζει στην πνευματική του πορεία, ή διακονία, ή όποια άλλη υπηρεσία έχει, **δογματικά τείχη φανατισμού**, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κύριο Ιησού για το μεγάλο επερχόμενο θερισμό. Ο Κύριος θέλει καρδιές ταπεινές. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για το ποιος είναι «αιρετικός» για τον Θεό ή για τους ανθρώπους, σας συστήνουμε να διαβάσετε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο **«Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ»** (έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο).

Κατόπιν των παραπάνω, όποιος αδελφός ή αδελφή, νιώθει την οδηγία του Κυρίου για περισσότερη διακονία προσευχής και θέλει να συμμετάσχει και σε άλλες διακονίες προσευχής, μπορεί να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους αδελφούς. **Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι καμιά ομάδα ή κίνηση προσευχής δεν έχει την αποκλειστικότητα της αναζωπύρωσης στην Ελλάδα.** Πρέπει ο ένας να συστήνει τη διακονία του άλλου, για να υπάρχει ταπείνωση, ενότητα και ευλογία από τον Θεό, γιατί ο Κύριος (**προσέξτε το λόγο αυτό**) ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει άτομα, που αντιμάχονται αδελφούς και «βάφουν» τα χέρια μου με αδελφικό αίμα, για να κτίσουν τον πνευματικό Του οίκο. Τον Δαβίδ, που ο ίδιος ο Θεός τον είχε χρίσει για να κυβερνήσει το λαό Του και που τον αποκαλούσε **«άνδρα κατά την καρδιά Αυτού»**, επειδή είχε χύσει αίμα στους πολέμους (που Αυτός τον διέταξε

να κάνει) και είχε χαρακτηριστεί ως «*άνθρωπος αιμάτων*», δεν του επέτρεψε να κτίσει τον οίκον Του, κάτι που έκανε αργότερα ο γιος του Σολομώντας. Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος την τυπολογία και τη σημασία του γεγονότος αυτού.

**6.** Ο Θεός είναι πολύ καλός μαζί μας. Μέσα στον Λόγο Του μας λέγει ότι «*Εγώ θα κάνω θαυμαστό έργο στις έσχατες ημέρες, που αν κάποιος το διηγηθεί δεν θα το πιστέψουν*». Είναι μεγάλη ευλογία για μας να βρισκόμαστε μέσα στα γεγονότα αυτά, που πολλοί προφήτες του παρελθόντος θα επιθυμούσαν να ζούσαν στις έσχατες ημέρες, όπου η δόξα του Κυρίου Ιησού θα φανερωθεί σε όλο το μεγαλείο της. Ο Κύριος υποσχέθηκε τον «καλόν οίκον» για το τέλος και η δόξα του «έσχατου οίκου» δεν θα μπορεί να συγκριθεί με τη δόξα του «πρώτου οίκου», δεν θα υπάρχει δηλαδή καμιά σύγκριση με την εξουσία και τη δύναμη που θα έχει η εκκλησία των τελευταίων ημερών, επάνω στην οποία ο Κύριος Ιησούς θα επιθέσει μεγάλη δόξα.

Στόχος όλων των κινήσεων προσευχής είναι **να καταστραφούν ολοσχερώς τα έργα του Διαβόλου, να σπάσει η εξουσία των πονηρών δυνάμεων** του μέσα από τη ζωή μας, από την οικογένειά μας και από την πατρίδα μας. Οι πρίγκιπες δαίμονες που κυβερνούν τον επουράνιο χώρο της Ελλάδας πρέπει με συνεχή (αδιάλειπτη) προσευχή να γκρεμιστούν από το θρόνο τους. Ο Κύριος της Ελλάδας να είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Πολλές φορές, όταν περνώ από το Πεδίον του Άρεως (Λεωφόρος Αλεξάνδρας-Αθήνα) και βλέπω σε περιβλεπτη θέση το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, η καρδιά μου θλίβεται και διεγείρεται για περισσότερη προσευχή, ώστε ο Κύριος να ενεργήσει να καταστραφούν μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων όλα τα ειδωλολατρικά (δαμονικά) σύμβολα από την πατρίδα μας. Το πνεύμα της «Αθηνάς» που κυβερνά την Ελληνική πρωτεύουσα οδηγεί τους ανθρώπους με «σοφία!!!» μακριά από τον Θεό, αλλά πρέπει οι Αθηναίοι να γκρεμίσουν από το θρόνο της καρδιάς τους τη θεά της (ψεύτικης) σοφίας και να βάλουν στη θέση αυτή τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι «*από Θεού ΣΟΦΙΑ, αγιασμός, απολύτρωση και δικαιοσύνη*» (Α' Κορινθίους Α:30).

Η χώρα μας δυστυχώς φημίζεται για την πληθώρα τέτοιων **ειδώλων**, που πολλοί από το εξωτερικό τα επισκέπτονται σαν τουρίστες. Αλλά ότι συμβαίνει στον ορατό-φυσικό κόσμο, είναι αντανάκλαση του αόρατου-πνευματικού κόσμου. Καταλαβαίνουμε ποιες δυνάμεις κυβερνούν μια χώρα και έτσι γνωρίζουμε πως πρέπει να πολεμήσουμε στην προσευχή για να τις καθαιρέσουμε. Υπάρχουν ομάδες χριστιανών πολεμιστών που μάχονται συνέχεια στην προσευχή για να γκρεμιστούν από το θρόνο τους οι πονηρές δυνάμεις που κυβερνούν τον επουράνιο χώρο της Ελλάδας. Όλοι μας να συμπαραταχθούμε από τώρα σ' αυτή τη μεγάλη πνευματική μάχη.

**7.** Μέσα λοιπόν από **καθημερινά γεγονότα**, μπορούμε να αντλούμε συνέχεια θέματα για προσευχή και να μην σταματάμε τη μάχη, μέχρι την τελική νίκη. Εάν κοιτάξουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή εάν ακούσουμε τις καθημερινές ειδήσεις, θα κάνουμε την τραγική διαπίστωση ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία θα πρέπει να αγωνιστούμε. Πρόσφατα, ένας τηλεοπτικός σταθμός γνωστοποίησε ότι πρόκειται να παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων με γυμνή τηλεπαρουσιάστρια, όπως συμβαίνει σε μερικές χώρες του εξωτερικού. Καταλαβαίνει κάποιος, πόσο αρνητικό είναι αυτό για την πατρίδα μας, αποτελεί σημείο ηθικού ξεπεσμού και διαφθοράς.

Προτείνω αδελφοί μέσα στα τακτικά θέματα προσευχής που έχουμε θέσει να προσθέτουμε θέματα που αντλούμε από τα ΜΜΕ, όπως το παραπάνω.

**8.** Ο Θεός στην περίοδο που ζούμε συνέχεια κάνει θαυμαστά πράγματα. Ίσως για μερικούς αυτό να μην μπορούσε να γίνει κατανοητό, τώρα όμως που το ζούμε είναι μια ευλογημένη πραγματικότητα. Ας μένουμε σταθεροί στη σκοπιά της προσευχής και θα απολαύσουμε τους όμορφους και γλυκούς καρπούς της. Να γνωρίζουμε όμως ότι η μάχη είναι μεν σκληρή, αλλά δεν είναι άνιση σε βάρος μας. Έχοντας τον Ιησού σαν αρχιστράτηγο, έχουμε και την υπεροχή της νίκης. Δοξασμένο και ευλογημένο το άγιο όνομά Του.

**Μέρος ΤΕΤΑΡΤΟ****ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (κατά Νομό) ΚΑΙ  
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΟΧΗ</b>	<b>ΟΝΟΜΑ- ΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>Τηλέφωνο</b>
<b>01.</b>	<b>Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ</b>		
	Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ		
	Β/Α Αττική		
	Νότια Αττική		
	Δυτική Αττική		
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ		
<b>02.</b>	<b>Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Σ</b>		
	ΑΧΑΪΑ		
	ΚΟΡΙΝΘΙΑ		
	ΗΛΕΙΑ		
	ΑΡΚΑΔΙΑ		
	ΛΑΚΩΝΙΑ		
	ΜΕΣΣΗΝΙΑ		

<b>03.</b>	<b>Σ Τ Ε Ρ Ε Α Ε Λ Λ Α Δ Α</b>		
	ΒΟΙΩΤΙΑ		
	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ		
	ΑΙΤΩΛΙΑ και ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ		
	ΦΩΚΙΔΑ		
	ΦΘΙΩΤΙΔΑ		
	ΕΥΒΟΙΑ		
<b>04.</b>	<b>Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ</b>		
	ΙΩΑΝΝΙΝΑ		
	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ		
	ΠΡΕΒΕΖΑ		
	ΑΡΤΑ		
<b>05.</b>	<b>Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α</b>		
	ΛΑΡΙΣΑ		
	ΤΡΙΚΑΛΑ		
	ΚΑΡΔΙΤΣΑ		
	ΜΑΓΝΗΣΙΑ		

<b>06.</b>	<b>Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α</b>		
	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ		
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ		
	ΠΙΕΡΙΑ		
	ΗΜΑΘΙΑ		
	ΠΕΛΛΑ		
	ΚΙΛΚΙΣ		
	ΣΕΡΡΕΣ		
	ΦΛΩΡΙΝΑ		
	ΚΑΣΤΟΡΙΑ		
	ΚΟΖΑΝΗ		
	ΓΡΕΒΕΝΑ		
<b>07.</b>	<b>Θ Ρ Α Κ Η</b>		
	ΔΡΑΜΑ		
	ΞΑΝΘΗ		
	ΚΑΒΑΛΑ		
	ΡΟΔΟΠΗ		
	ΕΒΡΟΣ		

<b>08.</b>	<b>Κ Ρ Η Τ Η</b>		
	ΧΑΝΙΩΝ		
	ΡΕΘΥΜΝΟΥ		
	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		
	ΛΑΣΙΘΙΟΥ		
<b>09.</b>	<b>Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α</b>		
	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
	ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ		
<b>10.</b>	<b>Χώρες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
	ΚΥΠΡΟΣ		
	ΑΓΓΛΙΑ		
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ		
	Ν. ΥΟΡΚΗ		

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**ΔΕΝ** αναγράφονται τα ονόματα, καθόσον έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Μπορεί ο καθένας να αναγράφει τα ονόματα, εφόσον τα γνωρίζει, ή να προσθέτει άτομα, που θα υποστηρίζει στην προσευχή.

Κατά καιρούς, θα αποστέλλεται **ξεχωριστή κατάσταση** με τα ονόματα των αντιπροσώπων κάθε περιοχής (νομού, πόλης, κλπ)

**Μέρος ΠΕΜΠΤΟ**  
**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ**

ΗΜΕΡΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>ΔΕΥΤΕΡΑ</b>		
<b>ΤΡΙΤΗ</b>		
<b>ΤΕΤΑΡΤΗ</b>		
<b>ΠΕΜΠΤΗ</b>		
<b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>		
<b>ΣΑΒΒΑΤΟ</b>		
<b>ΚΥΡΙΑΚΗ</b>		
<b>ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (προαιρετικά)</b>		



**ISBN:** 978 - 960 - 6783 - 16 - 6

**Α΄ έκδοση: 1993 - Β΄ έκδοση βελτιωμένη 11/2008 - Σελίδες 84**

Το Ιουδαϊκό θρησκευτικό κατεστημένο αποκαλούσε τον Ιησού Χριστό «**ΠΛΑΝΟ**», τον απόστολο Παύλο αρχηγό της «**ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ**» και γενικά όλους τους πιστούς των πρώτων Χριστιανικών χρόνων ότι ανήκαν στη «**ΝΕΑ ΑΙΡΕΣΗ**».

Τα μεγάλα ερωτήματα που υπάρχουν, όπως: «**ΠΟΙΟΣ** είναι ο πραγματικά αιρετικός;», «**ΠΟΙΟΙ** ήσαν οι μεγαλύτεροι αιρετικοί όλων των εποχών», **ΤΙ ΕΙΝΑΙ** ή **ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ** εκκλησία;»...και πολλά άλλα ερωτήματα βρίσκουν απάντηση στο βιβλίο αυτό.

Μαζί με τα βιβλία «**Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ**» και «**ΠΟΛΕΜΟΣ και ΝΙΚΗ**» αποτελούν μια θαυμαστή προφητική τριλογία.





## **ΒΙΒΛΙΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ**

### **που συστήνουμε**

για ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ και ΑΓΙΑΣΜΟ

<b>A/A</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ</b>
01.	Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	Αλκιβιάδης Τζελέπης
02.	ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ	John Mulinde Peter Wenz
03.	ΚΥΡΙΑΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ	Σίντυ Τζέικομπς (Cindy Jacobs)
04.	Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ	ΡΙΚ Τζόινερ Αλκιβιάδης Τζελέπης
05.	Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ	ΡΙΚ Τζόινερ (Rick Joyner)
06.	ΕΥΛΟΓΙΑ ή ΚΑΤΑΡΑ	Ντέρεκ Πρινς (Derek Prince)
07.	ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ	Τζον Μπηβήρ (John Bevere)
08.	Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ	Τζον Μπηβήρ (John Bevere)
09.	Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ	Ντέρεκ Πρινς (Derek Prince)
10.	ΘΕΛΟΥΣΙ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ	Ντέρεκ Πρινς (Derek Prince)
11.	ΟΙ ΕΠΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ	ΡΙΚ Τζόινερ (Rick Joyner)
12.	Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ	Κέννεθ Χάγκιν (Kenneth E.Hagin)
13.	ΠΩΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	Κέννεθ Χάγκιν (Kenneth E.Hagin)
14.	Ο ΔΕΣΜΟ-ΘΡΑΥΣΤΗΣ	Νηλ Άντερσον (Neil T. Anderson)
15.	ΤΟ ΑΙΜΑ	Μπέννυ Χιν (Benny Hinn)

15.	ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ	Αλκιβιάδης Τζελέπης (δασκευή)
16.	ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ	Αλκιβιάδης Τζελέπης
17.	ΕΑΝ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΤΗ ΧΑΡΑ ΣΟΥ...	Τζέριου Σαβέλ (Jerry Savelle)
18.	ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	Μέρλιν Κάραδερς (Merlin Carothers)
19.	ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ( «ΕΙΣ ΤΑ ΊΧΝΗ ΤΟΥ...» )	Τσαρλς Σέλντον (Charles Sheldon)
20.	ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ	Αλκιβιάδης Τζελέπης
21.	ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ	Αλκιβιάδης Τζελέπης
22.	ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ	Τζον Μπηβήρ (John Bevere)
23.	Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΑΒΗ	Μπρους Γουίλκινσον (Bruce Wilkinson)
24.	ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ	Τζον Ντώσον (John Dawson)
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

( πρόσθεσε βιβλία που σε έχουν οικοδομήσει προσωπικά )

**«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»**  
**Αγιασμός και Ενότητα δια της Προσευχής**

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

- ✿ Γράψτε μας **συνδρομητές** στις εκδόσεις σας (βιβλία)
- ✿ Στείλτε μας μια **ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ «δωρεάν»**
- ✿ Στείλτε μας μια κασέτα ή CD με **ύμνους «δωρεάν»**
- ✿ Στείλτε μας μια κασέτα ή CD/DVD με **κήρυγμα «δωρεάν»**
- ✿ Θέλω να συμμετέχω στη **διακονία προσευχής**
- ✿ ΗΜΕΡΑ (και ώρα) που επιθυμώ να ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ

*Έχω δώσει την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Αναγεννήθηκα το έτος:*

( σημειώστε όποιες περιπτώσεις σας ενδιαφέρουν )

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:**

**Οδός – Αριθμός:**

**Τ.Κ. Πόλη–Περιοχή:**

**Τηλ/φωνο:**

**Κινητό:**

**e-mail:**

**ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:**

( για ηλικία κάτω των 18 ετών, χρειάζεται η συγκατάθεση του κηδεμόνα )

✿ Η διακονία αυτή έχει σαν σκοπό: **ΝΑ ΑΝΥΨΩΣΕΙ** στη συνείδηση του Ελληνικού λαού τον άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, **ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ** ο κάθε άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα και **ΝΑ ΦΕΡΕΙ** τον αγιασμό και την αληθινή ενότητα της εκκλησίας. Πρόκειται για υπηρεσία στην ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

✿ Το παραπάνω υλικό (βιβλία, κασέτες, CD, DVD, κλπ) στέλνεται σε όσους επιστρέψουν το παρόν ΔΕΛΤΙΟ συμπληρωμένο, ή το ζητήσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικά, δια μέσου e-mail, κλπ.)

**ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ**

Τηλ επικοινωνίας - Viber - WhatsApp: 694 - 49 21 318

◆ **SITE:** [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com)

**E-MAIL:** [filadelfos02@hotmail.com](mailto:filadelfos02@hotmail.com) ◆ **FACEBOOK:** Filadelfos

Στην ιστοσελίδα και στο facebook (πληκτρολόγησε «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ –FILADEFOS») υπάρχουν ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ βιβλίων, κηρυγμάτων, CD/DVD, κασετών, κλπ.

{ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ }

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

✿ Εάν υπάρξει τυχόν πρόβλημα και σε κάποια πόλη και το άτομο ή τα άτομα που συμμετέχουν στην προσευχή, δεν μπορούν τη συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας να συμμετέχουν στην αλυσίδα προσευχής, **να ενημερώνουν έγκαιρα**, ώστε την ημέρα εκείνη να την αναλάβει προσωρινά κάποια άλλη ομάδα προσευχής (από άλλη πόλη) και έτσι να μην παρουσιάζεται κενό και σπάει η εβδομαδιαία αλυσίδα προσευχής.

✿ Εάν κάποιος αδελφός ή αδελφή έχει **internet** και δεν έχει δώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, παρακαλώ να μας στείλει το **e-mail** του και τα τηλεφωνά του, εφόσον έχουν αλλάξει ή δεν τα έχει στείλει, ώστε τα στοιχεία αυτά να συμπεριληφθούν στην κατάσταση που ετοιμάζεται και έτσι η επικοινωνία μας να είναι άμεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Φυλάξτε αυτό το βιβλιαράκι, **σαν βοηθητικό οδηγό**, μέχρι να σας σταλεί το νέο, που θα εκδίδεται μία ή δύο φορές το χρόνο, ανάλογα και τις υπάρχουσες αλλαγές και τροποποιήσεις.

## Βιβλιοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

Συγγραφέας: Αλκιβιάδης Τζελέπης

01. ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ (συγκλονιστικές μαρτυρίες)
02. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (31 Βιβλικά θέματα - 5η έκδοση 2022)
03. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ εσχατολογικό (7η έκδοση 2021)
04. ΟΙ 3 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (συνοπτική ανάλυση)
05. ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αντίχριστος και Μασονία)
06. Η ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (χάνεται ή όχι η σωτηρία του πιστού;)
07. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (Γένεση Α:26-27)
08. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ (Βιβλική μελέτη)
09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (ΒΙΒΛΟΣ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ
11. ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ (ομολογία Αλκιβιάδη Τζελέπη)
12. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Βιβλική μελέτη)
13. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
14. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ (προφητικά μηνύματα)
15. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (σχολιάζοντας την επικαιρότητα)
16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (με σκίτσα)
17. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ( Ξεσκεπάζοντας τον Εχθρό)
18. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΣΟΦΡΕΝΕΙΑ (το 3ο μέρος του βιβλίου 17)
19. ΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ και Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ
20. Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ιστορικές - αρχαιολογικές αποδείξεις)
21. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ (η εκκλησία των Εσχάτων Καιρών)
22. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ - Η ημέρα του Κυρίου (έκδοση βελτιωμένη )
23. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ - Η Θεότητά του Ιησού Χριστού
24. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (ο Θεός της Διαθήκης)
25. «Ψάλλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ» (υμνολόγιο - 240 ύμνοι)
26. «ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (υμνολόγιο - 1390 ύμνοι - έκδοση 2023)
27. Η ΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προφητικό)
28. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (προφητικό)
29. ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΚΟΙΛΟΠΟΝΕΙ (εσχατολογική - προφητική μελέτη)
30. ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (μικρό εγχειρίδιο θεολογίας - 16 θέματα)
31. ΥΜΝΟΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ - Τραγούδια και Ύμνοι (υμνολόγιο - 100 ύμνοι)
32. ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (αληθινές ιστορίες)
33. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (δημοσιεύσεις στο facebook)
34. ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (δογματικές διαφορές και ενότητα)
35. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (συνοπτική παρουσίαση)
36. Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
- 37Α. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ από την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ μέχρι ΣΗΜΕΡΑ /ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
38. ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ και ΜΟΝΟΘΕΪΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
39. ΖΩΟΦΙΛΙΑ και ΖΩΟΛΑΤΡΕΙΑ - Φιλόζωος ή Φιλανθρώπος;
40. ΟΙ 7 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - προφητική & ερμηνευτική μελέτη
41. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ;
42. ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ (μηνύματα - προφητείες - οράσεις)
43. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
44. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Δέκατα και προσφορές (1η έκδοση 2022)
45. ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Επιθανάτιες εμπειρίες (Γ. Γαρδύλης - 2η έκδοση)

Όλα τα βιβλία των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"  
έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf  
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1) SITE: [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com)

2) FACEBOOK: "Βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"