

Τον αγαπώ! Τον αγαπώ!

μπαλάντες με τον
ΟΡΕΣΤΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ



❖ Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μία συλλογή από **48 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ**, των οποίων οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στον **Ορέστη Φραγκόπουλο**. Οι μπαλάντες κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την κασετοθήκη «ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ», διακονία της **Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης** και είχαν τους τίτλους, (1) Ο ΜΠΕΚΡΗΣ, (2) Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, (3) Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ύμνοι κυκλοφόρησαν σε CD/DVD, διατηρώντας την αρχική τους μορφή και αναρτήθηκαν στο YouTube στο κανάλι του δημιουργού «Πνευματικές Εκδόσεις Λόγια Ζωής».

❖ Στο παρόν υμνολόγιο για τεχνικούς λόγους **προσαρμογής του κειμένου των ύμνων**, οι τίτλοι στα μουσικά άλμπουμ άλλαξαν ως ακολούθως, CD 01: «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ» (Ο ΜΠΕΚΡΗΣ). CD 02: «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» (Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ). CD 03: «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ» (Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ).

❖ Τα **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ** του υμνολογίου έχουν καταχωρηθεί σε δύο κατηγορίες, κατά «αλφαβητική σειρά» και κατά «μουσικό άλμπουμ» CD. Ο Α/Α του κάθε ύμνου αποτελεί και τον κωδικό του αριθμό, ο οποίος είναι ο ίδιος και στο CDmp3 που κυκλοφορεί με τον τίτλο «**Μουσική Ανθολογία ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ**».

❖ Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**», η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει, **ΤΟΣΟ** στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, **ΟΣΟ** και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό, για τη δόξα του Κυρίου Ιησού .



Copyright 2024 - ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
Επικοινωνία: 694 - 49 21 318
Facebook: AlkiviadisTzelepis

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 53 - 1

Τον αγαπώ! Τον αγαπώ!

υμνολόγιο
μπαλάντες



στίχοι - μουσική - ερμηνεία

ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

επιμέλεια – παρουσίαση κειμένων
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

**Τον αγαπώ!
Τον αγαπώ!**

υμνολόγιο

στίχοι - μουσική - ερμηνεία
ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© COPYRIGHT έκδοσης 2024
για την Ελληνική γλώσσα:
ALKIVIADIS TZELEPIS (“ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 02/2024



Επιμέλεια έκδοσης, κειμένων
ΗΥ, Μοντάζ, Εξώφυλλο:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλ. - Viber - WhatsApp:
694 - 49 21 318



SITE

www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com
AlkiviadisTzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE

Filadelfos Channel 1 & Channel 2
Filadelfos FILMS, FiladelfosTV music
Filadelfos Holy Bible



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

SITE: <http://www.logiazois.net>

FACEBOOK: ΕΕΕ Περιστερίου

EMAIL: ofragopoulos@gmail.com

YOUTUBE: pnevmatikesekdoseis

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή των κειμένων,
με την αναγραφή των ονομάτων του **εκδότη**
και του **δημιουργού** των ύμνων
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 51 - 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή από χριστιανικές ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ, των οποίων οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στον **Ορέστη Φραγκόπουλο**. Πρόκειται για ύμνους εμπνευσμένους από το Πνεύμα του Θεού, οι οποίοι φανερώνουν την **ΑΓΑΠΗ του άγιου Θεού προς τον αμαρτωλό άνθρωπο**, η οποία έμπρακτα φανερώθηκε με τη θυσία του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο τίτλος του υμνολογίου "**Τον αγαπώ, Τον αγαπώ**", διακηρύττει το ξεχείλισμα της καρδιά του πιστού, ο οποίος γνώρισε προσωπικά αυτή την ΑΓΑΠΗ του Θεού, δεχόμενος τον Ιησού ως προσωπικό του σωτήρα και την εξαγγέλλει με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ψάλλοντας:

*«Τον αγαπώ, Τον αγαπώ, τον Ιησού μου αγαπώ,
κι όσο θα ζω στον κόσμο αυτό,
να Τον κοιτάζω μες στα μάτια λαχταρώ.....»*

Οι μπαλάντες κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την κασετοθήκη "**ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ**", η οποία ήταν διακονία της Ε.Ε.Ε.Θεσσαλονίκης και είχαν τους παρακάτω τίτλους: **(01) Ο ΜΠΕΚΡΗΣ, (2) Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, (3) Ο κυρ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ**. Όταν με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ύμνοι μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή (CD και DVD), διατήρησαν την αρχική τους μορφή και αναρτήθηκαν στο YouTube στο κανάλι "**Πνευματικές Εκδόσεις Λόγια Ζωής**" με τους ίδιους τίτλους.

Στο παρόν υμνολόγιο, για τεχνικούς λόγους **προσαρμογής του κειμένου των ύμνων**, κρίθηκαν αναγκαίες κάποιες μεταβολές, γι' αυτό και οι αρχικοί τίτλοι στα μουσικά άλμπουμ άλλαξαν με νέους τίτλους, ως ακολούθως:

CD 01. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ (Ο μπεκρής)

CD 02. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο μπάρμπα Σταθής)

CD 03. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ (Ο κυρ Μανώλης)

Το υμνολόγιο περιλαμβάνει διπλό πίνακα **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ** των ύμνων. **Ο 1ος πίνακας** περιλαμβάνει τους ύμνους **ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** των μουσικών άλμπουμ, όπου ο **Α/Α** του κάθε ύμνου είναι και ο κωδικός αριθμός του. **Ο 2ος πίνακας** είναι ο κλασικός σε όλα τα μουσικά βιβλία, όπου περιλαμβάνει τα περιεχόμενα κατά **ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** και ως τίτλος του ύμνου, θεωρείται πάντοτε ο **πρώτος στίχος** και όχι ο τίτλος που έχει δώσει ο στιχουργός. Στο παρόν υμνολόγιο, αναγράφεται και ο τίτλος του δημιουργού.

Όλοι οι καταχωρημένοι ύμνοι (**σύνολο 48**) περιλαμβάνονται σε ένα **CDmp3** με την **ίδια αριθμητική καταχώρηση**, σύμφωνα με τον παραπάνω **1ο** πίνακα και με τίτλο "**Μουσική Ανθολογία ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ**". Το CD περιλαμβάνει **2** ακόμα μουσικά θέματα (**σύνολο 50**), τα οποία είναι ο ύμνος "**Άδικα ζητάς μες στο χιόνι**", που περιλαμβάνεται και σε χωρωδική εκτέλεση και ένα ακόμα ορχηστικό θέμα.

Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου και των CD έγινε από τη διακονία "**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**", η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός που έχει συμβάλει, **τόσο** στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, **όσο** και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό.

2. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ: Ο **Ορέστης Φραγκόπουλος** γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στο έργο του Κυρίου. Ο πατέρας του, **Χρήστος Φραγκόπουλος**, ήταν ποιμένας τοπικής εκκλησίας και ένας από τους πιο πολυγραφότατους σύγχρονους χριστιανούς συγγραφείς, έχοντας συνθέσει και πολλούς ύμνους.

μνους. Ο Ορέστης αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Reading της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλίας).

Εργάστηκε επί χρόνια, ως διευθυντικό στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας και παράλληλα με το επάγγελμά του ήταν και ποιμένας των τοπικών εκκλησιών Περιστερίου και Νέας Ιωνίας, που ανήκουν στην Κοινωνία των Ε.Ε.Ε. Ελλάδας. Όπως ο πατέρας του, ήταν και ο ίδιος συγγραφέας πολλών βιβλίων και εκδότης των περιοδικών «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ**» και «**ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ**», καθώς και των ετήσιων ημερολογίων «**ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ**», τα οποία συνεχίζουν να εκδίδονται και έχουν γίνει ευλογία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο δημιουργός των ύμνων, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, αλλά μέσα στην παρουσία του αναστημένου και ένδοξου Ιησού, τον οποίο τόσο πιστά υπηρέτησε εδώ στη γη.

3. Αφιερώνεται το υμνολόγιο αυτό στον Κύριο της δόξας, τον **ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ** και ευχόμαστε να γίνει ένα μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε παιδί του Θεού για την αναζωπύρωση της εκκλησίας των εσχάτων καιρών, επάνω στην οποία ο Κύριος Ιησούς θα επιθέσει μεγάλη δόξα και δύναμη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Α' έκδοση 2024



Ψαλμός PN/150

- 1. Αινείτε τον Κύριο.
Αινείτε τον Θεό εις το αγιαστήριο Αυτού·
Αινείτε Αυτόν εις το στερέωμα της δυνάμεως Αυτού.**
- 2. Αινείτε Αυτόν διά τα μεγαλεία Αυτού·
Αινείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης Αυτού.**
- 3. Αινείτε Αυτόν με ήχο σάλπιγγος·
Αινείτε Αυτόν με ψαλτήριο και κιθάρα.**
- 4. Αινείτε Αυτόν με τύμπανο και χοροστασία· Αινείτε Αυτόν με χορδές και όργανο.**
- 5. Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα εύηχα·
Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα αλαλαγμού.**
- 6. Πάσα πνοή ας αιεί τον Κύριο.
Α λ λ η λ ο ύ ι α.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά κατηγορία (CD) και κατά Α/Α

CD 01.

"ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ" / 01 -16

(Ο μπεκρής)

01. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ
02. ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
03. ΑΦΕΝΤΗ ΔΟΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΤΣΑΠΙ (Στ' αμπέλι Σου)
04. ΨΙΤ, ΑΚΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ξέρω τι σου λείπει)
05. ΑΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ, ΑΚΟΥ
06. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΠΛΑΝΙΟΜΟΥΝΑ
07. ΒΡΗΚΑ ΕΝΑ ΘΗΣΑΥΡΟ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΨΑΛΛΩ
08. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ
09. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ (Δύο φίλοι)
10. ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ
11. ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ, ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
12. ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑ (Μην το ξεχάσεις ποτέ)
13. ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ ΔΕΙΝΟΣ (Ο μπεκρής)
14. ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΣΕ ΤΡΥΦΕΡΟ ΑΠΛΩΜΕΝΟ
15. ΕΝΑΝ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟ ΕΧΩ ΑΔΕΛΦΟ (Στον αδελφό μου)
16. ΦΙΛΕ ΕΡΧΕΤ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Πρόσεξε, πρόσεξε)

CD 02.

"ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ" / 17 - 32

(Ο μπάρμπα Στάθης)

17. ΓΙΑ ΜΕ, ΓΙΑ ΜΕ ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
18. ΣΤΗ ΓΚΡΙΖΑ ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΑ (Ο μπάρμπα Στάθης)
19. ΓΙΑ ΜΕ, ΣΕ ΣΤΑΒΛΟ ΑΘΛΙΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
20. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΓΙΟΣ (Από αγάπη)
21. ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ (Το μυστικό μου)
22. ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΓΗ ΔΕΝ ΜΕ ΓΕΛΑΣ (Η πεταλούδα)

23. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ (Προτού να κοιμηθώ)
24. ΚΑΠΟΙΑ ΡΟΔΙΝΗ ΑΥΓΟΥΛΑ (Θα φύγω)
25. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΖΩ ΜΗ ΛΥΠΑΣΑΙ
26. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Φθάσαμε στον Άρη)
27. ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΕ ΜΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗ (Να 'ξερεις τι σου λείπει)
28. ΣΑΝ ΤΥΦΛΟΣ ΓΥΡΝΟΥΣΑ (Ο κουρελής)
29. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ (Θαλασσόλυκος λεβέντης)
30. ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΑΛΗΤΗ (Ο σπουργίτης)
31. Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ (Η μπαλάντα της φύσης)
32. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΚΕΙΝΗ ΤΗ ΝΥΧΤΙΑ

CD 03.

"ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ" / 33 - 48

(Ο κυρ Μανώλης ο τσαγκάρης)

33. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ
34. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΣΚΟΤΑΔΙ ΘΑΒΡΕΙΣ
35. ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ (Μαζί μ' Αυτόν)
36. ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ (Γιατί στεναχωριέσαι;)
37. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΙΧΑ (Ικέτης)
38. ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ (Στη μανούλα μου)
39. ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ, ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ
40. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΗΛΙΑΓΟ, ΦΤΩΧΟ, ΞΕΜΑΚΡΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ
41. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΣΦΑΛΙΣΟΥΝΕ
42. ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΥ 'ΧΩ ΧΑΡΑ (Και συ μπορείς)
43. ΤΟ ΦΥΣΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ (Του κυρ Θωμά το παραπόνι)
44. ΤΟ ΞΕΡΩ, ΤΟ ΞΕΡΩ, ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΞΕΡΩ (Αυτός μπορεί)
45. Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
46. ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗ 20 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ
47. ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ, Ω ΙΗΣΟΥ (Μόνος τριγυρνούσα)
48. ΧΩΡΙΣ ΕΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΒΟΥΡΚΩΝΟΥΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά αλφαβητική σειρά

Α ΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ	02
ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΠΛΑΝΙΟΜΟΥΝΑ	06
ΑΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ, ΑΚΟΥ.....	05
ΑΚΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ξέρω τι σου λείπει)....	04
ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ (Το ξέρω, το ξέρω, Αυτός το ξέρω).....	44
ΑΦΕΝΤΗ ΔΟΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΤΣΑΠΙ (Στ' αμπέλι Σου).....	03
Β ΡΗΚΑ ΕΝΑ ΘΗΣΑΥΡΟ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΨΑΛΛΩ.....	07
ΒΡΗΚΑ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΩΣ (Για με, για με είν'ο Χριστός)	17
Γ ΙΑ ΜΕ, ΓΙΑ ΜΕ ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Βρήκα ζεστασιά)	17
ΓΙΑ ΜΕ ΣΕ ΣΤΑΒΛΟ ΑΘΛΙΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.....	19
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΓΙΟΣ (Από αγάπη).....	20
ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΑΙ; (Πιστεύω πως αν τα πουλιά).....	36
ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ (Το μυστικό μου).....	21
Δ ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ (Δύο φίλοι).....	09
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ	08
ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ.....	10
ΔΟΣ ΜΙΑ, ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ	11
Ε ΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑ (Μην το ξεχάσεις ποτέ).....	12
ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΑΛΗΤΗ (Ο σπουργίτης).....	30
ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗ 20 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ.....	46
ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΣΕ ΤΡΥΦΕΡΟ ΑΠΛΩΜΕΝΟ.....	14
ΕΝΑΝ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟ ΕΧΩ ΑΔΕΛΦΟ (Στον αδελφό μου).....	15

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Ο Θεός για σένα φίλε).....	31
Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (Πλανεύτρα γη δεν με γελάς).....	22
Θ ΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Μια φορά κι ένα καιρό). 29	
Ι ΚΕΤΗΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ (Πόσο θα 'θελα τη δύναμη).....	37
Κ ΑΙ ΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ (Τι με κοιτάς, που 'χω χαρά).....	42
ΚΑΠΟΙΑ ΡΟΔΙΝΗ ΑΥΓΟΥΛΑ (Θα φύγω).....	24
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΕΝΑ (Χωρίς Εσέ τα λουλούδια).....	48
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΕ ΜΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗ (Να 'ξερες τι σου λείπει)..	27
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΖΩ ΜΗ ΛΥΠΑΣΑΙ.....	25
Μ ΑΖΙ Μ' ΑΥΤΟΝ (Όπου κι αν κοιτάξεις).....	35
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Φθάσαμε στον Άρη).....	26
ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ (Είν' ο Χριστός κοντά).....	12
ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ (Όταν κύματα ...ξεσπούν)	35
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ (Θαλασσόλυκος λεβέντης).....	29
ΜΟΝΟΣ ΤΡΙΓΥΡΝΟΥΣΑ (Τόσα πολλά ω Ιησού).....	47
Ν Α 'ΞΕΡΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ (Κουρασμένε μου διαβάτη)..	27
ΜΟΝΟΣ ΤΡΙΓΥΡΝΟΥΣΑ (Τόσα πολλά, ω Ιησού).....	47
Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ (Η μπαλάντα της φύσης).....	31
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΟΥ (Βρήκα ένα θησαυρό).....	07
Ο ΚΟΥΡΕΛΗΣ (Σαν τυφλός γυρνούσα).....	28
Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ.....	45
Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (Στη γκρίζα παραγκούλα).....	18
Ο ΜΠΕΚΡΗΣ (Χαρτοπαίχτης δεινός).....	13

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΣΚΟΤΑΔΙ (Μαζί μ' Αυτόν).....	34
ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ (Μην το πιστεύεις).....	35
Π ΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ (Γιατί στεναχωριέσαι)...	36
ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΓΗ ΔΕΝ ΜΕ ΓΕΛΑΣ (Η πεταλούδα).....	22
ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΚΕΙΝΗ ΤΗ ΝΥΧΤΙΑ.....	32
ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΙΧΑ (ΙΚέτης).....	37
ΠΡΟΣΕΞΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ (Φίλε έρχετ' ο Χριστός).....	16
ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ (Το φως της ημέρας σβήνει)..	23
ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ; (Δεν ξέρω πως να σας το πω).....	08
Σ ΑΝ ΤΥΦΛΟΣ ΓΥΡΝΟΥΣΑ (Ο κουρελής).....	28
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΗΛΙΑΓΟ,ΦΤΩΧΟ,ΞΕΜΑΚΡΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ..	40
ΣΤ' ΑΜΠΕΛΙ ΣΟΥ (Αφέντη δος μου ένα τσαπί).....	03
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ (Στη μανούλα μου).....	38
ΣΤΗ ΓΚΡΙΖΑ ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΑ (Ο μπάρμπα Στάθης).....	18
ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ, ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ.....	39
ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ (Έναν πιτσιρίκο έχω αδελφό).....	15
ΣΥΓΧΩΡΗΜΕΝΟΣ (Σε κάποιο ανήλιαγο κοιμητήρι).....	40
Τ Α ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΣΦΑΛΙΣΟΥΝΕ.....	41
ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΥ 'ΧΩ ΧΑΡΑ (Και συ μπορείς)	42
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ (Γυρνούσα στη Γη χωρίς σκοπό).....	21
ΤΟ ΞΕΡΩ, ΤΟ ΞΕΡΩ, ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΞΕΡΩ (Αυτός μπορεί).....	44
ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ.....	33
ΤΟ ΦΥΣΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΣΒΗΝΕΙ.....	43
ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ (Προτού να κοιμηθώ)..	23

ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ (Ένα χέρι για σε τρυφερό απλωμένο).....	14
ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΑΓΑΠΩ.....	01
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΥ Θ' ΑΠΑΝΤΗΣΩ (Κύριέ μου θ' απαντήσω)..	25
ΤΟΥ ΚΥΡ ΘΩΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΙ (Το φυσερό σταμάτησε)..	43
ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ, Ω ΙΗΣΟΥ (Μόνος τριγυρνούσα).....	47
Φ ΙΛΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Πρόσεξε, πρόσεξε).....	16
ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΗ (Μέσα στο καμίνι της ζωής αυτής)..	26
Χ ΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ ΔΕΙΝΟΣ (Ο μπεκρής).....	13
ΧΩΡΙΣ ΕΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ (Κοντά σε Σένα).....	48
Ψ ΙΤ, ΑΚΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΟ (Ξέρω τι σου λείπει).....	04



01. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ

Τον αγαπώ, Τον αγαπώ,
τον Ιησού μου αγαπώ,
κι όσο θα ζω στον κόσμο αυτό,
να Τον κοιτάζω μες στα μάτια λαχταρώ.

1. **Πως να ξεχάσω τον καλό μου ποιμένα,**
που με πόνο στα βράχια και στις ρεματιές
έφαχνε 'μένα, που πλανιόμουν χαμένος
σου θανάτου τις άγριες πλαγιές;
2. **Πως να ξεχάσω τη γλυκιά κείνη μέρα,**
που σιμά μου γονάτισ' ο Ιησούς Χριστός;
Έφτιαξε λάσπη και για πρώτη φορά μου,
ο τυφλός, στη ζωή μου είδα φως.
3. **Πως να κοιτάξω τα στολίδια του κόσμου,**
όταν ξέρω πως κρύβουν ψέμα και φωτιά;
Έχω δικό μου τον Χριστό που γεμίζει
την ψυχή μου μ' ανείπωτη χαρά.



02. ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»
CD «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 78» - Χορωδία Ε.Ε.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- **Άδικα ζητά μες στο χιόνι,**
καρδιά που για σένα χτυπά,
όλοι τους κομμάτι από πάγο
σε βλέπουν λοξά και ψυχρά.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ κι αποδιώχνεις
φίλο τόσο ζεστό,
ο Χριστός λαχταράει να σε δει γελαστό.
- **Άδικα ζητάς την αλήθεια,**
το ψέμα είναι νόμος ζωής,
άδικα φωνάζεις "βοήθεια",
κοντά σου δεν θάρθει κανείς.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ και πληγώνεις
του Χριστού την καρδιά,
που για σένα φτωχέ μου, όλη μέρα χτυπά.
- **Άδικα παλεύεις ν' αλλάξεις**
τον κόσμο με λόγια νεκρά,
δεν μπορείς παλάτι να χτίσεις
με μπάζα και σαπιόξυλα.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ και αρνιέσαι
τ' ουρανού τη χαρά,
σαν παιδί ξεγελιέσαι, μα η ψυχή σου πονά.
- **Άδικα χτυπάς και χτυπιέσαι**
δεν θα βρεις ποτέ δικιωμό.
Άδικα ρωτάς και ρωτιέσαι
τη λύση θα βρεις στο Χριστό
ΠΩΣ ΑΝΤΕΧΕΙΣ για κοίτα
ο Χριστός στο χιονιά
χρόνια τώρα προσμένει τη δική σου αφεντιά,

03. ΑΦΕΝΤΗ ΔΟΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΤΣΑΠΙ

(Στ' αμπέλι Σου)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Αφέντη δος μου ένα τσαπί,**
δος μου κι ένα ξινάρι
και πάρε με στ' αμπέλι Σου,
κάνε μ' αυτή τη χάρη.

Δεν θέλω εγώ στο σπίτι Σου
τεμπέλης να γυρίζω
και το δικό Σου το ψωμί
σκληρά να χαραμίζω.
- 2. Όχι πως είμαι άξιος,**
πως είμαι δουλευτάρης.
Όχι δεν είμαι τίποτα,
καθόλου δεν αξίζω.

Μα, στη μεγάλη Σου καρδιά
προσπέφτω και ζητάω,
μέσα στην τόση εργατιά
κι εγώ να βοηθάω.
- 3. Αφέντη δώσε μου τσαπί,**
δώσε μου και ξινάρι.
Στη δούλεψή Σου πάρε με,
κάνε μ' αυτή τη χάρη.

Εργάτης μόνο να γενώ,
να τρέχω με καμάρι
και να δουλέψω ταπεινά
στη δόξα και στη χάρη.

04. ΑΚΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ

(Ξέρω τι σου λείπει)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Ψιτ, άκου φιλαράκο ένα μυστικό,**
πόσο σε λυπάμαι και σε συμπαθώ.
Έχω στην καρδιά μου μέσα τον Χριστό,
κάνουμε παρέα και Τον αγαπώ.
- 2. Πάψε να ιδρώνεις, είναι περιττό,**
ξέρω τι σου λείπει, σκύψε να στο πω:
«Δώσε τη ζωή σου τώρα στον Χριστό,
κάνε Τον δικό σου φίλο κι οδηγό».
- 3. Όσο κι αν παλεύεις, όσο κι αν πονάς,**
κούτσουρο θα μείνεις, θα 'σαι φουκαράς.
Μόνο αν τρεχάλα στον Χριστό θα πας,
θα 'σαι ευτυχισμένος, θα χαμογελάς.
- 4. Όπως φιλαράκο πρόσεξε καλά,**
δεν μπορείς να παίζεις και με δυο χαρτιά.
Αν για τον Χριστό θα ζήσεις σοβαρά,
όλα τα δικά σου ρίχτα στη φωτιά.

«Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού». (Εφεσίους Β/2:19-20)

05. ΑΚΟΥ.... ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Άκου, πόσο Τον μισούνε άκου,**
Τον περιγελούνε άκου, τα σφυριά χτυπούνε,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
**Θα δροσίσει την καρδιά σου
στη σκιά της συντροφιάς σου!**
Άκου, πόσο απλά μιλάει άκου,
να χαρείς ζητάει άκου, στέκει και χτυπάει,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
- 2. Κοίτα, μάτια βουρκωμένα κοίτα,**
χέρια πληγωμένα κοίτα, μόνος μες στο αίμα,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
**Θα δροσίσει την καρδιά σου
στη σκιά της συντροφιάς σου!**
Κοίτα, να σωθείς προσμένει κοίτα,
πόσο υπομένει κοίτα, η "ΖΩΗ" πεθαίνει,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
- 3. Πες Του, να σε συγχωρήσει πες Του,**
να σε καθαρίσει πες Του, ευχαριστώ με πίστη,
είναι ο Χριστός, που σ' αγαπά.
**Θα δροσίσει την καρδιά σου
στη σκιά της συντροφιάς σου!**
Άκου, πριν η πόρτα κλείσει κοίτα,
πριν ο ήλιος δύσει, πες Του, ευχαριστώ με πίστη,
πες στον Χριστό που σ' αγαπά.

06. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Αν δεν ήταν ο Χριστός,**
που θα πλανιόμουνα,
αν δεν ήταν ο Χριστός, που θα βρισκόμαστε;
Αν δεν ήταν ο Χριστός, δίχως στοργή,
σαν καλάμι στο βοριά, θα είχα τσακιστεί.
ΕΠΩΔΟΣ
Ότι κι αν έχω σ' Αυτόν το χρεωστώ
κι όσο αντέχω γι' Αυτόν θα μιλώ .
Στον Κύριό μου να μοιάσω λαχταρώ
και στα ουράνια να μην ντροπιαστώ.
- 2. Αν δεν έψαχν' ο Χριστός,**
με πόνο να με βρει,
στα σοκάκια της ζωής που 'χα παγιδευτεί.
Αν δεν έψαχνε ο Χριστός, χωρίς το φως,
στις χαράδρες της ζωής θα είχα τσακιστεί.
- 3. Αν δεν είχα το Χριστό,**
σαν με πληγώσανε
κι απ' τις πόρτες τους σκληρά όταν με διώξανε.
Αν δεν είχα το Χριστό να με δεχτεί,
σαν δενδράκι στο χιονιά θα είχα μαραθεί.

*«Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;
Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,
και θέλεις σωθή, συ και ο οίκος σου». (Πράξεις 15'/16:30-31)*

07. ΒΡΗΚΑ ΕΝΑ ΘΗΣΑΥΡΟ

(Ο θησαυρός μου)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Βρήκα ένα θησαυρό, γι' αυτό πάντα ψάλλω,
βρήκα ένα θησαυρό, γι' αυτό κρυφογελώ.

- 1. Περπάταγα σκυφτός,**
χωρίς να ξέρω πως
μ' αγάπαγε, με φώναζε
και μένα ο Χριστός.
- 2. Ποτέ μου ο φτωχός,**
δεν το 'χα φανταστεί,
πως θα 'χω τον Χριστό,
τέτοιο φίλο γελαστό.
- 3. Δεν ζω πια μοναχός,**
δεν είμαι πια σκυφτός,
Τον αγαπώ τον φίλο μου
και μ' αγαπάς κι Αυτός.
- 4. Κάτι σαν θα χρειαστεί,**
χωρίς να το σκεφτώ,
μαζί με τον Χριστό
και σε κάρβουνα πατώ.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Βρήκα ένα θησαυρό, γι' αυτό πάντα ψάλλω,
βρήκα ένα θησαυρό, γι' αυτό κρυφογελώ.
Βρήκα ένα θησαυρό, γι' αυτό πάντα ψάλλω,
βρήκα ένα θησαυρό, τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

08. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. Δεν ξέρω πως να σας το πω,

μ' όλη την καρδιά μου αγαπώ,
αγαπώ τον Ιησού Χριστό.

Αυτός θα μ' ανεβάσει ψηλά στον ουρανό,
Αυτός θα μου χαρίσει καινούριο σπιτικό.

Μα δεν ξέρω αληθινά, πως να σας το πω:

Μ' όλη την καρδιά μου αγαπώ,
αγαπώ τον Ιησού Χριστό.

2. Δεν ξέρω πως να σας το πω,

έχω πια πεθάνει και δεν ζω
και δεν ζω, παρά μόνο γι' Αυτόν.

Αυτός μου σιγολέει αδιάκοπα στ' αυτή,
γλυκά λόγια αγάπης, γλυκόλογα ζωής.

Μα δεν ξέρω αληθινά, πως να σας το πω

Έχω πια πεθάνει και δεν ζω
και δεν ζω, παρά μόνο γι' Αυτόν.

3. Δεν ξέρω πως να σας το πω,

νιώθω σαν στη γη να μην πατώ,
σαν αητός πετώ και τραγουδώ.

Η σκέψη μου γυρίζει στη χώρα τ' ουρανού,
τα μάτια μου έχω στρέψει στο θρόνο του Θεού.

Μα δεν ξέρω αληθινά, πως να σας το πω:

Νιώθω σαν στη γη να μην πατώ,
σαν αητός πετώ και τραγουδώ.

09. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ

(Δύο φίλοι)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Δεν μπορώ να το κρύψω,**
θα το πω , θα το δείξω,
τον Χριστό έχω φίλο, **ναι, ΦΙΛΟ ΑΛΗΘΙΝΟ!**
2. **Στο στρατί που τραβάω,**
απ' το χέρι βαστάω
και στα κύματα κοιτάω, **τον ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!**
3. **Η καρδιά μου χτυπάει,**
σαν στ' αυτί μου μιλάει,
δεν χորταίνω ν' ακούω, **τον ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!**
4. **Ο φτωχός καμαρώνω,**
σαν παγώνι φουσκώνω,
όταν στέκει σιμά μου, **ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ!**
5. **Τρυφερά μου γελάει,**
απαλά μου μιλάει
και βαθιά μ' αγαπάει, **ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ!**
6. **Λαχταράω την ώρα,**
να με πάρει κοντά Του,
στη ζεστή αγκαλιά Του, **για ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΡΙΧΤΩ!**
7. **Δεν ζητώ απ' ανθρώπους,**
συντροφιά και συντρόφους,
αφού έχω εγώ φίλο, **τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!**

10. ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ

Μουσική: Α.ΕΒΕΡΧΑΡΔ - Στίχοι: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Δίχως τιμονιέρη**
στη ζωή για που τραβάς;
Δίχως οδηγό μες τη νυχτιά που πας;
Λαίμαργα τα κύματα αφρίσανε,
κοίτα, τα πανιά σου σκίσανε.

ΕΠΩΔΟΣ
Μόνον ο Χριστός, μόνον ο σταυρός
φέρνουν σιγουριά μες την καρδιά,
είναι θαυμαστός και φίλος δυνατός,
αυτό που σου χρειάζεται είν' ο Χριστός.
2. **Ποιος θα σου ανοίξει**
μονοπάτι να διαβείς;
Ποιος θα σου φωτίσει για να μην πνιγείς;
Ποιος θα σ' αγκαλιάσει για να μη χαθείς,
μες την καταιγίδα της ζωής;
3. **Άκου τις σειρήνες,**
που για σένα τραγουδούν,
κοίταξε τα βράχια που σε απειλούν.
Μη θαρρείς πως θάβρεις φίλους να πονούν,
μη γελιέσαι, δεν σε αγαπούν.
4. **Ποιος όταν το μπάρκο σου**
βουλιάζει στ' ανοιχτά;
Ποιος για σένα θα πέσει στα βαθιά νερά;
Ποιος θα σου προσφέρει μια ζεστή γωνιά,
όταν σου γκρεμίσουν τη χαρά;

11. ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου, δος μου μια,
μια ζεστή καρδιά,
που για Σε να χτυπά
με ρυθμό ταμ - ταμ.
Να γελώ, να πηδώ,
να χοροπηδώ
απ' τη γη πιο ψηλά
μες στον ουρανό.

1. **Δεν είναι ντροπή,**
που Σε αγαπώ,
που για Σε παντού,
τρέχω και μιλώ.
Κάνε με Χριστέ,
δούλο Σου πιστό,
να 'σαι Συ ο αφέντης μου,
όπου κι αν βρεθώ, ω...
2. **Σαν παιδί μικρό,**
τρέχω και πηδώ,
αφού έχω Εσέ
φίλο κι αδελφό.
Και στον κόσμο αυτό,
άλλο δεν ζητώ
τον Χριστό τον φίλο μου,
να ακολουθώ, ω.....

12. ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑ

(Μην το ξεχάσεις ποτέ)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. Είν' ο Χριστός κοντά,

στη λύπη, στη χαρά,
ΜΗΝ το ξεχάσεις ποτέ.
Σύντροφος δυνατός,
φίλος αληθινός,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

*Συ θα ζημιώσεις, αν δεν Του δώσεις
το χέρι να σ' οδηγή.*

Είναι ο Χριστός, φίλος καρδιακός,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

2. Όταν μες στον χιονιά,

ψάχνεις για ζεστασιά,
ΜΗΝ το ξεχάσεις ποτέ.
Κάποιος στο πλάι σου,
στέκει για χάρη Σου,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

*Συ θα ζημιώσεις, αν δεν Του δώσεις
το χέρι να σ' οδηγή.*

Μέσα στο χιονιά θάχεις ζεστασιά,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

3. Έκλαψε ο Χριστός,

προδόθηκε κι Αυτός,
ΜΗΝ το ξεχάσεις ποτέ.

Ξέρει να αγαπά, ξέρει και να πονά,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

*Συ θα ζημιώσεις, αν δεν Του δώσεις
το χέρι να σ' οδηγεί.*

Ξέρει ν' αγαπά, ξέρει να πονά,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

4. Θαρθεί ξανά στη Γη,

καθένας θα Τον δει,
ΜΗΝ το ξεχάσεις ποτέ.
Αν δεν συμμορφωθείς,
σίγουρα θα ντραπείς.
Τόσο που σ' αγαπά
να Τον αρνηθείς,
δεν θάχεις τι να πεις,
να δικαιολογηθείς
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.

*Συ θα ζημιώσεις, αν δεν Του δώσεις
το χέρι να σ' οδηγεί.*

Ναι, θα ξαναρθεί ο Χριστός στη Γη,
ΜΗΝ το ξεχνάς ποτέ.



13. ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ ΔΕΙΝΟΣ

(Ο μπεκρής)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

- 1. Χαρτοπαίχτης δεινός** και μπεκρής μοναδικός,
σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά.
Είχα πέντε παιδιά και γυναίκα φθισικιά,
μα εγώ στη ζωή, αγαπούσα το κρασί.

Αχ βρε Κωστή, να με στείλεις εσύ
στα κυπαρίσσια κάπιοιο πρωί,
μου 'λεγε τότε η καημένη πνιχτά και έβηχε ξερά.
- 2. Είχα πιάσει δουλειά**, σ' ένα φούρναρη κοντά,
μα βρωμούσα κρασί και με διώξαν κι από κει.
Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός
στους διαβάτες να βρω, κάνα φράγκο για να πιω.

Πέστε μου ποιος την μπουκάλα μπορεί
να ξεκολλήσει απ' την ψυχή;
Τρίκλιζα κι έπεφτα στα σκοτεινά,
πατέρας με παιδιά.
- 3. Κάποιο βράδυ αργά**, που 'χε βρέξει δυνατά
σ' ένα τοίχο γερτός, σιγοέκλαιγα πικρά.
Ένα χέρι ζεστό μ' έπιασε απ' τον γιακά
και στ' αυτί μια φωνή, μού ψιθύρισε γλυκά:

Φίλε Κωστή, ο Χριστός σ' αγαπά,
έτσι όπως είσαι σε λαχταρά.
Μόνον Αυτός να γιομίσει μπορεί
την κούφια σου ζωή. (2)

4. **Με ρωτούν να τους πω**, μα κι ο ίδιος απορώ,
τόσα χρόνια μπεκρής το κρασί να σιχαθώ!
Πήγα πίσω να βρω το παλιό μου αφεντικό,
να δουλέψω γιατί ...δεν βρωμούσα κρασί.

Είσαι χριστέ μου μεγάλος γιατρός,
έχεις αγάπη τόσο πλατιά,
τέτοια καρδιά, τρυφερή και ζεστή,
για μένα τον μπεκρή;

5. **Κάθε βράδυ μαζί**, τρώμε λίγο τραχανά
και μετά από την Γραφή τους διαβάζω φωναχτά.
Τους κοιτώ στα κλεφτά και βουρκώνω σιωπηλά,
σαν θυμάμαι ο φτωχός,
τον μπεκρή τον φουκαρά.

"Αχ βρε Κωστή, η φτωχιά μου η καρδιά
πάει να σπάσει από χαρά"
σκύβει η κυρά και μου λέει στ' αυτί
και κλαίει σαν παιδί. (2)



14. **ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΣΕ ΤΡΥΦΕΡΟ**

(Το χέρι Του)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

ΕΠΩΔΟΣ

Ένα χέρι για σε τρυφερό απλωμένο,
ένα χέρι για σε ανοιχτό καρτερεί.
Αν με πίστη και συ που πονάς
τ' αγκαλιάσεις δυνατά,
θα χαρείς μια ζωή καθαρή και ατέλειωτη.

1. **Με το χέρι αυτό ο Χριστός**, επήρε λάσπη
και την κούφια ματιά του τυφλού χάρισε το φως.
Με το χέρι αυτό ο Χριστός
απλωμένο λαχταρά
να σε φέρει και σε τον φτωχό στο δικό Του φως.
2. **Με το χέρι αυτό ο Χριστός**, στο ξύλο επάνω,
καρφωμένος με πόνους φριχτούς πλήρωσε για σε.
Με το χέρι αυτό ο Χριστός,
στο πλευρό μου λαχταρά,
να σηκώσει για σε της ζωής τον βαρύ σταυρό.
3. **Με το χέρι αυτό του Χριστού**, πληγές έκλεισαν
και χιλιάδες φτωχοί στο βουνό χόρτασαν ψωμί.
Με το χέρι αυτό του Χριστού,
κοίταξέ με πως γελώ,
ΝΙΚΗΤΗΣ στα ουράνια ψηλά, θα στεφανωθώ.

... /// ...

15. ΕΝΑΝ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟ ΕΧΩ ΑΔΕΛΦΟ

(Στον αδελφό μου)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Έναν πιτσιρίκο έχω αδελφό,**
κάτω τόνε βάζω μέσα στο λεφτό,
λίγο του τις βρέχω, μα τον αγαπώ
και τον συμβουλεύω, όσο το μπορώ.
2. **Πρέπει το φαί σου όλο να το τρως,**
μη κοιτάς εμένα, έγινα χοντρός!
Αν στραβομουριάζεις, αν στραβοκοιτάς,
άμα μεγαλώσεις, ίσως να πεινάς.
3. **Μη στενοχωριέσαι αν στα πεταχτά,**
λίγο ξυλαράκι τρως απ' την μαμά.
Είναι για να βάλεις μπόλικο μυαλό,
αύριο θα λες, πως σου 'κανε καλό.
4. **Ξέρεις κοκορίκο, τούτη τη ζωή,**
είναι μια φουρτούνα όλο ταραχή.
Αν δεν μάθεις τώρα, πως να κολυμπάς,
γρήγορα στον πάτο, δύστυχε, θα πας.
5. **Και το τελευταίο, το σημαντικό:**
Αν ριχτείς μονάχος μέσα στο νερό,
αν θαρρείς πως μπράτσα έχεις δυνατά,
φίλε μου σε κλαίω, πρόσεξε καλά,
μόνο αν βαδίζεις πλάι στον Χριστό,
θα χωρίζει μπρος σου το βαθύ νερό.
Μόνο ο Χριστός στ' αλήθεια σ' αγαπά,
πιάσ' Τον απ' το χέρι, σφίξιτονε γερά.

16. ΦΙΛΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

(Πρόσεξε, πρόσεξε)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 01 «ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 01»

1. **Φίλε έρχετ' ο Χριστός,**
πρόσεξε, πρόσεξε,
τελειώνει ο καιρός,
πρόσεξε, πρόσεξε.

Ο Χριστός θα κατεβεί,
να μας πάρει απ' την γη,
στ' ουρανού την απλωσιά,
βιάσου πριν είναι αργά.
2. **Ζούμε μέσα στη φθορά,**
πρόσεξε, πρόσεξε,
σ' αγαπά, γι' αυτό αργεί,
πρόσεξε, πρόσεξε.

Μη σκεφτείς πως δεν θαρθεί,
πρόσεξε, πρόσεξε,
σ' αγαπά, γι' αυτό αργεί,
πρόσεξε, πρόσεξε.
3. **Το 'πε κι είν' αληθινό,**
πρόσεξε, πρόσεξε,
θα Τον δεις και θα Τον δω,
πρόσεξε, πρόσεξε.

Φίλε μη αδιαφορείς,
πρόσεξε, πρόσεξε,
είναι κρίμα να χαθείς,
πρόσεξε, πρόσεξε.

17. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

ΕΠΩΔΟΣ

Για με, για με είν' ο Χριστός
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Για με, για με είν' ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά αι φως.

1. **Η ζωή μου, η πνοή μου**
είναι ο Χριστός,
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Η γαλήνη της ψυχής μου
είναι ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά και φως.
2. **Καύχημά μου και χαρά μου**
είναι ο Χριστός,
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Η κρυφή παρηγοριά μου
είναι ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά και φως.
3. **Δάσκαλός μου, οδηγός μου**
είναι ο Χριστός,
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Ο αφέντης ο δικός μου
είναι ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά και φως.
4. **Συντροφιά στη μοναξιά μου**
είναι ο Χριστός,
δεν βαδίζω πια σκυφτός.
Και βαθιά μες στην καρδιά μου
είναι ο Χριστός,
βρήκα ζεστασιά και φως.

18. Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Στη γκριζα παραγκούλα, κοντά στο καπηλειό,**
ο μπάρμπα Στάθης ζούσε με το σταχτί παλτό.
Τον λέγανε κορόιδο, τον φώναζαν κουτό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
κι ας του 'δεναν κορδέλες, σκουπίδια στο παλτό,
τους κοιτούσε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
2. **Πρωί κινούσε μόνος στο μεροκάματο,**
και βάσταγε μια τσάντα με λίγο φαγητό,
μα του 'στηναν καρτέρι, του τ' άρπαζαν κι αυτό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
κι ας του 'κλειναν τον δρόμο και δίχως κολατσιό,
τους κοιτούσε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
3. **Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, χειμώνας παγωνιά,**
που τα παιδιά κρυφτήκαν, κοντά στη ρεματιά,
του μπέρδεψαν το πόδι, τον σπρώξαν στον γκρεμό,
γιατί έλεγε "Πατέρα έχει τον Θεό".
Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά,
στο αίμα βουτηγμένο, τον βρήκαν τον φτωχό,
μα τους κοίταζε, λες και ήθελε να πει **"ευχαριστώ"**.
4. **Τον είδαν άλλη μία φορά στον ουρανό,**
σαν φώναξε ο Πατέρας εκείνον τονκουτό,
τον χάιδεψε μ' αγάπη, τον φίλησε γλυκά
και μπροστά τους τον επήρε στη δική Του τη χαρά.
Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά,
μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό,
τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα **"ευχαριστώ"**.

19. ΓΙΑ ΜΕ ΣΕ ΣΤΑΒΛΟ ΑΘΛΙΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- 1. Για με σε στάβλο άθλιο,**
γεννήθει ο Χριστός.
Για μένα δέχτηκε μικρός, να γίνει μαραγκός.
Για μένα δοκιμάσται στην έρημο σκληρά.
Για με τη φτώχεια εγεύθει στις γης την παγωνιά.
Για με, Αυτός του Θεού ο Γιος.
- 2. Για με τα μάτια χάριζε**
στους δύστυχους τυφλούς.
Για μένα γιάτρευ' εντελώς
τους δέκα τους λεπρούς.
Για μένα από τον τάφο ανάστησε νεκρό.
Για μένα προσευχόταν τις νύχτες στο βουνό,
μα 'γω φτωχός, ζούσα δίχως το φως.
- 3. Για με το αίμα πότισε**
τη γη σταλιά, σταλιά.
Για μένα Του τρυπήσανε τα χέρια με καρφιά.
Για μένα προδομένος με φίλημα πικρό.
Για μένα πονεμένος, εφώναζε "διψώ".
Ιησού Χριστέ, πόσο Σ' ευχαριστώ.
- 4. Για με η πέτρα κύλησε**
στον τάφο τον υγρό.
Για μένα αναστήθηκε, να ζει και θα Τον δω.
Για μένα κουβεντιάζει με τους αγγέλους Του
και σπíti μου 'τοιμάζει στη χώρα τ' ουρανού.
Θαρθώ, θαρθώ, ω Χριστέ μου θαρθώ.

20. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΓΙΟΣ

(Από αγάπη)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- 1. Για μένα του Θεού ο Γιος,**
εδέχθη κι έγινε φτωχός,
γεννήθει μες στην παγωνιά
στου στάβλου τη γωνιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ο Χριστός, ο Χριστός,
εμένα τον αμαρτωλό
αγάπησ' ο Χριστός.

- 2. Για μένα πέθαν' ο Χριστός,**
δικός μου ήταν ο σταυρός,
Εκείνος πόνεσε σκληρά,
για να 'χω εγώ χαρά.
- 3. Για μένα έψαξε ο Χριστός**
το πρόβατο το απολωλός,
για να με ντύσει στα λευκά
να ζω μ' Αυτόν κοντά.

*«Θέλω εulογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις Αυτού θέλει είσθαι
διαπαντός εν τω στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή
μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι χαρή. Μεγαλόνετε τον
Κύριον μετ' εμού, και ας υψώσωμεν ομού το όνομα Αυτού.....»*

(Ψαλμός ΛΔ/34:1-3).

21. ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ

(Το μυστικό μου)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Γυρνούσα στη ζωή χωρίς σκοπό,**
μα ξάφνου έμαθα το μυστικό,
που μ' έκαν' εντελώς αλλιώτικο
κι όλοι μείναν με το στόμα ανοιχτό.
2. **Οι φίλοι που 'χα πριν με ξέγραψαν,**
μονάχος τριγυρνώ στον κόσμο αυτό,
μα έχω στην καρδιά τρανή χαρά
κι όλη μέρα του Χριστού τη συντροφιά.
3. **Τους βλέπω ν' απορούν σαν τους μιλώ,**
καμιά φορά γελούν, και τι μ' αυτό;
Εγώ αληθινά τους αγαπώ
και ποθώ να βρουν τον Ιησού Χριστό.
4. **Περίεργοι ρωτούν να δουν πως ζω,**
γιατί δεν ξέρουνε το μυστικό,
πως όποιος έχει φίλο τον Χριστό,
από τώρα ζει μ' Αυτόν στον ουρανό.



22. ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΓΗ ΔΕΝ ΜΕ ΓΕΛΑΣ

(Η πεταλούδα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Πλανεύτρα γη δεν με γελάς,**
όσο κι αν μου γνέφεις,
όσο κι αν με κοιτάς.
Το θυμάμαι ακόμα,
που σκουλήκι βρωμερό,
εσερνόμουν στο χώμα
κι έπινα βουρκόνερο.

ΕΠΩΔΟΣ

Μα εγώ σου τόχω μηνύσει,
πως το μάννα τ' ουρανού,
όποιος γεύτηκε το βλέμμα
δεν θα στρέψει πια αλλού.

2. **Για δες ζηλόφθονη κυρά,**
ο δικός μου αφέντης
μου 'χει δώσει φτερά.
Στην δροσιά της αγκαλιάς Του
την γιομάτη με στοργή,
έχω όλη ξανανιώσει
και πετώ ανάλαφρη!
3. **Μου τάξεις πάλι να 'ρθω**
στο πικρό σου χώμα
να ξαναकुλιστώ.
Μα εγώ στόχω μηνύσει
πως το μάννα τ' ουρανού
όποιος γεύθηκε, το βλέμμα
δεν θα στρέψει αλλού.

23. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ

(Προτού να κοιμηθώ)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Το φως της ημέρας σβήνει σιωπηλά,**
μα πριν να γείρω στο προσκέφαλο,
προτού να με φιλήσεις πατρικά,
....μια χάρη σου ζητώ.
2. **Αν κάποιος σήμερα απ' το στόμα αυτό,**
με λόγια άστοχα πληγώθηκε,
εσύ το βλέπεις πως μετανιώ,
....συγγνώμη σου ζητώ.
3. **Αν κάποιον μείωσα ν' ανέβω εγώ,**
στ' αλήθεια τώρα, πόσο ντρέπομαι,
αν ζήλεψα με μάτι πονηρό,
....συγγνώμη σου ζητώ.
4. **Αν κάποιο δάκρυ στάλαξε πικρό,**
αν κάποιος αναστέναξε για με,
το ξέρεις πως αληθινά πονώ,
....συγγνώμη σου ζητώ.
5. **Αν κάποιος σκέφτηκε κακό για με,**
αν μου 'κλεισε την πόρτα, ω Θεέ,
μαζί με Σε κι εγώ τον συγχωρώ,
....Πατέρα ευχαριστώ.

... / / / ...

24. ΚΑΠΟΙΑ ΡΟΔΙΝΗ ΑΥΓΟΥΛΑΙ

(Θα φύγω)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Κάποια ρόδινη αυγούλα,** ένα ολόχρυσο πρωί,
θα φύγω απ' τη γη, θα πετάξω μακριά
στα ουράνια, στη χαρά, τόχω μέσα στην καρδιά.
*Μη γελάς μ' αυτά τα ρούχα τα τριμμένα που φορώ,
εκεί πάνω έχω στείλει τον δικό μου θησαυρό!*
2. **Περιμένω κάθε μέρα,** κάθε ώρα και λεπτό,
τον φίλο μου να δω, θα μπαρκάρω για ψηλά,
στα ουράνια, στη χαρά, τόχω μέσα στην καρδιά.
*Μην ακούς τα κόκαλά μου, που συχνά τριζοβολούν,
εκεί δεν θα έχεις πίκρες, ούτε πόνους να πονούν.*
3. **Θα πετάξω, δεν αντέχω,** τόσο ψέμα να κοιτώ,
στο ψέμα να πατώ, αεράκι καθαρό
ν' αναπνεύσω λαχταρώ, ν' αναπνεύσω λαχταρώ!
*Μη κοιτάς τα δάκρυά μου, που στα μάγουλα γλιστρούν,
εκεί πάνω στα ουράνια, όλοι κι όλα θα γελούν.*
4. **Εκεί πάνω δεν θα βρέχει,** δεν θα σβήνει πια το φως,
θα λείπει ο χωρισμός, τα μαντήλια θάν' στεγνά,
τα χαμόγελα γλυκά, τόχω μέσα στην καρδιά.
*Μην κοιτάς τα δάκρυα μου, μη γελάς τα ρούχα αυτά,
σκούψε κι άκου την καρδιά μου, πόσο αχόρταγα χτυπά.*
5. **Κάποια ρόδινη αυγούλα,**
ένα ολόχρυσο πρωί, θα φύγω απ' την γη.
(Τα δυο χέρια που για με τρυπηθήκανε σκληρά
θα με σφίξουν με χαρά.) 2

25. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΖΩ

(Τον Χριστό μου θ' απαντήσω)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Κύριέ μου σαν δακρύζω,**
μη λυπάσαι, μην πονάς,
θέλω νάρθω στα ουράνια,
στην πατρίδα της χαράς.

ΕΠΩΔΟΣ

Τον Χριστό μου θ' απαντήσω
και μαζί μ' Αυτόν να ζήσω,
για να μην ξαναντικρύσω
της ζωής την καταχνιά.

2. **Κάθε μέρα συλλογιέμαι,**
πως θα είναι κει ψηλά,
πως οι ώρες θα διαβαίνουν
στη ζεστή σου συντροφιά.
3. **Αχ και νάταν να ερχόσουν,**
κάποιο σούρουπο στη γη,
και να μ' έπαιρνες κοντά Σου,
μούχει λείψει η στοργή.
4. **Κύριέ μου μην αργήσεις,**
θα λυγίσω στο βοριά,
δεν υπάρχει για με τόπος
στων ανθρώπων την καρδιά

26. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

(Φθάσαμε στον Άρη)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Μέσα στο καμίνι της ζωής αυτής,**
μόνο μάτια άγρια μπορείς να βρεις,
χείλη κλειδωμένα, ψέματα πολλά
και χαρές χωρίς χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Τέτοιες μέρες θάταν,
όταν ξέσπασε ο κατακλυσμός!
Αν απ' τη ζωή σου διώξεις τον Θεό,
θα θερίσεις με χαμό.

2. **Λίμνες και ποτάμια έχουν νεκρωθεί,**
ψάρια σκοτωμένα από ντι-ντι-τι,
έμεινε η ειρήνη μοναχά για να λυθεί,
τι γλυκιά που 'ναι η ζωή.
3. **Φθάσαμε στον Άρη, όλα μας γελούν,**
μα τα δύο τρίτα εδώ στη Γη πεινούν,
μη στεναχωριέσαι, δεν θ' αδικηθούν,
ζουν μονάχα, όσοι μπορούν.
4. **Ζήτω η επιστήμη, ζήτω οι σοφοί,**
νίκησαν τον θάνατο και τη ζωή,
σύντομα θα βρουν και πλαστική ψυχή
και μυαλό από γυαλί.

27. ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΕ ΜΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗ

(Να 'ξερες τι σου λείπει)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. Κουρασμένη μου διαβάτη,

με το στόμα πικραμένο απ' τη γεύση της ψευτιάς.
Σε προδώσαν, σε ξεχάσαν, τώρα ζεις στην μοναξιά,
μα γιατί δεν ξεκλειδώνεις στον Χριστό που σου χτυπά;

ΕΠΩΔΟΣ

Να 'ξερες τι σου λείπει, θα 'χες πιαστεί στον Χριστό,
να 'ξερες τι σου λείπει, συ θα 'χες τρέξει σ' Αυτόν,
τι μόνο ο Χριστός στ' αλήθεια αγαπά,
μόνο ο Χριστός στ' αλήθεια αγαπά.

2. Αν δυο δάχτυλα γυρεύεις

στης ζωής την παγωνιά,
τα ανάκατα μαλλιά σου να χαϊδεύουν απαλά.
Αν ζητάς να βρεις αγάπη καθαρή και παστρική,
με λαχτάρα σε προσμένει ο Χριστός του Γολγοθά.

3. Αν πληγώθηκες να ψάχνεις,

κάποιον φίλο καρδιακό,
μοναχά ένα σου μένει, ν' αγκαλιάσεις τον Χριστό.
Και τα δώρα που μ' αγάπη, θα σου στέλνει από ψηλά,
όσο κι αν τα μάτια τρίβεις, θα 'ναι όλα αληθινά.

28. ΣΑΝ ΤΥΦΛΟΣ ΓΥΡΝΟΥΣΑ

(Ο κουρελής)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. Σαν τυφλός γυρνούσα μες στις ερημιές,

τοίχους ψηλαφούσα, γύρω μου σκιές.
Άκουγα για αστέρια, άκουγα πουλιά,
μύριζα λουλούδια, μα μες στα σκοτεινά.

Δυο σβόλους λάσπη πήρ' ο Χριστός
κι έλαμψε μπρος μου ο ουρανός.
Μη με ρωτάτε, δεν ξέρω πως,
μα απ' το σκοτάδι, ήρθα στο φως.

2. Μεσ στα λασπονέρια άσωτος κι εγώ,

έκλεβα χαρούπια, βρώμικο νερό.
Άθλια ντυμένος, πως να εμφανιστώ
πίσω στον Πατέρα, συγγνώμη να Του πω;

Μ' άρπαξε Κείνος όλος χαρά
μες στη ζεστή Του την αγκαλιά.
Ω Κύριέ μου Σ' ευχαριστώ,
ήμουν χαμένος, μα τώρα ζω.

3. Σαν φτωχός ζητιάνος έξω στον βοριά,

χτύπαγα τις πόρτες, έκλαιγα βουβά.
Που να ακουμπήσω, ποιος να με δεχτεί,
ποια καρδιά ν' ανοίξει για με τον κουρελή;

Μα ο Χριστός μου τον ουρανό,
άνοιξε να μπω για να σωθώ.
Δεν τον αλλάζω τον Ιησού
μ' όλα τα πλούτη του κόσμου αυτού.

29. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ

(Θαλασσόλυκος λεβέντης)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

1. **Μια φορά κι ένα καιρό,**
όπως λέει το παραμύθι,
έχτισα σκαρί γερό, καλοτάξιδο καΐκι.
Πήρα κούκο ναυτικό, μπαλαμάνα με σιρίτια,
κομπολόι κοχυλένιο και τσιμπουόκι φιλντισένιο.
*Και βαφτίστηκα αητός
κι ήμουν πλοίαρχος σωστός,
βιτσαδώρας, χειριστής, λιπαντής, μηχανικός.*
2. **«Μέριασε για να διαβώ,**
θάλασσα λεβεντοπνίχτρα,
το τιμόνι μου κρατώ κι αγρυπνάω μέρα νύχτα!
Βγέστε ψάρια του γιαλού θαλασσόλυκο να δείτε
και γοργόνες του βυθού για να με παραδεχτείτε!»
*Τι τα θέλεις τα πολλά,
χάρτες, όργανα, πυξίδα;
Άχρηστα σιδερικά σ' έναν ναύτη τόσο ατσίδα.*
3. **Τι 'ναι ο ωκεανός** και το στίγμα και τ' αστέρια,
σαν στη γέφυρα σταθώ με τα κιάλια μου στα χέρια;
Πούναι κείνοι που κουνούν το κεφάλι με τρόπο;
Πούναι κείνοι που γελούν ότι θα 'χανα το δρόμο;
*Σαν συνήρθα στο νερό,
τρέμοντας και ματωμένος,
κράταγα έναν σταυρό, ναυαγό και ματωμένος!*

30. ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΑΛΗΤΗ

(Ο σπουργίτης)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- **Είχα ένα φίλο αλήτη,** μοναχός στον κόσμο ζούσε
κι απ' το σπίτι μου περνούσε
κάπου, κάπου για βεγγέρα, να μου πει μια καλησπέρα.

Την τραγιάσκα του φορούσε,
όλους τους στραβοκοιτούσε
και κοστούμι πάντα ίδιο
και στην μπόρα και στον ήλιο,
βασιλιάς, χωρίς βασιλείο.
- **Όταν μ' έβλεπε τα βράδια,** με πρησμένα τα ποδάρια
απ' τους δρόμους της ημέρας
κούναγε το κεφαλάκι και μου τσίριζε λιγάκι.

«Τα λεφτά σου, φουκαρά μου,
σαν πεθάνεις, τι θα κάμεις,
δεν το σκέφτηκες ποτέ σου;
Ξέχασες πως θα τ' αφήσεις,
σαν τον κόσμο χαιρετήσεις;»
- **Στην αυλή μου είδα χιόνι** και η μπόρα μαστιγώνει!
"Τώρα -είπα- θα παγώνει
ο φτωχός μου ο αλήτης, αν δεν είναι μακαρίτης

Όταν ξαφνικά μου φωνάζει,
μια φωνούλα όλο νάζι,
πίσω απ' το βρεγμένο τζάμι
και στο ξύλινο περβάζι
να, ο φίλος μου διασκεδάζει.
- **Ήταν πιο παχύς κι ωραίος,**
πιο ζεστό από με ντυμένος και τραγουδούσε με κέφι:
"Δόξα στον Θεό που μ' έχει και με ντύνει και με τρέφει!"

31. Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ

(Η μπαλάντα της φύσης)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- 1. Ο Θεός για σένα φίλε,**
σκόρπισε μ' απλοχεριά,
τόσα θαύματα στη γη μας,
που μιλούν γι' Αυτόν απλά.
Ρώτα μια ηλιαχτίδα,
ποιος την ντύνει με χρυσό,
θα σου γνέψει στα ουράνια
στο Θεό τον ζωντανό.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι κρίμα να ρωτιέσαι, είναι λάθος ν' απορείς,
ο Θεός σε αγαπάει, δεν μπορείς να τ' αρνηθείς.

- 2. Ρώτα ένα κλωναράκι,**
αν υπάρχει ο Θεός,
με καμάρι θ' απαντήσει,
«είναι δίπλα σου σκυφτός!»
Ρώτα ένα φυλλαράκι,
αν πιστεύει στο Θεό,
θα γελάσει, γιατί ξέρει
τον σοφό δημιουργό.
- 3. Έχεις τόσες αποδείξεις,**
ο Θεός σε αγαπά,
αφού έφτασε να στείλει
τον Χριστό στο Γολγοθά.
Το μωράκι που γελάει,
το μυστήριο της ζωής,
είναι χνάρια για να ψάξεις
στη ζωή σου να Τον βρεις.

32. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 02 «ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 02»

- 1. Πόσο θα 'θελα να ήμουν,**
κείνη τη νυχτιά,
άστρο μέσα στ' αστεράκια,
να κοιτώ γλυκά.

ΕΠΩΔΟΣ

Του Θεού ο Γιος έγινε φτωχός,
για να ζήσει ευτυχισμένος
κάθε αμαρτωλός.

- 2. Πόσο θα 'θελα να ήμουν,**
άγρυπνος βοσκός,
για να σκύψω μες στη φάτνη,
που ήταν ο Χριστός.
- 3. Πόσο θα 'θελα να ήμουν,**
άγγελος μικρός,
να φωνάξω μες στη νύχτα
«ήρθε ο Χριστός!»
- 4. Πόσο θα 'θελα να ήμουν,**
λίγο πιο ψηλός,
μπας και πείτε σεις που ακούτε,
πως είμαι μικρός.

*«Εγώ Ούτω λέγει Κύριος, ο άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού·
Ερωτάτέ με διά τα μέλλοντα περί των υιών μου και περί του έργου
των χειρών μου προστάξατέ με.....» (Ησάϊας ΜΕΙ45:11)*

33. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- 1. Το σκέφτηκες ποτέ σου,**
Αυτός που οι ουρανοί ζηλεύουν
φόρεσε τον πόνο, τα ρούχα της φθοράς;
Δικές Του αμαρτίες δεν είχε κι όμως πήρε ξένες
κι έγινε κατάρα για σε στον Γολγοθά.
ΕΠΩΔΟΣ
Πως θα ξεφύγεις, αν αμελήσεις τέτοια αγάπη;
Με τον Ιησού Χριστό, αν δεν σοβαρευτείς;
- 2. Φαντάστηκες ποτέ σου,**
της χάρης Του να κλείσει η πόρτα,
κι έξω συ να μείνεις, στο κλάμα, στη φωτιά;
Να λες πως Τον γνωρίζεις,
πως δούλευες γι' Αυτόν με ζήλο
κι όμως να 'στε ξένοι, να μη σου απαντά.
- 3. Δεν άκουσες ποτέ σου,**
για Κάποιον που στη Γη κατέβει,
νόημα να δώσει στην άδεια σου ζωή;
Θυσίασε για σένα τα πάντα που 'χε μες στη ζωή
κι έσκυψε στο βούρκο μ' αγάπη να σε βρει.
- 4. Το σκέφτηκες ποτέ σου,**
πως θα 'ρθει μια στιγμή να φύγεις
κι όλα σου τα πλούτη θα μείνουν στη στεριά;
Πικρά θα μετανιώσεις, θα σκύψεις το κεφάλι κάτω,
σαν Τον ανταμώσεις με χέρια αδειανά.

... /// ...

34. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ

(Μαζί μ' Αυτόν)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- 1. Όπου κι αν κοιτάξεις,**
σκοτάδι θάβρεις και πληγές
άγνοια και φόβοι φωλιάζουν μες στις ψυχές.
Πως να ξεπορτίσεις δίχως οδηγό,
μες στην καταιγίδα δίχως τον Χριστό;
- ΕΠΩΔΟΣ**
Μαζί μ' Αυτόν και στη φωτιά,
μαζί μ' Αυτόν και στη γωνιά διωγμένος.
Δεν θα φοβηθώ,
αρκεί να ζω μαζί με τον Χριστό.
- 2. Κοίταξε πως τρέχουν,**
με άγχος κάπου να πιαστούν,
κοίταξε πως ψάχνουν,
μια χούφτα δροσιά να βρουν.
Πως να ξεδιψάσεις, δίχως το "νερό",
που να βρεις κουράγιο, δίχως τον Χριστό;
- 3. Κοίταξε το δράμα,**
που ζουν οι άνθρωποι στη γη,
κοίταξε το κλάμα, τον πόνο και τη ντροπή.
Να γιατί ελπίζω, μόνο στον Χριστό,
να γιατί δακρύζω, μόλις Τον σκεφτώ.

*«Σηκώθητι, φωτίζον· διότι το φως σου ήλθε, και η δόξα του Κυρίου
ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού, σκότος θέλει σκεπάσει την γην και
ζόφος τα έθνη· επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα
αυτού θέλει φανερωθή επί σε.....» (Ησαΐας 60:1-3)*

35. ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΞΕΣΠΟΥΝ

(Μην το πιστεύεις, μην ακούς)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Όταν κύματα επάνω σου σκληρά ξεσπούν**

και η βάρκα σου αγκομαχά,
και το ξέρεις, πως το θέλουν
κάποιοι να σε βρουν
συντρίμμια μέσα στα νερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη το πιστεύεις, μην ακούς,
δεν είσαι μόνος στους καπνούς!
Άνοιξ' όπως πριν
τα παραθύρια σου σ' Αυτόν,
έτσι δοξάζεις τον Θεό.

2. **Όταν σκιάζει ο ουρανός και πνίγει η σκοτεινιά**

κι απειλές ηχούν σαν "ξωτικά",
όταν θάνατος βαρύς την πόρτα σου χτυπά,
μην το πιστεύεις, είν' ψευτιά.

3. **Όταν λάσπη και βρωμιά επάνω σου πετούν,**

και μισούν την άγια σου καρδιά,
και αντί να σ' αγκαλιάσουν, σε πετροβολούν,
έξω απ' τα τείχη σαν φονιά.....

4. **Όταν άθλια τον κόπο σου περιγελούν,**

την αγάπη σου περιφρονούν,
και σε σπρώχνουν βιαστικά
στην άκρη, στη γωνιά,
δεν είσαι μόνος στη φωτιά.

36. ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΩΣ ΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

(Γιατί στεναχωριέσαι;)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **ΠΙΣΤΕΥΩ, πως αν τα πουλιά**

είχαν φωνή ανθρώπου,
μιλιά αν είχαν να μπορούν ζεστά να ψιθυρίσουν,
θα πέταγαν στον ώμο σου, θα ζύγωναν στο αυτί σου,
για την αγάπη του Θεού απλά να σου μιλήσουν.

ΕΠΩΔΟΣ

Γιατί να στεναχωριέσαι, γιατί να παραμιλάς,
αφού στο πλευρό σου στέκει,
Εκείνος που αναζητάς;

Αν θες να χαμογελάσεις, αν θες ένα θησαυρό,
δεν έχεις παρά να απλώσεις
το χέρι σου στον Χριστό. (2)

2. **ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ, πως αν του βουνού**

το δροσερό ρυάκι,
χειλάκια είχε κόκκινα, γλώσσα σαν τη δική σου;
Θα στο 'λεγε σαν δίπλα του, γονάτιζες με δίψα
πως του Πατέρα τη δροσιά χρειάζετ' η ζωή σου.

3. **ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ, πως συ ο φτωχός,**

αν ήσουν λίγο ντόμπρος,
και κοίταζες την όψη σου, σ' ένα καλό καθρέπτη,
θα σ' έπιαναν τα κλάματα, θα ρώταγες με πόνο:
"Στ' αλήθεια αγαπάς Θεέ και μένανε τον ψεύτη;"

37. ΠΟΣΟ ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

(**ΙΚέτης στα πόδια Σου**)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- **Πόσο θα 'θελα τη δύναμη να είχα,**
που 'χεις δώσει στο **ΚΡΙΝΑΚΙ** του βουνού,
το πατάς και δεν μιλά, ούτε σαλεύει,
μα σκορπάει πιο γλυκά μοσχοβολιά.

Πόσο θα 'θελα τη δύναμη να είχα,
που 'χεις δώσει στη **ροζιάρικη ΕΛΙΑ,**
που ενώ αργοπεθαίνει μες στο τζάκι,
γελαστή χαρίζει τόση ζεστασιά.

- **Να μπορούσα τόσο λεύτερος να ζήσω,**
σαν **ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ** να σφυρίζω στη βροχή,
να μη νοιάζομαι τι λέν' οι εφημερίδες,
ο Θεός να μου γιομίζει τη ζωή.

Να μπορούσα, να μπορούσα ν' αγαπήσω,
σαν το **κίτρινο ΠΟΥΛΑΚΙ** στο κλουβί,
το φυλάκισαν, μα το 'χει πια ξεχάσει
και ολόχαρο τους γλυκοκελαδεί.

- **Πως ζηλεύω το ΚΑΛΑΜΙ, πως ζηλεύω,**
π' ασκητεύει στην ανήλια ρεματιά
και αλύπητα χτυπιέται απ' το ποτάμι,
κι όμως στέκει, καμαρώνει και γελά.

Πως ζηλεύω το χλωμό το ΧΟΡΤΑΡΑΚΙ,
που ξεμύτισε απ' του βράχου μια ρωγμή,
βρήκε λίγο χωματάκι και του φτάνει
για να ζήσει μια ολόκληρη ζωή.

38. ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

(**Στη μανούλα μου**)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Στα παιδιάτικα μου χρόνια,** ποτέ δεν το ξεχνώ
πως την μάνα μου λυπούσα, σαν τον άσωτο υιό.
Τώρα πια δεν είν' κοντά μου, μα ζει στον ουρανό,
ω Θεέ μου πες της, πως θα την δω.

ΕΠΩΔΟΣ

Πες της, πως θα την δω, να μην έχει καημό,
άκουσες την προσευχή της Θεέ!

Στη μανούλα μου πες "ήρθα πια στον Χριστό,
μαζί της θα είμαι στον ουρανό".

2. **Το πρωί, προτού ξυπνήσω,** γονάτιζε σκυφτή,
στο μικρό μου προσκεφάλι για να προσευχηθεί.
Τα θερμά της παρακάλια, του πόνου τη ματιά,
τα κορόιδευα θυμάμαι, τόσο σκληρά.
3. **Με τα μάτια δακρυσμένα,** με χέρια ανοιχτά,
με θερμοπαρακαλούσε να 'ρθω στην εκκλησιά.
Απ' τον κόσμο να γυρίσω, να τρέξω στον Χριστό,
μα εγώ τραβούσα προς τον γκρεμό.
4. **'Εφυγε με τον καημό της,** και δίχως να χαρεί,
μα οι τόσες προσευχές της, μου λυγίσαν την ψυχή.
Είδα τι σκληρός που ήμουν, σαν πήγα στον Χριστό,
τώρα πια το ξέρω, πως θα την δω!

39. ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Στο λυχνάρι μου, Συ βάλε λάδι,**
για να λάμπει ώσπου να φανείς,
να φωτίζει με φλόγα μεγάλη,
να φωτίζει, ώσπου Συ να 'ρθεις.
 - **Να με πάρεις, αλληλούια,**
*εις το σπίτι Σου στον ουρανό
να με πάρεις, αλληλούια, και να μ' έχεις φωτεινό.*
2. **Στην καρδιά μου Εσύ βάλε πίστη,**
να κινεί, όπως λες, βουνά,
να βαδίζω με Σένα στο κύμα,
να βαδίζω με σιγουριά.
 - **Δος μου ΠΙΣΤΗ, αλληλούια,**
*για να είμαι δυνατός στη γη
να προσμένω πότε θα 'ρθεις δοξασμένος μιαν αυγή.*
3. **Δος μου αγάπη Χριστέ, δος μου αγάπη,**
δος μου αγάπη αληθινή
ν' αγκαλιάζει εχθρούς κι αδέρφια,
ν' αγαπώ σαν μικρό παιδί.
 - **Δος μου ΑΓΑΠΗ, αλληλούια,**
*για να Σε υπηρετώ παντού,
για να ζήσω σαν κι Εσένα, μες στον κόσμο του κακού.*
4. **Δος μου φλόγα Χριστέ, δος μου φλόγα,**
να φουντώσει μες στην ψυχή
για να πέσουν οι πάγοι του μίσους
και τα χιόνια να λιώσουν στη γη.
 - **Δος μου ΦΛΟΓΑ, αλληλούια,**
*να μιλώ για Σε με ζεστασιά,
της αγάπης Σου τη φλόγα, στις ζωής την παγωνιά.*

40. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΚΟΙΜΗΤΗΡΙ

(Συγχωρημένος)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Σε κάποιο ανήλιαγο,** φτωχό, ξέμακρο κοιμητήρι
μια πλάκα βρήκα άχαρη, πνιγμένη στο γρασίδι,
δεν ήταν πάνω όνομα ή χρόνος χαραγμένος,
μα, μια λέξη μοναχά "*συγχωρημένος*".
2. **Η άνοιξη σαν ύφαινε,** το τρυφερό της ποίημα
και ο βοριάς που διάβαινε με το βαρύ του βήμα,
μουρμούριζε σαν πέρναγε, μες στην νυχτιά σκυμμένος,
μια λέξη μοναχά "*συγχωρημένος*".
3. **Η μέρα που γεννήθηκε,** δεν ήτανε γραμμένη,
και η ζωή του ολάκερη έμενε ξεχασμένη,
καμιά λέξη για το ποιος ήταν στη γη θαμμένος,
μονάχα πέντε συλλαβές "*συγχωρημένος*".
4. **Κι η μέρα όπου οι φίλοι του,** για κείνον είχαν κλάψει
κι αυτή περιφρονήθηκε, στη γη την είχαν θάψει.
Στη γέρικη ταφόπλακα ήτανε στιβαγμένος,
ο θησαυρός του ο ζηλευτός "*συγχωρημένος*".
5. **Γεννήθηκε αμαρτωλός,** όπως και τόσοι άλλοι,
εμόχθηκε και έκλαψε μέσα στην κοσμοζάλη,
μα σαν στα πόδια του Χριστού πήγε μετανοιωμένος,
μ' ένα φιλί του 'πε στ' αυτί: "*Είσαι συγχωρημένος*".

41. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Τα μάτια σου μια μέρα θα σφαλίσουνε,**
τα ψέματα που ζούμε θα τ' αφήσουμε,
θα πρέπει ν' απαντήσεις στην αγάπη του Θεού
να δώσεις εξηγήσεις μπρος στο θρόνο τ' ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Πέταξε στα βάθη, όλα σου τα λάθη,
θέλει να σε κάνει ευτυχή,
αν Του το ζητήσεις, θα το αποκτήσεις στη στιγμή.

2. **Μαζί κι οι δυο ληστεύανε, χωρίς ντροπή,**
σταυρώθηκαν και πέθαναν κι οι δυο μαζί,
ο ένας όμως άρπαξε το δώρο του Θεού
και τώρα ζει χαρούμενος στη χώρα τ' ουρανού.
3. **Με μίσος και εκδίκηση για το Χριστό,**
ο Παύλος πορευόταν για τη Δαμασκό,
του μίλησε ο Κύριος ζεστά μες την καρδιά
κι ο Παύλος Τον αγάπησε και δεν χωρίσαν πια.
4. **Κλωτσάς χωρίς να ξέρεις πάνω σε καρφιά,**
και παίζεις με τα κάρβουνα και τη φωτιά,
το αίμα Του εχύθηκε για σένα στο σταυρό
και συ κοιτάς αδιάφορος, σαν νάταν περιττό.

... /// ...

42. ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ, ΠΟΥ ΄ΧΩ ΧΑΡΑ

(Και συ μπορείς)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **Τι με κοιτάς, που 'χω χαρά,**
Τι με ρωτάς; Δεν είν μακριά.
Άπλωσε στον Χριστό το χέρι σου
και θάσαι μια χαρά.
2. **Τι με κοιτάς και απορείς;**
Μόνο σ' Αυτόν ζωή θα βρεις.
Ζήτησε τώρα να θεραπευτείς
και θα με θυμηθείς.
3. **Τι με κοιτάς, που 'χω φτερά;**
Αφού μπορείς, χωρίς λεφτά,
στον ουρανό να ζεις αιώνια,
αν τον Χριστό δεχτείς.
4. **Τι με κοιτάς; Είναι ντροπή,**
να 'χεις κοντά τον Λυτρωτή
και να ζητάς στον σκουπιδότοπο
ειρήνη για να βρεις.
5. **Τι με κοιτάς, τι απορείς;**
Αφού και συ, αν θες μπορείς,
φίλο να κάμεις τον Ιησού Χριστό,
όπως Τον έχω 'γω.



43. ΤΟ ΦΥΣΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ

(Του κυρ Θωμά το παραπόνη)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

- **Το φυσερό σταμάτησε**

και το καμίνι σβήνει,
το πυρωμένο σίδερο
πάνω στ' αμόνη αφήνει.
Ο ήλιος πάει κρύφτηκε,
τελείωσε η μέρα
κι ο κυρ Θωμάς νοστάλησε
τον τρυφερό Πατέρα.

*«Πατέρα μου, Πατέρα μου...»,
σιγανομουρμουρίζει,
ενώ με δάκρυα χαράς
το πάτωμα ποτίζει.*

- **«Τι νάταν και τούτο σήμερα,**

τι μέρα, τι φαρμάκι;
Τι γολγοθάς Πατέρα μου,
ετούτο το σοκάκι;
Δεν μ' αγαπά κανείς στη γη,
με διώχνουν, με πληγώνουν.
Πως να 'ρθω εκεί ψηλά,
που δάκρυα δεν ζυγώνουν...

*Γιατί να ζω μες στην ψευτιά,
σε τούτο δω το φράχτη;
Αφού έχω σπίτι εκεί ψηλά,
γιατί να ζω στη στάχτη;»*

- **Απ' έξω κάποιος διάβαινε,**
μαύρη ζωή είχε ζήσει
και το σκεφτόταν ο φτωχός
να πάει ν' αυτοκτονήσει.
Απόρησε και ζύγωσε
τον κυρ Θωμά ν' ακούσει!
Σε ποιον Πατέραμίλαγε,
μπας κι είχε παρακούσει;
*Στα γρέζια τώρα και οι δυο,
σιγά γονατισμένοι,
μιλούν στον ίδιο τον Θεό
και κλαίνε αγκαλιασμένοι.*

- **«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά**
σε τούτον δω το φράχτη
που λαχταρούν να λυτρωθούν
απ' της ζωής τη στάχτη.
Έτσι άσπλαχνα τα μάτια σου
στον πόνο θα σφαλίσεις,
κι αντί να τρέξεις πλάι τους,
ποθείς να ξενερίσεις;»

- **Κοκκίνισε ο κυρ Θωμάς**
και ντράπηκε κομμάτι,
και στο κλινάρι πλάγιασε,
μα που να κλείσει μάτι.
*«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά...»,
σιγανομουρμουρίζει!*
*«Υπάρχουνε ψυχές Θωμά...»,
θυμάται και δακρύζει!*

44. ΤΟ ΞΕΡΩ, ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΞΕΡΩ

(Αυτός μπορεί)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

ΕΠΩΔΟΣ

Το ξέρω, το ξέρω, Αυτός το ξέρω,
μπορεί να μ' ανεβάσει εκεί ψηλά. (2)

1. **Αυτός τον ουρανό, τον ήλιο τον λαμπρό,**

τα έφτιαξε με τρόπο θαυμαστό.
Στη λάσπη την υγρή,
Αυτός με μια πνοή
της έδωσε ζωή πραγματική.

*Το ξέρω, το ξέρω, Αυτός το ξέρω,
μπορεί να μ' ανεβάσει εκεί ψηλά.*

Το στόμα στα λιοντάρια,
Αυτός το έφραξε
και τα νερά στη θάλασσα,
Αυτός τα χώρισε.

2. **Μια νύχτα παγερή, "ήρθε εδώ" στη γη**

να ψάξει εμένα τον φτωχό να βρει.
Γεννήθει ταπεινά και έζησε φτωχά
και πέθανε για με στον Γολγοθά.

*Το ξέρω, το ξέρω, Αυτός το ξέρω,
μπορεί να μ' ανεβάσει εκεί ψηλά.*

Αυτός μ' εφτά ψωμάκια
χιλιάδες χόρτασε
και τις δικές μου τις πληγές
Αυτός τις γιάτρεψε.

45. Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

Ο κυρ Μανώλης ο τσαγκάρης

μπεκρής παλιός και καυχησιάρης
απ' την απάνω γειτονιά,
παραμιλάει με το σουβλί του
και βλαστημάει με την ψυχή του
για της ζωής την απονιά, *για της ζωής την απονιά.*

Ο γιος του μπάγκαρε στα ξένα,

γράμμα δεν του 'στειλε ούτε' ένα
να τόχει ο γέρος θυμησιά.
Και η γυναίκα του η καημένη
απ' το 60 είν' θαμμένη
στου Αη Μηνά την εκκλησιά.
Με το σφυρί και το σουβλί του
επέρασ' όλη τη ζωή του,
δίχως ποτέ καμιά χαρά, *δίχως χαρά.*

Προφές που γύρναγε το βράδυ

είχε φεγγάρι στο σκοτάδι
κι έσκουζε κάτι σαν πουλί,
στο μάγουλό του το σκαμμένο
νιώθει ένα δάκρυ ζεσταμένο,
σαν νάτανε πικρό φιλί, *σαν νάτανε πικρό φιλί.*

Και μες στον αναστεναγμό του,

είπε χωρίς νάχει σκοπό του,
κοιτάζοντας τον ουρανό:

*«...Δος μου Θεέ μια άσπρη μέρα,
λίγη χαρά καλέ Πατέρα,
δος μου Εσύ για να χαρώ
στο δρόμο τούτο που τραβώ».*

Η παραγκούλα του η καημένη

από την μια μεριά γερμένη
τον καρτερούσε ολημερίς.
Στην πόρτα βρίσκει διπλωμένο,
ένα φυλλάδιο ριγμένο,
που έγγραφε «Λογοι Ζωής», «*Λογοι Ζωής*»,

Σαν τελειώσε το ξεροφάι

και στο κρεβάτι του πριν πάει,
είπε να ρίξει μια ματιά
στο διπλωμένο το χαρτάκι,
να ζαλιστεί έτσι λιγάκι,
να κοιμηθεί πιο βολικά, *να κοιμηθεί πιο βολικά.*

Τρεμόπαιζε το σπαρματσέτο,

δεν είχε βγάλει το κασκέτο,
διάβαζε έτσι φωναχτά.
Μα τι μυστήριο τούτο πάλι
κι άλλο ένα δάκρυ αγάλι, αγάλι
στην ίδια στράτα αργοκυλά,
Μα τι μυστήριο τούτο πάλι
κι άλλο ένα δάκρυ αγάλι, αγάλι
στο μαγουλό του αργοκυλά, *αργοκυλά!*

*«...Κοίτα μωρές, νάχω γεράσει,
νάχω ζαρώσει, σταφιδιάσει
και να μη ξέρω, τι ντροπή, πως έχω φίλο
που αγαπάει και μια καρδιά όπου χτυπάει
για μένα τον μπαλωματή...
για μένα τον μπαλωματή!».*

Το σπαρματσέτο είχε τελέψει

κι όλο το βράδυ, ώσπου να φέξει,
ο κυρ Μανώλης με χαρά
(έκλεγε και γελούσ' αντάμα
για το ανέλπιστο το θαύμα
μες στου Χριστού την αγκαλιά). 2

46. EN ΚΑΝΑΔΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

Εν Καναδά, τη είκοσι του δευτέρου μηνός,

σε χαιρετά μανούλα μου ο άθλιός σου γιος.
Το γράμμα τούτο μάνα μου, δεν είναι για λεφτά,
μα εγίνηκα παιδί Θεού, ναι σοβαρά!

Θα ρθω να σε βρω στο χωριό!

Μανούλα ο γιος σου πέθανε απάνω στο σταυρό,
μανούλα με συγχώρεσε, θα μπω στον ουρανό,
για το κλάμα σου, μανούλα μου, σ' ευχαριστώ.

Δεν θα ξεχάσω τη βραδιά, που έφυγα σκαστός,
με πήραν σε γκαζάδικο κι ας ήμουνα μικρός.
Αλήτεψα...εσκότωση... μάνα μην τα ρωτάς
και με πέταξαν στη φυλακή, ήμουν φονιάς!

Μα εκεί περίμενε ο Χριστός,

μ' αγκάλιασε, με ζέστανε, μανούλα τι γλυκός,
μαζί κι Αυτός δεν έφυγε, δυο χρόνια στο κελί,
φίλοι γίναμε αληθινοί, φίλοι γίναμε αληθινοί!

Μετά από μήνες τέσσερις, πίσω στον Καναδά,
δυο γράμματα γυρίσανε, δυο κοφτερά σπαθιά.
Το ένα «**απεβίωσεν**» έγγραφε ζωηρά,
μα του στέλναν κι ένα δεύτερο απ' το χωριό:

*«...Η μήτηρ σας απέθανεν, προ δυόμισι ετών.
Ο οίκος σας κατέρρευσε εις πρόσφατον σεισμόν.
Δαπάναις του δημοσίου ετάφη παρ' ημίν,
συλλυπούμεθα βαθύτατακαι τα λοιπά»*

Σαν φύλλο φθινοπωρινό,

γερμένη κάποιο απόγευμα

την βρήκαν στο χωριό.

Δυο ρουχαλάκια παιδικά, φιλούσε στοργικά,

Μην κλαις αγόρι μου καλό.

Η μάνα σου σ' αγάπαγε, δεν έχει πια καημό.

Όταν θα 'ρθεις στον ουρανό, θα τρέξει με χαρά

να φιλήσει το αγόρι της πιο στοργικά

κι απ' τα δυο τα ρουχαλάκια σου, τα παιδικά.



«Ο Κύριος βασιλεύει· μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδυμένος· ενδεδυμένος είναι ο Κύριος δύναμιν και περιεζωσμένος· και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθή. Απ' αρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος Σου· από του αιώνος Συ είσαι.....» (Ψαλμός 93:1-2)

47. ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ, Ω ΙΗΣΟΥ

(Μόνος τριγυρνούσα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Τόσα πολλά, ω Ιησού,

τόσα πολλά μου 'χεις χαρίσει.

Τόσα πολλά, ποιος το μπορεί

από χαρά να μην δακρύσει.

1. Μόνος τριγυρνούσα

με τα χείλη σφιγμένα,

δυο ψίχουλα αγάπης λαχταρούσα,

μα τώρα απολαμβάνω τη ζεστή συντροφιά Σου,
που και να φαντασθώ δεν τολμούσα.

2. Έλιωνα θυμάμαι

στη γωνιά πεταμένος!

Λεπρός, φώναζαν κι έτρεχαν μακριά μου.

Μου χάρισες να ζήσω μια ζωή όλο δόξα,

γι' αυτό Σε αγαπώ απ' την καρδιά μου.

3. Είχα σκαρφαλώσει

στη μουριά, το θυμάμαι,

ποθούσα με τα μάτια να Σε φθάσω.

Πέρασαν τόσα χρόνια, που κοντά Σου με πήρες,

μ' αλήθεια δεν μπορώ να Σε χορτάσω.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Τόσα πολλά, ω Ιησού,

τόσα πολλά μου 'χεις χαρίσει.

Τόσα πολλά, Σ' ευχαριστώ,

που τον φτωχό μ' έχεις πλουτίσει.

48. ΧΩΡΙΣ ΕΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΒΟΥΡΚΩΝΟΥΝ

(Κοντά σε Σένα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
CD 03 «ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 03»

1. **ΧΩΡΙΣ ΕΣΕ** τα λουλούδια βουρκώνουν και μαδούν.
Χωρίς Εσέ, τ' αηδόνια αναστενάζουν και σιωπούν.
Χωρίς εσέ, κι η άνοιξη σκυφτή παραμιλά,
χωρίς Εσένα,**τι συννεφιά!**

Χωρίς Εσένα όλα χλωμά,
κλαίει τ' αγέρι, κλαίει η καρδιά.
Ω Ιησού τούτη η ζωή,
δίχως Εσένα **είναι πικρή,**

Χωρίς Εσένα όλα χλωμά,
κλαίει τ' αγέρι, κλαίει η καρδιά.
Ω Ιησού τούτη η ζωή,
δίχως Εσένα **δεν είν' ζωή.**

2. **ΜΑΚΡΙΑ** από Σε, ποτέ δεν είχα νιώσει ζεστασιά.
Μακριά από Σε, τραγάνιζα χαρούπια και βρωμιά.
Μακριά από Σε, ζητούσα στα σκουπίδια τη χαρά,
μακριά από Σένα,**τι ερημιά!**

Μακριά από Σένα τι φοβερό,
παραπατούσα χωρίς να πιω.
Ω Ιησού είσαι γλυκός,
μακριά από Σένα **είναι ΓΚΡΕΜΟΣ!**

Μακριά από Σένα τι φοβερό,
παραπατούσα χωρίς να πιω.
Ω Ιησού είσαι γλυκός,
μακριά από Σένα **ήμουν ΝΕΚΡΟΣ!**

3. **ΚΟΝΤΑ** σε Σε, αγάπησα για πρώτη μου φορά.
Κοντά σε Σε, εγέλασα για πρώτη μου φορά.
Κοντά σε Σε, εχόρτασα και δεν διψάω πια.
κοντά σε Σένα,**τι ομορφιά!**

Κοντά σε Σένα καρδιοχτυπώ,
σαν σπουργιτάκι φτεροκοπώ,
Ω Ιησού, πως να στο πω,
δεν έχω άλλον στον κόσμο αυτό,

Κοντά σε Σένα καρδιοχτυπώ,
σαν σπουργιτάκι φτεροκοπώ.
Ω Ιησού, πως να στο πω,
δεν ΕΧΩ άλλον στον κόσμο αυτό.
Ω Ιησού, πως να στο πω,
δεν ΘΕΛΩ άλλον, Εσένα αγαπώ.



ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ



3 μουσικά θέματα
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ

50 Πνευματικά Άσματα Δοξολογίας και Λατρείας

mp3

COMPACT DIGITAL AUDIO

"ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" collection 2023

Δισκοθήκη ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ έκδοση "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" - 08/2023
 242 MB - 3 ώρες

ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3 μουσικά θέματα - 50 ύμνοι

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ



01. "ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ" (ύμνοι 01 - 16) έκδοση 2023 ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
 02. "ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ" (ύμνοι 17-32) mp3
 03. "ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ" (ύμνοι 33 - 50)

COMPACT DIGITAL AUDIO

Ε-mail: frangoul02@hotmail.com • Τηλ. 684 - 49 21 318 • YOUTUBE: Filadelfos TV music

Όλοι οι ύμνοι του υμνολογίου μέσα σε ένα CDmp3, διάρκειας 3ωρών

Δισκοθήκη "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
 (συλλεκτικές εκδόσεις)

ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ

CD 01. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ
 CD 02. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
 CD 03. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ
 CD mp3 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ.....




COMPACT DIGITAL AUDIO

Video CD VIDEO COMPACT DISC

3 CD
1 CDmp3

συνολική διάρκεια: **3 ώρες**

επιμέλεια - παραγωγή
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - 2023

ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

CD 1. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ (53.02')

01. ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ
02. ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
03. ΑΦΕΝΤΗ ΔΟΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΤΣΑΠΙ
04. ΑΚΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ
05. ΑΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΜΙΣΟΥΝΕ, ΑΚΟΥ
06. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
07. ΒΡΗΚΑ ΕΝΑ ΘΗΣΑΥΡΟ
08. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ
09. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩ
10. ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
11. ΔΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
12. ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑ
13. ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ ΔΕΙΝΟΣ & ΜΠΕΚΡΗΣ
14. ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΣΕ ΤΡΥΦΕΡΟ
15. ΕΝΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟ ΕΧΩ ΑΔΕΛΦΟ
16. ΦΙΛΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΞΕ

CD 2. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (60.16')

01. ΓΙΑ ΜΕ, ΓΙΑ ΜΕ ΕΙΝ' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
02. ΣΤΗ ΓΚΡΙΖΑ ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΑ
03. ΓΙΑ ΜΕ ΣΕ ΣΤΑΥΛΟ ΑΘΛΙΟ
04. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΓΙΟΣ
05. ΓΥΡΝΟΥΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΟ
06. ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΓΗ (η πεταλούδα)
07. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ
08. ΚΑΠΟΙΑ ΡΟΔΙΝΗ ΑΥΓΟΥΛΑ
09. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΔΑΚΡΥΣΩ
10. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
11. ΝΑ ΞΕΡΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ
12. ΣΑΝ ΤΥΦΛΟΣ ΓΥΡΝΟΥΣΑ
13. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ
14. ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΑΛΗΤΗ (ο σπουργιτης)
15. Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ
16. ΠΟΣΟ ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ

CD 3. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ (62.31')

01. ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΣΟΥ
02. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΣΚΟΤΑΔΙ
03. ΟΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΩ ΣΟΥ ΞΕΣΠΟΥΝ
04. ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
05. ΠΟΣΟ ΘΑΘΕΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΙΧΑ
06. ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ
07. ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΟΥ ΣΥ ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ
08. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΗΛΙΑΓΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ
09. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
10. ΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΥ 'ΧΩ ΧΑΡΑ
11. ΤΟ ΦΥΣΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
12. ΤΟ ΞΕΡΩ, ΤΟ ΞΕΡΩ (Αυτός μπορεί)
13. Ο ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
14. ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΗ 20 ΤΟΥ 2ου ΜΗΝΟΣ
15. ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ, Ω ΙΗΣΟΥ
16. ΧΩΡΙΣ ΕΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΒΟΥΡΚΩΝΟΥΝ
17. ΑΔΙΚΑ ΖΗΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ (χορωδία)

CD mp3 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (242 MB)

Το CDmp3 περιέχει όλο το μουσικό έργο με τις ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ του Ορέστη Φραγκόπουλου με τη σειρά που παρουσιάζεται στα 3 CD. (σύνολο 50 μουσικά θέματα)

Η σειρά των περιεχομένων του CDmp3 (τίτλοι μουσικών θεμάτων) αναγράφονται στο εσωτερικό του εξωφύλλου

YouTube: FiladelfosTV-music



Επιμέλεια - Παραγωγή: "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 09/2023"
E-mail: filadelfos02@hotmail.com
Τηλ. κινητό: 694 - 49 21 318

Facebook: Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

1η έκδοση σε κασέτες:
"ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ"

3 CD & 1 CDmp3



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 19 - 7

Α' έκδοση: 05/2004 - Β' έκδοση: 11/2008

Γ' έκδοση: 12/2023 - Σελίδες 890

❖ Πρόκειται για μια συλλογή από **1390 ύμνους**. Στη συλλογή αυτή έχουν συμπεριληφθεί ύμνοι παλαιοί (σε μετάφραση) και ύμνοι που έχουν γραφτεί και μελωποποιηθεί μέχρι και τέλος του έτους **2023**.

❖ Η έκδοση αυτή πρωτοτυπεί στο ότι περιλαμβάνει ύμνους με παραλλαγές και στο ότι περιέχει ύμνους που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη **προγενέστερη** συλλογή. Περιλαμβάνει ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μουσικής των ύμνων, ευρετήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ των ύμνων κατά **θέματα** και κατά **αλφαβητική σειρά** και ευρετήριο CD ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ..

❖ Στο υμνολόγιο "ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ" συμπεριλαμβάνονται ύμνοι του **Ορέστη Φραγκόπουλου**, που περιέχονται στο παρόν υμνολόγιο.

Ακούστε τις μπαλάντες στο YOUTUBE
Κανάλι:

Πνευματικές Εκδόσεις Λόγια Ζωής
(pneumatikesekdoseis)

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ από τις εκδόσεις "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

01.	ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (σελ.890)	1390 ύμνοι
02.	Ύμνοι ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ	100 ύμνοι
03.	Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ Μουσικό συγκρότημα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"	240 ύμνοι
04.	ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ Αβέρκιος και Λένια Αβέρκιου	70 ύμνοι
05.	ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ θα σας πω! Ξενοφών Ιωαννίδης	170 ύμνοι
06.	ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Μαρία Παπουλή	170 ύμνοι
07.	ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ Γιάννης Γαρδέλης	50 ύμνοι
08.	ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ Μπαλάντες: Ορέστης Φραγκόπουλος	48 ύμνοι
09.	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Μουσικό συγκρότημα "ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"	63 ύμνοι
10.	Κύριε.... Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ Πόπη Ξενιδάκη Ενορχήστρωση: Γιάννης Ρεμπτελάκης	59 ύμνοι
11.	Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ Γιώργος Αστερίου - Παπαδημητρούλας	39 ύμνοι
12.	ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ Ανδρέας Μπουρνάζος	27 ύμνοι
13.	Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ Λουκία Μπανταλάκη	85 ύμνοι
14.	ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Μαρία Γιέπου Ενορχήστρωση: Πάνος Ζαχαρίου	12 ύμνοι
15.	ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Χορωδία Ε.Ε.Ε.Πειραιά (Λιπασμάτων)	14 ύμνοι
16.	ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ -Έφη Καραθανάση	63 ύμνοι

Όλα τα **ΒΙΒΛΙΑ** και τα **ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ**
των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
- 2) ομάδα F/B: "βιβλιοθήκη **ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"