

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

μουσικό συγκρότημα ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

❖ Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μία συλλογή από 63 ύμνους Λατρείας και δοξολογίας, τους οποίους ερμηνεύει το μουσικό χορωδιακό συγκρότημα «ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» υπό τη διεύθυνση του ΝΟΤΗ ΑΡΩΝΗ, ο οποίος στα πρώτα μουσικά βήματα του συγκροτήματος υπέγραφε ως ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ονομασία που θα παραμείνει στο παρόν υμνολόγιο για τεχνικούς λόγους.

❖ Σαν συγκρότημα οι ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ έχουν κυκλοφορήσει 4 μουσικά άλμπουμ με τον γενικότερο τίτλο όλων «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ». Η ίδια χορωδία με την ονομασία «Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας» (Κ.Ε.Ν.) είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ», πολλοί ύμνοι από το οποίο συμπεριλήφθηκαν στο 1ο άλμπουμ του συγκροτήματος, όταν δραστηριοποιήθηκε ως «ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ». Οι τίτλοι των άλμπουμ του συγκροτήματος, κατά σειρά κυκλοφορίας, είναι: 1) «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1». 2) «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ». 3) «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ». 4) «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ».

❖ Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του υμνολογίου έχουν καταχωρηθεί σε δύο κατηγορίες, κατά «ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ», όπου ο Α/Α του κάθε ύμνου είναι και ο κωδικός του και κατά «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ». Οι ύμνοι όλων των άλμπουμ (μαζί με το άλμπουμ «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ») περιλαμβάνονται σε ένα CDmp3, το οποίο κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο.

❖ Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ», η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει, ΤΟΣΟ στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, ΟΣΟ και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό, για τη δόξα του Κυρίου Ιησού .



Copyright 2024 - ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
Επικοινωνία: 694 - 49 21 318
Facebook: AlkiviadisTzelepis

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 49 - 4

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

υμνολόγιο

"ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"

μουσικό χορωδιακό συγκρότημα

διευθύνει ο
ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

επιμέλεια - παρουσίαση κειμένων
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

υμνολόγιο

ύμνοι λατρείας και δοξολογίας
που ερμηνεύει το
μουσικό χορωδιακό συγκρότημα

"ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"

Διευθύνει ο ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS

© COPYRIGHT έκδοσης 2024
για την Ελληνική γλώσσα:
ALKIVIADIS TZELEPIS ("ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ")

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 02/2024

❖
Επιμέλεια έκδοσης, κειμένων
ΗΥ, Μοντάζ, Εξώφυλλο:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλ. - Viber - WhatsApp:
694 - 49 21 318

❖
FACEBOOK
Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

❖
E - MAIL
filadelfos02@hotmail.com
AlkiviadisTzelepis@yahoo.gr

❖
SITE
www.AlkiviadisFiladelfos.com

❖
YOUTUBE
Filadelfos Channel 1 & Channel 2
Filadelfos FILMS, FiladelfosTV music
Filadelfos Holy Bible

Επιτρέπεται
η αναδημοσίευση του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή των κειμένων,
με την αναγραφή των ονομάτων του εκδότη
και των δημιουργών των ύμνων
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 49 - 4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή από χριστιανικούς ύμνους λατρείας και δοξολογίας, τους οποίους ερμηνεύει το μουσικό χορωδιακό συγκρότημα "**ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ**", το οποίο εμφανίστηκε στη δεκαετία του **1970** υπό τη διεύθυνση του **Νότη Αρώνη**, ο οποίος στα πρώτα μουσικά βήματα του χορωδιακού συγκροτήματος υπέγραφε ως **Λουκάς Αγαπητός**.

Πρόκειται για μια εξαιρετική (διαχρονική) μουσική διακονία, η οποία έφερε μεγάλη ευλογία μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, παρ' όλο που στο ξεκίνημά της τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πενιχρά. Στην πορεία όμως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αυξήθηκε και η ποιότητα των παρουσιάσεων, αλλά και της έκδοσης και κυκλοφορίας κασετών, δίσκων LP και CD.

Σαν συγκρότημα **ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ** έχουν κυκλοφορήσει **4** μουσικά άλμπουμ με τον γενικότερο τίτλο "**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**". Η ίδια χορωδία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της με την κυκλοφορία ενός μουσικού έργου σε κασέτα, με τον τίτλο "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**", ως "Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας", γνωστής ως "Κ.Ε.Ν." και η έκδοσή της είχε γίνει από την "**ΝΧΔ**" (Νέα Χριστιανική Δισκοθήκη). Το έργο αυτό θεωρήθηκε ως προπομπός της μετέπειτα καλλιτεχνικής δραστηριότητας του συγκροτήματος, γι' αυτό και στο πρώτο επίσημο μουσικό τους έργο, το "**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Νο 1**", συμπεριλήφθηκαν πολλοί ύμνοι από το αρχικό άλμπουμ "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**".

2. Το υμνολόγιο περιλαμβάνει διπλό πίνακα **ΠΕΡΙΕΧΟ-**

ΜΕΝΩΝ των ύμνων. Ο **1ος πίνακας** περιλαμβάνει τους ύμνους, κατά **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** μουσικού άλμπουμ, όπου ο **(Α/Α)** του κάθε ύμνου, είναι και ο κωδικός του. Ο **2ος πίνακας** περιλαμβάνει τα περιεχόμενα, κατά **ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** και ως τίτλος του ύμνου, θεωρείται πάντοτε ο **πρώτος στίχος** και όχι ο τίτλος που έχει δώσει ο δημιουργός. Στο παρόν υμνολόγιο, αναγράφεται και ο τίτλος του δημιουργού.

Οι ονομασίες των εκδοθέντων μουσικών άλμπουμ του χορωδιακού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου και του έργου "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**", κατά χρονολογική σειρά, είναι:

CD 00. ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ (Κ.Ε.Ν.)

CD 01. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1

CD 02. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2 ("Μήνυμα Ζωής" - 1979)

CD 03. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3 ("Τώρα Ξέρω" - 1981)

CD 04. ΠΝΕΥΜΑΤ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 4 ("Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα")

Στο παρόν υμνολόγιο, οι ύμνοι από το άλμπουμ "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**" έχουν ενοποιηθεί και παρουσιάζονται ενιαία με το CD 01. Άλλωστε η δημιουργία του 1ου μουσικού έργου του συγκροτήματος, ως "**ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ**", στηρίχθηκε στο υλικό που προϋπήρχε, μεγάλο μέρος του οποίου συμπεριλήφθηκε στο νέο άλμπουμ. Κάτω από τον τίτλο του κάθε ύμνου υπάρχει και η σχετική ένδειξη προέλευσής του.

Όλοι οι καταχωρημένοι ύμνοι (**σύνολο 63**) περιλαμβάνονται σε ένα **CDmp3**, με τον ίδιο τίτλο, αλλά με **διαφορετική αρίθμηση**, η οποία επιβλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι ηχογραφήσεις των ύμνων **δεν έχουν την ίδια ποιότητα**, είτε λόγω παλαιότητας των αρχείων, είτε λόγω μη χρήσης επαρκών μουσικών οργάνων σε όλα τα άλμπουμ, ή άλλων παραγόντων (ευκρίνεια ήχου, κλπ).

Η σειρά καταχώρησης των μουσικών άλμπουμ στο CDmp3 είναι η ακόλουθη: **1)** "Μήνυμα ζωής", **2)** "Τώρα ξέρω". **3)** "Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα", **4)** "Πνευματικό Πανόραμα 1" και **5)** "Φως απ' το φως".

Το άλμπουμ "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**", όταν κυκλοφόρησε περιλάμβανε **23 ύμνους**. Εδώ έχουν καταχωρηθεί οι 12 ύμνοι, ενώ οι υπόλοιποι (ως κοινοί), έχουν συμπεριληφθεί οι 9 ύμνοι στο "**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1**" και οι άλλοι 2 στο "**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2**" (ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ).

Ο ύμνος "**ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ**" (κατ' εξαίρεση), έχει συμπεριληφθεί δυο φορές και στο υμνολόγιο και στο CDmp3, καθόσον έχει διαφορετική εκτέλεση, ως **χορωδία Κ.Ε.Ν.** (βλ. αριθμός **5** -"**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**") και ως **συγκρότημα** "ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ" (βλ. αριθμός **28** - "**ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ**").

Στην καταχώρηση των ύμνων και κάτω από τον τίτλο (**όπου υπάρχει η δυνατότητα**), τίθενται πληροφορίες για την τυχόν ερμηνεία του ύμνου από άλλους ερμηνευτές, όπου αναγράφεται και **η πηγή του ύμνου** (CD, DVD, YouTube, κλπ) και **του ονόματος** του ερμηνευτή, ή του μουσικού συγκροτήματος, χορωδίας, κλπ. Σε επανεκδόσεις του υμνολογίου θα προστίθενται περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία.

Όλα τα μουσικά άλμπουμ (συνολικά **5**, συμπεριλαμβανομένου και του άλμπουμ "**ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ**") κυκλοφόρησαν αρχικά σε κασέτες ήχου (audio), ενώ τα άλμπουμ "**ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ**" και "**ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ**" κυκλοφόρησαν και σε δίσκους LP. Η παραγωγή και έκδοση όλων των μουσικών έργων, πλην του τελευταίου ("**Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ**") ανήκει στην "**ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ**" (ΝΧΔ). Για ιστορικούς λόγους, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι, έχουν καταχωρηθεί στο υμνολόγιο **τα εξώφυλλα** των κασετών των μουσικών άλμπουμ, με *μικρές αλλαγές* στην πα-

ρουσίαση, όπως έχουν καταχωρηθεί στη "**Μουσική δισκοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**".

3. Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου και του CDmp3, **το οποίο είναι συλλεκτικό**, έγινε από τη διακονία "**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**", η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός που έχει συμβάλλει, **τόσο** στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, **όσο** και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό.

Όλο σχεδόν το μουσικό έργο του συγκροτήματος "Οι ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ", που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν υμνολόγιο, έχει συμπεριληφθεί και στο υμνολόγιο "**ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ**" των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ", το οποίο περιλαμβάνει συνολικά **1390** ύμνους (σελ. **890** - έκδοση **12/2023**) και αποτελεί μία μοναδική έκδοση στη σύγχρονη Ελληνική μουσική βιβλιογραφία.

Αφιερώνεται το υμνολόγιο αυτό, στον Κύριο της δόξας, τον **ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ** και ευχόμαστε να γίνει ένα μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε παιδί του Θεού για την αναζωπύρωση της εκκλησίας των εσχάτων καιρών, επάνω στην οποία ο Κύριος Ιησούς θα επιθέσει μεγάλη δόξα και δύναμη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Α' έκδοση 2024



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά κατηγορία (CD) και κατά Α/Α

CD 00.

"ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ

(Ύμνοι 01 - 12)

01. ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ (Δρόμος για τον ουρανό)
02. ΒΡΗΚΑ ΦΙΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ
03. ΚΑΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (Ο Νικόδημος)
04. ΣΤΡΕΦΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΨΗΛΑ (Έλα και συ)
05. Ω ΧΡΙΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ (Το φορτίο της ζωής)
06. ΖΩΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ (Που να στραφώ)
07. ΚΙ ΑΝ ΖΩ ΕΔΩ ΚΑΤΩ (Έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα)
08. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
09. Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ (Μονάχα ο Χριστός)
10. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ
11. ΑΓΑΠΗ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΤΗ (Μέρα λαμπρή και θαυμαστή)
12. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΡΘΗ

CD 01.

"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1"

(Ύμνοι 13 - 25)

13. ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΠΩ
14. ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΣΥΧΝΑ (Φεύγουν τα βάρη)
15. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ
16. ΕΧΩ ΣΩΘΕΙ ΚΙ ΕΧΩ ΧΑΡΑ
17. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ
18. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΜΕ (Σε καλεί)
19. ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΖΕΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ
20. ΔΟΣ ΜΟΥ ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΣΟΥ

21. ΘΕ ΝΑΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΥΓΗ
22. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑ (Κοιτώ για τους αγγέλους)
23. Ω ΧΡΙΣΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ (Βλέπω την απέναντι ακτή)
24. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΥΝ (Δόξα, δόξα στο σωτήρα)
25. ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ

CD 02.

"ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ - ΠΝΕΥΜ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2"

(Ύμνοι 26 - 38)

26. ΤΟΣΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗΣΕ (Ιωάννης Γ/3:16)
27. ΜΗΠΩΣ ΝΥΧΤΑ ΜΑΥΡΗ ΕΧΕΙΣ (Άνοιξε να μπει το φως)
28. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Α' Πέτρου Ε/5:7)
29. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΕ
30. Σ' ΕΙΔΑ ΜΕΣ ΣΤ'ΑΣΤΕΡΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Είσαι το παν για με)
31. ΕΙΝ' ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ (Με βρήκε, με βρήκε)
32. ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
33. ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΟ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
34. ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΠΑΨΕ, ΕΙΝ' Ο ΤΑΦΟΣ ΚΕΝΟΣ
35. ΣΑΝ ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
36. ΕΙΝ' Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΦΩΣ
37. ΔΟΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΗ
38. ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ (Φιλιππησίους Δ/4:4)

CD 03.

"ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ - ΠΝΕΥΜ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3"

(Ύμνοι 39 - 51)

39. ΑΒΒΑΚΟΥΜ 1983 - 2024 (Αββακούμ Γ/3:17-18)
40. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ (Ψαλμός ΡΚΑ/121)
41. ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ (Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες)
42. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
43. ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ (Θα Τον δω ισχυρό)

- 44. ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝΕ (Ησαΐας ΝΒ/52:7)
- 45. ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΜΕ ΠΙΣΤΗ
- 46. ΠΟΤΕ Μ' ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΠΟΤΕ Μ' ΩΣΑΝΝΑ
- 47. ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑ (Ησαΐας ΜΓ/43:1-3)
- 48. ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ
- 49. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΥΓΗ (Ψαλμός ΡΙΓ/113:1-3)
- 50. ΕΠΩΔΟΙ (Χαρά παντοτινή -Να η εντολή Μου -Πόσο καλός)
- 51. ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΓΜΗ

CD 04.

"Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Πνευματικό Πανόραμα 4

(Ύμνοι 52 - 63)

- 52. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα)
- 53. ΕΞΩ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΕΚΩ (Όποιος άνοιξε την πόρτα)
- 54. ΣΑΝ ΑΝΟΙΞΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Χαρά στον ουρανό και στη γη)
- 55. ΑΓΑΠΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ
- 56. ΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Ήταν μια καρδιά)
- 57. ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩ (Σ' ευχαριστώ)
- 58. ΣΑΝ ΦΛΟΓΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΡΙ (Θυσία και ανάσταση)
- 59. ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ
- 60. ΜΑΚΑΡΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΑΚΑΡΙ (Μακάρι να 'σκιζεις)
- 61. ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΘΕΕ (Νέο τραγούδι)
- 62. ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ (Θα ψάλλω Δόξα στο Θεό)
- 62α ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ /ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ
- 63. ΑΔΕΛΦΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Ο ύμνος της σποράς)



Ψαλμός ΡΝ/150

1. **Αινείτε τον Κύριο.**
Αινείτε τον Θεό εις το αγιαστήριο Αυτού·
Αινείτε Αυτόν εις το στερέωμα της δυνά-
μεως Αυτού.
2. **Αινείτε Αυτόν διά τα μεγαλεία Αυτού·**
Αινείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγα-
λοσύνης Αυτού.
3. **Αινείτε Αυτόν με ήχο σάλπιγγος·**
Αινείτε Αυτόν με ψαλτήριο και κιθάρα.
4. **Αινείτε Αυτόν με τύμπανο και χοροστα-**
σία· Αινείτε Αυτόν με χορδές και όργανο.
5. **Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα εύηχα·**
Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα αλαλαγμού.
6. Πάσα πνοή ας αινεί τον Κύριο.
Α λ λ η λ ο ύ ι α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά αλφαβητική σειρά

ΑΒΒΑΚΟΥΜ 1983 - 2024 (Αββακούμ Γ/3:17-18).....	39
ΑΓΑΠΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ Η ΑΓΙΑ ΣΟΥ ΘΩΡΙΑ.....	55
ΑΓΑΠΗ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΤΗ (Μέρα λαμπρή και θαυμαστή).....	11
ΑΔΕΛΦΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Ο ύμνος της σποράς).....	63
ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ (Θα Τον δω ισχυρό).....	43
ΑΝΟΙΞΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΦΩΣ (Μήπως νύχτα μαύρη έχεις).....	27
ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ (Δρόμος για τον ουρανό)....	01
ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΗ (Ω Χριστέ ξημερώνει).....	23
ΒΡΗΚΑ ΦΙΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ.....	02
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ.....	10
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΞΕΡΩ, ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΣ (Τώρα ξέρω).....	41
ΔΟΞΑ, ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑ (Τα μάτια μου αντικρίζουν).....	24
ΔΟΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΗ.....	37
ΔΟΣ ΜΟΥ ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΣΟΥ.....	20
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (Ανοίχτηκε τώρα για μένα)....	01
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....	08
ΕΙΝ' ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ (Με βρήκε, με βρήκε).....	31
ΕΙΝ' Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΦΩΣ.....	36
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΜΕ (Σ' είδα μες στ' αστέρια τ' ουρανού)....	30
ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ (Στρέφω τα μάτια μου ψηλά).....	04
ΕΞΩ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΕΚΩ (Όποιος άνοιξε την πόρτα)...	53
ΕΠΩΔΟΙ (Χαρά παντοτινή /Να η εντολή μου /Πόσο καλός)...	50

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ.....	51
ΕΧΩ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ (Κι αν ζω εδώ κάτω).....	07
ΕΧΩ ΣΩΘΕΙ ΚΙ ΕΧΩ ΧΑΡΑ.....	16

ΖΩΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ (Που να στραφώ).....	06
--	-----------

Η ΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Όταν οι μέρες σκοτεινές).....	62α
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑ (Κοιτώ για τους αγγέλους)....	22
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ (Τι με έκανε Χριστέ μου).....	56

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ.....	17
ΘΕ ΝΑΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΥΓΗ.....	21
ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Σαν φλόγα πάνω στο κερί).....	58

ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ.....	48
-----------------------------------	-----------

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΥΓΗ (Ψαλμός ΡΙΓ/113:1-3).....	49
ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....	42
ΚΑΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (Ο Νικόδημος).....	03
ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ.....	59
ΚΙ ΑΝ ΖΩ ΕΔΩ ΚΑΤΩ (Έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα).....	07
ΚΟΙΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ (Η καρδιά μου πάντα).....	22

ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΜΕ ΠΙΣΤΗ.....	45
ΜΑΚΑΡΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΑΚΑΡΙ (Μακάρι να 'σκιζεις).....	60
ΜΕ ΒΡΗΚΕ, ΜΕ ΒΡΗΚΕ (Είν' Αυτός νικητής).....	31
ΜΕΡΑ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗ (Αγάπη τρισευλογητή)....	11
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα).....	52
ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑ (Ησαΐας ΜΓ/43:1-3).....	47

ΜΗΠΩΣ ΝΥΧΤΑ ΜΑΥΡΗ ΕΧΕΙΣ (Ανοιξε να μπει το φως).....	27
ΜΟΝΑΧΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Ω τι χαρά, τι χαρά).....	09
Ν Α ΜΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ (Επωδοί).....	50β
ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΠΑΨΕ, ΕΙΝ' Ο ΤΑΦΟΣ ΚΕΝΟΣ.....	34
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Πιο κοντά μου Σε βρήκα Θεέ).....	61
Ξ ΕΡΩ ΟΤΙ ΖΕΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ.....	19
Θ ΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ.....	15
Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ (Μέσα στην καρδιά).....	52
Ο ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Κάποια νύχτα, κάποια χρόνια).....	03
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΜΕ (Σε καλεί).....	18
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ (Αδέλφια τ' ουρανού).....	63
ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ (Έξω απ' την πόρτα).....	53
ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ (Θα ψάλλω δόξα στο Θεό)..	62
Π ΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ.....	25
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΘΕΕ (Νέο τραγούδι).....	61
ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝ' Ο ΘΕΟΣ (Επωδοί).....	50β
ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝΕ (Ησαΐας ΝΒ/52:7).....	44
ΠΟΤΕ Μ' ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΠΟΤΕ Μ' ΩΣΑΝΝΑ.....	46
ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΡΑΦΩ (Ζώντας χωρίς παρηγοριά).....	06
Σ ΑΝ ΑΝΟΙΞΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ (Χαρά στον ουρανό και γη)...	54
ΣΑΝ ΠΡΟΧΩΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.....	35
ΣΑΝ ΦΛΟΓΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΡΙ (Θυσία και ανάσταση).....	58
Σ' ΕΙΔΑ ΜΕΣ ΣΤ' ΑΣΤΕΡΙΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ (Είσαι το παν)....	30
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Χριστέ μου σαν συλλογιστώ).....	57

ΣΕ ΚΑΛΕΙ (Ο Χριστός επλήρωσε για με).....	18
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ (Ψαλμός ΡΚΑ/121).....	40
ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΣΥΧΝΑ (Φεύγουν τα βάρη).....	14
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΕ.....	29
ΣΤΡΕΦΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΨΗΛΑ (Έλα και συ).....	04
Τ Α ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΥΝ (Δόξα, δόξα στο σωτήρα).....	24
ΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ (Ήταν μια καρδιά).....	56
ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΟ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.....	33
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Α' Πέτρου Ε/5:7).....	28
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....	32
ΤΟΣΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗΣΕ (Ιωάννης Γ/3:16).....	26
ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ (Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες).....	41
Υ ΜΝΟ ΓΛΥΚΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΠΩ.....	13
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΡΘΗ.....	12
Φ ΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ (Στη ζωή αν νιώθεις).....	14
Χ ΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ (Φιλιππησίους Δ/4:4).....	38
ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ (Επωδοί).....	50α
ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ (Σαν άνοιξα την καρδιά)...	54
ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩ (Σ' ευχαριστώ).....	57
Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ (Μονάχα ο Χριστός).....	09
Ω ΧΡΙΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ (Το φορτίο της ζωής).....	05
Ω ΧΡΙΣΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ (Βλέπω την απέναντι ακτή).....	23

... / / / ...

01. ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

(Ο δρόμος για τον ουρανό)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Ανοιχτηκε τώρα για μένα,**
ο δρόμος για τον ουρανό,
βαδίζω προς το σωτήρα,
το λυτρωτή μου Χριστό.
Αυτός με χαρά με προσμένει
να φθάσω στην όμορφη γη,
να συμβασιλεύσω μαζί Του,
για πάντα κοντά Του εκεί.
- 2. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα,**
βαδίζοντας μες στο κακό,
χαρά δεν είχα ποτέ μου,
πάντα ζητούσα να βρω.
Με βρήκε ο Χριστός στη ζωή μου
και μούδωσε τη λύτρωση
και ζω τώρα ευτυχισμένος,
χαρούμενος μες στη ζωή.
- 3. Ω, έλα και συ, μη διστάζεις,**
ναρθείς στο σωτήρα Χριστό,
χαρά θα βρεις στο σωτήρα,
στο λυτρωτή μας Χριστό.
Αυτός θα σου δώσει γαλήνη
και θα σ' οδηγήσει πιστά,
στο δρόμο για την ευτυχία,
για πάντα κοντά Του εκεί.

02. ΒΡΗΚΑ ΦΙΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Βρήκα σε Σένα φίλο θαυμαστό, (3)**
βρήκα κοντά Σου τη ζωή, το φως, αιώνιο θησαυρό.
ΕΠΩΔΟΣ
Θέλω να τρέξω. σ' όλους να το πω
πως η ζωή μου γέμισε φως.
Θέλω να τρέξω. σ' όλους να το πω
πόσο Χριστέ μου Σε αγαπώ.
- 2. Ήταν για μένα ώρα ευλογητή, (3)**
σαν στο κελί μου ήρθες Λυτρωτή, μ' αγάπη να με βρεις.
- 3. Τώρα για πάντα να Σ' ακολουθώ, (3)**
θέλω Χριστέ μου, ώσπου να βρεθώ, κι εγώ στον ουρανό

03. ΚΑΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

(Ο Νικόδημος)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- Κάποια νύχτα, κάποια χρόνια,**
στον Ιησού πήγε κρυφά,
ένας δάσκαλος να μάθει του Θεού τα μυστικά.
ΕΠΩΔΟΣ
Και μες στη σιγαλιά ο Ιησούς απαντά:
«...Αν θες να βρεις γιατρειά, να γεννηθείς από ψηλά.
Ο ουρανός είναι για σε **ΝΙΚΟΔΗΜΕ** αμαρτωλέ,
αν θες να νιώσεις τη χαρά, πρέπει να γεννηθείς ξανά».
- Αν και ήταν Φαρισαίος,** άρχοντας του Ισραήλ,
βρήκε τρόπο για να πάει, τον Ιησού Χριστό να δει.

04. ΣΤΡΕΦΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΨΗΛΑ

(Έλα και συ)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Στρέφω τα μάτια μου ψηλά**

και ψάχνω για παρηγοριά,
είν' ανοιχτός ο ουρανός
και λάμπει ήλιος ο Χριστός.
Και συ που ψάχνεις
στης ζωής στο σκοτάδι,
κοίτα ψηλά, κοίτα το φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Έλα και συ, έλα και συ,
σε προσκαλεί ο Λυτρωτής.
Χαρά θα σου χαρίσει Αυτός,
νέα καρδιά γι' Αυτόν να ζεις.

3. **Όσο κι αν είσαι αμαρτωλός,**

σου χάρη ο Χριστός,
στην αγκαλιά Του σε καλεί,
γιατί σ' αγάπησε πολύ.
Για σένα ήπιε το πικρό το ποτήρι,
για σε ήρθε εδώ στη γη.

2. **Αγάπη, ειρήνη και χαρά,**

θα σου γεμίσουν την καρδιά,
"όχι" στη χάρη Του μην πεις
και τρέξε τώρα να σωθείς.
Στα χέρια του Χριστού,
γλυκά ν' ακουμπήσεις
και θα 'σαι πάντα νικητής.

05. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

"We 'll Understand It Better By and By" 1905

Μουσική: **Negro Spiritual** - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής
CD «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» / ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. **Το φορτίο της ζωής**, που πιέζει την ψυχή,
δεν μπορεί να το σηκώσει μοναχός κανείς στη Γη.
Είναι μαύρη η καρδιά και η κάθε συμφορά,
με λυγίζει και μου σπάζει τα φτερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Χριστέ, μόνο Συ μπορείς
να μου πάρεις μες απ' την ψυχή,
το φορτίο και τους φόβους της ζωής
για να είμαι αιωνίως ασφαλής.

2. **Σαν το πρόβατο κι εγώ**, πούχει πέσει στον γκρεμό
πληγωμένος και χαμένος μες τον κόσμο τριγυρνώ.
Πουθενά δεν βρίσκω φως, ούτε φαίνεται βοσκός
να μου δέσει τις πληγές, να μην πονώ.
3. **Σαν τυφλός μες στη ζωή**, που σκοντάφτει δυστυχής,
και δεν ξέρει που βαδίζει και ζητάει φως να δει.
Έτσι έψαχνα και γω, ώσπου βρήκα το Χριστό
κι από τότε, προχωρώ μαζί μ' Αυτόν.



06. ΖΩΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

(Που να στραφώ)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Ζώντας στη γη χωρίς παρηγοριά,**
χωρίς ανάπαυση καμιά,
προβλήματα πολλά και πειρασμοί,
τη θλίψη φέρνουν στην ψυχή.

ΠΩΔΟΣ

Που να στραφώ! Ω, που να στηριχθώ!
Γαλήνη ψάχνω για να βρω!
Που να ακουμπήσω το βαρύ σταυρό,
παρά μονάχα στο Χριστό.

2. **Φίλους καλούς, αδέρφια, συγγενείς**
έχω, μα που να στηριχθώ;
Γιατί η καρδιά μου θέλει και ζητά
τροφή, νερό από ψηλά.
3. **Όταν το τέλος φθάσει και για με**
κι ο θάνατος σκληρά θαρθεί,
για να παγώσει τούτο το κορμί,
ποιος θα ζεστάνει την ψυχή;



07. ΚΙ ΑΝ ΖΩ ΕΔΩ ΚΑΤΩ

(Έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα)

"Mansion Over The Hilltop"

Μουσική: I.STANPHILL - Στίχοι: Ε.ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

CD 07 «ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» - ΕΚΧΕ.gr

1. **Κι αν ζω εδώ κάτω,**
στο μικρό μου καλύβι
κι η φτώχεια είναι μια πικρή συντροφιά,
μες την καρδιά μου τ' ουρανού το χρυσάφι,
χάρη και δόξα, πώς λαμποκοπά.

ΕΠΩΔΟΣ

Έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα,
που με προσμένει πέρα απ' την ξενιτιά
και κάποια μέρα θα βρεθώ εκεί πέρα,
μες των αγίων τη συντροφιά.

2. **Τι κι αν με ζώνουν,**
πειρασμοί και φροντίδες
και μες το μόχθο η ζωή μου κυλά,
τρέχω και γέρνω στου Χριστού μου το στήθος
και τη γαλήνη βρίσκω τη γλυκιά.
3. **Μη με λυπάστε,**
δεν ζητάω τον οίκτο
δεν είμαι μόνος, ούτε και δυστυχής,
είμ' οδοιπόρος προς την άνω πατρίδα
και από τώρα είμαι ευτυχής.

08. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Μουσική: P.SHOLTES - Στίχοι: ΑΓΓ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
CD «ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Είμαστε ενωμένοι όλοι με τον Χριστό,**
είμαστε ένα σώμα, ένδοξο και λαμπρό,
οι πιστοί μία ποιμήνη, όλοι κάτω εδώ στη Γη.

ΕΠΩΔΟΣ

Για να δουν, πως μας κάνει αδελφούς ο Χριστός,
η αγάπη πως ενώνει τους πιστούς.

2. **Όλοι μας μες τον ίδιο δρόμο, πάμε μπροστά,**
προχωρούμε πιασμένοι απ' τα χέρια σφιχτά
και σκορπούμε τα νέα του Χριστού σ' όλους παντού.
3. **Στη δουλειά ενωμένοι, όλοι με μια καρδιά,**
ο καθείς πλάι - πλάι με τον άλλον κοντά,
μες στο ίδιο χωράφι, με τραγούδια και χαρά.

09. Ω ΤΙ ΧΑΡΑ, ΤΙ ΧΑΡΑ

(Μονάχα ο Χριστός)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω, τι χαρά, τι χαρά, νέα από τον ουρανό θαυμάσια:
«Και για με ο Χριστός πέθανε στο Γολγοθά,
να σωθώ κι εγώ παντοτινά».

1. **Αν είμαι πλούσιος ή φτωχός,**
ξέρω, πως τα χρήματα είναι μάταια.
Μονάχα ο Χριστός μπορεί, να μου δώσει αιώνια ζωή.
2. **Και αν είμαι πλούσιος ή φτωχός,**
κάποια μέρα θα πεθάνω μοναχός,
χωρίς Χριστό, ω τι θα πω, σαν σημάν' η ώρα να κριθώ.
3. **Και αν είμαι πλούσιος ή φτωχός,**
είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός,
που μόνον ο Χριστός μπορεί να μου δώσει χάρη και ζωή.

10. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ματθαίος ζ'/6:25-33)
CD «ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» - ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Δεν μπορείς δυο κυρίους**
να δουλεύεις
γι' αυτό, άκου τι σου λέω:
«Μη μεριμνάς για τη ζωή σου,
τι θα φας, ή τι θα πιεις
και το σώμα σου, τι θα ντυθείς»

ΕΠΩΔΟΣ

Η ζωή, η ζωή, η ζωή,
για σκοπό έχει κάτι άλλο,
η αλήθεια είναι μεγάλη,
η αξία είναι πολλή,
γι' αυτό, αξίζει να την ζεις.

2. **Για κοίτα τα πουλιά του ουρανού,**
ούτε σπείρουνε, ούτε και θερίζουν,
δεν συνάγουν σ' αποθήκες,
δεν μαζεύουνε λεφτά,
μα Αυτός, φροντίζει και γι' αυτά.



11. ΑΓΑΠΗ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Αγάπη τρισευλογητή,**
που έμεινες κλεισμένη,
στον κόλπο του Πατέρα εκεί ψηλά,
κατέβηκες, ω τόσο χαμηλά.
Τα βαριά μας κρίματά μας,
Σε τρυπήσανε βαθιά,
μα η χάρη Σου μεγάλη και γλυκιά,
μας τρύπησε τη δόλια μας καρδιά,
μας τρύπησε τη δόλια μας καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ ("This is the day" - Ψαλμός ΡΙΗ:24 - ΙΑ/209)

Μέρα λαμπρή και θαυμαστή, έγινε για μας η σημερινή.
Έφτασε πια η ΑΓΑΠΗ Σου, άνοιξε και η αγκάλη Σου,
μας έσμιξες σαν αδελφούς, όλους τους πιστούς.

2. **Αγάπη, προ καταβολής**
του κόσμου ματωμένη,
Χριστέ μας που υψώθης στο σταυρό,
στον ορισμένο του Θεού καιρό.
Μένεις μόνος, ω τι πόνος,
εγκατάλειψη πικρή,
κι όμως έχεις έλεος γιατρευτικό,
για όλους και τον πιο αμαρτωλό,
για όλους και τον πιο αμαρτωλό.
3. **Και τώρα μας εγλύτωσες**
απ' τον εγωισμό μας,
μας άνοιξες τα μάτια τα κλειστά,
να βλέπουνε ψηλά και μακριά.
Στο χαμένο, πληγωμένο κόσμο,
μέσα στο κακό,
ας του δώσουμε ελπίδα και ζωή,
να νιώσει τη δική Σου την πνοή,
να νιώσει τη δική Σου την πνοή.

12. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΡΘΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Υπάρχει οδός που φαντάζει ορθή,**
στον άνθρωπο τον επί της Γης,
μα τα τέλη αυτής οδηγούν στο χαμό,
μακριά απ' τον σωτήρα Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάρι να πάρεις τη μόνη οδό,
να βρεις της ζωής τον σκοπό,
να βρεις την αλήθεια αυτής της ζωής,
κοντά στον σωτήρα Χριστό.

2. **Οι δρόμοι μας είναι πολύ χαμηλοί,**
να φθάσουν ψηλά δεν μπορούν.
Πλανιέσαι στη σκέψη, πως είναι καλοί,
μπροστά στον Θεό δεν μετρούν.
3. **Οι δρόμοι μας**
όσο κι αν δείχνουν σωστοί,
λαθεύουν δεν είναι ικανοί,
να δώσουν αυτό που ζητά η ψυχή,
να βρουν την πηγή την σωστή.





"ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ" - "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1"



13. ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Υμνο γλυκό**, ύμνο γλυκό στο Χριστό θα πω, ύμνο γλυκό, ύμνο γλυκό και χαράς σκοπό. Απ' την καρδιά (... απ' την καρδιά) θα Τον υμνώ (... θα Τον υμνώ), ύμνο γλυκό στην αγάπη του Χριστού θα πω.
2. **Ήρθε στη γη**, ήρθε φτωχός, ήρθε ταπεινός, ήρθε στη γη, ήρθε να γίνει θυσία Αυτός. Κι απ' τα δεσμά (... κι απ' τα δεσμά) έχω σωθεί (... έχω σωθεί), ήρθε στη γη ο Χριστός για με να σταυρωθεί.
3. **Θάρθει ξανά**, θάρθει ξανά ο Χριστός στη γη, θάρθει ξανά, θάρθει για με μια γλυκιά αυγή. Κι οι ουρανοί (... κι οι ουρανοί) θάν' ανοιχτοί (... θάν' ανοιχτοί), και θα βρεθώ στην καινούρια γη, την ποθητή.

14. ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ

(Φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά)

"Burdens Are Lifted At Calvary"

Μουσική: J. M. MOORE - Στίχοι: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Στη ζωή**, αν νιώθεις συχνά θλίψη και μοναξιά, άκουσε τότε το μουσικό που δίνει τη χαρά.
- ΕΠΩΔΟΣ**
Φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά, Γολγοθά, Γολγοθά, φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά, είν' ο Χριστός κοντά.
2. **Και για σε**, Αυτός προσδοκά μ' ανοιχτή αγκαλιά, για σένα Κείνος υπέφερε, εκεί στο Γολγοθά.
 3. **Λύτρωση**, χαρίζει ο Χριστός, γέλιο, παρηγοριά, καινούριο δρόμο στο διάβα σου και θεία συντροφιά.

15. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Ο Θεός είναι πύργος ισχυρός,**
ο Θεός είναι σκέπη και φρουρός.
Μες στη μάχη της ζωής είμαι πάντα νικητής,
ο Θεός είν' ο πύργος μου.
- 2. Τα φτερά Του σκεπάζουν τη ζωή,**
δεν με βρίσκει θανάτου πια πνοή.
Κι όταν βέλος φτερωτό, μες στη μάχη συναντώ,
ο Θεός είναι ασπίδα μου.
- 3. Είναι φως, είναι σωτηρίας πύργος,**
ο Θεός ο δυνατός.
Είναι δύναμη της ζωής αιώνια,
ο Θεός ο δυνατός.
Είναι το καταφύγιό μου ο Θεός ο δυνατός.
Είναι πύργος και σωτήρας θαυμαστός.
- 4. Κι όταν στράτευμα γύρω με κυκλώσει**
είναι Εκείνος δυνατός.
Κι όταν πόλεμος την καρδιά παγώσει,
είναι Εκείνος δυνατός.
Κι όταν μ' αφήσουν γονείς, ποιος θα με σώσει;
είναι Εκείνος δυνατός.
Είναι φίλος και σωτήρας θαυμαστός.



16. ΕΧΩ ΣΩΘΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

- 1. Έχω σωθεί, κι έχω χαρά,**
έχω σωθεί, μες απ' τη φθορά.
Με πίστη πήγα κοντά στο σταυρό,
με πίστη πήγα στο Χριστό,
με αίμα μου 'πλυνε την καρδιά
κι έχω σωθεί.
- 2. Δεν με νικά, ο κόσμος πια,**
δεν με νικά, δύναμη καμιά.
Κοντά μου έχω Χριστό δυνατό,
τον βράχο έχω ν' ακουμπώ,
κι όταν έρχεται κακό, **δεν με νικά.**
- 3. Πάντα θα ζω, με τον Χριστό,**
πάντα θα ζω, και θα Τον υμνώ.
Γεμάτη θάχω καρδιά με χαρά
και με της πίστης τα φτερά,
πάντα στο Χριστό μου κοντά,
πάντα θα ζω.
- 4. Κι όταν βρεθώ, στον ουρανό,**
και θα Τον δω, ένδοξο Αμνό.
Στεφάνι τότε λαμπρό θα φορώ,
και στων αγγέλων το χορό,
θα σταθώ και γλυκά θα υμνώ,
για τον Αμνό.

17. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣ

“Amazine Grace” 1835

Μουσική: Early American melody - Ελλην. στίχοι: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΧΙΛΛ
Αγγλικοί στίχοι: JOHN NEWTON (1725 -1807)

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

1. **Θαυμάσια χάρις, τι γλυκιά,**
που έσωσε κι εμέ,
χαμένος ήμουν μ' εύρηκε,
και μ' ελευθέρωσε.
2. **Η χάρις με παρηγορεί**
τους φόβους μου σκορπά
κι απ' τη στιγμή που πίστεψα,
ειρήνη μου 'φερε.
3. **Πολλές παγίδες του εχθρού,**
κινδύνους αρκετούς
τους νίκησε και θα νικά,
η χάρις του Θεού.
4. **Αυτός υπόσχεται ζωή,**
ο λόγος Του αρκεί,
θα με φροντίζει σίγουρα,
ενώ θα ζω στη γη.
5. **Κι όταν τελειώσ' αυτή η ζωή**
της θλίψης, της φθοράς,
θ' αρχίσει πείρα θαυμαστή,
ειρήνης και χαράς.
6. **Και χίλια χρόνια εκεί ψηλά,**
θάνατι απλώς η αρχή,
τη δόξα του Θεού θα υμνώ,
αιώνια τη λαμπρή.

18. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΜΕ

(Σε καλεί)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Ο Χριστός επλήρωσε για με,**
με το αίμα Του με λύτρωσε
και στη ΧΑΡΗ Του, ναι σε καλεί,
να σου δώσει φως και χαρά πολλή.

ΕΠΩΔΟΣ

Σε καλεί να πλυθείς στην πηγή της ζωής
κι απ' τη φθορά να σωθείς.
Δώσε τα βάρη σου στο λυτρωτή,
θα το σηκώσει ευθύς.

2. **Ο Χριστός μ' αγάπησε πολύ,**
την αιώνια μου 'δωσε ζωή
κι η ΑΓΑΠΗ Του, ναι σε καλεί,
να μου δώσει φως και χαρά πολλή.
3. **Ο Χριστός καρπό παντοτινά,**
στη ζωή μου δίνει ουρανό,
και για σε ζητώ, για σε ποθώ,
να 'ρθεις στις χαράς τον ωκεανό

«...Ούτω λέγει Κύριος προς εσάς· Μη φοβείσθε σεις, μηδέ πτοηθήτε
από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους· διότι η μάχη δεν είναι
δική σας, αλλά του Θεού» (Β' Χρονικών Κ/20:15 - Βλ. Ησαΐας ΝΔ/54:17)

19. ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΖΕΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

«...Αλλά τώρα **ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ** ο Χριστός απ' τους νεκρούς, ήταν ο πρώτος καρπός των πεθαμένων! Καθώς ο **ΘΑΝΑΤΟΣ** μπήκε στον κόσμο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, έτσι και η **ΑΝΑΣΤΑΣΗ** των νεκρών ήλθε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου» (Α' Κορινθίους **ΙΕ/15:20-21**)

1. Ξέρω ότι ζει ο Λυτρωτής μου!

Ξέρω ότι ζει, ο Χριστός!
Ξέρω ότι ζει και στη ζωή μου
έχω πάντα φως.

ΕΠΩΔΟΣ

Ξέρω ότι ζει (2), ξέρω ότι ζει ο Χριστός.
Ξέρω ότι ζει (2) ξέρω ότι ζει κι έχω πάντα φως

«Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γης» (Ιώβ **ΙΘ/19:25**)

2. Ξέρω ότι ζει, τώρα τον βλέπω!

Ξέρω ότι ζει, μ' οδηγεί!
Ξέρω ότι ζει, και εμπρός
μου δίνει τη καινούρια γη.

«...Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.....»
(Κολοσσάσις **Γ/3:1-2**)

3. Ξέρω ότι ζει μες στην καρδιά μου!

Ξέρω ότι ζει μόνον Αυτός!
Ξέρω ότι ζει κι όλη η ζωή μου
θέλω να 'ναι Χριστός.

«...Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων» (Α' Κορινθίους **ΙΕ/15:20**)

20. ΔΟΣ ΜΟΥ ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου φως απ' το φως
το λαμπρό Σου Χριστέ, να φωτίζω για Σε.
Δώσε φως στη ζωή μου
να φέγγει λαμπρό, μέρα-νύχτα για Σε.

1. **Συ κατέβηκες Χριστέ**, στο σκοτάδι το βαθύ, και με σήκωσες στο φως, στη χαρά και στη ζωή.
2. **Ταπεινό λυχνάρι εγώ**, μες τα χέρια Σου Χριστέ, δος μου λάδι, δος μου φως, για να μη σβηστώ ποτέ.
3. **Φάρο μ' έστησες Χριστέ**, στον αιώνιο βράχο Σου, δος μου φως, περίσσιο φως, να φωτίσω μια ψυχή

21. ΘΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΥΓΗ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Θε να 'ρθει μια αυγή**, που θα φέρει την ψυχή στην αιώνια χαρά, στη γαλήνη τη γλυκιά, σαν θα 'ρθει ο Χριστός να με φέρει στο φως, να βρεθώ στου ουρανού την ακτή!
2. **Τι στιγμή θαυμαστή**, σαν θα δω το Λυτρωτή, που στη χάρη Του χρωστώ το παλάτι το λαμπρό, εκεί θα 'χω στολή απ' το χιόνι πιο λευκή και τ' Αρνίου θα ψάλλω την ωδή!
3. **Δεν υπάρχουν εκεί**, θλίψεις, πόνος, ταραχή, ούτε δάκρυα μοναξιάς ούτε θάνατου σκιά, μόνο ανέσπερο φως απ' τον ήλιο πιο λαμπρό, ω Σιών, θαυμαστή, ποθητή!

22. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑ

(Κοιτώ για τους αγγέλους)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

1. **Η καρδιά μου πάντα**
κοιτά στον Ιορδάνη,
με λαχτάρα ψάχνει να δει,
στρατιά αγγέλων, που θα με φέρει,
εις τον ουρανό ψηλά εκεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Κοιτώ (...κοιτώ) για τους αγγέλους,
που θα μ' ανεβάσουν ψηλά!
Να ζω (...να ζω) στο φως αιώνια,
με τον Κύριό μου κοντά!

2. **Της καρδιάς η φλόγα**
δεν σκιάζεται στις μπόρες,
δεν φοβάται θλίψης βροχή,
ψηλά κοιτάζω, πάνω απ' τα νέφη,
στη λαμπρή απέναντι ακτή!
3. **Η καρδιά δεν βρίσκει**
ανάπαυσης λιμάνι,
δεν με δένει πόθος στη γη,
ψηλά κοιτάζω, να το παλάτι,
να και η πατρίδα η ποθητή!

. . . / / / . . .

23. Ω ΧΡΙΣΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

(Βλέπω την απέναντι ακτή)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- **Ω Χριστέ ξημερώνει!**
Ω Χριστέ ξημερώνει!
Ω Χριστέ ξημερώνει
και φωτίστηκε η γη.
- **Ω Χριστέ να κι ο ήλιος!**
Ω Χριστέ να κι ο ήλιος!
Ω Χριστέ να κι ο ήλιος,
που προσμένω να φανεί.
- **Ω Χριστέ τώρα βλέπω!**
Ω Χριστέ τώρα βλέπω!
Ω Χριστέ τώρα βλέπω
την ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΗ.
- **Ω Χριστέ τι παλάτια!**
Ω Χριστέ τι παλάτια!
Ω τι παλάτια
και τι χώρα θαυμαστή.
- **Ω Χριστέ χορωδίες!**
Ω Χριστέ χορωδίες!
Ω Χριστέ χορωδίες
και αγγέλων μουσική.
- **Ω Χριστέ υμνούν Εσένα!**
Ω Χριστέ υμνούν Εσένα!
Ω Χριστέ υμνούν Εσένα
του θανάτου ΝΙΚΗΤΗ.

24. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ

“Glory, glory Hallelujah”

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.
CD «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

1. Τα μάτια μου αντικρίζουν

του Χριστού τον ερχομό
και κριτή Τον βλέπω νάρχεται
ξανά στον κόσμο αυτό.
Το σπαθί γυμνό της κρίσης
στο ένα χέρι Του κρατεί
κι έχει η γη μας σαλευθεί

ΕΠΩΔΟΣ

Δόξα, δόξα στο σωτήρα,
είναι της ζωής η θύρα,
είναι της χαράς η πείρα,
η αλήθεια και το φως.

2. Τ' αυτιά μου ακούνε σάλπισμα

ψηλά απ' τον ουρανό
και φτερούγισμα αγγέλων
και φωνές χαράς πιστών.
Τα πατήματά Του τώρα,
αντηχούν πιο δυνατά,
«έρχεται», μου λέν' κι αυτά.

3. Ετοίμασε καρδιά

στο λυτρωτή υποδοχή,
η θυσία του σταυρού Του,
`μου `σβησε την ενοχή.
Τώρα στ' ουρανού τη δόξα,
λυτρωμένο με καλεί,
στη χαρά και στη ζωή.

25. ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 01 - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. Περπατώ μες στο φως,

που μου φέγγει η Γραφή
κι έχω φίλο πιστό τον Χριστό.
Μ' οδηγεί στη ζωή κι ένα μόνο ζητεί
να υπακούσω και να εμπιστευτώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Βρήκα φίλο πιστό, βρήκα δρόμο σωστό
και βαδίζω με τον Χριστό.
Κι αν μου δώσει σταυρό κι αν σε μάχη βρεθώ
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.

2. Σαν μου λείπει η χαρά,

κι έχω θλίψη βαριά
που να ψάξω να βρω γιατρεία;
Ξέρω το μυστικό θα στραφώ στον Χριστό
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.

3. Κι όταν τέλος θα' ρθει,

της πορείας στη γη
και θανάτου σκοτάδι με βρει
δεν φοβάμαι γι' αυτό τον Χριστό μου κρατώ
θα υπακούσω και θα εμπιστευτώ.





26. ΤΟΣΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗΣΕ

Μουσική: ROBERT EWING - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 - ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
 CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

Σας φέρνουμε την πιο μεγάλη είδηση! Το πιο σπουδαίο νέο! Την πιο απίθανη πραγματικότητα! Το πιο σημαντικό γεγονός: Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ (Α Ιωάννου Δ/4:8) «...Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε πρόσφερε τον μοναδικό του Γιο, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' Αυτόν, αλλά να ζήσει αιώνια...» (Ιωάννης Γ/3:16)

Τόσο ο Θεός ΑΓΑΠΗΣΕ τον κόσμο,
 ώστε πρόσφερε σε μας, το παιδί Του το μονάκριβο,
 για να μη χαθεί καθένας, που πίστεψε σ' Αυτόν,
 αλλά νάχει την πλέρια ζωή κι αιώνια να την ζει, να τη ζει!

27. ΜΗΠΩΣ ΝΥΧΤΑ ΜΑΥΡΗ ΕΧΕΙΣ

(Άνοιξε να μπει το φως)

Μουσική: CHAS H. GABRIEL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 - ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
 CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

Σκέψου ένα δώρο από τον Θεό, ακουμπισμένο μπροστά στην πόρτα σου. Δώρο ΖΩΗΣ! Δώρο ΑΓΑΠΗΣ! Δώρο που κόστισε στο Θεό το παιδί Του. Δώρο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου και να την κάμει χαρούμενη και φωτεινή. «...Να, στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Εάν ακούσει κανείς τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτό μαζί Μου...» (Αποκάλυψη Γ/3:20)

1. ΜΗΠΩΣ νύχτα μαύρη έχεις στην καρδιά;

Μήπως στο σκοτάδι ψάχνεις σαν τυφλός;
 Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
 άνοιξε να μπει Χριστός.

ΕΠΩΔΟΣ

Άνοιξε να μπει το φως, άνοιξε να μπει το φως,
 άνοιξε την πόρτα, που κτυπά ο Χριστός,
 άνοιξε να μπει το φως.

2. ΜΗΠΩΣ σβήστηκε στο τζάκι η φωτιά;

Μήπως σώθηκε στο λύχνο σου το φως;
 Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
 άνοιξε να μπει Χριστός.

3. ΜΗΠΩΣ γέμισ' η ζωή σου συννεφιά;

Μήπως σε σκεπάζει μαύρος ουρανός;
 Τράβηξε τους σύρτες, γύρνα τα κλειδιά,
 άνοιξε να μπει Χριστός.



28. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

“We ‘ll Understand It Better By and By” 1905

Μουσική: **Negro Spiritual** - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.
LP/CD 01 «ΑΝ ΔΙΨΑΣ» - Μικτή Χορωδία Θρησκευτικής Μουσικής
CD «ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ» / ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Δεν μπορώ να διανοηθώ πιο σπουδαίο γεγονός στη ζωή κάθε ανθρώπου! Ενώ θαδίζεις μονάχος, χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, ξαφνικά ο Θεός έρχεται κοντά σου: Για να γίνει φίλος σου! Για να μοιραστεί τις χαρές σου! Για να μοιραστεί τα προβλήματά σου! Για να σηκώσει τα βάρη σου! Διαβάζουμε στο Λόγο Σου: «Την κάθε σας έγνοια, ακουμπήστε την επάνω Του, γιατί Αυτός φροντίζει για σας» (Α' Πέτρου Ε/5:7).

Την κάθε φροντίδα, σ' Αυτόν ακουμπήστε,
γιατί Αυτός φροντίζει για μας.

Την κάθε φροντίδα, την κάθε ρυτίδα,
την κάθε ελπίδα σ' Αυτόν ακουμπήστε,
γιατί Αυτός φροντίζει για μας.

1. **Το φορτίο της ζωής**, που πιέζει την ψυχή, δεν μπορεί να το σηκώσει μοναχός κανείς στη Γη. Είναι μαύρη η καρδιά και η κάθε συμφορά, με λυγίζει και μου σπάζει τα φτερά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Χριστέ, μόνο Συ μπορείς
να μου πάρεις μες απ' την ψυχή,
το φορτίο και τους φόβους της ζωής
για να είμαι αιωνίως ασφαλής.

2. **Σαν τυφλός μες στη ζωή**, που σκοντάφτει δυστυχής, και δεν ξέρει που βαδίζει και ζητάει φως να δει. Έτσι έψαχνα και 'γω, ώσπου βρήκα το Χριστό κι από τότε, προχωρώ μαζί μ' Αυτόν.

29. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΕ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 / «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979 / ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΦΩΣ ΑΠ' ΤΟ ΦΩΣ» (έκδοση ΝΧΔ) - Ψάλλουν οι νέοι της Κ.Ε.Ν.

Και όταν ο Θεός βρίσκεται τόσο κοντά σου, μπορείς να Του μιλήσεις, μπορείς να Τον ρωτήσεις, μπορείς να Του ζητήσεις συγχώρηση, ειρήνη, χαρά, ανάπαυση, μπορείς να ακούσεις την απάντησή Του. Ο ίδιος μας έμαθε να Του ζητούμε αυτά που χρειαζόμαστε:

*«Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάξτε και θα βρείτε, κτυπάτε και θα σας ανοίξουν, γιατί καθένας που ζητά παίρνει και αυτός που ψάχνει βρίσκει και σ' αυτόν που χτυπά ανοίγουν»
(Ματθαίος Ζ/7:7)*

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

τ' ουρανού ποθώ τη χαρά!

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

τ' ουρανού ποθώ τη χαρά, *Χριστέ στην καρδιά.*

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

φέρε λύτρωσης ευωδιά!

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

φέρε λύτρωσης ευωδιά, *Χριστέ στην καρδιά.*

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

δώσε αγάπη, φως κι ομορφιά!

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

δώσε αγάπη, φως κι ομορφιά,

Χριστέ στην καρδιά.

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

ζήλου άναψε φωτιά!

Στην καρδιά Χριστέ, στην καρδιά,

ζήλου άναψε φωτιά, *Χριστέ στην καρδιά.*

30. Σ' ΕΙΔΑ ΜΕΣ ΣΤ' ΑΣΤΕΡΙΑ

(Είσαι το παν για με)

Μουσική: RALPH CARMICHAEL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979

Έτσι απλά ζητάς από τον Χριστό να γεμίσει τη ζωή σου. Έτσι απλά έρχεται στην καρδιά σου. Δεν βοηθούν σ' αυτό οι γνώσεις σου, ή τα φυσικά σου χαρίσματα, ή τα διπλώματά σου. Εσύ δεν κάνεις τίποτα, ο Θεός κάνει το κάθε τι, ο Θεός έκαμε το κάθε τι:

«Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, Τον έκαμε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεου δι' Αυτού» (Β' Κορινθίους Ε/5:21).

1. **Σ' είδα μες στ' αστέρια τ' ουρανού,**

ήσουν στη φωνή του κεραυνού,
μες στα πέλαγα και στις στεριές,
Σ' έβλεπα Χριστέ.

Πόσο θαύμαζα τα έργα Σου,
πόση δύναμη στα χέρια Σου,
και σκεφτόμουν κι έλεγα Χριστέ,
«Τι είσαι Σου για με;»

2. **Ώσπου κάποια μέρα στο σταυρό,**

ω, γλυκέ Χριστέ, Σ' ευχαριστώ,
βρήκα πλέρια την αγάπη Σου,
με πίστη στην καρδιά,
ακούμπησα τα βάρη.

Τώρα είσαι ο ουρανός για με,
τώρα ελεύθερος πετώ Χριστέ,
κράτα πάντοτε το χέρι μου,
είσαι το παν για με.

31. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Μουσική: WILLIAM GAITHER - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979, ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD «ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ» - Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

*Με βρήκε, ω με βρήκε, με γλύτωσε απ' το γκρεμό,
την ψυχή μου γέμισε και μέσα στο φως τώρα ζω!*

{ Με βρήκε ο θαυμαστός Σωτήρας! }

1. **Είν' Αυτός ΝΙΚΗΤΗΣ,**

του θανάτου νικητής είν' ο Χριστός
και ζωής πηγή, αντηχεί στη γη,
της νίκης η κραυγή.

2. **Είν' Αυτός ΔΥΝΑΤΟΣ,**

δυνατός και θαυμαστός είν' ο Χριστός
μα γλυκιά αυγή, ήρθε με στοργή
και μου 'δωσε ζωή.

3. **Είν' Αυτός ΖΩΝΤΑΝΟΣ,**

αλληλούια ζωντανός είν' ο Χριστός
στην καρδιά μου ζει κι ουρανού ζωή,
χαιρόμαστε μαζί.

32

ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Μουσική: OTIS SKILLINGS - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979

Σημασία δεν έχει που σε βρήκε ο Χριστός. Σημασία έχει ΑΝ ΣΕ ΒΡΗΚΕ. Αν κάποια στιγμή Τον ένιωσες να σκύβει, να σε παίρνει στα δυνατά χέρια Του, να σε σηκώνει, να σου φορά το δαχτυλίδι κα το καθαρό ρούχο. Αν κάποτε τραγούδησες το ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ξέρω, αισθάνεσαι την ανάγκη να ψάλλεις νύχτα μέρα "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"

Τον Χριστό, τον Χριστό, τον Χριστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ψάλλω «Δόξα στον Χριστό». Αλληλούια Τον υμνώ.
Δόξα, δόξα στον Αμνό, νύχτα, μέρα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

33. ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΚΟ

“His Name Is Wonderful”

Μουσική: AUDREY MIEIR - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979

*Και τώρα θα θέλαμε να σας πούμε, τι σημαίνει ζωή με τον Χριστό, τι προσφέρει ο Χριστός: «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη» (Ιωάννης 1'/10:10).
ΠΩΣ μπορούμε να μην Το αγαπάμε;*

1. **Τι όνομα γλυκό, τι όνομα γλυκό,**
τι όνομα γλυκό, **ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ!**
Είν' ο σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου,
είν' ο Ιησούς Χριστός, ο θαυμαστός.

Αυτός με φροντίζει,
Αυτός με στηρίζει,
προστάτης μου πιστός.
Μου δίνει θάρρος και κάθε βάρος,
κρατά ο δυνατός, Ιησούς Χριστός.

2. **Τι όνομα γλυκό, τι όνομα γλυκό,**
τι όνομα γλυκό, **ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ!**
Πρώτος μ' αγάπησε κι ήρθε μ' αγκάλιασε,
μου 'δωσε ο Χριστός, ζωή και φως.

Αυτός με χορταίνει,
Αυτός με ποιμαίνει,
είν' ο «καλός βοσκός».
Και κάποιο δείλι, θ' ανοίξει η πύλη,
θα μ' οδηγήσει Αυτός, στον ουρανό.

*«Εγώ Ούτω λέγει Κύριος, ο άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού·
Ερωτάτέ με διά τα μέλλοντα περί των υιών μου και περί του έργου
των χειρών μου προστάξατέ με.....» (Ησαΐας ΜΕ/45:11)*

34. ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΠΑΨΕ

“Thy Loving Kindness”

Μουσική: MITCHELE - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979

Όταν μας λείπει η ξέχειλη, η πλέρια ζωή, που υπόσχεται ο Χριστός, σίγουρα δεν φταίει Εκείνος, φταίμε εμείς!

*«Τι ζητάτε τον ζωντανό, ανάμεσα στους πεθαμένους...»
είπαν οι δύο άγγελοι στις γυναίκες με τα μύρα!*

Οι γυναίκες αυτές είχαν περάσει την ευλογημένη πείρα της συναντήσεως με τον Χριστό. Ήταν σίγουρο ότι Τον αγαπούσαν. Κι όμως πόση μαυρίλα και πόνος θα έφευγαν από τη ζωή τους, αν ήξεραν κάτι ακόμη: ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ, ΗΤΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΣ.

Απευθυνόμαστε σε άτομα που συνάντησαν κάποτε στη ζωή τους τον Χριστό. ΜΗΝ ψάχνετε στον άδειο τάφο, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ! Η άφθονη ζωή βγήκε από τον τάφο! Θερίστε τους καρπούς από το ξεχείλισμά τους

(Ιωάννης Κ/20:15)

1. **Να ψάχνεις πάψε,** είν' ο τάφος κενός,
να κλαις σταμάτα, είν' Αυτός ζωντανός.
Χαράς αχτίδα, ζωής σφραγίδα,
άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο Χριστός.

(Ιωάννης ΙΒ/12:24)

2. **Να ψάχνεις πάψε,** είν' ο κόκκος νεκρός,
να κλαις σταμάτα, είν' ο στάχυς μεστός.
Χρυσό κλωνάρι, περίσσιο σάρι,
άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο καρπός.

(Λουκάς ΙΕ/15:4-7)

3. **Να ψάχνεις πάψε,** σε ψάχνει Αυτός,
κοντά σου στέκει, σωτήρας Χριστός.
Δος Του το χέρι και θα σου φέρει
αναστημένη ζωή κι ουρανό.

35. ΣΑΝ ΠΡΟΧΩΡΩ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979

*Αυτό σημαίνει ζωντανός Κύριος!
Να σε κρατά, να Τον κρατάς! Να σου μιλεί, να Του μιλάς!
Να περπατάτε αντάμα! Να πολεμάτε αντάμα!
Να νικάτε αντάμα! Να μπειτε αντάμα στον ουρανό!*

1. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
στο δρόμο αυτό τον σκοτεινό,
βαδίζω εμπρός μες τη νύχτα
το φως κρατώ το ζωντανό.
2. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
στο μονοπάτι το στενό,
στην αγκαλιά με σηκώνει
και μ' οδηγεί στον ουρανό.
3. **Κι όταν περνώ με τον Χριστό**
τον αφρισμένο ωκεανό,
Αυτός κρατά το τιμόνι
κι εγώ στην πίστη ξαγρυπνώ.
4. **Σαν προχωρώ με τον Χριστό**
στο Γολγοθά και στο σταυρό,
απ' τη σκιά του θανάτου
στην πλέρια τη ζωή θα βγω.



36. ΕΙΝ' Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ»,1979

*Περπάτησα μαζί Σου, και στο χαλάζι, και στη μπόρα,
και στο λιοπύρι, και στ' αγιάζι, και στη γλυκιά της προσευχής την ώρα!
Περπάτησα μαζί Σου μες στα πέλαγα, μ' αντάρες, με φουρτούνες, μ'
αστραπόβροντα στις ζήσης το καίκι!
Περπάτησα μαζί Σου στου πλήθους τη βοή και το «άρων, άρον σταύ-
ρωσον» στη δίκη!
Περπάτησα μαζί Σου, ως του σταυρού τη φρίκη!
Περπάτησα μαζί Σου, ως τη νίκη της ανάστασης!
Περπάτησα μαζί Σου που δεν πήγα; Και πρώτος διάβαινες Εσύ κι εγώ
ακολουθούσα. Κι έμαθα αυτά τα λίγα: «ΠΩΣ ουρανόσ και δόξα είσαι
Συ κι εγώ χωρίς Εσένα δεν θα ζούσα!»*

1. **Είν' ο Λόγος Σου στα βήματά μου ΦΩΣ,**
είναι λύχνος στης ζωής τα μονοπάτια,
της καρδιάς είν' ο ήλιος που φωτίζει λαμπρός!
Είν' ο Λόγος Σου στα βήματά μου φως.
*«Ο Λόγος Σου είναι λυχνάρι στα πόδια μου και φως στα μονοπάτια
μου» (Ψαλμός ΡΙΘ/119:105).*
2. **Είν' ο Λόγος Σου ΨΩΜΙ του ουρανού**
το νερό το ζωντανό που ξεδιψάει,
την ψυχή μου δροσίζει, μού χορταίνει το νου.
Είν' ο Λόγος Σου ψωμί του ουρανού.
*«Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί, αλλά με κάθε
Λόγο που μας έρχεται από το στόμα του Θεού» (Ματθαίος Δ/4:4).*
3. **Είν' ο Λόγος Σου ΜΑΧΑΙΡΙ κοφτερό,**
είν' ο Λόγος Σου σπαθί κι είναι κοντάρι,
τον κρατώ μες στη μάχη και νικώ τον εχθρό!
Είν' ο Λόγος Σου μαχαίρι κοφτερό,
*«Κρατείστε το μαχαίρι του Πνεύματος, το οποίο είναι ο Λόγος
του Θεού» (Εφεσίους ζ'/6:17).*

37. ΔΟΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ

Μουσική: NEGRO SPIRITUAL - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979
CD «ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΨΑΛΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ» /ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Ζωή με το Χριστό σημαίνει αύξηση, σημαίνει πρόοδο, σημαίνει τελειότητα, σημαίνει αγιασμός: «Θα αγιαστείτε και θα είστε άγιοι, διότι Εγώ είμαι άγιος» (Λευιτικό ΙΑ/11:44). Το Πνεύμα του Θεού περιμένει να καρποφορήσει στη ζωή μας, αγάπη, χαρά, ειρήνη, ταπεινώση, αγιασμό και τόσα άλλα χαρακτηριστικά της άφθονης ζωής. Δεν θα τα πάρουμε με τον αγώνα μας ή τις προσπάθειές μας. Θα τα πάρουμε από την ΠΡΟΣΕΥΧΗ μας!

ΕΠΩΔΟΣ

Δος μου σωτήρα καρδιά πιο ταπεινή,
σωτήρα, dos μου σωτήρα αγάπη πιο αγνή.
dos μου σωτήρα ζωή πιο φωτεινή.
dos μου ουρανό.

1. **Βρήκα στο Χριστό ειρήνη παντοτινή,**
βρήκα στο Χριστό γαλήνη μες την ψυχή,
φως λαμπρός Αυτός μου δίνει και μ' οδηγεί
προς τον ουρανό.
2. **Τώρα μπρος Αυτός βαδίζει κι ακολουθώ,**
τώρα ο νους μου φτερουγίζει στον ουρανό,
τώρα σπίτι Αυτός μου κτίζει να κατοικώ
στη γλυκιά Σιών.
3. **Αύξησε μου την πίστη,**
dos μου πλούσια τη χάρη,
διώξε φως το σκοτάδι, να δω τον ουρανό.
Dos μου κι άλλη αγάπη, dos μ' ουράνια ελπίδα,
dos μου πίστησ ασπίδα και θάρρος να νικώ.
Με χαρά να σηκώνω το σταυρό μου στον ωμό
χάραξε μου το δρόμο κι εγώ θα ακολουθώ.

38. ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 02 /«ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ», 1979

«Χαίρετε πάντοτε μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου» (Φιλιππησίους Δ/4:4).

Χαίρετε πάντοτε με τον Κύριο.
Χαίρετε, χαίρετε, πάλι θα σας πω!
Χαίρετε πάντοτε με τον Κύριο.
Χαίρετε, χαίρετε, πάλι θα σας πω!



Το "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3" κυκλοφόρησε και σε διπλό δίσκο LP (33 στροφών)

39. ΑΒΒΑΚΟΥΜ 1983 -2024

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

Ποια είναι η πραγματική εικόνα του κόσμου μας σήμερα: Η καταστροφή, ο πόλεμος, οι σεισμοί, ο τιμάριθμος, η βία, η μόλυνση, ο θάνατος. Ψάξτε όσο θέλετε στις εφημερίδες, δεν θα βρείτε ένα μικρό αισιόδοξο μήνυμα. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ; Πιο μεγάλες καταστροφές, πιο τραγικούς πολέμους, πιο πολλά ρίχτερ, πιο ψηλό τιμάριθμο, πιο άγρια εγκλήματα, πιο μαύρο σύννεφο στον ουρανό. Μαυρίλα από παντού που θα γίνεται όλο και πιο μαύρη. Είπε ο προφήτης πριν 2.500 χρόνια:

«...Ακόμα και αν η συκιά δεν βγάλει βλαστάρια, ούτε σταφύλια το αμπέλι, ο κόπος για τα λιόδεντρα πάει χαμένος, κι αν τα χωράφια δεν καρπίσουν, τα πρόβατα θάναι νεκρά στη στάνη και δεν θα υπάρχουν βόδια στο στάβλο, ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΘΑ ΒΡΩ ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. Ναι, θα χαίρομαι κοντά στον Θεό της σωτηρίας μου...» (Αββακούμ Γ/3:17-18). Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να τραγουδήσει σήμερα:

Ξέρω ότι ο **ΠΟΛΕΜΟΣ** θα χτυπήσει την πόρτα μου.
Ξέρω ότι ο **ΣΕΙΣΜΟΣ** θα χτυπήσει την καρδιά μου.
Ξέρω ότι ο **ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ** θα χτυπήσει την τσέπη μου.
Ξέρω ότι η **ΒΙΑ** θα χτυπήσει τα παιδιά μου.
Ξέρω ότι η **ΠΛΗΜΜΥΡΑ** θα χτυπήσει τα θεμέλιά μου.
Ξέρω ότι η **ΜΟΛΥΝΣΗ** θα χτυπήσει την ανάσα μου.
Ξέρω ότι ο **ΘΑΝΑΤΟΣ** θα θερίζει ασταμάτητα.

Ξέρω πως....

Ξέρω πως έχω Κύριο, Θεό δυνατό,
Αυτός είν' η σωτηρία μου, είν' Αυτός η ειρήνη μου,
Αυτός είν' ο ουρανός! (2)

40. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΨΗΛΑ

“Unto Thee Lord” (Ψαλμός ΡΚΑ/121)

Μουσική: CHARLES MONROE - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
1η εκτέλεση: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ (LP/CD 03 «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981
CD «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ» - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ & Ν.ΒΙΚΤΩΡΩΦ

Σηκώστε τα κεφάλια ψηλά! Ψηλά, πάνω απ' τα μαύρα σύννεφα, πάνω απ' τα βουνά των προβλημάτων. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να δείτε τον ήλιο. Ο ήλιος δεν έχει πόλεμο, δεν έχει σεισμό, δεν έχει τιμάριθμο, δεν έχει βία, δεν έχει θάνατο! Έχει ΖΩΗ, δίνει ΖΩΗ.

Αφήστε τις ψιχάλες και τις μπόρες σαν χτυπούν απάνω μου. Αφήστε τις βροντές, τ' αστροπελέκια! Αφήστε συννεφιές! Αφήστε σκοτεινιές! Αφήστε μαύρες ώρες. Κι αφήστε τα φτερά μου λεύτερα, θα γίνω αητός, πάνω απ' τα σύννεφα και πάνω απ' τα βουνά θα ζυγιστώ! Και να, εκεί είν' ο ήλιος ο ζεστός.

Κι αν είμαι μοναχά σπουργίτι με μουσκεμένο πούπουλο, με γκρεμισμένο σπίτι: «Υψώνω τη ματιά μου ψηλά στα βουνά. Από που έρχεται η βοήθειά μου; Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο που έπλασε τον ουρανό και τη γη» (Ψαλμός ΡΚΑ/121:1).

1. **Στα βουνά ψηλά**, αγναντεύει η ματιά μου, ψάχνω για να δω, ποιος θα με λυτρώσει

ΕΠΩΔΟΣ

Ω Θεέ (...ω Θεέ),
η λύτρωση (...η λύτρωση),
από Σένα θάρθει,
πούχεις πλάσει τα ουράνια και τη γη.

2. **Ο σωτήρας μου**, ποτέ δεν θα νυστάξει, και το πόδι μου, δεν θάβρει να σκοντάψει.
3. **Στην ψυχρή νυχτιά**, άστρο δεν θα με βλάψει, και στο φέγγισμα, ήλιος δεν θα με κάψει.
4. **Κάθε διάβα μου**, στις ζωής τον αγώνα, Συ Θεέ φυλάς, τώρα και στον αιώνα.

41. ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

Ποιο είναι το πιο μεγάλο πράγμα, που μπορεί να κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο; Να τον σώσει από τον πόλεμο; Να τον στηρίξει από το σεισμό; Να τον ανεβάσει κοντά στον τιμάρημο; Να του δώσει πνευμόνια ανέπαφα από το νέφος; Να του δώσει... Ας σταθούμε, Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο τρανό, κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μας

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

στο σκοτάδι που ζούσα χαμένος.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

στη χιονιά του θλιμμένου Δεκέμβρη.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

στην πηχτή καταχνιά της ζωής μου

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

για τελεία χαμένη στο σύμπαν.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

μες στη φάτνη, στη φτώχεια, στον πόνο.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

ταξιδιώτης στη γη του θανάτου.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

στο σταυρό, στο μαρτύριο, στον τάφο.

Δεν μπορούσα να ξέρω τι γύρευες

ζωντανός, νικητής, δοξασμένος.

*"Και ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, ο Δίκαιος για μας τους άδικους, για να μας οδηγήσει στο Θεό. Και σωματικά μεν θανατώθηκε, αλλά πήρε ζωή δια του Πνεύματος"
(Α' Πέτρου Γ/3:18)*

Τώρα ξέρω Χριστέ μου,

"ήρθε εδώ", βάδισες, πόνεσες, πείνασες, δίψασες, έκλαψες, πέθανες, απ' αγάπη για μένα.

Τώρα ξέρω Χριστέ μου,

πάλεψες, νίκησες, κέρδισες απ' αγάπη για μένα.

42. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΑΚΟΥΣΑ

Μουσική: ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΟΣ
CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981
CD «Ω ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΘΕ» - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ
LP/CD «ΠΑΡΟΙΚΟΙ 1» - Ερμηνεία: "ΠΑΡΟΙΚΟΙ", 1980

ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Μεγάλη κουβέντα σπουδαία λόγια! Ένας μεγάλος, ένας τέλειος, ένας δυνατός, ένας Θεός να ενδιαφέρεται για μένα. Κι όμως μονάχα ενδιαφέρεται θεωρητικά, αλλά εκδηλώθηκε τόσο απλά, τόσο πρακτικά και μαζί τόσο δυναμικά:

«Αυτός πραγματικά κράτησε τις ασθένειές μας και φορτώθηκε τις στεναχώριές μας. Αυτός πληρώθηκε για τις παραβάσεις μας και έπαθε για τις αμαρτίες μας. Η τιμωρία που μας έφερε την ειρήνη ήταν επάνω Του και με τις πληγές Του εμείς γιατρευτήκαμε.....» (Ησάϊας ΝΓ/53:4-5).

ΦΙΛΕ! Ενδιαφέρεται και για σένα! Ήρθε στη Γη, βάδισε, πόνεσε, πείνασε, δίψασε, έκλαψε, πέθανε απ' αγάπη για σένα! ΦΙΛΕ! Πάλεψε, νίκησε, κέρδισε τ' ουρανού τη χαρά απ' αγάπη για σένα! ΦΙΛΕ! Η ζωή είναι δική σου, ο ουρανός δικός σου, η χαρά δική σου, ο Χριστός ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ

1. Κάποια μέρα άκουσα για τον Χριστό,

άκουσα πως πέθανε για μένα,
η καρδιά μου τότε γέμισε χαρά,
μ' άλλαξε το Πνεύμα Του βαθιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Κι από τον ήλιο πιο ζεστή
είν' η αγάπη του Θεού
και πιο βαθιά από τις θάλασσες
και τους ωκεανούς.
Είναι ασύγκριτη, απέραντη
και τόσο θαυμαστή,
είν' η αγάπη του Θεού μοναδική.

2. Είναι ο Χριστός μεγάλο μυστικό,

τόσο φωτεινό κι αληθινό,
σβήνει τα παλιά, συντρίβει τα δεσμά,
φέρει την ειρήνη στην καρδιά.

3. Τι χαρά και συ να έρθεις στον Χριστό,

πλήρωσε τη λύτρωση με αίμα,
για να έχεις τώρα μέσα στην καρδιά,
την αλήθεια και τη λευτεριά.

43. ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ

Μουσική: DON MOEN - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

ΝΑΙ, η αγάπη ανέβασε τον Χριστό στο σταυρό. Η αγάπη πλήρωσε με θάνατο για μένα και για σένα. Η αγάπη άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Η αγάπη κατέβασε τον ουρανό στη γη. Η αγάπη απλώνει τα χέρια για να σ' αγκαλιάσει. Άπλωσε και τα δικά σου χέρια στην αγάπη. Αυτό είναι το πιο σύγχρονο μήνυμα που θα μπορούσες ν' ακούσεις και το πιο ΑΛΗΘΙΝΟ:

*«Ο Θεός όμως που είναι πλούσιος σε έλεος, απ' την πολλή Του αγάπη, με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ακόμη είμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας, μάς έδωσε ζωή όπως έδωσε και στον Χριστό...»
(Εφεσίους Β/2:4-5).*

**Ο Θεός δεν άλλαξε! ΕΙΝΑΙ ζωντανός, δυνατός ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ και σήμερα ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ και σήμερα, όπως και πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια!
Γι' αυτό είναι Θεός!**

1. **Άκουσα πολλές φορές**

τον κόσμο να ρωτά:

«Που είναι πια τα θαύματα,
που γίνονταν παλιά;
Η δύναμη τι έγινε; Εμίκρυν' ο Θεός;
Μ' ακούει σαν προσεύχομαι;
Ή άλλαξε και πως;»

ΕΠΩΔΟΣ

Θα τον δω ισχυρό, τον Θεό μου ξανά,
δυνατός είν' Αυτός, τώρα όπως και χθες
κι αν αργεί δεν ξεχνά ν' απαντά προσευχές,
κάθε θαύμα Του χθες, θα το δούμε ξανά.

2. **Ξέρω πως δεν άλλαξε**

το χέρι το Θεού,
η δύναμη Του ανάλλαχτη,
για πάντα και παντού.
Πιστός αιώνια στέκεται,
δεν στέκεται μακριά,
δοκίμασε το θαύμα Του,
που κάνει στην καρδιά.

44. ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝΕ

Ησαΐας NB/52:7
Μουσική: MERLA WATSON - Διασκευή: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

Το πιο ωραίο μήνυμα! Τα πιο δυναμικά γράμματα! Οι πιο συγκλονιστικές λέξεις είν' αυτές που σχηματίζουν τη φράση: "Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ".

Το πιο ωραίο τραγούδι! Ο πιο γλυκός σκοπός! Το πιο δυνατό ποίημα είν' αυτό που λέει: "Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ".

Τα πιο γλυκόλαλα χείλη, είν' αυτά που διαλαλούν: "Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ".

Τα πιο ζεστά χέρια, είν' αυτά που σε σφίγγουν για να σου πουν: Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΤΩΡΑ.

Τα πιο ωραία πόδια είν' αυτά που τρέχουν και έρχονται για να σου πουν: "Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ".

«Πόσο ωραία φαντάζουν πάνω στα βουνά, τα πόδια αυτού που μας φέρνει καλά νέα, αυτού που κηρύττει ειρήνη, αυτού που φέρνει καλές ειδήσεις, αυτού που κηρύττει σωτηρία.....» (Ησαΐας NB/52:7).

**Πόσο ωραία φαντάζουνε τα βήματα,
κείνου που μας φέρνει ΚΑΛΑ ΝΕΑ
λα, λα,.....
Αυτού που κηρύττει σωτηρία,
αυτού που κηρύττει την ειρήνη,
ειρή.....νη στους ανθρώπους!**

*«Θέλω ευλογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις Αυτού θέλει είσθαι διαπαντός εν τω στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι χαρή. Μεγαλύνετε τον Κύριον μετ' εμού, και ας υψώσωμεν ομού το όνομα Αυτού.....»
(Ψαλμός ΛΔ/34:1-3).*

45. ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ

"We Have Come Into His House"

Μουσική: BRUSE BALLINGER

Στίχοι: Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ / Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1980

CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 / «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

CD «ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ» - ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Έχουμε έναν τέλειο Πατέρα. Έχουμε ένα γλυκό Σωτήρα, τον Χριστό! Θέλουμε να πούμε απλά, αυτό που είναι ξεχείλισμα της καρδιάς μας: ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Το νιώθουμε, θα το ψάλλουμε και καλούμε καθένα που το αισθάνεται να ενώσει τη φωνή του μαζί μας. ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΕΟ!

1. **Μαζευτήκαμε εδώ,**
με πίστη για να Σε λατρεύσουμε (3)
Χριστέ Ιησού, Ιησού Χριστέ.
2. **Με τα πνεύμα ψηλά,**
κι ανοιχτή την καρδιά, Σε δοξάζουμε (3)
Χριστέ Ιησού, Ιησού Χριστέ.
3. **Ξέχασε το κάθε τι,**
και σκέψου μόνο τον σωτήρα σου (3)
Χριστό, λάτρευσε, λάτρευσε Αυτόν.

Όσο είμαι ζωντανός θα ψάλλω στον Κύριο, θα τραγουδώ στον Θεό όσο υπάρχω. Είναι πολύ γλυκό να Τον σκέφτομαι, θα είμαι γεμάτος χαρά κοντά στον Κύριο. (Ψαλμός ΡΔ/104:33-34)

Ψάλτε καινούργιο τραγούδι στον Κύριο, διότι έκανε θαυμαστά πράγματα. (Ψαλμός Η/8:1)

Στο μοναδικό σοφό Θεό και σωτήρα μας, ως είναι η δόξα και το μεγαλείο, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και αιώνια (Ιούδας 25)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 3η στροφή ("Ξέχασε το κάθε τι...") δεν υπάρχει στο CD "ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ" του συγκροτήματος. Προστέθηκε από τον εκδότη

46. ΠΟΤΕ Μ' ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική: CHUC GIRARD - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 / «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981

ΕΠΩΔΟΣ

Πότε μ' "αλληλούια", πότε μ' "ωσαννά"
οι καρδιές μας σμίγουν στο Θεό μπροστά.

Υψώστε τις καρδιές σας

κι αρχίστε το γλυκό τραγούδι.
Δόξα στον άγιο λυτρωτή,
ας αντηχεί παντού.
Αφήστε τη χαρά σας
ν' ανθίσει ζωντανό λουλούδι
κι απλώστε μύρο κι ομορφιά
της χάρης του Χριστού.

Γεμίστε με το Πνεύμα

και ξεχειλίστε απ' την αγάπη
νότες γλυκές μες στις καρδιές
να πέφτουν σαν βροχή.
Φωνάξτε: «αλληλούια»
στον κόσμου ν' ακουστεί την άκρη.
«Γλυκέ Σωτήρα σ' αγαπώ
μ' όλη μου την ψυχή».

«Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος· δεν υπάρχει εκτός Εμού Θεός· εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισες, διά να γνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός Εμού δεν υπάρχει ουδείς· εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος» (Ησαΐας ΜΕ/45:5-6)

47. ΗΣΑΪΑΣ ΜΓ:1-3

Διασκευή: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»,1981

ΔΟΞΑ στον Θεό για την απέραντη μεγαλοσύνη Του. ΔΟΞΑ στον Θεό για την αχώρητη τη δόξα Του. ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί μ' Αυτόν γεμίζουν γη και ουρανοί. ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί είναι Θεός. ΔΟΞ στον Θεό που στέκει ανάλλαχτος αιώνια.

ΔΟΞΑ στον Θεό που είναι της σοφίας η σοφία, των αριθμών ο αριθμός, της μουσικής η μουσική, του χρώματος το χρώμα.

ΔΟΞΑ στον Θεό για κάθε ζεστή σταγόνα ήλιου! ΔΟΞΑ στον Θεό για κάθε δάκρυ δροσιάς! ΔΟΞΑ στον Θεό για κάθε ανάσα αέρα! ΔΟΞΑ στον Θεό για κάθε σταλαγματιά ζωής στον πλανήτη μας!

ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί το βλέμμα Του βρέχει αγάπη! ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί τα χέρια Του πλάθουν ζωή! ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί το αίμα Του έσταξε λύτρωση στην καρδιά μου! ΔΟΞΑ στον Θεό για κάθε Λόγο Του που φέρνει γαλήνη στην ψυχή μου. ΔΟΞΑ στον Θεό γιατί είναι Θεός

«Μη φοβάσαι, Εγώ σε λύτρωσα, σε φώναξα με τ' όνομά σου, είσαι δικός μου. ΟΤΑΝ διαβαίνεις μέσα από το νερό θάμαι μαζί σου. ΟΤΑΝ περνάς ποτάμια τα νερά δεν θα σε σκεπάσουν. ΟΤΑΝ περπατάς μέσα στη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα φουντώσει η φλόγα επάνω σου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου.....» (Ησαΐας ΜΓ/43:1-3).

Μη φοβηθείς, σε λύτρωσα,

σε φώναξα με τ' όνομά σου, σ' αγαπώ.

Όταν περνάς τις θάλασσες,

θάμαι και Εγώ μαζί.

Θολά ποτάμια μαζί θα διαβούμε,

σε φλόγες θα βαδίσεις και δεν θα καείς.

Οι φλόγες δεν θα σ' αγγίσουν,

είμαι ο Θεός σου Εγώ.

... /// ...

48. ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ

Μουσική: DAVID BOLTON - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»,1981

ΨΑΛΤΕ καινούριο τραγούδι στον Κύριο! ΨΑΛΤΕ στον Κύριο η γη ολόκληρη! ΨΑΛΤΕ στον Κύριο, ευλογείτε το όνομά Του. Διακηρύσσετε καθημερινά τη σωτηρία Του. Αναγγείλετε στα έθνη τη δόξα Του, σ' όλους τους λαούς τα θαυμάσια που κάνει! (Ψαλμός 96:1)

Χειροκροτήστε όλοι οι λαοί! Αλαλάξτε στο Θεό κραυγή χαράς! Ψάλτε με σοφία, διότι ο Θεός είναι βασιλιάς όλης της γης. (Ψαλμός ΜΖ/47:1,7)

Για να δοξάζεται με κάθε τρόπο και κάθε μέσο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η εξουσία στους αιώνες των αιώνων. (Α' Πέτρου Δ/4:11)

Ιησού είσαι ο θαυμαστός,

τέλειος σωτήρας και φίλος πιστός.

Λάμπεις μες στις καρδιές

σαν ήλιος λαμπρός.

Ιησούς είσαι ο θαυμαστός.

Ιησού είσαι ο θαυμαστός,

τέλειος σωτήρας και φίλος πιστός.

Λάμπεις μες στις καρδιές

σαν ήλιος λαμπρός.

Ιησούς είσαι ο θαυμαστός.



49. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΥΓΗ

"From The Rising Of The Sun" (Ψαλμός ΡΙΓ/113:1-3)
Μουσική: PAUL DEMING - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»,1981

Ψαλμός ΡΜΗ/148

Υμνείτε τον Κύριο. Υμνείτε τον Κύριο απ' τα ουράνια. Υμνείτε Αυτόν από τα ύψη. Υμνείτε αυτόν όλοι οι άγγελοι. Υμνείτε Αυτόν όλες οι δυνάμεις Του. Υμνείτε Αυτόν ο ήλιος, η σελήνη κι όλα τα αστέρια. Υμνείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα σύννεφα.....

ΑΣ ΥΜΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, γιατί Αυτός επρόσταξε και δημιουργήθηκαν και τα κράτησε στη θέση τους αιώνια με τους ανάλλαχτους νόμους Του.....

Υμνείτε τον Κύριο από τη γη τέρατα του βυθού και βάθη των ωκεανών, φωτιά και χαλάζι, χιόνι και καταχνιά, ανεμοστρόβιλος που υπακούει στα λόγια Του, τα ψηλά βουνά, τα χαμηλά βουνά, τα καρποφόρα δένδρα, οι κέδροι, τα θηρία και κάθε ζώο, τα ερπετά και κάθε πουλί.....

Οι άρχοντες των λαών και κάθε πολίτης, οι βουλευτές και οι δικαστές, τα αγόρια και τα κορίτσια, οι γέροι και οι νέοι....

ΑΣ ΥΜΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, γιατί μονάχα αυτό το όνομα στέκει ψηλά. Η δόξα Του σκεπάζει τη γη και τον ουρανό. Αυτός υψώθηκε σημαία στο λαό Του. Ύμνος σ' όλους τους δικούς Του.

Κάθε μέρα απ' την αυγή,
μέχρι τη νυχτιά,
όλη η γη τον Θεό να ευλογεί. (2)

Δόξα σ' Αυτόν,
ψάλτε στρατιές των ουρανών.
Δόξα στον θαυμαστό.

Δόξα, τιμή, ψάλτε πιστοί,
κι όλη η γη ν' αντηχεί.....

50α. ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ

Α' Θεσσαλονικείς Ε/5:16-18
Μουσική: ERICA HOWARD - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ»,1981

Χαρά παντοτινή, να χαίρεστε στη ζωή,
χαρά παντοτινή, να χαίρεστε στη ζωή,
να, το θέλημα του Θεού.

Θερμή και συνεχή, να έχετε προσευχή,
θερμή και συνεχή, να έχετε προσευχή,
να, το θέλημα του Θεού.

Για όλα στον Χριστό, να λέτε «ευχαριστώ»,
για όλα στον Χριστό, να λέτε «ευχαριστώ»,
να, το θέλημα του Θεού.

50β. ΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ.....

(επωδοί)

"This Is My Commandment" (Ιωάννης ΙΓ/13:34)
Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: Δ.ΤΖ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, 1981
LP/CD ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 03 /«ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ» - ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ, 1981

- **ΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ** «...αγαπάτε αλλήλους όπως σας αγαπώ» (2)
όπως σας αγαπώ, όπως σας αγαπώ»,
όπως σας αγαπώ, όπως σας αγαπώ»!
Να η εντολή Μου «...αγαπάτε αλλήλους όπως σας αγαπώ»!
- **ΑΥΤΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ,**
φίλε τι μήνυμα θαυμαστό
κι εγώ σ' αγαπώ φίλε, μεγάλο κι αληθινό.
- **ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝ' Ο ΘΕΟΣ,**
ο δυνατός είναι Αυτός, καλός.
Μ' αγάπησε, με λύτρωσε,
Ήρθε στη γη και μ' αγκάλιασε

51. ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ

Μουσική: ANDRA' E CROUCH - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
1η εκτέλεση «ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ» (LP/CD 03 «ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ», 1981
CD «ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ, ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ» - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ

Έρχεται η στιγμή, που θα δω τον λυτρωτή,
έρχεται γοργά και θα δω τον λυτρωτή,
έρχεται η στιγμή, που θα δω τον λυτρωτή,
αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.

Τι γλυκιά χαρά, σαν θα δω τον λυτρωτή (3)
αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.

Τι πλατιά ζωή, σαν θα δω τον λυτρωτή (3)
αλληλούια, αλληλούια, που θα δω τον λυτρωτή.

Αυτός σ' αγαπά, φίλε τι μήνυμα θαυμαστό
κι εγώ σ' αγαπώ φίλε, μεγάλο κι αληθινό.



52. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

(Ο Θεός σ' αγαπά Ελλάδα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

1. **Μέσα στην καρδιά γλυκιά πατρίδα,**
μια λαχτάρα κρύβω, μια φωτιά,
να σε δω με πίστη και μ' ελπίδα,
στου Θεού που σ' αγαπά την αγκαλιά.
2. **Με τη Βίβλο, νόμο, να βαδίζεις,**
με την πίστη στέρα να πατάς,
άγιο φως τον κόσμο να φωτίζεις,
στην αγάπη τους λαούς να καταχτάς.
3. **Σταυραετός κάθε σου παλικάρι,**
τον εχθρό, τον δράκο, να νικά,
με του Λόγου τ' άγιο το κοντάρι,
με της προσευχής την άσβεστη φωτιά.
4. **Να 'ταν τ' όνειρο ζωή,**
μόνο ο Θεός μπορεί,
Μόνο ο Θεός μπορεί,
που σ' αγαπά Ελλάδα!
Μόνο ο Θεός μπορεί,
που σ' αγαπά Ελλάδα!



53. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

(Όποιος άνοιξε την πόρτα)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Έξω απ' την πόρτα στέκω και χτυπώ:

1. ΟΠΟΙΟΣ

στέγνωσε το δάκρυ κι ήρθε στη χαρά,
όποιος μέριασε τα χιόνια κι άνοιξε φτερά,
όποιος άπλωσε τα χέρια κι είπε «ευχαριστώ»,
κείνος άνοιξε την πόρτα στο Χριστό.

Έξω απ' την πόρτα στέκω και χτυπώ:

2. ΟΠΟΙΟΣ

έκλεισε τον ήλιο μέσα στην καρδιά,
όποιος στόλισε μ' αστέρια κάθε σκοτεινιά,
όποιος άνθισε στον κόσμο κρίνο ζηλευτό,
κείνος άνοιξε την πόρτα στο Χριστό.

3. ΤΟΤΕ

στέγνωσα το δάκρυ κι ήρθα στη χαρά
τότε μέριασα τα χιόνια κι άνοιξα φτερά,
τότε άπλωσα τα χέρια κι είπα «ευχαριστώ»,
ΟΤΑΝ άνοιξα την πόρτα στο Χριστό.

4. ΤΟΤΕ

έκλεισα τον ήλιο μέσα στην καρδιά,
τότε στόλισα μ' αστέρια κάθε σκοτεινιά,
τότε άνθισα στον κόσμο κρίνο ζηλευτό,
ΟΤΑΝ άνοιξα την πόρτα στο Χριστό.

... / / / ...

54. ΣΑΝ ΑΝΟΙΞΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

(Χαρά στον ουρανό και στη γη)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

1. **Σαν άνοιξα την καρδιά** στο κάλεσμα του Χριστού,
ειρήνη μου έφερε και χαρά, κι αγάπη του ουρανού.

ΕΠΩΔΟΣ

Ξεφάντωμα στη γη, και δάκρυα και φιλία,
στον ουρανό χαρές, τραγούδια και βιολιά.
Το άσωτο πουλί ξανά 'ρθε στη φωλιά,
Στην Πατρική αγάπη κι αγκαλιά.

2. **Αγγέλων χρυσά φτερά,** αγγέλων χρυσά φτερά,
αγγέλων χίλια χρυσά φτερά, με πήραν αγκαλιά.
3. **Με χρώματα κι ευωδιά,** με χρώματα κι ευωδιά,
με χίλια χρώματα κι ευωδιά, λουλούδιασε η καρδιά.

55. ΑΓΑΠΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ

Μουσική - Στίχοι: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

1. **Αγάπη θαυμαστή,** η άγια σου θωριά.
Αγάπη θαυμαστή, σαν θάλασσα βαθιά.
Αγάπη θαυμαστή, η Πατρική καρδιά!

ΕΠΩΔΟΣ

Για την αγάπη Σου Πατέρα,
Σου φέρνω της καρδιάς μου τον καρπό!
Νότες αγάπης να βάλεις σαν ύμνο να πω:
«Σ' αγαπώ»

2. **Αγάπη θαυμαστή,** το έργο του σταυρού.
Αγάπη θαυμαστή, το αίμα του Χριστού.
Αγάπη θαυμαστή, η νίκη τ' ουρανού!
3. **Αγάπη θαυμαστή,** ουράνιος ποταμός.
Αγάπη θαυμαστή, νέας ζωής παλμός.
Αγάπη θαυμαστή, τραγούδι και ψαλμός!

56. ΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

(Ήταν μια καρδιά)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

1. Τι με έκανε Χριστέ μου

κι έσκυψα ευλαβικά,
όταν στάθηκες κοντά μου
και μου μίλησες γλυκά.

ΕΠΩΔΟΣ

Ήταν ο σταυρός
κι ήταν τα καρφιά,
ζωής πηγή το αίμα να κυλά.
Κι ήταν μια καρδιά,
που μ' άνοιξε πλατιά,
αγάπης αγκαλιά.

2. Τι με έκανε Χριστέ μου

κι είπα «θέλω να σωθώ»,
και Σου κράτησα το χέρι
και παντού Σ' ακολουθώ.

3. Τι με έκανε Χριστέ μου

και Σ' αγάπησα κι εγώ,
και Σε πήρα στην καρδιά μου,
της ζωής μου αρχηγό.



57. ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩ

(Σ' ευχαριστώ)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

1. Χριστέ μου σαν συλλογιστώ,

το έργο Σου το θαυμαστό,
μ' αγάπη σκύβω να Σου πω: *Σ' ευχαριστώ!*
Χριστέ για μένα στο σταυρό,
αγώνα πάλεψες σκληρό,
μ' λύτρωσες απ' τον εχθρό: *Σ' ευχαριστώ!*

ΕΠΩΔΟΣ

Για τη ΖΩΗ *Σ' ευχαριστώ!*
Για τη ΧΑΡΑ *Σ' ευχαριστώ!*
Για την ΑΓΑΠΗ Σου Χριστέ: *Σ' ευχαριστώ!*
Για τη γλυκιά Σου ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ...
Για την πλατιά Σου ΑΓΚΑΛΙΑ...
Για τη μεγάλη Σου ΚΑΡΔΙΑ: *Σ' ευχαριστώ!*

2. Κοντά μου ήρθες με στοργή,

μου γιάτρεψες κάθε πληγή,
μου 'δωσες φως απ' την πηγή: *Σ' ευχαριστώ!*
Χριστέ δικός Σου τώρα εγώ,
παντοτινά θα Σ' ευλογώ,
αιώνια θα Σου τραγουδώ: *Σ' ευχαριστώ!*

3. Χριστέ μαζί Σου περπατώ,

Χριστέ το χέρι Σου κρατώ,
και μου μιλάς και Σου μιλώ: *Σ' ευχαριστώ!*
Για κάθε ΝΑΙ *Σ' ευχαριστώ!*
Για κάθε ΟΧΙ *Σ' αγαπώ!*
Για κάθε Λόγο Σου ζεστό: *Σ' ευχαριστώ!*

58. ΣΑΝ ΦΛΟΓΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΡΙ

(Θυσία και ανάσταση)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Σαν φλόγα πάνω στο κερί, σαν το κερί που λιώνει,
πέθανες κι έδωσες Χριστέ στη γη,
το φως Σου που λυτρώνει.

Απ' τη φωτιά του Γολγοθά στην παγωνιά του τάφου,
μονάχος άδειασες γουλιά, γουλιά,
την πίκρα του θανάτου.

Και όμως μιας άνοιξης αυγή, ανοίξανε τα ουράνια,
ΑΝΑΣΤΑΣΗ, της δόξας απαρχή, της νίκη τα στεφάνια.

59. ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΥΜΝΟ ΓΛΥΚΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ»

- 1. Καρδιά μου τόνισε ύμνο γλυκό,**
γι' Αυτόν που μου 'μαθε να τραγουδώ,
γι' Αυτόν που μου 'δειξε πώς να αγαπώ,
για το Θεό, της χαράς την πηγή, της ζωής τη ζωή.
- 2. Καρδιά γαλήνευσε στην προσευχή,**
γλυκά σταλάζει μια αγάπης βροχή,
καρδιά γονάτισε, να, σου μιλεί,
είν' ο Θεός, της χαράς η πηγή, της ζωής η ζωή.
- 3. Τον λόγο ψάξε καρδιά, είναι φως,**
είναι φωμί και ζωής ποταμός,
στην κάθε λέξη είν' Αυτός ζωντανός
είν' ο Θεός, της χαράς η πηγή, της ζωής η ζωή.

60. ΜΑΚΑΡΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΑΚΑΡΙ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- **Μακάρι**
να 'σκιζες τα μαύρα σύννεφα
και να κατέβαινες, Χριστέ.

Μακάρι

να 'σκυβες πάνω στον πόνο μου
και να με σήκωνες, Χριστέ.

Μακάρι

ν' άγγιζες δάκρυ το δάκρυ μου
γέλιο να το 'κανες, Χριστέ.

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάρι, τι να πω μακάρι;
Πρώτος μ' αγάπησες, Χριστέ
κι ήρθες με τύλιξες στη χάρη
κι είπες στο θάνατο "ποτέ".

- **Μακάρι**
να 'παιρνες βουνά προβλήματα
χιόνι να τα 'λιωνες, Χριστέ.

Γεφύρι να 'κανες τ' άγρια τα κύματα
πάνω να βάδιζα, Χριστέ.

Μακάρι να 'σβηνες όλα τα κρίματα
κι όλα τα βάρη μου, Χριστέ.



61. ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ

(Νέο τραγούδι)

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Πιο κοντά μου Σε βρήκα Θεέ,**
μες στο χάραγμα τούτης της ημέρας,
«καλημέρα» σαν ήρθα να σου πω,
μ' ενός ύμνου παλιού το σκοπό.
Σαν αστέρι λαμπρό της αυγής,
σαν νερό ζωντανό της πηγής,
ήσουν φως, άγιο φως και ζωής ποταμός
και γλυκός των παιδιών σου ψαλμός.
- 2. Ήταν κάθε Σου βλέμμα "στοργή",**
ήταν κάθε Σου λέξη "αγάπη"
κι είχα τέτοια χαρά στην καρδιά,
σαν να Σ' έβλεπα πρώτη φορά.
Κι όμως ίδιος και τώρα και χθες,
πάντα ανάλλαχτος στέκεις Θεέ
κι είσαι εδώ κάθε αυγή, για να δώσεις στη γη
του ελέους Σου "νέα βροχή".
- 3. Όπως είμαι κοντά σου κι εγώ,**
θέλω κάτι καινούριο να πω,
ν' αντηχήσει με χάρη για σε,
της καρδιάς μου κιθάρα χρυσή:
Ένα νέο τραγούδι Θεέ,
τόνισέ το στα χείλη μου Εσύ!

... /// ...

62. ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ

(Θα ψάλλω "Δόξα στο Θεό")

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Όταν οι μέρες σκοτεινές**
κι ατέλειωτες οι ώρες,
κι οι καταιγίδες με πονούν
και με χτυπούν οι μπόρες...

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ψάλλω «Δόξα στο Θεό!» (3)

- 2. Όταν τριγύρω καταχνιά**
και κρύσταλλα και χιόνι
και μου παγώνει την καρδιά
κι ο θάνατος με ζώνει....
- 3. Κι όταν νικώ κι όταν πετώ**
κι είν' όλα φως και "πλάτια"
κι είναι μια φλόγα η καρδιά
και δυο φωτιές τα μάτια....

62α. ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ / ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- Ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή μου**
ουράνιο μου 'δωσε σκοπό
και ψάλλω μέσα απ' την ψυχή μου:
Τον αγαπώ, Τον αγαπώ,
με τον Χριστό βρήκα σκοπό! Τον αγαπώ!

63. Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΑΝΩΝΥΜΟΣ

CD 04 «Ο ΘΕΟΣ Σ' ΑΓΑΠΑ ΕΛΛΑΔΑ» - Ερμηνεία: ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ

- 1. Αδέλφια τ' ουρανού,**
παιδιά της χάρης,
εργάτες του Χριστού,
στον κόσμο θα 'στε.
Γερά στα χέρια σας
τ' αλέτρι πιάστε,
το σπόρο ρίξτε το θαυμαστό.
Παντού κηρύξτε, παντού φωνάξτε,
ψυχές αθάνατες στο Χριστό.
- 2. Τον ύμνο της σποράς**
αδέλφια ψάλτε,
ενώστε τις καρδιές,
δώστε τα χέρια.
Στου κόσμου τη νυχτιά
να βγουν αστέρια,
για το Χριστό καρπός, στάχυ μεστό.
Αγάπη φέρνουμε, αγάπη πλέρια,
ψυχές αθάνατες στο Χριστό.



Ψαλμός ΡΜΗ/148

- 1. Αινείτε τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών· Αινείτε Αυτόν εν τοις υψίστοις.**
- 2. Αινείτε Αυτόν, πάντες οι άγγελοι Αυτού· Αινείτε Αυτόν, πάσαι αι δυνάμεις Αυτού.**
- 3. Αινείτε Αυτόν, ήλιε και σελήνη· Αινείτε Αυτόν, πάντα τα άστρα του φωτός.**
- 4. Αινείτε Αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών.**
- 5. Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι Αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν· 6. και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα· έθεσε διάταγμα, το οποίον δεν θέλει παρέλθει.**
- 7. Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι· 8. πυρ και χάλαζα, χιών και ατμής, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών τον λόγον αυτού· 9. τα όρη και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα και πάσαι κέδροι· 10. τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και πετεινά πτερωτά.**
- 11. Αινείτε τον Κύριον βασιλείς της γης και πάντες λαοί· άρχοντες και πάντες κριταί της γής· 12. και νέοι και παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων**
- 13. Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον·**
- 14. Η δόξα Αυτού είναι επί την γην και τον ουρανόν· και Αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ΥΜΝΟΝ εις πάντας τους οσίους Αυτού, εις τους υιούς Ισραήλ, λαόν όστις είναι πλησίον Αυτού. Αλληλουΐα.**



Όλοι οι ύμνοι του υμνολογίου μέσα σε ένα CDmp3, διάρκειας 3,5 ωρών



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 19 - 7

Α' έκδοση: 05/2004 - Β' έκδοση: 11/2008

Γ' έκδοση: 12/2023 - Σελίδες 890

- ❖ Πρόκειται για μια συλλογή από **1390 ύμνους**. Στη συλλογή αυτή έχουν συμπεριληφθεί ύμνοι παλαιοί (σε μετάφραση) και ύμνοι που έχουν γραφτεί και μελωποποιηθεί μέχρι τέλος του έτους **2023**.
- ❖ Η έκδοση αυτή πρωτοτυπεί στο ότι περιλαμβάνει ύμνους με παραλλαγές και στο ότι περιέχει ύμνους που δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη **προγενέστερη** συλλογή. Περιλαμβάνει ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μουσικής των ύμνων, ευρετήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ των ύμνων κατά **θέματα** και κατά **αλφαβητική σειρά** και ευρετήριο CD ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ.

❖ Στο υμνολόγιο "**ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ**" συμπεριλαμβάνονται ύμνοι από το συγκρότημα **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**, που περιέχονται στο παρόν υμνολόγιο.

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

01.	ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (σελ.890)	1390 ύμνοι
02.	Ύμνοι ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ	100 ύμνοι
03.	Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ Μουσικό συγκρότημα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"	240 ύμνοι
04.	ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ Αβέρκιος και Λένια Αβέρκιου	70 ύμνοι
05.	ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ θα σας πω! Ξενοφών Ιωαννίδης	170 ύμνοι
06.	ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Μαρία Παπουλή	170 ύμνοι
07.	ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ Γιάννης Γαρδέλης	50 ύμνοι
08.	ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ Μπαλάντες: Ορέστης Φραγκόπουλος	48 ύμνοι
09.	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Μουσικό συγκρότημα "ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"	63 ύμνοι
10.	Κύριε.... Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ Πόπη Ξενιδάκη Ενορχήστρωση: Γιάννης Ρεμπτελάκης	59 ύμνοι
11.	Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ Γιώργος Αστερίου - Παπαδημητρούλας	39 ύμνοι
12.	ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ Ανδρέας Μπουρνάζος	27 ύμνοι
13.	Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ Λουκία Μπανταλάκη	85 ύμνοι
14.	ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Μαρία Γιέπου Ενορχήστρωση: Πάνος Ζαχαρίου	12 ύμνοι
15.	ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Χορωδία Ε.Ε.Ε.Πειραιά (Λιπασμάτων)	14 ύμνοι
16.	ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ - Έφη Καραθανάση	63 ύμνοι

Όλα τα **ΒΙΒΛΙΑ** και τα **ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ**
των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"
έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
- 2) ομάδα F/B: "βιβλιοθήκη **ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"