

Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ

υμνολόγιο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ



❖ Το υμνολόγιο «Κύριε...ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ» περιλαμβάνει μια συλλογή από ύμνους λατρείας και δοξολογίας σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Γιώργο ΑΣΤΕΡΙΟΥ (Παπαδημητρούλα). Στα φωνητικά συμμετέχει και η Ρίτα ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ. Πρόκειται για ύμνους λατρείας και δοξολογίας, που τους ενέπνευσε το Πνεύμα του Θεού και αγγίζουν τις καρδιές των ακουόντων.

❖ Το υμνολόγιο χωρίζεται σε 3 θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 μουσικά άλμπουμ, που εκδόθηκαν κατά καιρούς. Οι τίτλοι των μουσικών άλμπουμ, κατά χρονολογική σειρά, είναι: 1) ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 2) ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 3) ΜΗΝ ΕΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ. Όλα τα μουσικά θέματα έχουν αναρτηθεί στο YouTube στο μουσικό κανάλι **Filadelfos TV music**, σύμφωνα με την αρίθμηση του υμνολογίου.

❖ Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του υμνολογίου έχουν καταχωρηθεί σε δύο κατηγορίες, κατά «αλφαβητική σειρά» και κατά «μουσικό άλμπουμ». Ο Α/Α του κάθε ύμνου αποτελεί και τον κωδικό του αριθμό, ο οποίος είναι ο ίδιος και στο CDmp3 το οποίο κυκλοφορεί με τον ομώνυμο τίτλο.

❖ Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ», η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει, ΤΟΣΟ στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, ΟΣΟ και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό, για τη δόξα του Κυρίου Ιησού.

❖ Ο Γιώργος Αστερίου είναι πρώην επαγγελματίας ηθοποιός και τραγουδιστής, αλλά όταν το 1985 γνώρισε προσωπικά τον Κύριο Ιησού, αφιέρωσε τα μουσικά του χαρίσματα στην υπηρεσία Του και από τη χριστιανική μουσική διακονία του έχει γίνει μια συνεχής πηγή ευλογίας μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού.



Copyright 2024 - ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
Επικοινωνία: 694 - 49 21 318
Facebook: AlkiviadisTzelepis

Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ!



μουσική - στίχοι - ερμηνεία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

φωνητικά: Ρίτα Χανιωτάκη Αστερίου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

επιμέλεια – παρουσίαση κειμένων
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Κύριε... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ!

υμνολόγιο

μουσική - στίχοι - ερμηνεία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

στα φωνητικά συμμετέχει και η
ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© **COPYRIGHT** έκδοσης 2024
για την Ελληνική γλώσσα:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ (“ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 04/2024



Επιμέλεια έκδοσης, κειμένων
ΗΥ, Μοντάζ, Εξώφυλλο:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλ. - Viber - WhatsApp:
694 - 49 21 318



SITE

www.AlkiviadisFiladelfos.com

FACEBOOK

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

E - MAIL

filadelfos02@hotmail.com
AlkiviadisTzelepis@yahoo.gr



YOUTUBE

Filadelfos Channel 1 & Channel 2
Filadelfos FILMS, FiladelfosTV music
Filadelfos Holy Bible



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

FACEBOOK: Giorgos Papadimitroulas
ΤΗΛ: 694 - 43 76 551

Επιτρέπεται

η αναδημοσίευση του παρόντος βιβλίου,
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή των κειμένων,
με την αναγραφή των ονομάτων του **εκδότη**
και των **δημιουργών** των ύμνων
(Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2)

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 55 - 5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή από **39** ύμνους λατρείας και δοξολογίας, σε μουσική και στίχους του **Γιώργου Αστερίου - Παπαδημητρούλα**, στον οποίο ανήκει και η ερμηνεία. Στις περιπτώσεις που οι στίχοι ανήκουν σε άλλους, υπάρχει σχετική αναφορά. Πρόκειται για ύμνους που έχουν εμπνευσθεί από το Πνεύμα του Κυρίου και αποδίδονται με μοναδικό και χαρακτηριστικό τρόπο από τον καλλιτέχνη Γιώργο Αστερίου, αγγίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων.

Το υμνολόγιο χωρίζεται σε **3 θεματικές ενότητες**, οι οποίες αντιστοιχούν σε **3** μουσικά άλμπουμ, τα οποία κυκλοφόρησαν κατά καιρούς. Οι τίτλοι των μουσικών άλμπουμ, κατά χρονολογική σειρά, είναι: **1) ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 2) ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 3) ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ**. Τα δύο πρώτα άλμπουμ κυκλοφόρησαν αρχικά σε κασέτες ήχου, ενώ το τρίτο κυκλοφόρησε απευθείας σε CD (έτος 2006).

Σε όλα τα μουσικά άλμπουμ ο Γιώργος Αστερίου συμμετέχει με την κιθάρα του. Στο άλμπουμ **"ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"** στο συνθεσάιζερ βοηθούν οι Πάνος Ζαχαρίου και Ξενοφών Ιωαννίδης. Η ηχογράφηση έγινε στο **STUDIO NEO ASMA** του Πάνου Ζαχαρίου (περιοχή Βαρυπόμπη). Η παραγωγή του άλμπουμ **"ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"** έγινε από την εταιρία "ΕΠΚΑ". Στα φωνητικά του άλμπουμ αυτού συμμετέχει και η **Ρίτα Χανιωτάκη Αστερίου**. Στο άλμπουμ **"ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ"** η ενορχήστρωση ανήκει στον Μηνά Κωστάρα και στον Δημήτρη Βουγιουκλή, ενώ στην κιθάρα συμμετέχει και ο Γιάννης Ιωακειμίδης.

2. Τα περιεχόμενα του υμνολογίου έχουν καταχωρηθεί και κατά **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** μουσικού άλμπουμ, όπου ο **A/A** του κάθε ύμνου, είναι και ο κωδικός του και κατά **ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** και ως τίτλος του ύμνου, θεωρείται πάντοτε ο **πρώτος στίχος** και όχι ο τίτλος που έχει δώσει ο στιχουργός (δημιουργός), ο οποίος δεν συμφωνεί πάντα με τον αρχικό στίχο, αλλά έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το

κεντρικό μήνυμα που θέλει να του δώσει. Στο παρόν υμνολόγιο, για διευκόλυνση, αναγράφεται και ο τίτλος του δημιουργού.

Όλοι οι καταχωρημένοι ύμνοι περιλαμβάνονται σε **ένα CDmp3**, με τον ίδιο τίτλο (**"Κύριε ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ"**) και με την **ίδια αριθμητική καταχώρηση**, όπου ο A/A του κάθε ύμνου είναι και ο κωδικός του. Όλοι οι ύμνοι έχουν αναρτηθεί στο μουσικό κανάλι **"Filadelfos TV music"**, με την απόλυτη σειρά που αναφέρονται στο παρόν υμνολόγιο.

3. Η πορεία του Γιώργου Αστερίου, επαγγελματικά και πνευματικά πέρασε μέσα από πολλά στάδια. Αμέσως σχεδόν μόλις εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα **ως ηθοποιός**, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις. Αυτός ήταν και λόγος που χρησιμοποιούσε **το καλλιτεχνικό όνομα "Αστερίου"**, ενώ το πραγματικό του όνομα είναι Παπαδημητρούλας. Άρχισε να δουλεύει σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, με αποτέλεσμα να γίνεται ευρύτερα γνωστός στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενώ προχωρούσε καλά στο θέατρο, όπου εργαζόταν, στράφηκε επαγγελματικά στο τραγούδι, όπου είχε περισσότερη αναγνώριση και δόξα, αλλά και χρήματα.

Όμως δεν ήταν ευτυχισμένος, μέσα του ένιωθε ένα μεγάλο κενό, το οποίο δεν γέμιζε με τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για ένα διάστημα να ασχοληθεί με πνευματιστικές εκδηλώσεις, διαβάζοντας "Σολομωνική" και πιο αργότερα να οδηγηθεί στις διδασχές των "Ανατολικών θρησκειών". Το κενό μέσα του, αντί να γεμίσει, συνέχεια μεγάλωνε, σε σημείο που σκέφτηκε και την αυτοκτονία.

Στο συγκρότημά του ήταν μια αναγεννημένη κοπέλα, που γνώριζε τον Λόγο του Θεού, αλλά την περίοδο εκείνη ζούσε μια χλιαρή πνευματική ζωή, που την είχε απομακρύνει από την εκκλησία. Ο Γιώργος Αστερίου για πρώτη φορά άκουσε από την κοπέλα αυτή ότι οι Γιόγκι, οι Γκουρού και γενικά οι Ανατολικές θρησκείες δεν ήταν από τον αληθινό Θεό της Βίβλου και εάν ήθελε να βρει την αλήθεια θα έπρεπε να πάει σε εκκλησία με αναγεννημένους πιστούς, σε εκκλησία που διδάσκεται ο Λόγος του Θεού.

Άρχισε μια αναζήτηση καρδιάς για να γνωρίσει την αλήθεια και να ξεφύγει μέσα από την πλάνη που είχε πέσει. Ο Κύριος που γνωρίζει τις καρδιές μας, γρήγορα απάντησε και στην κραυγή της καρδιάς του Γιώργου και το έτος **1985** είχε μια συγκλονιστική εμπειρία, που τον οδήγησε σε προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό, Τον οποίο αγάπησε με όλη του την καρδιά και Τον έκανε κυβερνήτη της ζωής του, δίνοντάς Του το τιμόνι της καρδιάς του.

Έχοντας εμπειρία, ως πρώην καλλιτέχνης, με πλούσιες μουσικές γνώσεις, έγινε ένα εύχρηστο μουσικό εργαλείο μέσα στο σώμα του Χριστού, το οποίο άρχισε να διακονεί με εμπνευσμένους από το Πνεύμα του Θεού ύμνους, τους οποίους άρχισε να γράφει και να συνθέτει, έχοντας προς τούτο και μια πολύτιμο βοηθό, που ήταν η σύζυγός του **Ρίτα Χανιωτάκη**.

Ο Γιώργος Αστερίου συνέγραψε ένα βιβλίο με τίτλο **"ΑΠΟΓΕΙΩΣΟΥ"** (1η έκδοση 1997), μέσα στο οποίο με γλαφυρό και παραστατικό τρόπο παρουσιάζει την πορεία του από την προσωπική γνωριμία του με τον Κύριο Ιησού και μετά, μια πορεία ευλογημένη, γεμάτη πνευματικούς καρπούς. Έχει συμμετάσχει σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και έχει διακονήσει με τη μουσική και τους ύμνους του εκατοντάδες ανθρώπους, έχοντας γίνει μια πηγή ευλογίας μέσα στο σώμα του Χριστού.

4. Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία **"ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"**, η οποία έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση πολλών υμνολογίων, γεγονός που έχει συμβάλλει, **τόσο** στη διάσωση παλαιών και σπάνιων ύμνων, **όσο** και η μουσική διακονία των χριστιανών καλλιτεχνών να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό.

Αφιερώνεται το υμνολόγιο αυτό, στον Κύριο της δόξας, τον **ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ** και ευχόμαστε να γίνει ένα μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε παιδί του Θεού για την αναζωπύρωση της εκκλησίας των εσχάτων καιρών, επάνω στην οποία ο Κύριος Ιησούς θα επιθέσει μεγάλη δόξα και δύναμη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Α' έκδοση 2024



ΑΠΟΓΕΙΩΣΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό, επειδή ο Χριστός είναι η Αλήθεια και η Ζωή.

1997

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά κατηγορία (CD) και κατά Α/Α

CD 01.
"ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

(Ύμνοι 01 - 15)

01. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ
02. ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ
03. Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΧΑΝΕΙ
04. ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
05. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
06. ΕΦΥΓΕΣ ΦΩΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
(Φωτιά ήρθες να βάλεις)
07. ΕΨΑΧΝΑ ΝΑ ΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
(Θέλω να πω "ευχαριστώ")
08. ΚΥΡΙΕ "ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ" ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ
09. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ
(Είναι ο ίδιος ο Θεός)
10. ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΙ (Μα ήρθες Εσύ)
11. Τ' ΑΤΣΑΛΙ ΚΙ ΑΝ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ
(Η πέτρα της ζωής)
12. ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΤΙ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ (Ναι, Σ' αγαπώ)
13. ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΖΩΗ
(Χριστούγεννα ήρθαν ξανά)
14. ΝΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
15. Η ΑΔΕΙΑ ΣΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ
(Όλα τα μαύρα θα γίνουν άσπρα)

CD 02.
"ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

(Ύμνοι 16 - 26)

16. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
17. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ
18. ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ
19. ΟΝΕΙΡΑ, ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ
20. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ
21. ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ ΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
(Θα σε σηκώσω)
22. ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΘΗΚΑΜΕ
(Στο φως θα περπατάμε)
23. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ
(Με αγάπησες αιώνια)
24. ΒΑΔΙΖΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ (Το εισιτήριο της ζωής)
25. ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ, ΦΘΑΝΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ
26. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

CD 03.
"ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ"

(Ύμνοι 27 - 39)

27. ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
28. ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
(Ν' αγαπάτε ο ένας τον άλλον)
29. ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
30. ΚΥΡΙΕ ΑΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΡΙΝ (Λάζαρε έλα έξω)
31. ΛΑΤΡΕΥΩ, ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κατά αλφαβητική σειρά

- 32. ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (Έχω μεγάλη χαρά)
- 33. ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
- 34. ΖΗΤΩ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ Μ' ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ
- 35. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ
(Γεμίζουμε με Πνεύμα θεϊκό)
- 36. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ
- 37. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
- 38. ΝΑΙ ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΣΟΥ
- 39. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ (Ψαλμός ΚΓ')



Α ΔΕΙΑΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (Έχω μεγάλη χαρά)	32
Β ΑΔΙΖΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΟ (Το εισιτήριο της ζωής).....	24
Γ ΕΜΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΪΚΟ (Εμείς δεν μεθούμε).....	35
ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ	18
Δ ΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ (Είναι ο ίδιος ο Θεός).....	09
Ε ΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΖΩΗ (Χριστούγεννα ήρθαν ξανά).....	13
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ (Δεν θέλω να γυρίσω πίσω).....	09
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.....	05
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ (Γεμίζουμε με Πνεύμα)...	35
ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ	17
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (Ν' αγαπάτε...)	28
ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ.....	02
ΕΦΥΓΕΣ ΦΩΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (Φωτιά ήρθες να βάλεις).....	06
ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ (Άδειασαν οι δρόμοι)	32
ΕΨΑΧΝΑ ΝΑ ΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Θέλω να πω ευχαριστώ). 07	
Ζ ΗΤΩ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ Μ' ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ	34
Η ΑΔΕΙΑ ΣΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ (Όλα τα μαύρα)..	15
Η ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Τ' ατσάλι κι αν χτυπά την πέτρα).....	11

Θ Α Σ' ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.....	16
ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ	36
ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.....	04
ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ	33
ΘΑ ΣΕ ΣΗΚΩΣΩ (Τα γλυκά Σου μάτια σαν περιστερώννας).....	21
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Έψαχνα να βρω λίγη ευτυχία)...	07
Κ ΥΡΙΕ ΑΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΡΙΝ (Λάζαρε έλα έξω)	30
ΚΥΡΙΕ "ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ" ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ.....	08
Λ ΑΖΑΡΕ ΕΛΑ ΕΞΩ (Κύριε αν ερχόσουν πιο πριν).....	30
ΛΑΤΡΕΥΩ, ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ	31
Μ Α ΗΡΘΕΣ ΕΣΥ (Πόσο μπορεί να πονέσει).....	10
ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ	26
ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΑΙΩΝΙΑ (Τελευταία σειρά στο μηδέν).....	23
ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ	27
Ν 'ΑΓΑΠΑΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ (Έρχεται αναζωπύρωση). 28	
ΝΑΙ, ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ	38
ΝΑΙ, Σ' ΑΓΑΠΩ (Τι να Σου πω, τι λόγια να βρω).....	12
ΝΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ.....	14
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ (Ψαλμός ΚΓ/23)	39
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΠΡΑ (Η άδεια σου ζωή).....	15
ΟΝΕΙΡΑ, ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ	19

Π ΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ, ΦΘΑΝΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ	25
ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΙ (Μα ήρθες Εσύ).....	10
Σ ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΧΑΝΕΙ.....	03
ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΘΗΚΑΜΕ (Στο φως θα περπατάμε).....	22
ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ	29
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ	37
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ.....	01
Τ ' ΑΤΣΑΛΙ ΚΙ ΑΝ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ (Η πέτρα της ζωής). 11	
ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ ΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ (Θα σε σηκώσω)...	21
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ (Με αγάπησες αιώνια).....	23
ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ	20
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ.....	27
ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΤΙ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ (Ναι, Σ' αγαπώ).....	12
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Βαδίζω στο σταθμό).....	24
Φ ΩΤΙΑ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ (Έφυγες φως μες στο σκοτάδι 06	
Χ ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΗΡΘΑΝ ΞΑΝΑ (Εδώ τελειώνει η ζωή).....	13





CD 01. "ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

(Ύμνοι 01 - 15)

01. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ
02. ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ
03. Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΧΑΝΕΙ
04. ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
05. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
06. ΕΦΥΓΕΣ ΦΩΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
(Φωτιά ήρθες να βάλεις)
07. ΕΨΑΧΝΑ ΝΑ ΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
(Θέλω να πω "ευχαριστώ")
08. ΚΥΡΙΕ "ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ" ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ
09. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ
(Είναι ο ίδιος ο Θεός)
10. ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΙ (Μα ήρθες Εσύ)
11. Τ' ΑΤΣΑΛΙ ΚΙ ΑΝ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ
(Η πέτρα της ζωής)
12. ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΤΙ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ (Ναι, Σ' αγαπώ)
13. ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΖΩΗ
(Χριστούγεννα ήρθαν ξανά)
14. ΝΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
15. Η ΑΔΕΙΑ ΣΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ
(Όλα τα μαύρα θα γίνουν άσπρα)

01. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Στο δρόμο όπου περπατάς,
πίσω να μη γυρίσεις,
το ξέρω, είναι δύσκολο
είναι πολλές οι θλίψεις.

- **Αν ήξερες, Ποιος είναι εκεί**
στο τέρμα αυτού του δρόμου
δεν θα 'νιωθες απ' το σταυρό,
το πλήγωμα του ώμου. (2)

Στο δρόμο όπου περπατάς,
μη στρέψεις το κεφάλι,
για να μη δεις τα «πρώτα»
και κει γυρίσεις πάλι.

- **Και χάσεις όλη τη ζωή**
και το λαμπρό στεφάνι
και δεις ποιο είν' το τίμημα
σ' αυτόν που δόξα χάνει. (2)

«...Και οι λεληρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμώ εις την Σιών· και ευφροσύνη αιώνιος θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών· αγαλλίασιν και ευφροσύνην θέλουσιν απολαύσει· η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει». (Ησαΐας ΛΕΙ/35:10)

02. ΕΣΥ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

- **Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς**
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.
Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.

Ιησού μου, Κύριέ μου, η νιότη μου περνά
και χάνεται στα ωχρά,
στο ωχρά ζωγραφισμένο παρελθόν.

Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.
Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.

- **Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,**
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς.
Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς.

Ιησού μου, Κύριέ μου, της ψυχής μου οδηγέ,
μες το φως Σου, Εσύ με έφερες,
τα σκοτάδια της ψυχής μου διέλυσες.

Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς.
Εγώ θα Σ' ακολουθώ, Εσύ θα μ' οδηγείς,
μαζί Χριστέ να φτάσουμε εκεί που κατοικείς.

Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.
Εσύ με συγχώρεσες και λες πως μ' αγαπάς
και στέκεσαι μπροστά μου με τα χέρια Σου ανοιχτά.

03. Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Σ' αγαπώ σαν παιδί**, που τη μάνα του χάνει,
σαν καράβι παλιό, που ζητάει λιμάνι
σαν κελί που ζητά, νάβρει φως στο σκοτάδι,
σαν σαΐτα μεστή, που περνά το υφάδι.

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και μαζί προχωράμε!
Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς
και στον ουρανό θα πάμε, **Ιησού (...Υιέ Θεού)!**

2. **Σαν παλιό φωνόγραφο**, που ζητά τη φωνή του,
σαν βαγόνι παλιό, για να μπει στη γραμμή του,
Σ' αγαπώ σαν πουλί, που ζητά ελευθερία,
Σ' αγαπώ σαν ψυχή, που ζητά σωτηρία.

04. ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Θα σαλπάρουμε και πάλι σ' ακρογιάλια μακρινά
με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριό μας. (2)

*Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε,
θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε!*

Είν' ο μόνος τιμονιέρης μες το πέλαγος της ζωής,
στις φουρτούνες καπετάνιος,
στα ταξίδια της ψυχής. (2)

*Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε,
θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε!*

05. ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Είσαι το φως του κόσμου,
είσαι η αγάπη στις καρδιές,
είσαι το φως του κόσμου,
είσαι το φως της ζωής.
Είσαι Εκείνος που μας δείχνει
το δρόμο Σου σωστά,
είσαι Εκείνος που μας φέγγει
για να βαδίζουμε σωστά.

Είσαι η αγάπη της ψυχής μας,
είσαι το φως στις καρδιές,
είσαι η αγάπη που δίνουμε στους άλλους,
είμαστε μικροί και μας λες μεγάλους.

Ταπεινά Σ' ευχαριστούμε,
ω Κύριέ μας Σ' αγαπούμε,
δείχνε μας πάντοτε το δρόμο,
μαζί με Σένα οδοιπορούμε.
Είσαι το φως κι είμαστε αχτίδες
από την ίδια την πηγή,
ω Ιησού μας Σ' αγαπούμε,
Κύριός μας είσαι μόνο Εσύ.

*«...Και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον
και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς
εις τον Θεόν δια του αίματός Σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού
και έθνους...». (Αποκάλυψη Ε/5:9)*

06. ΕΦΥΓΕΣ ΦΩΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

(Φωτιά ήρθες να βάλεις)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Έφυγες φως μες στο σκοτάδι**
όλα τελειώσανε στη γη,
είπες "τετέλεσται", ναι για πάντα
και χάθηκες σε μια στιγμή

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Έσβησες φως μες στο σκοτάδι,
έτσι νομίζαν στην αρχή,
μα Συ φωτιά ήρθες να βάλεις
για να καεί όλη η Γη.

2. **Τις πύλες σάρωσης του Άδη**
της κόλασης την απονιά,
ψυχές σωθήκαν κι ανεβήκαν
στον παραδείσου τα σκαλιά.
3. **Αγάπη είσαι, αγάπη δίνεις,**
ειρήνη φέρεις στις καρδιές.
Είσαι το φως και όπου φτάνεις
διαλύονται οι σκοτεινιές

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Έσβησες φως μες στο σκοτάδι,
έτσι νομίζαν στην αρχή,
μα Συ φωτιά ήρθες να βάλεις
για να καεί όλη η Γη.
Χριστέ, φωτιά ήρθες να βάλεις,
για να καεί όλη η Γη.

07. ΕΨΑΧΝΑ ΝΑ ΒΡΩ ΛΙΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

(Θέλω να πω "ευχαριστώ")

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Έψαχνα να βρω λίγη ευτυχία,**
μα μόνο μοναξιά και πολύ μελαγχολία.
Έδινά σε όλους, μα ποτέ δεν έπαιρνα,
σαν κλαρί μονάχος, λίγο-λίγο έγερνα.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Θέλω να πω, τώρα ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
στον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, τον μόνο Κύριο.

Σ' ευχαριστώ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ μου έδωσες, χωρίς να δώσω εγώ.

2. **Ήρθες στη Γη, να δώσεις λύτρωση**
σαν δούλος ταπεινός, να μου σώσεις την ψυχή.
Γιάτρεψες τυφλούς, παράλυτους, λεπρούς,
νίκησες το θάνατο, δεσμά και φυλακή.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Θέλω να πω, τώρα ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
στον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, τον μόνο Κύριο.

Σ' ευχαριστώ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ μου έδωσες, χωρίς να δώσω εγώ.

Σ' ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ Σ' ευχαριστώ,
γιατί Εσύ σταυρώθηκες, για να ζήσω εγώ!!!

08. ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Κύριε "εν νεφέλαις" Σε προσμένω,
Κύριε "εν νεφέλαις" θα Σε δω,
Κύριε Σε προσμένω, έλα και Σε καρτερώ!
Κύριε Σε προσμένω, έλα και Σε καρτερώ!

Κύριε "εν ειρήνη" Σε προσμένω,
Κύριε "εν ειρήνη" θα Σε δω,
Κύριε Σε προσμένω, έλα και Σε καρτερώ!
Κύριε Σε προσμένω, έλα και Σε καρτερώ!



«Ο Κύριος βασιλεύει· μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδυμένος· ενδεδυμένος είναι ο Κύριος δύναμιν και περιεζωσμένος· και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθή. Απ' αρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος Σου· από του αιώνος Σν είσαι....» (Ψαλμός 92:17)

09. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ

(Είναι ο ίδιος ο Θεός)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

- **Δεν θέλω να γυρίσω πίσω,**
εκεί που ζούσαμε παλιά,
αν όλα τα μυστήρια λύσω
και δω πως θα 'μαστε καλά,
εγώ συνέχεια θα βαδίζω,
εκεί που βάδιζε Αυτός,
σε Κείνον πάντα θα ελπίζω,
γιατ' είναι φάρος φωτεινός....

*Είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
είναι αλήθεια, είναι φως,
είναι η πιο καλή οδός,
είναι ο ίδιος ο Θεός.*

- **Τώρα που γνώρισα ειρήνη,**
αγάπη θεία θαυμαστή,
στην τρικυμία, τη γαλήνη,
ελευθερία στη ζωή,
δεν θέλω ούτε μια σκέψη
να μου θυμίζει τα παλιά,
σ' ένα βιβλίο νέα λέξη,
μ' ένα καινούριο βασιλιά.....

*Είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
είναι αλήθεια, είναι φως,
είναι η πιο καλή οδός,
είναι ο ίδιος ο Θεός.*

10. ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΙ

(Μα ήρθες Εσύ)

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - Στίχοι: ΖΕΡΜΑΙΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Πόσο μπορεί να πονέσει κανένας,**
να νιώσει μονάχος, χαμένος, μικρός,
σ' έναν άγριο κόσμο πολέμων και μίσους
σε κόσμο απ' αγάπη νεκρό.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Μα ήρθες Εσύ κάποια μέρα κοντά μου
και μ' έκανες να ξαναγεννηθώ.

Είσαι Σου, είσαι Σου φως, αλήθεια κι αγάπη,
Εσύ είσαι Χριστέ, Σ' αγαπώ.

2. **Γύρισα όλο τον κόσμο ζητώντας,**
για νάβρω αγάπη, χαρά, λησμονιά
και το μόνο που είδα παντού να υπάρχει
αδιάφορο πλήθος, χωρίς ανθρωπιά.
3. **Τώρα που γνώρισα Εσένα Ιησού μου,**
μονάχος κι αν είμαι, Σε νιώθω κοντά,
κι όταν φόβος και πόνος χτυπά την καρδιά μου,
Εσύ τη γιατρεύεις, μου δίνεις χαρά.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Γιατ' ήρθες Εσύ κάποια μέρα κοντά μου
και μ' έκανες να ξαναγεννηθώ.

Είσαι Σου, είσαι Σου φως, αλήθεια κι αγάπη,
Εσύ είσαι Χριστέ, Σ' αγαπώ. (2)



11. Η ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Τ' ασάλι κι αν χτυπά την πέτρα,**
αυτό θα σπάσει, θα το δεις,
Αυτός που έφτιαξε τ' ασάλι,
είναι η «πέτρα της ζωής».

Είναι ο «βράχος των αιώνων»,

η πέτρα είναι ο ΙΗΣΟΥΣ,
τ' ασάλι είναι οι εναντίοι,
η «πέτρα» ετσάκισε αυτούς.

ΕΠΩΔΟΣ

Χτίσε το σπίτι σου επάνω,
σ' αυτή την πέτρα της ζωής
και όσες μπόρες και να έλθουν,
ποτέ - ποτέ μη φοβηθείς.

2. **Ω Σε δοξάζω Κύριέ μου,**
που είσαι ο βράχος της ζωής,
που είσαι η πέτρα της σωτηρίας,
το καταφύγιο της ψυχής.

Κι εγώ το σπίτι μ' έχω χτίσει,
σ' αυτή την πέτρα της ζωής,
κι είμαι γερός κι ασφαλισμένος,
έλα και συ ν' ασφαλιστείς.



12. ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ

(Ναι, Σ' αγαπώ)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Τι να σου πω, πού λόγια να βρώ,**
και πώς να σου μιλήσω;
Χέρια νεκρά, μάτια σβηστά,
και τώρα, πώς να ζήσω;

Ψάχνω να βρω, αυτό τον Χριστό,
που μου 'πε «Σ' αγαπάω».
μα, είναι νεκρό, ψηλά στο σταυρό,
το σώμα που κοιτάω.

Ναι, Σ' αγαπώ!!! Ναι, Σ' αγαπώ!!! (2)

2. **Έχω σκοπό, όσο θα ζω,**
Εσέ να ακολουθάω,
όπου βρεθώ κι όπου σταθώ,
για Σένα να μιλάω.

Το αίμα Σου αυτό, το θεϊκό
θυσιάσες για μένα,
αιώνια ζωή, ανάσταση λαμπρή
θυσιάσες για μένα.

Ναι, Σ' αγαπώ!!! Ναι, Σ' αγαπώ!!! (2)

3. **Τον Άδη, μαζί τον θάνατο**
ενίκησες για πάντα,
αναστήθηκες, Σου τραγουδώ
αιώνια μπαλάντα.

*Ναι Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ,
ναι Ιησού, Σ' αγαπώ*

13. ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Χριστούγεννα ήρθαν ξανά,**
στηθήκαν πάλι οι παράγκες
κι όλοι οι πόννοι κι οι καημοί
γίναν τραγούδια και μπαλάντες.

Τσακώνονται οι διπλανοί
ποιος θα κερδίσει παραπάνω
κι ένας ζητιάνος παρά κει,
παίρνει ένα κέρμα από χάμω.

ΕΠΩΔΟΣ

Εδώ τελειώνει η ζωή
κι όλα πρόσκαιρα τα έχεις,
μα έχεις όμως και ψυχή
κι αυτήν αιώνια θα την έχεις.

2. **Γεννήθηκ' ο Χριστός στη Γη,**
άνοιξε χώρο στην καρδιά σου,
θέλει να μπει να επισκεφτεί,
να φτιάξει τα χαλάσματά σου.

Διάλεξε αν θέλεις φυλακή,
ή ελευθερία και γαλήνη,
μόνο ο Ιησούς Χριστός,
δίνει αγάπη και ειρήνη.



14. ΝΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ

(Το γράμμα)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **ΝΙΚΟ σου στέλνω και τούτο το γράμμα,**
σου φέρνει την αγάπη του Χριστού,
είναι σταλμένο από μένα τον ίδιο,
τ' όνομά μου "δούλος του Χριστού"

Νίκο να ξέρεις πως σε αγαπάμε
και θέλουμε πάντα να ζεις,
για τον Ιησού, που για σένα έχει δώσει
το θείο Του αίμα αιώνια να ζεις

ΕΠΩΔΟΣ

Μην φύγεις ποτέ από Κείνον που ξέρει
να δίνει ζωή στους πιστούς,
το φως έχει δώσει σε σένα, σε μένα
και σε όλους τους αδελφούς. (2)

2. **Ζωγραφισμένη παλάμη αγάπης**
στο άψυχο ετούτο χαρτί,
σε χαιρετάω και ενώ σ' αγκαλιάζω
ξεσπάμε σε κλάμα μαζί.

Μαζί μας παρέκει, ο Κύριος στέκει
και μας αγκαλιάζει ζεστά
όλοι αντάμα τρισευτυχισμένοι,
βαδίζουμε πάντα μπροστά.

... /// ...

15. Η ΑΔΕΙΑ ΣΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ

(Όλα τα μαύρα θα γίνουν άσπρα)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 01 «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

1. **Η άδεια σου ζωή ευθύς θα γεμίσει**
κι οι νύχτες που είναι αδειανές,
τις σκέψεις σου ευθύς σαν φως θα φωτίσει
και θα γιατρευτούν οι πληγές.

ΕΠΩΔΟΣ

Το σώμα σου αυτό, ένα χρήσιμο δοχείο
θα γίνει ευθύς στη στιγμή,
όλα τα μαύρα θα γίνουν άσπρα,
το νόημα θα βρεις στη ζωή.

2. **Μην μένεις μακριά από Κείνον που θέλει**
να ζήσεις αιώνια ζωή
χωλούς θεραπεύει, νεκρούς ανασταίνει,
τον λέν' ΙΗΣΟΥ, λυτρωτή!
3. **Το φως έχει σβήσει για σένα, για όλους,**
μην ψάχνεις αλλού να το βρεις,
το φως, την αλήθεια, Εκείνος τα δίνει,
γιατ' είναι "ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"





CD 02.
"ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

(Ύμνοι 16 - 26)

16. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
17. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ
18. ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ
19. ΟΝΕΙΡΑ, ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ
20. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ
21. ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ ΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
(Θα σε σηκώσω)
22. ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΘΗΚΑΜΕ
(Στο φως θα περπατάμε)
23. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ
(Με αγάπησης αιώνια)
24. ΒΑΔΙΖΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ (Το εισιτήριο της ζωής)
25. ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ, ΦΘΑΝΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ
26. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ



16. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- **Θα Σ' αγαπώ για πάντα**, θα Σ' έχω συντροφιά μου, θα Σε γυρεύω πάντα, σαν ήσυχη μπαλάντα. θα Σε γυρεύω πάντα, σαν ήσυχη μπαλάντα.
- **Θα ησυχάζω πάντα**, στα τρυφερά Σου λόγια, θα Σε ζητάω πάντα, σαν ήσυχη μπαλάντα, θα Σε ζητάω πάντα, σαν ήσυχη μπαλάντα.
- **Έχεις το κάτι άλλο**, απλό, βαθύ, μεγάλο, είσαι η αφθονία, μέσα στην ησυχία, είσαι η αφθονία, μέσα στην ησυχία.
- **Είσαι το φως, η αλήθεια** και όχι παραμύθια, είσαι ο μόνος δρόμος, που φέρνει τη ζωή. είσαι ο μόνος δρόμος, που φέρνει τη ζωή.

17. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

ΕΠΩΔΟΣ

Ένας είναι ο δρόμος, που εχάραξε Αυτός, ένας είναι ο δρόμος, ο Ιησούς Χριστός. (2)

1. **Έλα και συ, απαλά να αφήσεις** το φορτίο που χρόνια στους ώμους κρατάς κι έχεις πια κουραστεί. Το κράτησε ο σωτήρας του κόσμου και το κουβάλησε για σένανε στο Γολγοθά.
2. **Έλα και συ, στη χαρά του Κυρίου**, μες στην ειρήνη Του, μέσα στη δόξα Του ν' αναπαυθείς. Έλα σ' Αυτόν που σ' αγάπησε αιώνια, είναι η αληθινή ζωή, σ' αγαπάει Αυτός.

18. ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΑ ΠΟΛΗ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

1. **Γνωρίζω μια πόλη στον ουρανό**, πολύ θέλω νάρθω κι εγώ, ουράνια πόλη λαμπρή, φωτεινή, θα φύγουμε τώρα απ' τη γη.

Γλυκιές μελωδίες στ' αυτιά μου ηχούν, πολύ θέλω νάρθω κι εγώ, φωτίζει ανταύγειες σε θόλο βαθύ, θα φύγουμε τώρα απ' τη γη.

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Άκου αγγέλους ψάλλουν "αλληλούια, στον άγιο θρόνο Του, βλέπω οράσεις θείες, "αλληλούια", στη δόξα του Θεού. Αμήν! Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

2. **Λαμπρή πολιτεία θα έρθω κι εγώ**, αμάρτησα, μετανιώ, λαμπρή η αγκαλιά Σου, σκεπάζει εμέ, σε δέχομαι Ιησού Χριστέ.

Σε νιώθω κοντά μου, παρουσία Θεού, Θεέ μου πολύ Σ' αγαπώ, χαρούμενος κόσμος, λευκές οι στολές και οι ευλογίες πολλές.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Δόξα στον Πατέρα αιώνια, δόξα στον Υιό, δόξα στον σωτήρα αιώνια, δόξα στο Θεό. Αμήν! Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

Άκου αγγέλους ψάλλουν "αλληλούια", στον άγιο θρόνο Του, βλέπω οράσεις θείες, "αλληλούια", στη δόξα του Θεού, αμήν! Αλληλούια, αμήν, αλληλούια, αμήν, αμήν.

19. ΟΝΕΙΡΑ, ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» - Ερμηνεία: ΡΙΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

1. Όνειρα, χίλια σπασμένα φτερά

φθινοπώρου φύλλα ξερά
ποτάμια τόσο στεγνά,
πόθοι χαμένα ιδανικά
του χιονιού καμένα φυτά
υπολείμματα της φωτιάς

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Μα ήρθες ξάφνου μέσα στο δρόμο μου
και σαν τον ήλιο έλαμψες, ω Ιησού.
Ήρθες Εσύ, θεραπεία ήταν ο Λόγ4ος Σου
και βάλασμο μες στην ψυχή

2. Όνειρα της άνοιξης ομορφιά,

στα λουλούδια τα τρυφερά
με χρώματα γιορτινά
πόθοι καινούρια ιδανικά,
σαν της θάλασσας την αμμουδιά
κοχύλια μοναδικά.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Γιατ' ήρθες Κύριε μες στο σκοτάδι μου
και σαν τον ήλιο έλαμψες, ω Ιησού.
Ήρθες Εσύ, σκούπισες το κάθε δάκρυ μου
κι έγινε μέσα μου γιορτή.



20. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

1. Μόνος κι απόψε μες στη νύχτα τριγυρνάς, μόνος, μόνος!

Μια ηλιαχτίδα στη νύχτα καρτερά,
μόνος, μόνος!

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Δεν σούπταν πως τη νύχτα δεν βγαίνει ο ήλιος
και το φεγγάρι είναι ωχρό. (2)

2. Το φως έχει σβήσει από τη ζωή σου,

στην τακτική που κρατάς,
δεν έχει για σένα ελπίδα καμία
και για τον γκρεμό τραβάς.

3. Φτωχέ διαβάτη, μικρέ, πονεμένε,

κοίτα ψηλά στο σταυρό,
για σένα επήρε φορτίο στους ώμους,
τον ονομάζουν «Χριστό».

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ο Γιος του Θεού επλήρωσε για σένα
άσε το φορτίο σ' Αυτόν.
Εάν μετανοήσεις και Τον καλωσορίσεις,
θα ζήσεις αιώνια μ' Αυτόν! (2)
Θα ζήσεις αιώνια μ' Αυτόν!

*«...Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν
Αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή ΠΑΣ ο πιστεύων εις Αυτόν,
αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν
αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο
κόσμος δι' Αυτού.....» (Ιωάννης Γ/3:16-17)*

21. ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ

ΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

(Θα σε σηκώσω)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

1. **Τα γλυκά σου ΜΑΤΙΑ σαν περιστέρωνας,**
τα στυφνά ΜΑΛΛΙΑ σου, σαν κοπάδι προβάτων,
τα ΧΕΙΛΗ σου σαν ταινία ερυθρή,
ο ΛΑΙΜΟΣ σου όμοιος του κύκνου.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα σε σηκώσω στα δυο Μου χέρια,
στα δυο λευκά μου ματωμένα περιστέρια!

Θα σε σηκώσω στα δυο Μου χέρια,
στα δυο λευκά μου ματωμένα περιστέρια!

2. **Η ανάσα σου μυρίζει νάρδο κρόκο,**
πλημμυρίζει ο αγέρας ευωδιές,
τα κοσμήματα σου λάμπουνε στο φως μου,
κι όλοι Νύμφη Μου, εσένα παρατηρούν.
3. **Καίει μια φλόγα προσμονής αιθέρια,**
περιμένεις Νύμφη τον Νυμφίο,
ομορφαίνει γύρω - γύρω το τοπίο,
σαν ηχεί η φωνή Του δυνατά.

«Ιδού, είσαι ωραία, αγαπητή μου· ιδού, είσαι ωραία· οι οφθαλμοί σου είναι ως περιστερών μεταξύ των πλοκάμων σου· τα μαλλία σου είναι ως ποίμνιον αιγών, καταβαινόντων από τον όρους Γαλαάδ....τα χείλη σου ως ταινία ερυθρά, και η λαλιά σου εύχαρις· αι παρειά σου ως τμήμα ροϊδίου μεταξύ των πλοκάμων σου...» (Άσμα Ασμάτων Δ/4:1-3)

22. ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΘΗΚΑΜΕ

(Στο φως θα περπατάμε)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- **Σαν τα σκυλιά χωθήκαμε σ' ένα υπόγειο**
και σ' ένα μπρίκι χύναμε εκείνο το πικρό,
τη σύριγγα εβράζανε, χρήση καθημερινή,
τη δόση μας προσμέναμε, σαν νάτανε γιορτή.
- **Ο Νίκος πρώτος έβαλε τη σύριγγα βαθιά,**
ο Γιάννης εδευτέρωσε και εγώ ετρίψωσα
και όλοι ταξιδεύαμε με παραισθησιογόνο,
ταξίδια απεριγράπτα, μακριά και σκοτεινά.
- **Τη δυστυχία θέλαμε να την ξεφορτωθούμε,**
μα μόλις συνερχόμασταν, ήταν χειρότερα.
Βαρέθηκα την άχρηστη βασανισμένη μου ζωή,
πως θάθελα, Θεέ μου, να φύγω, να πεθάνω!
- **Σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, της άσχημης ζωής μου,**
ήρθε κάποιος, μου μίλησε: Υπάρχει κάποια λύση,
το πρόβλημά σου λύθηκε επάνω στο Χριστό,
στο Γολγοθά το κράτησε επάνω στο σταυρό...
- **Την αμαρτία πλήρωσε για σένανε Βασίλη,**
για σένα Νίκο πλήρωσε, για σένανε Αλίκη,
για σένα Τάσο, Περικλή, Μαρία, Αφροδίτη,
για σένα Γιώργο, Ηρακλή, Πέτρο, Σοφία, Νίκη!!

- **Ελάτε όλοι στο Χριστό να πάρετε εισιτήριο**
για την αιώνια ζωή, μη χάνετε ευκαιρία!
Ελάτε να προσευχηθώ, τώρα εδώ τραγουδώ,
όλους εσάς, σας αγαπώ, όλοι εσείς ελάτε εδώ!
- **Είν' η στιγμή που σας καλώ, να ελευθερωθείτε**
και τον Χριστό μες στην καρδιά για φίλο να δεχτείτε!
Μαζί θα ταξιδέψουμε σε ουράνιες πολιτείες
για τον Χριστό παντοτινά, θα ψάλλουμε υμνωδίες.
- **Θα τρέχουν γάργαρα νερά, καθάρια τα ποτάμια,**
οι άγγελοι μαζί με μας, μπροστά θα προχωρούνε,
σαν περιστέρια, σαν πουλιά, μαζί θε να πετάμε
μπροστά στο θρόνο του Θεού στο φως θα περπατάμε,
...στο φως θα περπατάμε,
...στο φως θα περπατάμε!



23. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ

(Με αγάπησης αιώνια)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Φωνητικά: ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ,**
το λαχείο κληρώνει σε λίγο,
και ο κόσμος χτυπά στο μηδέν,
σαν τα λόγια που πέφτουν στον τοίχο.

Η σειρήνα χτυπά δυνατά,
κάποιος άνθρωπος αργοπεθαίνει,
δεν βαριέσαι αδελφέ, τι μ' αυτό,
κάθε τικ τακ και κάποιος πεθαίνει.

- **ΜΑ ΘΑΡΘΕΙ ΚΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΕΙΡΑ,**
σε μian άλλη πλευρά να γλιστρήσεις,
όμως τότε θα είναι αργά
«Μετανιώνω» να πεις και να ζήσεις.

Πως ποθείς, είναι η ώρα να πεις:
«Μετανιώνω Χριστέ μου, συγγνώμη,
Συ για μένα ψηλά στο σταυρό,
πέθανες και δεν άλλαξες γνώμη».

- **ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΑΙΩΝΙΑ,**
με αγάπη που πια δεν πεθαίνει,
είσ' ο δόμος, η αλήθεια, η ζωή,
ο Υιός του Θεού δεν πεθαίνει!

Και θα ζήσω μαζί Σου Χριστέ,
μια αιώνια ζωή ν' απολαύσω
και μια ουράνια πόλη χρυσή,
γιατί εγώ ήρθα μόνο να κλάψω.

24. ΒΑΔΙΖΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ

(Το εισιτήριο της ζωής)

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- 1. Βαδίζω στο σταθμό μαζεύονται καμπόσοι**
τα φώτα λιγοστά, τα πρόσωπα χλωμά,
το τρένο μας αργεί, το στόμα μου ανοίγει
αλήθειες για να πει, αιώνιας ζωής.
Στο σταθμό, μεσάνυχτα και κάτι
προσπαθώ τα λόγια Σου να θυμηθώ:
Ο σταθμός είναι τούτη η ζωή,
εισιτήριο, ο Χριστός ο λυτρωτής,
εισιτήριο της ζωής!
- 2. Επάνω στο σταυρό, πριν τόσα χρόνια πίσω**
σταυρώθηκ' ο Χριστός για αιώνια ζωή,
έλα τώρα και συ να βγεις απ' τη σκλαβιά σου,
μπορείς για το Χριστό, έλυσε τα δεσμά!
Σ' αγαπώ, γιατί Εσύ μ' αγαπάς,
μ' αγαπάς, πιο πολύ απ' ότι εγώ.
Σ' αγαπώ, με ελευθέρωσες,
Σ' αγαπώ, γιατί ελεύθερος πια ζω,
Σ' αγαπώ!!!
- 3. Το τρένο πλησιάζει θ' ανέβεις ή θα μείνεις,**
σε λίγο ο σταθμός πιο έρημος θα μείνει,
αναποφάσιστος μην μένεις, δεν είν' χρόνος,
Αυτός το εισιτήριο για τον προορισμό.
Σ' αγαπώ, γιατί Εσύ μ' αγαπάς,
μ' αγαπάς, πιο πολύ απ' ότι εγώ.
Σ' αγαπώ, με ελευθέρωσες,
Σ' αγαπώ, γιατί ελεύθερος πια ζω,
Σ' αγαπώ!!!

25. ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ και ΡΙΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

- 1. Πλησιάζει η ώρα, φθάνει η στιγμή,**
μακριά να φύγω απ' αυτή τη Γη,
της ώρας τα λεπτά, περνάνε βιαστικά,
κι ο Χριστός θα 'ρθει τόσο ξαφνικά.
ΕΠΩΔΟΣ Α'
Έχω ετοιμαστεί για ουράνια γιορτή,
για δείπνο γιορτινό, δόξα στο Θεό.
Εκείνος θα με πάρει στον ουρανό,
θα ζήσω εκεί και πάντα θα Τον υμνώ.
- 2. Έλα και συ τώρα να φύγουμε μαζί,**
ετοιμάσου τώρα είναι η στιγμή,
σαν κλέφτης τη νυχτιά θάρθει ξαφνικά,
τότε θ' αρπαγεί όποιος Τον δεχτεί.

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Έχει ετοιμαστεί μια ουράνια γιορτή,
δείπνο γιορτινό για μας στον ουρανό,
με τον Ιησού μας πάντοτε εκεί,
αιώνια θα ζήσουμε οι πιστοί.



26. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 02 «ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

1. **Μακριά απ' το βλέμμα του Θεού θα χαθείς,**
μακριά από την αγάπη Του θα παγώσεις,
μακριά απ' το Πνεύμα Του θα ταλαιπωρηθείς,
έλα κοντά Του μην αργείς!

ΕΠΩΔΟΣ

Μακάριοι όσοι είναι του Κυρίου,
μακάριοι οι ειρηνοποιοί,
μακάριοι όσοι δέχτηκαν Αυτόν,
παιδιά δικά Του είναι. (2)

2. **Διότι τόσον αγάπησε τον κόσμο ο Θεός,**
ώστε έδωκε τον γιο Του, τον "χριστό" Του,
να μη χαθεί, όποιος θα δεχτεί Αυτόν,
αλλά να ζήσει αιώνια.
3. **Επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί**
και στερούμαστε τη δόξα του Θεού μας,
δικαιούμαστε όμως δωρεάν με τον Χριστό,
εάν μετανοήσουμε.

*«Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.
Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από τον μάννα του κε-
κρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον
όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων....»*
(Αποκάλυψη Β/2:17)

Ψαλμός PN/150

1. **Αινείτε τον Κύριο.**
Αινείτε τον Θεό εις το αγιαστήριο Αυτού·
**Αινείτε Αυτόν εις το στερέωμα της δυνά-
μεως Αυτού.**
2. **Αινείτε Αυτόν διά τα μεγαλεία Αυτού·**
**Αινείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγα-
λοσύνης Αυτού.**
3. **Αινείτε Αυτόν με ήχο σάλπιγγος·**
Αινείτε Αυτόν με ψαλτήριο και κιθάρα.
4. **Αινείτε Αυτόν με τύμπανο και χοροστα-
σία· Αινείτε Αυτόν με χορδές και όργανο.**
5. **Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα εύηχα·**
Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα αλαλαγμού.
6. **Πάσα πνοή ας αινεί τον Κύριο.**
Α λ λ η λ ο ύ ι α.



CD 03. **"ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ"**

(Ύμνοι 27 - 39)

27. ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
28. ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
(Ν' αγαπάτε ο ένας τον άλλον)
29. ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
30. ΚΥΡΙΕ ΑΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΡΙΝ (Λάζαρε έλα έξω)
31. ΛΑΤΡΕΥΩ, ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
32. ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (Έχω μεγάλη χαρά)
33. ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
34. ΖΗΤΩ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ Μ' ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ
35. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ
(Γεμίζουμε με Πνεύμα θεϊκό)
36. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ
37. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
38. ΝΑΙ ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΣΟΥ
39. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ (Ψαλμός ΚΓ')

27. ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ Β/2:1,8,10-12, 7 (αφήγηση)

«Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των κοιλάδων.....

Μιλά η Νύμφη εκκλησία, η αγαπημένη του Νυμφίου Ιησού

.....Φωνή του αγαπητού μου Ιδού, Αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκιρτών επί τους λόφους. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ: "...Σηκώθητι, αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ· Διότι ιδού, ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διέβη, απήλθε· τα άνθη φαίνονται εν τη γή· ο καιρός του άσματος έφθασε, και η φωνή της τρυγόνας ηκούσθη εν τη γη ημών....."

Μιλά ο Νυμφίος Ιησούς στις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ

.....Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρητε, μηδέ **να εξυπνήσητε την ΑΓΑΠΗΝ Μου**, εωσού θελήση.... » (κείμενο Ν.Βάμβα)

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Την αγάπη Μου, την αγάπη Μου,
μην ξυπνήσετε την αγάπη Μου, (2)
έως ότου θελήσει, έως ότου θελήσει.

1. **Νάτος έρχεται πηδών, ψηλά τους λόφους,**
λαμπρός Νυμφίος, στολισμένος, δυνατός.
Τα μάτια Του σαν φλόγα φωτιάς,
τα χέρια δυνατά σαν ανδρείος μαχητής.
Μιλάει με φωνή, που την φοβούνται,
στις κόρες της Ιερουσαλήμ.....
2. **Νάτος έρχεται λαμπρός, ψηλά απ' τα νέφη,**
ανοίγει τα χέρια Του μ' αγάπη περισσή.
Καλεί τα παιδιά Του στο φως
και η εκκλησία πετά μαζί Του εκεί.
Μιλάει με φωνή γεμάτη χρίσμα,
στις κόρες της Ιερουσαλήμ.....

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Έλα Νύμφη Μου, έλα αγάπη Μου,
το στολίδι Μου, η πνοή Μου, (2)
στη λαμπρή αγκαλιά Μου,
στη λαμπρή αγκαλιά Μου.....

Ναι, σε σηκώνω στα δυο Μου χέρια,
στα δυο λευκά μου ματωμένα περιστέρια,
για πάντα τώρα, θα ζούμε όλοι,
αγαπημένοι στ' ουρανού το περιβόλι.....

Στη ζεστή αγκαλιά Μου, στη ζεστή αγκαλιά Μου
στη λαμπρή αγκαλιά Μου, στη λαμπρή αγκαλιά Μου,
στη λαμπρή αγκαλιά Μου, στη λαμπρή αγκαλιά Μου!



28. ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

(Ν' αγαπάτε ο ένας τον άλλον)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **ΕΡΧΕΤΑΙ αναζωπύρωση ουράνια,**
ΕΡΧΕΤΑΙ ζεστή βροχή απ' το Θεό.
ΕΡΧΕΤΑΙ αέρας Πνεύματος αγίου.
ΕΡΧΕΤΑΙ, δεχτείτε όλοι τον Χριστό.

ΕΠΩΔΟΣ

Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.... (3)
καθώς σας αγάπησα Εγώ! (2)

2. **ΕΡΧΕΤΑΙ φωτιά που σίγουρα θα κάψει,**
όλα αυτά τα παρείσακτα κλαδιά.
ΕΡΧΕΤΑΙ γιατί απείθησε ο κόσμος,
διάλεξε την αδικία, την ψευτιά.
3. **ΕΡΧΕΤΑΙ αναζωπύρωση αλήθειας,**
όπως τότε, την ημέρα της Πεντηκοστής.
ΔΥΝΑΜΗ να δώσει μες την εκκλησία,
θαύματα, σημεία πολλά.
4. **ΦΩΝΑΞΕ, τα χέρια χτύπα με λατρεία,**
ένας είναι ο παντοδύναμος Θεός.
ΖΗΤΑ Του να σε γεμίσει παρουσία,
μπες και συ στον ατέλειωτο χορό.



29. ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Σπάστε τα ΣΧΟΙΝΙΑ, ο πόλεμος τελειώνει,**
σπάστε τα σχοινιά, η νίκη είναι εδώ,
σπάστε τα σχοινιά, ελεύθερα τα χέρια,
πάρτε να πιείτε το ζωντανό νερό.

Σπάστε τα σχοινιά, τους κόπους της καρδιάς σας,
σπάστε τα σχοινιά, ο Κύριος βοά,
σπάστε τα δεσμά, που τη ζωή σας δένουν,
σπάστε τα δεσμά, για την ελευθερία.
2. **Σπάστε τα ΔΕΣΜΑ και στο βωμό Μου έλα,**
σπάστε τα δεσμά και βιάσου πιο πολύ.
Συ παρατηρείς, το Πνεύμα Μου μοιράζει,
όλα τ' αγαθά που θέλεις στη ζωή.

Έφτασε το τέλος, οι δάφνες Μου για σένα,
είναι έτοιμες στο βάθρο ν' ανεβείς,
τώρα θα απλώσω το χέρι Μου για πάντα,
άγιος και δίκαιος, δεν θα μ' απαρνηθείς.
3. **Είμαι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων,**
ότι "έταξα" για πάντα το τηρώ,
είμαι Εγώ αυτός, που πέθανα για σένα,
τώρα σε αρπάζω ψηλά στον ουρανό. (2)

«Οι πεποιθότες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίον δεν θέλει σαλευθή· εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλόνεται υπό των ορέων, ούτως ο Κύριος κυκλόνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος». (Ψαλμός ΡΚΕ/125:1-2)

30. ΚΥΡΙΕ ΑΝ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΡΙΝ

(**Λάζαρε, έλα έξω**)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

Κύριε, αν ερχόσουν ποιο πριν,
δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου!
Κύριε, Σε κάλεσα πιο πριν,
μα τώρα είναι πλέον αργά.

Μαρία, αν επίστευες εσύ
πιο πολύ στα δικά Μου τα λόγια,
τώρα θα ήσουν σίγουρη γι' αυτό,
πως Εγώ θα τον αναστήσω.
Μάθε Μαρία, πως ο Λάζαρος θα ζήσει,
για να δοξαστεί το όνομά Μου πάλι!
Μάθε Μαρία, πως ο Λάζαρος θα ζήσει,
για να δοξαστεί το όνομά Μου πάλι,
γιατί Εγώ ΖΩ!!!

Κύριε, το ξέρω καλά
στην ανάσταση πως θα τον δω,
το Λάζαρο, τον γλυκό μου αδελφό,
που τώρα τον βλέπω νεκρό.

Μαρία, αν επίστευες εσύ
πιο πολύ στα δικά Μου τα λόγια,
τώρα θα ήσουν σίγουρη γι' αυτό,
πως Εγώ θα τον αναστήσω.
Μάθε Μαρία, πως ο Λάζαρος θα ζήσει,
γιατί Εγώ είμαι η ΖΩΗ και η ΑΛΗΘΕΙΑ
Μάθε Μαρία, πως ο Λάζαρος θα ζήσει,
γιατί Εγώ είμαι η ΖΩΗ και η ΑΛΗΘΕΙΑ,
γιατί Εγώ ΖΩ, γιατί Εγώ ΖΩ, γιατί Εγώ ΖΩ!

Λάζαρε έβγα έξω!!!

*Και ο Λάζαρος εξήλθε, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας αυτού
και ο Κύριος είπε στους μαθητές: "Λύσατε και αφήσατέ τον..."*

31. ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Λατρεύω, λατρεύω**

με πάθος λατρεύω τον Θεό,
με πάθος και δέος μπροστά Του
υμνώ και ποθώ,
το τέλος του κόσμου πριν φθάσει
ευθύς να σωθεί
το πλήθος του κόσμου που Κύριε, Σε αγνοεί.

ΕΠΩΔΟΣ

Όμως έρχεται η ώρα Κύριε,
δεν θ' αφήσεις τη γενιά να χαθεί,
ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε,
μα το μνήμα Του αυτή τη στιγμή
είναι άδειο το σώμα αναστήθηκε
κι όλοι όσοι πιστεύουν σε Σένα
θα σωθούν και μαζί Σου αιώνια
στον ουράνιο θρόνο θα ζουν. (2)

2. **Με πάθος και δέος**

μπροστά Σου υμνώ και ζητώ,
τα δώρα Σου Κύριε να 'ρθουν
στη γη να τα δούμε,
δοξάζω και παίρνω κουράγιο,
απ' τις υποσχέσεις Σου
ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή.

32. ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

(Έχω μεγάλη χαρά)

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

Άδειασαν οι δρόμοι, γκρίζα τα σοκάκια
και 'γω δεν ξέρω που να σταθώ,
έτσι ήταν η ζωή μου τα τελευταία τα βράδια,
πριν γνωρίσω τον Ιησού Χριστό.

Μα τώρα, άνοιξε η καρδιά μου σαν τριαντάφυλλο
και βγαίνω στους δρόμους φωνάζοντας, κλαίω

Έχω μεγάλη χαρά, έχω μεγάλη χαρά,
έχω αγάπη! (2)
Τώρα θα βγαίνω στους δρόμους,
θα φωνάζω στους ανθρώπους: "Σας αγαπώ!" (2)
Έχω μεγάλη χαρά, έχω μεγάλη χαρά,
έχω αγάπη! (2)

Τώρα θα βγαίνω στους δρόμους,
θα φωνάζω στους ανθρώπους: "Σας αγαπώ!" (2)
Τώρα θα βγαίνω στους δρόμους,
θα φωνάζω στους ανθρώπους:
"Ιησού Χριστό, Θεού Υιό, Σωτήρη!" (Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.)

«Ο κατοικόν υπό την σκέπη του Υψίστου υπό την σκιάν του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, Σν είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου· Θεός μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι Αυτός θέλει σε λυτρώσει εκ της παγίδος των κνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού...» (Ψαλμός 91:1-3)

33. ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΩ ΘΕΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Θα Σε δοξολογώ Θεέ μου για πάντα,**
θα υψώνω το όνομά Σου παντού
κι η καρδιά μου θα γεμίζει δοξολογία.
Θα Σ' αγαπώ Κύριέ μου Ιησού,

ΕΠΩΔΟΣ

Θα δοξάζω τ' όνομά Σου,
θα δοξάζω τ' όνομά Σου
κι η καρδιά μου φτερουγίζει,
η χαρά με συγκλονίζει,
σ' άλλους κόσμους πετώ,
τ' όνομά Σου θ' ανυμνώ,
θα δοξάζω τ' όνομά Σου Ιησού.

2. **Επιθυμώ να ψάλλω Κύριέ μου για Σένα,**
τι χαρά, τι ευλογία, μ' αρκούν,
δάκρυα στα μάτια τρέχουν απ' την παρουσία
εκστατικοί να με δουν, όσοι με ακούν.



34. ΖΗΤΩ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

Ζητώ να 'ρθεις, για να μ' επισκεφτείς

απόψε που είμεθα στον οίκο Σου,
παρακαλώ να 'ρθεις, Πατέρα της ζωής,
απόψε, ω Κύριε, που Σε χρειάζομαι.

Είμαι μόνος και σκέφτομαι

πως πολύ Σε αδίκησα,
απ' το δρόμο Σου ξέφυγα, ναρθείς
Είμαι μόνος και σκέφτομαι
πως πολύ, πάρα πολύ Σε αδίκησα,
απ' το δρόμο Σου ξέφυγα, ναρθείς

Ζητώ να 'ρθεις, για να μ' επισκεφτείς

απόψε Κύριε, που ήρθα στον οίκο Σου,
παρακαλώ να 'ρθεις, Πατέρα της ζωής,
ω Κύριε, έλα τώρα προσεύχομαι.

Είμαι μόνος και σκέφτομαι

πως πολύ, πως Σε δόξασαν
ενώ όλα τα άξιζες Ιησού!
Μα Εσύ με αγκάλιασες
και το δάκρυ μου σκούπισες
τη χαρά μου ενέπνευσες Χριστέ

*«Σαλπίζατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε
σύναξιν επίσημον. Συναθροίσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξιν,
συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθροίσατε τα νήπια και τα θηλάζοντα
μαστούς· ας εξέλθῃ ὁ νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτώνος αὐτοῦ καὶ ἡ νύμφη ἐκ τοῦ
θαλάμου αὐτῆς». (Ιωήλ Β/2:15-16)*

35. ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΪΚΟ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

- **ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΡΑΣΙ,**
δεν θέλουμε να μοιάζουμε στον κόσμο,
καθηγητής μας είναι ο Χριστός,
μας έμαθε να ζούμε μ' άλλον τρόπο.

Γεμίζουμε με Πνεύμα θεϊκό,

με ζωντανό νερό που θεραπεύει
και ψάλλουμε στον αιώνιο Θεό,
ειρήνη και χαρά μας συντροφεύει. (2)

- **ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,**
μετάνοια στην καρδιά ας βασιλεύει,
ανοίγουνε οι θύρες τ' ουρανού
και ο Ιησούς Χριστός μας μεσιτεύει.

Υψώνουμε τα χέρια στο Θεό,

με πίστη για να λάβουμε ευλογία
τα μάτια μας στραμμένα στον Χριστό
και έρχεται ευθύς η θεραπεία. (2)



36. ΘΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Θα Σ' αγαπώ πιο πολύ Κύριε,**

θα Σ' αγαπώ πιο πολύ Κύριε,
θα Σ' εκζητώ πιο πολύ Κύριε,
θα Σ' αγαπώ πιο πολύ Κύριε!

Όταν Σε γνώρισα, ω Κύριε,
στα μάτια δεν θα μπορούσα ποτέ
να Σε δω Χριστέ, όμορφε αγνέ,
ήμουν αμαρτωλός, ω Θεέ.

Μα Εσύ με συγχώρεσες
από τη λάσπη με έβγαλες,
με καθάρισες και με λεύκανες
στη γλυκιά Σου αγκαλιά μ' έβαλες.

2. **Θέλω να ζω πιο πολύ Κύριε,**

να Σ' αγαπώ πιο πολύ Κύριε,
να Σ' εκζητώ πιο πολύ Κύριε,
να με γεμίζεις με Πνεύμα Θεέ.

Στα χέρια Σου πλάσε με, ω Θεέ,
ένα δοχείο λαμπρό κάνε με,
γέμισέ το Εσύ, με γλυκό κρασί,
στόλισέ με για τη δόξα Σου.

Όσες φορές Σε συνάντησα
το Πνεύμα Σου με αντάμειψε.
με γεμίζεις φως, φάρος φωτεινός,
είναι Κύριε η αγκάλη Σου

37. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

1. **Στα ίχνη της πίστης βαδίζουμε εμείς**

θεμέλιο είν' ο Χριστός,
στα ίχνη της πίστης βαδίζουμε εμείς,
μπροστά μας πηγαίνει Αυτός. (2)

ΕΠΩΔΟΣ

Βαδίζουμε στα ίχνη του Χριστού,
στο δρόμο που εχάραξε Αυτός,
προσέχουμε στα βήματα Αυτού,
κανείς να μη βαδίζει μοναχός. (2)

2. **Ποτέ δεν θα πάψω να Σ' ακολουθώ,**

στα μάτια μου έριξες φως,
γι' αυτό Σε λατρεύω και βλέπω καλά,
πως είσαι ο μόνος Θεός. (2)

3. **Μαζί περπατάμε, μου δίνεις φτερά,**

η λάμψη Σου με τύλιξε,
μαζί περπατάμε, μου δίνεις χαρά,
το χρίσμα Σου ξεχειλίσε. (2)

«Μακάριος εκείνος, τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, διά να κατοικεί εις τας αυλάς Σου· θέλομεν χορτασθεί από των αγαθών του οίκου Σου, του αγίου ναού Σου. Διά τρομερών πραγμάτων μετά δικαιοσύνης θέλεις αποκρίνεσθαι προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και των μακράν εις την θάλασσαν». (Ψαλμός ΞΕ/65:4-5)

38. ΝΑΙ, ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι - Ερμηνεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», 2006

ΕΠΩΔΟΣ Α'

Ναι, θα μπω στις αυλές Σου
ναι θα μπω στις αυλές Σου
ναι θα μπω στις αυλές Σου,
να δοξάζω Εσένα Κύριε. (2)

Θυσία να δώσω και να προσφέρω,
όπως προσέφερες Συ τον Υιό Σου
για μένα Θεέ,
για να με σώσεις απ' την αμαρτία,
που κεραυνώνει την κάθε ψυχή
σ' αυτή τη ζωή.

*Ναι, θα μπω στις αυλές Σου.....
Θυσία να δώσω και να προσφέρω....
(επανάληψη)*

ΕΠΩΔΟΣ Β'

Ναι, θα μπω στις αυλές Του
ναι θα μπω στις αυλές Του
ναι θα μπω στις αυλές Του,
να δοξάζω Εσένα Κύριε.

Έχω μπει στις αυλές Του
έχω μπει στις αυλές Του
έχω μπει στις αυλές Του,
και δοξάζω Εσένα Κύριε.

39. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΜΟΥ

Ψαλμός ΚΓ/23

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ - Στίχοι/Κείμενο: Αρχιμ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΒΑΜΒΑΣ
CD 03 «ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ»

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου,
δεν θέλω στερηθεί ουδενός,
εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσε
εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε.
Ηνόρθωσεν την ψυχή μου
με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης,
ένεκεν του ονόματος Αυτού.

Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω,
δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι Συ είσαι μετ' εμού·
η ράβδος σου και η βακτηρία σου,
αύται με παρηγορούσι.

Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζα
απέναντι των εχθρών μου,
ήλειψας εν ελαίω την κεφαλή μου,
το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.

Βεβαίως χάρις και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί
πάσας τας ημέρας της ζωής μου,
και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου
εις μακρότητα ημερών. Αλληλούια!



Ψαλμός ΡΜΗ/148

1. **Αινείτε τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών· Αινείτε Αυτόν εν τοις υψίστοις.**
2. **Αινείτε Αυτόν, πάντες οι άγγελοι Αυτού· Αινείτε Αυτόν, πάσαι αι δυνάμεις Αυτού.**
3. **Αινείτε Αυτόν, ήλιε και σελήνη· Αινείτε Αυτόν, πάντα τα άστρα του φωτός.**
4. **Αινείτε Αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών.**
5. **Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι Αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν· 6. και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα· έθεσε διάταγμα, το οποίον δεν θέλει παρέλθει.**
7. **Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι· 8. πυρ και χάλαζα, χιών και ατμής, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών τον λόγον αυτού· 9. τα όρη και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα και πάσαι κέδροι· 10. τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και πετεινά πτερωτά.**
11. **Αινείτε τον Κύριον βασιλείς της γης και πάντες λαοί· άρχοντες και πάντες κριταί της γής· 12. και νέοι και παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων.**
13. **Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον·**
14. **Η δόξα Αυτού είναι επί την γην και τον ουρανόν· και Αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ΥΜΝΟΝ εις πάντας τους οσίους Αυτού, εις τους υιούς Ισραήλ, λαόν ο οποίος είναι πλησίον Αυτού. Αλληλούια.**

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

40 Πνευματικά Άσματα
Δοξολογίας & Λατρείας **mp3**

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

FILADELFOS collection

επιμέλεια - παρουσίαση "FILADELFOS" - 04/2024

mp3

Κύριε... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ

40 ύμνοι Λατρείας και Δοξολογίας

συμμετέχει η
ΡΙΤΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ

copyright
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Τηλ. 694 - 437 65 51
διάρκεια: 149,54'

στίχοι - μουσική - κιθάρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

E-mail: filadelfos02@hotmail.com * Τηλ. 694 - 49 21 318

YouTube: Filadelfos TV music

Όλοι οι ύμνοι του υμνολογίου
μέσα σε ένα CDmp3, διάρκειας 2,5 ωρών
YouTube: Filadelfos TV music



ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ από τις εκδόσεις "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

01.	ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (σελ.890)	1390 ύμνοι
02.	Ύμνοι ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ	100 ύμνοι
03.	Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ Μουσικό συγκρότημα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"	240 ύμνοι
04.	ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ Αβέρκιος και Λένια Αβέρκιου	70 ύμνοι
05.	ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ θα σας πω! Ξενοφών Ιωαννίδης	170 ύμνοι
06.	ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Μαρία Παπουλή	170 ύμνοι
07.	ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ Γιάννης Γαρδέλης	50 ύμνοι
08.	ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ Μπαλάντες: Ορέστης Φραγκόπουλος	48 ύμνοι
09.	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Μουσικό συγκρότημα "ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"	63 ύμνοι
10.	Κύριε.... Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ Πόπη Ξενιδάκη Ενορχήστρωση: Γιάννης Ρεμπτελάκης	59 ύμνοι
11.	Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ Γιώργος Αστερίου - Παπαδημητρούλας	39 ύμνοι
12.	ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ Ανδρέας Μπουρνάζος	27 ύμνοι
13.	Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ Λουκία Μπανταλάκη	85 ύμνοι
14.	ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Μαρία Γιέπου Ενορχήστρωση: Πάνος Ζαχαρίου	12 ύμνοι
15.	ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Χορωδία Ε.Ε.Ε.Πειραιά (Λιπασμάτων)	14 ύμνοι
16.	ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ -Εφη Καραθανάση	63 ύμνοι



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 19 - 7

Α' έκδοση: 05/2004 - **Β' έκδοση:** 11/2008

Γ' έκδοση: 12/2023 - **Σελίδες** 890

- ❖ Πρόκειται για μια συλλογή από **1390 ύμνους**. Στη συλλογή αυτή έχουν συμπεριληφθεί ύμνοι παλαιοί (σε μετάφραση) και ύμνοι που έχουν γραφτεί και μελωποποιηθεί μέχρι τέλος του έτους **2023**.
 - ❖ Η έκδοση αυτή πρωτοτυπεί στο ότι περιλαμβάνει ύμνους με παραλλαγές και στο ότι περιέχει ύμνους που δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη **προγενέστερη** συλλογή. Περιλαμβάνει ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μουσικής των ύμνων, ευρετήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ των ύμνων κατά **θέματα** και κατά **αλφαβητική σειρά** και ευρετήριο CD ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ.
-
- ❖ Στο υμνολόγιο "**ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ**" συμπεριλαμβάνονται οι ύμνοι του παρόντος υμνολογίου (**ΚΥΡΙΕ...ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ**), τους οποίους ερμηνεύει ο **Γιώργος ΑΣΤΕΡΙΟΥ**.

Όλα τα ΒΙΒΛΙΑ και τα ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

των εκδόσεων "**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"

έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf

στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) SITE: **www.AlkiviadisFiladelfos.com**
- 2) ομάδα F/B: "**βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**"