

# Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

Στίχοι - Μουσική: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ  
Συμμετέχει και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

❖ Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μία συλλογή από ύμνους, των οποίων οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στην Λουκία Μπανταλάκη, η οποία από μικρό κορίτσι είχε μεγάλη κλίση στη μουσική και αυτό είχε γίνει φανερό στο περιβάλλον, γι' αυτό στις σχολικές εκδηλώσεις την έβαζαν να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ερμηνεύοντας σχολικά τραγούδια.

❖ Όταν μεγάλωσε και γνώρισε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, αυτή η κλίση της προς τη μουσική αυξήθηκε, γι' αυτό και είχε έντονη την επιθυμία να γίνει μέλος της χορωδίας της εκκλησίας στην οποία πήγαινε, όπως και στη συνέχεια έγινε και η καρδιά της γέμισε από χαρά, καθώς έψαλλε πλέον για τη δόξα του Κυρίου Ιησού.

❖ Όταν αργότερα βαπτίστηκε με το άγιο Πνεύμα, ο Κύριος της έδινε λόγια και μουσική για να Τον δοξάζει. Όλες αυτές τις πνευματικές μουσικές εμπειρίες τις κατέγραφε και τις μοιραζόταν με τον λαό του Θεού. Μετά το γάμο της, ο Κύριος Ιησούς έδωσε το χάρισμα αυτό και στον σύζυγό της Γιάννη Μπανταλάκη, όπου και οι δύο μαζί αποτελούσαν ένα ευλογημένο μουσικό ντουέτο.

❖ Στο υμνολόγιο περιλαμβάνονται ύμνοι τριών κατηγοριών: (1) ΥΜΝΟΙ, τους οποίους έχει γράψει εν Πνεύματι η Λουκία Μπανταλάκη και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υμνολογίου. (2) ΥΜΝΟΙ, τους οποίους έχει γράψει, στίχοι και μουσική, ο σύζυγός της Γ. Μπανταλάκης, και (3) ΥΜΝΟΙ, οι οποίοι είναι σε μετάφραση από τα Αγγλικά.

❖ Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» και ένα μέρος των μουσικών θεμάτων έχει αναρτηθεί στο YouTube στο μουσικό κανάλι Filadelfos TV music, με ερμηνευτές είτε τους ίδιους, είτε με άλλους χριστιανούς καλλιτέχνες.



Copyright 2024 - ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ  
Επικοινωνία: 694 - 49 21 318  
Facebook: AlkiviadisTzelepis

ISBN: 978 - 960 - 6783 - 50 - 0

υμνολόγιο

# Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

στίχοι - μουσική

**ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ**

**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**

επιμέλεια – παρουσίαση κειμένων  
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

# Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑ ΦΩΣ

## υμνολόγιο

στίχοι - μουσική  
ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ - FILADELFOS»

© **COPYRIGHT 2024**  
για την Ελληνική γλώσσα:  
ALKIVIADIS TZELEPIS (“ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ: 02/2024



Επιμέλεια έκδοσης, κειμένων  
ΗΥ, Μοντάζ, Εξώφυλλο:  
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ  
Τηλ. - Viber - WhatsApp:  
694 - 49 21 318



**SITE**

[www.AkiviadisFiladelfos.com](http://www.AkiviadisFiladelfos.com)

**FACEBOOK**

Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

**E - MAIL**

filadelfos02@hotmail.com  
AlkiviadisTzelepis@yahoo.gr



**YOUTUBE**

Filadelfos Channel 1 & Channel 2  
Filadelfos FILMS, FiladelfosTV music  
Filadelfos Holy Bible



**Επιτρέπεται**

η αναδημοσίευση του παρόντος βιβλίου,  
χωρίς αλλοίωση ή μεταβολή των κειμένων,  
και με την αναγραφή των ονομάτων  
του εκδότη και των δημιουργών των ύμνων  
( Ν.2121/1993, άρθρο 18, παρ.1-2 )

**ISBN: 978 - 960 - 6783 - 50 - 0**

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

**1.** Το υμνολόγιο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή από ύμνους, των οποίων οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στην **Λουκία Μπανταλάκη**, η οποία από μικρό κορίτσι είχε μεγάλη κλίση στη μουσική και αυτό είχε γίνει πολύ φανερό στο περιβάλλον της, γι' αυτό και στο σχολείο την έβαζαν να τραγουδά σχολικά - παιδικά τραγούδια.

Όταν μεγάλωσε και γνώρισε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, αυτή η κλίση της προς τη μουσική αυξήθηκε, γι' αυτό και είχε έντονη την επιθυμία να γίνει μέλος της χορωδίας της τοπικής εκκλησίας στην οποία πήγαινε, όπως και στη συνέχεια έγινε και η καρδιά της γέμισε από χαρά, καθώς έψαλλε πλέον για τη δόξα του Κυρίου Ιησού.

Όπως η ίδια ομολογεί, αργότερα σε κάποια συμπροσευχή και αφού την περίοδο εκείνη είχε νηστέψει επί μια εβδομάδα, ένωσε το άγγιγμα του Πνεύματος του Θεού τόσο δυνατά, που άρχισε να δοξολογεί τον Κύριο με μουσική που της έδινε το Πνεύμα του Κυρίου. Αυτό ήταν η αρχή, γιατί στη συνέχεια, σε κάθε συμπροσευχή που συμμετείχε ερχόταν επάνω της το Πνεύμα του Θεού και την γέμιζε.

Πιο αργότερα, που συμμετείχε σε ολονύχτιες προσευχές, η δόξα του Κυρίου Ιησού ήταν επάνω σε όλους τους. Εκεί άκουσε μια αδελφή να ψάλλει εν Πνεύματι ύμνους, να δοξάζει τον Κύριο Ιησού με λόγια που της έδινε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Ήταν τόσο μεγάλη η ευλογία, που μπήκε μέσα της η επιθυμία να έχει και η ίδια τέτοιους ουράνιους ύμνους. Ζήτησε από τον Κύριο να της δώσει αυτό το χάρισμα και ο Κύριος ανταποκρίθηκε σε αυτή την ευλογημένη επιθυμία της καρδιάς της, γιατί αυτό που ζητούσε ήταν μέσα στο θέλημα του Κυρίου.

Από τότε η πνευματική της πορεία άλλαξε. Ο Κύριος την γέμιζε με ουράνια δώρα, όχι μόνο την ίδια, αλλά αργότερα έδωσε το χάρισμα αυτό και στον σύζυγό της, τον Γιάννη, οπότε και οι δύο μαζί έκαναν ένα ευλογημένο μουσικό ντουέτο, που ύψωνε και δόξαζε τον Κύριο της δόξας.

**2.** Στο υμνολόγιο περιλαμβάνονται ύμνοι τριών κατηγοριών: **(α) Ύμνοι** τους οποίους έχει γράψει εν Πνεύματι η Λουκία Μπανταλάκη. **(β) Ύμνοι** τους οποίους έχει γράψει ο σύζυγός της Γιάννης Μπανταλάκης, στίχοι και μουσική, και **(γ) Ύμνοι** οι οποίοι είναι σε μετάφραση από τα Αγγλικά.

Το υμνολόγιο περιλαμβάνει συνολικά **85** ύμνους (μαζί με τις μικρές "επωδούς"), από τους οποίους οι **29** πρώτοι, όπως έχουν καταχωρηθεί στο παρόν υμνολόγιο περιλαμβάνονται **σε ένα CD**, με τον τίτλο του υμνολογίου ("**Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ**"), τους οποίους ερμηνεύουν οι ίδιοι σε **1η** εκτέλεση, συνεπικουρούμενοι και από άλλους αδελφούς.

Η επιμέλεια και η παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τη διακονία "**ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ**" και ένα μέρος των μουσικών θεμάτων έχει αναρτηθεί στο YouTube στο κανάλι Filadelfos TV music, με ερμηνευτές είτε τους ίδιους τους δημιουργούς, είτε με άλλους χριστιανούς καλλιτέχνες.

**3.** Αφιερώνεται το υμνολόγιο αυτό στον Κύριο της δόξας, τον **ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ** και ευχόμαστε να γίνει ένα μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε παιδί του Θεού για την αναζωπύρωση της εκκλησίας των εσχάτων καιρών, επάνω στην οποία ο Κύριος Ιησούς θα επιθέσει μεγάλη δόξα και δύναμη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ  
Α' έκδοση 2024

... /// ...

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**  
κατά αλφαβητική σειρά

**A**

ΑΚΟΥΕ ΤΟ ΘΕΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ .....	61
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΙΟ .....	05
ΑΠ' ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΩ .....	56

**Γ**

ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ (επωδός) .....	84
--	----

**Δ**

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΛΟΓΟ (Ο νικητής) .....	04
ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ .....	06
ΔΙΔΑΧΗ, ΔΙΔΑΧΗ ΦΕΡΝΕΙ ΦΩΣ .....	60
ΔΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ (Η ζωή που ο Χριστός χαρίζει).....	08

**Ε**

ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ .....	62
ΕΙΜΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΩΡΟ .....	09
ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ .....	07
ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ .....	59
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ΝΑΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (επωδός) .....	79
ΕΙΝ' Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ Ο ΚΑΛΟΣ .....	72
ΕΙΝ' ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .....	78
ΕΙΣ ΣΕ ΣΕ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .....	50
ΕΛΑ ΣΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗ ΧΑΡΑ (Πάρτε το δρόμο ψηλά).....	22
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝΕ .....	60

**Η**

Η ΖΩΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ (Δώσε τη ζωή σου)...	08
Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΜΟΥ (Είναι η χαρά μου Αυτός και ζωή) .....	07
ΗΜΟΥΝ ΦΤΩΧΟΣ, ΕΣΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ .....	41
Η ΝΥΧΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ .....	10
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΖΗΤΑΕΙ .....	55

**Θ**

ΘΑ ΒΑΔΙΖΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗ ΧΑΡΗ .....	12
ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ (Νομίζεις πως δεν θα κάνεις)..	38
ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΙΜΗ .....	11
ΘΑ ΠΩ ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ (επωδός) .....	83
ΘΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ .....	13
ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ (Σωτήρα μου, Σωτήρα μου).....	39
ΘΑ ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΙΗΣΟΥΣ" .....	76
ΘΑ ΦΩΝΑΞΩ ΔΟΞΑ Σ' ΑΥΤΟΝ .....	71
ΘΑ 'ΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ .....	14

**Ι**

ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΑΝ .....	64
------------------------------	----

**Κ**

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΓΑΠΩ (επωδός) .....	80
ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΟΥ, ΚΟΙΤΑ .....	49

**Λ**

ΛΑΜΠΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .....	02
---	----

**Μ**

ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΟΥ ΠΑΝΤΟΥ .....	32
ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΕΙΛΙΑ ΜΗΝ ΖΕΙΣ .....	17

ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ (Ο Ι.Χριστός είναι σωτήρας)...	31
ΜΗΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΙΛΕΙ .....	18
ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΙΠΟΤΑ .....	51

## **N**

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ (Θα κάνεις...)	38
ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΝΕ ΣΥ .....	36

## **O**

ΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ .....	67
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ (Εκκλησία χωρίς κηλίδα)...	66
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ .....	48
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΙΚΗ (Ήμουν φτωχός) .....	41
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ .....	31
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΦΩΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΖΗΤΕΙ .....	03
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΧΑΡΑ .....	35
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ (επωδός) .....	75
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ .....	30
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝ' ΦΩΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ .....	01
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΓΙΑ ΖΩΗ .....	53
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣ .....	19
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ .....	22
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΔΟΞΑ, ΧΑΡΑ .....	37
Ο ΝΙΚΗΤΗΣ (Δεν έχω πια να δώσω λόγο) .....	04
ΟΛΑ ΕΙΝ' ΑΥΤΟΥ, ΟΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .....	20
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ - ΚΑΘΑΡΑ (Τι χαρά είναι αυτή) .....	26
ΟΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ .....	21

## **Π**

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ .....	34
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ .....	58
ΠΑΡΕ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΕ .....	15

ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΨΗΛΑ (Έλα στου Θεού τη χαρά) .....	22
ΠΟΙΟ ΒΑΘΙΑ, ΠΟΙΟ ΒΑΘΙΑ (επωδός) .....	85
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΕΙ .....	16
ΠΟΣΟΝ ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ .....	47

## **Σ**

Σ' ΑΓΑΠΩ ΧΡΙΣΤΕ, Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΥΜΝΩ (Ω χαίρε).....	68
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΩ (Την πόρτα κλείνω) .....	23
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ .....	24
ΣΕ ΝΕΑ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ .....	65
ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ ΕΛΑ ΚΑΙ ΔΕΣΕ (Θα το κάνεις Εσύ) .....	39

## **T**

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΝΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ .....	33
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΙΗΣΟΥ (επωδός) .....	82
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΝΩ (Σ' ευχαριστώ γιατί μπορώ) .....	23
ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΟΥ, ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΘΑ 'ΧΕΤΕ .....	40
ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΣ .....	25
ΤΙ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ .....	44
ΤΙ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ (Όλα είναι άγια - καθαρά) .....	26
ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ .....	28
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ (επωδός) .....	74
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (επωδός) .....	81
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΣΑΝ ΒΡΟΧΗ .....	54
ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΘΕΟΣ .....	42
ΤΟΝ ΔΟΞΑΖΩ, ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΩ (Ω δόξα, αλληλουία) .....	45

## **Υ**

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ .....	70
---------------------------------	----

## Χ

ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ .....	27
ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΠΕΡΠΑΤΩ .....	43

## Ψ

ΨΑΛΜΕ Σ' ΑΥΤΟΝ .....	77
----------------------	----

## Ω

Ω ΑΚΟΥ ΘΕΕ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ .....	63
Ω ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ .....	29
Ω ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, Ω ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ .....	46
Ω ΔΟΞΑ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ (Τον δοξάζω, Τον λατρεύω) .....	45
Ω ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΟΙ .....	69
Ω ΕΧΩ ΤΗ ΧΑΡΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ .....	73
Ω ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΕ ΘΕΕ .....	57
Ω ΧΑΙΡΕ ΒΑΣΙΛΙΑ (Σ' αγαπώ Χριστέ) .....	68



## Ψαλμός ΡΝ/150

1. **Αινείτε τον Κύριο.**  
**Αινείτε τον Θεό εις το αγιαστήριο Αυτού·**  
**Αινείτε Αυτόν εις το στερέωμα της δυνά-**  
**μεως Αυτού.**
2. **Αινείτε Αυτόν διά τα μεγαλεία Αυτού·**  
**Αινείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγα-**  
**λοσύνης Αυτού.**
3. **Αινείτε Αυτόν με ήχο σάλπιγγος·**  
**Αινείτε Αυτόν με ψαλτήριο και κιθάρα.**
4. **Αινείτε Αυτόν με τύμπανο και χοροστα-**  
**σία· Αινείτε Αυτόν με χορδές και όργανο.**
5. **Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα εύηχα·**  
**Αινείτε Αυτόν με κύμβαλα αλαλαγμού.**
6. Πάσα πνοή ας αινεί τον Κύριο.  
**Α λ λ η λ ο ύ ι α.**

## 01. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

1. **Ο Κύριος είν' φως**, το σώμα Του περιβάλλει, με κεφαλή Αυτόν, σ' όποιον δεν αμφιβάλλει. Το σώμα Του οδηγεί στη δύσκολη ζωή, και δόξα και τιμή, δίνει σ' όποιον νικάει.
2. **Δίνει φωτιά Αυτός**, σ' αυτόν που ακολουθάει, φωτιά του Πνεύματος, εχθρό για να νικάει. Δίνει ό,τι αν ζητείς, στον φόβο πια δεν ζεις, και βγαίνουν οι καρποί του Πνεύματος με χάρη.
3. **Δώσε τώρα αυτά** και σ' άλλους να σωθούνε, γιατί έρχονται πυρά και δεν μπορούν να βγούνε. Αν δεν τους πεις εσύ, τη νίκη που έχεις βρει, για να 'χουνε κι αυτοί το φως να τους περιβάλλει.

## 02. ΛΑΜΠΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
Δόθηκε στην Αλεξανδρούπολη και αφορούσε τον σύζυγό της

1. **Λάμπεις εσύ μες στη δόξα του Θεού, (2)**  
λάμπεις στο φως το πλούσιο του Θεού,  
που φωτίζει κάθε ψυχή.
2. **Είμαστε εμείς ο καθρέπτης του Θεού, (2)**  
που αντανακλά και σε άλλες ψυχές  
και δείχνει τη δόξα Του.
3. **Δείχνει το μεγαλείο Του, δείχνει την αγάπη Του,**  
δείχνει τη χάρη και το έλεός,  
δείχνει τα σπλάχνα Του.
4. **Λάμπουμε όλοι μες στη δόξα του Θεού,**  
μέσα στο Φως Του το άπλετο,  
και λέει τώρα σε κάθε ψυχή.

## 03. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1977  
Δόθηκε στην προσευχή  
μετά από επιθυμία να εκτελεί τον Λόγο του Θεού με χαρά

1. **Ο Κύριος δίνει φως**,  
σε όποιον Τον ζητεί!  
Ο Κύριος δίνει φως,  
σε όποιον Τον ζητεί,  
**ΔΙΟΤΙ λέγει η Γραφή:**  
"Όποιος Με καλέσει,  
θα σωθεί ....θα σωθεί".
2. **Ο Κύριος θα πάρει αυτόν,**  
που μένει χριστιανός!  
Ο Κύριος θα πάρει αυτόν,  
που μένει χριστιανός,  
**ΔΙΟΤΙ λέγει η Γραφή:**  
"Όποιος μένει στον Χριστό,  
θάχει ουρανό ....θάχει ουρανό".
3. **Θα ζούμε εκεί εξαισία,**  
αιώνια μ' Αυτόν!  
Θα ζούμε εκεί εξαισία,  
αιώνια μ' Αυτόν,  
**ΔΙΟΤΙ λέγει η Γραφή:**  
"Αγάπη, ειρήνη υπάρχει εκεί,  
ζωή πραγματική ...ζωή πραγματική".



## **04. ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΛΟΓΟ**

**(Ο νικητής)**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε κατά τη θητεία του στο στρατό

1. **Δεν έχω πια να δώσω λόγο,,**  
σε σένα εχθρέ μου, που με ζητείς,  
(έχει πληρώσει ο Ιησούς μου,  
μ' Αυτόν να πας να μετρηθείς). 2
2. **Η θέλησή μου δεν είν' δική μου,**  
είν' στου σωτήρα μου την ψυχή  
(και στην καρδιά Του δεν έχεις τόπο,  
ούτε σε μένα όταν θα 'ρθεις). 2
3. **Είναι χρυσάφι δοκιμασμένο,**  
του Ιησού μου η εντολή,  
(σ' έχει νικήσει, σ' έχει ξεντύσει,  
απ' την πορφύρα του νικητή). 2
4. **Σ' αυτόν τον κόσμο, που έχεις κερδίσει,**  
δεν θέλω να 'χω καταφυγή,  
(μόνο στο όνομα του Ιησού μου,  
θα ξεκουράζομαι, μέχρι να 'ρθεί). 2

## **05. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ  
Η μουσική δόθηκε εν Πνεύματι στην Αλεξανδρούπολη, 1984  
Οι στίχοι δόθηκαν στην Αθήνα μετά 2 έτη, το 1986

**Αλληλούια στο Θεό, τον δίκαιο, τον κραταιό,**  
την κτίση σε υποταγή, την έχει πάντοτε Αυτός.  
Θέλω πάντα και εγώ να υποτάσσομαι σ' Αυτόν  
να βασιλεύει στην καρδιά, που πάντοτε ακολουθά  
το δρόμο που ο Ιησούς εχάραξε στα ίχνη Του,  
το δρόμο της επιστροφής και της αιώνιας ζωής,  
το δρόμο της επιστροφής και της αιώνιας ζωής!

## **06. ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε κατά τη θητεία του στο στρατό

1. **Δεν θα δώσω τροφή**  
στον εχθρό μου ξανά,  
θα κοιτάζω, θα κοιτάζω τον Γολγοθά!  
Θα κοιτάζω το "φίδι" του Μωυσή,  
ο Θεός μου γιατρεύει την πληγή.
2. **Στην πληγή είναι το αίμα**  
και στο αίμα είν' η ζωή,  
η ζωή που αναβλύζει  
μέσα στην υπακοή!  
Στην υπακοή του Λόγου,  
που μας έδωσε Αυτός,  
που είναι πιο παλιός κι από τον Αβραάμ.
3. **Δεν θα τρέξω να φύγω,**  
όταν πρέπει να σταθώ,  
δεν θα σταματήσω,  
όταν θα πεις να προχωρώ!  
Δεν θα φύγω από κοντά Σου,  
δεν θα μιλώ εγώ,  
Σ' αγαπάω και θα υποταχθώ.
4. **Ω Αυτόν, που εσύ δεν ξέρεις,**  
εγώ αγαπώ...  
Αυτόν, που εσύ δεν βλέπεις,  
εγώ ακολουθώ...  
Και γνωρίζω τη φωνή Του και θα Τον δω,  
μ' όλο Του το μεγαλείο στον ουρανό.



## **07. ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΑΥΤΟΣ**

### **(Η καταφυγή μου)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
ο ύμνος δόθηκε σε συμπροσευχή στην Αλεξανδρούπολη

- 1. Είναι η χαρά μου Αυτός και ζωή,**  
είναι η μόνη μου ΚΑΤΑΦΥΓΗ,  
στις θλίψεις που φέρνει ο κόσμος αυτός  
μες στη φτωχή μου ψυχή.
- 2. Μέσα στο σκότος, μου φέρνει το Φως,**  
να το μοιράσω μ' Αυτόν οδηγό,  
φέρνει τον ήλιο απ' την καταχνιά  
στην κάθε ψυχή που διψά.
- 3. Γι' αυτό, τώρα αφήνω τα πάντα γι' Αυτόν,**  
με πίστη και αγάπη να Τον ακολουθώ  
και να φωνάξω, όπου κι αν βρεθώ:  
"Ελάτε στον Ιησού Χριστό".

## **08. Η ΖΩΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1975

- 1. Η ζωή που ο Χριστός μας χαρίζει είναι αιώνια,**  
η ζωή που μας δίνει ευτυχία πηγάζει απ' τον σωτήρα.  
Όποιος ακολουθεί τον Ιησού θα ζήσει παντοτινά  
και θα έχει χαρά, ευτυχία, αγάπη μες στην καρδιά.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Δώσε τη ζωή σου τώρα, να στην φτιάξει ο σωτήρας.  
δος Του, δος Του, αγιοσύνη θα 'χεις  
ουράνια δόξα πάντα, δος Του, δος Του.

- 2. Είναι καιρός σωτηρίας να τρέξεις τώρα και συ,**  
να πάρεις αυτά που ανήκουν στη δεσμευμένη ψυχή,  
θα λύσεις τις αλυσίδες που την κρατούν φυλακή,  
θα έχεις ζωή αιώνια κοντά στον Λυτρωτή!

## **09. ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΩΡΟ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986  
4η στροφή & Β' επωδός: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

- 1. Είναι η αγάπη δώρο,**  
του Θεού μες την καρδιά  
που γεμίζει τη ζωή μας  
και μας δίνει τη χαρά.

### **ΕΠΩΔΟΣ Α'**

Ότι αξίζει τώρα είναι,  
να ακολουθείς Αυτόν,  
να υψώνεις, να δοξάζεις  
τον σωτήρα σου Χριστό.

- 2. Από πέντε κάντα δέκα,**  
τα αργύριά σου εσύ,  
και θ' ακούσεις "εύγε δούλε,  
έλα μέσα στη γιορτή".

- 3. Τα χαρίσματά Του δίνει,**  
άφθονα στον άνθρωπο,  
που λυγίζει την καρδιά του,  
στον αληθινό Θεό.

- 4. Εις το έργο του Κυρίου,**  
πρέπει να επιμεληθείς,  
τον μισθό να λάβεις πλήρη,  
σαν βρεθείς εν ουρανοίς.

### **ΕΠΩΔΟΣ Β'**

Από πέντε κάντα δέκα,  
τα αργύριά σου εσύ,  
και θ' ακούσεις "εύγε δούλε,  
έλα μέσα στη γιορτή".

## 10. Η ΝΥΧΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
δόθηκε σε προσευχή στην Αλεξανδρούπολη

**Η νύχτα σκοτεινιάζει και έρχεται το φως,** (2)  
να φέρει τη χαρά του Θεού την αιώνια! (2)

**Να φέρει** την αγάπη την αληθινή, (2)  
να φέρει τη χαρά παντού, την πραγματική! (2)

**Να φέρει** ελευθερία ψυχής απ' τα δεσμά, (2)  
απ' τα δεσμά του Σατανά, τα φοβερά δεσμά! (2)

**Να φέρει** το άγιο Πνεύμα να κυβερνά αυτό,  
σώμα, ψυχή και πνεύμα, που ανήκουν στον Θεό.  
Να κυβερνάει πάντοτε και να μας οδηγεί  
στην αλήθεια του Θεού και να μας παρηγορεί! (2)

## 11. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΛΑΤΡΕΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
δόθηκε από τον Κύριο σε λατρεία στην Αλεξανδρούπολη

- **Θα προσφέρω λατρεία,**  
τιμή, νύχτα μέρα στον Λυτρωτή,  
θα προσφέρω αγάπη μου,  
δόξα και προσκύνηση.
- **Θα προσφέρω το σώμα μου,**  
την ψυχή μου και το πνεύμα μου,  
θα προσφέρω ότι αγαπώ  
μες στον κόσμο τον μάταιο.
- **Θα προσφέρω αγαθά πολλά,**  
γιατί όλα Αυτού είναι προσφορά  
και δεν θα μένω ως νεκρός,  
εν μέσω των πολλών προσφορών.
- **Κι όλα αυτά για να υψωθεί**  
ο Χριστός ο λυτρωτής,  
να έρθει η βασιλεία Του  
"ως εν ουρανών και επί γης".

## 12. ΘΑ ΒΑΔΙΖΩ ΠΑΝΤΟΤΕ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986  
δόθηκε σε λατρεία στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

**Θα βαδίζω πάντοτε με του Θεού τη χάρη,**  
θα βαδίζω πάντοτε με τον Ιησού Χριστό!

Θα βαδίζω στην οδό,  
που ετοίμασε για μένα  
και τη νίκη θα χαρώ,  
σαν μπω στον ουρανό.

**Θα 'ναι πάντα Νικητής**  
**κι εγώ μ' Αυτόν θα χαίρω,**  
γιατί είμαι φίλος του Νυμφίου του τρανού!  
Και η Νύμφη λέγει "ελθέ"  
και το Πνεύμα "έλα",  
στη φωτιά δεν θα βρεθώ,  
αλλά στο θρόνο μέσα.

**Και τη χάρη Του θα ζω**  
**και την ευλογία,**  
πάνω κει στον ουρανό  
μ' ευγνώμονη καρδιά!  
Θα 'ναι ευχαρίστησή Του η παρουσία,  
που θα κάνει την καρδιά,  
γλυκά να Του μιλά.

**Και θα φέρνει έπαινο και δοξολογία**  
στου Θεού το όνομα,  
που με πήρε απ' τον χαμό.

Θα βαδίζω πάντοτε με του Θεού τη χάρη  
θα βαδίζω πάντοτε με τον Ιησού Χριστό.



### 13. ΘΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

Η μουσική και η 1η στροφή δόθηκαν το 1977 & οι στροφές 2-3 το 1987

- 1. Θα σου χαρίσει αιώνια ζωή,**  
και ένα τόπο που θα κατοικείς  
μες στην ουράνια την πολιτεία  
στην άγια Ιερουσαλήμ.  
  
Όταν στην πύλη μπροστά θα σταθείς,  
με τον Ιησού σου, εκεί θα διαβείς,  
γιατί είν' η πύλη αυτή ανοιχτή  
στον φίλο του Λυτρωτή.
- 2. Έλα στην πύλη κι εσύ να σταθείς**  
και μη διστάζεις ούτε μια στιγμή,  
με οδηγό σου τον Λυτρωτή,  
έλα στον Ιερουσαλήμ.  
  
Εκεί όπου όλοι μαζί θα βρεθούμε,  
με μια φωνή τότε θα Τον υμνούμε  
και θα Του λέμε "ευχαριστούμε,  
φίλε μας Λυτρωτή".
- 3. Τώρα μπορούμε ν' αρχίσουμε εμείς,**  
να Τον υμνούμε με μια φωνή,  
για να βρεθούμε στην αρπαγή  
με τον Νυμφίο εκεί.  
  
Να εκπληρώσουμε δικαιοσύνη,  
ν' απαλλαγούμε από την οδύνη,  
που θα περάσουν τα έθνη,  
όλα κάτω από την οργή.

.../// ...

### 14. ΘΑ 'ΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984

δόθηκε από τον Κύριο σε λατρεία στην Αλεξανδρούπολη

- Θα 'χεις την ευλογία Του,** εσύ παντοτινά  
θα 'χεις και την αγάπη Του, βαθιά μες στην καρδιά.
- Θα 'χεις την εξουσία Του,** στη δύναμη του εχθρού,  
δάκτυλος θάνατι του Θεού, ψυχές να ελευθερωθούν.
- Θα 'χεις χαρίσματα Αυτού,** θαυμάσια να ενεργούν,  
μέσα στην εκκλησία Του και να οικοδομούν.
- Κι όλα αυτά θα 'χεις εσύ,** αν μένεις μόνο με Με,  
κάτω απ' το αίμα του Χριστού, γιατί χύθηκε για σε. (2)

### 15. ΠΑΡΕ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1973

- 1. Πάρε τα ελαττώματά μας, Κύριε,**  
βάλε αγάπη στην καρδιά μας Ύψιστε.  
Κάνε γλυκιά φωνή ν' ακούμε,  
δική Σου παντοτινά. (2)
- 2. Μέρες κακές θα έρθουν τώρα και πονηρές,**  
μας εμείς θα προχωρούμε πάντα,  
με προσευχές.  
Να φθάσουμε ψηλά στον ουρανό,  
να ζούμε με τον Θεό. (2)
- 3. Θ' απαλλαχτούμε απ' τον δυνάστη,**  
**τον Πονηρό,**  
τότε θα ζούμε πάντα μόνο, με τον Θεό.  
Δικαιοσύνη θα υπάρχει εκεί,  
αγάπη αληθινή. (2)

## **16. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε κατά τη θητεία του στο στρατό

### **Ποιος είν' Αυτός που με διδάσκει;**

Ποιος είν' Αυτός που μού μιλεί  
και τη φωνή Του όταν ακούω,  
αφήνω κάθε τι στη Γη;

Είναι η φωνή του εαυτού μου;  
Είναι του κόσμου η διδαχή;  
Είναι η πλάνη του εχθρού μου,  
που θέλει να με καταπιεί;

*Είναι το Πνεύμα..... Είναι το Πνεύμα.....*

Ο κεχρισμένος ο Ιησούς μου,  
είν' ο Πατέρας μου, ο αληθινός,  
ο Ελοχίμ μου, ο άγιός μου,  
είν' ο ένας, ο θαυμαστός!

*Είναι το Πνεύμα..... Είναι το Πνεύμα.....*

## **17. ΜΕΣ ΣΤΗ ΔΕΙΛΙΑ ΜΗΝ ΖΕΙΣ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987  
δόθηκε σε λατρεία στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

**Μεσ στη δειλία μην ζεις και θάσαι ευτυχής,  
και θάσαι νικητής σε τούτη τη ζωή.**

**Έλα στον Ιησού μ' όλους τους πόνους σου,  
πόνους σου τους φρικτούς, έλα στον Ιησού,  
θα στους γιατρέψει Αυτός ο μέγας και ισχυρός,  
ο δυνατός Θεός, θα στους γιατρέψει Αυτός.**

**Πάρε ανηφόρα Του, δρόμο του ουρανού,  
μέσα στη χώρα Του, πάρε ανηφόρα Του.  
Έλα και δεσ εκεί, πως πήγε στην κορυφή  
ο Χριστός να σταυρωθεί, έλα και δεσ εκεί.**

## **18. ΜΗΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε κατά τη θητεία του στο στρατό

- 1. Μην δεν μπορεί ο Θεός να μιλεί,**  
όταν ακούει τη φωνή που καλεί;  
Ω την καρδιά σου θα θεραπεύσει  
και τις πληγές σου, Αυτός θα δέσει.  
*Ω την καρδιά σου θα θεραπεύσει  
και τις πληγές σου, Αυτός θα δέσει.*
- 2. Είναι η βροχή που σταλάζει εντός,**  
είναι ο Κύριος ο Σαβαώθ.  
Είναι το αίμα Του που σε λυτρώνει,  
ο Ιησούς σου, που σε υψώνει.  
*Είναι το αίμα Του που σε λυτρώνει,  
ο Ιησούς σου, που σε υψώνει.*
- 3. Πάνω στη γη που πεινά και διψά,**  
φέρνει Εκείνος την παρηγοριά.  
Είναι το Πνεύμα Του, που όποιος γευθεί,  
πια να διψάσει δεν θα μπορεί.  
*Είναι το Πνεύμα Του, που όποιος γευθεί,  
πια να διψάσει δεν θα μπορεί.*
- 4. Είναι ο δρόμος πολύ σκοτεινός,**  
όμως Αυτός είναι ο οδηγός,  
που δεν κοιμάται και δεν μπορεί  
από εσένα να ξεχαστεί.  
με την αγάπη Του θα σε φωτίσει  
και την ψυχή σου θα αναστήσει.

... /// ...

## **19. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1976

1. **Ο Κύριος θάρθει να πάρει αυτούς,**  
που περιμένουν να αρπαχθούν,  
στην παρουσία τη γλυκιά  
να ζουν αιώνια μες στη χαρά.
2. **Θάρθει να πάρει όλους εμάς,**  
που περιμένουμε με χαρά  
στην παρουσία Του τη γλυκιά  
να ζούμε αιώνια, ω τι λαμπρά.
3. **Μάθε να μένεις μες στον Χριστό,**  
νάσαι και συ "έναν" με Αυτόν,  
για να σε πάρει στον ουρανό,  
στον άφθαρτο και άγιο Θεό.

## **20. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΥ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1976

1. **Όλα είν' Αυτού, όλα του Θεού, (2)**  
η γη και το πλήρωμα αυτής,  
η γη και το πλήρωμα αυτής.  
Όλα είν' Αυτού, όλα του Θεού.
2. **Μη φοβάσαι άλλο, ο Θεός παντού,**  
βρίσκεται κοντά σου, παρ' Τον μέσα σου,  
θα γιατρέψει τις πληγές σου,  
θα γιατρέψει τις πληγές σου.  
Μη φοβάσαι άλλο, ο Θεός παντού.
3. **Πάντοτε προχώρει μέσα σου μ' Αυτόν,**  
θάχεις νίκη, χάρη, γνώση με τον Σοφό.  
Η γη και το πλήρωμα αυτής,  
η γη και το πλήρωμα αυτής,  
όλα είν' Αυτού, όλα του Θεού.

## **21. ΟΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1976

1. **Όταν ο Κύριος θάρθει να πάρει**  
τους εκλεκτούς Του ψηλά στον ουρανό,  
μέσα στην άγια την πόλη του Θεού,  
ποθώ να είμαι μ' αυτούς.
2. **Μέσα στην άγια Του παρουσία,**  
το μεγαλείο της δόξας Του θα ζω,  
θα απολαμβάνω το πρόσωπο Αυτού  
και τη χαρά Του θα ζω.
3. **Μες στην ουράνια Του αρμονία,**  
μες στην αγάπη και την ειρήνη Του  
θα Τον μαθαίνουμε με λαμπρότητα  
εις την αιωνιότητα.

## **22. ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΨΗΛΑ**

**(Έλα στου Θεού τη χαρά)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 15.07.1983  
δόθηκε την ημέρα του γάμου του Γιάννη και της Λουκίας

1. **Πάρτε το δρόμο ψηλά,**  
στα ουράνια να πάτε,  
πάρτε το δρόμο ψηλά, στου Θεού τη χαρά.
- ΕΠΩΔΟΣ**
- Μέσα στη χαρά, του ουρανού την άγια,  
μέσα στη χαρά, του Θεού τη χαρά.
2. **Έλα τώρα κι εσύ,**  
μη διστάζεις, μη δειλιάζεις  
και μη φοβηθείς, έλα στου Θεού τη χαρά.
  3. **Πάμε όλοι μαζί,**  
με τον Θεό οδηγό μας,  
πάμε όλοι μαζί, μόνο μ' Αυτόν οδηγό μας.

## **23. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΩ**

**(Την πόρτα κλείνω)**

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε κατά τη θητεία του στο στρατό

1. **Σ' ευχαριστώ, γιατί μπορώ,**  
μέσα στο Λόγο Σου να κατοικώ.  
Ω Κύριέ μου, Σ' ευχαριστώ,  
γιατί μου έδωσες σπίτι να μπω.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Την πόρτα κλείνω στον πειρασμό  
και σκύβω πάνω του για να Σε βρω.

2. **Τώρα το σπίτι μου είν' καθαρό,**  
δεν έχει τόπο για τον εχθρό.  
Είναι γεμάτο με λόγια αιώνια,  
χαρά που έψαχνα για τόσα χρόνια.
3. **Δώσε τροφή Εσύ στο πνεύμα αυτό,**  
για να ζήσει στον κόσμο αυτό,  
που είναι νεκρός και πεινασμένος,  
χωρίς ελπίδα πια, παραδομένος.

## **24. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ**

Μουσική: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Απόδοση: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

**Σε ευχαριστούμε, Σε ευχαριστούμε,**  
Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ!  
Σε ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε  
μέσα απ' την καρδιά μας πάντοτε.

Δόξα, δόξα, δόξα! Δόξα, δόξα, δόξα!  
Δόξα μόνο ανήκει σε Σε,  
τον αληθινό και άγιο και μεγάλο μας Θεό.

## **25. ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΣ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1976

1. **Τι έχεις τώρα και κλαις,** ο Κύριος είναι εδώ,  
να δώσει θέλει σε σέ, κάθε τι ποθητό.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Έλα μες στου Θεού την παρουσία  
και κάνε μια ευλογία, νάναι η ζωή σου τώρα.  
Μάθε να 'χεις αγάπη πάντα,  
ζωντανία και εξουσία μες στου Θεού τη χαρά.

2. **Έλα να 'χεις ζωή θαυμάσια Αυτού,**  
λόγια αγάπης, ζωής να πεις  
σ' αυτούς που ζητούν.

## **26. ΤΙ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ**

**(Όλα είναι άγια - καθαρά)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1974

1. **Τι χαρά είναι αυτή να έχεις**  
μόνο τον Κύριο οδηγό στη ζωή.  
Αν ζεις μ' Αυτόν παντοτινά,  
θα έχεις του Θεού όλα τα αγαθά.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Όλα είναι άγια μες στου Θεού την παρουσία!  
Όλα είναι καθαρά μες στη θαυμαστή Του ευλογία.

2. **Ω Κύριε, θέλω στην καρδιά**  
να μένεις πολύ βαθιά.  
Έτσι πάντα να ζω  
για να έχω δικό Σου, άγιο καρπό.
3. **Τον Λόγο Σου να δίνω παντού**  
θέλω γλυκέ μου Ιησού.  
Να βλέπω πολλές ψυχές  
πολύτιμες του Θεού να σώζονται.

## **27. ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. Χαρά είναι η αιώνια ζωή, (3)  
χαρά αληθινή.
2. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός, (3)  
για τον ουρανό.
3. Προχώρα και συ να βρεις τον Ιησού, (3)  
Αυτός είν' η ζωή.
4. Θα δώσει σε σένα το ζωντανό νερό, (3)  
το Πνεύμα το άγιο.
5. Το Πνεύμα το άγιο είναι ο Ιησούς, (3)  
Αυτός είν' η ζωή.

## **28. ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987

1. **Το αίμα Του καθαρίζει εντελώς,**  
κάθε ενοχή και κάθε τι σαπρό,  
μόνο να μην αμφιβάλλεις γι' αυτό,  
είν' ο Θεός σου πιστός.
2. **Ο μόνος που σε προσέχει παντού,**  
μες στη δουλειά και στο δρόμο σου,  
κοίτα σ' Αυτόν με πίστη παιδιού,  
είν' ο Πατέρας σου.
3. **Είναι Αυτός που θα ρίξει σε σέ,**  
ουράνια βροχή που υπόσχεται  
μέσα στο Λόγο Του ότι "βροχές,  
θα 'ρθουν στους θεριστές".
4. **Γίνε και συ ένας θεριστής,**  
φέρε καρπό μ' αγαλλίαση,  
ώστε ο Θεός μας να δοξασθεί  
και να μεγαλυνθεί.

## **29. Ω, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΔΟΞΑ ΕΡΧΕΤΑΙ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987

1. **Ω αλληλούια, δόξα, έρχεται ο βασιλιάς,**  
δικαιοσύνη να φέρει, τον κόσμο της χαράς,  
να φέρει και την ειρήνη και εξουσία μαζί,  
να κάνει –αλληλούια- να ψάλλει όλη η γη.
2. **Όλα τα έθνη θα φθάνουν στην Ιερουσαλήμ,**  
να προσκυνούν τον Ιησού, να έχουν υποταγή,  
στον Κύριο των κυρίων και βασιλιά αυτών,  
στον άρχοντα του σύμπαντος, τον δυνατό Θεό.
3. **Γιατί εσύ να είσαι έξω απ' την ποιμήνη Του,**  
να χάσεις τα ουράνια, τη βασιλεία Του,  
έλα στον Ιησού σου και τα αιτήματα  
όλα της καρδιάς σου θα δώσει και τη σιγουριά.

## **30. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1974

1. **Ο Κύριος είναι η ΧΑΡΑ,**  
όταν σ' Αυτόν μένεις κοντά,  
(όταν στο Λόγο Του κοιτάς,  
με προσοχή αν περπατάς.) 2
2. **Σ' Αυτόν μόνο θα βρεις ΖΩΗ,**  
γιατί Αυτός είναι η πηγή,  
(που αναβλύζει στον πιστό,  
όταν βαθιά μένει σ' Αυτόν.) 2
3. **Χαρείτε τώρα όλοι εσείς,**  
μες στου Θεού την άγια γη,  
(το φέγγος είναι ο Θεός  
και ο λυτρωτής μας ο Χριστός.) 2

### **31. Ο Ι.ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ**

**(Μεσίτης μας και οδηγός)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1975

1. **Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας,**  
είναι ο μεσίτης μας και οδηγός,  
με τ' όνομα αυτό θα προχωρούμε  
μέχρι να φθάσουμε στον ουρανό.

#### **ΕΠΩΔΟΣ**

Με αγάπη αληθινή και με άγια ζωή  
θα προχωρούμε εμείς με οδηγό τον λυτρωτή.

2. **Θα εργαζόμαστε με εξουσία**  
να βρουν ψυχές Αυτόν τον λυτρωτή  
κι όλοι θα έχουμε την ευτυχία  
μες στη λαμπρότητα του Νικητή.

### **32. ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΟΥ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1975

1. **Μαρτύρησε τον Θεό σου παντού,**  
αγρύπνησε για τον πλησίον σου,  
θα 'χεις αγάπη ουράνια πάντα,  
γίνου Αυτού, συνεργάτης πιστός.
2. **Μαρτύρησε τον Θεό σου σ' αυτούς,**  
που απελπισμένοι γαλήνη ζητούν,  
θα πάρεις το δάφνινο στέφανο και  
θα ζεις μες στη δόξα, αλληλουία, αμήν.
3. **Μαρτύρησε τον Θεό σου εκεί,**  
ο Κύριος όπου σε οδηγεί,  
έχε Του μόνο αγάπη βαθιά,  
τότε θα δεις τον καρπό σου ψηλά.

### **33. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΝΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1975

1. **Τα πάντα δίνω στον Θεό,** που μ' έφτιαξε,  
είναι ο μεσίτης μας και οδηγός  
και μου έδειξε αγάπη και με λύτρωσε.

#### **ΕΠΩΔΟΣ**

Είναι ΑΓΙΟΣ , είναι ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ,  
θαυμαστός ο Θεός,  
μένει πάντοτε ΑΛΗΘΙΝΟΣ, αληθινός πιστός.

2. **Θα μαρτυρώ παντού Αυτόν,** όπου βρεθώ,  
με λόγια θαυμαστά Θεού απ' την καρδιά.

### **34. ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

1. **Παιδί με αίμα βασιλικό,**  
γεννήθηκε στη φάτνη ταπεινό,  
γεννήθηκε και για να δείξει σ' εμάς  
πως να ζούμε μ' Αυτόν ταπεινά.
2. **Έζησε σε μια πόλη φτωχική**  
και στους γονείς Του έδειχνε υποταγή,  
μαζί με τον "πατέρα" Του, τον Ιωσήφ  
εδούλευε με πολλή προσοχή.
3. **Και όταν Τον κάλεσε ο Θεός**  
ν' αφήσει τα πάντα για το έργο,  
αμέσως υπάκουσε χωρίς δισταγμό  
κι ανέβηκε για μας,  
μέχρι επάνω στο σταυρό.



### **35. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΧΑΡΑ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1978  
δόθηκε ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ

1. **Ο Κύριος είναι για σένα χαρά,**  
ο Κύριος είναι για σένα ζωή,  
ο Κύριος θάρθει να σε πάρει ψηλά  
τον άγιο δρόμο αν ακολουθείς.

#### **ΕΠΩΔΟΣ**

Ο Κύριος θάρθει εσένα να πάρει,  
να πάρει εμένα και όλους αυτούς,  
που περιμένουν να ζήσουν μαζί Του  
μέσα στη δόξα την αληθινή.

2. **Ναι θάρθει να πάρει αυτούς που διψούν**  
και θέλουν να μένουν με τον Ιησού,  
να μένουν κοντά Του μέσα στη χαρά,  
με δίψα να κάνουν αυτό που ζητά.
3. **Ω, θάρθει να πάρει αυτούς που μιλούν**  
και λένε τα λόγια του Θεού παντού,  
με καθαρή την καρδιά τους αυτοί,  
ω ναι, περιμένουν την ανταμοιβή.

### **36. ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΝΕ ΣΥ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1983  
δόθηκε από τον Κύριο σε λατρεία στην Αλεξανδρούπολη

**Νύχτα ημέρα μένε συ,** μην αποκάμεις να εκζητείς.  
Νύχτα ημέρα μένε συ, ω μένε με τον Θεό!  
Θα δεις τη δόξα Του, το μεγαλείο Του  
θα λάμπεις μες στη χάρη Του  
θα ζεις μόνο γι' Αυτόν  
Ω μένε συ, τώρα μ' Αυτόν και θα δεις τη δόξα Του,  
θα ιδείς τη δόξα Του! Αλληλούια, Αμήν, Αλληλούια!

### **37. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1979  
δόθηκε ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ

1. **Ο Κύριός σου είναι για σένα**  
δόξα, χαρά θαυμάσια! (2)  
Εκείνος μιλά σε κάθε καρδιά,  
Εκείνος ζητά νάχεις χαρά.  
Ο Κύριός σου είναι για σένα  
δόξα, χαρά θαυμάσια!
2. **Ο Κύριός σου ζητά να σε κάνει**  
εργάτη Του πιστό θαυμάσιο! (2)  
Εκείνος μιλά σε κάθε καρδιά,  
Εκείνος ζητά νάχεις χαρά.  
Ο Κύριός σου ζητά να σε κάνει  
εργάτη πιστό κι αληθινό!
3. **Ο Κύριός σου θέλει να έχεις**  
την καρδιά Αυτού και τα σπλάχνα Του! (2)  
Εκείνος μιλά σε κάθε καρδιά,  
Εκείνος ζητά νάχεις χαρά.  
Ο Κύριός σου θέλει να έχεις  
την καρδιά Αυτού και τα σπλάχνα Του

### **38. ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

**Νομίζεις πως δεν θα κάνεις εσύ,**  
το θέλημα του Θεού με πίστη;  
Ναι, θα το κάνεις αυτό με χαρά  
και η καρδιά πάντα θα τραγουδά.

**Όλοι θα θέλουν να μένουν μ' Αυτόν,**  
γιατί η ζωή σου είν' γεμάτη από φως.  
Όλοι θα βλέπουμε ότι εσύ  
μένεις στο θέλημά Του με πίστη.  
Ναι, αυτή είναι η μαρτυρία σου.

### **39. ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ, ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ**

**(Θα το κάνεις Εσύ)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1981  
δόθηκε στις ΗΠΑ στην προσευχή

1. **Σωτήρα μου, Σωτήρα μου**  
έλα και δέσε εμένα με αιώνια δεσμά σε Σε,  
αγάπη και αλήθεια.

#### **ΕΠΩΔΟΣ**

Θα το κάνεις Εσύ, θα το κάνεις Εσύ  
το έργο Σου μέσα μου, Θεέ μου.  
Ω έκτεινε το χέρι Σου σε θεραπεία Θεέ μου.

2. **Έλα και βάλε στην καρδιά**  
να ακολουθεί Εσένα,  
στις θλίψεις και στους πειρασμούς  
πάντα θα νικάμε με Σένα.
3. **Έλα και δώσε να υμνώ**  
το άγιο όνομά Σου, να το υπηρετώ πιστά  
μέσα από την καρδιά μου.
4. **Ω, θέλω να βλέπουν οι άνθρωποι**  
τη δόξα τη δική Σου,  
να βλέπουν και αγιασμό,  
να βλέπουν ομοίωσή Σου.

### **40. ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΘΑ 'ΧΕΤΕ**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1983  
δόθηκε από τον Κύριο σε λατρεία στην Αλεξανδρούπολη

**Τη χαρά , τη χαρά, τη χαρά Του θα 'χετε!**  
Τη χαρά Του θα 'χετε παντοτινά εσείς.

**Τη χαρά , τη χαρά, τη χαρά Του θα 'χετε!**  
Τη χαρά Του θα 'χετε παντοτινά!.

### **41. ΗΜΟΥΝ ΦΤΩΧΟΣ**

**(Ο Ιησούς μου έδωσε νίκη)**

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1982

1. **Ήμουν φτωχός, Εσύ μου έδωσες**  
πλούτη που είναι πνευματικά,  
διψούσε η ψυχή μου  
κάποιος να την φροντίζει,  
ζήτησα τον Ιησού και μου απάντησε.

#### **ΕΠΩΔΟΣ**

Ο Ιησούς μου έδωσε  
χαρά και νίκη στη ζωή  
και κάποια μέρα θ' αναστηθώ  
να είμαι πάντα μ' Αυτόν,  
τον δοξασμένο Θεό.

2. **Ποθούσα το βάρος της αμαρτίας**  
να μην το είχα ποτέ,  
είναι η πρώτη φορά  
που νιώθω ανάλαφρος  
ήρθε ο Ιησούς και μ' ελευθέρωσε.
3. **Να βαδίζω με τον Ιησού**  
η ζωή είναι θαυμάσια,  
αν και έχω δοκιμασίες πολλές  
ο Ιησούς είναι ο φίλος μου ο πιστός.
4. **Πρέπει να αυξήσω πνευματικά,**  
'γω να μην κυματίζομαι  
κι ο Πατέρας ο ουράνιος  
έχει σπίτι για με στον ουρανό  
για να 'μαι πάντα με Αυτόν.

## 42. ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
δόθηκε στην προσευχή στην Αλεξανδρούπολη

1. **Το ταίρι σου είναι τώρα ο Θεός,**  
και θα δεις τη δόξα Του την αληθινή,  
επειδή δέχτηκες το αίμα Αυτού  
να σε καθάρσει απ' την ενοχή.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Το αίμα Αυτού, το αίμα Αυτού  
σε έπλυνε, σε καθάρισε.  
Το αίμα Αυτού, το αίμα Αυτού  
θα σε κρατήσει καθαρό,  
μέχρι να πας στον ουρανό.

2. **Τις μεθοδείες του εχθρού,**  
τις αποκαλύπτει το αίμα του Υιού  
και σε κρατάει καθαρό  
το πολύτιμο αίμα του Ιησού.
3. **Ω, πες το αυτό και σε άλλες ψυχές,**  
για να δουν και αυτοί τη δόξα του Θεού,  
για να μεγαλύνουν τον Ιησού,  
γιατί εσύ βρέθηκες σ' αυτούς.

## 43. ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΠΕΡΠΑΤΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε όταν υπηρετούσε τη θητεία του το στρατό

**Χωρίς Εσένα περπατώ,** σκοντάφτω, πέφτω  
δεν μπορώ, ξανά στα πόδια μου να σταθώ  
αν δεν φωνάξω: Ιησού, εδώ είμαι, πάλι Σ' αγαπώ.

### **Όταν η δύναμη του εαυτού**

τη χάρη σβήνει του Θεού  
μες στην παγίδα του εχθρού συνέρχομαι,  
ξυπνώ, μιλώ, θυμάμαι τ' όνομα του Ιησού.

## 44. ΤΙ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984  
δόθηκε από τον Κύριο σε λατρεία στην Αλεξανδρούπολη

1. **Τι κάθεσαι και περιμένεις,**  
τι κάθεσαι και περιμένεις, ο Κύριός σου λέει:  
"Τράβα εμπρός, μην μένεις άλλο αργός"
2. **Είν' ο μοναδικός Θεός σου,**  
είν' ο σωτήρας, ο ισχυρός, ότι κι αν ζητήσεις,  
είναι Αυτός και μένει σταθερός.
3. **Είναι πιστός στις υποσχέσεις,**  
που έδωσε στον Αβραάμ, ότι θα ευλογηθούν,  
όλα τα έθνη, που αυτά μένουν πιστά.
4. **Θα ευλογηθείς και συ μαζί τους,**  
μένε πιστός εις Εμέ, γιατί Εγώ έχω,  
να δώσω σ' εσέ, ότι αγαθό μου ζητάς.

## 45. Ω ΔΟΞΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1984

### **ΕΠΩΔΟΣ Α'**

Ω δόξα αλληλούια στο λυτρωτή Χριστό!,  
Ω δόξα αλληλούια στο μεγάλο μου Θεό.

1. Τον δοξάζω, Τον λατρεύω και Τον ευχαριστώ,  
Τον υψώνω, Τον μεγαλύνω και Τον ευγνωμονώ.
2. Θέλει να 'μαι το παιδί Του το πραγματικό,  
να με βλέπει και να χαίρει, που Τον ακολουθώ.
3. Θα προσφέρω ύμνους δόξας στο όνομα Αυτού,  
το μεγάλο που σώζει την ψυχή του ταπεινού.

### **ΕΠΩΔΟΣ Β'**

Ω δόξα αλληλούια στο μέγα λυτρωτή,  
μ' έσωσε, μ' ελευθέρωσε και μ' έκανε ευτυχή.

## 46. Ω ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1985  
δόθηκε στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

1. **Ω αλληλούια, ω αλληλούια!**  
Ω Κύριέ μου, ω Κύριέ μου,  
είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Θεός μου  
και το φωνάζω και το φωνάζω  
σ' όλο τον κόσμο, σ' όλο τον κόσμο,  
για να δεχτεί Αυτός Εσέ.
2. **Είναι χαρά μου να κάνω τούτο,**  
να κάνω τούτο με την καρδιά μου,  
για να δοξάζω το όνομά σου,  
να το φωνάξω σ' όλο τον κόσμο,  
ότι μονάχα είναι Αυτός,  
που σώζει τώρα αυτούς.
3. **Ω αδελφέ μου κάνε κι εσύ**  
το ίδιο τώρα για να υψωθεί ο Ιησούς μας,  
γιατί Αυτός μπορεί να σώσει  
και να γεμίσει κάθε αμαρτωλή ψυχή  
και να της δώσει ότι επιθυμεί.

## 47. ΠΟΣΟΝ ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

Απόδοση στα Ελληνικά : ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

### **Πόσον ωραίοι είναι όλοι αυτοί**

που φέρνουν νέα καλά,  
που διακηρύττουν ειρήνη και χαρά!  
(Ο Θεός κυβερνά...) χ3

### **Ευλογημένοι είναι όσοι φέρνουνε**

νέα καλά, καλά ευαγγελίζονται  
ειρήνη και χαρά!  
(Ο Θεός κυβερνά...) χ3

## 48. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1985  
δόθηκε στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

1. **Ο Ιησούς μας είναι ο ίδιος,**  
είναι ο ίδιος πάντοτε,  
ο Ιησούς μας είναι ο ίδιος,  
είναι ο ίδιος πάντοτε  
και θα βασιλεύει αιωνίως  
και θα κυβερνά Αυτός. (2)
2. **Βλέπουμε στη Διαθήκη**  
την Παλαιά να ομιλεί,  
να προτρέπει το λαό Του,  
ναι, Αυτόν ν' ακολουθεί,  
(για να γίνει κατ' εικόνα,  
καθ' ομοίωση Αυτού). 2
3. **Βλέπουμε τώρα στην Καινή**  
τη Διαθήκη να ομιλεί,  
να καλεί όλο τον κόσμο,  
να σωθεί απ' την οργή.  
Ναι, να βλέπει στο σωτήρα,  
τον Χριστό τον λυτρωτή,  
για να γίνει κατ' εικόνα Αυτού  
και ομοίωση.
4. **Ο Θεός μας είναι τέλειος,**  
είναι άγιος και σοφός,  
ο Θεός μας είναι τέλειος,  
είναι άγιος και σοφός.  
Είναι μακάριος, είναι αγάπη,  
είναι και το φως. (2)

## 49. ΚΟΙΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 08/1986  
δόθηκε στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

- 1. Κοίτα στον Κύριό σου, κοίτα**  
και θα ιδείς τη δόξα Του,  
κοίτα στον Κύριό σου, κοίτα  
και θα ιδείς τη δόξα Του.  
Μη σε τρομάζουν καταιγίδες,  
μη σε τρομάζουν πειρασμοί,  
(μέσα στον Κύριό σου θα 'χεις  
τη χάρη Του τη θαυμαστή). 2
- 2. Μη σε τρομάζουν δυσκολίες,**  
μη σε τρομάζει ο εχθρός,  
γιατί ο Κύριός σου είναι  
κοντά σου πάντα στο πλευρό.  
Είναι ο μόνος σου προστάτης  
και φρούριό σου στη ζωή,  
(ο μόνος που θα σ' οδηγήσει  
μες στην ουράνια τη γιορτή). 2
- 3. Είναι Αυτός που θα σου δώσει**  
τη δύναμη και την ισχύ,  
είναι Αυτός που θα σε κάνει  
να είσαι πάντα ευτυχής.  
Μη σε τρομάζουν τα δαιμόνια,  
που θέλουν να κυριαρχούν,  
(κοίτα εσύ τον Κύριό σου  
και όλα αυτά θα εξοντωθούν). 2



## 50. ΣΕ ΣΕΝΑ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

- 1. Εις σε σέ η πρόνοια**  
του Θεού σου είναι,  
είν' η αγάπη τ' ευλογητού  
και το αιώνιο βάρος της δόξας Αυτού.  
**ΕΠΩΔΟΣ**  
Ω, γι' αυτό μην αμελείς  
να μιλάς για τον Θεό σου!  
Ω, γι' αυτό μην αμελείς  
να κηρύττεις Αυτόν.  
Ω αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια!
- 2. Γι' αυτό το λόγο κοίτα,**  
μέσα στον Λόγο Του τον άγιο  
και θα βρεις τη δόξα και τη φρόνηση  
και θα δεις τον Θεό σου να σου μιλά.
- 3. Κοίτα τώρα μες στο Λόγο,**  
κοίτα τώρα μόνο σ' Αυτόν  
και φέρε στον Θεό σου δόξα,  
δόξα ουράνια, δόξα του Ιησού.
- 4. Κοίτα, κοίτα στον Ιησού σου,**  
κοίτα τώρα που σου μιλά,  
κοίτα, κοίτα στον Ιησού σου  
και θα δεις Αυτόν από ψηλά.



## 51. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1986

1. **Μην περιμένεις απ' αυτούς τίποτα,**  
μην περιμένεις απ' αυτούς τίποτα,  
ο Κύριος θάρθει να σε πάρει ψηλά  
και θάσαι παιδί Του, αγνό, αληθινό, άγιο.

### ΕΠΩΔΟΣ

Ο Κύριος μιλά σε κάθε μια καρδιά,  
που Τον ζητεί και ακολουθεί,  
όπου την οδηγεί.

2. **Ο κόσμος δεν έχει αυτή τη στοργή,**  
για να γιατρέψει τη δική σου ψυχή,  
μόνο ο Θεός σου, ο Κύριός σου,  
μόνο, μόνο Αυτός σε αγαπά αληθινά.
3. **Δεν έχεις πια κανένα να σ' οδηγεί,**  
να σε πιέζει, πως να ζήσεις εσύ,  
αλλά Αυτόν που μεριμνά πραγματικά  
απ' την καρδιά Του αληθινά.

## 52. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Μουσική: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987 ("Μάρμαρα" Αττικής)  
Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1988 ("Καμινάκι" Λασιθίου)

1. **Ο Κύριός μας έρχεται και θάνατι νικητής,**  
από το κάστρο της Σιών εξέρχεται μ' ορμή,  
για να ευαγγελίσει την κάθε μια ψυχή  
και σ' όλους να γνωρίσει τη δύναμή Του αυτή.
2. **Ότι μπορεί να σώσει σε μια μόνο στιγμή,**  
τα βάθη της ψυχής σου και να οικοδομεί,  
ουράνια βασιλεία και δόξα αληθινή,  
του κόσμου όλου τα πλούτη θα τα περιφρονείς.
3. **Το Πνεύμα του Θεού λαλεί κι αυτό θα σ' οδηγεί,**  
λαέ που ξέρεις να ζητάς από τον λυτρωτή,  
το πόδι σου όπου πατεί, θα δίνει Αυτός ζωή,  
κι υπόσχεσή Του είναι ποτέ να μην ψευσθεί.

## 53. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΓΙΑ ΖΩΗ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ, 1987  
δόθηκε στην περιοχή "Μάρμαρα" - Μεταμόρφωση Αττικής

1. **Ο Κύριος έχει άγια ζωή**  
να δώσει σε σένα βαθιά στην ψυχή  
για να βαδίζεις με αγιασμό,  
ώστε να ιδείς του Θεού πρόσωπο...  
πρόσωπο, πρόσωπο!
2. **Έχει κοντά Του όλους τους πιστούς**  
και Τον δοξάζουν και Τον υμνούν  
και καταθέτουν το στεφάνι τους  
μπροστά στα πόδια του Κυρίου τους...  
Κυρίου τους, Κυρίου τους!
3. **Να μην σε μέλλει και σε συγκινεί,**  
ο πλούτος του κόσμου δεν μένει για πολύ,  
γιατί θα σκουριάσει με τον καιρό,  
ΜΟΝΟ ο Ιησούς είν' χρυσάφι καθαρό...  
καθαρό, καθαρό!
4. **Μένε κοντά Του και μην αμελείς,**  
να είσαι πάντα μες στην προσευχή,  
στην προσευχή π' ακούγεται απ' τον Θεό  
και σου φέρνει πάντα τον ένδοξο καρπό...  
καρπό, καρπό!

## 54. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙ

Απόδοση στα Ελληνικά : ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

**Το Πνεύμα Σου πέφτει, σαν την βροχή**  
μέσα στην καρδιά μου Θεέ,  
πολύτιμος είσαι και θαυμαστός τελειοποιείς εμέ.  
**Ναι,** ας πέσει σ' εμέ! **Ναι** ας πέσει σ' εμέ!  
**Ναι,** ας πέσει σ' εμέ, το Πνεύμα Σου θέλω Θεέ.

## 55. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΖΗΤΕΙ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ  
ο ύμνος δόθηκε σε ξένη γλώσσα και μετά ήρθε η ερμηνεία

1. **Η προσευχή που ο Θεός**, ζητάει απ' το λαό είναι να μένει με θέρμη σ' Αυτόν και να 'χει αγάπη πολύ και ειρήνη αληθινή Αυτού.
2. **Να βασιλεύει Αυτός** μες στην καρδιά του πιστού, να διοικεί το σώμα Του και να οδηγεί αυτό, στο δρόμο που έφτιαξε το στενό.
3. **Να δίνει δόξα σ' Αυτόν**, στον ΜΟΝΟ αληθινό, τον ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Θεό, τον Ιησού Χριστό, δεσπότη του παντός.
4. **Μη σε φοβίζει ο εχθρός**, πως δεν υπάρχει Θεός, είναι γιατί θέλει αυτός να δοξασθεί και να μεγαλυνθεί στο θρόνο του, ως θεός.

## 56. ΑΠ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΞΕΡΩ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό

1. **Απ' την Γραφή το ξέρω και το ομολογώ**, πως Κύριό μου έχω τον Ιησού Χριστό. Αυτός μ' έσωσε, μ' ελευθέρωσε, μου έδωσε χαρά, αιώνια ζωή.
2. **Όχι γιατί το άξιζα ή γιατί εδούλεψα**, ή γιατί έκανα έργα καλά, αλλά γιατί μ' αγάπησε, γιατί πέθανε για μένα, αναστήθηκε για μένα, ζει για μένα.
3. **Είναι ο Θεός μου, ο Κύριός μου**, ο ΕΝΑΣ, άγιος, μοναδικός Θεός μου. Δόξα σ' Αυτόν εις τους αιώνες, **αμήν**.

## 57. Ω ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΓΛΥΚΥΤΑΤΕ ΘΕΕ

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. **Ω Ιησού Χριστέ, γλυκύτατε Θεέ**, η καλοσύνη Σου είναι για με, χαρά και δύναμη εις τη ζωή αυτή, την πρόσκαιρη και μάταιη.  
**ΕΠΩΔΟΣ**  
Πραγματική χαρά είναι να 'χεις Αυτόν βαθιά μες στην καρδιά τον Ιησού Χριστό.
2. **Αγάπη θαυμαστή για με να σταυρωθεί**, μονάκριβος Υιός, Υιός Θεού, μόνος Του έβαλε σώμα Του και ψυχή, γ' αυτούς που θέλουν τη λύτρωση.
3. **Πήρε φορτίο μου δυσβάσταχτο ο Χριστός** και μ' έκανε να ζω, ζωή χαράς!  
Ω αλληλούια, πόσο Σ' ευχαριστώ,  
Σ' ευγνωμονώ απ' την καρδιά.

## 58. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό

1. **Παιδιά μου καθημερινά**, φροντίστε να τραφείτε με την ουράνια δωρεά, εκεί στερεωθείτε.
2. **Όποιος στο άροτρο αυτό**, το χέρι του θα θέσει και όποιος οπίσω θα στραφεί, αυτός στη γη θα πέσει.
3. **Μα όποιος όμως του Λυτρωτή** το μήνυμα θα φέρει, προς τις ψυχές τις άρρωστες, αιώνια θα χαίρει.

## 59. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΤΝ Ι.Χ.

Μουσική - Στίχοι: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. **Είναι χαρά να ζεις με το Ιησού Χριστό,**  
χαρά ανεκλάλητη,  
γι' αυτό κι εγώ πιστά θα Τον υπηρετώ  
κα θα Τον ακολουθώ.
2. **Είναι θαυμάσια να ζεις με τον Ιησού,**  
θαυμάσια, εξαίσια,  
ζητάτε με πίστη Αυτόν και δεν θα λυτείτε  
το Πνεύμα το άγιο.
3. **Έρχεται με ορμή, ορμή των ευλογιών,**  
έρχεται ο Θεός,  
φέρει ναι την βροχή, αυτή που έχει υποσχεθεί  
σ' όποιον επιστραφεί.
4. **Κάθε υπερήφανο πνεύμα θα συντριφθεί,**  
όταν ο Θεός έλθει  
με δύναμη κατασυντρίβουσα  
τον διαβολέα των πιστών.

## 60. ΔΙΔΑΧΗ, ΔΙΔΑΧΗ ΦΕΡΝΕΙ ΦΩΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό

1. **Διδαχή, διδαχή,** φέρνει φως μες στη ζωή  
στίχος εδώ, στίχος εκεί του Λυτρωτή μου η ζωή.

### ΕΠΩΔΟΣ

Όσαννά έχω γιορτή, άνοιξε η φυλακή,  
του Ιησού μου η προσευχή, άνοιξε πόρτα στη ζωή.

2. **Με λυτρώνει το αίμα Του,** με γεμίζει το Πνεύμα Του,  
μ' οδηγεί ο Λόγος Του, μ' αγαπά η καρδιά Του.
3. **Φως που έρχεται στη γη,** λόγια που μιλούν για κει,  
που ο Θεός μου κατοικεί στην αιώνια ζωή.

## 61. ΑΚΟΥΕ ΤΟ ΘΕΟ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1983  
δόθηκε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό

**Άκουε το Θεό, άκουε το Θεό,**  
ξέρει καλύτερα, βλέπει μακρύτερα.

Μην τρέχεις, μην ρωτάς,  
απ' ανθρώπους μην ζητάς,  
το Πνεύμα οδηγεί  
πολύ καλύτερα, πολύ μακρύτερα.

**Ω, άφησε τον Ιησού να έλθει**  
και με χαρά τη λύση να σου φέρει.

Αυτός μόνο μπορεί, να δίνει στη ζωή  
το Πνεύμα που οδηγεί,  
πολύ καλύτερα, πολύ μακρύτερα.

**Κι όταν προβλήματα, τόσα ζητήματα,**  
σε κάνουν να πονάς, να θέλεις να ξεχνάς,  
μην δώσεις προσοχή, έλα στην προσευχή.

**Ω, μίλησε μ' Αυτόν που ξέρει**  
όλο το δρόμο αυτό  
και θα σε φέρει εκεί, που είναι για σε,  
τόσο ομορφότερα, τόσο ωραιότερα.

**Ω, ζήτησε να δεις το πρόσωπό Του,**  
το μόνο άγιο, είν' το δικό Του,  
να ξέρεις τι ζητάς, να ξέρεις που πατάς.





## 62. ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ

Μουσική - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, 1988

1. **Είμαι κι εγώ ένας φτωχός,**  
που δεν του έμεινε καιρός,  
να έλθει να παραδεχθεί  
αυτό που έκανες Εσύ.
2. **Εσύ που κέρδισες εκεί,**  
στο Γολγοθά τη λύτρωση,  
για την καρδιά μου την άπιστη  
και μ' έφερες στην άγια γη.
3. **Δεν άξιζα τέτοια τιμή,**  
ζωή, ούτε μερίδα εκεί,  
ούτε μ' αγίους ανάπαυση,  
αλλά μ' αγάπησες Εσύ.
4. **Γι' αυτό η χαρά μου είν' απέραντη**  
και η καρδιά μου ταπεινή,  
γεμάτη ελπίδα και δύναμη,  
μένει κοντά Σου ελεύθερη.

## 63. Ω ΑΚΟΥ ΘΕΕ

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- Ω άκου Θεέ και δώσε προσοχή,**  
τη φωνή υψώνω σε Σε "εν προσευχή".  
Οδήγει με Εσύ στο βράχο, τον Χριστό,  
που είναι ανώτερος, που είναι ανώτερος.
- Εσύ 'σαι φρούριό μου από τον εχθρό,**  
είσαι η σκέπη μου και καταφύγιο,  
Οδήγει με Εσύ στο βράχο, τον Χριστό,  
που είναι ανώτερος, που είναι ανώτερος.

## 64. ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΑΝ

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

**Ιησού μου είσαι το παν** μέσα στη ζωή μου,  
Ιησού μου είσαι για με η καταφυγή μου.

**Στα σκοτάδια της νυκτός,** Συ η λύτρωσή μου  
κι όταν είμαι μες στο φως, είσαι η τρυφή μου.

**Στον αγώνα της ζωής,** Συ πάντα με οδηγείς,  
κι αν δεν βλέπω το δρόμο μου, Συ είσαι το φως μου.

**Κάθε ώρα και κάθε στιγμή,**  
με αυξάνεις σε δύναμη,  
σε εργασία και ξεκούραση,  
το όνομά Σου η ψυχή ευλογεί.

## 65. ΣΕ ΝΕΑ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

1. **Σε νέα ζωή κάθε μέρα,**  
βαδίζω με πίστη σ' Αυτόν,  
τις θλίψεις του κόσμου  
τις παίρνει Αυτός.

### ΕΠΩΔΟΣ

Είναι τώρα όλα νέα,  
τα παλαιά παρήλθαν  
είμαι νέο κτίσμα μες στον Χριστό  
και είμαι τώρα πλήρης μ' Αυτόν.

2. **Από δόξα σε δόξα με αλλάζει,**  
με αυξάνει με τη χάρη Του,  
κι όταν τον Ιησού μου θα δω ψηλά,  
θάχω το νέο Του όνομα.

## **66. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ**

(Εκκλησία χωρίς κηλίδα)

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- 1. Ο Ιησούς καλεί και αγαπά**  
μια εκκλησία χωρίς κηλίδα,  
που άφησε τα πάντα και θα κατοικεί μ' Αυτόν  
και θα βασιλεύσει αιώνια  
με τον Βασιλιά που αγαπά.

### **ΕΠΩΔΟΣ**

Τον αγαπημένο μου κρατώ,  
δεν θα τον αφήσω ποτέ.

- 2. Όταν Αυτόν ακολουθώ,** θα ζήσω αιώνια,  
γιατί με καλύπτει με τα δικά Του φτερά.  
Μια άγια κατοικία, μια καταφυγή σωτηρίας,  
χαρά θα είναι ο ύμνος,  
που θα ψάλλουμε στον ουρανό.
- 3. Σ' Αυτόν θα καταφύγω,** γιατί με φυλάττει,  
σ' Αυτόν θα καταφύγω, γιατί με οδηγεί.  
Ασφάλεια απ' το κακό, γιατί Αυτόν κρατώ  
και είναι γύρω μου, σαν ένα φρούριο.

## **67. ΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

### **Οι εμπιστεύοντες τον Ιησού Χριστό**

θα γίνουν όπως το όρος της Σιών,  
που δεν μετακινείται, αλλά μένει στον αιώνα.

**Όπως τα όρη γύρω απ' την Ιερουσαλήμ,**  
έτσι ο Θεός είναι γύρω απ' τα παιδιά Του,  
έτσι ο Θεός είναι γύρω απ' τα παιδιά Του,  
από τώρα και στον αιώνα.

## **68. Σ' ΑΓΑΠΩ ΧΡΙΣΤΕ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

**Σ' αγαπώ Χριστέ, τ' όνομά Σου υμνώ,**  
Σε λατρεύω Κύριε Θεέ.  
Χαίρε βασιλιά, δόξα ηχεί, μελωδία γλυκιά,  
για Σε ν' ακουστεί.

**Ω, χαίρε βασιλιά, χαίρε Εμμανουήλ,**  
Κύριος, βασιλιάς όλων Εσύ  
και αιώνια Εσένα θα δοξάζω  
και θα βασιλεύω πάντοτε με Σε.

## **69. Ω, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- 1. Ω, είναι Αυτός που με πληροί,**  
με αγάπη με πληροί.  
Ω, είναι Αυτός που με πληροί,  
με δόξα αληθινή.
- 2. Μου δίνει λόγια να Του μιλώ,**  
μου δίνει χάρη για να ζω,  
μου δίνει ύμνο να δοξάζω  
το όνομά Του το θαυμαστό.
- 3. Ω αλληλούια, ω αλληλούια,**  
έχω χαρά μόνο μ' Αυτόν,  
να προχωράω και να δοξάζω  
το όνομά Του το θαυμαστό.

## **70. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

**Υπερχειλίζει η καρδιά μου**  
με την αγάπη Σου Ιησού Χριστέ.  
Τα πλούτη της είναι αμέτρητα,  
ανεξερεύνητη η αγάπη Σου στην καρδιά.

## **71. ΘΑ ΦΩΝΑΞΩ ΔΟΞΑ Σ' ΑΥΤΟΝ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- 1. Θα φωνάξω "δόξα σ' Αυτόν",**  
θα φωνάξω "δόξα σ' Αυτόν",  
γιατί τη νίκη κέρδισε  
επάνω στο σταυρό για με!  
Θα φωνάξω "δόξα σ' Αυτόν".
- 2. Θα υψώνω το όνομα Αυτού,**  
θα υψώνω το όνομα Αυτού,  
θα κροτώ τα χέρια μου  
για τη νίκη του σταυρού!  
Θα υψώνω το όνομα Αυτού.
- 3. Θα διεκδικώ υποσχέσεις Του,**  
θα διεκδικώ υποσχέσεις Του,  
γιατί τη νίκη κέρδισε  
επάνω στο σταυρό για με!  
Θα διεκδικώ υποσχέσεις Του.

## **72. ΕΙΝ' Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

- 1. Είν' ο ποιμένας μου ο καλός**  
κι είμαι ελεύθερος μ' Αυτόν,  
είν' η Αρχή και το Τέλος, αμήν,  
τι μεγαλείο στον ουρανό εκεί.
- 2. Ο Λόγος Του τρέχει παντού,**  
να βρει καρδιά του ταπεινού,  
να κατοικήσει εκεί παντοτινά,  
να καρποφορήσει αιώνια.
- 3. Είν' ο Νυμφίος, περιμένει αυτούς**  
να γίνουν η αιώνια Νύμφη Του,  
να 'χουν μερίδα άγια, θαυμαστή,  
δόξα αιώνια, θαυμαστή.

## **Ε Π Ω Δ Ο Ι**

Απόδοση στα Ελληνικά: ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ

### **73**

**Ω, έχω τη χαρά, βαθιά μες στην ψυχή,**  
που βαδίζω στην οδό Του τη στενή.  
Ο Ιησούς με ελευθέρωσε  
και έχω τη χαρά βαθιά μες στην ψυχή.

### **74**

**Το μόνο που μπορώ να κάνω**  
είναι να δοξάζω εσέ,  
γιατί με συνεπαίρνει η ομορφιά Σου,  
Ιησού Χριστέ.

### **75**

**Ο Κύριος είναι, είναι το Πνεύμα,**  
υπάρχει ελευθερία μέσα στο Πνεύμα Αυτού,  
ελευθερία υπάρχει μέσα στο Πνεύμα Αυτού!  
Ο Κύριος είναι, είναι το Πνεύμα.

### **76**

**Θα υψώνουμε το όνομα "ΙΗΣΟΥΣ"**  
το μόνο όνομα που αγαπούμε.  
Θα υψώνουμε το όνομα "ΙΗΣΟΥΣ",  
το μόνο όνομα "ΙΗΣΟΥΣ".

### **77**

**Ψάλλε σ' Αυτόν, ψάλλε εις τον Θεό, (2)**  
και ύψωσε τ' όνομα Αυτού το θαυμαστό, (3)  
ψάλλε σ' Αυτόν.

Και όλη η χαρά σου να 'ναι ο Θεός,  
και όλη η χαρά σου να 'ναι ο Θεός,  
η χαρά σου ΜΟΝΟ Αυτός.

**78**

**Είν' το Πνεύμα του Θεού,**  
που μ' αλλάζει πάντοτε,  
ακούω "άνεμο" ισχυρό να 'ρχεται προς εμέ.

**79**

**Είναι ωραίο να 'σαι ελεύθερος**  
απ' τα δεσμά του Σατανά,  
να ζεις τη νίκη με τον Χριστό,  
αυτήν που κέρδισε στο σταυρό.

**80**

**Κάθε μέρα αγαπώ,** πιο πολύ τον Χριστό  
όταν κοντά μένω σ' Αυτόν,  
σίγουρα θα πάω στον ουρανό.

**81**

**Το όνομά Του είναι ΙΗΣΟΥΣ,**  
νικητής του εχθρού της ψυχής.  
Το όνομά Του είναι ΙΗΣΟΥΣ,  
και στο όνομα Αυτού, νίκη ζητώ.

**82**

**Την αλήθειά Σου ζητώ Ιησού,**  
την αλήθειά Σου ζητώ Ιησού,  
τον αγώνα να τρέξω, τη νίκη να φέρω  
και με δύναμη να Σε υπηρετώ.

**83**

**Θα πω "ναι, ναι, ναι"!** Θα πω "ναι, ναι, ναι!  
Θα πω "ναι Κύριε", θα πω "ναι μόνο σε Σε.

53

**84**

**Γνωρίζω ότι είναι δυνατός**  
να κάνει τα πάντα ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Καρδιά συντετριμμένη  
την θεραπεύει Αυτός,  
αρρώστους και τυφλούς μαζί  
κι ανασταίνει και νεκρούς.

**Γνωρίζω ότι είναι ικανός**  
να κάνει τα πάντα ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

**85**

**Πιο βαθιά, πιο βαθιά, πάρε με Ιησού Χριστέ!**  
Απ' όλες τις θλίψεις που περνώ,  
**Εσένα έχω οδηγό.**  
Πιο βαθιά πάρε με Χριστέ.



54



## ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ από τις εκδόσεις "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"

01.	<b>ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ</b> (σελ.890)	1390 ύμνοι
02.	<b>Ύμνοι ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΗΣΟΥ</b>	100 ύμνοι
03.	<b>Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ</b> Μουσικό συγκρότημα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"	240 ύμνοι
04.	<b>ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ</b> Αβέρκιος και Λένια Αβέρκιου	70 ύμνοι
05.	<b>ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ</b> θα σας πω! Ξενοφών Ιωαννίδης	170 ύμνοι
06.	<b>ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ</b> Μαρία Παπουλή	170 ύμνοι
07.	<b>ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΥΨΩΝΩ ΚΥΡΙΕ</b> Γιάννης Γαρδέλης	50 ύμνοι
08.	<b>ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ - ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ</b> Μπαλάντες: Ορέστης Φραγκόπουλος	48 ύμνοι
09.	<b>ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ</b> Μουσικό συγκρότημα "ΟΙ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ"	63 ύμνοι
10.	<b>Κύριε.... Η ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΛΑΜΠΕΙ</b> Πόπη Ξενιδάκη Ενορχήστρωση: Γιάννης Ρεμπτελάκης	59 ύμνοι
11.	<b>Κύριε.... ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΩ</b> Γιώργος Αστερίου - Παπαδημητρούλας	39 ύμνοι
12.	<b>ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗ</b> Ανδρέας Μπουρνάζος	27 ύμνοι
13.	<b>Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ</b> Λουκία Μπανταλάκη	85 ύμνοι
14.	<b>ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ</b> - Μαρία Γιέπου Ενορχήστρωση: Πάνος Ζαχαρίου	12 ύμνοι
15.	<b>ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ</b> Χορωδία Ε.Ε.Ε.Πειραιά (Λιπασμάτων)	14 ύμνοι
16.	<b>ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑ</b> - Έφη Καραθανάση	63 ύμνοι



ISBN: 978 - 960 - 6783 - 19 - 7

Α' έκδοση: 05/2004 - Β' έκδοση: 11/2008

Γ' έκδοση: 12/2023 - Σελίδες 890

❖ Πρόκειται για μια συλλογή από **1390 ύμνους**. Στη συλλογή αυτή έχουν συμπεριληφθεί ύμνοι παλαιοί (σε μετάφραση) και ύμνοι που έχουν γραφτεί και μελωποποιηθεί μέχρι και το έτος **2023**. Η έκδοση αυτή πρωτοτυπεί στο ότι περιλαμβάνει ύμνους με παραλλαγές και στο ότι περιέχει ύμνους που δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη **προγενέστερη** συλλογή. Περιλαμβάνει ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μουσικής των ύμνων, ευρετήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ των ύμνων κατά **θέματα** και κατά **αλφαβητική σειρά** και ευρετήριο CD ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ και ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.

❖ Η συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και καταγραφή των ύμνων της **1ης** έκδοσης άρχισε το έτος **1985** και τελείωσε το έτος **2003**, μετά δηλαδή, από **18 έτη**. Στη **2η** έκδοση έγινε απλά προσθήκη μερικών ύμνων και έλαβε αριθμό ISBN. Για την οριστική μορφή της **3ης** έκδοσης, με περισσότερη πλέον εμπειρία, χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος εντατικής εργασίας. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες προσφορές της διακονίας «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» στο χώρο της Ελληνικής Χριστιανικής βιβλιογραφίας



1390 ΥΜΝΟΙ

240 ΥΜΝΟΙ

100 ΥΜΝΟΙ

ISBN: 978-960-6783-46-3 (σελ. 890)

ISBN: 978-960-6783-18-0

ISBN: 978-960-6783-14-2



3 ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ με 3 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ» από τις εκδόσεις «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

**1. ΑΒΕΡΚΙΟΣ & ΛΕΝΙΑ - 2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ - 3. ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**

**70** ΥΜΝΟΙ

**Όταν άνοιξαν  
οι ουρανοί**

**70** ύμνοι λατρείας  
και δοξολογίας



στίχοι - μουσική - ερμηνεία

**ΑΒΕΡΚΙΟΣ και ΛΕΝΙΑ**

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ISBN: 978-960-6783-45-6

**165** ΥΜΝΟΙ

**ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ΛΑΤΡΕΙΑ  
ΜΕ ΤΗΝ  
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ**



**υμνολόγιο**

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ISBN: 978-960-6783-47-0

**170** ΥΜΝΟΙ

**ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  
θα σας πω!**

ύμνοι λατρείας και δοξολογίας



στίχοι - μουσική - ενορχήστρωση  
ερμηνεία - φωτογράφιμα

**ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

ISBN: 978-960-6783-44-9

Όλα τα **ΒΙΒΛΙΑ** και τα **ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ**  
των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"  
έχουν αναρτηθεί σε αρχεία pdf  
στις παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

- 1) SITE: [www.AlkiviadisFiladelfos.com](http://www.AlkiviadisFiladelfos.com)
- 2) ομάδα F/B: "βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"