

ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ και ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ



μουσική
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

υμνολόγιο

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

επιμέλεια - παρουσίαση κειμένων
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

**ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ
ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ**

υμνολόγιο

μουσική
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ερμηνεία
**ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ
ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ**

«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 2023»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Στο υμνολόγιο αυτό περιέχονται **13** μουσικά θέματα, τα περισσότερα των οποίων ερμηνεύονται σε **1^η** εκτέλεση από την παιδική χορωδία «**ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ**» και την **Έφη Σακελλαρίου**. Η μουσική ανήκει στον συνθέτη **Μάνο Αναγνώστου**.

Οι στίχοι των ύμνων ανήκουν σε διάφορους δημιουργούς, οι οποίοι έχουν διακριθεί για τη μεγάλη τους προσφορά μέσα στον αγρό του Κυρίου, όπως οι: Γιάννης Κρεμμύδας, Σπύρος Πορτινός, Γιώργος Μπούσιος, Σώτης Αλεξανδρής, Ρίτα Αναγνώστου και Σοφία Περιάλη.

2. Το έτος **1984** θεωρείται ως η αρχή του ξεκινήματος της χορωδίας «**ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ**», ονομασία την οποία έλαβε η χορωδία το έτος **1988**, όταν συμμετείχε στα φωνητικά του δίσκου «**Γράψαμε τα ονόματά μας**» (έκδοση ΝΧΔ). Το επόμενο έτος **1989** κυκλοφορεί το «**Λευκές Καρδούλες 1**» από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΝΙΑ και μέχρι το **1994** η χορωδία είχε κυκλοφορήσει συνολικά **7** μουσικά άλμπουμ.

Το έτος **2000** οι «Λευκές Καρδούλες», συμμετέχοντας στον εορτασμό του millennium, συνεργάζονται στο μουσικό άλμπουμ «**ΧΑΜΟΓΕΛΛΩ και ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ**» (εκδόσεις ΑΡΜΟΝΙΑ), το οποίο περιείχε συνθέσεις του **Μάνου Αναγνώστου** και περιλαμβάνονται στο παρόν υμνολόγιο, το οποίο και έχει κρατήσει τον ίδιο τίτλο.

Το **2007** η εταιρία **Logos Music** αναλαμβάνει να εκδώσει σε CD όλα τα μουσικά άλμπουμ με τις «Λευκές Καρδούλες», με νέα ψηφιακή (digital) επεξεργασία και το άλμπουμ «**ΧΑΜΟΓΕΛΛΩ και ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ**» με συνθέσεις του Μάνου Αναγνώστου, έλαβε τον κωδικό αριθμό 10.

Για ιστορικούς λόγους αναφέρουμε ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας παιδικής χορωδίας ήταν του **Μιλτιάδη Αγγελάτου**, υπεύθυνου

του ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, την οποία ξεκίνησε το έτος 1984 με τη συνεργασία του **Τάκη και της Χαράς Βενιζελέα** και στη συνέχεια προστέθηκε και η **Μαρίζα Κακαβελάκη**. Τέλος του έτους **1985** κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος (LP) με τίτλο «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΟΥ».

3. Το παρόν υμνολόγιο περιλαμβάνει τους ύμνους σε διπλή παρουσίαση και **με νότες** (παρτιτούρες) και **με στίχους** ξεχωριστά. Η επιμέλεια και παρουσίαση του υμνολογίου έγινε από τις εκδόσεις ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, αλλά σε αυτό συνετέλεσε η πολύτιμη βοήθεια του συνθέτη **Μάνου Αναγνώστου**, χωρίς τη συνεργασία του οποίου η έκδοσή του θα ήταν αδύνατη, γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα φέρει τη δική του σφραγίδα.

Η αφορμή της δημιουργίας του παρόντος υμνολογίου, μετά από **23** χρόνια από την αρχική έκδοση του άλμπουμ «**ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ**» (2000 - 2023) ήταν να συμπεριληφθούν **οι ύμνοι** στην επανέκδοση του υμνολογίου «**ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ**», καθόσον οι ύμνοι αυτοί είναι χρισμένοι από το Πνεύμα του Θεού και αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων σε κάθε εποχή.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
09/2023



εξώφυλλο CD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01.	ΣΑΝ ΓΗ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ ΤΗ ΒΡΟΧΗ Στίχοι: Γιάννης Κρεμμύδας
02.	ΠΕΤΑΞΕ ΣΑΝ ΟΛΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Το μήνυμα) Στίχοι: Γιάννης Κρεμμύδας
03.	ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΙ (Ότι και να γίνει) Στίχοι: Ρίτα Αναγνώστου
04.	ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ ΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Στίχοι: Σώτης Αλεξανδρής
05.	ΑΝ ΑΝΕΜΟΙ ΘΡΗΝΟΥΝΕ (Μη φοβηθείς) Στίχοι: Γιάννης Κρεμμύδας
06.	ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ (Στρατιά) Στίχοι: Γιώργος Μπούσιος
07.	ΑΣΩΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗ (Θα ξημερώσει) Στίχοι: Σπύρος Πορτινός
08.	ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ (Σ' ευχαριστώ) Στίχοι: Σοφία Περιάλη
09.	ΣΕ ΣΕΝΑ (Υψώνουμε θερμή δοξολογία) Στίχοι: Γιάννης Κρεμμύδας
10.	ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ Στίχοι: Σπύρος Πορτινός
11.	ΝΕΕ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΠΕΤΟΥΝΕ (Ζήσε γι' Αυτόν) Στίχοι: Γιάννης Κρεμμύδας
12.	ΧΑΜΟΓΕΛΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩ (Μια μέρα άνοιξε) Στίχοι: Ρίτα Αναγνώστου
13.	ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΘΕΕ Στίχοι: Ρίτα Αναγνώστου

01. Σαν Γη

Γιάννης Κρεμμύδας

Μάνος Αναγνώστου

♩ = 72

Am/F# Em Am/F# Em Am/F# Em Am/F#

INTRO

4 Em D C Am F

VERSE

Σαν γη που πο θεί του Μα γιού_ τη βρο χή Ε σέ να Χρι στέ μου δι

8 Em C D C

ψά η ψυ χή_ Ω στά λα ξε μέ_ σα μου θεί ες χα ρές_ ας

11 Am A#o B CHORUS

έρ θουν της χά_ ρης Σου αύ ρες γλυ κιές_ Ω Λυ τρω τή_

13 Em D Am F

_ μου Σ'α γα πώ με ό λη την καρ διά_ το πρό σω πό

15 Em D C D Em

_ Σου λα χτα ρώ κο ντά Σου βρί_ σκω τη χα ρά.

2. Σαν στάχυ που γέρνει στο χώμα δειλά,
Μπροστά Σου λυγά η δική μου καρδιά.
Γεμάτη με μύρα λατρείας, ψαλμούς,
Ας φτάσει ο ύμνος μου στους ουρανούς.

3. Σαν το περιστέρι του Νώε πετώ
Κοντά Σου Σωτήρα, ειρήνη να βρώ.
Δεν βρήκα στη γη αποκούμπι, κλωνί,
Μεσ' στην αγκαλιά Σου το φως, η ζωή.

01. ΣΑΝ ΓΗ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

1. **Σαν γη που ποθεί του Μαγιού τη βροχή,**
Εσένα Χριστέ μου διψά η ψυχή.
Ω, στάλαξε μέσα μου θείες χαρές,
ας έρθουν της χάρης Σου αύρες γλυκές

ΕΠΩΔΟΣ

Ω λυτρωτή μου, Σ' αγαπώ,
με όλη την καρδιά,
το πρόσωπό Σου λαχταρώ,
κοντά Σου βρίσκω τη χαρά.

2. **Σαν στάχου που γέρνει στο χώμα δειλά,**
μπροστά Σου λυγά η δική μου καρδιά.
Γεμάτη με μύρα λατρείας, ψαλμούς,
ας φτάσει ο ύμνος μου στους ουρανούς.
3. **Σαν το περιστέρι του Νώε πετώ,**
κοντά Σου σωτήρα, ειρήνη να βρω.
Δεν βρήκα στη γη αποκούμπι, κλωνί,
μες την αγκαλιά Σου το φως, η ζωή.



"Πέταξε σαν ολάσπρο περιστέρι"

02. Το μήνυμα

Μάνος Αναγνώστου

Γιάννης Κρεμμύδας

♩=100

G Bm C D G Bm C D



G Bm C G Em Bm



Πέ τα ξε σαν ολ ά σπρο πε ρι στέ ρι στις νυ κτω μέ ves

C D Em Bm



πό λεις του χα μού σαν το γλυ κό πνο

C G Bm C



ο δρο σά τ'α χέ ρι φέ ρε το μή νυ

A D G C



μα του Λυ τρω μού Του ευ αχ χε λι σμού φω τιά

G



as πυρ πο λή σει την καρ διά

D



σ'ό λη τη χη να κη ρυ χθεί

G



το μή νυ μα του Λυ τρω τή

02. ΠΕΤΑΞΕ ΣΑΝ ΟΛΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΛΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

- 1. Πέταξε σαν ολάσπρο περιστέρι,**
στις νυχτωμένες πόλεις του χαμού,
σαν το γλυκόπνοο δροσάτο αγέρι,
φέρε το μήνυμα του λυτρωμού.

ΕΠΩΔΟΣ

Του ευαγγελισμού φωτιά,
ας πυρπολήσει την καρδιά,
σ' όλη τη γη να κηρυχθεί
το μήνυμα του Λυτρωτή.

- 2. Σαν μυγδαλιά εξάισια που ανθίζει,**
και μέσα σε θλιμμένη χειμωνιά,
το μήνυμα της άνοιξης κομίζει,
κήρυξε του Χριστού τη λευτεριά.
- 3. Σαν της αυγής το λαμπερό αστέρι,**
που αναγγέλλει χαρωπά στη γη,
πως έρχεται ο φεγγοβόλος ήλιος,
ψάλλε τον ερχομό του Λυτρωτή.

. . . // . . .

"Στεναγμοί και θρήνοι"

03. Οτι και να γίνει

μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

G G7/F C/E Cm/Eb

G/D D G D G

Στε ναχ μοί και θρή νοι η

C G B B7 Em

κούν τό σο ου χνά η α χά ηη κί'η χα ρά

A A7 D G Bm C

δεν υ πάρ χουν πια ό τι και να γί νει

D Bm Em Am

Ι η σου Χρι στέ Σου 'χω εμπι στο ού νη Δυ να τέ

D Επίλογος G G7/F

Δυ να τέ Φτά νει'ο Χρι στός μας

C/E Cm/Eb G/D D G

λυ τρω ση φέρ νει ναι έρ κε ται ξα νά

03. ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ και ΘΡΗΝΟΙ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1990 - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

1. **Στεναγμοί και θρήνοι**, ηχούν τόσο συχνά
η αγάπη κι η χαρά δεν υπάρχουν πια.

ΕΠΩΔΟΣ

Ότι και να γίνει Ιησού Χριστέ,
Σου 'χω εμπιστοσύνη, δυνατέ, δυνατέ!

2. **Παγωνιά και πλήξη**, στις γη κάθε γωνιά,
μάταια προσμένουμε να 'ρθει ξαστεριά.
3. **Άνθρωποι, φιλία**, στοργή έχουν χαθεί,
της ειρήνης το κλαδί έχει μαραθεί.
4. **Φτάνει ο Χριστός μας**, λύτρωση φέρνει,
ναι, έρχεται ξανά!

|



(Είναι ένας ήλιος κει στον ουρανό)

04. Είναι Ήλιος

Σωτ. Αλεξανδρής

Μάνος Αναγνώστου

Είν' ένας Ήλιος κει στον ουρανό που 'ναι δι κόσ μου
και Τον αγαπώ με χαρη α να σταί νει τη νε κρή ψυ χή με
δι και ο σύνη ο μορ φαί νει τη ζω ή με κά νει να
νοιώ θω τα ου ρά νια κο ντι νά κι'α γα πη τά Είναι
Ήλιος ο Χριστός ζεστός με φως κι'α λήθεια μου γεμί
ζει την ψυχή όταν δι ψασμένη για χαρά Τον ψά
χνει η ματιά ψηλά Τον συ να ντά.

2. Ακόμα κι όταν έρθει συννεφιά
Κι όταν ξεσπάει μπόρα ξαφνικά,
Αστράφτει ένα γύρω, πέφτουν κεραυνοί,
Κλειστοί μοιάζουν να 'ναι και θλιμμένοι οι ουρανοί,
Τον Ήλιο μου το λαμπρό δεν παύω να θωρώ
Αστραφτερό.

04. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

- 1. Είν' ένας «ήλιος» και στον ουρανό,**
που 'ναι δικός μου και Τον αγαπώ,
με χάρη ανασταίνει τη νεκρή ψυχή,
με δικαιοσύνη ομορφαίνει τη ζωή.
Με κάνει να νιώθω τα ουράνια κοντινά κι αγαπητά.

ΕΠΩΔΟΣ

Είναι ΗΛΙΟΣ ο Χριστός, ζεστός,
με φως κι αλήθεια, μού γεμίζει την ψυχή,
όταν διψασμένη για χαρά,
Τον ψάχνει η ματιά, ψηλά Τον συναντά.

- 2. Ακόμα κι όταν έρθει συννεφιά**
κι όταν ξεσπάει η μπόρα ξαφνικά,
αστράφτει ένα γύρω, πέφτουν κεραυνοί,
κλειστοί μοιάζουν να 'ναι και θλιμμένοι οι ουρανοί,
τον ΗΛΙΟ μου τον λαμπρό,
δεν παύω να θωρώ αστραφτερό.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΑΦΗΓΗΣΗ

*«Σε σας όμως που φοβάστε το όνομά Μου,
θα ανατείλει ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
με θεραπεία στις φτερούγες Του» (Μαλαχίας Δ/4:2)*

*«Επειδή ΗΛΙΟΣ και ΑΣΠΙΔΑ είναι ο Κύριος ο Θεός,
χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος,
δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό,
αυτούς που περπατούν με ακακία» (Ψαλμός ΠΔ/84:11)*

ΕΠΩΔΟΣ..... επανάληψη

"Αν άνεμοι θρηνούνε"

05. Μη φοβηθείς

Μάνος Αναγνώστου

Γιάννης Κρεμμύδας

J = 120

F F#dim C/G A7

D7 G7 C D7 G Em7 Am7 D7

G Em7 Am7 D7

Αν άνεμοι θρηνούνε στα

G Em7 F#m7b5 B7

ξάρτια σου ψιχτά

Em7 A7 D Bm7

και κύματα ορμούνε σαν

Em7 A7 D7sus4 D7

άτια'α χριωπά

C D7 G Em7

Μη φοβηθείς εσύ ο

F C B B7

Λυτρωτής σου ζεις μαζί σου πάντα θά

C Am7 G/D D7 G

βαι Αυτός σε οδηγεί

05. ΑΝ ΑΝΕΜΟΙ ΘΡΗΝΟΥΝΕ

(Μη φοβηθείς)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 1991 - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD «ΧΑΜΟΓΕΛΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ»

1. **Αν άνεμοι θρηνούνε** στα ξάρτια σου φρικτά,
και κύματα ορμούνε σαν άτια αγριωπά.

ΕΠΩΔΟΣ

Μη φοβηθείς εσύ, ο Λυτρωτής σου ζει,
Αυτός είναι μαζί σου, Αυτός σε οδηγεί.

2. **Αν πέφτει το σκοτάδι**, πυκνό και ζοφερό,
και μες το κρύο βράδυ, ούτ' άστρο σιωπηλό.
3. **Αν άργησε ν' ανθίσει** γλυκιά η χρυσαυγή,
δεν σ' έχει λησμονήσει, θα λάμψει χαρωπή.

(εμπιστοσύνης - ασφάλειας)



06. Όλοι μαζί

(Του Χριστού όλοι εμείς)

Μουσικό κείμενο για το τραγούδι "Όλοι μαζί". Το κείμενο περιλαμβάνει οκτώ οριζόντιες γραμμές μουσικής, με γλωσσίδες (Bm, F#, G, A, D, Em) και στίχους. Η μουσική είναι γραμμένη σε φασολόχο (treble clef) με δύο οξεία (#) στο κλειδί και 2/4 μέτρο. Το τραγούδι τελειώνει με "D.C." (Da Capo).

Του Χρι στού ό λοι'ε μεις εί μα στε στρα τιά
νια γε νιά που τρα βά πά ντα στη δου λειά **Fine**
ο Χρι στός πάει μπρο στά φεύ χει'η σκο τει νιά
τί πο τα στη ζω ή δε μας στα μα τά
Ο λοι μα ζί με μιά ψυ χή μπρο στά
με την α γά πη για τη λευ τε ριά
για με γά λη'αι ώ νια νί κη
ζω ή στην ξα στε ριά **D.C.**

06. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

(Όλοι μαζί)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΘ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Του Χριστού όλοι εμείς, είμαστε στρατιά,**
μα γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά.
Ο Χριστός πάει μπροστά, φεύγει η σκοτεινιά,
τίποτα στη ζωή δεν μας σταματά.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλοι μαζί με μια ψυχή μπροστά,
με την αγάπη για τη λευτεριά,
για μεγάλη αιώνια νίκη, ζωή στην ξαστεριά.

- 2. Με χαρά στην καρδιά πάμε για σπορά,**
στου Θεού τον αγρό σκάβουμε σκληρά
Χέρι - χέρι όλοι εμείς, χαρωποί δρομείς,
με τη δάδα ψηλά, φώτα της ζωής.
- 3. Στράτευμα μαχητών μ' όπλα φωτεινά,**
στόχοι μας οι κορφές, τα ψηλά βουνά.
Κει τ' αγέρι φυσά πάνω στο Σινά,
του Θεού η φωνή φτάνει στην καρδιά.
- 4. Κι αν ο κόπος βαρύς γέρνει το κορμί,**
του Χριστού η λαλιά με παρηγορεί.
Κάθε μέρα αποχτώ μύριους θησαυρούς,
μέχρι να 'ρθει η αυτή κει στους ουρανούς

. . . / / / . . .

07. Θα Ξημερώσει

Σπύρος Πορτινός

(Άσωση νύχτα μακρινή)

Μάνος Αναγνώστου

♩ = 108

Εm INTRO D G B7 Εm Αm Β B7/A Εm/G B7/F#

5 Εm VERSE C Εm C D Εm

Α σω στη νύ χτα μα κρι νή— κί'α τέ λειω το το βρά δυ

9 G Αm Βm CHORUS

Κί'ε μει νε ό νει ρο ή'αυ γή να φύ γει— το σκο τά δι Θα ξη με

13 Εm D G Αm

ρώ σει θα ξη με ρώ σει θα ξη με ρώ σει και θάρ θει θάρ θει

17 Εm Β F#7 B7 Εm Ε7

της πα ρη γο ριάς το φως αν στη ζω ή μας και αν στη

20 Αm Β7 Εm

γη μας ξα να γυ ρί σει Λυ τρω τής μας ο Χρι στός.

2. Γυρέψαμε λίγο δαδί, ένα φιτίλι, λάδι
Να ρίξει φως μέσ' στο κελί, που μοιάζει μαύρο Άδη.
3. Ρωτήσαμε για αυγερινό μας τάξανε την πούλια,
Είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερούγια.
4. Δε δίνει φως η σκοτεινιά κι η κάκητα αγάπη.
Μην ψάχνεις να' βρεις λευτεριά στις φυλακής τα βάθη.

07. ΑΣΩΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗ

(Θα ξημερώσει)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
CD «ΣΦΙΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Άσωστη νύχτα μακρινή,**
κι ατέλειωτο βράδυ
κι έμεινε όνειρο η αυγή
να φύγει το σκοτάδι.

ΕΠΩΔΟΣ

Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει,
θα ξημερώσει και θάρθει, θάρθει
της παρηγοριάς το φως,
αν στη ζωή μας
κι αν στη γη μας ξαναγουρίσει
λυτρωτής μας ο Χριστός.

- 2. Γυρέψαμε λίγο δαδί,**
ένα φυτίλι λάδι,
να ρίξει φως μες το κελί,
που μοιάζει μαύρο Άδη.
- 3. Ρωτήσαμε για αυγερινό,**
μας τάξανε την πούλια,
είδαμε μαύρο ουρανό,
μας κόψανε τα φτερούγια.
- 4. Δεν δίνει φως η σκοτεινιά**
και η κάκητα αγάπη,
μην ψάχνεις ναβρείς λευτεριά
στης φυλακής τα βάθη.

08. Σ' Ευχαριστώ

(Αν Εσύ δεν μ' αγαπούσες)

Σοφία Περιάλη

Μάνος Αναγνώστου

Em⁹ Am⁶ B(SUS4) B B(SUS4) B7

5 Em Am G Am Bm

Αν Ε σύ δε μ'α γα πού σες ποιόν μπο ρού σα ν'α γα πώ:

9 Em D G Am Bm

Κύ ρι έ μου αν δεν ή σουν που θα ή μου να ε γώ:

13 CHORUS Em Am G Em E^o/A# Em/B Bm Em

Σ'ευ χα ριστώ Ι η σου Χρι στέ Σ'ευ χα ριστώ Σ'ευ χα ριστώ Σ'ευ χα ρι

18 Am G Em E^o/A# Em/B Bm Em

στώ Ι η σου Χρι στέ Σ'ευ χα ριστώ Σ'ευ χα ριστώ.

2. Αν Εσύ δε μού 'χες δώσει, πόσο θά' μouna φτωχός !
Κύριε αν δεν ερχόσουν θά' μoun πάντα μοναχός.
3. Αν Εσένα δεν ακούσω, παίρνω θλίψη στην καρδιά.
Αν Εσένα δεν κοιτάξω σβήνει όλη η χαρά.
4. Αν Εσύ δε μας γεμίζεις, πόσο θά' μαστ' αδειανοί !
Αν Εσύ δε μας κρατήσεις Κύριέ μας ποιά η ζωή;

08. ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ

(Σ' ευχαριστώ)

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΛΗ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΔ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΔ», 2000
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

1. **Αν Εσύ δεν μ' αγαπούσες,**
ποιον μπορούσα ν' αγαπώ;
Κυρίέ μου αν δεν ήσουν,
που θα ήμουνα εγώ;

ΕΠΩΔΟΣ

Σ' ευχαριστώ Ιησού Χριστέ,
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ!
Σ' ευχαριστώ Ιησού Χριστέ,
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευχαριστώ!

2. **Αν Εσύ δεν μου 'χες δώσει,**
πόσο θα 'μουνα φτωχός!
Κυρίε, αν δεν ερχόσουν,
θα 'μουν πάντα μοναχός.
3. **Αν Εσένα δεν ακούσω,**
παίρνω θλίψη στην καρδιά!
Αν Εσένα δεν κοιτάξω,
σβήνει όλη η χαρά!
4. **Αν Εσύ δεν μας γεμίζεις,**
πόσο θα 'μαστ' αδειανοί!
Αν Εσύ δεν μας κρατήσεις,
Κυρίέ μας, ποια η ζωή;

. . . / / / . . .

09. Σε Σένα

Στίχοι: Γ. Κρεμμύδας (Υψώνουμε θερμή δοξολογία) Μουσική: Μ. Αναγνώστου

D B⁷ E⁷ A⁷ D G D A⁷

Σε

D G⁷ D

Σε να πού πιν νύ χτες μάζ γλυ και νεις

G D Bm⁷ E⁹/G[#] E⁷ A E⁷/B

με τ'α ση μέ νιο φως του φεγ γα ριού

A/C[#] A⁷ D G⁷ D

Σε Σε να πού πιν μέ ρες μάζ ευ φραί νεις

G D B⁷ E⁷ A⁷ D G

με μυ ρωμέ να άν θη για σε μιού.

D D⁷ G

Υ ψώ νου με θερ μή δο ξο λο γί α προ

D A⁷ D D⁷

σφέ ρου με τα νιά τα την καρ δια τους

G D B⁷

πό θους την α γά πη τη λα τρεί α σαν ά νοι ξης γλυ κεία μο σχο βο

E⁷ A⁷ D Coda G D

λιά Σε Σε να

09. ΣΕ ΣΕΝΑ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ και ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

1. **Σε Σένα, που τις νύχτες μας γλυκαίνεις,**
με τ' ασημένιο φως του φεγγαριού,
σε Σένα, που τις μέρες μας ευφραίνεις,
με μυρωμένα άνθη γιασεμιού.

ΕΠΩΔΟΣ Α΄

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
προσφέρουμε τα νιάτα, την καρδιά,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σαν άνοιξης γλυκιά μοσχοβολιά

2. **Σε Σένα, που τις θάλασσες στολίζεις,**
με τα λευκά των γλάρων τα φτερά,
σε Σένα, που στα νιάτα μας χαρίζεις,
χαρές, χρυσές ελπίδες κι ομορφιά....σ' ΕΣΕΝΑ!

ΕΠΩΔΟΣ Β΄

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σε Σένα που στον κήπο της οδύνης,
ιδρώτα κι αίμα έχυσες για με
σε Σένα που στο λόφο της αισχύνης,
σταυρώθηκες και πέθανες Χριστέ.

Υψώνουμε θερμή δοξολογία,
προσφέρουμε τα νιάτα, την καρδιά,
τους πόθους, την αγάπη, τη λατρεία,
σαν άνοιξης γλυκιά μοσχοβολιά....σε ΣΕΝΑ!

. . . // . . .

(Μην πεις πως κάποιον αγαπάς)

10. Μη Πεις

Σπύρος Πορτινός

Μάνος Αναγνώστου

♩ = 64

Εm A F#m Bm Em A D A7

5 D F#m/C# Bm Bm7/A Em/G B7/F# Em

Μη πεις πως κά_ ποιον α_γα_πάς_ τον κό_σμο_αν του χα_ρί_σεις

9 A A7/G D/F# G D/A A7 D C B7

Αν για_Χρι_στό_ δεν του μι_λάς_ Σταυ_ρό_αν δεν_ του δεί_ξεις.

13 Εm A7 F#m Bm Em A7 D C B7

Ό_λος ο_κό_σμος και το_χρυ_σά_φι_κά_θε_πα_λά_τι_κί_ό_λη_η_γη

17 Εm A7 F#m Bm Em A7 D

Ό_λα_δι_κά_σας_ ό_λα_δι_κά_σας_ για_μέ_να_ο_Χρι_στός_μό_νο_μ'αρ_κεί.

2. Μη πεις πως κάποιον αγαπάς, το αίμα σου κι αν δώσεις,
Αν με Χριστό και Γολγοθά δρόμο δεν του' χεις στρώσει.

3. Μη πεις πως κάποιον αγαπάς, τ' αστέρια σε μαντήλι,
Στα πόδια του κι αν ακουμπάς αν δεν γνωρίζει Κύρη.

10. ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΡΤΙΝΟΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ και ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

1. **Μην πεις πως κάποιον αγαπάς,**
τον κόσμο αν του χαρίσεις,
αν για Χριστό δεν του μιλάς,
σταυρό αν δεν του δείξεις.

ΕΠΩΔΟΣ

Όλος ο κόσμος και το χρυσάφι,
κάθε παλάτι κι όλη η γη,
όλα δικά σας, όλα δικά σας,
για μένα ο Χριστός μόνο μ' αρκεί.

2. **Μην πεις πως κάποιον αγαπάς,**
το αίμα σου και αν δώσεις,
αν με Χριστό και Γολγοθά,
δρόμο δεν του 'χεις στρώσει.
3. **Μην πεις πως κάποιον αγαπάς,**
τ' αστέρια σε μαντήλι,
στα πόδια του κι αν ακουμπάς,
αν δεν γνωρίζει Κύρη.



11. Ζήσε γι'Αυτόν

(Νέε τα νιάτα πετούνε)

♩=148

E D E D

Νέ ε τα νιά τα πε τού νε γορ γά

E G A Bsus4

σαν κε λι δό νια θα ψύ γουν μα κριά

B A E

θάρ θει'ο χιο νιάς νέ φια βο ριάς

F# F#7 Bsus4 B E

τ'άν θη κλω μά και νε κρά γι'αυ τό

A E

ζή σε τη νιό τη σου για το Χρι στό

F#7 B7 E A

γι'Αυ τόν φλό γα να

E B7 E

λά μπεις σε σκό τος πυ κνό γι'αυ τό

11. ΝΕΕ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΠΕΤΟΥΝΕ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000

1. **Νέε, τα νιάτα πετούνε γοργά,**
σαν χελιδόνια θα φύγουν μακριά,
θα 'ρθει ο χιονιάς, νέφια, βοριάς,
τ' άνθη χλωμά και νεκρά.

ΕΠΩΔΟΣ

Γι' αυτό, ζήσε τη νιότη σου για τον Χριστό!
Γι' Αυτόν φλόγα να λάμπεις σε σκότος πυκνό.

2. **Τα' άστρα θα σβήσουν, θα δύσουν χαρές,**
όνειρα, πόθοι, ελπίδες, φωνές.
Τι παγωνιά στα γηρατειά,
δίχως φωτιά η καρδιά.
3. **Δώσε τη νιότη σου στον Λυτρωτή,**
πριν δειλινό απλωθεί στην ψυχή.
Δροσοπηγή, αύρας πνοή,
να 'σαι στην έρημη γη.



12. Χαμογελάω

Μάνος Αναγνώστου

Ρίτα Αναγνώστου

(Μια μέρα άνοιξε ο ουρανός)

♩ = 120

INTRO

The musical score is written in G major and 4/4 time. It consists of 33 measures. The melody is written on a single staff with a treble clef. The lyrics are written below the staff. The score includes an introduction and several lines of music with lyrics. The lyrics are: Μια μέρα άνοιξε ο ουρανός, Κι ήρθες και μου 'δω σες ελπίδα κι'ά γιο φως, Πως να ξεχάσω πως μουμίλησες γλυκά, Κι ήταν τα λόγια σου φωτιά μέσ' την καρδιά, Χαμογελάω και τραγουδάω και μιλάω, Για την αγάπη σου που μου 'δω σε σκοπό, Στιγμή δε χάνω να σου λέω Σ'αγαπώ, Η μέρα σβήνει και σου στέλνω ευχαριστώ.

5
9
13
17
21
25
29
33

Μια μέρα άνοιξε ο ουρανός
Κι ήρθες και μου 'δω σες ελπίδα κι'ά γιο φως
Πως να ξεχάσω πως μουμίλησες γλυκά
Κι ήταν τα λόγια σου φωτιά μέσ' την καρδιά
Χαμογελάω και τραγουδάω και μιλάω
Για την αγάπη σου που μου 'δω σε σκοπό
Στιγμή δε χάνω να σου λέω Σ'αγαπώ
Η μέρα σβήνει και σου στέλνω ευχαριστώ

2. Η πόρτα έφυγε για πάντα μακριά, σαν ήλιος έλαμψες και μου 'δωσες φτερά,
Για να πετάξω σε γαλάζιους ουρανούς, πάνω απ' τα σύννεφα σε τόπους μακρινούς.
3. Μέρα και νύχτα έχω Εσένα συντροφιά, χαμογελάμε και μιλάμε φιλικά,
Χέρι με χέρι περπατάμε στη ζωή, μέχρι να έρθεις να με πάρεις απ' τη γη.

12. ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
CD «ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» (ορχηστρικό)

- 1. Μια μέρα άνοιξε για με ο ουρανός,**
Κι ήρθες και μού 'δωσες ελπίδα κι άγιο φως
δεν θα ξεχάσω πως μου μίλησες γλυκά
κι ήταν τα λόγια Σου φωτιά μες την καρδιά.

ΕΠΩΔΟΣ

Χαμογελάω και τραγουδάω και μιλώ,
για την αγάπη Σου που μού 'δωσε σκοπό.
Στιγμή δεν χάνω να Σου λέω Σ' αγαπώ,
η μέρα σβήνει και Σου στέλνω ευχαριστώ.

- 2. Η μπόρα έφυγε για πάντα μακριά,**
σαν ήλιος έλαμψες και μού 'δωσες φτερά,
για να πετάξω σε γαλάζιους ουρανούς,
πάνω απ' τα σύννεφα σε τόπους μακρινούς.
- 3. Μέρα και νύχτα έχω Εσένα συντροφιά,**
χαμογελάμε και μιλάμε φιλικά,
χέρι με χέρι περπατάμε στη ζωή,
μέχρι να έρθεις να με πάρεις απ' τη γη.



13. Μέσ' απ' τα μάτια Σου Θεέ

Μάνος Αναγνώστου

Ρίτα Αναγνώστου

Em D C Am
Μέσ' απ' τα μάτια Σου Θεέ

C D G B7
θέλω να δω τον εαυτό μου θα

Em D C Am
ψάξω με τη σκέψη μου να βρω σε

C Am Bm
τι μεσ' στη ζωή μου Σε λυπόθελω να Σ'α

Em C G D Em C G D Em C G D
ρέσω Κύριε να Σε δοξάζω να Σε υ

Em C G D Am
μνώ απολαμβάνω

Bm C Bm Em
κάθε μου στιγμή για Σέ να ζω Σ'ευχαριστώ.

13. ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Μουσική: ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Στίχοι: ΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
CD ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ 10 - «ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ», 2000
Ερμηνεία: ΕΦΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1. **Μέσ' απ' τα μάτια Σου Θεέ,**
θέλω να δω τον εαυτό μου,
να ψάξω με τη σκέψη μου να βρω,
σε τι, μες στη ζωή μου, Σε λυπώ.

ΕΠΩΔΟΣ

Θέλω να Σ' αρέσω Κύριε,
να Σε δοξάζω, να Σε υμνώ,
απολαμβάνω κάθε μου στιγμή,
για Σένα ζω! Σ' ευχαριστώ!

2. **Μες στις παλάμες Σου, Θεέ,**
χάραξες μ' αίμα τη μορφή μου,
να βλέπουν στη ζωή μου τον Χριστό,
στα μάτια όταν Σε δω να μην ντραπώ.

. . . // . . .

© ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 09/2023 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Τηλ.επικοινωνίας: 694 - 49 21 318 ❖ **E-MAIL:** filadelfos02@hotmail.com
FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)
YOUTUBE: Filadelfos TV music, Filadelfos Channel 1 & Channe 2

Ψαλμός ΡΜΗ/148

1. **Αινείτε** τον Κύριον. **Αινείτε** τον Κύριον εκ των ουρανών· **Αινείτε** Αυτόν εν τοις υψίστοις.
2. **Αινείτε** Αυτόν, πάντες οι άγγελοι Αυτού· **Αινείτε** Αυτόν, πάσαι αι δυνάμεις Αυτού.
3. **Αινείτε** Αυτόν, ήλιε και σελήνη· **Αινείτε** Αυτόν, πάντα τα άστρα του φωτός.
4. **Αινείτε** Αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών.
5. **Ας αινώσι** το όνομα του Κυρίου· διότι Αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν· **6.** και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα· έθεσε διάταγμα, το οποίον δεν θέλει παρέλθει.
7. **Αινείτε τον Κύριον** εκ της γης, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι· **8.** πυρ και χάλαζα, χιών και ατμίδες, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών τον λόγον αυτού· **9.** τα όρη και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα και πάσαι κέδροι· **10.** τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και πετεινά πτερωτά.
11. **Αινείτε τον Κύριον** βασιλείς της γης και πάντες λαοί· άρχοντες και πάντες κριταί της γής· **12.** και νέοι και παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων
13. **Ας αινώσι** το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον·
14. **Η δόξα Αυτού** είναι επί την γην και τον ουρανόν· και Αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ΥΜΝΟΝ εις πάντας τους οσίους Αυτού, εις τους υιούς Ισραήλ, λαόν όστις είναι πλησίον Αυτού. **Αλληλούια.**